



ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Θέμα Ημερήσιας διάταξης :

- **Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου ΔΕΗ ΑΕ**

Αδαμίδης: επαναλαμβάνω την πρόταση και για λόγους πρακτικών γιατί είχα θέσει εκτός την καταγραφή, από λάθος και συγχωρέστε με, μετά λοιπόν και την ανάγνωση του καταλόγου από τον γραμματέα και της πλήρους απαρτίας έτσι όπως αναγνώστηκε από τον γραμματέα, λέω λοιπόν ότι αυτή η αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης της ΔΕΗ να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τους όρους που γίνεται, και θα πούμε παρακάτω, δεν μας δίνει κανέναν άλλο περιθώριο γιατί δεσμευόμαστε απολύτως από τις συνεδριακές μας αποφάσεις σε ότι έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΗ η οποία πριν από επτά δεκαετίες δημιουργήθηκε με ιστορική απόφαση του Αυγούστου του 1950 προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ν' αναπτύξει την χώρα, όλη την επικράτεια έτσι ώστε το ρεύμα το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό να φτάσει και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, και στον πιο απομακρυσμένο κάτοικο αυτής της χώρας είτε είναι στο ηπειρωτικό, είτε στο νησιώτικο σύμπλεγμα.

Η αιφνιδιαστική λοιπόν αυτή απόφαση, έτσι όπως πάρθηκε, με τον τρόπο που πάρθηκε, δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά, τουλάχιστον σ' ότι αφορά τον ομιλούντα αλλά και όχι μόνο, σε μία συνάντηση – συζήτηση όπου από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο δευτερόλεπτο της συγκεκριμένης αυτής ανακοίνωσης η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προχώρησε στην έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου, προχωρώντας σε ενημερώσεις όπου αυτές είναι δυνατές, ανακοινώνοντας αμέσως και το ίδιο βράδυ την συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη στις 23 του μήνα αιφνιδιαστικά κι ενώ τα θέματα ημερήσιας διάταξης δεν είχαν κανένα απολύτως ζήτημα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έτσι τουλάχιστον όπως έχουν δημοσιευτεί κι έτσι όπως υπήρχε σχετική ενημέρωση μέσω και των Μ.Μ.Ε. αλλά και της σχετικής Ανακοίνωσης της ΔΕΗ για το ποια είναι τα θέματα, φαινόταν ότι εκτός από την έγκριση της ιδιωτικοποίησης για το οποίο θα πω παρακάτω του 49% του ΔΕΔΔΗΕ δεν υπήρχε άλλο θέμα το οποίο θα μπορούσε να απασχολήσει την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, σημαντικό εννοώ, κι ενδεχομένως και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δ.Σ.. Για το θέμα λοιπόν της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ έχουμε τοποθετηθεί ως ΓΕΝΟΠ και ως Σωματεία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την πρώτη στιγμή καταγράψαμε την πλήρη αντίθεση, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν τοποθετηθεί αρνητικά από την πρώτη στιγμή, όταν ως θέμα καταψήφισαν όλες εισηγήσεις περί ιδιωτικοποίησης σε ποσοστό ως 49% του ΔΕΔΔΗΕ άρα θα ήταν ένα εύκολο απόγευμα κατά την ταπεινή μου άποψη σε σχέση τουλάχιστον με τις πάγιες θέσεις τις δικές μου. Αιφνιδιαστικά, και θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Εταιρείας ο κύριος Στάσης και Δ/νων Σύμβουλος προσπαθώντας ενδεχομένως να υφαρπάξει την ψήφο των εργαζομένων έφερε προ ημερήσιας διάταξης το ζήτημα που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το θέμα προ ημερήσιας διάταξης πρέπει να γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι, τα θέματα μάλλον προ ημερήσιας διάταξης συζητούνται μόνο και εφόσον ομοφωνήσει το σύνολο των μελών του Δ.Σ.. Άρα, σε πρώτη προσέγγιση θα μπορούσε να υπάρχει κάποια διαφωνία, εγώ για ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα, επειδή εμπλέκονται και χρηματιστηριακά ζητήματα θεωρώ το ότι καλώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μετά από σχετική συζήτηση, προφανώς με τον πρόεδρο, γνωρίζετε ότι υπήρχε μια πρόταση αναβολής του συγκεκριμένου θέματος, από τον Νίκο τον Φωτόπουλο αλλά τέτοιου είδους θέματα έτσι τουλάχιστον όπως ενημερωθήκαμε κι από τον πρόεδρο της Εταιρείας και Δ/νοντα Σύμβουλο δεν αναβάλλονται από την στιγμή που ανακοινώνονται γιατί

θα είχε ανακοινωθεί η πρόθεση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανεξάρτητα αν δεν συζητιότανε. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλο πρόβλημα για το χρηματιστήριο και νομίζω ότι σωστά οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν επέμεναν ή όποιο άλλο μέλος του Δ.Σ., στο βέτο έτσι ώστε να μην συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα μπορούσε να χρεωθεί και ζητήματα που έχουν να κάνουν με χειραγώγηση ακόμη – ακόμη και του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών. Από εκεί και ύστερα όμως, το γεγονός ότι συμμετείχαν σε μία συζήτηση, όλοι τους χωρίς από την πλευρά του προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου, με βάση την δική μου πληροφόρηση να έχει την πλήρη ενημέρωση για το τι μέλει γενέσθαι σε σχέση με την συμμετοχή ή όχι του Δημοσίου νομίζω ότι είναι μια κλασσική περίπτωση εμπαιγμού ή υφαρπαγής της ψήφου και των εκπροσώπων των εργαζομένων έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εγώ, δυστυχώς, ενημερώθηκα για το ζήτημα, και ο γραμματέας, αν έχει κάτι άλλο μπορεί να το πει, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τα Μ.Μ.Ε., οι οποίοι είχαν μάθει από τους δικούς τους, δεν είχε γραφτεί κάτι, από δημοσιογράφους, δέκα λεπτά μετά την λήξη του Δ.Σ. ενημερωθήκαμε για την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Προσπαθώντας να δω τι ακριβώς έχει γίνει και σε συνεννόηση με τον γραμματέα αντιληφθήκαμε ότι δεν υπάρχει συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και πριν καλά - καλά το αντιληφθούμε βγήκε και είδε το φως της δημοσιότητας η ανακοίνωση του υπερταμίου και του ΤΑΥΠΕΔ οι οποίοι ξεκαθάριζαν με τον απόλυτο τρόπο γύρω στις 8 η ώρα το απόγευμα ότι δεν προτίθεται να προχωρήσουν στην συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Έγιναν οι διάφορες συζητήσεις – διαβουλεύσεις, ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι τους κορόιδεψε έτσι όπως λέμε στην καθομιλουμένη το Δ.Σ. ή αυτός που είχε την ευθύνη να ενημερώσει, με αποτέλεσμα να ενημερώσουν με την σειρά τους τον γραμματέα του Δ.Σ., τον ίδιο τον πρόεδρο, ότι η ψήφος τους είναι αρνητική καταψηφίζουν την συγκεκριμένη υπόθεση. Άρα, για όσους προσπαθούν να υιοθετήσουν γιατί ακούστηκαν και κάποια πράγματα ότι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν κράτησαν την στάση τους σωστά, εγώ έχω να πω ότι καλύπτομαι απόλυτα από το γεγονός ότι η ψήφος είναι αρνητική και μάλιστα από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος προσπάθησε για δικούς του ενδεχομένως λόγους ν' αποκρύψει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν συμμετέχει. Άλλως, δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν που θα μπορούσε να είναι μέλος του Δ.Σ. ως εκπρόσωπος των εργαζομένων να γνωρίζει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία δεν θα συμπεριλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο να δώσει όχι απλά την θετική του ψήφο έστω και την αρνητική του. Κατ' αυτή την έννοια λοιπόν το θέμα για εμένα θεωρείται λήξαν και νομίζω ότι πρέπει με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε όσους προσπαθούν κι επιβουλεύονται τέτοιου είδους λογικές οι οποίες προφανώς δεν αφορούν το συνδικαλιστικό κίνημα ή τουλάχιστον εύχομαι να μην αφορούν το συνδικαλιστικό κίνημα.

Εκδώσαμε λοιπόν το Δελτίο Τύπου στις 8 η ώρα, ενημερώσαμε όσους μπορούσαμε να ενημερώσουμε και την επόμενη μέρα το πρωί δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κύριο Τσίπρα ο οποίος ζήτησε ένα ραντεβού προφανώς βλέποντας κι ο ίδιος τ' αντανάκλαστικά της Ομοσπονδίας με το σχετικό Δελτίο Τύπου για πωλητήριο στην ΔΕΗ που βάζει η Κυβέρνηση και έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 23/9^{ου} επαναλαμβάνω στις 8 η ώρα άρχισε να κυκλοφορεί το σχετικό Δελτίο Τύπου. Δεν υπήρχε αντίδραση από κανέναν μέχρι εκείνη την στιγμή, κι όταν λέμε από κανέναν εννοούμε από κανέναν. Από εκεί και ύστερα γίνανε διάφορες τοποθετήσεις, έχουν τοποθετηθεί σχεδόν

το σύνολο των Συλλόγων μελών μας με την καθαρή θέση τους απέναντι σ' αυτή την εκποίηση, την παραχώρηση. Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας ανάλογα και με την πολιτική του τοποθέτηση ή κομματική του τοποθέτηση, όμως αυτό που συμφωνούμε όλοι και φαίνεται να ` ναι σχεδόν ομόφωνο είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα από κανέναν που να βάζει έναν αστερίσκο γι αυτή την συγκεκριμένη υπόθεση παρότι αγαπητοί συνάδελφοι κι αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί το προεδρείο να το κρύψει από τα μέλη του Δ.Σ. γιατί πολλοί περισσότεροι από τους εργαζομένους, πολλοί γνωρίζουν πολύ περισσότερα νομικά από τον πρόεδρο και τον γραμματέα και αυτή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η μη συμμετοχή του δημοσίου δημιουργεί άλλες συνθήκες μισθολογικές με το καλημέρα. Από την στιγμή δηλαδή που το ελληνικό δημόσιο θα απεμπολήσει κι απεμπολεί την πλειοψηφία των μετοχών τότε αυτόματα εγείρονται ζητήματα τα οποία και πριν από λίγο, συζητώντας με τον πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο ο οποίος επιβεβαίωσε το σύνολο όσων έχω πει αμέσως προχωράμε σε μία διαδικασία η οποία επαναλαμβάνω θα ρυθμίζει μισθολογικά θέματα τα οποία προέκυψαν συνεπεία των νόμων 4024 και 4046 και 3833 και όλα τα γνωστά.

Άρα λοιπόν, επειδή εμείς μιλάμε με όρους κοινωνίας και όχι με όρους συντεχνίας θα μπορούσε παρότι το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν σ' αυτό το τρυπάκι να συζητήσουν, επειδή ανοίγει το πλαφόν και όλα τα συναφή, ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε την δική μας μάχη, αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί ανεξάρτητα από το εάν η μάχη είναι δύσκολη γιατί επαναλαμβάνω αφορά πρωτίστως την κοινωνία έτσι όπως έχουμε πει και στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κύριο Τσίπρα κατά την επίσκεψή μας ως προεδρείο γιατί είναι ένα ζήτημα που η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία – Μέλη της, με αυτές τις εξελίξεις προφανώς και δεν μπορούν να το σηκώσουμε, κι εφόσον τίθεται ξεκάθαρο ζήτημα για το δημόσιο, για το κράτος, αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να εμπλακούν σ' αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να μην υλοποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. και να μην περάσει στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι θεσμοί, οι φορείς, οι καταναλωτικές οργανώσεις γιατί είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μία αύξηση του τιμολογίου, κάτι που είχαμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και για τις ρυθμίσεις που τρέχουν.

Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω για το ζήτημα, για να μην τρώω πάρα πολύ χρόνο, νομίζω ότι είναι μία ξεκάθαρη θέση, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια, θα γίνουν ενημερώσεις και στους χώρους εργασίας, όσο μπορούν να γίνουν ενημερώσεις με τα μέτρα προστασίας σε σχέση με τον covid, συναντήσεις, θα βγει σχετική ανακοίνωση, νέα ανακοίνωση, μια αφίσα, να προπαγανδίσουμε τόσο το συλλαλητήριο όσο και την απεργία η οποία επαναλαμβάνω θα δούμε αν και με ποιον τρόπο και τι εμπλοκές έχουμε τώρα σε σχέση με τον νέο συνδικαλιστικό του κυρίου Χατζηδάκη, τι καινούργια πράγματα δημιουργούνται και ποιες περεταίρω υποχρεώσεις δημιουργούνται. Ήδη, οι νομικοί μας σύμβουλοι εργάζονται για το συγκεκριμένο, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας επαναλαμβάνω έξω και πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, σε σχέση με την ενημέρωση – διαβούλευση γιατί τώρα μιλάει για μία δημόσια συζήτηση των θεμάτων της απεργίας, σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να κριθεί παράνομη και καταχρηστική πριν ακόμα καν ξεκινήσει. Επαναλαμβάνω όχι ότι φιλοδοξούμε ή δεν γνωρίζουμε τα πράγματα πως έχουν στις τάξεις μας και σε σχέση με τους συναδέλφους, δεν είναι κάτι που εκ των προτέρων μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος συνάδελφος ότι πυροδοτούμε ήδη τον αγώνα, πρέπει ο κόσμος να ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται, να λέμε τα πράγματα με τ' όνομά τους και την αλήθεια γιατί γνωρίζουμε και πάρα

πολύ καλά πόσο ακριβώς τα τελευταία χρόνια είναι η συμμετοχή στην απεργία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ από τους εργαζομένους οι οποίοι κάνουν και τις δικές τους αξιολογικές κρίσεις είτε για το πόσο το Συνδικάτο μπορεί να πείθει για την αναγκαιότητα της απεργίας, είτε γιατί κι αυτοί οι ίδιοι θεωρούν και έχουν άποψη, προφανώς έχουν άποψη κι αξιολογούν τα ζητήματα τα συγκεκριμένα των απεργιακών κινητοποιήσεων γιατί κανένας από όσους αυτή την στιγμή συμμετέχουν σ' αυτήν εδώ την διαδικασία δεν μπορεί να επαίρεται για την συμμετοχή των εργαζομένων σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Κάποιοι φταίμε, κάποιοι ίσως λίγο παραπάνω, το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο.

Ολοκληρώνω γραμματέα λέγοντας ότι περίπου αυτό είναι το πλαίσιο, α μόνο μία επισήμανση είναι στην συνάντηση που κάναμε σήμερα με τον πρόεδρο, γιατί αυτός μας κάλεσε, δεν μπήκε τίποτα παραπάνω, μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον σε ότι τον αφορά δεν αλλάζει τίποτα, σχετικά με τα εργασιακά, ότι προκύπτει από την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης θα υλοποιηθεί άμεσα είτε αυτό το είπε για να κάμψει τον αγώνα, είτε γιατί το πιστεύει, εδώ είμαστε θα μετρηθούμε, να δούμε αν το εννοεί ή δεν το εννοεί, τα μέλη του Δ.Σ. τόσο του ΔΕΔΔΗΕ όσο και της ΔΕΗ θα έχουν τον ακριβή αριθμό, και σε αυτά θα συμμετέχουνε πάλι μέσα από τις διαδικασίες τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Αυτή ήταν η διαβεβαίωση, δεν έχω την αίσθηση ότι έχω να πω κάτι πιο συγκεκριμένο αυτή την ώρα.

Α, δεν πηγαίνει το θέμα στην Βουλή, κι αυτό είναι ένα disadvantage δηλαδή η Γενική Συνέλευση των μετόχων αν θα υιοθετήσει ή όχι την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό θα φανεί στις 19 του μήνα, εμείς θα προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε, ήδη ετοιμάζουμε ένα διάβημα διαμαρτυρίας – επιστολή η οποία θα κοινοποιηθεί αρμοδίως ζητώντας όπως το είπαμε και στην συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα από το ελληνικό δημόσιο να μην απεμπολήσει το δικαίωμα της πλειοψηφίας που έχει στην μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Αυτά και γραμματέα ο λόγος σ' εσένα. Θα επανέλθω με την δευτερολογία.

Καρράς: κι εγώ δεν θέλω να φάω τον χρόνο, αυτά τα θέματα δεν χωράνε τώρα να μπούνε σε μια διαδικασία, βέβαια καταλαβαίνω ότι κάποιοι θέλουν να περάσουν και την πολιτική τους, αλλά τουλάχιστον στην πρωτολογία η εισήγηση είναι κοινή. Σ' αυτή την αιφνιδιαστική απόφαση που πήρε η απόφαση της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εμάς δεν μας μένει τίποτα άλλο, με σεβασμό της ιστορίας μας και των αποφάσεων μας πρέπει να δώσουμε μια μάχη αποτροπής. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αν εξαιρέσω το ΚΚΕ, που έχει μια εντελώς διαφορετική πρόταση, ούτε και σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψει ο πρόεδρος να πω ότι άκουσα μια πρόταση πάρα πολύ χειροπιαστή, γιατί αν τα συνδυάσουμε σε μια κοινή απόφαση, μιας γενικής συνέλευσης που θα πάνε, δεν θα πάνε στην βουλή των Ελλήνων ούτε 49% αλλά ούτε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Θα πάνε σε μια γενική συνέλευση. Δηλαδή αυτό το επιχείρημα που λέει η αντιπολίτευση να δώσει το e-ΕΦΚΑ 2 δις, 116 και να πάρει το 49% του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι πραγματική, δεν είναι ρεαλιστική. Όταν δηλαδή όλοι οι θεσμικοί λένε ότι αυτή την στιγμή το ΕΦΚΑ μπάζει απόνερα δεν μπορεί να ζητάς να βρει 2 δις. Κι αν είναι να βρει 2 δις, πολύ πιο εύκολα θα βρει τα 750 εκατομμύρια. Να συμμετέχει ο e- ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα το 3,8 να το κάνει 20,8 στην μετοχική σύνθεση. Εμείς, την είπε την πρόταση που έχουμε. Την συμμετοχή του δημοσίου στο δικαίωμα που έχει στο 51%.

Μόνο αυτό θα μας έλυνε τα χέρια. Θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια λοιπόν. Το να πειστεί το ελληνικό δημόσιο ότι πρέπει να συμμετέχει. Θα σταματήσω εγώ εδώ να τοποθετηθείτε και οι υπόλοιποι και θεωρώ στην δευτερολογία μου αν χρειαστεί και προφανώς και ως παρατάξεις πολύ ευχαρίστως να προχωρήσουμε σε δευτερολογίες ο καθένας ξεχωριστά τις τοποθετήσεις του.

Επανάληψη Πρότασης: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε απ' ότι φαίνεται το κάναμε. Καταθέσαμε την αντίρρησή μας στον πρόεδρο, αφού μας κάλεσε εκ των υστέρων να μας ενημερώσει για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, βέβαια με τους λόγους που είπε κι ο πρόεδρος πριν, ότι δεν του επιτρεπόταν να μαθευτεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πριν γι αυτό δεν το έκανε. Οπότε, το επόμενο χρονικό διάστημα ανακοίνωση – αφίσα θα πρέπει όλοι να πάμε κατά τόπους σε ενημερώσεις όχι με τον ίδιο τρόπο που πηγαίναμε στο παρελθόν θεωρώ λόγω covid, θα πρέπει να πάμε δια ζώσης σε επισκέψεις να μοιράσουμε το φυλλάδιο και να πείσουμε τους συναδέλφους για την προσπάθεια που κάνουμε. Στην συνέχεια, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, μιας κοινής συνέντευξης τύπου κι αν μπορέσουμε να πείσουμε κι άλλες Ομοσπονδίες να είναι δίπλα μας ακόμα και την ΓΣΕΕ καλώς εχόντων των πραγμάτων να είναι κοντά μας και στην συνέχεια θεωρώ θα πάμε σε μία απεργιακή κινητοποίηση. Τώρα αυτό θα το αντιμετωπίσουμε όμως με μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε σήμερα, να εξουσιοδοτήσουμε την Εκτελεστική για κάθε μορφής αγώνα περεταίρω. Αλλά, αυτό θα γίνει στο τέλος, αφού ακούσουμε κι εσάς να δούμε μήπως έχετε μία πιο προχωρημένη πρόταση και θεωρώ ότι το είπα και στην δευτερολογία, θα μιλήσουμε και με άλλο τρόπο, να δούμε και θεωρώ ότι θα έχουμε μια κοινή πρόταση διότι είμαστε δεσμευμένοι όπως είπε κι ο πρόεδρος και συμφωνούμε όλοι, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας και απ' τα Συνεδριά μας και απ' τις αποφάσεις που έχουν πάρει τα πρωτοβάθμια κι εμείς σε δευτεροβάθμιο επίπεδο για την αλλαγή οποιουδήποτε μετοχικού σχήματος. Αυτό το 49% του ΔΕΔΔΗΕ για να μην πει κάποιος ότι παραλείπω κάτι. Αυτά Σάκη.

Αδαμίδης: (διευκρίνιση στον Μπίτζα) είπα ότι ανεξάρτητα εάν από την εξέλιξη την συγκεκριμένη υπάρχει διαδικασία σε σχέση, ανοίγουνε ζητήματα μισθολογικά τα οποία επέβαλαν συγκεκριμένοι νόμοι είναι ξεκάθαρο ως ζήτημα ότι εάν δεν έχει το ελληνικό δημόσιο το 51% των μετοχών εμμέσως ή αμέσως, μέσω του υπερταμίου και του ΤΑΥΠΕΔ τότε υπάρχουν θέματα τα οποία αμέσως εγείρονται, αυτό είπα. Ο οποίος είπε Ο.Κ. εγώ ότι προκύπτει από την νομοθεσία είμαι διατεθειμένος να το υλοποιήσω. Αυτό, όχι μας φώναξε να μας πει αυτό το πράγμα. Δεν θα μας κάνει μαθήματα ο Στάσης.

Χατζάρας: σκεφτόμουνα ότι ο πρόεδρος της Εταιρείας προσπάθησε να υφαρπάξει την ψήφο των εκπροσώπων των εργαζομένων. Δεν το κατάλαβα αυτό; Πως μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα; Τι έγινε δηλαδή;

Μαστρολέων: σύντομος θα είμαι κι εγώ συνάδελφοι. Θέλω να πω καταρχάς ότι για εμάς ούτε βιαστική ήταν αυτή η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, ούτε αιφνιδιαστική. Είναι γνωστές οι θέσεις της Κυβέρνησης και του κόμματος της Ν.Δ. σε ότι αφορά τα ζητήματα της ενέργειας, τα είχαμε και στο παρελθόν επαναφέρει, σήμερα θεωρούν ότι τους ευνοεί η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και η πολιτική κατάσταση του κινήματος και θα περάσει αυτή η απόφαση που σημαίνει περεταίρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ μαζί με το ξεπούλημα,

την εκποίηση ουσιαστικά του ΔΕΔΔΗΕ, είναι συνάδελφοι αυτό που λέμε χρόνια, άλλη μια μακριά αλυσίδα στην πολιτική της απελευθέρωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Και δεν έχει τέλος. Έχει περάσει από πολλά στάδια αυτή η πολιτική, από πολλούς σταθμούς, τους ξέρετε, δεν θέλω να τους επαναλάβω και να τρώω χρόνο, όλοι τους ξέρουμε, τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, και η σημερινή κυβέρνηση στο παρελθόν και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια ρότα ήταν, σ' αυτό τον στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης, με άλλο μοντέλο ίσως κάθε φορά ο καθένας κι έχουμε σήμερα αυτή την τελευταία εξέλιξη.

Βιάστηκε ο γραμματέας να πει για την θέση την δικιά μας. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε συγκεκριμένη θέση συνολικά για τα ζητήματα της ενέργειας κι έναν άλλο τύπο ανάπτυξης της οικονομίας. Σήμερα, αυτό που προέχει είναι να μην περάσει η συγκεκριμένη πρόταση της Κυβέρνησης, γιατί κυβερνητική πρόταση είναι. Να μην κοροϊδευόμαστε. Να μην προχωρήσει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Θα την πληρώσουμε για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώματα, με υπέρογκες αυξήσεις στην κwh όπως είδαμε και πρόσφατα. Με χτύπημα περαιτέρω των εργασιακών σχέσεων για τους εργαζόμενους του κλάδου. Με χειρότερες υπηρεσίες στους καταναλωτές. Θυμόσαστε τι μας έλεγαν οι θιασώτες αυτής της πολιτικής για την απελευθέρωση, ότι δήθεν θα έχουμε φτηνή κwh, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές. Η ζωή τι έδειξε; Στα ύψη η τιμή της κwh να μην αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία, τα ξέρετε όλοι. Οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας έγιναν αναγκαστικές αποχωρήσεις για τους εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή δουλειά και να αντικαθίστανται με εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας κάθε μορφής. Κι όσο για τις καλύτερες υπηρεσίες με το πρώτο ακραίο καιρικό φαινόμενο είδαμε πολύωρες και πολυήμερες ακόμα διακοπές ρεύματος για συγκεκριμένους λόγους για την συντήρηση των δικτύων, για την τρομαχτική έλλειψη κυρίως του τεχνικού προσωπικού.

Υπάρχουν και κερδισμένοι σ' αυτή την πολιτική βέβαια. Είναι οι μεγάλοι μέτοχοι των μεγάλων μονοπωλιακών Ομίλων και της ΔΕΗ, όπως και τα αρπαχτικά των ΑΠΕ. Θεωρούμε λοιπόν ότι σήμερα αυτό που πρέπει να προτάξει το Συνδικάτο είναι να μην περάσει η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.

Όσον αφορά την πρόταση που έκανε ο πρόεδρος. Σαφώς και συμφωνούμε για την κήρυξη της απεργίας για τις 19 του μήνα όπως είπε. Όμως, θεωρούμε ότι επειδή η απάντηση πρέπει να δοθεί άμεσα ούτως ώστε να προλάβουμε την κυβερνητική προπαγάνδα που θα αναπτυχθεί με το άκουσμα των αποφάσεων μας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε λοιπόν μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση ίσως και να την συζητήσουμε, προτείνουμε λοιπόν για αυτή την βδομάδα, άμεσα, επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας που θα καθορίσουμε εμείς πως και πότε. Την επόμενη εβδομάδα 24ωρη απεργία και κλιμάκωση αν θέλετε για τις 19 του μήνα που θα είναι και η συνέλευση των μετόχων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία και τα πρωτοβάθμια σωματεία να πάρουν πρωτοβουλίες, να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου με όποιους τρόπους μπορούν με δεδομένο των συνθηκών που υπάρχουν. Να έρθουμε σ' επαφή με άλλα εργατικά Σωματεία, Συλλόγους, Ομοσπονδίες, φορείς των λαϊκών στρωμάτων. Να κάνουμε συναντήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί με την Κυβέρνηση νομίζω δεν υπάρχει νόημα και τα υπόλοιπα κόμματα γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ κάναμε προχθές. Σ' αυτό το πλαίσιο λοιπόν, να μην πληρώσει πάλι ο λαός τα σπασμένα αυτής της πολιτικής. Ν' ακυρωθούν οι νέες αυξήσεις στο ρεύμα, να γίνει

η ηλεκτρική ενέργεια πραγματικά κοινωνικό αγαθό, με πρόσβαση σε όλους και όσο για τους εργαζόμενους του κλάδου ν' ανοίξουμε έναν δρόμο, ν' ανακτήσουμε και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτή είναι με λίγα λόγια η πρόταση που προτείνουμε εμείς χωρίς όπως είπα να διαφωνούμε για την απεργία ή τις όποιες άλλες δράσεις έτσι όπως συγκριτικά μπήκαν. Αυτά σε πρώτη φάση κι αν χρειαστεί στο τέλος ... ευχαριστώ.

Μπιτζας: είναι γεγονός ότι τα δείγματα και η τακτική η πολιτική που θ' ακολουθήσει αυτή η Κυβέρνηση το έδειξε αμέσως όταν Υπουργός ήταν ο κύριος Χατζηδάκης. Σε πρώτη φάση είπε βάλτε λίγο πλάτη εσείς για να σώσουμε την Επιχείρηση. Έτσι, με την λογική αυτή κατήργησε το μειωμένο τιμολόγιο. Σε δεύτερη φάση ήθελε να ξεκαθαρίσει την ήρα απ' το σιτάρι. Δηλαδή, όλες οι καινούργιες προσλήψεις να γίνουν εκτός ΑΣΕΠ και στην λογική εκτός κανονισμού λειτουργίας. Άρα δηλαδή, μόνο με αυτές τις δύο κινήσεις έχει από δω και στο εξής, οι καινούργιοι που θα μπουν μέσα οι μέτοχοι έχουν ένα πιο ελαφρύ μισθολογικό κόστος το οποίο είναι σημαντικό για την πορεία της Επιχείρησης. Κοιτάξτε, είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση και θα έλεγα στα επίπεδα του κόμματος της Ν.Δ., είναι μία ταξική απόφαση αυτή είναι η τάξη της Ν.Δ. εκπροσωπεί δεν κρύβεται άλλωστε, εκπροσωπεί συγκεκριμένους ανθρώπους, εκπροσωπεί συγκεκριμένα κυκλώματα, τι μας έλεγε παράδειγμα για τον ΔΕΔΔΗΕ; Έλεγε ο Χατζηδάκης ότι «εμείς θα φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν μια τεχνογνωσία και θα εκσυγχρονίσουν τον ΔΕΔΔΗΕ. Τι φέρανε; Φέρανε ανθρώπους – κερδοσκόπους οι οποίοι αφού ξεζουμίσουν τις επιχειρήσεις που παίρνουν όλα τα κέρδη τα δίνουν στους μετόχους. Αυτή είναι η μεγάλη ουσία.

Τι γίνεται όμως εδώ; Ο ΔΕΔΔΗΕ όπως και η ΔΕΗ δεν είναι ένα απλό μαγαζάκι. Δεν είναι ΟΤΕ, σε τελική ανάλυση. Όπου αν θ' ανοίξουμε μια παρένθεση να πούμε ποια είναι τα οφέλη τώρα της κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ και σε τι έχουν ωφεληθεί οι καταναλωτές σε σχέση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό θα δούμε ότι έχουμε τις χειρότερες παρεχόμενες υπηρεσίες και τις πιο ακριβές τιμές στα τηλέφωνα. Άρα λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά γίνονται για το κέρδος. Κι αν κάνουμε μια μικρή αποτίμηση, επειδή τέλος πάντων τώρα κι εγώ παλιός είμαι, πολύ παλιός, όταν μπήκα μέσα στο Συνδικάτο έγραφε η τότε ΓΕΝΟΠ αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Τσώλης και έλεγε σε σχέση με το μείγμα καυσίμων που λέγαμε, σε σχέση με το αν θα γίνει κύρια πηγή ενέργειας το Φ.Α. και έλεγε: «αν τώρα παρουσιάζεται φθηνό, είναι το πρόσχημα για να τσιμπήσουμε, να καταργήσουμε την αυτάρκεια των δικών μας καυσίμων και να πέσουμε στην λούμπα αυτή». Που έχει πέσει τώρα η χώρα από αυτάρκης που ήταν στην ηλεκτρική ενέργεια έγινε ένας παρίας της Ευρώπης, που παίρνει ρεύμα από τα Σκόπια μέχρι την Τουρκία. Και τι παράγει εδώ; Ένα τίποτα ή ελάχιστα. Άρα λοιπόν, το ότι είναι ένα έγκλημα όπως γράψαμε στο Δελτίο Τύπου, μάλλον το έγκλημα επαναλαμβάνεται, γιατί το πρώτο ήταν το έγκλημα του ΔΕΔΔΗΕ και δυστυχώς αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί εκεί ούτε καν μπορέσαμε να το αναδείξουμε και ως θέμα αλλά και ν' αναθερμάνουμε και λίγο την σχέση μας με το προσωπικό, γιατί δεν ξέραμε βέβαια ότι θα συμβεί αυτό, και τώρα όταν ακούω τις προτάσεις σε σχέση με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και αν δεις το εύρος παράδειγμα της Επιχείρησης του κοινωνικού σκοπού, του κοινωνικού τιμολογίου και του προϊόντος το οποίο παράγει εντάξει να μην πω τίποτα, είναι εξ απαλών ονύχων που λέμε αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε.

Βέβαια, υπάρχει ο αντίλογος και λέει που 'ναι ο στρατός μας; Πόσοι θα μας ακολουθήσουν; Τι μπορούμε να κάνουμε; Όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα. Και ο καθένας

προσπαθεί να ισορροπήσει για να δείξει κάτι. Να καταδείξει μάλλον κάτι. Θεωρώ ότι όλο το πλαίσιο είναι πολύ λίγο για αυτό που θα χάσει ο εργαζόμενος κι ο Έλληνας καταναλωτής. Είναι ένα έγκλημα διαρκείας το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί από την στιγμή που θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, έστω αν κρατήσει το 34% που λέει το δημόσιο, πρέπει να περάσουμε μια άλλη φιλοσοφία στον κόσμο και στον κόσμο τον δικό μας εννοώ, βέβαια συμφωνώ ότι θα πρέπει η κοινωνία να είναι μέτοχος αλλά πόσο μπορούμε να τ' αναδείξουμε όλα αυτά; Ο κόσμος μας όμως ήδη έχει αρχίσει και τρίβει τα χέρια του και κάνει σκέψεις, για αυτό σε ρώτησα αγαπητέ πρόεδρε εάν ήταν πρόταση του Στάση, δηλαδή να πάει να συμψηφίσει τώρα έναν αγώνα, έχει τρίψει τα χέρια του και λέει, «Α! ωραία! Θα έχουμε άρση πλαφόν, θα επαναφέρουμε τα δώρα, και όλα θα 'ναι μια χαρά».

Ανοίγω μια παρένθεση και λέω, και δεν θέλω αυτή την στιγμή να έρθω σε καμία αντιπαράθεση τουλάχιστον με το προεδρείο για αυτό που θα πω. Είχα πει τότε ότι η τελευταία παράγραφος που μπήκε σε σχέση με τους μισθούς μας ότι κατ' εμέ δεν έπρεπε να μπει, λέω τώρα ότι η έρευνα που θα γινόταν αν ήμασταν κάτω στην αγορά ή επάνω, λέω τώρα όπως σχεδιάζονται τα πράγματα, κι όπως βαδίζουν μήπως θα πρέπει να την ξανασκεφτούμε αυτή την πρόταση και θα πρέπει να δούμε πραγματικά την καλή πρόθεση της Διοίκησης και της Κυβέρνησης. Γιατί; Γιατί αγαπητέ πρόεδρε δεν ξέρω πόσο σ' ενοχλούν εσένα μέλη κλπ, συνάδελφοι, η περίπτωση της αξιολόγησης του '20 δεν έχει ξεκινήσει καν και φτάσαμε Σεπτέμβρη, τρεις μήνες πριν τελειώσει ο χρόνος. Και λέω εγώ, γιατί ο άλλος να μην μπορεί να πάρει το κλιμάκιο του με το που συμπληρώνει παράδειγμα. Γιατί δεν μπορεί να πάρει; Ε βέβαια, κάναμε 14 Γενικές Δ/νσεις από 6-7 που ήτανε, έχουν έρθει χιλιάδες από την αγορά και θα πρέπει να βαθμολογήσουν αυτοί που φύγανε για να μπορέσουν να πάρουν οι συνάδελφοι. Αλλά όλα αυτά εγώ τα θεωρώ και ως μικροεμπόδια στην κάθε κατάκτηση του μισθωτού.

Εγώ πάντως κλείνοντας θα έλεγα ίσως γίνουν και κάποιες άλλες σκέψεις που θα φανεί περισσότερο η αντίδρασή μας ώστε να είμαστε τουλάχιστον τις τελευταίες δέκα μέρες πριν την γενική Συνέλευση, να είμαστε στο προσκήνιο. Αυτή την στιγμή αν μου πείτε τι σκέψεις έχω, έχω δεν θέλω να τις πω εδώ. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει αυτό να το κοινωνήσουμε τουλάχιστον στους καταναλωτές και στην κοινωνία ολόκληρη ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ οι οποίοι διαφωνούν όχι γιατί θα χάσουν την βόλεψή τους αλλά γιατί αυτό που πουλάνε είναι ένα δημόσιο αγαθό, μία δημόσια επιχείρηση και την χαρίζουν στους ιδιώτες, στους μετόχους, καθαρά και μόνο για κέρδος γιατί εάν θέλανε χρήματα, θα μπορούσαμε, τόσα χρήματα θα δώσει το ΕΣΠΑ, τα ταμιά αυτά που μας χρωστάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να μούνε εκεί μερικά χρήματα για να πάνε για την ανάπτυξη της Επιχείρησης. Δημόσιο είναι. Δεν το κατάλαβα γιατί δεν μπαίνει; Άρα λοιπόν αυτά είναι δικαιολογίες και δεν είμαστε σίγουροι αν αυτά τα χρήματα θα φτάσουν για τον σκοπό που θέλουν.

Εγώ, κλείνοντας, είμαι στην διάθεση του προεδρείου να υπάρξει μία σοβαρή και σθεναρή αντίδραση ώστε να το καταλάβει και η κοινωνία και αν μη τι άλλο να μπορέσουμε να περάσουμε έννοιες και εικόνες και ιδέες ότι μέσα σε μία ενεργειακή κρίση, σε μία πλειάδα ανατιμήσεων, τιμολογίων και αγαθών δεν μπορεί εσύ να πουλάς την δημόσια περιουσία. Γιατί, θα το πω, το 'χω ξαναπεί, τα σοβαρά κράτη, οι σοβαροί ηγέτες έλεγαν ότι ένα έθνος είναι ισχυρό όταν έχει ισχυρό κράτος. Ευχαριστώ.

Ηλιάκης: λοιπόν, γειά σας κι από μένα, εγώ εκ μέρους και της ομάδας που είμαι θα κάνω μία τοποθέτηση τώρα και μετά επειδή έχω κάτι πολύ επείγον μπορεί να μην το παρακολουθήσω όλο. Όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συμφωνώ με όλα και με όποια απόφαση πάρετε. Σ' αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Μπίτζας συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες οι οποίες ν' αφυπνιστεί η κοινωνία, δηλαδή θέλω να προσθέσω λίγο παραπάνω, θα μπορούσαμε ανά περιφέρεια ή ανά μεγάλες πόλεις να ενεργοποιήσουμε τα εργατικά κέντρα, να ενεργοποιήσουμε ομάδες οι οποίες πλήττονται από το ότι συμβαίνει με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, δηλαδή ντελιβεράδες, υγειονομικούς, να βάλουμε το θέμα της ακρίβειας και να οργανώσουμε ας πούμε στην Κρήτη λέμε, σε μία περιφέρεια στα Χανιά, θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους σε συνεννόηση με τα εργατικά κέντρα και την παρουσία της Ομοσπονδίας να κάνουμε εκδηλώσεις έξω και σε χώρους στο κέντρο των Χανίων για παράδειγμα, στην Αθήνα, στην Κοζάνη, σε αρκετά σημεία, που να μεταφέρουμε αυτά τα πράγματα, να μας ακούσει η κοινωνία. Επιβάλλεται ότι πρέπει να κάνουμε απεργία αλλά μία διευκρίνιση, στην Συνέλευση των μετόχων είναι πρόεδρε 18 του μήνα; 19! Εμείς να κάνουμε απεργία στις 19; Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες οι οποίες να είναι πολύ πριν. Τελευταία μέρα, δεν θα μπορούμε ούτε στους συναδέλφους να το πούμε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ενέργειες που να μαζέψουμε πολύ κόσμο μαζί μας. Αυτά, ευχαριστώ πολύ!

Αδαμίδης: ο Διονύσης ο Στασινόπουλος έχουν δηλώσει ότι μαζί με τον Τσουμπλέκα συμφωνούν με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας όποιες και αν είναι αυτές, οπότε θα προχωρήσω στα μέλη του Δ.Σ. και ξεκινάω από τον Κώστα τον Μανιάτη.

Μανιάτης: καλησπέρα κι από μένα καταρχήν, το σημαντικότερο σήμερα που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι όλοι είμαστε παρόντες, έχουμε περάσει μια δύσκολη περίοδο τον τελευταίο ενάμισι χρόνο μέσω της πανδημίας, και το καλύτερο είναι ότι είμαστε όλοι παρόντες και βλεπόμαστε έστω και διαδικτυακά. Είναι σημαντικό αυτό που είπε ο Γιώργος, ο στόχος είναι κοινός και πρέπει να είναι κοινός γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα και βλέπουμε μία Κυβέρνηση πως μας αντιμετωπίζει και τι αντιμετωπίζει και πως είναι η σκέψη της στην λογική για την ΔΕΗ. Παρακολουθούμε και αυτό είναι το σημαντικότερο να δούμε τι έγινε με την τράπεζα Πειραιώς, που έχει φτάσει σε πιο σημείο και σ' αυτά που ακολουθούν γιατί οι ίδιοι ακριβώς προσπαθούν να μας κάνουν και να μας φέρουν σ' αυτή την λογική. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το τι λέμε, το τι πράττουμε και πως το πράττουμε. Γιατί, εδώ θα ήθελα να έχουμε και μια ακόμη πιο λεπτομερή ενημέρωση σε σχέση με τον οικονομικών και θεσμικών θεμάτων φεύγοντας από αυτό το πλαίσιο που είμαστε τώρα και πηγαίνοντας στο 34% από το καθεστώς δηλαδή του Δημοσίου και σε σχέση και με τις Συλλογικές Συμβάσεις που έχουμε, αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και την Ομοσπονδία αλλά και τα Σωματεία γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά.

Δεύτερον, είδαμε μία Κυβέρνηση που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μην είμαστε κρατιστές, να μειώσουμε το κράτος πουλώντας δομές, γιατί όσα λεφτά και να πάρουμε είτε από την ΔΕΗ, είτε από τον ΔΕΔΔΗΕ ανάπτυξη δεν θα 'χει σε καμία χώρα όταν εξαρτιέσαι ενεργειακά από άλλες χώρες και κυρίως από δομές που όσα λεφτά όπως είπα και

προηγούμενως να πάρεις, τελειώς σε μηδενίζουν, δεν σου δίνουν αξία και είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε τι έγινε στο πόδι έκανε την βίαιη απολιγνιτοποίηση χωρίς να ενδιαφερθεί καθόλου για την χώρα. Το αντιμετωπίσαμε και το καλοκαίρι που μπήκε η λιγνιτική μονάδα ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 3, γιατί και τότε είχε βγει εδώ και δέκα μήνες κι έπρεπε να μπει για να βαστήξουμε το σύστημα. Άρα, αυτά είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν και θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και δεν μπορούμε στο πόδι να συζητάμε και να κάνουμε τέτοιες κινήσεις όπως έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση αυτή την στιγμή, είδαμε ότι πούλησε, ξεπούλησε σ' ένα φαν το 49% του ΔΕΔΔΗΕ και τι ακούγεται; Το έχουμε διαβάσει τελευταία στα ΜΜΕ, τις διάφορες εφημερίδες και σε διάφορα site, ότι είναι ένα τυχοδιωκτικό φάν. Είδαμε τι έγινε στην Βρετανία με την ύδρευση και πόσα λεφτά χρωστάει που σηκώθηκε κι έφυγε. Άρα, δεν μπορούμε να χειροκροτούμε τέτοια φαν ότι έρχονται στην Ελλάδα και θα εξυπηρετήσουν δίνοντας αυτά τα χρήματα όταν έχουν κάνει άλλα πράγματα στην Ευρώπη. Άρα είναι σημαντικά να τα βλέπουμε αυτά για το επόμενο βήμα γιατί ακούω πάρα πολλούς ότι τι καλά είναι που έρχεται ένα φαν και δεν είναι ένα πούλημα ποσοστό.

Εγώ, εδώ θα ήθελα να επισημάνω και να δούμε αρκετοί τι έχει γίνει στην wind που έχει μπει φαν κι εκεί. Ένα φαν τι έχει συμβεί και τι υπάρχει. Άρα καταλαβαίνουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί αρκετοί από δω πέρα μπορεί να είναι έτοιμοι να συνταξιοδοτηθούν ή την επόμενη πενταετία ή κάποιοι να μας πιέζουν στους χώρους, τι λεφτά θα πάρουμε παραπάνω αλλά το μέλλον μιας χώρας εξαρτάται και από την ενέργεια και από τις δομές αυτές που υπηρετούμε εμείς και κυρίως όμως είναι για την κοινωνία. Άρα αυτό το έργο δεν είναι το τι θα γίνει για μας, είναι για την κοινωνία. Και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα η Ομοσπονδία πρέπει να κάνει τέτοιες κινήσεις. Να κάνει συναντήσεις και με τα υπόλοιπα κόμματα εκτός από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να καλέσει και να κάνει συναντήσεις με τις τρίτοβάθμιες οργανώσεις ΓΣΕΕ. ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, να κάνει με όλους τους μικροεμπόρους γιατί το ρεύμα και το αφήγημα δηλαδή το target model που μας έβαλε ο κύριος Χατζηδάκης μην το ξεχνάμε που έφτασε και μας έλεγε ότι θα έχουμε είναι φτηνή ενέργεια. Κι όμως δεν έχουμε φτηνή ενέργεια και προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες ότι φταίει η άνοδος των τιμών που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτοί τι έχουν κάνει και τι κάνουν όταν κάποιοι το φωνάζαμε από το καλοκαίρι το τι συμβαίνει. Οι ιδιώτες πάροχοι ξεκίνησαν από τον Μάιο να έχουν τις αυξήσεις, η ΔΕΗ ξεκίνησε από τον Αύγουστο κι όμως δεν κάνουν τίποτα να τις συγκρατήσουν κι έρχονται σήμερα να πάρουν λεφτά, τα 150 εκατομμύρια και λέει μπορεί να τα κάνουν και 200 για να μειώσουν την τιμή στην kWh. Αλλά εκτός από αυτό όμως η ΔΕΗ επειδή είναι δημόσια δίνουν και δώσανε εντολή από τον Μάιο να την μειώσουν και κατά 30% για να συγκρατήσουν τις τιμές. Αλλά ως πότε θα τις βαστάμε αυτές τις τιμές την στιγμή που από τον Οκτώβριο μετά την συνέλευση των μετόχων δεν θα υπάρχει ΔΕΗ. Δεν θα υπάρχει Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού όπως λένε. Και μην κοιτάμε τον εαυτό μας, να κοιτάμε την κοινωνία, γιατί έχουμε παιδιά, έχουμε αδέρφια που οι αυξήσεις του ρεύματος είναι πάρα πολύ μεγάλες και βλέπουμε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα και πόσο μας ενοχλούν γι αυτά τα θέματα.

Και το σημαντικότερο πουλάμε συνέχεια. Έχουμε δει ότι έχουμε πουλήσει αρκετή περιουσία του ελληνικού κράτους. Αυτό όμως, και μέσα από τα μνημόνια, μήπως μειώθηκε το χρέος; Εδώ βλέπουμε ότι το χρέος έχει αυξηθεί κι έχει πάει στα ύψη, άρα τι θα μείνει στο τέλος; Δεν θα μείνει τίποτα σ' αυτή την χώρα και θα είμαστε ελεγχόμενοι όπως θα είμαστε και ενεργειακά. Μας είπε κιόλας ο πρόεδρος, μετά την αύξηση κι αυτό είναι πολύ βασικό θα πάμε να ρίξουμε τα χρήματα να πάμε που στις γειτονικές χώρες. Γιατί; Παίρνουμε ρεύμα από

τα Σκόπια ή απ' την Βουλγαρία που δεν υπολογίζεται το CO₂, παίρνουμε ρεύμα χωρίς να κοστίζει σ' αυτούς τίποτα σε σχέση μ' εμάς γιατί εμάς ανεβαίνει πολύ η kwh. Δηλαδή, θα πάμε να δώσουμε το χρήμα μας αντί να το επενδύσουμε στην χώρα μας και ν' αυξήσουμε και τις θέσεις εργασίας, θα πάμε να δώσουμε χρήμα για τις γειτονικές χώρες. Αυτά είναι αβάσιμα, είναι που πρέπει να τα δούμε και να υπάρχουν σοβαρές κινήσεις.

Εδώ θα ήθελα και να ζητήσω από την Ομοσπονδία, μας ακούει και ο Σύλλογος μηχανικών. Ο Σύλλογος μηχανικών είχε κάνει διάφορες μελέτες παλαιότερα και τις είχαμε δει σε σχέση με την ΔΕΗ. Σε σχέση με το τι έγινε το '90 όταν θέλαν πάλι να την πουλήσουν, τι έγινε και τα επόμενα χρόνια και πρέπει ο Σύλλογος Μηχανικών μαζί με το Επιστημονικό προσωπικό να βγούνε μπροστά σε αυτή την μάχη και ν' αναδείξουν τέτοια θέματα μαζί με την ομοσπονδία και τ' άλλα Σωματεία ώστε να μπορέσουμε μαζί με την κοινωνία ν' αποκρούσουμε αυτό το γεγονός, την πώληση της μεγαλύτερης Επιχείρησης του ελληνικού λαού. Γιατί, είναι μια Επιχείρηση του ελληνικού λαού εδώ κι επτά δεκαετίες και πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε να μείνει στο κράτος και να μην πάει σε διάφορους οικονομικά τυχοδιώκτες που θέλουν να την αγοράσουν και να την ξεπουλήσουν στην πορεία.

Σε αυτό για να κλείσω κιόλας θα ήθελα να κάνω διάφορες προτάσεις. Ποιες θα είναι οι προτάσεις, όπως είπα αυτή με τον Σύλλογο μηχανικών. Θα πρότεινα να γίνει μία δράση, έστω και συλλαλητήριο στις 6 Οκτωβρίου, να γίνει ανήμερα στις 13 Οκτωβρίου στην Μάχη της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι πάλι ένα μεγάλο συλλαλητήριο που να μαζευτεί κόσμος εκεί πέρα μαζί με την κοινωνία κι όλους τους Δήμους και συγχρόνως, κι εκτός από αυτούς που είπατε συναντήσεις πρέπει να κάνει η Ομοσπονδία συνάντηση και με την Ένωση Δήμων και κοινοτήτων και την Ένωση των περιφερειακών και με την Ένωση Δήμων Αττικής, άρα θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε συμπαραστάτες την κοινωνία και να είναι η κοινωνία μπροστά γιατί αυτό θα το πληρώσουν με την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, θα το πληρώσουν όλοι οι πολίτες. Άρα δεν πρέπει να το επιτρέψουμε εμείς σαν Συνδικάτο που είμαστε να γίνει αυτό. Άρα, οι κινήσεις με κοινό στόχο όπως έχουμε όλοι το επόμενο διάστημα να είναι τέτοιες της Ομοσπονδίας, αυτή είναι η πρότασή μου να μπορέσουμε να παλέψουμε και να μείνει στα χαρτιά αυτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ζήτησε ο κύριος Στάσης. Και δεν την ζήτησε ο κύριος Στάσης, αυτό αναφέρθηκε γιατί κάποιοι λένε ότι είναι μόνο της Διοίκησης και την επόμενη μέρα το ζήτησε η Κυβέρνηση. Το ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουν ονοματεπώνυμο όλα αυτά και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ.

Καπιτσούλης: καλησπέρα σε όλους. Δυστυχώς, συνάδελφοι βλέπουμε ότι τα προβλήματα δεν σταματάνε. Έτσι έρχεται ένα άλλο χτύπημα. Μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια που ίσως αποβεί καθοριστικό για τους εργαζόμενους και για την κοινωνία. Γιατί, για την Εταιρεία την ίδια φαντάζομαι θα είναι καλύτερα γι αυτή. Όμως, θα είναι χειρότερα για την ελληνική κοινωνία γιατί όπως είπαν και οι προηγούμενοι και η kwh θ' αυξηθεί και μέσα στα τόσα προβλήματα που υπάρχουν και σ' αυτή την ενεργειακή κρίση θα υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που θα είναι έρμαιο όλοι σε ενδεχομένως άλλες μετοχικές συνθέσεις που θα προκύψουν αργότερα και μακάρι να σταματήσει σ' αυτό και να είναι το 34% να τελεί υπό management του ελληνικού δημοσίου. Σίγουρα αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη η οποία δεν θα πρέπει να μείνει έτσι έστω κι αν το διάστημα που έχουμε μπροστά μας είναι ελάχιστο, δηλαδή αυτές τις 19 ημέρες, και θα πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό το μικρό διάστημα

ούτως ώστε ν' αναδείξουμε αυτό που λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε έναν αγώνα με όρους κοινωνίας και όχι συντεχνίας.

Άκουσα διάφορα όπως την πρόταση του Κώστα του Μανιάτη πριν για την ημέρα της 13^{ης} Οκτωβρίου που είναι η μάχη της ηλεκτρικής πως θα μπορούσε να συνδυαστεί εκεί πέρα με την μάχη της ηλεκτρικής με την μάχη σήμερα προκειμένου να μείνει η ΔΕΗ στο δημόσιο δηλαδή να έχει τον έλεγχο και την κατοχή του 51% των μετοχών. Θα πρέπει επίσης, αν υπάρχει δυνατότητα απ' την Ομοσπονδία να γίνει ένα ολιγόλεπτο spot που θα μπορεί να παίξει και στο Διαδίκτυο και σ' όλα τα ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να καταγράψει την θέση την δική μας σαν Συνδικάτο αλλά ενδεχομένως και την κοινωνία. Ένα μικρό βιντεάκι που μπορεί να παίξει παντού να το επικοινωνήσουμε για να καταλάβει κι ο κόσμος τι τον περιμένει, σε περίπτωση που αντιληφθεί, γιατί έχουμε δει τι γίνεται με τους αγώνες και θα πρέπει να επικεντρώσουμε στις 19 Οκτωβρίου που θα είναι και η Γενική Συνέλευση η οποία αν δεν κάνω λάθος δεν θα γίνει δια ζώσης αλλά διαδικτυακά. Οπότε, δεν θα μπορούμε και να ενεργήσουμε ίσως όπως σε άλλες Γενικές Συνελεύσεις έχουμε ενεργήσει κι έχουμε καταφέρει να τις ματαιώσουμε. Όλα αυτά λοιπόν με σύμμαχο την κοινωνία, τα προβλήματα όπως τα είπατε είναι πάρα πολλά, δεν θα πρέπει να τσιμπάμε δηλαδή στο ότι θ' ανοίξουν για κάποιους ενδεχομένως να έρθουν τα δώρα κλπ, κλπ. ότι θα έρθουν καλύτερες αμοιβές γιατί τα πράγματα δυστυχώς εξελίσσονται γρήγορα, βίαια, και όλο αυτό το βίαιο αποτέλεσμα θα το νιώσουμε κι εμείς σαν εργαζόμενοι αλλά πρωτίστως θα το νιώσει η κοινωνία.

Όσον αφορά τώρα την εισήγηση, την βλέπω θετικά θα μπορούν να γίνουν ενημερώσεις στους χώρους μιας και είμαστε και διάσπαρτα και πρωτοβάθμια Σωματεία σε όλη την Ελλάδα και εκπροσώπηση της ΓΕΝΟΠ θα μπορέσει να οργανωθεί αυτό μέσα σ' αυτές τις δεκαπέντε μέρες αυτού του αγώνα και να κορυφωθεί ενδεχομένως με απεργία με τις όποιες δυνάμεις έχουμε και την όποια συμμετοχή έχουμε. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ.

Καραμπίκας: λοιπόν, συνάδελφοι, καταρχήν σήμερα θα ήθελα να επισημάνω πρόεδρε και δεν ξέρω αν ενημερώθηκαν, σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ πέρα και οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων. Πάρθηκε μία απόφαση στο Δ.Σ. της ΔΕΗ που ήταν κι αυτοί εκεί πέρα, να είναι εδώ να ενημερώσουν την ΓΕΝΟΠ, θεωρώ ότι έτσι θα έπρεπε να γίνει. Οι εκπρόσωποι εργαζομένων εντέλλονται από την ΓΕΝΟΠ, δεσμεύονται από τις αποφάσεις της ΓΕΝΟΠ και κινούνται βάσει των αποφάσεων της ΓΕΝΟΠ άρα θα είναι εδώ. Θα πω παρακάτω. Να ενημερώσουν τουλάχιστον το σώμα τι έγινε εκεί πέρα.

Εγώ θα ξεκινήσω έτσι όπως ξεκίνησε κι ο φίλος ο Γιώργος ο Μπίτζας. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει κάτι. Όταν ανέλαβε Υπουργός ο Χατζηδάκης είχε βάλει τρεις φάσεις. Θα πήγαινε στην εξυγίανση της ΔΕΗ, έτσι μας είπε, η οποία εξυγίανση απ' ότι είδαμε μετά ήταν η απολιγνιτοποίηση και οι νόμοι οι οποίοι έφερε να αλλάξουν τα εργασιακά μας μέσα από την κατάργηση της μονιμότητας με την πρόσληψη συναδέλφων με ατομική σύμβαση κι όλα αυτά που είχε εκείνος ο νόμος μέσα όταν τον παλεύαμε που κατέβασε μαζί με την απολιγνιτοποίηση, η δεύτερη φάση ήταν το πούλημα του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, γίνανε και η Τρίτη φάση ήταν η μετοχοποίηση που το είχε πει καθαρά. Άρα, για μένα δεν μας δεν μας φέρνετε κάτι, η Κυβέρνηση είναι αξιόπιστη σ' αυτά που λέει τα εφαρμόζει. Δεν κάνει πίσω τίποτα. Εμείς θα πρέπει να βλέπουμε τι κάνουμε, τι κάναμε και τι θα κάνουμε. Σ' αυτά που εξήγγειλε τα εφαρμόζει. Αυτά είπε από την αρχή. Το μόνο που δεν

είχε πει είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης όταν πήγε απ' το βήμα στην Αμερική που ήταν και μας είπε για την απολιγνιτοποίηση ότι θα μπουν από την αυτά δεν μας είχε πει. Άλλα μας έλεγε τότε ο Σκρέκας όταν ερχόταν εδώ πέρα στον Σπάρτακο ή οπουδήποτε. Άρα το σχέδιο που είχε για την ενέργεια είναι καθαρό και το εφαρμόζει πλήρως.

Τι έχουμε τώρα; Ότι οι προηγούμενοι μας λέγανε ότι κάνουν τους πιέζουν τα μνημόνια και ότι είναι δεσμευμένοι να τα κάνουν. Αυτούς δεν τους πιέζουν, αυτούς τους εντέλλουν τα συμφέροντα. Είναι ξεκάθαρο πλέον τι κάνουν. Το απέδειξαν από την αρχή. Εκπρόσωποι και ντίλερ συμφερόντων είναι κι αυτό κάνουν. Σ' αυτή την φάση δώσανε, δίνουν αφού φέραν αυτό που θέλανε, κλείσανε τις λιγνιτικές μονάδες, δώσανε το φυσικό αέριο σ' αυτούς που θέλανε για να είναι κυρίαρχοι τα επόμενα χρόνια, θα τους δώσουν όχι μόνο το 17% για να πάρουν την ΔΕΗ, σιγά – σιγά θα πάει με την μέθοδο της σαλαμοποίησης όπως έγινε και στον ΟΤΕ να ψάχνουμε αν θα έχει 4%. Έτσι θα γίνει. Κι ο ΟΤΕ στρατηγικής σημασίας ήταν όπως είναι και η ΔΕΗ. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει πλέον να δούμε τι πρέπει να γίνει και πως μπορούμε αυτό το πράγμα να το αποτρέψουμε.

Πριν φτάσω στα μέτρα, εγώ θα ήθελα να μπουν ερωτήματα. Η ΔΕΗ με 51% που εκπροσωπεί το Δημόσιο σήμερα εκεί πέρα, έχει κάποιες δεσμεύσεις. Τουλάχιστον όσον αφορά τις περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Αρκαδία, πως θα τα υλοποιήσει αυτά; Αν μετά το 33%, πάει και το 23%, πάει και το 13% κοκ, ποιος θα τα υλοποιήσει αυτά τα πράγματα που έχουν δεσμευτεί; Ποιος θα υλοποιήσει όλα αυτά που έχουν γίνει για μετά την απολιγνιτοποίηση για όλο αυτό το πακέτο; Δεν νομίζω πως από εκεί και πέρα είναι θέμα πλέον ολόκληρης, τουλάχιστον για εμάς της περιοχής, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Αρκαδία είναι δύο φορές παραπάνω το πρόβλημα. Κι εδώ θα πρέπει να το δουν και οι τοπικές κοινωνίες.

Είπες πρόεδρε ότι ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης εάν δεν συμφωνήσουν, δεν έχει ομοφωνία, δεν συζητιέται κι ότι ο πρόεδρος της ΔΕΗ πήγε να υφαρπάξει την ψήφο των εκπροσώπων των εργαζομένων. Δηλαδή, λειτούργησε σαν κοινός απατεώνας. Αυτό σημαίνει. Αν εσύ πρόεδρε ήθελες να υφαρπάξεις την ψήφο μου στο Δ.Σ. χωρίς να με ενημερώσεις τι ακριβώς γίνεται, δώσε χαρακτηρισμό μόνος σου τι θα είναι. Εγώ, μόνο αυτό μπορώ να πω. Θα έπρεπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ να ενημερώσει γιατί ήξερε ότι το Δημόσιο δεν θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ήξερε, γιατί δεν θα έπαιρνε αυτή την απόφαση αν δεν του το λεγε η Κυβέρνηση. Ο Στάσης μπορεί να είναι η Διοίκηση αλλά δεν είναι τίποτα άλλο, είναι αυτός που έχουν βάλει εκεί να υλοποιεί το πρόγραμμα της Κυβέρνησης. Άρα, ήταν αποφασισμένο από πριν ότι δεν θα συμμετέχει το Δημόσιο στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Άρα ήξερε ο Στάσης ότι δεν θα συμμετέχει. Έπρεπε να ενημερώσει τους δύο εκπροσώπους των εργαζομένων ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ναι μεν είναι καλό σε μία επιχείρηση γιατί φέρνει χρήματα όταν θα συμμετείχε και το ελληνικό δημόσιο. Από την στιγμή που ξέρει η Κυβέρνηση και δεν ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργαζομένων, πως μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό; Άντε ο Παναγιωτάκης είχε κάνει συνδικαλιστής πριν και ήξερε τα τερτίπια όλα και μας δούλευε και μας έπαιζε μπάλα. Αυτόν ποιος τον καθοδηγεί να κάνει αυτά τα πράγματα; Είναι για μένα έτσι όπως φάνηκε είναι απατεωνιά αυτό το πράγμα.

Δεύτερον για τους εκπροσώπους εργαζομένων και τους δύο, εγώ θα έλεγα είναι τα καλύτερα στελέχη που έχει το Συνδικάτο να αναδείξει. Είναι τα πιο έμπειρα, με άποψη, με γνώση, δεν μπορεί να μην ρωτήσουν, πρόεδρε φέρνεις ένα θέμα το οποίο δεν μας είπες

πριν ξεκινήσει το Δ.Σ. συμμετέχει σ' αυτό το ελληνικό δημόσιο; Εάν συμμετέχει να περάσει ομόφωνα, δεν συμμετέχει, γεια σου, δεν συμπονούμε και το καίμε το χαρτί της μετοχοποίησης και χρέωσέ μας ότι θέλουν. Είναι αφέλεια να μην ρώτησαν. Αν μεθαύριο που θα παίζει ο Ολυμπιακός με την φενερμπαχτσέ και δει το αυτογκόλ δεν πα να οργώσει όλο το γήπεδο μετά, έχασε η ομάδα. Για μένα αυτό το πράγμα θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει και θα έπρεπε να ήταν εδώ πέρα και να ενημερώσουν το σώμα. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι μια Συλλογική Σύμβαση που δεν πήραμε κάτι παραπάνω και να τα βρούμε σ' άλλη Συλλογική Σύμβαση, δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να το διορθώσουμε. Αυτή την στιγμή, μ' αυτή την απόφαση τελειώνει ο Δημόσιος χαρακτήρας της επιχείρησης. Δεν μπορεί να γίνεται με διορθωτικό η αρνητική μας ψήφος. Θα έπρεπε να έχει κοπεί από την αρχή. Θα έπρεπε να ζητήσουν την ενημέρωση από την αρχή και να συζητηθεί το θέμα μόνο εφόσον συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο.

Πάμε παρακάτω, για τις κινητοποιήσεις, εγώ καταλαβαίνω ότι σήμερα το να κατεβάσεις τον διακόπτη, δεν 'πα να κάνεις και δέκα μέρες απεργία, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε την πίεση που δημιουργούσαμε πριν κάποια χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε απεργία. Απεργία θα πρέπει να είναι, και θα πρέπει να είναι συμμετοχή τέτοια που να καταδεικνύει την αντίδραση την αντίδραση των συναδέλφων των ΔΕΗτζιδων σ' αυτό που πάει να γίνει. Αν είναι σαν την προηγούμενη όταν περνούσε τους Νόμους ο Χατζηδάκης και είχαμε 3 και 5 και 2% να μην την κάνουμε τότε, αν είναι να έχουμε τέτοια συμμετοχή. Θα πρέπει η συμμετοχή των ΔΕΗτζιδων να είναι πάνω από 70%. 60% - 70%! Δεν ξέρω αν πρέπει να τηρήσουμε και τι λέει ο καινούργιος Νόμος. Και για μένα κάποιους Νόμους, κάποια φορά πρέπει να τους γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Δεν ανατρέπονται οι νόμοι αν δεν τους αμφισβητήσεις. Στην πράξη θα τους ανατρέψουμε. Κι ας πάνε και φυλακή κάποιοι αν χρειαστεί και μέσα σ' αυτούς ας είμαι κι εγώ κι εσύ κι οποιοσδήποτε άλλος. Δεν ανατρέπονται. Κάποια πράγματα τόσο αντεργατικά που έχουν περάσει δυστυχώς θ' αλλάξουν χύνοντας αίμα. Όταν λέω «αίμα» δεν κυριολεκτώ, με κάποια πράγματα τα οποία θα ειπωθούν κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι συνδικαλιστές, κάποιοι που θα βγουν στην πρώτη γραμμή, αλλιώς δεν ανατρέπονται αυτά. Για να υπάρχει συμμετοχή θα πρέπει να δουλευτεί η απεργία. Όσες απεργίες δουλευτήκανε είχαν συμμετοχή. Όσες δεν δουλευτήκανε ή αφήσαμε υπόνοιες για κάτι άλλο δεν είχαν συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο ενημέρωση και με τα μέτρα ότι είναι, ενημέρωση και πίεση του κόσμου. Εδώ πρέπει να βάλουμε και τον κόσμο σε ευθύνη. Εάν πάω για παράδειγμα εγώ στο ορυχείο, στην βάρδια μου και πω, που από τους τριάντα που είμαστε οι δέκα είναι πλαφοναρισμένοι και τους πω ότι ξέρετε κάτι αύριο ρε παλικάρια πρέπει να κάνουμε απεργία αλλά θα ρίξουμε το πλαφόν και θα παίρνεις 3.500, ξέρεις τι θα μου πει ο άλλος; Όπως μου είπε κι ο γιός μου, πατέρα με το καρότσι θα σε πηγαίνω στη δουλειά και θα έρχομαι να σε παίρνω. 3.500 εγώ πρέπει να δουλεύω ένα χρόνο να τα βγάλω. Καταλαβαίνετε κάποια πράγματα πως αλλάζουν. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ή θα δώσουμε μάχη να έχουμε ποσοστά στις απεργίες για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και με τον κόσμο αλλά και να έχουμε το κεφάλι ψηλά. Δεν μπορεί να πάμε να ζητήσουμε από την κοινωνία να μας στηρίξει όταν εμείς θα έχουμε 5% συμμετοχή.

Δεύτερον, συλλαλητήρια, ότι και να γίνει, άκουσα και την πρόταση του φίλου και συντρόφου Κώστα Μανιάτη, να γίνουν. Ότι και να γίνει όμως θα πρέπει να έχει συμμετοχή. Ότι δεν έχει συμμετοχή μειώνει πόντους απ' τον αγώνα, μας κόβει τα πόδια ότι δεν έχει συμμετοχή, συλλαλητήριο στις 13 που είναι για την μάχη της ηλεκτρικής; 2.000 άτομα. Αν

είναι 100 καλύτερα να μην το κάνουμε. Συλλαλητήριο πρόεδρε στην Αθήνα; Δεν ξέρω από που θα φέρεις απ' τις δομές θα φέρεις κόσμο; Θα πρέπει να είμαστε 5.000 κόσμος. Θα πρέπει να μαζευτούμε αλλιώς δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Άρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ή να ανατραπεί αυτή η απόφαση της Κυβέρνησης με τους δικούς μας αγώνες. Αυτή θα αλλάξει με την γενικότερη κατακραυγή. Άρα εδώ θέλουμε την κοινωνία να ενημερωθεί σωστά για το τι έπεται. Να στηρίξουν οι φορείς όλοι αυτοί τους οποίους θα πρέπει να κάνει το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ αυτές τις επόμενες μέρες. Θα πρέπει να ανατεθεί δουλειά σε όλους. Κάποιοι θα κάνουν τις ενημερώσεις, κάποιοι θα κάνουν τις κουβέντες με τους φορείς, κάποιοι θα δημιουργήσουν το κλίμα για να βγει να έχουμε κόσμο.

Και δεύτερον, για να μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και τρίτον τα κόμματα τουλάχιστον της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να βγούνε καθαρά και να πάρουν θέση όπως βγήκαν, κι όχι μόνο θέση ότι εμείς αλλά κι όποιος βάλει χέρι θα πάει φυλακή. Αυτά.

Βρέντζος: καλησπέρα κι από μένα, θα ξεκινήσω από κει που σταμάτησε ο Φάνης, μίλησε για αγώνες και τι ποσοστά θα έχουν οι αγώνες. Πρόεδρε, είχαμε πει για ποσοστά νικητών στους τελευταίους αγώνες. Το 70% που έβαλε ο Φάνης είναι τους καλούς καιρούς δεν το πιάναμε ποτέ, θα κάνουμε όμως ότι μπορούμε για να περάσουμε ένα αξιόλογο ποσοστό και να βγούμε στην κοινωνία έξω, θα πέσουμε με ψηλά το κεφάλι.

Θα ξεκινήσω και ανάποδα από κει που πλήγεται πιο πολύ η κοινωνία. Πλήγεται η Αρκαδία, πλήγεται η Μακεδονία δεν είδα, δεν άκουσα από τους τοπικούς άρχοντες τους εκλεγμένους άρχοντες των κοινωνιών αυτών να βγουν να πουν μια κουβέντα. Να πουν εεπ, τι κάνεις ρε Μητσοτάκη, τι κάνεις ρε Σκρέκα. Εμείς σε ψηφίσαμε, εμείς σε βγάλαμε στην Κυβέρνηση. Τι κάνεις; Που πάς; Εσείς εκεί πάνω θα υποφέρετε πιο πολύ απ' ότι θα υποφέρει η Κρήτη. Η Κρήτη μπορεί να παράγει κι ένα αγγουράκι και τ' αγγουράκι αυτό θα το στέλνει προς τα πάνω μετά, αλλά δεν θα 'χετε και την δυνατότητα να το πληρώνετε αυτό το αγγουράκι. Άρα θα πεινάσετε. Και θα πεινάσουμε όλοι, γιατί αυτή η Κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να ξεπουλάει τα πάντα. Δεν θ' αφήσει τίποτα. Είχα πεις τον Τωμαδάκη κάποτε, ότι ο Μητσοτάκης θα εμφιαλώσει και την θάλασσα και θα την πουλήσει. Κι ερχόμαστε σ' αυτά. Μην γελάς πρόεδρε. Πάμε παρακάτω.

Έβγαλε μια ανακοίνωση η ΔΑΚΕ, θα το πάω και λίγο ανάποδα τώρα, πουθενά δεν αναφέρει 645 λέξεις μία – μία μετρημένες, τις μετράνε τα κομπιούτερ, δεν τις μέτρησα με το χέρι, πουθενά δεν αναγράφει ΔΕΔΔΗΕ. Πουθενά! Δεν μας ενδιαφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ; 49% έφυγε, τώρα που μένει και 34% στην ΔΕΗ το 49 θα γίνεται 17, 18 πόσο γίνεται; Για να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται, έχουμε χάσει την μπάλα, διοικούν φέρνοντας μέσα στα γραφεία, να κάνουμε και λίγο πλάκα τα σκυλάκια. Δ/νων Σύμβουλος φτάνει στο γραφείο του με το σκυλάκι του. Δεν είναι κακό να έχεις ένα pet, αλλά να τ' αφήσεις σπίτι σου όχι να... μην γελάς πρόεδρε, βουίζει η Αθήνα.

Τώρα, να συμφωνήσω με τον Κώστα τον Μανιάτη, και με τον Μπίτζα τον Γιώργο, εσύ φίλε Σάκη είχες πει ότι θα τα πάρεις και θα τα πας δίπλα όχι στην Μακεδονία την άλλη που ψήφισε ο Τσίπρας, πουληθήκανε τα πάντα. Τα δώσανε σε μια Εταιρεία, σε βαμπίρ τα δώσανε. Προχθές λοιπόν πήρε μια απόφαση το Δ.Σ. της Εταιρείας να μειώσει το 51+34% και να μην συμμετέχει στο ελληνικό δημόσιο. Ακούστηκε ότι πήγαν να την φέρουν στους

συναδέλφους οι οποίοι είναι εκπρόσωποι. Τους είχανε στημένους να τους εκτελέσουν γιατί δεν είχαν ούτε πρακτικογράφους. Τους είχαν απ' έξω τους πρακτικογράφους. Δεν κρατήθηκαν πρακτικά κι αυτό μπορείς να το ελέγξεις πρόεδρε. Κι αν ήταν ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρονικά μένουν αλλά κανονικά πρέπει να είναι και ο πρακτικογράφος. Αυτό για να το δούμε παρακάτω, για να δούμε πόσο στημένο ήταν το παιχνίδι απ' την πλευρά της Ν.Δ. γιατί αυτό το Χατζηδάκη γιατί του Χατζηδάκη παιχνίδι είναι αυτό, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κι εγώ το γνωρίζω πολύ πιο πριν από εσάς, γιατί ήμασταν στα ίδια θρανία, και ξέρω πως έπαιζε από τότε. Από το '82.

Ερχόμαστε στο τι έκανε με την Ολυμπιακή, την εξυγίανε παπ την πούλησε, τώρα την έχει ο Βασιλάκης την Ολυμπιακή, και κάνει τα κουμάντα τα δικά του. Παίζει μονοπώλιο. Και ξαναλέω ότι ο ελληνικός λαός με τα τερτίπια αυτά που γίνονταν κάποια στιγμή δεν θα έχει τα προς το ζην για να πληρώνει το ρεύμα. Ο Μυτιληναίος αν δεν κάνω λάθος είπε ότι αυτός που πληρώνει ένα χιλιάριο ρεύμα θα πληρώνει τώρα 1.800. κάποιος από αυτούς τους μεγάλους τους παίχτες το είπε.

Κι εγώ δεν θέλω να φάω άλλο τον χρόνο απλώς θέλω ν' ακούσω από τον Σάκη ότι ναι φταίει η Ν.Δ. γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έφερε την ΔΕΗ στο χείλος του γκρεμού αλλά ο Μητσοτάκης θα την σπρώξει και θα πέσει στον γκρεμό. Ο Παναγιωτάκης την έφερε στο χείλος του γκρεμού, ο Στάσης την σπρώχνει και την ρίχνει μέσα στον γκρεμό. Εμείς έχουμε όμως το ιερό δικαίωμα να σταθούμε και ν' αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Όσο μπορούμε να την αποτρέψουμε. Αλλά ν' ακούσουμε κι απ' το στόμα γιατί εμείς πάντα κατηγορούσαμε και το ΠΑΣΟΚ γιατί προέρχομαι από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και τώρα που είμαι με τον ΣΥΡΙΖΑ λέω ναι έφταιξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ν' ακούσω από 'σενα Σάκη ότι ναι φταίει η Ν.Δ. για το χάλι αυτό. Και τους κατηγορούμε και τους στέλνουμε το ανάθεμα αν χρειαστεί. Γιατί εμείς το κάναμε και στείλαμε το ΠΑΣΟΚ στο 5%, στο ανάθεμα τους στείλαμε όλους αυτούς. Ευχαριστώ.

Αδάμ: συνάδελφοι καλησπέρα κι από μένα, όπως ακούστηκε κι από τα λόγια του προέδρου και του γραμματέα έχουμε ν' αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση η οποία κατ' εμέ δεν είναι τωρινή. Τέτοιες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε εδώ και μία δεκαετία περίπου όταν όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες κυβέρνησαν αυτό τον τόπο και την χώρα προσπάθησαν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να πουλήσουν ή να δώσουν κομμάτια της Επιχείρησης σε ιδιώτες, σε συμφέροντα, είτε στο χρηματιστήριο. Και θα σας θυμίσω από την μικρή ΔΕΗ θα σας θυμίσω το 17% του ΤΑΥΠΕΔ που πέρασε το 2018 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ για κάποιους αν δεν το θυμούνται και είναι μνημονιακή υποχρέωση η πώλησή τους στο ΤΑΥΠΕΔ, να σας θυμίσω τον στρατηγικό επενδυτή και να σας θυμίσω και κάποιους που προσπάθησαν να χρεοκοπήσουν την εταιρεία και θα την πουλούσαν στην συνέχεια. Οπότε, εδώ πέρα να μην σηκώνουμε κορώνες, κανένας δεν είναι γεννημένος από παρθενογένεση, όλοι ξέρουμε το τι μας γίνεται, το θέμα όμως είναι να πάμε στην ουσία και ν' αντιμετωπίσουμε την ουσία έτσι όπως πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτό που μπορούμε να βγάλουμε μέσα από αυτή την διαδικασία. Έχει απόλυτο δίκιο το προεδρείο που μιλάει για θέμα, ότι δεν είναι θέμα ΔΕΗτζήδικο κι αυτό. Είναι θέμα της κοινωνίας γιατί δεν υποστηρίζουμε την συντεχνία την δική μας αλλά την κοινωνία. Γιατί, εμείς συνάδελφοι, για ακόμη μία φορά δεν θα έχουμε πρόβλημα οι εργαζόμενοι. Γιατί, διεπόμαστε από τις συλλογικές Συμβάσεις, τουλάχιστον μέχρι να λήξουν οι Συλλογικές Συμβάσεις, τουλάχιστον μέχρι να λήξουν οι Συλλογικές

Συμβάσεις δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ούτε η ΔΕΗ θα 'χει κάποιο πρόβλημα, γιατί όπως πολύ σωστά είπαμε και καλά κάναμε και το είπαμε ότι η ΔΕΗ μέσα απ' αυτή την διαδικασία θ' αντλήσει κεφάλαια και θα μπορέσει να γίνει μεγαλύτερη και πιο ισχυρή. Το θέμα είναι όμως ότι οι περιοχές οι οποίες ζούμε αν αύριο θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά που έχουν σήμερα κι αναφέρομαι στην περιοχή Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης αν η ΔΕΗ διέπεται από τις ίδιες υποχρεώσεις που διέπεται και σήμερα όταν κι εφόσον φτάσει να έχει το 34% αλλά ακόμα – ακόμα αυτό που μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία για να είναι μαζί μας γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε ν' αλλάξουμε μία τέτοια απόφαση και όχι με την 24ωρη απεργία μην σας γελάει κανένας ότι θα 'χουμε τα τρελά ποσοστά που είχαμε στις εποχές που απεργούσε το 80%, ούτε με το συλλαλητήριο αλλά ακόμα – ακόμα ούτε με τις συγκεντρώσεις και με όλα αυτά.

Αν δεν πείσουμε την κοινωνία ότι αύριο με αυτό το οποίο θα γίνει θα υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια κι ενεργειακό πρόβλημα στην χώρα εάν θ' ακριβύνει το ρεύμα ή αν θα συνεχίσουμε να έχουμε φθηνό ρεύμα, αν ο επενδυτικός παράγοντας αυτός ο οποίος ήταν ΔΕΗ και δούλευε για το ελληνικό δημόσιο και για την ελληνική κοινωνία θα συνεχίσει να υπάρχει αύριο αλλά δεν θα υπάρχει γιατί αυτό το οποίο θα κάνει θα είναι μόνο προς όφελος των μετόχων κι εκεί είναι η όλη ουσία του ζητήματος, ότι πλέον η ΔΕΗ δεν θα είναι μία δημόσια εταιρεία αλλά θα είναι μια εταιρεία που ως στόχο θα έχει το κέρδος των μετόχων της. Αυτή είναι η ουσία κι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι. Να πείσουμε την κοινωνία και μόνο η κοινωνία μπορεί ν' αλλάξει μια τέτοια διαδικασία. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και μέσα από τα Συνέδριά μας και από τις αποφάσεις τις οποίες έχουμε αλλά και γιατί είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας και ως μέλη αυτής της κοινωνίας πρέπει ν' αγωνιστούμε. Αυτό, για να μην περάσει έτσι ώστε αύριο να συνεχίσουν και τα παιδιά μας και όποιος δουλεύει σ' αυτή την Επιχείρηση να συνεχίσει να είναι επιχείρηση προς όφελος του ελληνικού λαού.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι συμφωνώ με το πρόγραμμα του προεδρείου αλλά παράλληλα θα πρέπει να είναι η κατεύθυνσή μας το να πείσουμε την κοινωνία ότι δεν είναι αυτό που πάει να γίνει εις βάρος των ΔΕΗτζιδων αλλά εις βάρος της κοινωνίας.

Ευχαριστώ.

Μόσχος: συνάδελφοι καλησπέρα, δεν θα καταχραστώ τον χρόνο ούτως ή άλλως μετά από τόσους ομιλητές δεν έχω να πω περισσότερα. Δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, βιώνουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, δραματικές στιγμές θα έλεγα ως εργαζόμενοι και ως Συνδικάτο, σίγουρα και τα προηγούμενα χρόνια διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις αλλά αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Η κυβέρνηση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πούλησε τον ΔΕΔΔΗΕ, τελειώνει σήμερα την ΔΕΗ, κλείνει τα εργοστάσια με την απολιγνιτοποίηση, κατάργησε Νόμους όπως το μειωμένο που εδώ και πολλά χρόνια και ισοπεδώνει τους νέους που θα μπουν στην Επιχείρηση. Αυτά όλα εμείς δεν μπορεί να τ' αφήσουμε να περάσουν έτσι. Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση του προεδρείου αλλά με μία επισήμανση, αν είναι να έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε σε όλες τις τελευταίες κινητοποιήσεις που κάναμε δεν έχει νόημα να γίνει.

Πιστεύω ότι ο Φάνης ο Καραμπίκας έβαλε πολύ καλά την διάσταση κι επιβάλλεται από αύριο το πρωί όποιες κινητοποιήσεις κι ότι εξαγγείλουμε, να ενημερώσουμε την κοινωνία, τους φορείς, τους εργαζόμενους γιατί μπορεί να είναι θέμα κοινωνίας, αν όμως τα ποσοστά

των εργαζομένων θυμίζουμε τα ποσοστά που έγιναν στις τελευταίες κινητοποιήσεις πολύ εύλογα θα πει η Κυβέρνηση την επόμενη μέρα το πρωί ότι, κύριοι οι εργαζόμενοι δεν είναι μαζί σας. Άρα, πρέπει αυτές τις κινητοποιήσεις που θ' αποφασίσουν, αυτές τις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουμε, επιβάλλεται να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό προκειμένου να πείσουμε τους εργαζόμενους και πιστεύω ότι όταν θέλαμε, όταν πραγματικά το πιστεύαμε ήμασταν κοντά στους εργαζόμενους και παίρναμε τ' αποτελέσματα παρόλο που ξέρουμε ότι η συγκυρία σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη όπως είπα επιβάλλεται γιατί θα είναι πιστεύω η τελευταία, η μεγάλη μάχη υπεράνω όλων.

Άρα, καλό μας αγώνα, οι στρατευμένοι κοντά στο προεδρείο και καλύτερος συντονισμός. Ευχαριστώ.

Μάστορας: Ξεκινάω γρήγορα θ' απαντήσω στον φίλο μου τον Γιάννη τον Βρέντζο, γιατί τον θεωρώ άνθρωπο με χιούμορ, γι αυτό χαμογέλασα, όταν είπε για το σκυλάκι κλπ και του είπα να προσέχει την φιλενάδα μου την νοσοκόμα εδώ γιατί είναι πολύ φιλόζη αυτή και θα τον κάνει παρατήρηση, είναι συντρόφισσά του. Γι αυτό χαμογέλασα προφανώς. Το χιούμορ στην ζωή μας είναι απαραίτητο. Γιάννη κατάλαβες, μ' ακούς νομίζω έτσι; Είναι απαραίτητο διότι οι καταστάσεις που ζούμε τόσα χρόνια ακριβώς τις ίδιες, εάν δεν το ρίξουμε και λίγο στο χιούμορ νομίζω ότι θα πρέπει να μας κλείσουν όλους σε κάποιο τρελάδικο. Εάν λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, μπροστά στην κορυφαία στιγμή της αλλαγής κατεύθυνσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε Ιδιωτική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έτσι όπως η ανακοίνωση της ΔΑΚΕ γράφει κι εφόσον μετράτε τις λέξεις να τι διαβάζετε κιάλας, όχι μόνο να τις μετράτε για να πείτε το νούμερο Γιάννη, θα σου κάνω μια ρελάνς τώρα. Λοιπόν, να την διαβάσετε κιάλας γιατί εκεί πέρα θα καταλάβετε και δυο νοήματα τα παραταξιακά τα οποία παίζουν έναν ρόλο έτσι όπως είναι γνωστό και όλοι περιμένουν την παράταξη της ΔΑΚΕ να πιέσει την Κυβέρνηση που υποτίθεται με κεφαλαία γράμματα και χωρίς εισαγωγικά πρόκειται. Αμ δε!

Εάν πάμε για τα μνημόσυνα παιδιά, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να σας γυρίσω λίγο πίσω. Δεν έχω τέτοιο σκοπό γιατί όπως είπε κι ο Γιώργος θέλουν να μιλήσουν κι αρκετοί συνάδελφοι και προφανώς είναι σεβαστό.

Πρώτον, το σοβαρό. Είμαστε εναντίον οποιασδήποτε Κυβέρνησης είτε αυτή λέγεται Ν.Δ., είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ- Ν.Δ., είτε ΣΥΡΙΖΑ – Καμένος κλπ οι οποίοι προφανώς και για τα συμφέροντα που εκπροσωπούν κάθε φορά που κυβερνούν, δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά που εμείς νομίζουμε για σωστά πράγματα. Τουλάχιστον, για το ζήτημα του κοινωνικού χαρακτήρα της Επιχείρησης διότι εγώ θα καλεστώ αύριο να κάνω ενημέρωση στους συναδέλφους και θα τους ζητήσω να συμμετάσχουν σ' ένα σχεδιασμό που θα κάνουμε σε σχέση με ποιον; Μιλάμε ότι πλέον δεν κάνουμε τον αγώνα με όρους συντεχνίας αλλά με όρους κοινωνίας. Το ζήτημα είναι ότι θα καλέσω τους συναδέλφους να κάνουν τον αγώνα με όρους κοινωνίας και η κοινωνία δεν θα συμμετάσχει. Δεν θα συμμετάσχει! Αυτή είναι η άποψή μου και την καταθέτω ευθαρσώς έτσι όπως πρέπει να κάνω στο Συμβούλιο των συναδέλφων και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που συμμετέχω κι είναι τιμή μου. Γιατί δεν θα συμμετάσχει είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το συζητήσουμε όσες ώρες θέλετε. Τι γίνεται όμως; Τι θέλουμε να βγάλουμε από αυτή την ιστορία; Τι ζητούμε να πάρουμε εμείς από αυτή την διαδικασία; Τι πρέπει να καταφέρουμε; Οι τοπικοί άρχοντες φίλε Γιάννη έχουν προλάβει κι

εσένα κι όλους μας, μας έχουν ήδη προτείνει να βάλουμε 5-6 κοτούλες και κάποια αβγουλάκια ο καθένας στον κήπο του για να μην πεινάσουμε. Αυτό το είπε ο περιφερειάρχης Κοζάνης, προφανώς κάνοντας χιούμορ αλλά πιάνει τόπο. Σε πρόλαβε. Συνεπώς, μαντινάδα γι αυτό μην βγάζεις, την είπε άλλος.

Ναι, αλλά όταν πάμε στην σοβαρή διαδικασία και λέμε τι χάνει η Δυτική Μακεδονία από την διαδικασία αυτή; Ο δήμαρχος Κοζάνης που δεν έχει καμία σχέση με την Κυβέρνηση της Ν.Δ. και πολύ θα ήθελα να οργανώσει κάποιος κάπου ένα συλλαλητήριο όπως είχαν κάνει τότε για το Πανεπιστήμιο αλλά βλέπεις το Πανεπιστήμιο περιμένουν να 'ρθουν φοιτητές, να νοικιάζουν τα σπίτια, τις τρώγλες με 300 και 400€. Λοιπόν, για ν' αυξηθεί το εισόδημα της περιοχής. Γιατί το δικό μας εισόδημα τους φαινόταν κάπως. Ναι αλλά δεν βλέπω κανέναν απ' αυτούς να είναι έτοιμοι να διοργανώσουν καμία διαμαρτυρία της προκοπής ούτως ώστε ν' αξίζει να βγει ένα κανάλι τοπικό, γιατί πανελλήνιο δεν αξίζει απ' αυτούς που θα μαζευτούμε να προβάλλει μια εικόνα, γιατί εμείς εικόνα θέλουμε να δείξουμε. Εικόνα ότι όντως αγωνιζόμαστε, ότι όντως αντιδρούμε. Δεν θα συμβεί αγαπητοί συνάδελφοι και μην παίρνετε πολύ φόρα για το ζήτημα της οργάνωσης. Άκουσα για να οργανώσουμε συλλαλητήριο. Λοιπόν, προτείνω κάθε μέρα έχουμε κάτι ωραίες τέντες εκεί στον ΣΠΑΡΤΑΚΟ που γίνονται ωραία περίπτερα να το στήσουμε στην πλατεία της Κοζάνης, στο Σωματείο της ΕΝΩΣΗΣ και στην Πτολεμαΐδα στο Σωματείο του Σπάρτακου και θα ρθει και η ΕΤΕ της περιοχής ή οποιοδήποτε άλλο να είναι κι επί 24ώρου βάσεως εκεί τα φυλλάδια να τα στήνουμε και να τα μοιράζουμε, με μεγάφωνα και να φωνάζουμε.

Να δούμε λοιπόν πόσους από την κοινωνία θα πείσουμε να ρθούν κοντά, από περιέργεια να δούνε γιατί φωνάζουν οι ΔΕΗτζίδες. Και μόλις τους πούμε ότι φωνάζουμε για να μην σας αυξηθεί το ρεύμα, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να Γιατί το τελευταίο διάστημα οι ΔΕΗτζίδες ψάχνουν πόσα λεφτά θα πάρουν για να φύγουν από την ΔΕΗ, δεν ψάχνουν πόσα λεφτά θα πάρουν για να μείνουν να δουλέψουν. Με ευθύνη όλων. Αυτή την στιγμή φταίει η Ν.Δ. γιατί αυτή κυβερνά, αυτή προτείνει την συγκεκριμένη αλλαγή στην διαδικασία της μετοχοποίησης. Ναι, φταίει ο Υπουργός ο οποίος προφανώς είναι ο Σκρέκας, φταίει ο Υπουργός που είναι ο Χατζηδάκης, φταίει ο Υπουργός που είναι ο Άδωνις, πόσες φορές θέλετε να το πούμε ότι φταίει για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα όμως ότι η Επιχείρηση απ' αυτή την διαδικασία θα κερδίσει; Λέει ο Στάσης στο προεδρείο στους συναδέλφους που πήγαν. Θα πάρω 750 ζεστά στην τσέπη. Μην μ' αναγκάζετε να γυρίσω πίσω και να πω αυτά που λένε όλοι οι υπόλοιποι, δεν θέλω, ο καθένας πήρε αυτό που του άξιζε από τον ελληνικό λαό προφανώς κι αυτοί όταν γίνουν εκλογές θα πάρουν αυτό που τους αρμόζει, τους αξίζει απ' τον ελληνικό λαό, αλλά εμείς δεν τον εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό κύριοι. Μπορούμε να του λέμε μην ψηφίζεις Ν.Δ. γιατί μας αρέσει εμα'ς αλλά δεν τον εκπροσωπούμε. Εμείς, εκπροσωπούμε αυτούς που είναι πίσω μας. Κι εδώ στην περιοχή εγώ εκπροσωπώ όλο και λιγότερους, κάθε τρις και λίγο φεύγουν μέχρι τώρα είναι 280 που ζήτησαν να φύγουν. Και θα φύγουν κι άλλοι. Άρα μειώνεται και η εκπροσώπησή μας και στην περιοχή και στην τοπική κοινωνία και παντού.

Τώρα, αν κάποιος δεν θυμάται ότι από την μέρα που μπήκε στην το σύστημα δίνει ρεύμα και στην Τουρκία και στα Σκόπια και στην Βουλγαρία και στην Αλβανία και στην Ιταλία και παίρνει, γιατί το σύστημα έτσι απαιτεί, παιδιά πρέπει να ξαναγυρίσετε στα βιβλία του δημοτικού οι παλιοί οι συνδικαλιστές.

Εάν κάποιος πιέζονταν από τα μνημόνια και υπέγραφαν για εκατό χρόνια ότι εμείς θα πρέπει να δίνουμε αυτή την διαδικασία στο υπερταμείο, αυτοί δεν πιέζονται από κανέναν. Πιέζονται από αυτούς που τα υπέγραψαν την προηγούμενη φορά. Γιατί λέει διακρατική συμφωνία. Δεν αλλάζει. Εκατό χρόνια υπέγραψαν οι προηγούμενοι. Δεν θέλω να τα ξεχνάν εύκολα αυτοί που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ ή αυτοί που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα σας αφήσουμε εμείς να τα ξεχάσετε, άμα εσείς θέλετε να τα ξεχάσετε εύκολα. Για τα επόμενα εκατό χρόνια είμαστε υπόλογοι. Έφυγε η Μέρκελ, θα 'ρθει η Ξεμέγκελ έφυγε ο Σόιμπλε θα 'ρθει κι άλλος Σόιμπλε αλλά αυτό δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του. Κι όπως λέει η ανακοίνωση της ΔΑΚΕ, την οποία προτείνω σε όλους να την διαβάσετε γιατί θα βγάλετε ένα συμπέρασμα καλό προφανώς όλοι γνωρίζουν πως το σύνολο της δημόσιας περιουσίας είναι υποθηκευμένο στους δανειστές. Όλοι! Και ξέρουμε πως πήγε το 17 στο ΤΑΥΠΕΔ και θυμόμαστε πως πήγε το 34 στο Υπερταμείο και προφανώς όλοι γνωρίζουν την διάσπαση στον Όμιλο των δέκα, κι ο περαιτέρω διαχωρισμός έγινε για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι! Ήμασταν και στα Συνέδρια τότε, ήμασταν και τότε που δεν ψήφιζαν οι παρατάξεις, ήμασταν και στα μαλώματα. Θα θυμόμαστε όλοι, σήκωναν τα χέρια, τίποτα δεν ξεχάσαμε. Προφανώς όλοι γνωρίζουν το '11 – '12 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. το 17 πήγε στο ΤΑΥΠΕΔ. Ναι αλλά και το '16 επί ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το 34 πήγε στο Υπερταμείο. Ναι αλλά και το '11 έως '21 όλες οι κυβερνήσεις τα χουν προς πώληση προς τους δανειστές για να εξυπηρετήσουν το χρέος. Όλοι όμως γνωρίζουν και την απαξίωση του λιγνίτη έτσι όπως ξεκίνησε μια και ακόμη έχω την εκπροσώπηση στον λιγνίτη, έως, εάν κι εφόσον σταματήσει να σκονίζεται και ξέρουμε τι έχουν γίνει και με τα CO2 και όλα και τα συμφέροντα του Φ.Α. που κανείς αριστερός, κεντρώος ή δεξιός δεν τόλμησε ν' ακουμπήσει. Κανείς! Συνεχίζεται λοιπόν μια παλιά ιστορία κι εμείς καλούμαστε να πούμε τι; Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μία δύσκολη διαδικασία, να ενημερώσουμε λοιπόν τους συναδέλφους και να τους καλέσουμε να κάνουν έναν αγώνα για την κοινωνία όχι για την συντεχνία. Να το κάνουμε. Περισσότερο όμως πρόβλημα θα έχουμε στην κοινωνία παρά στους συναδέλφους.

Εάν λοιπόν μπορούμε να βρούμε έξυπνα ορισμένους τρόπους επικοινωνίας τους οποίους αυτή την στιγμή εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, τους έχουμε κάνεις όλους εδώ και πολλά χρόνια και κάτι διαφορετικό δεν ξέρω να προτείνω. Προφανώς και τα συλλαλητήρια θα παίξουν ρόλο θα δούμε όμως πόσοι θα μαζευτούμε, προφανώς θα παίξουν ρόλο. Οι συζητήσεις που θα γίνουν και κάτω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι και να είστε σίγουροι κύριοι ότι όσον αφορά στην ΔΑΚΕ την οποία έχω την τιμή να υπηρετώ από την θέση του γραμματέα αυτά τα έχει ψωμοτύρι από παλιά. Δεν τα φοβάται. Ούτε δίνει λογαριασμό σε κανέναν από αυτούς που κυβερνάνε γιατί εμείς τους ψηφίζουμε. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Κι εμείς τους κατεβάζουμε. Όπως οι συνάδελφοι οι περισσότεροι έχετε πράξει στην πολιτική σας σταδιοδρομία μέχρι αυτή την στιγμή. Όμως, εγώ θα ήθελα να ξέρω τι θα καλέσω τον συνάδελφο ΔΕΗτζή που εκπροσωπώ να πράξει μεθαύριο. Για ποιο λόγο; Κι εδώ θα περιμένω προφανώς το προεδρείο στην δευτερολογία του να μου απαντήσει. Τι θα τον καλέσω να του πώ για την ψυχή της μάνας του κάναμε αυτό τον αγώνα; Διότι, η περιοχή μου αγαπητοί συνάδελφοι φθίνει. Και ένα ακόμα βάρος έρχεται να μπει ακόμα στην διαδικασία αυτή που δεν ξέρω πόσο βάρος του βάζει. Ο άλλος λέει εγώ θα πάρω λεφτά και θα τα ρίξω εκεί. Ξέρεις πόσο εύκολα περνάει στην κοινωνία αυτό; Ο άλλος ψάχνει να βρει διέξοδο και το ακούει εύκολα αυτό. Θα κάνουμε τεράστια πράγματα εδώ πάνω φορολογικά, θα χτιστούν τεράστιες επιχειρήσεις, θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μέχρι να

ρθουν όμως εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Δεν τους πιστεύουμε. Πως αντιδράς σ' αυτή την διαδικασία.

Και άκουσα κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου παιδιά και θέλω να το βάλω στο τραπέζι και κάποια στιγμή να πάρω και μια απάντηση απ' αυτούς που τέλος πάντων νομίζουν ότι μπορούν να μου απαντήσουν. Υπάρχει κάποιο κόλλημα για τους εκπρόσωπους εργαζομένων; Τους κατηγορούμε για κάτι; Άκουσα κάτι παράξενες δηλώσεις και μάλιστα από τον φίλο μου τον Φάνη για αφελείς, αυτές πρέπει να τις πάρει πίσω. Τους κατηγορούμε ότι είναι αφελείς; Εγώ τουλάχιστον, για τον δικό μου τον φίλο τον Παντελή τον Καραλευθέρη κι εκπρόσωπο της παράταξής μου αυτό δεν το δέχομαι. Προσπάθησαν να τους υφαρπάξουν την ψήφο; Αμα το πάθαινες ρε φίλε εσύ αυτό εσύ θα ήσουν έξυπνος κι εκείνος μπούφος, δε νομίζω να έχουμε στείλει μπούφους στην εκπροσώπηση. Όσο και να μην τους χωνεύουμε από την μία ή από την άλλη πλευρά ή να έχει ο καθένας τα δικά του. Δε νομίζω! Έχω μία εκτίμηση για τους συναδέλφους όλα τα χρόνια. Διαφωνώ ή συμφωνώ, μαλώνουμε ή φιλιώνουμε κάθε μέρα αλλά όχι ρε παιδιά και αφελείς. Όχι ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά ή ήταν στημένη αυτό να ειπωθεί και ν' απαντηθεί ή τα υπόλοιπα αφήστε τα.

Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτοί που προσπάθησαν να τους υφαρπάξουν την ψήφο πήραν την απάντηση που πήραν όπως την πήραν, αν δεν μας ικανοποιεί η απάντηση να το πούμε και να τους καλέσουμε εδώ μπροστά να 'ρθούν ν' ανοίξουν το τρυπάκι και να πουν εγώ είμαι παρών, έκανα αυτό ή τέλος πάντων το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ το οποίο κάθε μέρα είναι σ' επαφή απ' ότι μπορώ να ξέρω ή να νομίζω ότι ξέρω και να έχω μια απάντηση. Τώρα, κατά τ' άλλα τα υπόλοιπα έχω την εντύπωση ότι μεγάλα παιδιά είμαστε και μπορούμε να τα διαχειριστούμε.

Κλείνοντας, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, θέλω να κλείσω έτσι όπως ανοίγει η παράταξή μου την ανακοίνωσή της, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μην κάνουμε αυτά που πρέπει ούτως ώστε να παραδώσουμε, εμείς που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε πρέπει να παραδώσουν στους επόμενους αυτά που παραλάβαμε εμείς. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ για τον χρόνο.

Μανιάτης: καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσουμε και πρέπει και η Ομοσπονδία να το κάνει αυτό τους έξι δικηγόρους, την κίνηση που κάνανε, που κατέθεσαν την μήνυση γι αυτό που έχει γίνει στο χρηματιστήριο και νομίζω αυτή είναι η πρότασή μου ότι πρέπει και η Ομοσπονδία το προεδρείο να κάνει μία συνάντηση μαζί για να μάθει και περαιτέρω πως έγινε και τι ακριβώς. Αυτό ήταν που είχα ξεχάσει και θα ήθελα να συμπληρώσω ο φίλος μου ο Σάκης να διαβάσει και την ανακοίνωση του ΕΑΜΕ – ΕΤΕ και θα ήθελα να ξέρω γιατί αναφέρθηκε στους προηγούμενους σωστά τα λέει και συμφωνώ, αυτό όμως το ξεπούλημα ονομάζεται Εθνική προδοσία ή όχι; Ευχαριστώ.

Χατζάρας: χθες υπήρξε και μια τοποθέτηση απ' την μεριά του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο ζήτημα της κεφαλαιαγοράς. Γι αυτούς που δεν το ξέρουν να το μάθουν γιατί είπε προηγούμενα ο φίλος μου ο Μανιάτης για το θέμα των 6 δικηγόρων. Καλό θα ήταν να διαβάξεις Κώστα κι από την αριστερή πλευρά από κει πέρα που μιλάει για το ΠΑΣΟΚ.

Λοιπόν, 19 Ιουλίου του 2019 έγιναν εκλογές στην χώρα, τα κόμματα έχουν προγράμματα, τα προγράμματα εμφανίστηκαν στον κόσμο και στον λαό. Ο λαός ψήφισε. Ξέρουμε από την πρώτη στιγμή ποιο είναι το δρομολόγιο και πως τροχοδρομεί από την μεριά της Ν.Δ.. Μίλησε από την πρώτη στιγμή για πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και μια σειρά άλλα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν τον ΔΕΔΔΗΕ αυτό το θέμα ήταν γνωστό, το τι θέλει να πράξει και που θέλει να κινηθεί. Αλλά μια και θέλουμε να πούμε στον κόσμο και την κοινωνία και πρέπει να τους πούμε ότι πρέπει να υπάρχει φτηνό ρεύμα, έχω μιλήσει πολλές φορές επανειλημμένα για την υπόθεση των ρύπων. Κι επειδή σαν ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει πολλές αυτοκριτικές κι έχουμε αυτομαστιγωθεί για την ιστορία την συγκεκριμένη που αφορά τον Νοέμβριο, τον Μάρτιο του 2013 για την υπόθεση των ρύπων, θέλω να πω τα εξής, έχουν γεννηθεί κάποια ερωτήματα. Κι από εκείνα τα ερωτήματα έπρεπε να ψάξουμε ή να ψάξουν. Έπρεπε να ρωτήσω προηγούμενους Υπουργούς Ενέργειας και να δω αν πραγματικά υπήρχε η δυνατότητα από την μεριά των εκάστοτε Κυβερνήσεων να πάνε και να επαναδιαπραγματευθούν την διαδικασία του '13. Γιατί, αν θέλουμε πραγματικά φτηνό ρεύμα θα πρέπει να το αναζητήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι και σύντροφοι στο εθνικό καύσιμο που λέγεται λιγνίτης. Κι επειδή το καλοκαίρι γίναμε μάρτυρες όλοι σε μία ανημποριά του συστήματος για να μπορέσει να καλύψει και βάλαμε μπροστά τις λιγνιτικές μονάδες, εδώ λοιπόν έπρεπε, διαχρονικά τα κόμματα τα οποία διαχειρίστηκαν την εξουσία να επαναδιαπραγματευθούν την ιστορία των ρύπων. Κάτι τέτοιο δεν είδαμε. Πατήσαμε καλά στην υπόθεση του '13 κι εκείνο που μας ενδιέφερε ήταν να λέμε πίσω ότι φταίνε οι άλλοι. Δεν κάναμε απολύτως τίποτα για την ιστορία της επαναδιαπραγμάτευσης η οποία κάθε χρόνο υπάρχει η δυνατότητα να μπει και να γίνει.

Άρα, με λίγα λόγια, αυτό που λέμε και καιγόμαστε καθημερινά για την υπόθεση λιγνίτη, βλέποντας και τα εργοστάσια τα οποία εγκαινιάζονται μέχρι το 2055, κάποιες άλλες περιοχές της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης τα οποία καίνε λιγνίτη και υπάρχει αυτή η ιστορία κι έχοντας κατά νου και θέλουμε να δικαιολογήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει φτηνό ρεύμα που προηγούμενα το είχαμε, είχαμε από τις καλύτερες Κwh στην Ευρώπη και στον κόσμο, έπρεπε το εθνικό καύσιμο λιγνίτη να το βάλουμε μπροστά και να επαναδιαπραγματευθούν οι κυβερνήσεις.

Εγώ όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, στο παρελθόν, έχω τοποθετηθεί κι έχω πει πολλά πράγματα κι έχω καυτηριάσει πολύ αυτή την ιστορία. Αλλά για να είμαστε κι εξηγημένοι πολιτικά μεταξύ μας γιατί είμαστε και πολιτικά όντα. Διαχρονικά υπάρχουν κυβερνήσεις, αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις δεν στάθηκαν κατά την άποψή μου στο ύψος των περιστάσεων και δεν είχαμε εκείνα τ' αποτελέσματα που πραγματικά προσδοκούμε γιατί αύριο θα βγούμε επικοινωνιακά στον κόσμο και θα του πούμε ότι κοίταξε να δεις θέλουμε να είσαι μαζί μας γιατί εμείς παλεύουμε για να έχεις φτηνή κwh. Για να έχει φτηνή κwh θα πρέπει να υπάρχει αυτή η διαδικασία του ειδικού καυσίμου. Γιατί δυστυχώς σήμερα μονάδες βάσης είναι μονάδες Φ.Α., ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο εικοσαήμερο με τις αναπροσαρμογές την υπόθεση με το Φ.Α. και βεβαίως η χώρα είναι ενεργειακά εξαρτημένη. Ξέχωρα το γεγονός ότι η χώρα, η ΔΕΗ δεν υπάρχει, ξέχωρα από την ιστορία βέβαια του 34% και του 17% ότι ο Μυτιληναίος και οι ιδιώτες σήμερα είναι, η ΔΕΗ παρόλο που λέγεται ΔΕΗ η ΔΕΗ.

Τώρα, στο θέμα της οργάνωσης, όλοι θέλουμε να έχουμε μια καλή οργάνωση. Όλοι θέλουμε να έχουμε ένα καλό συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο για να είναι πετυχημένο πρέπει

να έχει κόσμο. Άκουσα προηγούμενα τον Γιάννη τον Βρέντζο να λέει για 2.000 κόσμο. Όχι 2.000 αλλά 7.000 κόσμο. Αλλά εδώ θέλω να συζητήσουμε και λίγο σοβαρά γιατί πραγματικά στενοχωριέμαι ιδιαίτερα και θα πρέπει μ' όλο το συμπάθιο, ο πρόεδρος και το προεδρείο, να καλέσει τα Σωματεία και τους προέδρους, να γίνει μία συνάντηση όσον αφορά στην εκτίμηση του Συλλαλητηρίου και της απεργίας. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς, έχω αποδείξεις αν αφαιρέσω μαζικούς χώρους όπου έκανα μία απεργιακή κινητοποίηση και υπήρχε μία συμμετοχή του κόσμου, δυστυχώς εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά σε άλλους χώρους. Και ναι μεν θέλω να 'μια εγώ πρόεδρος σ' ένα Σωματείο αλλά θ' αναλάβω και τις ευθύνες μου. Έχω λοιπόν την ευθύνη να μπορέσω να πείσω τον κόσμο μου ότι πρέπει να πάμε σε μία απεργιακή κινητοποίηση ή να παλέψουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Σαφέστατα θα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις όσον αφορά τριτοβάθμιες οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, εργατικά κέντρα, περιφερειακές διαδικασίες κι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πρώτα όμως και πρώτιστα θα πρέπει να πάμε να οργανώσουμε το σπίτι μας και τους εαυτούς μας. Γιατί, αν πραγματικά εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα να μπορέσουμε να μαζέψουμε κόσμο, δυστυχώς σύντροφοί μου και συνάδελφοί μου δεν θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και μια καλή εικόνα προς τα έξω.

Παρακαλώ λοιπόν σ' αυτή την φάση το προεδρείο της Ομοσπονδίας να καλέσει τα Σωματεία – μέλη γιατί νομίζω ότι το πρώτο το οποίο θα γίνει είναι να οργανώσουμε το σπίτι μας και να ξεχάσουμε διχόνοιες και στιδήποτε άλλο και να καθίσουμε να σκύψουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Συμφωνώ με το πλάνο το οποίο σχεδιάζει η Ομοσπονδία σχετικά με την ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Εργατικά Κέντρα, πολιτικά κόμματα κι οποιοδήποτε άλλοι φορείς πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και να το κάνουμε. Και βεβαίως θεωρώ απαραίτητο να υπάρχουν κλιμάκια τα οποία θα βγουν στους χώρους της Αθήνας στο ΜΕΤΡΟ ή οπουδήποτε αλλού, να μοιράσουμε αυτό το επικοινωνιακό έντυπο το οποίο λέμε να σχεδιάσουμε κι εδώ χρειάζεται κι η βοήθεια των Σωματείων και στην διαμόρφωση του σχεδίου αλλά και στο να μοιράσουμε αυτό το φυλλάδιο.

Ξαναλέω και κλείνω με αυτό ότι εκείνο το οποίο πρέπει ν' αναδείξουμε πολιτικά είναι τα κόμματα ν' αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα πρέπει το θέμα του καυσίμου που λέγεται λιγνίτης να το δούνε πολύ σοβαρά τουλάχιστον σε μία διαδρομή χρόνου του 35 έτσι ώστε να έχω μια καλύτερη κατάσταση για την χώρα μας ενεργειακά. Γιατί είναι σίγουρο ότι η τιμή της κwh θ' αυξηθεί υπέρογκα τα επόμενα χρόνια και το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι θα γίνει αυτή η ιστορία. Ότι και να λένε οι διάφοροι ότι η απελευθέρωση της αγοράς θα φέρει καλύτερες τιμές. Άλλωστε το έχουμε δει και στο παρελθόν τι έχει γίνει κι είδαμε τώρα και την ρήτρα αναπροσαρμογής η οποία λειτούργησε μ' αυτό τον τρόπο. Και είδαμε την ΡΑΕ από κει και πέρα να κατηγορεί την ΔΕΗ γι αθέμητο ανταγωνισμό και μια σειρά άλλα πράγματα.

Παρακαλώ λοιπόν, να δούμε το θέμα και να το βάλουμε στα πολιτικά κόμματα και να πάρουν ξεκάθαρη θέση για την επαναδιαπραγμάτευση των ρύπων και τον προσδιορισμό ενός χρονικού διαστήματος του 2035 έχοντας τα παραδείγματα των χωρών της κεντροδυτικής Ευρώπης για να μπορέσουμε από κει και πέρα να κρατήσουμε τα πράγματα και ιδιαίτερα η Πτολεμαΐδα 5 όπου έχουμε δαπανήσεις 1,5 δις € δεν μπορεί να έχει αυτή την προοπτική την οποία θέλουν να σχεδιάσουν. Σαφέστατα και κρίνεται η σημερινή Κυβέρνηση κι ο πρωθυπουργός της χώρας για το γεγονός ότι πήγε σε μια βίαιη απολιγνιτοποίηση τότε. Το χουμε πει πολλές φορές ότι για να πας σε μια κατάσταση απολιγνιτοποίησης πας σιγά –

σιγά, βήμα – βήμα. Για να μπορέσουμε από κει και πέρα να δημιουργήσουμε τις υποδομές και το έδαφος έτσι ώστε και ο κόσμος της εργασίας να μην έχει πρόβλημα αλλά από κει και πέρα και το κοινωνικό σύνολο να μπορέσει να έχει την τιμή του ρεύματος που πραγματικά σήμερα έχει μεγάλο πρόβλημα για να μπορέσει βιοποριστικά να τα βγάλει πέρα.

Παρακαλώ λοιπόν πρόεδρε θα ήθελα στο πλάνο που έχεις βάλει, τους προέδρους των Σωματείων να τους καλέσεις για να σχεδιαστεί από κοινού αυτή η ιστορία. Σ' αυτή την υπόθεση του αγώνα δεν πρέπει να λείπει κανένας. Και θα παρακαλέσω πάλι κλείνοντας ν' αφήσουμε όλοι τις προσωπικές παρεξηγήσεις και να είμαστε μονιασμένοι σ' αυτό το ζήτημα γιατί απ' ότι βλέπω είμαστε μονιασμένοι. Μας ακουμπάει όλους αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ πολύ.

Μιχαλάτος: χαιρετίζω καταρχήν τους συναδέλφους και μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης για την πλήρη διάλυση της Επιχείρησης, γιατί κατά την εκτίμησή μου είναι πλήρης η διάλυσή της, και μπαίνουν κι άλλα ζητήματα, μπήκαν κι άλλα ζητήματα αν μιλήσαμε, τι θα πάρουμε, και τέτοια. Προφανώς αυτός είναι ο προσανατολισμός κατά την εκτίμησή μου. Εμείς είμαστε κατά την εκτίμησή μου, πολιτικά όντα όλοι και προφανώς ξέρουμε και τι ψηφίζουμε και τι ψηφίσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Και προφανώς έχουμε και την άποψη το πως σκέφτεται ένας πολιτικός χώρος κι ένας άλλος πολιτικός χώρος. Δεν είναι ίδιες οι σκέψεις μας. Και δεν λέω εγώ ποιανού είναι πιο σωστές. Ο καθένας έχει την άποψή του. Προφανώς κανένας από εμάς δεν είχε, εγώ για παράδειγμα δεν έχω την άποψη της Ν.Δ. που είναι ταγμένη στον πλήρη φιλελευθερισμό και στην πλήρη απαξίωση, ότι υπάρχει στο δημόσιο, στην υγεία, στην παιδεία κλπ.

Άρα λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση προχωράει κανονικά σ' αυτό που έχει ταχτεί να υπηρετήσει. Ακόμη και κορυφαία στελέχη του κράτους ή μάλλον του πολιτικού της χώρας μας εκφράζουν ότι αυτή η απαξίωση που επέρχεται στην ΔΕΗ θα 'ναι μαχαιριά στην κοινωνία κλπ. όταν λέει να ευχόμαστε να έχουμε χειμώνα ήπιο, σημαίνει συνάδελφοι και φίλοι ότι μας περιμένουν δύσκολα βράδια, δύσκολες μέρες. Το ζήτημα είναι ότι δεν βλέπουμε καμία έκφραση από την ΓΣΕΕ π.χ, από την ΓΣΕΒΕΕ, να λένε «που πάμε ρε παιδιά;» τι γίνεται πουλιέται η ΔΕΗ; Με τι θ' αντισταθούμε εμείς απέναντι στους ιδιώτες παρόχους στην χώρα μας; Δηλαδή, βλέπουμε σε είναι τεράστια στα μαγαζιά, τα νοικοκυριά και δεν μιλάει κανένας. Δεν βγαίνει κανείς να έρθει να πει τι γίνεται εδώ προς τα που πάμε; Πως θα πληρωθούν οι αυξήσεις στο ρεύμα; Και λέμε μετά για το πως έγινε εξυγίανση της ΔΕΗ από τον κύριο Χατζηδάκη. Τι έκανε ο κύριος Χατζηδάκης από τότε που ήρθε στην Κυβέρνηση; Τι έκανε; Τι άλλαξε; Ήταν ο κύριος Χατζηδάκης και θέλω να πω, είπαμε ο καθένας έχει την άποψή του προφανώς, κι ούτε εγώ υπάρχει περίπτωση να πείσω ούτε τον Σάκη, ούτε κανέναν άλλο ότι αυτά που λέω εγώ θα τα δεχτεί αυτός κι αυτά που λέει αυτός θα τα δεχτώ εγώ, απλώς καταθέτουμε τις απόψεις μας. Τέσσερα χρόνια είναι Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς τέσσερα χρόνια έτσι αποφάσισε ο ελληνικός λαός κι όταν πήγε τον έβγαλε απ' έξω. Μα τέσσερα χρόνια δηλαδή μας το δείξαν αυτοί στα ταμεία, στην πλήρη απαξίωση, στην κατάρρευση της χώρας; Στην κατάρρευση της οικονομίας κλπ; τα τέσσερα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτά που τελείωσαν την χώρα; Την έδωσε δηλαδή στο Διεθνές Νομισματικό ταμείο, την έδωσε στους ιδιώτες να κερδοσκοπήσουν; Τα πούλησε όλα; Μα τα ίδια τα στοιχεία που εκφράζονται από την Ν.Δ. μιλάμε για ένα ταμείο 37 δις. Πως ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή κατέστρεψε την χώρα κι έχει και 37 δις πίσω; Πως ρε παιδιά; Είναι σαν να έχω ένα

μαγαζί εγώ και να χω τον αδελφό μου που να πάρει το μαγαζί να το διαλύσει και να 'ρθω εγώ να το ξαναπάρω μετά και ν' αφήσω το ταμείο με χρήματα και να μου πει μετά «το κατέστρεψες το μαγαζί». Πως ρε παιδιά είναι δηλαδή μερικές φορές και πάλι δεν θέλω να πείσω κανέναν, προφανώς από σας είναι οι απόψεις σας και οι θέσεις σας. Αλλά είναι και κάποια πράγματα που ξεφεύγουν λίγο από το μυαλό το μικρό, το δικό μου. Γιατί μικρό μυαλό έχω εγώ, τελειόφοιτος του δημοτικού ήμουνα. Άρα λοιπόν τι λέμε τώρα; Λέμε τι ΔΕΗ θέλουμε; Μα μεταξύ μας δεν ξέρουμε τι ΔΕΗ θέλουμε. Θέλουμε μια ΔΕΗ να πάει στο 33-34%; Και συζητάμε εδώ πέρα αν θα πάρουμε κι αυτά τα χρήματα. Θέλουμε μια ΔΕΗ που να ενδιαφέρεται πως θα είναι στην μετοχοποίηση, πως θα είναι καθοριστική στην μετοχοποίηση; Χωρίς να ενδιαφερόμαστε αν είναι προς το καταναλωτικό κοινό, αν είναι αυτή η ΔΕΗ που μπήκαμε εμείς μέσα που υπηρετήσαμε το καταναλωτικό κοινό και θέλουμε να πάμε και κάτω στον Αη – Γιώργη να κάνουμε Συλλαλητήριο όταν δεν έχουμε αποφασίσει εμείς τι ΔΕΗ θέλουμε. Δεν δεχόμαστε μετοχοποίηση, εμείς θέλουμε μια ΔΕΗ με κατεύθυνση να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, όχι κερδοφορίας ΔΕΗ. Βασικό αυτό κατά την άποψή μου.

Και να σας πω και τ' άλλο συνάδελφοι; Σε πολλές αποφάσεις που έχουν παρθεί και στα Συνδικάτα και στα Συμβούλια και στα Γενικά Συμβούλια πάντοτε υπήρχαν αντιπαραθέσεις και πάντοτε βγαίναμε με πλειοψηφία κατά την εκτίμησή μου στην πλειοψηφία και στην βάση δεν υπηρετούνταν το θέμα από πολλούς. Καταρχήν συμφωνώ με το πλαίσιο που έχει βάλει το προεδρείο, και στην λογική ότι έχουν μπει κι άλλες προτάσεις κι ότι μπορεί να υπηρετηθεί, να ενσωματωθούν σ' αυτές τις κινήσεις και να δούμε πως θα είμαστε πιο απέναντι σ' αυτή την, κατά την εκτίμησή μου την τελευταία μάχη που θα δώσουμε. Γιατί κατά την εκτίμησή μου εγώ μπήκα το '83 στην Επιχείρηση, αυτή την στιγμή μην κρυβόμαστε πίσω απ' το δάχτυλό μας και προφανώς είπαμε κάτι όμως ότι τι ΔΕΗ θέλουμε έτσι; Άμα θέλουμε να έχουμε γιατί λέει ο άλλος είναι ο ΟΤΕ, ο ΟΤΕ ναι. Είναι το ίδιο ο ΟΤΕ με την Επιχείρηση; Είναι το ίδιο το τηλέφωνο με την παροχή ρεύματος στο σπίτι; Είναι το ίδιο αν έχει το τηλέφωνο ή εάν έχει το οξυγόνο να του δώσει στα νοικοκυριά για τον συνάνθρωπό μας; Είναι το ίδιο όταν δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα που είπε ο εκφραστής του κεφαλαίου θα πάει το ρεύμα στα 1800 είναι το ίδιο με το τηλέφωνο; Δεν είναι το ίδιο. Και πάμε και στο άλλο για αυτή την Εταιρεία που μπήκε μέσα. Μία Εταιρεία που είπαμε βάζει κεφάλαιο. Μα διώχτηκε από πάρα πολλές χώρες η εταιρεία αυτή. Και να πω κάτι εγώ. Θα μπορούσε ο ΕΦΚΑ να πάρει τα κομμάτια και την κερδοφορία, θα μπορούσε αλλά δεν το θέλει κανένας αυτό. Και τα χρήματα να μένουνε στην χώρα και τα χρήματα να μένουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένα φανς και διάφορα τέτοια.

Λοιπόν, να μην σας φάω πολύ τον χρόνο και κλείνω κατά την εκτίμησή μου είναι από τις τελευταίες μάχες που θα δώσουμε κι οφείλουμε να την δώσουμε συντεταγμένα και με δύναμη. Τώρα, πως θα 'ναι αυτές, καλό θα είναι να γίνονται συζητήσεις, να γίνονται παρεμβάσεις, όποιοι φορείς έχουν το ίδιο ερέθισμα μ' εμάς για το που πάει η Επιχείρηση να μπορέσουμε να δείξουμε ακόμα, γιατί οι πιο πολλοί από εμάς είμαστε στα όρια της συνταξιοδότησης, να δείξουμε στον κόσμο τον πίσω που έρχεται ότι τουλάχιστον δώσαμε την μάχη μας απέναντι σ' αυτό το πράγμα. Και κλείνω ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει πάρει αποφάσεις στις οποίες έκανε πίσω. Έχει πάρει αποφάσεις για τα νοσοκομεία, έχει πάρει αποφάσεις για τα πανεπιστήμια με τους χωροφύλακες, έχει πάρει αποφάσεις για τις..... μπορούμε ν' απαιτήσουμε και να κάνει πίσω σ' αυτή την συγκεκριμένη στιγμή και σ' αυτή την συγκεκριμένη ιστορία που το ρεύμα πηδάει προς τα πάνω να πάρει πίσω αυτή την απόφαση και να επανεξετάσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γεωργίου: λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Σύντροφοι, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό μην παρεξηγηθεί κανένας, το λέω με την ακριβή έννοια του όρου γιατί συντρεφόμαστε απ' την ίδια Εταιρεία κι απ' τον ίδιο Όμιλο. Άρα, έχουμε την ίδια αγωνία. Ένα το κρατούμενο. Παρακολούθησα όλους σας με μεγάλη προσοχή. Ιδεολογικά καλύφθηκα πλήρως. Θέλω να προσθέσω εδώ μια παρένθεση, αυτό όλο θυμίζει το γάτο που εκπαίδευε το γατάκι. Ξέρετε πάνω στην σκεπή ας πούμε για να μάθει το γατάκι να κάνει την δουλειά που ξέρει ο μπαμπάς. Η αυτοκατανάλωση καλά κρατεί εδώ μέσα. Αγαπητέ μου φίλε Σάκη και το λέω με απόλυτη αγάπη προς το πρόσωπό σου και το ξέρεις πολύ καλά, πάντα κρίνεται η Κυβέρνηση που παίρνει αποφάσεις. Καθημερινά! Στο τέλος έρχεται το σύνολο του λαού και την κρίνει. Είτε δεν θα την ψηφίσει είτε θα την υπερψηφίσει. Άρα, επιτρέπεται και νομίζω ότι συμφωνείς σ' αυτό ότι να κρίνεται η Κυβέρνηση καθημερινά γι αυτά που κάνει. Ο.Κ..

Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Εγώ θα διαφοροποιηθώ απ' όλους περιφερειακά. Τι εννοώ; Ναι μεν συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του προεδρείου για το τι θα κάνουμε από δω και πέρα, θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ να πω ότι διαφωνώ ότι αυτό το παιχνίδι παίζεται με όρους κοινωνίας και θα πρέπει να κάνουμε την κοινωνία σύμμαχό μας. Διαφωνώ ριζικά. Δεν θα πάω να δώσω έναν πόλεμο που τον έχω ήδη χαμένο. Η κοινωνία διαμορφώθηκε έτσι, φταίμε, φταίνε, πέρασε και είναι απέναντί μας. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλοι μας, ποια θα είναι η επίπτωση σε αυτή την ιστορία όπως εξελίσσεται. Ξέρουμε ότι το «μάρμαρο» όπως έγραψε κι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μπούκουρας θα το πληρώσει ο λαός. Ο λαός όμως δεν καταλαβαίνει αυτή την ώρα. Και δεν είναι η τελευταία ώρα που δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει εδώ και κάποια χρόνια, ώρες που δεν καταλαβαίνει. Άρα, πρωταρχικός μας στόχος για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε αν μπορούσαμε και το πετύχουμε, και δεν ξεκινώ με ηττοπάθεια, είναι πολύ δύσκολο όμως έτσι; Το πρώτο και το κυρίαρχο είναι να πείσουμε τους ίδιους μας τους συναδέλφους. Εάν δεν πείσουμε τους συναδέλφους μας, βρε όσα μετρό κι αν κάτσουμε, όσες τέντες κι αν βάλουμε ότι και να κάνουμε δεν πρόκειται να πετύχουμε απολύτως τίποτα. Θα ξεκινήσουμε απ' τους ίδιους μας τους συναδέλφους για να μην υπάρχει και η αντιδικία της συμμετοχής Χατζάρα, Βρέντζου και του φίλου μου του Σάκη, ποιοι συμμετέχουν, ποιοι δεν συμμετέχουν και τι κάνουν και τι ράνουν. Μην κρυβόμαστε, ποσοστά νικωτικής όπως έχουμε μάθει να λέμε είναι η συμμετοχή των συναδέλφων στις απεργίες.

Τι κρυβόμαστε πίσω απ' το δάχτυλό μας για να το παίξουμε ότι είμαστε μεγάλοι; Τι μεγάλοι είμαστε; Μικρομέγαλοι είμαστε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τους πείσουμε! Όλοι ασχολούνται με το πόσα λεφτά θα πάρουν παραπάνω, είτε στην έξοδο, είτε στην είσοδο, είτε στην διάρκεια. Αυτό τους νοιάζει. Τι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας μωρε; Κρέμασαν τα μαγουλά μας απ' τα γερατειά, τι δεν ξέρουμε δηλαδή; Το θέμα είναι ότι αν δεν απευθυνθούμε στον κόσμο να τους καταδείξουμε τι ακριβώς έρχεται γιατί προσέξτε εδώ, αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι, ότι ξέρεις κάτι θα πάρω τα δώρα, θα πάρω τα κλιμάκια, θα πάρω το ... παιδιά βάλτε και τον δικηγόρο μέσα, μην τον ξεχνάμε τον δικηγόρο, θα πάρουμε όλα αυτά, σου λέει ο άλλος, τι λες ρε Μάστορα, ρε Αδαμίδα, ρε Καρρά, ρε Γεωργίου, έρχεται φορτηγό από πίσω. Άντε ρε πήγαινε από δω. Έτσι νομίζει ο κακομοίρης. Ό,τι λεφτά πάρει δηλαδή ο Στάσης από τα 750εκατομμύρια θα ρθει να τα δώσει σ' εμάς ρε, γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Κι ο κόσμος αλλού βρίσκεται. Άρα, με συγχωρείται θα επικεντρωθούμε για μένα, στο ζήτημα των συναδέλφων και προσέξτε αν οι συνάδελφοι

πείσουν και τις οικογένειές τους τότε θα είναι χιλιάδες κόσμου. Αφήστε την κοινωνία, δεν έχω να ευχαριστήσω κανέναν δικηγόρο. Σ' αυτό που είπε ο φίλος μου ο Κώστας ο Μανιάτης. Κανέναν απολύτως δικηγόρο. Αυτοί είναι οι όροι κοινωνίας. Αυτοί καλά κάνανε και μπράβο τους. Όχι να τους ευχαριστήσω, να μας ευχαριστήσουν τόσα γι αυτό που έχει προσφέρει η ΔΕΗ. Δεν έχουμε να ευχαριστήσουμε κανέναν. Μας χρωστάνε, δεν χρωστάμε. Κι αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση του ελληνικού λαού. Και το οφείλουμε εμείς, όχι με τσαλιμάκια και τσαχπινιές όμως ενίοτε. Κι όπως μας βολεύει.

Όσο για τα κόμματα αγαπητοί μου συνάδελφοι ξέρετε γιατί δεν έχουμε επίσης ένα πάτημα γερό; Δεν υπάρχει μια κομματική πλάτη τώρα μην κοροϊδευόμαστε, οι συνάδελφοι έχουν και το πάτημά τους. Τρία κόμματα μεγάλα, το ένα πρώην μεγάλο ψήφισαν μνημόνια. Δεν το 'χετε ακούσει στην κοινωνία απ' έξω, όλοι ίδιοι είναι. Μόνος μου τα βγάζω απ' το μυαλό μου αυτά; Άρα με βολεύει αυτό να το χρησιμοποιήσω ως άλλοθι για να κάνω αυτό που σκέφτομαι στο δικό μου μυαλό. Ισοπεδώνουν το πολιτικό σύστημα. Τυχαίο; Όχι βέβαια! Δόθηκαν και πατήματα, εδώ έγιναν ερμηνείες απ' ότι άκουγα, αυτή είναι η ιδεολογική προσέγγιση που ανέφερα αρχικά το πως θα διαλυόταν η ΔΕΗ. Μικρή ΔΕΗ, μεγάλη ΔΕΗ, πώληση λιγνιτικών, πώληση από δω, 17% από δω, δώσε- δώσε, το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο; Διαφέρει κάπου δηλαδή αυτό τώρα; Στο τελικό του;

Άρα, επιτρέψτε μου να σας ξαναπώ συντρόφους με την αυστηρή έννοια του όρου γιατί προσέξτε γιατί δεν βρίσκουμε τώρα ένα κόμμα πίσω να έχει γερή πλάτη. Αγαπητοί μου συνάδελφοι η πλειοψηφία εδώ είναι δικομματικά μέλη. Μην κρυβόμαστε. Εγώ, έτυχε να βρεθώ σ' έναν τομέα ενέργειας κάποια στιγμή του ΠΑΣΟΚ όπου μέσα δεν έγινε καμία αναφορά για την ΔΕΗ, για την κρατική ΔΕΗ την ώρα της απολιγνιτοποίησης και ήταν γεμάτο από κάποιους τύπους εκεί μέσα τους οποίους ούτε καν γνώριζα κι εκπροσωπούσαν αιολικά και φωτοβολταϊκά και δώστου πάρε. Τι έκανα εγώ; Σηκώθηκα κι έφυγα και δεν ξανασχολήθηκα. Οι πληροφορίες μου μου λένε ότι το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα κόμματα, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ είτε λέγεται Ν.Δ.. Άρα ποιο πάτημα να βρούμε ρε συνάδελφοι και σύντροφοι. Μόνοι μας στον αγώνα. Μόνοι μας, με τους συναδέλφους μας κι όπου μας βγάλει. Εμείς τουλάχιστον θα πέσουμε με το κεφάλι ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση του προεδρείου για το αγωνιστικό πλαίσιο και πιστεύω ότι θα επικαιροποιείται κάθε φορά μέσα από εξουσιοδότηση που πρέπει να δώσουμε στην Εκτελεστική για το πως θα συνεχίσουμε κάθε φορά αυτό τον αγώνα. Καλό αγώνα σύντροφοι, με την ακριβή έννοια του όρου. Ευχαριστώ.

Μωυσιάδης: καλησπέρα κι από μένα, την κεντρική τοποθέτηση σαν παράταξη την έκανε ο Ηλίας ο Μαστρολέων, απλώς θέλω να επισημάνω δυο – τρία πράγματα. Περιεγράφηκε η κατάσταση πω έχει απ' όλους τους συναδέλφους αλλά δεν αρκεί μόνο να την περιγράψουμε. Πως φτάσαμε ως εδώ συνάδελφοι; Υλοποιώντας πιστά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, την πολιτική της απελευθερωμένης αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό; Εργολαβοποίηση, δουλεμπόριο, ελαστικές σχέσεις εργασίας, διάλυση του ασφαλιστικού, μικρή ΔΕΗ, στρατηγικός επενδυτής. Τελευταίο στάδιο αυτής της πολιτικής της απολιγνιτοποίησης και σαν να μην έφτανε αυτό έρχεται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν έχουμε ευθύνες; Ήταν λάθος αυτός ο δρόμος. Δεν πρέπει ν' αλλάξουμε δρόμο; Δεν πρέπει ν' αλλάξουμε κατεύθυνση; Πριν από μένα μιλούσε ο συνάδελφος ο Γεωργίου, καλά τα έλεγε. Αλλά όλες αυτές οι παρατάξεις και τα κόμματα που διαχειρίστηκαν

αυτή την κατάσταση ήταν μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της απελευθέρωσης. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει φιλολαϊκή λύση μέσα σ' αυτή την πολιτική.

Τώρα, αυτή την πολιτική την εξυπηρέτησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με διαφορετικό σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα μιλούσε για στρατηγικό επενδυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την μικρή ΔΕΗ, άσχετα αν δεν πουλήθηκε επειδή δεν βρέθηκαν επενδυτές και η Ν.Δ. επέλεξε αυτό το σχέδιο. Αλλά πάλι εντός των πλαισίων της πολιτικής της απελευθερωμένης αγοράς.

Άκουσα τον Καραμπίκα κι αν κάνω λάθος να με διορθώσει, συνδέει την μετοχοποίηση με την χρηματοδότηση από την απολιγνιτοποίηση, δηλαδή αν κατάλαβα καλά, η απολιγνιτοποίηση την έχει αποδεχτεί, γι αυτό και η παράταξη η συγκεκριμένη λέει όχι στην βίαιη απολιγνιτοποίηση. Εμπεριέχει μέσα τον όρο αποδοχής της απολιγνιτοποίησης και λέμε τώρα εφόσον χάσει το πλειοψηφικό πακέτο το κράτος ποιος θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της χρηματοδότησης από την απολιγνιτοποίηση. Συνάδελφοι, εμείς δεν δεχόμαστε την απολιγνιτοποίηση. Λέμε όχι στην απολιγνιτοποίηση. Και γι αυτό τον λόγο, στήσαμε ένα συντονιστικό Σωματείων και φορέων και καλέσαμε τους πάντες. Και συμμετείχαν και πολλοί.

Τώρα, ειπώθηκε από κάποιους συναδέλφους ότι οι Γερμανία, ενδεχομένως ακούω κι από κάποιους συναδέλφους μου όχι στο πάνελ σήμερα, στον χώρο εργασίας ότι η Πολωνία, η Γερμανία τα κλείνει πιο αργά τα ορυχεία κι όλα αυτά. Συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτή η θέση βολεύει κάποια συγκεκριμένα κόμματα και κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις που λένε ότι να, ο κακός ο Κούλης τα κλείνει με μία εναλλαγή κυβέρνησης δεν θα τα κλείνανε γιατί υπάρχει το παράδειγμα της Γερμανίας που τα κλείνει το '38, το '40 και δεν ξέρω γω πότε. Αυτό δεν ισχύει. Γιατί δεν ισχύει; Γιατί αυτή την στιγμή που μιλάμε το 60% της ενέργειας της Γερμανίας προέρχεται από το Ρωσικό φυσικό αέριο. Δηλαδή, η Ε.Ε. και η καλύτερη οικονομία της η Γερμανία, εξαρτάται ενεργειακά από την Ρωσία. Αυτές είναι πιέσεις από το ΝΑΤΟ, είναι πιέσεις από την Ε.Ε.. να γίνει απεξάρτηση της Ε.Ε. από το ρωσικό φυσικό αέριο και γι αυτό τον λόγο κάνοντας τα στραβά μάτια για τις λιγνιτικές μονάδες της Γερμανίας, γιατί αν κλείσουν θ' αντικατασταθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οπότε, μην συγκρίνουμε τέτοια παραδείγματα. Είναι άστοχα, το λιγότερο που μπορώ να πω.

Τώρα, σχετικά με τις περιφρουρήσεις, συνάδελφοι το ποσοστό που θα έχει η απεργία, το πόσο κόσμος θα έχει το συλλαλητήριο αυτό εξαρτάται από μας. Εμείς θα πρέπει να βγούμε στους χώρους δουλειάς, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για το τι έρχεται, να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε γιατί πρέπει ν' απεργήσουνε, γιατί πρέπει να ρθουν στο συλλαλητήριο, γιατί πρέπει όπως ειπώθηκε από έναν συνάδελφο να φέρουν και τις οικογένειές τους, και να πάρουμε χαρτί και μολύβι. Ο καθένας να χρεωθεί ποιος θα ενημερώσει, από τον χώρο εργασίας, από την γειτονιά του, από την οικογένειά του, από τους συγγενείς τους, ούτως ώστε να κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί πέρασε πιο μπροστά ο απεργοκτόνος Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ του 50+1 για να πάρουν απόφαση πρωτοβάθμια Σωματεία για απεργία και μετά πάτησε πάνω σ' εκείνο ο Χατζηδάκης και ήρθε να καταργήσει το 8ωρο. Κι αυτό συνδέεται και με άλλα. Γνωρίζετε τι περιγράφει μέσα ο Νόμος Χατζηδάκη για τις περιφρουρήσεις. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Έτσι; Γνωρίζετε τι περιγράφει μέσα για το ποσοστό επιφυλακής; Κι όλα αυτά. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Αλλά για να μπορέσουμε να τ' αντιμετωπίσουμε, δεν πρέπει να είμαστε μόνο κάποιοι που κάποιοι μας λένε γραφικούς, από την Αγωνιστική Συνεργασία, ενδεχομένως από το ΠΑΜΕ και κάποιοι ενδεχομένως κι από εσάς. Πρέπει να ρθείτε όλοι οι

συνάδελφοι στις πύλες. Στην τελευταία απεργία όταν περνούσε ο Νόμος Χατζηδάκη, ήμασταν μόνοι μας για μια ακόμη φορά.

Κι επειδή ειπώθηκε από κάποιους συναδέλφους ότι η ΓΣΕΕ, συνάδελφοι, η ΓΣΕΕ μπορεί να μην λειτουργεί όπως θα θέλαμε αλλά όταν έπαιρνε απόφαση για 24ωρη απεργία μπορεί να συμμετείχαμε εμείς ως Ομοσπονδία και σαν ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ που είμαι εγώ, σαν ΕΤΕ, ΕΝΩΣΗ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αλλά στην πράξη την υπονομεύαμε. Γιατί εγώ θυμάμαι μια ζωή στις πύλες ήμασταν μόνοι μας. Και δεν το λέω ούτε για να παινετούμε ούτε για κανέναν άλλο λόγο, ελάτε να γίνουμε πολλοί. Τα πάντα είναι συσχετισμός δύναμης. Ελάτε να γίνουμε πολλοί συνάδελφοι. Και να σας πω κάτι; Εγώ είμαι ο μικρότερος μέσα στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, είμαι 42 χρονών, έχω δύο παιδιά 9 και 10 χρονών και ξέρω ότι μεγαλώνω τους μελλοντικούς μετανάστες από την περιοχή. Πολλοί από σας το βιώνετε ήδη, τα παιδιά σας να 'χουν μεταναστεύσει. Αυτό θέλουμε για την κοινωνία μας; Αυτά! Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλύφθηκα. Ευχαριστώ πολύ.

Καραμπίκας: καταρχήν την απολιγνιτοποίηση δεν την αποδέχτηκε κανείς. Από κει και πέρα όμως δεν μπορεί να παραβλέψουμε μια πραγματικότητα, κι η πραγματικότητα είναι ότι αυτή την στιγμή κλείνει τις μονάδες και θα πάει σε απολιγνιτοποίηση και η ΔΕΗ έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Εγώ αυτό είπα. Αποκατάσταση εδαφών, είναι δίκαιη μετάβαση, είναι χίλια δύο πράγματα ποιος θα το κάνει; Αυτό.

Κουνούκλας: να σας χαιρετίσω κι εγώ, για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε σ' αυτή την θέση. Δυστυχώς, αυτό ξεκίνησε από παλιότερα. Θέλω να πω ότι κάποιοι έφτιαξαν αυτή την ΔΕΗ, εκείνες τις δεκαετίες τις δύσκολες, ανέπτυξαν την χώρα και δεν ήταν ούτε αριστεροί ούτε σοσιαλιστές για να μπορούν να πουλήσουν τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη Κυβέρνηση κάποιοι την έφτιαξαν. Χτίσανε την ΔΕΗ αυτό τον κολοσσό. Εμείς έχουμε χρέος να εξηγήσουμε στον κόσμο το τι σημαίνει να ιδιωτικοποιηθεί η Επιχείρηση. Το είδαμε και πρόσφατα με την παρέμβαση που έκανε για την ΟΤΣ για την μείωση της με την έκπτωση που θα βάλουμε στο 30%. Αυτό παρέσυρε και τις άλλες Εταιρείες. Δυστυχώς, η αγορά δεν αυτορυθμίζεται όπως λέγανε κάποιοι παλαιότεροι με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες είναι σε όλα τα κόμματα, το είδαμε και στην προηγούμενη Κυβέρνηση δεν αυτορυθμίζεται και θέλει παρέμβαση. Δεν πρέπει επ' ουδενί να χάσει το κράτος την παρέμβαση στην ΔΕΗ. Αυτό ζητάμε εμείς κι αυτό πρέπει να συζητήσουμε με τον κόσμο. Να καταλάβει η κοινωνία, την κοινωνία δεν την χάσαμε. Η κοινωνία με τις τελευταίες καταστάσεις, με τον ΔΕΗΔΔΗΕ, με τις φωτιές, με τα χιόνια κλπ. την κερδίσαμε. Δείξαμε ποιοι είναι οι εργαζόμενοι, δείξαμε ποιοι είναι οι ορύχοι, τα εργοστάσια που ξεκινήσανε με 30 άτομα να δουλέψει η μονάδα 3 της Μεγαλόπολης. Να κρατήσουμε το σύστημα όρθιο.

Όλοι μας βγήκαμε και μιλάγαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στα κανάλια ή οπουδήποτε αλλού. Η κοινωνία δεν χάθηκε. Όταν έχουμε δίκιο και βγούμε μπροστά μπορούμε να πάρουμε με το μέρος μας την κοινωνία. Τις κυβερνήσεις τις φέρνει ο λαός κι ο λαός τις παίρνει. Εμείς δημιουργούμε μία πίεση να μπορέσουμε να δείξουμε το δίκιο μας, και πιστεύω θα το κάνουμε. Όπως είπε κι ο Φάνης ο Καραμπίκας θα πρέπει ότι κάνουμε να το κάνουμε καλά και σωστά. Να είναι πετυχημένο. Δεν μας παίρνει τίποτα πλέον να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι μια τουφεκιά στον αέρα ή να έχουμε ένα ποσοστό ή να κάνουμε ένα

συλλαλητήριο με 15-20 νοματάρχους. Να οργανωθούμε, να καλέσουμε τα Σωματεία. Να υπάρχει οργάνωση, να ενημερώσουμε τους χώρους εργασίας. Μπορούμε να το κάνουμε, το χουμε ξανακάνει πολλές φορές. Την ημέρα που θα ορισθεί το συλλαλητήριο, όπου κι αν το κάνουμε θα πρέπει να είμαστε στους χώρους εργασίας από το πρωί, να μαζέψουμε τον κόσμο, να δημιουργήσουμε μία πίεση, να δείξουμε μια δυναμική. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε, δεν μας χωρίζει απολύτως τίποτα, όλη μέρα μαζί είμαστε κι αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω μεταξύ μας, δεν βαριέσαι ρε αδελφέ, η ζωή συνεχίζεται και είναι μικρή. Θα πρέπει τώρα που είναι η ώρα να κάτσουμε όλοι μαζί, να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε να δώσουμε μια απάντηση σ' αυτές τις πολιτικές. Που δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε χρώμα αυτή την στιγμή. Το είδαμε και πριν ξεκίνησε το 2010 η διάσπαση της Επιχείρησης, ήρθε το Υπερταμείο, ήρθε το ΤΑΥΠΕΔ, ήρθε η πώληση του ΑΔΜΗΕ και η διάσπασή του. Ήρθε η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, έρχεται τώρα και η πώληση ολόκληρης της Επιχείρησης.

Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπούμε μπροστά για να δείξουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θεωρούμε ότι μπορούμε ακόμη και τώρα να εξηγήσουμε στον κόσμο, στους Δήμους, τις Περιφέρειες, να καταλάβουν ότι ακόμη κι η ΓΣΕΕ θα έμπαινε μπροστά όπως είπαν και οι προλαλήσαντες να μπορέσουμε να δώσουμε έναν αγώνα, ο οποίος θα είναι σωστός, συντεταγμένος και να έχουν κι ένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ.

Κυβρακίδης: αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα κι από 'μένα, εγώ δεν θ' αναφερθώ στα γεγονότα το 2011, το 2012, το 2015 το 34 που πήγε στο Υπερταμείο και το 17 στο ΤΑΥΠΕΔ τα γνωρίζετε με τα μνημόνια, πρόσφατα έφυγε και το 49% με την πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Εγώ θα εστιάσω μετά από τόσα χρόνια η ιστορία της ΓΕΝΟΠ και η ΔΕΗ θα πρέπει να βρούμε να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο, την ίδια την κοινωνία, τους συναδέλφους, ότι το πρόβλημα δεν είναι συντεχνιακό αλλά είναι κοινωνικό. Το ρεύμα συνάδελφοι είναι αγαθό. Η απόφαση που πήρε η Διοίκηση για την μετοχοποίηση του κεφαλαίου και την άρση του δικαιώματος συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ, θα συμφωνήσω να εξουσιοδοτήσουμε την Εκτελεστική όποια απόφαση και να πάρει είτε για απεργιακές κινητοποιήσεις, είτε για συλλαλητήρια για συμμετοχές με μεγάλη δυναμική. Με απλά λόγια θέλουμε μια ΔΕΗ με το 51%.

1986 εργαζόμενοι ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι ήταν τότε στο λεκανοπέδιο 9800, 2021 – 2100, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Γι αυτό θα πρέπει να βγούμε δυναμικά, να πείσουμε την κοινωνία για το τι πρόκειται να γίνει γιατί το ρεύμα σήμερα συνάδελφοι είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Θα πρέπει να έχει τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Κι εδώ θα τελειώσω και θα κλείσω. Θέλουμε μια ΔΕΗ με το 51%.

Στοιγιάννης: καλησπέρα κι από μένα, δυστυχώς είναι λυπηρό η ΔΕΗ, μια Επιχείρηση στρατηγικής σημασίας μετά από επτά δεκαετίες ν' αλλάζει σελίδα, ν' αλλάζει χέρια μετά την ξαφνική απόφαση του Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατομμύρια και μάλιστα χωρίς την συμμετοχή του βασικού μετόχου κάτι το οποίο μας βρίσκει αντίθετους, με βρίσκει αντίθετο και δεν μπορούμε να χαιρετίσουμε κάτι τέτοιο. Όταν μια ΔΕΗ εδώ και

πάρα πολλά χρόνια συνέβαλλε για την ηλεκτροδότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όταν μέχρι και σήμερα κατέχει το 51%, εάν λοιπόν μετοχοποιηθεί, καταλαβαίνετε ότι θ' αλλάξει χέρια, θα πάει σε ξένα χέρια και θ' απολαμβάνουν σίγουρα κέρδη.

Μετοχοποιώντας, λοιπόν ναι θα έχει κέρδος. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Είναι βέβαιο ότι θ' αποκτήσει ένα μεγάλο χρηματιστηριακό κεφάλαιο για επενδύσεις, θα έχει ένα ακόμη συν για τα οικονομικά της η ΔΕΗ αλλά θα χάσει ή καλύτερα, χάνεται ο έλεγχος του ελληνικού δημοσίου στον Όμιλο ΔΕΗ και θα λειτουργεί υπέρ των επενδυτών και δεν θα λειτουργεί υπέρ του ελληνικού λαού. Δυστυχώς λοιπόν θα χαθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, αυτό που λέγεται ΔΕΗ, θα γίνει ιδιωτική.

Θα έχουμε πρόβλημα με τα τιμολόγια, με αυξήσεις των τιμολογίων είτε στα κοινωνικά, είτε σε αγροτικά, είτε σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, δεν μπορεί ν' αποτελεί πλέον κοινωνικό έργο και θα πάψει να είναι το τελευταίο καταφύγιο για τους πολίτες. Θα συμφωνήσω κι εγώ για τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας για το αγωνιστικό πλαίσιο, ο στόχος μας είναι κοινός, δεν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε άλλωστε. Πρωτίστως, θα πρέπει να πείσουμε τους συναδέλφους, θα πρέπει να γίνουν συναντήσεις όπως σωστά ειπώθηκε, με τα πολιτικά κόμματα το προεδρείο της Ομοσπονδίας, εμείς εδώ με τους ενεργειακούς Δήμους και οι συνάδελφοι κάτω στην Μεγαλόπολη, με τους ενεργειακούς Δήμους λοιπόν, με την Περιφέρεια για να μπορέσουμε να πείσουμε να είναι δίπλα μας στον αγώνα μας, να το καταλάβουν ότι δεν είναι συντεχνιακό, αυτό έχει ακουστεί από πολλούς συναδέλφους, δεν πειράζει ας το πω κι εγώ άλλη μία φορά, το πρόβλημα είναι ολόκληρης της κοινωνίας. Αν μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό θα είναι ένας άθλος διότι μας στήνουν στον τοίχο συνάδελφοι. Οι πολίτες μας περιμένουν στην γωνία. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, ποτέ άλλωστε δεν το κάναμε αυτό, έχουμε χρέος να δώσουμε γι ακόμη μια φορά ακόμη μία μάχη να μείνει η ΔΕΗ δημόσια και να συνεχίσει να επιτελεί το κοινωνικό της έργο. Επαναλαμβάνω πως θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στους συναδέλφους, να τους πείσουμε να είναι δίπλα μας γιατί το είπαν και πολλοί συνάδελφοι, κοιτάνε το πόσα χρήματα θα πάρουν και το πότε θα φύγουν και το τι θα κάνουν. Σας ευχαριστώ.

Ματιάκης: (χαμηλή εγγραφή) θέλω να κάνω μία ερώτηση. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει γίνει, θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο νόμιμο και συνταγματικό είναι; Καταργεί το δικαίωμα των παλιών μετόχων να κάνουν αγορά μετοχών ή δεν ενδιαφέρεται το ίδιο το δημόσιο να κάνει αύξηση των μετοχών; Γιατί είναι δύο ζητήματα διαφορετικά.

Τώρα, από κει και πέρα σε ότι αφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις, λοιπόν, όχι ότι είμαι αρνητικός στις απεργιακές κινητοποιήσεις αλλά θεωρώ πως δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα έστω και αν κάνουν 100% συμμετοχή στην απεργία οι εργαζόμενοι. Γιατί; Γιατί καταρχήν έχουμε μείνει πολλοί λίγοι, σε σημείο που οι οδηγοί, φορτηγατζήδες στο λεκανοπέδιο της περιοχής μας είναι περισσότεροι από μας. Λοιπόν, θα πρέπει να πείσουμε τον ελληνικό λαό μόνο από κει θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο μεγάλο συμπέρασμα και κάποιο θετικό στοιχείο. Επίσης όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί ήδη αρκετοί από τον ελληνικό λαό έχουν φύγει από την ΔΕΗ κι έχουν πάει σ' άλλες εταιρείες. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον πείσουμε όμως θα πρέπει να το κάνουμε με κάποιον τρόπο.

Επίσης, θα πρέπει να πείσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες, Δήμοι, γιατί έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και έχουν ανακοινωθεί, έχουν στείλει κάποια σχέδια

επίκαιρης αναπτυξιακής μετάβασης. Αυτά ούτε ξεκίνησαν. Τώρα που θα μετοχοποιηθεί η ΔΕΗ θα ξεκινήσουν; Όχι βέβαια! Απ' ότι φαντάζομαι εγώ όχι! Θα σταματήσουν εδώ όπως έγινε. Γι αυτό κι επικεντρώνομαι περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουν περισσότερο το θέμα.

Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, ακούστηκαν για την ΓΣΕΕ, δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Η ΓΣΕΕ δεν έβγαλε ανακοίνωση για την κατάργηση του δώρου θα βγάλει για την πώληση της ΔΕΗ; Είναι ανύπαρκτη η ΓΣΕΕ δεν το έχετε καταλάβει; Είναι δυνατόν όταν στις άλλες χώρες γίνονται προσπάθειες να γίνει μείωση του δώρου σε 7ωρο και 4ήμερο αγαπητοί μου συνάδελφοι και σύντροφοι. Εδώ, σ' εμάς καταργείται το δωρο.

Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, πρέπει να βρούμε τρόπο να κάνουμε το παν να πείσουμε τον ελληνικό λαό γιατί το μάρμαρο θα το πληρώσει ο φτωχός λαός κι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και να επιληφθούμε περισσότερο πρόεδρε και φυσικά ότι αποφάσεις θα πάρει το προεδρείο, όλοι εδώ μαζί στο Δ.Σ. θα είμαι υπέρ και θα σας ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.

Αθανασόπουλος: γεια σας κι από μένα, να συμφωνήσω σ' όλα όσα άκουσα, θα πω ότι το παιχνίδι έχει χαθεί και σε άλλα σημεία. Έχουμε τρεις τιτλοποιήσεις, οι δύο τελευταίες από την σημερινή Διοίκηση. Τα χουμε δώσει όλα, έχουμε εκχωρήσει τους πελάτες μας, τους έχουμε ενεγράψει σε υποθηκοφυλακεία, το προσωπικό έχει ελαχιστοποιηθεί. Ακούστηκε. Τα γραφεία στελεχώνονται με προσωπικά αποκλειστικά από εργολάβο. Ανοίγουν καινούργια γραφεία μόνο με εργολάβο μέσα. Με κανέναν άλλο μέσα, κανέναν άλλο. Σε όλα τα πάνελς, σε όλες τις συμμετοχές, σε όλες τις συναντήσεις, τουλάχιστον αυτές που συμμετέχω εγώ, σε όσες συμμετέχω γιατί έχω κοπεί λόγω συνδικαλιστικής δράσης. Σε όσα συμμετέχω είναι άνθρωποι μ' εργολάβο και ελάχιστοι συνάδελφοι από την ΔΕΗ.

Το τελευταίο καταφύγιο επειδή ακούστηκε ότι είμαστε, δυστυχώς, εδώ και ένα χρόνο δεν είμαστε το τελευταίο καταφύγιο. Είναι άλλη εταιρεία το τελευταίο καταφύγιο για τον πελάτη, με ότι αυτό σημαίνει. Τοποθετούνται και είναι η προοπτική να μπουνε μηχανές παντού ώστε να ελαχιστοποιηθεί όσο γίνεται το προσωπικό. Δηλαδή, πάμε σε αυτόματα μηχανήματα πλέον είσπραξης που δεν θα χρειάζεται προσωπικό.

Εμείς εδώ στην πληροφορική χάσαμε και το εκτυπωτικό κέντρο ή θα το χάσουμε είναι σε εξέλιξη η διαδικασία που το εκτυπωτικό κέντρο χωρίς να ρυπαίνει, χωρίς να μολύνει, χωρίς να είναι σε κάποιο μνημόνιο χάθηκε. Ήταν όμως συμφωνία να δοθεί σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, θα πρέπει ν' αγωνιστούμε όλοι μέχρι την τελευταία στιγμή γι αυτόν που όπως είπε και ο Κώστας προηγουμένως μας τρέφει. Δηλαδή, αυτή η Επιχείρηση θα πρέπει να έχει το σχήμα και να την παραδώσουμε στους επόμενους όπως την πήραμε.

Γκαραβέλλας: γεια σας συνάδελφοι, συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση όπως ειπώθηκε από τον πρόεδρο κι από τον γραμματέα απλώς ήθελα να επισημάνω δυο, τρία πράγματα. Είναι καθαρό, ο τρόπος που επιλέχθηκε ο χρόνος για να δοθεί το 17% των μετοχών έτσι για να σπάσει το 51% σε 36% δείχνει καθαρά στην στόχευση η οποία θέλει η σημερινή Κυβέρνηση και κατ' επέκταση η Διοίκηση της ΔΕΗ, που θέλει να οδηγήσει την

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και κάποιοι που κρατάνε την οποιαδήποτε μικρή επιφύλαξη να είναι σίγουρος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό θα εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε και σε άλλες δημόσιες επιχειρήσεις π.χ. ΟΤΕ, απεύχομαι φυσικά αλλά εκτιμώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί. Κι επειδή υπάρχει αυτή η εμπειρία εγώ θα έλεγα ότι η στόχευση αυτού του αγώνα που πάμε να κάνουμε, που έχουμε μπροστά μας, καταρχάς Γιώργο αναφέρθηκες στην ημερομηνία και θέλω να την διορθώσω για τα πρακτικά, είναι 19 Οκτωβρίου απ' ότι μου λένε οι συνάδελφοι. Το είπες στην πρωτολογία σου να διορθωθεί.

Θέλω να πω ότι πρέπει να είναι στοχευμένος σε τρία μέρη. Ο πρώτος είναι ο νομικός, διότι εδώ απ' ότι γνωρίζω μπορεί να είναι και λάθος αυτός καλά είπε ότι εγώ δεν μπόρεσα να σας ενημερώσω πριν γιατί αυτό θα το μαθαίνανε αυτοί και θα είχα πρόβλημα στην μετοχή αλλά εγώ ξέρω ότι σαν εργαζόμενοι σ' αυτή την εταιρεία ήμασταν υποχρεωμένοι να ενημερωθούμε πριν πάει να κάνει αυτή την οποιαδήποτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό εγώ γνωρίζω και παρακαλώ πολύ να ερωτηθεί αυτό γι αυτό σας είπα ότι πρέπει να είναι στοχευμένη και νομικά.

Το δεύτερο συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα τον Γεωργίου που είπε ότι ο πρώτος στόχος είναι να πείσουμε τους συναδέλφους μας ότι πρέπει σ' αυτή τουλάχιστον την απεργία που μπορεί να είναι και η τελευταία γιατί μετά δεν ξέρουμε τι ΔΕΗ θα υπάρχει και πως θα εξελιχθεί να δείξει μόνο μία φορά ότι έχει απόλυτη συμμετοχή και παράλληλα αν πείσουμε τους ίδιους είναι σίγουρο ότι αυτοί θα πείσουν και τις οικογένειές τους 2 άτομα από κάθε οικογένεια να 'ρθουνε το συλλαλητήριο θα ξεπεράσει τον οποιοδήποτε στόχο έχουμε βάλει.

Γι αυτό θέλει μία πολύ συντονισμένη διαδικασία γιατί αν είναι να κάνουμε κάτι συνάδελφοι κάποιοι τους οποίους δεν θέλω να ονοματίσω να κάνουμε και το ένα και το άλλο αλλά με τι στρατό αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε και προηγούμενα ποσοστά για να μην ευλογούμε τα γένια μας και θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω απ' το δαχτυλάκι. Για να κάνεις κάτι πρέπει να έχεις προηγούμενο καλύτερο. Εμείς όλα τα προηγούμενα μην τ' ανοίξουμε νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν από μας που εδώ βρισκόμαστε και συνομιλούμε σήμερα.

Άρα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, μην ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι γιατί πρέπει να το κάνουμε, αν είναι καλύτερα να μην το κάνουμε. Δηλαδή, αν είναι να πάμε να κάνουμε ένα συλλαλητήριο και να είμαστε τρεις κι ο κούκος και να γελάει η κοινωνία τότε δεν ξέρω αν θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε ή αν θα πάμε σε χειρότερη κατάσταση απ' αυτή που πάμε να κάνουμε. Άρα θέλει πολύ καλό συντονισμό και πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Κι επειδή εδώ που συζητούσαμε λέγαμε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα πολύ καλό φυλλάδιο το οποίο ν' αποτυπώνει όσα θέλουμε να πούμε στην κοινωνία, δηλαδή ότι όσα συμβαίνουν δεν θα θίξουν τους εργαζόμενους αλλά τους καταναλωτές γιατί θα έχει επίπτωση και στην τιμή της κwh. Παράλληλα με την ενημέρωση στους χώρους εργασίας θα πρέπει να ενημερώνουμε και την κοινωνία. Αλλά πρώτα και κύρια πρέπει να βάλουμε τους συναδέλφους και κατ' επέκταση τις οικογένειές τους γιατί εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.

Πιθανότατα στην τελευταία μάχη που δίνουμε πρέπει να δείξουμε ποιοι είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.

Βαρσάμης: όταν κάναμε κινητοποιήσεις, δεν είχαμε κανένα πολιτικό κόμμα που να έχει τις θέσεις τις δικές μας, για να παραμείνει η Εταιρεία στο Δημόσιο. Αυτή την στιγμή

έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει ν' αναδείξουμε λίγο και τα υπόλοιπα κόμματα ακόμα – ακόμα και της Ν.Δ. πρόεδρε μπορούμε να επισκεφτούμε. Δεν ξέρω να τους βάλουμε όλους στην σειρά. Γιατί θέλουν να φύγουμε απ' το Δημόσιο. Μπορεί να μας πει η Ν.Δ. ότι μας μπέρδεψε ο Στάσης να φύγουμε. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε και στα άλλα κόμματα, να προκαλέσουμε συναντήσεις και με τα άλλα κόμματα τα κοινοβουλευτικά, να πουν την άποψή τους. Κατά τ' άλλα συμφωνώ με όλες τις τοποθετήσεις σε σχέση με το πως πρέπει να διαχειριστούμε τον αγώνα, δεν είναι ότι διαφωνείτε όλοι, τώρα τα μικρά παιχνίδια είναι πολύ μικρά για ν' ασχοληθούμε.

Γεωργής: συνάδελφοι, για να πάμε σ' έναν αγώνα το πρώτο πράγμα είναι μία παράσταση δίκης, η παράσταση δίκης από δω απουσιάζει. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάμε έναν τέτοιο αγώνα και να ξεκινάμε μ' αυτούς τους όρους. Συγγνώμη που το λέω έτσι αλλά δεν γίνεται δηλαδή, ξέρουμε όλοι όλα τ' αρνητικά που έχουν προκύψει απ' όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και ευθύνες υπάρχουν και συνδικαλιστικές και πολιτικές. Απ' την άλλη αυτή την στιγμή μπροστά σε μια συγκυρία απόλυτης κερδοσκοπίας, ειδικά μπροστά στην ηλεκτρική Ενέργεια είναι μια συγκυρία που μπορεί εύκολα να πείσουμε τον κόσμο για το τι σημαίνει. Το ζητούμενο είναι πως πείθουμε τους δικούς μας. Όταν ήδη έχει ξεκινήσει από συνδικαλιστές ακούω, δεν ξέρω ποιους συνδικαλιστές, δεν θέλω ν' αναφέρω, ότι θα πάρουμε λεφτά αν πουληθεί η ΔΕΗ. Κι έχει μια σημασία αυτό ν' απαντηθεί κατηγορηματικότητα, γιατί, δεν πρόκειται να δώσουν λεφτά. Ευχαριστώ.

Μανιάτης: καταρχήν, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν τρία συλλαλητήρια όπως είπα προηγουμένως, και είπα και τις ημερομηνίες, ή αν θέλετε να τις αλλάξουμε, να στήσουμε ένα περίπτερο στην Πλατεία Κοραή, που είναι πολύ σημαντικό, όπως το είχαμε κάνει παλαιότερα, γιατί δεν πρέπει να φεύγουμε από δω πέρα με συντηρητικό λόγο σε σχέση έτσι όπως το είπε ο φίλος ο Γεωργής και θέλω εγώ να προτείνω 48ωρη απεργία επαναλαμβανόμενη από τις 18 του μήνα.

Μαστρολέων: λοιπόν συνάδελφοι, θέλω να σταθώ πάλι στην πρόταση που κάναμε σε σχέση, ότι πρέπει άμεσα να οργανώσουμε τις κινητοποιήσεις και να προλάβουμε επαναλαμβάνω την κυβερνητική προπαγάνδα, γι αυτό λέμε απ' αυτή την βδομάδα, όσο είναι δυνατόν να πάμε σ' επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας, την επόμενη βδομάδα σε 24ωρη απεργία και να κλιμακώσουμε την ημέρα της μετοχοποίησης με 48ωρη, με 24ωρη ή ότι αποφασίσουμε τέλος πάντων. Και σε σχέση και μ' αυτά που έβαλε κι ο πρόεδρος κι ο γραμματέας, συναντήσεις με άλλες Ομοσπονδίες, Σωματεία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στο πλαίσιο τέλος πάντων που είπαν ότι εμείς σήμερα, αυτό που βάζουμε είναι να εμποδιστεί η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό βάζουμε χωρίς κανένα άλλο προαπαιτούμενο. Όπως και στο Συνέδριο του '10 για την διάσπαση είχαμε βάλει ακριβώς το ίδιο ζήτημα, δηλαδή να μην προχωρήσει η διάσπαση της Επιχείρησης τότε οι συνάδελφοι της ΔΑΚΕ που είχαν διαφωνήσει κι αυτοί πράγματι, αλλά έβαλαν προαπαιτούμενο το 51% στο Δημόσιο και βλέπουμε σήμερα το 51% που πάει με μια απλή απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, ούτε καν στην Βουλή θα πάει.

Γι αυτό λοιπόν λέμε, όχι για να κάνουμε μια άλλη πρόταση, αν είναι δυνατόν, και να συνθέσουμε. Προκειμένου άμεσα να δοθεί η απάντηση με όλα αυτά που είπαμε, ενημέρωση

εργαζομένων και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν διαφωνούμε φυσικά με όποια πρόταση έχει ειπωθεί αλλά η ουσία είναι ότι άμεσα πρέπει να δοθεί απάντηση. Αυτά.

Καρράς: μπήκαμε ουσιαστικά σ' αυτό που είναι το τέλος του Δ.Σ. ώστε να ωριμάσουμε μια πρόταση για να έχουμε μια επιτυχία. Είμαι σ' ένα δίλημμα εδώ και πάρα πολύ ώρα το πως θα τοποθετηθώ στην δευτερολογία μου. Προσπάθησα ν' αποφύγω, να δηλητηριάσω αυτή την διαδικασία για να προσπαθήσουμε μέσα από την φθίνουσα πορεία που έχουμε ως Συνδικαλιστικό κίνημα και ειδικότερα σε τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια συνδικάτα γιατί κάποιοι δεν κοιτάνε μπροστά πιθανόν. Ζητάνε μια δράση σε επίπεδο δευτεροβάθμιας οργάνωσης αλλά άμα τους ρωτήσεις σαν πρωτοβάθμια οργάνωση τι θα μπορούσαν να φέρουν ίσως ούτε τον εαυτό τους. Εγώ, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Φάνη τον Καραμπίκα, να και μια φορά που συμφωνούμε, στο ότι, ότι κάνουμε όποια δράση και να κάνουμε που δεν πάει τίποτα χαμένο, να θυμηθώ τα παλιά, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μια σοβαρότητα και μια απήχηση στον κόσμο. Βέβαια, κάποιοι μπήκαν σ' ένα τρυπάκι να σχολιάσουν ακόμα και την ανακοίνωση της ΔΑΚΕ. Αν θυμηθώ τις προκλήσεις του παρελθόντος πρέπει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Αν ξαναναφέρει την λέξη ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και λιγνίτες η παράταξη της ΔΑΚΕ εγώ θα παραιτηθώ. Αλλά αυτός ή αυτοί που κάνουνε κριτική στην ανακοίνωση της ΔΑΚΕ, τουλάχιστον αν φοράνε παντελόνια και δεν φοράνε στριγκάκια, να παραιτηθούν κι αυτοί. και να διαβάσουν καλύτερα και την αρχή και την μέση και το τέλος της ανακοίνωσης της ΔΑΚΕ, γιατί τουλάχιστον τις ανακοινώσεις της ΔΑΚΕ τις επιμελούμαι εγώ κι ένα επιτελείο συναδέλφων που έχω δίπλα μου. Δεν μου τις γράφει κανένας «μπαμπάκας». Άμα μου τις έγραφε κανένας «μπαμπάκας» μπορεί να ήμουνα στο χωριό μου, να ρώταγα τι λέει η ανακοίνωση και να μου λεγε ότι δεν την έχω διαβάσει καθόλου. Αλλά εμένα τουλάχιστον στην παράταξη της ΔΑΚΕ δεν τις γράφει κανένας «μπαμπάκας», τις γράφουμε εμείς. Και είχε συγκεκριμένο στόχο, να συμπεριλάβει και τους λιγνίτες γιατί πράγματι κάποιοι συνάδελφοι είπανε εδώ είναι το ζήτημα, θα πάει ο Μάστορας που τον βλέπω κι ο Μόσχος να καλέσει τους λιγνιτάνθρωπους να συμμετέχουν εκεί σε μια απεργία. Για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ ή αν θέλετε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μπορούμε να πείσουμε; Και πόσο μπορούμε να πείσουμε; Και το κακό ξέρετε ποιο είναι; Ότι δεν διαβάζουν μόνο τις ανακοινώσεις, μερικοί έχουν και μια μνήμη κι εδώ συμφωνώ με τον πρόεδρο γιατί έκανε μία ιστορική αναδρομή, έχουν μια μνήμη επιλεκτική. Κάποιοι μπήκανε και θυμήθηκαν το '90 και ήρθαν στο '21, ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Γιατί είναι τουλάχιστον σ' ένα πρωτοβάθμιο Σωματείο πρόεδροι 30 χρόνια, αν μη τι άλλο έχουν φτάσει στο όριο συνταξιοδότησης και δεν θέλουν να φύγουνε και θυμούνται το '90 και το '21.

Κι εδώ είναι μερικά ρητορικά ερωτήματα που μπορώ να κάνω στον εαυτό μου, το πρώτο γιατί σήμερα που είπε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ και συμφωνήσατε όλοι, κι εγώ συμφωνώ, δεν πρέπει να πάει στη Βουλή των Ελλήνων το 49% και η περαιτέρω διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου; Να δώσω μόνος μου την απάντηση. Γιατί είμαστε Α.Ε. και το πήραμε απόφαση 2000 – 2003. Έχουμε μια δεκαετία λοιπόν από '90 – '93 που αναφέρονται κάποιοι. Έχουμε το 2000 και το 2003. Τότε, μπήκε ένα Α.Ε., όσοι το θυμούνται, το θυμούνται, και ξέρουν τι σημαίνει Α.Ε.. Μετά μίλησε τα ταργκετ μόντελ, ο.κ. Χατζηδάκης, απελευθερωμένη αγορά, ξέχασε το 2010 – 2013, διάσπαση της Επιχείρησης. Κι εντέλει, αυτή την διάσπαση που κάναμε, γιατί την κάναμε; Για να καταλάβω. Ίσως έγινε μέσα από τις πιέσεις των Ευρωπαίων για ν' απελευθερωθεί η ενέργεια, όχι μόνο στην Ελλάδα,

παγκοσμίως στην Ευρώπη και πάει λέγοντας; Έχω την αίσθηση ότι γι αυτό πράξαμε αυτό που πράξαμε και ουσιαστικά έγινε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ.

Κάποιοι μιλάνε για τα μνημόνια και ότι εμείς μνημόνια, μνημόνια, άλλοι είχαν τα μνημόνια. Εμείς δεν ήμασταν το '12 που πήραμε μια απόφαση γενναία σ' ένα Διοικητικό Συμβούλιο και υιοθετήσαμε τα μνημόνια; Τις περικοπές; Άλλο Δ.Σ. ήταν τότε; Κι εμείς δεν ήμασταν που αγωνιζόμασταν μ' έναν δανεισμό 500.000€ απ' την τότε Διοίκηση; Για ν' αντιδράσουμε στα μνημόνια, 500.000 για να κάνουμε αγώνες ενάντια των μνημονίων. Αλλά κατά τ' άλλα ψηφίσαμε με τα δύο χεράκια τα μνημόνια. Ξεχάσαμε; Και να δούμε όταν σε δανείζει κάποιος 500.000 κι εσύ καλείσαι να βγάλεις 500 και 300 για να μην πάω και πίσω, σαν Ομοσπονδία, και ζητάς 72€ από τον κάθε εργαζόμενο, μήπως εσύ Μάστορα δεν πλήρωσες 72€, Κολιοφώτη εσύ; Μασούρα, Χατζάρα Κι εδώ ερχόμαστε σήμερα και κάποιοι λένε, κι εγώ ευκόλως την παίρνει την διαχείριση το μεγάλο Συνδικάτο που λέγεται ΕΤΕ να πάμε να κάνουμε συλλαλητήριο κι επειδή εν τη ρύμη του λόγου κάποιοι μπορεί να μίλησαν και για απεργίες, γιατί έχουμε αργία, στην μάχη της ηλεκτρικής αλλά δεν θα ξεχάσω ότι το Κερατσίνι το κλείσαμε νύχτα, ο Γκαραβέλλας βρέθηκε στην Ρόδο, ο άλλος βρέθηκε στην Μεγαλόπολη IV και πάλι νύχτα βρέθηκε στην Μεγαλόπολη V κάτω από την όμορφη σκέπη και τις φτερούγες του Δημοσίου. Και τώρα καλούμαστε όλοι να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Μόνο, που κάποιοι δεν τον ξεπερνάν τον εαυτό τους και τολμούν να λένε και πράγματι είχαμε ποσοστά νικωτικής, και πράγματι ίσως την τελευταία απεργία κι επειδή έχω όλα τα χαρτιά κι εγώ κι ο πρόεδρος κάποιοι όλα τα εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη, και πράγματι κάποιοι από μας έχουμε πλήρη συνδικαλιστική ασυλία και πλήρη απαλλαγή. Αλλά και κάποιοι από εμάς μπορεί να δηλώνουν και παρόντες στις υπηρεσίες τους. Ας αναλογιστούμε όλοι πριν πούμε μεγάλες κουβέντες. Γιατί, λίγο – πολύ όλοι γνωρίζουμε και κάποιες στιγμές όλοι ψάχνουμε να δούμε τελικά ο Καρράς απέργησε; Ο Αδαμίδης απέργησε;

Και πάμε τώρα σ' αυτό που είπε ο φίλος μου ο Γεωργίου γιατί οι αντιδράσεις των Τ4 είναι λίγο ορμητικές, να δούμε τι καλούμαστε και τι έχουμε. Ακούω και παραξενεύομαι γιατί κι εγώ αν θέλετε μπορεί να μην έχω τις καλύτερες διαθέσεις με την ΓΣΕΕ, λένε να πάμε στην ΑΔΕΔΥ, δεν άκουσα κανέναν για ΓΣΕΕ, γιατί δεν θα μας στηρίξει η ΓΣΕΕ; Εγώ αν θέλετε μπορεί ν' αντιδρώ με την ΓΣΕΕ, έβγαλε όμως μια ανακοίνωση, δεν είναι στον ίδιο μπούσουλα της ΓΕΝΟΠ; Δεν συμμετέχει η ΔΑΚΕ; Δεν συμμετέχει η παλιά ΠΑΣΚΕ; Το σημερινό ΜΕΤΑ, το αυριανό ΕΑΜΕ; Το χθεσινό ΕΜΕΙΣ; Το ΠΑΜΕ; Ποιος δεν συμμετέχει στην ΓΣΕΕ; εδώ είναι να τους βάλουμε προ των ευθυνών τους. Το πως θα διαμορφώσουμε όμως ένα κίνημα θα συμφωνήσω τώρα μ' έναν επιστήμονα που είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε χάσει λίγο – πολύ τις ισορροπίες. Και ιδιαίτερα, επειδή αναφέρθηκε σ' αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα, έχουμε χάσει κι εμείς οι εργαζόμενοι του ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ τις ισορροπίες με την κοινωνία. Θα σας πω πρόσφατα και θα το κλείσω ότι πολλά ΜΜΕ και θα το διαβάσατε, δεν θα μιλήσω για τον Όμιλο ΔΕΗ, θα πάω ακριβώς δίπλα για να μην παρεξηγηθώ, θα διαβάσατε ότι η Συλλογική Σύμβαση του ΑΔΜΗΕ που είχε θετικό πρόσημο λέμε εμείς, χαμηλά την μπάλα, γιατί θετικό πρόσημο είχε κι η Συλλογική Σύμβαση του Ομίλου ΔΕΗ βγήκαμε κάποιοι κι είπαμε ότι αυτό το θετικό πρόσημο θα το πληρώσουν το μάρμαρο οι καταναλωτές μέσα από τα τέλη διοδίων στα Δίκτυα Μεταφοράς. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι παρεμφερές ακούγεται πολλές φορές στους απ' έξω. Κι εδώ είναι ένα ζήτημα φίλε Γεωργίου και συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή σου κατά πόσο μπορείς να πάρεις αυτούς που κοιτάνε έξω από το γήπεδο, γιατί για τους φιλάθλους έχουμε ν' αντιμετωπίσουμε κάτι διαφορετικό. Πριν καλά - καλά ξημερώσει η μέρα μέσα από τις αποστάσεις που έχουμε

τολμήσει και σωστά βάλουμε κάποιοι ότι εμείς είμαστε σε μια ηλικία μεγάλη, τα μαγουλά μας περισσεύουν κι όλοι σκεφτόμαστε την άλλη μέρα το πρωί που θα είμαστε και πως θα φύγουμε. Εδώ είναι ένα ζήτημα να πείσουμε και τους ίδιους τους εργαζόμενους γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα πριν καλά – καλά ακουστεί γίνεται μία μεγάλη κουβέντα το τι θα πάρουμε.

Οπότε έχουμε μια μεγάλη, δύσκολη κι εδώ που βλέπω πάλι μία ειρωνική κατάσταση μεταξύ των εκπροσώπων. Ποιος θα το κανε; Αυτοί οι εκπρόσωποι δεν είναι εκλεγμένοι; Από που ήρθανε; Διορισμένοι είναι από την Διοίκηση; Εκλεγμένοι είναι. Κι απ' ότι αντιλαμβάνομαι είναι εκλεγμένοι από τις μεγάλες παρατάξεις κι από μία πληθώρα εργαζομένων. Τι θεωρούμε ότι πιαστήκαν εξ απήνης; Ότι είναι όπως είπε κι ο φίλος μου ο Σάκης μπούφοι; Αν ήταν μπούφοι δεν θα τους κάναμε πρόταση να είναι αυτοί εκεί. Εάν κάποιος είναι εξυπνότερος και μάλιστα κάποιοι υιοθέτησαν ότι είναι του δημοτικού από αυτούς, εδώ είναι οι παρατάξεις, την επόμενη φορά θα τους αλλάξουμε αλλά μην μπαίνουμε πριν καλά – καλά μπούμε στην διαδικασία, μιας ενωτικής διάθεσης κι εγώ, θα πω για κάποιον που δεν επιτρέπεται γιατί είναι φίλος μου όπως ο Στέφανος ο Κουνούκλας, πρέπει να έχουμε μια διάθεση αλληλεγγύης και να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας, κάποιοι μπήκανε καθορίζοντας την επόμενη μέρα αν θα είναι εκπρόσωποι εργαζομένων στον ΔΕΔΔΗΕ ή στην ΔΕΗ. Μη βιαζόσαστε, για να γίνετε εκπρόσωποι εργαζομένων θα πρέπει πρώτα να δείξετε τις δυνατότητές σας. Και δεν έχετε δείξει καμία δυνατότητα. Η μόνη δυνατότητα που έχετε είναι να μετακινήστε κατά το συμφέρον σας από δω κι από κει. Από την Κρήτη μέχρι την Αθήνα κι από την Αθήνα μέχρι την Μεγαλόπολη κι απ' την Μεγαλόπολη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Χαλαρώστε λίγο. Ξεπεράστε λίγο τους εαυτούς σας για να μπορέσουμε να πάμε σε μία αλληλεγγύη γιατί έχουμε μεγάλο δρόμο, πολύ μεγάλο δρόμο για να πείσουμε, σήμερα γι αυτά τα δύσκολα. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Που δεν έχω και την διάθεση να σας πω κάτι, ν' απολογηθώ ιδιαίτερα, γιατί εγώ ήμουν το '13, η ίδια ΔΑΚΕ ήταν το '13 που μπήκανε μπροστά κατονόμασαν τον Σαμαρά, μαζέψαμε κόσμο, μπήκαμε σε μια κίνηση, με μια αν θέλετε τότε πολιτική δύναμη που έλεγε δεν θα πουλήσει τον ΑΔΜΗΕ, δεν θ' απαξιώσει τον λιγνίτη, κι όχι μόνο τον απαξίωσε, πήγε να τον πουλήσει και η αξία του λιγνίτη είναι ούτε ένα ευρώ κι ερχόμαστε σήμερα και διερωτάστε αν η ΔΑΚΕ θα μπει μπροστά; Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το 'πε η εφημερίδα των συντακτών, αν διαβάσετε. Μίλησε για την ΔΑΚΕ, αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της ΔΑΚΕ και είπε αυτά που είπε. Όποιος διαβάσει, γιατί μου θυμίζουν ορισμένοι την γυναίκα μου όταν παίρνει ένα προσπέκτους από ένα πλυντήριο, διαβάσει την αρχή και το τέλος. Δεν έχει την δυνατότητα να διαβάσει όλο το κείμενο γιατί την παίρνει ο ύπνος. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, εμείς, όπως γράφαν και στην ανακοίνωση, ιστορικά και μόνο έχουμε το καθήκον να είμαστε μπροστά με όλους εσάς, ξεπεράστε κάποιοι τους εαυτούς σας γιατί έχετε μπει σ' ένα τρυπάκι εδώ και πάρα πολύ καιρό κι όποτε θέλετε η πρόκληση είναι ανοιχτή να μιλήσουμε για την Συλλογική Σύμβαση. Όποτε θέλετε να ξεπεράσουμε τώρα σ' αυτή την φάση τους εαυτούς μας και να πάμε αλληλέγγυοι όλοι να κάνουμε μία προσπάθεια γιατί θα είναι μία πολύ μεγάλη προσπάθεια έξω και πέρα από τι απόφαση θα ζυμώσουμε σήμερα, εγώ μίλησα με τον Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ, με την παράταξη του ΕΑΜΕ και θα μιλήσω και με κάθε άλλη παράταξη όπως τοποθετήθηκε ο Ηλίας για να συμφωνήσουμε κάπου και να ωριμάσουμε μία πρόταση που θα έχει ένα αποτέλεσμα όπως είπε κι ο Φάνης ο Καραμπίκας μιας συμμετοχής που δεν θα μας φθείρει. Οπότε, οποιεσδήποτε προτάσεις γίνονται από τις παρατάξεις θα συμφωνήσουμε και θα μπούμε στην διαδικασία του διαλόγου αλλά μ' αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς σαν προεδρείο έχουμε κάνει μια πρόταση, λέμε να βγάλουμε ανακοινώσεις, να πάμε σ' έναν μπούσουλα να δούμε τα υπόλοιπα

κόμματα, εάν μπορούμε, να προχωρήσουμε σε μία αφίσα, να πάμε όπως είπε κι ο φίλος μου ο Μαστρολέων δια ζώσης χώρο – χώρο κι εδώ να δούμε γιατί χρειάζεται κόπος, δεν είναι εύκολο.

Τώρα, για την Κοραή να μην αναφερθώ για την Κοραή, το πλήρωσα το τίμημα πάρα πολύ άσχημα, να μην πάω πίσω. Την Κοραή την πλήρωσα πολύ άσχημα και σήμερα προτείνουμε Κοραή. Δεν θα διαφωνήσω και για την Κοραή και για την Πλατεία Πτολεμαΐδας να μοιράσουμε τις ανακοινώσεις, γιατί δια ζώσης δεν πρέπει να πάμε μόνο στους εργαζόμενους αλλά δια ζώσης αν μπορούμε να πλησιάσουμε και τον κάθε έναν προσωπικά από τους υπόλοιπους πολίτες, απ' την κοινωνία, εδώ είναι ο καθένας να ξεπεράσει τον εαυτό του, να δείξουμε μια αλληλεγγύη, κατεβάστε λίγο ορισμένοι τον πήχη, υπάρχει χρόνος για όλα.

Μην ξεχνάτε και κάτι τελευταίο θα έρθουν και οι εκλογικές διαδικασίες. Μπορεί να πάνε λίγο πίσω εν όψει κορωνοϊού, αλλά μην βιαζόσαστε. Θα έρθουν οι εκλογικές διαδικασίες κι εκεί θα δούμε ο καθένας τις τοποθετήσεις του, ο καθένας σε προσωπικό ή παραταξιακό πεδίο, το τι θα πείσει και τι θα μαζέψει.

Κλείνοντας τώρα αυτή την σελίδα θα πάμε ν' αγωνιστούμε, να δώσουμε μια δύσκολη μάχη, κι επειδή θέλω να 'μια ειλικρινής, πάντα έτσι ήμουν, και πολλές φορές δέχτηκα αν θέλετε και κριτική, πόσο δύσκολο ήταν να πάω στην Καρδιά, θα θυμάται ο πρόεδρος με τον Καρυπίδη και τον Αδαμίδη να πω ότι η Καρδιά, διότι τότε δεν ήμουν εγώ αν θέλετε ο μάγος, ο Παναγιωτάκης και η Διοίκηση τότε έλεγε ότι θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση να κλείσει όσο δεν το πα εκεί άλλο τόσο θέλω να μια ειλικρινής δεν είναι εύκολο ν' ανατρέψουμε την πολιτική αυτή. Θέλει υπέρβαση. Θέλει συνοχή. Θέλει αλληλεγγύη. Και θέλει συσπείρωση και να πείσουμε τον καθένα γιατί αυτός είναι ο ρόλος, τον ξεχάσαμε τον ρόλο του συνδικαλιστή. Κάποιοι που έχουν πάει και σε σεμινάρια στην ΓΣΕΕ, το πρώτο που μαθαίνουν είναι πως θα βρεθούν απέναντι σ' ένα κοινό και θα το πείσουν. Δυστυχώς, εμείς τώρα τελευταία δεν έχουμε βρεθεί σε κοινό, μιλάμε πίσω από κάμερες κι αυτό μας δυσκολεύει πολύ.

Εγώ, εδώ θέλω να κλείσω, σ' ένα μεγάλο μέρος της πρότασης του Ηλία του Μαστρολέων συμφωνώ, δεν συμφωνώ όμως να πάμε πρόωρα σε απεργιακή κινητοποίηση χωρίς να την έχουμε ετοιμάσει διότι θεωρώ ότι αν δεν πετύχει το κίνημα θα ξεφτίσει η απεργία πριν καλά – καλά ξεκινήσει, εδώ είναι να συζητήσουμε όμως από κει και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε στην πρόταση που θα την κάνει ο πρόεδρος για την εξουσιοδότηση Εκτελεστικής, να πάρει και τον λόγο ο πρόεδρος τώρα, θα σταματήσω εγώ εδώ, για την εξουσιοδότηση της εκτελεστικής και να δούμε ποιες μορφές και ενέργειες θα πάρουμε μέσα απ' τον αγώνα που θα δώσουμε για ν' ανατρέψουμε αυτό. Κι από κει και πέρα θα πρέπει να 'χουμε και μία πρόταση για τον κόσμο. Η πρόταση θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή που είπε το προεδρείο, ότι είναι υποχρεωμένο το ελληνικό δημόσιο να συμμετέχει στα δικαιώματα που του παρέχονται μέσα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσοστό. Αυτά.

Αδαμίδης: πραγματικά έχω εκπλαγεί από την εξέλιξη και ειδικά στο τελευταίο photo finish, όπου ξαφνικά θυμηθήκαμε τις 48ωρες επαναλαμβανόμενες. Ήτανε λίγο πριν το finish, όταν μιλήσαμε πρώτοι για να κάνουμε μία περίπου αντιστήριξη, ξεχάσαμε να πούμε

τις επαναλαμβανόμενες 48ωρες απέναντι στην εισήγηση. Αν μη τι άλλο αυτό λέγεται να μην το χαρακτηρίσω, απλά το θέμα είναι αν ήταν στην σκέψη μας ή μας τις επέβαλαν.

Για να πάμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Όντως, υπάρχει ένα κορυφαίο γεγονός με μία Κυβέρνηση η οποία χρησιμοποιώντας τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο προχωράει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ανακοινώνοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έτσι ώστε ν' αποκλειστούν οι παλιοί μέτοχοι εκτός βέβαια απ' αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι Έλληνες, σ' αυτούς δίνει την δυνατότητα να το πάρουν. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς εν προκειμένω και το υπερταμείο και στο ΤΑΥΠΕΔ. 6:30 τελείωσε το Δ.Σ. της ΔΕΗ, με αιφνιδιασμό είπα εγώ, προς τα μέλη του Δ.Σ., ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης. Σε άλλες εποχές ενδεχομένως να είχαμε ενημερώσει τον στρατό που δεν έχουμε για να κάνουμε μπούκα στο Δ.Σ. αλλά τώρα κάναμε μούγκα στο Δ.Σ. γιατί εμείς δυστυχώς δεν μάθαμε αυτή την εξέλιξη, λέω λοιπόν πολύ καθαρά ξέρω τι ήταν. Εφόσον λοιπόν ήταν ενημέρωση, δεν μπορεί καμία ενημέρωση να προχωρήσει μ' αυτό τον τρόπο.

Άρα λοιπόν όπως είπα και στην πρωτολογία μου ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας έχει σοβαρότατες ποινικές ευθύνες, διότι προσπάθησε να υπαρπάξει την ψήφο των εργαζομένων, των εκπροσώπων των εργαζομένων. Δεν ξέρω, αν αυτό θα πρέπει να συνεχίζουν να το υποστηρίζουν, (Παρέμβαση **Καραλευθέρη**) εγώ δεν ξέρω για ποιον λόγο το θέμα ήρθε μ' αυτόν τον τρόπο. Ήρθε ως ενημέρωση, δεν ήρθε ως θέμα Ημερήσιας Διάταξης, δεν είχε μέσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην διάρκεια της κουβέντας μας ειπώθηκε ότι θα πάμε με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δεν υπήρχε θέμα ημερήσιας διάταξης για να μπορέσουμε εμείς να το αρνηθούμε ή να κάνουμε κάτι. Ως ενημέρωση ήρθε. Για ποιον λόγο το έφεραν έτσι αυτοί ξέρουν. Οι δικές σου ερμηνείες είναι δικές σου εγώ αυτά ξέρω, αυτά καταθέτω. **Αδαμίδης:** υπήρχε ψηφοφορία από τους εκπροσώπους των εργαζομένων; Γιατί άκουσα να λένε ότι καταψηφίστηκε. **Καραλευθέρης:** είπα ότι δεν ήρθε ως θέμα ημερήσιας διάταξης. Όταν ρωτήθηκε το Συμβούλιο αν θέλει να φέρει το θέμα στην ημερήσια διάταξη ως εισήγηση του Δ.Σ. εμείς δεν είχαμε ενημέρωση. Όταν καταλάβαμε ότι η ενημέρωση λέει πως δεν θα συμμετέχει το Δημόσιο, καταψηφίσαμε. **Αδαμίδης:** εντάξει Παντελή, αυτό είπα κι εγώ. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι ο πρόεδρος της εταιρείας, ελέγχεται για την πρακτική του και πρέπει να προβούμε σε μήνυση για το τρόπο με τον οποίο πήρε την ψήφο. Σε μία απλή ενημέρωση πήρε ψήφους από το Δ.Σ. τους υπολοίπους, δεν λέω τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Εφόσον θέλουμε να εξελισσεται έτσι η διαδικασία, βεβαίως η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκπροσωπώντας τους χιλιάδες εργαζομένους έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να προσφύγει για την απόφαση με ποιον τρόπο πάρθηκε. Ως μία ενημέρωση, τότε γιατί χρειαζόταν ψηφοφορία. Εγώ προσπάθησα από την πρώτη στιγμή με τον γραμματέα να κρατήσω τα πράγματα έτσι όπως πρέπει.

Άρα λοιπόν θα πρέπει, και σήμερα του είπαμε του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου, μαζί με τον γραμματέα, όταν πήγαμε εκεί ότι πρόεδρε αυτό που έκανες δεν ήτανε fair play σε σχέση με τα μέλη του Δ.Σ. διότι ανεξάρτητα εάν μία τέτοιου είδους διαδικασία για ένα φλέγον ζήτημα, γιατί δεν ανακοινώνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι σαν τον ανασχηματισμό, αφού το έφερες σε ενημέρωση κι εγώ αν ήμουνα στην θέση είπα εισηγητικά Παντελή, στην θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων, δεν θα έμπαινα σε μία άρνηση προκειμένου να μην διαρρεύσει κάτι αλλά θα είχα ξεκάθαρη θέση είπα όπως

είχαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Δεν ξέρω αν το κάνανε και οι δύο, αυτό είπα εισηγητικά κι επειδή τώρα, εδώ και τρειςήμισι ώρες βομβαρδίζεται το προεδρείο και μάλιστα είπα και λίγο πριν, ξαφνικά εσχάτως, λόγο πριν το photo finish κινηθήκαμε για 48ωρες επαναλαμβανόμενες, ας αφήσουμε το διάστημα τριών ημερών, τεσσάρων πλέον όμως για ενημέρωση και να ξεκινήσουμε επαναλαμβανόμενες από Δευτέρα. Σαν εκείνες τις απεργίες που ξεχάσαμε να τις λήξουμε, τις επαναλαμβανόμενες επ' αορίστου, τις οποίες εγώ χρεώθηκα γιατί δεν υπήρχε απόφαση Δ.Σ. τότε της ΓΕΝΟΠ να λήξει την απεργία και χρεώθηκα με 22 ημέρες απεργία παρότι η απεργία της ΓΕΝΟΠ κράτησε μόνο 24 ώρες. Για να είμαστε ταπεινότεροι όταν απευθυνόμαστε εκεί που απευθυνόμαστε.

Εάν λοιπόν θέλουμε επαναλαμβανόμενες 48ωρες γιατί πρέπει να περιμένουμε την Γενική Συνέλευση των μετόχων, τι θα γίνει εκεί, από τώρα να την πάρουμε. Επαναλαμβανόμενες 48ωρες, έναντι των συμφερόντων της Εταιρείας, είπα σε εισαγωγικά ότι αυτό το θέμα εκφεύγει των δικών μας δυνατοτήτων, δεν αφορά αμιγώς τους εργαζομένους. Κι όσοι βιάστηκαν να πούνε, με τελευταίο τον Γεωργή ότι είναι πρόβλημα όταν μπαίνει κάποιος σε μία απεργία λέγοντας ότι ήδη υπάρχουν κάποια σωστά και καλά για τους εργαζομένους, εμείς είμαστε στο 1980 και την πληροφορία την πάμε από την Αθήνα στην επαρχία γιατί αυτοί δεν ξέρουν εκεί, μόνο εγώ μπορώ να διαβάσω το τι λέει το άρθρο 2 η εγκύκλιος του 2015 του Νόμου 4354. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα όταν δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης με πολύ μεγάλη ευκολία λέμε ότι δεν μας πιάνει το πλαφόν. Κάνουμε εισηγήσεις, πληρώνουμε στους νομικούς, πληρώνουμε στους δικηγόρους με πολύ μεγάλη ευκολία λέμε ότι δεν μας πιάνει το πλαφόν. Κάνουμε εισηγήσεις πληρώνουμε στους νομικούς, πληρώνουμε στους δικηγόρους για να πάρουμε ερμηνείες. Πληρώνουμε δικηγόρους λίγο πριν την ΕΣΣΕ για να πάρουμε ερμηνείες ότι το τροφείο είναι έξω από το πλαφόν. Όλα αυτά τα πράγματα για να δείξουμε ότι προκύπτει αυτό κι εμείς τώρα, εγώ κι ο Καρράς κι όλοι εσείς που θα πάτε, γιατί το είπε κι ο Θωμάς ο Μιχαλάτος, θα πάει ο Καραμπίκας στην βάρδια και θα τον ρωτήσει ο άλλος από κάτω, τι συμβαίνει με το πλαφόν ρε συ Φάνη, κι ο Φάνης θα πει άστα αυτά τώρα έχουμε άλλο, αυτό είπα κι εγώ, αλλά δεν θα του το πούμε έτσι, θα του πούμε συνάδελφε ξέρουμε πάρα πολύ καλά για ποιον λόγο δίνουμε αυτόν τον αγώνα. Κι αυτός ο αγώνας είναι πρωτίστως σημειολογικός, δεν μπορεί να τον σταματήσει η ΔΕΗ, δεν μπορεί να τον σταματήσουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των Σωματείων, δεν μπορεί όπως είπε ο Νίκος ο Ματιάκης ν' απεργήσει 100% η ΔΕΗ, δεν θα τρέξει απολύτως τίποτα. Δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα στο ενεργειακό μείγμα. Απολύτως τίποτα. Μια χαρά θα το κάνουν γιατί έχουν και μια ιστορία. Το κάναμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και είπαμε αμάν κάνουμε να βάλουμε μέσα μια λιγνιτική μονάδα λόγω των όρων των προβλημάτων των ρύπων, εμείς θα την βγάλουμε την απεργία για να βάλει την μονάδα μέσα ο ανταγωνιστής; Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας εκτός αν κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε μόνοι μας.

Έτσι λοιπόν, προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή, όταν ακόμη το μελάνι της απόφασης του Δ.Σ. που δεν είχε στεγνώσει γιατί επαναλαμβάνω σ' ότι αφορά σ' εμένα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκείνη την ώρα δεν μας ενημέρωσαν. Και δεν αφορά τον παντελή τον Καραλευθέρη δεν μ' ενδιαφέρει έχει παράτα. Να πάρουν ένα τηλέφωνο και να πουν ρε συ εδώ μπαίνει ένα ζήτημα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κι απ' ότι αντιλαμβανόμαστε μάλλον δεν θα συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο, να δούμε κι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Να δούμε υπάρχει ζήτημα; Να συνεννοηθούμε. Πως μπορεί να είμαστε σπίτι μας και να κοιτάμε ποδόσφαιρο και στο Δ.Σ. να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο

κατά 750 εκατομμύρια. Εμείς οι δύο, όλοι οι 31, τα υπόλοιπα μέλη των Συλλόγων δεν έχουν δικαίωμα σ' αυτή την πληροφόρηση; Έστω στην ενημέρωση, γιατί αποδείχτηκε ότι πήραν απόφαση.

Κι επανέρχομαι στο προηγούμενο, τι θα πάμε να πούμε στους εργαζόμενους; Θα τους πούμε την αλήθεια, ότι ναι αν μιλήσουμε για τα μισθολογικά, γιατί ήδη μας το ρωτάνε, γιατί ο Αδαμίδης δεν είναι πιο έξυπνος από τον Παπαδόπουλο ο οποίος δουλεύει όπως λένε οι συνάδελφοι τσάμπα και πρέπει να σπάσει το πλαφόν. Να σπάσει έχουμε κάνει αγώνες. Θα μου πει μ' αυτό το πράγμα εγώ τι θα του πω; Κοίταξε να δεις Παπαδόπουλε δεν ισχύει αυτό το πράγμα, θα υπάρχει πλαφόν, άλλο είπαμε, του είπαμε, φοβόμαστε πάρα πολύ από αυτή την Κυβέρνηση μην φέρει έναν νομοθέτημα και μας εντάξει στο πλαφόν». Γιατί δεν έχει κανείς καμία εμπιστοσύνη, κατήργησε την Συλλογική Σύμβαση, κατήργησε μειωμένο τιμολόγιο άρα καλό είναι εμείς να έχουμε τις αμφιβολίες μας.

Και πάμε με μία πρόταση η οποία έχει μπροστά της είκοσι μέρες για να υλοποιηθεί, να ενημερώσουμε είπαμε την κοινωνία, να ενημερώσουμε τους φορείς, είπαμε να ενημερώσουμε την ΓΣΕΒΕ, ενώσεις καταναλωτών δηλαδή αυτούς που πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δεν θα έχει εκείνον τον μηχανισμό του κράτους που θα μπορούσε να κρατήσει μια ξέφρενη αύξηση τιμολογίων όπως έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα είπαμε και ως παράδειγμα ανεξάρτητα το αν επωφελούνται απ' αυτή την κίνηση της Κυβέρνησης και οι ιδιώτες πάροχοι, την τελευταία κίνηση εννοώ, για την καταβολή 9€ τον μήνα ως ενίσχυση των νοικοκυριών ανεξάρτητα αν επωφελούνται και οι ιδιώτες γιατί γι αυτούς το έκανε κατά την άποψή μου διότι θα έχαναν πολλούς πελάτες, αλλά είναι για όλους τους καταναλωτές, δεν θα υπάρχει αύριο ένας αντίστοιχος οργανισμός, ένας κρατικός φορέας, ένας υπό δημόσιο έλεγχο, και όχι εθνικό όπως λέει η ΓΣΕΕ, δεν αντιλαμβάνομαι τον όρο εθνικό χαρακτήρα της ΔΕΗ. Εθνικό είναι και το ιδιωτικό. Υπάρχει δημόσιο και ιδιωτικό, και τα δύο μπορεί να είναι εθνικά αλλά εμείς μιλάμε για δημόσιο, γι αυτό δεν αντιλαμβάνομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν πάμε σε μία πρόταση η οποία τι; Ήταν ομόφωνη σε ότι είχε να κάνει την 24ωρη απεργία στις 19 Οκτώβρη και όχι Νοέμβρη όπως είπα εισηγητικά, και την ίδια μέρα ένα συλλαλητήριο το οποίο μπορεί με δεδομένο ότι θα ενταχθούν όλοι αυτοί τους οποίους θα προετοιμάσουμε είπαμε ενώσεις καταναλωτών, είπαμε ΓΣΕΒΕ και άλλους, οποιοδήποτε είναι αυτοί να είναι ΑΔΕΔΥ; Να είναι η ΓΣΕΕ; Εγώ δεν το απορρίπτω αυτό, κάθε άλλο. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα βήμα της καταναλωτικής κοινωνίας που πρέπει να σηκωθεί γύρω από αυτό το πράγμα και ν' αντιδράσει.

Στις 8 η ώρα λοιπόν βγάλαμε ένα Δελτίο Τύπου, όταν επαναλαμβάνω κάποιο κοιμόνταν τον «ύπνο του δικαίου» και κάποιοι τρέμανε πως θ' αλλάξουνε την άποψή τους μέχρι το Δ.Σ. και δεν αφορά τον Καραλευθέρη. Επειδή γνωρίζουμε, κι επειδή είναι και βαθύτατα εκτεθειμένοι. Γιατί δεν ήταν μόνοι τους. Γιατί μπορεί να μιλάμε κι εμείς με τον Στάση. Και όχι μόνο γιατί φρόντισε επικοινωνιολόγος της ΔΕΗ να δώσει προς τα έξω τ' αποτελέσματα του Δ.Σ.. Κι επειδή δεν έχουν και κατέχουν την μοναδικότητα να είναι ταπεινότεροι. Λέω λοιπόν, με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό επειδή είναι μια εσωτερική διαδικασία και δεν θέλω πραγματικά να γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω αλλά ενδεχομένως κάποια πράγματα να μείνανε πίσω και τώρα μπορούμε να βγαίνουμε και να παίζουμε, να μιλάμε και να λέμε βερμπαλισμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται όταν υπάρχει πρόταση έξω και πέρα από το προεδρείο, μάλιστα έπαθα πλάκα. Ηλία με συγχωρείς πολύ, δεν είναι προσωπικό αλλά τι τριώρες στάσεις εργασίας μου λες όταν εδώ μιλάμε για

επαναλαμβανόμενες 48ωρες; Έχετε αποθέσει να πούμε το αγώνα και τα όπλα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι είναι αυτά τα πράγματα;

Να πάμε να το κάνουμε αυτό κτήμα ολόκληρης της κοινωνίας για να μπορέσουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πάντα. 48ωρη δεν θα θέσεις μονάδες εκτός; Με ποιο αιτιολογικό, ποιος θα τις βγάλει έξω τις μονάδες; Οι εργάτες, οι απεργοί; Ή άμα θα πάμε να κάνουμε κατάληψη στην φόρτωση μόνο που τώρα δεν θα μπορέσεις να πας εκεί. Γιατί, δεν μπόρεσες να πείσεις τους εργάτες να βγουν έξω. Πήγες κι έκανες κατάληψη στην φόρτωση. Δεν μπόρεσες ως Συνδικάτο, δεν τα κατάφερες. Την ώρα που πωλείται η Μεγαλόπολη, που πωλείται η Μελίτη, που πωλείται δεν μπορείς να πείσεις τους εργαζομένους ν' απεργήσουν απλά πας και κλείνεις την φόρτωση για να πάρεις την μονάδα. Τζάμπα μάγκας είσαι Αδαμίδα. Τζάμπα μάγκας. Διότι τώρα δεν θα μπορέσεις να το κάνεις. Απλά από βερμπαλισμούς είναι εύκολο.

Έτσι λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή άκουσα και τον γραμματέα προς το κλείσιμό του να λέει, εδώ είμαστε παιδιά, θα γίνουν συνέδρια, θα γίνει οτιδήποτε εκεί θα μετρηθεί ο καθένας με το μπόι του μέρα μεσημέρι, όχι απόγευμα, ούτε νωρίς το πρωί. Λέω λοιπόν ότι πάμε να κάνουμε μία προσπάθεια κι έχουμε όλοι επισημάνει ότι είναι δύσκολο. Είπε ο Γεωργίου τους ενδιαφέρει πόσα λεφτά θα παίρνουν, το είπε ο Μάστορας, ο Μόσχος, υπάρχουν προβλήματα στην Μεγαλόπολη από την απολιγνιτοποίηση, υπάρχουν προβλήματα στην Δυτική Μακεδονία προσπαθούμε μαζί με τον γραμματέα να δούμε πως αυτό μπορεί να έχει πραγματικά έναν όχι απλά επικοινωνιακό, ουσιαστικό δηλαδή, στο τέλος αυτού του διαδρόμου να μην υπάρχει η ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία όπως έλεγα πριν, μετά την ανακοίνωσή μας, επαναλαμβάνω χωρίς να έχει βγάλει κανείς ακόμη τίποτα και την επομένη το πρωί στις 9 η ώρα ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας ενημερώνει ότι θέλει μία συνάντηση μαζί μας γιατί γι αυτόν είναι κόκκινη γραμμή. Πολύ σωστά! Και αμέσως μετά είπε κι ο Χατζάρας βγαίνει και το ΚΙΝΑΛ και κάνει αντίστοιχη δήλωση. Εμείς δεν ζητήσαμε να πάμε, όσον αφορά εμένα και τον γραμματέα, να δούμε τον Τσίπρα. Είχαμε πρόσκληση από τον Τσίπρα και δεν μπορούσαμε ν' αρνηθούμε. Παρόλ' αυτά εγώ λέω, αυτή την ώρα γιατί είναι σωστό, η κοινωνία δεν το ξέρει, και ομολογώ ότι μου το είπε ο Παντελής ο Καραλευθέρης αυτό, σωστό είναι, να απευθύνουμε πρόσκληση παρότι με άλλους τρόπους, με συνεργάτες, με φίλους και συναδέλφους και συντρόφους έχουμε ενημερώσει τα κόμματα να μας πούνε αν θέλουνε να μας δουν. Αλλά τώρα θ' απευθύνουμε εμείς έκκληση, λέω να κάνουμε μια επιστολή και να στείλουμε στα κόμματα ενόψει της επικείμενης αύξησης αυτού του μετοχικού κεφαλαίου να ζητήσουμε την συνδρομή σας και να σας ενημερώσουμε με βάση τις δικές μας αποφάσεις για να συμμετέχετε κι εσείς σ' αυτό τον αγώνα. Δεν ξέρω τι θα πουν τα κόμματα, πως μπορούν να συστρατευτούν δίπλα σ' αυτό που εμείς θ' ανοίξουμε, μαζί με τους καταναλωτές, μαζί με όλους αυτούς.

Έκανε μια προσέγγιση ο Γιώργος ο Μπιτζας λέει «σας κάλεσε για να σας πει ότι αυξάνεται το πλαφόν;» ε όχι βέβαια, τι να μας πει εμάς ο Στάσης; Να μας πει εμάς ο Στάσης για το πλαφόν; Ο Στάσης δεν ξέρει τι είναι η ΔΕΗ. Πότε να προλάβει να την μάθει; Εδώ υπάρχουν χιλιάδες σελίδες με καταγεγραμμένες αποφάσεις συλλογικών Συμβάσεων, διαδικασιών κλπ, που να τα ξέρει ο άνθρωπος, άλλα ξέρει ο Στάσης, να κάνει αυτά που κάνει. Αυτό έλειπε, να μας πει ο Στάσης τους νόμους τους οποίους εμείς γνωρίζουμε κι έχουμε υπογράψει και Σ.Σ.Ε.. αλλά σ' ένα ερώτημα επειδή έγινε και πολύ μεγάλος καβγάς και

συζήτηση κατά την διάρκεια της Σ.Σ.Ε. εγώ θα ρωτήσω, τον οποιοδήποτε Γιώργο Μπίτζα, τον οποιοδήποτε Χατζάρα μιας και είπαμε ότι θα πάμε στους χώρους εργασίας, σ' αυτό το ερώτημα έχουμε θέση; Θ' απαντήσουμε ή θα πούμε «τώρα δεν ξέρω, δεν απαντώ;». εγώ λέω ν' απαντήσουμε με ειλικρίνεια, να πούμε ναι υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό, αυτόματα με βάση τον Νόμο υπάρχει αυτή η διαδικασία κι αυτό πρέπει να υλοποιηθεί αλλά θα είναι ανεξάρτητο από τον αγώνα που θέλουμε να δώσουμε και σημειολογικά απέναντι στα 71 χρόνια λειτουργίας αυτής της Εταιρείας. Αυτό είναι το ζήτημα. Και είναι δημόσια αυτή η Εταιρεία έχει πάει το ρεύμα στο κάθε χωριό, μ' αυτή την έννοια λοιπόν είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα.

Βάλαμε αμέσως και είπαμε ότι θα είναι ένα, πως θ' αντιδράσουμε σ' αυτό. Είχαμε αντανakλαστικά; Είχαμε! Είπαμε, καταγγείλαμε τον ΔΕΔΔΗΕ από την πρώτη στιγμή. Ξέραμε το ότι η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων από την πρώτη στιγμή εδώ και έναν χρόνο περίπου που συζητιέται είναι ξεκάθαρη, το έχουμε γράψει στις ανακοινώσεις μας, το είπαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, καταπήφισαν. Εδώ είχαμε μόνο για τον αιφνιδιασμό. Διάβασα κάπου ότι κάποιος δεν αιφνιδιάστηκε, και μου κανε εντύπωση πως δεν αιφνιδιάστηκε. Κάτι ήξεραν; Μας είπε ο Τσίπρας «αιφνιδιαστήκαμε». Όλοι μιλήσαμε για αιφνιδιασμό. Κάποιοι εκ των υστέρων γίναν προφήτες λέγοντας ε, άμα ακολουθήσεις όλη αυτή την πολιτική της Ν.Δ. και τα προηγούμενα που έκανε ο Χατζηδάκης άρα τίθεται θέμα να πούμε είναι βέβαιο. Μα μέχρι σήμερα δύο χρόνια, γιατί δεν είπε κανένας, έ, έρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δεν συζητάγαμε αυτό. Άλλα πράγματα συζητάγαμε. Παρόλα αυτά δεν είμαστε και μακριά. Δεν χάλασε κι ο κόσμος. Έχουμε είκοσι μέρες μπροστά μας να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και τα στελέχη μας, όσοι βγήκαμε από την πρώτη στιγμή είπαν ότι εμείς είμαστε αντίθετοι σ' αυτή την διαδικασία και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να την αποτρέψουμε. Ποιος θα την αποτρέψει αυτή την διαδικασία; Προσέξτε! Οι μέτοχοι, το θέλουν ή δεν το θέλουν; Προφανώς το θέλουν. Οι εργαζόμενοι; Εμείς; Μια χούφτα άνθρωποι; Όπου όπως είπε σήμερα το πρωί ο Βαγγέλης ο Υφαντής, κουβεντιάζοντας χαλαρά, στην περιφέρεια Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος, το τακτικό προσωπικό θα είναι λιγότερο από τους εργολαβικούς και τους συνεργαζόμενους; Έτσι είπε. Υπάρχει κάποιος που τον αμφισβητεί; Όχι! Άρα θα σταματάμε εμείς με επαναλαμβανόμενες 48ωρες για να εκφυλίσουμε πέρα για πέρα το Συνδικάτο γιατί έτσι το νιώθουμε, προκειμένου να πούμε ότι δεν τα καταφέραμε. Κι εγώ δεν ξέρω τι.

Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι τα πράγματα παίζονται με όρους τέτοιους. Η εμπορία, συγκεκριμένες τιμές, και από την πρώτη στιγμή, εμείς πάλι είπαμε ότι όταν κανένας πολύ δε περισσότερο δεν ήξεραν τι είναι target model από τον Νοέμβριο του 2020 υπάρχει επιστολή, δελτίο Τύπου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, αναφέρεται στο target model και προς τον κύριο Χατζηδάκη ότι αυτό δημιουργεί ολιγοπώλια και πάει σε αύξηση των τιμών. Ο κύριος Χατζηδάκης έκανε τότε ως Υπουργός μία συνάντηση με τους παίκτες της αγοράς, εξέφρασε την ανησυχία του, το ίδιο έκανε κι ο κύριος Σκρέκας αλλά τα τιμολόγια άρχισαν να αυξάνονται. Όπου μετά με την σειρά τους, αυτοί οι παίκτες, επειδή έχαναν πελάτες, πήγαν στην ΡΑΕ και ανάγκασαν την ΔΕΗ, τον Ιούνιο μήνα να πει ότι εφαρμόζω κι εγώ ρήτρα αναπροσαρμογής μόνο που επειδή ο Νόμος λέει ότι πρέπει να το κάνει δυο μήνες νωρίτερα προκειμένου να ενημερωθούν κι οι καταναλωτές, είχε εφαρμογή από τις 5/ 8^{ου} και στις 5/8^{ου} επειδή έμπαινε σ' αυτή την λογική και η ΔΕΗ εμείς το αναδείξαμε αυτό, ότι υπάρχει ζήτημα.

Υπάρχει ζήτημα κι έγινε όλος αυτός ο ντόρος και με την έκθεση πάει λέγοντας μέχρι που ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αυτό που ανακοίνωσε για την ενίσχυση.

Υπάρχει μια ανησυχία, την ανέφερε ο Μόσχος, ακροθιγώς ο Καπιτσούλης, κι ο Σάκης ο Μάστορας, λόγω και της περιοχής Σάκη, ο Μωυσιάδης, προσπαθώντας ν' αφήσει και μία αιχμή προς τον Καραμπίκα. Ποτέ δεν είπε κανείς ότι είμαστε υπέρ της απολιγνιτοποίησης. Ωστόσο, αναδεικνύονται σήμερα εκ νέου και κάποια άλλα ζητήματα. Εγώ, έχω εδώ μπροστά μου μια επιστολή του Κωνσταντινίδη του Στάθη, είναι βουλευτής Κοζάνης, της Ν.Δ. ο οποίος στέλνει επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, είδε το φως της δημοσιότητας χθες Δευτέρα 27 του μήνα και αναρωτιέται τι γίνεται μ' αυτή την ιστορία, υπάρχει θέμα με όσες υποτίθεται εταιρείες, με υποχρεώσεις που έχει η ΔΕΗ στο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας; Λέει «μετοχική της ΔΕΗ παρακαλώ να υπάρξουν άμεσες διαβεβαιώσεις για την τήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων της Επιχείρησης σε ότι έχει να κάνει στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης». Όταν αυτό το λέει ο κυβερνητικός βουλευτής, είναι περίεργο να ανησυχεί, είχα σήμερα μια ανακοίνωση από το Σωματείο των συνταξιούχων και κάνει αυτή την αναφορά. Έχουμε μία κακή εμπειρία με την ΕΤΒΑ και τα ΜΑΒΕ και την βιομηχανική τιμή Κοζάνης. Τα εγκατέλειψαν. Άρα, προσπαθούμε να δυσκολέψουμε ακόμη περισσότερο την λογική του να μην γίνει αυτό το πράγμα κι όχι ότι απεμπολούμε το δικαίωμα αυτής της ιστορίας.

Δεν θέλω να μπω και δεν έχει κανένα νόημα, κανένας δεν το έκανε κάπως όσοι πήγαν να το ακροθιγώς, το πότε ξεκίνησε, το '11 ήτανε ΤΑΥΠΕΔ πως έσπασε κλπ. σήμερα. Όπως είπε κι ο Σάκης ο Μάστορας, αυτή η Κυβέρνηση κρίνεται, το είπε κι ο Θωμάς ο Μιχαλάτος, είναι μια απόφαση της Κυβέρνησης. Εγώ, ρώτησα τον κύριο Στάση αγαπητοί συνάδελφοι λέγοντάς του ότι καλά το ελληνικό δημόσιο δεν θα συμμετέχει; Και ξέρετε τι μου απάντησε; «εγώ ανακοίνωσα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το ελληνικό δημόσιο ας πάει να πάρει τις μετοχές που δικαιούται να πάρει». Και του είπα πρόεδρε, δηλαδή σα να μου λες ότι έχεις μια Εταιρεία εσύ και ανακοινώνεις, δεν μίλησες με τον Μητσοτάκη; Δεν μίλησες με τον Σταϊκούρα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο; Δεν το γνώριζαν; Κεραυνός εν αιθρία και σ' αυτούς; Προφανώς και το γνώριζαν. Άρα, λοιπόν ήταν κάτι που είχε συζητηθεί, μελετηθεί κι έγινε την ώρα που αυτοί έκριναν να γίνει. Δεν μπορεί ν' ακούσουμε εμείς ότι ας πάει το ελληνικό δημόσιο να πάρει. Παρόλα αυτά εμείς λέμε, το ελληνικό δημόσιο πρέπει στοιχειωδώς μια επιστολή διαμαρτυρίας στον κύριο Σταϊκούρα που ετοιμάζουμε να φύγει, ότι στοιχειωδώς το ελληνικό δημόσιο πρέπει να πάει να πάρει τις μετοχές που χρειάζεται έτσι ώστε να ξαναδιατηρήσει το 51%.

Και να ολοκληρώσω γιατί τα πράγματα φτάνουν λίγο πριν την ψηφοφορία. Εγώ λέω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι ότι μπορούμε να πάμε σε μία πρόταση η οποία λέει για 24ωρη απεργία στις 19 Οκτωβρίου μαζί με συλλαλητήριο το οποίο θα το αποφασίσουμε, θα το οργανώσουμε μαζί μ' αυτό μια αφίσα κι ένα φυλλάδιο έτσι όπως έχει ειπωθεί, ενημερώσεις στους χώρους εργασίας με τον τρόπο που είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ενημερώσεις προκειμένου να προπαγανδίσουμε στην ουσία το συλλαλητήριο και να πείσουμε τους εργαζομένους να συμμετέχουν όσο είναι δυνατόν στην σημειολογική απολύτως 24ωρη απεργία γιατί γνωρίζουν κι από το παρελθόν. Εδώ ήταν στρεϊτ πώληση μιας συγκεκριμένης μονάδος, είχαμε στρεϊτ πώληση του ΑΔΜΗΕ κι εκείνη την ημέρα κατά την διάρκεια της απεργίας έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή στην δουλειά παρά στην απεργία. Θυμάστε τι έγινε στον ΑΔΜΗΕ, θυμάστε τι έγινε με τις Λιγνιτικές Μελίτης και

Μεγαλόπολης. Και να δοθεί η δυνατότητα στην Εκτελεστική, αν μπορούμε να διανθίσουμε όλο αυτό το ζήτημα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κι άλλα γεγονότα καθημερινά να μαθαίνει ο κόσμος ότι είμαστε απέναντι σε μια τέτοια ιστορία να το κάνουμε. Αν θέλει κάποιος να βάλει την πρότασή του για 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες οι οποίες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα γιατί δεν έχει νόημα να ξεκινήσουν μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν είναι 48ωρες επαναλαμβανόμενες. Διότι, αν η Γενική Συνέλευση πάρει την απόφαση δεν πρόκειται να την σταματήσει κανείς τις 48ωρες επαναλαμβανόμενες. Γι αυτό λέω ότι με πολύ μεγάλη ελαφρότητα γίνονται κάποιες προσεγγίσεις.

Για σκεφτείτε μετά την λήξη εμείς θα συνεχίσουμε τις απεργίες; Να συμβεί αυτό που έγινε το 2012 με την απεργίες επ' αορίστου που δεν τις λήξαμε ποτέ; Μετά από μία εικοσιτετράωρη; Απλά τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, ήταν πιο δύσκολα φαίνεται, ενώ τώρα είναι πιο εύκολα. Δεν ξέρω τι να πω. Κάνω έκκληση λοιπόν να μπούμε σ' αυτή την διαδικασία προκειμένου να έχουμε μία ομοφωνία. Επαναλαμβάνω συν τα υπόλοιπα, γιατί Ηλία, τρίωρη στάση εργασίας από αύριο – μεθαύριο αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά ότι όλες αυτές οι τρίωρες στάσεις εργασίας δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Κανένα! Τις έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είτε ήταν παναπτική είτε ήταν τρίωρη στάση εργασίας πανελλαδική. Δεν βγάζει νόημα, διότι τρίωρη στάση εργασίας αυτόματα κάποιος μπορεί να χάσει ένα μεροκάματο κι ο άλλος θα λέει εγώ δεν το κάνω γιατί δεν μπορώ να χάνω ένα μεροκάματο για κάθε τρίωρη, εφόσον έχουμε επαναλαμβανόμενες τρίωρες στάσεις εργασίας θα φτιάξουμε 5 -6 μέρες απεργία μέχρι τις 19 Νοέμβρη με αποτέλεσμα να εκφυλιστεί κατά την άποψη ο αγώνας. Πολύ δε περισσότερο με 48ωρες επαναλαμβανόμενες. Εάν παρόλα αυτά θέλει η κάθε πλευρά να μείνει στην άποψή της δεν μπορεί παρά να πάμε σε μια διαδικασία ψηφοφορίας και τώρα δεν χρειάζεται να μείνει, υπάρχει μία πρόταση που κατέβηκε από το προεδρείο έτσι όπως κατέβηκε και με την εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής να διανθίσει περεταίρω ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση των καταναλωτών, των πολιτών, δημάρχων, θα δούμε όλους αυτούς ΠΕΔ, ΚΕΔΚΕ, να δούμε κατά πόσο ενδιαφέρονται, τα κόμματα και να κλείσουμε μ' ένα συλλαλητήριο που εάν όλοι αυτοί από σήμερα ενημερωθούν θα έχει μεγάλη επιτυχία και το συλλαλητήριο, γιατί θα έρθουν όλοι να δώσουμε τον λόγο σε όλους, σ' αυτό το συλλαλητήριο, εκπροσώπους κομμάτων, φορέων να πούνε την αντίθεσή τους. Να καταγραφεί δημόσια. Μπορεί να γίνει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών το συλλαλητήριο. Μπορεί να ξεκινήσει αλλά γι αυτό είπα να το δούμε εδώ, μεταξύ μας στην Εκτελεστική που θα είναι καλύτερα. Μπορεί να γίνει στην Χαλκοκονδύλη πορεία και συλλαλητήριο στο Υπουργείο Οικονομικών

παρέμβαση Καρρά: πρόεδρε συμφωνώ μ' αυτό που λες και θέλω να κατανοήσουμε όλοι ότι η Εκτελεστική της ΓΕΝΟΠ είναι ένα πλουραλιστικό όργανο που εκφράζει Σωματεία, εκφράζει παρατάξεις, γι αυτό το είπα πριν, έτσι δεν είναι ένα όργανο που δεν εκφράζει Σωματεία και παρατάξεις. Εκτός αυτού η Εκτελεστική, αν έρθει μια εισήγηση με απόφαση από ένα Σωματείο θα την δει, αλλά πρέπει να είναι από Σωματείο. Δεν μπορεί να είναι από, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν, επειδή είμαστε μνημένοι πια συνδικαλιστικά, εδώ βρίσκομαι από ένα Σωματείο και μία παράταξη, δεν βρίσκομαι σαν Καρράς, εάν ήμουν σαν Καρράς δεν θα έπαιρνα, ούτε τον εαυτό μου, έναν σύνεδρο θα έπαιρνα και δεν θα εκλεγόμουν καν σύνεδρος. Μην ξεφεύγουμε τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι θέλουν προσωπικά να δείξουν ότι έχουν μία δυναμική τεράστια αλλά πρέπει να μείνει εκεί. Έχουμε όργανα. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε μέσα σ' αυτή την Ομοσπονδία υπάρχουν όργανα,

θεσμικά όργανα πρόεδρος, γραμματέας που εκφράζουν συνδικάτα, εκφράζουν παρατάξεις και Σωματεία.

Αν, γι αυτό έβαλα και το θέμα της διαχείρισης, κανένα μα κανένα πρωτοβάθμιο Συνδικάτο δεν καπελώνεται ή δευτεροβάθμιο από άλλο Συνδικάτο, μπορεί να πάρει όποια απόφαση θέλει. Και μην βρεθούμε πάλι στο τραγικό σημείο της Συλλογικής Σύμβασης, αυτό εννοούσα έξω και πέρα από πρόσωπα κι όπως λες κι εσύ θεσμικά όργανα Διοικητικού Συμβουλίου, εδώ είμαστε έμπειρα συνδικαλιστικά στελέχη για να φτάσεις στην ΓΕΝΟΠ, έχεις περάσει κάποιες διαδικασίες. Σημαίνει ότι θα πρέπει λίγο το μυαλό σου να το βάλεις να λειτουργήσει συνδικαλιστικά και μέσα από μία συλλογικότητα και αλληλεγγύη μεταξύ μας. αν τώρα εγώ θέλω να πω όχι 48ωρες, από σήμερα να ξεκινήσουμε, σαν πρόσωπο, ωραία γραμματέας είμαι; Πρόεδρος της ΔΑΚΕ είμαι; Αν το απεμπολήσω αυτό και είμαι σαν πρόσωπο θα σας πω βουρ από σήμερα απεργίες. Αλλά πως θα σταθώ την επόμενη μέρα ως γραμματέας, ως παράταξη και πάει λέγοντας. Αυτό είπα προηγουμένως ότι ναι πρόσωπα θεμιτό είναι, σεβαστό είναι αλλά να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο το θέμα τώρα γιατί κάποιοι θέλουν μέσα από τον όψιμο χαρακτήρα τους να προτείνουν κάτι, μία υπερβολή που την επόμενη μέρα δεν θα λογοδοτήσουν. Αλλιώς ας πάρουν την διαχείριση αυτοί.

Μαστρολέων: καταρχήν ξέρουμε την κατάσταση του κινήματος, έτσι; Δεν είπαμε εμείς για 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, όταν λέμε στάσεις εργασίας επαναλαμβανόμενες, δεν εννοούμε στάσεις εργασίας μέχρι τις 19 του μήνα. Αυτή την βδομάδα μία – δύο στάσεις εργασίας να πάρει χαμπάρι κι ο κόσμος τι γίνεται, να ζεσταθεί και στην προοπτική της κλιμάκωσης, την επόμενη βδομάδα μία 48ωρη απεργία και να κορυφώσουμε την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτό το νόημα έχει η πρόταση και σύμφωνα με το μέγεθος της επίθεσης, πρέπει άμεσα ν' αντιδράσουμε και να μην αφήσουμε και την Κυβερνητική προπαγάνδα να βγει μαθαίνοντας την σημερινή μας απόφαση και να παίξει στο δικό της γήπεδο.

Απ' αυτή την άποψη λοιπόν εμείς βάζουμε αυτή την πρόταση χωρίς φυσικά να καταψηφίζουμε την πρόταση αυτή που κατέβηκε για την απεργία την 24ωρη και όλα τ' άλλα που είπες, έτσι; Αλλά, βάζουμε αυτή την πρόταση και την ψηφίζουμε.

Αδαμίδης: το ξέρω πολύ καλά Ηλία το πως τοποθετείσαι εσύ, αλλοίμονο, αν ήταν έτσι, γι αυτό εγώ θα προσπαθήσω να μπω σε μια λογική τέτοια έτσι ώστε ν' αποφύγουμε τέτοιου είδους διαδικασίες και ξέρουμε σε ποιους μιλάμε. Έχουμε εμπειρία, γνωρίζουμε και την ιστορία σας, γνωρίζουμε και τον τρόπο που σκέφτεστε, γι αυτό λοιπόν εγώ είπα ότι τίθεται σε ψηφοφορία αυτή η πρόταση του προεδρείου. Ξέρω πάρα πολύ καλά το πως διαχειρίζονται, έχω μία μεγάλη εμπειρία, αναλαμβάνω την ευθύνη και μπαίνω σ' αυτή την διαδικασία, βάζοντας σε ψηφοφορία την πρόταση του προεδρείου. Αν η πρόταση του προεδρείου δεν είναι αποδεκτή τότε θα πάμε σ' άλλες προτάσεις. Κατ' αυτή την έννοια το λέω, θα ήθελα λοιπόν αν η πρόταση του προεδρείου γραμματέα και κλείνω μ' αυτό υπερψηφίζεται, αν έχει κάποιος διαφωνία με την πρόταση του προεδρείου να καταγραφεί.

Μαστρολέων: εμείς ψηφίζουμε την πρόταση που βάλουμε με το σκεπτικό που σου είπα έτσι;

Μανιάτης: εγώ θέλω να πω ότι βάζω την πρόταση όπως την έβαλα και δεν μου την έβαλε κανένας, να πάει στα πρακτικά ν' ακούσουμε και την πρότασή μου, γιατί η πρότασή μου δεν είπε επαναλαμβανόμενες απεργίες φίλε Γιώργο, 48ωρη απεργία είπα αρχής από τις 18 του μήνα. Και τι άλλο είπα; Είπα τρία συλλαλητήρια και είπα και αυτό που ενόχλησε τον φίλο μου τον Αντώνη για το περίπτερο στην Κοραή ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος. Εντάξει; Σε αυτή την λογική.

Αδαμίδης: Κώστα, το περίπτερο στην Κοραή ή κάτι αντίστοιχο, δεν είναι έξω από τις προτάσεις. Όταν λέμε εμείς ότι θα πάμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές θα πούμε είναι περίπτερο στην Κοραή; Η διαφωνία είναι στο πλαίσιο το απεργιακό, και όχι στο ενημερωτικό, γι αυτό δεν θέλω να υπάρξει κατά την ταπεινή μου άποψη διαφωνία. Δηλαδή, το περίπτερο, τι θα μοιράζει το περίπτερο; Κουλούρια; Όχι το φυλλάδιο που είπαμε να ενημερώσει τους καταναλωτές. Προφανώς! Θα είναι περίπτερο; Θα στηθούμε όπως κάναμε άλλες φορές; Αυτό είναι εύκολο να το λύσουμε μεταξύ μας και να πάμε να το κάνουμε. Το ζήτημα λοιπόν που τίθεται είναι, όταν λες 48ωρη στις 18 του μήνα αμέσως – αμέσως μετά τι κάνεις; Την παίρνεις πίσω; Αφού είναι βέβαιο ότι γι αυτό λέω ότι το παιχνίδι ... ζητήσαμε εξουσιοδότηση στην Εκτελεστική για να οργανώσουμε το άλλο κομμάτι όλο που είπες λίγο πριν. Δηλαδή, περίπτερο; Ενημέρωση; Πρόγραμμα ενημερώσεων στους χώρους εργασίας; Ότι άλλο χρειάζεται για να γίνει. Η απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση δεν θα εκχωρηθεί στην Εκτελεστική αν αυτή θα είναι 24ωρη ή 48ωρη, γιατί δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να εκχωρήσει το Δ.Σ. στην Εκτελεστική να παίρνει αποφάσεις 48ωρης ή 24ωρης, η απόφαση θα παρθεί τώρα ή είναι 48ωρη ή είναι 24ωρη. Την διαχείριση όλης αυτής της ιστορίας την κάνει η Εκτελεστική. Συμφωνώ! Μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αλλιώς άμα δώσουμε την διαχείριση στην Εκτελεστική μπορεί ξαφνικά η Εκτελεστική να πει να κάνουμε επαναλαμβανόμενες.

Καρράς: πρόεδρε την διαχείριση της Εκτελεστικής, για να βοηθήσω λίγο, μήπως μπορέσουμε και ομοφωνήσουμε και πάμε όλοι μαζί θα κοιτάξουμε και αν καταφέρουμε να πάμε σε κάποια στάση εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι μία ή δύο, με μια ταυτόχρονη παρουσία αλλά να μην πάρουμε από τώρα ούτε την ημερομηνία, να το εξετάσουμε και αν η Εκτελεστική αποφασίσει που θα συμμετέχει κι ο Ηλίας ή έρθει κάποια πρόταση από ένα Συνδικάτο, το είπα πριν πάρει μια απόφαση γιατί ξέρω ότι θα κάνουν και Δ.Σ. κάποια Συνδικάτα, εδώ είναι η Εκτελεστική να το πάρει απόφαση για να πάμε να ομοφωνήσουμε.

Αδαμίδης: αυτό ακριβώς ήθελα να πω Αντώνη, με πρόλαβες. Δηλαδή, στην πρόταση του Ηλία αν πούμε ότι πάμε αύριο στην Ελαιδα, μπορούμε εκεί που είναι και ανοιχτά έξω εκεί να πούμε ότι θα καθίσουμε μια ώρα, εκεί στην Ελαιδα και να κάνουμε δύο κι αν μας πούνε κάτι, στο τέλος – τέλος χρεώστε το στάση εργασίας. Εμείς υθ από ετοιμάσουμε αυτό σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι, με το αν θα χρεωθεί ή όχι αλλά μην βρούμε αντίδραση

απ' τον κόσμο. Αυτό θέλω να πω. Μπορούμε να το μετατρέψουμε δηλαδή αυτό σε μια τρίωρη στάση εργασίας δεν θα μας πούνε τίποτα, για τις τρίωρες στάσεις εργασίας.

Χατζάρας: επειδή μιλάμε για Εκτελεστική, κι επειδή η Εκτελεστική δεν είναι ολοκληρωμένη, υπάρχουν ψηφοδέλτια τα οποία δεν συμμετέχουν στην Εκτελεστική. Αφού λοιπόν θέλουμε καλύτερο αποτέλεσμα θα πρέπει λοιπόν κι εκείνα τα ψηφοδέλτια τα οποία δεν συμμετέχουν στην Εκτελεστική να είναι παρόντα στην διαδικασία της κουβέντας και στην Οργάνωση που πάμε να κάνουμε ως επί το πλαίσιο που πρέπει να κινηθούμε. Αυτό προτείνω.

Εφόσον θέλουμε ένα καλό αποτέλεσμα νομίζω πρέπει να συμμετέχουμε όλοι.

Μπιτζας: είπα και στην πρωτολογία μου κατανοώ και την κατάσταση που βρισκόμαστε όλοι και τέλος πάντων ότι θα πρέπει κι απ' αυτό τον αγώνα να μην βγούμε γυμνοί εντελώς. Είπα όμως ότι για το εύρος, την οντότητα, την στρατηγική της Επιχείρησης θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο. Λέω λοιπόν, και να το ξανασκεφτούμε όλοι εδώ. Εάν δεν βγαίνει μια 48ωρη που είπε ο Μανιάτης που εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να βγει, να προϊδεάσει και τον κόσμο για το αύριο. Τουλάχιστον η τρίωρη στάση να είναι στις 18. Δηλαδή, να σηματοδοτήσει η μία μέρα με την άλλη ότι είμαστε σε κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις. Αλλά να το δεσμεύσουμε κάπως εδώ, να το συνθέσουμε ότι και στις 18 θα έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις. Δεν ξέρω πως θα ναι αυτό.

Καρράς: από την ώρα που θα υπάρχει συμμετοχή της Εκτελεστικής κι εσένα, αυτά θα τ' αποφασίσουμε. Θεωρώ είμαστε ώριμοι ως Εκτελεστική, μην μειώνουμε ένα όργανο εκ των προτέρων. Θα τα συζητήσουμε. Είπαμε είναι ανοιχτό το κομμάτι του να συζητήσουμε για μια στάση εργασίας και για οτιδήποτε άλλο. Στο όργανο θα το σκεφτούμε, αν δώσουμε κι εξουσιοδοτήσουμε την Εκτελεστική Επιτροπή σ' αυτό το όργανο που είναι ανοιχτό κι εκ των προτέρων είπα στην πρόταση του Χατζάρα ότι συμφωνούμε να συμμετέχουν και τ' άλλα δύο ψηφοδέλτια, ακόμα συμφωνούμε να έρθουν προτάσεις αλλά από Σωματεία μέλη κι από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε την εμπειρία να πάρουμε αποφάσεις τέτοιες που να μην φτάσουμε στο σημείο όπως έβαλες κι εσύ στον λόγο σου να βγούμε γυμνοί τελείως από αυτή την διαδικασία την αγωνιστική που θα κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Γεωργίου: τόση ώρα δεν έχουμε συμφωνήσει όλοι στο πλαίσιο που έχει κατεβάσει; δεν συμφωνήσαμε όλοι στην Εκτελεστική μαζί με τους Συλλόγους να συναποφασίσουμε την κλιμάκωση του αγώνα και πως θα γίνει όλο αυτό; Γιατί το κλώθουμε τώρα δηλαδή; τι συζητάμε;

Αδαμίδης: εντάξει παιδιά, αυτό ακριβώς το 'χουμε πει. Υπάρχει μία πρόταση η οποία είναι πρόταση του προεδρείου όπως κατέβηκε για 24ωρη απεργία και μια σειρά από δράσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με συλλαλητήριο, με ενημερώσεις στους χώρους

δουλείας οι οποίες κάποιες μπορεί να χρειαστεί να γίνουν τρίωρες στάσεις εργασίας ή δίωρη στάση εργασίας αν μας δημιουργήσει πρόβλημα ο εκάστοτε Δ/ντής της περιοχή ή οτιδήποτε άλλο. Να καλύψει το Συνδικάτο εκεί και η Εκτελεστική με αυτή την δυνατότητα σε περίπτωση που μας πει παιδιά φύγετε πάτε για δουλειά. Να πούμε παιδιά μπαίνουμε σε μια διαδικασία δίωρης στάσης εργασίας, εκείνη την ώρα. Για να καλύψω κι αυτό που ενδεχομένως λέει ο Ηλίας. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ένα ξεκάθαρο πράγμα είτε υιοθετείται αυτό είτε όχι και τελειώσαμε. Είναι λάθος τώρα να τρώμε χρόνο και να ξανασυζητάμε για κάτι το οποίο δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.

Εκφυλισμός είναι, γι αυτό εγώ στην αρχή είπα, ξέρω πάρα πολύ καλά τι θα κάνουμε. Βάζω σε ψηφοφορία λοιπόν την πρόταση του προεδρείου. Εάν υπάρχει καταψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης ή λευκό στην συγκεκριμένη πρόταση μπορεί κάποιος να πει εγώ δεν την ψηφίζω την πρόταση και ψηφίζω λευκό.

Μαστρολέων: απ' την στιγμή που έχουμε κατεβάσει πρόταση είπα δεν διαφωνούμε αλλά καταλαβαίνεις ότι ψηφίζουμε την δική μας πρόταση.

Αδαμίδης: Ηλία, αυτό είναι αντιληπτό. Εγώ λέω ότι επειδή στα πρακτικά θα πάρουμε μία απόφαση ότι αυτή είναι η απόφαση για εικοσιτετράωρη απεργία, αυτή μπαίνει σ' αυτή την ψηφοφορία, εσύ προφανώς την λες ως δεύτερη, να η πρόταση του προεδρείου αυτό λέω. Ότι ψηφίζεις την πρότασή σου ναι.

Μανιάτης: εγώ ψηφίζω την πρόταση που έχω βάλει γιατί άλλο ν' ακουστεί εικοσιτετράωρη κι άλλο σαρανταοχτάωρη.

Αδαμίδης: επαναλαμβάνω για να είμαι απόλυτα σαφής. Κατεβαίνει για ψηφοφορία η πρόταση του προεδρείου. Υπάρχει σ' αυτή την πρόταση κάποια αντίρρηση; Κατεγράφησαν όλες οι απόψεις, με τρία λευκά περνάει η πρόταση του προεδρείου.

Πέρασε η πρόταση του προεδρείου.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.