



ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Θέματα Ημερήσιας διάταξης :

- ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αδαμίδης: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξανά καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, ξεκινάει η συνεδρίαση του Δ.Σ. σήμερα 4/2/2020, παρακαλώ τον γραμματέα για την ανάγνωση του καταλόγου για την απαρτία.

Καρράς Αντώνης: Αδαμίδης Γιώργος - παρών, Καρράς Αντώνης - παρών, Μαστρολέων Ηλίας - παρών, Αδάμ Λευτέρης - παρών, Βαρσάμης Κώστας - παρών, Χατζάρας Νίκος - παρών, Αναγνώστου Αντώνης - παρών, Γκαραβέλλας Γιώργος - παρών, Καλοφωλιάς Παναγιώτης - παρών, Καπιτσούλης Παναγιώτης - παρών, Μανιάτης Κώστας - παρών, Βρέντζος Γιάννης - παρών, Νικήτας Γιώργος - παρών, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης - παρών, Καραμπίκας Θεοφάνης - παρών, Λυμπέρης Κυριάκος - παρών, Μανές Γιάννης - παρών, Μαργαρίτης Πασχάλης - παρών, Μάρτζακλης Γιώργος - παρών, Μάστορας Αθανάσιος - παρών, Μιχαλάτος Θωμάς - παρών, Μούντριχας Δημήτρης - παρών, Μπίτζας Γιώργος - παρών, Στραταντωνάκης Κώστας - παρών, Μόσχος Μόσχου - παρών, Παλούκας Λευτέρης - παρών, Παπαδόπουλος Ζαχαρίας - παρών, Στασινόπουλος Διονύσης - παρών, Τσουμπλέκας Βαγγέλης - παρών, Τωμαδάκης Μανώλης - παρών και Δημόπουλος Θανάσης - παρών.

Αδαμίδης: ωραία! Άπαντες παρόντες. Αγαπητοί συνάδελφοι έτσι όπως έχουν τεθεί τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, να ξεκινήσουμε γρήγορα με το ζήτημα της ενημέρωσης όπου θα χρειαστεί να ληφθούν αποφάσεις για δύο - τρία ζητήματα, στα οποία υπάρχει ομοφωνία στο προεδρείο, έχει να κάνει με την απόφαση μας για προσφυγή μαζί με την Ομοσπονδία Συνταξιούχων για το μειωμένο τιμολόγιο έτσι όπως προέκυψε μετά τον Νόμο 4643, επίσης υπάρχει απόφαση και πρόταση για λήψη απόφασης για προσφυγή κατά της Διοίκησης και των υπευθύνων σε ότι έχει να κάνει με την υπόθεση της επέκτασης της Σύμβασης στην Μεγαλόπολη όπου ως γνωστόν ταλαιπώρησε - ταλάνισε πάρα πολύ το Διοικητικό μας Συμβούλιο και κυρίως τους συναδέλφους τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ η διαδικασία μετά και την θετική για τους εργαζομένους έκβαση της δίκης την αθώωσή τους από τις κατηγορίες οπότε η θέση της Ομοσπονδίας και τότε και σήμερα ήταν η ίδια άρα δεν τίθεται θέμα εκ νέου συζήτησης του συγκεκριμένου ζητήματος αναλαμβάνω μετά και την απόφαση η οποία πάρθηκε πριν από μερικές ημέρες στην οποία συμμετείχαν και ο Διονύσης ο Στασινόπουλος ο οποίος ήταν και μέλος της επιτροπής και μάρτυρας και ο Κώστας ο Μανιάτης, νομίζω ότι με τον Νίκο τον Δήμα ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση θα προχωρήσουμε σε μία τέτοια διαδικασία, αυτή θα είναι η επόμενη λήψη απόφασης για ψηφοφορία, το τρίτο βέβαια ζήτημα που έτσι κι αλλιώς έχει να κάνει με τα οικονομικά που μπαίνουν πάντα σε ψηφοφορία είναι το κλείσιμο του τέταρτου τριμήνου του 2019. Αυτές είναι οι τρεις προτάσεις που θα χρειαστούν αποφάσεις.

Νομίζω, αν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το «σώμα» , επειδή δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση να τα προτάξουμε, να κάνω εγώ μία σύντομη άνω τελεία εδώ, να τοποθετηθεί κι ο γραμματέας για τα τρία αυτά συγκεκριμένα ζητήματα, να μπούμε στην ψηφοφορία για να πάμε στο κομμάτι της ενημέρωσης όπου θα γίνει συζήτηση αλλά αυτά δεν χρειάζονται να παρακαλώ τον συνάδελφο τον Βαγγέλη να δώσει και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο Κώστας είναι εδώ; Είναι! Κάποιος να διαβάσει την έκθεση της, να τοποθετηθεί ο γραμματέας και ο Αναπληρωτής πρόεδρος για τα τρία ζητήματα και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης. Γίνεται αποδεκτό αυτό;

Καρράς: γίνεται αποδεκτό, το μόνο που θα πω είναι ότι θα υπάρξει συναπόφαση με την Ομοσπονδία Συνταξιούχων στο να διεκδικήσουμε το Γ.Π., γιατί έχουμε κάνει κανα δυο κουβέντες με τον δικηγόρο, υπάρχουνε κάποια ζητηματάκια οπότε αν συναποφασίσουμε

και η Ομοσπονδία των συνταξιούχων και εμείς θα προχωρήσουμε προς το να διεκδικήσουμε το χαμένο κομμάτι του Γ.Π..

Μαστρολέων: ναι θα συμφωνήσουμε, αν δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη και πιστεύω κανένας στα δικαστήρια δηλαδή έτσι όπως λειτουργούν και τι συμφέροντα εξυπηρετούμε απλώς θα έλεγα ότι πέρα από την όποια αγωγή και δικαστική τέλος πάντων διαδικασία να δούμε και συνδικαλιστικές δράσεις πάνω σ' αυτό το ζήτημα.

Αδαμίδης: γρήγορα – γρήγορα και τις τρεις τοποθετήσεις των ψηφοδελτίων, αν είναι απαραίτητο; Δεν υπάρχει ωραία!

Υπέρ της ομόφωνης πρότασης του προεδρείου για το θέμα της προσφυγής κατά της Εταιρείας και των υπευθύνων για το θέμα της Μεγαλόπολης. Λευκά; Κατά; Ομόφωνα!

Υπέρ της προσφυγής μαζί με τους συνταξιούχους, την ΠΟΣ/ΔΕΗ για την διεκδίκηση του τιμολογίου Γ.Π. έτσι όπως αυτό καταργείται από τον Νόμο 4643; Υπέρ; Κατά; Ομόφωνα! Και παρακαλώ ένα μέλος της Εξελεγκτικής να διαβάσει λίγο το ... α! Ο Βαγγέλης. Έλα Βαγγέλη.

Φραγκόγιαννης: Συνεδρίασε σήμερα ημέρα Δευτέρα 03/08/2020 και ώρα 12:00 η Εξελεγκτική επιτροπή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Κων/νου Τσίγαλου και προέβη στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου 1/10/2019 έως 31/12/2019.

Παρόντες :

Κ. Τσίγαλος , Ε. Φραγκόγιαννης, Ι. Τσακυράκης, Μ.Βαρδούλη. Α. Βιτσιώτης.

Τα βιβλία και τα στοιχεία απεικονίζουν την οικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης περιόδου τα οποία ο έλεγχος θεωρεί επαρκή για την πλήρη και αποτελεσματική παρακολούθηση των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ.

Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των μελών, τον ΟΑΕΔ και Τόκους Ταμιευτηρίου.

Οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα και θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Μετά τον οικονομικό έλεγχο διαπιστώθηκαν:

Υπόλοιπο: 30/9/2019	89.644,76
Έσοδα: 1/10/2019 έως 31/12/2019	85,742,73
Έξοδα: 1/10/2019 έως 31/12/2019	94.526,18
Υπόλοιπο: 31/12/2019	80,861,31

Η απόφαση ήταν ομόφωνη με το υπόμνημα της κυρίας Βαρδούλη από την αγωνιστική Συνεργασία : «Η υπογραφή μου στο πρακτικό της Συνεδρίασης της Εξ. Επιτροπής αφορά αποκλειστικά στο νομότυπο της διαδικασίας τήρησης των οικονομικών στοιχείων της ΓΕΝΟΠ π.χ. αποδείξεις εξόδων από εισφορές μελών αποδείξεις εξόδων συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στην έκθεση με τις στοιχειώδεις προτάσεις παρατηρήσεις της επιτροπής προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Αντίθετα, σαν Αγωνιστική Συνεργασία διαφωνούμε στο πολιτικό σκέλος πιστεύοντας ότι τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς το συμφέρον των εργαζομένων και ενάντια στην πολιτική της απελευθέρωσης της Η.Ε. και γενικότερα των πολιτικών που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις προηγούμενες και σημερινές. Γι αυτό τον λόγο

τοποθετούμαστε στο θέμα των οικονομικών με λευκή ψήφο. Για την Αγωνιστική Συνεργασία Βαρδούλη Μαριάννα».

Αδαμίδης: υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι σχετικά με τα οικονομικά τα οποία έχουν διανεμηθεί; Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Υπέρ; Κατά; Λευκά; 29 υπέρ, 2 λευκά. Έκλεισε και εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του τετάρτου τριμήνου του 2019. Και να προχωρήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι στα θέματα της ενημέρωσης όπου εκεί μπορεί να γίνει και μία συζήτηση υποχρεωτικά με βάση και την τελευταία μας διαδικασία και την προηγούμενη διαδικασία του Δ.Σ., πρέπει να πω ότι στις 3 Δεκεμβρίου ως γνωστό ψηφίστηκε με την πλήρη αντίθετη άποψη της Ομοσπονδίας και των Σωματείων – μελών μας ο Νόμος 4643 περί την νέας Οργανωτικής Δομής της Εταιρείας της δυνατότητας των νέων προσλήψεων όπου έτσι όπως το έχει προσεγγίσει η Κυβέρνηση θεωρούσε ότι καταργείται η μονιμότητα, γι αυτή την διαδικασία η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προσπάθησε να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη. Μία από τις κορυφαίες διαδικασίες που θαρρώ ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε και το έχουμε φτιάξει ήταν να ζητήσουμε την συνάντηση με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που βρίσκονται στο κοινοβούλιο προκειμένου να γίνει ει δυνατόν η καλύτερη συστράτευση και ν' ακούσουμε και τις δικές τους προφανώς θέσεις και απόψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Προστρέχω να πω το ότι σ' αυτή την κινητοποίηση εμείς ως Ομοσπονδία παρότι δεν ήταν έτοιμο τότε το Νέο Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, βάζω μια άνω τελεία εδώ, θέλω να πω το ότι είχαμε εντάξει μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο μας και την κατάργηση ή μάλλον την μία απόφαση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας και της Κυβέρνησης, το νέο ΕΣΕΚ που άρχισε να εμφανίζεται στα πλαίσια της διαβούλευσης στον διάλογο. Πρέπει να πω ότι πλέον είναι Νόμος του κράτους με ΦΕΚ 31/12/2019 για πρώτη φορά στην ιστορία, και αυτό νομίζω ότι ήταν και απαίτηση των δανειστών, ότι πρέπει να υπάρχει δεσμευτική απόφαση της κυβερνήσεως και όχι σαν το προηγούμενο ΕΣΕΚ που είχε κατατεθεί στην Commission πέρυσι τέτοια εποχή ακριβώς, το σχέδιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το ΕΣΕΚ της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όπου περιελάμβανε την συμμετοχή των λιγνιτικών τα γνωστά να μην τα επαναλάβω σε συγκεκριμένα ποσοστά και μετά το 2030. Το νέο ΕΣΕΚ μετά και τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού της χώρας ότι θα πρέπει να είμαστε σε μία πλήρη απολιγνιτοποίηση πήρε ΦΕΚ και είναι πλέον Νόμος, επαναλαμβάνω μετά από απαίτηση των δανειστών στις 31/12/2019. Ήταν ομόφωνη απόφαση από το Κυβερνητικό πολιτικό Συμβούλιο Οικονομικής πολιτικής και δεσμεύει τώρα ως Νόμο την χώρα. Αυτοί δεν σημαίνει, εξακολουθώ να το λέω, το έλεγα και πριν, το λέω και τώρα ότι είναι κάτι γραμμένο στην πέτρα και δεν μπορεί να αλλάξει. Στόχος μας εμάς είναι να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε.

Σ' αυτή λοιπόν την διαδικασία προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων στο τι ακριβώς ζητάει η Ομοσπονδία. Δύο ήταν τα θέματα, πρέπει να ενημερώσω πρώτα ότι με απόφαση του Δ.Σ. υπήρξε η δική μας κατάθεση επί της διαβούλευσης για τα εργασιακά ζητήματα που είχε μπει στο δημόσιο διάλογο, η θέση της Ομοσπονδίας για τον Νόμο 4643. Που διαφοροποιείται; Που υπήρχαν ζητήματα τα οποία μπορούσαν να είναι αποδεκτά και από την Ομοσπονδία; Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρω το ότι θα μπορούσαν με βάση την δική μας προσέγγιση, οι προσλήψεις να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, έτσι ακριβώς όπως γίνονται οι προσλήψεις στα οχτάμηνα. Αυτή ήταν η δική μας θέση ότι έχει καταγραφεί στην δική μας διαβούλευση. Δυστυχώς, έξω και πέρα από τα ζητήματα που αφορούσαν τα εργασιακά όπου εδώ πρέπει να πω το ότι υπήρχαν και προβλήματα και με την προηγούμενη Διοίκηση αλλά επί του Νομοσχεδίου είχαμε διαφοροποίηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευση. Α, πρέπει πρώτα να πω ότι δεν

έγινε συνάντηση με το κυβερνών κόμμα, με τον πρόεδρο και Πρωθυπουργό προφανώς της χώρας τον κύριο Μητσοτάκη και δεν κατέστη δυνατόν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής ομάδας της Ελληνικής Λύσης, με όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς συναντηθήκαμε και με την κυρία Γεννηματά και με τον κύριο Κουτσούμπα και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Βαρουφάκη. Εκεί είχαμε αποσπάσει την δέσμευση όλων σε ότι έχει να κάνει με τα εργασιακά ότι διαφωνούν κάθετα, είχανε κατανοήσει πλήρως την θέση της Ομοσπονδίας και το τι γίνεται για τις συμβάσεις σ' αυτές υποτίθεται οι οποίες καταργούν την μονιμότητα, η Κυβέρνηση δυστυχώς προχώρησε με τους δικούς της ψήφους σ' αυτό το πεδίο και με 158 ψήφους, ψηφίστηκε το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο και η συγκεκριμένη διάταξη το άρθρο 3, και το 8 και το 9. Είναι γνωστό σε όλους ότι μέσα σε αυτό το Νόμο με το άρθρο 11 είχαμε την κατάργηση του μειωμένου τιμολογίου για το οποίο πριν από λίγο ομόφωνα προχωρήσαμε στην διεκδίκηση την δικαστική και στο κομμάτι που αφορά δύο μεγάλες περιοχές την Δυτική Μακεδονία και την Αρκαδία, την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, την Φλώρινα, το Αμύνταιο και την Μεγαλόπολη σε σχέση με την απολιγνιτοποίηση ομολογώ ότι δεν έμεινα ικανοποιημένος εγώ, ως Πρόεδρος, αλλά και ως Γιώργος Αδαμίδης από τις απαντήσεις που πήραμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η μεν περίπτωση της αντιπολίτευσης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα είχε προσεγγίσει το θέμα της απολιγνιτοποίησης ακροθιγώς, λέγοντας ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το οποίο θυμίζω, ότι για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ήταν ένα σχέδιο που οδηγούσε σε βίαιη μετάβαση όπως ακριβώς είχαμε τοποθετηθεί το 2018 τον Δεκέμβρη επί τη διαβούλευσης του ΕΣΕΚ του κυρίου Σταθάκη. Άρα εφόσον δεν μας ικανοποιούσε εκείνο πόσο μάλλον θα μας ικανοποιούσε ένα καινούργιο. Δεν περιμέναμε, εγώ τουλάχιστον, δεν περίμενα περισσότερη ζέση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να δηλώσουν ευθαρσώς ότι είμαστε υπέρ του λιγνίτη. Άλλωστε σ' αυτή την αίθουσα έχουνε γίνει ομηρικές συζητήσεις για τα ζητήματα των λιγνιτών και ο καθένας μπορούσε να τα προσεγγίσει με βάση την διάθεση που είχε εκείνη την ώρα; Την πολιτική του προσέγγιση; Την κομματική του θέση; Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι ο λιγνίτης βάλλεται πανταχόθεν. Οι μόνοι που υποστηρίζουν τον λιγνίτη είναι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία της. Κι εκεί μέσα μπορεί κάποιοι να υποστηρίζουν περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Απλά το λέω για την ιστορία και να καταγραφεί στα πρακτικά ότι οι πρώτες επιθέσεις που δεχόταν ο λιγνίτης ήτανε δεκαπέντε χρόνια πίσω, από τις οικολογικές οργανώσεις οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω τώρα είναι οι συνομιλητές της Κυβέρνησης με τον πιο επίσημο τρόπο τώρα στην διαδικασία της Επιτροπής που θέλει η Κυβέρνηση να δημιουργήσει για την φάση της απολιγνιτοποίησης. Με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, μάλλον στην διάρκεια της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας και της κυβερνητικής πολιτικής εμφανίστηκε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία των Δήμων, το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων αλλά με επικεφαλής τον Δήμαρχο τον τότε, τον πρώην δήμαρχο Κοζάνης τον Λευτέρη τον Ιωαννίδη, μία πρόσκληση να δούμε ζητήματα μιας δίκαιης μετάβασης για την οποία θυμίζω με απόφαση μας συμμετείχαμε σε αυτή την διαδικασία να δούμε τι ακριβώς λένε, γιατί όλοι πιστεύαμε ότι η μετάβαση ήδη έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή. Μόνο που κανένας δεν ήθελε να ολοκληρωθεί με βάση τον σχεδιασμό που έδειξαν τα δύο ΕΣΣΕΚ. Όλοι είχαμε στο μυαλό μας, είχαμε στο μυαλό μας το σχέδιο απόσυρσης που η ίδια η ΔΕΗ έχει φτιάξει. Γι αυτό και στο τελικό μας κείμενο έχουμε συμφωνήσει γιατί τουλάχιστον δεν είδα να διαφοροποιείται κανένας, ούτε καν ο επιστημονικός μας Σύλλογος ότι εμείς θεωρούμε το ότι η δίκαιη μετάβαση μπορεί να γίνει με λειτουργία των μονάδων III της Μεγαλόπολης μέχρι το 2025, IV της Μεγαλόπολης μέχρι εξαντλήσεως των κοιτασμάτων τοποθετείται στο '32, '30 άλλοι λένε '33, Μελίτη, Άγιος Δημήτριος V, και Πτολεμαΐδα V. Προφανώς για μετά το '30. Εδώ πρέπει να πω ότι αδικήθηκε το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ, βεβαίως υπήρξε ένα δημοσίευμα από έγκριτο

διαδικτυακό τόπο ότι στην ΓΕΝΟΠ ξεχάσαμε την Μεγαλόπολη στο ΕΣΕΚ που καταθέσαμε. Με τον γραμματέα συνεννοηθήκαμε, κάναμε μία επιστολή στο αρθρογράφο εν πάση περιπτώσει ο οποίος την επόμενη στιγμή του είπαμε να διαβάσει καλύτερα, γιατί υπήρχε ένα δημοσίευμα θα έλεγε κανείς προβοκατόρικο από την πλευρά της Μεγαλόπολης στην ΓΕΝΟΠ ότι δεν ενδιαφέρονται για την Μεγαλόπολη κι εκεί υπάρχουν λιγνίτες, έχουν δώσει όλο το βάρος στην Δυτική Μακεδονία, ίσως επειδή ο πρόεδρος προέρχεται από την Δυτική Μακεδονία αλλά η δική μας διαβούλευση ήταν ξεκάθαρη και την επόμενη στιγμή ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος το "Energy Press" δηλαδή διόρθωσε την δημοσίευση. Το είπα αυτό για να ξέρουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο όσοι μας ακούνε, μας βλέπουν, μας παρακολουθούν ότι η ΓΕΝΟΠ δεν προσεγγίζει τα ζητήματα και τα Σωματεία – μέλη της βεβαίως με γεωγραφικά χαρακτηριστικά απλώς, είναι συγκεκριμένη η λειτουργία της μονάδας ΙΙΙ στην Μεγαλόπολη, συγκεκριμένος ο χρόνος απόσυρσης με τα προβλήματα που υπάρχουν και εκεί και παντού. Αυτό είναι για εμάς το ζητούμενο και για αυτό θα παλέψουμε και παλεύουμε.

Έτσι λοιπόν να επανέλθω στο προηγούμενο ούτε η κυρία Γεννηματά, ούτε πολύ περισσότερο ο κύριος Βαρουφάκης δεν έμπαιναν σ' αυτή την διαδικασία. Η μόνη διαφοροποίηση η οποία υπήρχε από την πλευρά του γραμματέα του ΚΚΕ του κυρίου Κουτσούμπα στο θέμα των λιγνιτών στην διάσταση βέβαια πάντα που βάζει το ζήτημα το ΚΚΕ για τα ζητήματα της ενέργειας αλλά διαφωνούσε κάθετα και με την απολιγνιτοποίηση στα χρονικά σημεία έτσι ακριβώς όπως ορίζονταν από το ΕΣΕΚ. Σ' αυτή την λογική υπήρξαν δύο σημαντικές εξελίξεις θα έλεγε κανείς. Η επιθυμία της επίσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε και με την συμμετοχή της ΓΕΝΟΠ, του Υφυπουργού Ενέργειας του κυρίου Θωμά στην Μεγαλόπολη κατ' αντιστοιχία αυτού που είχε γίνει στην Δυτική Μακεδονία. Δεν κάνουν την αναφορά για την Δυτική Μακεδονία γιατί το συζητήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο που είχαμε κάνει στο προηγούμενο ότι υπήρξε συνάντηση – συζήτηση και βέβαια διαφωνία και κάθετη διαφωνία απόψεων με την κυβερνητική πολιτική. Άλλωστε, για το συγκεκριμένο ζήτημα οι περισσότεροι είναι γνώστες και ήταν και παρόντες στις εξελίξεις και στις δράσεις οι οποίες γίνονται και γίνονταν στην Δυτική Μακεδονία και στην Αρκαδία (Μεγαλόπολη – Τρίπολη).

Για του λόγου το αληθές αύριο υπάρχει μία εξ αναβολής νέα διαδικασία που κάνει ο δήμος Εορδαίας και καλεί την ΓΕΝΟΠ και προφανώς τα Σωματεία – μέλη και άλλους φορείς για λήψη μέτρων κατά της κυβερνητικής επιλογής για το ζήτημα της απολιγνιτοποίησης και υπάρχει και μια θα έλεγε κανείς διαρροή πληροφοριών, ειδήσεων ότι το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου η πολιτική ηγεσία θα βρεθεί στην Δυτική Μακεδονία με κυβερνητικό κλιμάκιο για τα ζητήματα της απολιγνιτοποίησης. Θέλω να πω το ότι δημιουργήθηκε μία διυπουργική Επιτροπή αναμένουμε ποιος θα είναι ο συντονιστής αυτής της διυπουργικής Επιτροπής γιατί η Κυβέρνηση είπε ότι το ζήτημα, και ο κύριος Χατζηδάκης έχει δηλώσει ότι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό για ν' αφορά μόνο ένα Υπουργείο, άρα συμμετέχουν το σύνολο των Υπουργών, ο Υπουργός Οικονομίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός Εργασίας, ο Υπουργός Υγείας προφανώς το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Εσωτερικών συμμετέχουν σε αυτή την διυπουργική στην οποία έχουν κληθεί και συμμετέχουν οι Οργανώσεις πολιτών και είναι η συγκεκριμένη WWF και δυστυχώς κατά την άποψη μου, WWF με την GREENPEACE έχουν δημιουργήσει εδώ στην Ελλάδα το GREENTANK όπου σε συνέχεια του GREENDEAL που επικαλείται η Κυβέρνηση θα δημιουργήσουν όλες εκείνες τις συνθήκες για τις περιοχές της Αρκαδίας και της Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να συνεχίσει η ανάπτυξή τους. Αυτοί συμμετέχουν. Είμαι υποχρεωμένος ν' αναφέρω στο «σώμα» το ότι λέει ότι θα μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι εκπρόσωποι της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, έγινε μία Συνεδρίαση προφανώς εμάς δεν μας καλέσανε, τ' αποτελέσματα

της οποίας με βάση τις διαρροές στον Τύπο έχουμε δει ότι δεν είναι κι εν πάση περιπτώσει κάτι που μπορεί κανείς να πανηγυρίζει. Άλλωστε, η ίδια η Επιτροπή λέει ότι θα έχει έτοιμη την μελέτη και την πρόταση προς τα μέσα του 2020. Έτσι λοιπόν για να ολοκληρώσω αυτή την διαδικασία εγώ σε ότι αφορά εμένα και ως πρόσωπο αλλά και ως Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ με βάση τις δικές μας θέσεις δεν μείναμε ικανοποιημένοι από την επίσκεψή μας στα πολιτικά κόμματα. Έχουμε πάθει όλοι μία περιέργη και κυρίως η Κυβέρνηση «οικολογίτιδα» και προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει πως είναι αυτή η ξαφνική θέση όλων αυτών για τα ζητήματα της οικολογίας, για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και πάει λέγοντας.

Εγώ, θεωρώ το ότι, το έχω πει κι άλλη φορά, εξακολουθώ να το λέω, και σήμερα είναι και θέση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των Σωματείων ότι αυτή η επιλογή για βίαιη απολιγνιτοποίηση είναι επιλογή εξυπηρέτησης συμφερόντων Φυσικού Αερίου. Και μπορεί και η ΔΕΗ η ίδια να δραστηριοποιείται σε Φ.Α. και έχει μονάδες Φ.Α. τρεις μεγάλες, εννοώ τρία συγκροτήματα Κομοτηνή, Αλιβέρι και Μεγαλόπολη ωστόσο στο πλάνο της Εταιρείας δεν υπάρχει κανένας άλλος σχεδιασμός για να προχωρήσει τουλάχιστον προς το παρόν, για να προχωρήσει σε μία τέτοιου είδους επένδυση. Άρα καταλαβαίνουν όλοι όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι το καύσιμο μετάβασης, ως καύσιμο βάσης για την πλήρη απανθρακοποίηση θα είναι το Φ.Α.. Αυτό όπως ξέρετε δημιουργεί τεράστια προβλήματα, δεν θα συνεχίσω να γίνομαι αναλυτικότερος γιατί τα γνωρίζετε εξίσου καλά με την εισήγηση. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε εν όψει της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου, επαναλαμβάνω με βάση τα δημοσιεύματα το οξύμωρο στην ιστορία είναι το ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Υπουργός μίλησε με την ΓΕΝΟΠ για την πρόθεσή του να έρθει φοβούμενος ενδεχομένως κινητοποιήσεις ή προπηλακισμούς και ζήτησε την δική μας συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια όπως κάναμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα εννοώ τα τελευταία πέντε χρόνια, να μην πάω παραπίσω γιατί πιο πίσω υπήρχαν άλλες αποφάσεις, του είπαμε το ότι για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και το ίδιο πιστεύω και για τα Σωματεία – Μέλη, έτσι όσο τα εκφράζουμε, η πρόσκληση ή η επίσκεψη στην περιοχή Υπουργέ είναι εκ των ων ουκ άνευ, βεβαίως σας λέμε κι εκ των προτέρων ότι θα υπάρχουν διαμαρτυρίες, όπως υπήρχαν και στους προηγούμενους που ήρθαν εκεί. Δεν υπάρχει κανείς και αυτό είναι και εισηγητικά θα έλεγε κανείς προς όχι τόσο δα λήψη απόφασης, αλλά στην έλευση εάν πραγματοποιηθεί του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον κύριο Χατζηδάκη 7 και 8 του μήνα οπωσδήποτε πρέπει να πραγματοποιηθεί μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον χώρο στον οποίο θα συγκεντρωθούν προφανώς οι φορείς για να συζητήσουν τα ζητήματα τα οποία ο Υπουργός συνοδευόμενος και από τον Πρόεδρο της Εταιρείας μαθαίνω, επαναλαμβάνω διαρροές είναι αυτές, τίποτα επίσημο δεν έχει μέχρι τώρα και αυτό είναι κι ένα αρνητικό της υπόθεσης όπου δημιουργεί άλλου είδους συναισθήματα. Μάλιστα, έχω μάθει ότι ο Πρόεδρος της Εταιρείας μαζί με τον Αναπληρωτή Δ/νοντα Σύμβουλο, ο κύριος Στάσης μαζί με τον κύριο Κοπανάκη έχουνε σχεδιάσει συνάντηση με στελέχη της Επιχείρησης και ενδεχομένως και εργαζομένους στην Δυτική Μακεδονία το διήμερο 7 και 8 χωρίς την ΓΕΝΟΠ /ΔΕΗ να έχει ενημερωθεί.

Δηλώνω σε ότι αφορά εμένα, φαντάζομαι το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιποι ότι αν δεν έρθει πρόγραμμα επίσκεψης στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ όπως έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια τότε βεβαίως είναι ανεπιθύμητοι. Και θα κάνω ότι μπορώ και περνάει από το χέρι μου, με όσες δυνάμεις διαθέτω, αυτό που έκανε ο φίλος μου ο Παντελής ο Καραλευθέρης πριν από 10 χρόνια που είχε συγκρουστεί με τον Βατάλη και τον Καρακασίδη με τα ΜΑΤ γιατί ήθελε ο Γιώργος ο Παπανδρέου να φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό 200MW στα τελειωμένα ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας κάτι το οποίο χθες ανακοίνωσε μ' έναν τρόπο περιέργο ο κύριος Στάσης ότι θα φτιάξει 2,5 GW στην Δυτική Μακεδονία. Λέω λοιπόν ότι κι επειδή δεν θα ανεχτεί η ΓΕΝΟΠ όπως δεν ανέχτηκε τον κύριο Παναγιωτάκη, κι όταν αιφνιδιαστικά πήγε στην Μεγαλόπολη, χωρίς να το γνωρίζει κανείς να κάνει συγκέντρωση με τους

εργαζομένους, όταν ανέλαβε τον Απρίλιο του 2015 θυμίζω το ότι ανακοινώθηκε από την ΓΕΝΟΠ ότι εάν τολμήσει να ανέβει στην Δυτική Μακεδονία χωρίς να προσκαλέσει την ΓΕΝΟΠ και τα Σωματεία δεν θα γίνει και δεν θ' ανέβει. Λέω λοιπόν στον κύριο Στάση ότι αν τολμήσει ν' ανέβει στην Δυτική Μακεδονία μαζί με τον κύριο Κοπανάκη, η συνάντηση που θα κάνει εγώ θα προσπαθήσω να την ακυρώσω. Εκτός και αν είναι και απόφαση της ΓΕΝΟΠ, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά. Με όσες δυνάμεις διαθέτω, με τα ΜΑΤ; μόνος μου; μόνος μου! Σαν τον τρελό; Σαν τρελό! Τουλάχιστον να γίνουν τα ίδια που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό για την επίσκεψη του κυρίου Χατζηδάκη ο οποίος πριν από δύο μήνες ήθελε την ΓΕΝΟΠ κοντά για να κάνει, προχθές έκανε σύσκεψη με τους κυβερνητικούς βουλευτές, καλά έκανε, για το που θα γίνει η συνάντηση χωρίς καμία ενημέρωση σ' εμάς. Υποτίθεται ότι θα συζητήσει και με εργαζομένους.

Προχθές στην Μεγαλόπολη ο κύριος Θωμάς, μας κάλεσε πριν πάει κάτω και κάναμε συνάντηση για να βρεθούμε κάτω. Γιατί φοβότανε υποτιθέμενες αντιδράσεις. Κλείνω το θέμα το συγκεκριμένο, δεν νομίζω το ότι χρειάζεται να πει κανείς παραπάνω, σε μνημένους μιλάω, μπαρουτοκαπνισμένους μιλάω, αγωνιστές μιλάω και ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός ή μάλλον η αποστολή μας.

Λοιπόν, ο Παπακωνσταντίνου από τότε εκλέχθηκε και δεν ξανανέβηκε στην Κοζάνη, εκλέχθηκε στην Κοζάνη και δεν ανέβηκε ξανά. Πάει αυτό. Λέω το ότι η απόφαση της ΓΕΝΟΠ είναι να έρθουνε, όπως ήρθανε και οι προηγούμενοι. Αλλά τα συλλαλητήρια και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι επιβεβλημένες, είτε γίνουν ως απόφαση της Ομοσπονδίας, είτε γίνουνε μεμονωμένες δράσεις. Τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο σ' αυτό, επαναλαμβάνω, σε μνημένους μιλάω ξέρουνε τι γίνεται, θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις τις οποίες τις θεωρώ σημαντικές γιατί δημιουργήθηκαν και κάποια μικροπροβλήματα. Την ημέρα που πήγε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μαζί με τα Πρωτοβάθμια, τα μεγάλα Πρωτοβάθμια Σωματεία στην Μεγαλόπολη και μετά και το κάλεσμα ας πούμε, ή και την πρόσκληση του Υπουργού του κυρίου Θωμά, εκείνη την ημέρα αιφνιδιαστικά στο Δ.Σ. της ΔΕΗ πέρναγε μία απόφαση που κατά την άποψή μου δεν τιμά την Διοίκηση της ΔΕΗ, ήταν αιφνιδιαστική η καρατόμηση στελεχών της Εταιρείας χωρίς καμία συζήτηση και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι με βάση την προηγούμενη απόφαση που υπήρχε και την επίκληση της προηγούμενης Διοίκησης Παναγιωτάκη το ότι εγώ το '60, '62, '65 είναι κάτι που είχε ο κανονισμός που είχε η ΔΕΗ παρότι δεν υπάρχει από το '12 δεν υπάρχουν πλέον όρια ηλικίας και μπορεί οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε Διοίκηση να προχωρήσει την καταγγελία συμβάσεων πλην του ΑΔΜΗΕ, στον οποίο έχουμε κάνει μία σύμβαση πριν από έναν χρόνο όπου δεν θα καταγγείλει καμία σύμβαση αν δεν έχουμε πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα με βάση τον Νόμο 4042 του 2012 όλοι γνωρίζετε ότι μπορεί να κάνουνε τις καταγγελίες συμβάσεων, δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από κανέναν θεωρώ ούτε και τώρα. Προχώρησε λοιπόν σε μία αιφνιδιαστική απόφαση, εμείς βρεθήκαμε στην Μεγαλόπολη, ζήτησα εγώ από τον Πρόεδρο της Εταιρείας αυτή την απόφαση επειδή δεν την ανέφερε, δεν την συζητήσε ούτε καν ενημέρωσε κανέναν, ούτε τους ενδιαφερομένους, ούτε την ΓΕΝΟΠ. Την είχε λοιπόν λίγο έτσι απαξιωτικά την προσέγγιση προς την ΓΕΝΟΠ να αναβάλει αυτή την συνεδρίαση, να την φέρει σε μία επόμενη συνεδρίαση εφόσον συζητήσουμε.

Μάλιστα, ο Παντελής ο Καραλευθέρης σε κάθε ζήτημα στο Δ.Σ. γιατί αυτά μας τα λεγε ο Δαμάσκος όπου έφερνε ένα θέμα που αφορούσε εργαζομένους έβαζε, και σωστά, ότι πρέπει, έχει ενημερωθεί η Ομοσπονδία για το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά εργαζομένους; Και κάποια Διοικητικά Συμβούλια είχαν αναβληθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα επειδή δεν είχαμε ενημερωθεί. Στην συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση εμείς ήμασταν στην Μεγαλόπολη, δεν μπορούσε να γίνει και κάτι διαφορετικό, ούτε να γίνει μία παρέμβαση στο Δ.Σ. κατ' αντιστοιχία των απολύσεων Παναγιωτάκη όπως έγινε το 2017, όπου έγινε ένα Δ.Σ. εδώ και πήραμε απόφαση το ότι και να λέει ο Παναγιωτάκης αυτές

είναι απολύσεις, εγώ λέω ότι το ίδιο απολύσεις είναι και σήμερα, πολλώ δε μάλλον και όταν είναι και για μια κατηγορία εργαζομένων που ήξερε ότι θα φύγει στα 65, ακόμη δεν συμπλήρωσε τα 62 και του λέει μόλις τα συμπληρώσεις το δώρο των γενεθλίων σου θα είναι η έξοδος σου. Τελειώς αιφνιδιαστικά. Γι αυτό λοιπόν και κατήγγειλα την κατάργηση των θέσεων, την εκκαθάριση στελεχών με τον αιφνιδιαστικό αυτόν τρόπο όταν επικαλούμενος το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως διαβούλευση. Εξακολουθώ σήμερα να το καταγγέλλω και θα ζητήσω μία διευκρίνιση τόσο από τον Φωτόπουλο όσο και από τον Καραλευθέρη για την διαφορετικότητα της ψήφου τους. Είναι υποχρεωμένοι γιατί ο ένας ψήφισε θετικά και γιατί ο άλλος ψήφισε αρνητικά. Εγώ μόνο θυμίζω στο σώμα ότι το Δ.Σ. το αντίστοιχο του 2017 είχε την πλήρη στήριξη της Ομοσπονδίας, τα μέλη αυτά καταψήφισαν την απόφαση Παναγιωτάκη. Λέω λοιπόν, στο σώμα αλλά θα βγω και με επιστολή ζητώντας γιατί ο Καραλευθέρης ψήφισε «ναι» και γιατί ο Φωτόπουλος ψήφισε «όχι». Να εξηγήσουν την στάση τους, διότι με βάση τα όσα είπε ο Παντελής σ' εκείνη την συνεδρίαση του '17 οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υλοποιούν αποφάσεις της Ομοσπονδίας. Γι αυτό μαζί με τον γραμματέα σ' ένα Δελτίο Τύπου επειδή υπήρξε μία ανακοίνωση του Παντελή η οποία ήταν άστοχη για το θέμα των τιμολογίων για το λευκό ότι είμαστε υπέρ της αύξησης των τιμολογίων εμείς βγήκαμε με Δελτίο Τύπου όπου είπαμε δεν χρειάζεται κατάργηση και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν συμφωνεί με την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Θυμίζω την απόφαση του Δ.Σ. και την θέση του Παντελή του Καραλευθέρη για το «λευκό» σε ότι έχει να κάνει με τα τιμολόγια και την μείωση της έκπτωσης συνέπειας. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα αγαπητοί συνάδελφοι γι αυτό τον «ξαφνικό θάνατο» κάποιων συναδέλφων.

Εδώ, δεν μπορεί παρα να μην δικαιωθώ αρνητικά για το ζήτημα των ορίων ηλικίας και για την πρόταση, αυτό αφορά και το δικό μου ψηφοδέλτιο, αφορά και την θέση της ΔΑΚΕ και των άλλων παρατάξεων να κλειδώσουμε στην Συλλογική Σύμβαση αυτό που στην ουσία κάναμε στον ΑΔΜΗΕ, ότι δεν θα καταγγέλλονται οι συμβάσεις ή θα καταγγέλλονται οι συμβάσεις μετά τα 60, 62, 65 εφόσον έχουμε πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Προσέξτε το επικίνδυνο, τότε δεν το αγοράσαμε, αιφνιδιαστικά πήγε το 65 το έκανε 62, σας λέω λοιπόν, εκτίμησή μου είναι, μακάρι να διαψευστώ, ότι αιφνιδιαστικά η Διοίκηση Στάση θα κάνει το 60 των υπερβαρέων 57. Γιατί στα 57 έχουνε πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κάποιοι έχουνε και πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας. Και θα τους δώσει την μεγάλη αποζημίωση τύπου ΟΤΕ εθελουσίας με βάση και τις θέσεις και της ΔΑΚΕ λέω εγώ των 5.000€ ή 7.000€ που έκανε τώρα. Ενώ, θα μπορούσαμε να κάνουμε κατ' αντιστοιχία του ΑΔΜΗΕ όπου τότε κάποιοι συνάδελφοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτα στον αέρα είναι αλλά το ποσό της εθελουσίας στον ΑΔΜΗΕ επειδή δεν μπορούσε να απολύσει σύμφωνα με το μνημόνιο των μετόχων μέχρι τις 30 Ιουνίου του '20 ανάγκασε την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία εντός εισαγωγικών και με εμάς, ενημερώνοντας ότι η πρόθεσή τους είναι να δώσουν 30.000, εμείς τους είπαμε να βάλουν 60 όσο είναι το και τελικώς έκανε πρόταση για 35.000 για δύο έτη.

Τώρα, αν κάποιοι θεωρούν ότι η Διοίκηση Στάση δίνει 2.000€ επιπλέον και το 5 το έκανε 7 και αυτό είναι προοπτική εθελουσίας τύπου ΟΤΕ όπως η Κυβέρνηση η ίδια ψήφισε στον 4643. Μιλάει για προγράμματα εθελουσίας, σας λέω λοιπόν ότι τα προγράμματα εθελουσίας του κυρίου Στάση κατ' εντολή του κυρίου, του συναδέλφου, του Γιώργου του Δαμάσκου σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι όλοι οι θεμελιωμένοι κυρίως στα ΥΒΑΕ αιφνιδιαστικά, «εν μια νυκτί» όπως έγινε και με τους 65άριδες γιατί κάποιοι νόμιζαν ότι εμείς στηρίζουμε, απορώ πως το Σωματείο, ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών δεν βρήκε να πει μία λέξη. Όταν ήταν πολυγραφότατος το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όταν λοιπόν θα έρθει η απόφαση, μακάρι να διαψευστώ, ότι θα φεύγετε για να ικανοποιήσουμε και την έξοδο εργαζομένων με βάση και την απολιγνιτοποίηση στα 57. Με

τα 2.000. Γι αυτό έλεγα τότε ότι πρέπει να υπογράψουμε την σύμβαση, σε πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή 40 και 62. Ναι έχει δικαίωμα να σε διώξει κι ω του θαύματος στον ΔΕΔΔΗΕ, την πρώτη χρονιά δεν πρέπει να φύγει κανείς. Μάλλον ανάποδα να φύγετε όλοι. Τα όρια ηλικίας κατά την δήλωση Παναγιωτάκη και την απόφαση Παναγιωτάκη, έτρεξε τότε η Διοίκηση Χατζηαργυρίου να την εφαρμόσει άμεσα. Κάποια στελέχη και συνδικαλιστικά φύγανε, κάποιοι άλλοι δεν φύγανε δικαίωμά τους είναι τους καλύπτει ο Νόμος. Όμως, μετά η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ σήμερα και χθες λέει ότι δεν πρέπει να φύγετε. Κι αν εγώ αύριο, λέω το ότι εφόσον γιατί δεν πρέπει να φύγουμε; Γιατί τους κρατάς και λες δεν πρέπει να φύγει; Γιατί στην ΔΕΗ ο 65άρης είναι μεγάλος; Ο 62άρης είναι μεγάλος, και στον ΔΕΔΔΗΕ ο 64άρης κι ο 65άρης δεν είναι μεγάλος; Γιατί τον χρειάζεται. Και του λέμε προχθές του κυρίου Μάνου, εσύ γιατί δεν προχωράς αυτή την διαδικασία; Πόσο θα τους κρατήσεις αυτούς τους ανθρώπους; Δεν χρειάζεσαι καινούργιο προσωπικό; Σου είναι αναγκαίοι; Άλλο εδώ, άλλο εκεί; Προσέξτε, τι θα συμβεί;

Η επίκληση του κυρίου Στάση ότι εγώ θέλω να ανανεώσω το προσωπικό είναι ψευδεπίγραφη. Ξέρετε τι θα κάνει ο κύριος Στάσης; Διώχνει στελέχη οι οποίοι είναι 62 χρονών, τους λέει φύγετε και την ίδια ώρα θα προκηρύξει με βάση τον νέο Νόμο και τις νέες απολαβές τα σημερινά golden boys, ελάτε στην Εταιρεία με άλλο μισθολόγιο. Και θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι, λίαν συντόμως. Αυτόν που έδιωξε θα τον φέρει πίσω με άλλη σύμβαση. Δηλαδή, θα συνταξιοδοτηθεί, θα πάρει το 70% με βάση τα όσα περιγράφει ο Νόμος Βρούτση μάλλον το Νομοσχέδιο, θα πω δυο κουβέντες μ' αυτό και θα κλείσω, θα πάρει το 70% της σύνταξής του και θα πάρει και μία Σύμβαση για τρία χρόνια κλειδωμένη έξω από το πλαφόν. Ποιος; Ο 62άρης! Αυτός που χθες αιφνιδιαστικά έδιωξε. Εγώ λοιπόν λέω το ότι ο Φωτόπουλος και ο Καραλευθέρης πρέπει να εξηγήσουν στους εργαζόμενους, απ' τους εργαζόμενους εκλέγονται, δεν άκουσαν την θέση της Ομοσπονδίας, μάλλον η Ομοσπονδία πρέπει να πάρει καινούργια θέση σε σχέση με το προηγούμενο, δεν τα καταφέραμε ήταν η επίσκεψη του κυρίου Θωμά στην Μεγαλόπολη να τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου.

Δυο κουβέντες για το ζήτημα που έχουμε μπροστά μας ανοιχτό. Ειδικά επιδόματα και περιμένω, και ασφαλιστικό. Με τα ειδικά επιδόματα, θεωρώ ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η συνάντηση της ΓΕΝΟΠ με τον κύριο Στάση. Με προσβάλλει εμένα ως πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ αυτό που μου είπε ο κύριος Στάσης χθες. Ζητήσαμε ραντεβού με τον κύριο Στάση πριν από 17 ημέρες για να μπορούμε να πούμε δυο πράγματα στο Συμβούλιο. Ο κύριος Στάσης μας αγνόησε είναι νέο παιδί, δε νομίζω γιατί δεν το έκανε. Αλλά να λέει στον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ότι κυνηγάω τον Δαμάσκο να ορίσει το ραντεβού αυτό μας προσβάλλει βάνουσα. Δεν προτείνω να πάμε για κατάληψη. Περιμένω το ραντεβού και σε κάθε περίπτωση μέχρι τέλος του μήνα στην εκκαθάριση Φεβρουαρίου πρέπει να επαναφέρει ως η Συλλογική Σύμβαση λέει τα ειδικά επιδόματα.

Τα αναδρομικά θα τα δούμε. Κι επειδή δεν μπορεί τα ειδικά επιδόματα να γίνουν με ευθύνη της Διοίκησης όπως έγινε και στον ΔΕΔΔΗΕ η ιστορία με τα ΥΒΑΕ, να χρονίζουν και να συζητάμε, άμεσα να σταματήσει η κοροϊδία. Επαναλαμβάνω, δεν το περίμενα αυτό από τον κύριο Στάση. Βεβαίως, όλα να τα περιμένεις με βάση αυτό που έγινε χθες με την κοπή της πίτας, όπου για πρώτη φορά στα 35 χρόνια που είμαι στην εταιρεία, δεν ήθελαν να δώσουν τον λόγο στην ΓΕΝΟΠ. Όρθιοι, υιοθετώντας ένα λαϊκισμό κάποιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι πραγματικά το έκαναν, όχι να είναι λαϊκιστές κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι χειρότερο αυτό το οποίο ανέδειξαν για την κοπή της πίτας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν συμφωνώ και υιοθετώ απόλυτα την κίνηση του Βορίδη να πάει 700 άνθρωπος και πλήρωσε 12.000€, φθινό ήτανε. Πέρυσι δεν έγινε κοπή της πίτας; Στο Νιάρχος; Στην Ακρόπολη; Στα καλύτερα μαγαζιά; Δεν μπορούσε ο Υπουργός κύριος Χατζηδάκης ο οποίος θέλει να λύσει τα προβλήματα, να απαντήσει στον οποιοδήποτε

λαϊκίζοντα της αντιπολίτευσης ότι πέρυσι κόψατε την πίτα εκεί; Παρά πήρε τηλέφωνο τον κύριο Μανουσάκη και τον κύριο Στάση και τους είπε ότι καλό είναι να μην κόψετε την πίτα; Και ήτανε διαδικασία και σκηνικό Εταιρείας σύγχρονης, η οποία δίνει 300.000€ στον Πρόεδρο; Και 200.000€ στον αντιπρόεδρο; Και 150.000€ στα στελέχη; Και κόβει το μειωμένο από τους εργαζομένους; Και δεν δίνει γιατί λέει ο Δαμάσκος ότι είναι πολλά τα λεφτά, ψευδόμενος ότι είναι 30 εκατομμύρια τα ειδικά επιδόματα κι εμείς «μούγκα στην στρούγκα»;

Όχι λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Παρόλα αυτά έχω συμφωνήσει με τον γραμματέα είναι της ίδιας άποψης ότι πρέπει άμεσα να καταβληθεί. Θα περιμένουμε το ραντεβού της 10^{ης} Φεβρουαρίου όπου θα μας ενημερώσουν, τα είδατε χθες, γι αυτό έκανα διακοπή, έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε με την Εμπορία. Ούτε καν συζητήσε. Συζητήσανε μεταξύ τους, να αλλάξουνε ωράριο καταστημάτων, 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, συνεχόμενο. Αυτή είναι η πρότασή τους. Αυτό θα μας φέρουν ως πρόταση. Σε τρία πιλοτικά καταστήματα. Το έγραψε χθες το site το συγκεκριμένο. Γρήγορα, δίνουνε αμέσως αναφορά στον κύριο Φυντικάκη και τον κύριο Κολώνα και όλους αυτούς. Πάντα το κάνανε. Αλλά κάτσε τουλάχιστον να ξέρουμε δυο πράγματα. Έχετε πάρει απόφαση και εμάς δεν το συζητάτε; Δηλαδή εμείς τι πρέπει να πούμε; Ναι καλά κάνατε αφού την πήρατε; Γι αυτό λοιπόν μ' έναν τρόπο που μπορεί κάποιος να τον χαρακτηρίσει και αγενή, εγώ ήμουν υποχρεωμένος απέναντι στην ιστορία της ΓΕΝΟΠ, των προέδρων της και τις παρεμβάσεις, τις θεσμικές παρεμβάσεις στην διαδικασία της κοπής της πίτας όπου είχε κι έναν mini απολογισμό να ζητήσω τον λόγο. Και μάλιστα δεν τον έδωσε ούτε στους συνταξιούχους γιατί μας κάλεσαν για να είμαστε όρθιοι να πάρουμε το κομματάκι της πίτας; Ή να κάνει την περισπούδαστη να πούμε δική του απολογισμό των πέντε μηνών; Όπου μια χαρά τροποποίησε το καταστατικό, μια χαρά τα έφτιαξε όλα και γρήγορα – γρήγορα πήραν τις αποφάσεις. Ξέρετε τι είπα προχθές, δεν το είπαμε ούτε στο ψηφοδέλτιο, ούτε επάνω στο προεδρείο, δεν το είπα εγώ δηλαδή, συγχωρήστε με, ο κύριος Μάνος, ότι άμεσα θα γίνει Γενική Συνέλευση και ο βασικός μέτοχος θα προχωρήσουμε στην αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας για να εναρμονιστούμε κι εμείς με το κομμάτι το μισθολογικό. Αυτό τους ενδιαφέρει. Να πάρει κι ο κύριος Μάνος 300.000. τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει, και τους προηγούμενους, έχω σκοτωθεί με τον γραμματέα μ' αυτούς δηλαδή, να παρακαλάει γιατί ξέρει καλά τον ΔΕΔΔΗΕ, να λέμε πείτε μας ρε παιδιά και οι προηγούμενοι, τι ΔΕΔΔΗΕ θέλουμε; Ποιος θα έχει τις αποκοπές, ποιος θα έχει εκείνο, θα πάρουμε εργαζομένους; τι θα δώσουμε έξω; Που το ξέρει καλύτερα από όλους μας. Κι εντάξει μην παραβιάζω ανοιχτές θύρες υπάρχουν και στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εργοδηγοί, δεν το ξέρω εγώ τόσο καλά όσο το ξέρει αυτός. Εδώ, δίνουμε εργολαβία, εδώ τα κάνουμε εμείς, τα ίδια πράγματα, εννοώ σε διάφορες περιοχές. Τα ξέρετε καλύτερα από εμένα.

Τώρα λέει θα κάνουμε νέο καταστατικό, θα δούμε τι θα κάνουμε και με το μεσοκατώτερο προσωπικό, ρε παιδιά πολιτική πια είναι, όσο ήτανε και πέρυσι έτσι είναι και φέτος. Μόνο που φέτος μπαίνει ένα καινούργιο κομματάκι στον ΔΕΔΔΗΕ, είναι η μερική ιδιωτικοποίηση του για την οποία εμείς έχουμε θέση, ανεξάρτητα αν μεμονωμένα στελέχη δηλώνουν και λένε ότι «εγώ θέλω να πάρει τα πάγια ο ΔΕΔΔΗΕ να τα πάρει δικά του. Αυτό, αν πρέπει να γίνει μία θέση της Ομοσπονδίας φίλε γραμματέα να το φέρουμε σ' ένα Συμβούλιο να το κάνουμε. Αλλά, δεν μπορεί όταν μέχρι σήμερα η θέση είναι ότι δεν γίνονται, δεν μεταφέρονται τα πάγια, δεν συμφωνούμε με την μερική ιδιωτικοποίηση αλλά κυρίως με το πρώτο, ότι δεν συμφωνούμε με την μεταφορά των παγίων, αν πρέπει ν' αλλάξουμε θέση να το κουβεντιάσουμε εδώ ν' αλλάξουμε θέση. Δεν είμαι ο ειδικότερος να μιλήσω σ' αυτό, πολιτικά θα το προσεγγίσω. Αλλά, καλό είναι όσο υπάρχει αυτή η θέση να λέμε ότι η θέση της Ομοσπονδίας είναι κάθετη, διαφωνούμε με την μεταφορά των παγίων από την ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ.

Τώρα, η μερική ιδιωτικοποίηση αν θα είναι 49 ή λίγο πιο κάτω από 49 ή οτιδήποτε άλλο με ποιο τρόπο θα γίνει, αυτό θα το δούμε. Πάντως, ο σύμβουλος θα τους πει πως θα γίνει, το θέμα είναι τι έχουν πει αυτοί στον σύμβουλο γιατί περί αυτού πρόκειται. Σ' αυτό το πεδίο εγώ θέλω να κλείσω λέγοντας, ότι στο Νομοσχέδιο που κατέθεσε με ένα παράπονο, μάλλον θα έλεγα δεν τιμά τον υπουργό Εργασίας, του έχουμε ζητήσει ραντεβού από τις 12 Οκτωβρίου, έχω προσπαθήσει επανειλημμένως να μιλήσω, δεν τιμά τον Υπουργό Εργασίας το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει συνάντηση μαζί με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Δεν τιμά τον κύριο Βρούτση, έχει καταντήσει ένας Υπουργός ο οποίος περιφέρεται όπως είπε ο Δημήτρης καλά κάνει, αλλά θεσμικά, απέναντι στην Ομοσπονδία φέρθηκε με τον πλέον χειρότερο και θα έλεγε κανείς τρόπο ο οποίος επαναλαμβάνω δεν τον τιμά. Παρόλα αυτά, αυτό που έχει μπει στην διαβούλευση έχει θέματα που εμείς μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Γι αυτό θέλαμε να πάμε. Δεν ξέρω πως μπορούμε να τα συζητήσουμε, να κάνουμε μία κουβέντα ρε αδελφέ. Φέρνει ένα νομοσχέδιο, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τους εργαζομένους στον όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ, όταν θα συνταξιοδοτηθούν δημιουργεί θετικότερο αποτέλεσμα απ' ότι δημιουργεί σήμερα ο Νόμος Κατρούγκαλου για χρόνια εργασίας από 30 έως 40 και ειδικά το 40 είναι το απώτερο θετικότερο. Μετά το 45 χρόνια εργασίας ο Νόμος Κατρούγκαλου είναι θετικότερος. Αλλά 45 χρόνια μετά τώρα τι να μου πείτε;

Βεβαίως μην κουνάτε το χέρι, οι αριστεροί φίλοι μου, διότι εδώ το θέμα, όταν συζητάμε το πότε κανείς μπορεί να φεύγει μπορεί να πάει και στα 81 έτσι; Και μπορεί να βρει διάφορους τρόπους να πάει και στα 81. Αυτό γραμματέα, 58 λεπτά ακριβώς συγνώμη.

Καρράς: το μόνο καλό που κρατήσαμε μου φαίνεται ότι είναι το χιούμορ μας. Να ευχηθώ κι εγώ καλή χρονιά, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεκινάει και μια καινούργια δεκαετία. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί είναι σημαντικό; Γιατί κάθε αρχές δεκαετίας η ΔΕΗ, ο Όμιλος ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ δέχονταν μια τεράστια αλλαγή. Και κάθε αρχές δεκαετίας το Συνδικάτο έβγαине κι από ένα Συνέδριο κι έπαιρνε κι αποφάσεις. Θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό; Εάν οι παλαιότεροι ανατρέξουν στο παρελθόν θα καταλάβουν ότι το 2000 η ΔΕΗ έγινε ΔΕΗ Α.Ε.

Το 2010 και το 2020 η Καθετοποιημένη Επιχείρηση κι Ενιαία ΔΕΗ έπαψε να είναι και Καθετοποιημένη και Ενιαία, έγινε Όμιλος. Ένα κομμάτι έφυγε ενώ το 2010 όλες οι εταιρείες προσπαθούσαν να 'χουνε Παραγωγή, Διανομή, Μεταφορά κι Εμπορία εμείς το κάναμε ανάποδα. Μ' όλα αυτά που λίγο – πολύ θα συζητήσουμε στο τι περιβάλλον είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή η δεκαετία λοιπόν μετά τα πρώτα ακούσματα που ακούσαμε από το 2000 μέχρι το 2010 μετά τους εφαρμοστικούς Νόμους και τις Οδηγίες που γίνανε Νόμοι απ' το 2010 μέχρι το 2020 ήρθε και η υλοποίηση. Κι εδώ είναι ένα ζήτημα το κατά πόσο θα συνεχίσουμε να κάνουμε μία πολιτική με τον ίδιο τρόπο που την κάναμε τα προηγούμενα χρόνια γιατί ότι σπείραμε θερίζουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κι αν πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό επάνω στο Νόμο που όλοι απορρίψαμε να τον κάνουμε τον απολογισμό απάνω στον Νόμο, αλλά πρέπει να κάνουμε κι έναν απολογισμό επάνω στις απεργιακές κινητοποιήσεις και τι καταφέραμε, και από κει και πέρα θα πρέπει να συζητήσουμε διεξοδικά το επόμενο χρονικό διάστημα τι στάση θα κρατήσουμε. Και για να είμαστε ειλικρινείς δείξαμε μεγάλες ανοχές. Από το 2010 που παρουσιάστηκαν τα «πράττειν παράλογα» που κάποιοι λέγαν αλλά κάποιοι άλλοι τα υιοθετούσαν, που παρουσιάστηκε η διάσπαση της Επιχείρησης που κάποιοι λέγανε άλλα και άλλοι τα υιοθετούσαν την διάσπαση και μετά το 2012 περικοπές που δεχθήκαμε και μετά τα 4,5 τελευταία χρόνια που ο παράγοντας που εμείς αν θέλετε ως παράταξη καταγγείλαμε, ο Δ/νων σύμβουλος έτσι όπως λειτούργησε λογικό είναι τώρα να έρθουμε τι να πούμε; Να καταγγείλουμε ποιον τον Στάση; Όταν ο Παναγιωτάκης συχνέ – πυκνά

πήγαινε κι έκανε παραсуναγωγές με συνδικαλιστικά στελέχη ή με εργαζόμενους και τότε δεν λέγαμε τίποτε; Ούτε καν μιλάγαμε; Κι ως ΓΕΝΟΠ παίρναμε και κάποιες αποφάσεις ευτυχώς που τις παίρναμε, το να καταγγείλουμε τον Παναγιωτάκη όταν πήγαινε στην Κρήτη, εγώ κι ο Γιώργος ο πρόεδρος κάναμε ντου μέσα στα Χανιά γιατί ο κύριος Παναγιωτάκης είχε συνδικαλιστικά στελέχη κι εργαζόμενους και να σας πω και κάτι δεν είχε και όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη, και δεν θυμάμαι να βγήκανε και πάρα πολλές ανακοινώσεις ούτε κι από εμάς. Μέσα από μία νοοτροπία που ότι πρέπει εδώ από κάθε πίεση που δεχόμαστε να βγαίνουμε ενωτικοί.

Δίπλα ήτανε το Υπουργείο Υγείας καταργούσαν την Ασφάλιση Υγείας κι εμείς δεν μπορέσαμε να πάμε ούτε μία φορά να δούμε τον Ξάνθο, να δούμε τον Πολάκη, ξέρετε πόσες επιστολές είχαμε στείλει; Οπότε η πολιτική σήμερα ακολουθεί την προηγούμενη και θα σας πω κάτι που πιθανότατα ακούσατε στο Σύνταγμα τι είπα, αν περιμένουμε από κανέναν Μεσσία Πρωθυπουργό ή από κανέναν Μεσσία Υπουργό ή από κανέναν Μεσσία Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο να λύσει τα προβλήματα τα δικά μας είτε τα εργασιακά, είτε των Εταιρειών μας κάνουνε λάθος. Αυτό είπα αν ακούσατε σ' αυτό που διάβασα που μίλησα στην ομιλία μου στο Σύνταγμα. Δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα και αν δεν τα δούμε και λίγο που αν θέλετε η αλήθεια είναι ότι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι συγκεκριμένες, και κανένας δεν μπορεί να αποφύγει τις αποφάσεις των Συνεδρίων. Αλλά να σου πω πρόεδρε; Παρότι δεν το συζητήσαμε στο προεδρείο, αλλά θα πω και μια προσωπική μου άποψη, μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε κι ένα Συνέδριο, κι εσπευσμένα Συνέδριο, το είχα πει και πέρυσι, δεν έγινε, είχα πει στην αρχή του χρόνου να κάνουμε ένα Οργανωτικό Συνέδριο, δεν έγινε. Τώρα, πλησιάσαμε σ' ένα Οργανωτικό Συνέδριο, θα μου πεις τις εκλογές πρέπει να τις κάνουμε όταν θα έρθει η ώρα. Θα συμφωνήσω αλλά θα πρέπει να βάλουν μέσα στην σκέψη μας και δύο πραγματάκια και τα λέω προσωπικά και είναι προσωπική μου άποψη. Το ένα πράγμα είναι ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα μόνο άμα θέλει κάποιος να με διαψεύσει, να με σταματήσει να με διαψεύσει ότι θα έχουμε γρήγορες εξελίξεις γύρω από την Εταιρεία, από τα Λιγνιτικά, από όλα αυτά που προ είπες εσύ και ταυτόχρονα θα έχουμε και εκλογικές διαδικασίες και θυμηθείτε τι κάνουμε στις εκλογικές διαδικασίες. Μα τον Ιούλιο, μα τον Μάιο θα έχουμε εκλογική διαδικασία, ποιος αμφισβητεί ότι τον Ιούλιο θα πρέπει να πάμε σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία κι εκεί τελειώνει και η θητεία μας. Θα έχουμε εξελίξεις και ταυτόχρονα θα πρέπει να πάρουμε να κάνουμε και συνεδριακές εκλογές.

Όλα στην ώρα τους γιατί υπάρχουν ημερομηνίες συγκεκριμένες και δεν μπορούμε να τις αναιρέσουμε αυτές τις συγκεκριμένες ημερομηνίες λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες αλλά όπως είπε κι ο Πρόεδρος όλα στην ώρα τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε έχουμε ζητήματα μπροστά που πρέπει να συζητήσουμε και θα πρέπει ν' ανοίξουμε και λίγο τα μυαλά μας γιατί όπως είπε ο Πρόεδρος ήταν ξεκάθαρες οι θέσεις και της αντιπολίτευσης αλλά και της Κυβέρνησης φάνηκαν. Είναι οικολογίτιδα. Κανένας μα κανένας από αρχηγός κόμματος, παράταξης δεν μας είπε ότι πρέπει ν' αλλάξετε τα μυαλά σας εκτός από το κόμμα του ΚΚΕ, αλλάξετε τα μυαλά σας γιατί συντόμως πρέπει ν' αποδεχτείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει το τέλος του λιγνίτη. Μα κανένας. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η Φώφη Γεννηματά, για τον Βαρουφάκη δεν πήγα γιατί θα ήμουν ασθενής αλλά δεν θεωρώ ότι είπε κάτι διαφορετικό, ίσως αυτός το είπε και πιο αυξημένα.

Και για το δεύτερο θέμα, το ΓΠ κανένας μα κανένας δεν μας στήριξε. Και θέλετε να σας πω και κάτι; Σκεφτόμουν κι έλεγα μέσα μου ότι πολιτικά πως θα βγει σε εθνικές εκλογές το 2023 να πει κλείνουνε μονάδες; Και ξέρετε τι σκέφτηκα; Πολιτικά τους βγαίνουν να κλείσουν οι μονάδες το '23. Και ξέρετε γιατί το σκέφτηκα; Γιατί ο Τσίπρας στην κουβέντα που είχαμε και στον διάλογο με την ΓΕΝΟΠ λέει «παιδιά εγώ δεν μπορώ να

χάσω άλλο χώρο, άλλο κομμάτι από εκεί αυτό που εκφράζω, που είναι γύρω από το περιβάλλον και τις ήπιες μορφές ενέργειας, δεν μπορώ να χάσω άλλο.» Και λέω ρε κοίτα να δεις που έχουνε σκεφτεί πολιτικά και μας πάνε κατευθείαν εκεί γιατί έχουν να κερδίσουν πολιτικά. Κι εδώ είμαστε μόνοι μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε θέσεις, έχουμε απόψεις. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν κι εμείς, με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να πάμε στις αποφάσεις που έχουμε, που δεν είναι διαφορετικές από αυτές που είπε ο Πρόεδρος, συγκεκριμένες αποφάσεις είπε, είπε για την 3, για την 4, για το Αμύνταιο, για την Καρδιά, για την Μεγαλόπολη 3, για τη Μεγαλόπολη 4 συγκεκριμένες αποφάσεις είναι αλλά το πως θα καθοδηγηθούμε και με ποιον τρόπο. Και θα σας πω και κάτι εδώ έμαθα και ορολογίες. Έκανε χιούμορ ο Κολιοφώτης όταν μου έλεγε ότι έμαθες και αγγλικά. Τι αγγλικά έμαθα ρε Κολιοφώτη; Λες τανγκεν μόντελ. Ρε Γιάννη μου του λέω δεν ξέρω τι είναι θα μου εξηγήσεις κι εμένα αυτό το αγγλικό; Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Που θα γίνει συντόμως, ο πιο φθηνός θα μπαίνει μέσα. Και τότε δεν θα συζητάμε για την ΔΕΗ, για τις λιγνιτικές της ΔΕΗ, για το Φυσικό Αέριο του Μυτιληναίου ή του Κοπελούζου, θα συζητάμε για την 3 και την 4 για την 1,2,3, 4 και 5 του Αγίου Δημητρίου ποια θα είναι πιο φθηνή και ποια θα δουλεύει και ποια θα μπαίνει μέσα; Μόνο άμα έχουμε, κι εδώ είναι το θέμα το δικό μας, γιατί όλοι μπορεί να λέμε ότι είμαστε γκουρού της ενέργειας, κι εδώ είναι ένα ζήτημα αν έχουμε προτάσεις το πως θα κρατηθούν σε λειτουργία χωρίς να πουλάνε, να έχουνε συγκεκριμένους εργαζόμενους και η ΔΕΗ να κερδίζει.

Δύο θέματα λοιπόν που μπήκαν σ' αυτή την δεκαετία, και δεν θα ρίξω σε κανέναν ευθύνη, ούτε σε πολιτικές. Το ένα που μπήκε κι έγινε Νόμος είναι η απελευθέρωση της Ενέργειας και της ηλεκτραγοράς στην χώρα και το δεύτερο που έγινε και Υπουργείο είναι το περιβάλλον. Διαφωνεί κανένας όταν συζητάμε για την οικονομικότητα της Επιχείρησης και για το περιβάλλον το επόμενο χρονικό διάστημα που είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε; Κι εδώ είναι το θέμα μας, πως θα πάμε και πως θ' αντιδράσουμε ώστε να τα καταφέρουμε και στα δύο αυτά που δεν είναι αυτής της δεκαετίας αποφάσεις, ούτε αυτής της Κυβέρνησης. Είναι των προηγούμενων Κυβερνήσεων. Κι εμείς λίγο-πολύ δεν κάναμε και τ' απαραίτητα, ούτε ανατρέψαμε αυτές τις πολιτικές. Εγώ, δεν διαφωνώ και θα συμφωνούσα απόλυτα ότι το ΕΣΕΚ το καινούργιο είναι καλύτερο, θα το ονομάσω κατά τον ίδιο τρόπο που το ονόμαζε ο Μανιάτης και το ονόμασα κι εγώ. Όπως και το προηγούμενο. «Ταφόπλακα». Κι όχι μόνο το ΕΣΕΚ, να μιλήσουμε και για τα ΝΟΜΕ, να μιλήσουμε και για όλα αυτά. Τι κατάφερε αυτή η Διοίκηση; Θέλετε να σας πω τι κατάφερε; Κι αυτό ς ο Νόμος; Ότι και να λέμε εμείς στον μικρόκοσμό μας, μπορούμε να πούμε πολλά, στον μικρόκοσμό μας όμως. Ο μικρόκοσμος ο δικός μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μεγάλος. Έγινε παγκόσμιο, έγινε ευρωπαίος, είμαστε ευρωπαίοι. Αυτή η μετοχή που ήταν 1,20 πήγε στα 4, μπορεί να πάει στα 4,5 μπορεί να πάει και στα 5. Το αντίκρισμα αυτηνής της αύξησης της μετοχής ο καθένας που νομίζει ότι είναι γκουρού της οικονομίας, γιατί εγώ δεν είμαι, το αντιλαμβάνεται γιατί μέχρι που ήταν 1,20 συζητάγαμε άμα την επόμενη μέρα θα έχουμε και πως θα βγούνε οι μισθοί μας πέρα αλλά τώρα δεν κάνουμε και κάθε τρεις και λίγο αυτή την κουβέντα. Υπάρχει ένα αντίκρισμα. Συγκεκριμένο αντίκρισμα.

Δεχτήκαμε μία βαλτωμένη πολιτική, που ήταν εστιασμένη σε ένα πράγμα και δεν είμαστε ειλικρινείς να το πούμε. Τι δίδαξε ο μέγας σουλτάνος; Δίδαξε ότι το μόνο πράγμα με το οποίο πρέπει ν' ασχολείσαι είναι πως θα παίρνεις κεφάλια σε στελέχη και όχι μόνο αυτός αλλά και δίπλα, δώδεκα καρατομήθηκαν στον ΑΔΜΗΕ και δεν μίλησε κανένας, πως θα φτιάχνει καινούργια οργανογράμματα, πως θα στήνει μία Εμπορία, έστησε την Εμπορία και μετά πήρε τον Γενικό Δ/ντή της Εμπορίας τον Κατάκη που τον αποκεφάλισε σε μία ημέρα. Μάστορας! Δάσκαλος! Ο δάσκαλος λοιπόν, που δίδασκε λογικό είναι τώρα κάποιος που έχουνε μείνει πίσω και παρεξηγούμε τον Δαμάσκο, ο Δαμάσκος που ήταν σε όλα μέσα, ποιος δεν το ξέρει; Κρυβόσαστε πίσω από το δάχτυλό σας; Τι δεν έφτιαξε ο Δαμάσκος;

Ακούστε να είμαστε ακριβοδίκαιοι, οι σύντροφοι πολλές φορές έχουν και συντροφικά μαχαιρώματα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι δυσανασχετούσαν με την πολιτική, δεν θα τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δυσανασχετούσαμε και με την πολιτική αλλά δεν παύει να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα το 'πα από την αρχή θα τα βιώσουμε όλα. Κι εδώ τίθεται το ζήτημα πόσο ώριμοι είμαστε να κρατήσουμε μια κουλτούρα ενωτική που έτσι ξεκινήσαμε το '13, μια κουλτούρα αλληλέγγυα μεταξύ μας για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να αντιπαλέψουμε όλα αυτά που έρχονται. Και δεν είναι μία κουλτούρα αλληλεγγύης μεταξύ των παρατάξεων που είμαστε μέσα εδώ και των ψηφοδελτίων που δεν θα πρέπει να λέγονται εκφράσεις, εγώ το είπα στον Πρόεδρο θεωρώ ότι δεν πρέπει σε καμία μα καμία περίπτωση και μέσα από το facebook το έχω ξαναπεί, να βάζονται θεσμοί και παρατάξεις. Μπορείτε να κάνετε σκληρή κριτική σε κυβερνήσεις και διοικήσεις και μπορείτε να έχετε και προσωπική και πολιτική άποψη αλλά είναι αδιανόητο να καταγγέλλονται παρατάξεις και σε μία συγκέντρωση το σίγουρο είναι ότι το 40% αν εξαιρέσω τον φίλο μου τον Ηλία, συνέχεια τον εξαιρώ στο τέλος θα μου πει είμαστε Ολυμπιακοί, μόνο εκεί συμφωνούμε, σε όλα τα υπόλοιπα διαφωνούμε, αν εξαιρέσω ότι κατεβαίνουμε με πολιτικές θέσεις στις συγκεντρώσεις, εμείς οι υπόλοιποι πρέπει στο 40% να μιλάμε για τις αποφάσεις της ΓΕΝΟΠ, βέβαια δεν θα μας στερήσει κανένας την προσωπική και πολιτική άποψη. Κι εκεί μπορούμε να τις αντιπαλέψουμε τις απόψεις μας και τις πολιτικές μας και τις προσωπικές και τις πολιτικές. Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι εδώ είμαστε ένα νέο όργανο, θεσμικό όργανο μπορούμε να πούμε τα πάντα εδώ μέσα αλλά όταν βγούμε από εδώ και βγούμε έξω θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες απόψεις και να παραληφθεί τελείως, γιατί τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε κι ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα της ηθικής. Μεγάλο αυτό το ζήτημα της ηθικής. Εκεί αν ήτανε μαχαιρώματα. Εύχομαι και απεύχομαι να μην ξανασυμβεί αυτό στην Ομοσπονδία. Πρέπει λοιπόν με μία κουλτούρα ενωτική να μην θίγουμε παρατάξεις. Και μάλιστα, παρατάξεις είτε είναι η ΔΑΚΕ, είτε είναι και μεγάλα ψηφοδέλτια σας το ΕΑΜΕ σήμερα να πηγαίνουν άλλα ψηφοδέλτια που γεννηθήκανε πρόσφατα να καταγγέλλουν μεγάλα ψηφοδέλτια που έχουν δείξει την αγωνιστικότητά τους. Μόνο αν κάποιος κατανοεί ότι η ΔΑΚΕ δεν έχει δείξει διαχρονικά την αγωνιστικότητά της και το '13 και το '15 και το '10 και το '17. Θα πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν προς μία τέτοια κατεύθυνση θεωρώ το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σε καμία των περιπτώσεων λοιπόν εγώ δεν θα το κρύψω, έκανα μία κουβέντα με το Πρόεδρο θεωρώ ότι ήταν τεράστια αστοχία να βγει στο facebook αυτή η τοποθέτηση του προέδρου αν ανακοινώθηκε μέσα από μία κοπή πίτας το ν' αποκαλέσει την παράταξη της ΔΑΚΕ «Δούρειο ίππο». Δεν είναι ένα ενωτικό μήνυμα αυτό, ν' αποκαλείται η παράταξη της ΔΑΚΕ «Δούρειος ίππος», γιατί ποτέ δεν υπήρξε «Δούρειος ίππος». Και θεωρώ ότι στην τελευταία, αν ευκόλως θέλουμε να πούμε ότι η ΔΑΚΕ ήταν υπεύθυνη γιατί στην τελευταία απεργιακή κινητοποίηση δεν είχαμε τα ποσοστά που θα έπρεπε να έχουμε τότε θα σας πω και θα σας θυμίσω ότι στο Δ.Σ. αυτό, μεγάλα Συνδικάτα όπως κι εγώ και άλλοι, δήλωσαν το κατά πόσο έχουμε την δυνατότητα και μάλλον και ψηφοδέλτια, γιατί βλέπω και ψηφοδέλτιο απέναντί μου, το κατά πόσο έχουμε την δυνατότητα σ' αυτή την απεργιακή κινητοποίηση να σηκώσουμε το κίνημα και να έχουμε μεγάλα ποσοστά, που δεν το καταφέραμε αλλά θέλετε να σας πω και κάτι; Παρότι δεν το καταφέραμε γιατί λίγο – πολύ και μεγάλα Συνδικάτα και ψηφοδέλτια το είχαν καταθέσει στο προηγούμενο Δ.Σ. λίγο – πολύ τουλάχιστον είχαμε μια εμφάνιση στο Σύνταγμα που δεν μας δικαίωσε με μεγάλα ποσοστά απεργιακής συμμετοχής αλλά δεν ήταν και αξιοπρεπής. Εάν φανταστείτε γύρω σας απεργίες που γίνονται από άλλες Ομοσπονδίες και κατά πόσο τεράστια συμμετοχή έχουνε θα μου πείτε αυτό ευελπιστείς γραμματέα; Όχι! Ευελπιστώ το κίνημα να γίνει πιο μεγάλο. Αλλά είμαι και ρεαλιστής και αντιλαμβάνομαι το πως το κίνημα διαμορφώνεται και

το πως θα συνδιαμορφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα μετά από αυτή την ωραία λεξούλα που είπα το ταγκερ μοντελ, θα δείτε κατά πόσο θα πιέζουμε κι εμείς όχι μόνο στο θέμα του λιγνίτη αλλά στην συμμετοχή της ΔΕΗ μέσα σ' ένα σκληρό ανταγωνιστικό πλαίσιο και μέσα από μία σκληρή οικονομικότητα το να μην φέρνει τις τεράστιες ζημιές που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα και να φτάσει σε σημείο να είναι κερδοφόρος.

Και τότε θα πρέπει να μπούμε κι εδώ συμφωνώ με τον πρόεδρο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, καμία Διοίκηση να λειτουργεί σ' ένα νέο πλάνο business plan της Επιχείρησης με συγκεκριμένους στόχους που αφορά και τους εργαζόμενους και να μην συμμετέχει η ΓΕΝΟΠ προς την κατεύθυνση της παραγωγής ρεύματος είτε είναι προς την κατεύθυνση της Εμπορίας είτε προς την κατεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ γιατί είναι κι αυτή μια Εταιρεία μέσα στον Όμιλο, είτε είναι προς την κατεύθυνση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είτε είναι προς την κατεύθυνση μιας νέας εταιρείας που ακούγεται ότι θα έρθει την «real estate» που ήταν εδώ και 15 χρόνια την θυμάμαι εγώ αλλά τα ακίνητα τα καταπατούν όλα δήμαρχοι, ιδιώτες, μια περιουσία που θεωρώ ότι θα έπρεπε να την έχει αξιοποιήσει η ΔΕΗ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Όμιλος ΔΕΗ, ένα μόνο να σας πω ότι πρόσφατα που πέρασα από την είδα τον οικισμό της λίμνης Πλαστήρα, δίπλα έχουν φτιάξει τεράστια ξενοδοχεία με ΕΣΠΑ natural ονομάζονται, εμείς αυτή η τεράστια έκταση, κι εμείς έχουμε εκεί πέρα έναν οικισμό κι όχι μόνο εκεί και στο Αλιβέρι και σε πολλά σημεία της χώρας που μένουν αναξιοποίητα και μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές έχουμε τοποθετηθεί και σαν ΓΕΝΟΠ στο πρόσφατο παρελθόν εγώ κι ο πρόεδρος κάναμε μία κουβέντα γύρω από τα κτίρια εδώ της Χαλκοκονδύλη που είναι κτίρια φαντάσματα, ουσιαστικά πληρώνει τόσα ενοίκια που μέσα σ' ένα χρόνο όπως είχαμε διαπιστώσει με αριθμούς θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει ένα ιδιόκτητο διότι η κάθε εταιρεία στο μέγεθος της Επιχείρησης της ΔΕΗ θα πρέπει να έχει ένα κτίριο – κόσμημα, ιδιόκτητο και συνήθως οι εταιρείες αυτές είναι στην είσοδο της πόλης.

Να πάω στο επόμενο κομμάτι και στο επόμενο θέμα μας που δεν είναι άλλο από το θέμα το 60,62,65. Εμείς είχαμε μία συγκεκριμένη θέση, και συνεχίζουμε να έχουμε μία συγκεκριμένη θέση. Θεωρώ ότι και πρόεδρέ μου θα σου επιτρέψω να σου πω, ότι εδώ πέρα έγινε, όταν έβαλες το ζήτημα να πάρουμε μία απόφαση, να το βάλουμε και στην Συλλογική Σύμβαση το 60,62,65 έγινε μία μεγάλη κουβέντα. Η θέση η δικιά μου ήταν η πλήρης θεμελίωση φίλε συνάδελφε Μανέ είναι 40 και 62, λέω για τα απλά. Η διαφορά που είχαμε στην κουβέντα μας είναι ότι πλήρης θεμελίωση είναι τα 20 χρόνια της Εθνικής σύνταξης. Εάν λοιπόν ήτανε τότε η πλήρης θεμελίωση στα 20 χρόνια, γιατί εγώ πολλές κουβέντες δεν έκανα με τον Δαμάσκο, θα είχαμε ένα ζήτημα, ποιο θα ήταν το ζήτημα; Θα είχα θεμελιώσει για παράδειγμα τον εαυτό μου, θα είχα θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα αφού μπήκα στα 23 και 40 στα 63. Αν με έδιωχναν στα 62 θα ήθελα άλλον ένα χρόνο. Κι ήταν μόνο αυτός ο χρόνος; Θέλετε να σας πω; στον συντελεστή αναπλήρωσης, ίσως υπολειπόμουν κι άλλο. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι μετέπειτα πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνω στα 40 κι 62, οπότε δεν θα καταλάμβανε εμένα αυτό το ...και ίσως εδώ είμαστε, γιατί καμιά φορά μπαίνουμε σε μία πολιτική θεωρώ και σε μία άποψη που μπορεί να είναι και λανθασμένη, να το διορθώσουμε. Αλλά, είναι ένα ζήτημα γιατί θέλετε να σας πω κάτι; Το 2017 που κάναμε την παρέμβαση ο συνάδελφος Παναγιωτάκης δεν έκανε ούτε οικειοθελή αποχώρηση, ούτε εθελουσία. Είχε μηδέν κεφάλαιο 15 ή φεύγεις ή μηδέν και δρόμο. Δεν το άλλαξε, το πήγαμε εμείς, πιάσαμε εμείς να γίνει το 15 συντάξιμο και σε κάποια στιγμή αντιλήφθηκε μέσα από την πίεση, ξέρει πολύ καλά πόσες επισκέψεις κάναμε και πιέσεις για να δώσει τα πέντε χιλιάρικά που θέλετε να σας πω τι είναι τα πέντε χιλιάρικά; Ξέρετε όλοι. Κανονική άδεια του εργαζομένου. Τι ήταν τα πέντε χιλιάρικά; Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια απόλυση ήταν. Η δική μας θέση για να ξεκαθαρίσουμε και σαν παράταξη θα το πω τώρα η θέση μας είναι, να θέλει ο εργαζόμενος να δίνει κίνητρο ο

εργοδότης κι απ' την ώρα που θέλει ο εργαζόμενος και υπάρχει κίνητρο να φεύγει. Θέλετε εθελουσία τύπου ΟΤΕ; Αυτή θέλουμε. Εμείς δεν κρύψαμε ότι είμαστε ποτέ κατά της εθελουσίας. Εθελουσία όμως σημαίνει να θέλω. Δεν σημαίνει να σου επιβάλει να φεύγεις. Τελείως διαφορετικό.

Τώρα όσο για το ηθικό κομμάτι γιατί έχω και μία άποψη δικιά μου αν θέλετε και προσωπική δεν μπορώ από την μία λέω στην Μεγαλόπολη που μου λένε όλοι οι Μεγαλοπολίτες είχαν άτακτη φυγή στα 60 τους χρόνια συνάδελφοι που δουλεύανε σε βάρδιες, σε καδοτροχούς σταματήσανε να δουλεύουν, να λειτουργούν τα εργαλεία και από την άλλη να υιοθετώ ότι οι άλλοι θα πρέπει να φεύγουν στα 65. Κι αν εντέλει είναι και τόσο καλά στελέχη και πάντα διεκδικούσαν αυτό που διεκδικούσανε ας επιστρέψουνε να πάρουνε τα χρήματα ως καλά στελέχη. Θα μου πείτε, συμφωνείτε μ' αυτό; Όχι διαφωνώ ριζικά, και γι αυτό που γίνεται που κάποια στελέχη φεύγουνε, όπως πρόσφατα έφυγε ο Δράτζας ο Θανάσης από την Ελαιίδα δεν πρόλαβε να φύγει ως συνταξιούχος και προσλήφθηκε μέσα από μια διαδικασία στον ΑΔΜΗΕ. Έφυγε συνταξιούχος από τον ΔΕΔΔΗΕ και πήγε να πουλήσει τις γνώσεις του στον ΑΔΜΗΕ. Με μία συγκεκριμένη στόχευση για να τ' ανοίξουμε και λίγο τα θέματα αλλά να τα κλείσουμε αμέσως γιατί δεν είναι και τόσο καλύτερα με μία συγκεκριμένη στόχευση κι ο Παναγιωτάκης κι ο Δράτσας να έχουν μια καλή σχέση με τα ελληνικά καλώδια.

Κλείνει η κουβέντα εδώ, θεωρώ ότι για εμάς δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αυτοί που έχουν θεμελιώσει και είναι σε μια ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να βγαίνουν στην σύνταξη και αφού βγαίνουν στην σύνταξη ν' αφήνουν περιθώριο και στα δικά μας παιδιά που είναι άνεργα και σπουδάζουν να βρίσκουνε δουλειές. Αυτή είναι η θέση του συνδικάτου. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο ως προς την άποψη την προσωπική που εκφράζω εγώ. Όταν δεν θέλει ο εργαζόμενος και έκανα και θέλετε να σας πω και κάτι; Σε προσωπική κουβέντα και στο προεδρείο κατέθεσα μία θεωρώντας εγώ αλλά από την άλλη πρώτα πρέπει να ζυγίζεις τα πράγματα γιατί έτσι θα φτάσουμε, σ' αυτό το σημείο το Συνδικάτο θα φτάσει σ' αυτή την δεκαετία θεωρώντας ότι είναι μία αδικία που έφυγε ο Θεοχάρης μέσα από μία αποχώρηση που ήθελε ο ίδιος. Αλλά δεν τα πήρε τα εφτά, πήρε μόνο τα δεκαπέντε. Όμως έχει κι απόλυτο δίκιο κι ο πρόεδρος, για κάτσε ρε φίλε θα φύγει τρία χρόνια νωρίτερα και θα πάρει μόνο τα εφτά; Γιατί; Αφού έχει στα τρία χρόνια θα πάρει Χ μισθό επί τρία χρόνια τόσα λεφτά. Από την μία λοιπόν είναι αυτό, από την άλλη το άλλο αλλά υπάρχει κι ένα τρίτο που το έχουμε συζητήσει κατά κόρον και μην ξεχνάτε ότι στο τραπέζι το άκουσα αυτό πριν ενάμισι χρόνο όταν ο Μετικάνης έλεγε στον Παναγιωτάκη δεν θα προχωρήσεις παρακάτω γιατί δεν υπάρχουν στελέχη. Και θα μείνει γυμνή η παραγωγή. Τότε το πρωτοάκουσα για να είμαστε και καθαροί. Έτσι; Και δεν συμφώνησα και δεν θα συμφωνήσω, σας είπα τους λόγους. Τώρα πάμε παρακάτω, θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι λεπτά ζητήματα και θα πρέπει ένα συνδικάτο να τα συζητάει σε επίπεδο Διοίκησης, αφορά εργαζομένους, αφορά την λειτουργία των μονάδων και όχι μόνο την λειτουργία των Επιχειρήσεων και θα πρέπει να τα κουβεντιάζει. Κι αν είναι να αποδεχτούμε κάτι, όπως αποδεχτήκαμε, κι έχουμε αποδεχτεί εθελουσίες να μην κοροϊδευόμαστε, αποδεχτήκαμε την εθελουσία του ΑΔΜΗΕ, μόνο άμα διαφωνήσαμε εκεί να μου πείτε. Αλλά το τίμημα ήταν μεγαλύτερο. Τι με κοιτάς Σάκη; Το τίμημα παίζει τον ρόλο λοιπόν, όχι η άποψη. Αν το τίμημα είναι αρκετά καλό τότε μπορεί και να συμφωνήσω. Εδώ λοιπόν να είμαστε ώριμοι και να συζητάμε. Αν θέλουμε να κάνουμε πολιτική μεταξύ μας, άκουσε με λίγο, θα μ' αφήσεις να μιλήσω;

Λοιπόν, είναι απόλυση οτιδήποτε δεν είναι με την οικειοθελή διάθεση, με το θέλω του εργαζόμενου και με το κίνητρο που του δίνει η εκάστοτε επιχείρηση. Αυτό συζητάω εγώ και θέλετε να σας πω; Το κάθε κίνητρο, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να το συζητάει με τα Συνδικάτα, με τους εργαζόμενους δηλαδή, δεν θεωρώ ότι έγινε πουθενά καμία

εθελουσία χωρίς να υπήρχε μια σύμφωνη γνώμη Συνδικάτου κι εργοδότη. Δεν μπορεί μονομερώς όμως τα τεσσερισήμισι χρόνια θα σας το λέω συνέχεια ο συνάδελφος, ο πρόεδρος συνταξιούχος μονομερώς έπαιρνε αποφάσεις, για να πάω και στο επόμενο κομμάτι, άλλαξε τελείως τους κανονισμούς μας. Δεν μίλησε κανένας. Οι διαβουλεύσεις που κάναμε, οι στημένες διαβουλεύσεις που έκανες όταν εγώ ήμουν άρρωστος για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων και για τους εργαζόμενους προς την κατεύθυνση του εργοδότη ήταν στημένες. Η διαβούλευση που έκανες για την αξιολόγηση όταν εγώ παρέμεινα στην ίδια αξιολόγηση των 700 μονάδων και οι περισσότεροι περνάνε ενώ αυτός είχε σκοπό ούτε βάση να μην έχει γιατί ο συγκεκριμένος στόχος ήταν τους μισούς να τους κόβει κι έκανε αυτή την αξιολόγηση κι έδωσε και το κίνητρο, το περίφημο κίνητρο του ενός κλιμακίου στους αρεστούς, δεν είχε διαβούλευση. Το αν εγώ με τον πρόεδρο, όπως είπαμε εδώ, σ' αυτά τα έδρανα διαφωνούσαμε, διαφωνούμε. Μπορεί ο πρόεδρος να θεωρεί ότι αυτή η αξιολόγηση είναι πανάκια, είναι το καλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι για τον ΔΕΔΔΗΕ η καλύτερη αξιολόγηση είναι του ΔΕΔΔΗΕ. Και θα πεταχτεί κι ο Λυμπέρης απέναντι και δικίο θα χει, εγώ θεωρώ ότι η καλύτερη αξιολόγηση είναι του ΑΔΜΗΕ γιατί δεν συμμετέχει μέσα από την αξιολόγηση, δεν παίζει ρόλο η μισθολογική του εξέλιξη. Είναι μόνο για τα bonus. Που κι εκεί στα bonus τα περσινά δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Δεν πήγανε με την αξιολόγηση, υπήρχαν συνεργεία στην Χαλκιδική που δεν πήραν bonus. Θ' αναθεωρήσει θεωρώ την σκέψη της η Διοίκηση και σωστά θα πράξει. Δεν μπορεί να είναι πέντε συνεργεία εκεί, μάλλον το 20% να είναι 10 συνεργεία εκεί και τα 2 να παίρνουν bonus και τα άλλα 8 να μην παίρνουν. Αλλά να δουλεύουν κατά τον ίδιο τρόπο, στις ίδιες καιρικές συνθήκες και στις ίδιες αν θέλετε βλάβες και καταστροφές. Έναν ουσιαστικά κανονισμό που μέσα από μονομερείς αποφάσεις των προηγούμενων διοικήσεων για να μην λέω και λέω συνέχεια για τον Παναγιωτάκη και παρεξηγούμε, μόνο ο φίλος μου ο Μιχαλάτος με κατανοεί, γιατί του συμπεριφέρθηκε κατά τον ίδιο τρόπο, για να μην λέω γι αυτούς, έχει γίνει όλο αυτό τον καιρό ο κανονισμός σουρωτήρι. Κι εδώ είναι κι ένα ζήτημα το τι κανονισμό θα κάνουμε στην ΔΕΗ ΑΝ. τουλάχιστον τώρα που έχουμε πάει σε μία διαπραγματεύση και κάνουμε μία προσπάθεια σ' έναν κανονισμό που υπάρχει και θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο καλά έκανε ο Χατζηδάκης και το κούναγε και του το 'τριβε στην μούρη του Παναγιωτάκη και του κόμματός του γιατί υπάρχει Κανονισμός στον ΔΕΗ ΑΝ. και δυο Συλλογικές Συμβάσεις, κι όταν το είπα κανονισμός υπάρχει, όταν το έβλεπα στην Βουλή είπα τι κάνει αυτός ρε; Ψέματα λέει; Υπάρχει Κανονισμός; Και είναι και χειρότερος από τον Νόμο. Και υπάρχουν και δύο Συλλογικές Συμβάσεις υπογεγραμμένες. Και θέλετε να σας πω, δεχτήκαμε και αλλαγή Κανονισμού στον ΑΔΜΗΕ και υπογράψαμε φαρδιά πλατιά και συμφωνήσαμε ότι είναι πιο σύγχρονο από τον Κανονισμό που έχουμε σήμερα. Και ιδιαίτερα στην ΔΕΗ.

Κι ερχόμαστε τώρα τι να πούμε, στο τέλος της δεκαετίας φίλε Βασιλάκη ότι δεν είναι πια ταυτόσημοι οι κανονισμοί. Δεν είναι ταυτόσημες οι Συλλογικές Συμβάσεις, κατέρρευσε το τότε μυθογράφημα ότι θα σπάσουν οι Εταιρείες και θα έχουμε ίδιες Συλλογικές Συμβάσεις, ίδιους κανονισμούς, δεν έχουμε συνάδελφε Βασιλάκη, καμία Εταιρεία από τις τρεις. Τελείως διαφορετικά πράγματα και τελείως διαφορετική πολιτική. Το μόνο κοινό που έχουμε είναι μια βαλτωμένη πενταετία που έφερε πίσω και τον ΔΕΔΔΗΕ και να δούμε πως θα σταθεί στα πόδια του που έφερε πίσω και την ΔΕΗ, να μην πω για τον ΑΔΜΗΕ γιατί είναι μια άλλη κουβέντα και θα πρέπει ν' ανοίξω πολύ την κουβέντα για τον ΑΔΜΗΕ. Η δημιουργική λογιστική είναι ένα καλό πράγμα αλλά όταν σταματήσει η δημιουργική λογιστική τότε φαίνονται οι μαύρες τρύπες. Μόνο αυτό θα πω και θα σταματήσω εδώ πέρα.

Λοιπόν, προχωρώντας διότι θ' αλλάξουν τα πράγματα θεωρώ, προχωρώντας τα εργασιακά μας, εμείς θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να έχουμε διεκδικήσει, η πρώτη διεκδίκηση που πρέπει να έχουμε, που την χάσαμε ως διεκδίκηση, θα

σας θυμίσω πολύ καλά πέρυσι στην 1^η Μαρτίου όταν πήγαμε να διαπραγματευτούμε τα ειδικά επιδόματα και δεν ξέρω για ποιο λόγο και ούτε τον πονηρό θέλω να κάνω ούτε τον κουτοπόνηρο. Έπρεπε ίσως να είχαμε αποφασίσει τότε τα ειδικά επιδόματα να δοθούν και με δόσεις. Δεν δοθήκανε με δόσεις, πήγε πίσω – πίσω και πέσανε οι εκλογές και ήρθανε τώρα. Υπάρχει μία ανδρομικότητα των επιδομάτων των ειδικών. Θεωρώ ότι στο άμεσο διάστημα πρέπει να πάμε και να τελειώσουμε το ζήτημα των ειδικών επιδομάτων. Αρχίζουν να καταβάλλονται τουλάχιστον γιατί θα γίνει όπως έγιναν τα ΥΒΑΕ των εναεριστών αν χρονίσει τότε η αναδρομικότητα τους θα πάρει τέτοια διάσταση και τότε θα παλεύουμε κάθε χρόνο που θα περνάει θα είναι και μεγαλύτερο το ποσό καταλαβαίνετε θα παλεύουμε με διαφορετικό οικονομικό τίμημα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καταβληθούν αν γινότανε χτες. Να μην υπάρχει, να μην διαμορφώνεται μία αναδρομικότητα.

Τώρα, γιατί δεν καταφέραμε τον Μάρτιο πέρυσι να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα, αυτό είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να το κρίνει ο καθένας σας. Γιατί, αν ήθελε ή δεν ήθελε ο Παναγιωτάκης να τα δώσει. Κι αν ήθελε γιατί δεν τα δωσε; Που είναι κι αφορά την ΔΕΗ. Βέβαια θα έχουμε και κάτι άλλο διεκδικήσιμο, εγώ θα τολμήσω να το πω έτσι κι αλλιώς πάντα το είχα ως άποψη, και πάντα θα το λέω, θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα γιατί του '12 Συλλογική Σύμβαση δεν αναφέρεται μόνο στα ειδικά επιδόματα, αναφέρεται και σ' άλλα πράγματα, κι ένα από τα άλλα πράγματα είναι και ο ΟΚΔΕ. Οι κοινωνικές δραστηριότητες τις έχουμε στερηθεί από το '12 και μετά. Θεωρώ μετά την αλλαγή του καταστατικού μας, κι επειδή θα πάμε σ' ένα Συνέδριο, από τώρα θα πρέπει ν' ανοίξουμε την κουβέντα, το να φέρουμε πίσω στην ΔΕΗ, στους εργαζόμενους της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Είναι προσωπική άποψη και αν θέλεις του γραμματέα και της παράταξης Μπάμπη μου, ξέρω την άποψη την δικιά σας. Θα πρέπει ο ΟΚΔΕ, είμαστε η μοναδική Εταιρεία που δεν έχει κοινωνικές δραστηριότητες. Όσο και να πονάει, μπορεί να αντιπαλέψουμε εδώ πέρα αλλά εγώ θεωρώ ότι ο ΟΚΔΕ πρέπει να ξαναλειτουργήσει. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και ιδιαίτερα την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να 'χει και άλλα στοιχεία πάνω του, στοιχεία που απεμπολίσαμε γιατί βλέπω ότι ξεχνάμε εύκολα αλλά εγώ δεν έχω μνήμη χρυσόψαρου.

Θέλετε να σας πω κάτι; Έγιναν δύο Business plans στην Εταιρεία, τα έκανε συγκεκριμένη εταιρεία και δεν θα πω αν είναι καλά ή κακά, λίγο – πολύ τα έχουμε κρίνει όλοι μας και δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο καλά. Όμως, η τελευταία ευκαιρία που είχε το Συνδικάτο να κάνει business plan ήταν το 2007, και του την στερήσαμε. Έτσι όπως λειτουργήσαμε τότε, και σταματάω εδώ γιατί έχω αλλάξει σελίδα. Αλλά αν θέλετε στην επόμενη γενιά της ΓΕΝΟΠ να μην έχει την δυνατότητα όπως όλες οι Ομοσπονδίες, όπως ακόμα και η ΔΕΗ έχει φτιάξει ΙΝΕ, να μην έχει την δυνατότητα να κάνει τέτοιου είδους μελέτες και να περιμένετε από τον Καρρά, να μην πω κανέναν από εσάς ότι είναι ο γκουρού της οικονομίας, ο γκουρού της Ενέργειας και θα μπορεί να έχει απόψεις και θέσεις σ' ένα business plan τέτοιο που στήνει αυτή η Εταιρεία, θα γελιόμαστε μεταξύ μας. Αντιλαμβάνομαι όλο αυτό το χρονικό διάστημα γιατί δεν πήγαμε ένα βήμα πιο μπροστά αλλά αυτή την δεκαετία πρέπει να πάμε. Μόνο άμα θεωρείτε ότι έχουμε αυτή την επιστημοσύνη ή αν έχουμε τα στελέχη – επιστήμονες δίπλα μας που θα μας φέρουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ν' αντιπαλέψουμε ένα business plan με οικονομικούς όρους όπως αυτή την στιγμή φέρνει εκάστοτε η ΔΕΗ ή ο ΔΕΔΔΗΕ ή ο ΑΔΜΗΕ ή οποιοσδήποτε άλλος ή με αλαλαγμούς παλιού καλού καιρού θα μπορέσουμε να κάνουμε ανατροπές. Κι αν θεωρεί κανένας ότι θα πάμε στην προ εικοσαετίας, τριαντακονταετίας πολιτική το να βγούμε έξω από την Ευρώπη, να μην απελευθερωθεί η ενέργεια κι όλα αυτά που προείπα, εντάξει.

Το θέμα είναι ότι αυτούς τους όρους που έβαλα στην αρχή και το περιβάλλον και η οικονομικότητα των Επιχειρήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα θα τα αντιπαλεύουμε και θα τα χουμε μπροστά μας. Και σ' αυτά τα δύο μεγέθη θα μου επιτρέψετε να πω με

σεβασμό, θα πρέπει να έχουμε μια τεκμηρίωση πιο επιστημονική. Εγώ δεν είμαι αυτός ο κατάλληλος που θα πάω στην Πολωνία ή θα πάω στην Γερμανία και θα καταλάβω κατά πόσο αναπτύχθηκαν οι Γερμανικές Εταιρείες αφού καταργήσαν τον λιγνίτη και ήρθαν και μας προτεινανε ή να προτείνω ότι ξέρετε μπορούμε να φτιάξουμε ένα Χόλιγουντ που θα δημιουργήσει 25 χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Πτολεμαΐδα ή θα μπορούσαμε το Αμύνταιο να το κάνουμε Εμπορικό Κέντρο και εκεί που είναι οι ταινιόδρομοι οι λιγνίτες να γίνουνε κυλιόμενες σκάλες ή ένα άλλο που άκουσα τελευταία κι αυτό ήταν απ' την παράταξή μου για να μην παρεξηγηθώ, ότι τα βιοκαύσιμα λέει στις μεγαλουπόλεις της Γερμανίας ή της Γαλλίας ή της Ιταλίας καίνε μέσα στο κέντρο της πλατείας. Κι αυτό το άκουσα.

Θα ήθελα και να πάρω γνώσεις το 2004 ο Πιλαλίδης τότε κι ο Μπουζούλας με στείλανε για πρώτη φορά, είχαμε πάει στην Ισπανία και είχαμε επισκεφτεί το Συνδικάτο της Edesa που είναι κομμουνιστικό, να σκεφτείτε ότι έβγαλα από το γραφείο κα' τω από ένα γαρύφαλλο και κάτω από ένα σφυροδρέπανο. Με συγχωρείς Ηλία, και τότε το 2004 επιβάλανε την απελευθέρωση στην Ισπανία και μας λέγανε οι συνάδελφοι εκεί, ΔΑΚΕ δεν υπήρχε τότε είχε διαλυθεί, η ΔΑΚΕ δεν υπήρχε είχε αποχωρήσει από τα Συνδικάτα, μας λέγανε οι τότε συνάδελφοι του Συνδικάτου εκεί που ήταν αριστερό, μας λέγανε ότι θα χωρίσουν την Ισπανία κι έτσι έγινε, δώσανε τον Νότιο σε μία μεγάλη εταιρεία, τον Βορρά σε μια άλλη μεγάλη εταιρεία και κρατήσανε το κέντρο. Δώσανε το 50%, το 25% και το 30% στον Νότο και τον Βορρά και κρατήσανε το κέντρο η EDESA η τότε. Από τότε διαφαινότανε ότι κάποια στιγμή θα έρχονταν και σ' εμάς αυτά τα πράγματα.

Κλείνω λοιπόν εδώ πέρα, να πάρετε κι εσείς τον λόγο θεωρώ ότι ένα αν και θα το κάνω και στην δευτερολογία μου αυτό, θα σας πω κάτι, ότι κάθε δεκαετίας οι καιροί είναι πιο δύσκολοι για εμάς. Πρέπει να κρατήσουμε την συνοχή μας, πρέπει να κρατήσουμε την αλληλεγγύη μας και μεταξύ των εταιρειών και εργαζομένων, πρέπει να κρατήσουμε τις κόκκινες γραμμές αυτές που θα μας διαχωρίσουν. Εάν φτάσουμε στο σημείο γιατί ήμασταν από τους μοναδικούς και θα το λέω πολλές φορές, πως αυτή την δεκαετία που είχαμε την κρίση κρατηθήκαμε όσο μπορούσαμε, με τον τρόπο που κρατηθήκαμε με τα καλά, τα κακά μας, με τα ελαττώματά μας, αλλά ήμασταν μια Ομοσπονδία που κρατηθήκαμε Νίκο ενώ γύρω μας ακόμα Ομοσπονδίες προσπαθούνε να στηθούν στα πόδια τους και θα το κλείσω ότι ακόμα και στην Ομοσπονδία αυτή την στιγμή δεν κρατιέται καλά στα πόδια της. Έτσι; Και ίσως δεν έχει επιφέρει την πεμπτουσία ενός συνδικαλιστικού κινήματος που δεν είναι τίποτα άλλο απ' την Συλλογική Σύμβαση και την διαφύλαξη των εργασιακών σχέσεων των θέσεων εργασίας σε μία Εταιρεία. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Θα μπορούσα να πω για την Δυτική Μακεδονία πιο είναι το πρώτιστο αλλά θεωρώ ότι στο κλείσιμο θα πω κάποιες κουβέντες. Σας ευχαριστώ.

Μαστρολέων: συνάδελφοι καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία σ' εσάς και στις οικογένειές σας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τώρα την ανάγκη που έχετε οι δύο μεγάλες παρατάξεις να δημιουργείτε τεχνητές αντιθέσεις και οξύτητα για δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα γιατί θέλετε μ' αυτό τον τρόπο να συσπειρώνετε έναν κόσμο, πάμε και σε διαδικασίες εκλογικές με δεδομένο ότι σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και στα κύρια ζητήματα συνδικαλιστικά, πολιτικά έχετε συμφωνήσει εδώ και χρόνια. Και συμφωνείτε κι εξακολουθείτε και συμφωνείτε. Θυμήθηκε ο πρόεδρος την συγκυβέρνηση του '89. Η συγκυβέρνηση του '89 πρόεδρε, είχε πρωταγωνιστές από την μεριά της αριστεράς τότε, τους σημερινούς σου συντρόφους. Έτσι; Και από εκείνη και μετά την συγκυβέρνηση είχαμε κι άλλες συγκυβερνήσεις και κάνουμε ότι τις ξεχνάμε. Είχαμε συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, είχαμε Παπαδήμους, είχαμε δεν ξέρω 'γω τι είχαμε, και βέβαια έχουμε και την συγκυβέρνηση που κρατάει χρόνια εδώ μέσα ανάμεσα στις δύο μεγάλες

παρατάξεις.Λοιπόν, αυτή είναι η ανάγκη που σας κάνει και δημιουργείτε τέτοιες τεχνητές εντάσεις, επαναλαμβάνω, για δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα.

Τώρα, έχω πει κι άλλη φορά ότι το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ είναι ένα κατά την γνώμη μου, σοβαρό όργανο, άλλωστε εσείς επικαλείστε κάθε τόσο τον θεσμό και τον θεσμό, κι έτσι είναι. Παράγει πολιτική, πρέπει να παραγάγει πολιτική αλλά κάθε φορά αποφεύγουμε να θίξουμε πέρα από τα στενά ζητήματα εδώ τα δικά μας που κι αυτά είναι σοβαρά βέβαια και άκρως πολιτικά αλλά υπάρχουν κι άλλα ζητήματα σήμερα που μας αφορούν κι εμάς, κι όποιος κάνει ότι δεν το βλέπει κάνει μεγάλο λάθος. Θέλω ν' αναφέρω δυο, τρία. Τα ζητήματα της ειρήνης συνάδελφοι μας αφορούν εμάς σαν εργαζόμενους στην ΔΕΗ όταν μάλιστα σήμερα ο πόλεμος είναι έξω από την πόρτα μας από το διαβολικά καλό Τράμπ πήγαμε στην αφωνία του Μητσοτάκη, το ΝΑΤΟ αλωνίζει δημιουργώντας νέες ροές προσφύγων που είναι υπαρκτό ζήτημα εδώ και πρέπει να μας απασχολεί, μ' όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους κατατρεγμένους και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Για τα ζητήματα της ενέργειας γίνονται αυτά ή νομίζετε ότι κάποιος άλλος εκτός από εμάς και τα παιδιά μας θα γίνει κιμάς στις πολεμικές μηχανές τους; Αφορά κάποιους άλλους αυτά τα ζητήματα; Δεν πρέπει να μας απασχολούν; Δεν πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες; Δεν πρέπει να συμμετέχουμε σ' αυτό το κίνημα που έχει αναπτυχθεί; Απόφαση πήραν προχθές να βγει ο στρατός έξω από τα σύνορα. Να πάει να υπερασπίσει τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι εδώ. Είναι θέμα χρόνου απ' ότι φαίνεται κι ανάλογα με τα συμφέροντα τους. Είναι σοβαρό ζήτημα λοιπόν που θα πρέπει να μας απασχολεί σαν μια μεγάλη Ομοσπονδία τέλος πάντων κι όπως λέμε σε ταξική κατεύθυνση.

Δεύτερο ζήτημα, υπάρχει στην δημόσια διαβούλευση, στο ασφαλιστικό. Διαφημίζει η κυβέρνηση ότι έρχεται να μας σώσει τώρα. Κι ενδεχόμενα, για κάποιους που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας τέλος πάντων μπορεί να δώσει κάποια ψίχουλα. Αυτό αφορά όλους τους εργαζόμενους παλιούς και νέους; Ειδικά τους νέους; Για τι ποσοστά αναπλήρωσης μιλάμε για τα σαράντα χρόνια που θα πάρουμε πολλά όταν σήμερα δουλεύουμε με ελαστικές σχέσεις εργασίας, ποιος θα συμπληρώσει σαράντα χρόνια συνάδελφοι; Δεν μας αφορά αυτό; Δεν αφορά τα παιδιά μας; Δεν αφορά τους νέους συναδέλφους μας που είναι το '92 κι εδώ; Την ίδια σύνταξη θα βγάλουμε με κάποιον που είναι πριν το '92 και έχει τέλος πάντων και σαράντα χρόνια; Μια μικρή μειοψηφία είναι αυτή. Αλλά, και γι αυτούς ακόμα, ποιο είναι το καλό δηλαδή; Το ότι από το 80% που παίρναμε όταν βγαίναμε στην σύνταξη, το πήγε ο Κατρούγκαλος εκεί που το πήγε, ανάλογα με τα χρόνια κι έρχεται τώρα και λέει πάρτε και 5% ακόμα και από το 80% πάμε στο 55% και στο 60%; Αυτό είναι το καλό; Διατηρεί όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις των προηγούμενων νόμων και βέβαια για τους νέους συναδέλφους είναι κόλαφος. Δεν μας αφορά αυτό εμάς; Υπάρχουν μια σειρά Ομοσπονδίες κι εργατικά κέντρα που ήδη έχουν πάρει αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση όταν θα μπει στην διαδικασία της ψήφισης. Εμείς θα κοιτάμε; Θα συμμετέχουμε σ' αυτή την διαδικασία; Εμείς λέμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε. Και να πάρουμε και μια απόφαση να υπάρχει. Δεν ξέρω η ΓΣΕΕ τι θα κάνει, γιατί μάλλον η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ είναι σικέ το παιχνίδι. Το έχει συμφωνήσει κάτω από το τραπέζι. Εμείς, σαν Ομοσπονδία θα πάρουμε θέση μπροστά σ' αυτή την κατάσταση; Τα ξέρετε όλοι, δεν είναι κανείς αφελής εδώ, ούτε δεν διαβάζει, ούτε δεν βλέπει. Τι θα κάνουμε λοιπόν;

Μας αφορά συνάδελφοι το νέο ζήτημα, το μεγάλο που θίγεται για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας; Ο προκλητικός αυτός άνθρωπος, ο Υπουργός ο Γεωργιάδης ακούσατε τι είπε. Εμποδίζει την οικονομία λέει η προστασία της πρώτης κατοικίας, «λαγός» των τραπεζιτών και του κεφαλαίου. Μας αφορά ή δεν μας αφορά; Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν συνάδελφοί μας που θα την πληρώσουν μέσα από αυτή την κατάσταση; Κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, δεν ακούμε τίποτα. Μόνο τα στενά τα δικά μας

που επαναλαμβάνονται κι αυτά είναι σοβαρά, βέβαια, και άκρως πολιτικά αλλά και τα άλλα που μας αφορούν. Και μάλιστα, δεν είναι μακριά από εμάς.

Τώρα κοιτάξτε να δείτε για τα ζητήματα, είχαμε την ψήφιση του Νόμου 4643, με ότι διαδικασίες, πήραμε αποφάσεις και κάναμε. Επισκεφτήκαμε τα κόμματα, τι αποδείχτηκε εκεί; Αυτό που λέμε εμείς εδώ και χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, και το κόμμα του Βαρουφάκη, πράγματι τι ας είπαν; Ότι σε ότι αφορά στα εργασιακά είναι μαζί μας, συμφωνούν μαζί μας, τι υποκρισία, ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έχουν κυβερνήσει κι έχουν κατακρεουργήσει τις εργασιακές σχέσεις, με αλληπάλληλους Νόμους και ρυθμίσεις, ήρθαν να μας πουν ότι συμφωνούνε μαζί μας. Ανέξοδα! Χωρίς να αποκρύπτουν βέβαια τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια από κυβερνητικές θέσεις για την προστασία των εργασιακών σχέσεων σε όφελος του εργαζόμενου. Τώρα, όχι αποστάσεις κράτησαν, για το θέμα του λιγνίτη και το μειωμένο τιμολόγιο, ήταν ξεκάθαρη η θέση τους. Αντίθετη! Γιατί; Γιατί υπηρετούν πιστά τον στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πολιτική της απελευθέρωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανταγωνιστικότητας, το υπηρέτησαν πιστά μέσα από κυβερνητικές θέσεις και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ χθες και φυσικά η ΝΔ σήμερα αλλάζοντας κάθε φορά το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης του βαθέματος αυτής της πολιτικής. Δεν κρύφτηκαν, δεν μας είπαν ψέματα, δεν το κρυψαν.

Όπως φυσικά και για το θέμα του μειωμένου τιμολογίου. Κι εδώ να πούμε επειδή ειπώθηκε ότι το μειωμένο τιμολόγιο τέλος πάντων κατατέθηκε, μπήκε στο ζήτημα της ονομαστικής ψηφοφορίας για το μειωμένο τιμολόγιο. Με όλα αυτά τα επιχειρήματα που αναλύσαμε εμείς στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ όταν την επισκεφτήκαμε. Ακριβώς αυτά τα επιχειρήματα χρησιμοποιεί. Και φυσικά αντίστοιχη ήτανε και η θέση του συγκεκριμένου κόμματος και για το ζήτημα των λιγνιτών άλλωστε είναι στρατηγική πολιτική του κόμματος για το εθνικό καύσιμο τι ρόλο πρέπει να παίξει σ' ένα άλλο τρόπο τύπου ανάπτυξης της οικονομίας κλπ. Και για τα ζητήματα της ενέργειας. Όταν λοιπόν οι άλλοι έχουν δεσμευτεί όλα αυτά τα χρόνια επαναλαμβάνω μέσα από κυβερνητικές θέσεις να υπερασπίζονται την πολιτική της απελευθέρωσης, το βάθεμα αυτής της πολιτικής ε, τι θέλετε να μας πούνε τώρα όταν είναι στην αντιπολίτευση; Ναι, θα προσπαθήσουν να στρογγυλέψουν τα πράγματα αλλά η ουσία και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι ρε παιδιά... έπρεπε να το στρογγυλέψουμε λίγο το πράγμα κι αυτό κάναμε. Ας αφήσουμε τώρα το κόμμα του Βαρουφάκη έτσι; Που μας λέγαν για τις φωτιές και δεν ξέρω γω τι άλλο.

Μιλώ για τα κόμματα που έχουν κυβερνητική θητεία όλα αυτά τα χρόνια κι έχουνε πάρει αυτή την πολιτική απ' το χέρι και συμφωνώ έχουνε πάθει οικολογίτιδα. Ναι ποιοι τώρα; Ποιοι; Ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Ποιοι; Θα τρελαθούμε τώρα. Αυτοί που έχουνε σπείρει από την μία άκρη της γης στην άλλη με πλουτώνια, με βόμβες, έχουν μολύνει θάλασσες, έχουν κάψει δάση, Αμαζόνιους και δεν ξέρω γω τι άλλο. Ήρθαν τώρα να μας πούνε ότι ο λιγνίτης της Αρκαδίας και της Δυτικής Μακεδονίας θα καταστρέψει τον κόσμο. Όταν κι εμείς δεν λέμε τώρα ότι είναι, δεν αθρώνουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο λιγνίτης αλλά στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα η επιστήμη, η τεχνολογία, η γνώση τέλος πάντων του ανθρώπου μπορούν ν' αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα πράγματα, πραγματικά για την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση του εθνικού καυσίμου που δίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας, που κρατάει σ' αυτά τα ακόμα μπορούμε να πούμε τα χαμηλά επίπεδα την τιμή της κwh κλπ.

Ας αφήσουν λοιπόν τις υποκρισίες. Το παιχνίδι είναι καθαρά θέμα συμφερόντων είτε είναι Φ.Α. είτε είναι ΑΠΕ γιατί καταλαβαίνουν ότι με ίσους όρους δεν μπορούν, δεν υπάρχει δηλαδή τέτοιο πράγμα ανταγωνισμού του λιγνίτη. Γι αυτό σας λέμε όταν λέτε εσείς «υγιής ανταγωνισμός», τους κανόνες του ανταγωνισμού δεν θα τους καθορίσετε εσείς που

είσαστε με τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτοί που έχουν το πεπόνι κι έχουν και το μαχαίρι, αυτοί θα τους βάλουν τους κανόνες και θα καθορίσουν προς τα που θα πάει το πράγμα και η ενέργεια στην χώρα, χωρίς να υπολογίζουν ούτε την ενεργειακή ασφάλεια, χωρίς να υπολογίζουν ούτε την ενεργειακή ένδεια, ούτε τίποτα. Απλά, τα συμφέροντα αυτά τα συγκεκριμένα που πρέπει να υπηρετηθούν.

Έγινε μία κουβέντα για το θέμα των απολύσεων 60,62,65, το 65 το κάνουμε 62, κοιτάξτε να δείτε και τότε και τώρα εμείς δεν αλλάζουμε άποψη, είναι απολύσεις. Είναι απολύσεις για συγκεκριμένο λόγο, αυτή την στιγμή η ΔΕΗ, το «αγκάθι» είναι η μείωση του μισθολογικού κόστους προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα σχέδια και των προηγούμενων και των σημερινών, απολύσεις λοιπόν είναι και άλλωστε να σας πω κάτι; Τον Νόμο τον τελευταίο δεν τον κάναμε εμείς, η Κυβέρνηση τον έκανε. Και τι έγραψε στον Νόμο μέσα, ότι θα υπάρξουν εθελούσιες ... ε ας μας δείξουνε το σχέδιο που έχουνε γι αυτά. Και βγαίνουμε εμείς τώρα σαν λαγοί να προκαθορίσουμε, να πούμε θα `ναι 5, θα `ναι 7, θα `ναι 17. Η Κυβέρνηση λοιπόν που έκανε τον Νόμο, και το αναφέρει μέσα, ας βγει και να μας παρουσιάσει το σχέδιο τέλος πάντων. Αλλά, «και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος»!

Επίσης, άκουσα για τον ΟΚΔΕ, να ξαναβάλουμε τον ΟΚΔΕ. Εντάξει, την άποψή μας την ξέρετε, δεν χρειάζεται να την επαναλάβω, οριζόντια και κάθετα αντίθετη. Άλλωστε, ακόμα έχουμε ιστορίες γι αυτή την ιστορία, δεν έχει λήξει. Δεν βάζουμε μυαλό απ' ότι φαίνεται και είναι άλλο πράγμα να διεκδικήσουμε αυτά που είχαμε μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις, κι άλλο πάλι να στήσουμε ένα μαγαζί που παρόλες τις καλές προθέσεις που μπορεί να έχει κάποιος δεν ξέρουμε πάλι που μπορεί να οδηγήσει. Κι αυτοί που το `στησαν τότε καλές προθέσεις είχαν αλλά είδαμε τι τραβήξαμε όλα αυτά τα χρόνια μ' αυτές τις ιστορίες. Συνάδελφοι, το βάζω σαν διευκρίνιση, δεν ξέρω πρόεδρε αν έχεις ενημέρωση, είδα ένα δημοσίευμα χθες σχετικά με το Δ.Σ. για το θέμα του μειωμένου και λέει ότι πήρε ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ.. Αν ισχύει αυτό τώρα, με δεδομένο ότι έχουμε εκπροσώπους των εργαζομένων εκεί, σαφώς και είναι σ' αυτό που συζητάγαμε προηγούμενα για το άλλο θέμα σε ... αντικρούονται οι θέσεις της Ομοσπονδίας αν έχουν κρατήσει αυτή την θέση οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Εδώ, το λέει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ομόφωνη απόφαση.

Τώρα, για το τι στάση θα κρατήσουμε συνάδελφοι, είμαστε όλοι εδώ αρκετά χρόνια, έμπειροι, έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας, έχουμε τις πολιτικές – ιδεολογικές θέσεις μας, όμως βλέπετε ότι αυτή η κατάσταση κι αυτή η στάση μας οδηγεί συνεχώς σε αδιέξοδο. Κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση φέρνει το νέο μοντέλο, αντίθετοι εμείς, είμαστε με την απελευθέρωση, συμφωνούμε με το μοντέλο, αδιέξοδα τέτοια έχετε. Η στάση λοιπόν που θα κρατήσουμε, αν θέλετε θα καθορίσει και την πορεία από εδώ και πέρα. Είχαμε απεργία για τον τελευταίο Νόμο συνάδελφοι, τα είδατε τα ποσοστά συμμετοχής; Τα είδατε όλοι. Στον ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηριστικά, 151 άνθρωποι την πρώτη μέρα και 60 την άλλη. Δηλαδή, θεωρούμε ότι εμείς κάναμε το καθήκον μας απόλυτα και δεν έχουμε ευθύνη γι αυτή την κατάσταση; Δεν έχουμε συνάδελφοι ευθύνη, όταν η στάση μας, οι θέσεις που έχουμε πάρει έστω και πλειοψηφικά εμείς δεν λέμε ότι δεν έχουμε ευθύνη επειδή ψηφίσαμε όχι, όμως το δίκαιο είναι να πάρει ο καθένας τις πραγματικές ευθύνες που του αναλογούν. Κι εσείς σαν πιο μεγάλες παρατάξεις σαφώς κι έχετε μεγαλύτερες ευθύνες. Ναι ειπώθηκαν πράγματα στην τελευταία απεργία, σε συγκεντρώσεις που παραβρέθηκα εγώ, απαράδεκτα. Όταν ξεκινάγαμε την συγκέντρωση και η πρώτη κουβέντα ήταν η απεργία δεν θα `χει επιτυχία, καταλαβαίνετε το κλίμα που δημιουργούταν από κάτω. Και το άλλοθι ενδεχόμενα που προσπαθούσε να βρει κάποιος. Ανεξάρτητα αν το έλεγε ένας από την α' παράταξη ή την β'. Λεγόντουσαν ναι και λέω πράγματα στα οποία ήμουν μπροστά. Δεν λέω τι άκουσα. Έτσι; Ατυχής έκφραση αν... αλλά μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δεν είναι όλο ατυχείς εκφράσεις.

Έχουμε λοιπόν ευθύνη αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν βαφτίζαμε το ψάρι κρέας, όταν βαφτίζαμε την καταβαράθρωσή μας σε νίκες και θριάμβους, την άλλη μέρα, κι όταν μετά βλέπανε οι εργαζόμενοι τ' αποτελέσματα κι ότι αυτά που τους λέγαμε δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δεν σώναμε κανέναν δηλαδή, μοιραίο ήταν να χαθεί η εμπιστοσύνη από το Συνδικάτο και ξέρετε γιατί; Η ουσία είναι αρκετά χρόνια πίσω, όταν πραγματικά κάναμε κινητοποιήσεις και μιλάω για την περίοδο του πρώην προέδρου του Νίκου του Φωτόπουλου, γιατί ποιος μπορεί να πει ότι δεν έγιναν κινητοποιήσεις εκείνο το διάστημα; Διάφορων μορφών και εντάσεων και απεργίες κάναμε και συλλαλητήρια μεγάλα κάναμε, με μεταφερόμενους εργαζόμενους από πάνω κι από κάτω, και καταλήψεις κάναμε και σε καμινάδες ανεβαίναμε και στο κρατητήριο πήγαμε, αναρωτιέται κανένας γιατί δεν μπορέσαμε ποτέ τίποτα να περισώσουμε; Ή έστω να καθυστερήσουμε από αυτά που ερχόντουσαν; Η γνώμη μας είναι ότι η αιτία ήταν ότι κρύβαμε τον πραγματικό αντίπαλο συνάδελφοι. Κάθε φορά που ερχότανε κάτι πηγαίναμε και πολεμάγαμε με όλες αυτές τις μορφές που είπα τις συνέπειες αλλά την αιτία την κρύβαμε καλά. Την φυλάγαμε σαν κόρη οφθαλμού. Τα ιερά και τα όσια. Να μην πειράξουμε την πολιτική, την ουσία της πολιτικής, να μην χτυπήσουμε την καρδιά αυτής της πολιτικής. Κι έτσι φτάσαμε στο σημερινό σημείο με 6700 εργαζόμενους, 60 απεργούς. Και αν εξακολουθήσουμε και την διατηρούμε αυτή την τακτική με τις διαφωνίες των δύο μεγάλων παρατάξεων για δευτερεύοντα και τριτεύοντα πράγματα αλλά στην ουσία πλήρη σύμπνοια, αν δεν αμφισβητήσουμε αυτή την κυρίαρχη πολιτική κι αν δεν προσπαθήσουμε να την ανατρέψουμε, το χω πει κι άλλη φορά, κάθε φορά που θα βρισκόμαστε εδώ είτε σε Δ.Σ., είτε σε Συνέδρια, είτε δεν ξέρω γω τι άλλο, θα μιλάμε από χειρότερες θέσεις συνάδελφοι. Την ξέρετε την πρότασή μας, αυτή ξανακαταθέτουμε εμείς στο τραπέζι, δεν είναι κακό ν' αλλάξει άποψη κάποιος με τις διαφωνίες που μπορεί να έχει αλλά κοιτώντας την πραγματικότητα και την ουσία. Σας ευχαριστώ.

Αδάμ: συνάδελφοι, είμαστε στο πρώτο Δ.Σ. της νέας χρονιάς αλλά είμαστε και στο πρώτο Δ.Σ. μετά από μία απεργιακή κινητοποίηση από μία απόφαση Δ.Σ. για απεργία στην Ομοσπονδία. Αναφέρθηκε ο Ηλίας και έδωσε κάποια στατιστικά, σ' αυτά τα στατιστικά θέλω να σας θυμίσω ότι στο προηγούμενο Δ.Σ. είχα βάλει κάποιους προβληματισμούς σε ότι αφορά αν αυτή η απεργία θα μπορούσε να είχε σηκωθεί γρήγορα και να είχαμε μία συμμετοχή τέτοια έτσι ώστε να δίνουμε το μήνυμα στην Κυβέρνηση για να μπορέσει να πάρει πίσω όλο αυτό το πολυνομοσχέδιο το οποίο έφερε. Και αυτούς τους προβληματισμούς δεν τους έβαλα τυχαία. Τους έβαλα γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχα γυρίσει τους χώρους εργασίας. Είχαμε μάθει τους εργαζόμενους σε μία μορφή αγώνα τέτοια έτσι ώστε να συμμετέχουν σε συλλαλητήρια ή να κάνουν πορείες. Και πάνω σ' αυτή την μορφή είχα φοβηθεί ότι η απεργιακή κινητοποίηση δεν θα είχε τα αποτελέσματα τα οποία θέλαμε. Δυστυχώς, έπεσα μέσα. Δεν χαίρομαι καθόλου γι αυτό το πράγμα αλλά δεν μπορώ να μην καυτηριάσω και μία τοποθέτηση σε μία συνάντηση παρατάξεων ΔΡΑΣΕ και ΑΡΚΕ στο οποίο ειπώθηκε ότι την ευθύνη για την αποτυχημένη απεργία την έχει η ΔΑΚΕ.

Κι εδώ θέλω να πω, επειδή είμαι στέλεχος αυτής της παράταξης κι αναφέρθηκε και το όνομά μου, θέλω να πω τι ήταν αυτό που δεν έγινε σωστά από την πλευρά του Οργανωτικού Γραμματέα; Τι του ζητήθηκε και δεν το κανε; Τα συλλαλητήρια; Το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων; Πήγε μόνος κάποιος απ' την παράταξη της ΔΑΚΕ κάπου να πει κάτι; Όχι! Παντού υπήρχε πολύ - παραταξιακή εκπροσώπηση και έτσι τοποθετούνταν η διαδικασία. Είπε ο Ηλίας ότι στον ΔΕΔΔΗΕ απήργησαν την πρώτη μέρα 151 και την άλλη 60, δηλαδή ούτε τα συνδικαλιστικά στελέχη ουσιαστικά, όλων των παρατάξεων. Αυτό τι σημαίνει συνάδελφοι; Ότι έφταιξε κάποιος που πήγε σε μία

συγκέντρωση και είπε ότι δεν θα πάει καλά η απεργία; Ή κάποιος, εγώ που αναφέρθηκε ο πρόεδρος ότι είπα ότι έχει και θετικά το Νομοσχέδιο. Κι αυτά τα θετικά να σας θυμίσω ότι στο προηγούμενο Δ.Σ. ακούστηκαν σ' αυτή την αίθουσα. Κι όποιος δεν το θυμάται με προκαλέσει ποιος άσχετος με προκαλέσει να του το πω, θα του το πω. Ποια είναι αυτά τα θετικά. Γιατί ειπώθηκαν μέσα σ' αυτό το Δ.Σ. και μπορούν και να βρεθούν και από τα πρακτικά, τα οποία ήτανε και υπήρχαν. Εδώ συνάδελφοί μου, υπάρχει ένα θεσμικό πρόβλημα για εμένα, ο πρόεδρος ουσιαστικά της Ομοσπονδίας θα πρέπει να είναι ενωτικός όχι δικαστικός αλλά και υπερκομματικός. Πράγμα όμως αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας εκπέμπει ένα άλλο νόημα και αυτό το νόημα το βλέπουν οι εργαζόμενοι. Μην νομίζετε ότι δεν το βλέπουν. Και ποτέ μα ποτέ η παράταξη δεν ήταν ένας Δούρειος Ίππος και εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είμαι Δούρειος Ίππος μέσα σε μία παράταξη που έχει δώσει τους αγώνες του διαχρονικά και το 2013 και το 2015 και κάθε χρονιά και με ότι γινότανε. Ήμασταν μπροστά κι αυτόν τον αγώνα τον πηγαίναμε. Αν μας ζητήθηκε κάτι και δεν το κάναμε τότε να μας καταλογιστούν ευθύνες σ' αυτό το οποίο δεν έχουμε κάνει.

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θέλω να πάω λίγο στην επίσκεψη του Υπουργού στην Δυτική Μακεδονία. Πρέπει κι εκεί συνάδελφοι να δώσουμε ένα μήνυμα. Ο Υπουργός δεν πρέπει να φύγει ατουφέκιστος όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα. Θα πρέπει να μαζευτούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η περιοχή ούτε της Δυτικής Μακεδονίας αλλά ούτε και της Μεγαλόπολης μπορεί να έχει ένα ξαφνικό θάνατο. Λέμε ναι σε αυτό ως παράταξη και νομίζω ότι όλες οι παρατάξεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

Μίλησε ο γραμματέας και ανέφερε για ένα νέο μοντέλο το οποίο έρχεται, όλοι μας είμαστε υπέρ στο να μεγαλώσει ο χρόνος που θα πάνε πιο πίσω οι μονάδες. Αυτό το νέο μοντέλο όμως θα πρέπει να μας προβληματίσει γιατί σήμερα οι μονάδες οι οποίες δεν λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία είτε στην Μεγαλόπολη δεν λειτουργούν γιατί εντάσσονται μέσα στο πρόβλημα δεσμεύσεων, δεν λειτουργούν γιατί είναι κακοσυντηρημένες, γιατί δεν έπεσαν τα χρήματα που έπρεπε να πέσουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να είναι έτοιμες για να μπαίνουνε στο διαδίκτυο, έχουνε πρόβλημα και είναι το μεγάλο κόστος τους αλλά και το πρόβλημα με τις περιβαλλοντικές οδηγίες είτε τους περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε μπροστά. Και πολύ φοβάμαι, δεν θέλω να γίνω πάλι μάντης κακών, ότι κάποια στιγμή δεν θα 'ναι το '23 μπορεί να 'ρθει και λίγο νωρίτερα όταν ο ανταγωνισμός αυτός θα φέρει αυτές τις μονάδες να συγκρούονται ποια θα είναι στο Δίκτυο πολύ πιθανών οι μονάδες της ΔΕΗ, οι λιγνιτικές ουσιαστικά να μην είναι στο Δίκτυο κι αυτό μπορεί να 'ρθει πολύ νωρίτερα από το '23.

Βαρσάμης: καλή χρονιά κι από εμένα, καλή καινούργια δεκαετία, πραγματικά μετά από τόση ώρα ομιλίας του τραπεζιού εδώ πάνω δεν θέλω ν' αρχίσω μια μεγάλη κουβέντα. Έτσι επιγραμματικά όμως πρέπει να βάλω δυο – τρία πράγματα από αυτά που έρχονται κι απ' αυτά που σήμερα συζητήθηκαν. Δηλαδή, πρέπει αυτό που είπε το τραπέζι πριν από λίγο από εδώ ότι δεν υπάρχει εθελουσία γι αυτό που γίνεται κι ότι αυτό που γίνεται είναι απολύσεις, πρέπει να το κάνουμε και στην πράξη και κάτω, έτσι; Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι πηγαίνουμε και λέμε όλοι ότι αυτό είναι εθελουσία. Εθελουσία ναι ήταν στον ΑΔΜΗΕ γιατί ο ΑΔΜΗΕ δεν είχε απόλυση από πίσω. Έλεγε 35.000 και αν θέλετε φεύγετε. Εθελουσία είναι αυτό που κάνουν οι άλλες Εταιρείες που λένε ή τα παίρνετε σε δέκα μέρες ή συνεχίζετε και μένετε. Άρα λοιπόν πρέπει να το ξακαθαρίσουμε αυτό γιατί όλοι έχετε βγει και τώρα βγαίνει μια μεγάλη χαρά από όλους μας ότι απολύονται με δυο χιλιάρικά παραπάνω από αυτά που απέλυσε ο Παναγιωτάκης, λες και κάτι έγινε. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί, κάπου πρέπει να βάλουμε κι ένα όριο μεταξύ μας. Το αν είναι τύπου ΟΤΕ καλό ή τύπου Ολυμπιακής καλό είναι ένα άλλο θέμα. Ας φέρουν έναν τύπου ΔΕΗ αν θέλουν να

κάνουν εθελουσία. Ο Μάνος π.χ. μας είπε εγώ δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Στην συζήτηση που είχαμε σαν Σωματείο που είχα πάει στον Μάνο είπε και το ωραίο ας πούμε ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι τώρα γιατί στην αρχή ο Υπουργός μας έλεγε θα δώσουμε μία περιοχή, θα δώσουμε ένα σπίτι, στον ιδιώτη, θα δώσουμε μία περιφέρεια, θα δώσουμε μισές περιφέρειες, θα δώσουμε τόσα MW αλλά επειδή πάμε στο 49% σημαίνει ότι κρατάμε την Εταιρεία κι άρα όλα θα 'ναι καλά. Ναι κρατάμε την Εταιρεία είπε αυτός. Έτσι κρατάμε το 49%, δίνουμε το 49% άρα έχουμε το 51%, θα κάνει ο 49 θα είναι ο μάντζερ, και θα φέρουμε τα πάγια κι εδώ πέρα ας πούμε τώρα εμείς λέμε τι; Ότι περιμέναμε να μας φέρει έτσι; Ναι μεν ήμασταν κάποιοι απέναντι στο σπάσιμο και κάποιοι ήμασταν υπέρ του σπασίματος εκείνη την περίοδο αλλά πιστεύω ότι όλοι δεν θέλαμε να φύγουν τα πάγια από την Εταιρεία.

Τώρα λοιπόν, εδώ συζητιέται ότι στήνουμε και μαγαζιά στην Εταιρεία, για να φτιάξουμε, να φύγουν τα πάγια και λέμε ναι, εντάξει, θα περιμένουμε. Κι όταν εμείς θα πούμε ότι το είδαμε θα είναι πάλι αργά και θα πούμε είμαστε πάλι αργά. Είπε ο Αντώνης πριν να συζητήσουμε. Αλλά πότε να συζητήσουμε; Άμα είναι να το κάνουμε αυτό σε Συνέδριο, με Συνέδριο είχαμε πει να μην φύγουν τα πάγια, το 2010. Άλλαξε δεκαετία και αλλάζουν οι απόψεις μας; Πάμε να τις αλλάξουμε. Για τον ΑΜΗΕ συμφωνώ μαζί σου κι εγώ συνέχιζα όπως ξέρεις την παραταξή μου να είναι απέναντι σε αυτό που έγινε. Μην τα μπερδεύουμε. Γι αυτό πρέπει λοιπόν οι πλειοψηφίες ακόμα και Ειδικό Συμβούλιο αν πρέπει να κάνουμε, δεν ξέρω αν πρέπει να φτάσουμε σε Συνέδριο και αν πρέπει να τρέξουμε να κάνουμε Συνέδριο τώρα, αυτή την στιγμή και τι γίνεται έτσι; Αυτά είναι κάποια άλλα πράγματα. Αλλά το ότι πρέπει να κάνουμε και ειδικό Συμβούλιο να το βάλουμε κι αυτό σε μια κουβέντα. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, θα έρθουνε τώρα μεθαύριο θα είμαστε όλοι στην δουλειά και θα μας πουν ότι «πουλάμε τον ΔΕΔΔΗΕ» κι εμείς θα λέμε τώρα τι να κάνουμε ας πούμε. Θα λέμε έχουμε τις πάγιες θέσεις μας, είμαστε λοιπόν με τις πάγιες θέσεις μας να μην πουλήσουμε χιλιοστό του ΔΕΔΔΗΕ, να πάμε να το καταδείξουμε. Άλλαξε η σχέση πλέον με την Εταιρεία, έτσι είναι μια διαφορετική πλέον πολιτική προς την Εταιρεία. Το είδαμε το baby face του Στάση χθες, δεν το είδαμε; «εγώ ήρθα εδώ να σας κόψω μια πίτα, πάρτε και το δειπνοσοφιστήριο που έφερε εδώ, είναι πολύ καλό, την πίτα, πάρτε και λίγο φαγητό για τον δρόμο και φύγετε». Αυτό είπε ο Στάσης, δεν είπε τίποτα να συζητήσουμε και να χαρούμε όλοι που είμαστε στην Εταιρεία. Άρα λοιπόν, πρέπει ν' αρχίσουμε κι εμείς να παίξουμε με ότι μας δίνουν οι νόμοι και όταν είπα πολύ σωστά έγραψε ο πρόεδρος σε μια επιστολή του που έβγαλε, κάτι προεδρικά διατάγματα, κάτι νόμους για το πως γίνεται η σχέση με την Εταιρεία. Ε, αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε. Να απαιτήσουμε την διαβούλευση να είναι πραγματική. Μπορεί να ήμασταν χαλαροί στην προηγούμενη Διοίκηση γιατί μας μπέρδεψε ότι ήτανε συνάδελφος ο Παναγιωτάκης και τα ήξερε πολύ καλά γιατί αυτός έριξε την Σύμβαση του '90, κι όλα αυτά ήτανε μέσα στην Σύμβαση του '90. Μας μπουρδούκλωσε όμως. Έτσι; Τι να κάνω ρε Σάκη;

Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε τους στόχους μας για το τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι; Το ότι πρέπει να είμαστε απέναντι στην διαδικασία του Υπουργού που λέει θα πάω – δεν θα πάω, κι αν θα πάω, και τι θα κάνουμε εκεί πάνω, είναι κι αυτά ξεκάθαρα. Όχι δηλαδή τώρα για να χαριτολογήσουμε και λίγο επειδή είχαμε τόση ώρα όλη αυτή την κουβέντα, είδατε τώρα που χώρισε η Megan από το παλάτι τι είπε ο Κάρολος ας πούμε στον γιό του; «κανόνισε τις ΜΚΟ που σου έχω δώσει να βγάλεις αρκετά λεφτά για να ζήσεις. Δηλαδή τώρα τι έρχονται και μας λένε; Θα φτιάξουμε την Green cold την Pron colt όλες αυτές τις ΜΚΟ για να σώσουν την απολιγνιτοποίηση. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι θα πάρουν τα λεφτά πάλι.

Άρα λοιπόν, πρέπει ακόμα- ακόμα και το τι θα γίνει στην απολιγνιτοποίηση να γίνει. Και θα είμαστε εκεί και παρόντες και θα είναι και η Εταιρεία παρούσα. Γιατί αυτή τα

χρησιμοποίησε όλα αυτά τα εδάφη. Και το τι πρέπει να γίνει και αν πρέπει και πόσα ορυχεία πρέπει να κλείσουν. Και πως πρέπει να δουλέψουν τα καύσιμα, οι βιομάζες, μαζί με τα ορυχεία. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε κι όχι να τους έχουμε στην απέξω συνέχεια κλη, αλλά αυτά είναι πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε και πρέπει να τα βάλουμε σε μια κουβέντα μέσα. Και στον Δημόσιο Διάλογο και σ' οποιοδήποτε διάλογο και σ' αυτά όλες οι συναντήσεις που μπορούν να γίνουν τις ανοιχτές με τον Υπουργό γιατί με τις κλειστές δεν μας φωνάζει να συζητήσουμε και πρέπει να αναδιατάξουμε όλοι μας τις απόψεις μας γι αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί, υπάρχει πράσινη ενέργεια και με τον λιγνίτη ανοιχτό. Υπάρχει! Μόνο εμείς εδώ το κλείσαμε μέσα σε μια ώρα. Λοιπόν, αυτά εγώ, να συνεχίσουμε...

Μπιτζας: λοιπόν, χρόνια πολλά κι από εμένα, καλή χρονιά σε όσους δεν είδα. Εύχομαι η καινούργια δεκαετία πέρα από υγεία να φέρει και ειρήνη, γιατί είναι σημαντικό. Κι όπως είπε και ο Ηλίας γύρω μας σηκώνονται τείχη ορθάνοιχτα που λέμε, κλειστά πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, παρακολουθούμε μέχρι τώρα μια κουβέντα η οποία θα έλεγα έχει να κάνει με την δική μας συμπεριφορά απέναντι σε μια εργοδοσία, την εκάστοτε εργοδοσία και τον τρόπο που λειτουργεί. Εάν εμένα μου πείτε τώρα ποια είναι η καλύτερη εργοδοσία, η προηγούμενη ή αυτή; Εγώ θα σας πω ότι είναι η ίδια. Κα όσο υπάρχουν μπόσικα από την πλευρά του Συνδικάτου τόσο πιο πολύ λειτουργεί με αυθάδεια και με αυταρχισμό. Παράδειγμα, ήτανε Αύγουστος θυμάμαι, το '17 αν δεν κάνω λάθος όταν ο κύριος Παναγιωτάκης αποφάσισε να χωρίσει την Εμπορία στα δύο, κι έφτιαξε την κυρία Αμανατίδου παράδειγμα που ήταν Δ/ντρια τότε την έκανε την μορφή του αν θυμάμαι τ' όνομά του, της Διανομής του Σιτζανάκη. Δηλαδή, τον έκανε επιτελικό Δ/ντή τότε, ήτανε Επιτελικός Δ/ντής που έστειλε στον Αλεξόπουλο στην ΔΠΑ να πάρει κάποιες αποφάσεις και κάποιες διαδικασίες να κάνει κι ο Αλεξόπουλος το 'παιρνε έτσι και το πέταγε κάτω. Γιατί ο Αλεξόπουλος ήτανε ΒΟΚάρχης και ΒΟΚάρχης κι ο άλλος. Έρχεται λοιπόν τώρα η καινούργια Διοίκηση και αρχίζει κάποια άλλα δικά της σχέδια να κάνει σύμφωνα όπως τα φαντάζεστε, όπως της λέει το Υπουργείο κι έτσι νομίζει ότι πάει καλύτερα.

Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Αρκεί να πω το εξής, ότι για όλα αυτά, εγώ προσωπικά που είμαι τέλος πάντων και πρόεδρος των Διοικητικών και είμαι από εκείνους που είμαι πολλές ώρες μέσα στο γραφείο, πόσο άσχημα νιώθω όταν με παίρνει ένας συνάδελφος κι ενδεχόμενα κι απ' την αίθουσα να μ' έχει πάρει και να μου πει τι γίνεται με την αναδιοργάνωση της Εμπορίας, τι γίνεται με την αναδιοργάνωση των δύο Γενικών Δ/νσεων που όρισε ο προηγούμενος Πρόεδρος και τώρα καταργήθηκαν, κι αυτή την στιγμή που μιλάμε υπάρχουν, δεν λέω οι Δ/ντές ότι είναι ξεκρέμαστοι, υπάρχουν προσωπικό, συνάδελφοι οι οποίοι δεν φαίνονται πουθενά. Δεν έχουν μοιραστεί πουθενά. Αυτά όμως αγαπητοί συνάδελφοι πως τα αντιπαλεύεις; Πως; Με ευχολόγια; Με τουφεκιές; Να πάμε να λέμε στον Στάθη οι δικοί μας δηλαδή όσοι είναι, στον Στάση ναι, να λέμε ότι πες μας εμάς δύο κουβέντες τι γίνεται έτσι στο πολύ φιλικό, κομματικό θα έλεγα ή να πηγαίνουν οι άλλοι, εγώ παράδειγμα, και να λέω, δεν μας ενημερώνεις καθόλου, δεν είναι μέσα σ' αυτά τα πλαίσια; Πόσοι ξέρουμε από 'δω ότι υπάρχει Συλλογική Σύμβαση του '90 που λέει ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα καθίσει με την Διοίκηση και θα φτιάξει ένα σύγχρονο Οργανωτικό σχήμα; Κι εγώ ρωτώ, είναι σύγχρονο Οργανωτικό σχήμα αυτό που φτιάχνει; Όχι! Και να σας πω το γιατί. Εγώ που έμαθα μεγάλος κάποια οικονομικά, δεν λέω ότι τα έμαθα όλα, υπάρχει μία λέξη, λέει οικονομία κλίμακος, αυτό πως το επιτυγχάνεις; Όταν με το ίδιο προσωπικό να μπορείς να μειώνεις τα κόστη και να φέρνεις μεγαλύτερη κερδοφορία. Το μισθολογικό κόστος ακούστηκε κι από άλλους ότι είναι αυτό το οποίο κεντρίζει πλέον την καινούργια Διοίκηση και πρέπει να πάρει αποφάσεις. Αυτό το μισθολογικό κόστος πέφτει ή αυξάνει

όταν τα στελέχη παραμένουν ίδια παρόλο ότι οι Γενικές Δ/νσεις καταργούνται; Και λέω εγώ, έτσι θα οδηγήσουμε σε οικονομίες κλίμακας;

Από αυτή την θέση εγώ το έλεγα στον προηγούμενο και στο Δ.Σ. που είχα πάει, πολλές φορές, χρειάζεται σύμπτυξη των υπηρεσιών, ανακατανομή του προσωπικού, που δεν συμφέρει να το λέω εγώ αυτό, γιατί αυτοί που θα πληγούν είναι οι διοικητικοί περισσότερο στην ανακατανομή, και κάποιοι είναι βολεμένοι, κάποιοι δεν είναι αλλά εδώ υπάρχει κι ο αντίλογος ότι αν δεν πας εκεί, αύριο μπορεί να βρεθείς ειδικά με τον καινούργιο Νόμο κάπου αλλού, δεν λειτούργησε ποτέ, ούτε η προηγούμενη Διοίκηση με γνώμονα αυτό. Και λέω εγώ τώρα, και δεν θέλω να κάνω κριτική, ούτε να μου απαντήσετε το λέω καλοπροαίρετα και είναι και το πρώτο Συμβούλιο του χρόνου. Εάν υπήρχε μια ομόθυμη άποψη και υπήρχε αυτό που λέμε ένα συγκεκριμένο όραμα, μια συντεταγμένη πορεία για το που θέλουμε να πάμε, και λέγατε στον κύριο Στάση και στον κύριο Παναγιωτάκη «άκου μάγκα, εδώ που ήρθες γιατί το είπες νομίζω και στην ομιλία σου χθες, εγώ δεν θέλω καμία συν διαχείριση αλλά δεν θα σου δώσω αυτό που μου ανήκει.» Αυτό δεν το έχει πει κανείς μέχρι σήμερα. Και μας ανήκει αγαπητέ φίλε Γιώργο και Αντώνη, να κάτσει να κουβεντιάσουμε. Και δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου αλλά αν μας φωνάζουν την Δευτέρα ένας λόγος ήτανε και η πρόταση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ. Να σας πω γιατί; Γιατί είναι σας λέω πολύ απαξιωτικό να κάθεται σε μία θέση και να μην γνωρίζεις το τι γίνεται.

Σήμερα, με πήρε ένας συνάδελφος από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, δεν τον ξέρω, και μου εξηγούσε, έχω πάει βέβαια αλλά δεν τα θυμάμαι, για τα πρακτορεία Μουδανιών και Πολυγύρου. Και ότι κυκλοφορεί τώρα ένα άλλο σενάριο, όχι αυτό του Παναγιωτάκη που έλεγε φτιάχνει μεγαλώνει τους κλάδους, ένα άλλο σενάριο που λέει καταργώ ότι έχει φτιάξει ο Παναγιωτάκης, εγώ, μπορεί να με βρίσκει σύμφωνο σε πολλά και θα κοιτάξω πως θα στήσω κάποια καινούργια μαγαζιά ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικά. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πάει να κάνει τώρα η καινούργια Διοίκηση γιατί θέλει ένα απ' τα δύο να το κλείσει. Για να μην πλατιάζω δηλαδή θέλω να πω το εξής. Εάν εμείς, κι όταν λέω εμείς κυρίως εσείς, κι εγώ είμαι από εκείνους που λέω εδώ βρίσκομαι όλες τις ώρες, αν υπάρξουν και ομάδες δουλειάς γιατί δεν έχω μπει και στην Εκτελεστική ως ψηφοδέλτιο, μπορεί να είμαστε ένα μικρό ψηφοδέλτιο αλλά είναι βροντερό και ηχηρό πολλές φορές. Έτσι; Μπορεί να μπω σε κάποια ομάδα δουλειάς κι ότι γνωρίζω να το μεταλαμπαδεύσω παράδειγμα, και στον συνάδελφο αλλά και στην Διοίκηση. Η τακτική αυτή όμως που ακολουθούμε και το λέω πολύ σοβαρά μας οδηγεί σε ήττες. Και επειδή θέλουμε ν' αφήσουμε και κάτι πίσω μας, και δυστυχώς πίσω μας βλέπουμε ότι είναι καπνός, δεν είναι τίποτα δηλαδή, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και με τον Νόμο τον καινούργιο που έκανε η τελευταία Κυβέρνηση όπου δεν εντάσσει πλέον τους καινούργιους στον ΚΚΠ/ΔΕΗ που σημαίνει ότι δεν έχει κανέναν λόγω ούτε να μας παρακολουθήσει, ούτε ν' αγωνιστεί για μια καινούργια Συλλογική Σύμβαση, και τ' αποτελέσματά της δηλαδή αυτής της κατάστασης φαίνονται και τώρα στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες εσείς που πάτε να ξεκινήσετε μια κουβέντα πρέπει ν' αλλάξουμε άρδην αυτή την τακτική κατά την προσωπική μου άποψη.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, κι ενώ δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ ποτέ δεν είναι κακό ένα συνέδριο έκτακτο ή ακόμη που μπορεί να γίνει τέλος πάντων επειδή πλησιάζουν κι εκλογές, κι εκλογικό που θα δώσει κάποιες νέες αποφάσεις, κάποια καινούργια μηνύματα, κάποιες οι οποίες προφανώς δεν έχουν ακουστεί. Εγώ, σε όλα αυτά που ακούστηκαν σε σχέση με το Συνέδριο που έρχεται που προφανώς προτάθηκε από τον γραμματέα θέλω να προσθέσω και το άλλο, ότι αν το Συνέδριο της Ομοσπονδίας γίνει περίπου στον χρόνο, εξαντληθεί δηλαδή ο χρόνος, θεωρώ ότι εκείνη την περίοδο έρχεται η πρώτη απολιγνιτοποίηση. Δηλαδή, το πρώτο κλείσιμο αν δεν κάνω λάθος, έτσι που είναι του

Αμυνταίου. Θεωρώ ότι θα ήτανε ένα ζοφερό σημείο, μια ζοφερή κατάσταση εμείς να συνεδριάζουμε και να κλείνει κάποιος σταθμός.

Κατά τα λοιπά, θέλω δυο κουβέντες επειδή ακούστηκε για τους εκπροσώπους που συμμετέχουν στο Δ.Σ.. κοιτάξτε να δείτε, επειδή έκατσα έξι μήνες εκεί, και κατάλαβα ακριβώς τι γίνεται. Εγώ, αυτό που έχω να προτείνω λόγω εμπειρίας και για να μπορούμε όλοι να ελέγχει ο ένας τον άλλο, κατά κάποιο τρόπο να ελέγχει δηλαδή, ν' ασπάζεται τις απόψεις του Συνδικάτου και τον ρόλο που είναι εκεί, θα πρέπει να γίνει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να έχουν ψήφο. Πρέπει να γίνει κάτι σαν το Συμβούλιο Δ/νσης. Γιατί; Γιατί όταν δεν έχεις ψήφο, έχεις κάθε λόγο να υποστηρίξεις και να τοποθετήσεις τις θέσεις ακριβώς του συνδικάτου που σε έχει στείλει εκεί. Η ψήφος όταν είναι, βρίσκεσαι εκεί και έχεις σοβαρά ζητήματα και παίζονται, και μην γελιόμαστε η ΔΕΗ είναι ο προϋπολογισμός του Κράτους, ακριβώς δημιουργούνται τέτοιες παραφωνίες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα.

Και το άλλο έτσι, θέλω να πω δυο κουβέντες που το διάβασα και τρελάθηκα, και γιατί πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί σ' αυτά, δεν ξέρω πόσους συμβούλους έχει φέρει ο καινούργιος. Δεν ξέρω πόσους έχει φέρει. Ότι διαβάζω το μεταφέρω και σας λέω ότι το διαβάζω απ' την αποδελτίωση. Διάβασα το εξής κουφό προχθές κι επειδή ο γραμματέας λέει θα ήθελα να πάω να δω κι εγώ στις Βρυξέλλες κάτι που μ' ενδιαφέρει κλπ, προσέλαβε λοιπόν ένα καινούργιο Σύμβουλο, η καινούργια Διοίκηση όπου να υποδείξει στο γραφείο των Βρυξελλών τον τρόπο εκείνο που θα διεισδύσει και θα επηρεάζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έτσι το διάβασα, αν κάνω λάθος ο δημοσιογράφος που είχε την εικόνα κάνει λάθος. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κουράζω άλλο, λέω όμως ότι έχουμε μείνει πολύ λίγοι μεταξύ μας που μπορούμε να το γυρίσουμε λίγο αλλιώς το καράβι, δεν πάει καλά έτσι είναι η αλήθεια, πραγματικά θα υπάρχουν εικόνες όπως τις περιέγραψε ο Ηλίας στον ΔΕΔΔΗΕ πραγματικά θα υπάρχουνε εικόνες αν δεν μπορέσουμε ν' αλλάξουμε μια κατάσταση κι εδώ, εγώ θα συμφωνήσω ότι όντως ήτανε άσχημη και δεν το βάζω στην λογική ότι εντάξει κάποτε πρέπει όλοι να φύγουμε, λογικό είναι, αλλά να είσαι ένα Δ/ντικό στέλεχος κι επειδή την ημέρα που έγινε εκείνη το ζησε από κοντά επειδή ήμασταν στην Μεγαλόπολη που είχε έρθει ο Υπουργός κι ένας συγκεκριμένος Δ/ντής δεν ήξερε ότι είναι απολυμένος, αυτό είναι η μεγαλύτερη απαξίωση, προσέξτε ποτέ δεν λειτουργούσε μια Επιχείρηση έτσι. Δεν λέω εγώ τι πρέπει να δίνει, έτσι; Είναι εντελώς απαξιωτικό, αυτά όμως μπαίνουν σε ένα πλαίσιο που το καθορίζει το Συνδικάτο κι ευτυχώς μέχρι τώρα το Συνδικάτο έχει όπλα, και στην Σύμβαση που σας είπα και άλλα μπορεί να βρεθούν. Για να μην παρακαλάμε τον καθέναν αν θα πρέπει να μας δεχτεί για να πούμε τις απόψεις μας για την αναδιοργάνωση. Γιατί, όταν εγώ παράδειγμα στον φίλο τον Καραλάζο του έλεγε τότε είναι λάθος να κλείσεις την Κυψέλη, να κλείσεις τον Κεραμικό γιατί θα πέσουνε όλοι μέσα στην Αριστείδου κι αυτός το έκανε, γιατί αυτές τις εντολές είχε, γιατί τότε ήτανε το κοινοπρακτικό σχήμα με τον Κοπελούζο, που έπρεπε να στηθούν άλλα καταστήματα για να κλείσουν τα δικά μας. Αλλά τώρα δεν είναι κανένας από αυτούς ν' απολογηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι αυτό χρειάζεται κάθε φορά και μια μηνυτήρια αναφορά. Γιατί την μηνυτήρια αναφορά που κάναμε τότε αγαπητοί συνάδελφοι σας πληροφορώ ότι δεν έχει προχωρήσει το κοινοπρακτικό σχήμα αυτό, ΔΕΗ με τα καταστήματα συμφερόντων Κοπελούζου γιατί ο εισαγγελέας, ο ανακριτής μάλλον το έχει ακόμα εκεί δεν το έχει βάλει στο αρχείο. Ευχαριστώ.

Λυμπέρης: ευχαριστώ πρόεδρε. Κι εγώ με την σειρά μου συνάδελφοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα, δημιουργία, ευημερία και όπως είπαν και οι δύο πριν από εμένα ο Ηλίας και ο Γιώργος, βαρυσήμαντη αξία έχει η λέξη «ειρήνη». Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στο σπίτι μας, στην γειτονιά μας, στην Μεσόγειο μέσα, τα

τελευταία δέκα χρόνια απ' το 2011 αν θυμάμαι καλά έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος με μία αφορμή βέβαια έτσι ξεκινάνε τα πάντα όλα, στην λογική ο καλός και ο κακός Άσαντ, αν το λέω καλά έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ και δέκα χρόνια. Διάβαζα προχθές 450 με 500 χιλιάδες θύματα, πάνω από 20.000 παιδιά ξεκληρισμός και γύρω στα 4.5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην γύρω περιοχή που το βιώνουμε κι εμείς σήμερα με το προσφυγικό απ' την μεριά των νησιών και στην χώρα μας μέσα. Λοιπόν, πάγια θέση δική μας είναι ότι οι λαοί, οι εργαζόμενοι, δεν έχουνε σύνορα και μπορούν οι ίδιοι χωρίς πόλεμο με συλλογικότητες και με δημιουργία στην ευημερία να χτίσουν το δικό τους το μέλλον, το μέλλον που τους αρμόζει.

Όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω μας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κι έχουν να κάνουν και με τα ενεργειακά, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι γίνονται καθαρά για οικονομικούς, γαιοπολιτικούς, για πλουτοπαραγωγικές πηγές που κρύβουν αυτές οι χώρες γύρω από την Μεσόγειο. Οι κυβερνήσεις – κράτη είναι οι υπηρέτες των πολυεθνικών εταιρειών που εξυπηρετούνε όλο αυτό το σκοπό και ξεκληρίζονται σήμερα αθώοι πολίτες και γι αυτό και λέμε απ' την δική μας την μεριά πάλι βαρυσήμαντη αξία έχει η λέξη «ειρήνη» για την χώρα μας, για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας.

Στην γενικότερη πολιτική θα ήθελα να κάνω λίγο μία κριτική, πάντοτε καλοπροαίρετη η κριτική που γίνεται απ' την δική μας την μεριά, και στην λογική του να φανούμε χρήσιμοι με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε στο σύνολο της Ομοσπονδίας εδώ πέρα. Χαίρομαι πραγματικά που ακούω από τον γραμματέα, με Κυβέρνηση Ν.Δ. βέβαια, γιατί όταν ήταν αντιπολίτευση η Ν.Δ. δεν είχε αυτή την λογική. Και καλά έκανε κι έκανε μια μεγάλη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ κι έτσι πρέπει να γίνεται από ένα Συνδικάτο ανεξάρτητα και το 'χω πει πολλές φορές εδώ πέρα και τουλάχιστον από την δική μου πλευρά το 'χουμε αποδείξει αυτό το πράγμα, άλλο το να είσαι πολιτικοποιημένος, άλλο το να είσαι κομματικοποιημένος. Αν έχουμε φτάσει ως κοινωνία και ως Συνδικάτο γενικότερα σαν εργατική τάξη είναι στην λογική του κομματικοποιημένου συνδικαλισμού. Όσο περισσότερο αποκρούσουμε αυτό το πράγμα και κοιτάξουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων μέσα από μία ενότητα τόσο καλύτερο θα είναι το αύριο των εργαζομένων που αυτό ζητάμε απ' ότι κατάλαβα απ' όλους τους ομιλούντες μέχρι σήμερα, αυτή την στιγμή.

Λοιπόν, ξεκίναγε ο... με όλο τον σεβασμό ο Αντώνης, στο πρόσωπό σου, δεν είναι προσωπικό το θέμα σε καμία των περιπτώσεων πολιτικό και συνδικαλιστικό είναι, με μία επίθεση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, και καλά έκανες που την χτύπαγες οικονομικά, φορολογικά με την φοροπηχτική πολιτική που είχε εκείνη την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ γι αυτό κι άλλωστε και πήρανε τα 32 δισεκατομμύρια προίκα, δικά μας χρήματα, χρήματα των εργαζομένων ήτανε μέσα από μία δυσβάσταχτη πολιτική, πολύ καλά έκανες με τον οποιοδήποτε τρόπο και χτύπαγες τα διάφορα κακώς κείμενα είτε ήτανε το Μακεδονικό, είτε ήτανε το προσφυγικό, είτε ήτανε η γενικότερη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα, ξεκινάμε την κουβέντα χωρίς να μην συμβαίνει τίποτα με την πολιτική της Ν.Δ. και βέβαια χθεσινό παράδειγμα ο λαγός ο Γεωργιάδης που είπε είναι ζημιογόνα συγκεκριμένα για την οικονομία της χώρας μας η προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν χτυπάει μόνο την πρώτη κατοικία, χτυπάει κύρια τους εργαζόμενους, κύρια την εργατική τάξη στο να έχει ένα σπίτι, δεν σας επιτρέπουμε να έχετε ούτε ένα σπίτι των 80 και 90 τετραγωνικών, δεν μιλάμε για τα παλάτια τους, που έχουν φτιάξει αυτοί και προστατεύουν μέσα από την λογική ποια; Να μην υπάρχει ΦΠΑ στις οικοδομές. Ποιος εργαζόμενος σήμερα συνάδελφοι θα πάει να χτίσει σπίτι; Ποιος έχει χρήματα φυλαγμένα για να πάει να χτίσει σπίτι για να μην του δοθεί ο ΦΠΑ; Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια είναι για τις μεγάλες εταιρείες, είναι για το ελληνικό, είναι για όλους αυτούς που δεν θα πληρώσουν

ΦΠΑ. Το ΦΠΑ όμως μ' έναν άλλο τρόπο θα τον ξαναπληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι και η εργατική τάξη σ' αυτά τα μεγάλα έργα που θα γίνουμε.

Βέβαια, είχε πει και κάτι άλλο ένας βουλευτής ο Παπαδημητρίου αν θυμάμαι καλά, δημοσιογράφος ήτανε πριν από λίγο καιρό πάλι σαν λαγός κι αυτός για να προσδιορίσει την πολιτική της Ν.Δ. Το νερό είναι πανάκριβο, είναι πάμφθινο το νερό. Και πρέπει το νερό, οι πολιτικοί του νερού γενικότερα, εντάξει, κάνοντας αβάντα στους μεγάλους νερουλάδες, λοιπόν, ν' ακριβύνει το νερό, εφόσον είναι πάμφθινο το νερό. Το λοιπόν, εγώ χαίρομαι που πραγματικά μπαίνουμε σε μία φάση δυστυχώς έπρεπε ν' αποδεχτούμε να γίνει κυβέρνηση η Ν.Δ. για να μιλάμε για ενότητα εδώ μέσα. Εγώ θα θυμίσω ότι ανήκω σε μία παράταξη ναι! Το λοιπόν, το '15 τον Σεπτέμβριο μαζί με την Φλώρα την Παπαδέδε επάνω στην Κοζάνη που είχε βγει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση μετά από τις πρώτες εκλογές είχα πει το εξής, ναι μεν βγήκε μία αριστερή, παρένθεση όπως την ονομάζετε αλλά συνάδελφοι, εσείς που έχετε την πλειοψηφία, το έλεγα από τότε φτιάξτε το στρατό σας. Για να σε σέβεται σήμερα ο οποιοσδήποτε Παναγιωτάκης ή ο οποιοσδήποτε Στάσης κι οποιοσδήποτε Υπουργός, εμάς πραγματικά μας προσβάλλει, εμένα προσωπικά, καταλαβαίνω την θέση σας, να πηγαίνεις σε μία συνάντηση και να απαξιώνει ο οποιοσδήποτε το μεγαλύτερο Σωματείο, με την μεγαλύτερη ιστορία στο εργατικό κίνημα μέσα και να σε έχει για τον φτωχό συγγενή. Να μην σε υπολογίζει, να μην σου δίνει καμία σημασία. Είναι βαρυσήμαντο αυτό το πράγμα κι όχι μόνο για το προεδρείο, όχι για εμάς στο Δ.Σ. για τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι που σήμερα δεν συμμετέχουνε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα όπως είπε και ο Ηλίας κάναμε μεγάλους αγώνες και πρωτοστατήσανε οι εργαζόμενοι. Και το 'χω πει κι άλλες φορές οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι και ν' ακολουθήσουνε, και ν' ακούσουνε και αρκετοί συνάδελφοι να δούνε ένα σήμα, να δούνε κάτι. Να δείξουνε μία εμπιστοσύνη, που το πηγαίνει η Ομοσπονδία. Σήμερα η Ομοσπονδία δυστυχώς δεν έχει πορεία, δεν έχει τίποτα σήμερα η Ομοσπονδία. Ένα κενό πράγμα είναι συνάδελφοι αν θέλουμε να κάνουμε μία πραγματική κριτική μέσα στο σπίτι μας και στις ενέργειές μας. Και βάζω και τον ίδιο μου τον εαυτό βέβαια μέσα σ' αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, ότι εγώ είμαι ο μοναδικός επειδή είχα πρωτοστατήσει την προηγούμενη περίοδο σε πολλούς αγώνες, λοιπόν ένα κενό πράγμα είμαστε συνάδελφοι για όσους έχουν επαφή στους εργαζόμενους και στα συνεργεία κάτω. Δεν έχει κανένας καμία εμπιστοσύνη για τους δικούς του λόγους εντάξει; Στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας. Και γι αυτό και δεν ακολουθάνε. Τα ερωτήματα δεν πρέπει να πάνε στους εργαζόμενους, τα ερωτήματα πρέπει να μπαίνουνε μέσα εδώ σ' εμάς, εμείς είμαστε αυτοί που προσδιορίζουμε το μέλλον αυτής της Ομοσπονδίας. Και οι δυνατότητες αυτές της Ομοσπονδίας το ξέρουμε και το γνωρίζουμε είναι πάρα πολύ μεγάλες.

Οι πολιτικές έχουν αλλάξει συνάδελφοι. Τι εννοώ; Από την εποχή των μνημονίων μέχρι σήμερα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα γενικότερα το οποίο είχαμε το «ποτάμι», έφυγε το «ποτάμι», είχαμε την «Χρυσή αυγή» δυστυχώς έγινε κι αυτό το μόνρφωμα, έφυγε η «Χρυσή Αυγή», και να μην ξαναγυρίσει σε καμία των περιπτώσεων. Δεν είναι βέβαια στο χέρι της, στο χέρι των εργαζομένων είναι να μην γυρίσει η «Χρυσή αυγή» και οποιαδήποτε «Χρυσή Αυγή». Βλέπουμε τώρα καινούργια σχήματα ανά καιρούς, το ΠΑΣΟΚ έγινε ΚΙΝ.ΑΛ. όλο αυτό το πολιτικό σύστημα επαναπροσδιόρισε μ' έναν τρόπο την πολιτική συνέχεια των κομμάτων και του τόπου. Το μόνο πράγμα που δεν έχει αλλάξει σήμερα συνάδελφοι σε τίποτα είναι το Συνδικαλιστικό κίνημα. Το συνδικαλιστικό κίνημα ακόμα παραμένει με τα βαρίδια που είχε την εποχή εκείνη. Το συνδικαλιστικό κίνημα μας πήγε εκεί πέρα που μας πήγε με την μορφή που υπήρχε η πολιτική κατάσταση της χώρας μέχρι το 2009. Η πολιτική κατάσταση, τα πολιτικά κόμματα και ο τρόπος που λειτουργούνε έχουν αλλάξει άρδην αν το 'χουμε καταλάβει. Εμείς δεν έχουμε προλάβει, εμείς δεν θέλαμε να αλλάξουμε

το Συνδικαλιστικό κίνημα στην λογική πάντοτε των συσχετισμών. Και σήμερα, καθόμαστε και συζητάμε και λέμε τι έχουν αλλάξει, τρέχουν τα πάντα γύρω μας, εξελίξεις μέσα στην, το είπε τώρα ο Γιώργος, εξελίξεις παντού, μέσα στην ΔΕΗ, στον ΔΕΔΔΗΕ, στον ΑΔΜΗΕ. Και δεν παίρνουμε χαμπάρι τι γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση. Ποια; Η ΓΕΝΟΠ, που παλαιότερα αν θυμόσαστε πολύ καλά με το σύστημα που υπήρχε το πολιτικό και το Συνδικαλιστικό που υπήρχε στην ενιαία, καθετοποιημένη Επιχείρηση δεν υπήρχε περίπτωση μία ΤΔΕ να μην έχει βαρυσήμαντο λόγο στα τεκτονόμενα της κάθε μίας περιοχής. Δεν υπήρχε περίπτωση η ΕΤΕ και η ΓΕΝΟΠ, ο Σπάρτακος να μην περνάει ο λόγος τους. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει κάποιος επάνω στην Πτολεμαΐδα, να πάει σ' έναν εργασιακό χώρο και να μην το ξέρει η Ομοσπονδία, η ΓΕΝΟΠ, η ΕΤΕ, ή να κόψουνε πίτα και να μην καλέσουνε την ΓΕΝΟΠ και να είμαστε σήμερα σαν αποδιοπομπαία τράγοι, να μην μας δίνουν σημασία, οι φτωχοί συγγενείς, και χειρότερα κι από φτωχούς συγγενείς. Απαξίωση τελείως.

Λοιπόν, στην λογική αυτή, εγώ χαίρομαι που μίλησε σήμερα ο γραμματέας για μία ενότητα. Βέβαιά δεν ξέρω τώρα πάλι γιατί την έχω ακούσει αυτή την λέξη, ξέρετε είναι μία λέξη η «ενότητα» που μπορεί να είναι και υποκειμενική, μπορεί να είναι και υποκριτική. Εάν πραγματικά αφήσουμε την υποκειμενικότητα των λέξεων και την υποκριτική απ' έξω από την όλη διαδικασία και σταματήσουμε ν' απολογούμαστε κατά κάποιον τρόπο στους κομματικούς μας πολιτικούς μας προϊσταμένους όπως θέλετε πείτε το, κι απολογούμαστε μόνο στους συναδέλφους, στις βάσεις των εργαζομένων εκεί πέρα που πραγματικά υπάρχουν τα προβλήματα κι εκεί πέρα που είναι ο δικός μας ο κόσμος, το δικό μας το όπλο, η αιχμή του δόρατος, οι εργαζόμενοι, για να τους δώσουμε ένα μάθημα, να τους δώσουμε τι πραγματικά πάει να πει Ομοσπονδία, τι πραγματικά πάει η ΓΕΝΟΠ, κι αν θέλουμε τι πραγματικά να κρατήσουμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε ν' αφήσουμε την υποκειμενικότητα και την υποκριτική απ' έξω και πραγματικά να ενωθούμε σε βασικά πραγματάκια που μπορούν να οδηγήσουνε, εγώ δεν θα έλεγα σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, δεν πάμε για την επανάσταση, έτσι είναι σήμερα οι δομές της παγκόσμιας κοινωνίας αλλά να βάλουμε το λιθαράκι μας και να μας υπολογίσουνε τουλάχιστον, που δεν μας υπολογίζει κανένας.

Όσο για τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ακούστε συνάδελφοι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι αντιπρόσωποι ή είναι εκπρόσωποι; Είναι αντιπροσωπεύω γιατί παλιότερα κάποιοι παίζανε με τις λέξεις σ' αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα και καλά κάνανε γιατί η κάθε μία λέξη έχει την δική της αξία και σημασία, είναι αντιπρόσωποι του εαυτού τους, πήγανε δηλαδή εκεί πέρα μόνοι τους και αντιπροσωπεύουνε τον εαυτό τους και μιλάνε για τον εαυτό τους ή είναι μέσα από μια διαδικασία εκλογών εκπρόσωποι, εκπροσωπεύω τον κόσμο που με ψήφισε και πρέπει να απολογούμαι σ' αυτό τον κόσμο και να τον ακούω και να ν' αποφασίζω σύμφωνα με τα δεδομένα που θέλει ο κόσμος, η Ομοσπονδία. Είναι αντιπρόσωποι συνάδελφοι, δεν είναι εκπρόσωποι εάν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα δεν τα ήξεραν, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που γίνονται εκεί πέρα, που γίνονται επάνω στο Δ.Σ. της ΔΕΗ άλλη απόφαση ο ένας, άλλη απόφαση ο άλλος. Λογικά, σήμερα αν ήταν εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά είναι αντιπρόσωποι του εαυτού τους θα έπρεπε να είναι σήμερα εδώ μέσα και να απολογηθούν στους εργαζόμενους σε κάθε ένα Δ.Σ. οι εκπρόσωποι, και χαίρομαι που βλέπω τον Κώστα τον Μασούρα

Δεύτερο αρχείο

... τι είναι πίσω από τα πράσινα άλογα, την πράσινη ενέργεια, κι όλα αυτά τα πράγματα έχουν εκπαιδεύσει τον κόσμο ότι αν σβήσουν οι καμινάδες και γυρίζουνε τα ανεμόπτερα, θα υπάρχει ένα καλύτερο περιβάλλον. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Ηλία, εδώ πέρα έχουν γεμίσει οι Γιαπωνέζοι, έγραφε προχθές ένα άρθρο θα ανοίξουν τα νερά γιατί δεν μπορούν να τα κρατήσουνε άλλο από τον σεισμό που είχε γίνει τα εργοστάσια τα

πυρηνικά κι αυτό δεν τους ενδιαφέρει, αυτή δεν είναι μόλυνση του περιβάλλοντος ή οτιδήποτε άλλο γίνεται επάνω στον πλανήτη, το θέμα είναι ότι έχουν εκπαιδεύσει όλη την κοινωνία μας, έχει περάσει ότι οι ανεμογεννήτριες θα σώσουν τον κόσμο και το ένα και το άλλο, εδώ πέρα δεν ξέρω τώρα αν έχετε ρωτήσει την κατανομή Γιώργο, πρόεδρε, για το άμεσο μέλλον, γιατί μιλάμε μέχρι το 2022, εγώ την έχω ρωτήσει εντάξει; 'Ημouνα προχθές επάνω στην κατανομή. Φεύγοντας το Αμύνταιο, η Καρδιά και ο Άγιος Δημήτριος αυτόματα στο σύστημα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ευστάθειας. Και δεν τα λέμε εμείς εδώ πέρα για να περνάμε την ώρα μας εντάξει; Από ανθρώπους μηχανικούς που είναι επάνω στην κατανομή. Το λοιπόν, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός πως θα αντισταθμιστούν αυτά τα mw που θα χαθούνε σ' ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύντομο, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κι ο Χατζηδάκης κι όλοι το γνωρίζουνε ότι δεν μπορεί το σύστημα μιας χώρας να το κρατήσουνε ούτε το 1 GW που θα θέλουν να φτιάξουν στην Πτολεμαΐδα επάνω τα φωτοβολταϊκά, ούτε τα προγράμματα των ανεμογεννητριών, που τρέχουν σε όλη την χώρα. Εάν δεν έχεις εργοστάσια βάσης και μέχρι το 2023 εάν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα για τουλάχιστον μου έλεγαν για 2000MW υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ευστάθειας του συστήματος.

Αυτά ήθελα σε γενικότερες γραμμές, ακούγοντας εδώ πέρα τον Γιώργο για την Εμπορία και για όλα αυτά τα πράγματα, όντως οι συνάδελφοι μιλάμε για τρεις διαφορετικές Εταιρείες. Κάτι είπε ο γραμματέας ο Αντώνης για τρεις διαφορετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όντως τα πράγματα απ' ότι φαίνεται γιατί τελείως διαφορετικά τρέχουνε προγράμματα μέσα στην ΔΕΗ και τελείως διαφορετικά μέσα στον ΑΔΜΗΕ, δεν ξέρω για τον ΔΕΔΔΗΕ, και με πολύ γρήγορο ρυθμό όλες αυτές τις αλλαγές. Δεν είναι όπως ήτανε παλιά που υπήρχαν οι Γενικές Δ/νσεις, έβγαινε μία κεντρική ιδέα και ξέραμε όλοι τι γίνεται. Σήμερα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, άλλες οι ανάγκες της κάθε μίας Εταιρείας, τελείως διαφορετικά τα συγκρουόμενα συμφέροντα αυτών των Εταιρειών, λοιπόν οπότε στην λογική του ότι κάτι μπορεί ν' αλλάξει μέσα στο Συνδικάτο εκτιμώ συνάδελφοι ότι θα ήταν προς την σωστή κατεύθυνση να δούμε και την αλλαγή του Συνδικαλιστικού κινήματος μέσα στην ΓΕΝΟΠ και κάτω από την ΓΕΝΟΠ. Κάθε μία Εταιρεία βλέπετε, έχει τα δικά της. Θα ήτανε σωστότερο κατά την κρίση μου, έτσι όπως το εκτιμώ εγώ και σοβαρότερο για το μέλλον της ΓΕΝΟΠ εφόσον επαναπροσδιορίζουμε κάποια πράγματα μέσα στην ΓΕΝΟΠ να γίνουνε και τρία Σωματεία στην κάθε μία Εταιρεία και να μην υπάρχει αυτό το μπάχαλο που υπάρχει σήμερα και στην ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ και στον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτά τα πραγματάκια για να μην ... ευχαριστώ πολύ.

Μάστορας: ζήτησα τον λόγο, πρώτος από τον Πρόεδρο, γιατί θέλω να τοποθετηθώ ως παράταξη και θα ήθελα να μου δώσετε τον χρόνο να πω αυτά που πρέπει να πω διότι έγινε μια μεγάλη κουβέντα και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα σήμερα εδώ. Και γι αυτά που έχω να πω θα πρέπει ν' ακούσετε ένα ηχητικό για να ξέρετε γιατί λέγονται, γιατί αν δεν ακούσετε το ηχητικό δεν θα καταλάβετε γιατί η παράταξη της ΔΑΚΕ βάζει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σήμερα στο πρώτο Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στο νέο χρόνο, στη νέα δεκαετία και μετά την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση. Δώστε μου λοιπόν τον χρόνο αγαπητοί συνάδελφοι να σας φορτώσω με τέσσερα λεπτά ενός ηχητικού ή τέλος πάντων μπορούμε να το σταματήσουμε και νωρίτερα αλλά πρέπει ν' ακούσετε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κι αυτό το κάνουμε όχι γιατί το βρήκαμε είναι δημόσια αναρτημένο. Έχει παιχτεί δημόσια και είναι και αναρτημένο, αυτή την στιγμή που σας μιλάω. Λοιπόν, («...» ηχητικό στο οποίο μιλάει ο πρόεδρος), ευχαριστώ για την υπομονή σας, κι έχω σαν παράταξη να σας πω τα ακόλουθα. Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη, είπε κάτι πριν ο φίλος μου ο Νίκος ο Χατζάρας στα αγγλικά και μ' άρεσε. Υπάρχει το before, υπάρχει το after, υπάρχει και το now, στην αγγλικήν.

Στο «before» λοιπόν δεν χρειάζεται να πάει κανείς είναι καταγεγραμμένα αλλά λεπτό προς λεπτό η πορεία του καθένα και η ιστορική του διαδρομή, οι θέσεις του, η σταθερότητά του, η αγωνιστικότητά του, ο καθείς μπορεί να κρίνει σύμφωνα μ' αυτά που μπορεί και αναγνώσκει στο παρελθόν. Το παρόν λοιπόν είναι εδώ, έτοιμο, αυτή την στιγμή είμαστε μαζεμένοι και όλοι κάνουν στην έναρξη αυτής της συνεδρίασης κουβέντα για ενότητα, υπάρχει λοιπόν και το «after» και για να πάμε στο «after» πρέπει να συμφωνήσουμε, το «after» σημαίνει το μετά, συνάδελφέ μου. Το «after» σημαίνει μετά. Και για να πάμε και στο μετά έτσι όπως φτάσαμε μέχρι το τώρα το «now» εις την αγγλική θα πρέπει να ισχύσουν προφανώς τουλάχιστον ορισμένα πράγματα τα οποία ο καθείς μας θα πρέπει να τα σέβεται. Τουλάχιστον! Προφανώς, την δυνατότητα αντέγκλησης, μαλώματος σε εισαγωγικά ή όχι προσωπικών απόψεων, πολιτικο - συνδικαλιστικών απόψεων, δημοκρατία έχουμε και βεβαίως είναι θεμιτό να υπάρχουν. Διότι, άμα συμφωνούσαμε όλοι μαζί ότι όλοι λέμε το ίδιο πράγμα αυτό κάποιοι φίλοι μας θα το έλεγαν φασισμό. Δεν μπορούν να συμφωνούν όλοι. Παιζει όμως μεγάλο ρόλο το πως τοποθετείται ο καθείς κι εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω την κριτική της παράταξης αλλά και την προσωπική μου κριτική στην οποία να σας δηλώσω εκ των προτέρων ότι με λυπεί ιδιαίτερα και με μεγάλο κόπο μπαίνω σ' αυτή την διαδικασία ότι ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ο φίλος μου παλιός Γιώργος Αδαμίδης, «υπερέβη τα εσκεμμένα» σε μία παραταξιάκη συγκέντρωση η οποία όμως ήταν ζωντανά στο Διαδίκτυο κι εγώ όντας άρρωστος με 38 πυρετό την έβλεπα κι αν δεν είχα πυρετό σας δηλώνω ότι θα έπαιρνα τ' αμάξι και θα πήγαινα εκεί, γιατί οι παρατάξεις, εμείς έχουμε συνηθίσει ο ένας με τον άλλο επικοινωνούμε, για το καλό των συναδέλφων.

Δεν μπορούσα όμως να πάω. Και για να μη νομίζετε ότι είμαστε και λίγο επιθετικοί άνθρωποι θα περιμέναμε τουλάχιστον μέχρι τώρα αν κάτι απ' αυτά είχε αλλάξει ή για να πιστέψω τους συναδέλφους μου, κι αυτό έγινε τυχαία από κάποιο συνάδελφο που ήταν υπέρ το δέον συναισθηματικός με την παράταξη θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει κατατεθεί από την σελίδα του facebook της ΑΡΚΕ/ΔΕΗ. Είναι ακόμα εκεί, από εκεί σας το έβαλα να παίξει. Αυτό καταδεικνύει κατά την άποψή μου κάτι.

Το να αναγνωρίζεις το λάθος σου σε κάνει έξυπνο. Το να ζητάς συγγνώμη γι αυτό σε κάνει γενναίο, ουδείς μπορεί ν' αμφισβητήσει την έξυπνάδα του προέδρου της ΓΕΝΟΠ και πρώτος απ' όλους εγώ. Διότι τίποτα τυχαίο δεν γίνεται και για να κάθεται σήμερα στην καρέκλα εκεί που κάθεται και για να κάνει όλη αυτή την ιστορία που έχει κάνει προφανώς έξυπνος είναι. Την γενναιότητά του μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς; Μέχρι στιγμής στους αγώνες που έχει δώσει ουδείς μπορεί να την αμφισβητήσει και πρώτος εγώ. Είναι όμως ζήτημα σήμερα αυτά τα δύο να τ' αποδείξει με την από δω και πέρα στάση του. Δεν μου άρεσε και δεν μας άρεσε καθόλου, μα καθόλου κι αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει ίσως απ' αυτή την διαδικασία που έχει γίνει μέχρι τώρα, η τοποθέτησή σου πρόεδρε μου όταν ξεκίνησες να λες ότι υπάρχει μία επίσκεψη στην περιοχή από τον Υπουργό με Κυβερνητικό κλιμάκιο και αν, κι εφόσον, και τ' άλλα που θ ακάνω εγώ και θα κάνω. Εσύ θεωρείς ότι έχει αλλάξει τίποτα στην συνεργασία σου με τον γραμματέα της ΓΕΝΟΠ στα απλά συμφωνηθέντα που έχουν πάρει μέχρι τώρα ότι άπαντες θα τουφεκίζονται όπως είπε κι ο Οργανωτικός Γραμματέας όταν πρόκειται να τα βάλουν μ' εμάς, έχει αλλάξει και σ' αναγκάζει να προβείς σ' αυτή την δήλωση δημόσια από το βήμα του Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ ότι αν δεν έρθετε εγώ θα πάω μόνος μου με όποιες δυνάμεις έχω. Ποιος σου είπε ότι εσύ μόνος σου μπορείς να είσαι οπουδήποτε θες; Καταρχάς είσαι υποχρεωμένος να είσαι παρέα με τον γραμματέα, αλλιώς δεν είσαι πρόεδρος, είσαι ο Γιώργος ο Αδαμίδης, όταν είσαι με τον γραμματέα είσαι Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ. Όταν δεν είσαι με τον γραμματέα είσαι ο Γιώργος ο Αδαμίδης, καθ' όλα άξιος άνθρωπος. Όμως αυτό γιατί αισθάνθηκες την ανάγκη να το σηκώσεις; Θεωρείς ότι δεν θα γίνει τουλάχιστον τα

πρέποντα (τίποτα λιγότερο τουλάχιστον λέει ο γραμματέας της ΔΑΚΕ από όσα έχουν από όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής), δεν θα συμβούν επάνω.

Δεύτερον, σου είπε κανείς ότι δεν συμφωνεί η παράταξη μια και κάνατε και προεδρείο ότι εάν και εφόσον δεν σας καλέσουν σαν ΓΕΝΟΠ. Ο νέος Δ/νων Σύμβουλος κύριος Στάσης η οποιοσδήποτε από τα στελέχη τέλος πάντων της Επιχείρησης στην περιοχή θα κάνουν συνάντηση. Αυτό εξυπακούεται εκ των ων ουκ άνευ εάν δεν καλεστεί η ΓΕΝΟΠ καμία συνάντηση δεν θα γίνει. Τα στελέχη της ΓΕΝΟΠ αμφέβαλε κανείς διότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να συμβεί; Έβαλε κάποιος, κάποια κουβέντα προσωπική με κάποιον ότι εμείς θα αμφισβητήσουμε την διαδικασία, εμείς η παράταξη της ΔΑΚΕ την οποία προφανώς θεωρείται ορισμένοι από εσάς άσχετοι, Δούρειο Ίππο του Συνδικάτου κι αυτή που τελικά δεν πήγε στην απεργία κι απέτυχε η απεργία. Τι λέτε ρε συνάδελφοι; Σοβαρά τώρα έτσι; Σοβαρά! Σ' εσένα πρόεδρε και στους συναδέλφους μιλάω, εάν στις συγκεντρώσεις σας ή στα αφηγήματά σας θεωρείτε ότι πρέπει να έχετε έναν δράκο ούτως ώστε να πετύχετε την αναγκαία συσπείρωση ή ενόψει του Εκλογικού Συνεδρίου που είναι μπροστά μας θεωρείτε ότι πρέπει να βγάλετε έναν δράκο απ' το ντουλάπι, το χρονοντούλαπο για να πετύχετε οποιαδήποτε συσπείρωση καλά το κάνατε, δικό σας πρόβλημα είναι, όταν όμως δεν αφορά την παράταξη της ΔΑΚΕ. Όταν λοιπόν θα μιλάτε για την παράταξη της ΔΑΚΕ, η ΔΑΚΕ θα απαντά και σεβόμενοι, σας μιλάω ειλικρινέστατα, σεβόμενοι την δυσκολία της περιστάσεως στην οποία βρίσκεται αυτή την στιγμή η Ομοσπονδία και η Διοίκηση της ΔΕΗ και η Επιχείρησή μας και μάλιστα κρίνοντας ότι πρέπει να υπερβούμε έστω κι αυτήν την αστοχία θεσμική αλλά θα πρέπει να την υπερβούμε με μία υποχρέωση, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την Ομοσπονδία και αυτό που οι συνάδελφοι μας έστειλαν εδώ μέσα να υπηρετήσουμε και δεν θα κάνουμε το χατίρι κανενός αν νομίζετε ότι θ' αποχωρήσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ λοιπόν θα γίνουν οι μάχες. Εδώ θα συμφωνήσουμε αν θέλετε να την πάμε παρέα ή αν δεν θέλετε να την πάμε παρέα ο καθένας λοιπόν θα σηκώσει το βάρος που του αναλογεί, αυτήν την απόφαση θα την πάρετε εσείς που αμφισβητήσατε την δική μας δυνατότητα συμμετοχής στον αγώνα.

Εδώ λοιπόν είναι το βήμα, να σας ακούσουμε και να μας πείτε αν νομίζετε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να καθόμαστε στο ίδιο έδρανο, να παίρνουμε μαζί αποφάσεις, να τις υπηρετούμε μαζί και να πετυχαίνουμε ή να αποτυγχάνουμε συνήθως γιατί οι μάχες όλες κερδοφόρες δεν είναι, στα αποτελέσματα αυτής. Και μετά να κάνουμε την κριτική γιατί στις δικές μας συγκεντρώσεις αγαπητοί συνάδελφοι, η κριτική γίνεται ως εξής. Η αντιπαλότητά μας η συνδικαλιστικοπολιτική έγκειται στην άμυλα που υπάρχει αναμεσά μας και στον διαγωνισμό ποιος θα γίνει καλύτερος. Κι αν παραδείγματος χάριν λέει ο Μάστορας α' μία μέρα απεργίας, εμείς μπορεί να πούμε δύο; Όχι! Αυτό θα ήταν υπερφίαλο. Αλλά, ανάμεσα στο ποιος πρέπει να υπηρετήσει κατά την άποψη του καλύτερα τα συμφέροντα των εργαζομένων μας κάνει καλύτερους, έτσι βλέπουμε εμείς τις συγκεντρώσεις μας. Έτσι κάνουμε κριτική, κριτική προφανώς θα υπάρξει, των παρατάξεων αλλά το να κατηγορούμε κάποια παράταξη ότι δεν μπήκε στον αγώνα κι ότι τα στελέχη της είναι άσχετα κι ότι είναι «Δούρειος Ίππος» της διαδικασίας νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα κόκκινης γραμμής και κάποια στιγμή σήμερα και τώρα θα το θέλαμε να φανεί ο πρόεδρος αντάξιος και των δύο επιχειρημάτων και της εξυπνάδας και της γενναιότητας και να βάλει το τέλος αυτής της διαδικασίας και την αρχή μιας άλλης. Εμείς είμαστε εδώ αγαπητοί συνάδελφοι και περιμένουμε.

Τώρα, να κλείσω αυτόν τον τομέα και να πω δυο κουβέντες για τα μελλούμενα τα σημερινά. Προφανώς και η επίσκεψη Υπουργού σας είπανε δεν θα περάσει από το ΦΕΚ. Αυτό θα πρέπει να γίνει εφόσον μάθουμε το πρόγραμμά του ο υποφαινόμενος, ο ομιλών γνωρίζοντας ότι μπορεί να έχει μία φιλική σχέση με κάποιους απομακρυσμένους τους γύρω-γύρω της σημερινής κυβερνήσεως δεν ξέρει το πρόγραμμα του Υπουργού. Υπήρξε

πληροφορία του Δήμου Εορδαίας ότι μπορεί να είναι μόνο μια μέρα, Παρασκευή. Υπήρξε πληροφορία μετά ξανά κι άλλη ότι θα είναι Παρασκευή και Σάββατο, δεν ξέρουμε ακριβώς τις ώρες, το μόνο που ξέρουμε είναι, στην συγκέντρωση που κάναμε μετά από απαίτηση των Συνδικάτων της περιοχής με τον Περιφερειάρχη ότι θα ῥθει στην Περιφέρεια όπου εκεί θα γίνει προφανώς μια ημερίδα, μια συνάντηση με τους άλλους φορείς, γιατί μαζί θα τον συνοδεύουν υποτίθεται τραπεζίτες και τι άλλο μας είπε ο Περιφερειάρχης. Προφανώς, θα τον περιμένουμε κάπου εκεί εφόσον, άμα βγει το πρόγραμμα και είναι έτσι, μάλλον θα είμαστε εκεί.

Και ο «Σπάρτακος» μιας και τυγχάνει να έχω και την τιμή να υπηρετώ τον «Σπάρτακο» από την θέση του γραμματέα χθες εξέδωσε ένα Δελτίο Τύπου ξανά σήμερα έκανα δηλώσεις, ότι αυτό θα πρέπει να συγκλονίσει όλο τον κόσμο, το είπαμε και προχθές στους δημάρχους και τον Περιφερειάρχη. Με τα προβλήματα που αυτοί ανέλυσαν στο τι θα πάθει η περιοχή και η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη προφανώς για τους συναδέλφους που με ακούνε μπροστά στα δικά μας προβλήματα είναι, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και για να το χαλαρώσω λίγο πηγαίνοντας και στα θετικά π.χ. του Νομοσχεδίου που χρησιμοποίησε την έκφραση ο Λευτέρης ο Αδάμ αλλά κανείς δεν άκουσε παρακάτω τι είπε, αλλά μείναμε σ' αυτήν γιατί θέλαμε να κάνουμε κάποιου είδους κριτική τέλος πάντων, το Συνδικάτο έχει φροντίσει όσο μπορούσε καλύτερα για τους συναδέλφους και συνεχίζουμε και να το λέμε, συνηθίζουμε να το λέμε στις συγκεντρώσεις μας ότι οι ΔΕΗτζίδες δεν θα πάθουν τίποτα, δεν θα πάθουν τέλος πάντων πολλά. Φοβόμαστε το τι θα πάθει η τοπική κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες μάλλον, το λέγαμε παιδιά αυτό συχνά. Σ' αυτήν λοιπόν την λογική προφανώς και ο νυν Υπουργός Ενέργειας δεν θα περάσει ατουφέκιστος. Προφανώς! Το ζήτημα είναι να δούμε τι μέγεθος τουφεκιάς θα του ρίξουμε. Γιατί είπαμε άμα είμαστε εμείς κι εμείς θα γίνει αυτό που θα γίνει, αν είμαστε εμείς και οι άλλοι θα δοθεί ένα άλλο μήνυμα. Αυτά τα έχουμε συμφωνήσει ως περιοχή εμείς εκεί πάνω, ως Συνδικάτα στην συνάντηση που κάναμε και με τους δημάρχους και με τους Περιφερειάρχες.

Προς πληροφόρηση του Σώματος, ο ΑΗΣ Αμυνταίου θα κλείσει τον Απρίλιο, μας το είπε σήμερα το πρωί, με την άδειά σου πρόεδρε να το κοινοποιήσω, ο κύριος Μετικάνης στον οποίο πήγαμε και κάναμε μία παράσταση σαν Συνδικάτο. Σήμερα το πρωί. Απρίλιο, κι όταν του είπε ο πρόεδρος ότι Σεπτέμβριο μας είπατε θα κλείσει, ο κύριος Γενικός είπε ότι εμείς έχουμε στείλει υπηρεσιακά χαρτί στην ΡΑΕ και ζητούμε την απόσυρση του ΑΗΣ Αμυνταίου και του Ορυχείου Αμυνταίου, μας είπε τέλη Απριλίου. Συνεπώς, αν ο κύριος Στάσης είπε για τον Σεπτέμβριο, παρεξηγήθηκαν τα λόγια του, λόγια του Μετικάνη λέω τώρα, γιατί εννοούσε η τηλεθέρμανση θα είναι τότε τον Σεπτέμβριο, κι εγώ του είπα έλα πάνω και πέστα τότε, κι ενημέρωνε να μας τα ξαναπεί.

Και για να πάω και στο άλλο, όταν ήρθε στο τραπέζι να μας χαιρετήσει, στην απαράδεκτη εκδήλωση που έκανε για κοπή πίτας, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και δεν αλλάζω ούτε σίγμα σ' αυτά που έχεις πει σήμερα εδώ πέρα, διότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα όπως είπες να το πω πως; Ο λαϊκισμός; Να το πω και λαϊκισμός ή η τρομοκρατίας της αριστεράς; Να πω μια δική μου έκφραση; Κι εσείς πείτε ότι θέλετε, στους μη κυβερνόντες, εμένα πέρυσι η μάνα μου ήταν υπερήφανη γιατί με είδε εκεί στο μουσείο και να με κάνει ξενάγηση και φέτος μου λέει παιδί μου που σε πήγαν αυτοί κει πέρα σ' έναν χώρο κει μέσα, ούτε μια καρέκλα να κάτσετε δεν έχει; Και είχα σκεφτεί πραγματικά και το συζήτησα με τον πρόεδρο του Σπάρτακου, τον Μόσχο, να πάρω μία πίτα δικιά μας από τον Κακλίδη και να φαίνεται και η Κοζάνη – Κακλίδης και να του την δώσω να μας την κόψει να μας ταΐσει, μην πάθουμε και καμιά νίλα και μας γράψει η εφημερίδα ότι φάγαμε την πίτα της ΔΕΗ. Ναι σ' αυτό δεν θ' αλλάξω ούτε κουβέντα για όσα είπες. Και τα εννοώ.

Μαζεύοντας λοιπόν, κι ευχαριστώ για την υπομονή σας σήμερα είναι 4 Φεβρουαρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, μία μάχη που δίνει το ανθρώπινο είδος προς επιβίωση και θα μπορούσα να την χρησιμοποιήσω μεταφορικά και να την φέρω σ' αυτή την αίθουσα, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε την μάχη κατά των όγκων του καρκίνου και απ' αυτή την μάχη αισιοδοξώ στο Συνδικάτο εννοώ έτσι; Και ξέρετε την μεταφορά που θέλω να βάλω και σ' αυτή την μάχη αισιοδοξώ ότι θα είμαστε εμείς οι νικητές. Σας ευχαριστώ.

Χατζάρας: καταρχάς χρόνια πολλά σε όλους, εύχομαι προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και καλή δύναμη και καλούς αγώνες να έχουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, από την επόμενη μέρα των εκλογών, είπαμε ότι κάθε καινούργια κυβέρνηση η οποία εκλέγεται μέσα από μια λαϊκή ετυμηγορία της δίνουμε μία πίστωση χρόνου και της δίνουμε την δυνατότητα να κάνει τον πραγματικό της λόγο και τις προγραμματικές της από εκεί και πέρα εξαγγελίες. Μετά την πίστωση χρόνου που δώσαμε και μετά από ένα χρονικό διάστημα, ακούσαμε από επίσημα χείλη κυβερνητικού παράγοντα και ιδιαίτερα του Υπουργού Ενέργειας του κυρίου Χατζηδάκη, να μιλάει και να λέει ότι έχει παραλάβει μία υπερχρεωμένη Εταιρεία της τάξης των 900 εκατομμυρίων. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια τα οποία έλεγε και σαν πρώτο μέλημά του και πρώτο πόνημά του στα λόγια του ήταν ότι πρέπει οπωσδήποτε οι εργαζόμενοι να βάλουνε πλάτη για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την διαδικασία της υπερχρεωμένης αυτής Εταιρείας. Το ακούσαμε κι αυτό, ακούσαμε κι άλλα πράγματα, παράλληλα εκείνη την χρονική στιγμή μπήκε και σε μια διαδικασία γιατί απ' ότι φάνηκε εκ των υστέρων ήταν μία πρόταση με υποβολέα από τα ιδιωτικά συμφέροντα για μία αύξηση η οποία σε πρώτη φάση φαινόταν ότι θα ληφθεί ένα μέρος από το ΕΤΜΕΑΡ, και είδαμε όταν το πράγμα βγήκε στον αέρα και πέρασε ένα χρονικό διάστημα ήταν της τάξης του 17,5% όπου ακουμπούσε τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά.

Με το «καλημέρα» πάλι προσπάθησε να εμφανίσει ότι στην ΔΕΗ υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά στο θέμα της μονιμότητας αλλά δυστυχώς κι αυτό έπεσε στο κενό. Γιατί την πάτησε κυριολεκτικά γιατί στις 14 Φλεβάρη του 2012 του Αγίου Βαλεντίνου ο Νόμος άλλαξε κι από Σύμβαση ορισμένου χρόνου την κάνανε αορίστου χρόνου, κι ως δια μαγείας μετά από τρεις μήνες έχουμε λοιπόν τον ορκωτό ελεγκτή να βγαίνει και να λέει ότι η Εταιρεία, η συγκεκριμένα, σταματάει να έχει από κει και πέρα εκείνο το πρόβλημα της υπερχρεωμένης Εταιρείας και ότι από εδώ και στο εξής πηγαίνει καλά. Κι αφού πηγαίνει καλά λοιπόν αυτή η Εταιρεία κοιτάζουμε να δούμε τι θα κάνουμε και με τα στελέχη της. Και ως δια μαγείας πάλι σε μια Γενική Συνέλευση των μετόχων έχουμε αυξήσεις από 55 χιλιάδες του γενικού Δ/ντή που ήτανε ετήσια στα 150.000 είτε αυτός λέγεται Γενικός Δ/ντής με την δυνατότητα της κάρτας και του αυτοκινήτου και παράλληλα να μπορεί να είναι και σε Συμβούλια όπου το ταβάνι θα φτάνει μέχρι τα 23.000. 150, κάρτα, αυτοκίνητο και 23.000 αν είναι σε επιτροπές όλο τον χρόνο, μπορεί να πάρει.

Το αντίστοιχο έχουμε τώρα για τους Δ/ντές. Δεν φτάνει μόνο αυτό, πάμε τώρα και σε μία άλλη κατάσταση. Πρέπει να προχωρήσουμε και προς τα κάτω κι αυτό βέβαια του το επιτρέπει ο Νόμος ο οποίος ψηφίστηκε όταν εμείς κάναμε απεργία, που ήταν το ποσοστό εκείνο το λίγο με τα 161 και τα 28 τη δεύτερη μέρα κι εκείνα τα ποσοστά απεργίας τα οποία υπήρχαν στην ΔΕΗ, που δυστυχώς κι εδώ αναλαμβάνω πρώτος και καλύτερος τις ευθύνες, σαν μέλος και στέλεχος της Ομοσπονδίας γιατί ήταν αυτά τα ποσοστά. Γιατί εδώ αυτό, με τα ποσοστά παρεμπιπτόντως αφορά όλους μας. Αφορά όλους μας. Βάζω πρώτος τον εαυτό μου, δεν μπορεί σ' έναν ΔΕΔΔΗΕ με 6700 να απεργούν τόσοι. Δεν μπορεί σε μία ΔΕΗ να είμαστε τόσοι και να έχουμε μόνο συγκεκριμένα ποσοστά από συγκεκριμένους χώρους και ιδιαίτερα από τους χώρους παραγωγής.

Φεύγω τώρα από αυτό και συνεχίζω πάλι το δρομολόγιο της Εταιρείας όπου η Εταιρεία έχει μια Διοίκηση η οποία είναι διορισμένη από την μεριά της Κυβέρνησης. Άρα, είναι κυβερνητικός εντολέας και προχωρεί σ' αυτή την διαδικασία. Πως θα μπορέσω να φτιάξω καλύτερο το περιβάλλον το οποίο έχω; Πως θα μπορέσω να διαμορφώσω καλύτερα τις προοπτικές σε σχέση μ' εκείνους τους ανθρώπους που δεν έχω να βάλω. Αφού λοιπόν έχω φτιάξει, κι έχω φορμάρει κι έχω προμοτάρει μια διαδικασία του Νόμου κι έχω βάλει μια προβολή προς τα μπρος, μου δίνεται η δυνατότητα και μια Παρασκευή βράδυ χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα κι άκουσα το περιστατικό στην Μεγαλόπολη που κανείς δεν ήξερε και ιδιαίτερα ο Δ/ντής που το άκουσε, ότι το 65 θα κοπεί. Παράλληλα τι του δίνει δυνατότητα στο Νόμο; Ακούστηκε το όνομα Δράτσας, τυχαίνει να είναι πατριώτης μου, ικανός επιστήμονας, συνταξιούχος, 70% με τον Νόμο και θα πάει πάλι. Του δίνει την δυνατότητα να καθαρίσει το παιχνίδι όλο. Και τι κάνει; Διώχνει όλα τα στελέχη, με μαθηματική ακρίβεια που είναι προς τα 65 και είναι πάνω απ' τα 62 κι αρχίζει και προκηρύσσει θέσεις. Παράλληλα βλέπουμε και το άλλο, να φαίνεται και να υπάρχει.

Ποιο είναι το άλλο; Το άλλο είναι ότι βλέπουμε ότι από μία χοάνη στελεχών που προέρχεται απ' την TELLAS και ιδιαίτερα από ένα μαθηματικό επίπεδο να έρχεται κόσμος απ' έξω. Του δίνει την δυνατότητα ο Νόμος; Βεβαίως! Το 20% για τους Γενικούς Δ/ντές και (διακοπή έως 39,50) ο οποίος τι ήθελε να κάνει; ήθελε το τρέχον, δηλαδή αν είναι εγώ να πάρω εκατό ευρώ, αυτό να μου το δώσει σε μία πενταετία, 20,20,20,20,20. Κι αυτός ο κύριος όμως και οι υπόλοιποι να τσεπώσουν τα 150.000. ε, αυτό δεν είναι δικαιοσύνη.

Και κάτι άλλο, για να πάρει το στέλεχος τα 150 και τις αμοιβές και τα πολλά λεφτά θα πρέπει να κοιτάξει κι από κάτω εκείνους που παράγουν και βγάζουν την Επιχείρηση προς τα πάνω. Δεν είναι μόνο να πηγαίνει μονόπαντα. Αν έχουν την άποψη ότι μπορούν να οικονομήσουν εκείνοι και οι υπόλοιποι να είναι στον Καιάδα συγνώμη αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος και θα οδηγήσει την Επιχείρηση στο βάραθρο. Ευχαριστώ πολύ.

Μιχαλάτος: καταρχάς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε συνάδελφοι και φίλοι, ειρήνη πάνω απ' όλα σε όλη την επικράτεια, και μου φαίνεται ότι επήλθε η κανονικότητα στο Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ. Τι εννοώ κανονικότητα; Παιδιά να σας πω κάτι; Τα τέσσερα χρόνια που ήτανε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν εδώ καμιά τριανταριά που 3-4 εμάς που ήμασταν τότε ο Ζάχος ακόμη δεν ήτανε, δεν προλαβαίναμε, ψεύτες κλέφτες, τσογλάνια, ήρθατε εδώ να πάρετε εξουσία από εμάς που είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Κι έλεγα κι εγώ, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά; Τι έχουμε πάρει; Τα βασίλεια της Βαβυλώνας; Δεν προλαβαίναμε. Δεν προλαβαίναμε, και κάποτε μου είπε ο πρόεδρος με τον Νόμο Κατρούγκαλου, ότι ρε παιδιά εδώ ο Νόμος Κατρούγκαλου μας ευνοεί, φύγανε από δω καμιά τριανταριά γιατί είχαμε και στις διάφορες χώρες συμβούλια και πήγαμε εκεί και βλέπαμε ότι ο Νόμος Κατρούγκαλου μας δίνει συντάξεις 700€. Μας κόβει το εφάπαξ, δεν θα πάρει κανένας εφάπαξ, και πάω στον Βόλο εγώ και με περιμένει ένας εκεί και μου λέει, καλά δε ντρέπεσαι; Του λέω τι έγινε ρε αδελφέ; Δε ντρέπεσαι μου λέει; Που πήγες εκεί πέρα μ' αυτόν εκεί τον Υπουργό που έλεγες ότι είναι δικός σας, ότι είναι των εργατών και μας κάνει συντάξεις 700€; Και εφάπαξ μας τα κόβει; Και πήραμε αυτές τις συντάξεις εμείς και δεν βγήκε κανείς να πει παιδιά, αυτά που λέγαμε ήταν ψέματα. Απάνω στην λογική μας να πάρουμε τα βασίλεια πάλι εμείς, να μην τα αφήσουμε στους κατσαπλιάδες, να μην τα αφήσουμε σ' αυτούς που είναι ένοικοι, εμείς είμαστε οι κανονικοί εδώ, λέγαμε και κάποια πράγματα παραπάνω, αυτό το φαινόμενο είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα επήλθε η κανονικότητα.

Υπάρχει ένα κομμάτι κι εδώ οι συνάδελφοι αφήσανε ένα διάστημα να δώσουν ένα περιθώριο στην Κυβέρνηση, στον Μητσοτάκη και τώρα αρχίσανε κριτική. Στον Μητσοτάκη!

Δεν ξέραμε ποιος είναι ο Μητσοτάκης; Δεν μας είχε πει ο Μητσοτάκης ότι είναι ακραίος νεοφιλελεύθερος, έπρεπε να περιμένουμε τον Άδωνη να μας πει για τα σπίτια; Έπρεπε να περιμένουμε τον Μυταράκη να μας πει ότι θα κάνει φράχτες για να μην περνάει το νερό; Έπρεπε να περιμένουμε τον Βορίδη για διάφορα που είπε για τους αγρότες; Έπρεπε να περιμένουμε τον Υπουργό τον Βρούτση συνάδελφοι να μην δεχτεί την ΓΕΝΟΠ; Είναι πρακτικές του νεοφιλελευθερισμού. Ποιος είναι ο νεοφιλελευθερισμός; Ο νεοφιλελευθερισμός συνάδελφοι αυτός είναι. Κόβει κοινωνίες και φεύγει από μια διαδικασία το χρήμα από τον πολίτη και τον πάει στο κεφάλαιο. Προφανώς αυτοί που έχουνε πολλά χρήματα πάνε και τάσσονται εκεί πέρα. Εμείς που έχουμε λίγα χρήματα είμαστε με τους αγρότες και με τους εργάτες και με τα παιδιά που δεν έχουνε δουλειά. Τα μεροκάματα των 600 και 700 ευρώ θα τα δούμε μπροστά μας. Και θα τα έχουμε μπροστά μας για τα παιδιά μας. Κι οφείλουμε να παλέψουμε για να δούμε τον στόχο. Τι θέλουμε να κάνουμε, προς τα που θέλουμε να πάμε.

Κι επειδή θέλω να παίρνουμε θέση για όλα τα ζητήματα και πρέπει να παίρνουμε θέση μπήκε το ζήτημα του 60,62,65. Εγώ, άκουσα και τον Κώστα τον Βαρσάμη, γιατί όταν πήρε την θέση αυτή ο Παναγιωτάκης μας επιτεθήκανε τότε ότι κάντε απολύσεις, ιστορίες και τέτοια. Είχε μία προσέγγιση και ο Κώστας. Κι εγώ τότε μπήκα σ' αυτή την λογική της προσέγγισης αλλά μέσα μου ένοιωσα καλά ρε μ...α, όλα αυτά τα χρόνια εσύ δεν πάλευες για πιο λίγη εργασία; Οι κοινωνίες οι προγραμματισμένες και στην λογική δεν θέλουν να μειώσουν τα χρόνια και τις ώρες εργασίας για να μπορεί ο άνθρωπος να καταλαβαίνει και την ζωή του προφανώς. Προφανώς δεν πρέπει να έχουμε και βίαια εξέλιξη σ' αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά σαν άνθρωποι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να κάνουμε; Όλα αυτά τα χρόνια αυτό είχα στο μυαλό μου, γι αυτό πάλευα προφανώς, πάλευα για να έχω μειωμένο χρόνο δουλειάς. Γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει και χρόνο για την δουλειά του, για την ζωή του, για την οικογένειά του.

Πάμε τώρα στην απολιγνιτοποίηση, κατά την εκτίμησή μου συνάδελφοι δεν είναι θέμα ούτε του κάρβουνου ούτε τίποτα, εδώ είναι θέμα ότι η Κυβέρνηση αυτή είναι Κυβέρνηση μεταπρατών. Μπορεί και η προηγούμενη κυβέρνηση μέσα από κάποιες συνθήκες, κάποιες δημόσιες υπηρεσίες να τις έδωσε προς τα έξω, το αποδέχομαι εγώ. Δεν λέω ότι δεν έδωσε, προφανώς και έδωσε γιατί υπέγραψε μνημόνια και τέτοια. Κατά την εκτίμησή μου λοιπόν αυτή η Κυβέρνηση κάνει αυτή την δουλειά που έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πριν από μας. Άρα, πρέπει να τις καταγγείλουμε γι αυτό. Και τι κάνει; Κατά την εκτίμησή μου προχωράει σε πλήρη ξεπούλημα του ότι τουλάχιστον έχει απομείνει. Θα μου πείτε γιατί ακουγόταν κι αυτό εδώ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα 'χε προετοιμάσει κι αν δεν έφευγε απ' την εξουσία θα τα προετοίμαζε, θα τα είχε κάνει, θα τα είχε προχωρήσει. Είναι κι αυτό μια ιστορία που ... αλλά όπως είναι και μια ιστορία ότι αν είναι να πεθάνουμε όλοι ας πεθάνουμε αύριο. Να βγούμε όλοι να πέσουμε από πάνω και να τελειώσουμε. Και πάμε σε μια βίαιη απολιγνιτοποίηση και όχι μόνο βίαιη απολιγνιτοποίηση, πάμε σε βίαιη έλλειψη θέσεων εργασίας. Και πάμε σε μια βίαιη κατάργηση της υπηρεσίας και θέλω να κάνω εδώ ένα υποκειμενικό ερώτημα. Αν δεν υπήρχε Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη, τι θα λέγαμε για την ΔΕΗ; Τι λογικές θα είχαμε; Θα είχαμε λογικές ότι πρέπει η ΔΕΗ να τελειώσει; Να σβήσει; Να πουληθεί; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει κατά την εκτίμησή μου πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Τι λέμε για μια υπηρεσία καθοριστική; Για μία Εταιρεία καθοριστική στην οικονομία της Ελλάδας, ότι πρέπει να δοθεί; Άρα εδώ έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Εγώ δεν θέλω Εταιρεία που να σκέφτεται μέσα από μια διαδικασία το τι αξία μετοχική έχει. Εγώ, θέλω μια Εταιρεία που να είναι, ν' ακουμπάει στον λαό, που να επενδύει τα χρήματά της στο κοινωνικό σύνολο. Που να κερδίζει απ' την διεργασία αυτή ο λαός. Άλλη προσέγγιση έχω εγώ, άλλη προσέγγιση έχει.

Είναι ένα ζήτημα το πως θέλουμε την εταιρεία από τότε, αυτό πρέπει να το δούμε. Και μπροστά μας έχουμε καιρούς να τα δούμε.

Εδώ μπήκανε ζητήματα διάφορα π.χ. απ' τον φίλο τον Κυριάκο, κοιτάξτε να δείτε να μην κρυβόμαστε τώρα συνάδελφοι, κι άρχισαν και βγαίνουν κι αυτά τώρα. Σε συγκεντρώσεις που πηγαίνουμε φαίνεται ξεκάθαρα αυτό ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε διαφορετικές Εταιρείες. Είναι ένα ζήτημα που το Συνδικάτο πρέπει να πάρει θέση. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Κυριάκος εγώ το έχω ακούσει και σε άλλους χώρους. Εγώ το έχω ακούσει δηλαδή σε μια συγκέντρωση θυμάμαι στην Λάρισα ήτανε παραγωγή εκεί ένα παιδί, ήτανε το ΑΔΜΗΕ και ήτανε κι ένας το ΔΕΔΔΗΕ. Κι εκφράστηκε το παιδί απ' τον ΑΔΜΗΕ και λέει παιδιά είμαστε διαφορετική Εταιρεία. Κι αυτό θέλω να πάω σε τέτοια, ότι κάποια πράγματα από δω και πέρα συνάδελφοι και φίλοι, και κάποιοι σύντροφοι, δεν μπορούμε απλώς να έρθουμε να καταγράψουμε τα πράγματα και να λέμε έτσι είναι. Από δω και πέρα πρέπει να έχουμε προτάσεις. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τους εργαζόμενους.

Θα πω κάτι φίλε Σάκη. Εγώ δεν λέω, καλώς εμένα και κάποιους άλλους συντρόφους με στοχοποιούσατε τότε, με το Μακεδονικό. Καλώς! Πολύ καλά κάνατε γιατί είχαμε διαφορετική άποψη. Ευτυχώς όμως που το παιδί μου ήτανε μεγάλο και ήξερε γιατί με στοχοποιούσατε. Γιατί από κει πέρα βγαίνανε ανακοινώσεις που έλεγαν οι 11 πουλημένοι της ΔΕΗ και μας είχατε φωτογραφία και κάποιος μου έστειλε και απειλητικά μηνύματα. Κι εγώ δεν είπα τίποτα γιατί είμαστε τρεις, τέσσερεις και δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι εγώ που με στοχοποιούσατε τότε και μου έλεγε κάποιος μην ανέβεις Πτολεμαΐδα γιατί ήξερα ότι θα πάω Πτολεμαΐδα και θα 'χω τον φίλο μου τον Σάκη δίπλα μου και δεν θα με πειράξει κανένας. Αλλά κάποιοι με στοχοποιούσαν και λέγαν ο προδότης που πρόδωσε την Ελλάδα για το Σκοπιανό που αυτή η Κυβέρνηση μετά από ένα διάστημα ήρθε ν' αγκαλιάσει το Σκοπιανό ή ότανμίλαγα εγώ για το μεταναστευτικό εδώ πέρα κάποιοι λέγανε ότι είσαι με τους μετανάστες, ναι είμαι ακόμα και θα είμαι και με τους πρόσφυγες και με τους μετανάστες. Ότι κι αν γίνει στην Ελλάδα εγώ θα είμαι μ' αυτούς. Και μ' εμένα θα είμαι αλλά θα είμαι και μ' αυτούς.

Άρα λοιπόν καλό είναι να κάνουμε τις πολιτικές μας εδώ κουβέντες αλλά προφανώς να είμαστε μέχρι ενός ορίου και θα κλείσω μ' αυτό πρόεδρε και γραμματέα, οι καιροί είναι δύσκολοι από εδώ και πέρα. Πέρα από τον πολιτικό πόλεμο που θα έχουμε, όχι τον πολιτικό μεταξύ μας, πολιτικό πόλεμο που θα έχουμε για την Επιχείρηση πρέπει να δούμε το πως θα πάμε σε μια λογική να σηκώσουμε λίγο την διαδικασία των εργαζομένων. Εγώ πήγα σε κάποιες περιόδους, δεν θέλω να πω φίλε Σάκη τι είπε κάποιος εκεί, δεν μ' ενδιαφέρει. Εκεί πέρα λοιπόν υπήρχαν τρεις θέσεις κι από εμάς, εμείς ήμασταν λίγο μεσοβέζικοι βέβαια, άλλα έλεγα εγώ, άλλα έλεγε ο άλλος που ήταν από το ψηφοδέλτιο, ήταν απ' την ΕΣΚ ήταν κι απ' την ΔΑΚΕ. Το ζήτημα όμως ότι στο κοινό που φτάναμε εκεί πέρα δεν φτάναμε, ότι λέγαμε ότι πρέπει να πάμε σ' αυτή την διαδικασία και μπαίνανε ζητήματα άλλα, αν θα ... πρέπει να πάμε σ' αυτή την λογική γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Μπορεί να έχουμε Συνέδριο μπροστά μας αλλά ουέ κι αλλοίμονο εδώ ο πρόεδρος με το Σάκη είπανε τον μήνα Απρίλιο φεύγει το Αμύνταιο, εγώ κι αυτό το ήξερα, θα πάμε σ' ένα Συνέδριο και δεν θα ξέρουμε πως θα είμαστε και που θα πάμε. Άρα μπορεί με τις διαφορετικές μας θέσεις, με τις διαφορετικότητές μας όλα αυτά να βρούμε το τι μπορούμε να μαζέψουμε και τι μπορούμε να ενώσουμε, και να πάμε μέχρι εκεί όπου μπορούμε να πάμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ.

Μασούρας: λοιπόν, να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά να έχουμε, εντάξει δεν θέλω να μπω τώρα στην αντιπαράθεση, θα μπορούσα να μπω γιατί τι χημικά και τι ξύλο έπεφτε τότε ούτε θετικό είναι για εμάς θεωρώ τους εργαζόμενους ο Νόμος Κατρούγκαλου, ούτε θα υπερασπιστώ τον καινούργιο Νόμο όποιος και να 'ναι. Θέλω να το

προσπεράσω αυτό. Παρότι μπορώ να μιλήσω και πολιτικά και μπορώ να μιλήσω και συνδικαλιστικά εγώ θέλω να πω τώρα τα προβλήματα σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ που υπάρχουν, θα ήθελα να πω ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι μία Εταιρεία η οποία καλώς ή κακώς όπως είναι σήμερα δομημένη εξαρτάται καθαρά από τη ΔΕΗ. Ο ΔΕΔΔΗΕ πραγματικά και δεν είναι κάτι που το λέω τώρα όλα τα χρόνια και το γράφω κιόλας, δεν έκανε επενδύσεις τα προηγούμενα χρόνια διότι ο κύριος μέτοχος δεν είχε χρήματα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Και μιλάω για τη ΔΕΗ.

Τώρα δεν χρειάζεται να γραφτεί στα πρακτικά πόσα είναι τα χρήματα που περιμέναμε απ' την ΔΕΗ ξέρουμε την οικονομική κατάσταση ποια ήταν της ΔΕΗ έτσι; Επομένως εμείς σαν ΔΕΔΔΗΕ βάλουμε πλάτη όλο το προηγούμενο διάστημα. Από το '16 και μετά πραγματικά βάζουμε πλάτη. Και πριν αλλά από το '16 και μετά άνοιξε πολύ το νούμερο. Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Έχει μία άδεια διαχείρισης δικτύου, έχει μια σταθερή απόδοση, καταλαβαίνω ότι τα χρήματα είναι πολλά που παίρνει η ΔΕΗ ως κύριος των παγίων αλλά πρέπει κάποιος να βάλει και τα λεφτά να εκσυγχρονιστεί ο ΔΕΔΔΗΕ, δεν μπορεί να μην πιάνει τους στόχους του ο ΔΕΔΔΗΕ. Δυστυχώς, πολλά χρόνια περάσανε, επενδύσεις δεν γίνονται, δεν γίνανε μείναμε πίσω δεν μπορούμε να ... γιατί κάθε χρόνο δυστυχώς, το μεγάλο αφεντικό για εμάς όπως και για τον ΑΔΜΗΕ είναι η ΡΑΕ. Μέσα απ' τους λογαριασμούς των πελατών εισπράττουμε εμείς τα χρήματα αυτά. Όταν δεν πιάνουμε τους στόχους μας είμαστε εκτεθειμένοι θα έρθει κάποιος άλλος και θα πάρει αυτός τον ρόλο αυτό. Το θέλουμε; Όχι! Αν δεν κάνεις καλά την δουλειά σου ως... την άδεια της διαχείρισης, είναι δεδομένο ότι θα την πάρουμε, να την έχουμε μόνιμα εμείς; Είναι δεδομένο; Πρέπει οπωσδήποτε ο ΔΕΔΔΗΕ να εκσυγχρονιστεί. Το πως θα εκσυγχρονιστεί, η Κυβέρνηση αυτή την στιγμή πήρε την απόφαση της μετοχοποίησης ως το 49%. Θα το δούμε πότε θα τρέξει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πάει για το δεύτερο εξάμηνο και βλέπουμε.

Ο Στάσης, ως ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει αυτή η κόντρα που είχαμε με Παναγιωτάκη, Χατζηαργυρίου το προηγούμενο διάστημα, είναι γνωστή αυτή η κόντρα, βλέπει ότι έχει πολλές υπεραξίες ο ΔΕΔΔΗΕ. Και καλά κάνει! Κι αυτό πρέπει ν' αναδείξει. Το ένα πράγμα είναι αυτό που περιγράψατε οι περισσότεροι σήμερα εδώ, τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας ειδικά στις περιοχές Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη απ' την άλλη όμως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι μέσα, θα γεμίσουμε γυαλιά; Και οι άλλοι στα γυαλιά επενδύουν. Στα ΑΠΕ! Αλλάξανε θέσεις συνάδελφοι που είναι πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή ξέρω γω ή όποια παράταξη είναι, ότι είναι κατά της καθαρής ενέργειας; Γιατί εδώ και χρόνια ακούμε υπέρ της καθαρής ενέργειας και το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέγανε. Τώρα τι άλλαξε δηλαδή;

Αυτό που πρέπει εμείς να καταλάβουμε ως εργαζόμενοι, είναι ότι πρέπει να εκσυγχρονιστούμε. Πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα την Εταιρεία. Όσο κρατάμε άμυνες χάνουμε τα πάντα. Δεν θα 'χουμε προτάσεις; Δεν θα έχουμε πρόταση τι θα γίνει την επόμενη μέρα; Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο κι εγώ αν ήμουνα πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας ή της Μεγαλόπολης είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνουμε και το εννοούμε και το κατανοούμε και είμαστε μαζί σε όλα αυτά. Πρόταση όμως σαν Συνδικάτο θα έχουμε; Είναι υπεραξία ο ΔΕΔΔΗΕ; Είναι! Πρέπει να πάρει λεφτά η ΔΕΗ από εκεί; Αν μπορεί να πάρει. Αν μπορεί να πιάσει τιμή. Εγώ, δεν είμαι υπέρ του ξεπουλήματος κανενός. Όπως ήμουν κατά και με την πώληση του ΑΔΜΗΕ όπως έγινε, έτσι είμαι και κατά της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ. Ποιος θα βάλει τα λεφτά σήμερα;

Οι ρευματοκλοπές. Κατηγορούμε τις ρευματοκλοπές και πριν και τώρα. Είναι ένα γεγονός; Μπορούμε να το αποκρύψουμε; Εάν αύριο ζητήσουνε για την απολεσθείσα ενέργεια να μπει και η Εταιρεία του ΔΕΔΔΗΕ, μέσα στο παιχνίδι αυτό τι θα πούμε; Ότι αφήσαμε αυτούς τους μετρητές, ότι δεν έχουμε κόσμο, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τον

έλεγχω, ότι οι εργολάβοι μας είναι αυτοί που είναι μ' αυτά τ' αποτελέσματα; Εργαζόμενοι είμαστε και θέλουμε να κρατήσουμε την θέση εργασίας. Το κύρος μας, να έχει κερδοφορία η Εταιρεία μας εφόσον αυτή την στιγμή είμαστε σε μια ανοιχτή αγορά.

Λοιπόν, για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ένα άλλο πρόβλημα αυτό που έχει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ προσπαθεί να βρει τρόπους να φύγει το μισθολογικό κόστος, το είπε κι ο Γιώργος προηγουμένως ο Μπίτζας, το είπαν κι άλλοι συνάδελφοι, αυτή είναι η πραγματικότητα, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να κρατήσει το προσωπικό του. Δυστυχώς, φεύγει έμπειρο προσωπικό. Άστοχο βέβαια που είπε ο Νίκος ο Χατζάρας για τον Δράτσα, ο Δράτσας έφυγε από μόνος του, δεν τον έδιωξε κανένας Νόμος όπως και πολλά στελέχη σαν τον Δράτσα άξια φύγαν από μόνον τους, επιλογή τους ήταν. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε ένα κίνητρο να τους κρατήσουμε. Κι επιλογή του ήταν να πάει να δουλέψει και σ' άλλη εταιρεία ή όπου θέλει ο καθένας. Δεν μπορεί να τον κρατήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ένα πρόβλημα στελέχωσης. Θεωρώ ότι σύμφωνα με τον Νόμο θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες να βγουν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ και να υπάρξει και μεταφορά συναδέλφων μας που θέλουν από την ΔΕΗ να έρθουν στον ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο ΔΕΔΔΗΕ είτε από νησιά, είτε από την Παραγωγή, βέβαια οι πιο πολλοί που θέλουμε εμείς είναι ηλεκτρολόγοι αλλά και Διοικητικό Προσωπικό και άλλες κατηγορίες που μπορούν να στελεχώσουν μονάδες δικές μας. Απ' το να μπαίνουν εργολάβοι μέσα είναι πολύ καλύτερα να ξεφορτωθεί ο Όμιλος κάποιο κόσμος, η μητρική να έρθει σ' εμάς, το μισθολογικό κόστος. Γιατί αργούμε σ' αυτό; Και νομίζω το Συνδικάτο θα πρέπει να το τρέξει, να το πιέσει κιόλας.

Τα νησιά, γίνονται διασυνδέσεις, γιατί να μην έχουν στα νησιά να πάνε δίπλα στον ΔΕΔΔΗΕ; Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις και για την ΔΕΗ και για τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ χρειάζεται προσλήψεις. Χρειάζεται ανανέωση του προσωπικού του, είναι πασιφανές, το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί ο εναερίτης εφόσον βγαίνουν σε μονάδες και ακούν συνδικαλιστικά στελέχη να λέμε ότι είναι μέσος όρος 52 ετών και να ανεβαίνουν στην κολώνα. Θέλεις ανανέωση του προσωπικού σου. Αν θα μπει σε νέες τεχνολογίες, τι θα πεις δεν θέλω νέο προσωπικό; Πως θα υποστηρίξω τις νέες τεχνολογίες; Όταν ανοίγονται πεδία, μην μένουμε στην λογική εμείς αυτό το Δίκτυο είχαμε, αυτή την δουλειά κάναμε, εκεί θα μείνουμε. Ζητάει η αγορά καινούργια πράγματα, μπαίνουν καινούργια τιμολόγια, μπαίνουν αιχμές, μπαίνουν καινούργια πράγματα, πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί και ν' αποδώσουμε σύμφωνα μ' αυτά που μας ζητάει η ΡΑΕ. Καλώς ή κακώς!

Δεν παίζουμε το παιχνίδι όπως το είχαμε μονοπώλιο. Είμαστε σε μία άλλη φάση της αγοράς. Όπως άνοιξε κι ο ΑΔΜΗΕ, έκανε θυγατρικές, ανοίχτηκε, έτσι θα έρθει κι η σειρά του ΔΕΔΔΗΕ. Θα είναι η τηλεμέτρηση; Θα είναι η ηλεκτροκίνηση; Θα είναι ότι έρθει από εδώ και πέρα, δεν μπορώ δεν είμαι τόσο ειδήμων, ότι έρθει και μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΔΕΗ τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να τα εκμεταλλευτεί. Όπου μπορεί να φέρει χρήμα το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ η ΔΕΗ θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί, για να βρει κεφάλαια και να στηρίξει τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να στηρίξει και τις δικές της επενδύσεις. Δεδομένα είναι τα πράγματα, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, εκτός και αν δεν θέλουμε να πούμε την πραγματικότητα και μας αρέσει να λέμε τα ίδια και τα ίδια, άντε καλά κάναμε ένα Δ.Σ. και φύγαμε.

Τώρα, δεν θέλω να πω διχαστικά πράγματα, δεν μ' ενδιαφέρει κιόλας, αυτή την στιγμή. Θέση θεωρώ, από εμάς, από την Ομοσπονδία θα είναι πρώτον να δούμε τι θα κάνουμε με τις προμήθειες. Δεν είναι τυχαίο οι προμήθειες όταν δεν έχουμε στύλους. Δεν το ξέραμε ότι δεν γίνεται συντήρηση τόσα χρόνια στους ξύλινους στύλους δεν το γνωρίζαμε; Κακώς άμα δεν το γνωρίζαμε. Ότι έχουμε μια δυσκολία είμαστε σε ολιγοπώλια είτε στους ξυλάδες είτε στους εμποτιστές δεν το γνωρίζαμε; Πίσω κάναμε τόσους διαγωνισμούς, γιατί δεν δικαιολογούταν αυτή η αύξηση. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε με το

θέμα των προμηθειών. Δεν μπορεί να πληρώνω και να βάζω σκαρταδούρα επάνω στο Δικτυό μου. Δυστυχώς, αυτό, με τον τρόπο που δουλεύαμε έτσι γίνεται. Εάν θέλουμε να δουλέψουμε είτε η ΔΕΗ, γιατί είναι σε ανταγωνιστικό περιβάλλον η ΔΕΗ, είτε ο ΔΕΔΔΗΕ, απ' την δική του θέση θα πρέπει ο ένας να υποστηρίζει τον άλλο. Κι όχι δύο διαφορετικά μαγαζιά, κι όχι η ΔΕΗ να πνίγει τον ΔΕΔΔΗΕ. Δεν γίνεται αυτό. Γι αυτό συνάδελφε πρόεδρε δεν είναι εύκολο αν δεν αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας, όλοι μας, δεν μπορεί θα φτάσουμε σ' ένα σημείο ο καθένας θα κοιτάει τα συμφέροντά του. Το δε μιλάνε οι συνάδελφοι του ΔΕΔΔΗΕ, το δε μιλάνε είναι γιατί δεν συμμετέχουν, αν θέλουμε να συμμετέχουν θα πρέπει να τους ακούμε. Να τους ακούμε, το 6535 που δεν δόθηκε μία λύση που δεν θα έπρεπε η Ομοσπονδία εκεί να το κλείσει, στο τροφείο ότι εμείς άμα θέλεις και την επόμενη φορά θα σου καταθέσω, τι περικοπές έχουμε κάνει σε υπερωρίες, στις βάρδιες κι ένα σωρό όλα αυτά είναι παράπονα των εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ.

Επομένως, να μην γυρνάμε πίσω όμως να κοιτάμε το μπροστά. Το μπροστά είναι να μπορέσουμε ν' ακουμπήσουμε και λίγο στα προβλήματα του ΔΕΔΔΗΕ. Δεν ακουμπήσαμε στο προηγούμενο διάστημα στα προβλήματα του ΔΕΔΔΗΕ. Τα συζητάγαμε, τα αναφέραμε αλλά δεν μπορέσαμε να δώσουμε λύσεις. Θεωρώ ή πρώτη λύση είναι τα ΥΒΑΕ το ξέρουμε το είπες κι εσύ, κάποιος συνάδελφος το είπε, το γνωρίζεις Γιώργο κι εσύ έτσι κι αλλιώς, τα γνωρίζεις τα θέματα δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζεις είναι προμήθειες, είναι προσλήψεις και ν' ανοίξει η μεταφορά του προσωπικού από την ΔΕΗ όπου έχει ανάγκη ο ΔΕΔΔΗΕ να καλυφθούν με συναδέλφους. Όπου μπορεί κι η ΔΕΗ να δώσει βέβαια, να φύγουν συνάδελφοι από την ΔΕΗ να έρθουν σ' εμάς. Θεωρώ ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει χώρο να καλύψει κάποιες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ.

Καλαϊτζόπουλος: πράγματι, ευχαριστώ τον Γιώργο τον Γκαραβέλλα που θέλει να το κάνει συγκεκριμένο, τώρα συνάδελφοι πράγματι είναι σαν μέλος του Δ.Σ. θα είναι το τελευταίο στο επόμενο θα παραιτηθώ για λόγους πολιτικούς και παραταξιακούς, όχι συνάδελφοι, λόγω ότι βγαίνω σε σύνταξη. Και ήθελα να πω το ότι... κι επειδή συνάδελφοι είμαι αρκετά χρόνια στην Ομοσπονδία και έχω ζήσει όλες τις καταστάσεις από τότε δηλαδή που ήμασταν κραταιά Ομοσπονδία με παρέμβαση δηλαδή από πολύ παλιά. Θα σας αφήσω σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, σε μια χειρότερη κατάσταση, βέβαια όσο δεν ακούτε ας πούμε σήμερα κατέθεσε ο Κουτσούμπας ερώτηση για τα εργασιακά. Είναι ένα θέμα ότι ενώ στον ΟΤΕ είναι σε απεργία οι εργαζόμενοι στην ΛΑΡΚΟ γίνεται χαμός, εμείς αλλού κοιτάζουμε. Άμα δεν πάμε όλοι μαζί να δώσουμε την μάχη για να δούμε, Α! Θωμά, να μην ξεχάσω, ευχαριστώ πολύ που είσαι με τους πρόσφυγες γιατί η δικιά μας η ράτσα, μην νομίζεις, δεν έχουμε 100 χρόνια στην Ελλάδα. Η δικιά μας η ράτσα, τώρα μιλάω πολιτικά, δεν έχουμε 100 χρόνια, άρα είμαστε κι εμείς μαζί με τους μετανάστες, με τους πρόσφυγες αλλά δεν είμαστε μ' αυτούς που είστε εσείς, που δημιουργούν μετανάστες και πρόσφυγες. Εντάξει;

Λοιπόν, κι έτσι, μ' αυτή την έννοια, αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να τονίσω το εξής, ποιοι μας καλούνε να πάμε, να τους δούμε, να τους επισκεφτούμε; Αυτοί που μας θέλουν κι αυτοί που μας έχουν ανάγκη. Άρα, όσοι δεν μας καλούν, δεν μας θέλουν και γι αυτό θα πρέπει να το επιβάλλουμε. Και γι αυτό δεν θα πρέπει να τους παρακαλάμε. Κι έδειξαν από χθες ακόμα απ' την τούρτα που εγώ δεν συμφωνώ, Γιώργο, να πηγαίνατε, δεν έγινε και τίποτα τώρα, σ' αυτό εδώ το πράγμα άμα μπορούμε εμείς και δεν μπορούμε και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε ούτε να πάμε αλλά είμαι σίγουρος ότι πρέπει να τους επιβάλλουμε. Το ότι άκουγα τις μεγάλες παρατάξεις που συζητάγαμε με βάση το παρελθόν. Έλεγε τώρα ο ένας το 1990, 2000εγώ άμα ξεκίναγα από το '95 που είμαι, κατά δώ κι έλεγα τι ψηφίζατε, τότε θα έπρεπε να μιλάω δυο ώρες.

Ξέρετε πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε εδώ άμα καθόμασταν και συζητάγαμε; Με βάση την εμπειρία μας για το τι μέλλον και τι Επιχείρηση θα θέλαμε. Και ακούστε να δείτε, «τον κ... σας να βαράτε» παιδιά άμα δεν αμφισβητήσετε το οικοδόμημα που φτιάξαν οι άλλοι, δηλαδή τι ΔΕΗ φτιάξαν οι άλλοι, άμα δεν το αμφισβητήσουμε στην βάση του δεν μπορείτε να λύσετε προβλήματα, και δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί δεν είναι ίδια η κατεύθυνσή σας. Είστε στην ίδια κατεύθυνση και πολεμάτε να βρείτε λύση απ' το αδιέξοδο που δημιουργείται. Είναι πολύ δύσκολο, αφήστε το. Μ' αυτή την έννοια λοιπόν συνάδελφοι κι επειδή τα ξέρετε τα έχουμε πει, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις, εμείς θα είμαστε αύριο στο Δημαρχείο, νομίζω θα είστε κι εσείς, αύριο 5 η ώρα που έχει σύσκεψη, καλεσμένοι, ποιοι είναι οι καλεσμένοι; Πάλι καλεσμένοι είστε εκεί. Όχι δεν θέλω, εμείς δεν θα είμαστε με την ΓΕΝΟΠ. Θα είμαστε με τον ΣΕΛ, θα είμαστε αύριο στο Δημαρχείο να στηρίζουμε εκεί την δική μας άποψη, θα είμαστε στον Υπουργό άμα μάθουμε το ότι τώρα έρχεται κρυφά, δυο φορές ξεφτίλας κι ας είναι και ΝεοΔημοκράτης, αγωνισταράς.

Λοιπόν, θα είμαστε κι εκεί στον Υπουργό, θα έχουμε το δικό μας μπλόκ, δεν σας εμπιστευόμαστε και πολύ μην στεναχωρίστε γι αυτό, και θα δώσουμε την μάχη όσο μπορούμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να τα επιβάλλουμε. Ευχαριστώ!

Παλούκας: Συνάδελφοι χρόνια πολλά κι από εμένα, καλή χρονιά προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους. Είναι θεμιτό σε ένα πολιτικοσυνδικαλιστικό όργανο όπως η ΓΕΝΟΠ που πολλοί βιάζονται να την κατηγορήσουν ότι στα χειρότερα μεταπολιτευτικά χρόνια είναι η μόνη Ομοσπονδία που στάθηκε όρθια με ότι αυτό σημαίνει, και είναι θεμιτό μέσα σε αυτό το πολιτικοσυνδικαλιστικό όργανο να ακούγονται θεμιτές απόψεις. Όπως στην αποστροφή του λόγου του στο κλείσιμο ο φίλος μου ο γραμματέας που είπε για την τελευταία βαλτωμένη πενταετία, όπως ο φίλος μου ο Ηλίας που είπε ότι εσείς είσαστε ίδιοι, είναι θεμιτές απόψεις. Δεν μπορεί να είναι όμως θεμιτή άποψη η θέση, αυτό που άκουσα από τον Πρόεδρο. Τι θα πει, δεν μπορεί η μεγαλύτερη Ομοσπονδία να δει τον Υπουργό; Και γιατί αγαπητέ μου πρόεδρε απορείς; Ξεχάσαμε από ποιους ήμασταν επιστρατευμένοι; Απ' αυτούς. Απ' αυτούς που ήρθαν αυτής της ματωμένης πενταετίας και μας έβγαλαν από την επιστράτευση. Είναι το ίδιο η μικρή ΔΕΗ με τα νερά μέσα; Είναι το ίδιο χωρίς τα νερά μέσα της Κυβέρνησης της ματωμένης πενταετίας; Έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο μ' αυτό που πάει να γίνει σήμερα και μ' αυτό που λένε κάθε μέρα οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι πρώτα απ' τον Πρωθυπουργό, μετά απ' τον Υπουργό, και μόλις προχθές στο κανάλι της Βουλής άκουσα τον Αραγώση, Γενικός Γραμματέας Φυσικού και Περιβάλλοντος και Υδάτων ο οποίος είπε ότι το '23 δεν θα υπάρχει καμία μονάδα εκτός από την 5^η η οποία είναι υπό κατασκευή. Και ακούω ανθρώπους δικούς μας να λένε «θα δούμε, θα προλάβουν, θα κάνουν, θα ράνουν...» και αντί να αφυπνίσουμε μια κοινωνία, την υπνωτίζουμε. Γι αυτό έχει ευθύνη βέβαια και η τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής, αν εξαιρέσω τον Παναγιώτη τον Πλακεντά.

Λοιπόν, και τι γίνεται; Τι παρακολουθούμε το βλέπω σήμερα και στο Δ.Σ.. μια ανησυχητική ησυχία. Όλοι περιμένουμε να δούμε τον διπλανό μας. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, τι θα κάνει ο Δήμαρχος της Κοζάνης. Τι θα κάνει ο Δήμαρχος των Σερβίων κ.ο.κ. κι ενώ ξέρουν όλοι ότι πρόκειται περί κλιματικής ενέργειας αυτό που πάει να γίνει στην Δυτική Μακεδονία αγαπητοί μου συνάδελφοι και εμείς που προερχόμαστε από την Δυτική Μακεδονία έχουμε ν' αντιμετωπίσουμε και τα του οίκου μας αλλά και την κοινωνία, γιατί αύριο η Δυτική Μακεδονία θα καταντήσει ένα απέραντο ΚΑΠΗ. Δηλαδή, νεκροταφείο. Και γιατί δεν κρατάμε και μία μονάδα λέω εγώ μια και εμείς που είμαστε όσοι είμαστε σαν εμένα άπιστοι την μία μονάδα να την κάνουμε αποτεφρωτήριο.

Συνάδελφοι, έχω δυο παιδιά το ένα είναι στην Γερμανία σε κέντρο ερευνών στην Ηλεκτρονική και του λένε οι Γερμανοί όσο θα υπάρχουμε εμείς θα υπάρξεις κι εσύ, κι ο άλλος τελειώνει φέτος. Κι εμείς αφού δεν έχουμε λύσει πρώτα τα ζητήματά μας πότε παίρνουμε τις συντάξεις όταν θα φύγουμε από δω γιατί δεν ξέρω όλοι φαντάζομαι ότι έχουμε και υποχρεώσεις, πάμε σ' έναν αγώνα χωρίς να έχουμε την κοινωνία δίπλα μας. Άντε να τα προσπεράσουμε τα δικά μας, θα δούμε τι θα κάνουμε με τα δικά μας. Μια κοινωνία ολόκληρη της Δυτικής Μακεδονίας γιατί κοιμάται; Είναι δυνατόν να λύσεις προβλήματα όταν κοιμάσαι ξύπνιος; Δεν έχουν ευθύνες όσοι ηγούνται; Της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί δεν μπορώ να πω για το Συνδικάτο μας, το Συνδικάτο μας έχει δώσει αγώνες και αγώνες. Ποιος ακολούθησε αγαπητέ μου πρόεδρε; Και κάποιοι που ήτανε στο συντονιστικό παλιότερα με τους Δημάρχους έχουν εξαφανιστεί κι αυτοί τώρα τελευταία μαθαίνω. Και τι θα κάνουμε; Που θα πάμε; Άρα στάση της κοινωνίας μας, ανησυχητική κι αυτή, δεν είμαστε προ των πυλών, στην καταστροφή. Είμαστε ήδη στην καταστροφή το '23 είναι άγριο.

Λοιπόν, να πάμε λίγο, κάτι ειπώθηκε για τον ΟΚΔΕ. Βεβαίως και ο ΟΚΔΕ χρειάζεται ανασυγκρότηση. Φαντάζομαι ότι έχουμε πολύ δύσκολα χρόνια μπροστά μας και ο ΟΚΔΕ θα είναι ίσως το αποκούμπι όλων των εργαζομένων. Εγώ δεν θα είμαι βέβαια εδώ αλλά θα είναι το αποκούμπι των εργαζομένων.

Όσο για τους εκπροσώπους των εργαζομένων που ειπώθηκε θέλετε να σας θυμίσω την παλιά ΣΑΝ επί Ρίζου και παλιότερα ήταν η θέση της παράταξής μας ακόμα από τότε, την έχουμε και σήμερα να είναι ανακλητή η θέση των συναδέλφων που πάνε στο Δ.Σ. της ΔΕΗ και δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ότι θέλει. Δεν είναι δεσποτάτο τους. Για να μην ανοίξουμε το θέμα των δεσποτάδων και παπάδων και ποιοι διοικούν το ελληνικό κράτος. Άρα δεν μπορεί να είναι δεσποτάδες. Μέσα από απόφαση του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ, του Συνεδρίου αυτό θα πρέπει ν' αλλάξει. Να είναι ανακλητοί. Τι θα πει δεν ρώτησες; Έλα τράβα στο εργοστάσιο να βάλεις μυαλό. Κι επειδή δεν έχουμε περιθώρια για χάσιμο χρόνου λέω να ξανακουβεντιάσουμε. Να καθίσουμε κάτω και να κουβεντιάσουμε. Να βάλουμε τις κόκκινες γραμμές μεταξύ μας, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Η Δυτική Μακεδονία πεθαίνει. Όπως βέβαια και η Μεγαλόπολη αλλά εκεί είναι ακόμη χειρότερα γιατί στην Δυτική Μακεδονία όταν σπέρνουμε τα χωράφια βγάζουν πέτρες, κάτω μπορεί να σπείρεις και να κάνεις και καμιά δίφορη καλλιέργεια. Πάνω δεν υπάρχει αυτό. Να είστε καλά σας εύχομαι καλή χρονιά.

Πιστεύος: Συνάδελφοι καλή χρονιά κι από εμένα, μια χρονιά που μας βρίσκει στην αφετηρία μιας καινούργιας δεκαετίας, μιας δεκαετίας που στο ξέφωτό της φέρνει πολλά δεινά για τον Όμιλο ΔΕΗ. Άκουσα με προσοχή και την εισήγηση του Προέδρου και του Γραμματέα και του Αντιπροέδρου που ήταν πάρα πολύ περιεκτικές. Άκουσα τοποθετήσεις από παρατάξεις, άκουσα όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων στην αίθουσα. Και πέραν από την πολιτική χροιά που υπήρξε εκατέρωθεν και καλώς υπήρξε από διάφορες αλληλοκατηγορίες θα πρέπει να ξέρουμε όλοι εδώ πέρα σ' αυτή την αίθουσα υπηρετούμε εργαζόμενους. Και λέγοντας υπηρετούμε εργαζόμενους, υπηρετούμε εργαζόμενους που σήμερα μπορεί να είναι 35 χρονών και στη ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ και στον ΔΕΔΔΗΕ και να έχουνε πολλά χρόνια μπροστά τους για εργασία. Και θα πρέπει να σκεφτούμε γι αυτούς τι θα κάνουμε. Δεν θα πρέπει να μείνουμε εδώ πέρα με άναρθρες κραυγές εκατέρωθεν να κατηγορεί ο ένας τον άλλο ν' αφήνει υπονοούμενα για συμμετοχή σε αγώνες ότι φώναζε καλύτερα όταν ήτανε στην αντιπολίτευση ο πολιτικός του φορέας, δεν φωνάζει τώρα που είναι στην Κυβέρνηση και το αντίστοιχο αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό από όλους μας, θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε και να δούμε κατάματα την αλήθεια.

Όλοι γνωρίζουμε που βρισκόμασταν και που είμαστε. Και υπάρχει ένα σενάριο στο που θα πάμε. Γι αυτό πέρα λοιπόν από την φιλολογία την πολλή ότι αν ήτανε καλή η μικρή ΔΕΗ, αν ήτανε καλή η μισή ΔΕΗ, αν ήτανε κακό το ξεπούλημα των μονάδων των ορυχείων, αν είναι εφιαλτικό το σενάριο που θα κλείσουν οι μονάδες θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, θα πρέπει να συζητήσουμε αληθινά μέτρα μεταξύ μας και να είμαστε και ρεαλιστές. Βλέποντας την πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα άνθρωπος που δεν είναι υπερασπιστής του λιγνίτη, δεν γίνεται αλλά θα πρέπει να δούμε και μία πραγματικότητα ότι ο λιγνίτης είναι τέταρτος σε συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας αυτή την στιγμή. Τουλάχιστον αυτό καταγράφηκε πριν δύο μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να καταγράφεται. Θα πρέπει να δούμε τους πελάτες που φεύγουν από την Εταιρεία και με όλα αυτά θα πρέπει να δούμε τα ακούσματα για τον ΔΕΔΔΗΕ. Έκανε μία πολύ ανάλυση εδώ πέρα στον χρόνο που μπορούσε ο εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα συγκεράσουμε, να τα δούμε, να τα συζητήσουμε με τον κόσμο μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Και να βάλουμε έναν στόχο. Δεν μπορεί να φτάνει να λέμε μόνο ότι είμαστε υπερασπιστές του λιγνίτη και είμαστε. Θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται παραπέρα, γιατί γνωρίζαμε ποιες μονάδες θα βγουν. Θα πρέπει λοιπόν να είναι απαίτηση του Συνδικάτου εδώ, αγαπητέ πρόεδρε ότι και η καινούργια μονάδα επάνω και δύο ακόμα αυτές που ζητούσαμε παλιά ότι θα μπορούν να είναι στο σύστημα σύμφωνα με το παλιό ΕΣΕΚ και μία της Μεγαλόπολης να έχουν βάθος χρόνου. Δεν φτάνει να μείνουμε στο τι λέει η Κυβέρνηση η σημερινή ότι το '23 θα κλείσουμε. Θα πρέπει να βρούμε μέσα από σχέδιο το πως θα στηριχτεί για να μην χαθούν όλες οι θέσεις εργασίας και να συνεχίσει αυτή η δραστηριότητα στο μέτρο που θα μπορεί να συνεχίσει, ποιοι θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια πέραν των εργαζομένων, θα είναι η Κυβέρνηση, θα είναι η ίδια η Εταιρεία, θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση από την Εταιρεία εδώ πέρα, γιατί η Εταιρεία θα κάνει τις επενδύσεις ούτως ώστε να έρθουν άλλες θέσεις σ' αυτή την δεκαετία αν η Εταιρεία θέλει να επενδύσει σε άλλες μορφές ενέργειας για να συνεχίσει να απασχοληθεί προσωπικό. Τέτοια πράγματα θα πρέπει να κάνουμε.

Τώρα, για τους Δήμους έχω ακούσει και για τις περιφέρειες κι όλα αυτά είναι γνωστό αυτό που γίνεται εδώ πέρα και χρόνια. Είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο μπορεί να είμαστε συνυφασμένοι στις κοινωνίες και να θέλουμε να μην δούμε στις κοινωνίες αυτές να έρθει, να επέλθει φτωχοποίηση κι ερημοποίηση και να θέλουμε να τις δούμε αναπτυγμένες αλλά είναι ένα κομμάτι που την πρωτοβουλία θα πάρουν αυτοί, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. Δεν θα τους υποδείξουμε εμείς τι θα κάνουνε. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι και ήδη δημιουργήθηκε μια Επιτροπή. Εμείς, έχουμε θέση γιατί είμαστε κάτοικοι και εργαζόμενοι σ' αυτές τις περιοχές και μας απασχολεί με την έννοια ότι μας απασχολεί ούτως ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα για να υπάρχει ανάπτυξη, για να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας, για τ' ανίψια μας, για οτιδήποτε άλλο, αλλά όλο αυτό θα πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι γιατί εμείς είμαστε ήδη σε μία Εταιρεία μέσα που θα πρέπει αυτή η Εταιρεία να κάνει επενδύσεις και να δώσει άλλη ώθηση, θα πρέπει δηλαδή να παραμείνουνε τα Κέντρα ενεργειακά και στην Δυτική Μακεδονία και στην Μεγαλόπολη ναι, βελτιωμένα προς την πραγματικότητα, να μην πάνε τόσο βίαια όσο πάνε τώρα, να πάνε αργότερα αλλά με προϋποθέσεις και με τέτοια.

Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ίσως και μελέτες και σχεδιασμός ούτως ώστε και σαν Συνδικάτο να μπορούμε να θέσουμε στην Εταιρεία τις θέσεις μας που θα είναι βιώσιμες στον τρόπο που θα μπορούν να είναι ή θα είναι επιδοτούμενες, δεν ξέρω τι θα είναι ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα και για την ασφάλεια που λέμε αλλά και για την επάρκεια, παράλληλα με τις νέες δράσεις εργασίας. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουνε άμεσα γιατί μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα κατατεθεί το masterplan, τα business plan όλα αυτά τα πλάνα λοιπόν που θα πρέπει κι εμείς να έχουμε συμμετοχή. Αλλά για να

έχουμε συμμετοχή θα πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε. Και να το ζητάμε σε μία ρεαλιστική πραγματικότητα. Υπέρμαχοι είμαστε όλοι της συνέχισης της δραστηριότητας, υπέρμαχος είναι ο καθένας για τις απόψεις του και τις συνεδριακές και δεν έχουν αλλάξει ποτέ εδώ πέρα, όλοι γι αυτό αγωνιζόμαστε αλλά θα πρέπει στο καινούργιο πεδίο που διαμορφώνεται να μην μείνουμε ουραγοί στις εξελίξεις με την έννοια όχι ότι θα πρέπει να βρεθούμε μπροστά αλλά να πρέπει να δώσουμε μια προοπτική και στους εργαζόμενους σκεπτόμενοι όλοι αυτό όπως σας είπα τους σημερινούς 30άρηδες που θέλουν μια βιώσιμη Εταιρεία που να συνεχίσει να είναι βιώσιμη, να συνεχίσει να εξελίσσεται και να συνεχίσει να έχει απασχολούμενους. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο για εμάς που εκπροσωπούμε 15.000 εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗ σήμερα. Ευχαριστώ.

Μόσχος: λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και στον δε φίλο Ιορδάνη, τα καλύτερα από εδώ και πέρα γιατί η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, μέσα σε μία παραταξιακή συγκέντρωση όταν κόβουν την πίτα, είναι λογικό πολλές φορές όταν από αφέλεια κάποιων παιδιών να λέμε και κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην λέγαμε έξω. Τώρα, εάν κάποιος το τραβούσανε κι έβγαινε στο site και ακούστηκαν αυτά είναι σίγουρο ότι δεν το ξέρανε και ήταν λάθος και κατακριτέο αλλά δεν είδα όμως κανέναν να καυτηριάσει δηλώσεις μέσα από την τηλεόραση, ότι είναι υπέρ του κλεισίματος της ΔΕΗ, συνδικαλιστικό στέλεχος μιλάω και δεν είναι η πρώτη φορά, ήτανε υπέρ να λέει τι 23 τι 43, εγώ συνειδητά το άφησα γιατί περίμενα κάποιος να το καταδικάσουν. Είπα καταδικαστέο από αυτούς που τραβάνε σε μία παραταξιακή συγκέντρωση που εκεί μέσα ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει μεταξύ μας. Κι ενδεχομένως όπως είπα από αφέλεια, απ' οτιδήποτε εγώ δεν μπορώ να ξέρω ας πούμε όταν γίνεται κάτι τι λένε αλλά και καλώς το θίξατε. Αλλά δεν άκουσα να υπάρχει ευαισθησία σε μια δύσκολη περίοδο που πραγματικά πάντα είχαμε δυσκολίες, πάντα από το βήμα αυτό λέγαμε ότι η περίοδος που διανύουμε είναι η χειρότερη, σήμερα που πραγματικά είναι όπως είπε κι ο Παναγιώτης τα παιδιά με την πλάτη στον τοίχο, οι νέοι κι όλοι εμείς, να λέμε ότι τι 23, τι... είμαστε υπέρ της απλοποίησης έτσι μια κουβέντα και δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι θ' απαντήσει ο Γιώργος.

Λοιπόν, πριν μπω στα λιγνιτικά δύο κουβέντες γιατί η ΔΕΗ είναι ένας Όμιλος, δεν βρίσκω κανέναν λόγο αγαπητέ Κώστα Μασούρα να πουληθεί η κότα όπως είπατε όλοι κατά καιρούς με τα χρυσά αυγά. Αν που θα πω παρακάτω, οι λιγνίτες είναι ζημιογόνοι ότι δεν μπαίνουν μέσα και είναι ένα απ' τα προσχήματα της Κυβέρνησης και καταρχήν μακριά από μένα κυβερνήσεις. Όσοι με ξέρουν 30 χρόνια διαδρομή στην ΔΕΗ από το νεοπροσλαμβανόμενοι ένα χρόνο στην ΔΕΗ μπαίνω το '89 και γαμε φωτιές όταν απολύονταν κάποιοι και συνέχεια στην διαδρομή και ποτέ δεν λακίσαμε και δεν υπήρχε όχι απεργία που να μην την βάλαμε απεργία ακόμα και με ρεπό όπως και οι περισσότεροι εδώ μέσα, δεν λέω για τον εαυτό μου. Άρα, μακριά από εμάς και ειδικά από τον εαυτό μου που δεν ξέρω σήμερα που ανήκω αλλά θα πω δυο κουβέντες.

Άρα στον ΔΕΔΔΗΕ δεν υπάρχει κανένας λόγος, χρήματα υπάρχουν στην Επιχείρηση, στον Όμιλο, δεν μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα και να πενταπλασιάζουμε τις τιμές των Δ/ντών και να δίνουμε αυτοκίνητα, άρα λοιπόν υπάρχουν κι αν θέλουμε να πουλήσουμε την κότα με το χρυσό αυγό η επόμενη κότα με τα χρυσά αυγά είναι τα Υδροηλεκτρικά. Άρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν νομίζω ότι θα πω κάτι άλλο γιατί σήμερα πιστεύω ότι στην επικαιρότητα είναι αυτό που έρχεται για την ΔΕΗ, για την Μητρική ΔΕΗ κι έχει να κάνει με το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων. Όλοι μας, σ' αυτό είμαι κατηγορηματικός τα προηγούμενα χρόνια και παρόλο που υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις ήμασταν στην πρώτη γραμμή στο μετερίζι, κυνηγούσαμε βουλευτές και λέγαμε «δεν θα περάσει η μικρή ΔΕΗ» παρόλο που ξαναλέω υπήρχαν και κάποιες καταδικαστικές αποφάσεις για το αν η χώρα μας πρέπει να δώσει πρόσβαση στους λιγνίτες. Το ίδιο κάναμε και το '17. Και μάλιστα ως

Σωματείο πρωτοτυπήσαμε και φέραμε και φέρετρα στην επίσκεψη του Υπουργού και με μια σειρά από κινήσεις και 10 συλλαλητήρια, γιατί λέγαν θα πουληθούν με ότι δέσαμε στις μονάδες. Σήμερα πραγματικά ξαφνιαστήκανε οι πάντες κι αν βρεθεί έστω κι ένας είτε είναι βουλευτής, είτε είναι οτιδήποτε που δεν ξαφνιασθήκανε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ακόμη και οι οικολογικές οργανώσεις πιστεύω να διαβάζετε τι λένε οι οικολογικές οργανώσεις. Και θα πω μια κουβέντα παρακάτω γιατί το λένε.

Όσον αφορά αγαπητέ φίλε που είπες ότι τι λέγαμε για τις ΑΠΕ, ασφαλώς και δεν είναι κανείς ή άλλαξε σήμερα όμως δεν μιλάμε για τις ΑΠΕ. Δια στόματος Πρωθυπουργού είπε ότι το καύσιμο μετάβασης για τα επόμενα τουλάχιστον 15 χρόνια γιατί έτσι λένε οι εκτιμήσεις, δεν θα βρεθεί μπαταρία να αποθηκεύουν, είναι το εισαγόμενο Φ.Α. και προς όφελος αυτών στην άκρη οι λιγνίτες σε δύο χρόνια, από φέτος, η μεγάλη μάχη θα τελειώσει το '22, θα μείνουν δύο μονάδες για το '23 και το '28 η καινούργια μονάδα που θα μπει. Άρα μιλάμε από φέτος που δεν είχε κανένα λόγο όλοι μας δώσαμε έναν αγώνα τα προηγούμενα χρόνια απ' το '10, κορυφώθηκε πέρυσι και πήραμε παράταση την μονάδα του ΑΗΣ Αμυνταίου να πάει μέχρι του χρόνου και δίναμε έναν αγώνα μήπως και μπουκ και ιδιώτες. Και μάλιστα έγινε και μία προσπάθεια μεγάλη είτε από κομματικά στελέχη, είτε από την προηγούμενη Κυβέρνηση και κάποιοι κατηγορήθηκαν, τι δουλειά είχαμε να πάμε για να πάρουμε. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγάλω δέκα Δελτία Τύπου και θα βγω και στους χώρους δουλειάς, άμα γίνει μια παραπλήσια αύριο προκειμένου να επισκεφτούν αυτοί που είναι πιο κοντά στην Κυβέρνηση για να μπορέσουν να πάνε έστω και μία μέρα παραπίσω όλες οι μονάδες γιατί μία μέρα παραπίσω σημαίνει μία μέρα εργασίας για χιλιάδες που είναι δίπλα μας που δουλεύουν. Για χιλιάδες μαγαζιά.

Λένε, κι είναι σοβαρό Επιχείρημα, δεν είναι ότι κλείνουν τα μάτια, ότι όντως όπως έχουν ανεβεί οι τιμές Διοξειδίου του άνθρακα είναι ακριβές οι λιγνιτικές μονάδες. Θα είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν άλλωστε πριν από τρία χρόνια είχε 5 – 5,5 μέσο όρο η τιμή διοξειδίου του άνθρακα και σήμερα είναι 25, πέρυσι τέτοια εποχή γιατί και πέρυσι ήταν ακριβή είχε 30 και έχει 25. Αλλά θα θυμίσω στο σώμα, τα τελευταία 10 χρόνια τι κάναμε για όλα αυτά απέναντι στον λιγνίτη. Τι άδεια έπαιρνε κάθε μονάδα Φ.Α., που ήταν στο απ' έξω τι φόρο φορτώναμε στον λιγνίτη ο φόρος λιγνίτη για να μπορούν να συναγωνιστούν και πόσο πριμοδοτούνται οι μονάδες για να μην είναι ακριβές Φ.Α.. ας βγουν απ' έξω οι επιδοτήσεις να δούμε ποιος είναι ποιο φτηνός. Και σ' ένα χρόνο που ανεβήκαν οι ρύποι με μεγάλη ευκολία είναι ακριβοί και κλείνουν όλα μηδενός εξαιρουμένου. Και ρωτάω προς όλους και πιστεύω όλοι με την ίδια αγωνία. Πάει στο διάολο ρε συνάδελφοι, είναι όλα ακριβά και δεν συμφέρει και σ' έναν χρόνο να φύγουν και του χρόνου άμα πέσουν οι ρύποι θα πάμε να βρούμε ορυχεία. Η καινούργια η μονάδα, η μεγαλύτερη επένδυση και συννώνη για τον τόνο της φωνής, 1,5 δις που απ' ότι λένε εδώ οι εκπρόσωποι κι απ' ότι άκουσα με μεγάλη χαρά τον Λάκη τον Καραλευθέρη να λέει και 37 και 35 να είναι ο τόνος διοξειδίου του άνθρακα θα μπαίνει πρώτος στο σύστημα και δεν θέλουν οι ιδιώτες. Αυτή την μονάδα πως λέει μέχρι το '28; Όλα τα άλλα να τα δεχτώ, που δεν τα δέχομαι αλλά λέμε πάει στο διάολο, 1,5 δις για όσους δεν γνωρίζουνε, πιστεύω να είστε όλοι, για να τροφοδοτήσεις αυτή την μονάδα σηκώθηκε ένα χωριό, κεφαλοχώρι του Νομού Κοζάνης η Ποντοκώμη, ένα μεγάλο χωριό με κόστος πάνω από 200 εκατομμύρια ακόμη ολοκληρώνεται, τα τελευταία χρήματα παίρνουν, τελείωσαν οι δρόμοι και λέμε θα βγάλουμε ούτε ένα κιλό, ούτε έναν κόκκο λιγνίτη γιατί κλείνουν όλα. Ποιος θ' απολογηθεί για τα χρήματα αυτά; Κανένας, αλλάζει ο σχεδιασμός. Ακούστε συνάδελφοι, οι στιγμές είναι ιστορικές, το Συνδικάτο, η Ομοσπονδία που απ' όλους χαρακτηρίστηκε η κορυφαία, όχι τώρα, από χρόνια, Ομοσπονδία στην χώρα, το Συνδικάτο το δικό μας που έδωσε αγώνες οφείλει να δώσει και τώρα για να μην περάσουν κάποιοι. Θα είμαι ο τελευταίος που θα έλεγα να μείνουν όλες οι μονάδες και να πάει όπως ήταν. Αλλά, χωρίς να υπάρχει σχέδιο είτε για την Δυτική

Μακεδονία, είτε για την Μεγαλόπολη, χωρίς να έχει κάτι συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα, χωρίς να έχουν διασφαλίσει, θα είμαι ο τελευταίος που θα έχει άποψη για την ασφάλεια, αλλά χωρίς να υπάρχει δεν μπορώ να κλείσουν μονάδες.

Τι ζητάμε; Δίνοντας τον αγώνα όλοι μας να πάνε όλα προς τα πίσω. Δεν έχει κανένα λόγο η χώρα μας, αυτή ψωροκώσταινα, με ευθύνη όλων φτάσαμε να είναι ψωροκώσταινα, που φεύγουν όλα τα παιδιά στην Ευρώπη, που φεύγουν σ' όλο τον πλανήτη, έχοντας μια μεγάλη Επιχείρηση και δουλεύει κάποιες χιλιάδες κόσμος. Εγώ θα πω αυτό που λέει ο Περιφερειάρχης και λένε πολλοί, 25.000 απασχολούνται ή έχουν σχέση με παρεμφερή επαγγέλματα στην Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει κανείς ρε φίλοι και συνάδελφοι γιατί πιστεύω ότι είμαστε φίλοι με όλους, που να πιστεύει για πέντε χρόνια όλος ο προϋπολογισμός της χώρας, να μην πηγαίνουν ούτε σε Παιδεία, ούτε σε Υγεία, πουθενά, να πηγαίνει στην Μεγαλόπολη και στην Δυτική Μακεδονία μπορεί να γίνει κάτι που να καλύψει τα 20%, να σηκώσει το χέρι κάποιος και να πει ναι.

Επιβάλλεται όπως κάναμε κατά καιρούς να πείσουμε. Κι εδώ χρειάζεται αυτό που ζητήσαμε και δεν έγινε να συναντηθούμε πρωτίστως μια επιτροπή από την Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη με όλους τους φορείς, με τον Πρωθυπουργό ξανά. Να πείσουμε ότι δεν μπορούν να κλείσουν στα χρονικά περιθώρια οι μονάδες, να πείσουμε ότι δεν μπορεί η χώρα μας να είναι η πρώτη που θα φύγει απ' τον λιγνίτη, γιατί μην πείτε αν είναι εδώ ακριβός ο λιγνίτης, σ' άλλες χώρες είναι φτηνότερος, για όσους πληρώνουν τουλάχιστον δικαιώματα διοξειδίου του άνθρακα. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους εργαζόμενους, στους νέους και όχι μόνο, απέναντι στον βαθμό που ο καθένας υπηρετεί το σύνολο των κοινωνιών ν' αντιδράσουμε. Αρχής γενομένης όπως κάναμε κατά καιρούς, τίποτα παραπάνω, παρόλο που αυτό που έρχεται δεν έχει καμία σχέση με όλα τα προηγούμενα. Και θα παρακαλέσω όπως έκανε πρώτος ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και ήδη βγάζουν ένας – ένας το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης έβγαλε απ' ότι γνωρίζω η Πτολεμαΐδα ψάχνει την ημερομηνία που θα ρθει και μια σειρά που είναι πάνω από 15 είτε Σύλλογοι Συνδικαλιστικοί, είτε οργανώσεις περιμένουν ακριβώς την ώρα που θα 'ρθει να καλούν τον κόσμο, όπως έκανε πάντα η ΓΕΝΟΠ. Θέλω σήμερα ν' αποφασίσουμε ότι θα βγει ένα ψήφισμα όπου θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε πρωτίστως έξω από τον χώρο που θα επιλεγεί και μετά εφόσον θα περιμένουν και οι δήμαρχοι μέσα να πάμε αυτοί που θα αποφασίσουν να μιλήσουν, με συγκροτημένες ερωτήσεις και να πείσουμε ότι αυτό που πάει να γίνει είναι λάθος και γίνεται καθαρά για τα συμφέροντα που εξυπηρετούν το Φ.Α..

Σε μια σειρά από ημερίδες, έχει την σημασία του και προσέξτε λίγο παρακαλώ. Σε μια σειρά από ημερίδες, από Δημοτικά Συμβούλια, από συσκέψεις, τόσο εγώ, ο Αδαμίδης, ο Μάστορας και πάρα πολλοί για να είμαστε από όλους, είπε ότι αυτό που κάνετε είναι καθαρά για τα συμφέροντα του Φ.Α.. Κανένας βουλευτής, στην κοιλάδα ήμουν εγώ, ήταν η Βρυζίδου, όταν το είπε ωμά, ότι κυρία Βρυζίδου και είναι καταγεγραμμένα πείτε μας ότι δεν εξυπηρετείτε μ' αυτές τις κινήσεις. Στην Πτολεμαΐδα ο Γιώργος ήταν ο Αμανατίδης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης δεν θυμάμαι ποιος είπε ο Σάκης ότι εξυπηρετεί το Φ.Α., δεν βγήκε κανένας βουλευτής να πει, είναι ψέματα και γίνεται για άλλο λόγο. Άρα, ταυτιζόμαστε ότι εξυπηρετούν καθαρά το Φ.Α. με όλες τις παραμέτρους που είπα ότι όντως είναι ακριβές οι μονάδες, 1,2,3,5 για τους λόγους.

Επιβάλλεται σ' αυτή τη φάση κι έχοντας πολλά ανοιχτά ζητήματα η Επιχείρηση αλλά πιστεύω ότι προηγείται, έχει την σημασία του. Τα ειδικά επιδόματα και όλα αλλά σ' αυτή τη φάση επιβάλλεται να δώσουμε τον αγώνα, να πείσουμε αν μπορούμε πρωτίστως και παράλληλα να παλέψουμε κάποιες μονάδες, δεν θα πω όλες, ή τουλάχιστον οι καλύτερες να πάνε αρκετά χρόνια προς τα πίσω κι από την άλλη είναι ανέντιμο κι αυτό που κάναμε προηγούμενα αλλά κι αυτό που γίνεται σήμερα σε κοινωνίες όπως είναι της Μεγαλόπολης και της Δυτικής Μακεδονίας που για 70 χρόνια ακόμη και να 'ναι ανακριτές και να πω ότι

όπως τα λένε είναι έτσι, 70 χρόνια σηκωθήκανε δεκάδες χωριά, δώσαμε τα πάντα μέσα σε δύο χρόνια για να 'μαστε οι πρώτοι, το είπε ο Υπουργός, δεν το λέω εγώ, ο Υπουργός και στην σύσκεψη των Βρυξελλών είπε ότι είμαστε η πρώτη χώρα που θέλουμε χρήματα παραπάνω, και είπαν θα πάρει ότι δικαιούται ο καθένας. Κλείνουμε πολύ νωρίτερα απ' ότι επιβάλλεται, δώστε μας κάτι.

Οφείλουμε να δώσουμε τον αγώνα να μην υλοποιηθούν αυτά, πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν δυνάμεις. Το δίκαιο πιστεύω είναι με το μέρος μας έχουμε τα επιχειρήματα. Αρχής γενομένης απ' το Συλλαλητήριο, από την διαμαρτυρία μάλλον και παράλληλα εδώ ν' αποφασίσουμε όλοι ότι δεν τελειώνει στην διαμαρτυρία ότι μας πουν, να προγραμματίσουμε μία σειρά από δράσεις όπως ξέρει η Ομοσπονδία, όπως ξέρουν τα Συνδικάτα προκειμένου να πετύχουμε αυτό που ζητάνε οι πάντες και να μην υλοποιηθεί ο βίαιος θάνατος για την Κεντρική Μακεδονία, δεν χρειάζεται να πω τίποτα απ' αυτά που έγραψα, ειπώθηκαν, πιστεύω ότι κουράζει. Αυτή την στιγμή επιβάλλεται να μην υλοποιηθεί αυτό γιατί πραγματικά άκουσα κάτι άλλο. Άκουσα από πολλούς φίλους και λέει στο ξεκίνημα νέας δεκαετίας, ρε παιδιά μετά το '22, '23 όταν θα κλείσουν οι μονάδες, όταν κλείσουν. Και σήμερα μας είπε με τον Σάκη όταν πήγαμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πέραν απ' αυτούς που θα κλείσουν, θα τους δώσουν ή δεν θα τους δώσουν εθελουσία και θα φύγουν, το πολύ μεγάλο θέμα είναι με όλους τους ΔΟ2 που είναι επάνω. Σ' 1-2 χρόνια θα φεύγουν στο Δημόσιο όλοι. Για ποια ΔΕΗ μιλάμε, για έναν Όμιλο που θα έχει 3.000; για μια Μητρική ΔΕΗ κι έναν Όμιλο 6.000 – 7.000; για ποια Ομοσπονδία; Όποιοι και να 'ναι στα πράγματα ένας νάνος θα 'ναι.

Υπάρχει περίπτωση ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, η ΕΤΕ με την δυναμική που είχαν, να έχουν από 500 μέλη, 1000 δεν θα έχουν γιατί θα έχει φύγει ο κόσμος. Στόχος είναι λέει η Διοίκηση να φύγουν 5.000 από την Μητρική κι 8.000 από τον Όμιλο. Για ποια ΔΕΗ; Άρα, τελειώνουν όλα δεν υπάρχει δεκαετία, η ΔΕΗ όπως την ξέραμε δεν θα συμμετέχει με πάνω από 25%, τι θα παράγει; στην παραγωγή; Τα πέντε Υδροηλεκτρικά και οι τρεις μονάδες Φ.Α.; Τ' άλλα θα 'ναι απ' το Φ.Α., τα φουρφούρια που έχουν οι ιδιώτες, άρα θα 'ναι μια ΔΕΗ που θα συμμετέχει 20-23 ότι θέλει ο καθένας στην Παραγωγή θα 'ναι μια ανύπαρκτη, θα 'ναι τα Συνδικάτα που να ψευτοπερνάνε και μια ΓΕΝΟΠ που δεν θα 'χει καμία σχέση γιατί δεν θα 'χει δυνάμεις.

Εγώ, έχω εμπιστοσύνη απόλυτη σ' όλους εμάς, μπορούμε να προγραμματίσουμε, αρχής γενομένης από το Δελτίο Τύπου που το ζητάω να βγει και πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι και σε μια σειρά από δράσεις προγραμματίζουμε για την απολιγνιτοποίηση. Υπάρχουν σοβαρά θέματα όπως είπε και στον ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ αλλά προηγείται τώρα το μέλλον των λιγνιτικών μονάδων. Να είστε καλά.

Τωμαδάκης: συνάδελφοι κι εγώ με την σειρά μου εύχομαι καλή χρονιά με υγεία κι ευτυχία. Και πάνω απ' όλα όντως η υγεία που χρειάζεται σε όλους. Συνάδελφοι, εγώ θα χαρακτηρίσω ατόπημα αυτό που συνέβη στην κοπή της πίτας, γιατί τέτοιο δικαίωμα στον πρόεδρο να έχει τέτοιες εκφράσεις, νομίζω ότι δεν έχει δώσει ούτε ο γραμματέας ο σημερινός, ούτε οι πριν, ούτε οι παλαιότεροι και κανένα μέλος απ' αυτή την παράταξη. Κι επειδή ειπώθηκαν εδώ για συμμετοχές στην απεργία ε, δεν πιστεύω στο σύνολο της Επιχείρησης και των εργαζομένων το 96% που δεν απείργησε να στηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση, αυτή την παράταξη. Και επειδή δεν είμαι και πολύ παλιός στο Συνδικάτο αλλά είμαι παλιός στην Επιχείρηση θα θυμίσω σ' αυτή την αίθουσα τι λέγανε κάποιοι προκάτοχοι μας. Ποιοι φέρνανε μνημόνια στήριξης Κυβερνήσεων, ποιοι φέρνανε μνημόνια διώξεων στελεχών . τέτοιο πράγμα από πλευράς μας δεν έχει γίνει ποτέ, κι όποιος έχει πάθει μερική αμνησία γι αυτά τα μνημόνια ας μου ζητήσει να αναφερθώ και με ονόματα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.

Ακούω και είναι γεγονός ότι το ΚΚΕ, και γενικά η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, το ΠΑΜΕ, όπως θες πες το, όλα τα χρόνια μιλάει για μια καθετοποιημένη δημόσια Επιχείρηση. Δεν έχει αλλάξει τις θέσεις του. Αλλά δεν είδα και κανένα όφελος προς την παράταξη του ΠΑΜΕ από την ρητορική όλη αυτή, κι επειδή εμένα με θίγει και το ακούω πολλές φορές εδώ μέσα, αναφέρθηκε λίγο ο Λευτέρης για τον ΟΚΔΕ, ρε συνάδελφοι για πείτε μου λοιπόν, το κατηγορητήριο του ΟΚΔΕ το γνωρίζετε; Για πείτε μου ρε συνάδελφοι, συμμετείχατε στο Δ.Σ. του ΟΚΔΕ όταν πρωτοιδρύθηκε; Στις απολαβές που είχαν όλοι οι εργαζόμενοι η παράταξή σας συμμετείχε; Άρα μη λέμε λόγια εδώ μέσα μόνο και μόνο για να παίρνουμε εντυπώσεις. Ποια άλλη Εταιρεία ή ποιος άλλος Οργανισμός δεν έχει κοινωνικές δραστηριότητες; Εδώ, στην Ελλάδα μιλάμε, δεν μιλάμε για το εξωτερικό. Εδώ το Μαρόκο και η Τυνησία έχει. Η Ελλάδα όμως, κι εμείς μόνοι μας φροντίσαμε να ενοχοποιήσουμε τον ΟΚΔΕ. Λες και δεν ξέρουμε τι έγινε στο δικαστήριο το πρώτο.

Συνάδελφοι, όλα τα δεινά κι όλα τα κακά τα έφερε αυτή η Κυβέρνηση που είναι αυτούς τους λίγους μήνες; Τις απολύσεις αυτή η Κυβέρνηση τις συνέχισε; Ποιος έδωσε το παράδειγμα; Ο πρώην – πρώην- πρωην πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ και Δ/νων Σύμβουλος. Αυτές δεν ήταν απολύσεις; Ή παίρνετε τα δεκαπέντε ή τελειώσατε; Τουλάχιστον η παράταξη η δική μας όπως είπε κι ο γραμματέας είχε θέσεις για την εθελουσία, και μέσα σ' αυτή την αίθουσα το 2005 ή '06 αν δεν με απατάει η μνήμη μου ήταν η εθελουσία που έδωσε τότε η Κυβέρνηση του Καραμανλή στα στελέχη, στα ψυγεία τα λεγόμενα, τα 120.000, κάποιοι εδώ μέσα είχαν το θάρρος να τοποθετηθούν και να πούνε ότι να πάει και στο μεσοκατώτερο προσωπικό. Αυτή δεν ήταν εθελουσία; Ήταν απολύσεις; Αυτή ήταν πραγματική εθελουσία όπως είναι και ο ΑΔΜΗΕ σήμερα. Εθελουσία είναι μου δίνεις κάτι, εάν θέλω φεύγω, εάν δεν θέλω δεν φεύγω. Κι επειδή μίλησε ο φίλος μου ο Θωμάς ότι πάντα αγωνιζότανε για να μειωθεί το όριο των 40 ή των 35 ή των 26, γιατί εγώ όταν μπήκα στην ΔΕΗ ήταν 25 χρόνια και 56 όριο ηλικίας. Μετά ήρθε ο παππούς Μητσοτάκης το έκανε 25 +7 κι άνευ ορίου και μετά έβαλε το 50 γιατί τα ΕΛΤΑ και το Ταχυδρομείο είχαν το 50. Μετά ήρθε ο Σημίτης το έκανε 35, μετά η επόμενη Κυβέρνηση το 35 το άφησε αλλά το έκανε 37 και άνευ ορίου ηλικίας κι ήρθε κι ο Κατρούγκαλος και το έκανε 40 και 62. Όχι, έχει μπει στο Νόμο του Κατρούγκαλου ότι ανάλογα την βιωσιμότητα κάθε δέκα χρόνια ανεβαίνει κι ένα χρόνο το συνταξιοδοτικό. Αυτά, αυτή η Κυβέρνηση τα έκανε;

Όταν ο Χατζηδάκης, γιατί εδώ πολλά κροκοδείλια δάκρυα ακούω,μίλαγε στην Βουλή, για το σχέδιο ΔΕΗ, την εξυγίανση που έλεγε τότε, για πείτε μου ρε συνάδελφοι ποιοι τοποθετήθηκαν μέσα στην Βουλή που το χω ξαναπεί μέσα σ' αυτή την αίθουσα ότι τους προκάλεσε ο Χατζηδάκης στο κλείσιμο, στην δευτερολογία του, και είπε ότι εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, υπάρχει και στο youtube, μπορούμε να ο δούμε την συζήτηση της Βουλής, κανένας δεν στήριξε για το μειωμένο, ο μόνος που στήριξε λέει ήταν ο Ζαχαριάδης. Αλλά όταν έδωσε τα κόμματα κανένα κόμμα εκείνη την ημέρα δεν στήριξε ούτε εργασιακά, εάν υπήρχαν που δεν υπήρχαν αλλά το μειωμένο είχε αναφερθεί. Όταν πήγανε στην Βουλή σαν ΓΕΝΟΠ να όντως το ΚΚΕ πήρε θέση σ' αυτό. Τα άλλα κόμματα ρε συνάδελφοι τι πήρανε; Ακόμη και στο ΜΕΡΑ 25 που πήγα εγώ γιατί απουσίαζε ο γραμματέας γι αυτό τι θέση πήρε; Για τους λιγνίτες τι θέση πήρανε ρε συνάδελφοι; Ποιο κόμμα είπε ότι μέχρι το '50 ή μέχρι το '35 ή μέχρι το '40 θα έχουμε λιγνιτική παραγωγή; Και σήμερα λέμε εδώ ότι αυτό έγινε έτσι, ότι δεν ξέραμε, ότι δεν κάναμε, ότι δεν δείχναμε.

Όταν ανέβηκα στις συγκεντρώσεις της ΓΕΝΟΠ στην Πτολεμαΐδα και Κοζάνη που ήμασταν, ήταν ο Γιώργος και μια μέρα, κάποιοι βρίζανε τον Λόφτσαλη και τον Πιλαλίδη και τον Μαρσαρίδη γιατί λέει δεν άφησαν το Φ.Α.. Τι λέμε ρε συνάδελφοι; Κι ερχόμαστε σήμερα και λέμε αντί να προσπαθήσουμε, κι αντί να πείσουμε, να πάμε πιο πίσω, αυτό που λέει και ο Μόσχος, κι αυτό που είπα κι εγώ στην Καρδιά, συνάδελφοι αν δεν θέλετε να γίνετε Μαντούδι, ήσουν εκεί Φάνη, αλλά δεν είδα ο κόσμος ν' ακολουθεί ρε συνάδελφοι. Η

ΔΑΚΕ έφταιγε και γι αυτό; Φανταστείτε στην λιγνιτική παραγωγή, εκεί που είναι η καρδιά της και χτυπάει, ποια ήταν η συμμετοχή; Δεν μιλάμε για τον ΑΔΜΗΕ ή για τον ΔΕΔΔΗΕ, που είπε ο Ηλίας. Γιατί έτσι είναι, η πραγματικότητα. Αλλά, ρε συνάδελφοι το 6% δεν ανταποκρίνεται ούτε καν στα συνδικαλιστικά στελέχη μιας μεγάλης παράταξης. Αυτό λένε τα στατιστικά στοιχεία. Η ΔΑΚΕ έφταιγε και γι αυτό; Δηλαδή, μπόρεσε η ΔΑΚΕ και ανέτρεψε όλο το παιχνίδι; Έλα ντε; Είχε δώσει κανένα δικαίωμα; Κι ακούγονται φωνές.

Ναι εγώ δεν θέλω να μια πλέον γαμπρός και το είπα και τότε, γιατί είπε ο φίλος μου ο Κώστας για τα πάγια. Γιατί ρε συνάδελφοι τα πάγια του ΑΔΜΗΕ πως φύγανε; Άλλο το ένα άλλο το άλλο ε; ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορούσε να γίνει μία μονάδα με 50 ανθρώπους, γιατί δεν έγινε; Κι έγινε αυτό που έγινε σήμερα και σήμερα θέλουμε να τον αρμέγουμε; Και τι έκανε 4,5 χρόνια η προηγούμενη Κυβέρνηση, τι κάναμε κι εμείς σαν Συνδικάτο; Όλα αυτά τα χρόνια για τον ΔΕΔΔΗΕ. Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια ρε συνάδελφοι; Ποιοι κάνανε πλάτη; Εμείς τουλάχιστον όπως είπα ούτε πλάτη κάναμε ποτέ σε καμιά Κυβέρνηση της ΝΔ, και υπάρχουν και στο προσωπικό μπορούν να δούνε πόσες μέρες είχε ο Τωμαδάκης, ο Καρράς, ο κάθε ένας από εμάς και στην Κυβέρνηση του Μητσοτάκη και στην Κυβέρνηση την προηγούμενη και σε όλες. Μακριά λοιπόν από εμάς οι Δούρειοι Ίπποι. Ευχαριστώ.

Καραμπίκας: Λοιπόν συνάδελφοι να πω κι εγώ τις ευχές μου για το καινούργιο έτος, υγεία, ευτυχία προσωπική για τον καθένα, ειρήνη να έχουμε γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά κι αυτά που φαίνονται και να ρθούμε και στα δικά μας.

Κοιτάξτε να δείτε συνάδελφοι για να είμαστε καθαροί, θα πρέπει μεταξύ μας να ξεκαθαρίσουμε γιατί κλείνουν οι μονάδες. Κλείνουν οι μονάδες γιατί είναι ακριβός ο λιγνίτης; Κλείνουν οι μονάδες γιατί δεν έχουμε λιγνίτη; Που δεν ειπώθηκε αυτό ποτέ. Οι μονάδες κλείνουν όπως το είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ γιατί θέλουν δεν θα υπάρξει άλλο λιγνίτης, θα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. που θα έχουμε πράσινη ανάπτυξη. Είναι καθαρό αυτό. Είναι πολιτική βούληση, πολιτική απόφαση, κυβερνητική απόφαση. Και έτσι ήταν όλα μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει δέσμευση από κάτω, αν το αμφισβητεί κάποιος εγώ, θα ήθελα να βγει ο Χατζηδάκης ή να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει ότι εγώ θα κλείσω τις μονάδες γιατί η ΔΕΗ μου λέει ότι είναι πολύ ακριβές και δεν μπορώ να τις Δεν το είπαν. Ας το πούνε και θα το δούμε. Να το συζητήσουμε. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Εάν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση ή κάποια πράγματα που γίνονται θα πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι και η πραγματικότητα αυτή την στιγμή είναι ότι η Κυβέρνηση έχει πάρει πολιτική βούληση ότι πρέπει να κλείσουν, γιατί θέλει να πάει πράσινη ανάπτυξη, γιατί γίνανε οικολόγοι; Όχι βέβαια. Γιατί δεσμευτήκαν ότι θα πρέπει να ξοδέψουμε για 15 χρόνια το Φ.Α. το υγροποιημένο αυτό που θα φέρουν. Καθαρά είναι συμφέροντα. Και δεν το κρύβουν. Άρα, δεν χρειάζεται για εμάς να μπαίνουν τέτοια ερωτήματα. Άποψη μου.

Όπως η πολιτική βούληση ήταν και της Κυβέρνησης της προηγούμενης όταν πήρε απόφαση ότι θα πρέπει να τραβήξει τις μονάδες σε λειτουργία πάρα πίσω και της Καρδιάς και του Αμυνταίου που θα ήταν εκεί πέρα. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Τι θα πρέπει να κάνουμε κι έχουμε μπροστά μας ... εδώ θα πρέπει να δούμε συνάδελφοι τι κάνουμε μπροστά μας έχουμε ένα γεγονός που θα διαδραματιστεί τις επόμενες μέρες, είναι ο ερχομός του Χατζηδάκη στην Πτολεμαΐδα, στο Λ.Κ.Δ.Μ. που θα πει τις απόψεις του στους φορείς εκεί πέρα για το τι θα κάνει, τι θα δώσει για την δίκαιη μετάβαση κι όλα αυτά, το πρόγραμμα του, αν και απ' ότι μας έχουν πει μέχρι τώρα είναι ότι θα το εκπονήσουν κάπου τον Ιούνιο πέρα, αλλά οι μονάδες προχωράνε και κλείνουν χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνεται. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα και θα πρέπει να δούμε και τι κατάσταση έχουμε. Αυτή την στιγμή έχουμε τους φορείς της περιοχής, και να ρθουμε μετά σ' εμάς, περιφέρεια δεν μπαίνει μπροστά, παρόλο το ψήφισμα του Περιφερειακού συμβουλίου που ήταν ομόφωνα και ο Περιφερειάρχης είπε θα κηρύξει την Δυτική

Μακεδονία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέλει δυναμικό διάλογο, αυτό μας είπε και προχθές.

Όλοι συζητάνε για το τι χρήμα θα πάρουμε και το τι χρήμα θα μας δώσουν και που θα το επενδύσουμε αυτό για να πληρώσουμε αυτά που θα είναι, Δήμοι, ημερίδες αυτά που γίναν, τίποτε άλλο από το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, ένα πράγμα το οποίο έρχεται και κατευνάζει τους τόνους βάζοντας μία κοινωνία αντί να ξεσηκώνει απέναντι. Βουλευτές ούτε κουβέντα. Και για να δούμε έτσι ήταν η προηγούμενη φορά όταν είχαμε το προηγούμενο ΕΣΕΚ; Το προηγούμενο ΕΣΕΚ και πως αντιδρούσαμε. Α, και για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θεωρώντας ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα, δεν θα αλλάξει άρα το μόνο που μας νοιάζει είναι αν θα πάρουμε στο μυαλό τους, τι εθελουσία θα δώσουν, οι νεότεροι κατά ποιο Δήμο θα κοιτάξουν να πάνε και ποιο θα είναι το τελευταίο ορυχείο που θα κρατήσει για την 5 μέχρι το '28, να δούμε πως θα προλάβουν να πάνε, κι έχει λογική γιατί να γίνεται αυτό. Και η λογική ξεκινάει και από εμάς. Πως αντιδρούσαμε και πως αντιδράμε σε ζητήματα τα οποία δίνανε προοπτικές και μετά το '30. Γιατί ειπώθηκαν; Γιατί είπαν και τα κόμματα έτσι. Υπήρχε το ΕΣΕΚ το οποίο εμείς το πολεμήσαμε όλοι μαζί κι έτσι έπρεπε να κάνουμε γιατί έφερνε προβλήματα. Και σ' εκείνο αντιδράσαμε, συλλαλητήρια, απεργίες, καλούσαμε τον Καριπίδη να παραιτηθεί που είχε δηλώσει αν πουληθεί μια μονάδα, ξεσηκώναμε τον κόσμο, ζητούσαμε ... και μέχρι αφίσες βγήκανε, όπως βγήκανε και για την Μικρή ΔΕΗ και γι αυτή. Για τους βουλευτές, σήμερα δεν είδα κανείς να κυνηγάει τον Κασαπίδη γιατί δεν παίρνει πρωτοβουλία. Ούτε τους βουλευτές τους γιατί δεν παίρνουν θέση, δημιουργώντας ένα κλίμα υποτονικό. Εάν δεν αλλάξει κάτι σ' αυτό που πάει να γίνει και είναι και άμεσο τα επόμενα ένα- δύο χρόνια, θα πρέπει ν' απολογηθούμε κι εμείς για ότι κάναμε.

Εκτιμώ ότι ο Χατζηδάκης, πάνω όταν θα 'ρθει, οι αντιδράσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες οι οποίες θα πρέπει να καταλάβει, το είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές ότι εδώ δεν παίζουμε. Αυτή εδώ η περιοχή δεν παίζει. Γιατί ξέρει ότι είναι τελειωμένη αλλιώς δεν θα μας αντιμετωπίσουνε όπως πρέπει. Εμείς δεν μπαίνουμε σε ζήτημα τι θα μας δώσουν μετά. Θα πρέπει να ζητάμε να μην κλείσουν οι μονάδες γιατί δεν μας το επιβάλλει κανείς. Να αλλάξει την πολιτική της θέση η Κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί προς όλους τους τόνους. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση αν δεν δουλέψουν οι μονάδες. Το έχουν πει κατά κόρον όλοι. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε πως ν' αντιδράσουμε. Αν στον Τσίπρα όταν ήρθε στα Κοίλα τον είχαμε το φέρετρο εδώ θα πρέπει να έχεις σκάψει ή λάκκο με μία τσάπα και μέσα να έχουμε δεκαπέντε φέρετρα με συγκεκριμένα ονόματα περιοχών, Δήμων, γιατί είναι τελειωμένο. Και να περιμένουμε και ο φορτωτής να τα σκεπάσει. Γιατί αυτό γίνεται τώρα αυτή την στιγμή.

Επειδή ειπώθηκαν πολλά εδώ πέρα είχα σημειώσει γύρω στις 28 ενότητες αλλά στις 8 θα απευθυνθώ. Καθόμαστε κι αναλωνόμαστε εδώ πέρα, για το πώς λειτουργούσε ο Παναγιωτάκης και πως λειτουργεί και σε αντιπαράθεση σήμερα με τον Στάση. Σε τοποθετήσεις μου προηγούμενες, με την προηγούμενη Κυβέρνηση, εάν αναφερόμουν σε κάτι προηγούμενο το τι βρέθηκε και πως πήγαινε μου λέγανε τώρα κυβερνάν αυτοί! Τώρα είναι η Διοίκηση αυτή! Εγώ λέω τώρα κυβερνάν αυτοί! Τώρα είναι η Διοίκηση αυτή, τους άλλους τους καταδικάσαμε. Φρέσκα κουλούρια! Εδώ θα πρέπει να δούμε όταν ο Παναγιωτάκης δεν άκουγε την ΓΕΝΟΠ κι έτρεχε κι έκανε συναντήσεις αντέδρασε η ΓΕΝΟΠ με σκληρές ανακοινώσεις, γραμματέα ξέρω τι σου λέω. Αναγκάστηκε να συζητήσει. Το ότι ο Στάσης δεν έχει συζητήσει γι αυτά τα ζητήματα ακόμα και να φέρεται μ' αυτό τον τρόπο προς το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας προσβάλλει όλους κι εσάς περισσότερο. Δεν μπορεί να γίνουν πράγματα τα οποία δεν θα συζητήσουμε και να φέρεται μ' αυτό τον τρόπο ο Δαμάσκος. Διαφορετικά, εάν συνεχιστεί έτσι όχι δεν θα σας βλέπει θα κλείνετε

ραντεβού μόνο με τον Δαμάσκο για να συζητάμε. Και θα σας λέει τις αποφάσεις του ο Δαμάσκος τι θα πρέπει να γίνεται.

Δεν δέχεται ο Βρούτσης; Γιατί δεν δέχεται ο Βρούτσης; Ο Κατρούγκαλος πως δέχτηκε την Ομοσπονδία και άλλαξε; Και πέρασε τροποποιήσεις μέσα; Η Αχτσιόγλου πως δεχότανε; Όταν ήταν να 'ρθει ο Πετρόπουλος για ν' ανακοινώσουμε το Ασφαλιστικό, στην Πτολεμαΐδα δεν ήρθε γιατί του στείλαμε το μήνυμα αυτό, να μην έρθει «να μην έρθεις να μας τα πεις» και δεν ήρθε. Αυτό θα πρέπει να λυθεί. Θα πρέπει να σέβονται τους θεσμούς. Αν πριν μιλούσαμε για Λουδοβίκους τώρα για τι πρέπει να μιλάμε; Δεν μπορεί ο Υπουργός Εργασίας να μην δεχθεί το Προεδρείο της Ομοσπονδίας να εκφράσει θέση γι αυτό το οποίο καταθετικότερα για ότι είναι. Άρα, έχουμε εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από πριν μέχρι τώρα. Μπορεί να περνούσαν μέτρα, μας ακούγανε. Ακούγαν τροποποιούσαμε. Είχαμε παρεμβάσεις. Κι εδώ μέσα συγκεκριμένα μας απευθύνανε και τον λόγο κι ότι εσείς που είστε κοντά στην Κυβέρνηση πιέστε την για κάποια πράγματα.

Τίποτα εμείς, τότε ήμουν και στα πρώτα Συμβούλια ότι δεν έχουμε και τόσο μεγάλο αναστήμα όπως έχουν οι δύο μεγάλες παρατάξεις που το κάνανε πριν. Ας το κάνει τώρα και η παράταξη της ΔΑΚΕ που είναι κοντά. Εγώ θα το σεβαστώ. Το άκουσα, εγώ λέω ότι πρέπει να το κάνει προς το καλό Σάκη και το χουμε μιλήσει και ιδιαιτέρως ότι θα πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Να διαμορφώνουν.

Τώρα, και πριν απολύσεις τις ονομάσαμε, και τώρα απολύσεις είναι. Και τώρα απολύσεις οι οποίες δεν σου δίνουν το δικαίωμα να κάτσεις μια στάλα παραπίσω. Σου βάζει το όριο και φεύγει. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι φύγει και κάτω από τα όρια που βάλουμε όταν υπογράψαμε Συλλογική Σύμβαση. Κι εγώ απορώ και θα πρέπει να δώσω εξηγήσεις ως Εκπρόσωπος των εργαζομένων γιατί τώρα το ψήφισε και πριν δεν το είχε ψηφίσει. Τι άλλαξε από εκείνο μέχρι τώρα; Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Εάν εκφράζει προσωπικές του απόψεις εκεί μέσα να το πει να ξέρουμε, εάν εκφράζει παραταξιακές κι αυτό να μας το πει. Εάν εκφράζει την Ομοσπονδία και τους εργαζόμενους όπως τον στείλανε και οι δύο εκπρόσωποι αυτό θα είναι κι έτσι πρέπει να είναι και θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στο προεδρείο τουλάχιστον και για τους εργαζόμενους να ξέρουν.

Να δούμε τώρα και στα υπόλοιπα γιατί δεν πέτυχε η απεργία ρε συνάδελφοι. 33 χρόνια υπάλληλος, 30 χρόνια εκλεγμένος από πρωτοβάθμια Σωματεία, με τον Πρόεδρο μαζί ξεκινήσαμε και 3 χρόνια στο συνδικάτο οικοδόμων, πριν μπω στην ΔΕΗ. Μια απεργία διαμορφώνει για να πάει το κλίμα, και πως το διαμορφώνεις το κλίμα; Αυτό που έμαθα εγώ σ' αυτά τα χρόνια από παλιότερους κι αυτό που έχω αντιληφθεί, διαμορφώνεις το κλίμα όταν πας και μιλάς στον κόσμο και τους δίνεις έναν στόχο. Του λες τι θες να πετύχεις και τον επικεντρώνεις εκεί επάνω. Όταν πηγαίνω και λέω, αυτό το Νομοσχέδιο που κατεβαίνω, έχει δέκα σημεία, τα οχτώ έχουν θετικά, τα δύο μας επηρεάζουν. Το ένα είναι, έχει θετικό το ότι μπορεί να κάνει προσλήψεις αλλά δεν εντάσσεται στον κανονισμό αυτοί που μπαίνουν μέσα. Αυτό που ζητούσαμε δηλαδή εμείς. Αλλά δεν εντάσσεται στον κανονισμό. Και το άλλο αρνητικό είναι το οποίο χάνουμε το μειωμένο ρεύμα.

Έχει από πριν με ανακοινώσεις, όπως ειπώθηκε διαμορφώσαμε και πριν φτάσουμε σε απεργία, από μήνες πριν, ότι θα πάμε σε εθελουσίες τύπου ΟΤΕ, τύπου το ένα και καθόμαστε, συζητάμε, κατανοούν το πρόβλημα ότι θα κλείσουν, το βλέπουν τώρα από..... εκεί, κι επικεντρώνονται σε τι; Ε, άρα δέκα άμα τα οχτώ είναι θετικά τα' άλλα θα δούμε, θα τα παλέψουμε, θα τα φέρουμε βόλτα αλλά το μπακίρι θα πέσει; Και διαμορφώστε εσείς κλίμα απεργίας. Εάν τους λέγαμε ότι εδώ πέρα καταστρατηγούνται οι Συλλογικές μας Συμβάσεις, εάν αύριο, σ' ένα χρόνο θα πάμε να υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση και αν ο Παναγιωτάκης μας «έβγαλε το λάδι» οχτώ μήνες, πόσοι ήταν δεν θυμάμαι, έξι; Για το τροφείο εδώ δεν θ' μας υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση γιατί θα πάρουνε μέσα συναδέλφους με ατομικές συμβάσεις, κι ότι εθελουσία μην περιμένετε να

πάρετε. Ότι καλλιεργείς αυτό θερίζεις. Αυτό ειπώθηκε. Αν είναι λάθος ας το δούμε κι αυτό δεν το λέω, γίναν σε όλες τις συγκεντρώσεις. Δεν είναι το κλίμα καλό γραμματέα, στο είπα στο γραφείο μέσα τότε, για το Κύριο Πεδίο, δεν είναι το κλίμα καλό μετά τις ενημερώσεις που είχαμε πάει Βέροια, Θεσσαλονίκη κι όλα αυτά. Οι βάρδιες δεν είναι ενημερωμένες, μόνο ανακοίνωση ότι έχει απεργία είναι. Με ανακοίνωση δεν παίρνεις ποσοστά. Τις γυρίσαμε τις βάρδιες μία, μία. Δεν δούλεψε το Κύριο Πεδίο. Η Καρδιά δεν έχει κόσμο, αυτοί που ήταν, ήταν επιφυλακή, αν έβγαζες και αυτούς έξω έπρεπε να πάρεις την τέφρα από τον ΑΗΣ Καρδιάς. Να βγάλουν την μονάδα έξω της τηλεθέρμανσης για να μην παίρνουν την τέφρα. Για μένα έχει ποσοστά το Ορυχείο Καρδιάς.

Όταν κάνεις ενημέρωση και σε προβοκάρουν, μην κάνεις ομιλία για τον ΣΥΡΙΖΑ, πες και τα θετικά, πες ότι θα έκλεινε τις μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι έτσι για πες το μου ρε συνάδελφοι, φτιάχνεις κλίμα. Για να ξέρουμε τέλος πάντων πως πηγαίνω. Έχω ζήσει Σάκη απεργίες που ανοίγανε, με τις πρώτες απεργίες στη ΔΕΗ που μεγάλωσα που είχαν και κομματικό χαρακτήρα πολλές, παρόλα τα αιτήματα που δεν ήταν, κάποιοι ν' ανοίγουν τρύπες για να μπαίνουν μέσα, κάποιοι να κατεβάζουν ελικόπτερα, κάποιοι άλλοι υπήρχαν όχι δεν τα... γινότανε, εγώ λέω ότι γινότανε. Συνάδελφοι, για μένα σε μια περιοχή που πεθαίνει είναι πρόβλημα να έχει αυτά τα ποσοστά απεργίας. Όταν πουλιόταν ο ΑΔΜΗΕ, όταν την πρώτη φορά κατέβαινε για τον ΑΔΜΗΕ είχαμε περισσότερα ποσοστά απεργίας απ' αυτά που είχαν στον ΑΔΜΗΕ. Για μένα αυτά τα ποσοστά απεργίας είναι πρόβλημα όταν μία περιοχή πεθαίνει κι όταν έχεις αυτές τις επιπτώσεις για όλους. Θα πρέπει να το διορθώσουμε. Η ενότητα γραμματέα μου, επειδή το είπες, εγώ την εκτιμώ και την θέλω. Και να μαλώσουμε και ν' αλλάξουμε κουβέντες και με τον Σάκη και με τον Λευτέρη και με όλους θα τον δώσουμε τον αγώνα εκεί μπροστά για να επιτευχθεί η ενότητα αυτό που έχω μάθει είναι τι; Ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους στόχους και να τους υπηρετούμε όλοι μαζί. Την διαμορφώνεις την ενότητα. Δεν θα έχεις ενότητα όταν κάποιοι παραβλέπουν τους στόχους. Δεν μπορεί να λέμε ότι θα βγάλουμε ανακοίνωση αλλά να σκεφτόμαστε αν θα γράψουμε ότι φταίει η Κυβέρνηση. Αν θα μπει το όνομα της Κυβέρνησης μέσα ή του Υπουργού. Εγώ έβγαζα ανακοίνωση σαν ΑΡΚΕ κι έβαζα το όνομα του Υπουργού μέσα και το κόμμα που ήταν, σαν ΑΡΚΕ. Δεν λέω να βγει σαν Σωματείο ή σαν ΜΕΤΑ που ήμασταν πιο πριν.

Εάν δεν δούμε τα προβλήματα κατά μέτωπο, όπως ακριβώς είναι δεν θα τα αντιμετωπίσουμε και θα τα βρούμε μπροστά μας. Και ξέρετε κάτι; Το έχω πει κι άλλες φορές πάνω, ότι αυτό το πράγμα θα εκτονωθεί επάνω και στην Μεγαλόπολη. Αυτοί που χάνουν τις δουλειές τους, που πάνε να πουλήσουν που τις χάσανε, γιατί χαθήκαν θέσεις εργασίας. Αυτοί απ' τα πληττόμενα χωριά που τραβούσαν την ταινία για να πάρουν ποσοστά να μπουν μέσα και τώρα κάνουν την δουλειά τους, κι έχουν μείνει με τα γραμμάτια και το φορτηγό, αυτή η κατάσταση βράζει, θα εκτονωθεί. Και θα είναι ανεξέλεγκτη. Και τότε θα χτυπάνε επί δικαίων και αδικών. Δεν θα κοιτάζει αν ήταν ο Φάνης ή ο Λευτέρης ή ο Γιώργος ή ο Σάκης ή ο Μόσχος. Θα πάρουν την σανίδα την βρεγμένη και θα μας αρχίσουν όλους μαζί. Γι αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και θα πρέπει να βάλουμε στόχους στο πως θα το πετύχουμε. Ευχαριστώ.

Γκαρραβέλλας: αγαπητοί συνάδελφοι καλή χρονιά κι από εμένα, να είναι η χρονιά δημιουργική, ειρηνική και αποτελεσματική. Φίλε Ιορδάνη εύχομαι τα καλύτερα στη νέα σου κατάσταση, εκτιμώ ότι τον δρόμο θα τον βρεις κι εκεί δεν θα χαθείς.

Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω ως εξής σήμερα, με το επικοινωνιακό μπαράζ αυτό που ξεκίνησε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. όσον αφορά στα ενεργειακά με επικεφαλής τον κύριο Χατζηδάκη, μετά από διάφορες συζητήσεις και με συντρόφους μου αλλά και σήμερα, κατάλαβα ότι ναι μεν στην κοινωνία φαίνεται ότι έγινε αποδεκτό από τα γκάλοπ που βγαίνουν καθημερινά φαίνεται ότι την κοινωνία δεν την πολυενδιαφέρει τι

γίνεται στους χώρους της ΔΕΗ και μάλλον τα παρακολουθεί με πολύ μεγάλη απάθεια μπορώ να πω. Αλλά όσον αφορά στους εργαζόμενους βλέπω ότι βρήκε ευήκοα όντα.

Φίλε Κώστα, έχουμε τόσα χρόνια μαζί και σ' εκτιμώ και σε συμπαθώ. Σήμερα θεωρώ ότι μίλησες σαν εργοδότης. Μ' εξέπληξε η τοποθέτησή σου εκτός αν στην ομιλία σου κάποια πράγματα σου ξέφευγαν δηλαδή δεν πίστευα αυτά που άκουγα γιατί σε ξέρω χρόνια. Δηλαδή, μου δημιούργησες την εικόνα ότι για το καλό αυτών που λέει η Κυβέρνηση πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε το άλλο, όπως π.χ. έλεγε κι ο φίλος μου ο Μόσχος χθες κι είναι κι αλήθεια στους υπόλοιπους εργασιακούς χώρους το καταλαβαίνω, μέχρι ένα σημείο αλλά στο κομμάτι της Πτολεμαΐδας και της Μεγαλόπολης να μιλάς στον κόσμο, να σε κοιτάζει στο στόμα αυτό είναι αλήθεια. Και ν' ακούσει όλα αυτά που του λες ότι θα χάσει τις θέσεις εργασίας, ότι κοίταξε να δεις αύριο το πρωί θα πας στον Δήμο, αν δεν έχει ο Δήμος πιθανόν θα βρεθείς στην Θεσσαλονίκη για δουλειά, αν δεν έχει η Θεσσαλονίκη πιθανόν να βρεθείς στην Κατερίνη και όλα αυτά να τα' ακούει και την επόμενη ώρα μόλις τελειώνει την ομιλία να τον ρωτάει, «εθελουσία θα πάρω;» δηλαδή, φαίνεται ότι εδώ η Κυβέρνηση βρίσκει ευήκοα όντα και παίζει με όρους ασφαλείς.

Άρα αγαπητοί συνάδελφοι, τι ήθελα να πω μ' αυτό; Ότι το σημερινό Δ.Σ. που είναι πολύ σοβαρό γιατί βάζουμε πολλά θέματα ενώ θα μπορούσε κάλλιστα αφού υπήρχε αυτή η πληροφορία να το καθυστερήσουμε έστω ακόμη για να συγκεκριμενοποιήσουμε την πληροφορία και το Δ.Σ. έπρεπε να πραγματοποιηθεί στο λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας. Γιατί το βασικό θέμα που υπάρχει αυτή την στιγμή είναι η απολιγνιτοποίηση των δύο χώρων. Απ' την ώρα που πάει εκεί ο Υπουργός δοθείσης ευκαιρίας έπρεπε να βρεθούμε εκεί πάνω. Να γίνει εκεί το Δ.Σ. και αύριο το πρωί ή να γίνονταν αύριο και μεθαύριο το πρωί να πάμε σε όλους τους χώρους δουλειάς και να πούμε κι αυτά που προείπα και αυτά που θα πω παρακάτω, ότι όχι μόνο διακυβεύεται το μέλλον της περιοχής κι όλα αυτά που είπε ο Φάνης και είπε κι ο Μόσχος γύρω από το τι σημαίνει απολιγνιτοποίηση στις δύο αυτές πόλεις αλλά να τους πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Ότι κοίταξε να δεις αδελφέ, θα χάσεις την δουλειά σου, θα χάσεις το μειωμένο τιμολόγιο, θα περιμένεις να πάρεις τα ειδικά επιδόματα, όλα αυτά έρχονται σε δεύτερο και τρίτο βαθμό τουλάχιστον σ' αυτή την φάση διότι αυτό που ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή την περίοδο κι αυτή την χρονική στιγμή ήταν το λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας. Έπρεπε εκεί πάνω να γίνει η μεγάλη κουβέντα για να νοιώσει και ο κόσμος και η τοπική κοινωνία ότι η ΓΕΝΟΠ δεν έχει εγκαταλείψει αυτό τον αγώνα όσον αφορά στην απολιγνιτοποίηση αλλά και οι εργαζόμενοι ότι η ΓΕΝΟΠ είναι δίπλα. Αυτό οφείλουμε σαν ένα πολύ μικρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους κι απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.

Τώρα, όσον αφορά στα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά που είπε η εισήγηση κι ο πρόεδρος με την απολιγνιτοποίηση με τις ΕΣΕΚ, και η μία ΕΣΕΚ και η άλλη ήταν καταστροφικές. Απλώς διέφεραν σε δυο – τρία σημεία και για να μην μακρηγορώ γιατί κι ο πρόεδρος άφησε περιθώρια εδώ να μιλάμε με τις ώρες μπορεί να τελειώσουμε και στις 12 το βράδυ, δεν είναι και υποχρεωτικό εφόσον καλυπτόμαστε ο ένας απ' τον άλλο κάποια πράγματα να τα μαζεύουμε, εδώ αγαπητοί συνάδελφοι φαίνεται πολύ καθαρά ότι η σημερινή Κυβέρνηση είναι πεντακάθαρο ότι κλείνει το μάτι στους ΑΠΕτζίδες και στο Φ.Α. και κύρια στο Φ.Α.. Δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη του κυρίου Χατζηδάκη στα εγκαίνια της μονάδος του κυρίου Μυτιληναίου. Καθόλου τυχαία δεν ήταν, ήθελε να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή. Και φαντάζεστε λοιπόν με το κλείσιμο των μονάδων και με την είσοδο των νέων μονάδων απ' ότι φαίνεται μία στο Βόλο, μία στην Κομοτηνή και μία ακόμη του κυρίου Μυτιληναίου μ' αυτές τις τρεις μονάδες εάν κλείσει, δεν ξέρω εάν η ΔΕΗ, η ΔΕΗ δεν έχει ακουστεί πουθενά, σ' αυτό το ντιλ που γίνεται η χώρα θα εξαρτάται περίπου από 90% από Φ.Α. το επόμενο χρονικό διάστημα. Και της ΔΕΗ θα της έχει απομείνει το 20% της παραγωγής της. Θα μιλάμε δηλαδή για μια ΔΕΗ νάνο, έτσι το επόμενο διάστημα. Και γι

αυτό αγαπητοί συνάδελφοι εγώ παίρνω την μπάλα από τον φίλο μου, τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Καρρά όσον αφορά για το Συνέδριο, ναι αγαπητέ Αντώνη πρέπει να πάμε να ξανακουβεντιάσουμε στα νέα δεδομένα τι ΔΕΗ θέλουμε σ' αυτά που θα διαμορφωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε παραμένουμε πιστοί στις αρχές, σ' αυτά που λέγαμε πριν ή ο καθένας από εμάς έχει άλλες απόψεις στο νέο σύγχρονο αυτό που δημιουργήθηκε πριν ή στο νέο αυτό που λέμε εμείς, στο νέο που λεν κάποιοι άλλοι ή σ' αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Κώστας το τι ΔΕΗ θέλουμε μιλώντας ο καθένας και ο καθένας κάνοντας την κριτική που πιθανώς και για μένα θα γίνει κριτική, γι αυτά που λέω. Γιατί προφανώς εδώ θα κάνουμε μάγκα τον Μανιάτη ας πούμε που τον κατηγορούσαμε κι εμείς μάλιστα που ανήκουμε σ' αυτό τον πολιτικό φορέα που ανεβαίναμε στα τραπέζια για να μην γίνει η μικρή ΔΕΗ διότι η μικρή ΔΕΗ θεωρείται ότι ήταν όαση μπροστά σ' αυτά εδώ τα δύο που έρχονται.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των ορίων ηλικίας. Ακούστε συνάδελφοι, εγώ το έχω πει και σ' άλλες συγκεντρώσεις και σ' άλλα Δ.Σ., εδώ μέσα σκοτωνόμασταν με την ΕΣΚ, τότε όσον αφορά τα όρια ηλικίας που όλοι ζητούσανε τότε να φεύγουν στα 55, στα 50 και στα βαριά και ανθυγιεινά, γινόταν ένας σκοτωμός και μάλιστα όταν έρχονταν τα ασφαλιστικά Νομοσχέδια γινόταν εδώ μάχη γιατί μας θεωρούσαν εμάς την τότε ΠΑΣΚΕ ότι ήμασταν φιλοκυβερνητικοί κι ότι στηρίζαμε την Κυβέρνηση κι ότι η Κυβέρνηση πάει ν' αυξήσει τα όρια ηλικίας και μας καταστρέφει, και το ένα και το άλλο, εδώ έγιναν Ομηρικές μάχες. Σήμερα λοιπόν ήρθαν τα μνημόνια και είπαν κάτι άλλο ότι ο καθένας μπορεί να φύγει ότι θέλει. Κι έρχεται ο κύριος Παναγιωτάκης, αυτός ξεχείλωσε το κουβάρι. Αυτός το άνοιξε και λέει όχι κύριε θα εφαρμόσουμε τον ΚΚΠ, τον ξέρουμε τον ΚΚΠ/ ΔΕΗ τον ξέραμε πολύ καλά γιατί έδωσε μάχη στο Συνδικάτο για να τον φτιάξει, αυτό τον Κανονισμό Λειτουργίας. Λοιπόν, κι έρχεται ο κύριος αυτός και λέει 60-62-65. Λοιπόν, ήταν απολύσεις, όπως και τώρα είναι καραμπινάτες απολύσεις. Δεν μπορεί να βαφτίζουμε το ένα έτσι και το άλλο αλλιώς. Να πούμε ότι ποιος το ξεκίνησε, ναι, έχει ονοματεπώνυμο. Ο κύριος Παναγιωτάκης το ξεκίνησε αυτό.

Λοιπόν, από κει και πέρα, μην πανηγυρίζετε όμως τώρα γι αυτά που γίνονται και με τις κατατομήσεις όλες αυτές, δεν θέλω να πω τα είπε ο Πρόεδρος, εισηγητικά. Πάμε τώρα όσον αφορά στο θέμα που έβαλε και σε ψηφοφορία, δεν ξέρω αν έχουμε καθυστερήσει ήδη έπρεπε να το έχουμε κάνει κυρίαρχο θέμα. Για εμάς, δεν ξέρω τι γίνεται στο λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας και στην Μεγαλόπολη, ειδικά για εμάς που ζούμε στο λεκανοπέδιο Αττικής η έκπτωση που είχαμε απ' το ηλεκτρικό ρεύμα αγγίζει ένα μισθό. Είναι περίπου 1200€ τον χρόνο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι αυτό γιατί φάγαμε όλες αυτές τις μειώσεις που φάγαμε, ε, δεν σηκώνουμε να φάμε άλλη μία μείωση. Πρέπει να δούμε και το δεύτερο σημαντικό θέμα όπως σας είπα που θα ήταν θέμα κουβέντας και κύρια γιατί αφορούσε το λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας και της Μεγαλόπολης στην δεύτερη φάση όσο έχει να κάνει με τα ειδικά επιδόματα. Και εκεί πρέπει να ταβάλουμε μπροστά. Γιατί κι εκεί για κάποιους είναι ένας μισθός. Τα προβλήματα όσο μεγαλώνουμε αυξάνονται κι αντί να έχουμε καλύτερο μέλλον και καλύτερο αύριο πάμε προς τα πίσω. Όλα αυτά πρέπει να τα προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα για να μην κατηγορηθούμε ότι κοιτάζουμε μόνο τα του οίκου μας την ώρα που γύρω – γύρω βλέπουμε πολύ καλά τι γίνεται και βλέπουμε πολύ καλά τι γίνεται ειδικά στα νέα παιδιά τα οποία πλήττουν από την ανεργία και μάλιστα όταν προσλαμβάνονται, προσλαμβάνονται με μισθούς πείνας. Και πολλές φορές κάτω από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτό είναι καθαρό. Και μάλιστα τα παιδιά τα σημερινά τα οποία έχουν και πτυχία και μεταπτυχιακά και γλώσσες να δουλεύουν τώρα τέσσερα Σαββατοκύριακα, να δουλεύουν νύχτες και ν' αμείβονται με το ποσό των 680€. Είναι ντροπή γενικότερα για το Συνδικαλιστικό Κίνημα της χώρας που αποδέχεται όλους αυτούς

τους μισθούς και όλους αυτούς τους εργοδότες οι οποίοι δίνουν αυτά τα χρήματα σ' αυτά τα νέα παιδιά τα οποία όλοι λέμε ότι θα είναι το μέλλον, το λαμπρό μέλλον το αύριο, ε, πως θα είναι το λαμπρό μέλλον το αύριο κάτω από αυτές τις εργασιακές συνθήκες που δουλεύουν 12ωρα για να παίρνουν 680€; Αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει όλα αυτά να τα δούμε γι αυτό λέω στις διεκδικήσεις μας πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και προσεκτικοί γιατί τα δικαιούμαστε γιατί μας τα πήραν και πρέπει να μας τα επαναφέρουν.

Δεν θέλω να κουράσω άλλο αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει λοιπόν αυτό που είπαμε όσον αφορά για την Πτολεμαΐδα αφού δεν έγινε Δ.Σ. πρέπει να γίνει μία μεγάλη προσπάθεια τις επόμενες μέρες, αυτές που απομένουν να γίνει μία πλήρης ενημέρωση στο λεκανοπέδιο πάνω, να έρθει ο κόσμος κι αντί για διαμαρτυρία να μην είμαστε τρεις κι ο κούκος, να γίνει συλλαλητήριο αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να γίνει συλλαλητήριο, να είμαστε καθαροί, διότι αν πάμε έτσι να πάμε να κάνουμε μια απλή διαμαρτυρία θα 'μαστε τρεις κι ο κούκος και θα ξεφτιλιστούμε και θα είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι και θα μας δείχνουν τα κανάλια και θα λοιδορηθούμε περισσότερο και από την κοινωνία αλλά και από τους ίδιους τους εργαζόμενους που λίγο – πολύ μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Φυσικά και φέρνουν κι αυτοί την ευθύνη τους αλλά να μην έχουμε εμείς την ευθύνη πάνω μας. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως διαμαρτύρεται ο κόσμος όταν βλέπει κι έρχεται και η Κυβέρνηση να νομοθετήσει απ' ότι φαίνεται το επόμενο διάστημα διότι βρίσκει κι αυτοί το μπόσικο δέκα νοματαίοι να πιάνουν και να κλείνουν την Σταδίου. Ε, λογικό είναι αν πάμε κι εμείς δέκα νοματαίοι επάνω θα γελάει η κοινωνία μαζί μας. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει συγκροτημένο συλλαλητήριο λέω εγώ και μ' αυτό κλείνω. Σας ευχαριστώ.

Μέλος: καλή χρονιά εύχομαι σε όλους, καλή σύνταξη εύχομαι στον Ιορδάνη, εγώ θέλω να μιλήσω για δύο πράγματα απ' το χθες και να πω ότι εκατοντάδες MW που δοθήκανε με άδειες και σηκωθήκανε στα προηγούμενα χρόνια έστρωσαν το έδαφος για να την σημερινή εποχή, για να χωρέσουνε λέει όλα. Έτσι λένε αυτοί πρέπει να χωρέσουνε όλα. Εμείς είχαμε MW αρκετά, σηκώσανε κι αυτοί άλλα τόσα. Άρα, δεν το περιμέναμε ότι θα 'ρθει η ώρα. Ποιον θα χτυπάγανε; Εμάς θα χτυπάγανε. Δεν κάναμε τίποτα τότε.

Και πάω πιο πίσω το '99, ενσωματωμένη περιουσία. Τα εργοστάσια αυτά που σηκωθήκανε απ' τους ίδιους τους εργαζόμενους, τα ξεπουλήσαμε τότε; Το '99; Μας υποχρέωσε κανένας να το κάνουμε τότε; Κανένας! Γιατί το κάναμε; Γιατί τώρα δεν θα μπορούσαν να κάνουνε καμία κίνηση. Γιατί θ' ανήκανε στους εργαζόμενους και στον ελληνικό λαό. Πραγματικά στον ελληνικό λαό, αυτά. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς πλέον το κουμάντο.

Και πάω στο σήμερα και θέλω να πω ότι τα λιγνιτικά όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως που δουλεύουν. Στο χθες μπορεί να ήταν μόνο η Μελίτη και η Μεγαλόπολη, επηρεάζονταν ας πούμε, σήμερα επηρεάζονται δυστυχώς αφού θα κλείσουν όλα, επηρεάζονται και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι γιατί θέσεις εργασίας θα χαθούν και αλλού δεν θα χαθούν μόνο στα λιγνιτικά. Πρέπει να βάλουμε στόχο να κρατήσουμε τα εργοστάσια. Και να μην μαζευόμαστε και να λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Κι ότι φταίει τώρα η ΔΑΚΕ, αν φταίει πραγματικά η ΔΑΚΕ, δηλαδή που έχει γίνει αυτό το πράγμα ρε παιδιά, δηλαδή άμα στοχεύσουμε ότι φταίει η ΔΑΚΕ μέσα εδώ στον ίδιο τον χώρο μας, έχουμε χάσει την μπάλα πλέον. Καταρχάς η απεργία για να μιλήσω λίγο για την απεργία, τα ποσοστά ήταν σε όλη την Ελλάδα χαμηλά. Στο χθες, να πάμε πριν δύο χρόνια, τρία, τα ποσοστά ήταν το ίδιο χαμηλά. Δεν συμμετέχει ο κόσμος, αυτό είναι το γεγονός. Δεν φταίει ούτε η ΠΑΣΚΕ, ούτε η ΔΑΚΕ, ούτε κανένας. Γιατί καθόμαστε και στοχεύουμε την ΔΑΚΕ στο σήμερα, επειδή κυβερνάει η Ν.Δ.; και θέλουμε να πείσουμε, ωραία να πέσουν οι προτάσεις εδώ πως θα κρατήσουμε τα εργοστάσια. Πρέπει το co2 είναι ακριβό, είπε ο κύριος Κοπανάκης ήταν μπροστά το προεδρείο στην

Μεγαλόπολη ότι φτάνει 80. Τι του είπαμε εμείς πάνω σ' αυτό, τι του έχουμε πει στις συναντήσεις; 60 λέει το αέριο, 80 ο λιγνίτης. Ωραία κύριε Κοπανάκη επιδοτούνται όλες οι ΑΠΕ από τα τιμολόγια; Τα έχει πληρώσει ο έλληνας πολίτης; Να πληρώσει και τον λιγνίτη σήμερα, για κάποιο διάστημα, πώς να το κάνουμε; Πρέπει να πάμε προτάσεις. Να κρατηθούνε. Κι αν επιμείνουμε θα κρατηθούνε. Μετά το '28. Τα έξι καλά εργοστάσια που έχει αυτή την στιγμή η Επιχείρηση να μείνουνε.

Ένα άλλο που πρέπει να γίνει είναι να κοιτάξουμε τους νέους εργαζόμενους οι οποίοι πραγματικά αυτοί είναι που έχουν το πρόβλημα γιατί πραγματικά τώρα μιλάμε για όρια ηλικίας, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα τώρα αν θα φύγει κάποιος 60 ή 61. Γιατί όταν είμαι 55 και μια μέρα, 55 στα υπερβαρέα πρέπει να ζήσω και λίγο. Πραγματικά ρε παιδιά, δηλαδή δεν το λέω τώρα, προς Θεού, μακάρι κι εγώ θέλω να κάτσω να ιάσω τα σαράντα χρόνια, δεν λέω όχι, θα μου ανεβάσουν την σύνταξη, θα μπορέσω όμως στην πορεία να βοηθήσω τα παιδιά μου άμα κάτσω μέχρι τα 65; Το 'χουμε σκεφτεί; Πρέπει να βάλουμε ένα ξεκάθαρο στόχο, εμείς να είμαστε αυτοί που θα βάλουμε το όριο, εμείς να βγούμε μπροστά, να μην τον αφήσουμε να πει 57 που είπες πρόεδρε ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει εμείς να ξεκαθαρίσουμε την θέση μας πάνω σε αυτό και να διαφυλάξουμε τους εργαζόμενους κι ένα άλλο που θέλω να πω ότι ο αγώνας πραγματικά πρέπει να γίνει με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί τώρα είναι τα... άλλος λέει είναι ξεχωριστό των εργαζομένων, δεν είναι ξεχωριστό. Είναι το ίδιο πράγμα, εμείς είμαστε η τοπική κοινωνία. Στις τοπικές κοινωνίες του χθες, εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είμαστε στην τοπική κοινωνία. Και δεν μπορεί να ξεχωρίζουμε στο σήμερα γιατί χθες ήμασταν μαζί μ' αυτούς. Δεν μπορεί να έχουν διαφορετικό δρόμο. Ευχαριστώ.

Μέλος: καλή χρονιά κι από εμένα, μία χρονιά η οποία θα είναι δύσκολη, κι η δεκαετία θα είναι δύσκολη, γιατί έχουμε ζητήματα μεγάλα. Τα ζητήματα τα γνωρίζουμε, τα έχουμε αναλύσει, έχουν μιλήσει όλοι οι συνάδελφοι, δεν θέλω να επαναλάβω ούτε αυτά που αναφέρανε. Θεωρώ ότι ήταν άστοχη η διαδικασία αυτή με το video που παίχτηκε, δεν σας κρύβω ότι μας έθιξε όλους εμάς, άσχετα αν ήμασταν στον ΣΠΑΡΤΑΚΟ, αν είμαστε ΔΑΚΕ, στην ΓΕΝΟΠ ή οπουδήποτε αλλού, και μου ήρθε στο μυαλό γιατί προσπαθήσαμε το διάστημα αυτό και το προηγούμενο διάστημα μ' όλες τις απεργίες και πηγαίναμε και σε κάποιους φορείς και σε τρεις συγκεντρώσεις την μέρα. Εντάξει; Φεύγαμε το πρωί, 5 η ώρα και γυρνάγαμε το βράδυ. Πηγαίναμε λοιπόν σε μια διαδικασία, φύγαμε να πάμε στην Μεγαλόπολη, είχε πέσει η μισή Κινέττα στον δρόμο και πήγαμε απ' τα κατσάβραχα, απ' το πίσω μέρος να φτάσουμε εκεί, ο δε Μανιάτης βρήκε το αυτοκίνητό του από κάτω, έμεινε εκεί ο άνθρωπος, εγώ προσπάθησα να περάσω αλλά έφτασα εκπρόθεσμα, είχε λήξει το Συλλαλητήριο και αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω. Κι έφαγα και πέντε ώρες δρόμο κίνηση να γυρίσω από την Κινέττα που είχε ανοίξει μία λωρίδα.

Αυτά φίλε Γιώργο, σε λέω «φίλε» γιατί πραγματικά έχουμε συνεργαστεί όλοι εδώ πέρα, είναι άσχημα πράγματα. Για το Συνδικάτο. Είναι άσχημα πράγματα γιατί μας θίγουν όλους. Ότι κατόρθωσε αυτό το Συνδικάτο, εγώ είμαι νεότερος, εδώ πέρα, αλλά ότι κατόρθωσε, αυτά που έβλεπα εγώ και μπήκαμε κι απ' το 2000 που ασχολήθηκα κι εγώ σαν ΤΔΕ στον Ασπρόπυργο, δώσαμε μια μάχη κι ήμασταν όλοι μαζί, κι ότι πετύχαμε το πετύχαμε όλοι μαζί. Το τι γίνεται μεταξύ μας, τι είναι ο καθένας, πως αγωνίζεται ο καθένας το γνωρίζουμε δεν χρειάζεται να κάνουμε πολιτική μεταξύ μας. Οι ίδιοι κι οι ίδιοι είμαστε κάθε μέρα εδώ. Αλλά, θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν κάποια πράγματα. Καλό είναι να παίζουμε με τα facebook, το facebook καμιά φορά είναι και μπούμερανγκ, γινόμαστε και μαϊντανοί στο τέλος. Και λένε αυτοί που γράφουν συνέχεια και κάνουν και φτιάχνουν και αγωνιστές και το ένα και το άλλο, τον κόσμο τον βγάζουν απέναντι. Ο κόσμος θέλει ουσία. Κι η ουσία είναι μία, ότι αυτή την στιγμή δεν κατορθώσαμε στην

ουσία με τους λιγνίτες και πριν και τώρα, στην ουσία που κλείνουμε, δεν κατορθώσαμε να πάρουμε παράταση, γιατί το είπε ξεκάθαρα και η ΔΕΗ δεν θέλει να πάρει παράταση γιατί πολύ απλά η ΔΕΗ μπαίνει μέσα από τους λιγνίτες όπως το είπε κι ο Κοπανάκης κάτω, 80€ κοστίζει η Μwh εκ των οποίων τα 50 είναι ρύποι πρέπει να κατορθώσουμε κάτι να κάνουμε με τους ρύπους γιατί κι ο Υπουργός να λεγε το '35 και το '40 η ΔΕΗ η ίδια δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει λιγνίτες. Άρα είναι ένα θέμα αυτό.

Ένα άλλο ζήτημα που αφορά την διαδικασία πρέπει να δώσουμε στον κόσμο κάτι. Πάμε και λέμε απ' τον Παναγιωτάκη ακόμα, απ' τον Γενάρη του '19 για τα ειδικά επιδόματα και ειδικά επιδόματα μάλιστα είχε βγει κι ο Καραλευθέρης κι ο Φωτόπουλος και το προπαγανδίζανε όσον αφορά την προεκλογικά, για τις εκλογές του Δ.Σ. ότι τον Απρίλη θα το πάρουμε, τον Ιούνιο θα το πάρουμε, τον Μάιο θα το πάρουμε και τελικά πέρασε ένας χρόνος και, και δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Όπως κάναμε με τους συναδέλφους που σωρηδόν τους παίρνουμε χρήματα μέχρι και 38.000 το μήνα στην Μύκονο, σε συνάδελφο για τα κλιμάκια, με τις άδειες που τους κατεβάσαν και τους γυρνάνε πίσω, και περιμένει ο κόσμος και τώρα αυτό τον μήνα μπήκαν σωρηδόν, παρόλο που μας είπαν ότι δεν θα κρατήσουν τα χρήματα και θα βρούμε τρόπο να τα πάρει ο κόσμος πίσω τα χρήματα, εκεί πρέπει να πατήσουμε.

Σήμερα το πρωί 5 η ώρα πήγαμε στον ΔΕΔΔΗΕ, στην Ελευσίνα, ξέρετε γιατί; Γιατί πολύ απλά έχει τέσσερα καλαθοφόρα κι έναν χειριστή. Έναν χειριστή σ' ένα τεράστιο δίκτυο. Είδατε τι έγινε με τα χιόνια στην Ελευσίνα, και στην διαδικασία στην περιοχή αυτή η οποία είχε ένα τεράστιο Εναέριο Δίκτυο αυτοί συνάδελφοί μου αν δεν έχουν χειριστές το βράδυ αναγκάζονται ν' ανεβαίνουν με τα πέδιλα νύχτα – μέρα. Πήγαμε κλείσαμε την περιοχή λοιπόν να πιέσουμε για να πάρουν χειριστές. Οι τελευταίες προσλήψεις που προηγήθηκαν το '14 και τους πήραν το '16 δεν είχε ούτε έναν χειριστή. Έχουν φύγει όλοι οι συνάδελφοί μας. Έχουμε καλαθοφόρα και δεν μπορούμε να έχουμε χειριστές να χειριστούνε στην ουσία για να διευκολύνουν την δουλειά των συναδέλφων και να εργαστούν με ασφάλεια. Είναι πρόβλημα καθημερινό που αφορά και το Σωματείο, αφορά και την Ομοσπονδία όμως τέτοια ζητήματα γιατί στην ουσία δεν πατήσαμε ποτέ πόδι να κάνουν προσλήψεις άμεσα. Προσλήψεις γιατί στον κόσμο στην ουσία τι πρέπει να δώσουμε, ένα κίνητρο, να δει ο κόσμος ότι κάτι γίνεται εκεί θ' ακολουθήσει ο κόσμος. Οι Εταιρείες αλλάζουνε. Πραγματικά αλλάζουνε. Και η ΔΕΗ θ' αλλάξει. Κι επενδύσεις θα κάνει στα ΑΠΕ, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα όμως στην διαχείριση προσωπικού και στην Δυτική Μακεδονία αλλά και στην Μεγαλόπολη αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα θα υπάρξει στα νησιά όμως και στην Κρήτη. Αυτά τα ζητήματα όλα θα τα βρούμε μπροστά μας. Καλό είναι να κάνουμε πολιτική, καλό είναι να θιγούμε παρατάξεις, καλό είναι να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε αλλά στην ουσία πρέπει όμως ν' αντιδράσουμε για να κάνουμε και κάτι. Κι αν δεν κάνουμε κάτι θα 'ρθει ο κόσμος να μας πάρει με τις πέτρες, όλους μας. Και τα Πρωτοβάθμια και την ΓΕΝΟΠ.

Άρα λοιπόν ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να πάμε να προχωρήσουμε Συνέδριο η Ομοσπονδία, μέχρι να φτάσουμε στο Συνέδριο όμως πρέπει να δώσουμε λύσεις. Ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Έχουν κουραστεί να λέμε τα ίδια και τα ίδια όλοι μας. Ευχαριστώ.

Καρράς: λοιπόν βλέπω ότι εδώ πέρα αρχίσαμε να βλέπουμε την Ομοσπονδία ως ένα είδος που προσφέρεται να κάνουμε αντιπολίτευση και να δημιουργήσουμε, εάν θέλετε να αυτοπροβάλλουμε τις παρατάξεις μας ή τους εαυτούς μας. Για να ξεκαθαρίσω εγώ ως γραμματέας, δεν ξέρω αν θ' ακολουθήσει η παράταξη. Εγώ, το σήκωσα το γάντι όταν χτυπήθηκα από κάποιες παρατάξεις ανήθικα τελείως. Απάνω στην οικογένεια και την ηθική μου. Εάν θεωρούνε κάποιοι ότι μπορούν να χτυπήσουν τον γραμματέα ή την παράταξη της

ΔΑΚΕ θα το ξανασηκώσω ο γάντι κι ο νοών νοείτω. Εδώ πέρα είναι 13 ΔΑΚήτες κάποιοι ΠΑΣΚήτες που δεν μπορώ να τους μετρήσω, κανέναν του ΕΜΕΙΣ και κάποιοι ΑΚΑΠΕΛΟ και κάποιοι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ συν το ΠΑΜΕ που είναι σταθερά. Αυτοί οι δύο. Αν θέλετε την αίθουσα να την αδειάσουμε κι άλλο εγώ είμαι έτοιμος να την αδειάσω. Και θέλετε να σας πω ποιος θα το χρεωθεί; Ο πρόεδρος κι ο γραμματέας. Και οι δύο θα το χρεωθούν. Κι επειδή προκλήθηκα και μου είπαν αν είμαι κομματικοποιημένος ή πολιτικοποιημένος, πολιτικοποιημένος είμαι. Κομματικοποιημένος δεν είμαι. Κι ούτε σκέφτηκα ποτέ, κι αν θέλετε διαγράφηκα και μια φορά από την Ν.Δ. έτσι όπως διαγράφηκα σαν απλό μέλος και δεν ξέρω κι αν έχω επανέλθει κιόλας. Δεν θα υπάρξω. Κι αν θέλετε να παίξουμε σ' αυτό το παιχνίδι ποιος είναι πιο πολύ κομματικοποιημένος ο γραμματέας ή ο πρόεδρος για να φέρω ένα παράδειγμα, μέσα είμαι. Θ' αρχίσουμε να το επικοινωνούμε από αύριο. Ποιος είναι πιο πολύ κόμμα και σε ποιο κόμμα ανήκει. Και παρότι είμαι 20 χρόνια πολιτικοποιημένος στην Ν.Δ. θα δούμε ποιος θα κομματικοποιηθεί περισσότερο από τον άλλον. Ωμά και ξερά. Κι αν θέλετε να δώσουμε συνέχεια να την δώσουμε. Τώρα, αν θέλετε να κάνουμε πολιτικές εύκολες κάνω κι εγώ.

Ρωτήσατε και πράγματι δίκαιο είναι αυτό το είπε ο Λυμπέρης έφυγε, έκανα αντιπολίτευση, ναι έκανα. Κάντε εσείς σήμερα στην Κυβέρνηση και στην Διοίκηση. Ποιος σας το απαγόρευσε να το κάνετε αυτό; Σας απαγόρευσε κανείς να κάνετε πολιτική απέναντι ή αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση ή στην Διοίκηση; ή ήρθε η ΔΑΚΕ ως ανάχωμα; Το κανε αυτό η ΔΑΚΕ; Κι αν θέλετε να πούμε για τον δαμάσκο ποιος όλο αυτό το χρονικό διάστημα έκανε τον Δαμάσκο έτσι σ' αυτή την κατάσταση που είναι, να το συζητήσουμε κι αυτό. Ποιος διαβουλευότανε με τον Δαμάσκο και γιατί ο Παναγιωτάκης δεν μας έβλεπε, μας έβλεπε όποτε ήθελε, με τον Δαμάσκο διαβουλευόμασταν να το πούμε κι αυτό. Ο Δαμάσκος θα είναι αυτός που θα διαβουλευέται και μέχρι σήμερα. Εμείς το σπείραμε, εμείς θα το θερίσουμε.

Κι επειδή ο φίλος μου ο Παλούκας, και θα χρησιμοποιήσω εσένα πολιτική έκανες και καλά έκανες και καλά θα κάνεις. Κι εγώ μπορώ να κάνω πολιτική. Την επιστράτευση δεν την έφαγες εσύ, την έφαγα κι εγώ. Την επιστράτευση δεν την έφερε μόνο η Ν.Δ. την έφερε και το τότε ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, με κάποιους είσαι σύντροφος στο ίδιο ψηφοδέλτιο και ίσως και στο ίδιο κόμμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Την φάγαμε κι οι δύο. Την επιστράτευση την πήρε από εμάς ένας άλλος που δεν είναι στο ίδιο κόμμα σήμερα. Λέγεται Λαφαζάνης. Τι θέλεις να συζητήσουμε γι αυτό; Μπορώ να κάνω κι εγώ ευκόλως πολιτική. Ποιος μας πήγε στην επιστράτευση και ποιος μας έβγαλε από την επιστράτευση και ποιοι είναι τώρα σ' αυτούς που μας πήγανε στην επιστράτευση και ποιοι δεν είναι. Αλλά θα έχει καμία ουσία; Εδώ είναι ένα ζήτημα αν θα έχει ουσία. Και μπορώ να κάνω πολιτική και στον φίλο μου τον Θωμά αλλά δεν θέλω. Τα 180€ μισθό το είπε η Αχτσιόγλου στον πρόεδρο. Ναι πρόεδρε έχει δικίο ο κύριος, εμένα εννοούσε, όταν είπα εγώ στον Τσίπρα, μπροστά ήτανε κι ο πρόεδρος, μπροστά ήτανε και οι κύριοι μπορούν να με διαψεύσουν, όταν είπα στον Τσίπρα εσείς φέρατε τους πρώτους εργαζόμενους με 180€ μισθό, τις καθαρίστριες για να πετάξει τους εργολάβους έξω και ρώτησε ο πρόεδρος πήραμε εμείς εργαζόμενους με 180€; Και του απάντησε η Αχτσιόγλου, «ναι πρόεδρε εμείς το κάναμε πρώτοι».

Από εκεί και πέρα άμα θέλετε να κουβεντιάσουμε μπορούμε να κάνουμε πολιτική. Και κάτι άλλο για να ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέω εγώ ενότητα το εννοώ. Όμως ενότητα! Θα μου επιτρέψεις συνάδελφε πρόεδρε του Σπάρτακου, ενότητα, το να καταδικάζουμε τα ΑΠΕ ή να καταδικάσουμε το Φ.Α. δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει τέτοια ενότητα. Μπορεί να είναι 53 οι εργαζόμενοι των ΑΠΕ αλλά είναι συνάδελφοί μας. Μπορεί να είναι το Αλιβέρι Φ.Α. που δεν βλέπω κανέναν εδώ αλλά είναι συνάδελφοί μας. Ναι αλλά είπες αυτοί που ουσιαστικά είναι απέναντί μας είναι το Φ.Α.. θέλεις να πεις ότι είναι τα συμφέροντα του Φ.Α. ο Μυτιληναίος; Να έρθω και σ' αυτό. Ο Μυτιληναίος ήταν στα Σκόπια, Μυτιληναίος

ήταν και με τον Χατζηδάκη. Για να καταλάβουμε τι λέμε. Και αν είμαστε και ώριμοι για να φτάσω και στο σημείο για την ενότητα που είπα, αν είμαστε ώριμοι ν' απαντήσω στον Ζαχαρία που καλώς το βάλει, αν ήταν ένας ιδιώτης ίσως να μην μπορούσαν να κλείσουν τις λιγνιτικές θα μπορούσα να του κάνω και μια πολιτική, είναι μήπως ώρα να μπει στρατηγικός επενδυτής στο 17%; Κι εδώ είναι το οξύμωρο. Μήπως εμείς σαν Συνδικάτο μπορούμε σ' αυτό το τριπάκι να προτείνουμε τον Μυτιληναίο γιατί πολλές φορές ξεφεύγουμε κιάλας και προτείνουμε και ιδιώτη. Γρήγορα – γρήγορα. Για να καταλήξουμε λοιπόν κάπου, ενότητα ξέρετε τι είναι; Γιατί θα μπορούμε και είπα ότι έπρεπε να είχε γίνει ένα οργανωτικό Συνέδριο. Ακούστε κάτι, για τους συναδέλφους τους ΔΑΚήτες που είσατε στην Παραγωγή, εμείς στον ΔΕΔΔΗΕ θέλουμε να σταματήσουμε να 'μαστε φιλοξενούμενοι της μαμάς ΔΕΗ. Εμείς θέλουμε να έχουμε σπίτι δικό μας. Πάγια δικά μας. Εάν χρειαστεί να κοντραριστούμε μέσα στην παράταξη, θα κοντραριστούμε. Κι αν θέλουμε να πάμε στους εργαζόμενους να πάμε. Κι αν θέλετε να φτάσουμε σ' ένα Συνέδριο, να φτάσουμε.

Εμείς στον ΔΕΔΔΗΕ τελειώσε το 2010, δεν ξαναδεχόμαστε το ότι είναι η χρυσή κότα κι όταν έρθει στην ανάγκη η μαμά ΔΕΗ θα πουλήσει το σπίτι. Τελειώσαμε. Είναι μία άποψη του γραμματέα. Έχουμε μια διαφορετική άποψη Γιώργο. Ποια; Άμα θέλετε πάμε σε Συνέδριο αύριο το πρωί. Σας προκαλώ πάμε, απλά πράγματα, κι αν θέλετε να διαχωρίσω και την στάση μου να την διαχωρίσω. Όχι του ενός είναι σύκα και βροντάνε, όταν έφευγε ο ΑΔΜΗΕ, δεν ήταν κανένας μαζί με τον Τωμαδάκη, να κρεμάσουμε το πανό, έφευγε η χρυσή κότα, αλλά δεν είδα και κανένας σας εκεί, να διαφυλάξουμε την χρυσή κότα, πάγια φεύγανε, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός γινότανε, και τώρα ήρθατε να πείτε, εμένα αυτή είναι η άποψή μου Σάκη, θα κοντραριστούμε στην παράταξη, θα κοντραριστούμε στα Σωματεία, θα κοντραριστούμε στην ΓΕΝΟΠ, στο Συνέδριο, αλλά η άποψη η δικιά μου, όχι του Προέδρου της ΔΑΚΕ, η δικιά μου είναι αυτή. Κι όποιος θέλει πάμε στους εργαζόμενους. Για να τελειώσουμε. Το πώς θα στηθεί την επόμενη μέρα η μαμά ΔΕΗ έχει τις δυνατότητες. Και πάρα πολλές.

Το θέμα είναι να καταφέρουμε εμείς να 'χουμε μια ενότητα. Και τι εννοώ μ' αυτό; Για να πάω στην μαμά ΔΕΗ, δεν μπορεί να λέει κάτι ο Μόσχος κι εγώ να λέω κάτι αντίθετο επειδή είμαι απ' την Μεγαλόπολη. Δεν μπορεί να λέει κάτι η Μεγαλόπολη και να λέω εγώ κάτι αντίθετο επειδή είμαι απ' την Δυτική Μακεδονία. Δεν μπορεί να λέει κάτι ο συνάδελφος που δουλεύει στην Παραγωγή κι εγώ που είμαι στην Εμπορία να κλείνω τα' αυτιά μου. Δεν γίνομαι κατανοητός θέλετε να τα' αναλύσω λίγο; Ότι οικονομικότητα και ότι αποτέλεσμα πρέπει να φέρει η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας πρέπει να φέρει και η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής. Το ίδιο και τα ΑΠΕ και πάει λέγοντας. Το ίδιο και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Και θέλετε να σας πω και κάτι και για τον ΔΕΔΔΗΕ; Δεν σας είδα πολλοί να λέτε όταν βγήκε ο Παναγιωτάκης για την τριχοτόμηση, που θα πούλαγε τους μετρητές κι ερχόταν ο Οχταποδάς εισηγητικά στο Δ.Σ. γιατί δεν σας έπιασε ο καημός τότε, που θα φεύγαν οι μετρητές, θα έφευγε η χαμηλή, θα έφευγε η Μέση τάση; Δεν σας είδα να παίρνετε θέση όλοι μαζί όταν βγήκε το πρώτο δημοσίευμα και έλεγε για τριχοτόμηση πέντε περιφέρειες; Εφτά περιφέρειες; Και θέλετε να σας πω; Η θέση μας δεν ήταν διαφορετική. Μπορεί τα πάγια να μείνουν στον ΔΕΔΔΗΕ αλλά ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να μείνει μέσα στον Όμιλο. Για το 49% δεν μιλάει κανένας. Ούτε εμείς θέλουμε περαιτέρω μετοχοποίηση. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μου τον Γκαραβέλλα. Αλλά τα πάγια; Δηλαδή, δεν μπορεί ν' αυτονομηθεί και να κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ την δικιά του πολιτική και την δικιά του στρατηγική;

Και για να καταλήξουμε και κάπου. Ενότητα λοιπόν είναι η εξής, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ θέλει κάτι οι υπόλοιποι τον σέβονται. Όταν η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας, η πλειοψηφία των εργαζομένων στην Γενική Δ/ση Εμπορίας θέλουν κάτι οι υπόλοιποι το σέβονται. Όταν ο ΑΔΜΗΕ θέλει κάτι οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να το σεβαστούνε. Μόνο επειδή ο

ΑΔΜΗΕ έχει κι άλλη Διοίκηση και ζητάει τώρα μ' έναν τρόπο να κάνει προσλήψει, το είπε ο Λυμπέρης, μια επιθετική πολιτική στις προσλήψεις, εδώ είναι ένα ζήτημα αν θα συμφωνήσουμε εκεί και θα διαφωνήσουμε στα υπόλοιπα. Εμείς θέλουμε να συμφωνούμε, στον ΑΔΜΗΕ επειδή μας βολεύει πολιτικά δεν ξέρω πως μας βολεύει αλλά στον ΔΕΔΔΗΕ να μην συμφωνούμε, στην ΔΕΗ να μην συμφωνούμε.

Πρέπει να πάμε σε μια άλλη πολιτική για να τελειώνω. Σεβασμός στους υπολοίπους. Αν οι εργαζόμενοι του ΑΔΜΗΕ θέλουν και θεωρούν ότι την επόμενη μέρα είναι σωστό να πάμε προς μια κατεύθυνση και η πλειοψηφία γιατί σίγουρα δεν θα συμφωνήσουν όλοι, τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ν' αποδεχτούμε την πλειοψηφία. Αυτό εφαρμόσαμε και στις ΑΠΕ δεν 'θέλαν όλοι. Αυτό εφαρμόσαμε και στην ΔΕΗ, δεν 'θέλαν όλοι το τροφείο και την πρόσθετη Ασφάλιση. Οπότε για να βγούμε μέσα από μια διάθεση ενότητας θα πρέπει τουλάχιστον να σεβόμαστε την πλειοψηφία και τις αποφάσεις που παίρνει κατά τόπους ως περιοχή, ως Εταιρεία, ως κομμάτι εργαζομένων; Εάν δεν μπορούμε να το σεβαστούμε αυτό τότε δεν θα υπάρχει επόμενη μέρα για την ΓΕΝΟΠ. Και αν εγώ κι ο πρόεδρος δεν ξεπεράσουμε τα ταμπού μας, δεν φτάσουμε σε σημείο να κατάπιούμε και να μεγαλώσουμε το στομάχι μας όπως κάναμε το '13, το '14 αυτό κάναμε. Το στομάχι μεγάλωσε, κατά πολύ. Μόνο όποιος δεν ήταν σ' αυτό το έδρανο το '13 μαζί με τον Ρέλλια για να καταλάβει τι κάναμε για να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα συνοχής μεταξύ μας. Εάν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τότε θα 'μαστε πιο λίγοι την επόμενη φορά στο Δ.Σ. κι ο καθένας μπορεί να πάρει και τον δρόμο του. Ή θα σεβόμαστε τις απόψεις των παρατάξεων μ' αυτό τον τρόπο που τις καταθέτουμε και μπορούμε να κάνουμε πολιτική και στα κόμματα και στις Κυβερνήσεις και στους Υπουργούς και αυτά που συζητάμε αν θα πρέπει να κάνουμε ή δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε στον Σταθάκη για μένα δεν το συζητάμε καν. Αυτό ούτε καν το συζητάμε, θα πρέπει να γίνει διότι εμείς πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας. Για πολλούς λόγους και πρέπει να συσπειρώσουμε όλο τον κόσμο και όλους τους εργαζόμενους με μία ενωτική κουλτούρα όμως. Αν ξεκινήσουμε και μπούμε σε μια διαδικασία βλέπω και παρατηρώ ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης θέλει εκείνο, ο Δήμαρχος Κοζάνης θέλει το άλλο, ο Δήμαρχος Πτολεμαΐδας μπορεί να μην τον πειράζει και πολύ γιατί θα μείνει η Πτολεμαΐδα μέχρι το '28. Εάν μπούμε σε μια διαδικασία το Αλιβέρι, προχθές που πήγαμε ο Παπούλης ζήτησε το ένα Giga φωτοβολταϊκό να γίνει εκεί. Αν μπούμε στην διαδικασία ποιος θέλει τι χάσαμε το παιχνίδι. Χάσαμε το παιχνίδι. Κι αν ξεκινήσουμε να κάνουμε κι αντιπολίτευση μεταξύ μας χειρότερο. Ή θα σεβόμαστε τις παρατάξεις ή θα σεβόμαστε τους εργαζόμενους είτε δουλεύουν στην Δυτική Μακεδονία είτε δουλεύουν στην Μεγαλόπολη, είτε δουλεύουν στον ΑΔΜΗΕ σε αυτό που διεκδικούν και αναζητούν ή τότε θα γίνουμε ΒΑΒΕΛ άλλα θα ζητάει ο ΑΔΜΗΕ, άλλα θα ζητάει ο ΔΕΔΔΗΕ, άλλα θα ζητάει η ΔΕΗ, άλλες οι απαιτήσεις του καθενός μας και τότε θα γίνουμε μία ΒΑΒΕΛ. Και από εκεί και πέρα στην κριτική πρέπει να κάνουμε. Δεν διαφώνησε κανένας, θεωρώ ότι όλοι συμφωνήσατε και θα πω για τον ΔΕΔΔΗΕ, ακόμα κι ο Κώστας είπε ότι έχει μείνει πίσω. Τεράστιες ευθύνες γιατί δεν έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Το είπε κι ο πρόεδρος, το είπε κι ο Κώστας σ' όλα τα πεδία. Για να ξεκαθαρίσουμε δεν είναι μόνο οι κολώνες είναι και η πολιτική στρατηγική που έχει ο ΔΕΔΔΗΕ. Από τον Μπισδανίτη είχαμε συμφωνήσει ότι θα πάμε προς μια κατεύθυνση να δούμε ποιες θέσεις εργασίας λείπουνε

Κοβεται.

Λύεται η συνεδρίαση