



ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Θέματα Ημερήσιας διάταξης :

- ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
- ΟΚΔΕ/ΔΕΗ

Καρράς:

... Βασίλης παρών, Μούντριχας Δημήτρης – παρών, Μπίτζας Γιώργος – παρών, Μπούκουρας Γιώργος - παρών, Παλάσκας Νίκος – παρών, Παλούκας Λευτέρης - παρών, Παπανδριανός Δημήτρης παρών, Πιστεύος Χρήστος – παρών, Τσουμπλέκας Βαγγέλης – ασθενής, Τωμαδάκης Μανώλης – παρών, Δημόπουλος Θανάσης.

Αδαμίδης: με έναν δικαιολογημένο απόντα, οι υπόλοιποι παρόντες. Ν αποχωρήσουμε γρήγορα – γρήγορα στις διαδικασίες επί των θεμάτων έτσι όπως η πρόσκληση έχει σταλεί, απλά εκ των προτέρων σας λέω ότι είναι λίγο πιεστικός ο χρόνος, γι αυτό οι εισηγήσεις τουλάχιστον από την πλευρά την δική μου θα είναι πολύ κωδικοποιημένες γιατί τα ζητήματα που συζητάμε σήμερα είναι θέματα επί της ενημέρωσης, γνωστά ζητήματα που τρέχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Λοιπόν, επιγραμματικά ξεκινώντας λοιπόν από το τέλος, εννοώντας τις τελευταίες ημέρες προς τα πίσω μέχρι και το Δ.Σ.. υπήρξε μία συνάντηση που αφορά την ΔΕΗ Ανανεώσιμες, τις προηγούμενες ημέρες πριν από δύο ημέρες με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία τα πρωτοβάθμια μέλη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που έχουν εργαζομένους – μέλη στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες ήτοι τον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών, τον ΣΕΠ και την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, για τα ζητήματα που αφορούν τους 51 συναδέλφους εκεί οι οποίοι έχουν ατομικές συμβάσεις. Όπως είναι γνωστό, πριν από περίπου έναν μήνα, στο προηγούμενο Δ.Σ., η ΔΕΗ έχει αποφασίσει να ενσωματώσει στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες και να καταργηθεί αυτή η θυγατρική, να ενταχθεί μέσα στις τάξεις της Μητρικής και επειδή στις 31/12/2018 είναι η ημερομηνία της συγχώνευσης, συζητήσαμε μόνο ζητήματα που αφορούν το προσωπικό. Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα έρθει το προσωπικό, αυτό το προσωπικό έχει πρόσληψη περίπου από το 2016 και κάποιοι νωρίς το '17, είναι συνάδελφοι οι οποίοι θα μπουν σε διαδικασία κρίσεων, δηλαδή, μόλις ολοκληρωθεί, τα δύο χρόνια από την ημερομηνία πρόσληψης τους θα περάσουν από τα συμβούλια κρίσεως της ΔΕΗ για να ενταχθούν στο τακτικό προσωπικό και θα διέπονται από τον ΚΚΠ. Μία ιδιαιτερότητα γι αυτούς τους συναδέλφους είναι ότι κάποιοι από αυτούς επειδή είχαν ατομικές συμβάσεις ερχόμενοι στο δικό μας κανονισμό και μισθολόγιο, με βάση το κλιμάκιό τους θα υπολείπονται των μισθολογικών τους θεμάτων, άρα για να μην έχουν βλαπτική μεταβολή τα χρήματα που παίρνουν θα τα παίρνουν σε κουτάκι και όταν θα παίρνουν αναπροσαρμογή λόγω κλιμακίων θα έχουμε μείωση της προσωπικής διαφοράς από το κουτάκι, και αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα γιατί οι περισσότεροι είναι αυτοί που μπαίνουν στον κανονισμό, μπαίνουν με μικρότερο μισθό, κατευθείαν θα πάρουν τον μισθό που ορίζει το συγκεκριμένο κλιμάκιο.

Επί της αρχής δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για την πολιτική ένταξης αυτής της Εταιρείας που έρχεται στην ΔΕΗ, καλή είναι και θετική και τους καλωσορίσαμε, τώρα είναι ένα ζήτημα το αν θα έπρεπε να έρθει ως μία Γενική Δ/νση ή οτιδήποτε άλλο, δεν το έχουμε συζητήσει, κάθε Σύλλογος έχει τις απόψεις του και μπορεί να τις εκφράζει, νομίζω κι εγώ το ότι καλύτερα θα ήταν να είναι κάτι συγκεκριμένο όμως δεν μπορώ περισσότερα να πω επί του συγκεκριμένου με την έννοια ότι αν θα ήταν καλύτερα να είναι μία Γενική Δ/νση Ανανεώσιμων, το ακούω καλό αλλά δεν μπορώ να εκφέρω άποψη γιατί δεν έχω εντυπώσει, δεν το έχουμε συζητήσει, δεν το έχουμε κουβεντιάσει καθόλου. Επειδή η συνάντηση είχε μόνο αυτό τον χαρακτήρα δηλαδή, με το προσωπικό για τα ζητήματα τους τα εργασιακά, προφανώς από την επόμενη της ένταξης τους δηλαδή από 1 ή 2 Γενάρη αυτό είναι λίγο τυπικό εντάσσονται πλήρως και σε αυτά τα ως το πούμε πρόσθετα που εμείς παίρνουμε δηλαδή είτε είναι αυτό το τροφείο, είτε είναι η πρόσθετη ασφάλιση – διασφάλιση που θα πω παρακάτω. Άρα λοιπόν, έχουμε μία καλή εξέλιξη για το

συγκεκριμένο. Θυμίζω εδώ στους παλαιότερους ότι αυτή ήταν και μία πρόταση δική μας για να υλοποιηθεί αυτό και να θυμίσω επίσης ότι ο προηγούμενος πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ο Ζερβός είχε την άποψη το συζητούσε δηλαδή στο τέλος του '14 ότι αυτή η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα πρέπει να ενταχθούν στην Μητρική. Ήταν από την πρώτη στιγμή πρόεδρος και εκεί αλλά επειδή παραιτήθηκε ο Δ/νων Σύμβουλος αυτόματα το σύστημα λέει ότι αναλαμβάνει Δ/νων Σύμβουλος ο Πρόεδρος. Επειδή παρατήθηκε ο Δ/νων Σύμβουλος εννοώ στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες πρόσφατα ο Μοναχολιάς. Λοιπόν, γρήγορα – γρήγορα επίσης έχουμε μία εξέλιξη η οποία αφορά, την οποία θα την δούμε μπροστά μας το χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις γιορτές περίπου 46 συνάδελφοι θα πρέπει να μετακινηθούν με βάση την ενημέρωση από την εταιρεία στο κέντρο, εδώ στην Αθήνα υποχρεωτικά σε πέντε νέα καταστήματα τα οποία θέλει να ανοίξει η Εμπορία στην Αττική, στον Πειραιά, στην Κυψέλη, στο Λαύριο, στους Αμπελόκηπους και στην Πειραιώς, αυτά τα πέντε νέα καταστήματα της Εμπορίας θα πρέπει να στελεχωθούν με προσωπικό προφανώς από την Επιχείρηση, μας ανακοινώθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα στελεχωθούν αυτά τα καταστήματα, τα κριτήρια των συναδέλφων που θα πάνε εκεί. Θα χρησιμοποιήσουν αυτά που χρησιμοποίησαν για τον κανονισμό μεταθετότητας μόνο που θα τα κάνουνε τούμπα, δηλαδή στον κανονισμό μεταθετότητας έφευγε κάποιος που είχε την χαμηλότερη βαθμολογία, εδώ θα μετακινηθεί κάποιος που έχει την υψηλότερη βαθμολογία.

Εξαιρούνε κάποιες περιπτώσεις τους προσληφθέντες απ' την τελευταία πρόσληψη γιατί είναι εξειδικευμένο προσωπικό, μόνο αυτούς εξαιρούνε δηλαδή από τους καινούργιους και έχει γίνει μία απλή ενημέρωση για την κατηγορία ΔΟ1, ΔΟ2, ΔΟ3. Ως πρώτη απάντηση εμείς που ήμασταν εκεί τους είπαμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θέλει περεταίρω συζήτηση, δεν μπορούμε με απλά λόγια να πούμε ναι πρέπει να γίνει, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το προσωπικό της ήδη Εμπορίας εδώ στην περιοχή, εδώ στο κέντρο. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε συναδέλφους εκτός της Εμπορίας για την Εμπορία, κι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τους έχουμε επισημάνει ότι αν θα κάνετε κάτι τέτοιο θα πρέπει από το σύνολο του προσωπικού που είναι στις υποστηρικτικές μονάδες σε όλο το λεκανοπέδιο χωρίς να εξαιρείται και η Εμπορία και η Παραγωγή και τα Ορυχεία να ψάξετε να βρείτε από εκεί, επισημίναμε προφανώς την αντίθεση μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι είναι λάθος που κλείνετε αυτά τα καταστήματα, άλλωστε και η ΕΔΟΠ και άλλοι Σύλλογοι έχουν αρθρογραφήσει για το συγκεκριμένο, για το κλείσιμο των καταστημάτων αλλά εμπάς η περίπτωση τώρα τα πράγματα είναι εδώ και πρέπει να δούμε πως θα τα αντιμετωπίσουμε. Έγινε μία γρήγορη συνάντηση με τον νέο Δ/νοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ, τον κύριο Χταποδά, η συνάντηση μπορώ να πω ότι ήτανε σε πολύ θετικό πλαίσιο και εγώ αλλά και από όσα μου είπε ο Αντώνης ο Αναγνώστου ο οποίος ήταν στην συνάντηση γιατί ο γραμματέας ήταν άρρωστος υπήρξε μία πρώτη καλή εντύπωση από αυτά που είχαν κουβεντιαστεί άνοιξαν όλα τα θέματα, α! ήταν παρόν και ο Κώστας ο Μασούρας στην συνάντηση, άνοιξαν όλα τα θέματα, αυτό που πρέπει να πούμε εδώ, είναι ότι εντοπίσαμε για άλλη μια φορά ότι σε μια εταιρεία όπως είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν αλλάξει πέντε Διοικήσεις και τελικώς φαίνεται το ότι δεν υπάρχει τοποθέτηση, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος. Το μόνο θετικό που κρατάμε από εκεί είναι το ότι είναι της άποψης ο κύριος Χταποδάς να έχουμε περισσότερο τακτικό προσωπικό και πρέπει να παλέψουμε όλοι για αυτό και σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προσλήψεις και τις βοήθειες που χρειάζεται. Ανοίξαμε το θέμα μιας και είναι ένα ζήτημα που τις τελευταίες μέρες θα ακούγεται, ανοίξαμε το θέμα των υπερβαρέων και το επασφάλιστρο που κρατείται αναδρομικά, το ζητήσαμε ότι να αυτό να το αναλάβει η ίδια η Εταιρεία δηλαδή να σταματήσει την παρακράτηση μετά και την τελευταία εξέλιξη. Δεν θέλαμε όμως να αποσπάσουμε μία θετική του άποψη κοροϊδεύοντάς τον σε εισαγωγικά γιατί δεν ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένος και αυτό δεν το επέτρεπε

ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε ο Αντώνης, ούτε ο Κώστας να κοροϊδέσουμε δηλαδή τον Δ/νοντα Σύμβουλο στην ουσία γιατί στο άκουσμα του ότι είμαστε στα δικαστήρια είπε γιατί θα πρέπει να είμαστε στα δικαστήρια, και μπλα, μπλα, μπλα.

Το άλλο ζήτημα που θα ήθελα να αναφερθώ και είπα ότι θα ολοκληρώσω πολύ σύντομα έχει να κάνει με τα ζητήματα που εσχάτως έχουν κατατεθεί δηλαδή έχουμε μέσα Νοέμβρη την κατάθεση από την πλευρά της Κυβέρνησης των μακροχρόνιων, το ΕΣΕΚ, τον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα που εκεί χωράει, πάρα πάρα πολύ κουβέντα, δεν έχω κάνει καμία συνεννόηση με τον γραμματέα απλά το κουβεντιάσαμε δια τηλεφώνου νομίζω το ότι επιβάλλεται για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μαζί με τα Σωματεία – μέλη να προχωρήσουν σε μία Ημερίδα προκειμένου να εκφέρουμε και άποψη γιατί αποσπασματικά ο καθένας μπορεί να μπαίνει στην διαβούλευση η οποία έκλεισε 4 Δεκέμβρη, αλλά είναι επιβεβλημένο επειδή έχουμε τεράστια αλλαγή στα ζητήματα από το 2030 τουλάχιστον και μετά νομίζω ότι επιβάλλεται, επαναλαμβάνω δεν έχουμε πάρει μια απόφαση, συζητάμε αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί μία ημερίδα για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό σε συνεργασία της ΓΕΝΟΠ με τα Σωματεία – μέλη της και την Εταιρεία.

Ο χώρος, εγώ προτείνω για λόγους που επειδή βάλλεται το σύστημα του Λιγνίτη, θα πρέπει να είναι στην Δυτική Μακεδονία, γιατί με βάση τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό αυτά που φαίνεται που κλείνουν είναι στην Δυτική Μακεδονία και είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που θα προκύψει εκεί. Ως πρόταση το λέω, νομίζω ότι πρέπει να αξιολογηθεί για να το κλείσουμε, γιατί θα είναι κρίμα να μην έχουμε επίσημη θέση για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό ότι μπορεί να λέμε αποσπασματικά ότι δεν μας βολεύει, δεν μας βολεύει αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ, το λέμε και δεν το συζητούμε, όμως γνωρίζοντας ότι δύο Λιγνιτικοί σταθμοί δουλεύουν στο Νότο, Μεγαλόπολη III και Μεγαλόπολη IV με τον χρόνο που αυτές οι μονάδες III και IV θα δουλεύουμε είναι μέσα στον ενεργειακό σχεδιασμό μέχρι τέλος των κοιτασμάτων της Μεγαλόπολης, εκεί που θα φύγουνε, χωρίς να τελειώνουν τα κοιτάσματα είναι στην Δυτική Μακεδονία γι αυτό προτείνω και όχι για κανέναν άλλο λόγο αυτή η ημερίδα αν την θελήσουμε να την φτιάξουμε να γίνει πάνω.

Σ' αυτό το πεδίο λοιπόν, του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει μία υποχρέωση της χώρας, το 2030 να υπάρχει με βάση το κλίμα και όλα αυτά του Παρισιού και πάει λέγοντας 32% από ΑΠΕ. Το υπόλοιπο είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά το Εθνικό κράτος, αφορά την Κυβέρνηση, αφορά την Ελλάδα. Αν το υπόλοιπο 32% μεταφράζεται στην Ηλεκτρική Ενέργεια 56% άρα το υπόλοιπο 44% στην ενέργεια είναι ένα ζήτημα που είναι δικό μας, αν θα είναι με λιγνίτες, αν θα είναι με Φυσικό Αέριο. Φαίνεται λοιπόν το ότι το Φυσικό Αέριο εκτοπίζει τον λιγνίτη και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ σοβαρά για την Ασφάλεια Ανεφοδιασμού πρωτίστως γιατί εμείς πιστεύουμε στο Εθνικό μας καύσιμο και όλα τα γνωστά που έχει δώσει μάχη η Ομοσπονδία και τα Σωματεία – μέλη της όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να κρατηθούνε και γι αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε στο έλεος αυτών που πραγματικά από τον ενεργειακό σχεδιασμό θα κερδίσουνε και εννοώ, βεβαίως τα ΑΠΕ κι εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία που η ίδια η Επιχείρηση λέει στροφή προς τα ΑΠΕ αλλά δεν μπορεί αυτή η στροφή να γίνει σε βάρος του εθνικού καυσίμου, του λιγνίτη με βάση και τις αποφάσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Κλείνω, λέγοντας ότι ως γνωστό, έχει παρθεί η απόφαση και με βάση την τελευταία πληροφόρηση από 1/1/19 το πρόγραμμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόσθετης ασφάλειας στην Μητρική και τον ΔΕΔΔΗΕ θα αρχίσει να τρέχει, η Μητρική έχει πάρει ήδη την απόφαση της και για το κόστος στο Δ.Σ. όλες οι διεργασίες τρέχουν για να ολοκληρωθεί, τα τεχνικά ζητήματα και εκτίμηση της Δ.ΑΝ.ΠΟ. είναι το ότι θα είμαστε

έτοιμοι από 1/1/19 να έχουμε το πρόγραμμα τόσο στην Μητρική όσο και στις θυγατρικές, που έχει την ευθύνη. Θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και πάντως με βάση την ενημέρωση πριν τις γιορτές, επίσημη ενημέρωση και από την «Ευρωπαϊκή Πίστη» η οποία είναι η Εταιρεία που επισήμως έχει κατοχυρωθεί ο διαγωνισμός, να ενημερωθεί το σύνολο του προσωπικού για το πώς θα γίνει για τα προστατευόμενα μέλη. Υπάρχει μία αστοχία θα έλεγε κανείς σε σχέση με το κομμάτι του ΑΔΜΗΕ. Ενώ όταν είχαμε υπογράψει την σύμβαση για τον ΑΔΜΗΕ είχαμε εντοπίσει εκεί και το συζητήσαμε όλοι όσοι ήμασταν παρόντες ότι για το πρόγραμμα ασφάλειας στον ΑΔΜΗΕ (Πρόσθετη Ασφάλιση) δεν εμφανίζει ημερομηνία έναρξης, και είπαμε ότι πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, μη φαίνεται έτσι, λες και είχαμε ψύλλους στ' αυτιά. Είπε τότε βεβαίως ο Δ/νων και όλοι οι υπόλοιποι «μα τι να περιμένει», αν θυμάστε ήταν μήνας Ιούνιος, σιγά μην περιμένουμε το τέλος του χρόνου, εμείς θα τρέξουμε πιο γρήγορα, είναι λίγοι, 1250 πόσοι είναι;

Τελικώς, έχουμε πάρει δύο αναβολές μέχρι σήμερα 18 του μήνα μας ενημέρωσαν ότι θα υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, ευχόμαστε να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια εικόνα, βεβαίως και όταν έγινε ο διαγωνισμός δεν γνωρίζαμε μέρες νωρίτερα το ότι υπάρχει, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό. Μάλιστα, την τελευταία στιγμή εμφανίστηκαν και οι δύο Εταιρείες για την Μητρική εννοώ, η Nationale και η Ευρωπαϊκή Πίστη, ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί. Εμείς κάναμε κάποιες κινήσεις μιλήσαμε δηλαδή με την Διοίκηση, εγώ προσωπικάμίλησα με τον Πρόεδρο και τον άλλο Πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών όπου είχε την κύρια ευθύνη υλοποίησης αυτού του διαγωνισμού με την γνωστή μας την Παπαδέδε Γενική Δ/ντρια και Γενικός Δ/ντης Προμηθειών, μου είπαν, ο Ρουσόπουλος, η Παπαδέδε μου είπε ότι 18 του μήνα, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, μας ενημέρωσαν ότι 18 του μήνα επαναλαμβάνω, έχουμε αυτή την διαδικασία και αναμένουμε.

Φασαρία

Σάκη ούτε εσύ δικαιούσαι να ομιλείς! Εντάξει; Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και επειδή λέτε χαζομάρες, με συγχωρείτε ότι ένας υπάλληλος ανεξαρτήτου το τι πιστεύει, εάν δεν κάνει αυτά που λέει η σύμβαση είναι παράβαση καθήκοντος. Θα σας κάνω και μαθήματα. Εντάξει; Ναι, σε παρακαλώ τώρα. Επαναλαμβάνω ένας εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα άρνησης στην εργασία. Οποιαδήποτε πολιτική θέση και αν έχει, ε άρα λοιπόν αφού αυτή είναι η δουλειά της, αυτή θα υλοποιήσει. Ε βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά της. ναι τελευταία, αυτή είναι η δουλειά της.

Καρράς: ακούστε κάτι που δεν γνωρίζετε και αυτό πρέπει να ειπωθεί. Ακούστε κάτι που δεν γνωρίζετε. Η Παπαδέδε από την ώρα που ανέλαβε Διευθυντικά καθήκοντα παραιτήθηκε από το Σωματείο της. λοιπόν, ο.κ.; αυτό πιστεύω ότι σας καλύπτει, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία, συνέχισε πρόεδρε.

Αδαμίδης: δεν είναι απειλή, αλλά αν θα γίνει άλλη διακοπή θα διακόψω το Συμβούλιο και μπορεί να μην γίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε καμία σοβαρή απόφαση να πάρουμε για κινητοποιήσεις. Ο καθένας θα πρέπει να έχει έναν αυτοσεβασμό. Να υπάρχει ένας αυτοσεβασμός, οι πολιτικές σας αντιπαραθέσεις δεν αφορούν το Συμβούλιο. Χαλαρώστε εσείς είπαμε. Εντάξει; Δεν χρειάζεται να πει κανένας τίποτα. Εγώ είπα λοιπόν, υπηρεσιακά μιλάω με την Παπαδέδε, και υπηρεσιακά ενημέρωσα. Ναι αλλά ξαφνικά σας ενοχλεί το θέμα και μπαίνουν ζητήματα.

Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, και θα την λέει. Εδώ πέρα, δεν κόψαμε κανενός την άποψη. Άρα λοιπόν, το υπόλοιπο, ο καθένας χαρακτηρίζεται για αυτά που λέει

αν είναι παράβαση καθήκοντος, αν δεν είναι με βάση δηλαδή, το τι πιστεύει ο καθένας θα πρέπει να δουλεύει. Επειδή εγώ είμαι κουμουνιστής και θέλω να είναι δημόσια η Εταιρεία, να μην δουλεύω στον καδοτροχό. Λοιπόν, ένα θέμα που έχει μείνει επί της ενημέρωσης έχει να κάνει με το που κυμαίνεται αυτή η περιβόητη αποεπένδυση, το ξεπούλημα για το Συνδικάτο, έτσι ακριβώς όπως το έχει προσεγγίσει από την πρώτη στιγμή. Τελευταία βγήκε και ένα Δελτίο Τύπου γιατί επαναλαμβάνεται, είναι μία συνήθης πρακτική, δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα, όσες κυβερνήσεις κι αν αλλάξουν, σε μία κινητοποίηση, σε μία σειρά κινητοποιήσεων που έχει γίνει στην Μεγαλόπολη είναι τα ζητήματα της αποεπένδυσης, του ξεπουλήματος, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών, έτσι όπως έχουμε κάνει και παλαιότερα στην Δυτική Μακεδονία στα διόδια, άρχισαν πάλι τώρα όπως έγινε και στην Κοζάνη να ενοχοποιούν εντός ή εκτός εισαγωγικών τους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί στην ενημέρωση, προφανώς ψάχνοντας να βρουν την τυπικότητα του θέματος για παρακώληση συγκοινωνίας, γιατί είχατε καταλάβει να πούμε, το οδόστρωμα και την ΛΕΑ και πάει λέγοντας. Έτσι απλά ενημερωτικά, τότε όταν είχε γίνει αυτό στην Κοζάνη, εγώ μαζί με τον γραμματέα του Σπάρτακου τότε είχαμε πάει αυτόφωρο και δικαστήκαμε, οι υπόλοιποι, πόσοι ήταν, καμιά τριανταριά μετά από τρία χρόνια αναβολής των δικαστηρίων, υπήρχε αθώωση για το συγκεκριμένο θέμα.

Στην ιστορία λοιπόν αυτή της περιβόητης κίνησης που θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει μπας και αφεθεί ελεύθερη από τα δεσμά δήθεν των μνημονίων και αυτού του ζητήματος για την ίση ή πρόσβαση συμμετοχή τρίτων στο λιγνίτη, είναι γνωστό κι εδώ φαίνεται ότι η πολιτική που εμείς ακολουθήσαμε ως ΓΕΝΟΠ εννοώ και τα Σωματεία υπολογίζω ότι προσπαθούμε με κάθε τρόπο να καθυστερήσουμε αυτή την ιστορία, έχει αποτελέσματα. Θυμίζω το ότι προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε το είχαμε πει και μέσα στην Μεγαλόπολη, να δημιουργούμε αντικίνητρα. Ένα από τα αντικίνητρα που τελικώς το έχουμε συζητήσει κι άλλη φορά εδώ στο Δ.Σ. είναι το ότι δεν συμφωνούσαμε να φύγει ο κόσμος με εθελουσία έξοδο έτσι όπως περιέγραφε ο νόμος, γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα είχαμε πει η Διοίκηση της ΔΕΗ να ξεφορτώσει για λογαριασμό των ιδιωτών έναν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων με αποτέλεσμα να είναι ελκυστικό αυτό το πακέτο. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το πακέτο το συγκεκριμένο δεν είναι ελκυστικό και ένα από αυτά έχει να κάνει και με το μισθολογικό. Αρκετά σοβαρό ζήτημα τουλάχιστον για το συγκρότημα της Μεγαλόπολης όπου θα ήθελαν πολύ λιγότερους εργαζομένους. Έτσι λοιπόν η ημερομηνία 17 Οκτωβρίου προκειμένου να έχουμε την δεσμευτική προσφορά των ενδιαφερομένων, είδατε ότι δεν υπήρχε, ζήτησαν οι ίδιοι παράταση, μετά ζήτησε δεύτερη παράταση η ίδια η ΔΕΗ, εξακολουθούν να ζητούν παρατάσεις, η Διοίκηση της ΔΕΗ λέει ότι θα πρέπει να παραταθεί ακόμη περαιτέρω για να μπορέσει να φτιάξει, δεν ξέρω κι εγώ τι θέλει να φτιάξει κυρίως είναι γύρω από τα ΑΔΥ όλη η ιστορία, και το πράγμα πάει από παράταση σε παράταση. Υπήρξε μία απόπειρα συνεδρίασης Δ.Σ. στις 6 Δεκεμβρίου προκειμένου να δοθούν δυνατότητες σε αυτούς οι οποίοι θα δώσουνε προσφορά η ΔΕΗ να συμμετέχει ή στις ζημίες ή τα κέρδη σε ποσοστό 50% για το 10% του τιμήματος. Αυτό από μόνο του χτύπαγε στον ώμο. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ότι η ίδια αυτή η διαδικασία δεν μπόρεσε ποτέ να πάει στο Δ.Σ. γιατί χρειάστηκε έγγραφη επιστολή του Υπουργείου προς την Εταιρεία προς την Διοίκηση της ΔΕΗ να αναβάλει το συγκεκριμένο Δ.Σ. όπερ και εγένετο και τώρα ακούμε ότι στις 20 του μήνα υπάρχει Δ.Σ. χωρίς να γνωρίζουμε τα θέματα του Δ.Σ. πλην των οικονομικών αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν ότι υπάρχει συμφωνία για το SPA δηλαδή για την πώληση νε το πούμε του πακέτου, δεν γνωρίζουμε αν θα έχει μέσα συμμετοχή της ΔΕΗ στα κέρδη και τις ζημίες ή μάλλον γνωρίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δεν το αποδέχεται η Commission αλλά δημοσιεύματα κι επαναλαμβάνω δημοσιεύματα τα οποία προφανώς έχετε διαβάσει λένε ότι επήλθε η Συμφωνία άρα θα γίνει αυτό και μέχρι τις 21 Γενάρη το αργότερο ή 17 για

άλλους θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι δεσμευτικές προσφορές και θ' ανοίξουν μαζί και με του εκτιμητή την πρόταση.

Εμείς είμαστε εδώ για να το παρακολουθήσουμε, εάν υπάρχει κάτι νεότερο μέχρι τις 20 του μήνα επί της παρεμβάσεώς μας στο Δ.Σ. με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να τους βάλει επί τον τυπον των ήλων, έτσι κι αλλιώς έχει ενημερωθεί το νομικό γραφείο που μας υποστηρίζει, εδώ πρέπει να πούμε ότι έγινε προσφυγή για το θέμα των περιβαλλοντικών επιδόσεων, και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον διαγωνισμό για την προσφυγή, για τον διαγωνισμό. Το νομικό γραφείο εκτιμά, θα εκτιμήσει μαζί με εμάς πότε πρέπει να είναι ο χρόνος, πάντως δεν υπάρχει πρόβλημα της προσφυγής για τον διαγωνισμό, επαναλαμβάνω, στον οποίο συμμετέχουν και οι συγκεκριμένες περιοχές έτσι όπως τα Δ.Σ. τους έχουν αποφασίσει και για τα χρήματα τα οποία θα εκταμιεύσουν, τόσο ο Δήμος Μεγαλόπολης, όσο και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχουν πάρει τις σχετικές αποφάσεις, μένει μία τυπική διαδικασία για το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, να κάνει και αυτός αντίστοιχο αλλά αυτό είναι ένα πιο ευέλικτο όργανο. ενώ δεν είχαμε απάντηση από την Περιφέρεια, θυμίζω ξανά της Πελοποννήσου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ υπήρχε μία καταρχήν, με τον αρμόδιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη που μιλήσαμε ότι θα συμμετέχουν ακόμη δεν πάρθηκε καμία τέτοια απόφαση και δεν βλέπω να μας έχουν ενημερώσει αν θα συμμετέχουν οικονομικά γι αυτή την διαδικασία, το λέω για τους φίλους να πούμε ξέρω γω, της Μεγαλόπολης, τους Αρκάδες και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η διαδικασία κι έτσι εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τα καινούργια δεδομένα, αν είναι καινούργια, της ενημέρωσης. Εγώ θα σταματήσω εδώ και ότι χρειαστεί μετά, σε ερωτήσεις, τοποθετήσεις, στην δευτερολογία μου θα μιλήσω.

Καρράς: χαίρομαι γιατί ο πρόεδρος ήταν πολύ σύντομος, αλλά θλίβομαι για κάτι, εδώ πέρα είμαστε 30 άτομα συν δύο – τρία που παρακολουθούν, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι γεμάτη η αίθουσα. Ο διαξιφισμός μεταξύ της αντιπολίτευσης θα το πω έτσι, που κανονικά θα έπρεπε ως γραμματέας να υποστηρίξω την παράταξή μου, δεν βοηθάει. Και θέλετε να σας πω κάτι; Τα πέρασε ο πρόεδρος σε μια γρήγορη εισήγηση και ίσως θα έπρεπε να σταματήσω κι εγώ εδώ γιατί μιλάμε σε μνημένους, και δεν μπορώ να πείσω κανέναν, όπως δεν μπόρεσα να πάρω απόφαση την προηγούμενη φορά πρέπει να έχω συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης το επόμενο χρονικό διάστημα, σε όλα αυτά τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά για εμένα και για την παράταξή μου. Θεωρώ ότι όταν θα γίνονται τέτοια διαξιφισμοί θα βοηθάνε περισσότερο την Δ/νση και την Διοίκηση και αν θέλετε αυτούς που για δικούς τους λόγους έχουν αναφορά σε αυτή την κυβερνητική πολιτική, κατ' επέκταση και σε αυτή την Διοίκηση, γιατί είναι διορισμένοι από την Κυβέρνηση αλλά θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά απ' ότι θέλουμε να τα περάσουμε. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία ο πρόεδρος, ίσως αν τώρα ξεκινούσα να πω αυτά που ήθελα θα τον ξεπέρναγα σε λόγο διότι αν έκανε είκοσι λεπτά εγώ θα έκανα μιάμιση ώρα, δύο γιατί αν θέλετε να τα περνάμε έτσι τα πράγματα θα τα περάσουμε αλλά από Δ.Σ σε Δ.Σ. έχουνε γίνει πολλά και σοβαρά ζητήματα. Αν μείνω σθεναρά σε αυτά που εισηγήθηκε ο πρόεδρος πάλι είναι σοβαρά τα ζητήματα. δηλαδή η ΑΝ ΔΕΗ για εμάς ήταν στόχος να έρθει μέσα στην ΔΕΗ. "Όπως είπε και ο πρόεδρος και συμφωνώ γιατί έλειπα γιατί ήμουνα άρρωστος και πήγε ο πρόεδρος με τον Καλοφωλιά για την ΑΝ ΔΕΗ πράγματι από την 1/1/2019 θα μπει μέσα στην ΔΕΗ, όμως θέλετε να σας πω κάτι; Στο e-mail μου έχουν έρθει δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι από τον Μοναχολιά ότι παραιτείται και στο συγκεκριμένο μήνυμα λέει και το στέλνει προς όλους, γιατί είναι κοινοποίηση σε όλο τον κόσμο ότι όποιος θέλει να μιλήσει για τις Ανανεώσιμες πηγές να απευθυνθεί στον κύριο Χριστίδη, τον Ειδικό Σύμβουλο. Το έχει κάνει προγενέστερα εδώ ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ αναφορά στον Χρηστίδη όποιος θέλει αν μπει στο διαδίκτυο φαίνεται η αναφορά που έχει

κάνει. Ένας ειδικός σύμβουλος που προέρχεται από τα παλιά και μετά το δεύτερο e-mail που μου στέλνουνε, μία εταιρεία από αυτές που είναι κι έχουν πάρει αδειοδοτήσεις και θέλουν να κάνουν και κοινοπρακτικά σχήματα με την ΔΕΗ ότι του ευχαριστεί τον Μοναχολιά και θα αναφερθεί γιατί πουλάει ένα φωτοβολταϊκό 24 εκατομμύρια ευρώ και παραμένει σε αυτή την θέση στον κύριο Χριστίδη, τον ειδικό σύμβουλο.

Μετά από εκεί και πέρα έχουμε μία παραίτηση του Σταθάκη από τα εκτελεστικά του καθήκοντα και υιοθετεί για τις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας κι έχουμε και μια παρατήρηση του προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου ότι θα απευθυνθεί ευρύτερα λέει έξω για να βρει ένα καινούργιο ειδικό σύμβουλο για τις Ανανεώσιμες. Εγώ, συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο τουλάχιστον στην εισήγησή του, ήταν θεμιτό να έρθει Ανανεώσιμες πηγές, να γίνει κατάτμηση να πάει σε τμήματα αλλά από εκεί και πέρα δεν συμφωνώ ούτε με τους ειδικούς συμβούλους, ούτε με την πολιτική του Χότζα, που όπως και ο κύριος Σταθάκης κατέθεσε στο Δ.Σ. και πήρε και αν θέλετε και μία δημοσιότητα ότι παίρνει αποφάσεις μονομερώς, χωρίς να ρωτάει και να αναφέρεται σε κανέναν του Δ.Σ. με αποτέλεσμα να παραιτηθεί. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, και άλλοτε η ΓΕΝΟΠ έμπαινε στην διαδικασία να είναι και ανακοινώσιμα και να μπαίνει και στην διαδικασία του ν' αντιπαρατίθεται με αυτές τις τακτικές.

Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Δηλαδή, τι δεν είναι σοβαρό ζήτημα; δεν είναι σοβαρό ζήτημα ότι πήγε να περάσει ένα έκτακτο Δ.Σ., όπως το είπε ο πρόεδρος θα το πω, το 50 – 50 των ζημιών και των κερδών; Γιατί το κανε αυτό; δεν το κανε για έναν λόγο; Δεν το κανε για να μπορέσει να πουλήσει τις λιγνιτικές μονάδες; Εμείς συμφωνούμε σε αυτή την πολιτική; Κι αν διαφωνούμε, που διαφωνούμε και το έχουμε πάρει απόφαση σαν Συνέδριο, και δεν είναι στόχος μας η καθυστέρηση, στόχος μας είναι να μην πουληθούν οι μονάδες και να μείνουν στα χαρτιά. Αυτό έχουμε πάρει ως απόφαση. Εκεί θα πρέπει και συμφωνώ με τον πρόεδρο, εκεί θα πρέπει να κάτσουμε ως σοβαρό Συνδικάτο να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις. Ποιες θα είναι οι αποφάσεις αν το ξαναφέρει; Εμείς σαν παράταξη πήραμε θέση. Του είπαμε μην τολμήσει να το ξαναφέρει. Οι υπόλοιπες παρατάξεις θα πάρουνε θέση απάνω σε αυτό; θα σας ακούσω. Γιατί ξεκίνησε ένα άλλο τώρα τροπάρι, τα ΑΔΥ. Θέλει δηλαδή να προκρίνει τα ΑΔΥ μόνο και μόνο για να ωφελήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα για να γίνει πιο εύκολη η πώληση των δύο θυγατρικών. Θα συμφωνήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση που πήρε δημοσιότητα; Κι αν διαφωνούμε θα το κάνουμε ανακοινώσιμα ή θα διαφωνήσουμε χαμηλοφώνως μέσα εδώ;

Πάμε προς το κομμάτι του Αμυνταίου που για μένα μονομερώς έχει πάρει, και της Καρδιάς, μονομερώς έχει πάρει μία θετική και αυτό πρέπει να το λέμε δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε, ότι η αύξηση των ωρών ήρθε. Αλλά από εκεί και πέρα ρε συνάδελφοι συμφωνείτε ότι θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι; δεν θα πρέπει να πιέζουμε σ' ένα συγκεκριμένο υπηρεσιακό σχέδιο που το προηγούμενο χρονικό διάστημα το φερε μια Εταιρεία που διόρισε ο Πρόεδρος, μας είπε θα ρθει, περιμένετε, θα το δείτε, και τι είδαμε; Δεν έγινε καμία κουβέντα. Η μετοχή; Που έφτασε η μετοχή; Ο καθρέφτης αυτής της Επιχείρησης που έχει φτάσει; Να το ξεκαθαρίσουμε. Τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν φτάσει; Θα γίνει καμία κουβέντα για αυτό; Αν η καθυστέρηση είναι για να πάει στον επόμενο και όπως είπε και ο πρόεδρος να μείνει στα χέρια του επόμενου ο «μουντζούρης», δηλαδή της επόμενης πολιτικής, ε τότε και συμφωνούμε όλοι να το κάνουμε αλλά μην έρθετε στην άλλη πολιτική να βγάλουμε δοντάκια ενώ σήμερα δεν ερχόσαστε με κανένα δόντι. Ξεδοντιασμένοι. Γι αυτό πάρτε θέση. Αν θα βγάλουμε δόντια τότε θα βγάλουμε δόντια και τώρα. Κι αν είναι θα γεμίσουμε την αίθουσα. Για δύο θέματα που τ' αφήνουμε και τα πάμε πιο πίσω αλλά άκουσα με τι αγωνία μιλάει ο καπιτσούλης, χαμογελάει ο φίλος μου ο Βαρσάμης, φαίνεται στην επόμενη πολιτική της Ν.Δ. και δόντια θα βγάλεις και θα σου φύγει το χαμόγελο και δόντια θα βγάλεις, κι από την γαλαρία θα φωνάζεις, και τότε

εσείς οι δύο, συγγνώμη Σάκη, μεγάλο συγγνώμη και για εσένα Σαράντο, δεν θα διαφωνείτε, ομόψυχα θα πηγαίνετε σαν μία πολιτική δικιά μας όμως. Τώρα όμως, σε μία πολιτική άλλων τι κάνουμε; Τρωγόμαστε μεταξύ μας ως αντιπολίτευση; Εδώ πρέπει να πάρουμε αποφάσεις σοβαρές. Και οι ανανεώσιμες πηγές είναι σοβαρό, και η αποεπένδυση είναι πάρα πολύ σοβαρό, μόνο αν έχουμε μία πολιτική συγκεκριμένη. Να αφήσουμε να ξεκαθαρίσει το πεδίο της πολιτικής μας και της αντιπολίτευσής μας απέναντι στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης και Διοίκησης που δεν έχει φέρει κανέναν στόχο, κανέναν, μα κανέναν στόχο δεν έχει φέρει στον Όμιλο ΔΕΗ, και κατ' επέκταση αν θέλετε να αναφερθώ και στον ΑΔΜΗΕ, εδώ θα είμαι πιο συγκρατημένος, θα πω δύο πράγματα για τον ΑΔΜΗΕ, αν θέλετε να κάνουμε καμία αντιπολίτευση ε τότε καλή πολιτική κάνουμε, συγχαρητήρια σε αυτούς που έχουν αναφορά σε αυτή την Κυβέρνηση πολιτικά έχουν αναφορά σε αυτή την Κυβέρνηση γιατί τουλάχιστον ο φίλος μου ο Θωμάς που λείπει και κακώς κάνω αναφορά αλλά είναι φίλος μου και μπορώ να κάνω, λέει ότι στηρίζει την Κυβέρνηση αυτή και αυτά που κάνει είναι θεμιτά και πάρα πολύ ωραία, και το επιθυμεί κιόλας, αν είναι να πάμε με αυτή την πολιτική τότε καλά πράττουν ορισμένοι εδώ μέσα, καλά πάμε σε αυτή την πολιτική, την επόμενη φορά θα είμαστε σθεναρά, θα φύγουν και οι άλλοι δύο που μας παρακολουθούν εδώ πέρα, οι τρεις που είναι, θα είμαστε 30 + 1 που είναι άρρωστος 31 και θα συζητάμε για ζητήματα και θα κλείνουμε την κουβέντα μας εδώ πέρα, χωρίς ως Συνδικάτο με μία δυναμική και συγκεκριμένους στόχους να επιφέρουμε κανένα αποτέλεσμα. Οπότε η μοίρα η δική μας θα είναι καταγεγραμμένη και θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα εάν θα είναι προς το καλό αυτής της Επιχείρησης που εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι προς το καλό ή αν είναι προς το κακό όπως σήμερα συμβαίνει γιατί η Γενική Δ/νση Παραγωγής πάει από το κακό στο χειρότερο, η Γενική Δ/νση Ορυχείων πάει από το κακό στο χειρότερο, μεγάλη αναφορά θα έπρεπε να κάνουμε στην Εμπορία και στα λεγόμενα του Προέδρου της ΔΕΗ σήμερα ότι έχουμε δυστοχία εισπράξεων και όχι μόνο, ότι η Κυβέρνηση η συγκεκριμένη επί Υπουργίας Σταθάκη και Σκουρλέτη έβαλε 1 δις μέσα την ΔΕΗ, θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα γι αυτό που σας είπα ότι στο Μετοχικό μας κεφάλαιο χάσαμε 2 δις, έχει ξεπεράσει την ΔΕΗ ο ΑΔΜΗΕ, και να δούμε πως θα γίνει ανα δανειοδότηση τον Απρίλιο το είπε κι ο Υπουργός αυτό, δεν λέω δικά μου ότι έχουμε ένα πεντακοσάρι τον Απρίλιο και να δούμε που θα βρεθεί, πιστεύω ότι θα βρεθεί γιατί υπάρχει μέσα στον Όμιλο το Δίκτυο της Διανομής και όλα αυτά που ουσιαστικά θα έπρεπε να τα συζητάμε και να δούμε και να έχουμε και κάποιες αποφάσεις τέτοιες που θα είναι δεσμευτικές για όλους μας γιατί θα πρέπει να κάνουμε δράσεις τέτοιες προς την πολιτική αυτή που την επόμενη μέρα δυστυχώς ο ΑΔΜΗΕ δεν θα είναι στα καλύτερά του. Η μαμά ΔΕΗ δεν θα είναι στα καλύτερά της.

Τώρα με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ο Οχταποδάς είναι ένας καινούργιος, και πρέπει να δείξουμε ανοχές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την πολιτική της επόμενης μέρας. Δεν μπορώ να ακούω ότι θέλουμε προσλήψεις για να μην χάσουμε την τεχνογνωσία. Ποια τεχνογνωσία; Αν η πολιτική της επόμενης μέρας και σ' αυτό το Συνέδριο που είχε σήμερα με τα ενεργειακά συζητήσανε για 2.500 σταθμούς, για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, η τεχνογνωσία η χθεσινή δεν κάνει γι αυτή την τεχνογνωσία ή διαφωνεί κανένας; Αν θεωρεί κανένας ότι η τεχνογνωσία του να ανεβαίνει στην κολώνα να σηκώνεις πενηντάρια έχει αποτέλεσμα στην επόμενη μέρα στην τεχνογνωσία στο να βάλουμε έξυπνους μετρητές ούτε κι αυτή κάνει. Οπότε αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, θέλουμε προσλήψεις. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι. Οι εργολάβοι αποδείξανε τι είναι στον ΔΕΔΔΗΕ, αν δεν βγήκε έκπτωτος με 15.000 εμβόλια ο Καλογρίτσας που τα μισά έργα, μάλλον όλα τα έργα τα άφησε μισά γιατί είναι της ίδιας πολιτικής με την Κυβέρνηση είναι ένα ζήτημα. εάν τότε θέλουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, να πάρουμε αυτά που δεν κάνουν οι εργολάβοι ε τότε πρέπει να κάνουμε κι

εκεί προσλήψεις, κι εκεί πρέπει οι παλαιότεροι να αφήσουν την τεχνογνωσία στους νεότερους που κι αυτή την έχουμε ανάγκη αν θέλουμε να ανταποκριθούμε είτε στις βλάβες είτε στην συντήρηση ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, το ΔΕΔΔΗΕ έχει τα δικά του προβλήματα.

Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο ρε συνάδελφοι; Το ότι άλλαξε πέντε προέδρους εδώ και τρία χρόνια, τέσσερα, ποιος ευθύνεται; Το ότι αλλάζει καθημερινά Γενικούς Δ/ντες, ποιος ευθύνεται; Δηλαδή ο Κοπανάκης δεν είχε τις γνώσεις; Και ήρθε ο Μεντικάνης κι έχει τις παραπάνω γνώσεις; Για να καταλάβω. Αν ο Καραλάζος έκανε διστοχία γιατί εδώ θα ευλογήσω και τα γένια της Ομοσπονδίας τους έλεγε μην κλείνετε τα καταστήματα, πρέπει να ανοίξουμε καταστήματα, πρέπει να πάμε προς το κομμάτι της ανάπτυξης της Εμπορίας, η Εμπορία πρέπει να φέρει κέρδος, μαζί με την Παραγωγή, μαζί με το άνοιγμα στα Βαλκάνια, ποιο άνοιγμα στα Βαλκάνια, στα Σκόπια; Μαζί με το Real Estate, που ακούτε συχνά – πυκνά, αλλά κι εκεί δεν έχουμε αποτέλεσμα που λέει ο πρόεδρος ότι έχει ένα δις αλλά είναι μπερδεμένο δεν ξέρει τι να παραχωρήσει στον ΑΔΜΗΕ, τι έχει ο ΑΔΜΗΕ, τι έχει ο ΔΕΔΔΗΕ, και μαζί αν θέλετε με ένα παράλληλο επιχειρείν που πρέπει πράγματι, κι εγώ εδώ θα συμφωνήσω και θα χειροκροτήσω ότι μπήκαμε στο φυσικό αέριο έπρεπε να είχαμε μπει και πολύ νωρίς και σε άλλα κομμάτια του επιχειρείν διότι κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να μην καταγγέλλουμε αυτή την Κυβέρνηση, αυτή η Κυβέρνηση έχει νομοθετήσει την ΔΕΗ να την αφήσει μισή. Αν η προηγούμενη, που την καταγγείλαμε που βγήκαμε στους δρόμους, στις πλατείες είχε νομοθετήσει να την αφήσει 30% λιγότεροι, αυτή έχει νομοθετήσει να την αφήσει 50% λιγότερη. Κι αν θέλουν ν' αφήσουν, κι αν θέλουν να μας πούνε, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω τέσσερα χρόνια άλλα λένε άλλα κάνουνε. Κι εδώ ο πρόεδρος μπορεί να έχει μια πιο συγκεκριμένη άποψη.

Λείπει ο Θωμάς, προκαλούσα τον Θωμά, μια που βρέθηκε εκεί πέρα με τον Υπουργό, τους τέσσερεις βουλευτές, τον Καριπίδη και βρέθηκε εκεί πέρα τι είπανε εκεί; Τι είπανε; Γιατί αν είπανε κάτι συγκεκριμένο για τον ΑΗΣ Αμυνταίου, για την Καρδιά για όλα αυτά που εγώ λέω καλά είναι να το μάθουμε. Αλλά ξέρετε κάτι; Άλλα λένε κι άλλα κάνουνε. Αν κάποιος θέλει να συζητήσουμε και να μου πει ότι δεν θα μπουίνε υδροηλεκτρικά την επόμενη μέρα, κι ότι διαμορφώνεται μία αγορά ανοχύρωτη, ότι δεν θα γίνουν αυξήσεις στην kwh ότι δεν θα φύγει κόσμος από την ΔΕΗ, ότι δεν θα κλείσουν οι λιγνιτικές μονάδες, να το συζητήσουμε. Όλα αυτά θα γίνουν αγαπητοί συνάδελφοι. Κι εδώ είναι ένα ζήτημα μεγάλο για εμάς, κατά πόσο προετοιμασμένους θα μας βρουνε. Άμα ενδότερα έχουμε συμφωνήσει σ' αυτή την πολιτική που διαμορφώνεται σήμερα, με το άλλα να λένε, άλλα να κάνουνε κι άλλα να φέρνουνε, γιατί σήμερα αν θέλετε η πολιτική μυρίζει προεκλογική περίοδο. Κι ένα ζήτημα αν βάλουμε σε αυτή την Κυβέρνηση ακόμη και στην Διοίκηση της ΔΕΗ μπορεί να πάρει θέση. Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα θα μας πει ότι θα μας κάνει και παιδιά. Αν δεν θέλετε να έχουμε πολιτικές απόψεις, πολιτικές τοποθετήσεις, αν δεν θέλετε να συσπειρώσουμε τον κόσμο, αν δεν θέλετε να έχουμε κάνει μια προετοιμασία προς αυτή την κατεύθυνση, τότε την επόμενη μέρα θα μας βρει ανοχύρωτους.

Και δεν ξεχνάω φίλε Κώστα μια που σε βλέπω απέναντι μου ότι θα έπρεπε να κάνουμε κουβέντα και για τις πετρελαϊκές μονάδες. Αν θέλεις, εγώ δεν εμπιστεύομαι τον Υπουργό που ήρθε να μαζέψει τα ψηφαλάκια στον ΑΗΣ Χανίων και να λέει ότι δεν θα κλείσει καμία πετρελαϊκή μονάδα, με νούμερα. Τα χει κάνει πράξη ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Έχει πει νούμερα που τα χει ανακαλέσει. Έχει τοποθετηθεί πολιτικά κι απάνω στην ΔΕΗ ιδιαίτερα που τα χει ανακαλέσει. Κι απάνω στον ΑΔΜΗΕ που τα χει ανακαλέσει. Και ανακαλεί συνέχεια. Και ψεύδεται συνέχεια. Τώρα, για να πω και μία πολιτική ατάκα, αν έχει ηθικό πλεονέκτημα ο ψεύτης ή ο κλέφτης, αυτό για την πατρίδα μας είναι το ίδιο. Είτε ψεύτης, είτε κλέφτης ηθικό πλεονέκτημα δεν έχεις. « Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο

χρόνο χαίρεται». Αυτός εδώ τα έχει καταφέρει και έχει χαρεί τέσσερα χρόνια. και αυτό του αξίζει να του λέω συγχαρητήρια, γιατί πράγματι τα έχει καταφέρει.

Κλείνοντας λοιπόν, και θα δηλώσω ότι αυτή η αγωνία που βλέπετε δεν είναι έξω και πέρα και από την αγωνία όλων σας, απλώς θέλω να τονίσω κάποια πράγματα. Γιατί δεν έκανα αναφορά, πιστεύω θα κάνω αναφορά στο κανονικό κομμάτι στο επόμενο θέμα που έχω. Πρέπει να τονίσω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα εμείς αυτά τα ζητήματα που έχουν πολιτικό περιεχόμενο, θα πρέπει να πάμε σε μία προσπάθεια για εμένα συγκεκριμένων στόχων. Με συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης που θα πρέπει να ξεκινήσει απ' την αρχή του χρόνου, δεν μπορεί να πάει πιο πίσω, θα πρέπει να υλοποιούμε με μεγαλύτερες παρεμβάσεις όχι μονομερώς, να διορθώσουμε και να αυξήσουμε την συλλογικότητα μας όπως έλεγε εσύ ταμιά με συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με μία δυναμική τέτοια που θα παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε έκτακτα Δ.Σ. που θα πάμε να πάρουμε αποφάσεις υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων και σε οποιοδήποτε πολιτικές που μοναδικό στόχο έχουν να κρατήσουν τις καρέκλες τους και μόνο. Εγώ, αυτό θεωρώ, η παράταξή μου αυτό θεωρεί, αυτή είναι η πρότασή μας, πρέπει να ξαναρχίσει η ΓΕΝΟΠ να βγάζει ανακοινώσεις όχι μόνο η ΔΑΚΕ για ζητήματα τέτοια γιατί είναι πλειοψηφικές συνάδελφε Γιώργο. Το βάλω την προηγούμενη φορά, το βάζω και τώρα. Να βγάλουμε αφίσες και να ξεκινήσουμε μια πολιτική αντιπολίτευσης από τις ανακοινώσεις και τις αφίσες δεν ξέρω που θα φτάσει μέχρι το σημείο που αυτή η πολιτική θα 'ναι ανατρέψιμη. Εάν δεν γίνει αυτό και πάει στα χέρια του μουτζούρη, εμάς δεν θα μας έχετε σαν το '13, εντάξει; Άμα μπορείτε εσείς πάλι σε μια συνεργασία ΠΑΣΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ανένταχτοι, και όλοι οι υπόλοιποι, σε μία τρικολόρε συνεργασία να σύρετε το Συνδικάτο σε μια αντιπολίτευση, σε μια παρέμβαση τέτοια για ανατροπή της επόμενης Κυβέρνησης κάντε το. Εμείς θα έχουμε μια διαφορετική άποψη. Για να ξεκαθαρίσουμε και να 'μαστε φιλαλήθεις. Από εκεί και πέρα μπορούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να συνβρεθούμε τουλάχιστον στα απαραίτητα για να μπορέσουμε να βγούμε όρθιοι από αυτή την πολιτική που εδραίωσε αυτή η Κυβέρνηση, αυτή η Διοίκηση.

Μαστρολέων: λοιπόν, μου αρέσει που όλοι υποστηρίζετε ότι όταν μπαίνετε εδώ αφήνετε τις κομματικές σας ταυτότητες απέξω. Καλά κάνω εγώ και την φυλάω καλά στην τσέπη μου, γιατί από ότι φαίνεται κι εσείς καλά φυλαγμένες τις έχετε και καλά κάνετε δηλαδή αλλά μου κάνει ειλικρινά, είναι άξιο απορροίας συνάδελφοι. Είπε και ο πρόεδρος και ο γραμματέας στα πλαίσια της ενημέρωσης μια σειρά σημαντικά ζητήματα. πολύ σημαντικά και που μας απασχολούν όλους όλο αυτό το διάστημα, τα χουμε συζητήσει, θα τα ξανασυζητήσουμε, μία κουβέντα για το κορυφαίο πολιτικό ζήτημα που εξελίσσεται αυτές τις ημέρες και μιλάω για την συζήτηση του προϋπολογισμού στην Βουλή που έχει αρχίσει πριν από δυο – τρεις μέρες και θα ολοκληρωθεί στις 18 του μήνα. Η μεγαλύτερη Ομοσπονδία της χώρας δεν έχει μια κουβέντα να πει ή δεν μας αφορά εμάς, τα ζητήματα αυτά που διακυβεύονται εκεί; άλλος ένας δηλαδή, αυτό το μόρφωμα το κυβερνητικό μόρφωμα των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ φέρνει ένα βαθιά ταξικό και αντιλαϊκό προϋπολογισμό, τον τάχα πρώτο μεταμνημονιακό δήθεν προϋπολογισμό που πραγματικά έχει όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, όλων των προηγούμενων μνημονίων, παρόλα αυτά εμείς βγαίνουμε από τα μνημόνια, δεν έχει ούτε ένας νόμος δεν έχει καταργηθεί, παίρνει δέκα από τους φτωχούς και δίνει ένα στους εξαθλιωμένους και αυτό το λέει επιτυχία και βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πιάσει όλα τα ματωμένα πλεονάσματα. Παραμένουν οι πάνω από 30 περικοπές στις συντάξεις που έχουν γίνει κι επειδή προσωρινά δεν εφαρμόζει μία το θεωρούν επιτυχία και θέλουν χειροκροτήματα. Και καλά να τους χειροκροτεί ο φίλος μου ο Λευτέρης και ο φίλος μου ο Φάνης που δηλώνουν ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, κανένας άλλος εδώ μέσα δεν δηλώνει ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός εάν αλληθωρίζουμε προς τα εκεί κάποιοι. Μία

κουβέντα, ένας προϋπολογισμός που χτυπάει ακόμα περισσότερο τα κοινωνικά κονδύλια που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλιση, την επιδρομή της φοροληστείας στον ελληνικό λαό, κι εμείς καμία κουβέντα, εμείς είμαστε αλλού, έχουμε φτιάξει έναν μικρόκοσμο δικό μας, και νομίζουμε ότι μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή θα υπάρχει μία νησίδα, γη της επαγγελίας που θα μείνουμε οι ΔΕΗτζίδες και όλοι οι άλλοι θα καταστραφούν. Πραγματικά αυτό πιστεύουμε, εκτός και αν το κάνουμε συνειδητά γιατί τότε είναι πιο επικίνδυνο. Έχουν προγραμματιστεί μια σειρά στις 18 του μήνα που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, συλλαλητήρια, σε όλη τη χώρα, από ταξικά συνδικάτα, από το ΠΑΜΕ, εμείς τι θα κάνουμε; Η μεγαλύτερη Ομοσπονδία, τα μεγάλα πρωτοβάθμια σωματεία της ΓΕΝΟΠ, θα κοιτάμε σαν να μην μας αφορά; Σαν να αφορά κάποιους άλλους; Όσα λοιπόν έχουν εφαρμοστεί κι έχουν ψηφιστεί όλα αυτά τα χρόνια, τους πρώτους που έχουν χτυπήσει είμαστε εμείς, γιατί ακόμα έχουμε περιθώριο να μας χτυπήσουν κι άλλο. Και είναι μπροστά μας όλα τα ζητήματα αυτά που σαφώς και μας αφορούν. Θα πρέπει λοιπόν σαν ταξική Ομοσπονδία έτσι όπως θέλουμε, όπως λέτε ότι είμαστε, θα πρέπει να έχουμε μια κουβέντα κι εκεί, να πούμε γι αυτά τα κορυφαία ζητήματα.

Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, γιατί δεν θέλω κι εγώ να φάω πολύ χρόνο, σχεδόν με την σειρά που μπήκανε. Τώρα, ο κύριος Οχταποδάς, εγώ δέχομαι ότι δεν είναι ενημερωμένος, καλοπροαίρετα, αν είναι όμως ενημερωμένος ή αν ενημερωθεί και συνεχίζει να λέει αυτά τα πράγματα, μας κοροϊδεύει. Σε ποιες εργολαβίες είναι αντίθετος σήμερα, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ ολόκληρος, όσοι είναι από την Διανομή καταλαβαίνουν τι λέω, εξαρτάται από τους εργολάβους. Όταν οι εργολαβίες έχουν φτάσει μέχρι τις ειδοποιήσεις που λέμε. Για ποια τεχνογνωσία μιλάει όταν το τελευταίο σοβαρό ζήτημα τεχνογνωσίας που είχαμε Κώστα και μιλάω για τις τσόντες της Μέσης Τάσης το δώσαμε εμείς οι ίδιοι στον εργολάβο. Σήμερα, οι νέοι συναδέλφοι που έχουν έρθει στον ΔΕΔΔΗΕ από το '10 κι εδώ δεν ξέρουν τι είναι τσόντα μέσης τάσης και πως φτιάχνεται και τι δουλειά κάνει. Γιατί δεν υπάρχει σαν αντικείμενο. Ένας τρόπος υπάρχει μόνο. Με προσλήψεις. Προσλήψεις και με εκπαιδευμένο προσωπικό. Τεχνικό προσωπικό. Τακτικό προσωπικό. Και εκπαιδευμένο προσωπικό. Μπαίνουνε νέα ζητήματα τώρα στο ΔΕΔΔΗΕ, έξυπνοι μετρητές, έξυπνα Δίκτυα, καινούργια τεχνογνωσία δηλαδή. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω, το να λέει είμαι αντίθετος στις εργολαβίες, έρχεται το 2018 να μας πει ότι είναι αντίθετος στις εργολαβίες, δηλαδή στην πιο άγρια ιδιωτικοποίηση και με τους πιο άγρια εκμεταλλευόμενους εργαζόμενους, αυτούς που δουλεύουν στους εργολάβους της Διανομής. Βέβαια, θα καταλήξω στο τέλος, ποιας πολιτικής αποτέλεσμα είναι και αυτό, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Και μια που μιλάω για τον ΔΕΔΔΗΕ, νομίζω ότι η απόφαση, η τελευταία απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κάνει ο συναδελφος μετά την καθοδήγηση του Σωματείου του, της ΕΤΕ εννοώ, είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτό όμως από μόνο του δεν λύνει τίποτα. Θα πρέπει καταρχήν συνδικαλιστικά εμείς πως θα το εκμεταλλευτούμε και τι θα πάμε να συζητήσουμε με την Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και βέβαια και με την ανάλογη νομική υποστήριξη γιατί υπάρχουν και νομικά ζητήματα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Υπάρχουν συναδέλφοι, το πρωί το συζητάγαμε στο προεδρείο, που φύγανε με σύνταξη και τις 15.000 την αποζημίωση τις πήρανε σχεδόν όλοι γιατί χρωστάγαμε αναδρομικά. Με την συγκεκριμένη απόφαση σταματάνε να κρατάνε στον συγκεκριμένο συναδέλφο μόνο. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να τα κρατάει. Αν αυτή η ιστορία τραβήξει σε μακρός ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων θα τα πληρώσουν όλα τα λεφτά, γιατί οι δόσεις τρέχουνε κάθε μήνα, τι θα κάνουμε μετά ακόμη και αν υπάρχει θετική έκβαση, θα τα δώσει πίσω κανένας; Άμεσα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε αυτό και σαν ΓΕΝΟΠ αλλά και σαν ΕΤΕ που αφορά άμεσα και το σύνολο των μελών, και δεν βλέπω τον πρόεδρο σήμερα, καταλαβαίνω ότι

υπάρχουν περιοδίες άμεσα πρέπει να γίνει κάτι γι αυτό το θέμα. Με βάση λέω την θετική αυτή απόφαση που βγήκε. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε.

Κοιτάξτε να δείτε, μακροχρόνιο ενεργειακός σχεδιασμός, αυτοί που θα τον κάνουν. Έχει κανένας την αυταπάτη ότι θα είναι προς όφελος του ελληνικού λαού, της ΔΕΗ; αυτής της ΔΕΗ που υπάρχει σήμερα, των εργαζομένων του κλάδου; Μόνοι σας είπατε προηγουμένως ότι προωθούνε ιδιωτικά συμφέροντα. Ε, αυτό τον ρόλο θα παίξει ο ενεργειακός σχεδιασμός. Να κάνουμε ημερίδα. Να κάνουμε πρόεδρε δέκα ημερίδες, να την κάνουμε και στην Δυτική Μακεδονία – σωστά το λες, εμείς σαν Ομοσπονδία με τι πρόταση θα πάμε εκεί; να διαχειριστούμε αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης μέσα σ' αυτά τα πλαίσια; Είναι πολύ στενά ρε συνάδελφοι. Είναι πολύ στενά και πάλι από κάτω θα μας βάλουν. Ο μόνος τρόπος που μπορεί ν' ανοίξει έναν δρόμο αν θέλεις, μια προοπτική, να δώσει κι ένα άλλο στίγμα στους εργαζόμενους, μια αισιοδοξία, είναι να συγκρουστείς με την πολιτική της απελευθέρωσης που φέρνει όλα αυτά τα ζητήματα, που επιδοτεί τις ΑΠΕ, τους ιδιώτες ουσιαστικά, που προωθεί τα εισαγόμενα καύσιμα εις βάρος του λιγνίτη. Τώρα, αν εμείς μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια αυτής της πολιτικής θέλουμε να σωθεί κι ο λιγνίτης, να σωθεί και η ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι του κλάδου να μην έχουν επιπτώσεις. Είναι ξεκάθαρο ειδικά για τις μονάδες που ξεπουλάνε στην Μεγαλόπολη, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο αριθμός των εργαζομένων που τους θεωρούν εκεί υπεράριθμους, δηλαδή, το μισθολογικό κόστος. Αν αυτό μ' έναν τρόπο είχε λυθεί, αν αυτό που είπε ο πρόεδρος, αν έκανε ο Παναγιωτάκης εθελούσια εκεί και είχε μειώσει το προσωπικό και μάλιστα από ακριβούς εργαζόμενους κατά την γνώμη τους ε, θα είχε προχωρήσει αυτό το ζήτημα. και βέβαια όσο καθυστερεί ναί από μια μεριά μπορεί να είναι και καλό το σύστημα της καθυστέρησης που έλεγε κι ο γραμματέας. Αλλά, από την άλλη μήπως έχουμε τίποτα άλλα δωράκια για να γίνει πιο ελκυστικό το πακέτο; Μήπως έχουμε κανένα Υδροηλεκτρικό δώρο δηλαδή; Γιατί, όπως λέει κι ο Παναγιωτάκης, το πε κι ο Σταθάκης. Θα μπορούμε σε αχαρτογράφητα νερά λέει μετά αν δεν προχωρήσει η ιστορία αυτή. Τι καταλαβαίνετε εσείς τώρα ότι θα είναι προς το καλύτερο; Η λύση δηλαδή αν δεν ευδοκιμήσουν οι διαπραγματεύσεις που έχουνε θα είναι προς το καλύτερο για εμάς;

Γι αυτό λέμε λοιπόν λέω ότι να πάμε σε Ημερίδα, να πάμε όπου θέλετε αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη πρόταση και η μόνη πρόταση κάθε μέρα φαίνεται ότι όλο και πιο ξεκάθαρα, η μόνη πρόταση που μπορεί πραγματικά να ανοίξει έναν δρόμο, όχι να λύσει αμέσως το πρόβλημα, δεν πετάμε στα σύννεφα είναι να συγκρουστείς με την πολιτική της απελευθέρωσης και όλα τα δεινά που έχει φέρει μέχρι σήμερα. Όσο λέμε ότι εμείς να παιδιά είμαστε Ε.Ε. τι να κάνουμε; Άρα, δεχόμαστε κι αυτή την πολιτική αλλά δεν θέλουμε να γίνει έτσι. ε, ή έτσι ή αλλιώς θα γίνει και χαμένοι πάντα θα είμαστε εμείς. Εσείς το ομολογήσατε και ο πρόεδρος και ο γραμματέας μία σειρά αρνητικά ζητήματα που ξεκάθαρα ευνοούν τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Να κλείσω κι εγώ εδώ, και αν χρειαστεί τίποτα άλλο να ...

Αδάμ: συνάδελφοι, πριν μπω στα οργανωτικά θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που σύντομα θα το βρούμε μπροστά μας. Ήδη το ζούμε αλλά θα γίνει πιο έντονο μπροστά μας. είναι οι προσλήψεις του τακτικού προσωπικού στην Εταιρεία. Επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει ένα κύμα φυγής εργαζομένων διότι το προσωπικό της Εταιρείας έχει μεγαλώσει, έχουμε φτάσει όλοι σε ηλικίες που ενδεχομένως άλλοι κοντεύουμε να συνταξιοδοτηθούμε άλλοι είναι ήδη συνταξιούχοι και μένουνε, και άλλοι είναι στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης, η Εταιρεία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προσωπικό. Και θα αναφερθώ σε στοιχεία, σε συγκεκριμένο χώρο ενδεχομένως, αλλά απεικονίζουνε όλη την πραγματικότητα της Εταιρείας. Δηλαδή, και τα ορυχεία και τους σταθμούς, και τον

ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ και όλη την Εταιρεία. Θα πιάσω έναν χώρο για να αποτυπώσω την πραγματικότητα που ισχύει σήμερα στην Εταιρεία.

Και θα ξεκινήσω με τον Σταθμό, τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Αν δούμε πριν από μία τετραετία το προσωπικό το οποίο είχε και δούμε και σήμερα, απεικονίζει μία έλλειψη προσωπικού κοντά στα 150 άτομα. 150 άτομα λιγότερα μέσα σε μία τετραετία. Δεν έχουν αναπληρωθεί από πουθενά. Τα οχτάμηνα τα οποία έπαιρνε ο Σταθμός ο συγκεκριμένος είναι ίδια στα 180 άτομα, και πολλές από τις θέσεις προσπαθούνε να καλυφθούνε με άλλους τρόπους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του Σταθμού πλέον αλλά ακόμα και πρόβλημα υγείας των εργαζομένων. Όταν ένας εργαζόμενος φτάνει να δουλεύει δέκα και δώδεκα δωδεκάωρα τον μήνα έχει πρόβλημα ο ίδιος. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην βάρδια πλέον. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν βλέπουμε να γίνονται προσλήψεις άμεσα. Με τον μόνο τρόπο που μπορεί να λυθεί είναι να αυξηθεί το έκτακτο προσωπικό το οποίο προσλαμβάνει η Εταιρεία κατά διαστήματα. Αυτό μπορεί να λύσει εν μέρει το ζήτημα, μέχρι να ολοκληρωθούν ή να δοθούν προσλήψεις για να γίνουν προσλήψεις. Εκτός, και αν κάποιος στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους έχουνε στο μυαλό τους τον ενεργειακό σχεδιασμό του 17% των λιγνιτών έτσι ώστε να κλείσουνε οι μονάδες οι οποίες λειτουργούν σήμερα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που ενδεχομένως συνδυάζονται τα δύο σε ένα.

Σε ότι αφορά τώρα συνάδελφοι στα Οργανωτικά, τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι είχαμε πρόβλημα στο να κλείσουμε τις συνδικαλιστικές ώρες. Αυτό έχει δύο πράγματα. Οι συνδικαλιστικές ώρες έχουνε μειωθεί κατά 200 ώρες περίπου από την προηγούμενη φορά που πήραμε την απόφαση στον καταμερισμό των συνδικαλιστικών ωρών έτσι όπως είχαμε ψηφίσει όλοι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έρθουμε με νέα πρόταση στο επόμενο Δ.Σ. έτσι ώστε να ορίσουμε από την αρχή τον τρόπο κατανομής των συνδικαλιστικών ωρών. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι από το Συνέδριο και ύστερα είχαμε πάρει μία απόφαση, ότι οι οικονομικές εισφορές του Σωματείου προς την Ομοσπονδία θα είναι βάσει των συνεδρων τον οποίο εκλέγει το κάθε Σωματείο. Έχουνε γίνει εκλογές σε δέκα σωματεία. Από τα δέκα σωματεία τα μόνα που έχουνε στείλει τα πρακτικά τους στην Ομοσπονδία είναι ο Σπάρτακος και οι τεχνολόγοι μηχανικοί και πληρώνουν. Τα άλλα οχτώ σωματεία δεν έχουν προβεί σε αυτή την διαδικασία θα παρακαλούσα πολύ μετά το γράμμα γιατί έχουμε στείλει και γράμμα προς αυτά τα Σωματεία, να στείλουνε τα πρακτικά τους έτσι ώστε να μπορέσει να κλείσει αυτός ο κύκλος και να μπορέσουν ουσιαστικά να συμμετέχουν και στα συνέδρια τα οποία θα κάνει η Ομοσπονδία το επόμενο διάστημα. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω όλα, αυτό που είπα είναι να μας στείλουνε άμεσα τα έγγραφα τους για να μπορούν να συμμετέχουν και στα Συνέδρια αλλά να είναι και οικονομικά εντάξει.

Ρέλλιας: ακούστε συνάδελφοι, το προεδρείο, σήμερα, ήτανε και οι δύο καταϊγιστικοί με τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον όμιλο ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ, και από τις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης αλλά και από τις επιχειρησιακές επιλογές της Διοίκησης. Άκουγα πριν από λίγο τον φίλο μου τον γραμματέα ο οποίος ήταν καταϊγιστικός και ανέδειξε τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Θα μπορούσα να το πω ποντιακά, «Γιωρίκα το κτήνον εκάτσε», λοιπόν έχει και λίγο χιούμορ η ιστορία αλλά τα προβλήματα παραμένουν και περιμένουν την λύση τους.

Ανέδειξαν όλα τα προβλήματα προσπαθώ λίγο στον ενεργειακό σχεδιασμό που προτείνει σε διάλογο η κυβέρνηση, να αναδείξουμε λίγο τι θέλει να πετύχει αυτή η κυβέρνηση κι αν μπορεί να τους πετύχει. Ο πρώτος λοιπόν στόχος συνάδελφε όπως καταλαβαίνουμε γι αυτό τον φέρανε τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι η προστασία του

περιβάλλοντος και η μείωση των ρύπων. Κανένας δεν διαφωνεί από εδώ μέσα στην προστασία του περιβάλλοντος, όποιον και να ρωτήσεις θα πει εγώ θέλω να προστατεύω το περιβάλλον. Να δούμε όμως τι τεχνολογίες είχαμε 25 χρόνια 30, τι τεχνολογίες φέρνουνε σήμερα τα όποια συμφέροντα θέλουν να επιβάλλουν τις τεχνολογίες τους και ν' αλλάξει αυτή η δομή που είχαμε σήμερα και να δούμε εάν στο τέλος συμβάλλουν σε αυτούς τους στόχους που στο κάτω – κάτω περιγράφει ο ενεργειακός σχεδιασμός. Οι επενδύσεις αυτές λέει θα συμβάλλουνε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Τρίτο, θα μειωθεί στον καταναλωτή το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τέταρτο, θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας από τις νέες επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια.

Και πέμπτο δεν θα υπάρχει εξάρτηση από άλλες χώρες.

Να δούμε λιγάκι συνάδελφοι ποιες είναι οι Α.Π.Ε. σήμερα και για τι μιλάμε;

Αιολικά πάρκα, τα βλέπουμε όλοι συνάδελφοι, πάνω στα βουνά, παράγουν ρεύμα, έναν να εργάζεται έχετε δει; Μία θέση εργασίας, έχουμε τα ορυχεία, πάνω στην Πτολεμαΐδα, στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας και στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης αλλά τόσα χρόνια, ξέραμε όταν άνοιγε ένα ορυχείο ανοίγανε και θέσεις εργασίας 100,200,300,500,1000,2000, σήμερα με τα αιολικά που προτείνουν για καθαρή ενέργεια μία θέση εργασίας έχετε δει; Τι άλλο είναι συνάδελφοι; Τα φωτοβολταϊκά. Έχετε δει κανέναν να σας πει δουλεύω σε αυτό το φωτοβολταϊκό που παράγει 1 Mw; Έχετε δει κανέναν άνθρωπο; Ούτε μισό. Πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο. Πάμε στα σκουπίδια, στην βιομάζα συνάδελφοι, που μπορεί πολύ κοντά μας να το νοιώσουμε, και οι συνάδελφοι, αυτοί που θα μείνουν στις κάτω μονάδες να δούνε και μονάδα βιοκαυσίμων. Δηλαδή, από σκουπίδια, από αγριαγκινάρες, από ήλιο, να τα καίμε και να παράγουμε ρεύμα. Αυτό συνάδελφοι δε ρυπαίνει το περιβάλλον; Δεν βγάζει διοξείδιο του άνθρακα; Γιατί τα λέω αγαπητοί συνάδελφοι όλα αυτά; Πρέπει να δούμε αν και σήμερα μ' αυτό τον ενεργειακό σχεδιασμό που κάνουνε μετά από την πίεση όλων αυτών των συμφερόντων που λέμε τόσο καιρό ότι είναι γύρω από την ενέργεια και θέλουν να περάσουνε αυτές τις τεχνολογίες, τις νέες τεχνολογίες, να σταματήσουν όλες αυτές τις παλιές που έχουμε συνηθίσει, να καταργήσουν τις θέσεις εργασίας, να σταματήσει και η συμβολή τους στην εθνική οικονομία, απλά να μην ρυπαίνουνε, να μην πληρώνουνε ρύπους, να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον και να βρεθεί λύση γι αυτό.

Τι άλλο συνάδελφοι βλέπουμε, όλοι οι ΑΣΠ που λειτουργούσανε στα νησιά, άλλοι με πετρέλαιο, άλλοι με μαζούτ, σήμερα κλείνουνε. Καταργούνται θέσεις εργασίας συνάδελφοι; Δεν μπορεί κανένας να πει ότι οι σταθμοί στην Κρήτη, αφού βάζουνε τον ΑΔΜΗΕ, τον έχουν μέσα στον ενεργειακό σχεδιασμό ότι θα γίνουν διασυνδέσεις και καλά κάνει ο ΑΔΜΗΕ, νέα εταιρεία είναι, στρατηγικό επενδυτή έχει, μέτοχος το κράτος είναι, θα διασυνδέσει όλα τα νησιά. Μεγάλη εταιρεία, τρανή, ηγετική μορφή. Θα διασυνδέσει όλα τα νησιά. Αυτές οι τριακόσιες θέσεις που είναι στην Κρήτη θα υπάρχουν συνάδελφοι; Ούτε μισοί. Θα μείνουν από όλη την Κρήτη 80 Mw, ίσως χρειαστούν και κάτι παραπάνω, καμιά εικοσαριά, 100 οι υπόλοιποι θα κλείσουν. Πάνε κι αυτές οι θέσεις εργασίας. Διασυνδέσεις με τον ΑΔΜΗΕ, πράσινη ανάπτυξη, καλώδια, τεράστια ποσά, επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Θα δουλέψει κανένας συνάδελφοι από τα ελληνικά χέρια; Από τους έλληνες εργάτες, τους έλληνες εργαζόμενους; Ο ΑΔΜΗΕ ότι περνάει, ότι φτερουγάει θα το παίρνει. Και καλά κάνει. Όποιος παράγει ενέργεια θα περνάει μέσω του συστήματος ΑΔΜΗΕ και θα πληρώνει το κόμιστρο του και θα είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες. Εμάς λοιπόν συνάδελφοι, για να μην μακρηγορώ, από όλες αυτές τις επενδύσεις που θα γίνουν, και θα γίνουν πολλές επενδύσεις, κι έχει δίκιο η Κυβέρνηση να λέει ότι θα γίνουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων, εμείς όμως σαν Συνδικάτο συνάδελφοι, αυτό που πρέπει να τονίζουμε είναι ότι θέλουμε

νέες θέσεις εργασίας. Αυτό πως θα το πετύχουμε με Αιολικά; Φωτοβολταϊκά; Βιομάζες; Υβριδικά; Δια μέσου του ΑΔΜΗΕ με τα καλώδια; Πως θα το πετύχουμε;

Σήμερα λοιπόν, είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες λένε, αποθηκεύω την ενέργεια και την πουλάω μετά. Άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, άλλες τεχνολογίες δεν ξέρω. Διάβαζα πριν από λίγο για να μην κάνω και τον ξύπνιο, και θα πω γιατί το λέω αυτό, διάβαζα πριν από αρκετά χρόνια, μια μελέτη τεσσάρων καθηγητών του Πολυτεχνείου, Κακαράς, Λουκένης, Γιαννακόπουλος, Κουμανάκος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τι λέει συνάδελφοι, τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα για υφιστάμενους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. Και λέω εγώ σ' αυτό, πόσους εργαζόμενους; γιατί να πάμε σε όλες τις άλλες τεχνολογίες και να μην πάμε σε αυτή που προτείνει αυτή η ομάδα και εξελίσσεται συνεχώς αυτή η τεχνολογία να πιάσουμε λοιπόν από το Αμύνταιο, από την Φλώρινα, από την Κοζάνη, από την Πτολεμαΐδα και φτάνοντας στην Καβάλα με αγωγό δικό μας να διώχνουμε το διοξείδιο του άνθρακα που πληρώνει 300 εκατομμύρια σήμερα η ΔΕΗ, να το πάμε να το μεταφέρουμε αφού το διαχωρίσουμε και υπάρχει τεχνολογία και το γνωρίζουμε ότι η πέμπτη μονάδα που γίνεται, γίνεται με αυτή την τεχνολογική δυνατότητα. Να γίνει κι ο αγωγός στους υφιστάμενους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, να γίνει μια επένδυση, 100 εκατομμυρίων, κέρδος θα χουμε και να πηγαίνει να βυθίζεται, ν' αποθηκεύεται όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες εδώ πέρα, που ή στον βυθό της θάλασσας θα γίνει ανάτρα για εκατομμύρια χρόνια δεν πρόκειται να μας ενοχλήσει το διοξείδιο του άνθρακα ή εκεί που έχει το πετρέλαιο, έχουμε εκμεταλλευτεί, έχουν αδειάσει οι δεξαμενές των πετρελαίων, να πάνε σε αυτές τις δεξαμενές και να το αποθηκεύουν. Δημιουργούν θέσεις εργασίας; Θα πληρώνει η ΔΕΗ ρύπους; Προστατεύουμε το περιβάλλον; Θέλω να πω συνάδελφοι, μας βάζουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, λένε, προσέξτε λίγο, γι αυτό πρέπει να τ' αντιμετωπίζουμε με διάλογο, ενωτικά, συνθετικά, όπως πρέπει να το λέμε σαν εργαζόμενοι, γιατί ενδιαφέρει κι εμάς που θα φύγουμε αλλά και τους αυριανούς συναδέλφους και τα παιδιά μας που θα μείνουν εδώ, σ' αυτή την χώρα. Τι λέμε λοιπόν; Αφού βλέπουμε όλα αυτά τα συμφέροντα να πιέζουν για δικές τους τεχνολογίες, για να μην φτιάξουμε κι εμείς ένα οπλοστάσιο επιχειρημάτων που θα αντικρούει αυτές τις απόψεις γιατί δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν σταματάνε εδώ οι τεχνολογίες, συνεχώς εξελίσσονται να βρούμε ειδικούς, να προτείνουνε στο Συνδικάτο, γιατί προς θεού δεν κάνω ούτε τον έξυπνο, ούτε τον πολύξερο, μαθαίνω κι εγώ ακόμα κι αν είμαι εξήντα χρονών.

Γιατί λοιπόν να μην αντιμετωπίσουμε το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ή αυτό που πληρώνει η ΔΕΗ και είναι δυσβάστακτο το κόστος, εξόρυξης του λιγνίτη, το κόστος το περιβαλλοντολογικό, όλα αυτά που συντελούν σε μια αύξηση κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί λοιπόν να μην προτείνουμε και να χουμε ένα οπλοστάσιο ότι γίνεται κι αλλιώς ρε αδελφέ. Προτείνουμε ισοδύναμα, να μην ξεπουληθεί αυτή, γιατί έτσι όπως πάμε συνάδελφοι δύσκολο το κόστος εξόρυξης του λιγνίτη, πολύ ακριβό, δεν φτάνει ρε παιδί μου, τι να κάνουμε να πάμε να το πουλήσουμε. Δεύτερον, δύσκολα τα περιβαλλοντολογικά κόστη ρύποι, ιστορίες, φασαρίες ε, ας πάμε να το πουλήσουμε τζάμπα. Μιλάμε συνάδελφοι για 130 εκατομμύρια και οι δύο θυγατρικές και στους γύφτους άμα το δώσουμε και το ξεγυμνώσουμε για χαλκό και παλιοσίδηρα θα πάρουμε δύο δις. Μήπως λέω, αγωνία έχω κι εγώ, προβληματισμό έχω κι εγώ μήπως αυτές οι κατευθύνσεις έχουν και το αντίδοτό τους; Δεν βρήκαν την Αμερική, τι λέει ο άλλος δέντροφυτεύσεις ρε μεγάλε, έχουμε ανεργία 27, 25, 20, 18 όσες θέλετε, έχουμε ανεργία, δέντροφύτευση λέει, αντιμετωπίζονται στις ξένες χώρες της Ευρώπης οι ρύποι με το να δέντροφυτεύουν αφρικάνικη πεύκη η οποία απορροφά διοξείδιο του άνθρακα και βγάζει περισσότερο οξυγόνο κι αυτό είναι αντιστάθμισμα στους ρύπους. Γιατί δεν το κάνουμε κι εδώ; Γιατι δεν το προτείνουμε κι εδώ; Άρα συνάδελφοι, αυτή την στιγμή, αυτό το Συνδικάτο, αυτό το

προεδρείο έχει δίκιο ο Αδαμίδης και ο Καρράς, μπορεί κι εμείς καμιά φορά να κάνουμε λάθη. Έχει δίκιο σε ποιο πράγμα; ότι είναι σύνθετα προβλήματα τα οποία όχι μόνο δεν μπορεί να τα ακουμπήσει, είναι έξυπνοι αυτοί που τα προτείνουν, έξυπνοι τεχνοκράτες που εξυπηρετούν συμφέροντα τα φέρνουν έτοιμα τα αμολάνε και φέρνετε τζάμπα όλη την δημόσια περιουσία. Κι εμείς μη μπορώντας να πούμε τι; Τι άλλο υπάρχει; Εγώ θέλω πράσινη ανάπτυξη. Τελειώνει το θέμα. Τόσα χρόνια δηλαδή συνάδελφοι, δεν βρίσκανε το συνδικάτο; βρίσκανε, είναι σύνθετα προβλήματα, δεν είναι όπως είχαμε μάθει, πήραμε την αυξησούλα τελείωσε η υπόθεση. Έχουμε προβλήματα στο προσωπικό. Πρέπει να φύγουνε πολλές χιλιάδες άνθρωποι από τον Όμιλο ΔΕΗ. Πρέπει κάθε μέρα το Συνδικάτο να αντιμετωπίζει και ένα θέμα. Ένα κλείνει δέκα γεννιούνται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει δηλαδή το Συνδικάτο να έχει «ατσάλινα νεύρα» και να βρίσκει ένα οπλοστάσιο επιχειρημάτων που θα μπορεί να αντιμετωπίσει, να μην μας εξαφανίσουν στο μέλλον, σε λίγα χρόνια. και οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, οι πολιτικές όμως παραμένουνε για αρκετά χρόνια το ίδιο καταστροφικές για την χώρα, επικίνδυνες για την οικονομία και βλαπτικές για εμάς τους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ.

Ευχαριστώ πολύ.

Μπιτζας: λοιπόν, ωραία είναι η κουβέντα και είναι και χαλαρή αφού δεν έχει καμία απόφαση και βγαίνουν και μεγάλες αλήθειες και πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα πρώτα από όλα να βάλω ένα θέμα για το οποίο μας είχατε κάνει και μια επιστολή και το είχατε στην ημερήσια διάταξη νομίζω, για τον ΟΚΔΕ, δεν άκουσα κάτι από την εισήγηση, εγώ οφείλω να πω ότι δεν σας απαντήσαμε, εντάξει υπήρχαν και προβλήματα προσωπικά, το βάζω εδώ όμως και σας λέω ότι για να έχουμε οποιαδήποτε θετική απάντηση ή να εκφράσουμε την άποψή μας θα πρέπει πάνω από όλα να γίνει ένας απολογισμός για τον ΟΚΔΕ, να μας πείτε ποια θα είναι η δραστηριότητά του από εδώ και πέρα και είπα όπως έχω ξαναπεί πάλι εδώ ότι θα πρέπει να έχουμε κι εμείς τις δικές μας απόψεις για το πώς πρέπει να γίνει ένα καινούργιο καταστατικό. Και βέβαια εκ προοιμίου λέω ότι δεν συμφωνώ να έχει η ΓΕΝΟΠ το 50 + 1 οι μετοχές. Πρέπει οι μετοχές να είναι εξίσου σε όλα τα Σωματεία.

Τώρα, σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι το έχουμε ξαναβάλει, δεν ακούστηκε στην αίθουσα καθόλου, το θέμα της αξιολόγησης. Είναι ένα θέμα το οποίο βασανίζει ακόμη τις τάξεις των εργαζομένων και σας πληροφορώ ότι τα Συμβούλια Κρίσεως τρέχουν σε καθημερινή βάση να προφτάσουν τις διαδικασίες και να τους εντάξουν μέσα στην διαδικασία αυτή για να πάρουν το κλιμάκιό τους. το είχα ξαναπεί και στο προηγούμενο Συμβούλιο ότι ως ΕΔΟΠ/ΔΕΗ θα προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσο. Ήδη βρισκόμαστε στην επιθεώρηση εργασίας κατατέθηκαν οι προτάσεις, εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε κάτι σημαντικά πράγματα, ότι υπάρχουν εμπιστευτικά γράμματα μεταξύ ΓΕΝΟΠ και ΔΕΗ. συγκεκριμένα αναφέρεται στο υπόμνημα το Ε2 και το Ε5, το Ε5 το έχω, το οποίο σας καλεί μέχρι τον 11^ο του '17 να καταθέσετε τις απόψεις σας για την καινούργια αξιολόγηση, βέβαια αν θυμάσαι πρόεδρε ήμουνα τότε στο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ όπου ζήτησες μία παράταση. Αυτό που εμένα με εκπλήσσει είναι το γεγονός ότι δεν μπορούσα να φανταστώ εκτός και δεν έχετε κάποια τέτοια σχέση εσείς και είναι ένας ελιγμός της Διοίκησης ή δεν ξέρω τι άλλο να παρουσιάσει αυτά τα έγγραφα που προφανώς δεν ξέρω αν τα έχετε ή δεν τα έχετε αλλά εμάς στην ΕΔΟΠ μας κίνησε την περιέργεια ότι ένα Συνδικάτο επικοινωνεί με την Διοίκηση με εμπιστευτικά έγγραφα. Αυτό είναι το κυριότερο, και για να το προχωρήσω επειδή εμάς θα μας βοηθούσε μία επιστολή δική σας που θα λέει ότι εσείς δεν κάνατε καμία διαβούλευση κι ότι δεν συμφωνήσατε. Γιατί, έχω εδώ την σύμβαση του '90 που την υπογράφει ο σημερινός πρόεδρος της ΔΕΗ, και αποτυπώνει με πολύ πρόδηλο τρόπο ότι θέλει να φτιάξει μια καινούργια αξιολόγηση και μάλιστα λέει καθιέρωση συμμετοχής των εργαζομένων στην αξιολόγηση του προσωπικού.

Κι έχω επίσης και την Σύμβαση του 2001, την παράγραφο 8 όπου μιλάει για αναθεώρηση του ΚΚΠ και του μισθολογίου και λέει ότι όπου και όποτε γίνει, μάλιστα εδώ βάζει μέσα σε δυο μήνες, θα πρέπει να συμμετέχουν από την πλέον ΑΣΟΠ.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

(πρόβλημα με το μικρόφωνο)

Λοιπόν, θα θέλαμε, και το βάζω εδώ, να μην κάνουμε επιστολές, ότι εμάς θα μας διευκόλυνε και θα διευκόλυνε και το Συνδικάτο για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι αυτή η Διοίκηση όχι μόνο αυθαιρετεί, όχι μόνο συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης, να καταθέσετε να μας προσκομίσετε ένα χαρτί ότι δεν έχετε κάνει καμία διαβούλευση. Γιατί; Γιατί μπορεί να δείξαμε μια ολιγωρία παράδειγμα και δεν δώσαμε προτάσεις αλλά αυτή η ολιγωρία κάθε μέρα, φτάνει στο σημείο να καταντά και να καθιστά τον κύριο Παναγιωτάκη παντοδύναμο, να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης, να καταργεί διευθύνσεις, να ξαναορίζει τις ίδιες διευθύνσεις (Δ/νση οργάνωσης), να φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο. Θυμάμαι ήμουνα μέσα στο Δ.Σ. που είπε ότι φέραμε τον καλύτερο Δ/ντη να πάρει την Επικοινωνία και να την απωθήσει και μέσα σε ενάμισι χρόνο σηκώθηκε και έφυγε. Και μάλιστα κάπου δήλωσε «δεν άντεχα κάθε Παρασκευή να πηγαίνω στην αυλή του και να δίνω παρουσία». Έχουμε λοιπόν τον κύριο Κατάκη, ο οποίος μπορεί να ήταν λίγο δύσκολος άνθρωπος, όταν είναι ένας άνθρωπος της αγοράς και να ήθελε άμεσες και ρηξικέλευθες αποφάσεις. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν μπορώ να κρύψω το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ήταν αυτός που επινόησε να στείλει επιστολές στους καταναλωτές και που μάζεψε 360εκατομμύρια και η ΚΟΥΑΛΚΟ μόνο 140. Και ήταν αυτός που έβαλε την υπογραφή του από κάτω στην παρατήρηση, στην επέκταση της ΚΟΥΑΛΚΟ που έλεγε να επεκταθεί, να τους δώσει δηλαδή περισσότερους πελάτες από τους κακοπληρωτές κι έβαλε την παρατήρηση που είπε βεβαίως αλλά να πιάσει πρώτα τους στόχους.

Αυτά λοιπόν, συν το γεγονός ότι σηκώθηκε και έφυγε ο κύριος Μοναχολιάς ο οποίος μπορεί να έφυγε γιατί ενδεχόμενα αυτό δεν τον συνέφερε παράδειγμα η μορφή που παίρνει η θυγατρική αλλά αν έρθουμε έναν χρόνο πίσω, όταν εγώ ήμουνα στο Δ.Σ. όπως το είχαν βάλει και οι συνάδελφοι ομολογώ ότι θα πρέπει αυτοί οι συνάδελφοι στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες να μπουνε στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και να αποκτήσει η θυγατρική αυτή, τα στοιχεία που έχει η Μητρική και οι άλλες θυγατρικές ο κύριος Παναγιωτάκης ξέρετε τι έλεγε; Έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ εκτός κι εσείς αν θέλετε να γίνετε σαν κι αυτούς. Τώρα ξαφνικά επειδή έχει αποσιλωθεί όλη η ΔΕΗ, την έχει έτοιμη στο σφυρί, προσπαθεί μέσω της ψευδεπίγραφης πράσινης ανάπτυξης να αποδείξει ότι αυτός θα σώσει την ΔΕΗ. για όλα αυτά λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς πραγματικά «ποιούμε τη νήσσα».

Κι έρχομαι τώρα στον φίλο μου τον Αντώνη, μη μου απαντάς, αν θες απάντησε μου μετά. Και στο χω ξαναπεί, θα το ξαναπώ και τώρα ότι ωραίες οι ανακοινώσεις, ειλικρινά εγώ το χαιρόμαι όταν υπάρχει ένας ερεθισμός, σε σχέση με τα τρέχοντα ζητήματα αλλά σου έχω πει ότι αυτό δεν πρέπει να το βγάζει μόνο μια παράταξη γιατί για την παράταξη είναι μια εσωτερική κατανάλωση. Πρέπει να το βγάζει το ανώτατο όργανο. κι επειδή σε διέκοψα και πριν και μου απάντησες ότι δεν συμφωνούν οι άλλες παρατάξεις, μπορώ να σου απαντήσω ότι κι εγώ έχω ένα μικρό ψηφοδέλτιο αλλά δεν ρωτήθηκα ποτέ αν θα πρέπει αν βγει ένα Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας, παράδειγμα. Το θεωρώ αδιανόητο και το λέω καλοπροαίρετα να είμαστε δεκατέσσερα άτομα αν θέλετε να πάμε να κάνουμε δηλαδή τι εμείς θα εμποδίζαμε τον Παναγιωτάκη να μην πάρει την απόφαση; Θέλουμε να κάνουμε μια παρουσία η οποία τουλάχιστον θα τιμούσε την ιστορία του Συνδικαλιστικού κινήματος και δεν μπορούσαμε να βρούμε έναν βηματισμό. Και δεν μπορούσαμε να το βρούμε γιατί δεν υπήρχε ένας σχεδιασμός. Και μιλάς αγαπητέ γραμματέα για ένα πρόγραμμα δράσης. Φέρτο λοιπόν, εγώ χωρίς να το διαβάσω θα το ψηφίσω. Εντάξει; Γιατί, αν όλοι έχουμε πει ότι έχουμε αποφασίσει να παραδοθούμε αμαχητί και ότι όλα είναι

ειλημμένα και προαποφασισμένα, εγώ σας θυμίζω αυτά τα κίτρινα γιλέκα εκεί ότι κάτι κάνανε. Δηλαδή δεν έχετε καταλάβει ότι σε λίγο καιρό δεν θα μπει ο μισθός μας; Και το βάζω πολύ ευθέως, αν έχεις πρόβλημα γραμματέα, στο προεδρείο βάλτο λοιπόν. Δεν θέλω να ερεθίσω ούτε να ξύσω πληγές, γιατί είμαστε όλοι μεγάλοι. Κι εγώ σας λέω ότι όλοι συμπληρώνουμε, κάνουμε τον κύκλο μας, αλλά να δούμε τι αφήνουμε κι από πίσω.

Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν άμεσα. Τώρα, σε σχέση, και να κλείσω, με αυτό που πάει να γίνει για ν' ανοίξουνε κάποια καταστήματα. Δεν θέλω να πω ότι δικαιωνόμαστε γιατί ήταν και εδώ βεβαίως και άλλοι το λέγανε, ότι έχει γίνει συσσώρευση του κόσμου και δεν ξεπατώνεται η Αριστείδου γιατί όταν αδυνατείς όλη την Αττική, κλείνεις την Κυψέλη, κλείνεις τον Κεραμικό, αδυνατείς το Παγκράτι, δεν είναι δυνατόν και 150 ταμεία να πας να βάλεις, δεν θα ξεπατώνεται ο κόσμος ότι δεν υπήρχε ένα σχέδιο. Και ξαφνικά τώρα θέλουν το σχέδιο αυτό να υλοποιηθεί άμεσα από τους ανθρώπους που βρίσκονται στις υποστηρικτικές και μάλιστα με ένα τρόπο χωρίς να έχει ακόμη κατά κάποιο τρόπο, αποσαφηνιστεί πως θα γίνει. Ρωτώ εγώ λοιπόν, θα είμαστε όλοι αυτοί που θα πάνε, θα εξεταστεί ένας – ένας ότι πραγματικά πάει με αντικειμενικά κριτήρια, ότι πάνε από όλες τις Δ/νσεις, ότι δεν εξαιρείται κανένας ότι ο Δ/ντής ή ο Τομεάρχης δεν θα έχει δύο ιδιαιτέρες για να πάνε κι ότι δεν θα βολευτούν αυτοί που πρέπει να βολευτούν; Όλα αυτά θέλουμε μια δουλειά, και θέλουμε η ΓΕΝΟΠ και τα Σωματεία να είναι από πάνω. Πρέπει ο Παναγιωτάκης να αισθανθεί την πίεση. Αυτή την στιγμή είναι χαλαρότατος, έχει συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένο πρόγραμμα και ακριβώς εμείς είμαστε μόνο παρατηρητές, να μην πω την λέξη τοποτηρητές. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, κάτι που το είχα σημειώσει, έχουν περάσει τόσες μέρες, είμαστε ένα πρωτοβάθμιο Σωματείο αντιπροσωπευτικό, δεν έχουμε μάθει ακριβώς, εκτός από τους διαδρόμους, επισήμως δηλαδή, δεν έχουμε την απάντηση, την απόφαση για τις αποχωρήσεις των 220 ατόμων, εγώ προσωπικά διάβασα το γράμμα το ενημερωτικό του Καραλευθέρη που μας στέλνει, είδα ότι δεν αναφέρθηκε σ' αυτό καθόλου, του έστειλα ένα mail που νομίζω το κοινοποίησα και σ' εσάς να μας πει, να μας στείλει την απόφαση ποια είναι και ποια στάση κράτησαν οι εργαζόμενοι. Γιατί; Γιατί αν τα πέντε χιλιάρικά είναι αυτά που θεωρούνται εθελουσία αγαπητοί συνάδελφοι, και δεν ξέρω τι λέει η απόφαση, κάποια απόφαση κυκλοφορεί, δεν έχει έρθει ακόμα στο Σωματείο το δικό μας, δεν ξέρω αν έχει έρθει σ' εσάς. Θα μπορούσατε επειδή δεν είναι εδώ κανένας από τους εκπροσώπους, θα μπορούσατε να μας πείτε εσείς αν θέλετε, ποια στάση κράτησαν οι εργαζόμενοι γιατί αφού και στην αξιολόγηση, στο προηγούμενο Συμβούλιο που μπήκε ένα θέμα ότι απείχαν γιατί από εσάς ακριβώς είχαν αυτή την εντολή αν αυτή την φορά είχαν την εντολή να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν;

Πιστεύος: συνάδελφοι σας καλωσορίζω κι εγώ στο Δ.Σ., θα ήθελα να μείνω κι εγώ σ' αυτό που είπε ο Γιώργος, πρώτον για την αξιολόγηση διότι όταν πήγαμε στο ΣΕΠΕ η μόνιμη επωδός του Παναγιώτη του Μαυροειδή που εκπροσωπούσε την Διοίκηση εκτός των δικηγόρων που ήταν εκεί πέρα, ήταν ότι έγιναν άπειρες συζητήσεις με την ΓΕΝΟΠ σε ενημερωτικό επίπεδο για την αξιολόγηση, αυτό ήταν το είπε τρεις φορές, μπορεί και τέσσερεις κι επειδή όταν κατατεθήκαν οι προτάσεις και συνημμένα, όπως είπε ο Γιώργος έχει εμπιστευτικές επιστολές της ΓΔΑΝΠΟ προς την ΓΕΝΟΠ με περιεχόμενο που λέει αν συμφωνείτε ή πείτε μας τις προτάσεις σας κι έχει μια ημερομηνία, κι εμείς επιμένουμε επειδή είναι στο στάδιο της απόφασης πλέον από τον ΣΕΠΕ η προσφυγή της ΕΔΟΠ, θα θέλαμε κι εμείς ως Συνδικάτο επίσημο, επειδή σας είπα αναφέρθηκε προφορικά εκεί πέρα, ότι έγιναν συγκεκριμένες κουβέντες με την ΓΕΝΟΠ κι ενημερωτικές, κι αν αυτό εκλαμβάνεται από την Διοίκηση ως συναίνεσης στην αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης κι

επειδή η Συλλογικές Συμβάσεις που διάβασε κι ο Γιώργος είναι συγκεκριμένες που λέει ότι χρειάζεται η Σύμφωνη γνώμη της ΑΣΟΠ και για την αλλαγή της αξιολόγησης κι επίσης και για την αποκεντρωμένη προαγωγή, και τι εννοώ αποκεντρωμένη προαγωγή, για να εξηγιόμαστε, η προηγούμενη απόφαση που έλεγε ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών ετών είναι οι 700 μονάδες με άριστα το 900 εκεί υπήρχε αν δείτε στα σχετικά της απόφασης αυτής, υπήρχε και γράμμα της ΓΕΝΟΠ προς την Διοίκηση που ενδεχομένως δεν το έχω που να συμφωνούσε με το 700. Σε αυτό το γράμμα που λέει τα δύο εφτακοσάρια τον προηγούμενο χρόνο συν τριακόσια τώρα δεν υπάρχει γράμμα της ΓΕΝΟΠ που σημαίνει για εμένα δεν υπάρχει συναίνεση, θα ήθελα προς αυτή την κατεύθυνση αυτό που είπε ο Γιώργος ότι να δώσει η ΓΕΝΟΠ στο Σωματείο μας και το κάνουμε κι επίσημα στο Δ.Σ. και θα ήθελα να τοποθετηθούν και άλλοι συνάδελφοι που είναι μέλη του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ και έχουν εκπροσώπηση από τα Σωματεία τους, ένα χαρτί, μία επιστολή που να λέει ότι ουδέποτε έγινε συναίνεση ή δεν έγινε διαβούλευση για την αξιολόγηση.

Δεύτερον, αυτό που με προκάλεσε Αντώνη που είπες για τα Δελτία Τύπου. Όπως είπε και ο Μπίτζας, είπες και πριν ότι τα Δελτία βγαίνουν πλειοψηφικά. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις, αν ρωτήθηκε η ΕΣΚ και διαφώνησε με το Δελτίο Τύπου που έβγαλε η ΔΑΚΕ για την αξιολόγηση και κάποια άλλα θέματα, βγήκαν δύο Δελτία μόνο από την ΔΑΚΕ. Λοιπόν, αν ρωτήθηκε η ΕΣΚ και δεν συμφώνησε για Δελτίο, αν ρωτήθηκε το ψηφοδέλτιο του Σαράντου και δεν συμφώνησε για Δελτίο, η ΕΝΟΤΗΤΑ δεν ρωτήθηκε που είμαι εγώ, ο Μπίτζας είπε δεν ρωτήθηκε, ποιοι ρωτήθηκαν και δεν συναίνεσαν στην πρωτοβουλία της ΔΑΚΕ να βγει Δελτίο Τύπου από την Ομοσπονδία. αυτά είχα να πω σας ευχαριστώ.

Σαράντος: λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι εμπάς η περιπτώσει καλά τα λέει ο Αντώνης αλλά την πρόσκληση της Ημερήσιας Διάταξης δεν την φτιάχνουμε εμείς, δεν την φτιάχνει ο Μπίτζας, δεν την φτιάχνει ο Πιστεύος, την φτιάχνει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας κι εμπάς η περιπτώσει τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα, τα έχει πει κι ο Αντώνης και εμπάς η περιπτώσει δεν χρειαζόμαστε στο επόμενο Συμβούλιο, το επόμενο δίμηνο να κάνουμε αυτό που λέει ο Αντώνης, επειδή το έχει ξαναπεί και δεν έχει επιμένει προφανώς να αναλάβει και την ευθύνη του αυτοκριτικά της λειτουργίας και της δράσης τους όπως για τον καθέναν αν ισχύει αυτό. Και πρέπει να πω ότι επειδή σήμερα έχει έναν χαρακτήρα πανηγυρικό σε πολλά εισαγωγικά η Συνεδρίαση είναι για μια τυπική υποχρέωση ως φαίνεται, πρέπει να πούμε και είναι και δική μου πρόταση ότι στις 20 του μήνα με βάση τα δημοσιεύματα, έχουμε πέντε – έξι μέρες μπροστά μας, μια βδομάδα να δούμε το ακριβές περιεχόμενο του Δ.Σ. αν όμως μιλάμε για την Σύμβαση αγοραπωλησίας που θα την διαβουλευτεί, θα την αποφασίσει ενδεχομένως το Δ.Σ. κι εγώ δεν υπονοώ ότι μπορεί να έχει τα ίδια πράγματα με αυτά που επιχείρησε προχτές ο Παναγιωτάκης με τον Σταθάκη να περάσουν στο Δ.Σ. κι εμπάς η περιπτώσει τους βγήκε κόκκινη κάρτα, θεωρώ όμως ότι μπορεί να έχει παραπλήσια πράγματα, παραπλήσια τυράκια, άρα λοιπόν, γιατί είμαστε στην τελική φάση μετά από τις τρεις αναβολές, θέλω το ερώτημα μου εδώ είναι, γιατί θα πω εγώ την άποψή μου, ποια είναι η δική σας η άποψη, αν θα έχουμε περεταίρω καινούργια αναβολή, αν θα τραβήξει ο χρόνος ή επμας η περιπτώσει φαίνεται ότι η στρόφιγγα κλείνει και η πίεση απ' την πλευρά των Ευρωπαίων είναι δεδομένη ότι μάλλον φτάνουμε στις τελευταίες παρατάσεις και πάμε στο δια ταύτα, άρα λοιπόν είτε υπάρξει μία ας το πούμε προσφορά, είτε ικανοποιητική, μισοικανοποιητική, απαράδεκτη ή δεν υπάρξει καθόλου προσφορά κι εμπάς η περιπτώσει πάμε στο επόμενο βήμα και τις επόμενες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει αυτή η κυβέρνηση μπροστά στην προεκλογική περίοδο που είμαστε που μπορεί να απέφυγε με όποιον τρόπο και τον τρόπο που απέφυγε τον σκόπελο της μείωσης των συντάξεων με έναν τακτικισμό όμως και η αντιασφαλιστική η επέλαση στις συντάξεις είναι παρούσα, το ίδιο και η επέλαση στα ξεπουλήματα είναι παρούσα. Και εμπάς η

περιπτώσει δεν ξέρω τι μπορεί και πως μπορεί ο Παναγιωτάκης και η Διοίκηση της ΔΕΗ να το αποφύγει αλλά εγώ έχω δει και ξεπουλήματα από τούτη την κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις έχω δει ξεπουλήματα είτε ήταν τα αεροδρόμια, είτε ήταν ο ΟΣΕ, είτε ήταν τελευταία πριν λίγες ημέρες η που είναι ξεπουλήματα της ξευτίλας, ξεπουλήματα της ντροπής. Και σ' αυτή την λογική κατά την άποψη μου θα κινηθεί και η Διοίκηση της ΔΕΗ και ο Σταθάκης στην Κυβέρνηση, γιατί έχουν μπροστά τους έναν Γολγοθά από δεσμεύσεις και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε και δεν μασάμε τα λόγια μας ότι είναι εκτός από μια Κυβέρνηση που έκανε την κωλοτούμπα, που έκανε την στροφή, που κινείται στις μνημονιακές λογικές, αυτές που είχε χαράξει το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια, λέω στις ίδιες ράγες αυτών των πολιτικών πρέπει να πω λοιπόν ότι είναι και μία Κυβέρνηση και η Διοίκηση ΞΕΠΟΥΛΗΤΑΔΩΝ με κεφαλαία γράμματα.

Συνεπώς, ότι και να μας πουν λοιπόν από αυτή την άποψη δεν έχουμε. Τώρα, γιατί η ΓΕΝΟΠ δεν έχει ανοιχτά τους λογαριασμούς είναι ζήτημα του προσανατολισμού, το φερε η κουβέντα μπροστά κατά την άποψή μου τα λέμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα από αυτή την άποψη λοιπόν και δεν είναι μόνο στο επίπεδο της ΓΕΝΟΠ, είναι και παρακάτω, και τα Σωματεία μας και ο κόσμος λοιπόν η μόνη ελπίδα κατά την άποψή μου είναι όταν και όποτε δημιουργηθούν οι προσπάθειες απ' τα κάτω να έρθει ο κόσμος στο προσκήνιο. Άρα λοιπόν, το ένα είναι αυτό. εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε στο δια ταύτα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε την μάχη μας και στις 20 του μήνα.

Δεύτερο ζήτημα, κοιτάξτε να δείτε γιατί την Εμπορία μιας και το αναφέρατε. Θα σας πω μερικά πράγματα απλά, αλλά ούτε και στο τοπικό επίπεδο δίνουμε την μάχη. Κοιτάξτε να δείτε ξευτίλα υπόθεση, έγινε η απόσχιση των λιγνιτικών μονάδων στην Μεγαλόπολη και στην Φλώρινα, βγάλανε μία προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος κάποιος κόσμος να μπορέσει να πάει στις Εμπορίες και βγάλανε τουλάχιστον στο επίπεδο της Πελοποννήσου περιορισμένες θέσεις. Πήγαν δυο – τρεις συναδέλφισες και συνάδελφοι, συναδέλφισες στην Αθήνα στον τέταρτο μήνα η μία συναδέλφισα που δεν είχε θέση στην Τρίπολη σ' εκείνη την προκήρυξη βρίσκεται στην Τρίπολη εδώ και 20 ημέρες. Δεύτερο παράδειγμα, την ώρα που ερχότανε στην Τρίπολη έβγαλε μια καινούργια πρόσκληση ενδιαφέροντος πριν λίγο διάστημα τα χω εδώ δεν χρειάζεται να λέω πρωτόκολλα θα τα χετε δει με κατώτερες θέσεις στην Αττική, καμιά 35-40 θέσεις στην περιοχή εκεί Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, καμιά θέση στην Τρίπολη που εκτός των άλλων σημειώνω ότι δεν μπορούσαν να πάνε οι εργαζόμενοι της Λιγνιτικής. Η συναδέλφισα έχει έρθει όμως. Τρίτο, φαινόμενο, συναδέλφισα που δεν πήγε στην Λιγνιτική, δεν έκανε επιλογή, ήταν από τους εργαζόμενους που ήταν στην ΔΥΑΕ, ήταν στην Μεγαλόπολη αλλά ήταν στην ΔΥΑΕ ανήκαν εδώ, που τους έδωσε με απόφαση του Δ.Σ. του Ιούνη αν θυμάστε, τους έδωσε την δυνατότητα να πάνε στην Κεντρική Υπηρεσία. Βεβαίως, έκανε κάποιος συνάδελφος και ήρθε στην Κεντρική Υπηρεσία, έκατσε τέσσερις μήνες στην Μεγαλόπολη χωρίς αντικείμενο, τεσεράμισι μήνες πόσο έκατσε και βρέθηκε τώρα να είναι στους Μολάους, στην Εμπορία, από την ΔΕΗ, στην Εμπορία. Ούτε μέσα από αυτές τις δύο προσκλήσεις που σας είπα, από άλλο δρόμο, που σημειωτέον η τελευταία πρόσκληση είχε θέση και στην Σπάρτη και στην Μεγαλόπολη. Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί κάνουνε μπροστά στις εκλογές, στην προεκλογική περίοδο κάνουνε τέτοιο νταλαβέρι από την μεριά της Διοίκησης και της παραδιοίκησης. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια το Συνδικάτο όταν αυτά δεν τα βγάζει στον ντάκο και δεν χρειάζεται να τα βγάζουμε με δηλώσεις μας κάποιοι για να μας πείτε ότι πάμε πάλι για περιφερειάρχες, για βουλευτάδες κλπ, κατά την γνώμη μου όταν με τα μικρά δεν ασχολούμαστε, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ν' ασχοληθούμε και μετά μεγάλα.

Τρίτο ζήτημα, υπάρχει το ζήτημα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μπορεί να είναι λογικό, μπορεί να φαινόταν από καιρό ότι εμπάς η περιπτώσει θα έπρεπε να 'ρθουν μέσα, ανεξάρτητα ποια θα είναι η θέση στην εσωτερική διάρθρωση της ΔΕΗ, ωστόσο όμως πέρα από αυτά τα ζητήματα, σε αυτή την συγκυρία, κατά την άποψη μου και με μερικά πράγματα που έρχονται, τα υπονόησε ή τα είπε με κάποιο τρόπο ο Αντώνης, είναι υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων. Και τα παιχνίδια του Λάζαρου του Σταθάκη, κολλητού του Παναγιωτάκη, εκλεκτού του Παναγιωτάκη, εκλεκτού του ΤΑΥΠΕΔ, των δανειστών κλπ, και η παραίτησή του από Εκτελεστικού Συμβούλου και στην συνέχεια ο προσανατολισμός της ΔΕΗ για να δραστηριοποιηθεί στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών μιλάμε σε αυτή την σύγκρουση συμφερόντων έχει επιλέξει συμφέροντα, έχει επιλέξει λοιπόν να πάει να παίξει με τα συμφέροντα τα ανταγωνιστικά μας, να πάμε μαζί. Όπως επεδίωξε να το κάνει και στο Αμύνταιο με τους Κινέζους και με τον Κοπελούζο, όπως επεδίωξε να το κάνει και σε μερικές άλλες περιπτώσεις από την ενιαία ΔΕΗ, δημόσια, αυτόνομη ΔΕΗ, από την προεκλογική παρουσία, πριν το '15 του Παναγιωτάκη που μιλάγε ακόμη και για τον ΔΕΔΔΗΕ στην ενιαία ΔΕΗ για οικονομίες κλίμακας, βρισκόμαστε σήμερα να πηγαίνει να μιλάει, βρισκόμαστε σήμερα να πηγαίνει να μιλάει με ανταγωνιστές που έχουν ονοματεπώνυμο, είτε είναι ο ΑΒΑΚΑΣ, είτε είναι άλλη με συγκεκριμένες δικές τους εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στην Εμπορία και τώρα και στα Φωτοβολταϊκά και πρέπει να σας πω ότι να το πω λίγο έτσι σχηματικά ότι η υπόθεση που είναι στα χαμηλά διατηρήθηκε το ζήτημα του Σταθάκη, της παραίτησης του κατά την γνώμη μου θυμίζει την εποχή της Ζερβού –Μπαράτση για να μαστε και ξηγημένοι. Τηρουμένων αναλογιών έχει τέτοια χαρακτηριστικά.

Τέταρτο ζήτημα, με την περιφέρεια προφορικές κουβέντες με τον αντιπεριφερειάρχη ή επίσημο χαρτί με την περιφέρεια για να τοποθετηθούμε; Γιατί άμα πάμε παραδείγματος χάριν, αν το ξερα χθες θα τους προκαλούσα με ένα ερώτημα είχαμε περιφερειακό συμβούλιο χθες το βράδυ μέχρι τις δέκα. Λέω, υπάρχει από την μεριά των Σωματείων ή των άλλων Δήμων, έχει υπάρξει ένα γραπτό ή ήταν η επικοινωνία προφορική; Ωραία, συνεπώς, το μόνο το οποίο έχουμε κάνει πιστεύω κι ο Καπιτσούλης κι ο Βελισάρης συμφωνεί ότι τις επόμενες μέρες εμείς πρέπει να δούμε και τον Αντιπεριφερειάρχη και τον περιφερειάρχη και βεβαίως πρέπει να επιλέξει τον δρόμο του ανεξάρτητα από την χαλαρή στάση που είχε έχει δεσμευτεί τουλάχιστον στα αυτιά μας το έχουμε ακούσει ότι θα στήριζε αυτή την υπόθεση πολύ περισσότερο ο αντιπεριφερειάρχης και από τον περιφερειάρχη.

Τώρα, το επόμενο θέμα που θέλω να πω είναι κατά την άποψή μου ότι το ζήτημα που έχει σχέση με τις προσλήψεις του κόσμου είναι σοβαρό – σοβαρότατο, εάν αυτό που είπε ο Λευτέρης είναι μια πραγματικότητα σε όλο το τοπίο των εργασιακών χώρων της πρώτης γραμμής ιδιαίτερα, σας λέω ότι μόνο Ιούλη μέχρι το τέλος τούτη την ώρα που μιλάμε μέχρι τις συνταξιοδοτήσεις του Δεκέμβρη παρά κάτι 80 άνθρωποι φύγαν από την 1^η του Ιούλη από την Λιγνιτική της Μεγαλόπολης, ούτε ένας από την ΔΕΗ, κυριολεκτώ, ούτε ένας και είναι όλοι από την Λιγνιτική. Χαμός στο ίσωμα για να καλύψουν τις θέσεις και τα κενά, οχτάμηνα στο παιχνίδι, σε λίγο ψιλοαρχινάν και οι εργολάβοι, σε λίγο θα είναι οχτάμηνα, θα είναι εργολάβοι και θα είναι κάτι το οποίο το έχει ρίξει ως τίτλο «συνταξιούχους», ήδη έχουν έναν κόσμο πάρε τα δεκαπέντε χιλιάρικά, φύγε θα σε φωνάξουμε εμείς αύριο να ρθεις μέσα. Αυτό θα είναι το τοπίο, η ξευτίλα της υπόθεσης, την ώρα της ανεργίας, την ώρα του τοπίου αυτού που είναι στο Λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης με τους νέους ανθρώπους να θέλουμε να φωνάξουμε τίποτα συνταξιούχους να τους οδηγήσουμε, αυτό που κάνει η ΤΕΡΛΑ, που κάνουν οι νταβατζίδες με τους λιγοστούς ανρθώπους που χρησιμοποιούν.

Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι υπάρχουν τα ζητήματα της ενημέρωσης του κόσμου με τις κλιμακώσεις, φαίνεται ότι κάπως περπατάει το ζήτημα ή βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, από το επίπεδο των υπηρεσιών και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε μιας και είπατε για υπερβαρέα και στον ΔΕΔΔΗΕ να τονίσουμε ότι και θέλω την άποψη εδώ και του Προέδρου, να τονίσω ότι εμπάς η περιπτώσει παρότι με έναν τρόπο, εγώ θα πω και με αρκετά μεγάλη σαφήνεια, ξεκαθάριζε ότι δεν θα έχουμε την μείωση των εισφορών στον κόσμο των υπερβαρέων από την 1^η του '17, του '18, του '19 από το 11% παρακράτηση εννοώ του 11% φαίνεται ότι με έγγραφο του ΕΦΚΑ που βγήκε ή βγαίνει και με διαβεβαιώσεις στην Υπηρεσία ετοιμάζονται να ψαλιδίσουν. Είναι μια σοβαρή επίπτωση, σε έναν ορισμένο βαθμό είναι μια σοβαρή, θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα, αλλάζει πράγματα και συνταξιοδοτήσεις, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται τοποθέτηση και εδώ θέλω την άποψή σου πως το χειριζόμαστε.

Να σταματήσω εδώ και να πω λοιπόν ολοκληρώνοντας και ανακεφαλαιώνοντας ότι εμπάς η περιπτώσει αν θέλει να αλλάξει κατά την άποψή μου και η Ομοσπονδία στην λειτουργία της θέλει πολλά πράγματα να κάνει για να προχωρήσουν πράγματα στην δράση, να μην τα λέμε στα λόγια, πρέπει να περάσει προς τα κάτω στο επίπεδο των Συνδικάτων για να πάμε και στον κόσμο. Κι εφόσον λοιπόν έχουμε φτιάξει έναν κόσμο έτσι όπως το λέει πολλές φορές ο Ηλίας και το είπε και σήμερα μ' έναν τρόπο κι εγώ συμφωνώ, έχουμε μάθει έναν κόσμο στο διαφορετικό, στην εξαίρεση σε τούτο στο άλλο ε ο κόσμος τώρα όμως θα είναι, από εδώ και πέρα το πεδίο δόξης λαμπρό που θα κολυμπήσει σε μια πραγματικότητα απέναντι σ' αυτές τις αντεργατικές πολιτικές, μνημονιακές πολιτικές και της σημερινής κυβέρνησης πολύ περισσότερο, όσοι όψιμα θα προσκολλήσουν σ' αυτό το άρμα και βεβαίως όσοι και να μην θέλουνε αύριο να μας πουν ότι βρε μάγκες στα τρία χρόνια δεν κάνατε όσα κάνατε, κι εμείς δεν κάναμε, κι εσείς δεν θα θέλετε να κάνατε, ευελπιστούμε ότι θα τα κάνει ο κόσμος από τα κάτω άρα λοιπόν θα αναγκάσουν και τις ηγεσίες να πούνε ανεξάρτητα ποιος θα είναι σε τελική ανάλυση μακάρι να μην είναι μνημονιακές ηγεσίες.

Καραμπίκας: δεν θα μακρηγορήσω αν και για την σημερινή συνεδρίαση δύο ζητήματα ήταν αυτά που ήθελα να βάλω αλλά δεν μπορώ να το ξεκινήσω, το ξέρω το περιμένει κι ο φίλος μου ο Αντώνης ο γραμματέας, κάποια πράγματα που είπε από την αρχή.

Πρώτον για προεκλογική περίοδο πιθανόν να είμαστε, εγώ σου βάζω στοιχείμα το '19 θα γίνουν εκλογές. Δεν ξέρω τι ρίσκο έχει αυτό. Δεύτερον, το τι είπε για τον Θωμά, στην συνάντηση που είπες πριν θα σου πω εγώ τι είπε που το είπε και σ' εμένα και το ξέραμε, την διεκδίκηση των ωρών, των σταθμών του Αμυνταίου και της Καρδιάς, την παραπέρα λειτουργία την συζητούσαν, αυτό έγινε. Για να σου λυθεί η απορία, αυτό έγινε. Δεν ήταν κάτι άλλο, γι αυτό ήταν και οι βουλευτές και όλοι αυτοί που ήταν εκεί πέρα. Αυτόν τον αγώνα δίνανε για να πείσουν τον Υπουργό για να δοθούν οι ώρες και να το πάρουν. Απ' ότι φαίνεται κάτι κάνανε, βάσει αποτελέσματος.

Δεν μου άρεσαν κάποια πράγματα στην τοποθέτηση σου για να είμαι καθαρός. Εκτός και θες να δημιουργήσεις άλλοθι για το αύριο για την παράταξη σου. Δεν μπορεί να λες, να μαλώνεις όλες τις παρατάξεις έτσι όπως το έβαλες ότι δεν δίνουν αγώνα ή ότι έχουν κάτσει, ο σχεδιασμός για το ότι έγινε και το τι θα γινότανε για όλα τα ζητήματα βγήκε εδώ μέσα ομόφωνα. Κανείς δεν υστέρησε ή έφερε αντίρρηση στον σχεδιασμό ή δεν συμμετείχε. Εάν δεν ήταν αυτός ο σχεδιασμός γραμματέα που από εκεί το έλεγες κι εδώ συμφωνούσαμε και μου έκανες και παρατήρηση που θα ήμουν, και ήμουν μπροστά και το ξέρεις και όλοι μας και δεν το λέω για εμένα, άιντε για εμένα για τον Βασίλη και τον Λευτέρη να το λεγες είναι Συριζαίοι αλλά απευθύνεσαι σε όλους τους άλλους από εκεί και πέρα. Σαν να είχες κάποιο πρόγραμμα δράσης και δεν στο εγκρίνουμε εδώ πέρα. Ας

πήγαινες με το πρόγραμμα που έβαζε ο Ηλίας που ήταν και πιο δυναμικό αφού το δικό μας ήτανε έτσι. ας συμφωνήσουν με τον Ηλία να πάνε, και με τον Ιορδάνη. Άρα ότι εδώ πέρα σχεδιάσαμε, το βγάλαμε σε όλα τα ζητήματα το βγάλαμε όπως ήταν. Και δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω, όλες οι παρατάξεις που ήμασταν εδώ πέρα. Το ότι δεν θα είσαι σαν το '13 εγώ το λαμβάνω αλλιώς. Δηλαδή τι θα είσαι; Θα κάνεις πλάτη στο Σκρέκα; Για παράταξη μιλούσες. Αν δεν είσαι σαν το '13 υπάρχουν δύο, ή πάμε σαν το '13 όπως ήμασταν και τώρα και το '16 και το '17 και το '18 ή δεν είσαι σαν το '13 και κάνεις πλάτες στον Σκρέκα. Δεν το πιστεύω γιατί ξέρω και τα παιδιά της ΔΑΚΕ που δεν θα το κάνουν. Μπορεί να το λες για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά αυτό που λες αυτό υπονοεί. Δεν μπορεί καμιά παράταξη, δεν το είπε αυτό που είπες τώρα. Που είπες πριν εσύ.

Για να μπορούμε και στα υπόλοιπα τα οποί αυτά, εκτός και θέλεις να κάνεις άλλοθι για το αύριο, αν και για τον Σκρέκα βλέπω μετά το '23 μπορεί να χεις βγει και σε σύνταξη αν χρειαστεί. Από εκεί και πέρα αυτό τουλάχιστον είναι δύο ζητήματα στα οποία εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, ένα είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός που θέλει κουβέντα, κι εδώ πέρα, τι παραδοχή; Γι αυτό το λέω μπορεί να πάει μετά το '23 για τον Σκρέκα. Το σοβαρότερο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει τώρα είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός, όλοι συμφωνούμε ότι αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός αυτό που κάνει είναι βάζει στο περιθώριο τα ορυκτά καύσιμα, τον λιγνίτη συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει και δίνει από εκεί και πέρα από τις ΑΠΕ θέλει να είναι δυναμικά στο παιχνίδι το αέριο. Εμείς, όλοι συμφωνήσαμε ότι τουλάχιστον κανείς δεν θέλει να μείνει ανεκμετάλλευτο το καύσιμο και θα πρέπει και οι μονάδες να λειτουργούν και μέσα σ' αυτόν τον ενεργειακό σχεδιασμό θα πρέπει να δούμε πως θα είναι. Τι θα πρέπει να κάνουμε για μένα, το είχα πει και στον ΣΠΑΡΤΑΚΟ επάνω. Θα πρέπει να βρούμε τον στόχο που θα πάμε αντάμα όλοι να τον παλέψουμε. Τι είναι αυτό που καλύπτει να λειτουργούν οι μονάδες, να εξαντληθούν τα ορυχεία. Θα πρέπει να ανεβεί το ποσοστό; Το 17 δεν μας φτάνει; Να γίνει 20, να γίνει 25, θα το κάνουμε στόχο κι από την πλευρά του ο καθένας και σαν Συνδικάτο, σαν παρατάξεις, σαν πρόσωπα να βάλουμε έναν στόχο και να πάμε να το απαιτήσουμε. Η Ημερίδα που είπε ο Γιώργος που θα γίνει, θα πρέπει να γίνει, να συζητηθεί, να δούμε τις παραμέτρους κι όλα αυτά. Και κανείς δεν είπε, και οι ΑΠΕ να αναπτυχθούν και η ΔΕΗ μέσα σε αυτό να πάρει το μερίδιό της που είναι πάντα όμως με τους περιβαλλοντικούς όρους τους οποίους θα πρέπει να έχει γιατί και εκεί υπάρχει καταστροφή περιβάλλοντος, υπάρχουνε πολλά πράγματα.

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα είναι καίριο και δεν θα φτάσει να πάμε στον ενεργειακό σχεδιασμό θα τους παραδώσουμε τα κλειδιά μόνοι μας εάν δεν γίνουν προσλήψεις άμεσα. Το επόμενο χρονικό διάστημα το '19 και το '20 θα έχει φύγει πάνω από το 30% τουλάχιστον από την παραγωγή εκεί πάνω που ξέρουμε, δεν ξέρω μπορεί να είναι και παραπάνω, θα φεύγουν στην σύνταξη αν αυτό το κενό δεν αναπληρωθεί θα τους παραδώσουμε τα κλειδιά και δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ενταχθεί τι θα ενταχθεί στον ενεργειακό σχεδιασμό. Αυτά.

Αναγνώστου Αντώνης: λοιπόν, η ερώτηση Γιώργο αφορά τον ΑΔΜΗΕ. Γνωρίζετε ότι εγώ προσωπικά αλλά και η παράταξη, την πλειοψηφική συμμετοχή του Δημοσίου κατά 51% στον ΑΔΜΗΕ την αμφισβητούμε έντονα και ουσιαστικά, διότι όπως φαίνεται και από την λειτουργία της οι Κινέζοι με το 24%, μειοψηφικό πακέτο, κάνουν ότι θέλουν. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που θέλουν αυτοί. Μιλάμε για την διασύνδεση της Αττικής με την Κρήτη στο μεγάλο καλώδιο. και βλέπουμε την ίδια μέρα την κατάθεση δύο σχεδίων, ένα σχέδιο από θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, την Εταιρεία ΑΡΙΑΔΝΗ, και ένα σχέδιο από την EUROASIA η οποία αν θέλετε, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί λοιπόν με βάση ποιο από τα δύο σχέδια θα γίνουμε.

Η ερώτησή μου είναι η εξής, με όποιο από τα δύο γιατί η μεν Αριάδνη που έχει ένα μετοχικό κεφάλαιο διακόσια εκατομμύρια απαίτησε πριν λίγες μέρες και σήμερα είναι στην επικαιρότητα, μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο 1 δις για να υλοποιήσει το έργο. Είτε στην δεύτερη περίπτωση που το έργο γίνει από την EUROASIA, τότε θέλω να μου πει κάποιος πως διαμορφώνεται το μετοχικό κεφάλαιο, η μετοχική σύνδεση στον ΑΔΜΗΕ. Εάν αυτό αλλάζει και κατά πόσο; Αυτή είναι η ερώτηση.

Θα συμφωνήσω με τον Ηλία τον Μαστρολέων μόνο που θα παραφράσω λιγάκι, για να πω ότι φτωχός δεν θέλω να γίνω για να περιμένω στο τέλος του χρόνου το επίδομα του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε πτωχός θέλω να παραμείνω για να μπω κάτω από τις φτερούγες του επιδόματος του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, έχουμε μπλέξει με μία Κυβέρνηση και με μία Διοίκηση του Ομίλου η οποία δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο σε σχέση με την ενέργεια. Αφού υποσχέθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του '14 τα πάντα, ότι όλα γίνονται σε ότι ήταν η θέλησή μας, όταν το πήραν το πρόβλημα να το διαχειριστούν δυστυχώς έγιναν οι πιο σκληροί, Επιχείρηση και Κυβέρνηση υλοποίησης σχεδίων συμφερόντων και Ευρώπης. Αυτό πρόσφατα το βλέπουμε ότι είναι χωρίς σχέδιο, απλώς να μετατοπίσουμε το πρόβλημα να πάει παρακάτω στους επόμενους απ' τα εξής τρία παραδείγματα.

Το πρώτο παράδειγμα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, μέχρι πριν δεκαπέντε μέρες, έναν μήνα, μας έλεγε ο πρόεδρος του Ομίλου ότι αυτός θα είναι ο πύραυλος ο επενδυτικός της διαμόρφωσης στα ΑΠΕ του Ομίλου, τώρα ξαφνικά χωρίς κανένα σχέδιο φέρνει την θυγατρική αυτή Εταιρεία μέσα στην Επιχείρηση διότι έτσι θα πάει καλύτερα. Εμείς, δεν είμαστε ούτε manager ούτε θέλουμε να κάνουμε διοίκηση αλλά βλέπουμε την προχειρότητα με την οποία επεξεργάζονται τα θέματα και αυτό μας φοβίζει.

Δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα έχει σχέση με την αποεπένδυση, δηλαδή την πώληση των μονάδων της Μεγαλόπολης και της Μελίτης. Είναι δυνατόν μία Διοίκηση με τέτοια Νομική Υπηρεσία να μην βλέπει ότι ο διαγωνισμός μπάζει νομικά από πενήντα μεριές; Μερικές από αυτές τις μεριές τις έχουμε πει ότι θα είναι και η κατάθεση της αγωγής μας. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει πάτωμα για την πώληση, του κόστους δηλαδή, της προσφοράς από τους υποψήφιους επενδυτές για αυτά τα δύο συγκροτήματα; Είναι δυνατόν να λένε ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε ζημιές και κέρδη όταν γνωρίζουμε ότι αυτός που διοικεί μία Εταιρεία με πάρα πολύ απλούς λογιστικούς τρόπους μπορεί να εμφανίσει τα κέρδη μηδαμινά και να μην δώσει τίποτα στην ΔΕΗ και ταυτόχρονα να αυξήσει τις ζημιές άρα να βάλει τον συμμετοχο στις ζημιές να πληρώσει. Δηλαδή μιλάμε για αστεία πράγματα, μιλάμε για το Αμύνταιο, προσέξτε τώρα, το Αμύνταιο. Από πριν τρεις – τέσσερις μήνες λέγαμε το Αμύνταιο, όχι εμείς, διότι εμείς ξέρουμε ποια είναι η θέση μας. Έλεγε η Διοίκηση και η Κυβέρνηση το Αμύνταιο θα κλείσει, τελειώνει. Πήγαμε στην σιωπηρή λέει λειτουργία. Ακούστε τώρα έκφραση Υπουργού, σιωπηρή. Και που καταλήξαμε; Σε μια κοινή Υπουργική απόφαση όπου αυξάνει τις ώρες λειτουργίας που έχει την εξής όμως προϋπόθεση, και σ' αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι, για να είμαστε καθαροί μεταξύ μας. η συνέχιση της λειτουργίας του Αμυνταίου γίνεται με την εξής προϋπόθεση, να γίνει αναβάθμιση περιβαλλοντολογική και λειτουργική. Δηλαδή, περίπου 140 -150 εκατομμύρια ευρώ τα οποία όμως θα προκύψουν από μία μελέτη που θα αναθέσει η ΔΕΗ σε έναν οίκο και αν η πρόταση του οίκου γίνει αποδεκτή. Δηλαδή προσέξτε πόσα αν έχω πει, έτσι; Που σημαίνει ότι κερδίζουμε και με αυτό, παράδειγμα έναν χρόνο, δεν έχουμε ουσιαστική πρόταση για την βιωσιμότητα της εταιρείας, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάμε την μπάλα παρακάτω άσχετα αν πηγαίνοντας την μπάλα παρακάτω υπάρχει διολίσθηση της Εταιρείας που θα καταλήξει σε μία χρεοκοπία με χάσιμο θέσεων εργασίας, με μείωση του βιοτικού μας επιπέδου. Ευχαριστώ.

Παλάσκας Νίκος: γεια σας και από εμένα, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα σημείο που έπιασε ο Γιώργος ο Μπίτζας, εκεί με τα κίτρινα γιλέκα, η διαμαρτυρία τους, και δεν έγινε καμία αναφορά, είναι για θέματα ενέργειας, ειρήσθω εν παρόδω. Μπορεί όχι ακριβώς αυτά που πραγματευόμαστε εμείς, αλλά όλη η ιστορία ξεκίνησε από την αύξηση των τιμών των καυσίμων κι εξελίχθηκε σε ένα σοβαρότατο κίνημα που αυτή την στιγμή έχει βάλει στην γωνία τον Πρωθυπουργό της χώρας κι έχει ανακρούσει πρύμναν για να μπορέσει να συμμαζέψει όλη αυτή την αγανάκτηση που έχει ο κόσμος. Ας το κρατήσουμε λοιπόν στο μυαλό μας με βάση και τον ενεργειακό σχεδιασμό που γίνεται και θα σας πω πως τον συνδέω.

Εάν ο ορίζοντας είναι, το '32 να υπάρχει 56% της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το υπόλοιπο 44% που θα είναι υποτίθεται και η παραγωγή ενέργειας από μονάδες βάσης θα το διεκδικήσει ο λιγνίτης και το αέριο. Με βάση την εξαγγελία ότι θα γίνει και μία ημερίδα, που ακούστηκε στην αίθουσα από τον πρόεδρο σε σχέση με τον ενεργειακό σχεδιασμό πάνω στην περιοχή και σημειολογικά και ουσιαστικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, μέλημα δικό μας θα είναι και πρόταση δική μας, θα πρέπει να είναι ότι είναι επιβεβλημένη η καύση του λιγνίτη, όλων των αποθεμάτων καύσης λιγνίτη με βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με το περιβάλλον. Τοποθετήθηκε και ο ταμίας επί του θέματος, προβάλλοντας κάτι, επίσης εκεί μέσα χωράει και νομίζω ότι θα είναι η τεχνολογία αιχμής το επόμενο διάστημα η αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας όπου ισχυροποιούνται έτι περαιτέρω έτσι οι ΑΠΕ, είναι υβριδική κατάσταση αλλά νομίζω με δεδομένο ότι ακούστηκε ότι θα είναι το BIG BANG της ενέργειας το επόμενο διάστημα οι ανανεώσιμες θα είναι αδήριτη ανάγκη δημιουργίας αποθηκών για τις περιπτώσεις των ισχνών αγελάδων. Έλλειψη αέρα, έλλειψη ήλιου και όλων αυτών. Άρα λοιπόν, στον ενεργειακό σχεδιασμό, εμείς πρέπει να δηλώσουμε «παρών» κι έχουμε επιχειρήματα μπόλικα, έξυπνοι είμαστε, λιγνίτης, τζάμπα καύσιμο σε μία χώρα που οικονομικά παραπαίει.

Τζάμπα καύσιμο εννοείται δεν δίνει συνάλλαγμα, υπό αυτή την έννοια, όχι, έχει ένα κόστος εξόρυξης, εννοείται.

Δεύτερον, θεωρώ ότι είναι ζήτημα το ότι είναι ένα εγχώριο καύσιμο και δεν εξαρτάσαι ενεργειακά τουλάχιστον, όπως με το φυσικό αέριο, έχουμε ζήσει δύο κρίσεις τέτοιες τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω όλοι ψυλλιασμένοι είμαστε. Χωρίς να μπω σε μία διαδικασία ιδιαίτερης ας πούμε σκέψης, θεωρώ και καταθέτω ότι ευνοϊκή είναι η εξέλιξη της παράτασης λειτουργίας ΑΗΣ Αμυνταίου και ΑΗΣ Καρδιάς, με την κοινή Υπουργική απόφαση γιατί νομίζω Αντώνη συμπεριλαμβάνει και τον ΑΗΣ Καρδιάς τελικά αυτή. Απ' ότι φαίνεται τον συμπεριλαμβάνει ή τέλος πάντων αυτό ακούγεται. Τώρα λοιπόν που θεωρητικά έχουμε χρόνο και συνδέοντάς το με την ανάγκη των προσλήψεων, οι ανάγκες δεν είναι τωρινές αλλά τώρα έχει προκύψει το ζήτημα της μαζικής φυγής, θα πρέπει και να συζητήσουμε την αναδιάρθρωση, δεν βρίσκω πιο έξυπνη λέξη, την αναδιάρθρωση του προσωπικού που υπάρχει κι εξηγούμε για να σας βάλω στο σκεπτικό μου, υπάρχουν εργολαβίες που δεν χρειάζονται να δίνονται στους σταθμούς και τα ορυχεία.

Για τους σταθμούς όμως θα μιλήσω. Λέω το εξής, ο Άγιος Δημήτριος σε μια συντήρηση μονάδος, δίνει τους προθερμαντές αέρα σε εργολάβο, στον ΑΗΣ Καρδιάς επισκευάζεται από το προσωπικό της Επιχείρησης. Εάν λοιπόν μπορούμε σε μία λογική όπως ήταν το κλιμάκιο στροβίλου μ' ένα συνεργείο που στην περιοχή θα κάνει συντηρήσεις γενικότερες μπορούμε να ξέρουμε τι προσωπικό χρειαζόμαστε και πως θα το διατάξουμε το επόμενο διάστημα. Ενδεχομένως αυτό που λέω να θέλει να βάλει μπροστίτερα το κάρο από τα άλογα. Αν χρειάζεται ας γίνει και αυτό. η ευνοϊκή εξέλιξη μέσα σε εισαγωγικά το είπα με την έννοια ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε σε μία κατάσταση νιρβάνας σε σχέση με την πώληση των μονάδων, είναι ένας αγώνας που πρέπει να συνεχιστεί και

τελευταία έρχονται στα αυτιά μας, ίσως όχι από πολύ έγκυρες πηγές ότι τεχνίτη είναι η ιστορία της μη εύρεσης αγοραστή για να μπουν κι άλλα πράγματα μέσα λέγε με νερά.

Σχετικά με την αγωνιστικότητα της Ομοσπονδίας έχω να καταθέσω κι εγώ την ταπεινή μου άποψη, εδώ ότι σχεδιαζόταν πάντα το υπηρετούσαμε είτε με πολύ μεγάλη, είτε με μικρότερη επιτυχία. Όταν βέβαια βρισκόμαστε στην αίθουσα έχω την αίσθηση ότι μπροστά μας χωριά ο Τσε Γκεβάρα, όταν πάμε στους χώρους εκεί λείπουμε σχεδόν όλοι. Και το λείπουμε σχεδόν όλοι βάζω πρώτα τον εαυτό μου σ' αυτή την ιστορία. Για να κλείσω και να μην σας τρώω χρόνο ένα ζήτημα πέμπτο – έκτο σε διαβάθμιση σοβαρότητας είναι οι ένοικοι του οικισμού στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας στο Λεκανοπέδιο. Ναι, δεν αναφέρθηκε κανείς γι αυτό, αλήθεια είναι, οι ένοικοι λοιπόν εκεί έχουν με μία σειρά από αστοχίες, έχουν βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και εξηγούμε τι εννοώ, μία απόφαση που βγήκε το καλοκαίρι για το κλείσιμο του οικισμού κοινοποιήθηκε στους εργαζόμενους 29 Οκτωβρίου με χρονικό ορίζοντα αποχώρησης τις 29 Νοεμβρίου, πράγμα αδύνατον για τους ανθρώπους που ξέρουν την περιοχή. Σε μία κουβέντα που είχαμε με τον πρόεδρο είπε ότι είναι ζήτημα προτεραιότητας μέσα στην εβδομάδα να το λύσουν, να δοθεί μία παράταση στους ανθρώπους αυτούς να αποχωρήσουν με αξιοπρέπεια.

Κλείνω με το ατύχημα στον ΑΗΣ Καρδιάς. Στον ΑΗΣ Καρδιάς, την Τρίτη το βράδυ έλαβε χώρα ένα ατύχημα, ευτυχώς είχε μόνο μικροτραυματισμούς και δεν είχε δυστύχημα, ήταν η κατάρρευση ενός απολήπτη. Μιλώντας πάλι με το προεδρείο και ρωτώντας να θα υπάρχει άνθρωπος που θα ορίζεται από την ΓΕΝΟΠ που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Διερεύνησης του ατυχήματος άκουσα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ότι έχει σταλεί γράμμα από την Επιχείρηση και ζητάνε να ορισθεί κάποιος. Δεν ήμουν ποτέ της άποψης ότι θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση ενός ατυχήματος μόνο και μόνο για να βγει μια απόφαση να τιμωρήσει κάποιον. Νομίζω ότι μπορεί να είναι πυξίδα να μην ξανασυμβεί. Σας ευχαριστώ.

Σάκης Μάστορας: την καλησπέρα μου κι εμένα, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από την δήλωση ότι εδώ, σ' αυτή την αίθουσα κανείς δεν έχει πάθει λοβοτομή. Θα εξηγήσω τι σημαίνει. Η σταθερότητα ή μη των θέσεων του καθενός στην πορεία της ζωής του, από άλλους εκλαμβάνεται ως στάση ζωής κι από άλλους εκλαμβάνεται ως ευκαιρία για επαγγελματική ανέλιξη. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο από την πορεία μας. Έχουμε πολλά αγαπητοί συνάδελφοι παραδείγματα, πολλά, σε αυτή την αίθουσα ή στις παλαιότερες αίθουσες της Μάρνη, εκεί που πρόλαβα κάποιες λειτουργίες της ΓΕΝΟΠ από πολλούς οι οποίοι κάναν δηλώσεις σ' εκείνες τις αίθουσες κι αναγκάστηκαν να τις αλλάξουν ή τέλος πάντων δεν τις υπηρέτησαν ή πολλά πράγματα. Συνεπώς, το να έχουμε το δικαίωμα της κριτικής σ' αυτό, δεν μπορεί να μας το στερήσει κανείς για να μην βάλω το μυαλό μου να θυμηθούμε τα non paper που πηγαινοέρχονταν δεξιά κι αριστερά κι αυτό το δικαίωμα δεν θα μου το σταματήσει κανείς να κάνω την κριτική μου. Συνεπώς, ηθικά πλεονεκτήματα περί αγωνιστικότητας ή περί δικαιώματος στον αγώνα ή δικαιώματος οπουδήποτε νομίζει ο καθένας ας μείνουν κι αυτά έξω από την πόρτα όπως μένουν, και πολύ καλά κάνουν και οι κομματικές ταυτότητες, δεν παύει να ισχύει όμως ότι μπορείς να έχεις μια πολιτική αναφοράς σε ένα πολιτικό σύστημα που ορισμένοι κάποτε το πίστευαν, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Ούτε αυτό θα το ξεχάσουμε ποτέ και αν που και που καμία φορά το θυμίζουμε να μην προσβάλλεται κανείς γιατί υπήρξε και δεν αναφερόμαστε προσωπικά σε κανέναν, προφανώς. Ως πολιτικοί λοιπόν αναφερόμαστε ότι υπήρξαν παλαιότερα πολιτικές που μέχρι σήμερα έχουν πολλοί αναγκαστεί να αλλάξουν άποψη. Αυτό είναι καλό για παράδειγμα. Να είμαστε λοιπόν σ' αυτή την αίθουσα σοβαροί. Μπορούμε να κάνουμε μία βλέψη προς τα μπροστά; Μπορούμε να κοιτάξουμε λίγο πιο μπροστά; Και να ετοιμάσουμε τον αγώνα μας έτσι όπως εμείς θα αποφασίσουμε εδώ και προφανώς ισχύει ότι όποιος αγώνας αποφασίζεται σ' αυτή την αίθουσα, πλειοψηφικά

αποφασίζεται αλλά δυστυχώς ισχύει και το άλλο, το οποίο αναφέρθηκε, ότι η ένταση του αγώνα είναι σχετική με την πλειοψηφική απόφαση. Άλλος τον εντάσσει κι άλλος δεν τον εντάσσει στην ένταση του. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Η θεωρία λοιπόν απέχει παρασάγγας από την πράξη, αγαπητοί συνάδελφοι. Και οι περί της θεωρίας ας σταματήσουμε ο καθένας μας εδώ κι ας βγούμε λίγο στην πρακτικότητα των ζητημάτων. Ζήτημα ημερίδας έπρεπε να έχει συμβεί, δηλαδή προσυπογράφω και πρέπει να γίνει άμεσα, εγώ προστρέχω να πω ότι η τοποθέτηση με ονοματεπώνυμο, του προέδρου της ΓΕΝΟΠ, αλλά ως πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ στην διαβούλευση με καλύπτει γι αυτό κι έγγραφα κι εγώ και σαν γραμματέας του Σπάρτακου αλλά και σαν μέλος την διαδικασία πέντε πράγματα σ' αυτή την ιστορία όμως έχουμε ορισμένα πράγματα που μπορούμε να πούμε. Συνεπώς, ναι στην όσο πιο γρήγορα γίνεται, στην διαδικασία της ημερίδας ούτως ώστε να αναγκαστούν προεκλογικά και αν γίνουν εκλογές το '19 Μάρτιο, Φλεβάρη ή στιδήποτε άλλο, εγώ λέω ότι θα γίνουν την τελευταία συνταγματική ώρα γιατί κανένας δεν αφήνει την εξουσία. Κανείς! Και βάζουμε και στοιχείο συνταγματική ώρα 7; 7:30 θα τις κάνουν. Συνεπώς εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό για να μπορούμε να δεσμεύσουμε, έχουμε όντως πεδίο καλό εδώ να κάνουμε μία παρουσία πολύ σοβαρή, θυμίζω λοιπόν την ημερίδα που έκανε ο Σπάρτακος εκείνο το καλοκαίρι που αναγκάστηκαν για πρώτη φορά στελέχη της Επιχείρησης να μιλήσουν για περιορισμό του μείγματος καυσίμου από λιγνίτη και μάλιστα όταν ακούσαμε το 30% στον Κοπανάκη ορισμένοι πέρασαν από τις καρέκλες και μετά πήρε τον λόγο η Κουρίδου και είπε 25%. Και τώρα προσευχόμαστε το 17 να το πάμε στο 25. Τότε όμως λέγαμε είναι ευκαιρία λοιπόν, αυτή είναι πρόεδρε και πραγματικά προσυπογράφουμε ότι αυτό πρέπει να συμβεί χθες. Και ναι εκεί στην Δυτική Μακεδονία γιατί εκεί θα δοθεί μία μάχη για τον λιγνίτη.

Προφανώς και τα τεκταινόμενα στο Δ.Σ. της ΔΕΗ πέριξ αυτών και οπουδήποτε αναφέρεται κάποιος που συμμετέχει στην Διοίκηση μας αφορούν άμεσα. Γιατί, όποια απόφαση παίρνεται έχει άμεσο αντίκτυπο στην δική μας την πορεία ως εργαζόμενοι κλπ, κλπ. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ενδείξεις για πολλά πράγματα, οι παραιτήσεις του Σταθάκη και πως συνέβη, τα είπε ο γραμματέας στον λόγο του τον οποίο κι αυτόν υπερθεματίζω έχουμε λοιπόν άμεσο ενδιαφέρον για το πώς και το τι γίνεται στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, εκεί ακούτε και διάφορα πράγματα άλλα τα οποία προφανώς θέλουν εξηγήσεις.

Ακούστηκε λοιπόν σήμερα στην ημερίδα που έκανε η Φιλανδική Πρεσβεία από στόματος του Υπουργού ΥΠΕΝ κυρίου Σταθάκη το εξής, και το λέω έτσι όπως ειπώθηκε, έτσι; « lignite move out off the system» επειδή ήταν στην αγγλική η ημερίδα αυτή έτσι τοποθετήθηκε ο φίλος μας ο Σταθάκης, ο Υπουργός κύριος Σταθάκης, έχουμε δύο Σταθάκηδες εδώ στην διαδικασία μας που σημαίνει στην απλή ελληνική «ο λιγνίτης φεύγει έξω από το σύστημα». Αν αυτό δεν είναι μία πολιτική απόφαση μίας κυβέρνησης που άλλα έλεγε στο Αμύνταιο και άλλα κάνει τώρα, που κατηγορείται για ψεύδος, δεν μπορώ να βρω πιο τρανταχτό παράδειγμα και να μην ενοχλείστε οι φίλοι – σύντροφοι εκείνης της προελεύσεως. Μην ενοχλείστε, βρείτε τρόπο να τα' αλλάξετε. Και να σας δώσουμε κι ένα μεγάλο μπράβο οι υπόλοιποι όλοι οι οποίοι τέλος πάντων περιμένουμε με αγωνία να δούμε τις αντιδράσεις όχι του τύπου, των βουλευτών, του ΣΥΡΙΖΑ, που ψηφίζουν στην Βουλή να γίνει η πώληση των μονάδων, κι έρχονται και στα συλλαλητήρια να μας πουν μαζί θ' αγωνιστούμε να τ' αλλάξουμε. Ε, παιδιά κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτή η κωμωδία διότι πρόκειται περί φάρσας. Προφανώς αυτή η αίθουσα είναι πολύ πιο σοβαρή από εκείνη την αίθουσα της Βούλης κι ας έχουν τον νου τους ορισμένοι που σημαδεύουν. Εδώ λοιπόν είμαστε σοβαροί και τέτοια πράγματα δεν πρέπει να τα' ανεχόμαστε. Πεδίον δόξης λαμπρό λοιπόν σύντροφοι, να κάνουμε μία άλλη πολιτική, αυτή που έχουμε αποφασίσει εδώ, την εξάντληση των ήδη υπάρχοντων ορυχείων. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις ότι δεν θ' ανοίξουμε καινούργια ορυχεία, θ' ακολουθήσουμε την πολιτική που η Ευρώπη, η

καταραμένη Ευρώπη, αυτή που άλλοι λέγαν έξω από την Ευρώπη και τώρα είναι πιο μέσα από τους μέσα επιβάλλει την μερική απανθρακοποίηση. Σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη. Σταδιακή σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει εξάντληση των ορυχείων, κατ' εμάς όπως το είπες Φάνη και συμφωνώ απόλυτα. Αυτό όμως σημαίνει και πολλά πράγματα άλλα, από εμάς, περιμένουμε λοιπόν τις δικές μας ενέργειες. Εθνικός σχεδιασμός ενέργειας και κλίματος ΕΣΕΚ, είναι μία έκθεση ιδεών που στο βάθος της έχει απλά να προωθήσει το φυσικό αέριο ως καύσιμο βάσης και να φύγει ο λιγνίτης. Και αυτό μας το είπε και η διοίκηση της ΔΕΗ. κι εμείς παιδιά χαμηλώνουμε εδώ την φωνή μας και λέμε εφόσον ο πρόεδρος της Επιχείρησης λέει ότι όπου υπάρχει λιγνίτης και φεύγει δεν θα αντικαθίσταται, δεν αντιδράμε και πάρα πολύ. Εγώ πρώτα από όλα, ο Μάστορας ο Θανάσης, δεν αντιδρά πάρα πολύ, ενώ άλλες φορές με πιάνει μια άλλη αγωνιστικότητα και φωνάζω λίγο παραπάνω τώρα χαμήλωσα και την φωνή μου.

Μας το λένε ναι ή όχι; Το δεχόμαστε; Ναι ή όχι; Απαντήσεις λοιπόν ψάχνουμε μέσα σε αυτή την διαδικασία. Εμείς οι ΔΕΗτζίδες για να το κλείσουμε κι αυτό είμαστε οι μεγαλύτεροι οικολόγοι που υπάρχουν στον πλανήτη. Και μιλάω εμείς οι ΔΕΗτζίδες, ΔΕΗ τζίδες ανά τον πλανήτη, άνθρωποι που δουλεύουν στην εξόρυξη και το κάρβουνο. Εάν έχετε την καλοσύνη και δεν σας ενδιαφέρουν αυτά υπάρχει αίθουσα έξω για να πάτε. Είμαστε λοιπόν οικολόγοι αναγκαστικά. Ζούμε σε δύσκολες συνθήκες, είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε πρώτοι τις συνέπειες αυτής της δραστηριότητας και δεν μπορεί κανένας άλλος να βγαίνει νωρίτερα από εμάς να μιλάει για ΑΠΕ. Μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να γίνει όπως ξεκίνησε τότε που ξεκίνησε με την γεωθερμία στην Μήλο και με τα φουρφούρια στον Πάτροκλο εκεί, λοιπόν στην Κύθνο μπορεί να γίνει νούμερο ένα; Αλλά πως θα γίνει νούμερο ένα; Έχουμε ξεχάσει και την κοινωνική μας καταβολή; Λέγαμε κάποτε ρεύμα φθινό για τον λαό. Το ξεχάσαμε;

Οι ΑΠΕ αυτή την στιγμή μπορούν να «υποσχεθούν» ότι το ρεύμα θα είναι τόσο ακριβό ούτως ώστε να μπορεί να το αντέχει ο Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης και η γυναίκα του στο σπίτι του; μας το δίνουν; Η ασφάλεια εφοδιασμού που εκεί πέρα τέλος πάντων έχουμε δικαίωμα να πούμε πολλά πράγματα μας δίνει την δυνατότητα να πούμε ότι εντάξει τα παρατάμε όλα και πάμε σε αυτό το κλιμάκιο, σ' αυτή την κατεύθυνση και ξεχνάμε το καύσιμο το δικό μας το οποίο έχουμε φροντίσει να το κάνουμε πανάκριβο, γιατί ο λιγνίτης αυτή την στιγμή είναι πολλές φορές, αν όχι τις περισσότερες ακριβότερος του φυσικού αερίου, γιατί άραγε; Γιατί, οι πολιτικές που επιτρέψαμε εμείς να συμβούν διά της ψήφου μας, επιλέγοντας δηλαδή πολιτικά συστήματα τον φορολογούν αναλόγως για να τον κάνουν ακριβότερο από το φυσικό αέριο. Γιατί άραγε; Γιατί θα πρέπει να έρθει αυτός που έχει τον αγωγό Τουρκστριμ ή Σαουθστριμ ή Νορθστριμ ή όλα τα στριμ για να πουλήσει φυσικό αέριο και στην περιοχή μας. κι αναρωτιέται ο Ρέλλιας εδώ και πολλά χρόνια, σοσιαλιστής ον, θέσεις εργασίας ρε παιδιά κάποτε εδώ λέγαμε για θέσεις εργασίας, υπάρχουν; Άμα πάρεις απάντηση σύντροφε Σταμάτη, θέλω να την μάθω κι εγώ. Σ' αυτή την κατεύθυνση είμαι. Πραγματικά έχω μεγάλη αγωνία να την μάθω. Είναι γεγονός ότι θα το παλέψουμε. Συνεπώς, ο ηλεκτρικός σχεδιασμός της ενέργειας και κλείνω αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι τίποτα άλλο από μία κατεύθυνση προς τους ιδιώτες παραγωγούς φυσικού αερίου. Τίποτα άλλο. 17% λιγνίτης, μπορούμε να βάλουμε κι ένα στοίχημα ότι όταν θα ρθει εκείνη η στιγμή, προφανώς το 17% δεν θα τους φτάνει, γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος ξέρει και κάθεται κι ασχολείται λίγο και κάνει δυο διαιρέσεις κι έναν πολλαπλασιασμό με ένα κομπιουτεράκι απλό, δεν βγαίνει το 17%, δεν μπορεί να είναι 17%. Πρέπει να είναι περισσότερο. Το βάζουμε για ποιο πράγμα; για να κάνουμε τι; Δεν έχω καταλάβει τον στόχο όλης αυτής της ιστορίας.

Η αποεπένδυση λοιπόν, μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή την στιγμή και η πολιτική η οποία ακολουθείται τώρα μετά από την Τρίτη παράταση κάποτε

είχαμε πέναλτι και τελείωνε το ματς, τώρα έχουμε μία, δύο, τρεις παρατάσεις; Δεν ξέρω άμα το δει και η FIFA και το κάνουμε και στο ποδόσφαιρο καμία φορά, θα πάμε να κάνουμε τι; Να κλωτσήσουμε το τενεκεδάκι παρακάτω. Να δώσουμε λοιπόν την πολιτική αυτή σε κάποια άλλη ίσως κυβέρνηση ή λέω εγώ τι; Να λέμε εμείς οι καλοί κάναμε τον αγώνα μας, είμαστε εδώ, δεν πουλήσαμε, δεν κάναμε αλλά τα ψηφίσαμε όλα. Τα ψηφίσατε όμως όλα. Ε, αυτή η λογική λέγεται κάπως εδώ στην Ελλάδα. Καραγκιόζ μπερντές πολιτική, λέγεται στην Ελλάδα αυτό το σύστημα. Και νομίζω ότι είμαι και ήπιος. Υπάρχει λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, για να σας βάλω και σε ένα κλίμα το εξής. Στέλεχος της Επιχείρησης προερχόμενο από το πολύ παλιό 3% του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν τον προσωποποιώ, μπορεί να καταλάβετε άλλοι να μην καταλάβετε αυτό δεν παίζει κανέναν ρόλο, δηλώνει ότι για το ζήτημα του ΑΗΣ Αμυνταίου, πρέπει να ευρεθεί κάποιος ευεργέτης της στάθμης του Ζάππα για το Ζάππειο, της στάθμης του Συγγρού για το Συγγρός, τέτοιας στάθμης ευεργέτης ψάχνεται να αγοράσει το Αμύνταιο. Γιατί το Αμύνταιο θα πωληθεί. Γιατί; Γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση να αναγκάσουμε την Επιχείρηση να φτιάξει την επένδυση, γιατί; Ο πρόεδρος το λέει ότι δεν επενδύω σε λιγνίτες κι εμείς δεν αντιδρούμε. Τέτοιου εύρους λοιπόν ευεργέτης λοιπόν αν ζητείται από την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει το έργο του ΑΗΣ Αμυνταίου για να συνεχίσει αυτός ο ΑΗΣ Αμυνταίου να καπνίζει, να κρατάει τις θέσεις εργασίας και να έχουμε να λέμε ότι κάναμε την σωστή δουλειά. Εφόσον, έχουμε και τις σχετικές αποφάσεις που έχουμε πάρει στο προηγούμενο Συνέδριο μας περί συμμετοχής των νέων ιδιωτών σε κοινό σχήμα με την ΔΕΗ με μειοψηφικό πακέτο και καλά κάναμε και το πήραμε γιατί αλλιώς δεν ξέρω που θα πρεπε να κρυφτούμε.

Πτολεμαΐδα 5, εντός της εβδομάδος ή στις αρχές της άλλης θα σας καλούσα όλους μια και είστε στελέχη τα οποία είστε και σε γνώση, ακούστε λίγο, ακούστε το, υπάρχει ενδεχόμενο να ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία Οδηγία η οποία εάν δεν προβλέψει αυτή την στιγμή η ελληνική πολιτεία το πώς θα παρουσιάζει η Πτολεμαΐδα 5, να μην μπορεί να μπει στο σύστημα η Πτολεμαΐδα 5 όπως θα 'ναι, αυτό συμβαίνει τώρα που μιλάμε, σήμερα, χθες, αύριο και την επόμενη βδομάδα ψηφίζεται. Μιας επένδυσης 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ την οποία εμείς την παίξαμε ότι θα στηρίξει τον λιγνίτη, ότι θα πάει για αντικατάσταση ισχύος, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο αγαπητοί συνάδελφοι να μην μπορεί να μπει στο σύστημα. Παρακολουθήστε λίγο την διαδικασία, δεν κινδυνολογώ, εύκολα μπορεί να το βρει, για ν' αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε για το πώς πρέπει να φερθούμε.

Υπάρχει προφανώς, και θα το ανοίξουμε το ζήτημα, το πώς θα πάει η Επιχείρηση με τις μονάδες που της μένουν. Κινδυνεύει κατά την προσωπική μου άποψη γιατί αυτή είναι η άποψη και άλλων ανθρώπων, η 1-2 του Αγίου Δημητρίου πολύ σύντομα, να βρίσκεται στις μονάδες που δεν μπορούν να αναπτυχθούν ή να δουλέψουν περισσότερο. Οι ώρες που έχουν δοθεί είναι για το Αμύνταιο. Ο ΑΗΣ Καρδιάς η 1,2 δεν μιλάμε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει σύμφωνα πάλι με δηλώσεις των στελεχών της Επιχείρησης για την 3,4 να μπορέσουμε να αντέξουμε βρίσκοντας έναν τρόπο όμως όχι φτάνοντας στην δωδεκάτη ώρα όπως έφτασαν με τον ΑΗΣ Αμυνταίου, να μπορέσει να συνεχίσει την δουλειά της μέχρι να ενταχθεί, αν ενταχθεί η Πτολεμαΐδα 5. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Επιχείρηση σε σχέση με τον προγραμματισμό. Αυτά λένε οι δικές μου οι πληροφορίες. Αυτά λένε άνθρωποι τους οποίου ρωτάς και παίρνεις απαντήσεις.

Όσον αφορά τα οικονομικά της Επιχείρησης προφανώς ισχύει η ρήση του Τρικούπη «δυστυχώς επτωχεύσαμε» διότι αυτή την στιγμή εάν ρωτήσετε κι όπου ρωτήσετε θα σας πει ότι αν κάποιος προσφύγει από αυτά που του χρωστάει η Επιχείρηση και πει δεν παίρνω π.χ. όπως ειπώθηκε το νούμερο 37 εκατομμύρια ευρώ χρωστάμε στις Επιχειρήσεις, στην Δυτική Μακεδονία στους εργολάβους. Αν προσφύγει ένας και πει εγώ θέλω τα λεφτά

μου θα μπορούμε στο Νόμο περί πτωχευμένων εταιρειών. Δεν το πιστεύεται ε; κι όμως ισχύει. Τα οικονομικά αποτελέσματα που θα βγάλει αυτή η Διοίκηση στο εννεάμηνο, εάν βάλεις π.χ. τα προηγούμενα οικονομικά αποτελέσματα που είχαμε πάρει και τα δώρα της Κυβέρνησης από τα ΥΚΩ και από την αποζημίωση για τον ΑΔΜΗΕ, δεν ξέρω που θα φτάσουμε. Μας προβληματίζει καθόλου αυτό το ζήτημα; ασχολούμαστε ως Συνδικάτο σοβαρό γι αυτό το ζήτημα; υπάρχει παλιό φαινόμενο της συμμετοχής των συνταξιούχων και δεν το ξεχνάμε, από στελέχη μέχρι και εργαζόμενοι στις μονάδες των ιδιωτών. Δεν το καταδικάσαμε ποτέ. Ήταν φίλοι μας. έφευγαν λοιπόν στην σύνταξη οι φίλοι μας και πήγαιναν και δούλευαν στον ιδιώτη κάνοντας κομισιον τις μονάδες και παίρναν τριπλάσια λεφτά. Τώρα δεν θα συμβεί το ίδιο; Πως θα το παλέψεις αυτό το ζήτημα; πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, κάπως, να πούμε κάτι τέλος πάντων.

Και θέλω να κλείσω, προκαλώντας κι εγώ λίγο και με χιούμορ. Ακούστε να δείτε, σ' αυτή την αίθουσα θέλουμε, δεν θέλουμε αποκτάμε ορισμένες σχέσεις, όχι τις καλύτερες ίσως αλλά είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργήσουμε μαζί. Κι αν δεν λειτουργούμε και λίγο με χιούμορ το οποίο μας δίνει την δυνατότητα διεξόδου από πολλά δύσκολα πράγματα ή μας δίνει και την δυνατότητα να βρούμε λύσεις μέσω αυτού, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει ν' αλλάξουμε τελειώς χαρακτήρα όλοι μας. εγώ τέτοιος είμαι. Όποιον ενοχλεί όταν τον πειράζω, έχω δώσει το δικαίωμα να με πειράζει πρώτα. Έτσι λειτουργώ, και προφανώς αν ενοχλώ θα το πάρω πίσω αλλά δεν θα επιτρέψω ποτέ σε κανέναν να πει κουβέντα γι αυτά που εγώ πιστεύω, όπως τα πιστεύω και τότε θα πιανόμαστε στα χέρια. Αν δεν έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να κάνουμε χιούμορ ο ένας με τον άλλο νομίζω ότι γυρνάμε σε εποχές που δεν μας τιμάνε. Εκεί, εμείς, στον Σπάρτακο λοιπόν από το '96 και μετά μάθαμε να λειτουργούμε παρέα, πειράζοντας ο ένας τον άλλο, δεχόμενοι, δίνοντας χώρο ο ένας στον άλλο, κάνοντας πίσω και μια φορά που ο άλλος καμιά φορά έχει νεύρα ή φωνές, έτσι μάθαμε να λειτουργούμε. Και νομίζω ότι εδώ στην ΓΕΝΟΠ, και λαμβάνοντας αφορμή από αυτό το χιούμορ θα ήθελα κάποιος να μου δώσει ερμηνεία στο όταν γίνεται κομματική σύσκεψη στο Υπουργείο γιατί πρέπει να βγει Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο ας πούμε; Όταν γίνεται κομματική σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας γιατί πρέπει να διαβάσω Δελτίο Τύπου του Υπουργείου; Ευχαριστώ πολύ.

Βαρσάμης: λοιπόν, καλησπέρα κι από εμένα για να τελειώνουμε, δεν θα πω πολλά, όπως πάντα. Έτσι; έχουμε πει τα περισσότερα, έτσι; το κυρίαρχο είναι ότι έχουμε μπροστά μας έναν ενεργειακό σχεδιασμό, που πάντα λέγαμε ότι θέλουμε έναν ενεργειακό σχεδιασμό, να μπει ένα πρόγραμμα δηλαδή. Βέβαια έχουμε κι άλλο ένα πρόβλημα τώρα, γιατί έχουμε πολύ καιρό εδώ και αρκετά χρόνια που λέγαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε κι ένα πρόγραμμα τι εταιρεία θέλουμε. Και αυτή την στιγμή δεν βλέπουμε τι εταιρεία θέλουμε γιατί ξαφνικά γίναμε, και πως είπαμε; Θα έχουμε και στούντιο. Λοιπόν, το κυρίαρχο είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια ημερίδα, δεν ξέρω αν είναι το να κάνουμε μια ημερίδα που να βγαίνουμε και να φωνάζουμε ότι όσοι έρθουν εκεί μέσα να πούνε ναι είμαστε με τον λιγνίτη, και την άλλη βδομάδα θα έρθουν και θα πούνε χρόνια πολλά πως είπε; move it λιγνίτη. Άρα θα πρέπει να την φτιάξουμε την ημερίδα πραγματικά, τώρα αν θέλουμε να την κάνουμε στην περιοχή, στην περιοχή, θέλουμε να την κάνουμε σ' ένα καράβι, θα την κάνουμε σ' ένα καράβι, αλλά πρέπει να την κάνουμε. Το κυρίαρχο όμως είναι ότι πρέπει να κάνουμε και μία κουβέντα τι εταιρεία θέλουμε μ' αυτό τον σχεδιασμό που υπάρχει. Γιατί, ναι μεν έχουμε και εξαντλημένα ορυχεία αλλά δεν θα τα γυρίσουμε τα ορυχεία, τα εξαντλημένα ορυχεία θα τα χαρίσουμε ή θα τα κάνουμε κάτι για την εταιρεία; Άρα λοιπόν η κουβέντα πρέπει να είναι και μεγάλη, μήπως πρέπει να οργανώσουμε κι άλλη μια ημερίδα για να κάνουμε μια ανάλυση καλή. Κι επειδή είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα δεν θέλω να συνεχίσω άλλο γιατί ο Αλντούρης θα χει κάτι να μου πει μετά και σταματώ.

:Λοιπόν συνάδελφοι εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, πραγματικά όμως, λοιπόν ακούω διάφορα πράγματα, πρέπει να κρατηθεί ο λιγνίτης κλπ, θέλω να ρωτήσω αν ξέρει κανένας μας ποιο είναι το πραγματικό κόστος εξόρυξης του λιγνίτη; Πόσο κοστίζει η κwh από λιγνίτη; Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν γνωρίζω. Λοιπόν, πόσο κοστίζει το φυσικό αέριο; Επίσης δεν γνωρίζω. Πόσο κοστίζει από πετρέλαιο; Επίσης δεν γνωρίζω. Λοιπόν, άρα θα πρέπει κάποτε να φύγουμε από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας το μονοπωλιακό όπου όπως θέλαμε το παρήγαμε και όσο θέλαμε το κοστολογούσαμε. Θα πρέπει λοιπόν απ' την Ομοσπονδία ίσως, να ενεργοποιηθεί άρθρο του καταστατικού του Ινστιτούτου Εργασίας, που τι θα κάνει; Θα μελετάει αυτά τα πράγματα. Πόσο έχει το κόστος; Πως θα πείσουμε τον καταναλωτή ότι αν φύγουμε απ' τον λιγνίτη θα πληρώνει πιθανά πιο ακριβά το ρεύμα; Εγώ, σας πληροφορώ δεν μπορώ να το λύσω. Γι αυτό κι ο κόσμος δεν έρχεται κοντά μας, το πρώτο θέμα.

Το δεύτερο θέμα, που συνδέεται είναι ότι πλέον υπάρχει ανταγωνισμός στην προμήθεια, στην Εμπορία. Διαβάζοντας τις περισσότερες συμβάσεις έχουμε βάλει μέσα ρήτρα ΟΤΣ. Οι ιδιώτες. Γνωρίζουμε τι είναι αυτό; Εμείς το καταλαβαίνουμε. Γνωρίζουν οι καταναλωτές τι σημαίνει αυτό; όταν βάζουμε 45 με 55 € την Mwh και μετά λέει δύναται να θέσει ποινή; Η ΔΕΗ ποτέ δεν το έκανε αυτό. το ξέρουν οι καταναλωτές; Όχι! Πως θα το μάθουνε; Δυστυχώς, από τους λογαριασμούς τους.

Κι ένα τελευταίο, θα συμφωνήσω με όλα τα άλλα που έχετε πει, θα σταθώ λίγο στο θέμα που αναφέρθηκε εδώ ο συνάδελφος και φίλος ο Μπίτζας στο θέμα με την Εμπορία, βγήκαν κάποιοι απ' ότι ακούσαμε και είπαν θέλουμε πέντε νέα καταστήματα στην Αθήνα, πολύ σωστά, γιατί τα θέλουμε το 2019; Πέντε νέα καταστήματα! Που δεν αφορούν όμως νέες προσλήψεις, αφορούν στελέχωση από το ήδη προσωπικό. Ποιο προσωπικό; Με μέσο όρο 50 ετών; Ποιος θα πάει να στελεχώσει τα καταστήματα τα καινούργια; 50,52,53 ετών; Για να εξυπηρετήσει πελάτες. Με τι κίνητρο; Τα 5€ την ημέρα; Είναι για να γελάμε. Όποιος δεν έχει πάει σε κατάσταση μπορεί να νομίζει ότι είναι σοβαρό κίνητρο. Όποιος έχει ζήσει στο κατάστημα το 5ευρω δεν φτάνει. Θέλω να πω το εξής λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη πρόταση για άνοιγμα πέντε καταστημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη και στόχο. Ποιος είναι ο στόχος; Γιατί, αν θέλουμε εμείς το 2019 ή το '20 την ώρα που οι τράπεζες κλείνουν καταστήματα, οι άλλες συρρικνώνουν το εμπορικό του Δίκτυο, εμείς να το ανοίξουμε και να αυξήσουμε τα λειτουργικά μας κόστη υπάρχει πρόβλημα. σημαίνει ότι δεν έχουμε σωστή στόχευση.

Λοιπόν, είμαι πολύ επιφυλακτικός με το θέμα των καταστημάτων, το προεδρείο το θέτω τώρα επειδή τέθηκε σε συζήτηση δεν είναι δυνατόν χωρίς υπεύθυνη μελέτη, σοβαρή μελέτη, στοχευμένη μελέτη, να γυρνάμε και να λέμε ότι θα ανοίξουμε καταστήματα. Γιατί; Γιατί θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Ποιον κόσμο; Κι αν δεν εξυπηρετηθεί ο κόσμος, ποιος θα πληρώσει το κόστος αυτό; εκεί είναι τα ζητήματα, για να είμαστε και λίγο υπεύθυνοι απέναντι στην Διοίκηση, γιατί δυστυχώς η Διοίκηση έχει πάρει έναν άλλο δρόμο. Τον δρόμο της ανευθυνότητας. Ευχαριστώ.

: καλησπέρα συνάδελφοι κι από εμένα, έχει καταγραφεί πλήθος προβλημάτων στον Όμιλο, για τον ΑΔΜΗΕ δεν άκουσα και πολλά πράγματα, μόνο από τον Ταμία, ειλικρινά δεν θέλω να κουράσω αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά τα προβλήματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και σχεδιασμένα. Και η αποεπένδυση λοιπόν, και ο ενεργειακός σχεδιασμός και η στροφή προς τις ΑΠΕ που αν θυμάμαι καλά και σαν Συνδικάτο έχουμε πει δεν είμαστε εχθρικοί προς τις ΑΠΕ αλλά δεν θα πρέπει μία χώρα να είναι εξαρτώμενη από ξένα εισαγόμενα καύσιμα, να μην μπορεί δηλαδή να έχει δική της παραγωγή, αυτό που λέμε ο λιγνίτης το εθνικό καύσιμο, ο μαύρος χρυσός της πατρίδας μας, που πορευτήκαμε μαζί του

τόσα χρόνια και εξηλέκτρισε την χώρα, μεγάλωσε γενιές κλπ. πάμε λοιπόν σε νέα δεδομένα για μείωση των ρύπων κλπ. Θα εισάγουμε καύσιμα, το ρεύμα θα ακριβύνει, ακούστηκε και πριν ρεύμα φθηνό για τον λαό και θα απολεσθούν πολλές θέσεις εργασίας. Θα έρθει συρρίκνωση σε όλες αυτές τις περιοχές και σίγουρα ανάπτυξη δεν θα έρθει αγαπητέ πρόεδρε, με τον πρόεδρο της Εταιρείας, τον σκηνοθέτη αυτής της καινούργιας υπερπαραγωγής που θέλει να στήσει το Βόρειο πεδίο με ηθοποιούς εμάς. Εμείς δεν είμαστε ηθοποιοί και δεν έχουμε υποστεί κανέναν αγώνα και ότι έχει αποφασίσει η Ομοσπονδία το υλοποιούμε. Τουλάχιστον, όσοι θέλουμε να το υλοποιήσουμε. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές και ομόφωνες είναι οι περισσότερες αποφάσεις, και συνεχίζουμε τον αγώνα. Βέβαια, κάποιοι πιο έντονα και κάποιοι πιο αδύναμα. Όμως το οφείλουμε αυτό να το κάνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, κι εδώ θα συμφωνήσω με τον συμπατριώτη μου τον Σαράντο στις 20 Δεκεμβρίου θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να δώσουμε το στίγμα, έτσι να κλείσει αυτή η χρονιά αγωνιστικά όπως ξεκίνησε, να κλείσει αγωνιστικά λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και την αλλαγή του νέου έτους. Δεν θα πρέπει να μείνουμε στο αφήγημα ότι θα έχουμε παρατάσεις, παρατάσεις γιατί πέρα από τα πέναλτι που είπε ο φίλος ο Σάκης ο Μάστορας κάποτε η UEFA Σάκη είχε δοκιμάσει και τον ξαφνικό θάνατο, ότι το παιχνίδι τελειώνει μια κι έξω, που σημαίνει ότι αναμένοντας εμείς πολλές παρατάσεις επειδή μπλα, μπλα, μπλα... θα έχουμε εκλογές και το ένα και το άλλο είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον ερχόμενο Οκτώβριο είτε δεν ξέρω κι εγώ πότε, δεν θα πρέπει ούτε να ατονούμε, ούτε να περιμένουμε ότι διαρκώς θα είναι παρατάσεις γιατί διαμορφώνεται το κλίμα και με τα ΑΔΥ αλλά αυτοί που θα αποφασίσουν τι θα κάνουν είναι οι επενδυτές. Αυτοί θα βάλουν χρήματα. Όσο κι αν διαφωνήσει η Ε.Ε. αν η ΔΕΗ θέλει να μπει για δύο, για τρία χρόνια με μειώσεις, να συμμετέχει δηλαδή στις ζημιές είτε 30%, είτε 50% δεν ξέρουμε πως θα αντιδράσουν οι επενδυτές. Οι επενδυτές ξέρουμε τι θέλουν κατά βάθος, και τα νερά θέλουν και το αέριο μπορεί να θέλουν Σάκη, όλα να τα θέλουν.

Βέβαια, κι εδώ να είμαστε έτοιμοι να τα δούμε όλα γιατί κι αυτή η ίδια η κυβέρνηση ήταν που μιλούσε για ενεργειακό έγκλημα αλλά ξαφνικά βρίσκεται να υλοποιεί ένα ενεργειακό έγκλημα με περίσσεια άνεση, και χωρίς ν' ανοίγεται και μύτη, πέρα από τοπικές αντιδράσεις αν θέλετε και κάποιες αντιδράσεις στην αρχή όλα αυτά περπατούν ελεύθερα, δεν θα γίνονταν σε άλλες εποχές και αυτή είναι η χαλαρότητα του κόσμου, ακούστηκε πριν από κάποιον συνάδελφο για τα κίτρινα γιλέκα, τώρα ήρθε η ώρα για τα πορτοκαλί γιλέκα μιας και το χρώμα το δικό μας είναι το πορτοκαλί, και να κάνουμε μια τέτοια κίνηση κι εδώ πέρα να δούμε αν μπορούμε να την κάνουμε δηλαδή, γιατί στρατό έχουμε, μάλλον στρατό δεν θα έχουμε, γιατί μας τον διώχνουν τον στρατό, στοχευμένα μας τον διώχνουν τον στρατό και μ' αυτά τα 220 άτομα που έχει πάρει απόφαση η μητρική, φαντάζομαι στην ίδια κατεύθυνση θα πάνε και οι δύο θυγατρικές της μητρικής, μιλάω για τις λιγνιτικές, μιας και αυτοί που έχουν και τις διοικούν εκεί πέρα ούτε μανατζαρέοι ήταν ποτέ, ούτε εταιρείες ξέρουν να διευθύνουν, υλοποιούν αποφάσεις και τις προχωράνε γρήγορα. Εμείς θα συνεχίσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε κι αυτό πιστεύω ότι θα κάνουμε.

Για την ημερίδα που είπες πρόεδρε, πιστεύω ότι ημερίδες έχουν γίνει κι έχουν αναδείξει κι αυτό το μείζον ενεργειακό ζήτημα κι απ' τον Σπάρτακο, κι απ' την ΕΤΕ μάλιστα, την είχαμε κάνει και στην Μεγαλόπολη αν θυμάσαι, και ήταν και καίρια η εποχή τότε που έγινε γιατί έτυχε με το αέριο στην Ρεβυθούσα, που δεν μπορούσε να έρθει να δουλέψουν οι μονάδες του αερίου και προτάθηκαν οι λιγνιτικές και ήταν οι λιγνιτικές όλες στο σύστημα.

Δεν μου άρεσε αυτό που είπες για την Μεγαλόπολη. Δεν σου κάνω μομφή, αυτό που άρχισες να πεις ότι θα κλείσει η Μεγαλόπολη, ότι κλείνει είναι τα αποθέματα συγκεκριμένα. Είναι κι άλλα αποθέματα, εάν θέλουμε να συνεχίσουν να δουλεύουν οι

μονάδες. Αν μπορεί να δουλέψει η 4 μονάδα και μετά το 34 που είναι που είναι η λήξη της θητείας της. Δηλαδή, ομιλούμε για 16 χρόνια μετά. Βεβαίως, μιλάμε για μια συμμετοχή 17% που έκλεισε για μετά το '30 που σημαίνει 6.000MW έτσι μ' έναν πρόχειρο υπολογισμό γύρω στα 1.000MW, δηλαδή το απολύτως τίποτα. Όμως θα πρέπει να αναλογιστούμε μέχρι τότε τι προσωπικό θα έχουμε γιατί ακούστηκαν ηλικίες 50+, τι προσωπικό θα υπάρχει στην ΔΕΗ τότε κι αν θα υπάρχει προσωπικό για να δουλέψει σ' αυτές τις μονάδες. Δεν θα υπάρχει ούτε προσωπικό, από τις 17.000 εργαζομένους που είναι σήμερα, δεκαέξι οχτακόσια τόσο, πόσο είναι, δεν θα υπάρχει ούτε το μισό προσωπικό σε βάθος τετραετίας, πενταετίας άρα εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα θα γίνουν.

Βέβαια, το κακό είναι ότι ενώ θα υπάρχουν κάποιοι από εμάς, δεν θα υπάρχουν επόμενες γενιές πίσω, δηλαδή γενιές που συναντήσατε εσείς πρωτίστως που είστε τώρα θα λέγαμε προς το τέλος της καριέρας σας, συναντήσατε άλλες γενιές, δυστυχώς εμείς δεν θα δούμε άλλες γενιές να έρχονται γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια των τελευταίων εργαζομένων του προ δύο ετών, δεν είναι μόνο στις Ανανεώσιμες που δεν έχουμε κάνει εντάξεις, δεν έχουν κάνει εντάξεις ούτε στην Μητρική αλλά ούτε και στις θυγατρικές. Έπονται οι εντάξεις στο τακτικό προσωπικό τους επόμενους μήνες φαντάζομαι, κι αν δεν μας προλάβουν κι άλλες εξελίξεις. Έτσι για να είμαστε και ξεκάθαροι.

Άρα λοιπόν, στοχευμένα πρέπει να συνεχίσουμε να εντείνουμε τον αγώνα, αυτό τον Μαραθώνιο δηλαδή που έχουμε ξεκινήσει να στοχεύσουμε μέσα, μπροστάριδες δηλαδή γιατί σαφώς είστε και στα κέντρα των αποφάσεων εδώ πέρα για πληρέστερη ενημέρωση έχετε από εμάς, να τους αναδιοργανώσουμε αν χρειαστεί όχι ότι δεν στοχεύουμε σωστά, σωστά στοχεύουμε και όλοι μαζί όπως άλλοτε στο παρελθόν έχουμε αποτρέψει άλλα πράγματα να κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε δεσμευτεί και πρωτίστως εμάς και στους εργαζομένους όλης της Επιχείρησης ότι εμείς δεν πρόκειται να παραδώσουμε μονάδες, κλειδιά μονάδων και δεν πρόκειται να παραδώσουμε ορυχεία. Σ' αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε και για την Ημερίδα θα μπορούσαμε να την κάνουμε στην Αθήνα θα έλεγα εγώ καλύτερα πρόεδρε αντί για το ενεργειακό πεδίο γιατί θα κατηγορηθείς γι αυτό και ξέρεις ότι στο λέω καλοπροαίρετα, γιατί θ' ακουστεί αυτό που έχεις ξανακούσει εδώ πέρα ότι Βόρειο πεδίο, Νότιο πεδίο, εργαζόμενοι εκεί πέρα, ότι ο πρόεδρος δίνει βάση στον Βορρά κλπ. Στη σωστή κατεύθυνση είναι να γίνει γιατί θα επικαιροποιήσει γεγονότα αλλά θα μπορούσες να την κάνεις κι εδώ στην Αθήνα, μιας και είναι κι εδώ πέρα και διάφοροι βουλευτές και μιας και θα είμαστε και σε προεκλογική περίοδο να έρθουν λοιπόν οι κύριοι Υπουργοί, να έρθει ο Σταθάκης, να έρθουν και οι άλλοι Υπουργοί που μιλούσαν ότι όλα θα τα λύσουν, να έρθουν να πουν σ' εμάς και σ' αυτούς που θα παρακολουθούν την Ημερίδα ή ακόμα κι ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης να έρθει να πει τι φαντάζεται να κάνει με τις ΑΠΕ αν του μυρίζει ο λιγνίτης ή αν του βρωμάει, να μας πει εκεί πέρα ξέρω γω γιατί η Επιχείρηση τώρα μετά από τρία χρόνια είναι σ' αυτό το τέλμα, γιατί δεν έχει μαζέψει τα χρήματα, τι γίνεται με την ΛΑΡΚΟ, τι γίνεται με το ένα, τι γίνεται με το άλλο, γιατί είπαμε υπάρχει πλειάδα προβλημάτων που δεν εξαντλείται πουθενά και σε καμία Εταιρεία του Ομίλου.

Άρα λοιπόν, το κουβάρι και κλείνω εδώ πέρα γιατί δεν θέλω να καταχραστώ άλλο τον χρόνο, το κουβάρι ξετυλίγεται εδώ και καιρό αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα γυρίζουμε αυτή την ανέμη του κουβαριού. Εμείς θα πρέπει να της βάλουμε φρένο και να το εντείνουμε αυτό, να στοχεύσουμε και στην κυβέρνηση που υλοποιεί αυτό το έγκλημα και συνεχίζει να το υλοποιεί αλλά και στην Διοίκηση της Εταιρείας, σας ευχαριστώ και καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα και με το καλό το νέο έτος,

Μούντριχας: συνάδελφοι, τα πιο πολλά θέματα έχουν αναλυθεί και έχουν ειπωθεί και για οικονομία χρόνου θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Αυτή την περίοδο στη Νότιο

Εύβοια υπάρχουν πάρα πολλά project σχετικά με αιολική ενέργεια. Τώρα, έχω μια απορία σχετικά με την θυγατρική των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που ήρθε στην ΔΕΗ, θα αλλάξει τίποτα; Θα μπει μπροστά ή θα μείνει όπως το '52 που ξεκίνησε το πρώτο αιολικό πάρκο στο Μαρμάρι και δεν προχώρησε; Ένα είναι αυτό, εν συντομία.

Ένα άλλο δε, και κάτι άλλα τα οποία είναι μικρά θέματα αλλά έχουν την αξία τους για τους εργαζόμενους, όταν μπήκε ο κωδικός 402 ήταν προς θετική κατεύθυνση, όταν μπήκε ο υπολογισμός της σύνταξης δύο φορές ανέβηκε κατεύθυνση. Αυτή την περίοδο πάρα πολλοί συνάδελφοι θα φύγουν σε σύνταξη. Και όλοι απευθύνονται με την ηλεκτρονική αίτηση σε κάποιους ιδιώτες και τους παίρνουν 150 – 200€. Δηλαδή με την πληροφορική που έχει η ΓΕΝΟΠ, μια Ομοσπονδία, δεν έχει την δυνατότητα να βοηθάει κάποιους εργαζόμενους; αυτές είναι κάποιες απόψεις δηλαδή που τις συζητάνε όλοι οι εργαζόμενοι και τώρα πάμε για 221 που φεύγουνε συν κάποιοι που φεύγουνε από μόνοι τους. εγώ πιστεύω ότι μία λύση ή ένα υπόδειγμα μέσα από το site της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μπορεί να δώσει μία θετική λύση και μια θετική κατεύθυνση. Αυτά είχα να πω.

Και το τελευταίο το οποίο θέλω να πω είναι όσον αφορά οι περισσότεροι εργαζόμενοι, ενδιαφέρονται για την πρόσθετη ασφάλιση, ρωτάνε να μάθουνε και θα πρέπει τουλάχιστον από το site να βγει τουλάχιστον ένα μικρό Δελτίο Τύπου, μια μικρή ενημέρωση. Τα υπόλοιπα και στην ημερίδα και όλα όσα αναπτύχθηκαν και για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση από εμένα τουλάχιστον. Καλές γιορτές σε όλους και τα ξαναλέμε.

: καλησπέρα κι από εμένα, ακούστηκαν πολλά, τα περισσότερα είναι γνωστά εδώ και πάρα πολύ καιρό, το ζητούμενο είναι ένα. Δυστυχώς, οι πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια είναι προς την κατεύθυνση, αυτό το άρμα της ελληνικής οικονομίας που λέγεται ΔΕΗ να το πουλήσουμε, να το τεμαχίσουμε, να το ξεδοντιάσουμε, πως θα τελειώσουμε μ' αυτό το θέμα. Και διαχρονικά η κάθε Κυβέρνηση έχει παίξει τον ρόλο της. Οι αποφάσεις μας πάντα ήταν ίδιες, εμείς θέλαμε αυτό που λέγαμε πάντοτε, και αυτό προσπαθούμε. Έρχεται τώρα ο ενεργειακός σχεδιασμός, κάτι που το ζητάγαμε χρόνια, είναι στην σωστή κατεύθυνση, το θέμα είναι ότι ποιος ενεργειακός σχεδιασμός; Με τι καύσιμα; Με τι μείγματα; Με τι προσωπικό στην υπάρχουσα ΔΕΗ; μ' ένα γερασμένο προσωπικό της Μητρικής ΔΕΗ και βλέπουμε τι γίνεται τώρα, και στις δύο και στην Λιγνιτική Μεγαλόπολης καθώς επίσης και στο Βόρειο σύστημα με εργαζόμενους άνω των 50 – 55 ετών, που σε βάθος πενταετίας δεν ξέρουμε πόσοι θα υπάρχουν να δουλέψουν αυτές τις μονάδες που θα μείνουν. Με σιωπηλές παρατάσεις για Αμύνταιο και Καρδιά που ακούμε. Βέβαια, η Ημερίδα καλό είναι να γίνει, που ανέφερες πρόεδρε αλλά όπως είπαν κι άλλοι συνάδελφοι έκανε και ο Σπάρτακος και η ΕΤΕ κάτω στην Μεγαλόπολη, και δώσανε και μπράβο και οι Διοικούντες και όλοι, αποτέλεσμα δεν είχαμε, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο άλλα λέγαμε στην Ημερίδα άλλα κάναμε στην πράξη. Καλό είναι να γίνει όμως να αναδείξουμε κάποια πράγματα.

Από την άλλη, καλές είναι και οι παρατάσεις όπως δίνονται που αναφέρθηκαν διάφοροι συνάδελφοι για την πώληση αλλά υπάρχει ο «ξαφνικός θάνατος» και πολύ φοβούμαστε ότι μάλλον ο «ξαφνικός θάνατος» όχι απλώς δεν θα είναι για την Μεγαλόπολη, θα είναι για όλη την ΔΕΗ. Γι αυτό θα πρέπει, εγώ από την πλευρά μου θεωρώ ότι και στις 20 του μήνα όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι καλό θα ήταν να έχουμε μία παράσταση εν όψει και των γιορτών και του Δ.Σ. κι από εκεί και πέρα να είμαστε σε εγρήγορση γιατί ο «ξαφνικός θάνατος» βλέπω να έρχεται πολύ σύντομα.

Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, καθώς επίσης θα ήθελα σαν τελευταίο και για την πρόσθετη ασφάλιση γιατί πολύς κόσμος ρωτάει αυτό που είπε κι ο Τάκης, τουλάχιστον έτσι να βγει ένας μπούσουλας, ένα προσχέδιο, κάτι να πούμε στον κόσμο

γιατί ήδη ο χρόνος τελειώνει και περιμένουν όλοι τέλος του χρόνου και μετά θα τρέχει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους πούμε δυο πράγματα, να ενημερώσουμε δηλαδή τον κόσμο. Πάλι χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα να έχουμε.

Μασούρας: λοιπόν επειδή βρίσκομαι εδώ, προχθές είχαμε δύο κοινοποιήσεις για πρόστιμα στον ΔΕΔΔΗΕ, που έχουν να κάνουν με ενάμισι εκατομμύριο πρόστιμο φάγαμε γιατί η ΑΠ των νησιών οι απέδες των νησιών κάνανε προσφυγή στην ΡΑΕ ότι αργούμε να τους πληρώσουμε, κι άλλα 700 χιλιάδικα θα πληρώσουμε για τον ΑΔΜΗΕ, για Υπηρεσίες με συμβάσεις ετήσιες που κάνουμε με τον ΑΔΜΗΕ για να μας υποστηρίζουν στους Υποσταθμούς των 150. Αυτά όλα γίνονται γιατί η ΔΕΗ δεν μπορεί να μας δώσει τα χρήματα αυτά που πρέπει να μας δώσει, είναι γνωστό αυτό, εδώ πέρα παίζουμε ένα γαιτανάκι μεταξύ μας, μεταξύ Κυβέρνησης, μεταξύ ΔΕΗ, μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ. Διότι ο ένας προσπαθεί να ρίξει το βάρος αλλού, και ο μουτζούρης έμεινε στον ΔΕΔΔΗΕ και θα πρέπει ο ΔΕΔΔΗΕ να πληρώσει χρήματα που δεν μπορεί να πάρει από τον κύριο μέτοχο που είναι η ΔΕΗ. Η μεν ΡΑΕ λέει ότι κύριε εσείς έχετε την άδεια διαχείρισης, εσείς πρέπει να πιέσετε τον μέτοχο να πάρει τα χρήματα. Η ΔΕΗ γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να εισπράξει και αυτό γίνεται εις βάρος, τουλάχιστον αυτή τη φορά, προς το παρόν είναι εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις. Έχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε σχέση, είμαστε σε μια αντίθετη πορεία τώρα με την ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θέλει από πάνω της να φύγει κόσμος, εφόσον μειώνει την παραγωγή της, ο δε ΔΕΔΔΗΕ θέλει κόσμο γιατί παίρνει καινούργια αντικείμενα. Σίγουρο είναι ότι ο ΔΕΔΔΗΕ σχεδιάζοντας το Δίκτυο Διανομής της επόμενης εικοσαετίας θα πρέπει να πάρει να ανανεώσει το προσωπικό του. Είναι οι δεξιότητες οι καινούργιες αυτό που είπε ο Ηλίας προηγουμένως ότι «θες προσωπικό με άλλες δεξιότητες». Αυτό όμως θα γίνει σταδιακά γιατί για να φτάσουμε μέχρι εκεί πρώτον χρειάζεται χρήμα που αυτή την στιγμή ποιος θα δώσει τα λεφτά για να κάνει τόσο μεγάλες επενδύσεις; Ο ΔΕΔΔΗΕ εφόσον η ΔΕΗ δεν μπορεί να τα δώσει που είναι και ο κύριος μέτοχος του ΔΕΔΔΗΕ επομένως αυτός είναι ένας προβληματισμός που πρέπει να τον δούμε πως θα εξελιχθεί πρόεδρε, γραμματέα, κι απ' την άλλη ότι υπάρχει ένα αυτό δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη, αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα επομένως θα περάσουν κάποια χρόνια. επομένως, με το υπάρχον προσωπικό θα πρέπει να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε περιμένοντας βέβαια και καινούργιο προσωπικό.

Αυτό που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι αυτό το προσωπικό να μην είναι με συμβάσεις, μόνο συμβάσεις. Μην μας τρυπήσουνε δηλαδή μόνο με συμβάσεις. Είτε είναι έργο, είτε είναι οχτάμηνα, είτε είναι άλλης μορφής συμβασιούχους. Αυτό που πρέπει να πιέσουμε θα είναι να βγει ο διαγωνισμός στον αέρα για μόνιμο τακτικό προσωπικό και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο διαγωνισμός μπορούμε να καλύψουμε με συμβάσεις. Αυτός όπως είπαμε προχθές και στον Δ/νοντα, πρέπει να μπει πολύ ψηλά γιατί αν το κάνουμε ΔΟ άλλο το χάσαμε το παιχνίδι στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ε, οι ελλείψει τώρα είναι γνωστές με τα υλικά δεν έχει διορθωθεί κάτι, υπάρχει μια μόνιμη πίεση των πελατών κι εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, νομίζω ότι αυτά είναι τώρα σε πρώτη φάση, περιμένοντας βέβαια και την λύση του τροφείου που λογικά, το είπαμε και προχθές στον Δ/νοντα πρέπει τουλάχιστον να είναι όσο πάρει και η ΔΕΗ, όλος ο Όμιλος να πάρει το ίδιο τροφείο. Ευχαριστώ πολύ.

: λοιπόν εγώ θα πω ότι θα πρέπει σε όλα τα Δ.Σ. που κάνουμε, πολλές φορές επαναλαμβάνουμε μια απόφαση, ξαναρχόμαστε παίρνουμε πάλι την ίδια απόφαση, λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να μην ακολουθούμε κι εμείς τους κανόνες, εγώ βλέπω τώρα στην δουλειά ότι έχουμε ένα προσωπικό γερασμένο, έχουμε έναν εξοπλισμό γερασμένο, υπάρχει μία λογική στους εργαζομένους, ένα κύμα φυγής και μάλιστα δεν ξέρω αν έχετε κάποιες

πληροφορίες, ξέρω ότι ακούγεται ότι μέσα στο '19 θα πάρουν και μια απόφαση στο Δ.Σ. λόγω μείωσης κόσμου, θα κατεβάσουν και κάτω από τα 55 το 15άρι. Κάποιοι περιμένουν κι αυτό, πιστεύοντας οι εργαζόμενοι ότι αν θα φύγουν θα γλιτώσουν και θα λύσουν και το πρόβλημα τους. Δυστυχώς αυτό δεν είναι λύση το λέμε συνέχεια για να το καταλάβουν, αλλά εκείνο που θα πρέπει κι εμείς ως Συνδικάτο να πιέσουμε την Διοίκηση, έχουμε μία Διοίκηση, μία ΔΕΗ η οποία καταρρέει αλλά γίνονται πολλές σπατάλες, να φέρω ένα παράδειγμα το οποίο το γνωρίζετε όλοι. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας είναι σε τρισάθλια κατάσταση, τώρα τελευταία μας έφεραν αυτά τα FIATάκια τα διπλοκάμπινα. Πριν κάποια χρόνια είχαμε τα MITSUBISHI, πιο παλιά είχαμε τα ISUZU λοιπόν κι όταν λέμε για τα' αυτοκίνητα αυτά εξελίχτε τα δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά γι αυτά, δεν υπάρχουν λεφτά για τα' άλλα. Λοιπόν πιστεύω ότι σχετικά με αυτό το Συνδικάτο πρέπει να επιβάλλει στην Διοίκηση να μπει ένα φρένο. Σε σχέση με τα υπόλοιπα που είπατε σαν προεδρείο συμφωνώ και να ευχηθώ κι εγώ καλές γιορτές σε όλους, υγεία και καλή δύναμη σε όλους μας.

Μόσχος Μόσχου: συνάδελφοι καλησπέρα, θα ξεκινήσω με αυτό που άκουσα από τον Οργανωτικό γιατί ως πρόεδρος Σωματείου με ενδιαφέρει. Πραγματικά εκπλήσσομαι γιατί υποτίθεται στο τελευταίο οργανωτικό συνέδριο της ΓΕΝΟΠ πήραμε κάποιες αποφάσεις για κάποια πράγματα που πιστεύαμε ότι θα αλλάξουν. Άκουσα ότι δέκα σωματεία έκαναν εκλογές και δύο σωματεία μόνο στείλανε τα πρακτικά και δύο μόνο σωματεία πληρώνουν επί ψηφισάντων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για εμάς, εγώ έκανα εκλογές με 2900 ψηφισάντες, έχω 340 ή θα έχω 343 με τον κόφτη που θα φύγουν, μόνο συνταξιούχους και πληρώνω κανονικά. Εάν το επόμενο διάστημα οργανωτικέ κι απευθύνομαι σ' εσένα ή τουλάχιστον θα κάνω το συμβούλιο μεσ' τον Γενάρη, ή τουλάχιστον μέχρι 1^η Μαρτίου και δεν είναι απειλή προς κανένα, δεν συμμορφωθούν τα Σωματεία, δεν είναι απειλή, από 1^η Μαρτίου δεν θα πληρώσω, θα αφαιρέσω αυτά που πλήρωσα έξτρα με βάση τα μέλη και ας κάνει ο καθένας ότι θέλει. Υποτίθεται ότι κάτι θα αλλάξει. Εδώ και πολλά χρόνια άκουσα άκουσα κι από το προηγούμενο με τον Φωτόπουλο, θα πάμε σε Οργανωτικό Συνέδριο, δυστυχώς τα' αφήνουμε να αιωρούνται. Είναι δική σας ευθύνη, δεν είναι απειλή, θα το προκαλέσω και θ' απευθυνθώ και στα μέλη του Σπάρτακου που συμμετέχουν στην ΓΕΝΟΠ να πάρουν κι αυτοί σημαντικές αποφάσεις. Αυτό όσον αφορά στον Οργανωτικό μία κουβέντα για να κληθείτε να πάρετε αποφάσεις.

Δύο κουβέντες για όσα ειπώθηκαν για το τι έχουμε μπροστά μας. Πρώτον, εν τάχει, για το τι συμβαίνει, όπως σας είπα για κάποια νούμερα συνταξιοδοτικά, μόνο 418 κάπου εκεί μέσα θα πιάσει μέχρι 30 του Γενάρη από τον κόφτη, στο Λεκανοπέδιο που έχουν τιμή αναλυτικά να πω σε κάθε χώρο. Περίπου το 12% του εγκατεστημένου προσωπικού αποχώρηση ή αποχωρεί, ούτως ή άλλως βάλανε άδειες. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Είπα και στην παράταξη προηγουμένως αυτό που λένε οι τομάρχες, οι προϊστάμενοι που ξέρω ότι το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να πάνε και φυλακή όσο και αν ακούγεται. Έχουν φύγει άτομα από καιρία πόστα, αναγκάζουν τον κόσμο που εμείς τις επόμενες μέρες θα πούμε να μην το κάνουν, να δουλεύουν σχεδόν, κυρίως στα ΑΗΣ 12ωρα, παρά την θέληση τους, δεν μιλάμε για 1,2 αλλά 12,13,15 και 17 12ωρα το σύνολο το προσωπικό που είναι βάρδια. Αναγκάζονται να βάζουν σε θέση ευθύνης αυτοί που δεν έχουν τα προσόντα δηλαδή χαρακτηριστικό ας πούμε για να μην κουράσω ότι σε κάθε βάρδια στην τέφρα πρέπει να υπάρχει αρχιτεχνίτης, σήμερα δεν υπάρχει συνταξιοδοτήθηκαν. Άρα, κάποιοι παίζουν με το κεφάλι τους στον ντορβά, προκειμένου να μην σβήσει η Επιχείρηση, δεν μιλάμε ότι το επόμενο διάστημα τα ορυχεία δεν θα μπορούν να τροφοδοτήσουν. Άρα εδώ και τώρα στοχευμένες κινήσεις, καλά κάνει η Διοίκηση και θέλει να μειώσει το προσωπικό, να ρίξει το κόστος. Όταν όμως φεύγουν μονόπλευρα απ' την Δυτική

Μακεδονία και από την Μεγαλόπολη την θυγατρική και δεν φεύγουν δεν μπορεί να σταθεί η Επιχείρηση. Αλλά και όλοι οι άλλοι κινδυνεύετε να ξέρετε γιατί όταν καταρρεύσει η πρώτη γραμμή δεν θα μείνει να πληρώνεται κανένας σε βοηθητικές θέσεις όπου υπάρχει. Δεν θα είναι η ΓΕΝΟΠ αυτή που ξέραμε με την μείωση στο προσωπικό να δεν γίνουν προσλήψεις γιατί ούτε από τις ΑΠΕ θα είναι εδώ μέσα στο Δ.Σ. ούτε από τα νερά ή οπουδήποτε. Άρα, είναι πολύ βασικό ξεκινάμε από εκεί και μετά όλα τα άλλα παίρνουν την σημασία τους.

Μία κουβέντα για τον ενεργειακό σχεδιασμό. Ναι πραγματικά ο λιγνίτης ο οποίος όλα τα τελευταία χρόνια συρρικνώνεται προς όφελος κυρίως των ΑΠΕ αλλά και του Φυσικού Αερίου, πραγματικά αν πάρεις τα στοιχεία το 30 ανεξαρτήτως πόσο θα είναι το ποσοστό με βάση τα σημερινά νούμερα κρατήστε, 4300 είναι εγκατεστημένη ισχύ μέσα είναι όλες οι μονάδες μ' αυτές που φεύγουν θα μείνουν 2.600. Οι ΑΠΕ από 2400 που είναι τα φωτοβολταϊκά θα πάνε 6600 αύξηση 198%, κι από 2600 που είναι σήμερα εγκατεστημένη ισχύ τα αιολικά θα πάνε στα 6900, μιλάμε για αυξήσεις σχεδόν 200% και πάνω. Βέβαια, βάλαμε όλοι μας, όχι εμείς, όλες οι κυβερνήσεις το χεράκι τους προκειμένου να στοχοποιηθεί ο λιγνίτης, να φαίνεται σήμερα ακριβός.

Δυο παραδείγματα, δεν θα κουράσω, αλλά πρέπει αυτή την στιγμή να τα ξέρετε. Πρώτον, το 2012 ψηφίστηκε νόμος, το 2€, ο φόρος λιγνίτη και τα χρήματα αυτά πάνε στις ΑΠΕ, τις φιλικές που λένε και τις καθарές ενέργειες εις βάρος του λιγνίτη για να από εκείνη την κυβέρνηση, το 2016 αυτή η Κυβέρνηση, αλλά ακούστε εδώ το οξύμωρο, το ψήφισε και η αντιπολίτευση, να πληρώσουμε στον φόρο υπέρ των ΑΠΕ 535 εκατομμύρια τα δύο χρόνια από τα ταμιά της ΔΕΗ, αγαπητέ φίλε γραμματέα, 535 γιατί δυστυχώς το σύνολο πλην του ΚΚΕ των πολιτικών δυνάμεων είπαν έτσι να γίνει, να πληρώσουν. Έτσι καθарές κουβέντες για τον λιγνίτη. Όσον αφορά στο ότι είναι ασύμφορος σήμερα ο λιγνίτης, δυστυχώς το '13 που μπορούσαμε να πάρουμε δικαιώματα ρύπων κάποιοι είπαν δεν τα θέλουν γιατί το '14 είχαμε πέσει κάτω από το 60% αλλά είπαμε ο λιγνίτης δεν είναι καλός. Άρα το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων κι εμείς δεν αβαντάρουμε κανέναν είναι ενάντια στον λιγνίτη και υπέρ όλων των άλλων γιατί ενδεχομένως κάποιοι να κρύβονται από πίσω τους.

Άρα, είναι πολύ σημαντική η ημερίδα, μπορεί να γίνουν δύο και να μην βγάλαν αποτελέσματα, να καταδείξουμε ότι ο λιγνίτης δεν πρέπει να στοχοποιηθεί, γιατί ο λιγνίτης παρέχει ασφάλεια, η εγκατεστημένη ισχύ από τις ΑΠΕ που σας είπα σε καμία των περιπτώσεων και σε κανένα σημείο του πλανήτη δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από 10% από την εγκατεστημένη ισχύ άρα είναι πολύ σοβαρά για την ενεργειακή ασφάλεια γιατί ο λιγνίτης πρέπει να συμμετέχει με καλύτερα ποσοστά απ' ότι συμμετέχει και σήμερα.

Για τις πωλήσεις το είπαμε, για εμάς ήταν, είναι κι εξακολουθεί να είναι κόκκινη γραμμή, κάναμε τον αγώνα, όσοι τον κάναμε, όσοι συμμετείχαμε με τα ποσοστά και όταν και αν έρθουν οι επίδοξοι ψευτοεπενδυτές θα είμαστε πάλι εκεί, για εμάς δεν έχει τελειώσει τίποτα κι αποδεικνύεται και η προσφυγή που κάνουμε πέρα από τον αγώνα που δίνουμε στις πύλες να προσφύγουμε στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια ανεξαρτήτως τιμήματος.

Νομίζω ότι ειπώθηκαν από πολλούς συναδέλφους, έχει περάσει και η ώρα, δεν νομίζω ότι ωφελεί στην κουβέντα να πούμε κι άλλα πράγματα.

Ρέλλιας: θέλω λίγο μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε δεν ξεκαθαρίσαμε κι ένα θέμα το οποίο είναι, δεν έχουν δοθεί οι διαστάσεις που πρέπει. Μιλάμε για τις ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν θυγατρική της ΔΕΗ υπό ειδικό καθεστώς και καταστατικό τόσα χρόνια. τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις δεν δίνανε δυνατότητα να επενδύσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε ΑΠΕ και σ' άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας που είχε ως παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Είδα ένα Δ.Τ. το οποίο λέει θετικό βήμα. Θετικό βήμα το να ρθύνε μέσα και οι μέτοχοι των Εταιρειών γιατί πρέπει οι Ανανεώσιμες πηγές έχει καμιά εικοσαριά Εταιρείες και έχει απλά το 49%. Εάν γίνεται για λόγους λογιστικούς και οικονομικούς να μαζέψει κάποια 50 εκατομμύρια έσοδα, 20 όσα έσοδα παίρνει τον χρόνο οι ΑΠΕ εμένα μου προκαλούν έναν προβληματισμό. Εάν όμως, έρθει η Γενική Δ/ση η οποία θα τους δώσει την δυνατότητα να καλύψει αυτό τον χρόνο που χάσαμε ως ΑΠΕ μέσα από τον ενεργειακό σχεδιασμό αυτόν και να καλύψει δραστηριότητες που είχε η ΔΕΗ και που χάνει από τον λιγνίτη θα το βλέπα με θετικό μάτι. Εάν όμως είναι υποβάθμιση αυτής της Εταιρείας και την φέρνουνε μέσα μόνο και μόνο για να συμπληρώσουν τα οικονομικά της Εταιρείας θεωρώ ότι δεν είναι θετικό το βήμα και πρέπει να το δούμε κι αυτό.

Κι ένα άλλο συνάδελφοι, μιλάμε για τον ΔΕΔΔΗΕ, (νέο αρχείο) μεταφορά των παγίων κατά 200 εκατομμύρια από την ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ. Κι εδώ πρέπει να το δούμε, εγώ προσωπικά δεν έχω περισσότερη ενημέρωση επάνω σ' αυτό, εάν έχει ζητήσει 200 εκατομμύρια από τα πάγια ο ΔΕΔΔΗΕ, από την ΔΕΗ για να κάνει μία θυγατρική Εταιρεία η οποία θα δώσει τους έξυπνους μετρητές και αυτό πρέπει να το δούμε, πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να δούμε τα θετικά, τα αρνητικά από όλη αυτή την ιστορία γιατί, από την μία ο ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος διανομής, από την άλλη φέρνουμε τις ανανεώσιμες μέσα και δεν τους δίνουμε καμία δυνατότητα ανάπτυξης, όλα αυτά σε μια μέρα συνάδελφοι είναι πολύ σοβαρά πράγματα και σε μια μέρα αυτή η Επιχείρηση που την αγαπήσαμε, υπηρετήσαμε και θέλουμε να υπάρχει και στο μέλλον, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα.

Αυτά λοιπόν συνάδελφοι τα βάζω σαν αγωνία και σαν προβληματισμό και μέσα σε όλα αυτά, την καταιγίδα των προβλημάτων και των θεμάτων ας δούμε κι αυτά μέσα από διάλογο, να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να υπάρχουμε και αύριο συνάδελφοι. Ευχαριστώ.

Καρράς: συνήθως στις δευτερολογίες σηκώνομαι, τώρα να σηκωθώ ή να κάτσω; Θα ξεκινήσω καθιστός λοιπόν, ακούστε συνάδελφοι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, κι επειδή κι ο πρόεδρος έχει γράψει εδώ δύο σελίδες και θα δώσει απαντήσεις σε όλα, θεωρώ ότι δεν είμαστε «μωρές παρθένες». Θεωρώ ότι εδώ πέρα τουλάχιστον εγώ ως γραμματέας, αποδέχομαι την κριτική, μου αρέσει ο διάλογος και καμιά φορά κι ο αντίλογος. Βέβαια, θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Σάκη τον Μάστορα ότι έχω επιλέξει σαν γραμματέας και ως άνθρωπος αν θέλετε σε κάτι που μου είχε πει ένας παλιός συνδικαλιστής «όταν δεν αντέχεις ή θα τον αντιμετωπίσεις τον άλλο με χιούμορ και θα του λες αλήθειες ή θα εκνευρίζεσαι και θα αποχωρείς». Στο παρελθόν οι παρατάξεις εδώ, τα ψηφοδέλτια, πολλές φορές αποχωρούσαν. Εγώ, ως παράταξη και ως γραμματέας δεν το έχω αυτό στην επιλογή μου κι αν θέλετε, έχω βάλει και κάποιους άλλους κανόνες. Έναν κανόνα που έχω βάλει είναι στις ανακοινώσεις δεν θα δείτε ποτέ της παράταξης τις ανακοινώσεις, του γραμματέα να κάνει κριτική δημόσια σε θεσμούς, παρατάξεις, ψηφοδέλτια, συνδικάτα. Όμως, θα κάνει δημόσια κριτική σε κυβερνήσεις και Διοικήσεις.

Αυτό που δεν αντέχεται σήμερα και το αντιλαμβάνομαι είναι ότι η σημερινή Διοίκηση και η σημερινή Κυβέρνηση δεν αντέχει καμιά κριτική. Και θέλετε να σας πω; Το οξύμωρο της κριτικής μιας ανακοίνωσης ήταν να βγει η ΔΑΚΕ να διαψεύσει ότι ο Μανούσος ο Μανουσάκης είναι διορισμένος από αυτή την Κυβέρνηση. Τόλμησε η ΔΑΚΕ να γράψει ότι ο Μανούσος ο Μανουσάκης είναι διορισμένος από την Κυβέρνηση κι έπρεπε να βγει μετά να το διαψεύσει. Από πού είναι αυτός διορισμένος; Δεν αντέχεται η κριτική. Και δεν την αντέχει την κριτική κανένας κι από την Διοίκηση και από την Κυβέρνηση και γίνομαι πιο σαφής, γιατί μεγάλη αναφορά στην ανακοίνωση της ΔΑΚΕ έκανε ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος στο τελευταίο Δ.Σ.. Τον πειράζει.

Τώρα, για να πω και να πάω στο συγκεκριμένο που προκλήθηκα και πρέπει να δώσω κάποιες απαντήσεις. Ακούστε, έχω μία ρήση «για άλλους δεν είναι σύκα και ζουλάνε και για άλλους είναι καρύδια και βροντάνε». Κάποτε, καταρχήν επικρότησα, για να το ξεκαθαρίσω, το θέμα των 36.000 ωρών. Και για να το αποσαφηνίσουμε Σάκη, δεν είναι μόνο για το Αμύνταιο, είναι και για την Καρδιά και είναι συγκεκριμένη ΚΥΑ 19/11/2019, η 62999 παρ. 1, που αναφέρει μονάδες, δεν αναφέρει συγκεκριμένη μονάδα. Όμως, υπάρχουν κάτι φιλά γραμματα για τα οποία δεν κουβέντιασε κανένας κι απορώ γιατί αν θέλετε μας το βαλε ο Υπουργός, μάλλον του το έβαλα εγώ ως ερώτημα του Υπουργού και μου απάντησε ευθέως. Τι λέει εκεί στην ΚΥΑ; Ότι θα πρέπει να υπάρχει δεσμευτική μελέτη περιβαλλοντολογικής αναβάθμισης γιατί αλλιώς τέλος. Να σας ρωτήσω κάτι; Υπάρχει εκτός από το Αμύνταιο άλλη δεσμευτική μελέτη περιβαλλοντικής αναβάθμισης για τον Καρδιά; Γιατί υπάρχει για το Αμύνταιο, θα πάω και εκεί αλλά τέλος πάντων. Και μου πε ο Υπουργός, μάγκας είναι ο Υπουργός, και τον ρώτησα, αυτό που βάζεις ως νομοθέτημα ή αν αύριο κι έναν ενεργειακό σχεδιασμό που καταθέτεις έχει σχέση με την ΔΕΗ θα είναι μόνο για την ΔΕΗ; Όχι μου λέει, θα ναι μόνο για όλους τους ιδιώτες, κι ερχόμαστε στο δια ταύτα τώρα, και η απάντηση του Προέδρου, σας το είπα στο προηγούμενο Δ.Σ, της ΔΕΗ. Εάν έχω 120 εκατομμύρια θα προτιμήσω να τα βάλω σε ΑΠΕ παρά σε οποιαδήποτε αναβάθμιση; Ελάτε τώρα να συζητήσουμε, καλά έκανε ο Υπουργός και γι αυτό τον επικρότησα και είπα καλά βρεθήκανε και καλά είπε. Όμως κάτσε ρε φίλε, εντάξει ο Υπουργός, καλά τα πε, με τον Πρόεδρο και τον Δ/νοντα Σύμβουλο τι κάνουμε που είναι περιορισμένος; Δηλαδή, ο ένας θα παίζει τον κακό και ο άλλος τον καλό; Κι εμείς εδώ πέρα είμαστε γιατί;

Και θέλετε να πιάσω και το πολιτικό κομμάτι; Εμείς, κι αναφέρθηκα στο '13, υπήρχαν στο ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο, δύο στο Σύνταγμα που λέγανε το '13 και το '14 ότι ένας Ευρωβουλευτής της ΔΑΚΕ έχει μπει στο ψηφοδέλτιο μ' αυτά που λέγανε. Γι αυτό είπα, «δεν είναι καρύδια να βροντάνε» των αλλωνών και «σύκα να ζουλάνε» των αλλωνών. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έμπαινα σε αυτό αν δεν με προκαλούσαν. Αντιλαμβάνεσαι φίλε μου Φάνη, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα ή θα τα βλέπουμε όπως τα βλέπουμε κι έβαλα και έκανα και μια υπερβολή αν θέλεις του λόγου, είπα όταν θα ρθει η στιγμή, γιατί είπες το '19 θα γίνουν εκλογές. Άλλοι δήλωσαν το '20 αλλά έξυπνα τους έδωσες το στίγμα ότι θα βγει η ΝΔ και θα ναι Υπουργός ο Σκρέκας. Δεν λέω, εγώ επιφυλάσσομαι, επιφυλάσσομαι γιατί η διαφορά μπορεί να κλείσει. Δεν ξέρω, μπορεί να πάμε και σ' αυτό που είπε ο Χατζάρας. Φοβάται το σενάριο της Συγκυβέρνησης, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που δεν ξεκαθάρισε την θέση του που θα βρίσκεται, που είσαι ρε φίλε Χατζάρα; Και δεν ξεκαθάρισε σε ποια συγκυβέρνηση θα είναι αυτός ή θα είναι έξω από την κυβέρνηση και θα κάνει αντιπολίτευση.

Τέλος πάντων, θεωρώ ότι οι θέσεις μας για τον σημερινό, γιατί είπατε όλοι για τον ενεργειακό, καλά δεν για επιχειρησιακό σχέδιο. Κάτι είπε ο Μπούκουρας, ξέρετε κάτι θα κάνω μια μικρή αναφορά, γιατί δεν θέλω να φάω τον χρόνο, γιατί θα τον φάω πολύ. Δεν είναι κραυγαλέο, έρχεται ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, και βγάλαμε ανακοίνωση τότε. Τι έκανε; Έκανε μια οργανωτική μελέτη της Εταιρείας, πριν πάρει τον Γενικό Δ/ντή της Εμπορίας, απ' έξω τον κύριο Κατάκη, λέμε ρε παιδιά, παραδόξως θα φέρει έναν απ' έξω για να οργανώσει την Εμπορία για να έχει την επόμενη μέρα ένα αποτέλεσμα πριν και κάνει ένα οργανόγραμμα πριν, πάρει αυτόν που υποτίθεται ότι θα κάνει την οργανωτική δομή της Εμπορίας. Παίρνει τον Κατάκη, δεν προλαβαίνει να πάρει τον Κατάκη, πάει ο Κατάκης, κι αν εσείς το θεωρείται σωστή πολιτική για να δούμε την επόμενη μέρα αν η Εμπορία πρέπει να ανοίγει ή να κλείνει καταστήματα, εμείς ένα σκεπτικό συγκεκριμένο είπαμε ότι δεν πρέπει να κλείνει καταστήματα.

Και να το παραλληλίσω λίγο για να τελειώνω όσο πιο σύντομα με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ, αυτή την στιγμή έχει στην πολιτική του να κλείσει πρακτορεία. Κώστα είναι έτσι

ή δεν είναι; Άμα είναι να κλείσει πρακτορεία τι μιλάμε για την επόμενη μέρα; Ξέρετε τι είναι κλείσιμο πρακτορείων ή ενοποίηση περιοχών; Τι σημαίνει; Ότι στην καθημερινότητά του ο ΔΕΔΔΗΕ ξεφεύγει. Δηλαδή, συντήρηση που την έχουμε δώσει σε εργολάβους, θα πάμε μόνο στην παρέμβαση βλαβών. Και σε ποιο σημείο; Στην χαμηλή; Στην μέση; Που θα πάμε; Κλείνοντας λοιπόν πρακτορεία στην χαμηλή ξέρετε πότε θα έχουμε μία παρέμβαση σε μια βλάβη; Μετά από μιάμισι μέρα. Τι συζητάμε τώρα; Οπότε δεν ισχύει ή το ένα ή το άλλο. Ή πάμε σε μία ξεκάθαρη πολιτική, που λέμε ότι το ΔΕΔΔΗΕ το θέλουν όπως ήταν τον παλιό καιρό κι από εκεί και πέρα να δούμε αν τον εκσυγχρονίσουν και τον αναπτύξουν σε άλλες δομές, όπως είπα, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, όπως λένε τους έξυπνους μετρητές, όπως λένε τα έξυπνα δίκτυα, όπως λένε πολλά θα γίνουν στο μέλλον, κι έτσι εκσυγχρονίζεται, και θέλετε να σας πω, ο κλασσικός ηλεκτρολόγος, γιατί το βάζουμε κι αυτό πολλές φορές θα πρέπει να αναβαθμίσει το επίπεδό του, δεν θα πρέπει να είναι μόνο με το κατσαβίδι, θα πρέπει να ξέρει και κάποια ηλεκτρονικά, θα πρέπει να μπαίνει στο Διαδίκτυο και πάει λέγοντας, δεν θα αναλωθούμε σε αυτά. Οπότε εγώ αντιλαμβάνομαι και θα συμφωνήσω με όλους ότι δεν είναι ξεκάθαρη η πολιτική και μετά από τέσσερα χρόνια από έναν πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο που είναι 40 χρόνια στη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ, που γνωρίζει κι αυτή την πολιτική την καταθέτετε όλοι, κι εδώ είναι τώρα για να ξεκαθαρίσω και να αποσαφηνίσω και τα θέματα. Εγώ με τον πρόεδρο δεν έχουμε κοινές απόψεις, στο θέμα της αξιολόγησης δεν συμφωνήσαμε ποτέ. Άλλη η άποψη του γραμματέα, άλλη η άποψη του προέδρου. Και προς τιμήν του στο προηγούμενο Δ.Σ. είπε ότι η αξιολόγηση αυτή που ήρθε ίσως δεν έχει μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη και ίσως είναι καλύτερη και στο κομμάτι του μέσου όρου της βαθμολογίας. Κι εγώ είπα δεν συμφωνούμε και βγάλαμε και μία ανακοίνωση στο θέμα της αξιολόγησης. Δεν συμφωνήσαμε ποτέ. Δεν ήρθε επίσημα και δεν προχώρησε ούτε η επιτροπή της αξιολόγησης για να συμφωνήσει η ΓΕΝΟΠ. Κι αν θέλετε το θέμα της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης ήρθε τον Αύγουστο μαζί με τα BONUS που δεν κάναμε, κι εκεί βγάλαμε και μια ανακοίνωση για να πάει και στις ανακοινώσεις της αξιολόγησης ή αν θέλετε της επανεπένδυσης που με προκαλεί ο φίλος μου ο Μπίτζας, έμπειρος, πιο πολύ από ότι εγώ στο Συνδικάτο.

Ακούστε να σας πω κάτι, η διαμόρφωση των πλειοψηφιών δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα από προτάσεις, διαμορφώνεται και από το περιβάλλον γιατί, το Συνδικάτο είναι μία ανταλλαγή απόψεων συνεχόμενη. Δεν θα πάω εγώ ποτέ τον φίλο μου τον Μαστρολέων, στον συνεργάτη μου, στον συνάδελφο συνδικαλιστή να του βάλω ζητήματα αν θ' ακολουθήσει την δική μου ανακοίνωση. Έχει μεγάλη εμπειρία σαν ψηφοδέλτιο κι εσύ Μπίτζα, κι εσύ Χρήστο το ψηφοδέλτιό σου, κι εσένα Σαράντο να ακολουθήσετε στις ανακοινώσεις. Κάποια ψηφοδέλτια έχουν ξεκάθαρη θέση, και μέσα από την ζύμωση που κάνουν. Και θέλετε να σας πω και κάτι που δεν μου επιτρέπεται να το κάνω αυτό, θα κάνω όμως την υπέρβαση, και μέσα σ' αυτό το ψηφοδέλτιο ζυμώνονται, και παίρνονται πλειοψηφικές αποφάσεις κι έρχονται με μία απόφαση που μπορεί να μας αρέσει. Όμως πολλά ψηφοδέλτια δεν πήρανε ποτέ θέση. Δεν είδα ένα ψηφοδέλτιο να βγάλει μια ανακοίνωση. Τώρα, αν θέλετε να κρυβόμαστε στην αυτοτέλεια που έχει ένα Συνδικάτο πρωτοβάθμιο και παίρνει αποφάσεις είναι ψευδές. Αφήστε τα πρωτοβάθμια Συνδικάτα, έχουν μία αυτοτελή σχέση με εμάς. Μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, να βγάζουν ανακοινώσεις. Άλλοτε η ΓΕΝΟΠ μπορεί να τις υιοθετεί και είναι υποχρεωμένη να τις υιοθετεί και άλλοτε αν θέλετε μπορεί να τους καλεί και να συζητάνε και να κάνουν έναν διάλογο και να διαφωνούνε. Όμως τα ψηφοδέλτια δεν είδα καμία τοποθέτηση, δεν είμαι πια μωροπαρθένα. Μπορώ να καταλάβω πότε διαμορφώνεται μία πλειοψηφία και ούτε θα πάω στην διαδικασία να διαχωρίσω την ΓΕΝΟΠ στα δύο, να έχουμε το '12 και το '13 που

την παραλάβαμε όλοι εμείς και κάναμε έναν τεράστιο αγώνα για να φτάσουμε στο σημείο αυτό εδώ, να μπορούμε να συνεδριάζουμε, «ιδού η ρόδος, ιδού και το πήδημα».

Θέλετε να σας πω και κάτι, πανεύκολο για μένα να βάλω μία πρόταση, και μάλιστα σε ένα σώμα που αν θέλετε παραλείπεται αυτή την στιγμή η μία πρόταση που έβαλα την προηγούμενη φορά γιατί προκλήθηκα για ένα σχέδιο δράσης λέει, για έναν προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός δράσης πρέπει να είναι κοινός Φάνη. Έβαλα μόνο μία κουβέντα πολλές φορές, τέσσερα χρόνια, να βγάλουμε μία συγκεκριμένη ανακοίνωση για τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο, που αυτή την στιγμή δεν έχει φέρει κανέναν αποτέλεσμα στο έργο του, μόνο άμα θέλεις πάρε τον λόγο εσύ να μας πεις ποια είναι τα μεγαλεία της πολιτικής επιλογής που είχε και τον σχεδιασμό αυτής της Επιχείρησης μετά από τέσσερα χρόνια να μην έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό από έναν άνθρωπο που είναι σαράντα χρόνια σ' αυτή την Επιχείρηση και δεν έγινε ποτέ πράξη. Εμείς, ως παράταξη βγάλαμε, περιμένουμε και τα άλλα ψηφοδέλτια, κι αν θέλετε να μπω σ' αυτή την διαδικασία πρότασης να μπω. Το είπα πριν, πρέπει πια η ΓΕΝΟΠ να μπει στην διαδικασία κριτικής, την δέχονται δεν την δέχονται. Και ακόμα όχι μόνο της κριτικής αυτών των σοβαρών θεμάτων που αναδείξατε εσείς με τον λόγο σας, που το είπατε όλοι, το είπε ο πρόεδρος, το είπε και ο ταμίας, το είπατε όλοι αλλά και στην καθημερινότητα. Το be happy θα κάνω μία υπέρβαση στον λόγο μου, το be happy ότι δεν θα έχει από την 1/1/19 πρόσθετη ασφάλιση το "don't worry" συγνώμη του προέδρου του ΑΔΜΗΕ ότι δεν θα έχουμε από την 1/1/19 δεν είναι be happy για εμάς. Δηλαδή, θα έχει η ΔΕΗ και δεν θα έχει ο ΑΔΜΗΕ. Τι είναι το "don't worry" κύριε Μανούσο; Όταν σου έλεγε ο πρόεδρος βάλε συγκεκριμένη ημερομηνία στην Συλλογική Σύμβαση όπως μας έβαλε η ΔΕΗ, τουλάχιστον να έχουμε την σφήνα θα μου επιτρέψετε στον κώλο, να το τρέξουνε λίγο. Δεν το βαλε. Του έλεγε «άστο πρόεδρε εγώ εδώ είμαι» «don't worry be happy» γιατί αν στην ΔΕΗ εφαρμοστεί και στον ΔΕΔΔΗΕ δεν εφαρμοστεί τότε, θα μου πεις θα το προλάβει, εύχομαι να το προλάβει. Και θέλετε να σας πω κάτι; Θα είμαι και από αυτούς που θα το επικροτήσουν γιατί είμαι από αυτούς που έλεγαν ότι χρειάζεται αυτή.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα Οργανωτικά για να κλείσω. Ακούστε παιδιά, η κριτική, η καλοπροαίρετη κριτική δεν είναι κακό, κι εδώ πέρα θέλετε να σας πω κάτι; Ακούστηκαν πολύ σοβαρά ζητήματα και από τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Καπιτσούλη που είναι καινούργιος είπε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ θα έχει συρρικνωση, αυτή είναι η πραγματικότητα, θα συρρικνώνεται κι εδώ είναι μία επιλογή το τι θα κάνουμε. Μόνο αν θεωρεί κανένας ότι το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα συρρικνώνεται, θα αρχίσει να έχει αύξηση, θα αναπτυχθεί, χαιρόμαι γι αυτό. γελάει ο Φάνης θεωρώντας ότι άμα θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναπτυχθεί.

Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι του οργανωτικού. Το οργανωτικό είναι ένα ζήτημα. Εγώ, ως παράταξη και ως γραμματέας, θεωρώ και ο πρόεδρος θα τοποθετηθεί όμως, έχουμε ξεκάθαρη θέση. Καταστατική απόφαση που λέει ανά Σύνεδρο πληρώνω και νέα οργανωτική δομή κατά την ηλεκτρονική μηχανογράφηση εάν καταφέρουν μέχρι το '20, αυτό είναι το οριακό σημείο, είναι απόφαση Συνεδρίου που σημαίνει δεν αλλάζει. Οπότε οφείλει ο Οργανωτικός γιατί δεν είναι θέμα οργανωτικού μόνο αλλά και ταμίας, στις αρχές του χρόνου να έχει ξεκάθαρη άποψη του ποιοι πληρώνουν και πως πληρώνουν. Η μη πληρωμή συλλόγων σημαίνει μη ταμειακώς εντάξει μέλη και ότι απόφαση πήραμε την προηγούμενη φορά που αν θέλετε μας πλήγωσε γιατί έμεινα Συνδικάτα έξω, θα πάρουμε και την επόμενη, και δεν χρειάζεται να επαναλάβω, αφορά ... θεωρώ ότι η ΓΕΝΟΠ, ως ΓΕΝΟΠ εσύ όχι ως ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, έχεις την ωριμότητα να καλέσεις τα Σωματεία – μέλη ότι σ' αυτή την διαδικασία θα πάμε γιατί είναι καταστατική τους υποχρέωση κι αυτό πρέπει να κάνουμε. Και στις συνδικαλιστικές ώρες θα πρέπει να γίνει μία κουβέντα και θα πρέπει να μπουν νέοι κανόνες διότι δεν υπάρχει περίπτωση να συρρικνώνονται τα Σωματεία, να

συρρικνώνεται η ΓΕΝΟΠ και οι συνδικαλιστικές ώρες να μεγαλώνουν. Κακά τα ψέματα αυτή είναι η αλήθεια οπότε κι εκεί θα καλεστούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και πάλι θα αναφερθώ στο '20 να έχουμε βάλει αυτούς τους κανόνες, να μην υπάρχουν υπερβάσεις.

Είπε για τον ΟΚΔΕ, ο ΟΚΔΕ για να τελειώσουμε θα πρέπει να ωριμάσει, προς διάφορες καταστάσεις. Αν θέλετε αυτή την στιγμή δεν έχουμε τελειώσει μια διαδικασία που από την πρώτη στιγμή βάλουμε ως στόχο και είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Αν θέλουμε ... που το έβαλε την προηγούμενη φορά ο Γεωργίου και σήμερα ο Μπούκουρας τότε ο ΟΚΔΕ πρέπει να ωριμάσει γρήγορα και σύντομα. Πρέπει να αλλάξει το καταστατικό του, πρέπει να έρθουμε σε ένα νέο καταστατικό, με αυτές τις παραδοχές και τις αρχές που είχαμε βάλει. Να συμμετέχει η ΓΕΝΟΠ, τα Σωματεία – Μέλη, μην τα επαναλάβω τα έχουμε πει χιλιάδες φορές ξανά τα ίδια και τα ίδια, αν χρειαστεί να τα ξαναπούμε όμως είναι αποφάσεις συγκεκριμένες, και για την μετοχική τους σύνθεση και για την διάρκειά του και το πώς πρέπει να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια.

Κι ένα πράγμα ακόμα που πρέπει να ανοίξουμε κι αυτό πρέπει να το ανοίξουμε για να το συζητήσουμε, και δεν είναι φοβερό, γιατί πολλές φορές στο άκουσμά του μόνο συζητιέται και πρέπει να είναι η αποδοχή όπως είπε κάποιος από όλα τα Σωματεία. Δεν θα πάμε πίσω. Το 0,38 της αύξησης της συνδρομής της ΓΕΝΟΠ είναι απαραίτητη. Και για να είμαστε και πιο σοβαροί, γιατί πρέπει να είμαστε και είμαστε θεωρώ, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον προς την διαχείριση της ΓΕΝΟΠ, θα έχουμε και μια εισήγηση από τον ταμία που θα λέει ποια είναι τα έξοδα, ποια είναι τα έσοδα, δεν μπορεί από την μία να απαιτούμε στην ΓΕΝΟΠ να προχωράει σε δράσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα που ίσως είναι και μεγαλύτερες χρονικές δράσεις, όποια δράση θέλετε εσείς που οποιαδήποτε δράση της ΓΕΝΟΠ έχει και τίμημα, να μπορούν τα Σωματεία – μέλη μας να κάνουν αυξήσεις είτε έκτακτης εισφοράς και να μην μπορεί η ΓΕΝΟΠ να πει ότι θέλει 0,38 αύξηση στο χρόνο 6€ την στιγμή που με εσάς η ΓΕΝΟΠ κατάφερε σε μια Συλλογική Σύμβαση για ένα μόνο θα πω, δεν θα πω για τα υπόλοιπα, για την πρόσθετη υγεία που είναι πάνω από 400€ τον χρόνο. δηλαδή, ζητάμε 6, δίνουμε στους εργαζόμενους 400 και δεν συζητάω για τα υπόλοιπα κι έχουμε πρόβλημα, ε δεν έχουμε πρόβλημα ρε συνάδελφοι. Και εντέλει το 0,38 δεν είναι και τόσο μεγάλο. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε σε μία συζήτηση το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί σας είπα δεν μπορεί να δηλώνουμε εδώ πέρα ότι θα μειωθεί ο κόσμος, θα μειωθούν οι συνδρομές, θα μειωθούν οι συνδικαλιστικές ώρες κι εμείς να καθόμαστε να το παρατηρούμε μόνο. Πρέπει να ωριμάσουμε ζητήματα κι εδώ σας θέλουμε αρωγούς τα Σωματεία – μέλη μας κι εσάς όλους που συμμετέχετε, το επόμενο χρονικό διάστημα να πάρουμε αποφάσεις και στο οικονομικό και στο οργανωτικό κομμάτι. Και θέλετε να σας πω ότι συμφωνώ με κάποιους που είπαν ότι στην επικοινωνία υστερούμε. Και η επικοινωνία χρειάζεται χρήματα. Άμα θεωρείται εσείς ότι η επικοινωνία μπορεί να γίνει χωρίς χρήματα, εγώ σας λέω σήμερα καμία επικοινωνία δεν μπορεί να γίνει χωρίς χρήμα.

Κλείνω εγώ εδώ πέρα, δεν θέλω να κουράσω άλλο, τον λόγο έχει ο πρόεδρος, θεωρώ θα δώσει κι αυτός απαντήσεις και θα τοποθετηθεί και πολιτικά.

Αδαμίδης: λοιπόν, όχι θα είμαι σύντομος. Εδώ πάρα πολλές φορές έχουμε πει ότι πρέπει να προσέχουμε. Μόνο που ο μαξιμαλισμός είναι στοιχείο του «Α». ανοίξαμε για τον ενεργειακό σχεδιασμό, ανοίξαμε τα πάντα, κάναμε και προτάσεις που πρέπει να είναι τόσο πολύ ισχυρές, τόσο μεγαλόπνοες και να δούμε τι γίνεται λες και είμαστε μόνοι μας και σχεδιάζουμε μόνοι μας. λες και το αν θα γίνουν τα εδάφη κάτι σε μία περιοχή όπως είναι η Μεγαλόπολη αφορά την ΓΕΝΟΠ και όχι την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση με την χρήση γης. Θεσμοθετημένα είναι, δικά τους, τα διεκδικούνε ή στην Δυτική Μακεδονία.

Πρέπει να πω λοιπόν ότι η Δυτική Μακεδονία και η Αρκαδία διεκδικούν τα εδάφη πίσω ως δικές τους περιουσίες. Εμείς σ' αυτό είμαστε κόντρα, αν εμείς υποστηρίξουμε την άποψη της Εταιρείας η οποία είναι περιουσία της για να την αξιοποιήσει. Έχουμε θέση σ' αυτό; υπάρχει θέση παραταξιακή επί του συγκεκριμένου ή κάνουμε κι εμείς ανάλογα που βρισκόμαστε λέμε αυτό, να μας ακούσουν οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας ή της Αρκαδίας; Αλλά άμα είμαστε στην ΓΕΝΟΠ το παίζουμε ότι είμαστε οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές και ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε για το πώς θα αναστυλώσουμε και θα εξυψώσουμε την Εταιρεία.

Την ίδια ώρα που υπήρχε ένα σύνθημα και υπάρχει ένα σύνθημα που κάποιιοι δεν θέλουν να το αποτρέψουν πλέον από επάνω τους. εμένα δεν μου λέει τίποτα το «ρεύμα φτηνό ΔΕΗ για τον λαό». Απολύτως τίποτα δεν μου λέει αυτό γιατί το ρεύμα έχει μία συγκεκριμένη τιμή και είναι ένα ανταγωνιστικό, δυστυχώς, προϊόν το οποίο το ζήτησαν με την ψήφο τους το 1990 συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις, στην χώρα. Όταν είσαι λοιπόν στον ανταγωνισμό, δεν μπορεί να λες εσύ «εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσο στοιχίζει το ρεύμα» ούτε να λες «άστον, αυτός δεν πειράζει ας μην πληρώνει» γιατί όταν κάναμε όλοι την επίθεση και δεχτήκαμε μία επίθεση και την δέχτηκα προσωπικά εγώ, το 2015, τον Νοέμβρη μήνα με τα βωθοκάνανα που λέει ο συγκεκριμένος Υφυπουργός ήταν ότι «τι πάτε να κάνετε, το ρεύμα του φτωχού; Του λαού;» γιατί για αυτό μιλήσαμε εμείς; Αλλά την ίδια ώρα κάνουμε κριτική για το ρεύμα αυτών που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο κι έχουνε 500 τετραγωνικά και ηλεκτροδοτούν και χρησιμοποιούν και καίνε, κάνουν κατανάλωση οσάν να μην έχουν χάσει απολύτως τίποτε. Γιατί μπορεί να πήρε κάποιος μια μεγάλη περιουσία η οποία να του έμεινε αλλά αυτός να μην έχει δουλειά αλλά δεν μπορείς να είσαι στο κοινωνικό τιμολόγιο και να καταναλώνεις σαν να ήσουν εφοπλιστής, ούτε να γίνονται όλα αυτά τα παιχνιδάκια με αυτή την Εταιρεία την οποία βεβαίως τώρα λυπόμαστε ότι δεν πάει καλά, από το κακό στο χειρότερο, τα οικονομικά αποτελέσματα.

Λέει ο Κώστας ο Μασούρας μας χρωστάει διακόσια εκατομμύρια η ΔΕΗ, ποιος χρωστάει σε ποιον; Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν κάναμε την κουβέντα για τον περίφημο διαχωρισμό των Εταιρειών, είχα βγει τότε βέβαια πλήρως πολύ καλά η ΔΕΗ για να κάνουμε τις Ημερίδες, τα Συμβούλια, τα Συνέδρια, και είχε ο σημερινός Υφυπουργός Εξωτερικών ο Κατρούγκαλος είχε κάνει μία εισήγηση και θυμάμαι τότε του έκανα ένα ερώτημα, αυτά μπορεί ακόμα κάποιος να τα δει, ευτυχώς το διαδίκτυο έχει αυτή την δυνατότητα. Του είπα θα φτάσουμε σε σημείο όπου οι θυγατρικές θα χτυπάνε την Μητρική και θα έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα. Βεβαίως θα φάει πρόστιμο, γιατί τι θέλει να κάνει; Και ξέρεις Κώστα μιας και το είπες, τι φοβάμαι το επόμενο χρονικό διάστημα; Ένα σχέδιο που θα προχωρήσει στον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΔΕΔΔΗΕ κατά τα πρότυπα του ΑΔΜΗΕ, για να μην υπάρχουν πρόστιμα γιατί θα ξανακάνουν έναν έλεγχο Κώστα και θα πουν το ότι υπάρχει ειδική μεταχείριση μεταξύ Μητρικής και Θυγατρικής και παίζουνε και ρυθμίζουνε την αγορά, κι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. εάν λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πούμε από την αρχή, είμαστε υπέρ ή δεν είμαστε υπέρ, κανένας δεν έχει καταθέσει προτάσεις. Κανένας! Καμία παράταξη, κανένα ψηφοδέλτιο δεν έχει καταθέσει προτάσεις μ' αυτό που είπε ο Βαρσάμης. Ποια ΔΕΗ θέλουμε; Πως την θέλουμε; Υπάρχει γιατί όταν το ανοίγεις και λες ότι πρέπει να πάμε κι εκεί, πρέπει να πάμε κι εκεί, αυτά όλα αντίκεινται στην φιλοσοφία μας. έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει. Εμείς λέμε ότι θέλουμε μία ΔΕΗ ενιαία, καθετοποιημένη, στο Δημόσιο, με όλες τις δραστηριότητες, από εξόρυξη, από παραγωγή, από μεταφορά, από Διανομή, από Εμπορία.

Το λέει αυτό ο γραμματέας όπου κι αν πάει όταν δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά, τώρα και στην Ευρώπη, καμία απολύτως τέτοιου είδους καθετοποίηση. Γιατί, καθετοποιημένη Εταιρεία είναι αυτή που ασκεί δύο δραστηριότητες και μόνο, με βάση την

Οδηγία. Αν λοιπόν εμείς λέμε ότι εμείς θέλουμε μία Εταιρεία καθετοποιημένη κατά τα πρότυπα του πριν του 4001/2011 Νόμου να βγούμε να το ξαναπούμε. Μακάρι να 'ρθει μοναχό του, να ανατραπούν όλα μαζί μες τα κίτρινα και μπλε γιλέκα, μαζί με τους ΠΟΔΕΜΟΣ στην Ισπανία, μαζί με τον Περεγκρίνο στην Ιταλία, αυτά τα είδαμε. Μακάρι να ρθουνε κι εγώ είμαι φύσει και θέσει μιας ενιαίας καθετοποιημένης μια χαρά και να παίρνω όσο θέλω και πάνω από το πλαφόν και την μία ώρα να έχω την ΛΑΡΚΟ με τα 300 σχεδόν εκατομμύρια η οποία καθημερινά μπαίνει μέσα και οι μισθοί να μην τους πειράζει κανείς.

Εσείς πιστεύεται ότι η Ν.Δ. ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιος έρθει στην Κυβέρνηση θα έρθει να πει ότι αυτοί θα τους αφήσουμε έτσι; προφανώς θα προσπαθήσουν να τους ιδιωτικοποιήσουν. Γιατί τι θα λέει ότι εσύ θα παίρνεις 17 μισθούς, είδα λίγο τον ισολογισμό, 44.000€ μεσοσταθμικά είναι οι μισθοί στην ΛΑΡΚΟ, 44.000€ τον χρόνο είναι οι μισθοί στην ΛΑΡΚΟ, και η ΛΑΡΚΟ μπαίνει μέσα κάθε μήνα 5 εκατομμύρια χρωστάει μόνο στην ΔΕΗ, και δεν μπορεί να υλοποιήσει την σύμβαση της και θα δούμε τώρα, λέει ο Παναγιωτάκης όπως είχε πει ο Ζερβός, ότι «εγώ θα πάω να άρω την εκπροσώπηση». Να γελάσω. Κι εγώ κάνω την πρόβλεψη χα, χα, χα, θα γελάσω δυνατά στην 1^η Γενάρη που θα κάνει ο Παναγιωτάκης άρση εκπροσώπησης τόσο στην ΛΑΡΚΟ, όσο και στην χαλυβουργική ή αύριο αν πάμε σε οποιαδήποτε άλλη Επιχείρηση που έχει να κάνει με την μεγάλη κατανάλωση στην υψηλή τάση.

Κι απ'την άλλη εμείς που είμαστε μεγαλύτερη Ομοσπονδία στα πλαίσια της αλληλεγγύης σύντροφε Ηλία, εμείς θέλουμε να κλείσουμε το ρεύμα στην Βιομηχανία; Να βγούμε και να το πούμε. Να βγάλουμε λοιπόν μία τέτοια ανακοίνωση και να πούμε η ΓΕΝΟΠ λέει να κλείσει το ρεύμα στην Βιομηχανία, αύριο το πρωί, Να δούμε πως θα κλείσουμε το ρεύμα στην βιομηχανία, αφήνοντας στον δρόμο τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ ή της Προφανώς δεν φταίνε η ΛΑΡΚΟ. Αλλά εγώ έχω και περιμένω με αγωνία να δω αυτή την μεγάλη απόφαση του Παναγιωτάκη ότι 1/1/19 θα κάνει άρση εκπροσώπησης τόσο στην ΛΑΡΚΟ όσο και την Χαλυβουργική, όσο είχε κάνει ο Ζερβός στην Αλουμίνιον της Ελλάδος, και πήραν αποφάσεις και Γενικής Συνέλευσης μάλιστα, ότι θα πάνε σε άρση της εκπροσώπησης του Δ.Σ. αλλά δεν είδα να το κάνουνε γιατί κι εκείνη η Κυβέρνηση τότε Σαμαρά – Βενιζέλου είπε ότι δεν θα το κάνετε, αυτό κάνει και σήμερα ο Σταθάκης. Και παρεμβαίνει, και οι λεονταρισμοί τώρα του Παναγιωτάκη μαζί με τον Σταθάκη, αυτά δεν περνάνε σε εμάς. εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε πολύ καλά το πώς εξελίσσεται η ενέργεια.

Εγώ, να σας πω το εξής, είπε κάτι σημαντικό ο Μπούκουρας, λέει εμείς ξέρουμε πόσο είναι το κόστος λιγνίτη; Δεν μας ενδιαφέρει, εμείς θέλουμε να είμαστε πλαφοναρισμένοι, αδιαφορώντας για το κόστος του λιγνίτη. Ποιος θα το πληρώνει; Ποιος θα μπαίνει στο σύστημα; Πως θα μπαίνει στο σύστημα; Ο εθνικός λιγνίτης αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι και συναγωνιστές είναι σώνει και καλά μέσα στο σύστημα ανεξαρτήτως κόστους; Θα μας αφήσουνε; Τι θα μας πούνε; Κρατική επιδότηση θα σου πούνε, άμα βάζεις τον λιγνίτη, αναλαμβάνεις δηλαδή εσύ το κόστος αλλά από την επόμενη στιγμή... δηλαδή, ή είμαστε λοιπόν σε μία αγορά που έχει κανόνες ή λέμε να δηλώσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα αυτό που λέει ο Ηλίας, αλλά όχι κολπάκια. Γιατί αυτά κολπάκια είναι. Να έχεις υιοθετήσει ανταγωνισμό, να έχεις υιοθετήσει Εταιρείες, να έχεις υιοθετήσει χίλια δυο πράγματα και να λες ωπ, εγώ θα μπαίνω στο σύστημα γιατί ο λιγνίτης είναι ελληνικός και δεν με ενδιαφέρει τι κάνει άλλος και θέλω να πούμε και 4631 και ας τ' αφήσει ο άλλος που βάζει και τα λεφτά του, όπως τα βάζει. Από την στιγμή που είναι φθηνότερος είναι έτσι. γιατί τον κάνανε ακριβό τον λιγνίτη; Το κόστος η αγορά το καθορίζει. Κοίτα εμείς μεταξύ μας δεν μπορεί να ζυμωνόμαστε και να κάνουμε ξέρω γω πιο επιθετικές ή πιο αμυντικές πολιτικές, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όλοι έχουμε εντοπίσει το ότι τι το πετάμε το μπαλάκι παρακάτω, στους επόμενους. Μας ενοχλεί αν θα πάει στους επόμενους;

Προφανώς, λίγο μας ενοχλεί. Κι αντιλαμβάνομαι γιατί μας ενοχλεί κι εγώ αν ήμουν στέλεχος της Ν.Δ. και της ΔΑΚΕ τα ίδια θα έλεγα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Αυτή είναι η αγωνία, ότι αυτή η Εταιρεία μήπως βρεθεί σε μια άσχημη κατάσταση οικονομική ή σε κάποιους άλλους που δημοσκοπικά φαίνεται ότι θα είναι η Ν.Δ. εγώ δεν το πιστεύω, αλλά γι αυτό ανησυχούν, γι αυτό είναι και όλες οι ανακοινώσεις, όπως έχουνε βγει κι από τον Σκρέκα κι από τον άλλο. Ήρθε προχθές ο Σκρέκας να ενημερώσει τον Σπάρτακο, δεν είπε για το σχέδιο της Ν.Δ., είπε «εγώ θα σας πω σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ΔΕΗ» και του λέω «ρε Κώστα, μπορείς να μου πεις τι λέτε εσείς γι αυτό το πράγμα;» κι αυτοί τώρα το διαμορφώνουν. Και λέει, «διαμορφώνουμε, άλλωστε δεν έχουμε εμείς την ευθύνη», σωστά το είπε. Η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη, απολύτως σωστά. Γιατί και τούτοι εδώ που κυβερνούν σήμερα δεν είχαν την ευθύνη και έλεγαν τις μαξιμαλιστικές τους ιστορίες, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά όταν έρχεσαι λοιπόν και σπέρνεις ανέμους είναι βέβαιο ότι θα θερίσεις θύελλες. Το θέμα είναι εμείς να μην μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί εμείς έχουμε έναν συγκεκριμένο στόχο.

Εγώ, είμαι πολύ συγκεκριμένος, λέω, σε ότι έχει να κάνει με τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, δεν είναι η πρώτη φορά που εμείς έχουμε ασχοληθεί με τους λιγνίτες, γιατί και από φύση και από θέση, και μάλιστα σε περιόδους όπου θα θυμίσω κάποιους εδώ απείχαν από την διαδικασία γιατί δεν ήταν καλές οι σχέσεις μας με την ΓΕΝΟΠ, 11/11/13, συμμετοχή του λιγνίτη, δεν ξέρω αν είναι ο Μπούκουρας και η ανατγωνιστικότητα του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή. Ημερίδα μεγάλη στην Αθήνα. Με συμμετέχοντες τους πάντες. Την είχε κάνει ο Σπάρτακος, εγώ ήμουν Πρόεδρος, Μανιάτης Υπουργός. Κλήθηκε η ΓΕΝΟΠ να παραστεί, δεν ήρθε, ούτε καν εισήγηση δεν ήθελε να κάνει γιατί δεν είχαμε καλές σχέσεις. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά βγήκαν συμπεράσματα, αυτό που είπε σήμερα ο Ρέλιος για τον Κακαρά ήταν εισηγητής σε εκείνη την Ημερίδα κι όχι μόνο σε εκείνη αλλά και σε άλλες Ημερίδες. Και τον Κακαρά εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και το τι λέει για αυτή την ιστορία και το πώς το πε «να πάμε την επόμενη στιγμή». Όμως η πραγματικότητα είναι ότι τρεις μήνες μετά αγαπητοί συνάδελφοι η Διοίκηση της Εταιρείας της ΔΕΗ σε συνδυασμό με την Κυβέρνηση προσπαθώντας να υλοποιήσει τον ενεργειακό σχεδιασμό, μπείτε και σας προκαλώ τώρα στο site του Υπουργείου Ενέργειας και δείτε «Ενεργειακός Σχεδιασμός» υπάρχει, είναι του Μανιάτη, ακόμα αυτός υπάρχει, γιατί δεν έχει εγκριθεί κάποιος άλλος. Αν μπείτε τώρα στο Υπουργείο Ενέργειας θα δείτε τον ενεργειακό σχεδιασμό του Μανιάτη, στο σημερινό Υπουργείο Ενέργειας, τώρα να μπείτε όποτε θέλετε, να δείτε τι ενεργειακός σχεδιασμός είναι εκεί.

Τι είπαμε λοιπόν; Συγκεκριμένες ώρες, και τώρα μωρές παρθένες φτάνουμε στο σημείο να μιλήσουμε για τις 32.000 ώρες όπου όταν σφυρίζαμε αδιάφορα, δεν μας ενδιέφερε, το βλέπαμε πολύ μακριά. Γιατί οι αποφάσεις πάρθηκαν πολύ νωρίτερα, το '10 και το 2013 είπαμε ότι αυτές τις μονάδες τις κλείνουμε σε 17.500 ώρες. Κι εγώ πήγα στην συνάντηση αυτή με το Υπουργείο, γιατί πήγε κι ένα ψηφοδέλτιο με το οποίο εγώ συνεργάζομαι και ήμουν παρόν με ποιο στόχο; Μόνο έναν τον οποίο τον πετύχαμε, ότι δεν κλείνουν οι μονάδες, τώρα αν κάποιος στεναχωριούνται γιατί στεναχωριούνται κάποιος που οι μονάδες δεν κλείνουνε, δεν αφορά την αίθουσα. Στεναχωριούνται που οι μονάδες δεν κλείνουνε γιατί μία αποτυχία του να δουλέψει ο ΑΗΣ Αμυνταίου από τις 19 Νοέμβρη και μετά σημαίνει το ότι πάνω από χίλιοι άνθρωποι, θα γινόταν εκεί ένας χαμός. Και προφανώς έχει και πολιτικό πρόβλημα και ότι μπορεί ο καθένας να σκεφτεί. Και τι θα το άφηνε αυτό η Κυβέρνηση έτσι; τι είναι τρελοί είναι, μαλάκες είναι, δεν ξέρουν να παίζουν σε αυτό το παιχνίδι; Και γιατί δεν το έκανε δυο μήνες μπροστά; Προφανώς αυτός χειρίζεται τα θέματα, αν το έκανε έξι μήνες μπροστά, θα του έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ ότι δεν με ενδιαφέρει, λες δεν σου το δίνει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που είπε και ο γραμματέας η

τροποποίηση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, δεν λέει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από την προηγούμενη, μόνο ένα έβαλε επιπλέον, μιλάει για τις μονάδες όπου είτε είναι η ημιεμπορική είτε η δοκιμαστική λειτουργία και η εμπορική λειτουργία αρκεί να έχει γίνει πριν το Δεκέμβριο του 1986. Γιατί το είπε αυτό; γιατί η δοκιμαστική λειτουργία της δεύτερης μονάδας του Αμυνταίου για να συγκεντρώσει τα 1500MW έχει λειτουργία σε εμπορική λειτουργία το '87. Μερικούς μήνες μετά το '87 αλλά ημιεμπορική λειτουργία είναι πριν τον Δεκέμβριο του '86. Κι επειδή είναι μία καμινάδα για 600MW έρχεται και λέει ότι επί του βαθμού απόδοσης, γιατί θα μου πείτε αφού είναι 600MW αφού η οδηγία λέει 1500MW, είναι καθορισμένο το πώς γίνονται τα MW είναι επί του βαθμού απόδοσης. Άρα 600 MW και 30% βαθμό απόδοσης ξεπερνάει τα 1500 για αυτό μπαίνει, κι όπως είπε και ο γραμματέας δεν αφορά, δεν λέει μόνο για το Αμύνταιο. Οι 32.000 ώρες είναι για τις συγκεκριμένες μονάδες. Ποιες μονάδες και Καρδιά και Αμύνταιο. Τι έγινε εκείνη την περίοδο, είπαν ότι η Καρδιά και το Αμύνταιο θα δουλέψουν 17.500 ώρες γιατί δεν τις έχουν φτιάξει με αυτό το σύστημα που είπαμε για την εμπορική λειτουργία, γιατί ξέρανε τότε μπήκε στο σύστημα Ο ΑΗΣ Αμυνταίου, αυτή είναι η σοβαρή υποτίθεται, εντός εισαγωγικών αλλαγή είναι για το συγκεκριμένο θέμα, ότι παίρνω και την δοκιμαστική λειτουργία άρα κατά την άποψή μου παίρνω 42.000 ώρες, αυτό είναι το παρασκήνιο.

Λέει ότι η κάθε χώρα, κράτος – μέλος πρέπει να μας πει τι θα κάνει με τις μονάδες καύσης. Και είπαμε εμείς το 2013 ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αμυνταίου τις κάνουν σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας και μετά από 17.500 ώρες, και Άγιο Δημήτριο 1,2,3,4,5 Μελίτη, Μεγαλόπολη 3 και 4 πάμε στο ΜΕΣΜΕ, τι είναι το ΜΕΣΜΕ; Είναι το Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης των Εκπομπών.

Καρράς: sorry ρε Γιώργο, εγώ είπα ότι αυτές οι 30.000 ώρες, εκεί είναι το θέμα που βάζω ως ένσταση είναι για δύο χρόνια.

Αδαμίδης: άρα λοιπόν οι μονάδες 1,2,3,4 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου λέει συγκεκριμένα το σχέδιο τι θα κάνει. Ότι 1,2,3,4 ξηρή αποθείωση, Μεγαλόπολη 3, περιορισμένη παρέμβαση γιατί εκεί η αποθείωση δεν έχει πρόβλημα, Μεγαλόπολη 4 περιορισμένης λειτουργίας Μελίτη περιορισμένη λειτουργία, ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 5 αποθείωση υγρή και έχει και χρονοδιαγράμματα. Καλό είναι να τα δούμε, τότε αυτά υλοποιούνται. Πάει λοιπόν η Διοίκηση της Εταιρείας να κάνει ξηρή αποθείωση στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 4 για να δει αν πιάνει τους στόχους και πάπαλα. Δεν τους πιάνει τους στόχους. Κι έρχεται αυτό εδώ το Συνδικάτο πιέζει – πιέζει – πιέζει και αναγκάζει την Διοίκηση Παναγιωτάκη να πάει σε υγρή αποθείωση και στην 3 και την 4, 96 εκατομμύρια το κόστος της υγρής αποθείωσης 3,4, 70εκατομμύρια το κόστος της υγρής αποθείωσης στην 5. Και τώρα, εμείς φοβόμαστε μήπως στις 30 Ιουνίου του 2020 η ξηρή αποθείωση, τώρα τα δουλεύουν, να δούνε αν θα πετύχει, αποθείωση, απονίτρωση για να πιάσουν τους όρους. Αν λοιπόν, δεν τους πιάσουν τους όρους εδώ πεδίο δόξης λαμπρό, να πούμε, «κύριε Παναγιωτάκη, αυτά τα εγώ δεν επενδύω στους λιγνίτες κομμένα! Θα πας να κάνεις υγρή αποθείωση και την 1,2 γιατί αλλιώς θα βγει έξω. »

Όχι το '20, το '20 θα είναι αργά, εμείς λέμε λοιπόν στην Γενική Δ/ση παραγωγής, τι κάνεις με την 1 - 2 Μετρίκη; Δοκιμές για να δούμε αν μας πιάνει η ξηρή. Εμείς τις θέλουμε τις δοκιμές να τις τελειώσεις όπως τελειώσεις την 3 – 4. Αν λοιπόν μου βγει η ξηρή δεν μας πειράζει, μια χαρά θα είναι, αν όμως δεν βγει; Όχι, η ξηρή δεν έχει τόσο μεγάλο κόστος Σαράντο. Αυτό είπαμε κι εμείς φίλε Σαράντο, φοβόμαστε ότι δεν θα βγει αλλά τα αποτελέσματα μην μας τα πεις το '20, όπως δεσμευτικά έχεις το κείμενο, πρέπει να μας τα πεις μέσα στο '18 για να ξέρουμε, για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, άρα ο κίνδυνος είναι στην Μονάδα 1-2 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και όχι σε κάποιες άλλες

μονάδες. Είπα πριν για την Μεγαλόπολη, για να μην παρεξηγηθώ φίλε Παναγιώτη, λέω το εξής ότι εκεί με βάση τον ενεργειακό σχεδιασμό αυτόν, με βάση τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και με βάση προφανώς την σταδιακή αποεξάρτηση από τον λιγνίτη, που λένε όλα τα κόμματα της χώρας, μα όλα μηδενός εξαιρουμένου. Μάλιστα, εμένα πήγαν να με ταυτίσουν και με τον Τραμπ, επειδή είπα το ότι η κλιματική αλλαγή είναι και λίγο μόνο οικονομικό μέγεθος. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι είναι οικονομικό μέγεθος και μόνο οικονομικό μέγεθος γιατί αν υιοθετήσω αυτό που λέει ο Σταμάτης ο Ρέλιος για τον Κακαρά, για τον Φώσκολο, για αυτούς τους επιστήμονες που εμείς τους έχουμε φέρει πολλές φορές εδώ, λένε ότι είναι μια μπουρδα η κλιματική αλλαγή. Επιστήμονες, έλληνες, μάλιστα ο Φώσκολος είναι και ο σύμβουλος της Καναδικής κυβερνήσεως, ο καθηγητής ο Αντώνης ο Φώσκολος. Είναι οικονομικό μέγεθος γιατί αλλάζουν χρήματα με αστρονομική ταχύτητα σε ότι αφορά τους ρύπους, εκεί πήγανε και βάλανε όπως είπε ο Μόσχος φόρο για τον λιγνίτη. Γιατί τον βάλανε; Για να γίνει ανταγωνιστικό το φυσικό αέριο, διότι ήρθε η απελευθέρωση, φτιάξανε μονάδες Φυσικού Αερίου και δεν δουλεύανε και παίζανε τα παιχνίδια με την Ο.Τ.Σ., μήπως και είναι καμιά μονάδα λιγνιτική έξω και την δηλώσουν πάνω. Ξέρετε πόσο έδωσαν τα φυσικά αέρια στην αναγγελία της απεργίας; 180€ ΟΤΣ, για να μπουνε στο σύστημα, γιατί ξέρανε ότι θα βγάλουμε κάποιες μονάδες. Αλλά το παιχνίδι είναι πολυσύνθετο και δεν είναι απλό.

Εγώ λέω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να κάνουμε μία πρόταση με ποια χρηματοδότηση, από πού θα χρηματοδοτηθεί, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που χρηματοδοτεί ΙΝΕ – ΓΕΝΟΠ; Θα σε αφήσει η ΓΣΕΕ να πάρεις το κομμάτι ΙΝΕ; Ποιος θα το χρηματοδοτήσει, εδώ κάνουμε μία τεράστια προσπάθεια να πούμε παιδιά 0,38 για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, διότι ήδη μέχρι τον Μάρτη του 2019 θα υπολείπονται ο όμιλος ΔΕΗ μαζί με τον ΑΔΜΗΕ κατά 1000 εργαζόμενους. 1000 εργαζόμενοι αντιλαμβάνεστε πόσοι είναι σε οικονομικό μέγεθος. Και λέμε να πάμε να δώσουμε 0,38 αλλά δεν τολμάμε να κάνουμε μία αύξηση γιατί λέμε είναι μικρή η εισφορά. Σας λέω λοιπόν εκ πείρας, έκανα οχτώ χρόνια πρόεδρος στον Σπάρτακο, ποτέ δεν είχα πρόβλημα με την αύξηση της εισφοράς. Ποτέ! Και την έχω κάνει με βάση τον μισθό του που παίρνει, ποσοστιαία και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. όπως δεν είχε η ΕΤΕ που πήρε μια πρόσφατη απόφαση για αύξηση της εισφοράς, όπως δεν είχε ο Σπάρτακος που πήρε μια έκτακτη απόφαση για 8€. Αυτά τα «θα μας φύγουν οι εργαζόμενοι» είναι γιατί δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα γι αυτό θα φύγουνε. Αν τους κάνεις δεν φεύγουνε και αποδεικνύεται, τουλάχιστον από δύο μεγάλα Σωματεία, από την ΕΤΕ και από τον Σπάρτακο. Αλλιώς θα έπρεπε να εξαφανιστούν όλοι από τον Στέφανο, θα έπρεπε να έχουν φύγει όλοι από τον Μόσχο. Δεν έφυγε κανένας απεναντίας μένουν εκεί γιατί ξέρουν ότι τα συνδικάτα χρειάζονται και αυτά μπορούν να κάνουν κάτι.

Τώρα, εμείς αν αυξήσουμε ή δεν αυξήσουμε θα σας πω το εξής ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι στον Σπάρτακο το μίνιμουμ ξέρετε πόσο είναι παιδιά; Είναι 9€, είναι 7€ η τακτική συνδρομή συν 2€ η αλληλεγγύη. Και υπάρχουν εργαζόμενοι που μπήκανε το '16 και πληρώνουν 9€ στον Σπάρτακο. Αλλά δεν είναι ζήτημα ότι παίρνουν πολλά χρήματα, και αυτοί για να δούμε πως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σ' αυτά που έχουνε βάλει τόσο ο Σταμάτης όσο και ο Λευτέρης. Γιατί εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνει αυτό, θα ξαναγυρίσουμε σε μία εσωστρέφεια ή τέλος – τέλος στην χειρότερη περίπτωση για εμάς να πει και ο Σπάρτακος και οι υπόλοιποι, κι εμείς θα πληρώνουμε με βάση τα μέλη που έχουμε και όχι με βάση τα μέλη που ψήφισαν. Αλλά το στοίχημα για ένα Συνέδριο το 2020 όπου δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα θα το υλοποιήσουμε; Ήδη αυτή την ώρα με εντολή του προεδρείου και του οργανωτικού η Μαρία η Αγγελοπούλου περνάει σε excel την κατάσταση ψηφισάντων του Σπάρτακου. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές της ΕΤΕ. Κανένας! Θα πάει επιτροπή της ΓΕΝΟΠ να ελέγξει τις εκλογές της

ΕΤΕ; Θα τους ακυρώσουμε τους συνέδρους αν ο Αδαμίδης ψηφίσει και στην ΕΤΕ; Γιατί το παμε αυτό ότι δεν μπορεί να έχουμε διπλοψηφισαντες και είπαμε με το ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία φέρτε τα, γιατί δεν τα φέρνουνε; Γιατί δεν φέρνει ο Λυγκιστής, γιατί δεν φέρνουν όσοι κάνανε τις εκλογές; Να φέρουνε τα στοιχεία; Για να πάμε στο τέλος σ' αυτό που είπε ο γραμματέας, να πάμε στο τέλος λίγο πριν το Συνέδριο να πούμε ότι ... και βέβαια τότε θα έχει διπλοψηφισαντες, αλλά όταν εμείς κάναμε το σχέδιο ότι θα πάμε για ένα Συνέδριο καθαρό το '20, είχατε σχέδιο συγκεκριμένο, ότι πληρώνετε με βάση το πόσοι ψήφισαν για όλη την τριετία, κι επειδή δεν θέλαμε να παίξουμε παιχνίδια γιατί νόμιζε τότε ο Γιώργος ο Μπίτζας ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε είπαμε όχι, θα το κάνουμε από το Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ και μετά. Δεν θα πάμε να αιφνιδιάσουμε κανέναν Σύλλογο παρότι οι εκλογές που θα κάνει η ΕΔΟΠ είναι λίγο πριν το Συνέδριο. Δεν πήγαμε με παιχνίδια, πήγαμε με καθαρούς όρους. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε την ιστορία έτσι όπως πρέπει να την δώσουμε.

Να ολοκληρώσω αγαπητοί συνάδελφοι, να πω το εξής. Κανένας δεν έχει εδώ μέσα περισσότερο μυαλό από κάποιον άλλο. Περίπου όλοι το ίδιο είμαστε. Όμως, λογικές οι οποίες μπορούν να φέρουν αναταραχή ή να δημιουργούν διαδικασίες ότι παιδιά, άμα δεν θέλει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ να βγει μια ανακοίνωση ελάτε να την βγάλουμε τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι ανέντιμο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Εγώ όταν ήμουν πρόεδρος στον Σπάρτακο είχα απόλυτη πλειοψηφία, είχα 16 στους 31 αλλά ανακοίνωση χωρίς να την υπογράψει ο Δίκας δεν βγάλαμε. Και τότε ήταν η περίοδος που η Ν.Δ. ήταν στην εξουσία κι εμείς σεβόμασταν απόλυτα, ο Λευτέρης ο Αδάμ είναι εδώ. Είχαμε 16 στους 31 και θα μπορούσαμε να πούμε στον Δίκα ο οποίος ήταν γραμματέας δεν χρειάζομαι ούτε το ΚΚΕ, πάω και βγάζω μια ανακοίνωση να χτυπήσω την κακιά Δεξιά, και με την φρασεολογία και με οτιδήποτε αλλά δεν το κάναμε γιατί αυτό έχει να κάνει με μία ηθική πάνω από όλα. Αυτό δεν θα περάσει. Μπορούμε να βγάλουμε μια ανακοίνωσης λιγες ανακοινώσεις έχει βγάλει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ απέναντι στην Διοίκηση και απέναντι Κυβέρνηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα; Κάθε φορά που βγαίνει μια ανακοίνωση τουλάχιστον η πλειοψηφία την βλέπει. Γράφω εγώ μια ανακοίνωση την στέλνω εκεί πέρα, την παίρνει ο Αναγνώστου, την παίρνει ο Αντώνης, την κοιτάνε, διορθώνουν αυτό, λέει αυτό να βγει, και βγαίνει. Έτσι λειτουργούμε. Και οι κορυφαίες πολιτικές ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας είχαν την σφραγίδα ΓΕΝΟΠ. Δεν είχαν την σφραγίδα ούτε ΔΑΚΕ, ούτε να πούμε οτιδήποτε άλλο.

Ο καθένας μπορεί να γράφει ότι θέλει, αλλοίμονο, ο γραμματέας έβγαλε μια ανακοίνωση πέρσι που έγινε η ιστορία, όπου έλεγε ανοιχτή επιστολή του γραμματέα, για την ιστορία ότι κάποιοι πήγαν να ταυτίσουν την ΓΕΝΟΠ με τον Τράμπ. Και λέει ότι εμείς έχουμε θέσεις συνεδριακές είναι αυτά, ξέρουμε ποιο είναι το μείγμα καυσίμου, αν δεν το ξέρουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχω εγώ καμία απολύτως και παρακολουθώ την ιστορία της Ομοσπονδίας πάρα πολλά χρόνια, καμία απόφαση επί των ποσοστών και το τι θα γίνει δεν έχουμε. Τα στερεά καύσιμα λέω δέχονται μία ανελέητη επίθεση από τα συμφέροντα τα οποία είναι των ΑΠΕ, συμφωνώ με τον Ρέλια που λέει ότι τι θέσεις δίνουνε. Έτσι είναι διότι ο ΣΥΡΙΖΑ όντως είναι σε μία κατεύθυνση που λέει να τελειώνουμε με τους λιγνίτες. Δεν το κρύβει αυτό το πράγμα, είναι γνωστό. Εμείς τι θέση έχουμε; Η δική μας θέση είναι ότι τους λιγνίτες θα τους κρατήσουμε γιατί είπαμε ότι μιλάμε για τα ήδη ανοιχτά ορυχεία; Εγώ δεν μαξιμαλίζω, ούτε είπα θα πάω να πάρω την Ελασσόνα ή την Δράμα ή την Καβάλα ή την Πύλο που υπονοεί ο Παναγιώτης. Αυτά θέλουν και συναινέσεις της τοπικής κοινωνίας. Ξέρετε τι μας είπε εμάς πριν από χρόνια ο Φίλιππος ο Σαχινίδης, Παναγιώτης; Ο Φίλιππος ο Σαχινίδης ήταν Υπουργός του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι Ελασσόνα; Λιγνίτες; Πάνω από το πτώμα μου. Να δώσετε από αυτά που έχετε. Έτσι ξεκίνησε το γράμμα της Μπιρμπίλη ότι δεν θα ανοίγουμε νέα ορυχεία, δίνουμε από αυτά που έχουμε.

Αλλά, τότε βεβαίως το ζήτημα των λιγνιτών δεν ήταν τόσο ψηλά στην ατζέντα για να μας απασχολεί πάρα πολύ. Απασχολούσε αυτούς που απασχολούσε είναι απολύτως δίκαιο αυτό που λένε κάποιοι ότι άμα δεν έχεις δικό σου πρόβλημα δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Έτσι είναι.

Κι επειδή μιλήσαμε και για κινητοποιήσεις, για να το ολοκληρώσω, είδαμε και τις κινητοποιήσεις. Δυστυχώς, σε κάποιες δε κινητοποιήσεις, εννοώ τον ΑΔΜΗΕ, δεν συμμετείχαν όχι τώρα σε αυτό το σχέδιο, στο πρώτο του 66% δεν συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του ΑΔΜΗΕ. Δεν συζητάω για τον ΔΕΔΔΗΕ, δεν συζητάω για την ΔΕΗ, εκτός από κάποια εργοστάσια. Σε ότι έχει να κάνει τώρα με την μικρή ΔΕΗ το είδαμε, και με την μισή ΔΕΗ επίσης τα είδαμε. Τώρα, αν πρέπει να φωνάξουμε εμείς μόνο και μόνο για να δείχνουμε ότι δεν έχουμε κόσμο, για να λέμε που την καταντήσαμε, εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τα ζητήματα. Γι αυτό είπα την ποντιακή παροιμία. Ο κόσμος μη νομίζετε ότι δεν ξέρει. Μη νομίζετε ότι οι εργαζόμενοι είναι άβουλα όντα και ότι αυτή την στιγμή υποφέρουνε, καταστρέφονται και κάθονται σε ένα λήθαργο και εμείς είμαστε αυτοί που θα τους ξεσηκώσουμε. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα γιατί και εγώ όσο και εσείς βρίσκομαι καθημερινά σε χώρους εργασίας και ζυμώνομαι με τους συναδέλφους. Ξέρετε τι τους ενδιαφέρει; Δυστυχώς! Τους ενδιαφέρει αν θα πάρουνε καλή σύνταξη, τους ενδιαφέρει πότε θα πάρουν το 15άρι, και τώρα που έγινε 20άρι να τρέξουν και να φύγουνε και βεβαίως ανάλογο ήτανε αν κάποιος ικανοποιείται με τα 20ή με τα 30 ή τα 35. Όταν έβγαλε ο Μανουσάκης τα 35, 30 έλεγε κι εμείς το κάναμε 35 μου έλεγαν κάποιοι φίλοι εδώ μέσα ότι ούτε 30 άτομα θα ακολουθήσουν. 147 πήγανε, για 100 έβγαλε το πρόγραμμα κι αναγκάστηκε να κάνει επαύξηση του προγράμματος. Και τώρα πήγαμε του είπαμε, πρέπει να το κάνεις άλλη μία χρονιά και θα δείτε πόσοι θα βρεθούνε. Επίσης πρέπει να σας πω κάτι, το 2010, τότε που φύγανε από την Εταιρεία, συνταξιοδοτήθηκαν, επειδή ξέρανε ότι έρχονται τα μνημόνια ενώ τέλος του '10 ξεπεράσαμε τις 2000 συνταξιοδοτήσεις στον Όμιλο, αλλά τότε δεν είδα κανέναν να λέει, αμάν, Τι γίνεται, η Εταιρεία διαλύεται, γιατί φεύγουν τόσοι συνταξιούχοι. Ενώ τώρα εντοπίζουμε ότι οι άλλοι φεύγουν, ε πόσο να κάτσουν; Ο άλλος είναι 65 θέλει να φύγει. Τι θα του πω δεν θα φύγεις; Θα του πω όχι κάτσε εκεί. και σ' αυτό που λέει ο γραμματέας πως ανανεώνω το προσωπικό, πως απαντάω; Σε όλους μας έρχεται κάποια στιγμή το τέλος. Κάποιοι το κάνουν νωρίτερα, άλλοι αργότερα.

Προφανώς και ποιος είχε πει ο Κώστας ο Θεοχάρης είπε ότι αν πούμε και πιέσουμε, κοιτάξτε ένα αντιφατικό, εμείς πάμε και πιέζουμε όποιος θελήσει να φύγει με βάση το Νόμο να πάρει την αποζημίωσή του. και η ΔΕΗ δεν το κάνει γιατί φοβάται ότι θα εξαφανιστεί ο κόσμος και μετά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Προφανώς δεν της δίνουνε προσλήψεις, 260 προσλήψεις είναι στο γραφείο του Σταθάκη, εδώ και ενάμισι χρόνο, δεν τις υπογράφει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Κάποιον που θέλει να φύγει, είναι έξι περιπτώσεις που φύγανε, που δεν είχαν πλήρη συνταξιοδότηση και δεν πήραν τα 15, τους εκδικείται η ΔΕΗ δηλαδή, άμα πάμε να πούμε, «δώστε τα 15», εμείς είπαμε ότι εφήρμοσε τον Νόμο, δηλαδή κάποιος που έχει 15 χρόνια εάν θέλει να φύγει δώστου συναίνεση, γιατί λες δεν συναινώ, δεν συναινείς για να μην του δώσεις τα 15, είναι αντικίνητρο για να φύγει δηλαδή. Γιατί λέω δεν το κάνεις αυτό; λέει «άμα το κάνω αυτό φοβάμαι ότι θα γίνουν 500». Να εκτίμηση του Γιώργου είναι ότι θα φύγουνε.

Να δώσω τα νούμερα, τα είπα πριν φίλε, 420 έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 1/12 και έπονται άλλοι 220 μόνο από την ΔΕΗ από το μπόνους. Άρα, πάμε στους 600 και 300 στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Προσέξτε δηλαδή, τώρα τι έχουμε, έχουμε μόνο με την θεσμοθέτηση των 15.000 που παλέψαμε να το φτιάξουμε, έχουν φύγει για πλάκα 1000 άτομα, για πλάκα. Και θα μπει το 2019 και θα δούμε πως θα τους κρατάμε; Θα βγω εγώ και θα πω μη φεύγετε; Αυτό που έκανε ο Μιζαμίτης; Παιδιά μη φοβάστε δεν συμβαίνει

τίποτα. Θα βγει η ΓΕΝΟΠ να πει μη φεύγετε, όταν ο άλλος θέλει να φύγει; Μάλιστα ο άλλος ξέρεις τι μου λέει εμένα; Παιδιά δεν θα βγάλετε καμιά εθελουσία; Όλοι στα ορυχεία και τους Σταθμούς λένε δεν θα βγάλετε καμιά εθελουσία τύπου ΑΔΜΗΕ να φύγουμε; Αυτά είναι τα προβλήματα που δυστυχώς αντιμετωπίζει ο κόσμος και όχι τα κίτρινα γιλέκα της Γαλλίας. Αυτά ας τα βγάλει η ΓΣΕΕ. Εμείς θα δώσουμε την μάχη μας, την δίνουμε καθημερινά.

Τώρα, ένα θέμα σε ότι έχει να κάνει με την ΕΔΟΠ και για το

Η ερώτηση σχετικά με την μετοχική σύνθεση, υπάρχει ένα ζήτημα, αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Νόμος και στην αύξηση της μετοχής αν αυτό συμβεί λέει, ότι σε καμία περίπτωση η μετοχική σύνθεση εμμέσως ή αμέσως δεν θα είναι κάτω από το 51%. Αυτό αλλάζει μόνο με Νόμο. Τώρα, τα παιχνιδάκια που παίζει η Euroasia με την ιστορία εκεί, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά και να σας πω ότι μας το είπαν και ευθαρσώς ότι οι Κύπριοι έχουν «δόντι» μέσα στην Commission όπου προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο έργο. Οι δικοί μας δεν θέλουνε κι εδώ πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά ίσως η ΡΑΕ την κατάλληλη στιγμή έδωσε την αδειοδότηση στον πιστοποιημένο έξω και με βάση και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές που είναι ο ΑΔΜΗΕ να κάνει την διασύνδεση. Ε, δεν θα μας πούνε οι Κύπριοι τι καλώδια θα βάλουμε εμείς, ούτε θα μας πούνε πως θα στήσουμε το κομμάτι τουλάχιστον μέχρι την Κρήτη. Από εκεί και ύστερα εντάξει έχουνε κι αυτοί άποψη αλλά μία Εταιρεία με 25.000€ μετοχικό κεφάλαιο, κάποιος σας κι εμάς μπορούμε να το κάνουμε για πλάκα αν μαζευτούμε δέκα άτομα επειδή βρήκαν ανθρώπους εκεί, κι εδώ παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Τι θα γίνει θα είναι έργο PSI; Δηλαδή θα είναι χρηματοδοτούμενο ή θα το κάνουμε να πούμε ξέρω γω με ίδιους πόρους; Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι προφανώς πρέπει να είναι χρηματοδοτούμενο, για να μην βάλουμε χρήματα από τα ίδια κεφάλαια του ΑΔΜΗΕ, αλλά τέλος – τέλος αν δεν γίνει και μπορεί να το κάνει και με ίδια κεφάλαια θα είναι περιουσία του ΑΔΜΗΕ γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μένει να πούμε ξέρω γω στον ΑΔΜΗΕ.

Κλείνω με μία απάντηση προς τον Γιώργο. Κοιτάτε να δείτε, εμείς εμπιστευτικές επιστολές με την Διοίκηση δεν ανταλλάξαμε, η Διοίκηση κάποια στιγμή πιεζόμενη και γρήγορα – γρήγορα επειδή ήθελε να φέρει γι αυτό έγινε κι αυτό το μπέρδεμα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, έστειλε ένα γράμμα να μας πεί εκφέρετε απόψεις για το συγκεκριμένο να πούμε ξέρω γω σχέδιο χωρίς πρωτίστως να μας το δώσει. Εμείς εκφραστήκαμε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων αλλά δεν μας άκουσαν. Τους είπαμε, επειδή μας το στείλατε και δεν έχουμε άποψη αναβάλετε την συζήτηση. Ήσουνα στο Συμβούλιο ξέρεις τι έγινε, δεν ανέβαλλαν την συζήτηση και πήγε και θεωρεί τώρα να το κάνει αυτό. εγώ, με μεγάλη ευκολία αλλά δεν είναι και έντιμο, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι εμείς δεν κάναμε καμία αλληλογραφία, γιατί δεν κάναμε. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να πω το εξής, ότι εσείς κάνατε αυτή την προσφυγή έπρεπε να μας ζητήσετε μια πρόσθετη παρέμβαση εκείνη την ώρα, στα ασφαλιστικά. Να πούμε και εμείς ως ΓΕΝΟΠ δηλαδή, ότι δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση, καμία διαβούλευση. Θα το κουβεντιάσω με τον γραμματέα, πρέπει να πούμε ότι θα είναι μία, αν μας ζητούσαμε να έρθουμε ως πρόσθετη παρέμβαση εκεί, θα ερχόμασταν και θα ήταν ευκαιρία

Καρράς: Συγνώμη, είχαμε κι ένα συγκεκριμένο γράμμα που στην Συλλογική Σύμβαση αν θυμόσαστε έβαζε όλο να πάμε προς την αξιολόγηση κι εμείς του λέγαμε αξιολόγηση δεν έχει, το έχουμε κάνει απάντηση ως γράμμα.

Αδαμίδης: πριν την Συλλογική Σύμβαση ήρθε επιστολή όπου λέει ότι στην Συλλογική Σύμβαση, να πάμε να δούμε το ζήτημα της αξιολόγησης κατ' έτος το κλιμάκιο κλπ, εμείς είπαμε όχι δεν το δεχόμαστε αυτό και το απορρίψαμε. Τι θα πει στο δικαστήριο;

Κάτσε ρε Παναγιώτη, εγώ θυμάμαι την ιστορία που έκανε ο Δαμάσκος σε μια άλλη διαπραγμάτευση όπου έβγαλε δήθεν μια υπογραφή διαβούλευσης του Μόσχου, θυμάσαι, που την πήρα και την έσκισα κι άρχισα.

Καρράς: στα εισερχόμενα δεν υπάρχει εμπιστευτική αλληλογραφία, όποιος θέλει, βρε άσε τι έχεις, κι εγώ το έχω, δεν υπάρχει εμπιστευτική αλληλογραφία

Αδαμίδης: είναι αυτό που λέει απαντήστε μας επί των προτάσεων.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ...