



# ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

**Θέματα Ημερήσιας διάταξης :**

- 1. Γενική Ενημέρωση ΑΔΜΗΕ-NOME**
- 2. Κοινοπρακτικά Σχήματα**

**Αδαμίδης:** Λουπόν, συνάδελφοι, την προσοχή σας λίγο για να ξεκινήσει η συνεδρίαση του Δ.Σ. . σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ στην Πτολεμαΐδα με θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον ΑΔΜΗΕ, τα ΝΟΜΕ και τα κοινοπρακτικά σχήματα. Παρακαλώ τον γραμματέα την ανάγνωση των ονομάτων για την απαρτία.

**Καρράς Αντώνης:** Αδαμίδης Γιώργος - παρών, Καρράς Αντώνης - παρών, Μαστρολέων Ηλίας - παρών, Αδάμ Λευτέρης - παρών, Ρέλλιας Σταμάτης - παρών, Κουτσοδήμας Κώστας - παρών, Μανές Γιάννης - παρών, Αναγνώστου Αντώνης - παρών, Παλούκας Λευτέρης- παρών, Καλοφωλιάς Παναγιώτης – απών – δικαιολογημένος, έχει οικογενειακά προβλήματα με τα παιδιά γι αυτό τον αποδεσμεύω, Βαρσάμης Κώστας – παρών, στη θέση του Μανιάτης του Κώστας είναι ο Στουρναρας ο Κίμωνας – παρών, στη θέση του Αγγελόπουλου του Αγγελή, είναι ο Στραταντωνάκης ο Κώστας – παρών, στη θέση του Βλαστού του ο Άγγελου είναι ο Αλεξανδρης ο Σαραντος . Στη θέση του Θεοδωρόπουλου του Σταμάτη είναι ο Καραμπίνας ο Φάνης- παρών, Κακάλης Θανάσης – παρών, Καλαϊτζίδης Γιώργος, – παρών, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης – παρών, Μάστορας Θανάσης – παρών, Κάτανας Γιώργος – παρών, Λυμπέρης Κυριάκος – απών (δικαιολογημένος, πάμε) , Μιχαλάτος Θωμάς – παρών, Μούντριχας Δημήτρης – παρών, στη θέση του Μπούκουρα Γιώργου είναι ο Θεοχάρης ο Κώστας – παρών, Μπρουμάς Αριστείδης – παρών, στη θέση του Παπανδριανού του Δημήτρη είναι ο Βελισσάρης ο Γιώργος – παρών, στη θέση του Στασινόπουλου του Διονύση είναι ο Μπίτζας ο Γιώργος – παρών, Σωτηρόπουλος Δημήτρης – Παρών, και Τσουμπλέκας Βαγγέλης – παρών, Χατζάρας Νίκος – παρών και Χριστοδούλου Νίκος.

**Μαστρολέων Ηλίας:** ... κι αυτά που έχω ακούσει είναι ανησυχητικά σχετικά με την παρακράτηση των αναδρομικών που αφορά το επασφάλιστρο. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί η Ομοσπονδία με το ζήτημα αυτό. επαναλαμβάνω ότι αυτά που άκουσα είναι άκρως ανησυχητικά.

**Αδαμίδης:** να ενημερώσω ότι επί του συγκεκριμένου, μέσα στην ενημέρωση θα περιλαμβάνει και το συγκεκριμένο ζήτημα μιας και ήταν αντικείμενο και της περιοδείας των ενημερώσεων που έχουμε κουβεντιάσει με τους συναδέλφους, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις αλλά προς ενημέρωση αλλά και προς γνώση και συμμόρφωση για όλους μας για να δούμε το τι ακριβώς θα κάνει αλλά βεβαίως και προς την Διοίκηση και το Υπουργείο. Θα πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, το τι ισχύει, τι σκέφτεται η Διοίκηση να κάνει για το συγκεκριμένο ζήτημα και θα δούμε εμείς πως θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, να μπορούμε και στη διαδικασία μιας και φαίνεται ότι υπάρχει πλήρης απαρτία με δύο δικαιολογημένους απ' ότι κατάλαβα και δύο απόντες άρα να μπω γρήγορα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έτσι όπως τα περιλαμβάνει σε σχέση με το πρόγραμμα για την ενημέρωσή μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, με δεδομένες τις αποφάσεις μας ή μάλλον από την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., έχουν συμβεί αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε στα κορυφαία αυτά ζητήματα και μάλιστα αρκετά είναι και σε εξέλιξη. Ξεκινώντας έτσι με την σειρά όπως τα περιγράψαμε στην πρόσκληση σε ότι αφορά τον ΑΔΜΗΕ αμέσως – αμέσως από τα τελευταία γεγονότα ήδη σήμερα και χθες και αύριο βρίσκονται στην χώρα μας εκπρόσωποι των εταιρειών της ΤΕΡΝΑ, της γαλλικής EDF, και της κινέζικης εταιρείας οι οποίες προκρίθηκαν από το Δ.Σ. της ΔΕΗ που έχουν καταθέσει μη δεσμευτικές προσφορές, είναι ήδη ανοιχτό το οικονομικό θα έλεγε κανείς, δωμάτιο της Επιχείρησης, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι να δουν όλα τα στοιχεία για να μπορέσουν να καταθέσουν τις δεσμευτικές τους προσφορές και στις 31 Οκτωβρίου με βάση και το χρονοδιάγραμμα αν τα καταφέρουν να έχουμε την επιλογή από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκ νέου, τον στρατηγικό εταίρο ή αυτόν που θα αγοράσει το 24% .

Κατ' αρχήν να πω ότι βρίσκεται εδώ μαζί μας, συγχωρήστε με αν λησμονήσω κάποιους άλλους αλλά είναι θέμα για εμένα, ο Γιάννης ο Καραβασίλης που διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και χρόνια συνδικαλιστικό στέλεχος αλλά κυρίως η τελευταία του ιδιότητα που τα θέματα αυτά κάποια στιγμή μπήκαν και στην δική του θητεία εκεί, και τον ευχαριστώ που παρευρίσκεται σήμερα εδώ. Λέγοντας λοιπόν συνέχεια των θεμάτων ότι μ' έναν τρόπο περίεργο, μάλιστα σήμερα οι εφημερίδες γράψανε ότι «φοβούμενη τις αντιδράσεις της ΓΕΝΟΠ η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ φιλοξένησε τόσο τους Ιταλούς χτες, όσο τους Γάλλους σήμερα σε κάποια ξενοδοχεία των Βορείων προαστίων, για να τους παρουσιάσει την εικόνα της Εταιρείας μήπως και έκανε κάποια αντίδραση η ΓΕΝΟΠ και δεν άφηνε να εξελιχτεί μια τέτοια διαδικασία». Με αφορμή λοιπόν αυτό πρέπει να πω ότι, είναι γνωστό στους περισσότερους ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, με αποφάσεις προχώρησε στην αναβολή δύο φορές της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την πώληση του ΑΔΜΗΕ και βεβαίως επειδή γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά το ότι αυτό το κυνηγητό δεν θα έχει σταματημό, ξέραμε ότι η Κυβέρνηση, η Διοίκηση θα πάει να συνεδριάσει σε έναν χώρο που προφανώς θα φυλάσσεται και δεν θα μπορεί κανείς να μπει, άλλωστε δικός μας στόχος δεν ήταν να επιβάλλουμε δια της βίας την μη λήψη απόφασης σε μια απόφαση που έτσι κι αλλιώς είναι νομοθετημένη με την οποία βεβαίως διαφωνήσαμε σφόδρα, δεν διαφώνησε μόνο το Συνδικάτο αλλά διαφώνησε και η ίδια η ΔΕΗ, η ίδια η Διοίκηση της ΔΕΗ προεξάρχοντος του κυρίου Παναγιωτάκη διαφωνεί με το μοντέλο αυτό που πάει να γίνει και έχει δηλώσει πολλές φορές ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για αυτή την ιστορία. Έτσι λοιπόν, εμείς κάναμε αυτές τις δύο κινήσεις και στην τελευταία φορά καταδείξαμε στο Δ.Σ. και στους μετόχους ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα δώσει και εκείνες τις νομικές μάχες να ακυρώσει αυτό που έτσι κι αλλιώς ο Πρόεδρος της Εταιρείας διαφωνεί.

Εδώ τώρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο προφανώς χρειάζεται να το αξιολογήσουμε. Το βάζω στο τραπέζι γιατί δεν θα μπω σε μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, έχει να κάνει με το ότι, με δεδομένο ότι ο Πρόεδρος της Εταιρείας διαφωνεί, είναι και αυτός υποχρεωμένος, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έκανε κάτι άλλο, να υλοποιήσει αυτό τον σχεδιασμό. Κατά την άποψή μας, εφόσον δεν συμφωνεί με αυτό τον σχεδιασμό θα έπρεπε να προχωρήσει σε άλλου είδους κινήσεις. Γιατί ο σχεδιασμός, να φύγει ο ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ, δυστυχώς είναι καταστρεπτικός. Δεν μπήκαμε ποτέ, το είχαμε αναλύσει και στο τελευταίο Δ.Σ., στο ποιο από τα δύο σενάρια είναι καλύτερο, εννοώ με αυτό που αντιπαρατίθενται οι πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας, αν ήταν καλύτερο το προηγούμενο μοντέλο του 66 και 34 με τη Μικρή ΔΕΗ ή αυτά τα σενάρια που επεξεργάζεται σήμερα η Κυβέρνηση και εκτελεί η Διοίκηση της ΔΕΗ. Και λέω δεν μπήκαμε στο σενάριο γιατί το θέμα που έχει να κάνει με τον ΑΔΜΗΕ, είτε 66% είναι είτε 49% είναι και στα δύο σενάρια προβλέπεται 100% ιδιοκτησιακός διαχωρισμός οπότε για την Εταιρεία, για τον Όμιλο είναι ακριβώς το ίδιο καταστρεπτικό. Το τι θα βάλει στα ταμεία της η ΔΕΗ από την πώληση; αυτό προφανώς και ενδιαφέρει αλλά αν είναι να κάνεις τέτοιου είδους προσέγγιση τότε θα έλεγε κανείς ότι αν πουλήσει το 100% η ΔΕΗ θα πάρει περισσότερα χρήματα. Γι αυτό λοιπόν δεν έχει μπει το Συνδικάτο ποτέ σε ποιο από τα δύο σενάρια ήταν καλύτερο. Γιατί είχαν γραφτεί και είχαν ειπωθεί και διάφορα πράγματα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν για εμάς και ήταν και συνεδριακή μας θέση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ότι το μοντέλο το ΙΤΟ αυτό το γνωστό που συζητήσαμε να λέμε είναι ένα συμβατότατο μοντέλο και σ' αυτό επιμένουμε. Γι αυτό λοιπόν και με όλο το νομικό μας οπλοστάσιο καταθέσαμε και την αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου εκτίμησή μας είναι ότι θα δικαστεί πάρα πολύ σύντομα, τις επόμενες ημέρες μετά την Δευτέρα εννοώ, πρόκειται να γίνει μία συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας για να εκθέσουμε και τις απόψεις μας επί του θέματος του συγκεκριμένου και την Τρίτη ή την Τετάρτη θα επιδοθεί και το εξώδικο προς τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, το εξώδικο που έχει φτιάξει η ΓΕΝΟΠ, με τους νομικούς έτσι ώστε να αποδοθεί με δικαστικό κλητήρα, με δικαστικό επιμελητή στις ενδιαφερόμενες εταιρείες για το εγχείρημά τους ότι αυτό μπορεί να καταπέσει με τους

γνωστούς για εμάς όρους που προκύπτουν από τους Νόμους, θέματα που αφορούν την ασφαλιστική μας περιουσία, έτσι να γνωρίζει τι ακριβώς τι πρόκειται να γίνει.

Από εκεί και ύστερα αναμένουμε άλλη μία, θα έλεγε κανείς, συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 31 Οκτωβρίου, εφόσον κατατεθούν δεσμευτικές προσφορές, ήδη αρχίζουν κι αναγράφονται αρκετά πράγματα και εκτιμήσεις ότι μπορεί το εγχείρημα να μην ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα έχει αξία, προς την Διοίκηση αυτό, προς την Διοίκηση της ΔΕΗ, που θα πουλήσει το τίμημα. Μην αναγκαστεί όπως αναγκάζονται δήθεν κάποιοι άλλοι Υπουργοί να υπογράψουν δακρύβρεχτοι, αυτό εμάς δεν μας αφορά, Συνδικάτο είμαστε, ο καθένας μπορεί να έχει τις κομματικές του τοποθετήσεις αλλά σε ότι αφορά τις θέσεις του Συνδικάτου είμαστε απόλυτα ταυτισμένοι ή τουλάχιστον σε αυτά που είμαστε απόλυτα ταυτισμένοι. Είτε είναι με πλειοψηφικές αποφάσεις, είτε είναι με ομόφωνες αποφάσεις. Αν υπάρχουν και ομόφωνες αποφάσεις. Λέω λοιπόν γι αυτή την διαδικασία ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι δεν θα καταθέσουν όλοι τις προσφορές τους και σε κάθε περίπτωση όπως είπα θα δούμε και το τίμημα. Έχουμε απειλήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών, ότι έξω και πέρα από το Δ.Σ., έχει μία ευθύνη με βάση την εντολή που έχει από το Νόμο. Κοιτάζτε τώρα τι έχει γίνει. Για πρώτη φορά περάσαν στο Νόμο την υποχρέωση που έχει το Δ.Σ. Να υλοποιήσει αυτό τον σχεδιασμό. Όταν ήταν να γίνει η πώληση του 66% και ήταν ένα θέμα πολύ σοβαρό, που ο προηγούμενος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ο Ζερβός φοβότανε και τα μέλη του Δ.Σ., φοβόντουσαν να τρέξουν αυτές τις διαδικασίες για το ότι έχουσε ποινικές ευθύνες, ήρθε λοιπόν ο καινούργιος Νόμος που μιλάει για την πώληση του ΑΔΜΗΕ να περιγράψει, μάλλον να φέρει ως άρθρο, ψηφισμένο τώρα πλέον που λέει ότι τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης. Για να τους απαλλάξει υποτίθεται από κάποια πρόταση που θα μπορούσε να πέσει στο Δ.Σ., όπως κάναμε προσφυγή να κάνουμε και αγωγή και να ζητήσουμε ευθύνες από αυτούς που πουλάν την Εταιρεία. Δεν θα γίνω αναλυτικότερος, σ' αυτό το θέμα, κλείνω εδώ. Γνωρίζετε πάρα πολύ, στελέχη ικανότατα είστε, άρα θα τα πούμε στην συνέχεια στην κουβέντα.

Στο δεύτερο θέμα λοιπόν που προφανώς ταυτίζεται με το πρώτο, και είναι ένας συνδιασμός για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια ο Όμιλος ΔΕΗ σε καταστρεπτικά αποτελέσματα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Κυβέρνηση νομοθέτησε και απαιτεί εντός των επόμενων τριών ετών, λιγότερο από τρία χρόνια, η ΔΕΗ να απολέσει το 50% του πελατειακού της δυναμικού που είχε με αρχής δεδομένης από τον Αύγουστο του 2015. Τον Αύγουστο του 2015 η ΔΕΗ είχε 95% των πελατών, σήμερα που κουβεντιάζουμε έχει πέσει στο 89,7%, ο στόχος για το 2016 είναι το 87,5 και μέχρι το τέλος του 2019 δηλαδή 1/1/20 πρέπει να έχει το 49,25%. Αυτό με νομοθετική υποχρέωση μέσα από το μνημόνιο και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος έχουν εφεύρει την διαδικασία, όχι τώρα, των ΝΟΜΕ, όπου μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο ή το πολύ το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, μάλλον το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, θα έχουμε την πρώτη δημοπρασία των προϊόντων ΝΟΜΕ, με τιμή εκκίνησης που αναμένουμε από τον Υπουργό να την ανακοινώσει, δεν θα είναι πολύ πάνω από τα 37,5€, θα είναι μάλλον κάτω από τα 37,5€ η τιμή εκκίνησης και έτσι πιστεύει η Κυβέρνηση και η αγορά και οι δανειστές ότι επειδή η σημερινή εναλλακτικοί πάροχοι αλλά και αυτοί που είναι ανταγωνιστές της ΔΕΗ, θα πάρουνε την τιμή πολύ κάτω του κόστους, θα δώσουνε και προσφορά στους πελάτες λιγότερη απ' ότι σήμερα δίνει η ΔΕΗ και έτσι θα φτάσουμε στο 50%. Γι αυτό εφήυραν τον μηχανισμό αυτό των ΝΟΜΕ. Εδώ θα πρέπει να πούμε το ότι παρότι το γνωρίζουν τα στελέχη αλλά είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω και για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η ΔΕΗ, στοιχίζει μάλλον για την ΔΕΗ, η λιγνιτική παραγωγή περί τα 56 και, ανάλογα κυμαίνεται από τα 55 έως τα 58€ η MWh και θα είναι υποχρεωμένη να την πουλήσει με τιμή εκκίνησης 37 άντε στην καλύτερη περίπτωση μετά την δημοπρασία να φτάσει τα 40 θα είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή. Κατ' αντιστοιχία των αδειών που δόθηκαν για τα κανάλια τις

προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα σε μία ημερίδα της ΡΑΕ που έγινε προχθές για το συγκεκριμένο θέμα αστειευόμενος τους είπα, δεν ξέρω αν αυτοί που θα πρέπει να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό είναι 4 και τους έχετε βρει και δωμάτιο για να κλειστούν μέσα και να κάνουν την διαδικασία της δημοπρασίας, γιατί ηλεκτρονικά θα γίνει η δημοπρασία και θα φτάσει σ' ένα επίπεδο εκεί. Σήμερα, η Οριακή Τιμή του Συστήματος που αγοράζουν οι ανταγωνιστές μας είναι κοντά στο 42 και κατάφεραν να πάρουνε το 12 περίπου τοις εκατό των πελατών. Αύριο, αν αγοράσουνε κοντά στα 40 είναι βέβαιο το ότι θα έχουν την δυνατότητα να πάρουνε πολύ περισσότερο και αυτό είναι και το στοίχημα.

Άρα η απώλεια του ΑΔΜΗΕ, ο συνδυασμός των προϊόντων ΝΟΜΕ προφανώς δημιουργεί μία πολύ άσχημη κατάσταση στην Εταιρεία, και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια, εάν δεν γίνουν πολύ σοβαρές διορθωτικές κινήσεις και κυβερνητικές παρεμβάσεις η Εταιρεία είναι βέβαιο το ότι θα καταρρεύσει. Και γιατί αυτό; γιατί σήμερα με το 95% των πελατών στην ΔΕΗ, έχουμε περίπου 6 δισεκατομμύρια τζίρο, 5.800.000.000€, έχουμε 4.900.000.000 υποχρεώσεις από ΔΕΗ προς δάνεια κλπ, και βεβαίως η μεγάλη γάγγραινα και η μεγάλη πληγή της ΔΕΗ είναι το ότι οφείλουν στην ΔΕΗ 3.000.000.000€, σκεφτείτε λοιπόν να έχει σε 2 χρόνια, σε 2,5 χρόνια από τώρα η ΔΕΗ έσοδα 3.000.000.000 γιατί θα χάσει το 50%. Πως θα μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνειά της που θα είναι 5.000.000.000 και το σύνολο των υποχρεώσεων της, καθώς επίσης και όλο το επενδυτικό της πρόγραμμα. Φαίνεται λοιπόν, και έχει γραφτεί και τις τελευταίες ημέρες, μετά και την εκδήλωση αυτής της ημερίδας ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να υλοποιηθεί η διαδικασία των ΝΟΜΕ γιατί φοβούνται ότι θα χτυπήσει κανόνι η ΔΕΗ. Κι αν χτυπήσει κανόνι η ΔΕΗ, τότε είναι βέβαιο ότι θα χτυπήσει κανόνι η ελληνική οικονομία.

Προχωρώ σ' ένα ζήτημα που βγήκε τις τελευταίες ημέρες, βέβαια υποβόσκει εδώ και μερικούς μήνες που έχει να κάνει σε συνδυασμό με τα ΝΟΜΕ, την απώλεια των πελατών και αυτό που ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος έχει ανακοινώσει και εν πολλοίς ο Υπουργός ως κοινοπρακτικά σχήματα. Μιας και είναι και θέμα στην πρόσκληση. Ανακοινώθηκε με τον επίσημο πλέον τρόπο, πριν από τέσσερις – πέντε ημέρες στο site της ΔΕΗ ότι στις 12 με 16 Σεπτεμβρίου πρόκειται να έρθει μία Κινέζικη Εταιρεία στην περιοχή και να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ΔΕΗ για την κατασκευή της Μελίτης II. Συνειδητά εμείς γι αυτό το θέμα δεν βγάλαμε καμιά ανακοίνωση ή έστω ένα Δελτίο Τύπου. Και λέω συνειδητά διότι υπάρχει καταρχήν, μάλλον αυτό που πρέπει να σχολιάσουμε και να πούμε το ότι δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει, γιατί θέλει μία προσοχή. Ένα δεύτερο ότι το μνημόνιο συνεργασίας με μία κινέζικη εταιρεία αυτόματα δεν σημαίνει ότι υλοποιείται και η μονάδα και γίνεται και η κατασκευή. Είδε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ την αντίδραση του εργατικού κέντρου Φλώρινας όπου καλωσόρισε την υποτιθέμενη αυτή επένδυση. Αν κανείς κρατήσει έξω το κομμάτι όλου αυτού του σχήματος και το δει ως επένδυση, προφανώς οποιαδήποτε επένδυση πρέπει να χαιρετίζεται αλλά πρέπει να δεις και τα χαρακτηριστικά της. Θυμίζω την θέση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για τα κοινοπρακτικά σχήματα. Υπάρχει θέση λοιπόν της Ομοσπονδίας όπου είναι ενάντια, συνεδριακή θέση των κοινοπρακτικών σχημάτων, βεβαίως άλλες εποχές. Δεν υπάρχει θέση η οποία μπορεί σήμερα μία απόφαση Δ.Σ. να αλλάξει την συνεδριακή θέση. Άρα και αυτό λοιπόν μας δέσμευε μέχρι την ώρα που θα πρέπει να δούμε προσεκτικά πως θα το προσεγγίσουμε, ως επίσημη θέση. Από την πρώτη ματιά, προφανώς και διαφωνούμε έτσι όπως ανακοινώθηκε αλλά ήταν μία ανακοίνωση πολύ απλή περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα αυτή είναι η δική μου ανάγνωση και με βάση τα δεδομένα και την γνώση που μπορώ να έχω γύρω από τα ενεργειακά ζητήματα. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κι εσείς το γνωρίζετε ότι κανένας δεν θα ήθελε μία τέτοιου είδους συνεργασία, εννοώ απ'τους ξένους παίχτες, χωρίς να εντάξει μέσα φιλέτα, νερά. Αν εντάξουν μέσα φιλέτα, νερά τότε με μαθηματική ακρίβεια, μιλάμε για μία νέα μικρή ΔΕΗ, αφού ετοιμάζουμε και πελατολόγιο, ακούσατε να βρούμε καμιά 400.000 πελάτες είτε ο κύριος Παναγιωτάκης για να μην ανοίξει η αγορά με βίαιο τρόπο και μας παίρνουν τους πελάτες χωρίς να κερδίζουμε τίποτε.

Αν δηλαδή όλο αυτό το πακέτο το δέσουμε, το φτιάξουμε και το βάλουμε στη σειρά και έχει μέσα, δύο λιγνιτικές μονάδες, εφόσον η ΔΕΗ, μάλλον θα το πω παρακάτω, δύο λιγνιτικές μονάδες, βάλουμε μέσα και νερά, έχουμε μέσα και πελάτες είναι μια άλλη μικρή ΔΕΗ. Μπορεί να είναι πιο μικρή από αυτή που με λύσσα το συνδικαλιστικό κίνημα και είχε τότε και συμμάχους την αντιπολίτευση, χτυπήσαμε, αλλά με μαθηματική ακρίβεια είναι άλλη μία μικρή ΔΕΗ.

Προστρέχω να πω για άλλη μία φορά για να θυμίσω και στους παλαιότερους, ότι με την ιδιότητα του προέδρου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τοποθετούμενος στην Γενική Συνέλευση, είχα πει στον Υπουργό ότι Υπουργέ αν θεωρείτε ότι τα κοινοπρακτικά σχήματα είναι αυτά που θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο, τότε μάλλον θα πρέπει όλοι μαζί και πρώτος ο κύριος Παναγιωτάκης που είχε πρωτεύοντα συνδικαλιστικό τότε ρόλο, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Μητσοτάκη για τα **ΒΟ και για τα ΒΟΤ**. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Με δεδομένο το τι έχει η ΔΕΗ να εισφέρει σ' αυτό το υποτιθέμενο σενάριο και με δεδομένη την αγορά και το κόστος μιας τέτοιας λιγνιτικής μονάδας η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 450 MW σε σχέση με τα καύσιμα που είναι διαθέσιμα εκεί, άρα ένα κόστος κοντά στα 700.000.000€, αυτό λέει η αγορά, για να συνεισφέρεις εσύ την Μελίτη Ι, αυτή είναι η σκέψη, γιατί είδα και κάποια παιδιά απ' την Μελίτη γι αυτό λέω το ότι η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου είχε, την σχολιάζω θετική μόνο στο πεδίο της επένδυσης, γιατί από πίσω κρύβει άλλα πράγματα, όχι η ανακοίνωση, αυτή η επένδυση, αμέσως – αμέσως, σε αυτό το σχήμα το κοινοπρακτικό η ΔΕΗ δεν θα έχει ούτε το 30%. Άρα δεν είναι μία σχέση, ούτε καν αυτή που σε εκείνο το Συνέδριο η ΔΑΚΕ είχε ως θέση, να στα κοινοπρακτικά σχήματα ακόμη και με μειοψηφικό πακέτο 51- 49 αλλά στη νέα ισχύ. Κι επειδή κανείς δεν θέλει εδώ να αδικεί κανέναν, άλλωστε δεν θα μπορούσε να το κάνει γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα, είμαι υποχρεωμένος ως Πρόεδρος και γραμματέας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να λέμε τις θέσεις του Συνδικάτου. Βεβαίως τότε δεν πέρασε αυτή η πρόταση της ΔΑΚΕ και μείναμε στην απόρριψη των κοινοπρακτικών σχημάτων. Στην προκειμένη όμως περίπτωση η εισφορά της ΔΕΗ σε αυτό το πράγμα βάζοντας μέσα την Μελίτη Ι, το ορυχείο της Βεύης που διαθέτει, συν το κλειδί κι ότι άλλο έχει, για να καλύψει αυτό που βάζει ο ιδιώτης, εννοώ αυτό που βάζει αυτή η κινέζικη εταιρεία, δεν θα έχει ούτε το 30%, και το σχήμα θα 'ναι πολυπρόσωπο γιατί θα είναι και ιδιοκτήτες των ορυχείων. Κι εδώ είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ χοντρό γιατί ήδη υπάρχει απόφαση που έχει κατοχυρωθεί από την ελληνική πολιτεία το κοίτασμα της Βεύης. Όπου δεν ξέρω εάν έχει γίνει όλη αυτή η συμφωνία, δηλαδή αν έχουσε βρει τον Μπόμπολα, αν έχουσε βρει να πούμε ξέρω γω τον ΑΚΤΟΡΑ μαζί με τον Παυλίδη τώρα κι όλους αυτούς και να πούνε το ότι εμείς βρήκαμε και πάμε να κάνουμε, γι αυτό σας λέω ότι ήτανε ένα θέμα ανακοινώσεων, κι εγώ το κρατάω μόνο στο θέμα των ανακοινώσεων. Όταν θα έρθει, αν θα έρθει γιατί μόνο του αποκλείεται να έρθει. Αν θα έρθει να είστε σίγουροι ότι θα έρθει μαζί με νερά, τότε θα τοποθετηθούμε και θα πάρουμε απόφαση, γιατί τώρα το να πάρουμε μια απόφαση για ένα θέμα το οποίο δεν υφίσταται την παίρνουμε έτσι λέγοντας ότι δεν συμφωνούμε με αυτό που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος γιατί δεν έχει καμία πρακτική, ούτε εφαρμογή αλλά δεν έχει κι από πίσω του τίποτε να πούμε υλοποιήσιμο και πρακτέο. Ο καθένας βεβαίως μπορεί να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Κλείνω αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτό που είπε ο Ηλίας, προς ενημέρωση, αλλά πριν πάω στο συγκεκριμένο θέμα που ταλανίζει λίγο τις τελευταίες ημέρες γενικότερα τα μισθολογικά γιατί εκεί θα το εντάξω Ηλία, κάνοντας μία αναφορά και για τα δικά μας μισθολογικά. Όλο αυτό που περιέγραψα κι έχει και πολύ μεγαλύτερη ανάλυση, την οποία ο καθένας από εσάς ξέρει εξίσου καλά, είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε, δυστυχώς, με ένα *desavantage*. Ποιο είναι το *desavantage*; Σήμερα, το συνδικαλιστικό κίνημα στη ΔΕΗ δεν έχει συμμάχους σε επίπεδο πολιτείας ή μάλλον σε επίπεδο πολιτικής έκφρασης στη χώρα μας η οποία προφανώς θέλει να έχει μία κυβερνητική προοπτική. Μπορεί, αυτά που

το συνδικάτο να λείπει, να είναι κοντά σε αυτά γιατί δεν είναι καν κοντά σε αυτά που υποστηρίζει η παραδοσιακή αριστερά, δηλαδή εμείς λέμε ΙΤΟ αλλά η παραδοσιακή αριστερά δεν συμφωνεί με αυτό, εμείς θεωρούμε το ότι το άνοιγμα της αγοράς είναι επιβεβλημένο με δεδομένο ότι η χώρα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες είναι υποχρεωτικά εκτελεστές, άρα η απελευθέρωση αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ήταν μία υποχρέωση της χώρας κι όχι του Συνδικάτου. Το Συνδικάτο προσπάθησε να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να μην μείνει αμέτοχο σε μία τέτοια περίπτωση. Θυμίζω εδώ για την διαδικασία του 2011 ότι τότε η πλειοψηφούσα παράταξη τότε της ΠΑΣΚΕ, όπου είχε και την ευθύνη της διαχείρισης, θεωρώ ότι στάθηκε πολύ σοβαρά στο συγκεκριμένο ζήτημα και υπεύθυνα, δεν πέταξε την μπάλα στην κερκίδα για αυτό σήμερα το Συνδικάτο επικαλείται το ΙΤΟ. Τότε ήρθε μια οδηγία που λέει τέρμα το καθετοποιημένο έτσι όπως το ξέρετε, θα πρέπει ο ΑΔΜΗΕ να έχει άλλο νομικό διαχωρισμό, έχετε την δυνατότητα ως χώρα ή να τον πουλήσετε, πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός απάντων, ή να κάνετε το ΙΤΟ αυτό που εμείς έχουμε, ή να κάνετε το ISO. Εμείς τότε, με δεδομένο το ότι και οι υπηρεσίες που χειριζόντουσαν αυτά τα ζητήματα μας είχαν πει ότι αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, αν θέλετε πήγαμε κι ένα βήμα πιο μπροστά και προχωρήσαμε σ' αυτή την ρύθμιση. Σκέφτομαι, γιατί το είδαμε αμέσως μετά το 2013, όταν είχαμε έναν κυβερνητικό σχηματισμό με κορμό τη Ν.Δ. και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να συνεργάζεται, ότι αν το 2011 ήταν η Ν.Δ. στην Κυβέρνηση, για τα θέματα τα ενεργειακά επειδή φύσει και θέσει ακόμη όπως είπα από το '92 έχει άλλη λογική, δεν μιλάω για την ΔΑΚΕ, πιθανόν να είχαν προτείνει unbundling κι από τότε. Το λέω αυτό γιατί αμέσως μετά και στην πρόσφατη ημερίδα που έγινε εδώ στην περιοχή, με την πρωτοβουλία του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, και την περιφέρεια, είδαμε λοιπόν εκεί και τον εκπρόσωπο της Ν.Δ. αλλά και τον εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να υπεραμύνονται του σχεδίου. Τι θέλω να πω μ' αυτό; τι θέλω να επικυρώσω μ' αυτό; ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποιος που τις δικές μας θέσεις τις υιοθετεί. Κι αυτό είναι ένα θέμα. Κάναμε μία γύρα από τα κόμματα το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά την ψήφιση του Νόμου και είδαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Η Κυβέρνηση νομοθέτησε κάτι με το οποίο εμείς διαφωνήσαμε, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δεν προχωράει με γρήγορους ρυθμούς τις ιδιωτικοποιήσεις και τις αποκρατικοποιήσεις, τα κόμματα τα οποία είναι της ήσσονος αντιπολίτευσης είναι και έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, εννοώ ΠΑ.ΣΟ.Κ και ΠΟΤΑΜΙ και Ένωση Κεντρώων, δεν συμμερίζονται τις θέσεις μας, άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό. Από την όλη ιστορία το μόνο που μένει για όσο μένει σε ισχύ ο Νόμος, είναι ότι διατηρούνται σε ισχύ τα άρθρα που καλύπτουν τα ασφαλιστικά και τα μισθολογικά θέματα των εργαζομένων στην ΔΕΣ/ΑΔΜΗΕ. Αυτή αν θα δημιουργηθεί, όταν θα δημιουργηθεί και τι θα υλοποιηθεί. Αυτό λοιπόν είναι το σενάριο. Και αυτό είναι μια δύσκολη, κατά την ταπεινή μου άποψη, άσκηση για τον συνδικαλιστικό κίνημα. Την περίοδο του 2014, καταφέραμε μεγάλες κινητοποιήσεις με τεράστια συμμετοχή και του κόσμου, αλλά θεωρώ ότι έβλεπε και ο κόσμος και την ρητορική της τότε αντιπολίτευσης του ΣΥ.ΡΙΖ. Α ότι ήταν ταυτισμένες με αυτές που εμείς λέγαμε τουλάχιστον για τα ενεργειακά. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί σήμερα δεν ακούει κανείς τίποτα από αυτά που εμείς λέμε. Άλλωστε να θυμίσω ότι το συγκεκριμένο ΝΟΜΕ, που μίλαγε για πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, τον ψήφισαν 220 βουλευτές τον Αύγουστο του 2015. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο λέω ότι δεν έχουμε κάποιον που θα έλεγε ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να παραμείνει σ' εμάς από τα κόμματα τα οποία έχω πει πριν ποια είναι. Το ΚΚΕ ξέρουμε πολύ καλά τι λέει είναι πολύ σεβαστές οι θέσεις του, θα τις πουν τα παιδιά. Γι αυτό είπα 220 δεν είπα 300. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό που ζητάει η Ομοσπονδία να παραμείνει δεν το θέλει κανένας από αυτούς που σήμερα διοικούν την χώρα και αυτούς που είναι αντιπολίτευση. Γιατί όταν ψήφιζαν το μνημόνιο το 2013 περιέγραφε με σαφήνεια, ο γραμματέας το έχει πει δεκαπέντε φορές γιατί μάλιστα είχαμε και μία διαφωνία μεταξύ μας, αν λείπει πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, ή λείπει κάτι άλλο. Κι όταν πήγαμε λοιπόν τελευταία φορά εκεί, μας είπε ο Σκουρλέτης, ποτέ δεν έπαιζε άλλο σενάριο, το τι λέει ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης, δεν κάνει αυτός την διαπραγμάτευση, δεν ξέρουμε γιατί τα λέει



παρότι ήτανε παρών σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Εκεί λοιπόν έπεσε όλη η υποτιθέμενη δική μου επιχειρηματολογία ότι μπορεί να υπάρχει κι ένα άλλο σενάριο. Άρα οι 220 ήξεραν τι ψήφιζαν. Πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό ψήφιζαν.

Κλείνω αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, την ενημέρωση αυτή με δεδομένο το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην Εταιρεία το τελευταίο χρονικό διάστημα συνδυάζοντας και αυτό που είπε ο Ηλίας αλλά και με την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης. Είπα λίγο πριν ότι η άσκηση δεν βγαίνει με αυτό που θέλουν να φτιάξουν να εισπράτουμε 3δς από 6 που παίρνουμε σήμερα, αυτό έχει φέρει την κατάσταση της Επιχείρησης σε μία απίστευτη δυσκολία. Η δυσκολία λοιπόν είναι η εξής, το cash flow της Εταιρείας είναι πολύ μικρό, δεν έχει δηλαδή η Εταιρεία χρήματα να λειτουργήσει έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει με τεράστια και αλυσιδωτά προβλήματα. Ο ΑΔΜΗΕ δεν παίρνει χρήματα από την ΔΕΗ για τις υπηρεσίες που προσφέρει στη ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν παίρνει χρήματα από τις υπηρεσίες που προσφέρει, δηλαδή από τις περικοπές που κάνει δεν παίρνει χρήματα, έχει ο ΔΕΔΔΗΕ να πληρώσει εργολάβους – προμηθευτές κλπ πάνω από 4 μήνες γιατί δεν του δίνει χρήματα η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει επίσης να πληρώσει προμηθευτές, εργολάβους, πάνω από τρεις μήνες γιατί δεν εισπράττει, επειδή της οφείλουν 3δς οι έλληνες πολίτες. Εδώ θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, τουλάχιστον αυτό που εμείς αυτή την περίοδο εκπροσωπούμε στην ΓΕΝΟΠ, δίνουμε μία μάχη προσπαθώντας να πείσουμε και τους έλληνες πολίτες να πάνε να πληρώσουν. Γιατί δεν έχει κανέναν το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κανένα αγαθό είτε είναι προϊόν είτε είναι αγαθό, να το χρησιμοποιεί δωρεάν. Με την ρήση του «δεν πληρώνω» και είμαι και μάγκας και αν έρθεις να κάνεις και αποκοπή, τραβάω και το πιστόλι. Γιατί αυτά τα φαινόμενα έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Και πριν από μιάμιση εβδομάδα, δύο εβδομάδες να στείλουμε κι έναν άνθρωπο μια βδομάδα στο νοσοκομείο. Και χθες να κυνηγήσουμε τον άλλο στην Κρήτη. Και να έχω καταγγελίες απ' όλη την Ελλάδα ότι αυτό συμβαίνει.

Συνάδελφοι, αυτό είναι επικίνδυνο. Σε αυτό η κυβέρνηση πρέπει να δει το ζήτημα πολύ σοβαρά γιατί αν ξαφνικά αλλά ευτυχώς είναι υψηλό το φρόνημα των συναδέλφων στον ΔΕΔΔΗΕ, ζητήσουν οι συνάδελφοι προστασία για να πάνε να κάνουν την δουλειά τους, τότε το κλείσαμε το μαγαζί. Την ίδια ώρα οι συνάδελφοι στα Γκισέ, στην Εξυπηρέτηση, στην Εμπορία είναι απροστάτευτοι, σε πολλά καταστήματα έχουμε βάλει αλεξίσφαιρα τζάμια, γιατί είναι το μένος των πολιτών απέναντι στον ανυπεράσπιστο συνάδελφο. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι η πρώτη γραμμή της Εταιρείας, του Ομίλου σήμερα, δεν είναι οι Σταθμοί και τα Ορυχεία. Είναι η Εμπορία. Διότι με αυτό το σχέδιο κι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με την παραγωγή να μειώνεται συνέχεια – συνέχεια – συνέχεια, ρεύμα στη χώρα έρχεται, εισαγωγές κάνουμε, κλειστή μπορεί να είναι η Μελίτη, αύριο ο Άγιος Δημήτριος, η Καρδιά, θα πω παρακάτω, αλλά η Εμπορία πρέπει να μαζεύει τα χρήματα για να πληρώνονται όλοι από τους προμηθευτές, οι επενδύσεις και οι μισθοί. Σ' αυτή την δύσκολη λοιπόν συγκυρία η Εταιρεία είναι, η Διοίκηση είναι θα έλεγε κανείς λίγο φοβική, θα έλεγε κανείς πολύ αναποτελεσματική, θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Αφήνει ανυπεράσπιστα και μη επανδρωμένα καταστήματα, την ίδια ώρα που οι ανταγωνιστές έχουν προχωρήσει σε σχήματα μεγάλα, δείτε την μεγάλη συμφωνία που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ της ELPEDISON και της COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εγώ βάζω ένα ζήτημα ηθικής τάξεως γιατί θα πρέπει η ΔΕΗ να συνεχίσει να έχει το σύνολο των γραμμών της στον ΟΤΕ και την cosmote, της τηλεφωνίας και όχι μόνο γιατί είναι και ο ΔΕΔΔΗΕ όπου έχει τις αντίστοιχες sim τα ξέρουν καλά τα παιδιά σ' ότι αφορά τους μετρητές και πάει λέγοντας, εννοώ τα παιδιά του ΔΕΔΔΗΕ κι όλο αυτό το πράγμα.

Έγινε η άλλη εταιρεία, κάνει με την Vodafone κοινοπρακτικό σχήμα, και τι φαίνεται αυτό; σ' αυτή την περίοδο του ανταγωνισμού; Ότι ενώ οι ανταγωνιστές συμπράττουν με εταιρείες και σχήματα που έχουνε

εκατοντάδες καταστήματα στην χώρα με εμφανές το σήμα, και μέσα μπαίνεις και σου πουλάν και προϊόντα ρεύματος, εμείς κλείνουμε καταστήματα. Βεβαίως το κατάστημα το δικό μας δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο που έπαιζε πριν δεκαετίες δηλαδή, να περιμένει μόνο εκεί αλλά και τι να κάνει; Όταν είναι μία η συνάδελφος στην Κομοτηνή και απ' έξω είναι 300 άνθρωποι κατά τη διάρκεια του 8ώρου, για να κάνουν από ρυθμίσεις, διακανονισμούς, από νέες συνδέσεις, από συμβόλαια και να 'ναι μόνο ένας συνάδελφος. Και να έχουμε 13 συναδέλφους διοικητικούς δίπλα στο Σταθμό της Κομοτηνής και η Διοίκηση να μην μπορεί να μετακινήσει κανέναν. Αυτό με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσει στην καταστροφή αυτής της Εταιρείας. Βεβαίως μπορεί να είναι θέμα της Διοίκησης να το κάνει, αλλά το Συνδικαλιστικό κίνημα είναι υποχρεωμένο να τα προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα και να έχει θέση και να καταγράφεται. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν έχει δικαίωμα η συνάδελφισσα να αρνείται να πάει από το σπίτι της μες στην πόλη χωρίς να χάσει ούτε μία δραχμή. Και μπορείτε να κατηγορήσετε τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ που της είπε ότι αν κάνεις ασφαλιστικά μέτρα εγώ θα έρθω να καταθέσω υπέρ της Εταιρείας ότι δεν έχεις βλαπτική μεταβολή. Γιατί δεν έχει καμία βλαπτική μεταβολή. Ναι, όχι, κάποιος μπορεί να πει ότι ειπώθηκε από τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ότι θα πάει υπέρ της ΔΕΗ. Τα ξέρετε τα ζητήματα να σε τηλεφωνική κουβέντα που κάναμε με την συναδέλφισσα ήτανε παρόν και ο Κώστας ο Κουτσοδήμας κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση.

Και επειδή λοιπόν όλο αυτό και όλος ο καυγάς έχει γίνει για το πάπλωμα, για τα χρήματα, μοιραία φτάσαμε λοιπόν και στο δικό μας κομμάτι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχουνε προσεγγίσει τις τιμές εκκίνησης αγαπητοί συνάδελφοι τα 37€, δηλαδή, πολύ κάτω του κόστους αλλά συμπεριλαμβάνοντας μόνο το μεταβλητό κόστος και όχι το πλήρες κόστος. Γιατί κάθε εταιρεία, κάθε επιχείρηση ότι κι αν παράγει αρχίζει και λέει πόσο μου στοιχίζει αυτό; και τι μου στοιχίζει; Βάζει μέσα το ρεύμα, το ενοίκιο, το νερό, τον υπάλληλο που έχει, ασφαλιστικές, εργοδοτικές εισφορές, και βγαίνει ένα ποσό και λέει, εδώ αυτό το ποσό είναι το πλήρες κόστος να βάλω κι εγώ ένα ποσοστό 5,7,10; κι εκεί παίζει ο ανταγωνισμός, ποσοστό κέρδους για να μπορέσω να έχω κι εγώ να ζήσω και να κάνω κι άλλη επένδυση. Όταν βγάζει έξω λοιπόν το κομμάτι του πλήρους κόστους στοχεύει στον μισθό μας. Διότι από πουθενά αλλού δεν θα μπορέσει να μειώσει και να περιορίσει τις δαπάνες. .... απ' τα καύσιμα; Το πώς εξορύσσεται ένα κυβικό λιγνίτη, την ξέρουμε την διαδικασία. Προβλέψιμο είναι το κόστος, πόσο μπορείς να περιορίσεις απ' την άλλη διαδικασία; Θα μπορούσες ενδεχομένως και μου δίνεται η ευκαιρία αυτό να το πω και δημόσια, να καταγγείλω την στάση του δημάρχου Εορδαίας να μειώσει το κόστος παραγωγής αν πας και πάρεις κάρβουνο από την καλύτερη σχέση εκμετάλλευσης. Δηλαδή δεν μπορεί να κρατάμε ως πολιτιστική κληρονομιά τέσσερα ντουβάρια του βιομηχανικού συγκροτήματος όταν το κάρβουνο εκεί είναι στο ένα μέτρο. Έτσι θα μειώσει το κόστος. Γιατί έχουμε πίσω από το κεφάλι μας άλλα πράγματα. Συγχωρέστε με λίγο γι αυτή την παρέμβαση γιατί έχει την ιδιαιτερότητά της και είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Γιατί θα πω και κάτι νεοφερμένο τώρα για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο που οδεύει με μαθηματική ακρίβεια η καταστροφή της περιοχής μας σε δύο χρόνια. Με ποιο δικαίωμα λέει ο δήμαρχος Εορδαίας ότι εγώ ζητάω από το Υπουργείο Πολιτισμού να χαρακτηρίσει διατηρητέο το Διοικητήριο του βιομηχανικού συγκροτήματος; Για να μην γκρεμιστεί. Για να μην πάρουμε από κάτω το κάρβουνο. Και θέλω πολιτιστική κληρονομιά, βιομηχανική πολιτιστική κληρονομιά αλλά προσέξτε, θέλω να την κατασκευάσει, να φτιάξει τρία μουσεία ή ένα μουσείο η ΔΕΗ και να το παραχωρήσει στο δήμαρχο Εορδαίας κι ο Δήμος Εορδαίας να εισπράττει. Τόσα χρόνια είναι κλειστή η ΑΕΒΑΛ δεν μπόρεσαν να πάνε να κάνουν εκεί μια βιομηχανική πολιτιστική κληρονομιά; Μήπως είναι κι αυτοί στο παιχνίδι της απεξάρτησης της χώρας μας από τον λιγνίτη; Το ξέρω Γιάννη και το ξέρω και τι γράφεις και τι κάνεις. Έχουμε λοιπόν έναν από κει, θα χουμε κι έναν άλλο από δω. Την ίδια ώρα που εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τα λιγνιτορυχεία γιατί πιστεύουμε το ότι αυτές είναι οι μονάδες βάσης και πάει λέγοντας.

Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο. Περιμένω τι θα βγάλει το Δ.Σ. της ΔΕΗ στις 13 του μήνα. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε μ' αυτή την ιστορία έγινε μία συνάντηση όπου είπαν, περιμένουμε από το Δ.Σ της ΔΕΗ να κάνει μία μελέτη η οποία θα λέει τι θα γίνει για μία πολιτιστική κληρονομιά για το σύνολο των εγκαταστάσεων εδώ, αυτή θα πάει στην έγκριση ή την απόρριψη του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας και μόνο τότε θα δοθεί η άδεια να γκρεμιστεί. Από ποιον θα δοθεί η άδεια; Από την πολεοδομία. Έχει η πολεοδομία δικαίωμα να αρνηθεί την άδεια; Έχουν κατεδαφιστεί στολίδια κτιρίων μέσα στην πόλη μέσα στην πόλη της Πτολεμαΐδας διαχρονικά όπου θα μπορούσαν να είναι όχι μουσεία, να προσελκύουν τον κόσμο, στολίδια, εδώ μέσα στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Για όσους είστε απ' την Πτολεμαΐδα και τα ξέρετε και γκρεμίστηκαν. Και τώρα έχουμε σηκώσει μπαϊράκι. Και να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι ένα παιχνιδάκι. Αν αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο πειστεί ο δήμαρχος αλλά σηκωθούν από κάτω οι δημοτικοί σύμβουλοι και πουν κάτσε ρε δήμαρχε, εμείς στείλαμε ένα γράμμα στον Υπουργό πολιτισμού να τα κάνει διατηρητέα κι αν ο Υπουργός τα κάνει διατηρητέα; Τι να κάνουμε να στείλουμε ένα γράμμα άλλο που να λέει μην τα κάνεις διατηρητέα; Να την κλείσουμε δηλαδή την περιοχή μια ώρα νωρίτερα γιατί κάποιιοι που είναι ... ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Μου λέει λοιπόν ότι τα εξώδικα παραδόθηκαν σήμερα, ο Αντώνης κι έγινε η σωστή διαδικασία γιατί σας είπα στην ενημέρωση ότι θα επιδοθούν τη Δευτέρα. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά ήταν εκεί γι αυτό το λόγο.

Λέω λοιπόν το εξής. Μήπως κι αυτοί είναι συμμετοχοί σ' αυτό εδώ το πράγμα που είδε το φως της δημοσιότητας στις 6 Σεπτεμβρίου; Και τι είναι αυτό που αφορά αποκλειστικά την περιοχή; Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι και τα Συνδικάτα εδώ και η ΓΕΝΟΠ κάναμε και δώσαμε μία μάχη το 2010 για να αυξήσουμε τις ώρες λειτουργίας των μονάδων. Κάποιοι καλοθελητές πήγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους είπαν ξέρετε, η ελληνική Κυβέρνηση ετοιμάζεται να εντάξει τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και τον ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ στο σύστημα, στο άρθρο 33 του Νόμου στην παράγραφο 4 της οδηγίας και λέω του Νόμου, για τους βιομηχανικούς ρύπους, τότε είχε πάει ο Γιάννης απ' την πλευρά της ΓΕΝΟΠ να δει τους ευρωβουλευτές και όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε τότε και με τον Σκυλακάκη και από 7.500 ώρες τις είχαμε πάει 17.500 ώρες αλλά ήρθε εξ' ολοκλήρου η οδηγία και που έβγαζε ανάλογα τι καύση είναι αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 32.000 ώρες. Κι εμείς λοιπόν κάναμε μία συστηματική δουλειά ως Συνδικάτο και ως Επιχείρηση και πήραμε τις 32.000 ώρες του Αγίου Δημητρίου γιατί αυτές εντάσσονται στο άρθρο 33 παράγραφος 4 της Οδηγίας για να λειτουργήσουν για 32.000 ώρες. Κάποιοι λοιπόν καλοθελητές και δεν ξέρω αν μέσα σ' αυτούς είναι και ο δήμαρχος Εορδαίας πήγαν και είπαν ότι δεν πρέπει να ενταχθούν στην παράγραφο 4, να ενταχθούν στην παράγραφο 1, να δουλεύουν 17.000 ώρες και λέει η Commission εδώ με γράμμα της στις 6 του μήνα, έχει γίνει η απαραίτητη ενημέρωση και αλληλοενημέρωση και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και με την Διοίκηση, ενημερώθηκαν οι τοπικοί και ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι ότι δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση η Commission αλλά λέει ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε γι αυτό το θέμα και μάλλον κατά την άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να δουλέψουν 17.500 χιλιάδες ώρες αυτές οι μονάδες και όχι 32.000 ώρες. Με βάση λοιπόν τα σημερινά δεδομένα συνάδελφοι σας λέω ότι ήδη ο ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ έχει 3 και 4 να δουλέψει 3.400 ώρες. Το Αμύνταιο 3.450 ώρες μέχρι σήμερα η 1 - 2 της Καρδιάς, το Αμύνταιο τόσο γιατί αφορά ανά καμινάδα αν θυμάστε, η 1- 2 της Καρδιάς είναι στις 2.500 ώρες και μέχρι το τέλος του χρόνου η εξέλιξη λοιπόν όλου αυτού του εγχειρήματος είναι ότι στο τέλος του '18 κλείνει η 3 και 4 της Καρδιάς και ο ΑΗΣ Αμυνταίου και στο πρώτο εξάμηνο του '19 κλείνει η 1 και η 2 της Καρδιάς. Να δούμε από πού θα πάρει τηλεθέρμανση ο κύριος Ζαμανίδης. Γιατί η Πτολεμαΐδα 5 θα ενταχθεί στο σύστημα μετά το '20. Κάποιοι λένε και για το '21.

Στο χέρι λοιπόν της ελληνικής πολιτείας, στο χέρι του συνδικάτου είναι η επιτακτική ανάγκη να λάβουν δράση έτσι ώστε αυτό το έκτρωμα να σταματήσει. Και μάλιστα το γράμμα της commission λέει ότι

ελπίζουμε πως η ελληνική δημοκρατία θα εντάξει στις 17.000 ώρες αυτές τις μονάδες και όχι Κίμωνα στις 32.000 ώρες. Λέω λοιπόν ότι και ο Περιφερειάρχης είναι γνώστης του ζητήματος και οι δήμαρχοι είναι γνώστες του ζητήματος. Το γράμμα απαντάει σχεδόν , είναι η commission, το στέλνει εκεί, τα αγγλικά μου είναι άστα να μην τα πω αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αμφισβητείται διότι αυτό έχει συζητηθεί και με την Διοίκηση και με την Γενική Δ/ση Παραγωγής και είπα ότι το γνωρίζει τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι βουλευτές της περιοχής.

Κλείνω λοιπόν με το θέμα που είχα πει σε σχέση με τα μισθολογικά μας. Η κατάσταση λοιπόν στην Εταιρεία είναι αυτή που είναι. Τα χρήματα δεν φτάνουν να κάνουμε ούτε τις υποχρεώσεις μας. Σ' αυτόν τον κυκεώνα αγαπητοί συνάδελφοι, έρχεται δυστυχώς για εμάς να φτάσει και στο σημείο περίπου μηδέν η ιστορία του μισθολογίου μας. Η ιστορία των δαπανών μισθοδοσίας. Έχουμε δηλαδή φτάσει σε κάποιες εταιρείες του Ομίλου και ξεπεράσει κατά πολύ το 6535. Γι αυτό και το τελευταίο χρονικό διάστημα έγιναν κάποιες περικοπές σε προσαυξήσεις σε μεταβλητά, εννοώ εδώ στην περιοχή και γενικώς στην περιοχή και τα ορυχεία, και αυτό το πράγμα θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ λέω το εξής. Θυμίζω μάλλον. Δύο πράγματα. Πρώτον, ο Νόμος 4024 όπου λέει ότι σ' όλη τη διάρκεια που ισχύει το μνημόνιο (μετατέθηκε μέχρι 31/12/18) σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβείτε το 65% του 2009. Ένα αυτό, καθαρό. Δεύτερον, στις 16/12/15 ψηφίστηκε ένας νόμος όπου λέει το σύνολο των μισθολογικών και μη μισθολογικών παροχών εντάσσονται μέσα στο πλαφόν και στο 6535. Επίσης, θυμίζω ότι ο νόμος είναι ισχυρότερος της Συλλογικής Σύμβασης. Για να μην κάνουμε λάθη. Να θυμίσω δε, ότι το 2011 όπου ενδεχομένως για αρκετούς και για τον ομίλων, το Συνδικάτο είχε την δυνατότητα μεγαλύτερης παρέμβασης γιατί ενδεχομένως να είχε περισσότερο στρατό, αποδέχθηκε χωρίς να μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα τις μνημονιακές μειώσεις του Ν. 4024, με μια απόφαση του Ζερβού. Διότι, αν δεν το έκανε θα πήγαινε φυλακή ο Ζερβός, αν δεν έκοβε 35%. Τότε η σύμβασή μας ήταν εν ισχύ, θυμίζω το ότι υπογράψαμε σύμβαση τον Ιούλιο του 2012, τι να κάνουμε και έχει δίκιο σ' αυτό η Αγωνιστική Συνεργασία χωρίς να υποστηρίζω την θέση της, απλά έχει δίκιο στην επισήμανση, ότι η Συλλογική Σύμβαση του '12 ήρθε και νομιμοποίησε τις μειώσεις του μνημονίου. Αλήθεια είναι αυτό. αφού μας τις έκοψε ο Ζερβός τότε και πήγαμε και τις συμβολαιοποιήσαμε γιατί θεωρήσαμε ότι γίνανε ανορθόδοξα σε άλλους κόψαν πολύ, σε άλλους κόψαν λίγο, σκοτωθήκαμε οι Βόρειοι, οι Νότιοι, η Παραγωγή και πάει λέγοντας, έκλεισε όμως αυτό το κεφάλαιο, υπήρξαν οι μειώσεις, έτσι με μείον δύο κλιμάκια, με μείον 33% τα ειδικά επιδόματα, άλλοι ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι, άλλοι λιγότερο ικανοποιημένοι, σε κάθε περίπτωση όλοι παραπονούμενοι ήταν, γιατί από όλους μειώσεις γίνανε. Από τότε μέχρι σήμερα όμως, υπάρχει μία διαδικασία ανάκτησης αυτού του χαμένου εδάφους μισθολογικά, διότι δεν σταματήσαμε ποτέ αυτό που λέγαν κάποιοι και επιθυμούσαν κάποιοι στην προηγούμενη σύμβαση ότι δεν θα δίνονται κλιμάκια. Και τα κλιμάκια δοθήκανε, μόνο που παρατάθηκε το μνημόνιο. Και όσο παρατείνεται το μνημόνιο, δεν έχεις ατελείωτο μαξιλάρι. Το 6535 πρέπει να διατηρείται. Αλλά όταν έχεις νέους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τα κλιμάκια τους, γιατί άμα το πάρει κάποιος ο οποίος είναι στο Β' κλιμάκιο και πάει στο Β1 πλαφοναρισμένος είναι τίποτα δεν παίρνει. Αλλά άμα το πάρει κάποιος που είναι στο 8 και πάει στο 7 παίρνει. Δηλαδή όσοι είναι κάτω από το Β1 και παίρνουν κλιμάκιο παίρνουν, εκτός αυτών που δεν παίρνουν λόγω των μεταβλητών τους. Αυτό λοιπόν, δημιούργησε το τέλος του μαξιλαριού.

Και είπα των μισθολογικών και των μη μισθολογικών παροχών γιατί, δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι μέσα στο 6535 εντάσσουνε και το τροφείο. Εντάσσουνε και το θέμα που έχει να κάνει με τους Παιδικούς Σταθμούς. Και το θέμα που έχει να κάνει με τις κατασκηνώσεις. Ένα πράγμα δεν εντάξαμε ακόμα. Σας λέω λοιπόν να μην το ανοίξουμε γιατί θα το εντάξουμε. Το ρεύμα. Από αυτά άλλα είναι φορολογητέα όπως το ρεύμα, και άλλα είναι αφορολόγητα όπως το τροφείο. Με δεδομένο λοιπόν ότι η μισθοδοσία

έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει κλήθηκε η Εταιρεία να προχωρήσει στην υλοποίηση του πρώτου σχεδίου. Αυτό που θυμίζω για την παραγωγή, μάλλον για την μαμά ΔΕΗ, στην Συλλογική Σύμβαση αλλάξαμε και υπάρχει μία διαφορά, η Συλλογική Σύμβαση της Μητρικής σε σχέση με την Συλλογική Σύμβαση του ΔΕΔΔΗΕ έχει μία διαφορά. Στην Συλλογική Σύμβαση του ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίζει να υπάρχει το άρθρο που λέει σε περίπτωση υπέρβασης εάν δεν γίνει διόρθωση από τα μεταβλητά, πάμε να πάρουμε από τα ειδικά επιδόματα. Πολύ φοβάμαι ότι θα κληθούμε να δούμε από πού θα επιλέξουμε αν θα πάρουμε, γιατί σας είπα αυτοί φυλακή δεν θα πάνε. Θα κάνουν ότι κάνουν το '11. Και τότε το Συνδικάτο ήταν και πιο ισχυρό. Αλλά το κάνανε. Στην Μητρική δεν υπάρχει μηχανισμός πλέον στήριξης και άρχισαν να μειώνουν τις υπερωρίες. Θέση του Συνδικαλιστικού κινήματος είναι μία και μοναδική. Ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε τον βασικό πυρήνα του μισθού όπου βασικός πυρήνας του μισθού είναι τακτικές αποδοχές συν τα επιδόματα τα οποία είναι θεσμοθετημένα με Συλλογικές Συμβάσεις και την λειτουργία της Εταιρείας, την λειτουργία της βάρδιας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Ποτέ το Συνδικάτο δεν ήταν υπέρ των υπερωριών. Αυτή την ευθύνη την έχει η Διοίκηση. Και βεβαίως τις υπερωρίες δεν τις δίνει, αυτό λέμε εμείς, ελπίζω έτσι να γίνεται, γιατί κάποιος πρέπει να πάρει 50 ή 70€ παραπάνω επειδή δεν έχει τι να κάνει στο σπίτι του. Τις δίνει για τις ανάγκες της Εταιρείας. Αλλά θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι τώρα που κόβουν οι υπερωρίες ότι μειώθηκε η παραγωγή. Αυτό λοιπόν θα κλειθούμε να το αντιμετωπίσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, είμαι υποχρεωμένος να σας το πω, γιατί θα πείτε γιατί δεν μας το είπατε, κι επειδή θα χρειαστεί να κάνουμε και Δ.Σ., γιατί μάλλον θα χρειαστεί να κουβεντιάσουμε και ενδεχομένως να ξαναμαλώσουμε το τι θα γίνει στην περικοπή, σας λέω λοιπόν ότι ίσως να είναι μία σκέψη ότι αυτό που μπήκε τελευταία να είναι αυτό που μπορεί να βγει σιγά – σιγά. Αν όχι στο όλο του, σ' ένα μέρος. Πάντως σας θυμίζω και σας ενημερώνω ότι για τον ΑΔΜΗΕ, επειδή το 6535 είχε περιθώρια, εμείς εκεί πήγαμε και αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε, παρότι ενδεχομένως κάποιος εξ' αριστερόν να μας κατηγορήσουν, δώσαμε λοιπόν, και συμφωνήσαμε σε μία πρόσθετη ασφάλιση και νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή. Αυτός ήταν ο στόχος και για τις άλλες εταιρείες. Ήδη έχουν πάρει 1407 συνάδελφοι του ΑΔΜΗΕ τις κάρτες τους και από 1<sup>η</sup> Ιουλίου τρέχει το πρόγραμμα τόσο της υποχρέωσης που έχει η Εταιρεία για τον προληπτικό έλεγχο αλλά ταυτόχρονα έχει και την κάλυψη για το Νοσοκομείο έως 15.000€ κατ' έτος, καθώς επίσης και για περιπτώσεις ατυχημάτων, βοηθημάτων και πάει λέγοντας. Είμαστε ή δεν είμαστε ανακόλουθοι ή πώς να το πω, ως ΓΕΝΟΠ, το ότι δεν τηρούμε ίσα βάρκα – ίσα νερά για τις άλλες δύο εταιρείες που θα έπρεπε και αυτό να το πάμε. Δεν υπάρχει θέμα να κόψει ο ΑΣΔΜΗΕ. Γιατί έχει τα περιθώρια.

Κλείνω λέγοντας προς ενημέρωση και αυτό το ότι ενδεχομένως αρκετοί συνάδελφοι που δουλεύουν στη ΔΕΗ, στην Μητρική, να έχουν πάρει το ενημερωτικό δελτίο που έτσι κι αλλιώς ο Καραλευθέρης συνεχίζει να στέλνει, για την απόφαση του Δ.Σ. όπου άλλαξε το «Εκτός έδρας» για μια φορά ακόμη αποδείχτηκε το ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είχε δίκιο όταν τον Αύγουστο του '15, στις 15 Αυγούστου μάλλον στις 14 Αυγούστου που ψηφίστηκε το μνημόνιο, εκεί πέρασαν και τους Νόμους που έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει «εκτός έδρας» έτσι όπως θέλει, και είχε σηκωθεί ένας μεγάλος κουρνιαχτός και δεν θα μπορέσουμε να πάμε «εκτός έδρας» από την παραγωγή και την Μεταφορά κλπ και τότε εμείς είχαμε κάνει μία δουλειά μαζί με τον γραμματέα παρότι ήταν Δεκαπενταύγουστος καθίσαμε και αποδείξαμε το ότι δεν εντασσόμαστε σ' αυτό το κομμάτι και κακώς μας είχανε τόσο καιρό εκεί. Και μετά από ένα χρόνο, ούτε χρόνο, έντεκα μήνες, ήρθε και η επίσημη απάντηση από το Υπουργείο ότι η ΔΕΗ δεν εντάσσεται και δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Και η Διοίκηση της ΔΕΗ ήταν υποχρεωμένη, γιατί αλλιώς παρανομούσε να επαναφέρει τα «εκτός έδρας» με βάση την Συλλογική μας Σύμβαση. Και ήδη στο «εκτός έδρας» μετά την απόφαση του Δ.Σ. που έγινε πριν από 15 ημέρες υπάρχει η επαναφορά της Συλλογικής Σύμβασης για τα «εκτός έδρας» και το ποσό αυξάνεται κατά τι, δηλαδή αντί για 100 γίνεται 112. Και για τα υψηλά

κλιμάκια, αυτοί που είναι κοντά στο 1B φτάνει τα 125 € και αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στα πολύ υψηλά κλιμάκια φτάνει κοντά στα 125€. Εδώ τώρα πρέπει να πω το εξής. Ως νούμερο για τα προηγούμενα. Το σύνολο των δαπανών για τα «εκτός έδρας» το 2016 έως σήμερα είναι 5.300.000€ εκ των οποίων 300.000 επιβαρύνουν την μισθοδοσία γιατί είναι χωρίς αποδείξεις. Δηλαδή, το υπόλοιπο κομμάτι που κανείς δεν πάει με απόδειξη, απ' τα 50€ που έπαιρνε παράδειγμα για φαγητό και πήγαινε 30€ έπαιρνε πενήντα. Το εικοσάρικο γίνεται μισθοδοσία. Αυτό το ποσό των μη αποδείξεων επιβαρύνει κατά 300.000 την μισθοδοσία. Δηλαδή το 6535 που λέγαμε πριν. Να συνεχίσουμε λοιπόν να δίνουμε κι άλλα, να μην παίρνουμε τίποτα για να δούμε μετά, τέλος του χρόνου τι ακριβώς θα πράξουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να την παλέψουμε, κλείνω λέγοντας ότι υπάρχει και μια πρόταση η οποία στο προεδρείο ομόφωνα πάρθηκε, και έχει να κάνει με την διάθεση προς τους τρεις υπαλλήλους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αντίστοιχης κάρτας σίτισης και κάλυψης των συναδέλφων με βάση την πρόταση, την απόφαση του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έτσι όπως προτάθηκε από το Οργανωτικό Γραφείο, μέρους της κάρτας σίτισης για τις ημέρες που αυτή δεν καταβάλλεται γιατί θεωρείται από την Εταιρεία ότι αυτό δεν είναι δουλειά, εκείνη την ώρα και δεν ασκεί πραγματική υπηρεσία. Είναι ένας προϋπολογισμός που θα επιβαρύνει κοντά στα 1.000€ την Ομοσπονδία τον μήνα μαζί με τους υπαλλήλους και όλους τους συναδέλφους με βάση την πρόταση ξαναλέω γιατί θυμίζω το Οργανωτικό Γραφείο έχει φέρει μία πρόταση που ψήφισε σχεδόν ομόφωνα, ομόφωνα νομίζω ήταν αυτό ναι, το Δ.Σ. που έλεγε ότι υπάρχει απαλλαγή στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τόσες ώρες συνδικαλιστική, τόσες οι άλλες. Δηλαδή θα παίρνει ξέρω γω με βάση την συνδικαλιστική άδεια 90 ώρες ένας συνάδελφος συνδικαλιστής ο οποίος, δεν του βάζει η Εταιρεία το αντίστοιχο 6€, είναι 10 ημέρες, θα του βάλει 60€ η ΓΕΝΟΠ. Αυτό έχει προϋπολογιστεί για να μην κανείς τρελαίνεται, το νούμερο είναι κοντά στα 1.000€ και μαζί με τους τρεις υπαλλήλους που έχει η ΓΕΝΟΠ γιατί το θεωρήσαμε άκομψο να το κάνουμε για εμάς και ν' αφήσουμε τους τρεις υπαλλήλους απ' έξω. Αυτό ήταν επειδή ήθελε απόφαση Εκτελεστικής για κάτι που αφορά τους υπαλλήλους το φέραμε «σούμπιντο» στο Δ.Σ..

**Καρράς Αντώνης:** να χαιρετίσω κι εγώ με τη σειρά μου, έχει δυστοχία πάντοτε ο φίλος μου ο Πηλιχός αλλά και ..... όπως το λέω. Συνήθως έχεις δυστοχία. Έχεις κολλήσει σ' αυτό το «πρώτη φορά αριστερά» και σ' έχουνε μπερδέψει. Μάλλον έφυγες από εκεί που έφυγες και σ' αυτά τα βήματα που κάνατε τα τελευταία μπερδέυεσαι. Χαίρομαι όμως που τα πεπραγμένα με δικαιώνουνε. Σου χα πει κάτι πρόσφατα, όχι πρόσφατα, με την ανάληψη του Παναγιωτάκη στην θέση του Δ/νοντος Συμβούλου και Προέδρου, ότι θα κάνει την ίδια πολιτική και χειρότερη απ' τον Αθανασόπουλο. Θεωρώ μέσα απ' την εισήγηση του Προέδρου ότι σήμερα δεν μπορεί ν' αντιδράσει κατά τον ίδιο τρόπο που ωρυόσουν στην εξέδρα με κάποιους παρευρισκόμενους μέσα στο Δ.Σ. ότι δεν θα πάει προς τα κοινοπρακτικά σχήματα (γέλια)

Θα προσπαθήσω συνάδελφοι κι εγώ με τη σειρά μου, γιατί ο Κάτανας στην αρχή πριν ξεκινήσει το Δ.Σ. μας έβαλε εδώ ζήτημα και στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ότι μιλάμε πολύ, και ιδιαίτερα στην εισήγηση. Βέβαια, ο πρόεδρος βρίσκεται στον χώρο του, σ' ένα χώρο που εδώ μεγάλωσε, εδώ ανδρώθηκε συνδικαλιστικά και του δίνεται και πρέπει να του δίνουμε την δυνατότητα να κάνει μια πλήρη ενημέρωση. Θα μου πείτε τώρα κατάφερε να την κάνει αυτή την πλήρη ενημέρωση; Δεν την κατάφερε δυστυχώς. Είναι τόσο τα πράγματα δαιδαλώδη, είναι τόσο δύσκολες οι εξισώσεις που πρέπει να λύσουμε σήμερα, είναι τέτοια αλλοπρόσαλλη η πολιτική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση κατ' επέκταση το Υπουργείο ενέργειας, γενικότερα τα Υπουργεία θα πω, κατ' επέκταση οι Διοικήσεις. Είναι αλλοπρόσαλλη. Από τη μία αν σκεφτείς ρεαλιστικά πρέπει να σε πιάσει πανικός, από την άλλη επειδή εμείς μέσα στη ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι, δυστυχώς, δεν έχουμε αντιληφθεί σε τι περιβάλλον, αυτή τη στιγμή, ζούμε διότι δεν έχει επηρεαστεί η καθημερινότητά μας έντονα, έχουμε εφησυχαστεί. Κι αυτό το παρατηρώ και θα σας

πω ένα παράδειγμα απ' τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ. Έχουν εφησυχαστεί ότι την επόμενη ημέρα για το πρώτο θέμα που συζητάμε σήμερα την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ, θα είναι η χρυσή κότα που βγάζει το χρυσό αυγό, κι από την μία θεωρούνε ότι θα είναι όλα καλύτερα γι αυτούς.

Εγώ είπα απ' την πρώτη στιγμή ότι αυτό που υπέγραψε στο τρίτο μνημόνιο η Κυβέρνηση είναι ιδιοκτησιακός διαχωρισμός. Και θα σας πω και τι άλλο είπα, ότι είναι πλήρης ιδιωτικοποίηση, όχι αποκρατικοποίηση. Και θα το επαναλάβω. Και θεωρώ, όπως με δικαίωσε ο Σκουρλέτης, διότι πολλοί από 'δω, μέσα από το Δ.Σ. λέγανε και είχαμε και μία όπως είπε και ο πρόεδρος διαφορετική άποψη ότι δεν πάμε προς ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, κι ο ίδιος ο Υπουργός είπε όχι, εγώ θα συμφωνήσω με τον Γραμματέα της ΓΕΝΟΠ. Εμείς δεν υπογράψαμε κάτι τέτοιο. Υπογράψαμε πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Και υπογράψαμε μόνο αυτό. έχουν υπογράψει κι άλλα πολλά. Κι αν θέλετε να δούμε λίγο διότι ο Πρόεδρος καλά ξεκινάει με τα δικά μας, αλλά θα πρέπει να πάμε και λίγο πιο ψηλά πολιτικά. Να δούμε τα πολιτικά δρώμενα. Το τι γίνεται σήμερα. Να βλέπουμε το περιβάλλον που ζούμε. Είτε ότι ανοίξανε οι αγορές. Οι αγορές δεν ανοίξανε σήμερα. Έχουν ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και κάποιοι είχανε και θέση. Ναι, πράγματι, μίλησε για τη ΔΑΚΕ. Ναι, είχαμε θέση. Ένα κομμάτι της ΔΑΚΕ, έλεγε ναι στα κοινοπρακτικά σχήματα, στις νέες μονάδες. Υπήρχαν όμως κι άλλες θέσεις στην Ομοσπονδία και θα θυμίσω. Δεν ήταν μόνο η ΔΑΚΕ που έλεγε. Λέγαμε ναι στην διάνοιξη νέων ορυχείων από ιδιώτες παρότι παλεύαμε κι είχαμε συνεδριακή θέση να πούμε με ίσους όρους στο διαγωνισμό, φτάσαμε στο σημείο να προκαλούμε με τον λόγο μας και να λέμε ναι, αν έχεις ιδιώτη και θέλεις να κάνεις ανάπτυξη και επένδυση στην Ελλάδα πήγαινε άνοιξε ένα νέο ορυχείο. Τολμούσαμε όμως τότε. Ήταν οι συγκυρίες που μας το επέτρεπαν να τολμούμε και θέλετε να σας πω και κάτι; Ποιος μπορεί σήμερα να αμφιβάλλει ότι αν το είχαμε κάνει επί ίσους όρους σήμερα, με την πολιτική που γίνεται απ' την Κυβέρνηση, απ' τις Διοικήσεις, δεν θα ήμασταν επαίτες; Γιατί σήμερα είμαστε επαίτες κύριοι. Προς αυτή την κατεύθυνση. Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι είμαστε επαίτες. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο. Διότι εδώ είναι ένα τραγικό, μια τραγική πολιτική. Κανένας δεν θέλει, όλοι υιοθετούν ότι η ΔΕΗ την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει, αλλά και κανένας δεν θέλει να ματώσει. Ρωτάς τον Σκουρλέτη, υπέγραψες ότι μέχρι τον Οκτώβρη, στα προαπαιτούμενα για το τρίτο μνημόνιο είναι να φύγει το 17%; Του ΤΑΥΠΕΔ; Τι λέει ο Σκουρλέτης; Ναι! Γιατί; Για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης. Τι λένε σήμερα οι τηλεοράσεις; Το προαπαιτούμενο για να εκταμιευτεί η δόση είναι τα ενεργειακά. Αν τον Οκτώβρη έχουμε το 17% του ΤΑΥΠΕΔ τι συζητάμε; Από κάτω όλα; Το 6535; Έχετε αντιληφθεί με το που θ; φύγει το 17%, την επόμενη μέρα, ότι θα υπάρξει στρατηγικός επενδυτής και τότε θα έχουμε πραγματικά ένα Επιχειρησιακό σχέδιο στον Όμιλο που θα λέει και για τα μισθολογικά και για τις θέσεις εργασίας και και και και....

Το δεύτερο έχουμε αντιληφθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ μετά την πώλησή του που περπατάει ραγδαίως είτε ο Πρόεδρος, ενημέρωσε, θα μπορούσα να πω κι εγώ, εκτός ότι σήμερα είχαν παρουσία οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι, η πρώτη Εταιρεία, προχθές επί τρεις μέρες είχαν ερωτήσεις – απαντήσεις, προχωράει. Την επόμενη μέρα θα δούμε τι θα ναι. Θα χει Δ/ντα Σύμβουλο το Δημόσιο; Να ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέει ο Νόμος για Επιχειρησιακό σχέδιο; Που θα είναι κοινό, αποδεκτό, κι απ' τα δύο μέρη; Αυτά δεν πρέπει να τα δούμε; Έχουμε λοιπόν μία τραγική πολιτική και είναι μόνο στα ενεργειακά. Για να είμαι σύντομος θα πάω κι από δω κι από κει και ίσως κάνω το ρόλο του βάτραχου, είναι μόνο τα ενεργειακά; Δηλαδή, μπορεί να πιστέψει κανένας αυτή την Κυβέρνηση, όταν πρόσφατα έλεγε, δεν θα μειώσει συντάξεις, μπορεί να πει κάποιος σήμερα ότι δεν μειώνονται συντάξεις; Δεν περπατάει στο δρόμο; Δεν βλέπει ΑΤΜ; Δεν βλέπει συνταξιούχους να οδύρονται και να λένε ότι τους έκοψαν την σύνταξη; Πιστεύει κανένας σήμερα παίρνοντας το τι πρέπει να πληρώσει σε φόρους και σε ΕΝΦΥΑ, ότι καταργήθηκε το ΕΝΦΥΑ και δεν πληρώνουμε περισσότερους φόρους απ' ότι πληρώναμε χθες; Ή πιστεύει κανένας απ' την πρώτη

φορά αριστερά ότι αυτός ο διαγωνισμός με τους καναλάρχες ήταν ένας αριστερός διαγωνισμός, ένας προοδευτικός διαγωνισμός, που αυτούς που κατηγορούσαν όλες τις πολιτικές και οι δικές μας πολιτικές για τα συμφέροντα και για τους εργολάβους ότι θα τους βγάλουμε έξω, τους βάλουμε μέσα κι ότι ήταν ευρεία επιτυχία που πήραμε 300.000.000, δεν είναι 300 είναι 220 θα μου πει κάποιος εγώ λέω 300 και τα φέραμε στο δημόσιο δηλαδή αυτό είναι επιτυχία; Δεν εδραιώσαμε τους ίδιους τους καναλάρχες; Τα ίδια συμφέροντα; Είναι άλλα αυτά τα συμφέροντα τα προηγούμενα; Που κατηγορούσαμε; Είναι πολιτική σταθερή αυτή; Είναι ένας σχεδιασμός ανάπτυξης μακροχρόνιος; Υπάρχει ένας σχεδιασμός μακροχρόνιος; Ενεργειακός; Από την Κυβέρνηση και την πολιτική που βλέπετε σήμερα; Υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο απ' τον Παναγιωτάκη, τι πήγε να κάνει χθες ο Παναγιωτάκης στην Ευρώπη; Τι λέει ο Παναγιωτάκης; Τι λέει ο Σκουρλέτης; Τι λένε οι πολιτικές σήμερα και η Κυβέρνηση; Λένε ότι πουλώντας τον ΑΔΜΗΕ, εφαρμόζοντας τα ΝΟΜΕ, την επόμενη μέρα δεν έχει καμία τύχη η ΔΕΗ. Αυτό δε λένε; Και είπε σοφά ο Πρόεδρος, ο Παπαθανασίου τότε Διευθύνων, απ' την ώρα που δεν μπόρεσε να περάσει την πολιτική σ' αυτούς που τον διόρισαν στην τότε Κυβέρνηση παραιτήθηκε. Εάν δεν μπορεί εν πολλοίς να περάσει την πολιτική του τι λέει; Ότι εμείς την επόμενη μέρα δεν έχουμε καμία τύχη. Γι αυτό πήγε στους Ευρωπαίους σήμερα να μην εφαρμοστούν τα ΝΟΜΕ λέει. Άμα εφαρμοστούν τα ΝΟΜΕ τέρμα. Τελειώσαμε. Αν πουληθεί ο ΑΔΜΗΕ το έλεγε προχθές τελειώσαμε. Κι αντιπροχθές έλεγε άλλα. Έλεγε ότι δεν θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, έλεγε ότι έχει πείσει τους πάντες. Και τώρα εμείς τι συζητάμε; Θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε και πράγματι δεν είναι οι καιροί ούτε να πανικοβληθούμε αλλά ούτε και να εφησυχάσουμε. Εγώ είπα πρόσφατα ότι πρέπει ν' ακολουθήσουμε την πολιτική της χελώνας. Βήμα – βήμα ν' αντιμετωπίζουμε μεγάλα και μικρά προβλήματα. Στο άμεσο μέλλον θα κληθούμε γι αυτό.

Εάν ήθελα να καλύψω όλη την εισήγηση του Προέδρου και να κάνω μία πλήρη εισήγηση θα έπρεπε να μιλάω ώρες, πάρα πολλές ώρες. Για την περεταίρω βιωσιμότητα των Επιχειρήσεων μέχρι και την καθημερινότητα του εργαζόμενου, είτε είναι στα Ορυχεία είτε είναι στη Διανομή, στο ΔΕΔΔΗΕ ή όπου είναι. Βλέπουμε τραγέλαφο με πολιτική να κατηγορεί το Υπουργείο, η Διοίκηση της ΔΕΗ να κατηγορεί τον ΔΕΔΔΗΕ κι όλοι μαζί να κατηγορούν τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να κάνει αποκοπή. Που τον πυροβολούν όπως είπε ο Πρόεδρος που έχουμε έρθει σ' αυτά τα χάλια. Και λέμε ότι θα έχει ο ΑΔΜΗΕ και θα 'ναι το χρυσό αυγό όταν δεν μπορεί να εισπράξει η ΔΕΗ. Λέμε ότι θα τα καταφέρουμε με μία παράλληλη επιχειρηματική δράση να μπαλώσουμε την απώλεια που θα χουμε το 50% των εσόδων μας ενώ τα έξοδά μας μένουν 100%, που σημαίνει ότι οι Εταιρείες και οι τρεις με μαθηματική ακρίβεια θα βρεθούν στο κόκκινο, και τότε θα μιλάμε για τι; Για μισθολογικά; Για το 6535; Έχουμε αντιληφθεί όταν βρεθούν οι εταιρείες στο κόκκινο και έχουνε ζημιές τι θα γίνει; Τρία τέσσερα πράγματα μπορεί να κάνει η Εταιρεία. Ή να κόψει συντήρηση ή να κόψει ανάπτυξη ή να κόψει μισθούς ή να μειώσει υπαλλήλους. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Αυτές τις πολιτικές πρέπει να τις καταγγείλουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κατ' αυτόν τον τρόπο. Έχουμε λοιπόν ν' αντιμετωπίσουμε άμεσα θέματα και ζητήματα πάρα – πάρα πολύ σοβαρά. Εμείς έχουμε μία σταθερή άποψη. Όμως, από εσάς περιμένω όλους να ακούσω και την πολιτική σας θέση.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα πολλοί λειτουργούσαν μέσα από παρωπίδες και ταμπού. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε μέσα από αυτά γιατί άκουσα απόψεις από την «πρώτη φορά αριστερά» την προηγούμενη φορά στο Δ.Σ. ότι πρέπει να ξεφύγουμε. Αυτοί συμφωνούν προς την επιθετική πολιτική της Διοίκησης ή του Υπουργείου ότι θα πάει να φτιάξει μια νέα Εμπορία με επιλεγμένους πελάτες για να την πουλήσει; Συμφωνούν ότι θα πάει να κάνει ένα κοινοπρακτικό σχήμα με τους Κινέζους, πριν δύο βδομάδες μας έλεγε άλλα, ότι θα πάει να συμφωνήσει σε μία συνεργασία με την EDF, φαίνεται ναυάγησε για αυτό αυτοσχεδιάζουν καθημερινά, συμφωνούν προς αυτό το κοινοπρακτικό σχήμα που θα συμπεριλάβει και παλιές μονάδες; Εντέλει πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ποιες είναι οι θέσεις μας.



Συμφωνούμε στο λιγότερο κακό. Διότι πολύ καλά αναφέρθηκε ο πρόεδρος στην παραδοσιακή αριστερά και μπορώ ν' αναφερθώ κι εγώ αλλά και η ΔΑΚΕ είχε θέση στην Συλλογική Σύμβαση του '12 να μην την υπογράψει μόνο και μόνο για να μην δεχθεί τους μνημονιακούς όρους. Άλλες παρατάξεις το υπογράψανε. Θέλετε να θυμίσω; Η ΔΑΚΕ που εγώ την εξέφραζα εκείνο τον καιρό, χθες συμφώνησε με την Συλλογική Σύμβαση του '12. Συμφωνούμε στο λιγότερο κακό. Γιατί κάποιιοι βγήκαν και συμφώνησαν πρόωρα, βέβαια ήταν υποχρεωμένοι μέσα απ' τον θεσμικό τους ρόλο να ταχτούν στις θέσεις του Συνεδρίου και τις αποφάσεις της ΓΕΝΟΠ. Θα συμφωνήσουμε στο λιγότερο κακό; Γιατί αν συμφωνήσουμε στο λιγότερο κακό τότε θα πάμε να έχουμε και άποψη και θέση ή θα είμαστε υποχρεωμένοι ν' ακολουθήσουμε τις αποφάσεις των Συνεδρίων μας; Θα ξεπεράσουμε τα ταμπού μας και μέχρι ποιο σημείο θα ξεπεράσουμε τα ταμπού μας;

Πρώτος στόχος λοιπόν της Ομοσπονδίας είναι η βιωσιμότητα των Επιχειρήσεων, κι εκεί πρέπει να ματώσουμε. Πρέπει πια σιγά –σιγά να μπορούμε επιθετικά. Δεύτερος στόχος, που δεν είναι μόνο της Ομοσπονδίας, είναι γενικότερος στόχος, διότι πρέπει ν' αντιληφθούμε και το περιβάλλον που ζούμε. Και πρέπει ν' αντιληφθούμε όπως σα είπα και τολμώ να το λέω και αυτή την απαράδεκτη πολιτική της Κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Την τραγέλαφη πολιτική αυτής Κυβέρνησης. Κι έχω χιλιάδες παραδείγματα να πω. Που θα θελα πολύ χρόνο για να τα πω. Σήμερα ενημερώθηκα ότι αυτή η Κυβέρνηση που νομοθέτησε πρόσφατα το πώς είναι ο Νόμος 4268 που έκανε πρόσληψη στις καθαρίστριες, χθες υπέγραψε ατομικές συμβάσεις για την τέταρτη ΔΗΠΕ καθαρίστριες εδώ στην Μακεδονία με σύμβαση έργου 39,38€ την εβδομάδα, 150€ το μήνα. 150€ το μήνα. Γι αυτό λοιπόν θα πρέπει σεμνά, με μια πολιτική σοβαρή, το επόμενο χρονικό διάστημα να προασπίσουμε πράγματα που έχουν σχέση με τις θέσεις εργασίας, θα καλεστούμε πολύ σύντομα γι αυτό. αναιρούνται πολλά πράγματα. Και ακούγονται και πολλά σενάρια. Θα μπορούσαμε να στήσουμε σενάρια, και ο Γιώργος ο Μπίτζας θα μπορούσε να στήσει σενάρια κι εγώ. Κι έχουμε κάνει και λάθη, τώρα που σε βλέπω, στο παρελθόν. Ίσως δεν έπρεπε να μείνουμε σθεναρά διότι είχα αυτοί προνόηση το να κάνουν το κοινοπρακτικό σχήμα της Εμπορίας με τον Κοπελούζο πρόσφατα και να πουλάνε φυσικό αέριο και ταυτόχρονα ενέργεια, ίσως θα θελα να πω εγώ απ' την δικιά μου πλευρά που δεν το λέει όμως η παράταξη, ήταν το λιγότερο κακό από το να πάρουμε 250.000 επιλεγμένους πελάτες και να τους πουλήσουμε την άλλη μέρα ή να κάνουμε ένα κοινοπρακτικό σχήμα. Λέω, ίσως... 400.000, είπα 300, 400 με διορθώσεις. Λέω και ξέρεις πως το λέω. Δεν συμφωνώ μ' αυτό και καλά κάναμε κι αντιδράσαμε κι έπρεπε ν' αντιδράσω. Αλλά πρέπει ν' αντιδράσουμε και τώρα. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, θα δω, πρέπει να προσπαθήσουμε και να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας, πρωτίστως βέβαια την βιωσιμότητα των Επιχειρήσεων, δεύτερον τις εργασιακές σχέσεις κι από εκεί και πέρα να δούμε κι αυτό, το τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το διαλυμένο ασφαλιστικό που έχουμε. Κι επειδή κάποιιοι θα πουν πολύ εύκολα, απ' την αριστερή πλευρά, γιατί το ακούσαμε και στις συγκεντρώσεις ότι η ΓΕΝΟΠ δεν προχώρησε πρωτίστως να φτιάξει μια ασφαλιστική, μια ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή πρόσθετη ασφάλιση μέσα από τη ΔΕΗ, το κάναμε συνάδελφοι. Να μην αδικούμε τους εαυτούς μας. Είχε μπει και δέσμευση απ' τον Παναγιωτάκη, υπήρχε δέσμευση απ' τον Ξάνθο ότι θα πάμε σ' ένα σχήμα της Γερανίου που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που υπέγραψε σήμερα ο ΑΔΜΗΕ. Απλώς θα το κάναμε εμείς οι ίδιοι, μέσα απ' την Εταιρεία. Ναυάγησε όμως στις μεγάλες κουβέντες και τις μεγάλες υποσχέσεις που μας έδινε αυτή η Διοίκηση της ΔΕΗ και ταυτόχρονα ο Υπουργός Υγείας. Ανακαλύψαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Στην πορεία, ενώ πήραμε την απόφαση στο Συμβούλιο Δ/σης, λείπει ο Μανιάτης από δω, πήραμε απόφαση και δώσαμε χρήματα για να κάνουμε οικονομιτεχνική μελέτη και νομοτεχνική μελέτη για να δούμε εάν μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ανακαλύψαμε στο δρόμο ότι δεν μπορούμε. Οπότε

αυτοί που θέλουν να πούνε εξ' αριστερόν ότι η ΓΕΝΟΠ αποδέχτηκε ευκόλως να πάμε σε μια ιδιωτική πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσοκομειακή, να μην βιαστούν.

Εγώ θέλω να σταματήσω εδώ πέρα, να τελειώσω το λόγο μου, σας είπα ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες. Όμως, πρέπει να ιεραρχήσουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να τα βάλουμε σε κάποια τάξη. Πράγματι είναι πολυεπίπεδα τα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε έναν κοινό μπούσουλα. Και ιεραρχώντας τα πράγματα, στο πρώτο πράγμα που πρέπει ν' αντιδράσουμε, σας είπα είναι στην πολιτική της Κυβέρνησης. Βέβαια χωρίς ν' αφήσουμε την απaráδεκτη πολιτική των Διοικήσεων και ταυτόχρονα χωρίς να εγκαταλείψουμε την καθημερινότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι είτε είναι σήμερα του ΔΕΔΔΗΕ είτε είναι αύριο οι ορύχοι, οτιδήποτε είναι αυτό. καλούμαστε λοιπόν, να έχουμε μία καθημερινή δράση και ν' αντιμετωπίζουμε δύσκολα πράγματα και δύσκολες εξισώσεις. Από τη μία πάμε να μπούμε σε μια επιθετική πολιτική στην αγορά, σ' έναν επιθετικό ανταγωνισμό στην αγορά κι από την άλλη μένουμε σθεναρά ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το πλαφόν του τεχνίτη που καλείται επιβεβλημένα να πάει ν' αντιμετωπίσει τις βλάβες μέσα στην κακοκαιρία των βροχοπτώσεων, μέσα απ' τις πυρκαγιές τις χθεσινές, δεν θα του πληρώνουμε την υπερωρία αλλά από την άλλη θα πάμε επιθετικά να φτιάξουμε επιχειρησιακά μοντέλα και κοινοπρακτικά, ε, πως θα πάμε; Δεν καταλαβαίνω πως θα πάμε; Έχουμε θέσεις. Τις είπε τις θέσεις μας ο Πρόεδρος, έχουμε πάρει απόφαση στο πρόσφατο Συνέδριο, δεν θα επαναλάβω τα ίδια πράγματα, είπα κάποια πράγματα πολιτικά, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε, θα χουμε δύσκολο έργο μπροστά μας και δύσκολο έργο θα έχουν και τα εργατικά κέντρα. Βλέπω τον Μπρουμά, πράγματι η ΓΣΕΕ σήμερα έχει μία συγκέντρωση εκεί για τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες και έπρεπε κι εμείς να πάμε, για θέματα που στον επόμενο Νόμο θα ναι σκληρά για τους εργαζόμενους, μιλάμε για ομαδικές απολύσεις πια, πράγματι θα συμφωνήσω με τον Μπρουμά ότι έχει σηκώσει στις πλάτες του ο Γιάννης ο Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ το Συνδικαλιστικό Κίνημα στη χώρα. Μιλάμε για ομαδικές απολύσεις, μιλάμε για μειώσεις μισθών, μιλάμε για κατάργηση συνδικαλιστικών ελευθεριών, μιλάμε για ζητήματα που δυστυχώς θα αλλάξουν το κοινωνικό περιβάλλον και το εργασιακό περιβάλλον την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, να πάρουν το λόγο και...

**Μαστρολέων Ηλίας:** Πρόεδρε, πριν πω δυο κουβέντες, θα θελα να..., μάλλον σου διέφυγε, το θέμα των ΥΒΑΕ, που είπες ότι θα κάνεις μια ενημέρωση, μάλλον σου διέφυγε.

**Αδαμίδης Γιώργος:** γρήγορα – γρήγορα, επειδή ήταν κι ένα θέμα που αντιμετωπίζαμε σ' όλες αυτές τις ενημερώσεις και το έχουμε κουβεντιάσει και σήμερα. Για όλους τους συναδέλφους που είναι στη Διανομή τους Τ4Α οι οποίοι από 1/1/12 έχουν ενταχθεί στα ΥΒΑΕ. Θυμίζω εδώ ότι γι αυτή την περίπτωση το 2014 η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ τότε, προχώρησε σε αυθαίρετη κατά την άποψή του Συνδικάτου περικοπή του επικινδύνου της εργασίας επειδή ερμήνευσε μία Συλλογική Σύμβαση του 1995 ότι όσο παίρνουν το επίδομα κυρίως όσοι είναι ενταγμένοι στα υπερβαρέα δεν δικαιούνται το 15%, επικινδύνου και άρα αφού μπήκατε στα υπερβαρέα σας το κόβω. Αυτή ήταν μια λάθος ερμηνεία κατά την άποψη του Συνδικάτου από τον κύριο Κόλια περίπου 763 αν θυμάμαι καλά συνάδελφοι, 732, ευχαριστώ Βασίλη, 732 συνάδελφοι είχανε αυτή την περικοπή μέχρι που μετά από πολύ καλή προσπάθεια και πολύ σοβαρή τεκμηρίωση από την ΓΕΝΟΠ και από την ΕΤΕ που είχε και την κύρια ευθύνη γι αυτό και τις κινητοποιήσεις που έχουν κάνει για αυτό το χρονικό διάστημα υπογράψαμε μία Συλλογική Σύμβαση όπου επαναφέρει το συγκεκριμένο θέμα του επικινδύνου και σε αυτούς που κόπηκαν αλλά και σε αυτούς που δεν κόπηκαν από τον Μάιο του '16, πότε την υπογράψαμε; Υπογράψαμε την σύμβαση.

Σε εκείνη την σύμβαση είπαμε λοιπόν ότι όσοι συνάδελφοι τους κρατήθηκαν θα τους επιστραφούν τα αναδρομικά, αυτό έχει συμφωνηθεί, υλοποιείται αυτή η διαδικασία με την εξής όμως, ενδεχομένως παρερμηνεία. Κι αυτό πρέπει να δούμε. Επειδή πρέπει κανείς όταν ενταχθεί να πληρώσει το αντίστοιχο επασφάλιστρο απ' το Νόμο και το αντίστοιχο ποσοστό του επασφαλίστρου να πληρώσει και ο εργοδότης, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που μπήκανε στα ΥΒΑΕ είναι όσοι έχουν χαρακτηριστεί ότι είναι στα ΥΒΑΕ. Πρέπει να πληρώσουν ένα επισφάλιστρο. Εδώ έγινε μία προσπάθεια το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά σας λέω το ότι δεν παλεύεται πλέον το ζήτημα γιατί πήγαμε στον Πετρόπουλο να πούμε ότι, δώσε την δυνατότητα της προαιρετικής ένταξης σε αυτούς τους ανθρώπους να πληρώσουν επασφάλιστρο, να ενταχθούν στα ΥΒΑΕ, γιατί μια πολύ μεγάλη μερίδα συναδέλφων, καλή ώρα ο συνάδελφος ο Ηλίας ο Μαστρολέων δεν το έχει ανάγκη γιατί είναι στην 35ετία. Παρόλα αυτά ο Νόμος και το Υπουργείο μας είπε ότι όλο αυτό δεν προτίθεται να το κάνω ούτε μπορώ να βάλω ότι κανείς εντάσσεται στα ΥΒΑΕ άμα γουστάρει ο ίδιος ή αν τον συμφέρει τον ίδιο. Εντάσσεται στα ΥΒΑΕ ή δεν εντάσσεται με βάση την περιγραφή της εργασίας. Από την στιγμή που η πολιτεία αποφάσισε να εντάξει το δίκαιο αίτημα των εναεριτών τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε όσους ανεβαίνουν στην κολώνα να τους εντάξει στα ΥΒΑΕ, πρέπει και περιγράφεται η εργασία τους από τον αντίστοιχο, από τον οικείο προϊστάμενο το τι ακριβώς κάνει, σε πόσο ποσοστό το κάνει την ημέρα εννοώ εντάσσεται στα ΥΒΑΕ. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να πάμε κατ' επιλογήν. Έτσι όσοι ενταχθούν θα πρέπει να πληρώσουν το επασφάλιστρο φίλε Ηλία από 1/1/12 αναδρομικά. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό κόστος για τους συναδέλφους που τέλος – τέλος η αλήθεια είναι ότι δεν θα τους αποδώσει και τίποτε σοβαρό όχι για τους καινούργιους αλλά για τους παλιούς. Δηλαδή η προσαύξηση στην σύνταξη σου που προκύπτει, γιατί αυτό ήτανε μία καλή εξέλιξη σ' αυτό το ασφαλιστικό σύστημα. Παρότι λοιπόν η προσαύξηση που μπαίνει στη σύνταξη, στα ποσοστά αναπλήρωσης, για τους ανθρώπους που είναι στα υπερβαρέα είναι σημαντική σε σχέση με αυτό τον ορυμαγδό που γίνεται ο Ηλίας δεν θα κάνει απόσβεση.

Υπάρχει μία πρόταση από την Διοίκηση. Αφού εγώ χρωστάω αναδρομικά στον Μαστρολέων, ή στον Γούκο, τυχαία τα ονόματα, δεν ξέρω κι αν τους κράτησαν, ή να πω ξέρω γω στον Κίμωννα, του χρωστάω παράδειγμα 500 ή 700€ από την περικοπή αυτή και αυτός χρωστάει τα αντίστοιχα ευρώ όχι στην Εταιρεία αλλά στο ΙΚΑ, θα αναλάβω εγώ να τους συμψηφίσω γιατί θα πληρωθεί το ΙΚΑ. Δεν είναι ότι θα τα κρατήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Θα πληρώσει λοιπόν η Διοίκηση το δικό του κομμάτι, στο πεδίο του συμψηφισμού. Αυτή είναι μία πρόταση για να μην επιστρέψει Ηλία τα χρήματα. Εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη γιατί καν δεν το κουβεντιάσαμε. Και δεν πήρε απόφαση τελικώς το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους είπαμε όπα καθίστε να δούμε τι είναι αυτό που λέτε; πως πάμε; Τι γίνεται γιατί στο τέλος δεν έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα απογραφικά να δούμε μπαίνουν, δεν μπαίνουν, γιατί ζητήσαμε από τους περιφερειακούς Δ/ντες να κάνουνε μία περιγραφή της δουλειάς που κάνει ο συνάδελφος ο Γούκος, να μην τον εντάξει, αφού δεν τα χρειάζεται. Και κέρδος για τον ΔΕΔΔΗΕ είναι και κέρδος για τον συνάδελφο Γούκο είναι. Άρα θα πάμε στο Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ, έχουμε ενημερώσει και τον εκπρόσωπο τον Κώστα, το ξέρει καλά ο Μασούρας, έχουμε μία συνάντηση με την Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, θα κλείσουμε από Δευτέρα για να έχουμε και την δική μας θέση, ξαναλέω όμως τα χρήματα που θα συμψηφιστούν θα τα πληρώσει ο ΔΕΔΔΗΕ για λογαριασμό του μισθωτού στο ΙΚΑ. Δεν θα τα κρατήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Έλα Ηλία συνέχισε.

**Μαστρολέων Ηλίας:** Συνάδελφοι, ειπώθηκαν πολλά και από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα, δεν θα μακρηγορήσω τόσο πολύ όσο εγώ, το γεγονός είναι ότι μετά από ένα διάλειμμα λίγων ημερών για το καλοκαίρι η επίθεση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά όλη την εργατική τάξη. Μετά την ψήφιση για το Ασφαλιστικό – Φορολογικό, συνέπειες που δεν τις έχουμε δει ακόμα σε ότι αφορά κυρίως στο Ασφαλιστικό, όλες εννοώ γιατί κάποιες ήδη άρχισαν να φαίνονται, και

αφορούν όλο το φάσμα του ζητήματος, και τον υπολογισμό της σύνταξης, εφάπαξ, παροχές κλπ και φυσικά απ' όλη αυτή την ιστορία δεν έχουμε εξαιρεθεί για άλλη μια φορά κι εμείς σαν εργαζόμενοι στην Ηλεκτρική Ενέργεια. Στον όμιλο αν θέλετε. Θα συνεχιστεί η επίθεση και εν όψει της επόμενης αξιολόγησης με αιχμή του δόρατος τα εργασιακά που κι εκεί θα έχουμε πρόβλημα σε συνδυασμό με τα ζητήματα, τις εξελίξεις στην Ηλεκτρική Ενέργεια που θα πω δύο κουβέντες στην συνέχεια. Και φυσικά με τον Νέο Συνδικαλιστικό Νόμο που ουσιαστικά θα αφαιρεί το δικαίωμα της αντίδρασης, της απεργίας, σε ότι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους.

Επιβεβαιώνεται περίτρανα αυτό που έχουμε πει κι έχουμε γράψει σαν παράταξη, ότι αυτή η Κυβέρνηση ήρθε να παίξει, πραγματικά, τον πιο βρώμικο ρόλο εκ μέρους του καπιταλιστικού συστήματος, να περάσει μέτρα που τσακίζουν 'ότι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις των προηγούμενων χρόνων, που ίσως μια άλλη Κυβέρνηση με άλλα κόμματα, τα προηγούμενα, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, δεν ξέρω ποιους άλλους δεν θα μπορούσαν να τα περάσουν, τουλάχιστον, σε όλο τους το εύρος. Επιβεβαιώνεται καθημερινά αυτό, πρόκειται για μία Κυβέρνηση και το λέω με πλήρη συναίσθηση, πολιτικών απατεώνων με συγκεκριμένο σχέδιο. Και βέβαια απ' αυτή την επίθεση δεν γλιτώνει κανένας συνάδελφος. Δεν πρέπει πια να υπάρχουν αυταπάτες. Ότι κάτι θα γίνει, θα γλιτώσει ο ένας κλάδος, ο άλλος θα την πληρώσει με λιγότερα. Γι αυτό ενιαία πρέπει να ναι και η αντίδραση. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν, εμείς σας καλούμε, με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο, στις 6 ή ώρα στην Πλατεία Αριστοτέλους, με το ΠΑΜΕ, με το διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ, με τα ζητήματα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε να δοθεί για άλλη μια φορά μία ηχηρή απάντηση. Έχουμε δει ότι άλλο τρόπο πια εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε. Φυσικά και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα ζητήματα για τις εξελίξεις στην Ηλεκτρική Ενέργεια. Είπα και προηγούμενα, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ζητήματα και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Κοιτάξτε να δείτε, εξέλιξη στον ΑΔΜΗΕ, εξελίξεις στην ΔΕΗ, κοινοπρακτικά σχήματα, έχουν ονοματεπώνυμο. Δεν είναι άγνωστα πράγματα, και συγκεκριμένες αιτίες. Όλα αυτά είναι η πολιτική της απελευθέρωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά και σήμερα ότι και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε συνδικαλιστικό, δύο είναι οι γραμμές, οι κυρίαρχες γραμμές, που αντιπαρατίθενται σήμερα, οι δυνάμεις αυτές που είναι υπέρ της απελευθέρωσης, υπέρ του ανταγωνισμού και όλων αυτών των συνεπειών, γιατί αυτά είναι οι συνέπειες. Και οι δυνάμεις που είναι απέναντι σ' αυτή την πολιτική. Ανεξάρτητα με τι διαφορές, μικροδιαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων ή των παρατάξεων. Λέει ο Αντώνης, εμείς λέγαμε από τότε για τα κοινοπρακτικά σχήματα, η ΓΕΝΟΠ πήρε άλλη απόφαση η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ, σύμφωνοι, έχετε τέτοιες μικροδιαφορές αλλά η ουσία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο ΑΔΜΗΕ όπως πια ομολογούν οι πάντες, πέρα από τα ψέματα της Κυβέρνησης ότι δήθεν θα κρατηθεί ο δημόσιος έλεγχος μέσω του 51%, ομολογούν οι πάντες σήμερα ότι θα πάει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση, ανεξάρτητα αν θα γίνει κομπίνια και δεν θα βρεθεί ο στρατηγικός επενδυτής και να πάμε στο προηγούμενο σχήμα έτσι όπως λέει και η συμφωνία. Και με το σχήμα αυτό της Κυβέρνησης δεν θα πάμε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ο ΑΔΜΗΕ θα πάει σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Κι αυτό το ομολογούν οι πάντες σήμερα. Το 17% των μετοχών της ΔΕΗ και κατά συνέπεια του ΑΔΜΗΕ που είναι στο ΤΑΥΠΕΔ, το καταλαβαίνετε όλοι ότι σ' ένα βράδυ μπορεί ν' αλλάξει την μετοχική σύνθεση. Επιμένετε και λέτε ότι το ΙΤΟ ήταν ένα συμβατό μοντέλο με την Οδηγία. Εγώ να συμφωνήσω αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα; Ότι το ΙΤΟ ήταν προϋπόθεση, ήταν ένα βήμα για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα, με το οποίο συμφωνήσαμε. Ήταν ένα βήμα το ΙΤΟ και προϋπόθεση για να φτάσουμε σήμερα εδώ που είμαστε.

Είναι γνωστό τι λέει το τρίτο μνημόνιο για τα ζητήματα της Παραγωγής και της Εμπορίας σε σχέση με τον περιορισμό του ποσοστού της ΔΕΗ. Σ' αυτά αν προσθέσουμε και καθημερινά δημοσιεύματα, δηλώσεις Κυβέρνηση και Διοικήσεις, σε σχέση με τον Λιγνίτη, ότι μπαίνουμε δήθεν σε μεταλιγνιτική εποχή,

δήμαρχοι ακούω τώρα εδώ, ουσιαστικά δηλαδή, ποινικοποιούν τον λιγνίτη, ένα εθνικό καύσιμο που δίνει επάρκεια, ασφάλεια, φτηνή κwh, θέσεις εργασίας, δεν είναι άσχετο ζήτημα αυτό, όπως και τα κοινοπρακτικά σχήματα που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, έχουμε πρόταση σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτό που προσπαθείτε να διαχειριστείτε εσείς μέσα σ' αυτή την ασφυκτική πολιτική της απελευθέρωσης να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Δεν γίνεται ρε συνάδελφοι. Να σας πω κάτι; Ας υποθέσουμε ότι αύριο η Κυβέρνηση, αυτή η Κυβέρνηση, η άλλη που θα 'ρθει μεθαύριο, λέει ότι ξανακάνω την ΔΕΗ 100% δημόσια και παίρνω πίσω και τον ΑΔΜΗΕ κλπ, σε τι περιβάλλον; Σ' αυτό το περιβάλλον, με όλους αυτούς τους ιδιώτες που έχουν ξεφυτρώσει και θα ξεφυτρώσουν γύρω –γύρω; Με εργαζόμενους κακοπληρωμένους, απλήρωτους τις περισσότερες φορές, χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς εργασιακές σχέσεις, με στόχο το κέρδος; Είπε ο Πρόεδρος και σωστά, ότι από εμάς θα κόψουνε πρώτα για να έχουνε κέρδη. Η ΔΕΗ λοιπόν, ακόμα κι αν είναι 100% στο δημόσιο, πως θα έχει καλοπληρωμένους εργαζόμενους, με δικαιώματα, ασφαλιστικά, εργασιακών σχέσεων, να έχει και κέρδη και να μπορεί να τους ανταγωνιστεί; Δεν γίνεται. Γι αυτό είναι επίκαιρη όσο ποτέ η πρόταση που κάνουμε εμείς σήμερα. Και ξέρουμε σε τι περιβάλλον την κάνουμε, και ξέρουμε ποιοι είναι οι συσχετισμοί, και δεν λέμε ότι εάν τώρα την υιοθετήσει η ΓΕΝΟΠ αύριο το πρωί θα γίνει πραγματικότητα, που μιλάμε για τον ενιαίο φορέα ενέργειας που μέσα εκεί ενταγμένες θα είναι και όλες οι δραστηριότητες της ΔΕΗ σε παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κλπ. Και θα αποτελούν λαϊκή περιουσία. Η όποια άλλη πρόταση στόχο θα έχει καταρχήν, να σπέρνει αυταπάτες στους εργαζόμενους ότι ίσως και να την γλιτώσουμε αλλά και να εξασφαλίσει τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται και στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ξέρουμε, επαναλαμβάνω, σε τι περιβάλλον την κάνουμε την πρόταση και ξέρουμε ποιοι είναι οι συσχετισμοί και ξέρουμε ότι προϋποθέτει αλλαγή αυτών των συσχετισμών και σε πολιτικό και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Είναι η μόνη πρόταση που πραγματικά συμφέρει τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό. Για εξασφάλιση φτηνής κwh με επάρκεια, με ασφάλεια και για τους εργαζόμενους του κλάδου εργασία με δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και τις πραγματικές τους ανάγκες.

Τώρα, η όποια άλλη προσπάθεια μέσα σ' αυτό το περιβάλλον που λέει ότι οι ανταγωνιστές μας κάνουν συμπράξεις και πουλάνε και προϊόντα ρεύματος, ο ΟΤΕ, ο COSMOTE, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, δεν ξέρω... ε αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός τι να κάνουμε; Αν έχετε κάποιον άλλο στο μυαλό σας ελάτε να τον εφαρμόσετε. Δεν υπάρχει καλή και κακή απελευθέρωση, καλός και κακός ανταγωνισμός. Γι αυτό λέω ότι δύο είναι οι κυρίαρχες πολιτικές που συγκρούονται σήμερα. Ή θα 'σαι, όπως υποστηρίζουν πολλοί από εσάς, είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και είναι υποχρεωτικά αυτά τα πράγματα, εντάξει τι να κάνουμε τώρα; Γι αυτό λέω ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές προτάσεις, απόψεις, πολιτικές, που συγκρούονται. Δεν υπάρχει άλλο. Παρ' όλες επαναλαμβάνω τις μικροδιαφορές που μπορεί να έχει. Και φυσικά βέβαια τα ΝΟΜΕ είναι καταστροφή. Σε συνδυασμό μ' αυτά που 'λεγα για τον λιγνίτη προηγούμενα θα καταρρεύσει, και θα καταρρεύσει. Θα καταρρεύσει η ΔΕΗ, θα καταστραφεί η περιοχή. Σωστά είναι αυτά, αλλά είναι οι συνέπειες συνάδελφοί μου αυτές. Και βέβαια δεν μένει στο απυρόβλητο ο ΔΕΔΔΗΕ έτσι; μην νομίζει κανένας ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει ένας χαμός στον ΑΔΜΗΕ, στην ΔΕΗ, στη Μητρική κι ο ΔΕΔΔΗΕ, ήδη υπάρχει Οδηγία έτοιμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ φοβάμαι ότι η τύχη του ΔΕΔΔΗΕ θα ' ναι χειρότερη απ' τον ΑΔΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ έφυγε ολόκληρος όπως ήτανε, είχε πάγια, είχε περιουσία, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει τίποτα. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει 6.500 περίπου ανθρώπους, εργαζόμενους με μια τσάντα μ' εργαλεία, τίποτα άλλο. Και είναι και η φύση της δουλειάς τέτοια που δεν μπορεί να φύγει ολόκληρος θα γίνει κομμάτια. Έτσι όπως έχει γίνει στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που έχει προηγηθεί αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης. Ανάλογα με το μέγεθος της χώρας κλπ.

Για τα μισθολογικά, και κλείνω. Συνάδελφοι, μετά απ' την ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος και μ' αυτά που μάθαμε ότι είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο πριν από την Σύμβαση του '12. Ακριβώς στο ίδιο σημείο είμαστε. Που τσακωνόμαστε από ποιον θα γίνουν οι μειώσεις. Το θυμόσατε πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω να μην ξαναφτάσουμε σ' αυτό το σημείο. Ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα φτάσουμε εδώ. Όταν υπάρχει αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο το 6535 και μάλιστα μέσα εκεί βάζουν και τις μη μισθολογικές παροχές, και ξέρετε κάτι; Δεν είναι προσωρινό. Κάθε χρόνο θα εντείνεται αυτή η ιστορία. Θα μεγαλώνει, και ουαί κι αλλοίμονο αν βάλουν και την άλλη μη μισθολογική παροχή. Το καταλαβαίνετε; Θα παρακαλάμε να είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο. Γι αυτό λέγαμε εμείς και στην Σύμβαση του '12 και στις 15 πέρα του ότι είναι αντιγραφή των μνημονιακών νόμων επί της ουσίας οι δύο Συμβάσεις δεν είχαν καμία διαφορά ανεξάρτητα αν κάποιοι τότε είχαν ψηφίσει το ανάποδο, δεν είχαν καμία διαφορά ανεξάρτητα αν κάποιοι τότε είχαν ψηφίσει τη μία, δεν ψήφισαν την άλλη και το ανάποδο. Δεν είχαν καμία διαφορά γιατί αποδεικνύεται ότι και η διαφορά που υπήρχε δεν την παίρνουν υπόψη τους καν. Γιατί ο Νόμος είναι ισχυρότερος από τη Σύμβαση, εγώ πρέπει να φτάσω το μισθολογικό κόστος 65% και τελειώσαμε.

Συνάδελφοι, κι εδώ το ίδιο είναι όπως και για τις εξελίξεις στην Ηλεκτρική Ενέργεια προηγούμενα. Αν δεν συγκρουστούμε με το Νόμο τον ίδιο που δημιουργεί το πρόβλημα, ο Νόμος το δημιουργεί το πρόβλημα. Και προσπαθούμε μέσα εκεί να τους βολέψουμε όλους, δεν γίνεται. Και να σας πω κάτι; Αφήστε την πρόταση την δικιά μας ρε αδελφέ, εσείς κάνετε μια πρόταση το 65 να γίνει 70 ρε αδελφέ, μπας και γλιτώσουμε κανα δυο χρόνια ακόμα. Ούτε αυτό. όσο λοιπόν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τέτοια αποτελέσματα θα χουμε, περικοπές θα χουμε, τσάκισμα δικαιωμάτων θα χουμε και δεν θα χει τέλος αυτή η ιστορία. Εμείς λοιπόν, και τώρα, καλούμε την ΓΕΝΟΠ σε μια άλλη ρώτα, χωρίς να σημαίνει ότι θα συμφωνήσετε σε όλα μαζί μας. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα, όμως εδώ πρόκειται για την δουλειά μας, για την ζωή μας, για τις οικογένειές μας για την Επιχείρηση που τόσο πολύ κόπτεστε και την διαλύουνε, για τον ελληνικό λαό. Γιατί αποδείχτηκε ότι από την πολιτική αυτή της απελευθέρωσης ούτε ο ελληνικός λαός βγήκε κερδισμένος όπως μας λέγανε ότι θα φτηνύνει η κwh και δεν ξέρω γω τι άλλο. Βλέπετε που έχει φτάσει σήμερα το αποτέλεσμα, να μην μπορούν ν' ανταποκριθούν σε σχέση και με την γενικότερη πολιτική και να φτάνουμε και σ' αυτά τα ακραία φαινόμενα με τους συναδέλφους μας να τους πυροβολάνε, να τους κυνηγάνε και δεν ξέρω γω τι θα γίνει αύριο. Χωρίς να πω ότι αυτοί το κάνουνε, ότι δεν έχουν να πληρώσουν αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα. Οι εργάτες που δεν έχουν να πληρώσουν δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αλλιώς παλεύουν την κατάσταση. Σ' αυτή την κατεύθυνση λοιπόν εμείς σας καλούμε για άλλη μια φορά, ξέρουμε σε τι «σώμα» το λέμε, σε τι στελέχη το λέμε, αλλά σ' αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και μέσα το Συνδικάτο και μέσα στους εργαζόμενους και μέσα στον ελληνικό λαό.

**Αδαμίδης:** λοιπόν, ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Ηλία, θα παρακαλέσω τους συναδέλφους που θα πάρουν τον λόγο στη συνέχεια εξαιτουμένων των συναδέλφων που εκπροσωπούν παρατάξεις να περιοριστούν σ' ένα πολύ αυστηρό πεντάλεπτο. Έλα συνάδελφε, ο Λευτέρης ο Αδάμ. Με την επίκληση αυτή, εξαιρουμένων δύο τριών συναδέλφων που εκπροσωπούν ψηφοδέλτια και παρατάξεις

**Αδάμ Λευτέρης:** η απόφαση συνάδελφοι, για να γίνει το Δ.Σ. στην περιοχή μας εδώ, είναι γιατί έχουμε ένα άλλο πολιτικό γεγονός που μπορώ να το χαρακτηρίσω, εκτός από την Έκθεση των προϊόντων που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη, είναι το πολιτικό γεγονός της Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που εκεί δίνεται η δυνατότητα στα Συνδικάτα, στους κοινωνικούς φορείς, στους εργαζόμενους αλλά και στον καθένα μας ξεχωριστά, να δώσουμε το παρόν μας έτσι ώστε να δώσουμε την διαφορετική προσέγγιση από αυτή που θέλει να δώσει η Κυβέρνηση προς εμάς. Δηλαδή, να αντιπαρατεθούμε σ' αυτά τα οποία έλεγε χθες η

Κυβέρνηση με αυτά τα οποία εφαρμόζει σήμερα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα τρία θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα εμείς εδώ. Ένα είναι τα ΝΟΜΕ, ένα είναι ο ΑΔΜΗΕ και ένα είναι τα κοινοπρακτικά σχήματα. Και πρέπει να δούμε τις θέσεις ή την θέση την οποία είχε η Κυβέρνηση για αυτά τα θέματα και τι πάει να πλασάρει στο τελικό προϊόν θα το πω έτσι. και θα πρέπει να το βάλουμε το κάθε ένα ξεχωριστά και να θυμηθούμε και θα θυμηθούμε πως; Δεν θα κάνουμε σύγκριση το τι έλεγε η μία κυβέρνηση με την άλλη, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε γιατί δεν ξέρουμε τι έκβαση θα είχε η απόφαση η οποία θα έπαιρνε η προηγούμενη Κυβέρνηση, απλώς θα πρέπει να συγκρίνουμε την Κυβέρνηση αυτή που κυβερνά σήμερα με αυτό το οποίο έλεγε και αυτό το οποίο πράττει σήμερα. Τι έλεγε δηλαδή, λοιπόν, συνάδελφοί μου για τον ΑΔΜΗΕ; Να το βάλουμε κάτω και να το δούμε. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι το τι έλεγε. Τι έλεγε για τα ΝΟΜΕ; Τι έλεγε για τα κοινοπρακτικά σχήματα; Οπότε αυτό που μπορούμε να δούμε όλοι μας είναι ότι αυτά τα οποία έλεγε με αυτά τα οποία πράττει έχουν πολλά χιλιόμετρα απόσταση το ένα από το άλλο. Όποτε μπορούμε να πούμε ότι αυτή η Κυβέρνηση με αυτή την πολιτική την οποία εκφράζει, την ψεύτικη πολιτική γιατί πρόκειται για ψεύτες, άλλα λένε και άλλα κάνουν, δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την κοινωνία. Πέρα από τα δικά μας τα προβλήματα που πάνε να εφαρμοστούν.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό σήμερα πέρα από αυτά τα τρία το οποίο συζητήθηκε και ανοίχτηκε είναι το οικονομικό πρόβλημα της Επιχείρησης σήμερα συνάδελφοί μου και η ρευστότητα της Επιχείρησης. Φαντάζεστε ότι σήμερα με τους κόπους της ΔΕΗ να είναι ο ΑΔΜΗΕ και να μην έχει τα προβλήματα τα οποία έχει, που να μην μπορεί να ανταπεξέλθει ουσιαστικά απ' ότι φαίνεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στα οικονομικά το αν θα φύγει ο ΑΔΜΗΕ και θα μπούμε και στα ΝΟΜΕ να δημοπρατήσουμε ενέργεια κάτω του κόστους, πιστεύει κανένας από εσάς ότι μπορεί να αντέξει; Έχει δίκιο ο Παναγιωτάκης σ' αυτό το οποίο λέει. Αλλά με προβληματίζει η απόσταση η οποία έχει από τον Υπουργό του. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, αν ο Πρόεδρος της ΔΕΗ δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέει και του τα επιβάλλουν οι άλλοι να τα εφαρμόσουνε, καλά θα ήταν να μην ήταν αυτή τη στιγμή στην θέση της Διοίκησης της ΔΕΗ. Ν' αφήσει κάποιον άλλο αν είναι να τα κάνει. Ή αν μπορεί να τα κάνει θα πρέπει να αποχωρήσει από Υπουργός, ο Υπουργός αυτός ο οποίος δίνει τις εντολές στον Παναγιωτάκη. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί ο ένας να λέει το ένα και ο άλλος να λέει το άλλο.

Επίσης, προβληματισμός είναι το αν θα μπορέσει να βγει το μισθολογικό κόστος. Ακόμη – ακόμη με τις περικοπές οι οποίες έγιναν στις υπερωρίες, στα Σαββατοκύριακα σε όλα αυτά, το αν θα μπορέσει να βγει, αν δεν βγει στο επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει; Ποιες θα είναι οι επόμενες περικοπές; Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε. Να μην φάμε πάλι από τις σάρκες μας έτσι όπως τρώγαμε το προηγούμενο διάστημα το πώς και που θα γίνουν οι περικοπές. Πρέπει να βρεθεί εκείνος ο μηχανισμός για να δούμε το πώς θα γίνει, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να το κάνουμε. Γιατί έτσι έγινε και το 2012 αν θυμάστε καλά όλοι, γιατί πολλοί ήμασταν και τότε στην Διοίκηση της ΓΕΝΟΠ έτσι όπως είμαστε και σήμερα.

Κλείνοντας συνάδελφοί μου, γιατί και ο χρόνος είναι μικρός, θέλω να σας πω ότι παράλληλα με αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα πάρθηκε και μία απόφαση να τα κοινοποιήσουμε και στους εργαζόμενους. Γι αυτό τον λόγο υπήρξαν και οι περιοδείες. Στην Δυτική Μακεδονία, στην Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στην Βέροια και τα παιδιά που έρχονταν από την Αθήνα έτσι ώστε να ελεγχθεί και το κόστος των περιοδειών αυτών έτσι όπως θα γίνονταν.

Τέλος, κλείνοντας θέλω να σταθώ σε ακόμη ένα σημείο. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και είπε για το 51% της ΔΑΚΕ τότε που ήταν υπέρ των κοινοπρακτικών σχημάτων στη νέα ισχύ. Και θέλω να βάλω έναν προβληματισμό εδώ πολλοί. Δεν νομίζω εκείνοι οι άνθρωποι, εκείνη την χρονική στιγμή να έχασαν ένα μέρος του μυαλού τους και να είπαν αυτό το πράγμα. Μήπως έβλεπαν μπροστά και το είπαν τότε; Γιατί ενδεχομένως αν συνέβαιναν κάποια πράγματα τότε τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι όπως είναι σήμερα.

**Ρέλιας Σταμάτης:** συνάδελφοι έγινε μία πληρέστερη ανάλυση και από τον Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ και από τον Γραμματέα. Και ακούστηκαν και οι απόψεις των παρατάξεων. Αυτό που εγώ όμως θέλω λίγο να επισημάνω για ένα λεπτό, είναι ότι όποιες κυβερνητικές επιλογές έχουν παρθεί τα τελευταία έξι χρόνια, τα έξι χρόνια που υπάρχει στην χώρα μας μια συστημική κρίση, τα έξι χρόνια που είχαν διαφορετικές κυβερνητικές επιλογές, η κάθε Κυβέρνηση που είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Έξι χρόνια τα οποία λεηλάτησαν τους μισθούς μας, λεηλάτησαν το Ασφαλιστικό μας, λεηλάτησαν τις κατακτήσεις μας. Το συνδικάτο αγαπητοί συνάδελφοι έχει υιοθετήσει αυτές τις κυβερνητικές επιλογές ποτέ; Τις έχει υιοθετήσει συνάδελφοι; Κανένα ψηφοδέλτιο, καμία παράταξη δεν έχει υιοθετήσει τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές που αφορούν το μέλλον της Επιχείρησης, του Ομίλου ΔΕΗ, αλλά και το μέλλον των εργαζομένων. Το Συνδικάτο αγαπητοί συνάδελφοι, έχει βασική αποστολή να ενημερώνει τους συναδέλφους. Να κινητοποιεί. Να αφυπνίζει συνειδήσεις. Όχι όμως να, οι συνάδελφοι όλοι, να είναι εναντίον του Συνδικάτου. Εδώ το Συνδικάτο κινητοποιείται, ενημερώνει τους συναδέλφους αλλά αυτό που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες αγαπητοί συνάδελφοι, και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Φεύγει με κυβερνητική επιλογή είτε μνημονιακή υποχρέωση όπως θέλετε ο καθένας πάρτε το, φεύγει από την ΔΕΗ ο ΑΔΜΗΕ. Η ΓΕΝΟΠ κινητοποιήθηκε. Είχε μια στρατηγική. Το προεδρείο, πήραν φωτιά τα πόδια τους αλλά και πολλοί συνάδελφοι συνδικαλιστές. Παρατηρήθηκε όμως αγαπητοί συνάδελφοι το φαινόμενο, ποιο; Από το σύνολο των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπήρξε καμία συμμετοχή.

Ανέλυσε λοιπόν, ο πρόεδρος και ο γραμματέας τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Είναι η πιο δύσκολη εποχή για το Συνδικάτο και τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗ. Αυτό που πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι να γίνει και το λέω με πολύ υπευθυνότητα και πολύ σοβαρότητα, εμπιστοσύνη στο Συνδικάτο της ΓΕΝΟΠ και συμμετοχή των εργαζομένων στον αγώνα που πρέπει να δώσουμε αλλά με την συμμετοχή όμως όλων των εργαζομένων, ενάντια σε όλες αυτές τις καταστροφικές κυβερνητικές επιλογές ή μνημονιακές δεσμεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.

**Αδαμίδης:** ευχαριστώ πολύ τον Σταμάτη και για το σύντομο της διαδικασίας και για τα ουσιαστικά θέματα που τέθηκαν μέσα σε αυτό τον σύντομο χρόνο ...

**Μπίτζας Γιώργος:** συνάδελφοι, βρισκόμαστε στην περιοχή που έχει δώσει πάρα πολλά μετά από ένα χρόνο. Αν κάνει κάποιος τον απολογισμό στον χρόνο που έχουμε διαβεί, πέρσι σ' αυτή εδώ την αίθουσα δεν είχαμε παράδειγμα ούτε καν ένδειξη ότι μπορεί να φύγει ο ΑΔΜΗΕ. Αυτή τη στιγμή ήδη χάσαμε το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που συμμετέχει γύρω στα 800 εκατομμύρια στην καρδιά της Επιχείρησης και μέσο όρο μεσοσταθμικά κατά 100 εκατομμύρια στα κέρδη του Ομίλου ΔΕΗ. Αυτό συνοψολογίζοντας και την οικονομική κρίση και την ρευστότητα που έχει η ΔΕΗ, ο Όμιλος της ΔΕΗ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτά τα χρήματα από κάπου πρέπει να βγουν.

Τι συμβαίνει μέχρι σήμερα και τι πρέπει να κάνει το Συνδικάτο κατά την άποψή μου. Ομολογώ ότι ήταν ένα καλό Συμβούλιο όπως ήταν και το προηγούμενο. Στο προηγούμενο βέβαια, και χωρίς να θέλω να κάνω κάποια κριτική στο προεδρείο, είχαμε πει ότι θα δημιουργηθούν ακόμη και ομάδες δουλειάς και κουβέντες που θα στοχεύουν σε μια έκρυθμη αν θέλετε κι ευμετάβλητη τέλος πάντων εποχή που



διανύουμε. Θα μπορέσουμε να έχουμε έναν μπούσουλα και θα μπορέσουμε κι εσωτερικά μέσα μας να γνωρίσουμε να ξέρουμε μάλλον που θέλουμε να πάμε. Παράδειγμα, και δεν είναι καμία κριτική έτσι προς αυτό που με ρώτησε ο γραμματέας. Προέκυψε ένα κοινοπρακτικό σχήμα όπου αν προσέξετε, αν ανοίξω μία παρένθεση, κατά καιρούς η σημερινή Διοίκηση κάνει ρηξικέλευθες προτάσεις θα έλεγα για την σωτηρία της ΔΕΗ. Άλλες εμένα προσωπικά με βρίσκουν σύμφωνο, άλλες είναι επαναλαμβανόμενες των προηγούμενων Διοικήσεων και άλλες δεν στοχεύουν και δεν εδράζονται σε καμία λογική στα πλαίσια του ανταγωνισμού, όπως παράδειγμα η δημιουργία 400.000 πελατών που θα τους δώσουμε εμείς και δεν θα μας πάρουν μόνο τους καλούς πελάτες.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι το Συνδικάτο, πρέπει να βάλει την δική του ταυτότητα και να έχει την δική του περπατησιά. Να ξέρει που βαδίζει. Να έχει ένα όραμα. Να έχει μια συντεταγμένη πορεία και να ξέρει που πάει. Παράδειγμα φίλε Αντώνη και συνάδελφοι. Εγώ και με αυτό που ανακοινώσανε για την περιοχή που είναι πολύτιμο, βάζω κάποιους προβληματισμούς. Τους ίδιους αν θες που έβαλα και μπήκαμε και μπροστά σαν ΕΔΟΠ, με το κοινοπρακτικό σχήμα Κοπελούζου και ΔΕΗ. Εκείνο το σχήμα τι έλεγε; Για να θυμηθούμε έτσι; και γιατί συνυπόγραψε και όλη η ΓΕΝΟΠ. Έλεγε ότι κάνουμε μία Εταιρεία, μειοψηφικό πακέτο η ΔΕΗ, θα κάνει εισπράξεις, και θα υπογράψει και συμβόλαια, θα εξυπηρετεί. Και είπαμε τότε εμείς. Η ΔΕΗ που δίνει το brand name, το σήμα της, τι όφελος έχει; Το εκατομμύριο να θυμίσω για το ιδρυτικό κεφάλαιο, το μετοχικό κεφάλαιο, το έχει δώσει. Τι μένει στη ΔΕΗ; Και ποιος μου λέει εμένα είπαμε τότε ότι αυτή δεν είναι η απαρχή σε συνέχεια το ότι είναι σε αποδόμηση – αποξήλωση η Εμπορία (και εδώ ανοίγω μία παρένθεση συνάδελφε Πρόεδρε και να πω, χωρίς να θέλω να σε χαϊδέψω ότι όντως αυτά που είπες σε τιμάνε αλλά είναι και μια πραγματικότητα), και να πω σε συνέχεια αυτού που είπε ο Ηλίας, για το βαρύ και ανθυγιεινό, κόψανε από τον ταμεία την αποζημίωση, όχι το επίδομα, κατά 50% και κατά δήλωση του κυρίου Δαμάσκου θα το δίνουν στην σύμβαση αυτή. Βέβαια ανοίγω μία παρένθεση εδώ με πολλά υπονοούμενα, ο ομιλών και όχι μόνο είχε συμφωνήσει και τα 5€ γι αυτούς που τώρα αντιλαμβάνεστε ότι οι άλλοι τους σπάζουνε στο ξύλο σε πληροφορώ το '10 είχα πάει εγώ δυο φορές μάρτυρας που το δεν πληρώνω μπήκε στην Καλλιθέα και τα κανε γυαλιά – καρφιά. Άρα λοιπόν, χαίρομαι που ιστορικά η ΓΕΝΟΠ αναγνωρίζει την προσφορά του Διοικητικού και της πρώτης γραμμής. Αρκεί να μην μένει στα λόγια. Και αν θες να το προχωρήσω παρακάτω, είχαμε μία κουβέντα κατ' ιδίαν έξω και ήτανε μέσα από τις εκκλήσεις τις δικές μας αν θες, καταλαβαίνουμε ότι σήμερα όλα τα παιδιά είναι πτυχιούχα, αλλά είπαμε να υπάρχει κι ένα 20% μη πτυχιούχοι. Για ποιο λόγο; Ο πτυχιούχος όταν θα μπει στην πρώτη γραμμή, αφού τον εντάξουμε, θα πει εγώ είμαι πτυχιούχος, είμαι οικονομολόγος θα με πας εκεί να δουλέψω. Κι έτσι όλα τα πόστα μένουνε έτσι. Κι επειδή είμαι σε μία περιοχή, και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, οσονούπω θα δημιουργηθούν ζητήματα εργασίας, πρέπει ν' ανοίξουμε έναν διάλογο με τι κατηγορίες και ειδικότητες χρειαζόμαστε και πως μπορούμε αυτό τον κόσμο να τον διοχετεύσουμε σε θέσεις που χρειάζονται. Παράδειγμα, όταν ήρθε ο κύριος Μπαράτσης κολλητός τότε του κυρίου Παπανδρέου, χωρίς να ρωτήσει κανέναν πήγε και έκανε μία σύμβαση με την MEDIATEL για τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Και όταν εμείς μπήκαμε μπροστά γιατί το κάνεις αυτό και δεν εξετάζουμε τον δικό μας κόσμο; Είπε ότι δεν έχουμε κόσμο. Έχουμε χάσει και την τηλεφωνία και την πρώτη γραμμή και πόσοι ξέρουν από εσάς ότι τα μεροκάματα των εκτάκτων εδώ που έχετε τα βγάζει η EUROBANK κι ότι το απεμπολήσαμε αυτό το κεφάλαιο από την στιγμή που έφυγε ο Κολοβός από την ΔΟΛ γιατί η ΔΟΛ δεν μπορεί, δεν έχει τις δυνατότητες λέει να κάνει ένα μηχανογραφικό σύστημα.

Τα λέω όλα αυτά για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και να κάνω δυο παρατηρήσεις για την σημερινή Διοίκηση, θα 'μια σύντομος κι αντιλαμβάνομαι, λέω λοιπόν ότι μία πρόταση για να εδράζεται πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πλειοδοτικούς διαγωνισμούς που θα λέει τις προϋποθέσεις, οι προϋποθέσεις εδώ θα πρέπει να είναι θέσεις εργασίας, πρώτων. Δεύτερον, είμαστε σίγουροί ότι αυτή η

μονάδα με αυτά τα μισθολογικά κόστη θα δουλέψει; Αν αλλάξει τα μισθολογικά κόστη, αυτός που θα την πάρει σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρχουν και οφέλη για την περιοχή. Το τρίτο, εγώ ξέρω ότι το 40% περίπου θα συμμετέχει η ΔΕΗ, ο πρόεδρος είπε κάτω απ' το 30%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; ότι η ΔΕΗ θα είναι ένας παθητικός μέτοχος, όπου δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο Δ.Σ. αυτά όλα εμείς εδώ πρέπει να τα εξετάζουμε, και να τα λέμε, και να βρούμε την βέλτιστη εκείνη λύση που χρειάζεται γιατί θυμίζω ότι το '08 αν δεν κάνω λάθος η ΔΕΗ έβγαλε διαγωνισμό και ήρθε κανένας. Κι όπου ξεκίνησε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την EDF το είπε πριν λίγο ο πρόεδρος κι εκεί μέσα μπήκανε ζητήματα ότι θα πρέπει να μπουν και τα νερά. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει εξ απαλών ονύχων να τα πιάνουμε εμείς. Αλλά πρέπει να πάμε συντεταγμένα. Τώρα, στα άλλα ζητήματα, που τρέχουν σε σχέση με την Διοίκηση η οποία, εγώ προσωπικά μπορώ να πω, ότι κάνει καλά, κάνει και κακά. Αλλά επειδή υπάρχει ένα ζοφερό περιβάλλον στη σχέση την κυβερνητική με την Διοίκηση είμαι πεπεισμένος πλέον, ότι είναι ένα στημένο παιχνίδι και πρέπει να το δείτε κι εσείς, γιατί τελευταία βλέπω μία ηπιότητα απέναντι στην Διοίκηση και μάλλον μία στροφή επιθετική στον Σκουρλέτη, μάλλον αν έχετε τακτική καλά κάνετε, βλέπω λοιπόν ότι παίζουν ωραίο δίδυμο για το πώς θα θερίσουν και θα ξεριζώσουν. Παράδειγμα, εμείς όταν βρεθήκαμε πρώτη φορά ως ΕΔΟΠ/ΔΕΗ εθιμοτυπικά στον κύριο Παναγιωτάκη του βάλουμε ένα θέμα παρόλο που δεν μας συμφέρει σαν Διοικητικούς. Να κάνει ένα σύγχρονο οργανόγραμμα, να κάνει μία σύμπτυξη των υπηρεσιών και να φτιάξει βέλτιστη λειτουργία στην Επιχείρηση ώστε να μην πληρώνουμε τόσα ενοίκια που πληρώνουμε και να μην έχουμε 2.500 στελέχη. Πείτε μου εσείς μετά από ενάμισι χρόνο τι έχει κάνει πάνω σε όλα αυτά. Να σας πω τι έχει κάνει; Έχει πάρει τέσσερις επικοινωνιολόγους, εγώ θα σου 'λεγα καλά έκανε, με έναν, γιατί τέσσερις; Να σας πω τι άλλο έχει κάνει; Σύμβουλο Ασφαλείας. Δεν χρειαζόμαστε εμείς; Εμείς δεν ξέρουμε; Ο Σύμβουλος ξέρει; Πόσους άλλους συμβούλους έχει πάρει; Αυτά είναι για εσάς, να τα βρείτε.

Δεύτερον, διαβάζω κατά καιρούς κι έψαξα κάποια στοιχεία. Χορηγίες με ανταποδοτικά οφέλη. Που σημαίνει δηλαδή ότι εγώ βάζω την σφραγίδα της ΔΕΗ σε μία Ημερίδα, σε κάτι άλλο, πρόσφατα είδα ότι εκεί που ήταν οι Βιομηχανίες Ζυμαρικών πήγε και η ΔΕΗ κι έβαλε την σφραγίδα της. Αυτά όλα χωρίς τις ΜΚΟ κάνουν 246.000. μια καινούργια πληροφορία είναι ότι πήγε και προπλήρωσε την Έκθεση Θεσσαλονίκης με 150.000 για τρία χρόνια. Για δύο; Τότε χειρότερο.

Τρίτον, (αυτό λένε ότι βαρύνει την προηγούμενη Διοίκηση γι αυτό δεν το βάζω). Τρίτον, το κτίριο, το πε ο Βαρσάμης, το κτίριο της Ζακύνθου που το εκχώρησε στο Δήμο, γιατί μάλλον ο Υφυπουργός εκεί, είναι ο Υφυπουργός Αθλητισμού είναι ένα κτίριο της ΔΕΗ όπου εκεί έχουμε ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία εμείς. Σας ρώτησε; Κι εγώ ρωτώ αν σας ρώτησε τι τους είπατε; Αν δεν σας ρώτησε εγώ θέλω αύριο να βγάλετε μια καταγγελία. Γιατί κοιτάζτε να δείτε αγαπητοί φίλοι, το να βγάλει η ΕΔΟΠ μια καταγγελία, λένε άσε αυτό ο Μπίτζας το βγάζει κι ο Πιστεύος. Το να βγάλει η ΓΕΝΟΠ όμως έχει μεγάλη σημασία. Και για να μαστε φίλοι. Εγώ έχω πει από την ώρα που γίνατε προεδρείο, επειδή γυρίζουμε μια σελίδα, θα συμβάλλω σ' ότι είναι θετικό. Χωρίς να ζητήσω τίποτα. Όσο όμως βλέπω μία στάση που αποσπασματικά λειτουργούμε, δεν μπορώ, θα λέω αυτά που πρέπει να κάνω. Και θα σας πω και κάτι άλλο για να κλείσω, δεν θέλω να ταλανίσω άλλο την κατάσταση. Κι αυτό το κάνω με κάθε φειδώ και χωρίς λαϊκισμό. Και δεν θα το έβαζα, συνάδελφε πρόεδρε μ' ακούς δεν θα το έβαζα καθόλου εάν δεν ήταν θέμα ψηφοφορίας. Κι επειδή πρέπει να ψηφίσω. Μιλάμε για το τροφείο, είναι θέμα οικονομικό; Θα μπει σε ψηφοφορία; Αλλιώς δεν θέλω να τοποθετηθώ. ... Θα μπει! Με τον τρόπο, λοιπόν με τον τρόπο θέλω να ξεκαθαρίσω. Εάν κατά την άποψή μου, όχι η ΓΕΝΟΠ, σύσσωμο το Συνδικαλιστικό κίνημα θα έπρεπε να απαιτήσει από τον κύριο Παναγιωτάκη να μην είναι δεικτικός, ένα. Να μην προσβάλλει, και τρίτον άνθρωποι που χάνουν από το υστέρημά τους, λαιδορούνται, στοχοποιούνται για να είναι απ' το πρωί μέχρι το βράδυ

στο γραφείο τους δεν θα έπρεπε να τους εξαιρέσει από αυτό το περιβόητο τροφείο, παράδειγμα. Αν εμείς κάτι έπρεπε να κάνουμε, θα έπρεπε να απαιτήσουμε αυτό να επανέλθει.

Κλείνω λέγοντας ότι θα ψηφίσω λευκό, επειδή βάλατε μέσα και το προσωπικό. Θα ψήφιζα κατά κι επειδή λοιπόν υπάρχει μια προϊστορία με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κι επειδή πλέον γυρίζουμε σελίδα κι επειδή εγώ με το ψηφοδέλτιό μου δεν έχω καμία ενημέρωση, επειδή δημιουργείτε θέμα στους μικρούς Συλλόγους κι επειδή εγώ είμαι κι εν όψει εκλογών, θα μου πουν θέλω να με βγάλεις στη ΓΕΝΟΠ γιατί παίρνουν παράδειγμα εκεί, το α'ποσόν, λέω ότι μήπως πρέπει να το ξαναξετάσετε γιατί εκεί μπαίνει κι ένα ζήτημα με το πλαφόν. Και μήπως παραβιάζουμε και άλλες θύρες. Αυτό το βάζω σε εισαγωγικά και με την ευαισθησία που με διακρίνει και χωρίς να θέλω να λαϊκίσω. Ευχαριστώ.

**Αδαμίδης Γιώργος:** ωραία, τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Θωμάς ο Μιχαλάτος, θα απαντήσω σε όλα όσα έχουν τεθεί αλλά μία διευκρίνιση, σε σχέση με το κτίριο της Ζακύνθου. Η ενημέρωση που εμείς έχουμε είναι ότι δεν έχει περάσει αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί κανείς να παραχωρήσει τίποτα από περιουσιακά στοιχεία αν δεν περάσει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί έχει να κάνει με μία περιουσία αυτό. Δεν είναι εγώ σου το δίνω και γουστάρω να σου το δώσω πρέπει να πάει Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ήρθε ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο προστρέχω σ' αυτή την διαδικασία. Αν είναι διαφορετικά τότε δεν έχουμε ενημερωθεί ούτε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι ψηφίστηκε κάτι τέτοιο. Λέω λοιπόν, για να μην λέμε πράγματα που δεν έχουν συμβεί, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση ότι προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο η Εταιρεία, μην εκτεθούμε, ναι το ξέρω, το ξέρω Κώστα, απλά δεν πήγε ούτε στο Συμβούλιο Δ/νσης, δεν πήγε πουθενά, έγραψαν αυτό το πράγμα, γι αυτό δεν βγάλαμε εμείς καμία ανακοίνωση για να μην εκτεθούμε.

**Μιχαλάτος Θωμάς:** συνάδελφοι, ένα χρόνο πριν που είχαμε πάλι Δ.Σ. εδώ στην Πτολεμαΐδα κι εν όψει της Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη, κι ένα χρόνο αριστερά. Εγώ δεν φοβάμαι να το πω, εγώ είμαι με τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα χρόνο αριστερά. Άσχετα αν κάποιοι λένε ψεύτες, και διάφορα άλλα που οι ορολογίες και η ονοματολογία σε πάρα πολλούς είναι η ίδια και η αυτή. Ψεύτες, ψεύτες, ψεύτες, ψεύτες. Εγώ δεν φοβάμαι να καταθέσω γιατί βεβαίως πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι, το συνδικαλιστικό κομμάτι από την πολιτική θέση του καθενός. Εγώ έχω καταθέσει την θέση μου και λέω ότι συνδικαλιστικά και εγώ και η παράταξη που εγώ εκπροσωπώ στο Δ.Σ. σαν παράταξη θα είναι πίσω από τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας, θα τις στηρίζει και θα αγωνίζεται για να ανατρέψει όποιες αποφάσεις έρχονται απέναντι στην πλειοψηφία που υπάρχει απ' το Σωματείο μας. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ξεκάθαρο το ένα ζήτημα και πάμε στο άλλο. Έχουμε και λέμε λοιπόν, είτε ο φίλος ο Λευτέρης, «ψεύτες», η ορολογία είναι εύκολη. Ψεύτες έτσι; στη λογική ποια; Ότι ερχόμαστε και λέμε «ψεύτες» σ' αυτά που είπαμε; Ή ερχόμαστε και λέμε ότι είμαστε ψεύτες σ' αυτά που θέλουμε να πούμε που π.χ. θέλει ο φίλος ο Λευτέρης; Μα αν είναι κάτι θετικό για τον φίλο τον Λευτέρη, κι αν είμαστε εμείς ψεύτες σ' αυτά που έχουμε πει σαν χώρος πολιτικός ναι θα μπορούσε να πει ο φίλος ο Λευτέρης ότι ερχόμαστε προς τις θέσεις τις δικές του. .... να πει να ότι κοιτάζτε εδώ υπάρχει ένας χώρος, ένα κόμμα, μία αριστερά που είναι τώρα στην Κυβέρνηση και έρχεται και ταυτίζεται με θέσεις που έχει η νεοφιλελεύθερη πολιτική, ο καπιταλισμός και όλο αυτό το κονσόσιον που υπάρχει και στην Ελλάδα.

**Αδαμίδης:** ε παιδιά, συγγνώμη τώρα, θυμίζω για να συνεχίσει ωραία η κουβέντα, κανείς δεν έχει ταυτίσει ή κακώς έχει ταυτίσει τη Ν.Δ. με την ΔΑΚΕ και κανείς δεν έχει ταυτίσει και κακώς το ταυτίζανε την ΠΑΣΚΕ με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι; εγώ παρενέβην γιατί διακόψατε. Ξέρω τους ρόλους μου. Απλά υπενθύμισα τι ακριβώς συμβαίνει. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Έτσι; για αυτό εγώ παρενέβην. Γι αυτό παρενέβην. Μην διακόπτετε.

**Μιχαλάτος:** εγώ πάλι επαναλαμβάνω την θέση μου.

**Αδαμίδης:** θα παρακαλέσω όχι προσωπικές αναφορές, αντιλαμβάνομαι το ότι ήταν ρητορικό αλλά όχι προσωπικές αναφορές για να μην έχουμε επί προσωπικού.

**Μιχαλάτος:** λέω εγώ και πάλι, ότι εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να κρύβομαι. Λέω την πολιτική μου θέση. Και βεβαίως και πάλι ξεκαθαρίζω ότι η πολιτική μου θέση είναι σε άλλη κατεύθυνση εφόσον το Συνδικάτο αποφασίζει και διεκδικεί κάτι. Δεν μπορώ να λέω ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ πολιτικά είμαι έτσι αλλά κοιτάξτε αυτό δεν το ψήφισα. Δεν το στήριξα. Λοιπόν σας λέω λοιπόν εδώ και καταθέτω την πρόταση μου και την θέση μου ότι εγώ στηρίζω και την θέση για τον ΑΔΜΗΕ σαν πρόσωπο αλλά ταυτίζομαι στην λογική που υπάρχει από την Ομοσπονδία για να διεκδικήσουμε και την αγωγή που υπάρχει, όλα αυτά. Αλλά σαν πρόσωπο πολιτικό γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι και το παίρνω απ' τον Λευτέρη δεν είναι για σένα, το λέω εγώ όμως το καταθέτω εδώ, θα πω κι άλλα γιατί υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που όταν μπαίνει ένα ζήτημα σ' ένα Δ.Σ. καλά είναι ν' απαντιούνται διάφορα πράγματα. Αυτό ακριβώς γραμματέα, προσωπική μου άποψη είναι. Δεν μπαίνω εγώ σ' αυτή την λογική με την προσωπική μου άποψη. Δεν θέλω εγώ με την προσωπική μου άποψη να σας βάλω στην λογική ότι ποιος είναι από δω, εγώ καταθέτω την θέση μου. Εύκολα, όμορφα κι ωραία. Λέω λοιπόν εγώ ότι εγώ για τον ΑΔΜΗΕ. Κοιτάξτε να δείτε συνάδελφοι, ίσως έχουμε ξεχάσει που ήμασταν με τον ΑΔΜΗΕ. Έχουμε ξεχάσει που ήμασταν τον Γενάρη του '15 για τον ΑΔΜΗΕ. Έχουμε ξεχάσει που ήμασταν τον Νοέμβριο του '14 για τον ΑΔΜΗΕ, όταν είχαν πάει οι προτάσεις για την αγορά του ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ Η Διοίκηση τότε του ΑΔΜΗΕ σταμάτησε την πώληση. Και ήρθε η εκλογική αναμέτρηση που έπεσε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. και σταμάτησε την διαδικασία του ΑΔΜΗΕ. Λέμε τώρα εμείς. Ότι ίδιο είναι το κι ακούω κι από διάφορους συντρόφους και από φίλους, κι ακόμα κι απ' την παράταξη την δικιά μου ότι ίδια είναι η θέση. Όχι συνάδελφοι, κατά την εκτίμησή μου την ταπεινή, δεν είναι καθόλου ίδια. Δηλαδή τι λέμε λοιπόν, ότι ο ΑΔΜΗΕ με το 51% στο κράτος είναι μία ιδιωτική εταιρεία. Μα η ΔΕΗ δεν είναι 51%; Τι αλλάζει; Μας καίει ότι φεύγει απ' τη ΔΕΗ, άρα λοιπόν τι λέμε εμείς; Η ΔΕΗ μας! Η ΔΕΗ μας! Ποια ΔΕΗ μας; Η ΔΕΗ μας που είναι μια ΔΕΗ του Κοινωνικού συνόλου και του κράτους; Αυτό σκεφτόμαστε εμείς; Η αλληλεγγύη μας που έχουμε; Προς τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Πάνε στην άκρη όταν είναι τα συμφέροντα τα δικά μας; Τα ξεχνάμε όλα; Ξεχνάμε την κοινωνία; Ξεχνάμε; Τι λέμε εμείς; Ότι αυτή η Εταιρεία είναι εταιρεία του ελληνικού λαού. Όταν λέμε όμως ότι ο ΑΔΜΗΕ θα είναι Εταιρεία του ελληνικού λαού. Ντεφάκτο δεν το δεχόμαστε. Και λέμε ότι θα πάει το 50% και ντεφάκτο θα πουληθεί η Εταιρεία. Τα ξεχωρίζουμε γιατί μας αρέσει αυτό. και εδώ είναι ένας προβληματισμός εμείς τι κάνουμε; Έστω και σ' αυτή την λογική. Συστρατεύομαστε να ανατρέψουμε αυτή τη θέση; Να μην πουληθεί ο ΑΔΜΗΕ; Και να μείνει ως έχει; Ή χαιρόμαστε και τρελαινόμαστε να πουληθεί ο ΑΔΜΗΕ και να πούμε α! να πουλήθηκε και το παμε εμείς ότι πήγαμε σ' αυτή τη θέση. Έναν προβληματισμό βάζω εγώ. Το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε τώρα σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές. Να πούμε κάτι όμως συνάδελφοι.

Το προηγούμενο Δ.Σ. εδώ στην περιοχή αυτή, είχαμε πει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Εταιρεία. Και πάλι μου αρέσει να κάνω κριτική και δεν θέλω να... αυτή η Εταιρεία λοιπόν πως βαδίζει; Όντως υπάρχουν προβλήματα μέσα από τις διαδικασίες των μνημονίων και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με διάφορα συμφέροντα εδώ γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι η ΔΕΗ, αυτή η ΔΕΗ που είναι τώρα είναι η μοναδική Εταιρεία που υπάρχει ακόμα στον ελληνικό λαό. Που ανήκει ακόμα στον ελληνικό λαό. Και η λογική που υπάρχει απ' τα συμφέροντα ποια είναι; Αυτή να κατασπαραχθεί. Εμείς τι κάνουμε σαν εργαζόμενοι; Κατά την εκτίμησή μου. Κι εκεί θα δούμε που θα δώσουμε και την μάχη μας. Εμείς τι κάνουμε; Μπαίνουμε στο καβούκι μας και λέμε ότι να κρατήσουμε εμείς τον μισθό μας και τις λογικές που υπάρχουνε τώρα στην Επιχείρηση; Μπαίνουμε στην λογική να πάμε σε μία οικονομική

εξυγίανση της Επιχείρησης η οποία θα ωφεληθεί κι ο ελληνικός λαός; Ή μπαίνουμε και λέμε α! μην μας πειράξεις εμάς. Δυστυχώς, είναι ένα ζήτημα του Σαράντου, λέει ο Σαράντος, θα μας κόψουνε; Κοίταξε να σου πω κάτι ο φίλος ο Σαράντος ...

**Αδαμίδης:** σε παρακαλώ άστο. Σε παρακαλώ Θωμά όχι ο φίλος ο Σαράντος, για να μην μπαίνουν τέτοια ζητήματα ...

**Μιχαλάτος:** ... το παίρνω πίσω είναι άστο. Να πω κάτι λοιπόν εγώ, που λέει ο φίλος ο Σαράντος. Όταν υπάρχει κίνημα γι αυτούς τους άνεργους που είναι έξω, όταν υπάρχει κίνημα για τα 400€ που παίρνουνε διάφοροι, τα παιδιά μας, φίλοι μας, αδέρφια μας τι κάνουμε εμείς σαν αλληλέγγυοι σε αυτό; τι κάνουμε δηλαδή κρυβόμαστε στο καβούκι μας; Να διασφαλίσουμε αυτό που παίρνουμε εμείς. Εγώ θέλω άλλη θέση παιδιά, και συνάδελφοι και ίσως γι αυτό έχουμε κι άλλη πολιτική κατεύθυνση. Απλά πράγματα είναι. Εάν τσιτώνεται ο φίλος ο Γιώργος που βάζουμε ζητήματα αλληλεγγύης στην κοινωνία και τα παιδιά είναι ένα πρόβλημα. Γιατί παλιά τα κοίταγε από άλλη πλευρά τα ζητήματα. Τώρα αν τον τσιτώνει αυτό... κάπου έχουμε χάσει την κατεύθυνσή μας. Λοιπόν, εγώ δεν έχω μάθει να ρίχνω πέτρες στην ζωή μου και προχωρώ.

Ας πούμε κάτι για τα κοινοπρακτικά σχήματα. Γιατί θέλουμε να είναι όλα ξεκάθαρα και να τοποθετούμαστε για να μην έχουμε ... τα κοινοπρακτικά σχήματα κοιτάζτε να δείτε συνάδελφοι, εμείς ήμασταν κάθετα αντίθετοι και στην πρόταση που μπήκε τότε από την ΔΑΚΕ και γενικότερα σ' όλα αυτά τα σχήματα τις εποχές εκείνες. Θα μου πείτε ότι έρχεται αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός φορέας που εσύ ψήφισες και λέει ότι εδώ πάμε σε μια λογική ότι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα μέσα από κάποια κοινοπρακτικά σχήματα. Εμείς αυτή τη στιγμή επειδή όλα αυτά είναι στον αέρα και δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε επί της ουσίας να μιλήσουμε όταν θα μπορούμε σ' αυτή την λογική και θα έχουμε κάτι θα τοποθετηθούμε και σαν παράταξη. Θα τοποθετηθούμε και είναι δεδομένο ότι δεν θέλουμε να κρυβόμαστε από καμία τέτοια διαδικασία.

Να προχωρήσω τώρα εν τάχει δεν θέλω να φάω και πολύ χρόνο. Κατά' αρχήν συνάδελφοι υπάρχει πρόβλημα με την Εταιρεία με την εισπραξιμότητα. Κατά την εκτίμησή μας η Εταιρεία έχει κάνει λάθη και δη η Εμπορία έχει κάνει τεράστια λάθη. Υπάρχουν καταγγελίες από διάφορες περιοχές, από Νομούς οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι Δ/ντες δεν κάνουν την δουλειά τους και υπηρετούν και εξυπηρετούν συμφέροντα σε κάθε περιοχή. Σε ξενοδοχεία, σε μεγάλους καταναλωτές και και και και. Ζητήθηκαν στοιχεία ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε πιο πολύ και δυστυχώς, ακόμα αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν. Δεν έχουνε δοθεί. Να δούμε χρωστάνε καταναλωτές, χρωστάνε ταβέρνες, χρωστάνε... κατά την εκτίμησή μας η Εμπορία και η Διοίκηση πρέπει να σκύψει πιο πολύ στο πρόβλημα και να το παλέψει. Γιατί είναι ένας «καρκίνος» για την Εταιρεία μας και θα μας πάει σε δύσκολες εποχές. Τα ζητήματα τα οικονομικά κατά την εκτίμησή μας και στον ΔΕΔΔΗΕ και στην εταιρεία της παραγωγής, είναι εκρηκτικό το κλίμα. Για τον ΔΕΔΔΗΕ που πήγαμε κάτω μας είπε ότι το πρώτο εξάμηνο έχει μείον έξι εκατομμύρια, κατά την εκτίμησή μας είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο. Δεν μπαίνει ζήτημα εάν λένε έτσι τα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να κόψουμε και που πρέπει να πάμε αλλά εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ τώρα, περιμένω τα πλήρη στοιχεία, να μας δώσει και τις προτάσεις η Διοίκηση και τότε πάνω σ' αυτό να τοποθετηθούμε και στα δυο τα ζητήματα. Αλλά να σας πω κάτι όμως η Διοίκηση σε όλες αυτές τις διαδικασίες δεν έκανε κάτι που να δείξει ότι σκέφτεται και τον εργαζόμενο και την Επιχείρηση. Θα κλείσω με όλο τον σεβασμό που έχω προς τα παιδιά, προς τον φίλο τον Ηλία που είπε κάτι ότι είναι μια πολιτική απατεωνιά ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά η ορολογία που χρησιμοποιεί ο φίλος ο Ηλίας είναι λίγο ακραία κατά την άποψή μου, αλλά ο φίλος ο Ηλίας λέει από διαφορετική θέση κι από τελείως διαφορετική θέση

εκφράζεται ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης και λέει όλα αυτά. Θέλω να πω κάτι όμως, ότι εδώ ένα από τα πολλά πράγματα που στηρίζω την Κυβέρνηση είναι αυτό που έκανε με τα κανάλια. Είναι ένα κίνημα, είναι ένα βήμα. Είναι αυτό που έκανε για την παιδεία. Ακούστε συνάδελφοι, μην σας εξιτάρει, μην σας εξιτάρει συνάδελφοι, ένα πράγμα που έκανε για την παιδεία που όλοι το ψηφίσανε. Ένα πράγμα που έκανε για την απλή αναλογική που όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες το στηρίξαν. Ένα πράγμα έκανε για το σύνταγμα που όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες το στηρίξαν. Οι ουρές, που έρχονται από πίσω και στηρίζουνε νεοφιλελεύθερα σχήματα βεβαίως δεν τα ψηφίσανε και βεβαίως θα είναι θα τους έχουν απέναντι ο ελληνικός λαός και θα το δούμε στην λογική όταν θα πάμε να κριθούμε από τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

**Σαράντος Αλεξανδρής:** λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής τώρα ότι εμπάς η περιπτώσει και η ΔΕΗ είναι στην κρισιμότερη φάση της ιστορίας της αλλά και η χώρα. Με αυτή την Κυβέρνηση που είναι Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ αυτή η συγκυβέρνηση που εμπάς η περιπτώσει η δική μου η άποψη είναι ότι δεν θα την κρίνουμε μ' ένα πράγμα τι έλεγε και τι κάνει γιατί άλλα πράγματα έλεγε τον Γενάρη του '15 και με αυτό ήρθε στην κυβερνητική εξουσία και άλλα πράγματα είπε τον Σεπτέμβρη. Άλλα πράγματα έκανε πριν τον Σεπτέμβρη και άλλα πράγματα και πέρα από αυτά που είπε και τον Σεπτέμβρη ακόμα. Στο ζήτημα της ΔΕΗ μετά τον Σεπτέμβρη π.χ. είχαμε μία σειρά από πράγματα όπως τα βάφτισε με μία καινούργια ορολογία, τα περίφημα ισοδύναμα και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου εμπάς η περιπτώσει και η Επιχείρηση είναι στο κρίσιμο σταυροδρόμι. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δέστε τον Αρμαγεδώνα που έρχεται μπροστά μας σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα κι εμπάς η περιπτώσει εκεί θα δούμε και τα εργασιακά δικαιώματα που βεβαίως δεν κοιτάμε την πάρτη μας, δεν είμαστε αιθεροβάμονες, δεν είμαστε παρτάκιδες αλλά από την άλλη άποψη βεβαίως είναι ο κόσμος της επισφάλειας με εφαρμοζόμενες πολιτικές και τις μνημονιακές αλλά και τις νεοφιλελεύθερες του πάλαι ποτέ δικομματισμού αλλά για δέστε σήμερα για να στηρίξουμε αυτό τον κόσμο της επισφάλειας των 400€ το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε λίγο τον κόσμο προς τα πάνω. Αυτό τον κόσμο. Αλλά το πρώτο που έπρεπε να έχει κάνει μία κυβέρνηση είναι να στηρίξει τα 751, να στηρίξει τις Συλλογικές Συμβάσεις. Για δέστε θα ρθούνε αυτά ποτέ στην επικαιρότητα; Εκτός πια και πάρουμε τοις μετρητοίς αυτά τα πραγματάκια που μπορεί να λέει ο ανεκδιήγητος ο κύριος Κατρούγκαλος που μ' ένα μαντηλάκι αυτός ο περίφημος εκεί μπορεί να κάνει περισσότερο δουλειά σύνταξη που παίρνει σήμερα ένας συνταξιούχος και βεβαίως στα ασφαλιστικά δικαιώματα όχι των σημερινών συνταξιούχων που κι εκεί τους έχει πετσοκόψει και είχαμε μια σοβαρότατη επίθεση αλλά εμάς που θα είμαστε σε λίγο, το επόμενο διάστημα μπροστά σε ασφαλιστικές προσδοκίες. Για δέστε απ' τον καινούργιο Νόμο του Μάη τι τροπολογίες έφερε παραδείγματος χάριν για το εφάπαξ σε μια μεν τροπολογία σε μια κύρωσε μια συμφωνία. Μιας διακρατικής συμφωνίας. Πόσο επηρεάζει ακόμα χειρότερα τον ίδιο τον υπολογισμό των εφάπαξ. Τα λέω αυτά για να πω ότι είναι μια ολομέτωπη επίθεση από την μεριά της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση με τους συντρόφους μέχρι πριν λίγο διάστημα, ιδιαίτερα με τον Θωμά αλλά δεν χρειάζεται τέτοιους τόνους γιατί μου θυμίζουσαν τους παλιούς κυβερνητικούς συνδικαλιστές. Αν λέμε στηρίζω κι εμπιστεύομαι μια κυβέρνηση έχουμε τις διαφωνίες μας αλλά προσέξτε και με την μπάλα και με το μπαλί δεν μπορούμε να είμαστε. Και με αυτή τη λύση του ΑΔΜΗΕ και με την προσπάθεια της ΓΕΝΟΠ που εγώ λέω ότι έχει κενά η προσπάθεια της ΓΕΝΟΠ, θα τα πω παρακάτω όσο μπορώ θα τα πω πιο σύντομα. Άρα λοιπόν, κοιτάχτε πως συνδυάζει και προσεγγίζει αυτή η λύση του ΑΔΜΗΕ, την λύση περίπου του 66%. Μία ήταν η λύση. Ακόμη και να χε ψηφιστεί ο Νόμος όπως είχε ψηφιστεί τον Γενάρη του 2015 έπρεπε να χουμε καταργήσει ένα νόμο και να χε τελειώσει το ζήτημα της παράδοσης του ΑΔΜΗΕ. Είναι ογκόλιθος της ΔΕΗ. Είναι ένα κομμάτι της ΔΕΗ. Δίνει δισεκατομμύρια. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού και των εργαζομένων αυτό το πράγμα. Κι αυτό

είναι το αποκούμπι της ΔΕΗ. Χωρίς αυτό, θα έχει τελειώσει στην ίδια της την προοπτική η ΔΕΗ. Βεβαίως ακόμη και σήμερα η ΔΕΗ είναι στο κράτος. Είναι του ελληνικού λαού. Σας λέω λοιπόν ότι το ΔΕΣΠΑ που τον είχαν ξεπουλήσει οι προηγούμενοι ακόμη στο ελληνικό δημόσιο είναι. Αλλά εμπάς η περιπτώσει στα παζάρια είναι και βεβαίως τους αμολάνε κι επιτρέψτε μου την έκφραση οι Αζέροι απέναντι σ' αυτήν αν το πούμε που ήταν και μειοδότες. Άρα θέλω λοιπόν να πω ότι απέναντι σ αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές, σ' αυτά τα ζητήματα τα ενεργειακά και τις προοπτικές της ΔΕΗ η υλοποίηση των ρυθμίσεων του τρίτου μνημονίου με όσα ζητήματα δεν είχαν ρυθμιστεί και δεν είχαν πληγεί από τα προηγούμενα μνημόνια, υλοποιεί η σημερινή Κυβέρνηση με συνοδοιπόρους θα έλεγα, παρά τις διαφορές, τις κοκορομαχίες που μπορεί να έχουμε με τους προηγούμενους, τους παλιούς μνημονιακούς.

Μια επιχείρηση μ' έναν ισολογισμό έτσι όπως τον είπε ο Αδαμίδης, ο πρόεδρος με περίπου 5 δισεκατομμύρια, 6 δισεκατομμύρια εμπάς η περιπτώσει ενεργητικό με 4,800δισεκατομμύρια δάνεια, με δύο, δυόμισι λέω εγώ δισεκατομμύρια από την άποψη της είσπραξης του κόσμου κι εμπάς η περιπτώσει δεν είναι όλοι τζαναμπέτηδες, δεν είναι όλοι δεν πληρώνουμε, αλλά είναι αυτοί η μνημονιακή πολιτική των τελευταίων χρόνων που έχει επιδεινώσει ακόμη κι εκείνους οι οποίοι είναι πάνω από τα 400€. Πολύ περισσότερο αυτοί που είναι κάτω από 300€, αυτοί που δεν πληρώνονται, αυτοί που παίρνουν έναντι, αυτοί που είναι άνεργοι, αυτοί που είναι συνταξιούχοι που τους έκοψαν το ΕΚΑΣ ή μια σειρά άλλων παροχών και αυτοί οι άνθρωποι που είναι στα συσσίτια και όσοι είναι εμπάς η περιπτώσει ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο κλπ. Άρα λοιπόν, ένας κόσμος που αδυνατεί και θα πω δυο κουβέντες παρακάτω και για το ζήτημα του τιμολογίου. Άρα λοιπόν για πέστε μου τώρα ωραία η λύση του ΑΔΜΗΕ αλλά την ίδια ώρα στο 90% σήμερα και στην λιανική και στην χοντρική μάλλον στην λιανική στο 90%, στην χοντρική στο 70% αλλά σ' ένα χρόνο θα δώσουμε τα πάντα στους νταβατζήδες κυρίως στους εγχώριους αλλά και τους ξένους για να φτάσουμε στο 50%. Ποια θα είναι η ΔΕΗ εκείνης της εποχής; Θα χει 4.800 δις δάνεια, τι θα χει ενεργητικό; 2,5, 3, 3,5; Πόσους εργαζόμενους θα 'χει; 17.000 εργαζόμενους θα έχει; Τέτοια κερδοφορία θα έχει με τον ΑΔΝΗΕ έξω; Με αυτή την παραγωγή ενέργειας και μ' αυτούς τους πελάτες; Και πολύ περισσότερο λοιπόν με αυτή την ιστορία. Υπάρχει σχέδιο απ' την πλευρά της Κυβέρνησης να ρυθμίσει αυτό το ζήτημα; Τσαλαβουτάει ο Σκουρλέτης από δω κι από κει. Έχει πλάνο, υπέγραψε την παράδοση του 17% στο Συμβούλιο Κοινωνικής και Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Δραγασάκη μαζί με άλλους τέσσερεις Υπουργούς, έβαλε φαρδιά πλατειά την υπογραφή του και τώρα βγαίνει στα κανάλια και έχει μουρλαθεί στις συνεντεύξεις να λέει» θα το πάρουμε πίσω». Κοιτάτε να δείτε, αυτούς τους τζαναμπέτες εκεί του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. τους είχαμε γνωρίσει, αυτό τον άνθρωπο να μας κοροϊδεύει δεν μπορεί. 8θα μας κοροϊδέψει μία θα μας κοροϊδέψει δύο ε τι να μας κοροϊδέψει; Έχει πλάνο, σχέδιο σήμερα δεύτερο, Β' ; εχθές είχε ισοδύναμο. Σήμερα είναι σε μία αντιπαράθεση με την Διοίκηση. Έχει τίποτα η Διοίκηση της ΔΕΗ; Έχει τίποτα για τα τιμολόγια που έχει μία αντιδικία με την Διοίκηση και δεν ξέρω αν με κάποιο τρόπο εδώ αναπαράχθηκαν; Θέλετε να σας πω και κάτι γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω; Έχει την Τρίτη ξέρω η ΕΠΕΚΕ πως το λέει, Ενέργειας, και το δίνω και σαν μια είδηση, έχει μια συνάντηση με βουλευτές, με στελέχη με ιστορίες να κουβεντιάσουν τα τιμολόγια. Και βεβαίως τις μπηχτές απέναντι στον Παναγιωτάκη, σοβαρές – σοβαρότατες ευθύνες λέω εγώ, ενδεχόμενα κι εμείς να έχουμε ως Συνδικάτο, αλλά ποιο είναι το ζήτημα; Ο μήνας είναι; Να ξεχωρίσουμε τις ληξιπρόθεσμες κι από την τιμολογιακή πολιτική, ποια θα ναι αυτή η ίδια τιμολογιακή πολιτική σήμερα; Σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες και μ' αυτή την στήριξη που παρέχουμε στον κόσμο της εργασίας, στους συνταξιούχους κλπ; Τέτοια παιχνίδια; Τέτοια ιστορία; Άρα λοιπόν με ένα σχέδιο που δεν υπάρχει απ' την μεριά του Υπουργείου είναι το σχέδιο των δανειστών, το σχέδιο του τρίτου μνημονίου, είναι κατά περίπτωση, περιπτωσιολογία και δεν μπορεί να στηρίξουμε απ' την πλευρά της πολιτείας. έχει κάτι η ΔΕΗ; Δεν έχει. Βλέπει το Βατερλό. Γιατί δεν πάει στην πάντα ο Παναγιωτάκης και η Διοίκηση της ΔΕΗ και

μπροστά σ' αυτό το Βατερλό τσαλαβουτάει. Έφερε τα 400 και μάλιστα με ενέργειες κατά του νόμου που δεν είναι και συντεταγμένες. Δεν είναι συγκροτημένα να κουβεντιαστεί εμπάς η περιπτώσει, πρωτίστως με τους συνεργάτες, με το Δ.Σ. , με την ιεραρχία θα έλεγα σε δεύτερο βαθμό, με τα συνδικάτα ενδεχόμενα και με κάποιους κοινωνικούς φορείς. Ρίχνει την ζημιά ημερίδας, στο ένα forum, στο άλλο συμπόσιο, την μία έριξε για τους 400.000 πελάτες , την άλλη ρίχνει προχτές με την αυτή την διαδικασία με την Κίνα που πήγε με τους Κινέζους. Είχε πάει στην ..... που του είπε εμείς δεν επενδύουμε στους λιγνίτες και προφανώς θα θέλαν και τα νερά του δώσανε πόρτα, ε αυτή θα ναι η κατάσταση της Επιχείρησης; Συμπράξεις λέει από τη μία μεριά, έλεγε μέχρι πριν 15 ημέρες και τα επαναλαμβάνει τώρα ο Σκουρλέτης, μπαίνει μπροστά ο Σκουρλέτης απ' τον Παναγιωτάκη και κάνει χειρότερες συμπράξεις σε αυτή την ιστορία; Άρα δεν έχει μέλλον η ΔΕΗ, δεν έχουμε ως εργαζόμενοι, δεν έχουμε ως ελληνική κοινωνία, και θα έλεγα πριν από την οικονομία και την ανάπτυξη που είπε στην εισήγησή του και ο πρόεδρος ότι το ίδιο το σύστημα της Ηλεκτρικής Ενέργειας αν μπει σε κάποιες περιπέτειες η ίδια η ΔΕΗ θα μπει σε μια διαδικασία, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε...

Τώρα τι κάνουμε εδώ; Αφού δεν έχουνε. Έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο παρότι λένε ότι έχουνε. Το ζήτημα είναι ότι κατά τη γνώμη μου έχει μια επείγουσα σημασία να έχει το Συνδικάτο. Κι εμείς δεν έχουμε συμφωνώ με πολλές πλευρές απ' αυτές που έβαλε ο Μπίτζας. Πρέπει κατά τη γνώμη μου στη βάση των όποιων, έχουμε γενικές θέσεις απ' τα Συνέδρια της ΓΕΝΟΠ είτε συμφωνάμε είτε όχι. Σήμερα τι κάνουμε; Το πρώτο πράγμα είναι, εμείς πρέπει να σηκώνουμε σε κάθε περίπτωση όχι στα ξεπουλήματα και του ΑΔΜΗΕ, για την παράδοση των πελατών, για τις συμπράξεις μ' αυτές τις προτάσεις που έρχονται στην επικαιρότητα και να λέμε ότι πρέπει να στηριχτεί αυτή η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, με αυτό τον χαρακτήρα που έχει. Εγώ θα την ήθελα 100% εκεί που είναι λοιπόν να μην την ακουμπήσει κανένα κοράκι ντόπιο και ξένο και να μην την ακουμπήσει κανένας Σκουρλέτης, κανένας Τσίπρας γιατί δεν είναι περιουσία τους. Δεν είναι του πατέρα τους, είναι του ελληνικού λαού, είναι όλου του λαού και των εργαζομένων. Και έτσι την έχουν στηρίξει 60 χρόνια. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο σας λέω και ενημερωτικά και με παρένθεση ότι στις 15 του μήνα την Πέμπτη ο Σκουρλέτης είναι στην Μεγαλόπολη. Δεν έχουμε δει ακριβώς το αναλυτικό του πρόγραμμα, το βράδυ θα μιλήσει σε μία εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, λένε οι πληροφορίες ότι θα έρθει κι έτσι διαδίδεται και διαχέεται ότι θα έρθει και στο Ενεργειακό Κέντρο της Μεγαλόπολης.

Η γνώμη μου είναι, η πρόταση μου, η άποψή μου και νομίζω ότι πρέπει να είναι και πρόταση της ΓΕΝΟΠ ότι πρέπει να τον υποδεχτούμε με τον τρόπο που πρέπει. Με τον τρόπο που του πρέπει, με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς, έτσι όπως υποδεχόμασταν όσοι τον υποδεχόμασταν τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου, την Κατσέλη θυμάμαι εγώ στην Μεγαλόπολη, ένα άλλο παλικαράκι εδώ πάνω που παλεύατε πως το λέει τότε στην αντίσταση στα συνδικάτα, με αυτό τον τρόπο, απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και αυτές τις ρυθμίσεις πρέπει να τον υποδεχτούμε μεθαύριο. Μας δώσετε, δεν μας δώσετε, με την καλή έννοια του όρου το πράσινο φως, εγώ νομίζω, δεν ξέρω τι λέει κι ο φίλος μου ο Άρης που λείπουν κι οι άλλοι από την Μεγαλόπολη, ότι έτσι θα τον υποδεχτούμε. Θα εισπράξει το αντίτιμο των εφαρμοζόμενων πολιτικών κι αυτών που κάνει απέναντι στην Επιχείρηση και στους εργαζόμενους της ΔΕΗ και τον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν εγώ αυτό το οποίο θέλω είναι να βάλουμε ότι μια άλλη Επιχείρηση, εκσυγχρονισμένη με αναδιοργάνωση με άλλο προσανατολισμό, για δέστε τώρα τι έχει κάνει στον ενάμιση χρόνο η Διοίκηση της ΔΕΗ; Είδατε τίποτα; Εκτός αυτά που είπε ο Γιώργης; Άλλαξε κανα δυο στελέχη, ο ένας τον έδιωξε ο μακαρίτης ο άλλος, άλλος έληγε η θητεία του, τώρα τι έφερε; Έφερε ένα σχήμα το οποίο ήθελα και την άποψή σου, την άποψη και ως ερώτημα ποια είναι η άποψη του Συνδικάτου γιατί βάζει μ' έναν τρόπο θα έλεγα και στοχευμένο και τα συνδικάτα και στο πρωτοβάθμιο επίπεδο και την Ομοσπονδία στο παιχνίδι, άρα θέλω και την άποψη της ΓΕΝΟΠ εδώ γι αυτό το ζήτημα και αν και έχει γίνει και σχετική κουβέντα και



τι λέμε; Διαλέχτε τι είναι; Ξεκαθαρίσματα λογαριασμών την ώρα που η Επιχείρηση είναι στο χείλος του γκρεμού θα πάμε να κάνουμε τέτοια πράγματα; Χθες, προχθές επιβαλλόταν να κάνουμε. Να βγάλουμε ενδεχόμενα τέτοιους που λέει ο Θωμάς να βγάλουμε άλλους, να βγάλουμε ανίκανους, να βγάλουμε βολεμένους, να κλείσουμε ξέρω γω τα κουτάκια, ξέρω γω τι άλλο να κάνουμε ένα σύγχρονο πράγμα. Τέτοια έχει στο νου του; Άμα δεν έχει στο νου του να σταματήσει εκεί που είναι. Μας το χει παρουσιάσει;

Άρα λοιπόν επόμενο ζήτημα. Τιμολογιακή πολιτική, κοιτάχτε να δείτε δεν είναι όλοι νταβατζήδες και μην βαράτε τα κινήματα και τους πολίτες γιατί προσέχτε, είναι τραγικά τα ζητήματα που ακουμπήσαν στους συναδέλφους μας στην Ζάκυνθο και στα Λιόσια, είναι πράγματα που δεν τα χουμε ξαναζήσει αλλά εμείς από αλλού τα περιμέναμε στους πληστηριασμούς που δεν έχουν έρθει απ'τα κοράκια κι απ'τα δάνεια. Εκεί περιμέναμε χτύπα ξύλο, αυτό λέει τουλάχιστον όλος ο λαός, εκεί θα γίνει η μεγάλη μάχη. Κι εδώ τώρα πάλι κόσμος βάζει πολίτες να τα βάζουν απέναντι σε ΔΕΗ τζήδες, σε συναδέλφους μας που πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά, άρα λοιπόν θέλει έναν τρόπο, ποιους θα στηρίξουμε και βεβαίως μ'έναν άλλο τρόπο, αλλά κοιτάχτε να διατυπώσουμε και μία πρόταση για τιμολόγια. Τελειώσανε όλοι αυτοί που σήμερα έχουν ρίξει μετά τις κυβερνήσεις και όλο αυτό το πολιτικό σύστημα το δεύτερο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη αυτή την λοβιτούρα και σήμερα αυτό το πράγμα κάνουνε να τους τα μαζεύουμε, να τους τα' ακουμπάμε και να μην θέλουν να τα βγάλουν στην μπάντα. Να κάτσουμε να δούμε αν πρέπει μια σειρά πράγματα να βγουν απ'τα τιμολόγια. Δεν μπορεί να είναι το ένα τρίτο πως το λένε αν είναι το 40, το 50% ο λογαριασμός της ΔΕΗ και να θέλει ο κόσμος να πληρώνει. Να πάει η ΕΡΤ έχει μία οντότητα εχθές αφού πανηγυρίζει ο φίλος μου ο Θωμάς, στους νταβατζήδες, με τους λαθρέμπορους και τους πρεζέμπορους που χθες τους έδωσε άδεια γιατί έχουν το χρήμα, αφού λοιπόν πανηγυρίζουν να πάει για την δημόσια ΕΡΤ να τα μαζεύουνε αυτοί. Να πάει η ΠΡΟΣΠΕΡΤ να πάνε οι πάντες να τα μαζεύουν. Θα τους τα μαζεύουμε εμείς από εδώ και θα αδυνατεί ο άνεργος ο χαμηλοσυνταξιούχος αλλά κι εκείνοι που έχουν ακόμη. Και βεβαίως θα βουτήξουμε τους νταβατζήδες και να τους κόψουμε και να τους αλλάξουμε την Παναγία και να βρούμε κι άλλες ρυθμίσεις. Και να δούμε και πέρα κι απ'τις 36, να ειδούμε κι άλλα πράγματα. Να κάνουμε μία πολύ ολοκληρωμένη δουλειά γιατί δεν την έχει κάνει ούτε το Υπουργείο, αντιδικούν με την Διοίκηση της ΔΕΗ και να διατυπώσουμε κι εμείς μία δική μας πρόταση για παράδειγμα, θα τα πούμε αυτά τα πράγματα; Δεν μπορούν να καλύψουν τον λογαριασμό των ΑΠΕ και θα τον ανεβάζουμε συνέχεια μέσα από ρυθμίσεις, τροπολογίες, κάθε χρόνο; Και την ίδια ώρα θα έχουμε καινούργια ζητήματα; Ολοκληρώνω, δυο πράγματα θέλω ακόμη γραμματέα. Και ολοκληρώνω κυρίως με τα ερωτήματά μου.

Κοιτάχτε να δείτε βεβαίως να πούμε ότι δεν πρέπει να χάσουμε κι εμείς καμία δραχμή. Εγώ σας λέω ότι είχαμε προχθές μια σύσκεψη τα Σωματεία ένα μεγάλο κομμάτι του δυναμικού συνδικαλιστικού είπε, το κύριο ζήτημα σήμερα δεν είναι ούτε οι θέσεις εργασίας, ούτε η προοπτική της ΔΕΗ, ούτε το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ, ούτε – ούτε – ούτε... να μην χάσουμε περικοπές. Για δέστε τώρα σε τι αντιδιαστολή είναι με την εισηγητική ομιλία του, αυτές οι ομιλίες, με την εισηγητική ομιλία του Προέδρου. Ο πρόεδρος μπορεί να είναι διαφορετικά να τους πείσει. Για πέστε μου τώρα εδώ, θα πρέπει να αφήσουμε όλοι το τοπίο εδώ, εγώ σας λέω ότι υπάρχουν εργολαβίες, μία γνωστή, τέσσερις συνδικαλιστές μεταξύ των οποίων ο Μπρουμάς, τέσσερις της ΓΕΝΟΠ είναι οι κατηγορούμενοι. Μένει στο μεγαλύτερο μέρος να τ' αποδείξουμε. Δεύτεροι να την φέρουμε από πίσω. Δεύτερη από πίσω παραπλήσια, παραδίπλα ακριβώς, το ίδιο μου πε και μεγαλύτερο ποσό. Τρίτο, τέταρτο ν' αναδείξουμε ζητήματα, μπορεί να έχουν δεν ξέρω στη ΔΕΗ εσείς ξέρετε καλά έχουμε 10,20,30,50 ψυγεία εγώ ξέρω τρεις ότι είναι στο λιγνιτικό κέντρο μηχανικούς, έχω τρεις και κάθονται και παίρνουν αυτά που παίρνουνε και δεν κάνουνε τίποτα και την ίδια ώρα, για πρώτη φορά, στο λιγνιτικό κέντρο της Μεγαλόπολης 5 μηχανικούς με οχτάμηνα το Ορυχείο,

άλλους 4 στην τέταρτη μονάδα πέστε μου το κόστος. Πέστε μου από προμήθειες, ότι θέλει ο ένας, ο άλλος διώχνει, πόσο κάνει η τάδε συσκευή, πόσο κάνει το τάδε μηχάνημα και το τάδε ανταλλακτικό, καινούργιο 10.000 δώστο στον Πειραιά, δώστο στην Βοιωτία, δώστο εκεί, πως το λέει με τα μισά, με το 40%. Υπάρχει καμία διαδικασία που λέει βάσει αυτού οι προμήθειες που θα γίνονται; Τι θα κάνουνε; Θα τα ψάξουμε; Υπάρχουνε άλλα ζητήματα εμπάς η περιπτώσει αυτοκίνητα γίνεται πανικός τα γράφουμε, τους τα λέμε, αυτοκίνητα. Με ορυχείο στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη εμείς πάμε τα δικά μας σαν τα βατράχια να κάνουμε μια περιοδεία στα ορυχεία κλπ, τα δικά μας αυτοκίνητα, τα Ι.Χ. αυτά της 15ετίας κλπ, κι αυτοί πάνε στο σπίτι τους και δεν θέλω να σας πω, έχουμε καταγγελίες, τους βρίσκω στα Σούπερ Μάρκετ, θ' αναδείξουμε τέτοια ζητήματα ή θα κλείσουμε την Διοίκηση; Έχω ένσταση, δεν την έχω μελετήσει ακόμα, αυτή 16 σελίδες με την απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να μου χει ξεφύγει τελευταία γιατί τρέχω τις ενημερώσεις του Καραλευθέρη αλλά θα γυρίσω πίσω και θα τις κοιτάζω, δεν ξέρω αν το 'χει στείλει εκεί, εμένα έπεσε στην αντίληψή μου χθες. Κοιτάχτε θα το κουβεντιάσουμε και στην παράταξη τις επόμενες ημέρες ως Αγωνιστική Ενότητα αλλά έχω και μια ένσταση 5.300 λες Γιώργη τα 300 επηρεάζουν την μισθοδοσία. Έμμεσα θα έλεγα ότι τα 5.000 των, σ' ένα μεγάλο μέρος είναι και οι ίδιοι, οι ίδιοι..... οι ίδιοι ρουσφέτια, ιστορίες πόσο θα πάει και πόσο ήταν το '15 να το δούμε. Και εμπάς η περιπτώσει θα γίνουν και 5,10, 20 προσλήψεις; Για να δω τώρα που πήραμε τους 240 στα νησιά θα σταματήσουν τα εκτός έδρας; Κι αν θα σταματήσουνε, θα κοπούν με το μαχαίρι; Γι αυτή τη δουλειά, για τους 240 που είχαμε έλλειμμα πηγαίναν εκεί και για να ειδούμε θα σταματήσουνε ξερω γω το Πάσχα; Άρα μετά θέλω να πω, μήπως επηρεάσει και ο φόβος μου είναι, μήπως είναι κι ένας καλός τρόπος που άνοιξε το παράθυρο να μην πω η πόρτα για τα στελέχη όλα αυτά τα κουτάκια με τα εκτός έδρας, που στο πλαφόν που δεν έχει και ο Παναγιωτάκης γιατί πριν γίνει Διοικητής θυμάστε τι έλεγε να παλέψουμε ίσως η πως το λέει οι προαγωγές, ίσως ένα μέρος του οικογενειακού, ίσως κάτι άλλο, ίσως μεταβλητές ίσως κάτι, να μείνουμε στο 65 για δέστε έχει μπει σε καμια τέτοια στον Σκουρλέτη, στον άλλον εκεί πως τον λένε στον Χουλιαράκη και τον άλλο τον λεβέντη εκεί τον Τσακαλώτο, έχει ρίξει καμια τέτοια πρόταση; Και εισέπραξε άρνηση ή όχι; Τα λέω αυτά λοιπόν να πω ότι έχω μια ένσταση ότι μπορεί να είναι κι ένας τρόπος για τα στελέχη για την ιεραρχία κλπ, να υπερβούν το πλαφόν.

Δυο ερωτήματα και τελείωσα Επιτροπή εργατικών ατυχημάτων. Τι γίνεται μετά την ρύθμιση τη νομοθετική. Μεταθετότητα τι ενέργειες έχετε και τι έχετε στο νου σας, πως προχωράει γιατί και στο Λαύριο και στο Κερατσίνι και στο Αλιβέρι. Λοιπόν, ποιο είναι το ποσό της υπέρβασης στη ΔΕΗ; Εδώ ξέρουμε να περιοριστούν αυτό που πήραμε την απόφαση του Παναγιωτάκη υπερωρίες και μεταβλητές κλπ, αλλά έχουμε τουτην ώρα ποιο είναι; Έξι; Έξι είπε ο Θωμάς στον ΔΕΔΔΗΕ, στη ΔΕΗ πόσο είναι; 16; Εκατομμύρια λέω, υπέρβαση. Πάνω απ' το 65%. Ποιο είναι αυτό το ποσό;

Και το τελευταίο ζήτημα. Επειδή είμαστε αρνητικοί στις συμπράξεις κοιτάχτε να δείτε κάτι, κατά την γνώμη μου, εντάξει έχει μία στόχευση το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας, θα έλεγα ότι σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό ήταν προσεγγμένη η ανακοίνωση, νομίζω ότι η ΓΕΝΟΠ πρέπει να τοποθετηθεί. Πρέπει να έχει μια τοποθέτηση η ΓΕΝΟΠ απέναντι σ' αυτές τις συμπράξεις, δεν έχουμε δει ακόμα το πλαίσιο τους οι Κινέζοι είναι εδώ, διαβουλεύονται και αύριο και μεθαύριο έχουνε συναντήσεις, σε υπηρεσιακό επίπεδο λοιπόν η γνώμη μου είναι ότι γιατί κοιτάχτε να δείτε ότι υπάρχει το σενάριο να δείχνει και μία ΓΕΝΟΠ ότι δεν τοποθετείται, ότι είναι στη μέση είτε απέναντι στο Υπουργείο είτε απέναντι στην Κυβέρνηση.

Και το τελευταίο, δεν μας αφορά το ζήτημα με το τροφείο. Δεν μας αφορά συμφωνώ με το σκεπτικό του Γιώργη, κοιτάχτε, ανοίγουμε απ' το παράθυρο τους, αν θέλετε να βάλουμε ένα ζήτημα βεβαίως οι τρεις – τέσσερεις εργαζόμενοι σε Ομοσπονδίες όχι στους Συνδικαλιστές, η πίεση μας να είναι, θα μου πεις τούτη την ώρα που μπορεί να ναι αύριο το πρωί, πρώτο στο στόχαστρο και στο, λέω λοιπόν ότι πρέπει να είναι

και για τους συνδικαλιστές και για τους πλαφοναρισμένους να είναι μ' έναν τρόπο για όλους μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο.

**Αδαμίδης:** ποιοι θέλουν να τοποθετηθούν για να ρυθμίσω τον χρόνο. Είπα λοιπόν ότι θα είναι αυστηρό πεντάλεπτο για τα μέλη του Δ.Σ. εξαιρουμένων των συναδέλφων που είναι σε παρατάξεις και ψηφοδέλτια. Και εντάξει το τράβηξε λίγο παραπάνω ο Σαράντος, ο Ρέλλιας δεν μίλησε καθόλου. Εγώ λέω αυστηρά πεντάλεπτο θα το κλείνουμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Λοιπόν, ως αρχίσουμε από δω δεξιά Αντώνη.

**Αντώνης Αναγνώστου:** είμαι σίγουρος, παρότι δεν ήμουν από την αρχή στη Συνεδρίαση ότι ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ με τον πιο καυστικό και σοβαρό τρόπο ανέλυσε και περιέγραψε την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Όμιλος ΔΕΗ. Εγώ αριθμητικά θα πω ότι σε σχέση με την περσινή μας συνεδρίαση η κατάσταση είναι πολύ πιο άσχημη. Μαθηματικά θα το λέγαμε ότι είναι αδύνατη η επίλυση της εξίσωσης. Υπάρχουν τόσα πολλά άγνωστα, η πώληση του ΑΔΜΗΕ, τα ΝΟΜΕ και η πώληση του 17%, που είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες για να μπορέσει να υλοποιήσει η Κυβέρνηση την μνημονιακή της υποχρέωση για περιορισμό της ΔΕΗ στην παραγωγή κατά 50% και στην αγορά ενέργειας κατά 50%. Σε όλο αυτό το πράγμα, έχει προστεθεί κάτι το οποίο για μένα ιεραρχικά είναι πρώτο. Είναι η βιωσιμότητα της Επιχείρησης η οποία κρίνεται από τα ταμειακά της διαθέσιμα. Απ' την εισπραξιμότητά της. Αυτό λοιπόν θα πρέπει αν και για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, να επιλυθεί πρώτιστα. Και αυτό γιατί η ελληνική κοινωνία πλέον έχει αποκτήσει μία νοοτροπία, αυτή τη νοοτροπία που η νυν κυβέρνηση ως αντιπολίτευση καλλιέργησε ότι δεν πληρώνω. Και αυτοί που δεν πληρώνουμε είμαστε πολλοί, άρα δεν μπορούν να μας κάνουν και τίποτα. Η Επιχείρηση λοιπόν, δέχεται αυτή την τεράστια πίεση. Μία σοβαρή Διοίκηση Επιχείρησης δεν θα άφηνε ποτέ απροστάτευτους τους εργαζόμενους μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι τους οφείλουν και αν θέλετε στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να ανταπεξέλθουν. Από την αρχή των περιστατικών θα έπρεπε να έχει ενεργήσει πρώτα αυτή μηνύοντας τους ανθρώπους που δεν πληρώνουν την Επιχείρηση, έτσι ώστε να δώσει το μήνυμα ότι η Επιχείρηση είναι αμείλικτη σε αυτό. ο περιορισμός του προβλήματος θα ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπετε όμως, ότι η Διοίκηση της Επιχείρησης έκανε ένα μπαλάκι με την Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό, σημαίνει αν μη τι άλλο όχι σοβαρότητα.

Σε όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα, σας απαρίθμησα, θέλω να τονίσω και την νοοτροπία ή πως σκέφτεται η Διοίκηση να τα αντιμετωπίσει. Θα σας μεταφέρω, χωρίς να σας πω το όνομα Γενικού Δ/ντή, πως το σκέφτεται. Αφού εξέφρασε την αισιοδοξία του, παρά τα προβλήματα, είπε ότι στο τέλος το σπουδαιότερο του επιχείρημα είναι ότι «δεν πιστεύω ν' αφήσουν», ποιοι; Δεν διευκρίνισε «να πέσει η ΔΕΗ». Αυτό ήταν το σοβαρότερο επιχείρημά του. Φίλες και φίλοι, αν ξεφύγω ένα λεπτό Γιώργο με συγχωρείς, θέλω να είμαι πολύ ουσιαστικός και πολύ συγκεκριμένος. Ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος από την αρχή που το πρόβλημα βγήκε με την προηγούμενη Κυβέρνηση, ξέρετε κατ' αρχήν την προσωπική μου στάση. Ξέρετε τις προσωπικές μου ενέργειες με την Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Η τωρινή Κυβέρνηση η οποία βεβαίως έλεγε προεκλογικά, Θωμά θα σε παρακαλέσω όμως ν' ακούσεις λίγο, γιατί θα ..... και σ' αυτά που είπες. Η σημερινή λοιπόν Κυβέρνηση η οποία παρά το γεγονός ότι έλεγε αυτά που έλεγε για τον ΑΔΜΗΕ, προώθησε ένα νέο Νομοσχέδιο. Φίλες και φίλοι, θα σας πω την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι αυτή είναι, ότι εκτός ότι έχει το ίδιο αποτέλεσμα το νομοσχέδιο αυτό με το προηγούμενο, για την ΔΕΗ καταστροφικό αφού φεύγει ο ΑΔΜΗΕ έτσι ή αλλιώς, αλλά για την ελληνική κοινωνία και τον έλεγχο του κράτους στον μονοπωλιακό, στον Υπουργικό αυτό τομέα θα είναι χειρότερη. Όχι απλώς είναι καλύτερη από το προηγούμενο σχέδιο Σαμαρά, είναι χειρότερη. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Μετοχική του Σύνοψη του ΑΔΜΗΕ θα ελέγχεται από τρεις Εταιρείες. Η Εταιρεία η οποία εγγυάται

μόνο τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου είναι 25%. Γι αυτό και την μετοχή την ονομάζει αμεταβίβαστη. Οι άλλες δύο Εταιρείες στις οποίες περιέχεται ποσοστό του ελληνικού δημοσίου και αθροίζεται στο 51, θα καταλήξουν εκεί που θα καταλήξει το 17% της ΔΕΗ. Δηλαδή, στο ΤΑΥΠΕΔ, άρα πώληση, ή στο Υπερταμείο που σημαίνει ότι έμμεσα θα δοθεί στον Στρατηγικό Επενδυτή κι άλλο ποσοστό. Θα το δείτε ότι εκεί θα πάει. Εάν η Κυβέρνηση είχε αληθινές προθέσεις φίλε Θωμά, δεν θα ξεκινούσε με ένα τεράστιο ψέμα από την ονομασία του Νόμου. Ο Νόμος λέει για αρίθμηση και το ελληνικό δημόσιο και ο ΑΔΜΗΕ και η ΔΕΗ να προσαρμοστούν στην Οδηγία την Ευρωπαϊκή. Μα, έχουμε προσαρμοστεί, από το 2011. Ξεκινάει δηλαδή το ψέμα από την αρχή του έργου. Στην Γαλλία, που υπάρχει εκεί μία αντίστοιχη Εταιρεία με πολλά κοινά στοιχεία με την ΔΕΗ, η EDF, αυτή την στιγμή, εξετάζει ένα επενδυτικό έργο πουλώντας το 50% των δικτύων το οποίο έχει στην κυριότητα του το 100%. Το 50% πώληση δεν επιβάλλεται από κανένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από καμία Ευρωπαϊκή Οδηγία. Είναι επενδυτική στρατηγική των Γάλλων για να αποκτήσουν λεφτά και να κάνουν ένα Πυρηνικό εργοστάσιο στην Αγγλία. Δηλαδή, εκεί έχεις μία Εταιρεία που με τις ανάγκες της και πως σκέφτεται το μέλλον πράττει. Εδώ επιβάλλονται όλα. Αλλά όχι από Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε; Προφανώς, σας είπε ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, τι έχει γίνει για τον ΑΔΜΗΕ με την αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού κλπ. το οποίο βεβαίως θα έχει επίπτωση εάν καταλήξουμε θετικά που δεν είναι εύκολο με αυτή την ελληνική δικαιοσύνη, θα έχει επίπτωση και σε οποιαδήποτε πώληση άλλου κομματιού της ΔΕΗ, θετικά για τους εργαζόμενους με βάση το νομικό επιχείρημα της ασφαλιστικής μας περιουσίας. Έχει πρόταση η ΓΕΝΟΠ; Μπορεί να στηρίξει τις αποφάσεις των προηγούμενων Συνεδρίων; Η δικιά μου άποψη είναι ναι. Δηλαδή μπορεί, το νομικό σχήμα που έχει αυτή τη στιγμή, η νομική μορφή που έχει ο Όμιλος ΔΕΗ αυτή τη στιγμή να σταθεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αρκεί και αυτό το αρκεί, να κάνει ένα πράγμα, που για εμένα είναι αυτονόητο, να ζητήσει λοιπόν η ΓΕΝΟΠ και να το έχει προμετωπίδα ότι οι Διοικήσεις της, θα ελέγχονται με βάση στόχων από το ελληνικό δημόσιο. Κι αυτοί οι στόχοι οπωσδήποτε θα εξασφαλίζουν την επάρκεια, την ασφάλεια, την ποιότητα, την ευαισθησία την τιμολογιακή και φυσικά τους εργαζόμενους. αυτό μπορεί να γίνει μία πρόταση και να περάσει στην ελληνική κοινωνία. Το θεωρούμε σίγουρο; Όχι! Θα μπορέσει να βοηθηθεί από κάτι. Ποιο είναι αυτό το κάτι που θα μπορούσε να βοηθηθεί; Ακούστε με. Η εκκωφαντική παραίτηση της Διοίκησης του Ομίλου ΔΕΗ. Εάν η Διοίκηση της ΔΕΗ παρά τα μισόλογα που λέει ότι δέχομαι, δεν δέχομαι παραιτηθεί θα αναδειχθεί στην ελληνική κοινωνία ότι αυτά που πάνε να επιβάλλουν στη ΔΕΗ δεν εφαρμόζονται και θα έχει κακό αντίκτυπο για αυτούς. Θα είναι καλό για εμάς, θα είναι καλό για την ελληνική κοινωνία και φυσικά θα είναι καλό για την υστεροφημία του στελέχους της επιχείρησης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του Ομίλου.

**Μούντριχας Δημήτρης:** εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, μπήκε ένα θέμα για την μεταθετότητα, είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος όσον αφορά την μεταθετότητα που είναι στο πρώτο στάδιο στην Κομοτηνή. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την μεταθετότητα που βγαίνει για το Κερατσίνι, το Αλιβέρι και το Λαύριο, γιατί; Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η μεταθετότητα της Κομοτηνής από τον Σταθμό στην περιοχή είναι το ίδιο όσο η μεταθετότητα που δίνουν σε 38 άτομα να ξεκινήσουν και οι 38 θα πάνε ένας – ένας, να μου πεις θέλεις παρέα; Ίσως και κάποιος να θέλει παρέα στην Γαύδο, στον Αη Στράτη, στην ..... , στα Αντικύθηρα, στους Αρκούς, στο Καστελόριζο, στη Σίφνο, στην Ικαρία, στο Αγαθονήσι, στο Ανάφι για να μην τα διαβάσω. Εγώ ρε παιδιά δεν πιστεύω ότι με αυτό τον εξορθολογισμό θα γλιτώσει η ΔΕΗ και δεν θα πέσει στο 6535 ή δεν θα μας κόψει την μισθοδοσία. Υπάρχουν τόσα άλλα που ακουστήκανε, να μην τα επαναφέρω και να τ' αναφέρω ξανά που δεν πιστεύω ότι δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα, κι εγώ πιστεύω ότι με ένα σωστό προγραμματισμό και αυτοί οι 38 μπορούν να δουλέψουν στην Επιχείρηση σε άλλες θέσεις. Αυτές οι μεταθέσεις δεν γίνανε μετά από το δεύτερο αντάρτικο. Δεν γίνανε επί χούντας. Και φτάνουμε σήμερα δηλαδή 55,53,57 χρονών ανθρώπους

που έχουν εμπειρία μόνο στους σταθμούς, (ναι κι εσύ την ψήφισες) στους σταθμούς Παραγωγής να πάνε σε ΜΕΚ δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα; Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ αυτά ήθελα εδώ λίγο να πω από εκεί και πέρα θα υπάρξει και συνέχεια.

**Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης:** αγαπητοί συνάδελφοι, ήρθε κι η σειρά μας. Ζητήματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με αυτό που όλοι κάνατε σήμερα. Όλοι μαζί συμφωνάτε. Έχετε μικρές διαφορές μεταξύ σας και όλοι μαζί έχετε ευθύνες για αυτό που διαμορφώσατε. Το πρώτο ερώτημα, είναι μετά την εισήγηση του Προέδρου και του Γραμματέα που μας είπαν, διαπιστώσανε ποια είναι τα προβλήματα, τι θα αντιμετωπίσουμε. Τι θα πάμε εμείς, αυτός είναι και ο ρόλος μας, να πούμε αύριο στους συναδέλφους; Ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Σε ποια κατεύθυνση θα τους καλέσουμε να οργανωθούν; Στην κατεύθυνση που λέει ο Πρόεδρος ότι ναι εμείς θα πρέπει να βρούμε ένα κόμμα που να εκφράζει τις δικές μας δυνατότητες αλλά θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης και άρα μ' αυτή την έννοια θα πρέπει να γονατίσουμε απέναντι στα συμφέροντα που εσείς καταγγείλατε;

Εδώ φαίνεται αγαπητοί συνάδελφοι ότι είστε αδιανόητα και θα λεγα αμετανόητοι σ' ότι αφορά την κατεύθυνση που έχετε και που σύμφωνα με αυτά που είπατε εσείς, από περσι μέχρι τώρα είμαστε ακόμα χειρότερα, που σημαίνει, από περσι μέχρι τώρα υλοποιήσαμε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Όχι όμως με την ευθύνη, με την μεγαλύτερη ευθύνη της ηγεσίας του Συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά την ευθύνη της πολιτικής που είπε τώρα προηγούμενα ο σύντροφος ο Ηλίας και κατονόμασε και τις ευθύνες που υπάρχουν σήμερα. Άρα τι να πούμε στους συναδέλφους, να είναι υπέρ της απελευθέρωσης αλλά να μην δέχονται τις επιπτώσεις; Δεν είναι λίγο οξύμωρο αυτό αγαπητοί συνάδελφοι; Δέστε τώρα τι λέει. Μας βγάζει κάρτα ο συνεταιρισμός (υγείας), θέλει να μας βγάλει κι η ΓΕΝΟΠ, όπως έβγαλε και στον ΑΔΜΗΕ. Θα πω δυο κουβέντες, κι εγώ λέω γιατί να είμαστε τρεις φορές ασφαλισμένοι; Τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα για να έχουμε Δημόσια, δωρεάν, κοινωνική ασφάλιση για να φτάσουμε και στο επίπεδο να μην είμαστε δηλαδή σαν εκείνο το παιδί που σκότωσε τον πατέρα του και ήθελε μετά επιείκεια από το δικαστήριο γιατί ήταν ορφανός. Να μην φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το σημείο να λέμε ότι θέλουμε ιδιωτική ασφάλιση η οποία θα μπορεί να μας λύνει προβλήματα. Το έκανε ο συνεταιρισμός και γιατί να μην λέμε να κάνουμε νοσοκομεία, να έχουν περίθαλψη όλος ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί.

Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε γιατί αύριο είναι τι θα πούμε; Τι ΔΕΗ θέλουμε. Έχει κανείς, ακούστηκε, ποια κατεύθυνση πρέπει να έχει ένα συνδικάτο για το τι Επιχείρηση θέλει; Για το τι Ηλεκτρική Ενέργεια θα πρέπει να δώσει στον κόσμο; Εδώ φτάσαμε σε σημείο να δέρνουμε κι αυτούς που δεν έχουν λεφτά, ακούστηκαν και τέτοιες αντιλήψεις δηλαδή. Τι κάνουμε; Ερχόμαστε σαν μπουλντόζα και λέμε, κάποιος έχουν, και φυσικά κάποιος έχουν, αλλά αυτοί που δεν έχουν τι θα κάνουμε; Κανείς σας δεν είπε ότι οι εργαζόμενοι στον εργολάβο, σήμερα έχουν 4 και 5 μήνες και είναι εκτός συνδικαλιστικού κινήματος, μας ενδιαφέρει άμα θα 'ρθουν οι Κινέζοι; Το πρόβλημά μας είναι οι Κινέζοι; Το πρόβλημά μας είναι να καταλήξουμε εμείς σαν Συνδικάτο και για αυτό να καλέσουμε τους εργαζόμενους, τι Ηλεκτρική Ενέργεια έχουμε και για ποιανού συμφέροντα αυτή η Ηλεκτρική Ενέργεια θα εργάζεται.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που θα ρθει θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Άρα, εμείς αν θέλουμε να έχουμε την συνείδησή μας καθαρή, απέναντι στους εργαζόμενους, πρέπει να τους ζητήσουμε, να ελέγξουμε την Ηλεκτρική Ενέργεια. Σαν κοινωνία, σαν κράτος, αν θέλετε και σαν μοχλός ανάπτυξης. Ιδιώτες δεν χωράνε. Κι εμείς τι λέμε αγαπητοί συνάδελφοι, σε σχέση με την πρόταση που

κάνει η Αγωνιστική Συνεργασία; Να κάνουμε έναν ενιαίο κρατικό φορέα, που θα διαχειρίζεται την Ηλεκτρική Ενέργεια. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε 17.000 έχουμε MW , 6.000 ζήτηση. Πως θα τα παντρέψουμε; Πως θα το κάνουμε; Ναι – ναι, τι θα κάνουμε; Τι θα πούμε στους εργαζόμενους αύριο που θα τους έρθει η μείωση μισθών και θα τους πούμε δηλαδή αυτά που είπε ο πρόεδρος και τον πιστεύω ότι η μείωση θα είναι ακόμα πολύ μεγαλύτερη στο επόμενο διάστημα, ότι εμείς αυτό καταφέραμε; Ότι εμείς αυτούς θα στηρίξουμε στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης; Ή θα πρέπει να πούμε ρε παιδιά αυτά είναι τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης θα πρέπει να παλέψουμε για μια άλλη κοινωνία, για μια άλλη ΔΕΗ. Ευχαριστώ πολύ.

**Σάκης Μάστορας:** αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής, επιτρέψτε μου να σηκωθώ, η ΔΑΚΕ, η παράταξη την οποία έχω την τιμή να υπηρετώ και να εκπροσωπώ από τη θέση του Γραμματέα, ουδέποτε έχει ή θα προσάψει σε συνάδελφο ή συνδικαλιστική παράταξη ταύτιση με οποιοδήποτε πολιτικό φορέα φορτώνοντας στις πλάτες, της παράταξης ή των συναδέλφων τις όποιες αμαρτίες ή λάθη αυτού του πολιτικού φορέα γιατί πολύ απλά δεν θέλει να κάνει ότι της κάνουν. Για πάρα πολλά χρόνια αλλά δεν ξεχνά και την προσπάθεια πολλών, για πολύ καιρό να της προσάψουν διάφορα. Αυτό ως μία δήλωση από την μεριά της ΔΑΚΕ για τα διάφορα που ακουστήκαν εδώ. Εδώ είναι χώρος συνδικαλιστικός, ιερός κατά την παράταξή μας και έτσι θα τον προασπίσουμε και έτσι θα τον υπηρετήσουμε. Διάφορες πολιτικές απόψεις μπορούν να ακούγονται και καλά κάνουν, αυτή είναι η δουλειά μας, όλα τα υπόλοιπα έξω από την παράταξή της ΔΑΚΕ όπως σας προείπα.

Δεύτερον, για την αποκατάσταση της τάξης, πρωτίστως της αλήθειας. Θεωρώ και νομίζω ότι θα με επιβεβαιώσετε σύσσωμοι το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ και οι παριστάμενοι ότι η ΔΕΗ παραμένει ακόμη, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, ακόμη, μια εταιρεία που παράγει, παράγει και δεν είναι εταιρεία η οποία έχει παροχές υπηρεσιών. Παράγει λοιπόν αυτή η Εταιρεία και συνεπώς μπορούμε με θάρρος και παρρησία να πούμε στους συναδέλφους που βρίσκονται στην περιοχή μας και σε άλλη περιοχή, σε ενεργειακό κέντρο, τους χειριστές του καδοτροχού, ότι ναι πρέπει να συνεχίσετε να παράγετε και να μην κατεβάσετε τους τροχούς κάτω και να πάτε να ζητήσετε μια μετάθεση σε ένα γραφείο κάπου αλλού, να είστε καλύτερα και να κάνετε αυτό το πράγμα που κάνετε, και πρέπει να πούμε και σ' όλους τους υπόλοιπους που εδώ και τέσσερις μέρες βρίσκονται μέχρι τον λαιμό στη λάσπη, στα ορυχεία και τους σταθμούς ότι πρέπει να συνεχίσετε να παράγετε. Διότι αν δεν παράγουμε, ουδέν πέραν αυτού. Ουδέν! Και να μην το ξεχνάει ποτέ και κανείς. Και οφείλουμε να πούμε ότι η ΓΕΝΟΠ, σεβόμενη αυτή ακριβώς την διαδικασία βρίσκεται εδώ, έστω μία φορά το χρόνο τιμώντας και υπηρετώντας ακριβώς αυτή την ανάγκη. Την συνέχιση της παραγωγής λιγνίτη και δια αυτής καύσεως παραγωγής Ηλεκτρικού ρεύματος έτσι ούτως ώστε η επιχείρηση να έχει τι; Μέλλον! Να επιβιώσει. Έτσι αγαπητοί για ν' αποκαταστήσουμε την αλήθεια και την τάξη.

Επαναλαμβάνω, το είπα, το λέω για χάρη του φίλου μου Σταμάτη που σε σέβομαι απόλυτα, να παράγει, να μεταφέρει και να διανέμει και να εισπράττει για να συνεχίσει ο κύκλος. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το ξεχνάμε και δεν επιτρέπεται να το ξεχνάει ουδείς. Κι εγώ θα είμαι εδώ για όσο είμαι να το θυμίζω σε όποιον νομίζει ότι μπορεί να το ξεχνάει. Η θέση της ΓΕΝΟΠ η οποία εκφράστηκε δια στόματος του Προέδρου και είναι ακριβώς έτσι διότι επιβεβαιώθηκε και στο τελευταίο Συνέδριο για το ζήτημα των κοινοπρακτικών σχημάτων, προφανώς, και θα πρέπει να μας απασχολήσει διότι αν θέλουμε να κάνουμε όλοι πράξη αυτά που λέμε στις κατ' ιδίαν συζητήσεις μεταξύ μας ή και πιο δημόσια ότι άλλαξαν οι εποχές, έχουμε καινούργια δεδομένα, επιτέλους θα πρέπει να πάρουμε και το θάρρος της απόφασης που μας αναλογεί. Θα πρέπει να το πάρουμε αυτό το βάρος; Θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή στο τραπέζι; Με παρρησία και με θάρρος; Εάν αγαπητοί μου συνάδελφοι δεν πρέπει να το

κάνουμε θα συνεχίσουμε να έχουμε μία πορεία την οποία θα ακολουθούμε τις εξελίξεις, και όταν ακολουθείς τις εξελίξεις, ευχαριστώ πάρα πολύ τους δυο Αντώνηδες που μου δίνουν την πρέπουσα σημασία να ..... Κι εφόσον δεν πρέπει ν' ακολουθούμε τις εξελίξεις κι αν εμείς αισθανόμαστε έστω και τώρα πρόεδρε με λίγο στρατό αλλά αρκετά έμπειρο μετά από πολλές μάχες και μάλιστα να ξέρουμε και πως και που θα τον χρησιμοποιήσουμε, να μπορούμε λοιπόν μπροστά από τις εξελίξεις ή δίπλα στις εξελίξεις και να διαμορφώσουμε όπως κάναμε παλιότερα διότι υπάρχουν και πολλοί σύνεδροι εδώ και τους ευχαριστώ που μας τιμούν με την παρουσία τους, πολλοί συνάδελφοι που υπηρέτησαν το Συνδικάτο χρόνια, να διαμορφώσουμε λοιπόν κι εμείς ή να κάνουμε την προσπάθεια να διαμορφώσουμε πολιτική. Διότι, κάνοντας μόνο κριτική παραμένουμε κριτές.

Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο προέκυψε από την Ημερίδα που έκανε ο Σπάρτακος στην περιοχή για το ζήτημα της Παραγωγής ή της Μεταλιντικής Περιόδου που ευαγγελίζονται πολλοί άρχοντες, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και η δήλωση της κυρίας Κουρίδου, της Όλγας της Κουρίδου περί θέσεων εργασίας στην περιοχή λόγω συμμετοχής του Λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου; Και η δήλωση του κυρίου Κοπανάκη, ότι το νούμερο 30 έως 35% είναι ένα ονειρεμένο νούμερο αν καταφέρουμε να το πιάσουμε, άρα η παραγωγή καλύπτεται από την συμμετοχή του Λιγνίτη σ' αυτό το ποσοστό, η Παραγωγή ως Δ/νση εννώς, έτσι; κι η κυρία Κουρίδου με παρρησία και θάρρος και αυτή σηκώθηκε και είπε ότι το μισό προσωπικό χρειαζόμαστε. Εφόσον θα είμαστε το 30-35% χρειαζόμαστε το μισό προσωπικό. Και δεν αυτοκτόνησε κανείς στην περιοχή μας, μηδέ εξαιρουμένου κι εμού. Να αυτοπυρποληθώ ας πούμε στην πλατεία διαμαρτυρόμενος. Αντιθέτως, τρελαινόμαστε να ακούμε και να βλέπουμε θέσεις αιρετών που έχουν υποτίθεται και μία ευθύνη για το κοινωνικό σύνολο γιατί τους θυμίζουμε ότι παραμένουν μέρος τοθ κοινωνικού συνόλου. Παραμένουν έλληνες πολίτες με δικαίωμα ψήφου σε όλες τις εκφάνσεις της δημοκρατίας μας, σε όλες τις βαθμίδες, και πως έτσι θα ενεργήσουμε και στο μέλλον. Ε, λοιπόν τους άρχοντες αυτούς τους λέμε ότι θα πρέπει να θυμούνται και τι υπηρετούν. Το κοινωνικό σύνολο λοιπόν, επιβάλλει να κάνουν αγώνα ούτως ώστε η περιοχή μας, μιας και βρισκόμαστε εδώ και σας καλωσορίζουμε μετά από αρκετή διάλεξη που έκανα, στην περιοχή μας, επιβάλλεται να μην γίνει πρωταθλήτρια στην ανεργία, γιατί είμαστε ήδη. Ας το αφήσουμε αυτό λίγο πίσω. Ας πάρει κάποιος άλλος τα πρωτεία. Μήπως και χάσουμε εμείς τα πρωτεία γι αυτό κάνουμε αυτές τις διαδικασίες; Δεν μπορούμε λοιπόν να διανοηθούμε αγαπητοί συνάδελφοι και το βάζω με πολλή δύναμη σ' αυτό το τραπέζι ότι θα μπορούσε να παραμείνει η επένδυση των 1,5 δις € στην οποία καλείται δια του Περιφερειάρχη κι εδώ υπάρχει ένα σχήμα οξύμωρο, στην περιοχή μας ο Πρωθυπουργός να την εγκαινιάσει, να του θυμίσουμε ότι έρχεται να εγκαινιάσει Λιγνιτική Μονάδα. ΛΙ-ΓΝΙ-ΤΙ-ΚΗ! Συνεπώς, αυτή πρέπει κάτι να κάψει. ΛΙ-ΓΝΙ-ΤΗΣ! ΛΙ-ΓΝΙ-ΤΗΣ λέγεται αυτό το μαύρο που καίγεται εκεί. Τώρα αν δεν έχει να κάψει προφανώς και είναι μία ανενεργή επένδυση. Και προφανώς θα πρέπει να αναρωτηθούν όλοι γιατί γίνεται; Και να βάλουμε και πίσω στο μυαλό μας το εξής, την μεγάλη διακήρυξη που έκανε ο Πρόεδρος της Επιχείρησης περί της Μελίτης II κι εδώ δεν είδα κανέναν να χτυπάει τα νταούλια διθυραμβικά και να χαιρόμαστε οι πάντες γιατί μία ακόμα Λιγνιτική Μονάδα θα πάει να εγκαινιαστεί ή μάλλον να μπει στην διαδικασία ούτως ώστε κι εμείς τα άλλο θέλουμε; Αυτό δεν θέλουμε; Μία ακόμα μονάδα στην περιοχή μας δεν φωνάζουμε τόσο καιρό; Γιατί δεν χαιρόμαστε αγαπητοί συνάδελφοι; Γιατί δεν έχουμε μία ευεξία; Είμαστε όλοι προβληματισμένοι, για ποιο λόγο; Γιατί πολύ απλά, αυτό που σας είπα, μας έρχονται από τις πίσω πόρτες αυτοί που ευαγγελίζονται διάφορα τρελά, όταν αυτοί οι ίδιοι κατηγορούσαν τους άλλους. Και μιλάμε για την σύμπραξη την οποία όλοι ξέρουμε ότι αν συμβεί η ΔΕΗ θα είναι κάτω του 30%. Μπορεί κανείς να το αποδεχτεί; Όσο και προσδευτικός να είναι ή όσο συντηρητικούρα και να είναι; Υπάρχει ένας μέγας προβληματισμός λοιπόν κι αυτός πρέπει να αναλυθεί κι

όπως είπε και ο πρόεδρος εγώ το κρατάω στο επόμενο Δ.Σ. που θα γίνει θα πρέπει να μας απασχολήσει σφόδρα.

Κι έχουμε σ' αυτή την δύσκολη στιγμή που διανύουμε ως περιοχή και ως λιγνίτης και ως καύσιμο και ως ΔΕΗ, έχουμε και την επιστολή την οποία προφανώς κάποιος από υμάς, τσίμπησε της Ευρώπης ως απάντηση στην Μόνιμη Ελληνική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εσείς ρε παιδιά κάτι μας κρύψατε εδώ. 17.500 ώρες ο ΑΗΣ Αμυνταίου, 17.500 ώρες κι εμείς κάνουμε αγώνα στην περιοχή μας με την ΓΕΝΟΠ και με αυτούς που θέλουν να κάνουν αγώνα μαζί μας να κάνουμε τον ΑΗΣ Αμυνταίου άλλο, καινούργιο, λέγοντας να επενδύσουν, να 'ρθουν να κάνουν την επενδύσεις που ο Κοπανάκης ευαγγελίζεται ότι θα δώσει τον ΑΗΣ Αμυνταίου και στο ορυχείο Αμυνταίου συνεπώς, ζωή μέχρι το '20 – '25. Μέχρι το '30 μέχρι την αποθείωση. Ναι αλλά πως θα κάνουμε την αποθείωση του ΑΗΣ Αμυνταίου όταν για την αποθείωση του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου η ίδια η Επιχείρηση την έχει ότι θα είναι η ναυαρχίδα της μέχρι το '50 ξέρω γω, ζωή να χουμε όλοι και να ζούμε όλοι να το βλέπουμε, ο διαγωνισμός πήρε παράταση για έναν μήνα γιατί; Γιατί εμφανίστηκαν ορισμένοι σχιστομάτηδες κινέζοι φίλοι μας, το σχιστομάτηδες είναι χιουμοριστικό, όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει αλλιώς καλά θα κάνει, δεν το εννοώ. Κι έρχονται και λένε είμαστε κι εμείς είμαστε οι ισχυροί, είμαστε οι εταίροι της Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός πήγε μας έφερε, θέλουμε κι εμείς μερίδιο από την αγορά, τα πουλάτε που τα πουλάτε δώστε κι εμάς. Μας ανησυχεί λοιπόν προεδρείο σφόδρα η διαδικασία αυτή γιατί πήγε πίσω ένα μήνα, περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού γιατί αυτός ο διαγωνισμός της αποθείωσης του Αγίου Δημητρίου και των μονάδων θα δώσει την δυνατότητα στην ΔΕΗ να έχει λιγνιτικές μονάδες, βάσεις γιατί δεν το ξεχνάμε ποτέ ότι εμείς λέμε τις λιγνιτικές μας τις θέλουμε βάσεις, αλλιώς βάσεις θα είναι του φυσικού αερίου και του φυσικού αερίου της ΔΕΗ Μεγαλόπολη και Κομοτηνή και Αλιβέρι δεν τις έχω και πολύ να τις βάζουν μέσα, γιατί τις βγάζουν και ακριβότερες των άλλων.

Συνεπώς, τα παιχνίδια που μπορεί να παίζει κάποιος εντός της Επιχείρησης ή εκτός αυτής αλλά άμεσα συνδεδεμένος με αυτή θα πρέπει να καταδειχτούν και να μην φοβόμαστε να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε.

**Λευτέρης Παλούκας:** συνάδελφοι, είναι άλλο το επιθυμητό και άλλο το εφικτό. Το επιθυμητό ξεκινάει από τα θέλω μας στο εφικτό πρέπει να συντελούν και πολλά άλλα, πολιτικές, νομοθεσίες, δεσμεύσεις και δεν συμμαζεύεται. Εδώ, εμείς, οι περισσότεροι, λέμε τα θέλω μας. Όλοι ξέρουμε τι θέλουμε εμείς, σε μία εκλογική αναμέτρηση στον Άγιο Δημήτρη κουβέντιαζα μ' έναν κομμουνιστή και του είπα, τι διαφορά έχεις μ' αυτόν που είναι στη ΔΑΚΕ; Και μου λέει, άλλη πολιτική. Έλα εδώ φίλε, τι ΔΕΗ θέλεις εσύ; Ενιαία, καθετοποιημένη, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Έχετε καμία διαφορά; Όχι! Έχουμε καμία διαφορά εμείς ως προς τα «θέλω» μας; Όχι! Άρα, θα πρέπει να βρούμε τους κανόνες που θ' αντιμετωπίζουμε, το Συνδικάτο έχει χρέος να το κάνει αυτό, σε όποια Κυβέρνηση, σε όποια Διοίκηση ν' αντιμετωπίζει με κανόνες τα προβλήματα και αυτά προέρχονται μέσα από θέσεις συνεδριακές. Και εξηγούμαι τι λέω.

Σήμερα, μιλάμε για τα κοινοπρακτικά σχήματα, οι συγκυρίες, και είχαμε θέση συνεδριακή, δεν συμφωνούσε το συνδικάτο στα κοινοπρακτικά σχήματα, σήμερα έχουμε την ίδια θέση; Πρέπει να την αλλάξουμε; Πρέπει! Πώς; Την θέση του Συνεδρίου αλλάζουμε μόνο μέσα από Συνέδριο. Όμως, όταν έχεις το χρόνο, όταν δεν έχεις το χρόνο προσπαθείς μ' ένα τρόπο να πεις και ποια θα είναι η θέση σου αύριο. Για να μην δημιουργείς τριγμούς. Λέω λοιπόν, εγώ δεν ντρέπομαι να πω ναι σε νέα κοινοπρακτικά σχήματα άλλα όχι στα ήδη υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ. Δηλαδή, άμα θα 'ρθει ένας ο Σαράντος τους έλεγε, νταβατζήδες, και βάλει τα λεφτά του και σου πει έλα να κάνουμε μια καινούργια λιγνιτική μονάδα, την 6, θα του πεις όχι; Θα βάλει τα λεφτά όμως. Άμα σου πει έλα να κάνουμε ένα νέο



Υδροηλεκτρικό 170 Mw, 175Mw, που είναι λέω εγώ του Ιλαρίωνα θα του πεις όχι; Δεν θέλουν όμως αυτό συνάδελφοι. Οι νταβατζήδες τα θέλουνε τζάμπα. Κοινοπρακτικά σχήματα για εμένα δεν νοούνται χωρίς τα υδροηλεκτρικά. Αυτό έχουν στο πίσω μέρος του εγκεφάλου τους οι κύριοι που θέλουν αύριο να διαπραγματευτούν την Επιχείρησή μας. Και πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος, δημόσιος θα είναι με το 51% μόνο ο ΑΔΜΗΕ. Εάν το 17% που είναι στο ΑΤΥΠΕΔ δεν διαλυθεί από την Κυβέρνηση, εγώ πιστεύω θα διαλυθεί. Όμως εδώ είμαστε να το δούμε. Λοιπόν, και πουληθεί και το 17% τότε βλέπω μόνο τον ΑΔΜΗΕ να είναι Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Λοιπόν, όμως επειδή είναι πολιτικές, κι εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά κι ευχολόγια, θέλω να ρωτήσω αυτούς τους συναδέλφους που απευθύνθηκαν στην σημερινή Κυβέρνηση, αυτή η Κυβέρνηση δημιούργησε τα αρπακτικά της δημόσιας περιουσίας; Περιστέρηδες, Κοπελούζηδες, και δεν συμμαζεύεται; Ανέφερε ο σύντροφος ο Θωμάς και την συμπεριφορά τους μέσα στην Επιτροπή της Βουλής από τους νταβατζήδες των Μ.Μ.Ε.. Αυτή η Κυβέρνηση έφερε τα μνημόνια; Ακούστηκαν και προτάσεις παρότρυνσης να φύγει ο Δ/νων Σύμβουλος της Επιχείρησης. Δηλαδή, ο σημερινός Δ/νων Σύμβουλος είναι πιο κακός Δ/νων Σύμβουλος απ' ότι ήταν οι προηγούμενοι; Ποιος αυτός που προέρχεται από τα σπλάχνα μας; Αυτός που ξέρει τους εργαζόμενους και την Επιχείρηση καλύτερα απ' τον καθέναν; Τι πουλούσε ο Παναγιωτάκης; αυτοκίνητα πουλούσε; Δεν είναι σαράντα τόσα χρόνια σ' αυτή την Επιχείρηση; Βεβαίως κι άμα κάνει λάθη, εδώ είμαστε να τα κριτικάρουμε. Όλοι! Λέω λοιπόν, εμείς έχουμε ένα χρέος, ως Συνδικάτο, έχουμε θέσεις, δεν έχουμε περιθώρια γιατί και το Συνδικάτο δεν πείθει σήμερα, το Συνδικάτο το δικό μας η ΓΕΝΟΠ ευτυχώς άρχισε να πατάει στα πόδια του καλά κι εμείς έχουμε χρέος όλοι μαζί να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε και να μην προκαλούμε ο ένας τον άλλο με πολιτικές ξεπερασμένες ή από αυτές που μπορεί να έχουμε μπροστά μας και να μην μας αρέσουν ή να μην τις επικροτούμε. Γιατί θα θυμίσω μόνο κάτι, τώρα μπορούμε να κουβεντιάσουμε κι ελεύθερα. Κάποτε τα λέγαμε χωρίς στρατό, ήμασταν επιστρατευμένοι. Ευχαριστώ.

**Μπρουμάς Αριστείδης:** Συνάδελφοι, ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνεται ο λόγος. Πραγματικά, είχα μία αγωνία, νόμιζα δεν θα μου τον δώσετε αλλά έδωσε ο Θεός λοιπόν και μου δώσατε για άλλη μια φορά τον λόγο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω το .....Πτολεμαΐδας που αγωνιά γιατί η ΓΕΝΟΠ παραμένει τουλάχιστον στα λόγια ότι στηρίζει το εθνικό καύσιμο τον λιγνίτη, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους τους παλιούς εδώ, τους ΓΕΝΟΠήτες γιατί καταλαβαίνω την αγωνία τους, αλλά συνάδελφοι, πέρα από το καινούργιο slogan τώρα να κατηγορούμε τον Παναγιωτάκη, μήπως θα πρέπει να μας πείτε, όχι σήμερα είχατε την λεβεντιά και πήγατε στον κόσμο, ο κόσμος τι λέει γι αυτά; Αυτά που του λέμε δηλαδή, τι μας λέει ο κόσμος; Μπράβο παιδιά πάμε καλά; Δηλαδή, σήμερα αν πήγαμε στη διανομή τι του λέμε; Εμπρός συνάδελφε πήγαινε κόψε το ρεύμα και πάρε και τα ματ κοντά να κόψεις το ρεύμα; Δεν έπρεπε σήμερα να έχουμε καλέσει τα Μ.Μ.Ε., τον Δ/νοντα Σύμβουλο, τον Υπουργό, να καταγγείλουμε ότι οι συνάδελφοι αυτοί πάνε να κάνουν τη δουλειά τους και πάνε στα νοσοκομεία; Δεν θα έπρεπε συνάδελφε Πρόεδρε εδώ σήμερα στην ΓΕΝΟΠ να έχουμε μια ημερίδα κι αυτά που εξέφρασε ο Μάστορας, ο Γραμματέας του Σπάρτακου ν' αποτελέσει θέμα συζήτησης σήμερα για να μάθει κι ο κόσμος τι σημαίνει εθνικό καύσιμο λιγνίτης; Δεν θα πρέπει συνάδελφοι σήμερα αντί να ρίχνουμε έτσι στην κουβέντα για να αποτελέσει βάση κουβέντας από πού θα κόψουμε το μισθολογικό κόστος, να κάνουμε και μια αυτοκριτική ότι το Συνδικάτο δεν λειτουργεί με πελατειακές σχέσεις; Δεν πρέπει να χούμε κάνει και μια μεγάλη αυτοκριτική αν όλα αυτά που λέμε απέναντι στην κοινωνία, αλληλέγγυος κλπ, ερχόμαστε σήμερα και προτείνουμε και στον εαυτό μας τροφείο; Εγώ συνάδελφοι, πραγματικά, νομίζω όταν μαζί με τους άλλους συναδέλφους εδώ τον Σωτηρόπουλο τον Δημήτρη, τολμήσαμε να κάνουμε μια καταγγελία, απ' το να καταγγέλλουμε τα κακώς κείμενα, το πώς διασφαλίζεται το δημόσιο χρήμα και πως κατασπαταλείται, δεν περιμέναμε ούτε να πάμε να ζητάμε ελεημοσύνες, και ξέρετε ρε παιδιά εκ

παραδρομής το ..... στο fax αλλά περιμέναμε από την ΓΕΝΟΠ έστω και καθυστερημένα που το 'μαθες συνάδελφε Καρρά γιατί δεν σ' ενημερώσαμε, θα έπρεπε όμως να σ' ενημερώσουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ότι θα το χετε κάνει σημαία. Και θα χετε την ευθιξία να προστατεύετε το δημόσιο συμφέρον. Εύχομαι λοιπόν συνάδελφοι, το επόμενο διάστημα να βρούμε τον βηματισμό μας, να μην καταγγέλλουμε τους κυβερνώντες, τους διοικούντες αλλά να κάνουμε μεγάλη αυτοκριτική. Άκουσα λοιπόν, ή δεν άκουσα καλύτερα ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ είναι πρωταθλήτρια στην μαύρη κι ανεξέλεγκτη εργασία. Εργαζόμενοι στον εργολάβο με την μέθοδο των υπερβολών περιμένουν απ' την Νομική Υπηρεσία ν' αποφασίσει πότε θα πληρωθούν, προείπε λίγο ο συνάδελφος της ΕΣΚ αλλά δεν το ... Η ΔΕΗ σήμερα τουλάχιστον στους μαζικούς χώρους, δεν θα έπρεπε ν' απασχολεί τις Υπηρεσίες ελέγχου και τις άλλες Υπηρεσίες συνολικά, θα έπρεπε η ίδια να τηρεί την νομιμότητα, δυστυχώς είναι πρωταθλήτρια.

Να πω λοιπόν συνάδελφοι ότι προχθές μαζευτήκαμε όλα τα Σωματεία εκεί και φαντάζομαι ότι δεν τιμάει και κανέναν μας αλλά ούτε κι εσάς, ότι ένας συνάδελφος καρκινοπαθής, δουλεύει Δευτέρα, Παρασκευή κι έχει να παίρνει χρήματα 6 μήνες ανάλογα πόσο είναι αυτό που παίρνουν οι συνάδελφοι, κι όλο αυτό συνάδελφοι έγινε από μία Συλλογική Σύμβαση. Και ρωτάω λοιπόν, εντάξει τα προσωπικά, ευαίσθητα δεδομένα κλπ αλλά τόσο δύσκολο είναι παιδιά να υπήρχε μια Επιτροπή στην Μεγαλόπολη ω μη γένοιτο κάποιος συνάδελφος έχει σοβαρό θέμα να μην χάνει κάποια χρήματα σε μια περίοδο που η δημόσια υγεία και γι αυτό οι συνάδελφοι πρέπει να έχουμε διαρκή πρακτική, δεν μας έδωσε κανένας το δικαίωμα, δεν πήραμε από κανέναν στο Γενικό Συμβούλιο, από κανένα Γενικό Συμβούλιο δεν μας εξουσιοδότησε κανείς να γίνουμε dealers ιδιωτικών εταιρειών, φαντάζομαι ότι όταν ασχοληθήκαμε με το Συνδικάτο είχαμε στο μυαλό μας την Δημόσια Υγεία, την Δημόσια παιδεία, την κοινωνική Ασφάλιση και είπε λοιπόν ο συνάδελφος εδώ ότι οι αποφάσεις παίρνονται στα Γενικά Συμβούλια, στα Διοικητικά Συμβούλια και αλλάζουν στα Γενικά Συμβούλια και στα Διοικητικά Συμβούλια. Εμείς εδώ συνάδελφοι πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον μια καλή πρόταση και για να βγούμε αν θέλετε απ' το οικονομικό αδιέξοδο είναι να σας κάνουμε μία υπεύθυνη δήλωση τα 26 μέλη του Δ.Σ. και το κάνω πρόταση αυτό να αποφασίζει το Προεδρείο κι εμείς να συμφωνούμε. Γιατί τόσο δημοκρατία υπάρχει στις παρατάξεις και δυστυχώς οι αποφάσεις των Συνεδρίων και των γενικών Συμβουλίων δεν τηρούνται. Ευχαριστώ.

**Χατζάρας Νίκος:** χαιρετίζω κι εγώ με την σειρά μου το Δ.Σ. στην Πτολεμαΐδα, είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι στιγμές που περνάει σήμερα η Εταιρεία, και βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολες οι στιγμές και για τους εργαζόμενους. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποια νούμερα όσον αφορά την τραγική εικόνα η οποία υπάρχει από τις 31 /12 /2014 όσον αφορά στην εισπραξιμότητα, για να μπορέσουμε ν' αναλύσουμε και να δούμε και στην πορεία το τι ακριβώς μέλει γενέσθαι για την Εταιρεία και για τον Όμιλο. Έχουμε λοιπόν μία ροή 31/12/2014 τα ανείσπρακτα στην Εταιρεία είναι 1.709, 30/6/15 2.250, 31/12/15 έχουμε μία αύξηση και φτάνει γύρω στα 2.298, 30/6/16 2.306 εκατομμύρια €, 2 δισεκατομμύρια 306, σε αυτά τα οποία δεν φαίνονται θα τα' αναφέρουμε. Έχουμε 63 εκατομμύρια στην Υψηλή, 81 εκατομμύρια στην Μέση, 471 εκατομμύρια στην Χαμηλή και 36 εκατομμύρια που χρωστάει το ελληνικό Δημόσιο. Αυτά σας μιλάω είναι ενημέρωση προς το Υπουργείο τον Μάιο προς Ιούνιο του 2016. Σύνολο 2.965 στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μέχρι τον σημερινό μήνα τον 8<sup>ο</sup> είχαμε τα προηγούμενα χρόνια είσπραξη απ' την μεριά την Εμπορίας, θα αναφερθώ μετά για το κομμάτι το συγκεκριμένο των συναδέλφων, εισέπραττε καθημερινά η ΔΕΗ 34 εκατομμύρια €, η είσπραξη πριν από έναν χρόνο, πριν από 6 μήνες, πριν από 5 μήνες, πριν από 2 μήνες 19 εκατομμύρια €. Έχουμε το τελευταίο διάστημα των είκοσι ημερών περίπου μία αύξηση των εσόδων αυτών της εισπραξιμότητας και φτάνει στο 21 με 23 εκατομμύρια. Ενδεικτικά σας λέω ότι για τον μήνα που μας πέρασε φτάσαμε στα 500 εκατομμύρια €. Θέλω να καταδείξω με αυτό ότι πραγματικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την εισπραξιμότητα της

Εταιρείας η οποία πλέον ήταν πριν από ένα μήνα στο 3.070 και ξεπερνάει το 3,1. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Έχει η Εταιρεία σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσει να εισπράξει. Σαφέστατα υπάρχουν και τζαναμπέτηδες και τζαμπατζήδες αλλά δυστυχώς δεν είναι πολλοί ο κόσμος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά με την φοροδοτική του ανικανότητα μάλλον με την φοροδοτική κατάσταση η οποία έχει επικρατήσει έχει δηλαδή έρθει σε δύσκολο πεδίο για να μπορέσει να πληρώσει και να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις του.

Είναι λοιπόν δύσκολο η Εταιρεία να εισπράξει, και έχοντας την δεδομένη οικονομική κατάσταση να εισπράξει η Εταιρεία ποσά είναι και δύσκολο να επενδύσει η Εταιρεία για να μπορέσει να βγει από αυτά τα πράγματα. Κι επειδή βρίσκομαι σε αυτό τον χώρο που λέγεται Πτολεμαΐδα στο λεκανοπέδιο της Εορδαίας το οποίο το ξέρω πάρα πολύ καλά και σας γνωρίζω τους πιο πολλούς, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν για το μέλλον που θα έχουμε μπροστά μας. Και πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τα πράγματα διαφορετικά, με ψυχραιμία και με ρεαλισμό.

Κι έρχομαι στο θέμα των κοινοπρακτικών σχημάτων τα οποία βέβαια κατά καιρούς τα χουμε λιοιδορήσει, έχουμε πει διάφορα πράγματα και σ' αυτά βέβαια έχουμε πάρει κι αποφάσεις. Ήρθε η ώρα και η στιγμή όμως, χωρίς να υπάρχουν ιδεοληψίες και να κατηγορεί ο ένας τον άλλο, να βάλουμε «το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων» και να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει και που πρέπει να σταθεί η Εταιρεία. Σαφέστατα, υπάρχουν αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων και Συνεδρίων. Σεβαστές! Αλλά θα πρέπει με ρεαλισμό και ψυχραιμία να δούμε από εκεί και πέρα και το γεγονός ότι πρέπει να σταθεί η Εταιρεία, πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν δουλειά για να πάνε να ζήσουν οι οικογένειές τους και μια σειρά άλλα πράγματα.

Τώρα, αναφέρθηκαν πριν κι άλλοι συνάδελφοι όσον αφορά στο ζήτημα του οικονομικού μεγέθους και των προβλημάτων που υπάρχουν στο θέμα, στο μισθολογικό κόστος και μια σειρά άλλα πράγματα. Είναι γεγονός ότι για να μπορέσει να σταθεί η Εταιρεία όσον αφορά στο μισθολογικό κόστος θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο που το χουμε πει κατά πολλούς και κατά καιρούς το 6535 και τον Νόμο 4024. Εάν αυτό το πράγμα δεν το ξεπεράσουμε ότι και να κάνουμε θα ξαναβρεθούμε στο ίδιο σημείο. Σαφέστατα θα πρέπει να κάνουμε έναν εξορθολογισμό, και μία αναδιοργάνωση, είτε λέγεται προσωπικό είτε λέγονται οικονομικά μεγέθη στην Εταιρεία, που αφορούν υπερωρίες, βάρδιες και μια σειρά άλλα πράγματα αλλά πάλι να γνωρίζετε ότι θα φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η οικονομική πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν ν' αλλάξει αυτή η ιστορία. Και για να μπορέσει να εισπράξει η Εταιρεία ένας μόνο δρόμος υπάρχει πλέον. Ο δρόμος αυτός, τον έχω πει και στον Πρόεδρο, του τον είπα σήμερα είναι ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ. Είναι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στην Δ/ση Πληροφορικής το ΚΥΗ τότε πριν από 25 χρόνια για αυτόνομο τιμολόγιο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει καλύτερα το οικονομικό κομμάτι της Εταιρείας και του Ομίλου. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, με την οικονομική δυσκολία που υπάρχει σήμερα στα νοικοκυριά για να μπορέσουν να πληρώσουν, δεν θα μπορέσουμε να εισπράξουμε. Ενώ, το αυτόνομο κομμάτι του τιμολογίου, το κάθε νοικοκυριό και ο κάθε πολίτης θα πάει να πληρώσει την ΔΕΗ του και θ' αφήσει τα υπόλοιπα στην άκρη. Αυτά που θα χάσουμε, από το αν θα βάλουμε τους Δήμους να κάνουνε την εισπραξη μόνοι τους ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι τόσα πολλά από εκείνα που κατά καιρούς ακούγονται. Νομίζω ότι εδώ πρέπει η Ομοσπονδία Πρόεδρε να κάνει μία κρούση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας όπως και παλιότερα και πρωτύτερα λειτουργεί φοροεισπρακτικά και είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά του δημιουργεί την..... και το βάζει πάνω στο ρεύμα γιατί ο άλλος φοβάται ότι θα του το κόψουνε.

Το τεράστιο πρόβλημα τώρα το οποίο υπάρχει από την μεριά της Εταιρείας και των εργαζομένων πάλι είναι το θέμα των ρευματοκλοπών. Εγώ θα σας πω ότι σ' ένα κοντινό μου μέρος από εκεί που κατάγομαι, στο χωριό μου το 38% των συντοπιτών μου έχουν μπει σε άλλη διαδικασία και κάνουν άλλα πράγματα. Διαπιστωμένο. Δυστυχώς, είναι τεράστια τα ζητήματα και τα προβλήματα, και εδώ αυτό που αντιμετωπίσαμε και την ενέργεια που είδαμε απ' την μεριά των ανθρώπων της Εταιρείας που δεν ήταν στην αρχή εκείνη που έπρεπε να ήταν όσον αφορά τους συναδέλφους και της ΔΑΚΕ αλλά κι αλλού, δυστυχώς, υπάρχει ζήτημα και πρόβλημα. Κι επειδή αυτό το πρόβλημα ακούστηκε και προηγουμένα και έτσι είναι από έναν ομιλητή που ξεκίνησε η διαδικασία, ναι αυτό υπήρξε στην Καλλιθέα και δείρανε ανθρώπους της Εμπορίας. Σ' εκείνο το κομμάτι λοιπόν, που τότε είπαν ότι πρέπει να τους δώσουμε κάτι αφού τελειώσει όμως το μεσοπρόθεσμο. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα επανεξετάσουμε, μπορεί να μην είναι της στιγμής για να τα δώσουμε τώρα αλλά πρέπει εκείνο τον κόσμο να τον δούμε πάλι γιατί εκεί γίνεται μεγάλη μάχη και θα πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο και εκείνον που θα πάει να κάνει την αποκοπή αλλά και εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος είναι το προφίλ της Εταιρείας και καθημερινά ακούει τα σχολιάνα από εμένα που το βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά. Νομίζω, ότι με αυτά τα λίγα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τον επόμενο βηματισμό μας, προσεκτικά γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και όσο πηγαίνουν τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο κατάφερε για εμάς τους εργαζόμενους να κρατήσουμε μια οικονομική, το μισθολογικό μας κόστος σε σοβαρά οικονομικά μεγέθη πάρα πολύ καλά, σε σχέση με άλλες κατηγορίες και ομάδες εργαζομένων.

Και κλείνω με το εξής. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν έχει να μας προσφέρει δυστυχώς, τίποτα. Και σας το λέω γιατί; Γιατί βίωσα κι έζησα μία προσωπική εμπειρία. Ήμουνα στο νοσοκομείο επτά ημέρες. Αυτό που βίωσα και είδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό οι οποίοι να πασχίζουν αλλά αμοιβές των 820€ εκεί που οι χειρουργοί Επιμελητές α' και β' με 1050 και 1150, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Κρατάμε τις απόψεις μας, κρατάμε την ιδεολογική μας συγκρότηση και οτιδήποτε άλλο υπάρχει αλλά σας λέω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Χαιρετίζω Πρόεδρε αυτό το οποίο έγινε στον ΑΔΜΗΕ, το χαιρετίζω πραγματικά γιατί βίωσα προσωπικά μια ιστορία και θα ξαναμπώ πάλι την άλλη βδομάδα για χειρουργείο για την ασφάλιση την πρόσθετη. Κρατάμε τις απόψεις μας, καλά κάνουμε αλλά να ξέρετε ότι σήμερα το Σύστημα χρειάζεται βοήθεια. Δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα απολύτως από το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα. Έχει πάει στον πάτο. Όποιος δεν θέλει να το δει λέει ψέματα και κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και πρέπει να το δούμε. Εγώ το βίωσα επτά ημέρες και θα το βιώσω και την επόμενη βδομάδα. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία για αυτό πρέπει να τρέξουμε και υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούμε κάλλιστα να τα καλύψουμε.

Και κλείνω με αυτό. Ο προληπτικός έλεγχος στη ΔΕΗ κοστίζει 2.500.000€, αλλά αναγκαία δαπάνη για να υπάρξει για το προσωπικό. Ο διαγωνισμός που έγινε και πάρθηκε και βγήκε η Εταιρεία πριν τον Ζερβό, πριν φύγει ο Ζερβός ήτανε 4.000.000 άρα λείπει 1.500.000. Εκείνοι λοιπόν που λένε σήμερα στην Διοίκηση π.χ. Δαμάσκος και η άλλη η Αντωνιάδη ότι δεν πρέπει να τα δώσουν και δεν συμμαζεύεται ως μας πουν, που παραλίγο να τον κλείσουν φυλακή για το οικογενειακό που παίρνανε για την πάρτη τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Έξω από ιδεοληψίες, ιδεολογήματα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μία σοβαρή υπόθεση για το προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ.

**Σάκης Κακάλης:** αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για το επίπεδο της κουβέντας που γίνεται στα πλαίσια του Δ.Σ. τουλάχιστον στα δύο χρόνια που βρίσκομαι σ' αυτό το Δ.Σ., νομίζω ότι είναι μία πα' τις πιο ώριμες και πιο γόνιμες συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Βέβαια δεν γίνεται

για κανέναν άλλο λόγο, γίνεται διότι το ίδιο το πρόβλημα μας έχει φτάσει ως εδώ και όλοι έχουμε στρογγυλέψει γωνίες και όλοι βλέπουμε πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Δεν θα ασχοληθώ με πολιτική υψηλού επιπέδου και για τα μεγάλα θέματα και δεν θα το κάνω αυτό όχι γιατί δεν έχω άποψη και θέση, και την έχω εκφράσει πολλές φορές αλλά θέλω να μπω λίγο σε αυτά που είπαν όλοι και να βάλω κι εγώ την δικιά μου πινελιά για να μείνουν κάποιοι προβληματισμοί σε όλους μας, διότι θα μας χρειαστούν για την επόμενη μέρα διότι ο καθένας που τοποθετείται και αυτή η Ομοσπονδία έχει την ευθύνη να παράγει όντως πολιτική, και έχει όντως υποχρέωση να το κάνει αυτό, και προς την Επιχείρηση και προς τον εαυτό του ο καθένας ως εργαζόμενος και σ' αυτά που έχουν να πουν προς τους εργαζόμενους.

Και γιατί το λέω αυτό; διότι από πεζά, καθημερινά πράγματα, όλοι μας λίγο πολύ βλέπουμε, διαπιστώνω ότι δεν είναι πλέον μόνο τα όσα ειπώθηκαν για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να εισπράξουμε, για τα χάγια στα οποία έχουμε φτάσει, και ενδεχόμενα για το αν η εξίσωση έχει λύση ή όχι. Και εξηγούμαι. Διαπιστώνω, ότι η νοοτροπία και η ψυχολογία στους ίδιους τους εργαζόμενους του Ομίλου έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, οι ορύχοι και οι άνθρωποι των ορυχείων και της παραγωγής σήμερα θεωρούνται ότι είναι το μίasma και το βαρίδι στην Επιχείρηση. Μέχρι προχθές ήταν αυτοί που είχαν τα μεγάλα νούμερα, και οι άλλοι έβλεπαν τα μεγάλα νούμερα. Σήμερα, θεωρείται ότι είναι το βαρίδιο. Και λένε κάποιοι και έξω από αυτό το ενεργειακό κέντρο. Η Πτολεμαΐδα μας δημιουργεί το πρόβλημα. Πετάξτε τους! Καθαρίστε τους! Κόψτε υπερωρίες, κόψτε... κόψτε! Ευπώθηκε προηγουμένως. Η Μεταφορά θεωρεί μεγάλη ευτυχία ότι θα ιδιωτικοποιηθεί αύριο. Νομίζει ότι θα καθίσει σε μια άλλη πραγματικότητα άρα δεν θέλουν να έχουν σχέση με την μητρική, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με κανέναν. Στο ΔΕΔΔΗΕ, με κουβέντες που κάνω και με ανθρώπους που βλέπω, κρύβουν πράγματα. Από εμάς που είμαστε στην ΔΕΗ, από άλλους χώρους.

Άρα αυτή όλη παθογένεια μέσα στην νοοτροπία και την ψυχολογία την έχουμε εξετάσει σε τι επίπεδο μας έχει φέρει, για να μπορούμε να χουμε μία ενιαία αντιμετώπιση; Μία αλληλεγγύη που θέλουμε στους εργαζόμενους; το είπε προηγουμένως και ο ... δεν θυμάμαι αν το είπε ο Γιώργος ο Μπίτζας ή κάποιος άλλος. Το ποιος θα πάει στη Γαύδο, το αν θα πρέπει να γίνει μία ανακατανομή του κόσμου, ο Μούντριχας ναι, αν θα πρέπει να γίνει μια ανακατανομή του κόσμου κλπ; ωραία! Αυτό τι σημαίνει; Ότι μάλλον πάμε σε μία καινούργια πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο η πραγματικότητα η ενεργειακή που έχουμε το παιχνίδι είναι ξεκάθαρο. Η εξίσωση η άλυτη που λέμε, δεν είχε αγνώστους. Η εξίσωση έχει όλες τις παραμέτρους του προβλήματος. Δεν μας λείπει τίποτα. Και το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Όμως, επειδή ξέρουμε όλα τα νούμερα πλέον, αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι; Αυτό που θα μας πονέσει. Γιατί εμάς θα πονέσει. Διότι, το αποτέλεσμα το ξέρουμε, τι ξέρουμε; Θα πάμε στο 50% του τζίρου που κάνει η Επιχείρηση. Το νούμερο, το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Ξέρουμε πόσο κόσμο μπορεί αυτό το νούμερο να ταΐσει μέσα στην Επιχείρηση. Άρα, ξέρουμε πόσοι πρέπει να μείνουν και πόσοι πρέπει να φύγουν. Ήδη έχουμε φτάσει στο σημείο το μείγμα καυσίμου που λέμε, ποιο είναι το μείγμα καυσίμου για την Επιχείρηση, κι αυτό το ξέρουμε. Διότι, επενδύσεις έχουν γίνει. Έχουμε μονάδες καινούργιες αερίου, έχουμε μονάδες καινούργιες λιγνίτη, πρόκειται να γίνει κι άλλη ενδεχομένως μονάδα λιγνίτη, άρα, ξέρουμε και το μείγμα πλέον ως Επιχείρηση.

Και πάω στο θέμα της ιδιωτικοποίησης. Αυτό που όλα τα χρόνια από την δεκαετία του '90 με τα ΒΟΟ και όλη αυτή η ιστορία που έγινε. Έφτασε η Ελλάδα πλέον και η Επιχείρηση, ας μην το πω, το ελληνικό ενεργειακό σύστημα, οι ηλεκτροπαραγωγές να έχει σήμερα 17.000Mw εγκατεστημένα. Η αγορά είναι στα 5 σήμερα. Και ρωτάω εγώ τώρα. Ποιος σοβαρός ιδιώτης ή ποιος επενδυτής θα 'ρθει ν' αγοράσει μια τέτοια Επιχείρηση. Με απαξιωμένο εξοπλισμό, με πελατεία η οποία χρωστάει 3 δισεκατομμύρια. Μ' έναν κόσμο γερασμένο. Άρα για ποια Επιχείρηση μιλάμε και για ποιο φόβο ιδιωτικοποίησης; Το λέω εγώ,

γιατί το λέω εγώ; Το λέω εγώ διότι βλέπω αυτό που έγινε σε άλλες επιχειρήσεις, π.χ ΟΤΕ. Εκεί το παίζαν το παιχνίδι της σαλαμοποίησης, χρησιμοποίησαν τον Βγενόπουλο, παίζαν παιχνιδάκια ήταν εύκολο. Η ΔΕΗ όμως, γιατί δεν την πούλησαν μέχρι σήμερα; Ειπώθηκε προηγουμένως ότι είναι η μόνη Δημόσια Επιχείρηση στην χώρα. Δεν είναι γιατί το κρατήσαμε εμείς, διότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στο σύστημα της Ηλεκτροπαραγωγής πολύ καλά ξέραν γιατί το κάνανε. Γιατί το κάνανε; Διότι εδώ υπάρχει η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Δηλαδή, ποιος θα κάνει το χαμαλί για να υπάρχει αυτή η επάρκεια στα φορτία βάσης; Το τελευταίο καταφύγιο. Άρα στην λογική του τελευταίου καταφυγίου, οι ίδιοι αυτοί που θέλουν να επενδύσουν υποτίθεται και ν' αγοράσουν την ΔΕΗ, οι ίδιοι λεν κρατήστε το μαγαζί, πως είπε κάποιος προηγουμένως; Μάλλον θα το κρατήσουν το μαγαζί.

Αλλά εγώ δεν μπαίνω στη λογική αυτή να κάνω σενάρια ούτε μπαίνω, απλά θέλω να βάλω τον προβληματισμό στον καθένα μας για να μπορέσουμε όλοι μας να σκεφτούμε καθαρά για την επόμενη μέρα. Και εμείς εδώ ως Συνδικάτο, και οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι Υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Διότι οι εργαζόμενοι ναι μεν μπορούν να περιμένουν από εμάς, αλλά και οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνες γι αυτό που γίνεται ακόμη σήμερα. Ότι δεν έχουν αντιληφθεί σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε κι ότι κάποιος πάλι θα μας σώσει. Και ειπώθηκε από όλους γλαφυρά και από τον Πρόεδρο και τις τοποθετήσεις που έγιναν και από τις εισηγήσεις που έγιναν ότι τα πράγματα τουλάχιστον στο επίπεδο το οικονομικό θα είναι ραγδαία μειούμενα το επόμενο διάστημα. Θα είναι για να γίνει μάθημα; Θα είναι για να φτάσουμε να ξεκινήσουμε με ένα καινούργιο σημείο ισορροπίας; Δεν το ξέρω. Πάντως η εξίσωση έχει λύση, και την ξέρουμε.

Η πρόταση η δικιά μου και προς το Δ.Σ. είναι ότι θα έλεγα σε κάποιες άλλες εποχές που είχαμε και την οικονομική ευχέρεια, η ΓΕΝΟΠ έπρεπε να κάνει ένα δικό της business plan και να πάει να το δώσει στην Διοίκηση. Σήμερα όμως θα έλεγα ότι εφόσον δεν έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε Πρόεδρε, θα μπορούσαμε απαιτήσουμε από την Διοίκηση να έχει ένα business plan, με τα δεδομένα του 2019, του 2020, με τις αποσύρσεις των μονάδων, ξέρουμε πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση την επόμενη πενταετία. Άρα μπορεί να γίνει ένα business plan, ρεαλιστικό και βιώσιμο κι έτσι όπως αρμόζει στην μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Μα θα μου πείτε, και είπα προηγουμένως, σε μια Επιχείρηση και σε μια αγορά 4-5.000 Mw ο μεγάλος παίκτης φυσικά και δεν μπορεί να τα έχει όλα, ειδικά όταν έχει προβλήματα ρευστότητας και του χρωστάει και 3 δις. Φυσικά δεν μπορεί να έχει το 60-70-80%. Η αγορά θα μας πάει στο 50%. Βοηθάει τους μικρούς παίκτες και τους εισαγωγείς σήμερα να παίζουν παιχνίδι. Η ΔΕΗ θα έχει προοπτική και μπορεί ν' αναπτυχθεί όταν η αγορά θα φτάσει στις 10-12-14.000Mw, όταν θα 'ρθουν οι εποχές της ανάπτυξης. Άρα σε αυτή την φάση πρόεδρε νομίζω ότι θα πρέπει να ετοιμαστούμε και εμείς ως Συνδικάτο και να πιέσουμε και την Επιχείρηση, την Διοίκηση να λειτουργήσει στην βάση αυτή για να περάσουμε αυτόν τον σκόπελο.

Δύο κουβέντες ακόμα και κλείνω. Μου θυμίζει σε ότι αφορά στα κοινοπρακτικά, δεν θέλω να πω περισσότερα, μου θυμίζει εποχή Αθανασόπουλου. Απλά μετά από 8 χρόνια δεν κυνηγάμε τώρα τον Αθανασόπουλο που πάει για την Χαλυβουργική ή με την RWE αλλά κοιτάμε τους Κινέζους γιατί ήρθαν οι Κινέζοι να επενδύσουν στην Φλώρινα. Ευχαριστώ.

**Αδαμίδης:** να ευχαριστήσουμε τον Σάκη, απλά Σάκη να ξέρεις είναι πολύ σημαντικό αυτό που δεν περίμενα ν' ακουστεί σήμερα εδώ, ωστόσο ήδη έχει ετοιμαστεί μία επιστολή από την ΓΕΝΟΠ προς τα μέλη του Δ.Σ., τους εκπροσώπους των εργαζομένων όπου έχουν ευθύνη να ζητήσουν το business plan της Εταιρείας για την επόμενη τριετία, με την προοπτική την οικονομική. Είμαι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να το δώσει η Εταιρεία. Εντάξει, δεν έχει σημασία, αλλά είναι κάτι που είναι πολύ - πολύ σημαντικό, και

φαντάζομαι ότι θα τρελαθούν όταν θα ζητήσει ο Καραλευθέρης μαζί με τον Φωτόπουλο το business plan της Εταιρείας για την επόμενη τριετία, με οικονομικά στοιχεία γιατί είναι υποχρεωμένη η Διοίκηση να κάνει αυτό το πράγμα, αλλιώς μπορεί να πάνε και φυλακή. Έλα Κώστα.

**Κώστας Θεοχάρης:** χαιρετίζω κι εγώ το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στην περιοχή, δεν θα αναφερθώ για τα θέματα του ΑΔΜΗΕ και των ΝΟΜΕ κι όλα αυτά που ακούστηκαν από πολλούς συναδέλφους, που θα συμφωνήσω, θα τονίσω όμως κάτι το οποίο ίσως, δεν θεωρώ ότι έγινε εσκεμμένα, θα πρέπει η Ομοσπονδία, καλώς έγινε η ενημέρωση ανά την Ελλάδα αλλά θα έπρεπε και στην περιοχή μια που βρισκόσαστε εδώ, ας ξεκινούσατε δύο μέρες πριν, να γινόταν και μία ενημέρωση στους Σταθμούς και τα Ορυχεία, διότι οι συνάδελφοι καλώς έτσι έχουν ένα παράπονο. Συνάδελφοι, μιλάμε τώρα έτσι για μάχες, αλλά μάχες χωρίς στρατό δεν γίνεται. Πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι κι αυτά που θα πω δεν είναι έτσι ούτε μομφή, ούτε κατηγορία στην ΓΕΝΟΠ, ίσως θα πρέπει ν' αλλάξουμε κι εμείς. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν πιο τακτική ενημέρωση και να ..... θα σταθώ λίγο στις τελευταίες περικοπές. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι, στην πρώτη γραμμή είναι άδικες οι περικοπές που τους γίνονται, διότι δεν είναι με ευθύνη δική τους. Από τον Μάιο μήνα ακούγαμε όλοι και μάλιστα από Διευθυντικά στελέχη, κάτω στην Αθήνα, ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι πάει να ξεφύγει, αλλά δυστυχώς η Διοίκηση δεν έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Περίμενε να φτάσει ο Αύγουστος να γίνει αυτό το 15% υπέρβαση στο κόστος μισθοδοσίας και να πάρει μέτρα. Βλέπουμε καθημερινά στους χώρους εργασίας ότι υπάρχει ένας πανικός μεταξύ των στελεχών, κι όταν υπάρχει πανικός το μόνο βέβαιο είναι ότι θα γίνουν λάθη. Και θα γίνουν λάθη άδικα. Ακούγονται φωνές μέσα πάλι δηλαδή, χωρίζουν τους εργαζόμενους για άλλη μία φορά σε κατηγορίες και πάλι. Και δεν μιλάω τώρα για Βορρά και Νότο, μιλάω για το Λεκανοπέδιο εδώ. Μιλάω ότι μοιράζονται οι εργαζόμενοι σε τεχνικούς και μη. Δεν έμειναν οι τεχνικοί κανένα Σαββατοκύριακο. Λένε οι τεχνικοί, τι να κάνετε χρειάζεστε; Είναι ότι χειρότερο για μία Επιχείρηση η οποία βρίσκεται στα επίπεδα που βρίσκεται. Και όταν λέμε όλοι μας ότι πρέπει να βάλουμε κι εμείς πλάτη, να υπάρξει η ΔΕΗ, γιατί αν δεν υπάρξει η Επιχείρηση δεν θα υπάρξουν οι εργαζόμενοι, δεν μιλάω για τα Συνδικάτα έτσι; εμείς αυτούς εκπροσωπούμε, τον εαυτό μας κανέναν.

Θεωρώ ότι η ευθύνη της Διοίκησης είναι τεράστια. Εμείς ως Σωματείο, και θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο τον Μπίτζα τον Γιώργο που είπε κάτι, ότι τολμήσαμε και τους καταγγείλαμε. Και ήταν ικανότητα της Διοίκησης και ήταν ευθυνότητα των στελεχών. Διότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, αν εξαιρέσουμε τα κλιμάκια που είπε ο Πρόεδρος και συμφωνώ ότι αυτά υποχρεωτικά έπρεπε να τα πάρουν οι συνάδελφοι, δεν μπορούμε, έπρεπε να γίνει κάτι έγινε κατασπατάληση στα μεταβλητά. Όλοι το γνωρίζουν. Δηλαδή, έρχονταν Σαββατοκύριακα μέσα παραπανίσιοι απ' ότι έπρεπε να έρθουν. Όλοι ξέρουν ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει επ' ουδενί γιατί θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.

Μίλησαν αρκετοί συνάδελφοι για το νοικοκύρεμα της Επιχείρησης. Είχαμε πει ότι τον Ιούλιο μήνα, με επιστολή μας στην Επιχείρηση ότι πριν έρθει πάλι και κάνει μειώσεις άμεσες ή έμμεσες στους εργαζόμενους, θα πρέπει να νοικοκυρέψει τα του οίκου της. Βέβαια αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κόστος μισθοδοσίας αλλά όταν εξακολουθούν να γίνονται σπατάλες εκατομμυρίων ευρώ έτσι; εκατοντάδων – χιλιάδων ή εκατομμυρίων €, λογικό κι επόμενο είναι ότι κάποια στιγμή, ποιος θα την πληρώσει πάλι; Οι εργαζόμενοι. Όλοι γνωρίζουμε για τις εργολαβίες, όπου υπάρχουν άσχημες εργολαβίες, όλοι γνωρίζουμε ότι προσλήφθηκαν ειδικοί σύμβουλοι ενώ δεν έπρεπε να προσληφθούνε, όλοι γνωρίζουμε ότι καθημερινά με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα γίνεται ο χαμός, δηλαδή αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός, δηλαδή μετά το πέρας του οχταώρου, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Και το Συνδικάτο θ πρέπει να παρεμβαίνει και να έχει και προτάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή, να λέμε μόνο για τους εργαζόμενους τι πρέπει να γίνει, πρέπει να λέμε και για την Επιχείρηση γιατί πρέπει να

υπάρξει η Επιχείρηση. Θεωρώ ότι αυτά αν γίνονταν στην ώρα τους, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Άρα η Διοίκηση πρέπει να καλέσει και τα στελέχη ανά τομέα για να δει που έγινε αυτή η υπέρβαση, και να αποδοθούν κι ευθύνες.

Είπατε ότι στον ΑΔΜΗΕ έχει γίνει αυτό που ζητούσε η Ομοσπονδία όλα τα τελευταία χρόνια και το Συνδικάτο, ότι θα έχουν πρόσθετη περιθάλψη. Στους άλλους Ομίλους, όχι, γιατί; Δεν είναι άδικο; Δηλαδή αυτό αν ακουστεί αύριο έξω, καταλαβαίνεται ότι πάλι θ' αρχίσουν να βρίζουν όλους τους συνδικαλιστές άδικα βέβαια, γιατί εμείς όταν θεωρούμε κάτι άδικο παρεμβαίνουμε και προσπαθούμε να δώσουμε και λύση. Θα πω ότι, επειδή πήγαμε και στους χώρους δουλειάς για ενημέρωση, στο άκουσμα οι εργαζόμενοι ότι το 2017 προϋπολογίζεται για την περιοχή μας, για τις μονάδες της περιοχής μας 22, 5 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη, προϋπολογισμός, όχι που θα κατέβαινε, έχουν χάσει τον ύπνο τους. Δηλαδή όταν, γνωρίζαν βέβαια ότι το 2013, το 2015 ο προϋπολογισμός ήταν 33,5 εκατομμύρια τόνους και κατεβήκαν 23,5 εκατομμύρια δηλαδή καταντήσαμε να λέμε ότι ευτυχώς στην περιοχή έχουμε και την τηλεθέρμανση και θα καπνίζουν οι μονάδες λόγω τηλεθέρμανσης. Όταν ακούμε δηλαδή ότι για τον ΑΗΣ Αμυνταίου προϋπολογίζεται για το '17 2,2 εκατομμύρια του λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 7,5 εκατομμύρια λιγνίτη για τον Άγιο Δημήτριο 13,5 καταλαβαίνεται ότι αυτό είναι προϋπολογισμός. Θα λέμε να υπάρξει χειμώνας βαρύς για να ζητείται εξόρυξη λιγνίτη για να μπορέσουμε κι εμείς να ζεσταθούμε. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι δύσκολα.

Θα πω κάτι, επειδή αναφέρθηκε, για το τροφείο. Θα πω λίγο ότι αυτό είπατε θα δοθεί στους συνδικαλιστές, δείτε το λίγο διότι έχουμε ένα κομμάτι εργαζομένων πλαφοναρισμένοι, που είμαστε πληγωμένοι που αυτοί δεν το παίρνουν, εμείς δεν γνωρίζαμε προεδρείο όταν υπογράφαμε την Σύμβαση ότι δεν θα το πάρουν, φανταστείτε τώρα ν' ακούσουν κι αυτό ότι θα το πάρουν οι συνδικαλιστές ενώ σ' αυτούς δεν θα δοθεί. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό, δείτε το (Αδαμίδης: παιδιά δεν υπάρχει συνδικαλιστής πλαφοναρισμένος.) Γιώργο δεν είναι το θέμα αριθμητικό, το θέμα είναι ηθικό. Μπορεί οι συνδικαλιστές να είναι δέκα, έτσι; αλλά το θέμα είναι ηθικό.

Τελευταίο για την περίθαλψη. Επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι οι εισφορές μας είναι αυτές που ήταν τα προηγούμενα χρόνια εν αντιθέσει με τους μισθούς μας, μιλάω ότι ο Χατζάρας έλυσε ένα πρόβλημα επτά ημερών, εδώ στην περιοχή μας με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν βδομάδες, μήνες χρόνια οι συνάδελφοι Νίκο, λοιπόν είμαστε στο χειρότερο ταμείο, αυτό να το δούμε, να το δούμε σήμερα. Ευχαριστώ.

**Καραμπίνας Φάνης:** παιδιά, κι εγώ από πλευρά μου θέλω να καλωσορίσω τους συναδέλφους που έχουν έρθει και συμμετέχουν σ' αυτό το Δ.Σ., κοιτάξτε να δείτε συνάδελφοι, σήμερα, όλοι, βλέπουμε και αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και την κατάσταση που έχει φτάσει αυτή η Επιχείρηση, για να δούμε όμως πως έφτασε εδώ αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να δούμε και το πρόβλημα. Τι ήταν αυτό που δημιούργησε τα προβλήματα όλα αυτά τα οποία ήταν; Και γιατί βρισκόμαστε εδώ; Ήταν αναπόφευκτο ότι θα φτάναμε εδώ, όταν αναγκαστικά η επικράτηση πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην χώρα μας και δύο φορές παραπάνω μέσα από τα μνημόνια που υπογραφήθηκαν, επιβάλλανε τέτοιες πολιτικές. Η επικράτηση των φιλελεύθερων αυτών πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο από την στιγμή που ηττηθήκαν εγώ θα πω οι πολιτικές που είχαν επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία, και τις πολιτικές τις εφαρμόζουν τραπεζίτες και αγορές, φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί αυτά απαιτούνε. Αυτά απαιτούνε τα συμφέροντα, αυτά είναι τα κέρδη τους. Άρα μην μας φαίνεται παράξενο το ότι φτάσαμε εδώ πέρα. Άρα τι μας μένει αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να τις αντιπαλέψει το συνδικάτο στο σύνολό τους. Δεν έχουμε συμμάχους είπε ο Πρόεδρος, στην αντιπολίτευση, μα πως δεν έχουμε συμμάχους στην



αντιπολίτευση αφού αυτοί φέραν τις αλυσίδες και δέσανε. Δύο φορές παραπάνω από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μνημόνια. Και όχι μόνο αυτό, αντί να ψάχνουμε συμμάχους έρχονται και τι κάνουν; Καταγγέλλουν λέει την Κυβέρνηση γιατί; Γιατί πάει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, την συμφωνία, την οποία δεν την πιστεύει. Κι εκεί που πάει να εφαρμόσει κάνει πίσω. Πράγματα τα οποία σήμερα φέρνουν αυτή την κατάσταση. Και ήρθε και το καλοκαίρι πέρυσι με την κατάσταση που γνωρίζουμε και αυτή η Κυβέρνηση υπέκυψε πάνω σ' αυτές τις συμφωνίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα γιατί περιμένουμε να είναι κάποια διαφορετική εξέλιξη εάν δεν αλλάξει όλο το πολιτικό τοπίο; Και αυτό που ο καθένας μας, κάποιοι ιδεολογικά το παλεύανε αυτές τις πολιτικές, κάποιοι συντεχνιακά γιατί ιδεολογικά στο γενικότερο πλαίσιο κοντά ήταν. Να δούμε σήμερα μέσα σ' αυτό το τοπίο, ερχόμαστε σήμερα μέσα σ' αυτό το τοπίο έτσι όπως διαμορφώθηκε ψάχνουμε να βρούμε λύσεις και τι μπορεί να γίνει. Σίγουρα είναι επώδυνες όλες αυτές, όταν έχεις μάλλον όχι να επιλέξεις, δεν έχεις δυνατότητα για να αυτό το οποίο πίστευες και αυτή την Επιχείρηση με την δομή κι έτσι όπως ήθελες, βλέπεις ότι είναι ανέφικτο να γίνει σήμερα, αναγκαστικά ψάχνεσαι να δεις από πού θα κρατηθεί όλη αυτή η Επιχείρηση, να μπορέσει να επιβιώσει και να μπορέσει να παίξει και τον ρόλο που έπαιζε, γιατί το Συνδικάτο, την Επιχείρηση τουλάχιστον, απ' όσο ήξερα την ήθελε να έχει και την πολιτική, και το ρεύμα να είναι αγαθό που θα έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης. Και σ' αυτό πάνω θα πρέπει η κάθε κυβέρνηση, θα πρέπει να στηρίζει την Επιχείρηση για να μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο. Και τον ρόλο για το θέμα της ανάπτυξης αλλά και σαν αγαθό που θα έχουν πρόσβαση όλοι. Μέσα σ' αυτό έρχονται σήμερα και βλέπουμε ζητήματα έτσι όπως είναι τα κοινοπρακτικά σχήματα και όλα αυτά. Όταν ήταν η πρόταση της ΔΑΚΕ ήταν εντελώς διαφορετικό το τοπίο τότε και για άλλα πράγματα μιλούσε. Και δεν υπήρχαν ούτε αυτές οι δεσμεύσεις σήμερα και υπήρχαν και άλλες λογικές και πολιτικές για να εφαρμοστεί αυτή η Επιχείρηση.

Σήμερα, μέσα σ' αυτό που είναι, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθεί και να το δούμε, αν αυτό δίνει λύση να το δούμε. Και πως θα είναι και τι όρους βάζει, και τι προϋποθέσεις θα υπάρχουν. Για να μπορέσουμε, αν θέλουμε, ν' αποφύγουμε από κάποια αδιέξοδα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την θέση, τα μισθολογικά ή μάλλον θα πάω πριν πάω στα μισθολογικά.

Σήμερα, έχουμε πρόβλημα, πρόβλημα εισπραξιμότητας, για να δούμε πως ξεκίνησε αυτή η εισπραξι... που άρχισε να μην πληρώνει ο κόσμος; Ήταν μόνο τα κινήματα που λέγανε δεν πληρώνω ή απ' όταν άρχισε και φορτώσανε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ τότε το ΕΤΥΔΕ, μην μπορώντας όντως ο κόσμος να το πληρώσει; Γιατί δεν μπορούσαν να το εισπράξουν από αλλού πουθενά, φορτώνοντας τους λογαριασμούς, κι όταν έναν τον μάθεις να μην πηγαίνει στο ταμείο να πληρώσει, και δεν του κόβεις ρεύμα, θα το κάνει και τον δεύτερο και τον τρίτο και τετράμηνο και θα πάει και 1.000 και 2.000 ο λογαριασμός, και τότε δεν θα μπορεί και δεν θα πηγαίνει να κάνει διακανονισμό. Σήμερα έχουμε το φαινόμενο της δόσης, 36 δόσεις. Τι γίνεται με αυτό; Έχουμε κάποια αποτελέσματα; Φέρνει αποτέλεσμα αυτό το μέτρο; Μαζεύονται κάποια χρήματα; Πόσοι έχουν μπει σε αυτό τον διακανονισμό; Θεωρείται θετικό μέτρο, τουλάχιστον. Ξέρετε κι εσείς, όλα τα προηγούμενα, όταν θα φτάσει η ώρα να είναι τα ενεργειακά, να μην υπογραφεί η συμφωνία, θα έχουμε όλους απέναντι, που θα λένε για τους ΔΕΗτζήδες δεν υπογράφεται η Συμφωνία, για τους ΔΕΗ τζήδες θα βγει η Ελλάδα από το ευρώ, για τους ΔΕΗτζήδες το ένα, για την ΔΕΗ το ένα, για την ΔΕΗ το άλλο. Ορκισμένους εχθρούς έχουμε. Πάντα μας κατηγορούσαν και θα μας κατηγορούν. Γιώργο δεν λέω ότι είναι αλληλέγγυοι, ότι επιδεινώνεται το κλίμα.

Σήμερα, δεν έχουμε μείωση μισθού, έχουμε περικοπές από την έξτρα απασχόληση. Το ότι η έξτρα απασχόληση, το σαββατοκύριακο η υπερωρία καταντήσαμε να είναι συμπλήρωμα μισθού, είναι άλλο. Κόψιμο μισθού δεν έχουμε. Ανάγκες το γνωρίζω πως έχουν όλοι. Και εδώ μέσα από έναν νόμο, και μέσα από μία Συλλογική Σύμβαση που ήταν ξέραμε ότι όταν θα ξεπεραστεί αυτό το 65% θα 'ρθουμε να το

αντιμετωπίσουμε. Θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Κι εγώ λέω ότι αύριο για εμένα έπρεπε να γίνει ήδη εξορθολογισμός σ' αυτές τις υπερωρίες της απασχόλησης Σαββατοκύριακα, γιατί έτσι έπρεπε να είναι και για την Επιχείρηση και για τα χρήματα που ξοδεύονται και για όλα. Αύριο, αν πέσουμε κάτω από 65%, λέω εγ', γίνει κάτι και πάμε στο 62 θα πούμε δώστε αβέρτα Σαββατοκύριακα; Υπερωρίες, η θέση του Συνδικάτου θα πρέπει να είναι, κι έτσι είναι, κι αυτό που έχουμε σαν ΓΕΝΟΠ είναι να γίνονται προσλήψεις για να καλύπτονται αυτές οι θέσεις. Και αύριο όπως είπε και ο πρόεδρος ότι το '17 θα το αντιμετωπίσουμε έντονα, δεν θα λυθεί εύκολα. Τότε τι θα πούμε; Τι θα κάνουμε; Δεν θα πρέπει να έχουμε μία πρόταση; Που θα πρέπει να δούμε; Δεν θα πρέπει να δούμε εκεί πλέον κι έναν εξορθολογισμό του προσωπικού; Δεν πρέπει να δούμε και τα ψυγεία και όλα αυτά που είναι σε παραγωγικές θέσεις; Δεν πρέπει να δούμε και μέχρι πόσα χρόνια θα κάθονται ο καθένας μέσα; Μπορεί να πάει και 70 και 75; Δεν θα πρέπει να διεκδικήσουμε και κάποιες προσλήψεις, οτιδήποτε άλλο για να φέρουμε όλα αυτά; Είναι ζητήματα που θέλουμε, δεν θέλουμε θα τα αντιμετωπίσουμε, γιατί αν δεν μπορέσουν και θα το έχουμε το πρόβλημα αυτό, θα 'ρθουν και θα μας πούνε 10% σε όλους. Και ξέρετε κάτι; Ότι μέτρο να πάρουμε, έτσι όπως το έβλεπα, αυτοί που θα το πληρώσουν πάντα είναι αυτοί οι οποίοι είναι, δεν είναι πλαφοναρισμένοι, ούτε μηχανικοί ούτε αυτοί που είναι στην βάρδια. Γιατί ένας που πλαφονάρει 1000€ ή 700€ κόψτον όσο θες. Στο πλαφόν θα 'ναι πάλι. Άρα που θα πάμε; Σ' αυτούς που σήμερα λέμε παίρνουν τα λιγότερα χρήματα, και θα είναι βασικό τουλάχιστον οτιδήποτε να γίνει να μην πειραχθεί μισθολόγιο.

Τώρα, όσον αφορά ένα άλλο ζήτημα που δεν έχει να κάνει με το μισθολογικό αλλά έχει να κάνει με τα οικονομικά της Επιχείρησης. Με τις εργολαβίες τι γίνεται; Ελέγχονται αυτά τα οποία είναι; Βλέπουμε είναι όλες αναγκαίες; Έκλεισε ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδος. Αυτός ο κόσμος μοιράστηκε στους υπόλοιπους ΑΗΣ τους Σταθμούς. Πόσες υπερωρίες ή εργολαβίες μειωθήκανε; Γιατί έφυγε προσωπικό, επανδρωθήκανε κάποια συνεργεία, επανδρωθήκαν κάποια κοντρόλ. Έχουμε διαφορά από εκεί και πέρα; Δεν θα πρέπει να το δούμε; Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει μπροστά μας είναι θα τα αντιμετωπίσουμε για να είμαστε κι εντάξει με τον κόσμο.

Όσον αφορά με το τροφείο, εγώ έχω ενδιασμό, θεωρώ ότι είναι άκαιρο να το κάνει αυτό η Ομοσπονδία σε αυτή την φάση, ούτε να λαϊκίσω θέλω ούτε τίποτα, ούτε να το παίζω καλός με οποιουδήποτε εργαζόμενους. Σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα, αν όπως είπατε στον ΔΕΔΔΗΕ, που είναι τόσο μεγάλο το άνοιγμα, πάει μεθαύριο και κουρέψει απ' το τροφείο, η ΓΕΝΟΠ να δίνει στα στελέχη της τροφείο όπως θα είναι και ο ΔΕΔΔΗΕ να κουρεύει. (Αδαμίδης: μην τρέχετε τόσο ρε παιδιά). Εγώ το βάζω σαν προβληματισμό.

**Αδαμίδης:** εντάξει δεν είμαστε χθεσινοί σε αυτά τα πράγματα, άμα το κόψουν από εκεί, προφανώς δεν θα το παίρνει κανένας άλλος, θα το κόψουμε κι εμείς, τι είναι αυτό τώρα; Κάναμε ανατολικό, δεν θέλουμε να λαϊκίσουμε, αλλά μόνο λαϊκισμό βγάζουμε. Δεν είναι κανένα θέμα αυτό, αφήστε τώρα.

**Κουτσοδήμας Κώστας:** δεν είναι συνάδελφε, πρόεδρε μόνο έτσι η έννοια και ο χαρακτηρισμός του λαϊκισμού, αλλά πιο πολύ προσβλητικό είναι ότι χρεώνεις στα στελέχη της Ομοσπονδίας και τα μέλη της Ομοσπονδίας ένα έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας. Κι αυτό πως ερμηνεύεται; Αν θέλετε ακόμα προσωπικά. Επειδή άκουσα πολλές φωνές εδώ μέσα που αναφέρθηκαν στην λέξη και τον χαρακτηρισμό αλληλεγγύη, για πέστε μου συνάδελφοι, στελέχη της ΓΕΝΟΠ και πολλές Ομοσπονδίες που έχουν τρεις κωδικούς αλληλεγγύης για τους ανέργους, και για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Για να δούμε λοιπόν ποιοι στηρίζουν την κοινωνία και ποιοι δεν την στηρίζουν. Επιγραμματικά, θα πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε

ότι ο ενεργειακός χάρτης στην χώρα μας έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει όμως με μία λάθος κατεύθυνση κι εδώ μπαίνουν όλα τα σχετικά μέσα, των παιχνιδιών, ότι δεν έχει εμφανιστεί από καμία Κυβέρνηση και χθες και σήμερα αυτό που λέγαμε και παλαιότερα, ήταν και αίτημα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ο ενεργειακός, μακροχρόνιος σχεδιασμός της χώρας. Ότι αρπάξει ο καθένας ότι αυτό κάνει.

Δεύτερο θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα της εισπραξιμότητας το οποίο αναλύθηκε, ή αν θέλετε βάλτε το κορυφαίο, πιο κορυφαίο όμως ή αν θέλετε ισοφαρίζει ισοβαθμεί είναι ότι η συμμετοχή μας στο σύστημα απ' την λιγνιτική παραγωγή, τον προηγούμενο μήνα το είπαν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ήταν 19,7 – 20%. Και τα νερά μας επειδή εμείς παράγουμε, ήταν 8,4%. Να λοιπόν από την δίπλα στο έλλειμμα ή στην αδυναμία εισπραξιμότητας παντρεύεται και εμφανίζεται αυτό που λέμε ότι εμείς παράγουμε, το άκουσα πολλές φορές προηγούμενα. Που εντοπίζεται ένα θέμα και είναι αν θέλετε είναι κι επικοινωνιακό και ουσιαστικό, κι έχουμε κάποια επεισόδια που εμφανιστήκανε με τους συναδέλφους στον ΔΕΔΔΗΕ. Προσέξτε να δείτε, για πρώτη φορά εμφανίστηκε Δ/νων Σύμβουλος της Μητρικής να υποδεικνύει και να συμβουλεύει Δ/νοντα Σύμβουλο Ανεξάρτητης σχεδόν Εταιρείας, της θυγατρικής, τον συμβούλευε πώς να κάνει την δουλειά του. Του υποδεικνύει πως πρέπει να κάνει την δουλειά του. Παράλληλα, έχουμε Υπουργούς, τον Υπουργό τον κύριο Σκουρλέτη ο οποίος με τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί επιβάλλει και συμβουλεύει την Διοίκηση της ΔΕΗ πώς να κάνει την δουλειά της, ενώ παράλληλα ο ίδιος και ο χθεσινός και ο σημερινός και ίσως και ο αυριανός προσπαθούν να ασκήσουν μία κοινωνική πολιτική σε βάρος της ΔΕΗ. Είτε προηγούμενα συνάδελφε πρόεδρε ότι αναγκάζεται η Διοίκηση να υπογράψει, με νόμο σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ και τα ΝΟΜΕ, συμφωνούμε σε αυτό απόλυτα, ότι υπάρχει μία νομική κάλυψη προστασίας της Διοίκησης. Υπάρχει όμως και το άλλο θέμα που ακουμπάει στην συνείδηση. Και η συνείδηση αναγκάζει το παρόν Δ.Σ. για ιστορικούς λόγους και για λόγους αξιοπρέπειας να παραιτηθεί. Εφόσον ήδη αναγνωρίζει ότι το πάντρεμα ΝΟΜΕ – ΑΔΜΗΕ είναι καταστροφικό για την ΔΕΗ, δηλώσεις οι ίδιοι εντός και εκτός Ελλάδος, δεν μπορεί λοιπόν εάν θέλετε ν' ακουμπάμε την έννοια της αξιοπρέπειας να λέμε ότι υπογράφουμε εν γνώσει μας ότι οδηγούμε αυτό στην καταστροφή. Και δεν πρόκειται, γιατί άκουσα την λέξη βατερλό, υπάρχει μία άλλη παρομοίωση και αυτό να τυπωθεί και να μεταφερθεί, μου θυμίζει τον Νέρωνα συνάδελφε πρόεδρε, που έβλεπε την Ρώμη, την πόλη του στην ουσία να καταστρέφεται και αυτός δεν παραιτούταν από βασιλιάς άσχετα αν ο ίδιος είχε βάλει ως αυτοκράτορας, αν και ο ίδιος είχε βάλει αν θέλετε την φωτιά.

Στα συμμετοχικά σχήματα, θέλει μεγάλη προσοχή. Σχετικά με τον γενικό αφορισμό, και σχετικά αν θέλετε με την γενική αποδοχή. Το είπα και προηγούμενα στην παράταξή μου. Θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το συμμετοχικό σχήμα, όποιο και να 'ναι, επαναλαμβάνω, όποιο και να 'ναι έχοντας όμως μπροστά μας σαν ορίζοντα ότι το αργότερο μέχρι το 2020 αυτό που υπογράψαν οι 220, πως τους είπες, ότι πρέπει η παραγωγή μας να πέσει κάτω από το 50% και η λιανική κάτω από το 50%. Εάν είναι να συνεργαστώ που έλεγε και ο Χαρίλαος Φλωράκης το είπαν τα παιδιά του ΚΚΕ να συνεργαστώ με τον διάβολο για να καλύψω ποσοστό απώλειας για να προστατέψω τους εργαζόμενους, τότε θα πρέπει να μας προβληματίσει και να το σκεφτούμε σε σοβαρή κατεύθυνση συνάδελφε πρόεδρε. Αυτές πρέπει να είναι οι θέσεις μας. Κι επειδή άκουσα από πολλές πλευρές συνάδελφε πρόεδρε, και καμιά φορά επειδή είμαστε όλοι συνδικαλιστικά στελέχη αλλά και πολιτικά στελέχη, πολλές πολιτικές αναλύσεις που καμιά φορά έχουμε και ακροατήριο από τους συναδέλφους, κουράζουν καμιά φορά. Θα σε παρακαλέσω όμως πρόεδρε, να προγραμματίσεις μία θεματική συζήτηση, συνεδρίασης Δ.Σ. με κομματικές και πολιτικές απόψεις και θέσεις. Δεν θ' αναφερθούμε καθόλου σε φλέγοντα θέματα, εργαζόμενους, ΔΕΗ κλπ. θα πάμε μόνο στα θέματα αυτά.

Και κλείνω με ένα θέμα συνάδελφοι για να μην κοροϊδευόμαστε. Σχετικά που έχει να κάνει με αυτή που λέγαμε ασφαλιστική επένδυση και ασφαλιστική προσδοκία. Να μην γελιόμαστε. Αναφέρθηκε προηγούμενα, οδηγούμαστε με τον Νόμο κα όποιος έχει αντίθετη άποψη να την καταθέσει να το αποδείξει, οδηγούμαστε με τον νέο Νόμο που είναι συμπλήρωμα αν θέλετε και των προηγούμενων σ' ένα πολύ αδύνατο θα έλεγα συνταξιοδοτικό φιλοδώρημα. Και πολλές κουβέντες λέγονται, μπαίνω σ' ένα πολιτικό θέμα και μ' αυτό κλείνω, ακριβώς, έχω την δήλωση του κυρίου Βρούτση 5/5/2016 ο οποίος λέει ότι, τότε που 'ταν οι νόμοι για το φορολογικό και το ασφαλιστικό ότι «δεν μας το επιβάλλει κανένα μνημόνιο είναι οι πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης» όπως λέγαμε προηγούμενα για κάποια θέματα.

**Αδαμίδης:** λοιπόν, με δεδομένο τις επιθυμίες, είναι δύο ομιλητές, ο Κώστας ως πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών και ο συνάδελφος ο Μόσχος, δεν είχα δει κάποιους άλλους εκείνη την ώρα, να πάμε λίγο Κώστα όσο γίνεται πιο γρήγορα, αν θέλει κάποιος ακόμη;

**Κώστας Γεωργίου:** Λοιπόν συνάδελφοι δεν θα μακρηγορήσω, θα είμαι αξονικός σε αυτά που έτσι άκουσα, ξεκινάω όμως την τοποθέτησή μου αυτή την σύντομη, με το εξής, ότι εγώ αυτή την Κυβέρνηση που βρίσκεται σήμερα στο τιμόνι της χώρας εγώ την έχω ψηφίσει. Εγώ την αμαρτία μου την ομολογώ. Δεν την κρύβω. Εγώ με τον Θωμά σήμερα εξομολογούμαστε, ζητώ συγνώμη από τον Κώστα δίπλα μου που τον διόρθωσα που είπε βασιλιά τον Νέρωνα, και του είπα «αυτοκράτορας» είμαι σίγουρος ότι το ξέρει απλά φοβήθηκα μην βρεθεί πουθενά εδώ πέρα ο Φίλης και τα βασιλόπουλο, αρχοντόπουλο, πριγκιπόπουλο δεν ξέρω θα χαμε τραβήγματα. Γι αυτό το έκανα και μόνο. Τίποτα άλλο. Σε σχέση με το προσωπικό της ΔΕΗ, η Επιχείρηση κλπ αν θα είμαστε αλληλέγγυοι, είπε κάποια πράγματα ο Κώστας κι έχει κι απόλυτο δίκιο, μέχρι τώρα εγώ βλέπω μόνο το ..... και αφορά εμάς σαν προσωπικό, το αλληλέγγυοι δεν το βλέπω πουθενά. Η κοινωνία είναι απέναντι. .... θα το δούμε. Πάντως η προσφορά μας σαν εργαζόμενοι, είναι τεράστια. Δεν αναδεικνύεται. Πως ν' αναδειχτεί άλλωστε; Στον λογαριασμό αυτό της ΔΕΗ, που πάει στην γιαγιά μου την Κούλα, διαβάζει ΕΤΜΕΑΡ τι λέτε ρε celebrity ο εγγονός μου που δουλεύει σ' αυτή την Επιχείρηση. Δεν είναι από κάτω οι ιδιώτες – παραγωγοί ρεύματος ΑΠΕ. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, «βρε που είναι το εγγόνι μου». Δεν λέει είναι εκείνοι οι οποίοι ρευματοκλέβουν. Και που τα λέει αυτά; Είναι στο ίδιο χαρτί. Και πάει βλέπει τα λογότυπα ΔΕΗ. Ρε το εγγονό μου με ξέρει. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να μας απασχολήσουν γιατί αλλάζει το τοπίο.

Σε σχέση τώρα με τα δικά μας, είναι γεγονός ότι μετά η Κυβέρνηση που καθάρισε το τοπίο, των ΜΜΕ, την παλιά διαπλοκή που είπε κι ο πρωθυπουργός, και το εξυγίανε, με τον Μαρινάκη, τον Αλαφούζο, τον Καλογρίτσα και χαίρομαι για τον Κυριακού γιατί έχει μικρή γυναίκα, γι αυτό όχι τίποτα' άλλο, έτσι; αφού το εξυγίανε αυτό αρχίζει ο κόσμος των χερουβίμ της ηλεκτρενέργειας. Αρχίζει ο κόσμος των χερουβίμ της ηλεκτρενέργειας. Θεέ μου τι συγκίνηση. Σε συνδυασμό με αυτά που είπα ο φίλος μου ο Σάκης που επικαλέστηκε ο συνάδελφος, Γενικός Δ/ντης Κοπανάκης και η συνάδελφος Όλγα Κουρίδου, εάν το παντρέψουμε με αυτό που έχει δηλώσει ο εθνοσωτήρας βουλευτής Μουδουλίδης- Μεβουλίδης, δεν ξέρω πως τον λένε, δεν με απασχολούν πλέον τα ονόματα κανενός βουλευτών, για moto cross στην περιοχή Ιχθυόσκαλα κάπου στις λίμνες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί για ΔΕΗ δεν άκουσα τίποτα. Προβλέπουν ο Κοπανάκης να κάνει τον Αδάμ, η Κουρίδου την Εύα, σε αυτόν τον παράδεισο της Πτολεμαΐδας και η ΔΕΗ trivago. Μέχρι εκεί το κόβω και τίποτε παραπέρα. Και βέβαια, δεν θέλω γέλια, έχω χάσει κάτι. Άκουσα με προσοχή τον φίλο μου τον Ιορδάνη, ρε ..... τρεις φορές ασφαλισμένοι. Επειδή ήμουνα με άδεια ρε παιδιά βοηθήστε με λίγο, και γύρισα την δευτέρα, μέχρι προχθες που έφυγα με άδεια ήμουνα ανασφάλιστος ο φουκαράς, συνέβη κάτι και είμαστε τρεις φορές ασφαλισμένοι και δεν το πήρα πρέφα; Έγινε κάτι τέτοιο; Τέρμα τα ταμπού και οι ιδεολογίες σύντροφοι

μου. Ο σύντροφος Βούρτσας, τον Φεβρουάριο, ασφάλισε στην Ευρωπαϊκή Πίστη το προσωπικό της Βουλής, και πολύ καλά έκανε. Ο σύντροφος Τσακαλώτος, ασφάλισε το Πάσχα το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών και πολύ καλά έκανε. Μπράβο και στον Μπλάνα που ασφάλισε το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ, βέβαια εδώ είναι και λίγο το χάπι έτσι; είναι σαν εκείνο, βεβαίως και η ΓΕΝΟΠ το υποστήριζε χρόνια, δεν λέω αυτό Κώστα μου. Εκείνος όμως το χρυσώνει είναι σαν εκείνη την σκληρή αντίβωση που είναι σαν ιπτάμενος δίσκος ή θα το φας ολόκληρο και θα σου πάει στο στομάχι, ή πάρε και λίγο το χαπάκι για την χλωρίδα αλλά θα το φας το δισκίο. Εκεί καταλήγει. Αυτά τα μιχιλιμπίδια ότι το 50%, το 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και είμαστε αλληλέγγυοι και η κοινωνία κλπ, ποια κοινωνία; Γιατί τέτοιες ευσυγκίνησιες για τους μισθούς της νεολαίας, κι εμείς πρέπει κάτι να θυσιάσουμε, μα τα παιδιά μας εμείς, που είναι άνεργα, τα στηρίζουμε με τον μισθό που έχουμε. Τι ακριβώς θα συμβεί αν κοπεί ο μισθός ο δικός μας; Θα πιάσει δουλειά ο γιος μου; Ή γιος αυτουνού που το λέει; Πως; Κι εδώ διαφωνώ με τον συνάδελφο μου και γραμματέα του συλλόγου μου, τον Αντώνη τον Αναγνώστου. Που είπε το εξής, ότι μπορεί αν είμαστε οι Διοικητές αυτών των Εταιρειών, «Διοικητές» τι κακια κουβέντα που είπα, οι Δ/νοντες αυτών των Εταιρειών, που λογοδοτούν στο Δημόσιο με πρόγραμμα τότε θα πετύχουμε. Μέχρι εκεί συμφωνώ. Ποιο Δημόσιο; Της Βελκουλέσκου; Ποιο Δημόσιο μιλάμε; Του Σόιμπλε; Και μην γελάτε συνάδελφοι, είσαστε απελευθερωμένοι τώρα, πριν ενάμισι χρόνο είχατε ζόρι και εσείς. Απελευθερωμένοι είμαστε εμείς μετά το Καστελόριζο παιδιά. Ευτυχώς, απαλλαγήκαμε γιατί και αύριο μπορεί να είστε και θα υπάρχουν ζόρια είναι σίγουρο. Ο σύντροφος Μητσοτάκης το έχει δηλώσει. Δεν μας πάει είμαι ξεκάθαρος, ας προσέχουμε λιγάκι τις κακοτοπιές.

Σε σχέση με τον φίλο μου τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και κλείνω με αυτό. Είπα ένα ψέμα, ότι και σαν ΠΑΣΚΕ, δεν ήμασταν ταυτισμένοι με το ΠΑΣΟΚ και η ΔΑΚΕ με την ΝΔ κλπ. ήμασταν! Αυτή είναι ειλικρίνεια. Όπου ήταν να διαφωνήσουμε, διαφωνούσαμε και το λέγαμε, και βρεθήκαμε και πολλές φορές απέναντι. Και τα λέω στο φίλο μου τον Θωμά με απόλυτο σεβασμό και αγάπη, γιατί ξέρει αν τον αγαπάω γιατί είναι και ΑΕΚτζής έτσι; ας προσέχει λιγάκι αυτό τον ζήλο γιατί ξέρεις κάτι; Έρχονται και παρέρχονται. Και βρισκόμαστε εκτεθειμένοι όπως εμείς. Από παλιά. Ας το προσέχουμε, δεν χρειάζεται υπερβάλλον ζήλος και αν δεν το ξέρει γιατί είναι καινούργιοι στην Κυβέρνηση ας ρωτήσει την Τζάκρη και τον Κουρουπλή που ξέρουν από παλιά. Έτσι; όσο για το ΙΤΟ που το υπερθεματίσαμε φίλε μου Ιορδάνη που το είπε και ο Ηλίας; Ναι και πολύ καλά κάναμε τότε. Γιατί και ο σύντροφος Μπλάνας με τον σύντροφο Κορωνιωτάκη δήλωσαν ότι δεκατρείς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυτό το μοντέλο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να συμβεί αλλά θα το υπογράψουν αυτοί, εμείς για ποιο λόγο να κάνουμε πίσω; Δεν κατάλαβα, ποια κοινοπρακτικά σχήματα και μπαρμπούτσαλα, τι είναι αυτά εδώ; Μέχρι εδώ καλά είμαστε, τώρα ας τρακάρει η Κυβέρνηση με τον Παναγιωτάκη για να πάψει να είναι εμπαθής προς το προσωπικό της Επιχείρησης και του Ομίλου. Ευχαριστώ!

**Μόσχος Μόσχου:** Συνάδελφοι καλησπέρα και σας καλωσορίζουμε κι εμείς στην περιοχή μας. Αύριο, ο Σπάρτακος έχει το γενικό Συμβούλιο και είστε όλοι καλεσμένοι και σας περιμένουμε 9:30 η ώρα το πρωί στο Κοβεντάρειο Κοζάνης. Συνάδελφοι, την πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας μας δυστυχώς, χάθηκε και η τελευταία ελπίδα που υπήρχε στους εργαζόμενους και στους πολίτες αυτής της χώρας. Όποιες ελπίδες εναποθέσαμε στην καινούργια κυβέρνηση, γιατί τους προηγούμενους τους είδαμε, δυστυχώς χάθηκε κι αυτό είναι το χειρότερο. Άρα, θα χρειαστεί μόνοι μας να δώσουμε τον υπεράνω αγώνα γι αυτά που έρχονται. Πριν από δύο μήνες ο Σπάρτακος διοργάνωσε μία ημερίδα όπου βάλαμε στο τραπέζι όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Φωνάξαμε την πολιτική ηγεσία και τους βουλευτές για να γνωρίζουν το τι έρχεται. Για να γνωρίζουν το που θα οδηγηθεί η Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή κι εδώ επιτρέψτε μου,

δεν θα μιλήσω τοπικιστικά, μια περιοχή που από εδώ ξεκίνησε η ΔΕΗ και χάρις στον λιγνίτη, εδώ και 60 χρόνια έγινε η μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας και με βάση τον λιγνίτη η επιχείρηση έπαιρνε δάνεια και ... συνειδητά, τα τελευταία χρόνια. Από όλες τις κυβερνήσεις, και πραγματικά εγώ αισθάνθηκα περίεργα κάποιους να υπερασπίζονται συνειδητά απ' όλες τις κυβερνήσεις και δυστυχώς διαψευστήκαμε κι απ' την σημερινή ότι οδηγούν σε μαρασμό τον λιγνίτη, το θέμα της ημερίδας ήταν αυτό, απαξίωση του λιγνίτη και το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, δυστυχώς σήμερα ο λιγνίτης τελειώνει και τελειώνει και η επιχείρηση. Για να μην έχει αυταπάτες κανένας ότι άμα κλείσουν ορυχεία, απολυθεί κόσμος θα και κάποιους άλλους στο απυρόβλητο, αν χαθούν δέκα θέσεις εδώ, θα παρασύρουν άλλους εκατό προς τα κάτω .

Ειπώθηκαν όλα και δεν χρειάζεται να κουράσω για το τι συμβαίνει και που πάμε. Ένα πράγμα μόνο δεν αναφέρθηκε, στο Μέγα Σκάνδαλο που γίνεται και δυστυχώς το συνεχίζει κι αυτή η Κυβέρνηση σε πολύ χειρότερο βαθμό με τα φωτοβολταϊκά. Κανείς δεν λέει, όλοι μιλάνε για ΑΠΕ, το τι συμβαίνει στην χώρα, το πώς το πληρώνει ο καταναλωτής και τι θα χρειαστεί να βάλει, γιατί κάνει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, μέχρι τώρα μεταβιβαζόταν στον καταναλωτή, τώρα δεν μειώνουμε το ρεύμα, αλλά στην πολύπαθη Επιχείρηση που δεν έχει να ξυστεί σταμάτησαν όλες οι Επενδύσεις, σου λέει, κύριοι θα πληρώσετε εσείς την ζημιά σ' αυτούς τους κυρίους νταβατζήδες. Σε συνδυασμό με τα ΝΟΜΕ που σε κανένα σημείο του πλανήτη δεν γίνεται αυτό που γίνεται στην χώρα μας, μπορεί να λέμε στη Γαλλία έχουμε ΝΟΜΕ σε μικρό βαθμό αλλά δεν είναι κάτω από το κόστος, στην χώρα μας εντελώς αυθαίρετα παίρνομε χωρίς να ρωτήσουμε, χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός όχι το 50%, εδώ υπάρχει μία σύγχυση συνάδελφοι, δεν είναι το 50 είναι περίπου το 70. Γιατί το 15% έχει προβληματική. Τα προνομιακά τιμολόγια, τα αγροτικά θα μείνουν στην Επιχείρηση. Άρα θα φύγει το κομμάτι, μια ΔΕΗ που δεν θα υπάρχει, θα καταρρεύσει γιατί του χρόνου που θα μιλάμε, θα μιλάμε για άλλα πράγματα, μένουν στην Επιχείρηση.

Σε συνδυασμό με 1002 στρεβλώσεις τον Μάιο πέρασε μια άλλη τροπολογία, σ' όλους τους κυρίους που έχουν μονάδες και δεν μπαίνουν στο σύστημα, 225 θα καταβάλλει η Επιχείρηση. Που θα τα βρει αυτά; Ακούστε συνάδελφοι, δεν είμαστε ανήσυχοι, πριν από δύο χρόνια, δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα και φέραμε ένα αποτέλεσμα. Έπεσε η Κυβέρνηση. Δεν πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Βλέπουμε τον εχθρό, πήρε τα' όπλο και μας σημαδεύει. Θα τελειώσουμε. Ποια προοπτική θα έχει η Επιχείρηση; Τα ανέφερα δεν χρειάζεται να τα πω με 5 δις. Με 3 δις ανεξόφλητα και μ' όλες αυτές τις στρεβλώσεις που έχουμε μπροστά μας πολύ σύντομα θα καταρρεύσουμε. Ούτε καν μπαίνουν στην λογική τα οικονομικά το τι θα γίνουν. Κλείνει το μαγαζί, κλείνουμε όλοι. Πρέπει εδώ να κάνουμε προτάσεις για το πώς θα προλάβουμε τις εξελίξεις. Ο Σπάρτακος τις επόμενες μέρες, θα συνεργαστούμε και θα φέρουμε στην ΓΕΝΟΠ προτάσεις όχι για το θεαθήναι, ούτε για λεονταρισμούς αλλά δεν μπορεί να καθόμαστε και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω βουλευτές να πηγαίνουν στα πανηγύρια και να είναι στο απυρόβλητο, όταν τα προηγούμενα χρόνια δεν τους αφήναν να κυκλοφορήσουν. Έλεος! Κλείνει το μαγαζί! Κλείνει μια ολόκληρη περιοχή! Κλείνει η Επιχείρηση. Φτάνει πια! Θα περιμένω ν' ακούσω προτάσεις συγκεκριμένες, να προλάβουν τις εξελίξεις και πιστεύω ότι έχουμε ακόμα την δύναμη. Κι εκεί που είναι να μας καθαρίσουν, θα πέσουμε μαχόμενοι. Ευχαριστώ.

**Βαρσάμης Κώστας:** ο πρόεδρος μου με υπερκάλυψε. Εγώ εκείνο που θέλω να σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε, και να επαναφέρω λίγο τα πράγματα είναι ότι... το εξής, όπως είπε και ο Σάκης, όπως είπε κι ο Σαράντος σε κάποια σημεία, το κυρίαρχο είναι ότι η εταιρεία, δεν έχει πρόγραμμα. Αν η Εταιρεία έφτιαχνε ένα πρόγραμμα, έτσι; θα μπορούσε φίλε μου Ιορδάνη και το Συνδικάτο να ξέρει με τι να τα βάλει. Αυτή τη στιγμή, και η Εταιρεία δεν έχει σχέδιο και κάθε στιγμή ακούμε τη μία απ' τον Υπουργό ακούμε κάτι, την άλλη απ' τον Παναγιωτάκη, την άλλη από οποιονδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, ένα θέμα

είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πιέσουμε την Εταιρεία, αν μπορούμε, έτσι; μ' αυτή την επιστολή που είπες πριν, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Εταιρεία κάτι πρέπει να κάνει. Όλες οι εταιρείες, όταν είναι στην ύφεση, οι μεγάλες οι Εταιρείες επιζήσανε από το προσωπικό τους. Εμείς δεν επιζούμε από το προσωπικό μας, επιζούμε από τους συμβούλους. Έχουμε γεμίσει συμβούλους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Όλες οι μεγάλες Εταιρείες του εξωτερικού στην ύφεση, όταν ήτανε, αρχίσαν κι επιζήσανε από το προσωπικό τους. Εδώ, δημιουργούμε τα ψυγεία κι οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε, φτιάχνουμε στελέχη χωρίς να ξέρουμε γιατί τα θέλουμε.

Θα αναφερθώ πρόσθετα στο θέμα με την μεταθετότητα, που έβαλε ο φίλος μου ο Μούντριχας. Είναι δηλαδή καλύτερα να πηγαίνει ένας εξηντάχρονος εκτός έδρας και να μην πηγαίνει με την μεταθετότητα; Όλα είναι ένα θέμα. Έτσι; άρα λοιπόν πρέπει σε όλα να βάλουμε το χέρι μας επί τον τύπον των ήλων. Μπορεί κάποιες μονάδες να κλείσουν. Μπορεί κάπου να χρειάζονται να πάνε, δηλαδή, φεύγουμε τώρα από τον ΑΗΣ Καρδιάς, πηγαίνουμε «εκτός έδρας» στο Ηράκλειο στον φίλο μου τον Στραταντωνάκη και η βάρδια στον ΑΗΣ Καρδιάς δουλεύει με δωδεκάωρο. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε το θέμα. Έτσι; πρέπει να το δούμε. Σε κάποια σημεία θα πρέπει να είμαστε μέσα στην κουβέντα, δηλαδή δεν μπορεί μετά παραδείγματος χάριν ο Βαρσάμης έκανε σαββατοκύριακα αέρα, δεν του λεγε τίποτα ο Θεοχάρης, και τώρα που χρειάζεται ο Θεοχάρης να δουλέψει λέει γιατί δούλευε ο Βαρσάμης τότε. Και αυτό πάλι ήταν ένα θέμα. Για να βρούμε το μισθολογικό κόστος. Τα ΝΟΜΕ, δεν είναι το θέμα ότι θα δώσουμε την ενέργεια μόνο, θα φύγει η ενέργεια και δεν έγινε τίποτα, θα πουλάμε λέει κάποιος, θα δουλεύει το εργοστάσιο, θα βγάζει ρεύμα άρα, θα δουλεύουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Με 37€ κόστος, από κάπου πρέπει να βρεθεί το κόστος. Και η εξίσωση δεν είναι άλυτη όπως είπε και ο Σάκης όταν το κόστος είναι 37 από κάπου θα πρέπει να το βρούμε. Από πού θα το βρούμε το κόστος; από αυτούς που μέχρι τώρα δώσανε δυο μονάδες με το 1,5 δις από τον μισθό τους. Οι εξισώσεις εκεί δεν πάνε; Άρα λοιπόν πάνω σε αυτά πρέπει να οργανωθούμε και πρέπει να οργανωθούμε και πρέπει να στήσουμε κάποιες ομάδες δουλειάς να δούμε πως μπορούμε να τα' αντιμετωπίσουμε και πάρα πέρα. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα ... έχω καλυφθεί.

**Καραλευθέρης Παντελής:** ευχαριστώ, καταρχήν θέλω να ζητήσω συγνώμη για την καθυστέρησή μου αλλά ήταν δύσκολος ο δρόμος κι ο καιρός, δεν τα κατάφερα να 'ρθω όπως ήθελα από την αρχή της Συνεδρίασης, όπως και ο Νίκος ο Φωτόπουλος ο οποίος έχει κι αυτός τα δικά του προβλήματα, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Πιστεύω όμως ότι, σε ότι αφορά την ενημέρωση προς τα μέλη του Δ.Σ. ότι το προεδρείο με την ενημέρωσή του θα έχει καλύψει τα περισσότερα αν όχι και πιο πολλά από αυτά που εμείς ξέρουμε να σας πούμε, για δύο λόγους, πρώτον γιατί είναι ίσως ένα από τα πιο ενημερωμένα προεδρεία τα οποία πέρασαν από την Ομοσπονδία, αυτό τολμώ να το πω γιατί έκανα μέλος στην Ομοσπονδία, είναι κοντά σε όλα τα ζητήματα αλλά πέρα από αυτό είναι και καθημερινά σε συνεννόηση με τα μέλη του Δ.Σ., εμάς δηλαδή, και καθετί που γνωρίζουμε, το γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή. Παρόλα αυτά οι εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες αλλά και η καθημερινότητα είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη και προκύπτουν συνεχώς νέα γεγονότα συνάδελφοι.

Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι, παίρνω τον λόγο από τον τελευταίο ομιλήσαντα περί των ΝΟΜΕ, ότι πολύ καλά θα πρέπει πολύ καλά να λάβουμε στο μυαλό μας, να καταλάβουμε όλοι μας ότι το κόστος μας, απ' αυτή την επιλογή δεν είναι μόνον η διαφορά του κόστους παραγωγής σε σχέση με το πόσο θα δίνουμε την τιμή της Kwh. Το κόστος μας, θα είναι υπερδιπλάσιο διότι θ' απολέσουμε κι έναν μεγάλο αριθμό τεραβατμών που διαθέταμε εμείς στο σύστημα και εισπράτταμε εμπορικό κέρδος. Το εμπορικό κέρδος είναι που χάνουμε μη στέλνοντας πλέον τις δικές μας τεραβατώρες στο σύστημα, θα είναι

μεγαλύτερο από το κόστος λειτουργίας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω σε αυτό, μιλώ σε μνημένα στελέχη και καταλαβαίνουν πάρα πολύ εύκολα.

Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να πω έχει να κάνει σχέση με τα ληξιπρόθεσμα. Γίνεται μεγάλος λόγος για τα ληξιπρόθεσμα προς την ΔΕΗ, αυτό που θέλω να σας πω και με φοβίζει περισσότερο δεν είναι τα ληξιπρόθεσμα προς την ΔΕΗ. Είναι τα ληξιπρόθεσμα της ΔΕΗ προς τρίτους. Σήμερα τολμώ να πω στο Δ.Σ. με όση βαρύτητα έχει ο λόγος μου γιατί ξέρω που μιλάω ότι δεν πλησιάζουμε στο κόκκινο, είμαστε στο κόκκινο. Δεν ξέρω αν ειπώθηκε αυτό νωρίτερα στην κουβέντα, θέλω να σας πω ότι τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους δεν δικαιολογούν μία Εταιρεία η οποία πλέον δεν έχει κυρήξει στάση πληρωμών. Είμαστε σε στάση πληρωμών. Αυτό είναι χρεοκοπία. Η Εταιρεία χρωστάει πάρα πολλά χρήματα και δεν μπορεί να τα δώσει. Για να τα δώσει πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις πολιτικού χαρακτήρα οι οποίες θα βοηθήσουν την Εταιρεία να μπορέσει να κάνει εισπράξεις αλλά ταυτόχρονα να παράγει και να διαθέσει Κωη φθηνές, άρα μεγαλύτερο κέρδος στο σύστημα. Αν δεν γίνει αυτό τους επόμενους δύο – τρεις μήνες πάλι θα γίνω μάντης κακών, αλλά δεν υπάρχει άλλο κονδύλι πέρα από την μισθοδοσία των εργαζομένων για να καλύψει τις ανάγκες προς τρίτους. Αυτά έχω να σας πω, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω κάτι καλύτερο, για όλα τα άλλα τα μικρότερα, επαναλαμβάνω είμαι σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία ότι αποφασίσει η Ομοσπονδία για κάθε σοβαρό ή μικρότερο θέμα εγώ θα το στηρίξω και θα το στηρίξω και θα το ψηφίσω. Σας ευχαριστώ.

**Καρράς Αντώνης (δευτερολογία):** ο φίλος μου ο Κώστας δεν θέλει να δευτερολογήσω και να έχω πολύ χρόνο. Το ξέρω ότι δεν θέλεις, αλλά σε αυτή την θεματολογική Συνεδρίαση που θα κάνουμε ως Δ.Σ. θα μου δώσεις πάρα πολύ χρόνο, αν και ξέρεις τι πιστεύω; Ότι αν τοποθετηθούμε σε ποια πολυκατοικία ανήκει ο καθένας γιατί εγώ έχω τελευταία μπερδευτεί, ακόμα και με του ΔΑΚήτες έχω μπερδευτεί, αλλά αν τοποθετηθούμε ο καθένας μας ξεχωριστά θα ανακαλύψεις ότι η πλειοψηφία είναι άστεγη, παρότι ..... και κρυφά μπορεί να είναι στεγασμένη. Αλλά θα ανακαλύψεις ότι ακόμα και αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους στεγασμένο είναι άστεγοι. Συμφωνούμε όλοι σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στο μεγαλύτερο επίπεδο ότι επικράτησαν οι αγορές, ότι σε αυτή την εποχή του 2016 γίνονται συνεργασίες, ότι θεσμικοί παράγοντες κρατών, υπουργοί οικονομικών, κυβερνήτες, πρωθυπουργοί , βάλλονται από τα έξωθεν συμφέροντα αλλά πιέζουν και τα έσωθεν, συμφωνούμε όλοι που έχει φτάσει η Ελλάδα, συμφωνούμε όλοι και όλοι αντικρούσαμε θα μου επιτρέψετε, προεδρείο του Σπάρτακου να συνεχίσω την κουβέντα, συμφωνούμε όλοι σε πολλά αλλά στα απλά πράγματα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.

Εγώ έκανα στην πρωτολογία μου και δεν το κρύβω μια σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση την σημερινή. Όμως το δικαιούμαι. Γιατί το δικαιούμαι; Γιατί έκανα σκληρή κριτική και στην προηγούμενη Κυβέρνηση. Και από τον ρόλο που έχω όλα αυτά τα χρόνια του Συνδικάτου θα κάνω σκληρή κριτική στην κόμματα αλλά ποτέ δεν θα κάνω σκληρή κριτική στις παρατάξεις. Και θέλετε να σας πω και κάτι; Ένα πολύ απλό. Εγώ δεν περιμένω τίποτε απ' τους συναδέλφους που στηρίζουν την πολιτική της Κυβέρνησης. Ένα περιμένω να κάνουν το αυτονόητο, να κάνουν αυτό που κάνουν και οι προηγούμενοι που είχαν Κυβέρνηση. Όπως είπε και ο Γεωργίου, να συμφωνήσουμε, και πολλοί άλλοι. Να πάνε λίγο κόντρα. Να προσπαθήσουν να πείσουν ότι αυτό που γίνεται είναι καταστροφικό. Δεν λέω τίποτα άλλο και το κλείνω εδώ πέρα. Εκεί είναι δεν κατηγορεί κανένας ότι πράγματι όλοι μας ταγμένοι σε αυτό το Συνδικάτο, ταγμένοι στις πλειοψηφικές αποφάσεις αυτό κάνουμε, αλλά πρέπει να δούμε και το πώς θα πιέσουμε. Να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές. Άκουσα, κι ο καθένας κάλυψε τον άλλο σε πολλά ζητήματα.



Εδώ έχουμε κάποια πράγματα που όλοι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Λέτε Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, αν υπάρχει. Υπάρχει; Θα μπορούσε να υπάρξει; Σ' αυτή την αγορά, σε ποιο επίπεδο θα μπορούσε να υπάρξει; Στην ενέργεια; Σε ποιο; Στα Μ.Μ.Ε , μ' αυτό τον διαγωνισμό που κάποιοι χειροκροτήσανε; Ποιος μπορεί να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα; Ξέρετε τι λένε οι επενδυτές; Δεν ερχόμαστε σ' αυτή την αγορά γιατί είναι ανοχύρωτη. Είναι ανοιχτή αγορά αλλά ανοχύρωτη. Δεν ξέρουμε αύριο το τι θα κάνει η Κυβέρνηση και πως θα αδειοδοτηθεί και τι πολιτική θα επικρατήσει στην άδεια που θα πάρω, στην Επιχείρηση που θα στήσω τα επόμενα δέκα χρόνια. Κι ερχόμαστε και χειροκροτάμε τι; Μία πολιτική πρόχειρη, έναν διαγωνισμό πρόχειρο που ουσιαστικά τι κάνει ; τα συμφέροντα ικανοποιεί. Θα χαιρόμουν και θα χειροκροτούσα, να έβαζε κανόνες, να έβγαζε ένα νόμο και να έλεγε κύριοι, για να γίνεται καναλάρχες πρέπει να έχετε αυτές τις προϋποθέσεις. Για όλους όμως. Όπως κάνει σ' έναν που πάει ν' ανοίξει μια καφετέρια. Πως θα γίνει δηλαδή; Αυτό σημαίνει, και ακούω και κάποιους άλλους ότι η πλειοψηφία λέει αποδέχτηκε αυτό. αλλά δεν το αποδέχτηκε η πλειοψηφία, επικράτησε, όπως το πατε. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Αυτοί που θεωρούν ότι μπορούμε να βγούμε έξω από τις αγορές , από αυτές τις πολιτικές και να πάμε σε άλλες πολιτικές δίπλα, δεν έχουν αντίκρισμα. Αυτοί δηλαδή που συμφωνήσανε ... και να πάω στα δικά μας, στους 220 που συμφωνήσανε, σ' αυτό που συμφωνήσανε στο μνημόνιο, οι υπόλοιποι που μέινανε απ' έξω, το αντίκρισμα ξέρετε που πάει; Σε αυτούς που θα ρίξουν την Μέρκελ. Όχι στους άλλους, τους αριστερούς. Δείτε λίγο το περιβάλλον που σχηματίζεται γιατί κι αυτοί ήταν απ' αυτούς, τους έξω απ' τους 220. Καταλαβαίνετε ποιες θα 'ναι οι πολιτικές. Δύο είναι μέσα στην Βουλή, οι άλλοι οι πολιτικοί είναι απ' έξω. Οι δυο πολιτικές αυτές, το αντίκρισμα ποιος το παίρνει; Αυτοί που θα επικρατήσουν και μεγαλώνουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη και είδατε τα αποτελέσματα των gallor στην Γερμανία. Κι εδώ πρέπει ν' αναρωτηθούμε και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εάν λοιπόν, γιατί ακούω και στήνουμε ένα σενάριο, ο καθένας έχουμε γίνει εδώ πέρα, άκουσα σενάρια πάρα πολλά. Και μάλιστα άκουσα και κριτικές που δεν τις αποδέχομαι. Δηλαδή, ακούω κριτική προς την ΓΕΝΟΠ αλλά δεν γίνεται κριτική προς την ΓΕΝΟΠ, έμμεσα θέλουν να κριτικάρουν το προεδρείο. Να κριτικάρεται ποιο προεδρείο και για ποιους λόγους; Κάνουμε μία συλλογική προσπάθεια. Να κριτικάρετε ότι δεν πήραμε θέση σε τι ; θέλετε να παίρνουμε πρόχειρες θέσεις; Εγώ δεν συμφωνώ να πάρουμε πρόχειρες θέσεις. Και να πω ένα παράδειγμα γιατί μερικοί δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Η θέση της ΓΣΕΕ στην μαύρη εργασία, που δεν πληρώνεται μέσω των εργολάβων στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης και Πτολεμαΐδας, να εκταμιεύσει η ΔΕΗ λεφτά για να τα δώσει στον υπερεργολάβο, να πληρώσει τους εργαζόμενους και η θέση που πήρε το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας ευκόλως, τα λεφτά τα εκταμίευσε και ξέρει πολύ καλά ο Παντελής ο Καραλευθέρης που είναι στο Δ.Σ. που ήταν για άλλο επενδυτικό κομμάτι ανάπτυξης στην Εταιρεία, το εκταμίευσε για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Από την ώρα που το εκταμίευσε και πήγε εκεί, πιο πολλές ενοχλήσεις έχω απ' τους εργαζόμενους, τον εργολάβο ότι δεν έχουν πληρωθεί. Ποιος διασφάλισε λοιπόν αυτά τα χρήματα που εκταμίευσε η ΔΕΗ, πήγανε στους εργολάβους για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι του εργολάβου, που ήταν απλήρωτοι έξι μήνες, πληρωθήκανε; Κανένας! Τα χρήματα φύγανε στους εργολάβους, πήγαν σ' αυτούς που καταγγέλλουμε ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει μαύρη εργασία, απλήρωτους εργαζόμενους και και και ... οι πρόχειρες προσεγγίσεις και οι ανταναινώνισμα, πρέπει να προσέχουμε πως τα βγάζουμε και αν τελικά πετυχαίνουν τον στόχο τους. Εάν θέλετε να πάει σε τέτοια κατεύθυνση η ΓΕΝΟΠ εγώ έχω ως προσωπική άποψη, δεν πρέπει να πάμε. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μπίτζα και με όλους τους υπόλοιπους, όλοι τοποθετηθήκατε. Τα κοινοπρακτικά σχήματα και θα ευνοήσω και τον Σπάρτακο, είχε δίκιο ο Σπάρτακος, τον Αθανασόπουλο έπρεπε να τον ακούσουμε. Γιατί στην τελική είχε κι ένα επιχειρησιακό σχέδιο σε βάθος χρόνου. Δεν τον ακούσαμε. Και θέλετε να σας πω γιατί δεν τον ακούσαμε; Να πούμε αλήθειες; Ή να τις κρύψουμε κάτω από το τραπέζι; Πρέπει, και συμφωνώ με τον Γιώργο τον Μπίτζα, η πρώτη προϋπόθεση για ένα κοινοπρακτικό σχήμα

πρέπει να διασφαλίζει μισθούς ίδιους με τους δικούς μας. Παρακείμενη λειτουργία θα έχει και εργασία με την δικιά μας. Το πρώτο, θα το διασφαλίζει αυτό; κοινοπρακτικό σχήμα. Ίδιες σχέσεις εργασίας. Ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα, θα τα διασφαλίζει; Διότι αν τα διασφαλίζει θα σηματοδοτεί τι; Αυτό που αντικρίσαμε όλοι και δεν το λέμε. Ποιος έκλεισε; Ο Μαρινόπουλος, γιατί έκλεισε; Γιατί πλήρωνε λέει ακριβούς μισθούς. Ποιος είναι ανοιχτός και ευημερεί; Ο Σκλαβενίτης. Ποιος πληρώνει καλύτερους μισθούς; Ο Σκλαβενίτης. Δείτε το παράδειγμα, οι μισθοί φταίνε για τα πάντα; Θέλετε να σηματοδοτήσουμε κάτι τέτοιο; Θα το σηματοδοτήσει αυτή η Κυβέρνηση γιατί εγώ δεν θεωρώ, το είπα, δεν θεωρώ ότι σηματοδοτεί κάτι τέτοιο. Σηματοδοτεί κάτι άλλο. Δημιουργώντας ατομικές συμβάσεις με αυτά τα χρήματα που έδωσε στις καθαρίστριες στην τέταρτη ΔΗΠΕ, δεν σηματοδοτεί αυτή την πολιτική, την αριστερή, προοδευτική πολιτική. Οπότε, να προσγειωθούμε και να δούμε το κάθε θέμα ξεχωριστά.

Λέτε για τις επισφάλειες, για τις αποκοπές. Θέλετε να στήσω κι εγώ ένα σενάριο; Τι προσπαθούν τα συμφέροντα να πάρουν; Δύο πράγματα. Την πίτα την ενεργειακή, το 50%, ότι κινείται δηλαδή οικονομικά μεγέθη που κινούνται στην ενεργειακή πίτα και τι άλλο; Αυτά που θα πέσουν στην ανάπτυξη μέσα στην ενεργειακή πίτα, τα 8,5 δις του ΑΔΜΗΕ, τα 4 δις του ΔΕΔΔΗΕ, τα άλλα πέντε δις που έχει ως ανάπτυξη η μαμά ΔΕΗ. Για να δούμε τώρα, τι θέλουν οι ιδιώτες που μπήκανε, 13 είναι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, έμποροι – πάροχοι, τι θέλουν; Θέλουν να πάρουν ενεργειακό κομμάτι της πίτας της Εμπορίας. Συμφωνούμε; Θεωρείτε εσείς ότι δεν θα θέλουν να ελέγξουν και τις επενδύσεις; Για να ελέγξουν τις επενδύσεις πρέπει να ξεφτιλίσουμε; Να ξεφτίσουμε, θέλετε να σας πω; Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει και ως υποχρέωση τέσσερα πράγματα. Ένα να ‘χει ..... να πηγαίνει 380,220, 50 Hertz. Τα άλλα τρία που θέλει ξέρετε ποια είναι; Πρώτον, ως υποχρέωση έχει την άμεση καταμέτρηση, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλονται από τον Νόμο. Δεύτερον, να κάνει την διακοπή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά από την μη εξόφληση. Και τρίτον, να ελέγχει την ρευματοκλοπή, τις απώλειες. Διότι όταν εγώ είμαι η ΕΛΠΕΔΙΣΟΝ, ο ΗΡΩΝ, θέλετε να σας πω κάτι; Όταν κάνει ρευματοκλοπή, κάνει σ’ εμένα, όταν δεν γίνεται καταμέτρηση γιατί την έχουμε δώσει στον εργολάβο και περνάει ο εργολάβος και λέει ρε φιλαράκο έχω 4.000 kwh, μη μου γράψεις 4.000kwh μέχρι την άλλη φορά γράψε 1.000 και θέλει να ελέγξει και την αποκοπή, και τότε θα είναι ένα μεγάλο ζήτημα σ’ αυτό το σενάριο. Ποιος θα έχει τον μετρητή; Εμείς λέμε ο ΔΕΔΔΗΕ θα τον έχει τον μετρητή, θα τον έχει; Και έβγαλε ένα σενάριο ο αντιπρόεδρος και θα συμφωνήσω. Θα υπάρχει δυνατότητα στον ΔΕΔΔΗΕ, αύριο το πρωί του ‘πα κάτι του Μιζαμίδη στην Θεσσαλονίκη, να σου πω κάτι, μας λες – μας λες –μας λες, να σε ρωτήσω κάτι, σου έχουν δώσει εντολή εδώ και έξι μήνες να ελέγξεις το ΓΠ για τυχόν ρευματοκλοπές. Σου έχουν δώσει εντολή να κάνεις αποκοπές, σου έχουν δώσει, το προσωπικό σου φτάνει να τα κάνεις αυτά; Σε ρωτάω, φτάνουν τα 7.000 εργαζόμενοι που έχει ο ΔΕΔΔΗΕ αν αύριο πούμε ότι κάνουμε αποκοπές, ελέγχουμε τις ρευματοκλοπές και κάνουμε και καταμέτρηση. Φτάνουνε; Δεν φτάνουνε. Οπότε, οι απαιτήσεις της επόμενης μέρας θα δημιουργήσουν ζητήματα τέτοια. Κι εδώ φίλε Γιώργο, γι αυτό συμφωνώ θα δημιουργήσουν και ζητήματα με τα κοινοπρακτικά σχήματα και με τα ΝΟΜΕ. Τα ΝΟΜΕ εντέλει τι είναι; Δεν καταλαβαίνω, θα μείνουν μόνο στα ΝΟΜΕ; Εγώ θεωρώ ότι έχουμε κι άλλα σενάρια να χτίσουμε μετά τα ΝΟΜΕ. Θα δημιουργηθούν Εταιρείες με τσαντάκηδες που λέγαμε και τότε να δούμε πως θα φύγουνε αυτές οι Εταιρείες και λέει και κάτι σοφό ο Ρέλιος που πολλές φορές τον ακούω, για κάτι εισαγωγές. Αν θα ‘χουν την δυνατότητα εκτός από τα ΝΟΜΕ να φέρουμε και εισαγωγές. Οπότε, αυτό είναι ένα ζήτημα κι εγώ θα συμφωνήσω με τον Θανάση, απαίτησή μας ήταν να έχουμε ένα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, να έχουμε επιχειρησιακά σχέδια μέσα σ’ αυτό τον μακροχρόνιο σχεδιασμό για να ξέρουμε κι εμείς ως Συνδικάτο να πάρουμε θέση για τα επόμενα τρία – πέντε χρόνια, είτε ο πρόεδρος μπορούμε; Όχι! Οπότε, πάμε λοιπόν σε αυτό που πολλές φορές εγώ λέω. Πάμε στην πολιτική της χελώνας, πάμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το κάθε πρόβλημα που θα προκύπτει και θα προκύπτουν πολλά προβλήματα.

Είπε ο Μόσχος και θα συμφωνήσω, να πάμε αφού βλέπουμε το τοπίο πως διαμορφώνεται, να πάμε ν' αλλάξουμε τις καταστάσεις. Τις έχουμε τις δυνατότητες ως Συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα; Όχι όμως σαν Ομοσπονδία, γενικότερα σαν συνδικαλιστικό κίνημα, τις έχουμε; Θα κάνουμε πολλά ερωτήματα μεταξύ μας και εντέλει δεν θα βγάλουμε και άκρη. Εγώ θεωρώ, ότι στις διαπιστώσεις που κάνουμε πρέπει κάθε φορά να βγάζουμε συμπεράσματα, να παίρνουμε αποφάσεις με συγκεκριμένους στόχους και να αντιπαλεύουμε κάθε τι που έρχεται γιατί έρχονται πολλά με συγκεκριμένο στόχο. Πρώτος στόχος τον είπατε όλοι. Η βιωσιμότητα των Εταιρειών είναι πάνω από όλα. Αυτή η ψευδεπίγραφη ότι δεν χρειάζεται κέρδη μία Εταιρεία, έχει καταρρεύσει. Μία Εταιρεία χρειάζεται έσοδα περισσότερα από τα έξοδά της για να μπορεί ν' αναπτύσσεται, να πληρώνει μισθούς, να ενισχύει το παραγωγικό της ιστό και να πληρώνει δανεισμούς. Χωρίς κέρδη, δεν υπάρχει η Εταιρεία σήμερα. Δεύτερον, μέσα από αυτό, ο δεύτερος γνώμονας είναι να διασφαλίσουμε μισθολογικά, εργασιακές σχέσεις και αυτό το καταρρακωμένο ασφαλιστικό που έχουμε. Και δεύτερον, να πω ζητήματα, το τι διεκδικούμε. Διεκδικήσαμε κι εδώ είναι που... δεν μπορώ να καταλάβω κατηγορούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς, το πρώτο πράγμα που διεκδικήσαμε για το Ασφαλιστικό, ήταν να πάει μέσα από τον εργοδότη, αυτό που χάσαμε. Λέει κάποιος ακούτε τους εργαζόμενους; εμείς τους ακούμε, εσύ τους ακούς; Θέλανε αυτό που χάσανε. Την διασφάλιση του εργοδότη. Πήγαμε να την περάσουμε από την Γερανίου, πήραν απόφαση το Συμβούλιο Δ/νσης, Μανιάτη είσαι εδώ ή έφυγες; Και δώσαμε είπα χρήματα για μελέτες, οικονομοτεχνικές, νομοτεχνικές, δεν προχώρησε. Τι κάνουμε; Ζητάμε τα' αυτονόητα, να μας διασφαλίσει ο εργοδότης την επόμενη μέρα. Σε τι εταιρείες, με χαρακτηριστικά λιγνιτάνθρωπων που είμαστε σήμερα εδώ και αύριο θα έχουμε τις μνήμες του λιγνίτη, που πάσχουνε και θα υποχρεούνται να πάνε σε έναν γιατρό την επόμενη μέρα και δεν έχουν τα χρήματα, σε εναερίτες που σκαρφαλώνουν στην κολώνα, τι ζητάμε; Και εντέλει άλλες εταιρείες στο περιβάλλον, γύρω μας, στα Βαλκάνια δεν υπάρχουν; Ξέρει πολύ καλά ο Ρέλιας. Όταν ήρθαν οι Ιταλοί εδώ, το πρώτο πράγμα που τους ρωτήσαμε, και το πρώτο πράγμα που μας είπαν, ότι αυτό το προσφέρουνε. Η ELPEDISON το προσφέρει αυτό, ή κάνω λάθος; Το προσφέρει. Όχι η ELPEDISON η EDISON. Λοιπόν, το προσφέρει αυτό. τι ζητάμε δηλαδή; Και γίνεται κι ένας λόγος για το τροφείο. Σας είπα κάτι. Αν αύριο εμένα προσωπικά, χωρίς κάποιιοι που λένε ότι ίσως εν ρύμη του λόγου, ότι οι παρατάξεις παίρνουν αποφάσεις, δεν παίρνουν αποφάσεις, αποφάσεις δημοκρατικές παίρνουν οι παρατάξεις. Και οι παρατάξεις στήνονται δημοκρατικά μέσα από πλειοψηφίες. Απλώς, οι παρατάξεις και οι επικεφαλής των παρατάξεων και των ψηφοδελτίων και επικεφαλής των συλλογικών προσπαθειών όπως είναι η ΓΕΝΟΠ, όπως είναι τα εργατικά κέντρα, δεν μπορούν να δέχονται bullying. Μέσα από αυτόν τον τίτλο της δημοκρατικής. Μόνο άμα θέλουμε για να μαστε πολύ δημοκρατικοί, να αφήσουμε το Συνδικάτο και να τρέχουμε στ' αλώνια να ενημερώνουμε τον κόσμο. Εντάξει; Για να τελειώσουμε κι αυτό και τα εν οίκω μη εν δήμω. Και σταματάω εδώ πέρα. Ο νών νοητό.

Είπα πριν, και αν προσωπικά πάμε σε μια κατεύθυνση κοινοπρακτικών σχημάτων που θα σηματοδοτήσουνε ότι θα έχουν τα μισθολογικά τα δικά μας, τότε θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Κι έρχομαι τώρα για το θέμα του τροφείου για να το συνδυάσω λίγο. Γίνεται πολύ θέμα για το τροφείο. Τι αναδεικνύει το μη δίνοντας το τροφείο σ' έναν νέο συνδικαλιστή σήμερα; Του λέμε φεύγεις από εκεί που είσαι, πας στην Λάρισα αλλά επειδή σήμερα δεν δούλεψες, δεν παίρνεις τροφείο. Τι αναδεικνύει η στάση του Παναγιωτάκη; Ότι τα Συνδικάτα είναι μιάσματα. Εμείς, αυτό, θα γίνουμε δηλαδή ακριβοί στα λάχανα και φτηνοί στο μαρούλι; Δεν θα σηματοδοτήσουμε ότι για εμάς, σ' αυτή την ΓΕΝΟΠ, που στήθηκε οικονομικά από την αρχή. Με τα προβλήματα που είχε, θα δώσει την δυνατότητα στο νέο συνδικαλιστή, γενικότερα στο συνδικαλιστή που φεύγει απ' την δουλειά του και κάνει ένα συνδικαλιστικό έργο και δεν παίρνει το τροφείο, το παίρνει απ' την ΓΕΝΟΠ. (φασαρία) εάν είναι λοιπόν να σηματοδοτήσω σε κάποιες συγκυρίες ότι το Συνδικάτο δεν είναι μιάσμα, όταν πρέπει να

σηματοδοτήσω ότι μια Συλλογική σύμβαση δεν μπορεί να καταργηθεί στην Ελλάδα, όταν πρέπει να σηματοδοτήσω για να το κλείσω, ότι ένας μισθός δεν είναι αυτό που καταρακώνει μια Επιχείρηση, είπα και το παράδειγμα με τον Μαρινόπουλο και τον Σκλαβενίτη. Τότε να ξέρετε ότι θα δείξω αυτές τις ανοχές ώστε να προχωρήσουμε αργά, βάζοντας πρώτα αυτά που προείπα, βιωσιμότητα των Επιχειρήσεων, εργασιακές σχέσεις, μισθολογικά, ασφαλιστικά.

Θα μπορούσα να τοποθετηθώ σε πολλά πράγματα, είναι πολυεπίπεδα τα πράγματα και μπορούμε να τοποθετούμαστε επί ώρες, και για τον Λιγνίτη και για την Εμπορία και για τα ΝΟΜΕ, και για τις εργασιακές σχέσεις, και για τα βαριά κι ανθυγιεινά που άνοιξε ο Μαστρολέων. Και έχει τη ν εμπειρία ο Μαστρολέων δεν είναι έτσι ακριβώς, ούτε έτσι όπως τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος θα μπορούσα να πω την ιστορία στα βαριά κι ανθυγιεινά και τις ευθύνες ποιος έχει που δεν τα λύσαμε, στην 1/1/12 έγινε νόμος. Στην 1/6/12 γίνεται Συλλογική Σύμβαση. Αν η συλλογική Σύμβαση τότε, ήταν υπογεγραμμένη σαν την προχθεσινή που είπε ο Γιώργος του '16, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να τοποθετηθώ σε όλα αυτά. Αλλά μην μακρυγορούμε. Την ουσία θέλουμε όλοι να αναδείξουμε και θεωρώ, ότι προσωπικά κι από την πλευρά του γραμματέα προσπαθώ κάθε φορά να αναδείξω την ουσία και προσπαθώ να έχουμε μία ενωτική κουλτούρα και μια συλλογική διάθεση για να αναχαιτίσουμε τα δύσκολα που έρχονται. Και θα έρθουνε πολλά. Πάρα πολλά.

**Αδαμίδης Γιώργος:** καταρχήν έχω πει ότι το θέμα της Ζακύνθου δεν έχει πάει στο Δ.Σ., δεν υπάρχει απόφαση Δ.Σ. (διάλογος εκτός μικροφώνου).

Λοιπόν, συνάδελφοι, πολύ φοβάμαι, πολύ πραγματικά, πολύ φοβάμαι, ότι μετά από τόση μεγάλη εμπειρία τόσα συνεχόμενα μνημόνια, ακόμη δεν έχουμε καταλάβει που βρισκόμαστε. Πραγματικά και δεν ξέρω τι υπηρετούμε σε αυτόν εδώ τον χώρο που λέγεται συνδικαλιστικό κίνημα στην ΔΕΗ. Είμαστε με την κοινωνία, είμαστε με τους άπορους, είμαστε με τους δικούς μας εργαζόμενους, είμαστε με τους εαυτούς μας, με τι ακριβώς είμαστε και τι ακριβώς θέλουμε; Εμείς, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε στην δύσκολη θέση να πάρουμε κάποιες αποφάσεις αλλά να 'στε βέβαιοι ότι εγώ προσωπικά θα τις πάρω, ποτέ δεν έχω δειλιάσει όπου θα 'μαστε κι έτσι κι αλλιώς δαρμένοι. Εάν μπορούμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση της δεκαετίας του '80, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, είμαστε στόχοι στο χθες, στο αντιπροχθές. Βεβαίως, τότε και πούμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να κάνουμε μια άλλη αναδιοργάνωση, οτιδήποτε άλλο θα κατηγορηθούμε από τους υποτίθεται εργαζομένους και κάποιους αριστερούς ή επιθετικούς ή αγωνιστές συνδικαλιστές ότι είμαστε ξεπουλητές. Είμαστε εργοδοτικοί ότι είμαστε αυτό που είμαστε. Αν όμως έρθει η καταστροφή και τότε πάλι θα κατηγορηθούμε από τους εργαζόμενους που θα πουν, γιατί αφού το ξέρατε δεν λέγατε να πρέπει να γίνει μεταθετότητα. Δεν θα μ' ενοχλούσε να πάω εγώ δίπλα αφού έχω χάσει την δουλειά μου. Και τότε πάλι θα κατηγορηθούμε και θα 'ναι πολύ μεγαλύτερη η κατηγορία τότε. Γιατί δεν έπρεπε να γίνει μια αναδιοργάνωση στην Εταιρεία ενώ το βλέπατε, βλέπετε ότι παράδειγμα στην Δυτική Μακεδονία εξορύσσονται σήμερα μόλις 200.000.000 κυβικά από έξι Ορυχεία μαζί με τις υποστηρικτικές μονάδες και κανένα ορυχείο δεν είναι πλήρες, όταν, πριν από μερικά χρόνια εξορύσσαμε 350.000.000 κυβικά, τόνους και σήμερα τους εξορύσσουμε με διακίνηση 65% από εργολάβους. Πρέπει ή δεν πρέπει εμείς να δούμε αν μας ενδιαφέρει η δουλειά μας ότι μάλλον πρέπει να γίνει μία σύμπτυξη και αν είναι η γραμμή του δόρατος αυτό το ορυχείο, να γίνει σ' αυτό το ορυχείο. Και να μην είναι ο εργολάβος γιατί κάθε ορυχείο έχει στήσει τις δικές του εργολαβίες. Αυτό λοιπόν, αν εγώ πάω και το πω θα με πούνε ότι ο εργαζόμενος, ο Αδαμίδης ως πρόεδρος θέλει να με μετακινήσει. Ναι προτιμώ να μετακινηθείς παρά να κλείσεις. Διαδικασία με τον κανονισμό μεταθετότητας, όταν έγινε, και υπεγράφη, προσπάθησε να σώσει ζητήματα που είχαν να κάνουν με τις λίστες που η Κυβέρνηση τότε, η συγκυβέρνηση μάζευε για να τους γράψει,

στο πλεονάζον προσωπικό και ... σ' αυτό το προσωπικό. Ήρθε λοιπόν τότε το Συνδικαλιστικό Κίνημα, υπέγραψε μια διαδικασία κανονισμού μεταθετότητας με τους εκπροσώπους, η ΓΕΝΟΠ εκεί, έτσι ώστε να προστατεύσει, την οποιαδήποτε αυθαιρεσία, του κάθε ενός από τους Δ/ντες, Προϊσταμένους, που επειδή δεν γουστάριζε να πούμε- ξέρω 'γω τον Αδαμίδη θα του έλεγε φεύγεις εσύ, διότι απ' τον κανονισμό υπάρχει η δυνατότητα στην Εταιρεία να προχωρήσει σε μεταθέσεις και όλοι γνωρίζουμε το ότι υπογράψαμε, «όπου έχει ανάγκη η πατρίς». Εμείς δεν μπήκαμε στην διαδικασία ότι περισσεύει κόσμος. Έχω εδώ μπροστά μου ένα πρακτικό που έγινε για την μεταθετότητα στην Γενική Δ/ση Παραγωγής. Όπου λέει... πρακτικό κλπ. το οποίο σας το δωσαν στο Δ.Σ. Παντελή Καραλευθέρη, ότι βρέθηκε ο Αδαμίδης, ο Καρράς, ο Μόσχος, ο Μάστορας, ο Τωμαδάκης και ο Μανιάτης, έγινε η ενημέρωση, κλπ.κλπ. και αυτές είναι οι λίστες με το πλεονάζον προσωπικό. Ο πίνακας λέει αναγκών διαθέσιμου προσωπικού. Περισσεύουν κατά την άποψη της Διοίκησης τόσοι, 14 από τον Αη - Γιώργη, εκείνη την περίοδο, 13 από το Λαύριο, 11 από το Αλιβέρι, και πάει λέγοντας. Εμείς τους είπαμε το ότι αυτό το πράγμα, εμείς δεν το υπογράφουμε. Όχι – όχι, το τελευταίο μ' αυτό που θα γίνει η διαδικασία. Εμείς τους είπαμε το ότι εμείς δεν θεωρούμε, όχι είναι στο εισηγητικό, είναι. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν το υπογράφουμε διότι δεν θεωρούμε ότι περισσεύουν τόσοι από εκεί, από εκεί και από εκεί. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Αν θεωρείτε ότι περισσεύουν. Εμείς, υπογράψαμε τον κανονισμό μεταθετότητας έτσι ώστε με βάση και την Νομοθεσία που υπάρχει προστατεύεται δυστυχώς ή ευτυχώς ο Νόμος το λέει, ο παλαιότερος και προστατεύεται ο καλύτερα βαθμολογούμενος εργαζόμενος. Αν είναι δηλαδή να μεταθέσουν δύο και είμαι υποψήφιο εγώ και ο Αντώνης θα δούνε πρώτο κριτήριο την βαθμολογία και αμέσως δεύτερο το ηλικιακό. Αυτό το λέει και ο Νόμος. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ο εκπρόσωπος της ΓΕΝΟΠ στην Επιτροπή και συμφωνήθηκε και ολοκληρώθηκε. Άρα μην μπαίνουμε σε διαδικασίες, αυτό ήρθε ή δεν ήρθε στο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ. Είναι ή δεν είναι θέση του Συνδικάτου ή πρέπει να είναι ή δεν πρέπει να είναι, να ενδιαφέρεται για αυτή την αναδιοργάνωση. Πριν από έναν χρόνο, πριν από 15 μήνες ακριβώς, μιλώντας ως Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τότε που ήταν όλα ωραία, που είχαμε πει μπράβο στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει λήξει την Ιστορία με την επιστράτευση, και μπράβο και στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε τότε φίλε Σαράντο, ανθρώπους μέσα από τα σπλάχνα της Εταιρείας να διοικήσουν την ΔΕΗ, γιατί πιστεύουμε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι το ίδιο ικανοί αλλά είπαμε και το εξής τότε, εκεί, ότι αυτή η Εταιρεία επειδή έχει τόσες μεγάλες ανωμαλίες σε ότι αφορά τα μισθολογικά, σε ότι αφορά την ανακατανομή του προσωπικού, επιβάλλεται, χθες, να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του προσωπικού, κύριε Παναγιωτάκη, είπα εγώ το Συνδικάτο είναι έτοιμο αρκεί εσείς να το τολμήσετε. Πριν από 14 μήνες. Δεν υπάρχει θέμα το οποίο πραγματοποιείτε στη ΔΕΗ, στον Όμιλο όπου το Συνδικάτο, η ΓΕΝΟΠ δεν έχει παρέμβει. Ούτε ένα. Μα, ούτε ένα.

Για το μόνο που δεν έχουμε βγάλει ανακοίνωση, συνειδητά, είναι οι εξαγγελίες για το ΜΟΥ το προχθεσινό με τους Κινέζους όπου θα υπογραφεί 12 – 16 Σεπτεμβρίου και θα δούμε τι είναι αυτό που θα υπογραφεί. Μια απόφαση που δεν την ήξερε ούτε το Δ.Σ.. Κανένα μέλος του Δ.Σ. και κανένα στέλεχος της Εταιρείας. Δεν γνώριζε κανένας ότι γίνεται αυτή η διαδικασία. Ήταν μία κίνηση την οποία την έκανε ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης και την έβγαλε προς τα έξω. Την ίδια στιγμή, μερικές ώρες μετά, βγαίνει Δελτίο Τύπου από το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας, όπου ειρήσθω εν παρόδω συμμετέχουν εργαζόμενοι, συνδικαλιστές της ΔΕΗ, καλωσορίζοντας αυτή την διαδικασία, την ίδια ώρα βγαίνουν ανακοινώσεις από κυβερνητικούς βουλευτές καλωσορίζοντας αυτή την διαδικασία. Το συνδικαλιστικό όργανο, το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας, ένα δευτεροβάθμιο όργανο, όταν βγάζει μία τέτοια ανακοίνωση, είναι καιρός τώρα να βγάλει η ΓΕΝΟΠ μία ανακοίνωση κόντρα; Όταν δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα σε σχέση με αυτό το memorandum, μ' αυτή την συμφωνία. Όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει

κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Γιατί αυτό όπως είπα και στην αρχή είναι ο λαγός, δεν είναι υπάρχει περίπτωση να γίνει σχήμα κοινοπρακτικό με μία μονάδα λιγνιτική όταν ο λιγνίτης βαίνει όχι απλά μειούμενος, έχει χάσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα όσο θα είναι αυτή η σχέση τιμών του πετρελαίου, τα οποία δεν θα αυξηθούν. Οι αναλυτές πιστεύουν το ότι αν μπει στην αγορά και το Ιράν, δεν θα ξεπεράσουν τα 50 δολάρια το βαρέλι. Η σχέση λοιπόν, πετρελαίου και Φυσικού Αερίου που ακολουθεί τρεις μήνες μετά, διαμορφώνει αυτές τις τιμές. Τώρα, το να πετάμε τουφεκιές στον αέρα είναι πολύ εύκολο. Εμείς λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε υποχρεωμένοι εκ του ρόλου μας να πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις και ας μας κατηγορήσουν, όσοι θέλουν να το παίζουν πολύ αριστεροί, σε ότι αφορά τις πρακτικές τους και την αγωνιστικότητά τους, αλλά θα κάνουμε ένα πράγμα. Δεν θα οδηγήσουμε τους εργαζομένους στο Βατερλό. Διότι, πολλοί θυμούνται το Βατερλό, γνωρίζουν τον ηττημένο, δεν θυμούνται τον νικητή. Και αυτές οι πρακτικές, θέλουν να οδηγήσουν τους εργαζομένους στο Βατερλό. Να διαλυθούν, να μην έχουν δουλειές. Αυτό, ετοιμαζόμαστε μάλλον να προτείνουμε. Η Διοίκηση λοιπόν, των Εταιρειών, είναι μία Διοίκηση η οποία αυτή την περίοδο δεν έχει τον βηματισμό της. Εμείς, όταν βγάζουμε μία ανακοίνωση όπου φαίνεται ότι κατηγορούμε την Διοίκηση, αρέσει στον Σκουρλέτη. Αν βγάλουμε μία ανακοίνωση που κατηγορούμε τον Σκουρλέτη, αρχίζουν να μας λένε ότι είναι με τον Παναγιωτάκη. Μα, μπορεί κανείς να πει αν είναι κάτι σωστό που λέει ο Παναγιωτάκης και είναι στις θέσεις της ΓΕΝΟΠ, εμείς θα πούμε λέει χαζομάρες ο Παναγιωτάκης, επειδή πρέπει να φύγει ο Παναγιωτάκης; Επειδή κάποιος θέλουν ενδεχομένως να φύγει ο Παναγιωτάκης. Εμείς δεν έχουμε κανέναν τέτοιο στόχο. Εμείς θέλουμε από τον Παναγιωτάκη, από τον Μπλάνα, από τον Χ'αργυρίου, να κάνουν σωστά την δουλειά τους. Αυτοί στο εσωτερικό τους, μιλούνται; Αν τα αναδείξουμε σήμερα αυτά, τότε θα γίνουμε μέρος του προβλήματος. Ότι ήμασταν υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου. Η σχέση λοιπόν στον ΔΕΔΔΗΕ, του Προέδρου, των αντιπροέδρων, των Δ/νοντων Συμβούλων, μεταξύ τους, είναι σχέση καθαρή; Ή πρέπει ν' αρχίσει η ΓΕΝΟΠ να λέει το τι γίνεται; Κι έτσι θα έχουμε μεγάλη εισπραξιμότητα; Κοντή η νύφη, λένε εδώ κοντά σε μια τοπική τοπωνυμία, να κι ο μέτρος, το μέτρο έτσι λένε, θα το δούμε, κόντη γιορτή όπως λέει μια άλλη λαϊκή ρήση. Περιμένετε. Μπροστά είναι τα ΝΟΜΕ.

Τι φαντάζεστε, η δήλωση προχθές του Παναγιωτάκη το ότι είμαστε λίγο πριν την καταστροφή, δεν έχει σχέση μ' αυτό που είπε ο Καραλευθέρης; Είπα και προχθές στις ενημερώσεις μου ότι στην Θεσσαλονίκη οι αστικές συγκοινωνίες μεταξύ πετρέλαια για τα λεωφορεία και μισθούς εργαζομένων η Διοίκηση αποφάσισε να πληρώσει τα πετρέλαια για τα λεωφορεία. Η ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι είναι πέντε μήνες απλήρωτοι. Όταν είπα στην εισήγησή μου ότι το 37 εκκίνησε των ΝΟΜΕ, ή όλα αυτά που έβγαλαν με το προηγούμενο χρονικό διάστημα που τα καταγγείλαμε, ότι δίνουμε στον Μυτιληναίο 36 και ενδεχομένως αύριο να δώσουμε και λιγότερα, πως επιλέχτηκε το 36; Επιλέχτηκε και ακολούθησε μετά η ΡΑΕ, με βάση το μεταβλητό κόστος, γιατί θεωρούν ότι οι τιμές, η μισθοδοσία των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ, είναι αστρονομική για τα δικά τους δεδομένα. Αστρονομική είναι. Είναι 3.500€ μέσο κατά κεφαλή, τον μήνα, μεικτά, συν τις εργοδοτικές εισφορές 1,3 φτάνει στα 5.965. αυτά τα νούμερα έχουνε στο χαρτί τους, γι αυτό υπολογίζουμε με βάση το μεταβλητό κόστος και όχι το πλήρες κόστος. Αλλιώς θα πρέπει να πεις ότι αυτοί είναι τρελοί. Είναι δυνατόν να έχεις μία Επιχείρηση η οποία παράγει οτιδήποτε και αυτό που το παράγει ο επιχειρηματίας, δεν βάζει μέσα το πλήρες κόστος; Δηλαδή δεν θα βάλει μέσα τι του στοιχίζει το ρεύμα που πληρώνει, το νερό, το ενοίκιο, ο εργαζόμενος που έχει ασφαλιστικές εισφορές, οι εργοδοτικές εισφορές. Δεν τα βάζει αυτά μέσα; Και μετά να πει αυτό μου στοιχίζει 10€ άντε να βάλω κι εγώ ένα κόστος επιπλέον, να φτάσω ξέρω 'γω, τα 12, τα 13 να 'χω να ζήσω κι εγώ ως επιχειρηματίας. Ε, λοιπόν, εμάς μας υποχρεώνουνε να νόμο, να πουλήσουμε 18€ κάτω του κόστους. Στην καλύτερη περίπτωση Παντελή, 18, από το 56, το 38,39 η Mwh. Άρα λοιπόν, από πού μένει να μειώσουμε; Τι φαντάζεστε; Από πού θα μειώσουμε; Και την ίδια ώρα και την στιγμή ερχόμαστε εμείς ν'

αντιμετωπίσουμε... γιατί ο σκοτωμός γίνεται για το δικό μας πάπλωμα. Και να τελειώνει αυτή πλάκα, το ότι εμείς βλέπουμε το τι γίνεται έξω, όπως αυτοί δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται εδώ, έτσι και για εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται έξω. Να τελειώνει αυτή η πλάκα. Γιατί κι εμείς έχουμε εργαζομένους οι οποίοι μένουνε στις εγκαταστάσεις του Ρουφ στην Αθήνα. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το ενοίκιο.

Ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Κούτρας, που ήταν πρόεδρος στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, πανηγύρισε γιατί υπέγραψε μία Συλλογική Σύμβαση πριν από λίγο καιρό, θεωρώντας ότι έσπασε την εισοδηματική πολιτική για τους νέους εργαζομένους, υπέγραψε με 7,50. Με την deutsche telekom , μόνο που δεν κατάλαβε ότι οι Γερμανοί ξέρουνε κι άλλον δρόμο, δεν το πρόσεξε κι έχει τρία μισθολόγια ο ΟΤΕ. Ένα των παλαιών που χάσανε 22% και είναι στα δικαστήρια για να πάρουν το κλιμάκιο που εμείς ανελλιπώς το παίρνουμε από την πρώτη στιγμή, ένα αυτοί που υπέγραψαν για λίγο 7,50 μερικές δεκάδες άντε εκατοντάδες, και υπάρχουνε και 2.500 άνθρωποι τους οποίους τους κάναν μία θυγατρική δίπλα και τους φέρνουν δανεικούς στην COSMOTE με 425€ και 560 μεικτά. Αυτή είναι η κατάσταση στον ΟΤΕ. Γιατί δεν ξέρουνε φίλε Σαράντο. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Κι επειδή όλοι έχουμε παιδιά που ψάχνουνε δουλειά, για να δείτε γιατί υπολογίζουν το κόστος έτσι, κάποιου φίλου μου η κόρη η οποία έχει σπουδάσει, πήγε να ψάξει με τα πολύ καλά πτυχία που έχει δουλειά, γενικώς, κι έφτασε και στην Aegean, και της είπαν ότι δεν χρειαζόμαστε για το έδαφος, χρειαζόμαστε μόνο για ιπταμένους, φροντιστές δηλαδή με τέσσερεις γλώσσες 12ωρο 600€. Αυτές είναι οι τιμές που δίνουν. Άρα λοιπόν επειδή ξέρουμε τι γίνεται να καταλάβουμε ποιο είναι το θέμα που εμείς κουβεντιάζουμε για τα μισθολογικά, όταν λοιπόν έρχεται η ιστορία σ' εμάς, με δεδομένο το μνημόνιο το οποίο το κατακρίναμε όλοι, όλοι το κατακρίνουμε, και δώσαμε τις μάχες, όσο μπορέσαμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και λέει λοιπόν ότι, όσο διαρκεί το μνημόνιο, είστε υποχρεωμένοι να έχετε το 65% του '09 ως μισθοδοσία, κι εμείς ανελλιπώς συνεχίζουμε να δίνουμε τα κλιμάκια, ε την μισθοδοσία στο μεγάλο της ποσό την χτυπάει το κλιμάκιο. Ήτανε θέση μας λοιπόν, ότι δεν θα σταματήσουμε τα κλιμάκια. Δηλαδή τι θα κάνουμε, δεν θα σταματήσουμε να δίνουμε κατά μία έννοια αυξήσεις. Γιατί περί αυξήσεων πρόκειται. Γιατί περί αυξήσεων πρόκειται από τις μειώσεις που φάγαμε. Και τώρα στην ουσία καβατζάρεις. Ξέρετε κανέναν άλλο στην χώρα που είχε μειώσεις και καβατζάρισε αυτά τα 6 χρόνια; Είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα; Είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα; Πείτε μου έναν εργαζόμενο, μία Επιχείρηση που είχε μειώσεις και μετά μέσα σε έξι χρόνια, άρχισε να καβατζάρει. Αν αύριο μας που το ότι σας δίνουμε άλλο ένα εκατομμύριο ώρες υπερωρία και δεν έχετε κανένα θέμα με το 6535 και θα μας πούνε μοιραστείτε τα, ως ΓΕΝΟΠ μοιραστείτε τα, σε ανάλογες Γενικές Δ/νσεις, ε σας λέω ότι θα διαλυθούμε. Όχι να μειώσουμε, ένα εκατομμύριο ώρες να δώσουνε χωρίς κανένα πρόβλημα του πλαφόν αλλά να μας πούνε, εσύ Αδαμίδη μαζί με τους 31 που έχεις και τα Σωματεία από κάτω, πέρασέ το αναλογικά στις Γενικές Δ/νσεις. Χάρισμα σας. Είναι βέβαιο το ότι θα διαλυθεί η ΓΕΝΟΠ. Εδώ, φτάσαμε να συζητούμε ότι θα είναι μέγιστο θέμα την ώρα που, μην το δούμε τώρα – μην έτσι – μην αλλιώς, όταν ήρθε μία πρόταση από την ... προσέξτε! Από την ομόφωνη απόφαση του Προεδρείου, και είπαμε ότι έχουμε τρεις υπαλλήλους εκεί μπορούμε να τους δώσουμε, γιατί τα οικονομικά μας το επιτρέπουνε και δεν θα έχουμε ούτε παρεκτροπή των οικονομικών γιατί για αυτό επαιρόμαστε, κι όποιοι νομίζετε ότι είστε καλύτεροι σας προκαλώ ν' αναρτήσετε και τα οικονομικά σας εκεί που δραστηριοποιείστε στο Διαδίκτυο. Για να τελειώνει και αυτή η πλάκα. Ή των εργατικών Κέντρων είναι ή των Σωματείων είναι. Αν έχετε τα κότσια αναρτήστε τα. Και λέμε λοιπόν ότι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Επέλεξε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος γιατί κουβεντιάζουμε τώρα; Για αστεία πράγματα. Να πει το ότι δεν θεωρείστε ότι είστε στην δουλειά. Ωραία! Κι εμείς είπαμε λοιπόν, εντάξει ρε Γιάννη πάνε στη δουλειά, πάει ο Γιάννης ο καημένος στην δουλειά και πάει να πούμε 15 μέρες στη δουλειά και παίρνει το

αντίστοιχο αν το παίρνει. Κι αν δεν είναι πλαφοναρισμένος. Και μετά του λέω ρε Γιάννη πρέπει να πας κι εκεί για ενημέρωση, μου λέει άσε ρε να πάω να πάρω εκείνο το ... φτάσαμε σε σημείο να θεωρούν το ότι όταν παίρνει κάποιος Συνδικαλιστική άδεια, δεν κάνει τίποτα. Αν έχετε αυτή την έννοια για την συνδικαλιστική δράση, κρατήστε την για τον εαυτό σας.

Σαράντο άσε την προσαύξηση, άσε το ένα, άσε το άλλο. Έχω πει και στην έναρξη της ομιλίας ότι διασφαλίζουμε τον βασικό πυρήνα του μισθού, ο οποίος είναι τακτικές αποδοχές συν τα επιδόματα που είναι συμβολαιοποιημένα με Συλλογικές Συμβάσεις και τίποτε άλλο και την λειτουργία της Εταιρείας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Διότι, θα πρέπει ν' απολογηθούμε, απολογιστικά του '14 έχω, να μας πούνε λοιπόν με ποια αιτιολογία αυξάνονται αντί να μειώνονται οι υπερωρίες στην Γενική Δ/νση Παραγωγής και στην γενική Δ/νση Εμπορίας; Και όχι μόνο. Στην Γενική Δ/νση Εμπορίας, στην Γενική Δ/νση Ορυχείων, στην ΓΔΝΣ (Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών). Και Εμπορίας ναι γιατί είχαμε αύξηση, αμπράβο. Αυτό λοιπόν και στο άλλο το ίδιο είναι μην απολογείσαι για την Εμπορία. Και για την Παραγωγή που είπα το ίδιο είναι. Άρα, λοιπόν όταν εγώ θα πάω να με κολλήσουν στον τοίχο γιατί δεν θ' αργήσει η ώρα να έρθει, γιατί πάλι κάποιος από εμάς θα κάνουν τους καλοθελητές, όπως κάνανε αυτό που κάνανε στην Μόνιμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λιγνίτες και για τις ώρες, έτσι θα μας κολλήσουνε λοιπόν στον τοίχο Γιώργο, θα μου πούνε, για πες μου ρε Αδαμίδη, γιατί θα φτάσει, τι σημαίνει αυτός εδώ ο Ρέλιας ο Σταμάτης και έχει σε μεταβλητά δηλαδή πρόσθετες αποδοχές αλλά δεν είναι στην βάρδια 1350€, επιπλέον στον μισθό του. Χωρίς να είναι στην βάρδια. Εγώ, θα πρέπει να αιτιολογήσω εκεί το ότι ξέρεις γίνεται έτσι, και δεν υπάρχει κόσμος και πρέπει να δουλέψει αδιάλειπτα κλπ κλπ. όλα ωραία και καλά αλλά τώρα δεν είστε οι μόνοι παίχτες. Εισάγεται και ρεύμα. Γιατί μην φανταστείτε ότι δεν τα ξέρουνε. Τα ξέρουνε και πολύ καλύτερα και από εμάς. Εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε διότι εισάγεται το ρεύμα απ' έξω. Γιατί το δικό σας είναι πιο ακριβό. Είμαστε λοιπόν σε μία πάρα - πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.

Είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε όπως είπε κάποιος συνάδελφος «το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων», για να λύσουμε τα ζητήματα. Δεν μπορούμε, σας το λέω με πλήρη βεβαιότητα να κάνουμε τίποτε απολύτως σε ότι αφορά μία Συνδικαλιστική δράση, κινητοποίησης για τα μισθολογικά μας. Θα μας συντρίψουνε. Εκτός άμα θέλετε να το προτείνετε. Θέλετε να προτείνετε απεργιακές κινητοποιήσεις να μην γίνει μεταθετότητα; Να το προτείνετε. Εγώ θα το υιοθετήσω. Θέλετε να προτείνετε απεργιακές κινητοποιήσεις για προσαυξήσεις ; να το προτείνετε. Αλλά, σας λέω θα μας συντρίψουνε. Ότι έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα είναι γιατί καταφέραμε, γι αυτό μίλησα για το Βατερλό των προηγούμενων χρόνων, γιατί είχαμε επιχειρήματα απέναντι στους διαπραγματευτές μας και δεν μπορούσαν να μας αντιμετωπίσουνε. Αντιλαμβάνοντουσαν ότι αυτό ήταν δίκαιο. Υπήρχαν κάποιος και συνεχίζουν να υπάρχουνε, με μία εμμονή. Ακριβώς τα ίδια πράγματα προσπαθούσαν και πριν από έναν χρόνο, όταν προσπαθούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα της ΓΕΝΟΠ για την οικονομική της κατάσταση που εμπάς η περιπτώσει όλοι μαζί, ας πούμε ότι έχουμε την ευθύνη, όλοι μαζί όμως έχουμε την ευθύνη που την φέραμε, μην πετάγονται κάποιος έξω, κι όταν προσπαθούσαμε να λύσουμε το ζήτημα, κάνοντας αυτή την πρακτική και με το τροφείο και μ' όλα αυτά τα πράγματα, πάλι προσπαθούσαν να το σταματήσουν και τρέχανε και στους Υπουργούς, για να του πουν ότι αυτό θα επιβαρύνει και θα γίνει έτσι κλπ κλπ. και ποιοι είναι αυτοί; Αυτοί που είναι εδώ μέσα στην αίθουσα. Αλλά, απ' ότι απέδειξε τους προσπέρασε «εν ριπή οφθαλμού» ο εργαζόμενος λαός. Μείνανε μόνοι τους στην κακεντρέχειά τους. Ολομόναχοι στην κακεντρέχειά τους. Διότι, μόνο 164 συνάδελφοι διαγράφηκαν από τα Σωματεία μαζί με τους συνταξιούχους εδώ και δύο χρόνια επειδή επιβλήθηκε αυτή η έκτακτη εισφορά και για άλλη μια φορά δημόσια, και το χουμε κάνει, γιατί γυρίσαμε όλη την χώρα, ευχαριστούμε τους εργαζομένους που



στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Τους άλλους, τους αφήνουμε στην κακεντρέχειά τους να τους γράψει η ιστορία. Γιατί δώσανε λυσσαλέα μάχη να μην περάσει.

Το ίδιο πράγμα προσπαθούν να κάνουν και σήμερα, όταν, ένα ζήτημα θα πω μόνο, όταν πριν από λίγο έκανε κάποια ωραία σχόλια ο φίλος μου ο Πρόεδρος των Πτυχιούχων, ο Γεωργίου, εγώ θα σας διαβάσω για ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλειας, ποιοί κάνανε, μεταξύ των άλλων, τα επιτελεία του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΣΕ, η Ένωση Πολυτέκνων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία πυροσβεστών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, και πάει λέγοντας. Αυτό είναι από μία άλλη Εταιρεία κι εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε μ' αυτό που το ξεκίνησε ο γραμματέας αλλά τον διακόψαμε, τι είχαμε εμείς; Την καλύτερη ασφάλεια. Γιατί; Γιατί πληρώναμε περισσότερες εισφορές. Τι έκανε το κράτος; Είπε, ισοπέδωση των πάντων. Τι μας είπε ο Υπουργός ρε συ γραμματέα όταν πήγαμε εκεί; Λέει, εσείς γιατί παραπονιέστε; Εσείς πληρώνετε περισσότερες εισφορές άμα θέλετε, έχετε την δυνατότητα να κάνετε και κάτι ξεχωριστό, για να έχετε καλύτερες παροχές υγείας, είτε πρόνοιας, είτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ, είμαι υποχρεωμένος, επειδή έχω μία αριστερή λογική σ' αυτό δεν θέλω να αντιπαρατεθώ με κανέναν, γιατί και το ΚΚΕ παλαιότερα έλεγε, η Παπαρήγα το ότι όλοι οι έλληνες πρέπει να είναι σε ένα Ταμείο, αλλά εμείς ως ΔΕΗτζίδες, ας είμαστε ΚΚΕδες ας μην είμαστε σε ένα. Όχι, λέω τι κακό έχει το ΙΚΑ ας πούμε που διαφαινότανε, τότε. Ένα ταμείο, τρία έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Λέω λοιπόν το εξής. Να πάμε όλοι σε ένα ταμείο, γιατί τι διαφορά έχει να πούμε ο μισθωτός από τον άλλο στο ζήτημα της Υγείας, τίποτα, καμία διαφορά, μόνο που πληρώνει περισσότερο. Τότε λοιπόν, λέγαμε ότι καλύτερο είναι και μόλις είχαμε να πούμε ξέρω 'γω μακριά από όλους να πάμε σε κάποια κλινική ή σε κάποιο νοσοκομείο, λέγαμε το ότι είμαστε ΔΕΗ και δεν θέλουμε στο Δημόσιο Νοσοκομείο το εξάκλινο. Πηγαίναμε στο δίκλινο. Αυτό γιατί; Δεν ήταν μία διάκριση που δεν έχει καμία σχέση με την αριστεροσύνη μας; Δεν ήταν παιδιά γιατί πληρώναμε περισσότερα. Τι είπαμε λοιπόν τώρα; Πως θα το λύσουμε το θέμα αυτό, όταν οι Κυβερνήσεις εδώ οι μνημονιακές όλες ήρθαν και ισοπέδωσαν τα πράγματα; Και είχαμε και την τελευταία ιστορία και τούτου εδώ του Υπουργού, γιατί οι προηγούμενοι οι Γερμανοτσολιάδες ήταν καταστρεπτικοί για την δημόσια υγεία κι επειδή ήταν καταστρεπτικοί και δεν μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο είπαμε μαζί με, ήτανε η περίπτωση που ο Σταμάτης ήταν ακόμη πρόεδρος στην ΓΕΝΟΠ, δεν είχε γίνει αλλαγή, κάναμε μία προσπάθεια τότε μαζί με τον γραμματέα και πήγαμε εκεί στον Ζερβό και πήγαμε κοντά να κάνουμε την πρώτη τέτοια ιστορία, να δούμε τι κοινωνικό μπορούμε να προσφέρουμε και συμφώνησε απόλυτα, ότι θα το πάει και στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Έγινε η γνωστή αλλαγή, ήρθε ο κύριος Παναγιωτάκης, πήγαμε λοιπόν στον Μανώλη, κάναμε την ίδια κουβέντα και λέει παιδιά κοιτάξτε καλό είναι αυτό αλλά εγώ έχω άλλο όραμα. Εγώ, λέει, θέλω, και έχει απόλυτο δίκιο και συμφωνήσαμε τώρα είναι κι ο Κώστας ο Μανιάτης εδώ, πέρασε από το Συμβούλιο Δ/σης 200.000 ή 120.000 την μελέτη, 200.000€ την μελέτη η οποία θα έβλεπε την βιωσιμότητα ενός τέτοιου συστήματος όπου θα έβαζε στα δικά μας ιατρεία στην Αθήνα κάτω που είχαμε τα Πολύϊατρεία, στην Θεσσαλονίκη όπου είχαμε, στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα όπου είχαμε με το δικό μας προσωπικό που ήταν εκεί όσο ήτανε, θα παρείχε πλήρη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη και όπου δεν είχαμε το αντίστοιχο προσωπικό θα είχαμε συμβληθεί, σωστά Κώστα; με τα αντίστοιχα διαγνωστικά κέντρα της περιοχής και τα διαβαλκανικά και τα μακριά από όλους, για να φτιάξουμε λοιπόν αυτή την ιστορία την παροχή σε όλους. Κι εμείς είπαμε μπραβο, αλλά του λέμε ρε συ έτσι όπως πάνε τα πράγματα του λέω ρε συ πρόεδρε, μηπως αυτό, γιατί τώρα ήμουν εγώ που πηγαίναν να... δεν βγαίνει; Όχι, λέει δεδομένο, έχω μιλήσει με τον Ξάνθο, κλπ, κλπ. μόλις το κουβεντιάσαμε αυτό και μετά από λίγο μάθαμε το ότι όχι λέει δεν γίνεται, γιατί ένας ιδιαίτερος του Άδωνι έκανε ένα ερώτημα εκεί και όλοι χεστήκανε, σου λέει πας να κάνεις διασπάθιση χρήματος, δίνεις μελέτη για κάτι που ο Νόμος δεν το επιτρέπει. Πάρτε το πίσω. Συνεχίζουμε τώρα, θα κάνουμε κάτι; Δεν υπάρχει τέτοια

δυνατότητα, δεν μας το επιτρέπει η νομοθεσία. Και το γυρίσαμε και γίναμε νομικές συμβουλές. Δεν μας το επιτρέπει λοιπόν ο νόμος. Ωραία, άμα δεν μας το επιτρέπει ο νόμος εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε σ' αυτή την κατάσταση; Είπαμε λοιπόν με βάση το τι επιτρέπει η μισθοδοσία, γιατί εγώ το θεωρώ κέρδος, παρότι έχει δίκιο που ναι ο Κώστας; Έφυγε ο Θεοχάρης, είπε ότι, σωστά το είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι άδικο έναντι των άλλων εταιρειών; Γιατί το υποστηρίζει το παιδί ότι στον ΑΔΜΗΕ, το κάνατε, εμείς τι κάνουμε; Έλα ντε όμως που εμείς δεν ευθυνόμαστε ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ όταν κάναμε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα είχαμε τα εχέγγυα του προέδρου που έλεγε ότι εμείς, μην ανησυχείτε, αυτό το θέμα του τροφείου δηλαδή κι όλων αυτών των υπολοίπων εγώ θα τα βγάλω από την μισθολογική δαπάνη, θα φέρω το χαρτί του κυρίου Μάρδα, κι εγώ δεν λέω ότι δεν προσπάθησε να το κάνει, δεν είπα ότι δεν θα το προσπάθησε, λέω λοιπόν, ωραία να το περιμένουμε. Ήρθε όμως το χαρτί απ' τον Μάρδα και λέει όχι όλοι μπαίνουνε μέσα. Και επειδή ο Μάρδας δεν ήθελε μόνο να το αφήσει μόνο σε μία δική του απόφαση 16 Δεκεμβρίου του 2015 έρχεται ο νόμος που λέει όλα είναι μισθολογική δαπάνη. Είναι το σύνολο των μισθολογικών και των μη μισθολογικών δαπανών. Τι κάνουμε τώρα σ' αυτό εμείς ρε συνάδελφοι; Μπορεί να βρει κανείς την άσκηση έτσι το 65% να σταματήσει εκεί που είναι; Να συνεχίσουμε να δίνουμε τα κλιμάκια, να κάνουμε τις υπερωρίες που κάνουμε, να κρατάμε τα Ορυχεία έτσι όπως είναι, η μεταθετότητα να συνεχίζει εκεί που είναι, να μην κουνιέται κανείς, η συναδέλφισσα από πάνω εκεί στην Κομοτηνή να είναι μόνη της να χτυπιέται εκεί πέρα και οι άλλες δίπλα να μην πηγαίνουνε, αυτό θέλουμε. Ετοιμάστηκαν, εδώ είναι ο πρόεδρος της ΕΤΕ, ετοιμάστηκαν να κάνουν κινητοποίηση στην Κομοτηνή, απεργία λέει γιατί μετακινούν μία συναδέλφισσα για έξι μήνες στο πρακτορείο. Και ήθελαν την κάλυψη της ΓΕΝΟΠ. Και σας είπα λοιπόν τι της είπα της συναδέλφισσας στην πρωτολογία μου. Αυτό, πως θα πάει, πως θα λυθεί η άσκηση. Γιατί είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Σάκης, άσκηση λύνεται όταν έχει τα πάντα που είναι γνωστά, δεν είναι χωρίς αγνώστους, άρα θα λυθεί. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε απ' όλη την ιστορία για να μην το κουράζω άλλο να το μαζέψω, θέλουμε λοιπόν, αν μπορούσαμε να καταφέρουμε μ' εκείνες τις διορθώσεις που θα είναι προς επωφελεία της Εταιρείας να πάμε περεταίρω δύο χρόνια την διαδικασία του μισθολογικού μας κόστους χωρίς να έχουμε τις μειώσεις. Και τι είπαμε λοιπόν, δεν είμαστε ξυπόλητοι σ' αγκάθια, εξηγήσαμε στον Υπουργό ότι δεν είναι δυνατόν να βάζεις μέσα σ' αυτή την δαπάνη την υποχρέωση, και να με ταυτίζεις το ίδιο με παράδειγμα την ΕΥΔΑΠ, όταν εγώ ως ΔΕΗ, ως Όμιλος δουλεύω 365 ημέρες τον χρόνο με τέτοιο προσωπικό κι έχω αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή, χθες και προχθές έχει γίνει ο κατακλυσμός του Νώε στην χώρα, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ ήταν έξω όλη την ημέρα, όταν λέμε όλη την ημέρα εννοούμε όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Να ηλεκτροδοτήσουν την χώρα. Αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε στα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ μην πάτε, ή αν πάτε δεν θα πληρωθείτε; Γιατί αυτό γίνεται. Πάνε και δεν πληρώνονται. Ή προχθές όταν έγινε η μεγάλη κατολίσθηση και στην Μεγαλόπολη, τι έπρεπε το Συνδικάτο να πει; Μην ξεθάβετε τα μηχανήματα που μπορεί να είναι και κανένας από κάτω γιατί δεν έχετε υπερωρία;

Είπαμε στον Υπουργό αυτές τις ιστορίες βγάλτες έξω. Με νόμο λες όταν έχω έκτακτες επιπτώσεις και τέτοια πράγματα, επιδοτείς τους άλλους. Άρα λοιπόν το ζήτημα έχει να κάνει με το ότι αυτή όλη η ιστορία δεν μπορεί να πάει παραπέρα, εάν δεν μας δώσει αυτό το τράτο το Υπουργείο. Έχουμε ξεπεράσει λοιπόν το 35%, είχαμε ένα ερώτημα που έχουμε φτάσει, έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι 900.000 € στην ΔΕΗ η υπέρβαση και άλλες 900.000€ φαίνεται να κλείνει και τον Αύγουστο. Στον ΔΕΔΔΗΕ είναι κοντά στο 5%, 5 εκατομμύρια, και ενδεχομένως να φτάσει κοντά στα 7 ή και 8,5 φοβούνται αν δεν πάρουν μέτρα στο τέλος του χρόνου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που είπανε κι εγώ δεν θέλω να κρύβω τίποτε, είναι ότι για να μην κόψει από αυτό που η Σύμβαση έβαλε, γιατί ξαναλέω μην ξεχνάτε ποτέ, ότι ο νόμος είναι πάνω από την Σύμβαση και ότι μας κόσψανε τότε που είχαμε πολύ μεγάλο στρατό, και μπορούσαμε, που είναι ο φίλος ο Μόσχος να τα ισοπεδώσουμε όλα, μας κόσψανε χωρίς να μας

ρωτήσουνε, με πιο light Διοίκηση, που δεν ξέρει και αυτές τις ιδιαιτερότητες όπως τις ξέρει ο Παναγιωτάκης, χωρίς δεύτερη κουβέντα, 35%. Μα μπορεί να το κόψανε περίεργα σε άλλους 40, σε άλλους 50, σε άλλους 20; Το κόψανε, αυτοί ήταν εντάξει με την πολιτεία. Αυτό κάνανε, αυτό θα κάνουν και τώρα. Και από την στιγμή που έχει και την σύμβαση, θα έρθει να το κάνει χωρίς να σου πει και τίποτα, θα σου πει εξάντλησα, τι μας είπε ρε συ ο Μιζαμίδης; Δεν μπορώ να κόψω άλλες υπερωρίες. Αυτό δεν μας είπε χθες ο Μιζαμίδης; Και του λέω Τάσο μπορείς; Ψάξε να βρεις θα δεις ότι μπορείς να κόψεις υπερωρίες, όχι λέει είμαστε ωριακά, λέω ψάξε Τάσο θα δεις ότι μπορείς, αν λοιπόν δεν κόψει υπερωρίες ο Μιζαμίδης θα έρθει και θα πάει να κόψει από τα ειδικά επιδόματα στον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό λέει η Σύμβαση. Εμείς λέμε μήπως, να αφαιρέσουμε 1€ απ' το τροφείο ή 2 αντί να κόψει ειδικά επιδόματα; Να μην κόψει θα κόψει ειδικά επιδόματα, πάντως κανένας από αυτούς δεν θα πάει στον Κατή. Κανένας τους, ούτε ο Παναγιωτάκης, ούτε ο Πλάνας, ούτε ο Κορωνιωτάκης, ούτε ο Χ'αργυρίου. Την ώρα που θα έρθει το γράμμα και επειδή τα ξέρουμε τα θέματα πολύ από μέσα, ο Δαμάσκος που είναι Γενικός Δ/ντης Ανθρωπίνων Πόρων για την ΔΕΗ, επειδή τρέχει σε μία δικογραφία που είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτό της Χρυσής Αυγής, ξεκινάει η δίκη τον Νοέμβριο, έστειλε γράμμα στον Παναγιωτάκη, δεν του το πε στο μυλητό, ξέρεις Πρόεδρε ξεφύγαμε, ως Γενικός Δ/ντής Α.Π.Ο. του περιέγραψε την κατάσταση, του έδωσε τον πίνακα, και του λέει σε ποια φάση είμαστε. Γιατί του είπα κοίτα να δεις, δεν είναι δικό σου θέμα, του Παναγιωτάκη είναι, λέει ναι το ξέρω αλλά τον ενημέρωσα εγγράφως. Τον ενημέρωσα εγγράφως. Γιατί δεν θα μου πει εμένα ότι δεν ήξερα, για όλη αυτή την ιστορία.

Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο μηδέν. Είμαι βέβαιος εγώ ότι μπορούμε το θέμα αυτό, γιατί δεν πιστεύω μάλλον ότι είμαστε σε κατάσταση που είναι μη αναστρέψιμη, πρέπει να δούμε ζητήματα όπου θα βελτιώσουν την οικονομικότητα της Επιχείρησης γιατί θα κερδίσει χρήματα ποιος το είπε τα παιδιά εδώ, από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έξω. Θα κερδίσει πολλά χρήματα από τις εργολαβίες οι οποίες πρέπει να γίνουμε αυτές που πρέπει να γίνουμε και όχι κάποιιοι τα τσεπώνουνε χρήματα από τις εργολαβίες. Είναι ανεπίτρεπτο σήμερα το 65% της διακίνησης μαζών, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας να γίνεται από εργολάβους. Είναι ανεπίτρεπτο. Άρα λοιπόν, αν μαζευτεί αυτό τότε Σαράντο, θα μπορέσει να πληρώσει και τον Χ προμηθευτή, θα μπορέσει να πληρώσει και τον άλλο προμηθευτή και θα μπορέσει να πληρώσει και τον δείνα προμηθευτή.

Κλείνω με την εισήγηση έτσι όπως ήρθε και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που θα πω. Με δεδομένο, την ομόφωνη απόφαση του προεδρείου για την επέκταση του τροφείου στους συναδέλφους που εργάζονται στην ΓΕΝΟΠ, και με τις ενστάσεις έτσι όπως έχουν μπει από τους συναδέλφους, κλείνουμε την διαδικασία και προχωράει η ιστορία ως έχει. Χωρίς κανένα απολύτως θέμα των υπέρ και των κατά. Έτσι, είπα με δεδομένες τις ενστάσεις έτσι όπως έχουν καταγραφεί και τις ανησυχίες προχωράμε γιατί έχει υποσχεθεί το προεδρείο αυτό ότι θα το ολοκληρώσει. Λοιπόν καλό (.....) πιστεψέ με πάρα πολύ καλά, ότι τις ξέρω τις διαδικασίες όσο κανένας άλλος, ή τουλάχιστον όσο κι εσύ αυτό που εγώ λέω τώρα είναι ψηφοφορία, αν από κάτω κάποιος πει ότι δεν το δέχομαι θα μπει σε ψηφοφορία. Ωραία, λοιπόν η πρόταση του προεδρείου έτσι όπως μπήκε και η αντιπρόταση τι προτείνεις εσύ; Ωραία, υπέρ της αντιπρότασης; Ωραία την πρόταση έτσι όπως την έκανε το προεδρείο, τελειώσαμε. -

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ .....

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 8/9/2016