



ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Θέματα Ημερήσιας διάταξης :

- 1. Πολυνομοσχέδιο (ΑΔΜΗΕ-ΝΟΜΕ)**
- 2. Ασφαλιστικό**

Αδαμίδης: Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι σας καλωσορίζω στην έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου σήμερα 25 Μαΐου 2016 με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης το Πολυνομοσχέδιο, Ασφαλιστικό και μία Γενικότερη Ενημέρωση. Παρακαλώ τον γραμματέα για την ανάγνωση του καταλόγου για τις παρουσίες.

Καρράς : Αδαμίδης Γιώργος - παρών, Καρράς Αντώνης - παρών, Μαστρολέων Ηλίας - παρών, Αδάμ Λευτέρης - παρών, Ρέλλιας Σταμάτης - παρών, Κουτσοδήμας Κώστας - παρών, Μανές Γιάννης - παρών, Αναγνώστου Αντώνης - παρών, Παλούκας Λευτέρης-παρών, Καλοφωλιάς Παναγιώτης – παρών, Βαρσάμης Κώστας – παρών, Μανιάτης Κώστας – παρών, Παπαδέδε Φλώρα – παρούσα, Αγγελόπουλος Αγγελής – παρών, Θεοδωρόπουλος Σταμάτης - παρών, Μασούρας Κώστας – παρών, Καλαϊτζίδης Γιώργος – παρών, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης – παρών, Μάστορας Θανάσης – παρών, Κάτανας Γιώργος – παρών, Λυμπέρης Κυριάκος – παρών, Μόσχος Μόσχος – παρών, Μιχαλάτος Θωμάς – παρών, Μπούκουρας Γιώργος – παρών, Μπρουμάς Αριστείδης – παρών, Παπανδριανός Δημήτρης – παρών, Στασινόπουλος Διονύσης – παρών, Σωτηρόπουλος Δημήτρης – Παρών, Τσουμπλέκας Βαγγέλης – παρών, Χατζάρας Νίκος – παρών και Δημόπουλος Θανάσης – παρών.

Αδαμίδης Γιώργος: Συνάδελφοι, μετά και την απαρτία που διαπιστώθηκε ότι άπαντες παρόντες, να ξεκινήσουμε την σημερινή μας έκτακτη συνεδρίαση με τα θέματα που έχω πει. Θα προσπαθήσω και επειδή υπάρχουν και ανειλημμένες υποχρεώσεις, κάποιων συναδέλφων πρέπει εκτάκτως να αποχωρήσουν, θα γίνει μία προσπάθεια έτσι ώστε στις 7 και τέταρτο να έχει τελειώσει το διοικητικό συμβούλιο, φαντάζομαι και νωρίτερα μπορούμε να έχουμε τελειώσει. Έτσι λοιπόν, γρήγορα - γρήγορα να πω, καταρχήν να πω το ότι τελειώσαν οι εκλογικές διαδικασίες για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα διοίκησης του Ομίλου, να δώσω συγχαρητήρια στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης για την πρωτιά και για την εκλογή των συναδέλφων όπου μετά και την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων, γιατί αυτή την ώρα γίνεται η καταμέτρηση, και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τις Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές, να γνωρίζουμε και τα πρόσωπα παρότι μπορεί να υπάρχει έτσι μία πληροφόρηση και για το ποιο προκρίνονται με βάση και τις δικές τους πληροφορίες, εννοώ των στελεχών, σε κάθε περίπτωση ολοκληρώθηκαν αυτές οι διαδικασίες παρότι προσπάθησαν αρκετοί να τις εμποδίσουν. Για άλλη μία φορά οι εργαζόμενοι έδωσαν την παρουσία τους αλλού σε εξαιρετικά ποσοστά συμμετοχής, αλλού σε λιγότερο, αλλά αυτό είχε να κάνει και με τις αγκυλώσεις που προσπάθησε να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η Διοίκηση με προσκόμματα και κολλήματα που προσπάθησε να δημιουργήσει. Να δώσω συγχαρητήρια στα μέλη των τοπικών και κυρίως των Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών που δώσανε πραγματικά τον καλύτερο εαυτό τους έτσι ώστε να διεξαχθεί αυτή η διαδικασία και βέβαια ξανά στους εργαζόμενους για την συμμετοχή τους.

Από εκεί και ύστερα πρέπει να μπω γρήγορα- γρήγορα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχω πει και πριν ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε γι αυτό ο πρώτος ο οποίος θα είναι πολύ σύντομος θα είμαι εγώ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από το τελευταίο μας Συνέδριο που έγινε στις 5 και 6 Απριλίου του

2016 το οποίο βεβαίως ήταν ένα οργανωτικό και συνέδριο θέσεων, μέχρι σήμερα είχαμε δύο πολύ δύσκολα Νομοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν. Η εκτίμηση και η άποψη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την ψήφιση αυτών των δύο νομοσχεδίων τόσο σε ότι αφορά το ασφαλιστικό, όσο σε ότι αφορά το θέμα του πολυνομοσχεδίου που είχε μέσα δύο κορυφαία ζητήματα για τον Όμιλο ΔΕΗ, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από την Μητρική καθώς επίσης και με τον καθορισμό των δημοπρασιών ενέργειας, η προσέγγιση έτσι όπως έχει αποτυπωθεί και ως έχει κατατεθεί από την ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ είναι η ομόφωνα πλήρης διαφοροποίηση τους. Η πλήρης καταγγελία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα πω περισσότερο, ομόφωνα, σε ότι αφορά την άρνησή μας απέναντι σε αυτά τα νομοσχέδια προφανώς υπάρχουν και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη φιλοσοφία της Αγωνιστικής Συνεργασίας με την οποία θα τοποθετηθεί προφανώς ο Ηλίας. Εγώ, ως πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ θέλω να πω ότι τα δύο αυτά νομοθετήματα ξεκινώντας από το ασφαλιστικό είναι ένα νομοθέτημα το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις συνταξιοδοτήσεις μας. Ένας νόμος ο οποίος παρότι ο υπουργός επιμένει ότι δεν μειώνονται οι συντάξεις προφανώς δεν αφορά, μάλλον, ή δεν καταλαβαίνει ο υπουργός και το κάνει συνειδητά εξακολουθώντας ακόμη και μέχρι και σήμερα να δηλώνει ότι οι συντάξεις δεν μειώνονται εγώ πρέπει να σας πω με απόλυτη έτσι γνώση ο Νόμος 4387/2016 μειώνει τις συντάξεις μας πάρα πολύ, τις προσδοκώμενες συντάξεις, η μείωση σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή μάλλον σ' ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων στον όμιλο ΔΕΗ εφόσον δεν διορθωθούν κάποιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τα ποσοστά αναπλήρωσης θα αγγίξουν και σε μερικές περιπτώσεις τα ξεπεράσουν το 40% των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός το κάνει αυτό, το έχουμε πει και άλλες φορές στην αίθουσα, να μην το επαναλάβω, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ότι στο σύνολο του εργασιακού βίου γίνεται ο υπολογισμός με ποσοστά αναπλήρωσης ειδικά για την κατηγορία των υπερβαρέων μόλις 30% και αυτό καταλαβαίνετε τι δημιουργεί. Η προσωπική διαφορά που θα διατηρήσει έτσι όπως κυνικά απάντησε ο υπουργός, δηλώνοντας ταξικός αποστάτης, εννοώ ο κ. Κατρούγκαλος σε δημόσια δήλωση του αναφερόμενος στην μεγάλη πλειοψηφία των συντάξεων έτσι όπως υποστηρίζει, ομολογώ ότι ως ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έχουμε το δικό μας το κομμάτι, δεν μπήκαμε στη διαδικασία του να αναλύσουμε το πόσο είναι ή αν μειώνεται η προσδοκώμενη σύνταξη κάποιου εργαζόμενου που δουλεύει έξω από τον Όμιλο ΔΕΗ. Εμείς αποτυπώσαμε αυτά που αφορούν εμάς γι αυτό και ακριβώς λέμε ότι ο Υπουργός κυνικά μας είπε, "δεν μιλάω για τις δικές σας συντάξεις, εσείς μπορεί να είστε και από τα ταμεία που μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα». Έτσι λοιπόν, θεωρώ όμως μία θετική έκβαση στο νομοσχέδιο μάλλον στον νόμο πλέον, μία τροπολογία όπου με πολύ μεγάλη επιμονή καταφέραμε ως ΓΕΝΟΠ να αποσπάσουμε από την Κυβέρνηση που έχει να κάνει με την Επιτροπή που θα χαρακτηρίζει πλέον τα

εργατικά ατυχήματα, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που το παλεύαμε από το 2012, μετά την κατάργησή τους λόγω ΕΟΠΥ, το γεγονός ότι υπερψηφίστηκε στο νομοσχέδιο κρίνεται στα θετικά του, θετικό επίσης κρίνεται και πρέπει να γίνει αναφορά στο άρθρο 52 του νομοσχεδίου ότι υπάρχει η αναγνώριση του άρθρου 34 του 2773 και του 132 του 3655 και το 44 άρθρο του 3863 που έχει να κάνει με τον Πάγιο Πόρο, και αυτό αφήνει μία παρακαταθήκη για μία διεκδίκηση. Ήδη η Ομοσπονδία μαζί με την Ομοσπονδία των Συνταξιούχων είμαι σε μία διεκδίκηση δικαστική, έχουμε προσφύγει ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά και απόφαση της ομοσπονδίας μας για αυτή την κίνηση, η οποία ήταν προφανώς προγενέστερη της ψήφισης του νόμου, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει το κομμάτι των δικηγόρων, αυτή δεν έχει δει ακόμη την έδρα, να εκδικάζεται, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και να μην μπω σε άλλες ιδιαίτερες έτσι κουβέντες, θα απαντήσω και θα τοποθετηθώ στην δευτερολογία μου.

Σε ότι αφορά δε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πολυνομοσχέδιο πρέπει να πω για άλλη μία φορά ότι πρόκειται για ένα νομοθέτημα όπου πραγματικά διαλύει την Επιχείρηση η οποία έχει στηθεί πριν από 66 χρόνια, έτσι όπως την γνωρίζαμε. Είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ και σήμερα στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΠΟΣ/ΔΕΗ, πριν από μερικές ώρες λέγοντας ότι μετά από 66 χρόνια η ΔΕΗ έτσι όπως την γνωρίσαμε, όπως στήθηκε δεν θα υπάρχει πλέον. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς ο γνωστός πλέον ΑΔΜΗΕ μετά και τον διαχωρισμό λόγω της οδηγίας μέσα από το νομοσχέδιο, προβλέπει έναν ιδιοκτησιακό διαχωρισμό που σημαίνει το ότι αυτή η εταιρεία, το σύνολο των παγίων δεν θα ανήκει πλέον στη ΔΕΗ όπως πολύ σωστά επιβεβαίωσε το συνέδριό μας ότι το ΙΤΟ ήταν ένα μοντέλο όπου κατ' εφαρμογή της οδηγίας ήταν το συμφερότερο τότε που έγινε το 2011, το συμφερότερο για τον Όμιλο. Παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις από το 2013 προσπαθούν λόγω δανειστών να αλλάξουν αυτή την ιστορία. Επιχειρήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η αλλαγή αυτής της διαδικασίας με το Νόμο 4237/2014 όπου είχαμε την πώληση του ΑΔΜΗΕ, κατά 66% και το 34% στο Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα αυτό καταργείται και έχουμε έναν νέο ΑΔΜΗΕ, έτσι όπως προκύπτει από το νομοθέτημα θα διατηρείται υπό δημόσιο έλεγχο. Συγκεκριμένα λέει ότι το ελληνικό δημόσιο εμμέσως ή αμέσως δεν θα έχει σε καμία περίπτωση ποσοστά μικρότερα του 51%. Αυτό είχαμε εντοπίσει, αυτό το ζήτημα και στο Συνέδριο μας και είπαμε ότι προφανώς είναι σωστά επικοινωνιακό, το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ, για την κυβέρνηση η οποία έλεγε ότι δεν πρόκειται να πουλήσουμε τα δίκτυα, θα αξιολογηθεί αλλά προφανώς είναι καταστροφικό για τον Όμιλο ΔΕΗ γιατί χάνει ένα νευραλγικό της κομμάτι, θα χρησιμοποιήσω μία φράση του φίλου μου του Σταμάτη του Ρέλια που λέει ο ΑΔΜΗΕ είναι " η κότα με τα χρυσά αυγά" και δεν διαφοροποιούμαι ούτε κεραία από εκεί, από αυτή τη δήλωση, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει 30 έως 50 και στο μέλλον

περισσότερα εκατομμύρια το χρόνο έρχονται στα ταμεία της ΔΕΗ, που έρχονταν στα ταμεία της ΔΕΗ τώρα πλέον δεν θα έρχονται. Με ότι αυτό σημαίνει για την εταιρεία που μένει πίσω.

Αν συνδυαστεί και με τα ΝΟΜΕ δηλαδή τις δημοπρασίες ενέργειας, δυστυχώς έτσι όπως εμφανίζεται στο νομοσχέδιο πρόκειται για ένα σχέδιο διάλυσης της ΔΕΗ γιατί αναγκάζει την ΔΕΗ να πουλάει την ενέργεια της σε τιμές πολύ κάτω του κόστους. Και μάλιστα δεν πουλάει την Υδροηλεκτρική και Λιγνιτική κwh, της χαρακτηρίζει όλη την ενέργεια που την πουλά, την ονομάζει Λιγνιτική και Υδροηλεκτρική. Και σε πρώτη φάση, αρχής γενομένης από το τελευταίο τρίμηνο του 2016 θα πρέπει να γίνουν δημοπρασίες για ένα ποσοστό 8%,12% το 2017, 13% το 2018 και άλλα 13% το 2019 έτσι ώστε στο τέλος του 2019 η ΔΕΗ να έχει το 49,4%, στη λιανική. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη βιωσιμότητα της εταιρείας γι αυτό και έχουμε καταγγείλει την επιλογή της κυβέρνησης για τα προϊόντα δημοπρασιών ενέργειας. Χθες, έγινε μία συνάντηση με τη Διοίκηση της ΔΕΗ η οποία βεβαίως δεν μας έκανε σοφότερους με την έννοια ότι αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα εμείς εδώ σας παραθέτουμε, τα ίδια επισήμανε και η Διοίκηση της ΔΕΗ ενώ ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης μάλιστα ομολογώ το ότι είναι και ιδιαίτερα ανησυχητικός, το σενάριο έχει πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα, πρέπει μέχρι τη Γενική Συνέλευση την οποία θα την ξέρουμε αύριο, αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ θα αποφασίσει τη γενική συνέλευση μετόχων της εταιρείας που θα γίνει μέσα στον Ιούνιο, ήδη από την απόφαση της μέσα σε έναν μήνα γίνεται, αν αύριο ο μήνας έχει 26 αντιλαμβάνεστε ότι περίπου μέχρι τις 27, 26 - 27 - 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση όπου εκεί θα έχουμε την μεταφορά του 51% των μετόχων της ΔΕΗ, των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, σ' αυτή τη νέα εταιρεία holding που θα δημιουργηθεί και μετά στη συνέχεια σ' ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα 8 μηνών, να υλοποιηθεί ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός με πολύ σοβαρές, έτσι, δεν θα αναφερθώ τώρα, με πολύ σοβαρά προβλήματα υλοποίησης του, αλλά υπό την απειλή κι αυτό είναι απaráδεκτο, ότι αν δεν γίνει αυτό, το επόμενο που θα γίνει θα είναι ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός αλλά με πλέον το ελληνικό δημόσιο να απέχει από αυτή την ιστορία, στην ουσία θα έχουμε και ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ κατά 100%. Μας βάζουν δηλαδή σε ένα «λουκι» να επιλέξουμε πιο από τα δύο είναι το καλύτερο, αν θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΔΜΗΕ ή αν θα πρέπει να έχουμε ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.

Εμείς επαναλαμβάνουμε για άλλη μία φορά εδώ τουλάχιστον ως πλειοψηφούσα άποψη, και του Συνεδρίου εννοώ, ότι το μοντέλο που είχε επιλεγεί το 2011 ΙΤΟ, έτσι όπως ψηφίστηκε ήτανε το συμφερότερο μοντέλο για τον όμιλο με τα γνωστά έως σήμερα οικονομικά αποτέλεσμα που έχει ο Όμιλος.

Στο σημείο αυτό θέλω πραγματικά να στηλιτεύσω, να κατηγορήσω, να καταγγείλω και δεν ξέρω, δεν έχει γίνει καμία συνεννόηση με το προεδρείο, γιατί μου ήρθε ως πληροφορία πριν από λίγο, την απαράδεκτη για τα θεσμικά δεδομένα της Ομοσπονδίας αλλά και της λειτουργίας των διοικήσεων, στάση του προέδρου του ΑΔΜΗΕ του Κορωνιωτάκη, ο οποίος με mail έχει καλέσει να ενημερώσει κάποια Επιτροπή εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ. Αυτές είναι διαδικασίες απαράδεκτες, πρέπει να ντρέπεται για τον θεσμό που υπηρετεί θα απαντήσει η Ομοσπονδία και με δυναμικό τρόπο. Απέναντι σε αυτήν τη λογική του κυρίου Κορωνιωτάκη ο οποίος απαξιώνει την Ομοσπονδία θα λάβει το μήνυμα του για αυτή του την κίνηση η οποία είναι αντιδεοντολογική, είναι αντικανονιστική και θυμίζει άλλες αλήστου μνήμης εποχές. Ντρέπομαι για το γεγονός ότι ο κύριος Κορωνιωτάκης υποστηρίζει εντός τεράστιων εισαγωγικών ότι είναι αριστερός. Λέω λοιπόν, ότι αυτό θα απαντηθεί αρμοδίως και για να μην νομίζουν ότι η ΓΕΝΟΠ θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Άλλωστε συνηθίζεται δυστυχώς, η κυβέρνηση σήμερα στις δηλώσεις της είναι πραγματικά αριστερή αλλά στις πολιτικές εφαρμογές της είναι νεοφιλελεύθερη με όλα αυτά που συμβαίνουν.

Υπάρχει ένα ζήτημα πολύ χοντρό, που έχει να κάνει και αυτό θα διευκρινιστεί ενδεχομένως την Πέμπτη από το Υπουργείο σε ότι αφορά το Υπερταμείο. Εάν δεν παραμείνει το κομμάτι του 17% που έχει πάει στο ΤΑΥΠΕΔ έτσι όπως έχει πάει και ανέπαφο και το μεταφέρουν στο υπερταμείο για ιδιωτικοποίηση όπως εγράφη προχθές, με δεδομένο το ότι πέρασε από το ΚΕΣΥΠ, το Κεντρικό Κυβερνητικό Όργανο Οικονομικής Πολιτικής ότι και η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ και όλες αυτές οι εταιρείες ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ δεν θα μπουκώσουν στο υπερταμείο αλλά φαίνεται ότι τελικώς μετά την πίεση των δανειστών από το χθεσινό eurogroup τους αναγκάζει και αναμένουμε περιμένουμε να δούμε αν θα ενταχθεί αυτό στο ΦΕΚ και σημαίνει ιδιωτικοποίηση, τότε αγαπητοί συνάδελφοι έχουμε μία επανάληψη του σεναρίου του 2013 με 34 και 66 από την άλλη πόρτα. Και μάλιστα με δυσμενέστερες συνθήκες. Εγώ είμαι υποχρεωμένος εκ της θέσεώς μου να πω ότι δέχομαι αυτό που δήλωσε ο κύριος Σκουρλέτης άρα μένει να αποδειχτεί, ότι δεν πάει εκεί για ιδιωτικοποίηση πάει εκεί για αξιοποίηση. Εμείς γνωρίζουμε όμως πολύ καλά τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση που σημαίνει θα το πουλήσω γιατί αξιοποίηση είναι άλλο πράγμα. Αν δηλαδή πάρει τον δρόμο των λιμανιών είναι ιδιωτικοποίηση, αν πάρει τον δρόμο των αεροδρομίων το 17% του τα ΤΑΥΠΕΔ είναι ιδιωτικοποίηση, αν πάρει κάποιον άλλο δρόμο που εύχομαι, να πάρει άλλο δρόμο τότε ναι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αλλιώς θα είναι μία προσωπική ήττα στρατηγική και του κυρίου Σκουρλέτη και του πρωθυπουργού της χώρας Λέω παιδιά είμαι υποχρεωμένος ως πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ να διατυπώσω ακριβώς αυτό που ο Υπουργός λέει, ο Υπουργός λέει λοιπόν ότι δεν πάει εκεί στο υπέρταμείο για ιδιωτικοποίηση, γιατί είναι μία θέση της κυβέρνησης όλες αυτές οι ΔΕΚΟ που εντάσσονται εκεί, αυτού του

στρατηγικού χαρακτήρα, δεν θα πουληθούν αλλιώς είναι μία πώληση ξεκάθαρη δεν κρατάει μετά πλέον το ελληνικό δημόσιο το 51% όπως νωρίτερα στο ξεκίνημα της ενημέρωσης τοποθετήθηκα.

Λοιπόν, με αυτές λοιπόν τις προσεγγίσεις νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε, να δούμε ποιες θα είναι και οι δικές μας δράσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ορόσημο η Γενική Συνέλευση που θα είναι τέλη Ιουνίου. Γιατί το λέω αυτό; γιατί σε εκείνη τη γενική συνέλευση, θα πρέπει να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα επαναλάβουμε ενδεχομένως αν χρειαστεί Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να καθορίσουμε την στάση μας. Γι αυτό γίνεται σήμερα μία πρώτη έκτακτη διαδικασία είναι βέβαιο ότι ανακοινώσαμε την έκτακτη συνεδρίαση μας την ώρα που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά το νομοσχέδιο, δεν υπήρχε χρόνος νωρίτερα, και το γεγονός ότι κατάφερε η Ομοσπονδία να ενημερωθεί και σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι δεν θέλουμε τα εύσημα αλλά ήταν υποχρέωσή της, δεν αμφισβητούνται όμως αυτά που λέμε για αυτό το λέω δηλαδή δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ούτε η Διοίκηση ούτε η Κυβέρνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να επαναλάβουμε την συνεδρίαση με δεδομένο αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση δεν έχουμε συνεννοηθεί ξαναλέω με τον γραμματέα και το προεδρείο αλλά μετά από αυτά που θα συμβούν αύριο εννοώ την ενημέρωση αλλά και με ορόσημο το ασφυκτικό πλαίσιο δηλαδή ενός μήνα και οκτώ μηνών μετά για την υλοποίηση όλου αυτού του σχεδίου προφανώς εμείς θα πρέπει να ξανά συνεδριάσουμε εφόσον έχουμε ενημερωθεί σε μία πρώτη φάση θα γίνουν διεργασίες μέσα στις παρατάξεις, θα γίνουν περισσότερες ενημερώσεις, θα γίνουμε ενδεχομένως σοφότεροι και θα πρέπει να δούμε αν όχι Διοικητικό Συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα γίνει μία Εκτελεστική για να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε σε πρώτη φάση το συγκεκριμένο, αυτή είναι δηλαδή και η πρόταση η οποία φαντάζομαι ότι θα υιοθετηθεί και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως ή μέχρι τότε ποια θα είναι τα βήματα. Βάζω ένα ζήτημα, δεν θέλω να το κουβεντιάσετε όποιος τοποθετηθεί άμα θέλει ας το κουβεντιάσει δεν είναι θέμα προς απόφαση και αυτό προς διερεύνηση είναι, είναι σημαντικό κομμάτι, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι μία πληροφορία που πήρα σήμερα για αυτό το θέμα που θα σας βάλω αμέσως, ότι το αξιολόγησαν αυτό που θα πω θετικά, ο γραμματέας και ο αντιπρόεδρος το γνωρίζουν, έχει να κάνει με την προοπτική του ειδικού κεφαλαίου που έχουμε μέχρι σήμερα από τις δύο προηγούμενες μετοχοποιήσεις. Ξέρετε λοιπόν ότι το ειδικό κεφάλαιο που κάθε τόσο και λιγάκι με τις διαδικασίες που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια δανείζουμε προς το ΙΚΑ για να πληρώσει τις συντάξεις το οποίο διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών η Σοφία η Θωμόπουλου, εκεί ανήκει αυτό Το Ειδικό Κεφάλαιο, μέσα από το Νόμο δεν είναι κάτι που μας το χαρίζουν, και ευτυχώς αυτοί οι νόμοι συνεχίζουν να επιβεβαιώνονται και μέχρι

σήμερα, γι αυτό έκρινα θετικό το γεγονός ότι στο Νομό 4387 περιγράφεται η ασφαλιστική μας παρουσία, το συνδέω μ' αυτό το πράγμα, δηλαδή συνεχίζει να αναγνωρίζεται. Θα μπορούσε επειδή αυτό το ποσό έχει φτάσει σήμερα στα 167 εκατομμύρια ευρώ του Ειδικού Κεφαλαίου το οποίο ενίοτε δανείζουμε στο ΙΚΑ και μας το επιστρέφουν εντός μίας εβδομάδος, την γνωστή ιστορία το ξέρετε αυτό το πράγμα. Πρόσφατα πριν από μία εβδομάδα ξαναδώσαμε πάλι ένα δάνειο προς τα 'κει, αυτά τα χρήματα λοιπόν επειδή προέρχονται από την παρουσία μας έτσι όπως είναι αναγνωρισμένο θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε, αν το σχέδιο προχωρήσει του ΑΔΜΗΕ, μήπως μπορούμε να μπούμε αξιοποιώντας τα στην αγορά του ΑΔΜΗΕ. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση αυτά θα είναι εκεί, θα παίζουν αυτόν το ρόλο, θα έπρεπε να έχουμε όλη την παρουσία να δούμε αν πάρουμε εμείς, αλλά όχι δεν έχει καμία σχέση. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να αγοράσουμε τον ΑΔΜΗΕ γιατί δεν είμαστε που λέει ο λόγος ως εργαζόμενοι, ως ασφαλιστικό ταμείο έτσι όπως λέει ο νόμος παίχτες που έχουν να κάνουν με την Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κομμάτι λοιπόν, το λέω αυτό γιατί δύο κυρίαρχα ζητήματα και μ' αυτά κλείνω έχουν συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Καταρχήν γίνεται μία επίθεση κι ένα πραγματικά bullying απέναντι στην υποδιευθύντρια του ΤΑΠ-ΔΕΗ σε σχέση με αυτά τα χρήματα. Τα θέλει και μάλιστα της λένε να τα μεταφέρει από την τράπεζα την οποία τα έχει σήμερα κατατεθειμένα να μεταφερθούν στην τράπεζα της Ελλάδος. Μέχρι τώρα με παρεμβάσεις δικές μας δεν έγινε αυτό το πράγμα, δεν την αφήσαμε τη Σοφία να το κάνει, η Σοφία πραγματικά δέχεται απίστευτες πιέσεις. Προσέξτε τώρα με βάση το νομοθέτημα η Σοφία η Θωμοπούλου, το νομοθέτημα του ασφαλιστικού εννοώ, μπορεί από 1/1/17 εφόσον εφαρμοστεί ο ΕΦΚΑ, να είναι στην Διεύθυνση του ΤΑΠ- ΔΕΗ, δεν θα καταργηθεί η διεύθυνση του ΤΑΠ- ΔΕΗ, μία άλλη Σοφία η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με το Ειδικό Κεφάλαιο. Και αυτό το λέω σήμερα για να το συνυπολογίσουμε, όπου πολύ εύκολα θα εξαφανιστεί και εμείς θα μπούμε σε μία διαδικασία, να προβούμε, δεν ξέρω 'γω, σε τι διαδικασίες μηνύσεων, ότι άλλο κάνουμε. Το λέω αυτό για να το έχουμε στα υπόψη μας.

Το δεύτερο που ήθελα να υπενθυμίσω είναι το ότι το 2011, το άρθρο 196 του νομού 4001, έλεγε όπου δυστυχώς ολιγορήσαμε, ότι πρέπει να προβούμε σε μία αναλογιστική μελέτη για να δούμε πόσα είναι τα χρήματα των εργαζομένων στην παρουσία του ομίλου ΔΕΗ, της ΔΕΗ και των θυγατρικών της. Εμείς λοιπόν τότε δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα. Χαρακτηριστικά λοιπόν λέω ότι έλεγε και συνεχίζει να λέει γιατί ισχύει "η προβλεπόμενη από το άρθρο 34/2773 παρουσία - ασφαλιστικό κεφάλαιο, των φορέων ασφάλισης του προσωπικού ΔΕΗ είναι ενσωματωμένη στην παρουσία της ΔΕΗ και των θυγατρικών της

σήμερα με την κείμενη νομοθεσία. Η περιουσία και ο επιμερισμός της σε κάθε Εταιρεία θα γίνει στη βάση της αναλογιστικής μελέτης που θα συνταχθεί σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αναλογιστική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ μετά από γνώμη της αναλογιστικής αρχής". Εμείς είμαστε έξι χρόνια μετά, πέντε χρόνια μετά όπου αυτή την απαίτηση, εμείς τώρα ήδη έχουν ετοιμαστεί ζητήσαμε αν παρακολουθήσατε, όσοι παρακολουθήσατε, την τοποθέτηση της ΓΕΝΟΠ στη Διαρκή Επιτροπή, του είπαμε λοιπόν του Υπουργού, ότι είναι υποχρεωμένος για να προχωρήσει στην αναλογιστική μελέτη έτσι ώστε να δούμε στην αποτίμηση του οποιουδήποτε περιουσιακού μας στοιχείου, καλή ώρα κακή ώρα ΑΔΜΗΕ πόσο αποτιμάται; Με μέσα την περιουσία ή χωρίς την περιουσία; είναι υποχρεωμένη και η σημερινή της νομοθεσίας να προχωρήσουν στην αναλογιστική μελέτη κατά την ταπεινή μας άποψη.

Αυτό είναι έτσι από το 2014 ακόμη, η οποία απόφαση βεβαίως, ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Κώστας και ο Αντώνης και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι ότι δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχει γίνει καμία απόφαση όπως έλεγα πριν πεις Κώστα και το γεγονός ότι έχουμε πάει και στο συμβούλιο της επικρατείας για τη γνωστή υπόθεση. Δεν απεμπολούμε λοιπόν το δικαίωμα στο άρθρο 16 του 196 άρθρου αλλά το λέω αυτό γιατί μετά τόσα χρόνια, θα μας πουν και κάποιοι τι γίνεται; Αν παράδειγμα, προσπαθώ να το συνδέσω τώρα με αυτό που σας είπα για το ειδικό κεφάλαιο, δεν είμαι ο καταλληλότερος να ενημερώσει, εγώ το νόμο διάβασα είδαμε ότι μπορεί αυτό να γίνει, άλλωστε λέει μέσα ότι για να γίνει οποιαδήποτε επένδυση του ειδικού κεφαλαίου πρέπει να γίνει κατόπιν εισήγησης Ειδικού Επενδυτικού Συμβούλου, υπό την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, δεν είναι δηλαδή κάτι που θα πάει ο Αδαμίδης μαζί με τον Καρρά και τσακ μπαμ το κάναμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα γι αυτό το αναφέρω. Με τον κίνδυνο ξαναλέω να μην είναι η Θωμόπουλου αύριο ένας άλλος Αδαμίδης ή ένας άλλος Ρέλιας στη θέση της Θωμόπουλου να τραβήξει την υπογραφή και να εξαφανιστεί το ειδικό κεφάλαιο των 167 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματικά εδώ αξίζουν συγχαρητήρια για τη Σοφία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πάνω από ενάμιση χρόνο, να μην πω ενάμιση ακριβώς ένα χρόνο από πέρσι τέτοια περίοδο όπου ήθελαν, τα θυμάστε, τα πλεονάσματα είναι και ο Φώτης εδώ που ήθελαν να πάρουν τα λεφτά τους να τα πάνε να πούμε ξέρω γω στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν πήραν απόφαση το ίδιο και στη ΔΕΗ και πάει λέγοντας. Ποιο είναι το πρόβλημα της Τραπέζης της Ελλάδος, το αντιλαμβάνεστε όλοι.

Το πρόβλημα με το να πάει το κομμάτι της περιουσίας και των αποθεματικών μας, γιατί περί αυτού πρόκειται το Ειδικό Κεφάλαιο στην τράπεζα της Ελλάδος αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί ενδεχομένως να μας καταγγέλλουν το ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να δώσει λίγο επιτόκιο

επιπλέον ειδικά στην περίπτωση παράδειγμα του ΑΔΜΗΕ δεν δίνει και μεγαλύτερο επιτόκιο, έχουμε μεγαλύτερο επιτόκιο εκεί, ήθελα να σε προλάβω δηλαδή για να το πω, κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να σε καταγγείλουν για διασπάθιση δημοσίου χρήματος διότι σου παρουσιάζω τράπεζα της Ελλάδος 2% επιτόκιο και εσύ μου ταχείς ας πούμε στην Χ συστημική τράπεζα με 1,5%. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν λέω ότι είναι ένα ζήτημα μέχρι την ημερομηνία που θα ξανασυναντηθούμε εντός Ιουνίου θα πρέπει να δούμε και πιο εξειδικευμένα ενδεχομένως και αυτό. Προφανώς και ήταν μία επισήμανση που μου έκανε στην διαδικασία εκεί της παράταξης ο Κώστας Κουτσοδήμας λέγοντας ότι μήπως αυτό είναι έμμεση αποδοχή της πώλησης του ΑΔΜΗΕ και φεύγουμε από το ΙΤΟ; είναι σημαντικό και αυτό. Αλλά από την άλλη λέω με ποιον τρόπο διασφαλίζω ότι θα είναι οι Θωμόπουλου και θα αρνείται να υπογράψει τα 167 εκατομμύρια να τα πάρει η Τράπεζα της Ελλάδος από 1/1/17 που σύμφωνα με το νομοσχέδιο λέει ότι θα δημιουργηθεί ο ΕΦΚΑ;

θα διατηρηθεί ξαναλέω η Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού για τις συντάξεις μας ναι ναι θα διατηρηθεί, θα υπάρχει διεύθυνση γιατί θα υπάρχουν πολλές διευθύνσεις με απόφαση του Υπουργού αλλά δεν ξέρουμε ότι θα βάλουν τη Σοφία. Μπορεί να βάλουν έναν άλλο τεχνοκράτη ή μπορεί να βάλουν έναν άλλον υπάλληλο που προέρχεται από το ΙΚΑ και σιγά μην κάτσει να μπει στο βάσανο αυτός να δει τρεις αλληλουχίες νόμων ότι το ειδικό κεφάλαιο είναι δικό μας. Κατ' αυτή την έννοια λοιπόν, επειδή θα επανέλθουμε νομίζω ότι είναι εκ του μη όντος αποδεκτή η πρόταση να συζητήσουμε σε νέο Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη Γενική Συνέλευση γραμματέα ή τουλάχιστον Εκτελεστικής Επιτροπής. Εγώ τελείωσα.

Καρράς: Σημαντικά είναι όλα αυτά που λέει ο πρόεδρος και σημαντικό είναι και το ειδικό κεφάλαιο όπως και αυτό που προάσπισε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Σοφία η Θωμοπούλου που λέγεται το κεφάλαιο των μετοχών που έχουμε από τον παλιό ΟΑΠ που ως εκπρόσωπος των μετόχων αυτών παρουσιάζοταν η Θωμόπουλου η Σοφία η οποία δεχόταν πολλές φορές μπούλινγκ να μην εκπροσωπεί το μετοχικό αυτό κομμάτι που έχουμε στον ΟΑΠ. Από εκεί και πέρα όμως καταρχάς να ξεκινήσω την κουβέντα μου από της κοινωνικοποίησης. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες και όχι μόνο και τις Εφορευτικές Επιτροπές και όλους μας διότι μέσα από αυτή τη δημοκρατική διαδικασία κερδίζει το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Δεν έχει τόσο πολύ το ποιο ψηφοδέλτιο κερδίζει. Κερδίζει το Συνδικάτο, κατ' επέκταση οι εργαζόμενοι. Είναι ένας θεσμός που είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε είναι ένας θεσμός που συμμετέχει μέσα στα Διοικητικά Συμβούλια είναι τα αυτιά και τα μάτια των εργαζομένων και του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Είναι ένας θεσμός που ουσιαστικά θα καλεστεί άμεσα, τώρα, αύριο στα διοικητικά των συμβούλων να

καταψηφίσει αυτά που θα έρθουν και θα πρέπει να πάρουν απόφαση, που διαλύουν τον Όμιλο ΔΕΗ, που διαλύουν τον ΑΔΜΗΕ. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να μην καταγγείλω τις διοικήσεις και των τριών εταιρειών και του ομίλου που χαρισματικά προσπάθησαν να τον απαξιώσουν. Και δεν υιοθετείται σε αυτούς που θέλουν να λένε ότι είναι αριστεροί και προοδευτικοί να απαξιώνουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμούς που πρωτίστως παίζουν το ρόλο και ιδιαίτερα σε εταιρείες που θέλουμε να λένε παρότι δεν το πιστεύουν και θα πω στη συνέχεια του λόγου μου γιατί και τι αυτό το νομοθέτημα καταδεικνύει, θέλουν να λένε ότι αυτή η εταιρεία ο όμιλος ΔΕΗ, αυτές οι εταιρείες θα μείνουν στο δημόσιο. Διότι συνήθως είναι οι εταιρείες του δημοσίου που έχουν εκπροσώπους εργαζομένων. Στον ΟΤΕ δεν υπάρχει εκπρόσωπος εργαζομένων πια. Λοιπόν πρέπει να καταγγείλουμε αυτές τις συμπεριφορές των διοικήσεων αυτών. Κάθε άλλο παρά προοδευτικοί είναι.

Αδαμίδης: Στο νομό πλέον το διοικητικό συμβούλιο που είναι εννεαμελές δεν προβλέπει πλέον εκπροσώπου εργαζομένων, βεβαίως λέει πέντε και τρεις...

Καρράς: είναι πράγματι έτσι όπως τα λέει ο πρόεδρος, να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε προβλέπει 5+3 αλλά προβλέπει και κάτι άλλο, και είναι συγκεκριμένο το άλλο δυο πραγματάκια άλλα. Ο πρόεδρος θα έρχεται από το δημόσιο, ο διευθύνων σύμβουλος από που θα προέρχεται; θα είναι πρόταση του δημοσίου και έγγραφη έγκριση του άλλου μετόχου, του στρατηγικού επενδυτή που θα είναι τουλάχιστον με το 20% των μετόχων και συνάμα δεν θα είναι μόνο αυτό θα είναι και το επιχειρησιακό σχέδιο που θα εδραιώνει ο ΑΔΜΗΕ έγκριση του άλλου μετόχου, του στρατηγικού επενδυτή.

Το δημόσιο δηλαδή δεν θα έχει εξ ολοκλήρου τον πρώτο λόγο στο τι και πώς θα εδραιώνει την πολιτική την επιχειρησιακή ούτε τον σχεδιασμό ο ΑΔΜΗΕ και αν μέσα εκεί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κοινωνικά κόμματα που θα πρέπει να επενδύει ο ΑΔΜΗΕ, σαν σύστημα μεταφοράς ώστε να ικανοποιεί και το κοινωνικό κομμάτι που έχει. Αλλά όχι μόνο, έχει κι εθνικό κομμάτι το σύστημα μεταφοράς. Διασφαλίζει και το εθνικό κομμάτι αυτής της χώρας. Και εδώ είναι ένα ζήτημα μεγάλο αλλά να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα και να φύγω από της κοινωνικοποίησης και την καταγγελία που έκανα να πάω σε αυτόν τον Κορωνιοτάκη τον πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ, που ξαναχτυπάει για δεύτερη φορά. Γιατί παραξενεύομαστε; Ο Κορωνιοτάκης είναι ο καθρέφτης της πολιτικής της κυβέρνησης της σημερινής. Αυτό είναι. Είναι μία κ***τούμπα. Ήταν αυτός που πήγαινε σε κάθε εργαζόμενο και τους έλεγε ψηφίστε όχι διότι αν δεν ψηφίσετε όχι την άλλη μέρα θα πουληθεί ο ΑΔΜΗΕ, τα νερά, η ΕΥΔΑΠ, και δεν θα φοράτε παντελόνια και μετά αυτό το όχι μεγάλο μεγάλο ναι, ήταν αυτός που είπε τώρα δεν φοράμε παντελόνια ξεβρακώθηκαμε και παραδίδουμε στις ορέξεις του κουαρτέτου και των τροϊκανών και τον ΑΔΜΗΕ και τα νερά.

Μήπως δεν έχετε όλοι την ανακοίνωση του Κορωνιωτάκη που πήγαινε χέρι-χέρι, πόρτα-πόρτα, σε κάθε εργαζόμενο να τους λέει ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να ψηφίσει ναι αλλά να ψηφίσει όχι σε αυτό το περιβόητο δημοψήφισμα. Και έρχεται σήμερα και εγώ δεν εκπλήσσομαι, και e-mail και ανακοίνωση, την ανακοίνωση την έχω σε παρακαλώ μη με διακόπτεις γιατί χάνω και τον ειρμό μου, αυτός είναι ο Κορωνιωτάκης, είναι ο καθρέφτης της κυβέρνησης. Και σήμερα παρότι και είναι σεβαστό ότι εμείς καλέσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο για να ενημερώσουμε κατά το ποσό μπορούμε κι εδώ θα μου επιτρέψετε ν' ανοίξω μία παρένθεση φαίνεται ότι δυστυχώς δεν είμαστε στη φάση που ήμασταν πριν κάμποσα χρόνια. Σε αυτά τα σημαντικά θέματα, σε αυτά τα σημαντικά νομοθετήματα θα περίμενε να υπάρχει περισσότερος κόσμος στο διοικητικό συμβούλιο και μεγαλύτερη συμμετοχή. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια ότι δεν έχουμε την απαραίτητη συμμετοχή. Θα μου πείτε αυτό τι είναι; είναι ένα μέρος της κοινωνίας. Μα συμμετοχή δεν υπάρχει ούτε στο Σύνταγμα. Σε όλα τα νομοθετήματα που ήρθανε δεν υπήρχε συμμετοχή των ελλήνων πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων, των ανέργων ώστε να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές. Άκουγα και μου λέγανε κάποιιοι ότι ξέρεις το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να το κάνουμε την Κυριακή, εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε Τετάρτη. Ίσως δεν έπρεπε να το κάνουμε και σήμερα. Διότι στην ουσία εάν κάτσουμε και προσπαθήσουμε όλοι μαζί με την επιστημονική ή μη που έχουμε. Να αναλύσουμε αυτό το νομοθέτημα και στο κομμάτι ιδιαίτερα του μύλου ΔΕΗ δεν θα μπορέσει κανένας. Θα μου πεις ρε γραμματέα τι είναι αυτά που λες; εδώ στη Βουλή δεν παρακολούθησες; παραρτήματα λείπανε και παραρτήματα προσθέτονται και προσθέτονται μέχρι και σήμερα. Σήμερα δεν ξέρω αν έγινε ΦΕΚ, δεν είμαι σίγουρος εάν κι αν ο νόμος είναι ο 4387, πια έγινε ΦΕΚ που μπήκαν κι άλλα πρόσθετα χθες προχθές.

Θα έπρεπε δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο να το κάνουμε και δύο μέρες αργότερα, να πάμε και στον Υπουργό για να έχουμε μία πλήρη ενημέρωση. Όμως αυτό το συμβούλιο δεν παράγει και πολιτική και συνδικάτο; πρέπει να παράγει και πολιτική και συνδικάτο και πολλές φορές εγώ, αν θέλετε την πολιτική την αφήνω λίγο έξω, όμως σήμερα πρέπει να καταθέσουμε πολιτικές απόψεις. Δεν μπορεί με αυτό το ασφαλιστικό που εμείς οι ίδιοι βγάλαμε ανακοίνωση και είπαμε ότι όχι ρυθμίζει, απορρυθμίζει, είναι ταφόπλακα των εργαζομένων. Να μην κοροϊδευόμαστε, οι κύριες συντάξεις πετσοκόβονται, και ιδιαίτερα σε μας, το εφάπαξ και το επικουρικό δεν ξέρουμε αν θα έχει μέλλον, με τον τρόπο που νομοθέτησαν. Αν θα ξεπεράσει τα 2-3 χρόνια αν θα πάρουμε εφάπαξ την επόμενη τριετία ή πενταετία, δεν το γνωρίζουμε. Αίολο είναι και το αν θα έχουμε επικουρική ασφάλιση. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα για το ασφαλιστικό, εμείς βέβαια με τις δυνατότητες που έχουμε, και με το περιβάλλον που έχουμε, και βλέποντας το στρατό που έχουμε κάναμε

ορισμένες παρεμβάσεις, αυτές που είπε ο πρόεδρος λίγες λίγες. Θα πω ακόμα μία παρέμβαση και αυτή είναι ουσιαστική. Θα μου πείτε τα μικρά αυτά είναι ουσιαστικά; είναι ουσιαστικά όταν μπορείς και στους εργαζόμενους που είναι αποσπασμένοι κρατάς την ιδιαιτερότητα που έχουνε είναι κάτι. Όταν καλείς τις άλλες Ομοσπονδίες, τράπεζες και πας και σε εξουσιοδοτούν να κάνεις μία παρέμβαση δια στόματος του προέδρου της ΓΕΝΟΠ που ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ είναι ένας θεσμός είναι ΓΕΝΟΠ. Μέσα στη βουλή και να πας στις δαπάνες σε χρήμα να μην της πάρει το ΕΦΚΑ και εκεί πέρα χαθούνε, να της διεκδίκησης αυτά τα 99 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρε, και κάτι φιλά να παραμείνουν σε ένα ειδικό καθεστώς διότι είναι χρήματα δικά μας αυτά. Τα περισσότερα είναι χρήματα δικά μας άντε και του εργοδότη. Το κράτος δεν βάζει χρήματα εκεί. Αυτές τις δυνατότητες είχαμε, αυτές έχουμε. Και αν θέλετε να μιλήσουμε ρεαλιστικά αυτές τις δυνατότητες δεν ξέρω πότε θα τις αλλάξουμε. Σε αυτό το νομοθέτημα που έχουμε σήμερα και συζητάμε, να μην κοροϊδευόμαστε έτσι; είναι πολιτικό ατόπημα αυτής της κυβέρνησης. Είναι μία πολιτική καρικατούρα, όταν μέχρι προχθές δεν συζητάγανε καν για να παραχωρήσουνε τα δίκτυα της μεταφοράς. Με αυτά τα χάπενινγκ που οι ίδιοι κάνανε, σήμερα όχι συζητάνε εσείς θεωρείτε δηλαδή αποκρατικοποιούνε; γιατί αν αναγνώσουμε τον νόμο αφήνει ευνόητα και τον αναλύσουμε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση πρώτα του Ομίλου ΔΕΗ και δευτερευούσης του ΑΔΜΗΕ.

Και αυτό το υπέρταμείο που δημιουργεί, δημεύει την δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, δεν θα συζητήσουμε και γι αυτό; όταν το ΤΑΥΠΕΔ ήταν για έξι. Και αυτό το υπέρ ταμείο δεν έχει μέσα τα πάντα; έχει και το ΤΑΥΠΕΔ και το 17% μην κοροϊδευόμαστε, βέβαια θα το ρωτήσουμε να μας το διευκρινίσει ο Υπουργός παρότι τον έχουμε ρωτήσει άλλη μία φορά και δεν μας είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, ο ΤΑΥΠΕΔ είναι μέσα σ' αυτό το υπερταμείο, είναι το 17% και την επόμενη μέρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα που αν θέλετε να σας τα αναγνώσω είναι πάρα πολλά, θα πάμε προς πώληση.

Και ας λέει ο Σκουρλέτης διότι διαβάζετε και εφημερίδες την κόντρα του με τον πρόεδρο του ΤΑΥΠΕΔ ότι θα του ανακόψει την πώληση. Ο Σκουρλέτης είναι ένας που μπορεί να κάνει και πολιτική μέσα στην πολιτική. Όμως ο Τσίπρας βγαίνοντας διέψευσε τα δημοσιεύματα και δεν άλλαξε τον πρόεδρο του ΤΑΥΠΕΔ, τον άφησε τον ίδιο. Μέσα εκεί είναι και το ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας το ΤΑΥΠΕΔ, είναι και το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, είναι και η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου το ΕΤΑΔ, αλλά είναι και η εταιρεία δημοσίων συμμετοχών Α.Ε το ΕΔΥΣ που μέσα εκεί θα είναι και η ΔΕΗ. Θα ξαναείναι η ΔΕΗ, ο Όμιλος ΔΕΗ το υπόλοιπο. Και δεν ξέρω αν θα πάει εκεί και ο δεσ ΑΔΜΗΕ. Μάλλον και αυτός εκεί θα πάει.

Και να πω και δυο πράγματα, λίγο πιο αναλυτικά θεωρώ ότι θα τοποθετηθείτε όλοι και θα μπούμε σε μία ανάλυση αλλά δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το χρόνο,

δηλαδή εσείς είσαστε σίγουροι ότι το 51% θα μείνει στο δημόσιο; έτσι όπως λέμε και ξαναλέμε; με την τριχοτόμηση των μετόχων έτσι όπως θα πάνε με το άμεσο ή έμμεσο και όποιος θέλει να μου το αναλύσει τι σημαίνει έμμεσο ή άμεσο του 51% στο δημόσιο; όταν λέει τουλάχιστον το 20% ότι θα πάρει ο Στρατηγικός Επενδυτής που σίγουρα δεν θα είναι 20 θα είναι 24. Όταν δηλαδή το 25% τουλάχιστον θα γίνει πολυδιασπορά το υπόλοιπο θεωρείτε ότι θα είναι 24%; ο ΑΔΜΗΕ με μαθηματική ακρίβεια και εδώ είναι το τραγέλαφο και πρέπει να καταγγείλουμε αυτή την κυβέρνηση. Έλεγε ότι και κατήγγειλε τις προηγούμενες κυβερνήσεις και εδώ εμείς, και θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μία παρένθεση ως ΔΑΚΕ, και ως ΠΑΣΚΕ, ήμασταν αυτοί που στην προηγούμενη κυβέρνηση δεν χαριζόμασταν. Ούτε η ΠΑΣΚΕ ούτε η ΔΑΚΕ. Καλά για τους άλλους κάνανε αντιπολίτευση και γι αυτό δεν χαρίστηκαν (φασαρία). Κι εδώ με παραξενεύει αυτό που σας είπα. Εμείς ως ΔΑΚΕ και ως ΠΑΣΚΕ, καταγγείλαμε και λέω ΠΑΣΚΕ και δεν λέω καμία άλλη παράταξη η δικομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καταγγείλαμε σκληρά όλα αυτά τα μέτρα και τους νόμους και μην ξεχνάτε γιατί οι ίδιοι λέγαμε το ότι σηκώσαμε αυτό το κίνημα μέχρι το κομμάτι της επιστράτευσης. Θα μου πείτε είναι τα ίδια τα χαρακτηριστικά; όχι. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μία αλληγορία του λόγου μου. Ευχαριστώ κύριε Κώστα αυτό είναι για σένα που είσαι επιστήμονας αυτό που θα πω. Εμείς πήραμε απόφαση και σαν παράταξη αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και σαν ΓΕΝΟΠ, όχι την πολιτική του λαγού. Η πολιτική του λαγού όλα αυτά τα χρόνια ήταν μία πολιτική που προβαλλόταν και έλεγε εγώ θα βγω πρώτος, εγώ θα νικήσω, εγώ θ' αλλάξω Νόμους, εγώ θα ρίξω κυβερνήσεις. Πήγαμε και υιοθετήσαμε την πολιτική της χελώνας. Μία πολιτική με αργά σταθερά βήματα, σε ένα καβούκι που είπαμε θα διασφαλίσουμε όσο μπορούμε την Επιχείρηση, θα διασφαλίσουμε τους εργαζόμενους που γι αυτό είμαστε ταγμένοι. Βγάζουμε και το κεφάλι μας και παρακολουθούμε και παρατηρούμαι.

Μα σήμερα μπήκαμε μέσα από το καβούκι αυτό. Μα σήμερα αυτή η επιχείρηση, αυτός ο όμιλος και εδώ σε όλες τις συζητήσεις που κάνω, σε όλα τα συνδικαλιστικά επίπεδα που συζητάω, και μ' όλους τους εργαζόμενους διαφαίνεται ότι το πρώτο πράγμα που θα καταρρεύσει στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι ο Όμιλος ΔΕΗ. Φεύγοντας ο ΑΔΜΗΕ, από μέσα μπαίνοντας στα ΝΟΜΕ, τα ΑΔΥ με όλα αυτά τα χρέη που δεν πληρώνονται, τις επισφάλειες που έχουμε και όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, αντιλαμβάνεστε ότι τελειώνει ο Όμιλος ΔΕΗ. Και εν τέλει αυτή η Κυβέρνηση και αυτή η Διοίκηση γιατί τώρα θα μπλέξω και τη Διοίκηση ήταν αυτή που έλεγε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα το επιτρέψει αυτό. Και σήμερα αυτό επιτρέπεται. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; ήταν αυτοί που όταν λέγαμε για holding εταιρείες, όταν μιλάγαμε για κοινοπρακτικά σχήματα όχι μόνο βάζανε πιπέρι, προσπαθούσαν να κόψουν τη γλώσσα τους. Μα αυτή η γλώσσα σήμερα δεν

υπάρχει;μα δεν πρέπει να διαφανεί; σε αυτή τη λαίλαπα και σε αυτούς τους νόμους που φέρνει αυτή η κυβέρνηση; θέλω να κάνουμε ανάλυση του νομοσχεδίου; δεν κατανοούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε σοβαρά προβλήματα; βέβαια μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να πω ότι ενώ διασφαλίζονται εργασιακές σχέσεις, και ο κανονισμός για τους εργαζόμενους από την άλλη δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της εταιρείας. Και ιδιαίτερα η βιωσιμότητα του ομίλου ΔΕΗ.

Πρέπει λοιπόν, για να κλείσω και κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν πρέπει να επεκταθώ, στην ανάλυση του νόμου, δεν το έκανε ο πρόεδρος δεν θα το κάνω και εγώ, έχουμε χρόνο θεωρώ θα συζητήσουμε πάνω στο Νόμο και το τι θα φέρουν τα ΝΟΜΕ γιατί τα ΝΟΜΕ τα έχουμε πολυσυζητήσει εδώ πέρα και ξέρουμε τα αποτελέσματα των ΝΟΜΕ. Έτσι; Και δεν ξέρω αν στην τελική το 50% που θα χάσουμε του μεριδίου της χονδρεμπορικής ή το 50% του λιανικού εμπορίου θα μπορέσουμε να τα ανακτήσουμε μέσα από την πολιτική που εδραιώνει σήμερα ο συνδιευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος ο κ Παναγιωτάκης. Γιατί όταν είπα πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο "καημένε Αθανασόπουλε" κάποιοι ήρθαν και μου την πέρασαν. " αναφέρεται τον Αθανασόπουλο;" καλύτερος ήταν ο Αθανασόπουλος από αυτή τη Διοίκηση. Και ίσως η πολιτική Αθανασόπουλου διασφάλιζε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι διασφαλίζει αυτός ο νόμος. Χιλιάδες φορές καλύτερα ήτανε. Επενδύουμε στην οδηγία 72 για να τελειώσει τον Όμιλο ΔΕΗ. Γελάει ο φίλος μου από κει. Όσο και να γελάς αυτή είναι η αλήθεια. Τα κοινοπρακτικά σχήματα τα έχει πει πολύ πιο μπροστά ο Αθανασόπουλος και τα 'χει πει κοίτα να σου πω κάτι πουλώντας μετοχές στο 38% όχι πουλώντας για μπιτ παρά, γιατί το μπιτ παρά το άκουσα εδώ. Μπιτ παρά 38 € όχι μπιτ παρά πουλώντας τον Όμιλο ΔΕΗ. Γιατί εκεί θα πάμε. Εγώ θέλω να κλείσω εδώ. Να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Διότι θα πρέπει εκτός ότι αναζητούμε την ενημέρωση, θα πρέπει να δούμε και τις επόμενες ημέρες ποια στρατηγική θα εδραιώσουμε. Πώς θα αντιπαλέψουμε κάποια πράγματα. Σε ποιο μέγεθος; βέβαια βλέποντας ρεαλιστικά το περιβάλλον που έχουμε αυτή τη στιγμή.

Μαστρολέων Ηλίας: καταρχήν μια διευκρίνιση για τον πρόεδρο σε σχέση με την πρωτοβουλία του Κορωνιωτάκη, ποιους ανθρώπους κάλεσε, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάλεσε, να συζητήσει μαζί τους και με τι αρμοδιότητα; Μήπως θυμήθηκε τις συντονιστικές επιτροπές τότε που υπήρχε το πρόβλημα στην ΓΕΝΟΠ, συντονιστικές στις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος παλεύοντας άλλα πράγματα τότε βέβαια, πάνω σ' αυτό μια διευκρίνιση, γιατί δεν μπορεί να κάλεσε άοσμους και άχρωμους ανθρώπους, συγκεκριμένους ανθρώπους πρέπει να κάλεσε. Να δούμε τελικά με ποιους θέλει να συζητάει.

Συνάδελφοι, πολλές φορές, πάρα πολλοί από εσάς καλόπιστα θα πω εγώ, κριτικάροντας την πρόταση, την συνολική πρόταση που κάνουμε για τα πολιτικά ζητήματα, τα γενικότερα, την πρόταση που έχουμε αλλά και συγκεκριμένα για τα ζητήματα της ενέργειας, μας λέτε ότι εντάξει ρε παιδί μου, καλά είναι αυτά που λέτε, αλλά αυτά που λέτε εσείς δεν θα γίνουν ούτε στη Δευτέρα παρουσία. Εγώ ρωτάω, καλόπιστα κι εγώ, ρωτάω από εσάς κι όποιος θέλει ας με διακόψει, να επιχειρηματολογήσει απάνω σε αυτό. Εσείς όλοι ανεξαιρέτως, ανεξαιρέτως δεξιοί και αριστεροί, και ότι άλλο προσδιορίζεται ο καθένας, που πιστεύεται σε αυτό το βάρβαρο, καπιταλιστικό σύστημα; Που πιστεύεται στους μηχανισμούς του, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την προσκυνάτε. Όλες αυτές τις συμμαχίες των λύκων, Δ.Ν.Τ., Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ότι άλλο λειτουργεί τέλος πάντων. Πιστεύετε ότι μέσα σ' αυτό το πλαίσιο μπορείτε ν' αλλάξετε έστω και στο ελάχιστο κάτι προς όφελος των εργαζομένων; Γιατί η ζωή και η πείρα, όλα αυτά τα χρόνια και δεν μιλάω για τα χρόνια από το '10 και εδώ, που κάποιος θα μου πει, υπάρχουν τα μνημόνια, να πάω πριν εγώ, όταν ήμασταν σε φάση ανάπτυξης. Ανάπτυξης βέβαια όχι για τους εργαζόμενους. Για το μεγάλο κεφάλαιο λειτουργούσε πάλι η ανάπτυξη. Γιατί και τότε, αν θυμόσαστε καλά, εμείς σαν εργαζόμενοι, πάλι χάναμε, πάλι υπήρχε ζήτημα και με το εισόδημα μας, και με τους αλληπάλληλους αντιασφαλιστικούς νόμους που ερχόντουσαν, Πετραλιά, δεν ήταν μνημόνια τότε, Ρέππας ξέρω 'γω, δεν ήταν μνημόνια τότε. Πάλι χάναμε. Πόσο μάλλον τώρα, μέσα σε μια διαδικασία μνημονίων, που εδώ υπάρχει και επιχείρημα, υπάρχουν τόσες χώρες που δεν υπάρχουν μνημόνια και παίρνουν ακριβώς τα ίδια μέτρα γιατί αυτή είναι η στρατηγική του κεφαλαίου και οι σχετισμοί μέσα απ' αυτούς τους οργανισμούς που ανέφερα προηγούμενα, αυτούς ευνοούν. Πραγματικά αυτό είναι μία απάτη. Πιστεύετε ότι μπορεί μέσα σ' αυτό το πλαίσιο και με δεδομένους τους συσχετισμούς να υπάρξει έστω και κάτι που θα κερδίσουν οι εργαζόμενοι ακολουθώντας αυτή την τακτική που ακολουθείτε εσείς τόσα χρόνια; Γι αυτό υπάρχει και η αγανάκτηση ώρες – ώρες, και η αντίδραση που τέλος πάντων μπορεί να μην είναι και τόσο συμβατή αλλά υπάρχει.

Τώρα η συγκεκριμένη συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ μια Κυβέρνηση δηλαδή, ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός που μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι Κοινών Πολιτικών Απατεώνων, επιλέγει μέσα σε Σαββατοκύριακα να φέρνει Νόμους και Νομοσχέδια που πραγματικά ισοπεδώνουν ότι έχει απομείνει.

Έτσι λοιπόν, το Σαββατοκύριακο 7 και 8 του Μάη, τρέμοντας κυριολεκτικά την λαϊκή αντίδραση αν και συμφωνούμε ότι δεν είναι ανάλογη των μέτρων που παίρνονται επέλεξε να φέρει το ζήτημα το Ασφαλιστικό που πραγματικά ισοπεδώνει ότι έχει απομείνει από αυτό που γνωρίζαμε μια και είμαστε δυστυχώς παλιοί όλοι εδώ μέσα, και προς το τέλος του εργασιακού μας βίου οι

περισσότεροι, αυτό που ξέραμε σαν δημόσια κοινωνική ασφάλιση, και μάλιστα, όχι μόνο αυτό αλλά σπρώχνει και σε άλλα ζητήματα, ιδιωτικής ασφάλισης, επαγγελματικών ταμείων που δυστυχώς και μέσα στο επίπεδο της Ομοσπονδίας και των Σωματείων βρίσκουν συνηγόρους που τα προωθούν αυτά τα ζητήματα.

Και να ξεκαθαρίσουμε είπε και ο πρόεδρος κάποια πράγματα ότι δεν μένει ανέγγιχτος κανένας, ούτε εμείς με τις ιδιαιτερότητες που έχουμε και με τις εξαιρέσεις που έχουμε πετύχει στο παρελθόν. Κατακρεουργείται όπως είπα και προηγούμενα ότι έχει απομείνει, είναι γνωστά, να μην τα διαβάζω και τρώω χρόνο, είτε αυτά αφορούν όρια ηλικίας, υπολογισμού της σύνταξης, το εφάπαξ, έτσι; Και σαφώς μπροστά σ' αυτή την επίθεση την βάρβαρη επίθεση, δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν και οι εργαζόμενοι σε, τώρα αυτές οι θετικές όπως ακούστηκε ρυθμίσεις που υπάρχουν, συνάδελφοι είναι «ασπρίνες για τον καρκίνο». Και να σας πω και κάτι; Δεν ξέρω αν και αύριο, θα εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα και αυτά που είπε ο πρόεδρος σαν θετικά και εγώ δεν το αμφισβητώ ότι μέσα σ' αυτό τον χαμό ότι αυτά μπορεί να... αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ακόμα και αυτά αύριο θα εξακολουθούν να υπάρχουν.

Και βέβαια το περασμένο Σαββατοκύριακο, Έφερε ένα άλλο πολυνομοσχέδιο που πέρα από τα ζητήματα θα πω για αυτά του ενεργειακού πακέτου, περιέχει αγαπητοί συνάδελφοι ζητήματα που θα τα πληρώσουμε και εμείς, δηλαδή ποιος θα εξαιρεθεί από τη φοροληστεία που απογειώνεται πραγματικά δεν έχει τελειωμό ο κατάλογος. Δεν έχει τελειωμό. Έχουν βρει πράγματα που πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά εγώ προσωπικά τους είχα υποτιμήσει. Καλωδιακή τηλεόραση λέει, ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δηλαδή τερατουργήματα. Δεν ξεφεύγουμε λοιπόν γιατί ο λογαριασμός πρέπει να γίνεται συνολικά. Εμείς είμαστε έξω από όλα αυτά; Από όλη αυτή τη νέα φοροληστεία; σαφώς και δεν είμαστε έξω. Ούτε από την αύξηση στα αέρια, στο πετρέλαιο, θα τα πληρώσουμε αυτά, θα έρθει ο χειμώνας πάλι.

Τα κόκκινα δάνεια. Είπα είναι ατελείωτος Ιορδάνη ο κατάλογος. Τα κόκκινα δάνεια, φαντάζομαι θα ξέρετε ότι πολλοί από εμάς, πολλοί συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Πρέπει λοιπόν η κουβέντα να ανοίξει σε όλο το φάσμα αυτουνού του τερατουργήματος. Πέρα από τα ζητήματα είπα τα ειδικά που αφορούν εμάς. Η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Εδώ άλλα πράγματα που δεν μπορεί να τα ... σχετικά με τα φάρμακα. Και πώς θα πωλούνται στα σούπερ μάρκετ και πως συγκεκριμένη μερίδα μεγάλων τέτοιων επιχειρήσεων θα ωφεληθεί από αυτή την ιστορία. Υπάρχουν λεπτομέρειες εδώ. Είπα να μην τρώω χρόνο τώρα και...

Και πάμε να πούμε δυο κουβέντες τώρα για το ενεργειακό πακέτο. Καταρχήν για το υπέρταμείο των ιδιωτικοποιήσεων. Είπε ο αρμόδιος Υπουργός, άλλο λέει

οι ιδιωτικοποιήσεις της Νέας Δημοκρατίας και άλλο η αξιοποίηση που επιδιώκει η σημερινή κυβέρνηση. Σοφία! Αν θέλεις λέει να πουλήσεις, να το κάνεις κάτω από ιδανικές συνθήκες, σημειώνοντας ότι η ζωή αυτού του υπέρ - ταμείου θα είναι για 99 χρόνια. Μνημόνιο διάρκειας μέχρι να πεθάνουν και τα εγγόνια μας δηλαδή. Ο αρμόδιος Υπουργός για τα ζητήματα τα δικά μας ο κ Σκουρλέτης χαρακτήρισε επιτυχία της κυβέρνησης το ότι ακυρώνουμε το Νόμο για τη μικρή ΔΕΗ που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Προσέξτε! Τον ακυρώνουμε. Δεν τον καταργούμε, ο νόμος και για την μικρή ΔΕΗ και για τον ΑΔΜΗΕ της προηγούμενης κυβέρνησης ισχύει. Θεωρεί ο κ Σκουρλέτης ότι με την συγκεκριμένη ρύθμιση ακυρώνει αυτούς τους νόμους τους οποίους όμως δεν τους καταργεί, τους έχει στην καβάτζα. Γιατί όπως αναφέρει μέσα το νομοσχέδιο, ο Νόμος πια, και όπως μας είπε και χθες ο πρόεδρος της ΔΕΗ, αν κάτι δεν πάει καλά, αυτόματα θα πάμε στο άλλο σενάριο, της πλήρης ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ. Με τι νόμο θα γίνει αυτό; Με το νόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γι αυτό λέω ότι μιλάμε για κοινούς πολιτικούς απατεώνες.

Και βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ αλλά προσαρμόζεται στην στρατηγική, προσέξτε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η απελευθέρωση της αγοράς της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συμφωνούμε απόλυτα! Αυτό λέμε κι εμείς. Ανεξάρτητα με ποιο τρόπο θα προχωρήσει το σχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ, ο τελικός στόχος είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει συνάδελφοι δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία.

Να πω κάτι. Είναι ρητορικό το ερώτημα αλλά όποιος θέλει μπορεί να μου απαντήσει. Στο συνέδριο του '10 δώσαμε μία μάχη, εμείς από την πλευρά μας, ιδεολογική αν θέλετε κι εσείς από την πλευρά σας υποστηρίζοντας θέσεις το ΙΤΟ, το οποίο ήταν προσαρμοσμένο στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι δεν είναι; και το κάναμε. Προχωρώντας την πορεία της απελευθέρωσης όμως είδαν ότι τα συμφέροντα των συγκεκριμένων μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας, δεν τους εξυπηρετεί έστω και αυτό. Τι τους εμπόδισε να το αλλάξουν; τους εμπόδισε τίποτα; εσείς φωνάζετε ακόμα το ΙΤΟ. Ε, καλά πηγαίνετε να το βρείτε. Τους εμπόδισε τίποτα να αλλάξουν το ΙΤΟ; δεν μας λέγατε στο Συνέδριο ότι μέσα σε όλα και όλα τα κακά είναι αλλά αυτό είναι το καλύτερο κακό. Το ψηφίσαμε. Έγινε. Ε, μέσα σε πέντε χρόνια λέει το αλλάζουμε πάλι γιατί δεν είναι συμβατό. Αποδείξτε εσείς ότι είναι, ή πιστεύει κανένας ότι η ιστορία με τα ΝΟΜΕ θα αφήσει ανέγγιχτη... Χθές ακούστηκε και αυτό και έχει βάση. Επικαλούμαι τον πρόεδρο και τον γραμματέα. Σε πρώτη φάση δεν ανησυχούμε για τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ, αλλά η ζημιά η οικονομική που θα υπάρξει από την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ συν ΝΟΜΕ, δημοπρασίες, ενέργεια, πώς τα λένε και όλα αυτά, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι εργαζόμενοι στην μητρική καταρχήν. Και αν

υπολογίσουμε όλες τις εξελίξεις στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι το πιο πιθανό σενάριο συνάδελφοι. Ή πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει έτοιμη οδηγία για τον ΔΕΔΔΗΕ που σαφώς και δεν μένει στο απυρόβλητο.

Και που εκεί πολύ φοβάμαι ότι η τύχη του θα είναι πολύ χειρότερη από του ΑΔΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ φεύγει ολόκληρος, ο ΑΔΜΗΕ έχει πάγια. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει τίποτα. Ανθρώπους με μία τσάντα με εργαλεία έχει. Και στις χώρες που έχει προϋπάρξει η πολιτική της απελευθέρωσης οι εταιρείες διανομής είναι πολλαπλάσιες. Ο ΔΕΔΔΗΕ στην Ελλάδα αν και είναι μικρή χώρα, σαν εταιρεία, είναι η έκτη εταιρεία στην Ευρώπη. Γιατί; είναι η έκτη εταιρεία στην Ευρώπη; γιατί ακόμα δεν έχει κομματιαστεί. Γι αυτό είναι η έκτη εταιρεία στην Ευρώπη. Ας ρωτήσουμε πόσες εταιρείες διανομής υπάρχουν στη Γερμανία, πόσες στην Πορτογαλία, πόσες στην Ισπανία; Και αν το συνδυάσουμε με το business plan που μας είχε παρουσιάσει ο Κόλλιας, ο γραμματέας ήταν παρών τότε με τα κεντρικά βλαβοληπτικά κέντρα πώς θα λένε πού θα κάνουμε, και που θα κάνουν πέντε στην ηπειρωτική Ελλάδα και ένα στην Κρήτη καταλαβαίνετε την τύχη του ΔΕΔΔΗΕ. Κανένας λοιπόν δεν μένει στο απυρόβλητο και όσο εξακολουθείτε και λέτε, και είναι η γραμμή της Ομοσπονδίας, της πλειοψηφίας ότι εμείς είμαστε με την απελευθέρωση, αλλά δεν θέλουμε αυτή την απελευθέρωση και πρέπει να αλλάξει ο διαχειριστής για να έρθει να κάνει μία καλύτερη, μα έχουν περάσει όλοι οι διαχειριστές. Πασόκοι, νεοδημοκράτες, τώρα αυτοί εδώ, ξέρω γω τι είναι, τι λένε ότι είναι, αύριο ξανά από την αρχή. Δεν υπάρχει μέσα σε αυτήν την κατάσταση, μέσα σε αυτή την πολιτική, δεν υπάρχει φόρμουλα που όλοι θα είναι ικανοποιημένοι, και οι Κυβερνήσεις και η ΔΕΗ και οι μέτοχοι, και οι μεγάλοι μονοπωλιακοί Όμιλοι και οι εργαζόμενοι. Έχει αποδειχθεί ότι το πετσόκομμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι ένας βασικός παράγοντας για την κερδοφορία όλων αυτών, όλων των υπόλοιπων. Δεν γίνεται λοιπόν.

Δυο κουβέντες για τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΗ, ο οποίος έχει τραβήξει Χ, έχει ξεχάσει το παρελθόν του. Όλα τα βλέπει από την Επιχειρηματική σκοπιά. Θα φύγει ο ΑΔΜΗΕ και θα χάσουμε λέει λεφτά. Τι πρέπει να κάνουμε; Να κάνουμε Εταιρείες, κοινοπραξίες, ΔΥΠ, να διεισδύσουμε στην αγορά των Βαλκανίων, στην Αλβανία, όλα μέσα σ' αυτό το πλαίσιο. Επιχειρηματικά, το πώς θα επιβεβαιώσει την θέση του και το πώς τέλος πάντων, θα πάρει τα εύσημα, δεν ξέρω Αντώνη αν είναι ο καθρέφτης της Κυβέρνησης και δεν ξέρω αν, με την Κυβέρνηση τέλος πάντων, αλλά πραγματικά προσπαθεί να εφαρμόσει αυτή την πολιτική καθαρά με οικονομικά κριτήρια, επιχειρηματικά.

Τελειώνοντας, νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η πρόταση που κάνουμε για αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής είναι και επίκαιρη και η μόνη που δίνει διέξοδο. Και βέβαια, επειδή ξέρουμε, δεν πετάμε στα σύννεφα, ότι αν πάρει μια

τέτοια απόφαση η ΓΕΝΟΠ αύριο το πρωί θα κάτσουν όλοι προσοχή, καθημερινά δίνουμε την μάχη για τα επιμέρους, για όλα αυτά που έρχονται και θα ρθουνε, πρόεδρε νομίζω ότι επειδή οι εξελίξεις και ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι εξελίξεις μπορούν να 'ρθούνε γρήγορα, να εξουσιοδοτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή, για την οποιαδήποτε κινητοποίηση και σ' οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν θέλω να πω τώρα συγκεκριμένη μορφή. Αλλά επειδή ο χρόνος είναι όπως είπα περιορισμένος, μπορεί και οι εξελίξεις να 'ρθουνε γρήγορα, μπορεί να μην προλάβουμε να κάνουμε και Διοικητικό Συμβούλιο όποτε προλάβαμε πριν την ψήφιση του Νόμου.

Νομίζω ότι δεν είναι αργά, δεν είναι αργά, από την άποψη ότι πρέπει αυτό τον στρατό που λέμε και είναι ένα ζήτημα γιατί ο στρατός δεν ακολουθεί και είναι ένα ζήτημα ότι πρέπει να πάμε σε ανασύνταξη του κινήματος, κοιτώντας όμως στα μάτια και λέγοντας αλήθειες, και όχι σπέρνοντας αυταπάτες, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους όχι μόνο του ΑΔΜΗΕ, δεν αφορά μόνο τον ΑΔΜΗΕ, όλοι πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και ανά πάσα στιγμή να είμαστε έτοιμοι κατ' αρχήν να αποκρούσουμε, να ανασυνταχτούμε και κάποια στιγμή πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση συνάδελφοι. Όποιος πιστεύει ότι καλά τα δικαστήρια, καλές οι αγωγές, καλά όλα αυτά, αλλά με συνδικαλιστικό τρόπο, έτσι έχει δείξει η ιστορία δίνονται οι λύσεις.

Αδαμίδης: ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Ηλία, ο Λευτέρης ο Αδάμ.

Αδάμ Λευτέρης: Συνάδελφοί μου σήμερα πίσω στις πλάτες μας εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πανό το οποίο θα μπορούσε να γράφει ότι η χώρα ξεπουλιέται και πουλιέται και θα συνεχίσει να πουλιέται μέχρι το 2115. Αντιληφθείτε λίγο την ημερομηνία 2115. Δηλαδή 99 χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό η φορολογία η οποία έρχεται φορολογεί τα πάντα, χάνουμε όλοι μας έναν μισθό ακόμα από αυτόν τον οποίο είχαμε και αυτό που έμεινε και δεν θα το φωνάξω δυνατά γιατί ενδεχομένως μπορεί να μας ακούσουν είναι να φορολογήσουν ακόμα και το οξυγόνο το οποίο αναπνέουμε. Αλλά τσιμουδιά γιατί αν το ακούσουν ενδεχομένως μπορεί να το κάνει και αυτό.

Ως παράταξη συνάδελφοί μου, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όταν κυβερνούσε αυτή τη χώρα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είχαμε βγει Απέναντι και αντιδράσαμε σε αυτές τις πολιτικές που πήγαν να εφαρμόσουν. Πηγαίναμε στον κόσμο στα εργοτάξια και όταν μας επιτίθονταν οι δικοί μας άνθρωποι κατεβάζαμε το κεφάλι μας. Έχω να κάνω εδώ μία παρατήρηση, προχθές ήμουν σ' έναν εργασιακό χώρο και κάποιοι ακόμα συνεχίζουν να στηρίζουν και να υποστηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται μήπως ισχύει αυτό που λέγαν ότι όποιος πολιτικός μπορεί να πει το μεγαλύτερο ψέμα και να το πιστέψει ο κόσμος είναι ο καλύτερος πολιτικός; Εδώ έχουμε να κάνουμε με πολιτικούς οι οποίοι ψεύδονται καθημερινά.

Προσπαθούν, και εν μέρει το καταφέρνουν σε μία μερίδα ανθρώπων να βαπτίζουν το κρέας και να το κάνουν ψάρι.

Σήμερα πωλούνται όλες οι επιχειρήσεις του κράτους. Στα επόμενα χρόνια συνάδελφοί μου θέλω να το κρατήσουμε, επειδή δεν θα έχουμε να πουλήσουμε επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο θα αρχίσουν να ζητούν τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη αν μπορούν να τον κάνουν καφετέρια και να βγάλουν κάποια χρήματα από εκεί, την Βεργίνα, τις γυναίκες μας, ή ακόμα - ακόμα και τα παιδιά μας. Θα πρέπει να αντιληφθούμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και πως πρέπει να αντιδράσουμε. Να βρούμε εκείνους τους τρόπους έτσι ώστε η αντίδρασή μας να είναι σε τέτοιο βαθμό που να μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε κάπου αυτό το πράγμα να μπορέσει να σταματήσει.

Ακούμε στις τηλεοράσεις καθημερινά, βλέπουμε τον Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, δεν ξέρω τι γίνεται, τι τους ποτίζουν, να βγαίνει να λέει ότι δεν κόβεται καμία σύνταξη. Είναι δυνατόν; και τα χρήματα αυτά από πού θα βρεθούν; εδώ θα πρέπει η Ομοσπονδία να βγάλει μία ανακοίνωση με το πινακάκι εκείνο το οποίο ισχύει από την επόμενη ημέρα της ψήφισης του Νόμου, να το κοινοποιήσουμε στους εργαζόμενους μας, με παραδείγματα που έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, να αντιληφθούν πλέον όλοι ότι αυτός ο οποίος θα βγαίνει στη σύνταξη δεν θα έχει κύρια σύνταξη μεγαλύτερη των 950 ευρώ. Με τα 40 χρόνια υπηρεσίας της οποίας θα δουλεύει στην Επιχείρηση αυτή.

Για τον ΑΔΜΗΕ συνάδελφοί μου, πωλείται και αυτός πωλείται ναι οι προηγούμενοι πουλούσαν το 66%, οι σημερινοί οι αριστεροί κυβερνώντες που δεν πιστεύουν, δεν είναι στην ιδεολογία τους και αυτοί πωλούν το 49%. Υπάρχει ναι, μία διαφορά υπάρχει. Η πορεία όμως θα δείξει ότι και η διαφορά αυτή θα τελειώσει και κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει ΑΔΜΗΕ που πλέον δεν υπάρχει για την επιχείρηση.

Σε ότι αφορά την ΔΕΗ. Έχουμε το 17% στο ΤΑΥΠΕΔ. Αυτό το οποίο αναγνώσθηκε και από τον πρόεδρο και από τον γραμματέα, και αυτό που είπε ο Σκουρλέτης ότι τη ΔΕΗ δεν την βάζει μέσα, αυτή τη στιγμή μπαίνει και η ΔΕΗ μέσα. Και επειδή εγώ δεν τους έχω βάση επειδή έχουμε να κάνουμε με φακίρηδες, δεν ξέρω αν θα είναι το 17% του ΤΑΥΠΕΔ που μένει στο ΤΑΥΠΕΔ και θα ήταν μέσα στο ταμείο ή εννοούν το 34% που απομένει από την Επιχείρηση το έχουνε βάλει μέσα και θέλουνε να πουλήσουνε όλη την επιχείρηση. Να μην μείνει πλέον τίποτα. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσετε με τον υπουργό, να δείτε το τι ακριβώς γίνεται και το τι ακριβώς πάει.

Και κλείνοντας θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο πρόεδρος. Για τα 167 εκατομμύρια το ειδικό κεφάλαιο το οποίο έχουμε, τι παθαίνουμε συνάδελφοί

μου; ή θα το δώσουμε να αγοράσουμε περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι και δικά μας μέσα σε αυτά που θέλουμε να πουλήσουμε, ή θα το χάσουμε. Μας βάζουνε δηλαδή ουσιαστικά σε μία ασφαλιστική δικλείδα του διάλεξε και πάρε. Και το ίδιο πράγμα κάνουν και για τον ΑΔΜΗΕ. Που δεν το έχει κάνει ουσιαστικά καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα, ούτε φασιστικές κυβερνήσεις δεν το έχουνε κάνει. Να λένε τι; ότι κοιτάξετε να δείτε αν δεν προβείτε στη διαδικασία να υλοποιήσετε αυτό το σχέδιο, εμείς στην πορεία θα πουλήσουμε το 100%. Και αναφέρονται που; αναφέρονται στο Συνδικάτο, αναφέρονται στη Διοίκηση, και αναφέρονται και στους εργαζόμενους. Τους λένε κοιτάξετε να δείτε, ή θα συμφωνήσετε ή εμείς θα πάμε να τα δώσουμε όλα. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που προσπαθεί να τα υλοποιήσει.

Αδαμίδης: Ευχαριστούμε τον Λευτέρη, ο συνάδελφος ο Ρέλιος.

Ρέλιος Σταμάτης: λοιπόν συνάδελφοι, ανέλυσε και ο πρόεδρος και ο γραμματέας τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε ως Συνδικάτο αρχίζοντας από τις επόμενες ημέρες. Είπε ο συνάδελφος ο Μαστρολέων, δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Να δούμε όμως αγαπητοί συνάδελφοι με αυτές τις πολιτικές επιλογές που κάθε φορά οι κυβερνήσεις παίρνουν, ποιοι είναι ευχαριστημένοι. Έχουμε τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ. Για ποιον λόγο γίνεται; ποιος ευχαριστιέται με αυτό τον διαχωρισμό; σίγουρα δεν είναι οι εργαζόμενοι, σίγουρα δεν είναι ο καταναλωτής, σίγουρα δεν είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Το έβαλε ο Ηλίας και το βάζω και εγώ, να αναρωτηθούμε ποιος ευχαριστιέται τελικά; εγώ διαβάζοντας αυτό το νόμο αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω ότι θεσπίζεται και ένας άλλος κανονισμός μέσα από αυτόν τον νόμο. Η θέσπιση του μηχανισμού πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων, ΝΟΜΕ. Ποιος κερδίζει αγαπητοί συνάδελφοι από αυτή την επιλογή της κυβέρνησης; κερδίζει η ΔΕΗ; όχι! Όλοι μα όλοι θεωρούν ότι τα ΝΟΜΕ είναι μία καταστροφική επιλογή για τη ΔΕΗ. Να σας πω και κάτι άλλο συνάδελφοι; μέσα σε αυτόν τον Νόμο τον πολυσέλιδο τι άλλο θεσπίζεται; αφού τόσο καιρό λέγανε οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές επιλογές που κάνανε ότι θα υπάρξει κατάργηση του μεταβλητού κόστους, θα υπάρχει του μηχανισμού για τα ΑΔΥ, θα υπάρχει το ένα, θα υπάρχει κατάργηση για να ελαφρυνθεί να δουλέψει ο ανταγωνισμός και να ελαφρυνθεί ο καταναλωτής.

Προσέξτε αγαπητοί συνάδελφοι τι κάναμε πάλι, πάλι τον ΑΔΜΗΕ για ιδιωτικοποίηση, ιδιοκτησιακό διαχωρισμό με όλα αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος και ο γραμματέας, να μην τρώω το χρόνο, προσέξτε όμως τι θα πετύχουμε πάλι, θέσπιση μεταβατικού μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας ο οποίος θα δίνεται πρόσθετα από το '16 και μετά, 15 εκατομμύρια σε κάθε παραγωγό. Στον ιδιώτη παραγωγό. Συνάδελφοι μήπως τρώμε κουτόχορτο τελικά; μήπως

κάθε φορά που μας βάζουν ότι ξέρετε, εξασφαλίστηκαν τα εργασιακά σας και ασφαλιστικά δικαιώματα αφού θα γίνει Ανώνυμος Εταιρεία όπως εξασφαλίζεται στις Ανώνυμες Εταιρείες, τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά, μήπως τρώμε κουτόχορτο; λέω μήπως; το μόνο που θέλουν να ευχαριστήσουν κάποιους για να παίρνουν 15 εκατομμύρια, σε κάθε παραγωγό το έτος;

Πάμε και σε ένα άλλο αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτές είναι οι βόμβες που έχει αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ. Ο Όμιλος ΔΕΗ. Εισπραξιμότητα και επισφάλειες. Γνωρίζουμε όλοι αγαπητοί συνάδελφοι ότι τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να εισπράξουν 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνάδελφοι, σήμερα το πρωί χρωστούσα στην cosmote 325 ευρώ, δέχομαι 2 μηνύματα και μου λένε, «μας συγχωρείτε, εάν δεν πληρώσετε τα 325 κόβεται». Εάν δεν κριθεί από το νοικοκύρεμα μία Διοίκηση, εάν δεν προστατεύει τα συμφέροντα της Επιχείρησης, εάν δεν προασπίζει τότε γιατί είναι εκεί συνάδελφοι; γιατί είναι οι Διοικήσεις; Γιατί παραμένει αυτό το άνοιγμα, και ρωτάω μήπως θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάλι κάποιους; μήπως θέλουν να διαλύσουν τη ΔΕΗ, και λέει δεν πλήρωνε ο κόσμος γιατί τη μία ήταν οι μπαχαλάκηδες και λέγανε δεν πληρώνω, γιατί την άλλη δεν πληρώνει ο φτωχός, για την άλλη δεν υπάρχει εισπραξιμότητα γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες είσπραξης, 2 δισεκατομμύρια επτακόσια εκατομμύρια, ποια Διοίκηση θα στεκόταν στη θέση της, ποιος στρατηγικός επενδυτής θα είχε την ευθύνη της επιχείρησης, και δεν θα είχε εισπράξει όλα αυτά τα χρέη ή τις επισφάλειες που έχει. Μήπως θέλουμε συνάδελφοι να διαλυθεί με αυτό τον τρόπο η ΔΕΗ και βρίσκουμε κάθε φορά τον ΑΔΜΗΕ και περνάμε τα εκατομμύρια, κάνουμε ρυθμίσεις δηλαδή στις στρεβλώσεις της αγοράς και δίνουμε στους προμηθευτές, και μήπως οι Διοικήσεις θέλουν από αυτή την μη εισπραξιμότητα να διαλυθεί η ΔΕΗ και να λέμε μπιτ παρά μετά;

Εγώ συνάδελφοι δεν μπαίνω σε διαδικασία πιο κόμμα κυβερνάει, προσωπικά το λέω, μπαίνω όμως στις πολιτικές που εφαρμόζετε. Εχθές είδαμε ένα ασφαλιστικό το οποίο είναι ταφόπλακα σε κάθε εργαζόμενο, ήταν απαραίτητο λέει δεν υπάρχει βιωσιμότητα. Και πώς θα ζήσει κάποιος συνάδελφος ο οποίος μετά από 40 χρόνια θα πάρει εννιακόσια ευρώ σύνταξη; και θα έχει δάνεια, θα καπνίζει κιόλας για να πάει γρηγορότερα, τι θα του μείνει; πώς θα ζήσει αυτός; ποια είναι η αξιοπρέπεια που θα δώσει σε κάθε εργαζόμενο αυτές οι επιλογές; Βλέπουμε το άλλο που πρέπει να ευχαριστήσουμε, την φοροκαταιγίδα που θα πνίξει κάθε νοικοκυριό συνάδελφοι, γιατί τα λέω όλα αυτά συνάδελφοι; αυτές οι πολιτικές επιλογές των κάθε κυβερνήσεων που έρχονται και φεύγουν, το μόνο που αφήνει δυσारेστημένο είναι τον Έλληνα πολίτη. Γι αυτούς λοιπόν, για τους Έλληνες πολίτες, το μόνο που θέλουν οι κυβερνήσεις μάλλον να μεταναστεύσει από την Ελλάδα και να πάει αλλού να βρει τα όνειρά του. Είπαμε συνάδελφοι, και αγωνιζόμασταν τόσο καιρό να μην εκπονηθεί αυτή η

δημόσια περιουσία. Σήμερα τι έγινε συνάδελφοι; παραδίδεται ολόκληρη η δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, όλες οι εταιρείες του δημοσίου, στο υπέρταμείο. Η χώρα είναι σε μία, να μην χαρακτηρίσω αλλιώς, ταπεινωτική εποπτεία, με τους συνταξιούχους των εξακοσίων ευρώ συνάδελφοι, υπάρχει διάλυση του κοινωνικού κράτους. Και το κυριότερο συνάδελφοι και κλείνω εδώ για να μην καθυστερώ, να μιλήσετε και εσείς, μετατρέπεται κάθε μέρα συνάδελφοι η προσδοκία και η ελπίδα των ελλήνων σε εφιάλη. Αυτό, λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να προστατεύσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να μην μετατραπούν η ελπίδα μας και η προσδοκία μας σε εφιάλη.

Αδαμίδης: Ευχαριστώ τον Σταμάτη. Λοιπόν, έλα συνάδελφε Θωμά.

Μιχαλάτος: Συνάδελφοι, το να πούμε, να χαρακτηρίσουμε ότι είναι μία κατάσταση η οποία είναι καλή και για το εργατικό κίνημα και περισσότερο για τη χώρα είναι έξω από κάθε λογική. Εγώ σαν αισιόδοξος άνθρωπος, έχω την ελπίδα μου γιατί θεωρώ ότι χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει ζωή. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το συνδικάτο οφείλει να είναι παρών με τα όπλα του και να παλέψει στις λογικές αυτές που έρχονται απέναντι στις θέσεις του. Και από αυτή την κυβέρνηση γιατί εδώ μιλάμε συνδικαλιστικά, εγώ είμαι συνδικαλιστής εδώ, πολιτικά έχω την τοποθέτησή μου και βεβαίως δεν θα μου πει κανένας ποιον θα στηρίξω ή ποιον δεν θα στηρίξω. Είναι δικό μου είναι δικαίωμα μου, ποτέ δεν κρύφτηκα και ποτέ δεν απεμπόλησα τη λογική μου και την κομματική μου θέση και το ίδιο την έχω και τώρα και ξέρω τι στηρίζω και τι απορρίπτω μέσα μου. Σαν συνδικαλιστής και στο χώρο που είναι, θεωρώ και υπάρχουνε προτάσεις και θέσεις και από τον φίλο το Σταμάτη που είπε κλείνοντας ότι πρέπει να παλέψουμε για να δώσουμε ελπίδα. Θεωρώ, ότι μπορούμε να παλέψουμε διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να μπω στη λογική εγώ ότι υπάρχει μία ιστορία με το ΤΑΥΠΕΔ, με το υπέρταμείο, στο οποίο πηγαίνει όλη η περιουσία του κράτους και είναι σε εποπτεία εκατό τόσα χρόνια, αυτά είναι... Κατά την εκτίμηση κάποιων είναι έτσι, κατά την εκτίμηση κάποιων άλλων είναι διαφορετικά.

Το ασφαλιστικό όντως έχει προβλήματα τεράστια, αλλά να πούμε και κάτι συνάδελφοι, ότι όλα αυτά τα χρόνια τι λέγαμε; ότι δεν θα πάρει κανένας σύνταξη. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο το είχαμε στο στόμα μας όλοι και το λέγαμε. Εγώ δεν λέω ότι αυτή η πρόταση που έρχεται σώνει και δίνει τη δυνατότητα να σωθεί το ασφαλιστικό, εδώ είμαστε με προτάσεις εμείς για το ασφαλιστικό γιατί με αφορισμούς και να λέμε το ένα να λέμε το άλλο, δεν οδηγούμαστε πουθενά και όλα αυτά τα χρόνια δεν οδηγηθήκαμε πουθενά. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε μία διαδικασία και δίνουμε μία ελπίδα, και στους άλλους που έρχονται από πίσω πρέπει να έχουμε πρόταση για το ασφαλιστικό. Και να κάτσουμε να σκύψουμε για το ασφαλιστικό. Σε μία κουβέντα που έγινε πάνω στη ΓΣΕΕ πριν, που κάναμε σαν παράταξη εμείς, μπήκαμε στη λογική

αυτή, αν έχουμε πρόταση για το ασφαλιστικό και είπε κάποιος εκεί πέρα, ότι υπάρχει μία πρόταση από το ΙΝΕ της ΓΣΣΕ μα το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ μιλάει για το 95% ότι παίρνουμε πεντακόσια ευρώ, στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για τέτοιους μισθούς. Και το 5% ξεκινάει και φεύγει πάνω από το 1300. Σε αυτή τη χώρα είμαστε τώρα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Και σε αυτό πρέπει να παλέψουμε σαν συνδικάτα με προτάσεις. Και βεβαίως δεν λέω και με τα παιδιά που είναι από άλλες παρατάξεις από άλλους χώρους, ούτε θέλω να αντιδικήσω, και δεν μπαίνω και σε καμία λογική και βεβαίως ότι και τα παιδιά από τη ΔΑΚΕ με τους νόμους τους προηγούμενους ήταν απέναντι, και τους πολεμάγαμε, αλλά να πούμε και κάτι ότι και με τον φίλο τον Σάκη τον Μάστορα, που τον βλέπω απέναντί μου, πολέμαγε αυτές τις θέσεις ότι για τον ΑΔΜΗΕ, για την μικρή ΔΕΗ, κοιτάξτε να δείτε όμως, ότι το σύστημα δεν σταμάτησε στη λογική του πως πολέμαγα εγώ, ο Ηλίας, εσύ πρόεδρε, ο Σάκης. Έφτασε στο σημείο να είναι έτοιμο να ξεπουληθεί και ο ΑΔΜΗΕ και η μικρή ΔΕΗ. Θα μου πείτε αυτά που έρχονται μπορεί να είναι χειρότερα Ε; Ναι, δεν λέω εγώ, δεν το απορρίπτω αυτό, αλλά λέω όμως ότι το σύστημα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, ίσως αυτό που είπε και ο γραμματέας ότι αυτός είναι ο στρατός μας, αυτοί μείναμε, και πώς πρέπει να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και είναι ένα ζήτημα αυτό για το κίνημα το πως πρέπει ν' ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας. Έτσι να φτάσουμε στο σημείο να ανατρέπουμε τέτοιες θέσεις.

Να πούμε κάτι συνάδελφοι, Γαλλία, μπροστά μας, για τον εργατικό νόμο, καίγεται όλη η χώρα. Μπορεί να έρθει και σε μας αυτό, μπορεί, γιατί η επόμενη αξιολόγηση που είναι τον Οκτώβρη έχει εργασιακά μέσα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε; αναδίπλωση και αναμάζωμα τις δυνάμεις μας. Στοχευμένα όπως είπες και εσύ πρόεδρε υπάρχουν κάποια θετικά σημεία αυτά τα 1, τα 2 τα θετικά να τα κάνουμε 10. Το ποιος θα φτάσει στο σημείο να είναι η επόμενη κυβέρνηση, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Όταν αυτή η κυβέρνηση αποφασίσει να πάει στις εκλογές και στις διαδικασίες αυτές, ο ελληνικός λαός θα κρίνει ποια πρέπει να ναι κυβέρνηση. Εμείς όμως στοχευμένα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί κατά την εκτίμησή μου είμαστε από την ίδια πλευρά του δρόμου. Πέρα από τις όποιες θέσεις μπορεί να έχουμε γιατί όπως είπε και ο γραμματέας ότι τα κοινοπρακτικά σχήματα εμείς δεν τα στηρίζουμε τώρα έρχεται μία κυβέρνηση, μα και τώρα τα κοινοπρακτικά σχήματα άσχετα από τη θέση της κυβέρνησης εμείς δεν τα στηρίζουμε. Και τώρα εμείς δεν στηρίζουμε ασφάλιση στον ιδιώτη, και τώρα πρόεδρε δεν μπαίνουμε σε καμία λογική να έχουμε επαγγελματικά ταμεία. Δεν λέω ότι είναι κακό και το συνδικάτο θα αποφασίσει, αν το συνδικάτο αποφασίσει πλειοψηφικά και αυτό βεβαίως θα ακολουθήσουμε γιατί αυτό έχει η δημοκρατία δεν ακολουθήσουμε αυτή τη θέση αλλά σαν θέση, σαν παράταξη βεβαίως εμείς είμαστε απέναντι σε όλες αυτές τις λογικές και συνεχίζουμε να είμαστε απέναντι έστω κατά την εκτίμησή μου μέσα από την

πίεση που ασκείται στην Κυβέρνηση έρχεται αυτή η κυβέρνηση και παίρνει τέτοια μέτρα γιατί εγώ εκεί εντάσσω όλη αυτή τη διαδικασία.

Έρχεται λοιπόν η Κυβέρνηση, κατά την εκτίμησή μου, μέσα από την πίεση που της ασκείται το ταμείο και αν ήταν μία λογική την οποία είχα εγώ, θα μπορούσα να την αναπροσαρμόσω, τι σημαίνει; Ένα άτομο είμαι, ένας συνάδελφος είμαι, κατά την εκτίμησή μου όμως αυτή την άποψη έχει και όλη η Ευρώπη. Αυτή την άποψη έχουν κορυφαίοι άνθρωποι, κορυφαίοι καθηγητές, διάφοροι που είναι στον χώρο της αριστεράς, αυτό εντρυφούμε προς τα έξω 'Ότι αυτή η κυβέρνηση πιέζεται υπερβολικά από αυτό το κρεσέντο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μου πεις μα δεν τα ήξερες αυτά; εδώ είναι ένα ζήτημα το τι θέλει ο λαός. Γιατί κοιτάξτε να δείτε σε προηγούμενες συγκεντρώσεις, έβλεπα γιατρούς και δικηγόρους οι οποίοι έβγαιναν με την λογική του "ναι σε όλα", του ναι στην Ευρώπη, του ναι στο ένα, του ναι στο άλλο. Όταν έρχονται μέσα από αυτή την λογική να πούμε, να τηρηθούν κάποιες συμφωνίες, έρχονται και λένε όχι εμένα να μην με αγγίξεις, εγώ δεν μπορώ να το εγώ, ποιος πρέπει να αγγιχτεί; πρέπει να αγγιχτεί αυτός που παίρνει πεντακόσια ευρώ έτσι;

Εγώ θέλω να πω κάτι για το δημοψήφισμα. Κοιτάξτε να δείτε συνάδελφοι, εγώ με αυτούς που ψήφισα στο ΟΧΙ, τουλάχιστον τους συντρόφους που ήμουνα δίπλα, δεν έμπαινε σε κανένα ζήτημα ότι το ΟΧΙ σημαίνει και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα για εμάς. Ήταν όμως το ΟΧΙ, ήταν ΟΧΙ απέναντι σε όσα έχουν γίνει στα τόσα χρόνια στην Ελλάδα, ήταν ΟΧΙ στα Μ.Μ.Ε., που στρεβλώνουν είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι όχι στα μέσα που δημιούργησαν στις εταιρείες κλπ που φάγανε τον πλούτο της χώρας. Κατά την εκτίμησή μου αυτό ήταν το όχι. Και σε αυτό ψήφισα εγώ και πήγα στο όχι. Εγώ ψήφισα ότι μία χώρα η οποία είναι ενταγμένη Ευρωπαϊκή Ένωση γι αυτό ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα και τότε το '90 και, έτσι; και πάμε σε μία λογική μέσα στη χώρα να παλέψουμε για να βγει η χώρα από αυτό το τέλμα που έχει πάει. Και κλείνω με αυτό.

Εμείς έχουμε δύο ζητήματα να καταθέσουμε εδώ μπροστά μας, εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, την εισπραξιμότητα της εταιρείας, που κατά την εκτίμησή μου η Ομοσπονδία πρέπει να την σηκώσει και να το αναδείξει σε κορυφαίο γεγονός, κατά την εκτίμησή μου η Εμπορία δεν κάνει αυτό που πρέπει για να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Ένα ζήτημα που πρέπει να δει πρέπει να μαζέψουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε, που είναι το 10% και χρωστάνε το 50, που κατά την εκτίμησή μου δεν τους αγγίζει καθόλου, και πρέπει πρώτα αυτό να το αναδείξουμε και να το βάλουμε σε κορυφαία διεκδικήση.

Ένα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να δούμε πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι στρατοί των εργολάβων, των μισθοτών εργολαβιών με τα 300 και τα 400 ευρώ. Το παράδειγμα των λεωφορείων μας δείχνει το δρόμο μπορούμε δηλαδή η Διοίκηση να σταματήσει να παίρνει μέσα από εργολάβους μισθωτούς τέτοιους και να προχωρήσει σε ατομικές συμβάσεις για να καλύψει αυτές τις θέσεις αν δεν μπορέσει να πάει σε θέσεις εργασίας, κανονικές θέσεις αλλά να σταματήσει και αυτή η σκλαβιά των εργολαβιοποιημένων μισθωτών.

Και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε κατά την εκτίμησή μου είναι να στοχεύσουμε, να διασφαλίσουμε το ζήτημα του ΑΔΜΗΕ, να διασφαλίσουμε το 17% άσχετα και αν έχω άλλη άποψη στο μυαλό μου, δεν απορρίπτω τίποτα από ότι λέτε γιατί αυτό δίνει ζωή ότι πρέπει όλα να τα έχουμε, να τα αντιμετωπίσουμε μπροστά, να τα διασφαλίσουμε αυτά, να διασφαλίσουμε τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, τον κανονισμό της εταιρείας της επόμενης που θα γίνει γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, από τη στιγμή που ψηφίστηκε νόμος δεν μπορεί να λέμε εμείς ότι είμαστε στο ΙΤΟ τώρα, τελείωσε έκλεισε αυτό. Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να γυρίσει αυτό πίσω. Και εγώ μέσα στο μυαλό μου αυτό ήθελα να πω ότι, παιδιά στηρίζουμε το ΙΤΟ, να μην δουλεύομαστε μεταξύ μας. Άρα πιστεύω ότι το Συνδικάτο έχει μπροστά του δρόμο, ένα συνδικάτο που πρέπει να μαζέψει θέσεις, να δημιουργήσει μέσα από διάλογο τις θέσεις αυτές και εδώ είμαστε όλοι μαζί να παλέψουμε και να ανατρέψουμε τις όποιες πολιτικές έρχονται απέναντι στις λογικές τις δικές μας, στις λογικές του ταξικού μας Συνδικάτου και τις λογικές των εργαζομένων που μας στηρίζουνε και να υποστηρίζουνε. Ευχαριστώ πολύ.

Αδαμίδης: ωραία, τον λόγο έχει ο Γιώργος ο Μπίτζας εκπροσωπώντας το άλλο το ψηφοδέλτιο.

Μπίτζας: Συνάδελφοι, συμφωνώ με την άποψη που ακούστηκε πιο πριν ότι τα κόμματα κάνουν τη δουλειά τους, κανένα κόμμα ενδεχόμενα να μην είναι κακό. Το ζητούμενο είναι τι πολιτικές εφαρμόζονται και που οδηγούν οι πολιτικές. Εγώ θα το προεκτείνεται και λίγο παρακάτω, το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσουμε κι εμείς τι δύναμη έχουμε, τι θέληση, τι βούληση και τι μπορούμε να κάνουμε σε όλα αυτά. Αν ξεκινήσουμε από τα πολιτικά και από τα χθεσινά δηλαδή, μία κουβέντα μόνο να πω, η αξιολόγηση έκλεισε και δίνουν μόνο ότι είναι να εισπράξουν αυτοί. Απολύτως τίποτα παραπάνω. Και ακούγοντας τις δηλώσεις αν το λέω και σωστά του Ρέγλη, αν το λέω και σωστά, έβαλε ζητήματα ασφαλιστικού και έχει να κάνει σίγουρα με το ότι οι συντάξεις δεν κόπηκαν, δηλαδή αυτοί που θα πάρουν τώρα την προσωποπαγή διαφορά, την προσωπική διαφορά και έβαλε ζητήματα κόκκινων δανείων και Ενέργειας. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια εγώ μόλις τώρα κατάλαβα τι έχουνε φτιάξει στο νομοσχέδιο. Γιατί δεν το είδα. Είχα σημειώσει πρόεδρε να σου κάνω μία ερώτηση, που είπες να φύγει το 45% της λιανικής. Είπες στην

ομιλία σου. Γιατί εγώ τα ήξερα διαφορετικά. Ήξερα στο μνημόνιο ότι πρέπει να χάσει μέχρι το '20 η ΔΕΗ το 50% της παραγωγής, και το 25% της λιανικής, και ότι τα ΝΟΜΕ τα φέρναμε τις δημοπρασίες για να μην πουλήσουμε κανένα περιουσιακό στοιχείο, καμία μονάδα. Και επαιρείται λοιπόν σήμερα ότι ο Υπουργός ή ο εκάστοτε Υπουργός αυτής της κυβέρνησης και λέει σας σώσαμε, γλιτώσαμε την μικρή ΔΕΗ.

Έρχομαι λοιπόν εγώ λοιπόν τώρα, διαβάζοντας εδώ, όσο μπορώ, και βλέπω το εξής, συνδυάζει τις δημοπρασίες με το 50% και όχι μόνο αυτό και με την λιανική, φέρνει δηλαδή την λιανική στο 50%. Και κάνω εγώ λοιπόν ο αδαής ένα ερώτημα απλό. Εάν δεν φύγει το 10% μια χρονιά της λιανικής και εγώ έχω πελάτες μου μείνουν στη ΔΕΗ και δεν γουστάρουν να πάνε κάπου αλλού τι θα γίνει; πώς θα τους καλύψω εγώ; αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία έχω να πω αγαπητέ φίλε Θωμά, δεν θέλω να πω δεύτερη κουβέντα... Πρόσεξε να σου πω δηλαδή αυτό που διάβασα μόλις τώρα, λέγεται απάτη, γιατί τουλάχιστον εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λέω ότι προσπαθώ να παρακολουθώ την επικαιρότητα κι εγώ διαψεύστηκα. Διαψεύστηκα που; σε αυτά που ακούω και σε αυτά που γράφω. Εγώ ο ίδιος. Εδώ είναι ένα έξω η μικρή ΔΕΗ, φεύγει όλη. Και να το πάω λίγο παρακάτω. Ποιο προσωπικό θα μείνει αύριο; δηλαδή, να δείτε πώς θα χτυπήσουν οι καμπάνες για όλους εμάς. Και εμείς που είμαστε με το ένα πόδι περίπου έξω. Λοιπόν, ποιο προσωπικό θα μείνει σε εμάς; Γι αυτό λέω το ζητούμενο είναι εμείς που πάμε; γιατί αν το δούμε τώρα λίγο παραέξω και αγαπητέ πρόεδρε θα μου πεις δεν μου αρέσει να λέω εγώ τι πρέπει να γίνει αλλά λέω, το είπα και στο Συνέδριο, στην ομιλία μου, ότι αν δεν μιλήσουμε πιο πολύ και όταν λέω να μιλήσουμε, αν δεν μπορέσουμε εμείς τουλάχιστον να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε και να κάνουμε ένα πλάνο τελειώνει. Εγώ θα σου πω κωδικά, το πάνε κι άλλοι ομιλητές για τους πελάτες. Είπε κι ο Θωμάς κάποια πράγματα τα οποία εντάξει δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα 2700 δις που φεύγουνε, αν θες και με την ανοχή των κυβερνήσεων, των εκάστοτε κυβερνήσεων και με την τακτική που ακολουθούσαν. Εγώ θα πω ναι μπράβο σε αυτόν τον Υπουργό παράδειγμα ή σε αυτή την κυβέρνηση που μπόρεσε να κάνει εδώ και 5 χρόνια, σαν Συνδικάτο και η Διοίκηση το ζητούσε. Απλά δεν το έβαζε επιτακτικά. Και τώρα γιατί το κάνουνε; γιατί βλέπουν ότι τελειώνει η ΔΕΗ. Το ότι μπόρεσε να εμποδίσει αν θέλει κάποιος να φύγει τουλάχιστον να έχει εξοφλήσει ή να έχει κάνει έναν διακανονισμό. Αυτό νομίζω ότι είτε είναι το μόνο θετικό του πολυνομοσχεδίου.

Εντάξει εγώ λέω τι θα ψηφιστεί και είναι τα ΦΕΚ. Το ζητούμενο είναι τώρα εμείς εδώ παράδειγμα δεν γίνεται, τα έχω ξαναπεί να βουλιάζουμε και να προκηρύσσονται θέσεις παρόλο ότι μπορεί να είναι της κατηγορίας μου. Δεν γίνεται να είναι κλειστά γραφεία, έκανα μία βόλτα τώρα στα κεντρικά, κλειστά γραφεία ή ένα γραφείο και να είναι χάος όσο είναι εδώ η ΔΕΗ, η αίθουσα, και

να μην μπορεί να κάνουμε μία αναδιοργάνωση του προσωπικού, μία αν θες συνένωση των Υπηρεσιών εγώ τολμώ να το πω και μία ανακατανομή του προσωπικού. Και ξέρετε γιατί τολμώ; Δεν μπορεί η Εμπορία να έχει δώσει το τηλεφωνικό κέντρο σε ιδιώτη έξω και εμείς να μην μπορούμε να πάμε να πάρουμε αυτό, αυτό το κέντρο να το κάνουμε εμείς και να έχουμε συνεχώς έκτακτους στα ταμεία. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Επί δύο μήνες το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι κι εξακολουθούν να είναι, είναι κλειστά τα ταμεία γιατί οι έκτακτοι δεν μπόρεσαν να έρθουν εγκαίρως γιατί οι Υπουργοί, δεν συνεννοήθηκαν μεταξύ τους να πάρουν μία κοινή πολιτική απόφαση. Γνωρίζετε το γεγονός του νόμου που λέει τι; ότι κάθε φορά, κάθε οκτάμηνο 10% λιγότερο. Άρα με την τακτική αυτή, η Εμπορία και μιλάω για την Εμπορία όχι γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα στις άλλες Γενικές Διευθύνσεις, είναι ένα θέμα που το γνωρίζω, η Εμπορία λογικά θα κλείσει, τουλάχιστον η είσπραξη θα χαθεί, και τότε αγαπητέ φίλε Θωμά όχι μόνο δεν θα έρχεται τίποτα, δεν θα εισπράττουμε τίποτα, δεν υπάρχει και κανένα ενδιαφέρον.

Άρα λοιπόν εγώ τι λέω και για να μη σας ζαλίζω γιατί τα έχουμε πει. Εάν δεν μπορέσουμε να δούμε τι δουλειές μπορούμε να πάρουμε εμείς πίσω. Παράδειγμα, το έχω πει και ήταν και ο Μασούρας εδώ, το έχω βάλει, έγινε μια προκήρυξη, μια διακήρυξη μάλλον στον ΑΔΜΗΕ, προκήρυξη στον ΑΔΜΗΕ, το πώς θα μετριοούνται οι υψηλοί πελάτες, αν το λέω καλά και μέσα στην εργολαβία βάλανε ότι αυτό τις μετρήσεις θα πρέπει να τις κάνει, δηλαδή στα προσωπικά στοιχεία, του κάθε καταναλωτή να τα βλέπει ο εργολάβος που θα έχει δύο άτομα εκεί. Και λέω εγώ στις 7.000 ποσό περίπου είναι ο ΑΔΜΗΕ δεν είχαμε εμείς δύο άτομα που θα κάνει τις μετρήσεις να παρακολουθεί από εμάς; τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή θα μας τα διαβάζει και θα μας τα παίρνει ο καθένας; Άρα λοιπόν, στην προσπάθεια εκείνη που τα ζητήματα είναι σοβαρά και ανοίγω μία παρένθεση δεν ξέρω πόσο νομικά μπορούμε να παλέψουμε ακόμα τον ΑΔΜΗΕ και αν στέκει, εγώ δεν είμαι νομικός. Αυτά για να τα ερμηνεύσεις μία ματιά που έριξα πρέπει να πάρεις κι έναν νομικό διπλά για να καταλάβεις τι λέει. Δεν ξέρω αν πρέπει δηλαδή να κάνουμε και κάτι περισσότερο αλλά αν προσέξτε, κι όσο μιλάω θα το λέω, αν δεν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σε ένα πλαίσιο, τέλος πάντων σε μία κατεύθυνση, σε έναν κοινό βηματισμό, είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε δουλειά αύριο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ευχαριστώ.

Λυμπέρης Κυριάκος: Καλησπέρα! Ακούστηκαν πολλές απόψεις και πολιτικές και συνδικαλιστικές επειδή όμως παράγει η ΓΕΝΟΠ πάνω απ' όλα πολιτική, δυο πραγματάκια γιατί άκουσα και πολλούς αφορισμούς γενικότερα για τη δεξιά, για την αριστερά, και για όλα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι εκτιμώντας την παγκόσμια κατάσταση, η Ελλάδα στο παγκόσμιο γίνεσθαι είναι σχεδόν ένα τίποτα, αλλά πολύ σημαντικότερη για τους εργαζομένους αυτής

της χώρας. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον παγκόσμια, που αυτό καθορίζει βέβαια και τη δική μας χώρα ως πολιτική εξέλιξη. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δέχεται αυτό τον πόλεμο, εγώ θα τον καπιταλιστικό πόλεμο. Είναι η Βενεζουέλα, βλέπουμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, είναι μία από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες στον κόσμο. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πρόσφατα στις εξελίξεις και τις οικονομικές, στα ειδησεογραφικά ότι δάνειο αντίστοιχο ΔΝΤ από Ευρωπαϊκή και Αμερικανικές τράπεζες πήρε και η Σαουδική Αραβία, η πρώτη πετρελαιοπαραγωγή χώρα. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα υπάρχουν αδιάθετα βαρέλια πετρελαίου 3,5 δισεκατομμύρια από τις χώρες του πετρελαίου. Αυτό τι σημαίνει; αυτό σημαίνει ότι, το πετρέλαιο τι είναι; ενέργεια! Κινεί εργοστάσια που δουλεύει κόσμος, που δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι μέσα από την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, δεν υπάρχει άνθηση βέβαια, υπάρχει μία κρίση, που είναι αβέβαιο πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση, σε όλο τον κόσμο. Αυτό το βλέπουμε άλλωστε, στην Κίνα που υπάρχει μία επιτήρηση στις τράπεζες, το βλέπουμε στην Ινδία που έχουν μεγαλώσει τα ποσοστά ανεργίας και εκεί μέσα, και αυτό το πράγμα αντανακλά και την χώρα μας εδώ μέσα, με τις γειτονικές χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο.

Θέλω να πω ότι ο καπιταλισμός έχει φοβερές ασφαλιστικές δικλίδες που μπορεί να πολεμήσει σήμερα, να κρατήσει μάλλον συγνώμη, τα ποσοστά κέρδους του, και βέβαια, δεν τους ενδιαφέρει βέβαια ούτε η ανθρώπινη ζωή, ούτε τίποτα σε αυτό τον πλανήτη αρκεί να ανεβάσουν και να κρατήσουν τα ποσοστά και τα κέρδη της κάθε μιας πολυεθνικής εταιρείας που θέλει μόνο, τι θέλει; μόνο χρήμα. Το χρήμα μεταφράζεται σε ανταλλακτική αξία. Αυτή η ανταλλακτική αξία, συνάδελφοι για να ξεχωρίσουμε τις εποχές που λέγαμε γιατί άκουσα εδώ πέρα την εποχή του Αθανασόπουλου, ή την εποχή του Παπαδόπουλου. Ακούστηκαν και αυτά τα πράγματα. Πρέπει να εξετάσουμε τις εποχές για να μιλάμε για την εποχή του Παπαδόπουλου, την εποχή του Καραμανλή του γέροντα, την εποχή του τάδε και την εποχή του τάδε για να εξετάσουμε τη δική μας την εποχή. Με τα δεδομένα τα σημερινά.

Θέλω να πω ότι αυτό το χρήμα που δίνεται σήμερα δεν το διαχειρίζονται όπως το διαχειρίζονταν παλιά τα κράτη αλλά το διαχειρίζονται ιδιωτικές τράπεζες και μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτές οι ιδιωτικές τράπεζες, γιατί από εκεί πέρα περιμένουμε να πάρουμε εμείς χρήματα και ακούστηκε και από έναν συνάδελφο πολύ καλά ότι είναι τα χρήματα που θα τους τα επιστρέψουμε ενώ τους έχουμε δώσει διπλάσια και τριπλάσια χρήματα πίσω μέσα από τα μνημόνια, αυτό το χρήμα που διαχειρίζονται πλέον ιδιωτικές τράπεζες και όχι κράτη, όπως ήταν παλαιότερα, άλλες εποχές που μπορούσαν να κάνουν και πολιτικές γιατί σήμερα μέσα από αυτό το χρήμα πολιτικές κάνουν οι πολυεθνικές απέναντι στα κράτη και τις κυβερνήσεις. Αυτό το χρήμα το

διαχειρίζονται οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που επιβάλλουν ποια θα είναι στην επόμενη μέρα κυβέρνηση είτε εδώ πέρα στη χώρα μας, είτε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχουν πατρίδες για αυτούς τους ανθρώπους που επιβάλλουν νόμους που όποιος αντισταθεί σε αυτούς τους νόμους τους πέφτει "δαμόκλειος σπάθη" και τους εξαφανίζει. Ένα μόνο κράτος σε αυτό τον πλανήτη καθορίζει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το κράτος μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών έχει δικαίωμα βέτο στο ΔΝΤ, που διαχειρίζεται το ΔΝΤ, το ιδιωτικό χρήμα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό το κράτος είναι οι ΗΠΑ. Η Αμερική, Οι Αμερικανοί, παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το κράτος καθορίζει ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα και σε ποια κυβέρνηση ή σε ποια χώρα με την απότομη έξοδο κεφαλαίων όπως γίνεται στη χώρα μας, θα υπάρχει ανεργία, καθορίζει ακόμα - ακόμα τα βιοποριστικά αυτής της χώρας. Δηλαδή, αν υπάρχει αύριο στην Ελλάδα παιδεία, υγεία, στέγη, ακόμα συνάδελφοι και σύντροφοι ακόμα τροφή.

Θέλω να πω ότι υπάρχει μία καπιταλιστική κρίση δεν είναι από τα μνημόνια, υπάρχουν πόλεμοι που δεν έχει να κάνει βέβαια σε καμία των περιπτώσεων απ' ό,τι έχει αποδείξει η ιστορία με τη δεξιά ή με την αριστερά. Έχει να κάνει με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που δυστυχώς, είναι ολοκληρωτική δικτατορία των οικονομικών πολυεθνικών εταιρειών. Που κάνουν αυτά τα πράγματα που είπαμε την προηγούμενη περίοδο χωρίς να εξετάζουν τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες αξίες, και τον ανθρώπινο παράγοντα που παράγει αυτό τον πλούτο σε αυτή την κοινωνία. Αυτό το πράγμα έχει συνάδελφοι μία μεγάλη προέκταση την νίκη της αστικής τάξης και του κεφαλαίου επάνω στα Συνδικάτα. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε, ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος καπιταλιστικός εφιάλτης, αυτός ο παγκόσμιος καπιταλιστικός εφιάλτης, το αντίπαλο δέος είναι οι εργαζόμενοι. Μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να το καταργήσουν και καμία κυβέρνηση που παίρνει μέρος σε αυτό το αστικό κοινοβούλιο εκεί μέσα. Και εγώ ρωτάω συνάδελφοι σύμφωνα με αυτά που ζούμε εμείς εδώ, στεναχωριέμαι, στεναχωριέμαι για τη θέση σας που βρίσκεστε σε μία φοβερά δύσκολη θέση ως προεδρείο. Αλλά έχει να κάνει με όλους τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και κατ' επέκταση της κοινωνίας. Απέναντι σε αυτό τον Αρμαγεδδών είναι τα συνδικάτα.

Και ποια συνδικάτα ρε συνάδελφοι; Να κάνουμε μία κουβέντα για τα συνδικάτα. Νίκη της αστικής τάξης επάνω στα συνδικάτα. Πως τα συνδικάτα θα μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι απέναντι σε αυτό τον πόλεμο που γίνεται; όταν το 2001, για ένα ασφαλιστικό Γιαννίτση που δεν έχει καμία σχέση με το ασφαλιστικό που πέρασε την περασμένη εβδομάδα υπήρχε ένα εκατομμύριο κόσμος στους δρόμους. Και για ένα χειρότερο ασφαλιστικό, δέκα φορές χειρότερο ασφαλιστικό που καθορίζει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας για 99, 100 χρόνια, στους δρόμους να γίνω και έτσι λίγο μπόσικος, 10.000;15.000;

20.000 κόσμο; πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ως κοινωνία, ως εργαζόμενοι, ως συνδικάτα, απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα με τη μορφή που υπάρχουν σήμερα τα συνδικάτα. Θεωρώ ότι και το έλεγα και πολλές φορές αυτό το πράγμα η συνδικάτα θα αλλάξουν, 4 χρόνια το λέμε, και το λένε γιατί το είχαμε βάλει ως επικεφαλίδα σε μία ανακοίνωσή μας, ή τα συνδικάτα θα αλλάξουν ή τα συνδικάτα θα πεθάνουν στην ανυπαρξία τους. Και δυστυχώς συνάδελφοι δεν είναι μομφή, δεν είναι μομφή πρόεδρε και προεδρείο γενικότερα και συνάδελφοι. Δεν είναι μομφή, δυστυχώς τα συνδικάτα αργοπεθαίνουν στην ανυπαρξία τους. Κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει με συνάδελφοι. Δεν μπορεί να γίνεται αυτός ο πόλεμος από όλο αυτό το διευθυντήριο κι εμείς σήμερα να καθόμαστε να μεμψιμοιρούμε στην μικροψυχία μας και τη δειλία μας το τι μπορεί ν' αλλάξει απ' το αστικό σύστημα. Από αυτούς δεν αλλάζει τίποτα. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πα να είναι δεξιά η κυβέρνηση δε μπα να είναι αριστερή η κυβέρνηση, δεν πα να είναι οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι. Επιβάλλουν τους νόμους της αγοράς και του κεφαλαίου, από κει και πέρα ας μην εξαπατόμαστε, ξέραμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερή κυβέρνηση, βάζετε όσες παρενθέσεις θέλετε στην αριστερή κυβέρνηση, δεν ήταν η αριστερή η επαναστατική κυβέρνηση που βγήκε, που οραματιστήκαμε, που ελπίζαμε. Εντάξει είναι μία οπορτουνοιστική καθαρά διαχειριστική κυβέρνηση που πίστεψε και αυτή ότι μπορεί να έχει καλές σχέσεις με τον Ολάντ για τον οποιοδήποτε άλλο.

Και να σας θυμίσω συνάδελφοι. Τουλάχιστον αυτά μαθαίναμε εμείς παλιά σε κάποια ιδεολογικά σχολεία. Αριστερή είναι η κυβέρνηση έχει ανταπόκριση στο εργατικό κίνημα. Από τη στιγμή που μία αριστερή κυβέρνηση δεν έχει στήριξη των κοινωνικών ομάδων στο εργατικό κίνημα, δεν μπορεί να στηριχτεί δηλαδή στους εργαζόμενους, γιατί σε αυτούς ανταποκρίνεται η αριστερή κυβέρνηση, δεν υφίσταται αριστερή κυβέρνηση με τον όρο που θέλουν σήμερα να μας πείσουν αυτοί. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει τη στήριξη των κοινωνικών ομάδων και αυτό ήταν και το μεγάλο λάθος εκτιμώ, αυτής της κυβέρνησης που μπορούσε να το κάνει αλλά δεν ήθελε να το κάνει. Δεν μπαίνω εγώ όμως στη λογική του σιχτιρισμού. Εντάξει; σίγουρα όμως, αυτά τα πράγματα που περνάνε μέσα από το ασφαλιστικό και από το συγκεκριμένο για τη ΔΕΗ είναι ο τελειωμός.

Και έχει απόλυτο δίκιο ο Σταμάτης, μπορεί ο ΑΔΜΗΕ να είναι αυτό αλλά δεν είναι ο στόχος ο ΑΔΜΗΕ είναι όλα τα υπόλοιπα και θα έρθει και η σειρά του ΑΔΜΗΕ. Να μην γελιόμαστε και για τον ΑΔΜΗΕ. Και να σας θυμίσω συνάδελφοι εγώ καλοπροαίρετα να πιστέψω ότι υπάρχει μία προσπάθεια μεγάλη, ότι γίνεται μία προσπάθεια στις απειλές, τους εκβιασμούς του κεφαλαίου απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και κρατάει και μπορεί να κρατήσει. Πώς μπορούμε όμως να γίνουμε καλόπιστοι όταν ο έλεγχος και η ευθύνης της λειτουργίας της

εταιρείας, εννοώ της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών Περιουσίας Α.Ε που δημιουργούνε. Θα έχει ο πρόεδρος και ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητα και τα υπόλοιπα τρία μέλη από το ελληνικό δημόσιο θα είναι από το ελληνικό δημόσιο. Ο πρόεδρος θα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ορίζει τα μέλη που θα βρίσκονται από κάτω. Τι αποφάσεις θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι σε παρένθεση για αυτό το πράγμα, για την οποιαδήποτε τύχη του Οργανισμού που θα βρίσκεται σε αυτή την εταιρεία αν είναι ΔΕΗ, αν είναι σιδηρόδρομος και το οτιδήποτε. Για 99 χρόνια.

Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω επίσης ότι το Συνδικάτο είναι η μόνη λύση σε αυτά τα πράγματα που έρχονται. Δεν θέλω να αναπτύξω τώρα τι συμβαίνει στη ΔΕΗ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση αλλά το βάζω, αν είναι λάθος απαντήστε μου και διορθώστε με. Ήθελα τρεις ερωτήσεις να κάνω, την πρώτη μου την απαντήσατε, τη δεύτερη, πόσες μονάδες ρε συνάδελφοι, δεν λέω πόσες μονάδες είναι μέσα στο σύστημα και κάνω δύσκολη την ερώτηση. Πόσες μονάδες της ΔΕΗ δεν είναι σήμερα στο σύστημα. Για να την κάνω εύκολη την ερώτηση. Ξέρω προσωπικά. Εντάξει; Λοιπόν, πόσες μονάδες δεν είναι σήμερα μέσα στην αγορά; από τη ΔΕΗ πάντοτε; και το δεύτερο. Όταν ένα εργοστάσιο η "ΚΑΡΔΙΑ" που είναι πρόεδρε σβηστή. Θα το πάρουμε τελείως με τους νόμους της αγοράς για να δούμε τι έρχεται. Όταν το εργοστάσιο της "ΚΑΡΔΙΑΣ", ή του Αμυνταίου ή οποιοδήποτε άλλο, του Λαυρίου, που έχει να μπει σχεδόν 20 μέρες μέσα, όλο το Λαύριο, δεν παράγει. Ας πούμε ότι σήμερα έχουμε, ο ιδιοκτήτης της Εταιρείας είναι το κράτος, ένας εργοδότης που είναι το κράτος αλλά ένα κράτος που δουλεύει με τους όρους της αγοράς, της ελεύθερης αγοράς που μας έχουν επιβάλει οι αυτοί. Όταν ένα εργοστάσιο δεν παράγει τι θα έκανε ένας επιχειρηματίας; ένας εργοδότης ρε συνάδελφοι; δεν θα έμπαινε κατευθείαν να διορθώσει τις λειτουργικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα; Και ίσως μέσα από τα λειτουργικά έξοδα να ήταν οι μισθοί ή και οι απολύσεις των εργαζομένων; συγγνώμη ρωτάω ένα απλό ερώτημα για το τι έρχεται γιατί μιλάμε συνάδελφοι και λέμε ότι 2,7% δις ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Εμείς ρε συνάδελφοι, από που πληρωνόμαστε; πληρωνόμαστε από το κράτος; όχι βέβαια! Εμείς πληρωνόμαστε από τους καταναλωτές που πάνε στο γκισέ και προσφέρουν, και πληρωνόμαστε κι εμείς και δημιουργούνται και καλύτερο και τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Ως τότε θα μπορεί είναι 5.000 MW με τα εργοστάσια απ' έξω, με τα λεφτά αυτών που πληρώνουν να πηγαίνουν στις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, και εμείς να μην παράγουμε ενέργεια με όλα τα εργοστάσια που είναι κλειστά, αύριο-μεθαύριο πως θα πληρωνόμαστε εμείς συνάδελφοι;

Και προσέξτε και το λεω και στους συναδέλφους του ΑΔΜΗΕ, γιατί έχουν ξεγελαστεί πολύ και στον ΑΔΜΗΕ, ο κοινωνικός αυτοματισμός λειτουργεί για

όλο τον κόσμο, για όλους τους εργαζόμενους, ο κοινωνικός αυτοματισμός ξεκίνησε, το δημόσιο έχει δημοσιονομικό έλλειμμα, τι θέλετε κύριοι εργαζόμενοι που δουλεύετε στον ιδιωτικό τομέα να τους κόψει αυτών που δημιούργησαν το πρόβλημα. Όταν τελείωσε με το δημόσιο έπιασε τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε σήμερα κοινωνικό αυτοματισμό και μέσα στην ίδια μέσα στην εταιρεία. Και τι σου λένε; μην ανησυχείτε! Εμείς ξεκόψαμε από το κοπάδι. Θα τον έχουμε τον μισθό μας. Αυτοί δεν θα έχουν μισθό. Ρε συνάδελφοι, πραγματικά, κι όμως το πιστεύουν πολλοί συνάδελφοι, είναι δυνατόν ποτέ, είναι δυνατόν σε αυτή την κατρακύλα να σωθεί εργαζόμενος; όπου και να ανήκει, ότι δουλειά και να κάνει. Και τι θέλω να σας πω. Δουλεύαμε την περασμένη εβδομάδα στη χαλυβουργική. Άδεια η Χαλυβουργική. Όλος ο κόσμος σε διαθεσιμότητα εκτός από 30 άτομα υπάλληλοι και ασφάλεια της Εταιρείας. Γιατί δεν είχε παραγωγή. Προσέξτε τι σας λέω. Γιατί δεν είχε παραγωγή. Και ήταν ένας ιδιώτης εργοδότης εκείνη την περίοδο.

Το λοιπόν συνάδελφοι, για να το κλείσω, δεν είναι μόνο αυτά τα πράγματα τα νομοσχέδια. Εντάξει; έρχεται Αρμαγεδώνας. Έρχεται Αρμαγεδώνας και για τους μισθούς μας, και για τις εργασίες μας, και για ότι αφορά βέβαια την ΔΕΗ όπως την βρήκαμε και δυστυχώς δεν την αφήνουμε έτσι όπως θα έπρεπε. Εκτιμώ και το λέω από ψυχής και από καρδιά ότι υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης. Ας είναι και ο Ιούνιος και το ένα και το άλλο. Αλλά θα πρέπει η Ομοσπονδία να αλλάξει πλεύση. Η Ομοσπονδία δυστυχώς κάνει διαχείριση. Σας το είχα πει και επάνω στην Πτολεμαΐδα. Η Ομοσπονδία πρέπει να έχει στρατό. Και στρατό προεδρείο, σεβαστό προεδρείο, δεν το λέω με εμπάθεια ή να καταγγείλω κατακρίνω τον οποιοδήποτε γιατί εκτιμώ ότι αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το στάδιο καταγγελίας και φταις εσύ ή οποιοσδήποτε. Το λοιπόν, θα το πω για ακόμη μία φορά έχετε τα προσόντα σαν Ομοσπονδία συλλογικότητα, ταξικότητα και όλα αυτά τα πράγματα να φτιάξετε στρατό. Η ΔΕΗ δεν ανήκει σε μας. Η ΔΕΗ ανήκει στους Έλληνες. Ανήκει σε αυτούς που την δημιούργησαν και αυτοί που την δημιουργήσανε δεν είναι το κράτος. Είναι οι εργαζόμενοι που το τότε κράτος, ο φασισμός που λέγαμε, Παπαδόπουλος εντάξει; γιατί δεν μπορούσε κανένας άλλος ιδιώτης να την φτιάξει μπήκε το κράτος μπροστά για να την φτιάξει. Και σήμερα με τον πιο εύκολο τρόπο δεξιοί, αριστεροί ότι θέλετε μπορούν να φτάσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Το λοιπόν, άλλος δρόμος για μας δεν υπάρχει. Είναι ο δρόμος του αγώνα. Μπορείτε να το κάνετε; θέλετε να το κάνετε;

Αδαμίδης: ευχαριστούμε τον Κυριάκο, να προχωρήσουμε λίγο, όσο γίνεται...

Λυμπέρης: μόλις τελειώσετε, θα ήθελα λίγο από το προεδρείο να μας δώσετε το e-mail του Κορωνιωτάκη που αναφέρεται σε αυτά που είπατε, που απευθύνεται μέσω... ήταν υπηρεσιακό το e-mail, απ' ότι κατάλαβα. Εντάξει;

Αδαμίδης: Ξεκινώντας τις τοποθετήσεις των υπολοίπων συναδέλφων μέσα στο χρόνο ναι ναι κατευθείαν σ' εσένα θα έδινα το λόγο Αντώνη μέσα από την τοποθέτησή σου να κάνεις και την ερώτηση, έτσι; προσπαθήστε μέσα σ' ένα πεντάλεπτο να έχουμε ολοκληρώσει.

Αναγνώστου: Λοιπόν το 1999 έγινε η αλλαγή κατ' άλλους ανατροπή του ασφαλιστικού μας συστήματος. Έγινε μέσα από μία συμφωνία μεταξύ εργαζομένων, συνταξιούχων και ελληνικού δημοσίου. Και αυτό κυρώθηκε με το νόμο 2773 ο οποίος έλεγε ότι το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει το κόστος των παροχών προς τους συνταξιούχους, βεβαίως δεν αναφερόταν, δεν περιγραφόταν άρα δεν διασφαλιζόταν και η ποιότητα και το ύψος των παροχών προς τους συνταξιούχους. Συνέπεια αυτού, είναι ότι οι συνταξιούχοι διέπονται από τις γενικές διατάξεις για την κύρια σύνταξη. Όταν επικαλούμαστε το άρθρο 34 πρόεδρε, στην τωρινή κατάσταση πριν την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού, θεωρώ ότι έχει νόημα. Το νόημα είναι ότι το ταμείο μας έστω και σαν ένας κλάδος μέσα σ' ένα ενιαίο ταμείο, έχει μία αυτοδιαχείριση, οπότε η επίκληση ότι εμείς έχουμε περιουσία ενσωματωμένη στην Επιχείρηση μας δίνει ένα νομικό δικαίωμα σε βάθος χρόνου, άλλοι λένε για 20 έως 25 χρόνια ή 30, να λέμε ότι το ταμείο μας δεν μπορεί να είναι ποτέ ελλειμματικό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν στο καινούργιο ασφαλιστικό έχουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα; ποια είναι η πρακτική του σημασία ή επίκληση του άρθρου 34, όταν γνωρίζουμε ότι αυτό το ενιαίο ταμείο ασφάλισης θα κρίνεται συνολικά από το ελληνικό δημόσιο; αυτή είναι μία ερώτηση.

Η δεύτερη ερώτηση. Μιλήσατε για 165 εκατομμύρια αποθεματικά τα οποία δανείζουμε στο ΙΚΑ κλπ ανεξάρτητα της υπόθεσης ή του προβληματισμού που μπήκε τι μπορούν να γίνουν αυτά για να μη χαθούν, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν το νέο ασφαλιστικό, η δημιουργία του νέου Ενιαίου Ταμείου έχει την απαίτηση να πάρει τα αποθεματικά όλων των ταμείων που εντάσσονται σε αυτό, το ελληνικό δημόσιο, μαζί με την κινητή και ακίνητη περιουσία. Αν συμβαίνει λοιπόν αυτό που λέω τώρα μόλις, δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για τα αποθεματικά των 165 εκατομμυρίων ευρώ διότι ήδη θα έχουν πετάξει. Να κάνω και τοποθέτηση Γιώργο; εντάξει! Για να μη χανόμαστε θα προτιμούσα να απαντήσεις και να κάνω μετά την τοποθέτηση.

Αδαμίδης: Όπως σωστά ξέρεις το κράτος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του με βάση την περιουσία μας κατ' ελάχιστον, που σημαίνει το ότι προφανώς, ενδεχομένως, ο νομοθέτης να έβλεπε στο διηνεκές ότι μπορεί να μειώνονται οι συντάξεις αλλιώς θα ήταν σαφή αναφορά στο ύψος των σημερινών συντάξεων. Αυτή είναι μία ειδοποιός διαφορά που διαλανθάνει σε πάρα πολλούς από εμάς γιατί τότε δεν θα είχε μειωθεί η σύνταξη μας από το 2010 των μνημονίων. Ναι, τα σημερινά επίπεδα προφανώς είναι μικρότερα. Έτσι; αλλά επειδή λοιπόν μιλάμε για έναν γενικό νόμο ο οποίος υπερισχύει του

ειδικού νόμου, γι αυτό έχουμε και τις μειώσεις των συντάξεων σε ότι αφορά το δικό μας το ασφαλιστικό από το 2010 και προς τα εδώ. Δηλαδή, ταυτίζομαι απόλυτα με την προσέγγιση του Αντώνη έτσι όπως την τοποθέτησε.

Τώρα, βεβαίως το νομοσχέδιο λέει ότι στον ΕΦΚΑ, εισφέρεται το σύνολο των παθητικών και ενεργητικών των ταμείων, των εισφερόμενων ταμείων άρα κατ' αυτήν την έννοια λέει κανείς ότι πως μπορεί να έχει μία ιδιαιτερότητα και σωστή η παρατήρησή σου, σε ότι όμως αφορά την υποσημείωση στο άρθρο 53 ότι συνεχίζουν να ισχύουν ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα αποφασίζει το ύψος του πάγιου πόρου που προκύπτει από το 34, βεβαίως εδώ στην πλήρη ανάλυση του, Αντώνη και συνάδελφοι δεν έχει να κάνει και με το ΤΑΠ -ΔΕΗ που αφορά τις συντάξεις, κάτι το οποίο θυμάστε το ζήτησα από τον υπουργό στην διαβούλευση, έχει να κάνει με το κομμάτι του ΚΑΠ-ΔΕΗ που έχει την ιδιαιτερότητα για εμάς σε ότι αφορά το προνοιακό κομμάτι, τα ΕΦΑΠΑΞ, έξοδα κηδείας, και ότι άλλο που δεν έχουν οι άλλοι. Αυτό δηλαδή, συνεχίζει να ισχύει και το αναγνωρίζει. Τώρα τι λένε οι ειδικότεροι από εμένα. Από τη στιγμή που δέχεται την ιδιαιτερότητα μας έστω για το κομμάτι της παροχής σε χρήμα, έχουμε έννομο συμφέρον και για το υπόλοιπο. Άρα κατά αυτή την έννοια λέμε ότι ήταν θετικό ότι εντάσσεται. Από εκεί και ύστερα τα 167 εκατομμύρια του ειδικού πόρου, του ειδικού κεφαλαίου είναι χρήματα που περιήλθαν από την μετοχοποίηση τα οποία αξιοποιήθηκαν μέχρι τα τώρα, τα οποία ενίοτε δανείζονται και είναι και αυτά τα οποία με βάση τον νόμο τα διαχειριζόταν ο ΟΑΠ ο οποίος ΟΑΠ περιήλθε πλέον, με την ιδιότητα του μέχρι χτες, έτσι όπως είναι. Η άποψή τους είναι ότι αν δεν αξιοποιηθούν αυτά με την παρατήρηση του Λευτέρη δηλαδή τι κάνουμε τώρα αναγκαζόμαστε να δώσουμε κάπου τα χρήματα που ήδη είναι δικά μας.

Αυτό είναι στην ουσία. Αν πάμε να τα επενδύσουμε κάπου είναι το γεγονός ότι μπορούν να εξαφανιστούν έτσι ακριβώς όπως το προσεγγίσεις. Και δεν ξέρω εγώ, αν αυτό που προτείνουμε, είναι και εφικτό. Απλά επειδή μιλάει ο νόμος ο οποίος δεν έχει καταργηθεί για Ειδικό Επενδυτικό Σύμβουλο, έτσι λέει, κατόπιν εισήγησης Ειδικού Επενδυτικού Συμβούλου με έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή αυτό το Υπουργείο Οικονομικών θα αποδεχτεί, εγώ θα σας πω τώρα την αμαρτία μου, μία πονηρή σκέψη κάνω. Επειδή στο νέο νομοθέτημα, το ελληνικό δημόσιο για να αποπληρώσει την ΔΕΗ, την οποία λέει ότι θα την αποκληρώσει από τους φόρους του 24% που θα πουλήσει η ΔΕΗ στον στρατηγικό εταίρο, δηλαδή καταλαβαίνετε το ότι θα πάρει το ελληνικό δημόσιο, λέω θα πάρει το 25% το ελληνικό δημόσιο του ΑΔΜΗΕ και θα το πληρώσει με τους φόρους που η ΔΕΗ θα έπρεπε να δώσει στο Ελληνικό Δημόσιο από την πώληση του 24% στο Στρατηγικό Επενδυτή.

Πάμε λοιπόν τώρα, αυτά, δεν μπορώ περισσότερα, προφανώς θέλει έναν σύμβουλο για αυτή την ιστορία και βεβαίως αν πρωτίστως θέλει και το

Υπουργείο Οικονομικών γιατί με βάση την προσέγγιση σου περιέχονται απλά υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι περιγράφονται και εμείς επειδή το 196 το θεωρούμε εν ισχύ, και θα το ενισχύσουμε και αύριο ότι θα κάνεις αναλογιστική μελέτη να δούμε τελικά πόσο είναι αυτό που θα πουλήσει. 1 δις; 1.914.000.000 ευρώ λέει ότι είναι στα λογιστικά του βιβλία στο book value του ΑΔΜΗΕ, το κομμάτι της περιουσίας έτσι; έτσι θα πήγαινε με το προηγούμενο νομοσχέδιο. Εκεί δεν βάλανε αυτό το κομμάτι και χτυπιόμασταν τότε γιατί δεν κάναμε την αναλογιστική μελέτη. Εμείς τώρα το επαναφέρουμε τέλος πάντων. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα.

Αναγνώστου: Δεν θα το έλεγα αλλά με τσίγκλησες τώρα με αυτό που είπες το τελευταίο. Νομίζω όμως, ότι αξίζει τον κόπο, να ακούσουμε κάποια πράγματα γιατί μπαίνουμε επί της ουσίας έτσι; ο ΑΔΜΗΕ, μέχρι και τον Νόμο των Σαμαρά – Βενιζέλου, υπολογιζόταν με βάση τα λογιστικά στοιχεία σε μία αξία της τάξεως του 1 δις 900.000€ γι αυτό και λέγανε ότι το 66% θα είναι μία αν θέλετε ένεση στην ρευστότητα της επιχείρησης της τάξεως των 500 -600 εκατομμυρίων €. Κοιτάζτε λοιπόν το τραγελαφικό της ιστορίας. Εάν αυτό αμφισβητηθεί και προσδιοριστεί με άλλο στοιχείο που θα σας πω, θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Θα πουλήσουμε, ο Όμιλος ΔΕΗ, μία θυγατρική της οποίας τα λογιστικά βιβλία λένε ότι αξίζουμε 1δις χωρίς κανένας να συνυπολογίσει την εμπορική αξία αυτής της επιχείρησης η οποία θα έχει με τα σημερινά δεδομένα 8,5% κέρδος ετησίως, καταλαβαίνετε ότι είναι μία πάρα πολύ σημαντική επένδυση άρα ανεβάζει πολύ το κόστος της, θα πουλήσει λοιπόν ο όμιλος ΔΕΗ το 100% αυτής της θυγατρικής, όταν η χρηματιστηριακή αξία του Ομίλου αυτή τη στιγμή είναι 680 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή ο όμιλος ο οποίος εμπεριέχει αυτή τη θυγατρική είναι μικρότερης αξίας απ' ότι αποτιμάται η θυγατρική που θα φύγει.

Δεν ξέρω πώς θα γίνει πρόεδρε, εύχομαι να μην γίνει με τον εξής υπολογισμό, επειδή στην αποκοπή στη διάσπαση του ΑΔΜΗΕ από τον κόσμο της ΔΕΗ είχε υπολογιστεί ότι τα περιουσιακά του στοιχεία είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά της τάξεως του 12% επί της συνολικής αξίας του Ομίλου ελπίζω να μην πάνε να κοστολογήσουν τον ΑΔΜΗΕ με βάση τέτοια ποσόστωση γιατί τότε θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα .

Ήθελα να πω δυο πράγματα επί της ουσίας του νομοσχεδίου. Δυστυχώς, και στα εθνικά θέματα και στα θέματα της ΔΕΗ αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει την εξής τακτική. Όπου βγούμε στον γκρεμό αρκεί επικοινωνιακά να μην το χρεωθώ. Αυτή είναι η τακτική και η λογική τους. Αυτό σήμανε και η διαπραγμάτευση ματώσαμε και την πληρώσαμε καμία ενενηνταριά δις. Αυτό θα σημάνει στον ΑΔΜΗΕ και στο ΝΟΜΕ και στο Ασφαλιστικό για τη ΔΕΗ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όταν μας λέγανε πριν δύο περίπου χρόνια και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρετε όλοι πόσο δούλεψε τότε για να αναδείξει

το θέμα του ΑΔΜΗΕ, μας λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, και τώρα τι γίνεται; θα πουλήσουμε τον ΑΔΜΗΕ, θα φύγει από τη ΔΕΗ, επικοινωνιακά στέκονται πρόσκαιρα ότι το 51% θα μείνει υπό την εποπτεία του ελληνικού δημοσίου, εγώ το αμφισβητώ κι αυτό γιατί πάρα πολύ σύντομα θα πάνε σε επενδυτικά έργα όπου το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου θα κατέβει και κάτω από το 51%. Αν το εξετάσει λοιπόν κάποιος από την πλευρά του ομίλου ΔΕΗ. Δηλαδή στεγνά, επιχειρηματικά, από πλευράς χρημάτων εάν το προηγούμενο σχέδιο ή αυτό θα συνέφερε τον Όμιλο ΔΕΗ. Και επειδή είμαστε εργαζόμενοι αυτής της Εταιρίας και μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα της δεν θα πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Τότε λοιπόν το 66% που έμπαινε στον ιδιώτη θα είχε για να μην μπερδεύουμε τους συναδέλφους με νούμερα και υποδιαστολές, 660 εκατομμύρια ευρώ ρευστότητα κατευθείαν στη ΔΕΗ. Και το 34% που θα πήγαινε στο Ελληνικό Δημόσιο ο στρατηγικός μέτοχος θα δινόταν έναντι ή με συμψηφισμό όπως θα δοθεί τώρα.

Από τα 660 λοιπόν εκατομμύρια, τώρα έχουμε πάει στα 200 έως 240. Αυτά θα εισπράξει ο Όμιλος ΔΕΗ, και μόνο από τον επενδυτή τον στρατηγικό. Έχω την άποψη, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνιακή αντεπίθεση από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Την ελληνική κοινωνία δεν την ενδιαφέρει αν ο ΑΔΜΗΕ είμαι στο ελληνικό δημόσιο ή στη ΔΕΗ για να μην πω ότι αν ακούει και ΔΕΗ μάλλον παίρνει και αρνητική θέση. Άρα το μόνο επιχείρημα που μπορούμε να έχουμε εμείς είναι η ασφαλιστική μας περιουσία. Θα πρέπει λοιπόν με βάση αυτό να σκεφτούμε πώς θα αναδείξουμε το θέμα είτε στο συμβούλιο της επικρατείας του οποίου η απόφαση ακόμα εκκρεμεί, είτε στην ίδια την εταιρεία, ότι ως εργαζόμενοι χάνουμε την περιουσία μας η οποία έχει ενσωματωθεί μέσα στο... ευχαριστώ!

Αδαμίδης: Ευχαριστούμε κι εμείς τον Αντώνη, ο Γιώργος ο Κάτανας. Θα μιλήσεις; Όχι! Ο Κώστας ο Κουτσοδήμας.

Κουτσοδήμας: Εντάξει, όλες οι περιγραφές και οι επισημάνσεις έτσι ακριβώς είναι, δεν μπορεί κανείς να προσθέσει, μάλλον μπορεί να προσθέσει κάποια πράγματα ή και να αφαιρέσει, αλλά στέκομαι σε κάποια πράγματα τα οποία άκουσα ότι, δεν έχει κανείς το δικαίωμα και μιλάω σε επίπεδο παρατάξεων να στερεί την προσπάθεια που κάνουν κάποιες παρατάξεις και συγκεκριμένα μιλάω για την δική μου παράταξη, το δικό μου ψηφοδέλτιο το οποίο και χθες και σήμερα αγωνίζεται πραγματικά σε ένα φιλόξενο περιβάλλον έστω και αν είναι υποχρεωμένο, να παλεύει με τους λύκους. Όπως και η παράταξη μου δεν έχει κανένα δικαίωμα και είναι σεβαστό, κάποιος άλλος οι οποίοι πραγματικά πάλευαν σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για να αλλάξουν τον κόσμο όπως αυτοί πιστεύουν και μακάρι να γίνει έτσι. Μπορεί να γίνει έτσι όμως; είπε κάποιος ότι υπάρχουν κάποιες άλλες προδιαγραφές. Ξέρετε είναι εύκολο να πούμε εδώ μέσα και να τιμήσουμε την κουβέντα ξέρετε ότι εμείς με όλη αυτή την αγορά,

ενεργειακή αγορά, τις παρεμβάσεις κλπ, τι επιθυμούμε και τι θέλουμε. Να πάμε σε ένα μίνικαθεστώς ενέργειας - ΔΕΗ. Γίνεται αυτό; δεν γίνεται! Όλα αυτά τα οποία περιγράφηκαν συν το κόστος το οποίο το ξεχάσαμε, είναι ένα συνεχές μνημόνιο. Με έναν τίτλο δηλαδή σήμερα τι έχουμε; έχουμε μία συνέχεια μνημονιακών επιλογών – γενοκτονία, που ακουμπάει εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά.

Επικοινωνιακά επιχειρήματα. Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση; ότι πηγαίνεις σε αποκρατικοποιήσεις. Για να κάνεις μία αποκρατικοποίηση, πρέπει να κάνεις σε μία κρατική εταιρεία. Να τονίσω πάλι και να επαναλάβω ότι εμείς είμαστε μία εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό. Είμαστε τελείως ξεχωριστό, είμαστε δημόσιο. Ποια είναι η διαφορά της κρατικής εταιρείας από το δημόσιο; Στην μεν κρατική εταιρεία, το κράτος έχει τα περιουσιακά στοιχεία στη δε μία δημόσια εταιρεία, δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο. Κρατήστε το αυτό. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Λέμε λοιπόν αποκρατικοποιήσεις και στέκομαι εκεί.

Δεύτερο Αντώνη, και το 2008 να δούμε την υποκρισία των κυβερνήσεων. Μας έλεγε τον Ιούνιο που είχαμε 20 μέρες απεργία ο νόμος Πετραλιά πάλι επανέφεραν τη λέξη μεταρρύθμιση αν θυμάστε ή κάποιες άλλες, επανίδρυση του κράτους κλπ. Λένε ότι για τουλάχιστον 25 χρόνια είναι γραμμένα αυτά το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας τουλάχιστον δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Το '09 όμως και το '10 ήρθε πολύ γρήγορα και ήταν νωπές οι παρεμβάσεις ή αν θέλετε η αποκάλυψη και ανακάλυψη αυτών των οποίων προηγούμενα ψήφισαν το '08, και μιλάω για όλους Θανάση μου, ότι ξέρεις αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Που έχουμε τώρα το πρόβλημα συνάδελφε πρόεδρε. Με ανησυχεί το χθεσινό το eurogroup. Τι λέει το χθεσινό το eurogroup. Ότι εγώ θα σας δώσω την πρώτη δόση τα 7,4% δις με την προϋπόθεση όμως ότι θα κάνετε διορθωτικές κινήσεις στο λάθος που κάνατε για τα κόκκινα δάνεια τις αποκρατικοποιήσεις και όχι μόνο. Επανέρχεται και λέει τα επόμενα 2,8 θα σας τα δώσω αργότερα περίπου τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο εφόσον όμως δεχτείτε τη νέα δέσμη μέτρων και το νέο περιβάλλον που θα σας επιβάλλω στην ενεργειακή αγορά. Αυτά είναι δεδομένα.

Επιπλέον κάτι ακόμα πρόεδρε γιατί άκουσα και κάτι για τη Γαλλία, πράγματι παιδιά έρχονται αλλαγές προς το χειρότερο και δεν είχαμε αλλαγές Ηλία. Οι εργασιακές σχέσεις αλλά προπάντων μας ενδιαφέρει εμείς να κοιτάξουμε και λίγο το σπίτι μας που ακουμπάει στο σύνολο και τους εργαζόμενους. Έρχεται και συνδικαλιστική παρέμβαση. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όλα αυτά τα οποία περιγράψατε κλπ. Στέκομαι σε αυτό που είπες. Σχετικά με την πρόταση, η δεύτερη πρόταση που έκανες, ήταν ότι ξέρεις δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε όλον αυτό τον Αρμαγεδδών, μόνοι μας ή με κάποιους άλλους σε αυτή τη φάση, αλλά θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε και τα θέματα της

καθημερινότητας είπες Ηλία και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Κατάλαβες; Πολλά είναι τα θέματα της καθημερινότητας τα οποία πρέπει πάνω εκεί συνάδελφε πρόεδρε να χτίσουμε και το επικοινωνιακό μας.

Δεύτερον, επειδή ακούμε συνέχεια και άκουγα και προηγούμενα ξέρετε το '13, το '14 όχι από εσάς από κάποιους άλλους σχετικά τι μας χαρακτηρίζει σαν πλειοψηφία ή σαν ΓΕΝΟΠ το βάζω εγώ, μας χαρακτηρίζει μία αδράνεια, αδράνεια η οποία είναι αποτέλεσμα συγκυριακών αν θέλετε συγκολλήσεων και όχι μόνο είμαστε λάθος. Να λέμε τέτοια πράγματα για τον εαυτό μας. Εμείς οι οποίοι κατά δείξαμε τα προηγούμενα τρία τέσσερα χρόνια, που ανατρέψαμε όλους τους μηχανισμούς των κυβερνήσεων, τον προπαγανδιστικό μηχανισμό με αυτές τις αγωνιστικές που είχαμε εκδηλώσεις, είναι άδικο να αδικούμε αν θέλετε τον εαυτό μας. Θα επαναφέρω πρόεδρε, παίρνατε μέρος στην καθυστέρηση που είχαμε στο προηγούμενο ΑΔΜΗΕ, θα επιδιώξουμε συνάντηση, νομίζω ότι αυτό έχει ένα έδαφος,που `ρχονται. Και σε επίπεδο ασφαλιστικό αλλά προπάντων όμως σε επίπεδο ιδιωτικοποίησης.

Θα πρέπει επικοινωνιακά, θα το χτίσουμε και αυτό και πιστεύω υπάρχει έδαφος, να αποκαλύψουμε την κυβέρνηση και αν θέλετε να την πιάσουμε να απαντήσει πειστικά στον ελληνικό λαό για ποιο λόγο το κάνει. Αυτό που είπε ο κ Βρούτσος στις 5/5/18 για να καλύψει δεν ξέρω κάποιες άλλες αδυναμίες, είπε ότι το νομοσχέδιο για φορολογικό και ασφαλιστικό δεν είναι στα προαπαιτούμενα, είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Εάν αυτή η κυβέρνηση την οποία εμείς την προηγούμενη φορά απορρίψαμε, και όλοι εδώ μέσα γνωρίζομαστε, ποιο ήταν το γενεαλογικό μας δέντρο, εάν αυτή η κυβέρνηση παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες που ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό δρομολόγιο, τότε και στραβός είναι ο γιαλός συνάδελφε πρόεδρε και στραβά αρμενίζουμε.

Πιστεύω πρόεδρε επειδή η ζωή δεν είναι στατική, και επειδή μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε σε αυτόν τον ορυμαγδό που γίνεται, θα πρέπει να πάμε με τις παρεμβάσεις, μία παρέμβαση είναι στον Παναγιωτάκη, παράδειγμα ότι δεν μπορείς κύριε Παναγιωτάκη να δηλώνεις αδυναμία για τα 2,7 δισεκατομμύρια. Σε άλλη εταιρία θα είχες παραιτηθεί. Εκτός εάν και αυτό περνάει κι από τη σκέψη, εσκεμμένα ακολουθείς το προηγούμενο δρομολόγιο απαξίωσης της εταιρίας αυτής, του Ομίλου ΔΕΗ, η οποία κράτησε όλο αυτό το σύστημα όρθιο. Ή αυτό που είπαμε και το προηγούμενο και αναφέρεται εκεί στον πρόεδρο την απαράδεκτη συμπεριφορά του Κορωνιωτάκη όχι γιατί απαξιώνει και αδιαφορεί για το συνδικάτο, δεν έχει καταρχάς κανείς το δικαίωμα από τους απεργοσπάστες, ξέρουμε όλοι που κατοικοεδρεύουν να κατηγορούν και ν' αδιαφορούν για αυτά τα οποία πρόσφερε αυτή η ΓΕΝΟΠ έξω και πέρα από λάθη και παραλείψεις.

Δεν μπορεί αγαπητέ συνάδελφε επειδή πήρες μία θέση να μαζεύεις επιτροπές της γειτονιάς, κατάλαβες; και να αναλύεις Νόμους κι ότι ξέρετε είναι καλύτερα αυτό, αν είναι καλύτερα να το πεις δημόσια και με αποδείξεις. Και να αποδείξεις ότι ξέρεις πηγαίνοντας στο δημόσιο, με όλα αυτά τα επακόλουθα, δεν θα ναι αυτές οι αρνητικές εξελίξεις. Όχι αύριο, μετά από ένα χρόνο. Εκτιμώ αγαπητέ συνάδελφε πρόεδρε, ότι πρέπει να κάνουμε κάποια τέτοια βήματα προγραμματισμού, επικοινωνιακού και όχι μόνο χαρακτήρα, γιατί ξέρετε δεν έχουμε και καμία στήριξη. Από το πολιτικό σύστημα το σύστημα και στο προηγούμενο διάστημα, ακόμα και την μικρή απολαβή μέσα στο τροφείο, πέρασε πάνω αυτή ήταν η δίκη Ηλεία, κατάλαβες; να μας κατακρεούργησε για ένα τροφείο. Δεν έχουμε λοιπόν καμία συμπαράσταση και όλα αυτά τα οποία ακούγαμε τόσες μέρες στη Βουλή εκτός από κάποιες φωνές διαμαρτυρίας, από κάποια κόμματα προπάντων του Κ.Κ.Ε κλπ, κλπ, οι υπόλοιποι δεν συμπαραστάθηκαν και ουδέποτε θα δώσουν αν θέλετε ένα σημείο εκτίμησης και συμπάθειας προς τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ γιατί δεν θέλουν το συνδικαλιστικό κίνημα όπως εμείς το θέλουμε, κατάλαβες; όχι για τους εαυτούς μας αλλά για την κοινωνία. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δικλείδες συνάδελφε πρόεδρο και γραμματέα που πρέπει να προχωρήσουμε με βηματισμό και πρέπει να πάμε και σε μία εκτελεστική αναλύοντας όλα αυτά τα πράγματα και κλείνω γιατί δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο οι φορολογικοί συντελεστές, είναι πιο σκληρό εισφορά αλληλεγγύη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στον μέσο όρο 30.000 μικτά από 2% πηγαίνει 5,5% το αναλογίζεστε αυτό; στον μέσο όρο μικτά; από 20 έως 30 χιλιάδες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν με το πάντρεμα αυτών των εξελίξεων ποια θα είναι η κατάληξη στα μισθολογικά.

Αδαμίδης: ο συνάδελφος ο Καλαϊτζόπουλος ο Ιορδάνης, πέντε λεπτά αουστηρά!

Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης: Συνάδελφοι άκουσα με προσοχή όλους τους συναδέλφους και αυτό που τουλάχιστον εγώ κατάλαβα είναι ότι όλοι μιλήσατε στο ίδιο πλαίσιο που καθορίζεται απ' την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κυβέρνηση. Δεν αμφισβήτησε κανείς τίποτα, πολεμήσατε να βρείτε λύση μέσα σε αυτό το σύστημα. Αυτό κάνετε. Και θα σας πω γιατί υπάρχουν σχέδια, όλο το σχέδιο και ότι εσείς παίξατε ρόλο πάντα ανάλογα τις εποχές. Για δεστέ, ο Σημίτης έφυγε, ήρθε ο Καραμανλής ήταν χειρότερος. Ο Καραμανλής έφυγε ήρθε ο Παπανδρέου ήταν χειρότερος, έφυγε ο Παπανδρέου, Παπαδήμος χειρότερος, Παπαδήμος Σαμαράς χειρότερος, Σαμαράς και πώς τον λένε αυτόν ο Τσίπρας χειρότερος. Τι σημαίνει παίξατε ρόλο; παίξατε! Παίξατε όταν το 99 συμφωνήσατε, ναι παίξατε όταν φωνάζατε ότι πρέπει να διαχωριστεί το ασφαλιστικό. Παίξατε όταν φωνάζατε ναι στην απελευθέρωση. Παίξατε όταν φωνάζατε ότι πρέπει να μετοχοποιηθεί, σας το έκανε πρόταση και προχθές και ο Παναγιωτάκης, για να μετοχοποιηθεί, θα πάρουμε μετοχές από τον ΑΔΜΗΕ.

Θυμάμαι τότε που φώναζαν η παλιά η διοίκηση ότι πρέπει να πάρουμε μετοχές από τη ΔΕΗ. Παίξατε ρόλο ανάλογα τις εποχές, ανάλογα τις κυβερνήσεις, παίξατε ρόλο για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Γιατί; γιατί απέτυχε η στρατηγική σας και επειδή δεν αμφισβητείτε επί της ουσίας αυτή την πολιτική που σημαίνει ότι κανείς δεν έχει λόγο να σας αμφισβητήσει. Εννοώ την ηγεσία και από αυτά. Για δέστε συνάδελφοι προχθές είχαμε εκλογές, σαν διοικητικό συμβούλιο δώσατε και συγχαρητήρια χωρίς να ξέρουμε τα ονόματα.

Η κυβερνητική παράταξη ποιο ψηφοδέλτιο στήριξε; κάποιο ψηφοδέλτιο στήριξε γιατί στην Πτολεμαΐδα κάνανε σύσκεψη, το κόμμα της κυβέρνησης και είπανε ποιον θα στηρίξουν. Και ήταν και υποψήφιος μέσα το ξέρω και δεν χρειάζεται να μου πείτε. Γιατί σώνει και καλά εμείς πρέπει να πιστέψουμε ότι και το τρίχρονο αλλαγή και οι συμφωνίες έγιναν χωρίς να υπάρχει λόγος να γίνει καμία συνεννόηση γιατί η κυβερνητική παράταξη ξέρει και ο Γιώργος, έγιναν συνεννοήσεις και συμφωνίες που νομίζω ότι πρέπει να μας... γιατί δεν το ζήτησε το κίνημα την τριετία συνάδελφοι, δεν βγήκε δηλαδή επίσημα η ΓΕΝΟΠ και να είπε όχι να καταργηθεί το ζήτημα της τριετίας στους εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο. Δεν ζήτησαν αυτοί όλοι που έτρεχαν να πάρουν ψήφους και πολύ καλά έκαναν, έπρεπε να δώσουν τη μάχη για να κερδίσουν ψήφους το ψηφοδέλτιο τους αλλά είχαν μέσα και ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την πολιτική. Γι αυτό θα πρέπει να δούμε... Τώρα κοιτάξτε για το άρθρο 53 Γιώργο, ήταν ένας πεθαμένος και λέει ο άλλος ιδρωνε; ιδρωνε καλό είναι αυτό. Έτσι; συζητάμε για ένα ασφαλιστικό που έχει ξεπουληθεί από τότε που το στήριξαν αυτές οι παρατάξεις. Κοιτάξτε, τώρα Βενεζουέλα άσχημα τα πράγματα. Τι κάνουν στην ελληνική τηλεόραση; τρομοκρατεί τον ελληνικό λαό, την Γαλλία δεν τη βάζει τόσο, παίζουν Βενεζουέλα για να δούνε φτώχεια, τρομοκρατία, άμα φύγουμε όλα αυτά Κώστα. Τι κάνουνε; Προωθούν πολιτική. Μία φορά ΚΚΕ δεν είναι.

Λοιπόν, ακούστε συνάδελφοι τώρα. Ήρθε ο Λαφαζάνης στην Πτολεμαΐδα και είπε «γλείφτες» τους συνδικαλιστές. Επίσημα. Ότι συνδικαλιστές της ΔΕΗ, η ηγεσία της πήγε και τον έγλειφε. Θέλω συνάδελφοι να βάλω ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, για να τελειώσω, είναι ότι δεν λειτουργεί ο ΑΗΣ Αμυνταίου. Ο ΑΗΣ Αμυνταίου έχει κλείσει σαν σταθμός. Έρχεται η σειρά του ΑΗΣ Καρδιάς. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα Γιώργο με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά η Ομοσπονδία σαν διοικητικό συμβούλιο να δούμε τι γίνεται με αυτή την κατάσταση γιατί κοιτάξτε να δείτε δεν ξέρω αν θα κλείσει ή όχι αλλά κανένας σταθμός δεν μπορεί να διεκδικούμε αύριο να δουλεύει για να δίνει ο ΑΗΣ Αμυνταίου τηλεθέρμανση στο Φιλώτα και στο Αμύνταιο έτσι; δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις και να προτρέπουμε αυτή την αντίληψη στον κόσμο ότι μπορεί να μας σώσει το Αμύνταιο και ο Φιλώτας και αύριο η Καρδιά που να λέει ότι η Πτολεμαΐδα μπορεί να μη μας κάνει. Πρέπει σαν Διοικητικό Συμβούλιο να δούμε

τι γίνεται, να σας πω και κάτι άλλοι συμφωνία υπήρχε, την αθέτησε ο πρόεδρος σε σχέση με τους εργαζόμενους αλλά θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά να δούμε τι γίνεται. Αυτά!

Παλούκας Λευτέρης: Συνάδελφοι νομίζω ότι μέσα στον άκρατο καπιταλισμό που ζούμε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εάν δεν περάσουμε από την Ευρώπη των λαών, αν δεν ξαναπάμε μάλλον στο όραμα της Ευρώπης των λαών, και συνεχίζουμε στην Ευρώπη των τραπεζών και των χρηματιστηρίων αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, όποιος και να διοικεί. Όμως επειδή άκουσα πολλά εδώ μέσα η κυβέρνηση και η κυβέρνηση και επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν ήρθε γιατί άλλαξε το εκλογικό σώμα, και προφανώς δεν αναφέρομαι σε αυτούς που στηρίζουν το ΚΚΕ, λοιπόν άλλαξε γιατί άλλα πράγματα έλεγε όπως κι εμείς αλλά πιστέψαμε, όμως φαίνεται ότι στο δια ταύτα είμαστε μικροί μέσα σε αυτό τον άκρατο καπιταλισμό διότι ούτε ο υγιής ανταγωνισμός λειτουργεί. Διότι το μεγάλο πρόβλημα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία δεν θα φανταζόμουν να ήμουν εκτός σήμερα κάτω από αυτές τις συνθήκες, το μεγάλο το πρόβλημα είναι τα διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισμού. Εάν λοιπόν σιγά σιγά, και εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση νομίζω ότι θέλει να κερδίσει χρόνο μέσα σε αυτή την ιστορία και αυτό είναι θετικό. Προφανώς δεν είναι θετικό ούτε η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου αυτού αλλά ο χρόνος που θέλει να κερδίσει αυτή η κυβέρνηση μέσα σε αυτή την ιστορία μπας και πάρει άλλη στροφή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θ' αλλάξουν τα πράγματα γι αυτό ας μη λέμε αγαπητοί φίλοι της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ παλιά, και γιατί όλοι λίγο πολύ από κάπου εκεί προερχόμαστε. Εκτός από το ΚΚΕ. Να μην κάνουμε μόνο διαπιστώσεις. Αν δεν αλλάξουν λοιπόν αυτοί οι κανόνες εκεί θα πάμε. Δυστυχώς και το συνδικαλιστικό κίνημα αποδείχθηκε μικρότερο των περιστάσεων, διότι μόλις προχθές είχαμε εκλογές στην ΓΣΕΕ και είδατε ότι παρόλο που τον Παναγόπουλο πρώτος στην τάξη του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα πάλι ξαναεκλέχθηκε. Πρόταση. Πάμε αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα, δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν να ξεσηκωθούμε πρώτα την ΓΣΕΕ και εδώ να είμαστε με σφιγμένα χέρια να πάμε να δώσουμε οποιονδήποτε αγώνα απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση έρχεται και καταρρακώνει τα δικαιώματά μας. Σας ευχαριστώ.

Αδαμίδης: Από αριστερά μου εκτός από τον Σάκη το μάστορα τον δεξιό σημείωση και ο Αγγελόπουλος.

Αγγελόπουλος Αγγελής: Συνάδελφοι εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα 2 πραγματάκια θέλω να βάλω. Είπαμε για το θέμα του ΑΔΜΗΕ ότι με το νομοσχέδιο που πέρασε το 49% μετοχοποιείται γιατί μία αριστερή κυβέρνηση είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη που ήταν φιλελεύθερη και ήθελε να

μετοχοποιήσει και να δώσει το 66% και δίνει το 49%. Θέλω να βάλω όμως έναν προβληματισμό αν πάμε στη λογική του ΓΑΠ που έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν, όντως μέχρι τέλος Ιουνίου θα βρεθούν λεφτά και το 49% θα μετοχοποιηθεί. Εάν όμως πάρουμε τη λογική την άλλη που λέει ότι λεφτά δεν υπάρχουν, και φτάσουμε στο τέλος Ιουνίου και δεν υπάρξουν επενδυτές να αγοράσουν αυτό το 49%, θα μετοχοποιηθεί το 100% του ΑΔΜΗΕ; Και εκτός αυτού ποιος επενδυτής θα έρθει να επενδύσει κάποια χρήματα όταν ξέρει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που εκκρεμούν, και δεν έχουν καταλήξει; για να μας πουν ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι συνταγματικά νόμιμο να μετοχοποιηθεί να γίνει οτιδήποτε.

Θέλω να βάλω άλλο ένα θέμα πρόεδρε και να πω ότι θα πρέπει να γίνει ημερίδα πέστε το όπως θέλετε, να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον της επιχείρησης στα καινούργια δεδομένα που έχουν έρθει πλέον στη χώρα μας. Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό που είπαν και οι συνάδελφοί της ΕΣΚ πριν, ότι από τις 14 μονάδες αν δεν κάνω λάθος λειτουργούν 7 στην Πτολεμαΐδα, από τις 2 λιγνιτικές μονάδες που έχουμε στην Μεγαλόπολη μία λειτουργία η μία, ποτέ καμία, και τι γίνεται πλέον με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πλέον που υπάρχει για το Φυσικό Αέριο. Και αυτή η κυβέρνηση ξεχνάει ότι έχουμε ένα ντόπιο καύσιμο το οποίο είναι για την ανάπτυξη της χώρας κερδοφόρο και πάμε να αναπτύξουμε τη χώρα μέσα από το Φυσικό Αέριο; ξεχνώντας ότι το εθνικό καύσιμο είναι ο λιγνίτης; και εκτός αυτού ότι επειδή έβαλε και κάποιος άλλος συνάδελφος αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Κυριάκος που εύστοχα το έβαλε, ότι εφόσον οι μονάδες μαζί δουλεύουν τι θα γίνει πλέον με το προσωπικό; που θα πάμε; θα πάμε σ' αυτό που έλεγε ο Πάγκαλος τότε ότι κανένας εργαζόμενος δεν απολύεται μέχρι που να τελειώσει η θέση; και αν καταργηθεί η θέση εργασίας θα καταργείται και ο συνάδελφος ο εργαζόμενος;

Μόσχος: λοιπόν συνάδελφοι, φτάσαμε η μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας να είναι ένα βήμα πριν τον γκρεμό. Έκταση μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας έτοιμη να ακολουθήσει χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις που κλείσανε και εμείς έτοιμοι να ακολουθήσουμε το ένα εκατομμύριο εργαζομένων κυρίως στον ιδιωτικό τομέα που τα τελευταία 7 χρόνια χάσανε τη δουλειά τους. Δεν είναι ώρα να αναρωτηθούμε αν φταίει το καπιταλιστικό σύστημα και ποιοι κυβέρνησαν η ουσία είναι μία. Τα τελευταία 15 χρόνια δεν υπήρχε κανένας ενεργειακός σχεδιασμός και μεθοδευμένα όλες οι κυβερνήσεις, ευτυχώς που πέρασαν όλες γιατί θα μπορούσε να λέει ο καθένας τα δικά του μεθοδευμένα, στοχευμένα και συνειδητά, απαξίωσαν και οδήγησαν την μεγαλύτερη επιχείρηση στον γκρεμό. Είναι ακριβώς έτσι. Συνειδητά μας στείλαν εκεί και δεν έγινε σήμερα, ούτε χθες τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε μία ιερή υποχρέωση όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το Συνδικάτο αρχής γενομένης από την Ομοσπονδία, να καθίσουμε σοβαρά, να βρούμε λύσεις μπροστά στην

πραγματικότητα που έχουμε δεν χρειάζεται να πούμε ποιος έφταιξε και τι έγινε, έχουμε μία πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει το εξής, ότι σήμερα ξεκινώντας από την λιγνιτική παραγωγή μιας και είμαι άνθρωπος των λιγνιτορύχων, οι μισές μονάδες και κάτι παραπάνω συνειδητά να είναι στο περιθώριο και λέω το εξής προς όλους, είτε στον ΑΔΜΗΕ είτε στον ΔΕΔΔΗΕ. Να μην περάσει η τροπολογία του ΑΔΜΗΕ και να μείνει στο 100% στη ΔΕΗ. Εάν καταρρεύσει όπως συνειδητά την πάνε το ρυθμιστικό σύστημα όλο.

Πάει ο λιγνίτης στο περιθώριο και δουλεύει δεν δουλεύει. Με φωτοβολταικά, με εισαγωγές, με ιστορίες... θα 'χουν μέλλον και αυτοί; όλοι μαζί θα μας φάει το μαύρο το σκοτάδι. Άρα έχουμε μία μεγάλη υποχρέωση ανεξάρτητα το τι πιστεύουν οι πολιτικοί μας. Ανεξάρτητα τι θέλουν. Από αύριο το πρωί που θα επισκεφτεί το προεδρείο της Ομοσπονδίας τον Υπουργό. Ανεξάρτητα τι ξέρει και τι θέλει. ένα, ένα το πώς έφτασε σήμερα η επιχείρηση εδώ, το πώς έκλεισαν το μάτι όλες οι κυβερνήσεις τα δυτικά συμφέροντα, και τι θα καταντήσει το επόμενο διάστημα τα επόμενα χρόνια η χώρα μας αν είναι έρμαιο όλων των άλλων τις δουλειές τους των εισαγόμενων χώρων ενέργειας. Εμείς ως συνδικάτο, θα συνεδριάσουμε τη Δευτέρα, έχουμε το χρέος το επόμενο διάστημα όλους τους θεσμικούς φορείς της περιοχής μας το πώς θα καταντήσει η δυτική Μακεδονία αυτή που 60 χρόνια στην πλάτη της στηρίζει την οικονομία της χώρας μέσω των λιγνιτών, να πάρουμε όλοι θέση και μπροστά στην πραγματικότητα που έχουμε, να αποτρέψουμε κάποια πράγματα και πιστεύω ότι ακόμα έχουμε τη δύναμη κάποια από αυτά και αφού ξέρουμε τον κίνδυνο να τα αποτρέψουμε. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που θέλουν να φέρουν τον συνδικαλιστικό νόμο. Ακόμα φοβούνται το συνδικάτο. Αρκεί να αφήσουμε στην άκρη τις αντιπαραθέσεις, τα κόμματά μας και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μία πραγματικότητα να σώσουμε τις θέσεις εργασίας. Γιατί όπως είπα και πριν Βαλαβάνο ένα εκατομμύριο συνάνθρωποι μας τα τελευταία 10 χρόνια χάσαν τις δουλειές τους και χιλιάδες επιχειρήσεις καταρρεύσανε. Είναι η σειρά η δικιά μας. Θα φωνάξουμε ένα μεγάλο όχι συνειδητά και με προτάσεις καλά το ΚΚΕ τι βάζει αλλά εγώ θέλω και μία σοβαρή πρόταση. Το τι θα αντιμετωπίσω. Άρα Γιώργο αύριο έχετε υποχρέωση στο Σκουρλέτη, ένα - ένα το τι συμβαίνει και όλοι μαζί με προτάσεις να βοηθήσουμε να σώσουμε την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Να είστε καλά.

Αδαμίδης: ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον Μόσχο για την συντομία. Σάκη...

Μάστορας: Λοιπόν, για να είμαι και σύντομος, πραγματικά σας μιλάω ότι προβληματίζομαι από την έναρξη του συμβουλίου για την τοποθέτηση που θα ήθελα να κάνω εδώ, έχοντας μπροστά μου πεδίο δόξης λαμπρό, στο αν ήθελα

πολιτικά να τοποθετηθώ και να κατακεραύνωσω αυτή την κυβέρνηση που τέλος πάντων αλλά είπε και άλλα έπραξε αλλά θεωρούσε ότι μπορεί να κάνει άλλα κάνει. Συνδικαλιστικά να προσεγγίσω το ζήτημα και να πω ότι προβληματίζομαι σφόδρα. Άκουσα την τοποθέτηση του Θωμά, του φίλου μου του Θωμά, κατεξοχήν εκφραστής της νέας πολιτικής την οποία ακολουθεί η χώρα τον τελευταίο καιρό, εκφραστής όχι εκφραστής να μην το πω έτσι, στήριξη αυτής της πολιτικής και ο άνθρωπος με χαμηλούς τόνους ήρθε εδώ και είπε ρε παιδιά εμείς αλλά περιμέναμε και άλλα βλέπουμε είμαστε εδώ συνδικάτα να τα παλέψουμε, και να τα κάνουμε και να τα ράνουμε. Εγώ έτσι να πούμε γραφικά 1 - 2 πραγματάκια και νομίζω ότι τα γραφήματα πολλές φορές βοηθάν.

Διαβάστε το πρώτο. τι γράφει; Όμιλος. όμικρον μεγάλο αυτή είναι η ΔΕΗ μας. Το εν τρίτο άμα φύγει από κει πηγαίνει γράμμα; μένει ο μίλος, μύλος λοιπόν είμαστε αυτή τη στιγμή και μας αλέθουν. Το όμικρον καταργείται ως γράμμα μπροστά από το Όμιλος που τόσο καιρό λοιπόν, τόσο καιρό το υπερασπιζόμασταν. Και τόσο καιρό με τον αγώνα για να γίνει αυτός ο Όμιλος. Ήρθε λοιπόν αυτή η αριστερή κυβέρνηση και το όμικρον το κατήργησε και μας άφησε το μίλο. Και στο μύλο δεν επιζεί κανείς όπως ξέρετε άμα πέσει στις μυλόπετρες. Θα βγει σκόνη. Ο μυλωνάς πολλές φορές από ατύχημα πέφτει κι αυτός μέσα. Ή τον σπρώχνουν. Αναλόγως, άμα δεν αρέσει το αλεύρι του.

Δεύτερον, έχει ένα πολύ πετυχημένο σκίτσο σήμερα ο Αρκάς, και επιτρέψτε μου να το αναφέρω για τα πρακτικά και λέει το εξής," παιδιά σας πληροφορώ ότι ο πόλεμος κατά της βλακείας τελείωσε. Χάσαμε!" για όποιον το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Προβληματίζομαι λοιπόν σφόδρα και δεν θέλω να πιστέψω ότι χάσαμε. Διότι, αν πιστέψω ότι χάσαμε πάει να πει ότι επί ματαίω 25 χρόνια μέλος αυτής της πολύ καλής οικογένεια η οποία μου μαθε πολλά πράγματα, μου έδωσε αρκετά και μου πήρε αρκετά, του Συνδικάτου εννοώ. Σημαίνει ότι αυτά όλα πήγαν στράφι.

Εγώ λοιπόν σαν Σάκης Μάστορας σαν μία μονάδα ο οποίος από μόνος του μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όπως είπε ο Παπαδιαμάντης " ναι, εγώ φταίω που δεν αλλάζει ο κόσμος", αν αυτό το αναλογιστούμε οι πάντες. Έχω την εντύπωση ότι δεν χάσαμε. Διότι αν παραδώσουμε τα όπλα γιατί απλώς ψηφίστηκε ο νόμος και ισχύει τότε θα χάσουμε. Εάν παραδώσουμε τα όπλα και περιμένουμε στη γωνία τις αποφάσεις, των επιτρόπων μας τότε θα χάσουμε. Συνηθίζουμε να λέμε ότι χαμένη είναι η μάχη που δεν δόθηκε. Όχι η μάχη που δόθηκε. Γιατί λοιπόν στο Συνδικάτο μας υπάρχει αυτή η απαισιοδοξία, η απαισιοδοξία ότι είμαστε στο τέλος μίας εποχής, κλείνει ένας κύκλος και περιμένουμε, προσέξτε. Ως αρνάκια το Πάσχα ή γουρουνάκια τα Χριστούγεννα. Εγώ τώρα απ' τα κιλά μου μάλλον τα Χριστούγεννα θα με βάλετε. Λοιπόν, να μας ῥθει ο Άγιος Σφάχτης να μας σφάξει και ν' αγιάσει. Προσέξτε είπε ο

πρόεδρος εκεί πάνω του Σπάρτακου, περιμένουμε συνδικαλιστικό Νόμο, που θα 'ρθει και θα μας πει παιδιά τελειώσατε. Έτσι θα μας πει ο συνδικαλιστικός νόμος όλοι το γνωρίζουμε, τι περίπου θα διαδραματιστεί κλπ, κλπ. Δεν αντιδράμε κανένας. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε θα μου πει κάποιος, συνάδελφε Μάστορα, μας λες τι θα μπορούσαμε να χαμε κάνει; Να ξαναψάξουμε να βρούμε αυτή την αγωνιστικότητα που οι συνάδελφοι κατά 56,8%, γύρω στο 60 στο σύνολο της Ελλάδας μας έδωσαν συμμετέχοντας στις εκλογές για την κοινωνικοποίηση, αυτές τις εκλογές που πολλοί προσπάθησαν να τις υποβαθμίσουν πάλι μέσα από τα κάστρα μας ή πολλοί προσπάθησαν να της δώσουν άλλα μηνύματα. Ναι οι συνάδελφοι είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα μας προσέξτε! 60% συμμετοχή και τα αθροίσματα των παρατάξεων αν τα πάρετε και αυτά δεν είναι μήνυμα. Και στις πολιτικές ηγεσίες που κάθε παράταξη φιλοδοξεί να λέει ότι μπορεί να ακουμπάει και προς το συνδικάτο, δίνει μήνυμα λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό το μήνυμα εμείς θα το πάρουμε; θα το αναλύσουμε; θα το σηκώσουμε; θα το μεταβιβάσουμε; φοβόμαστε να πούμε παραδείγματος χάριν ότι για τα τρεχούμενα αυτή τη στιγμή σήμερα στην επιχείρηση που λέγεται ΔΕΗ, δεν φταίει κανείς άλλος από το Διοικητικό της Συμβούλιο και δη ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης παρότι προέρχεται από τις τάξεις μας τι να κάνουμε και δεν είναι όλοι πετυχημένοι στις θέσεις τους. Γιατί θα πρέπει αύριο να κάνει Διοικητικό Συμβούλιο και να αποδεχτεί ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης αυτό που ο Νόμος περιγράφει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης απαλλάσσεται των ευθυνών που θα υπογράψει το ξεπούλημα της Επιχείρησης. Τι καλοί είμαστε. Προφανώς, και εγώ θα το πω στο μικρόφωνο για να καταγράψει, έδωσε πολύ αγώνα ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης για να πείσει τους υπουργούς να το περάσουν διάταξη για φύγει από πάνω του το βάρος. Και τώρα θα μας πουλήσει και επανάσταση. Τώρα θα μας πει παιδιά πάμε μαζί, συγκεντρωθείτε όπως λέει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, «παιδιά μαζί σας! Κατεβείτε στην απεργία». Δηλαδή κέρδισε η βλακεία τελικά. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Πολύ μεγάλο μπέρδεμα.

Εμείς όμως; αυτό το συνδικάτο που λέγεται ΓΕΝΟΠ και κάποτε τα μαζευόμασταν να μην πω χιλιάδες κόσμου γιατί θα μας πιάσει μία απογοήτευση, αυτοί οι πεντακόσιοι που μπορούμε να μαζευτούμε. Έξω από τα γραφεία μας, έξω από τα γραφεία του Υπουργού, κάποτε κηδείες κάναμε και κλείναμε την Μεσογείων. Δεν μπορούμε να κηδεύσουμε κανέναν αυτή τη στιγμή, τώρα; να δώσουμε ένα μήνυμα ρε αδελφέ, ότι κάποιος υπάρχει. Κάποιος φωνάζει. Τέλος πάντων ένα χάπενινγκ, του τύπου ότι είμαστε ζωντανοί και για να μας θάψετε πρέπει πρώτα να μας σκοτώσετε και τον θάνατο μας να τον πουλήσουμε λίγο ακριβά. Διότι ήταν τραγική εικόνα ενός εργαζόμενου της επιχείρησης ο οποίος πάει κάθε μέρα Κοζάνη -Πτολεμαΐδα για τα τελευταία 25 χρόνια να περνάει έξω από τον ΑΗΣ Καρδιάς και να τον βλέπει σβηστό, τελείως, ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου απέναντι, και ήταν αυτό διαβολική

σύμπτωση σβηστός, όλες οι μονάδες, το Αμύνταιο σβηστό, ο ΑΗΣ Μελίτης σβηστός, δεν σας χρειαζόμαστε άλλο φίλοι ορύχοι, συμπατριώτες και συναγωνιστές να πάτε να βρείτε άλλη δουλειά δεν θα κάψουμε άλλο κάρβουνο. Θα προτιμήσουμε να κάψουμε φυσικό αέριο γιατί αυτό επιτάσσει τώρα όχι η μόδα μόνο, αυτό επιτάσσει και αυτό που λέγεται, προσέξτε να δείτε "πόρνη των συμφερόντων" και ποια είναι η "πόρνη" των συμφερόντων; αυτή τη στιγμή; ο ανταγωνισμός μπορεί να κάνει και καλό, είναι η άποψή μου αυτή. Δεν έχω πειστεί ότι είναι κακό αυτό που πιστεύω. Η "πόρνη" λοιπόν των συμφερόντων! Η "πόρνη" λοιπόν των συμφερόντων αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση. Δυστυχώς, έχει καταντήσει «πόρνη των συμφερόντων» και αν εγώ ο Θανάσης ο μάστορας ο προερχόμενος από το δεξιό χώρο τον πολιτικό, έτσι όπως μας κατατάσσουν χρόνια, αυτοί που μας κρίνουν, είχα και εγώ μία ελπίδα μήπως αυτό που εγώ πίστευα τόσο καιρό, και αυτούς που εγώ στήριζα στη Βουλή των Ελλήνων, έκαναν λάθος, λέμε ρε παιδί μου, έκαναν λάθος κι άλλα μας έλεγαν κι άλλα έκαναν κι οτιδήποτε άλλο κλπ, να έρθει κάτι άλλο να μας αποδείξει, ότι ναι κάνανε λάθος κι εγώ με πολύ παρρησία θα το αποδεχόμουν και θα έλεγα ναι υπάρχει ελπίδα, δυστυχώς έρχομαι και λέω ότι αυτό που πολέμησα εσωτερικά στην παράταξή μου να αλλάξει, γιατί ποτέ δεν το αποδέχτηκα το αποδέχτηκα και ήμουν πάντα εκεί, και είναι επιχείρημα να τους πεις ότι δεν προβλέπεται η μικρή ΔΕΗ πουθενά, σε κανένα Νόμο εσύ Λάκη Παπαγεωργίου το θέλεις, εσύ! Και με ονοματεπώνυμο. Γιατί το κάνεις; Δυστυχώς, δικαιώνονται όλοι αυτοί που με ονοματεπώνυμο τους από κάτω φτιάχναν αυτή τη διαδικασία δηλαδή ήταν η «πόρνη των συμφερόντων».

Για να κλείσω λίγο αισιόδοξα. Η πολιτική, εσύ Γιώργο με το «θα» έζησες 56 χρόνια της ζωής σου, δεν μπορώ να σε πείσω ν' αλλάξεις το «θα». Αυτό πίστευες «θα» γινόταν κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Κι εγώ εκεί τώρα τείνω να φτάσω αλλά δεν θα συμβαδίσουμε ποτέ. Εγώ θέλω ν' αναφέρω το εξής, αυτό που λέει ο γραμματέας της ΓΕΝΟΠ και ο πρόεδρος της παράταξης μου και μ' αρέσει και το χρησιμοποιώ λοιπόν, ότι το Συνδικάτο θα πρέπει να κοιτάξει και τα του οίκου του. Χελώνα λοιπόν, καβούκι, μαζευτείτε να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Μαζευτείτε να παλέψουμε τα δικά μας συμφέροντα γιατί πολύ Νικαράγουσα πουλήσαμε, πολύ πως το είπαμε αυτό; Βενεζουέλα, που αγωνιστήκαμε πολύ τότε θυμάστε τις παλιές τις Νικαράγουες κι απ' τον πολύ τον αγώνα που δώσαμε για τις Νικαράγουες δεν έμεινε αίμα για εμάς για τον δικό μας τον αγώνα. Καβούκι λοιπόν, χελώνα και μικρά βήματα και στόχοι μικροί. Το αισιόδοξο λοιπόν, που έλεγα, και κλείνω κι ευχαριστώ για την ανοχή, είναι ότι εγώ ο Σάκης ο Μάστορας πιστεύω ότι ο Παπαδιαμάντης είχε δίκιο, «εγώ φταίω που δεν μπορώ ν' αλλάξω την κατάσταση».

Βαρσάμης Κώστας: Συνήθως όταν στην χώρα μας ο λαός είχε τα μνημόσυνα και στις κηδείες όταν το συζητάγαμε βγάζαμε ότι πως θα βοηθήσουμε αυτούς

που μένουν πίσω. Αλλά εδώ σήμερα δεν σκεφτήκαμε πως θα βοηθήσουμε αυτούς που μένουν πίσω, συνεχίζουμε όλο μνημόσυνο κάνουμε από την ώρα που ήρθαμε. Από εκεί και πέρα, τώρα, λοιπόν όπως είπε κι ο Θωμάς πριν, και όλοι μας εδώ μέσα είπαμε το ΙΤΟ τελείωσε. Έτσι; Περίμενε αγόρι μου εσύ με την μικρή ΔΕΗ περίμενε, απλά εσύ δεν είχες ψηφίσει το ΙΤΟ γιατί ήσουνα αριστερός τότε θα το είχαμε τελειώσει από τώρα, θα είχαμε κλείσει δεν θα είχαμε αυτά τα έξι χρόνια ΙΤΟ, θα είχαμε πουλήσει πιο γρήγορα τον ΑΔΜΗΕ. Ίσως αυτό έκανε έτσι όμως δεν έκανε έτσι. Άρα λοιπόν είμαστε πάλι σ' εκείνο το σημείο.

Το κακό είναι ότι τότε στην προηγούμενη κυβέρνηση με το Νομοσχέδιο που είχε κατεβάσει με το 66, το 36, το 49 δεν το είχαν μελετήσει πολύ και ήταν λίγο μπερδεμένο και μπορούσαμε ένα παίξουμε με την ασφαλιστική περιουσία και τώρα το μελέτησαν λίγο περισσότερο. Κι εδώ έχουμε προβλήματα. Πως θα το αντιμετωπίσουμε, έτσι; Τώρα το κυρίαρχο θέμα είναι ότι πρέπει να καθίσουμε, να σταματήσουμε πλέον, τουλάχιστον αυτό το Νόμο αλλά να δούμε πως θα τον αντιμετωπίσουμε. Κι αν μπορούμε γιατί για εμένα τα κεφάλαια με το Ασφαλιστικό είναι δύο. Έτσι; Το ένα είναι το πρώτο που επίσημα το έβαλε κι ο Δομένικος στο Συνέδριο, πως πρέπει να κάνουμε μία κουβέντα γιατί οι μόνοι ριγμένοι σε αυτή την ιστορία είμαστε εμείς, με το "παροχή σε χρήμα", που δεν κερδίζουμε κάτι παραμένει ένα κεφάλαιο το οποίο θα χαθεί σε λίγο και αυτό. Και επειδή δεν συζητάμε συνέχεια θα χάνουμε κεφάλαια. Δυστυχώς ή ευτυχώς Ηλία μου αυτό είναι το σύστημα σε αυτή τη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε. Μακάρι να γίνουν όλα τα δημόσια και να μην χρειάζεται να συζητάμε για αυτά τα αυτονόητα. Και τώρα έχουμε το θέμα με τα 167 εκατομμύρια, με τις μετοχές που έχει πάρει το ταμείο μας, που αυτές θα διαχειρίζονται τώρα με το ΕΦΚΑ. Πώς θα διαχειριστούν τώρα αυτά τα πράγματα; Τι εμπιστοσύνη θα έχουμε στα χρήματά μας που θα τα διαχειρίζεται ένα κοινό πλέον ταμείο για όλους τους εργαζόμενους; Άρα λοιπόν είναι κουβέντες που θα πρέπει να καθίσουμε να τις κάνουμε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ημερίδας ή όχι, είναι θέμα σοβαρής κουβέντας. Είναι θέμα σοβαρής κουβέντας εδώ μέσα να ψάξουμε να βρούμε ποιοι μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτή την κουβέντα γιατί δεν νομίζω ότι είναι κάποιος από μας ειδικός, να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε με εκείνα τα άλλα σωματεία που βρήκαμε στο εξωτερικό και αρχίσαμε να βρισκόμαστε, δεν ξέρω. Μπορεί και να βρούμε άκρη αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και αν θα μπορέσουμε να κυνηγήσουμε και αυτό το νόμο όπως κυνηγήσαμε τον προηγούμενο. Έστω με την καθυστέρηση. Βέβαια εδώ τώρα η καθυστέρηση ήταν για 8 μήνες, ο Κώστας την έκανε για μια βδομάδα, χθες το βράδυ που είχε επαφές με τον Νταϊσεμπλουμ, και αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, το κυρίαρχο βέβαια είναι ότι πάμε για ένα χάσιμο θέσεων εργασίας έτσι όπως πάει, δηλαδή το κλείσιμο των εργοστασίων και η

μη εργασία, και δεν καπνίζουν οι μονάδες κάτι σημαίνει. Κι εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα στην εταιρεία. Η χώρα ναι μεν, μπορεί η εταιρεία να έχει κάποια κέρδη, γιατί κάνει εισαγωγές αλλά κι αυτό είναι ένα θέμα. Θα πληρώνει εμάς και θα κάνει εισαγωγές; και έχουμε πάει 2.700 τα χρωστούμενα; άρα λοιπόν το συνδικάτο πρέπει να μπει στα καθημερινά και να βάλουμε ένα στόχο, τι εταιρεία θέλουμε. Θέλουμε εταιρεία ή δεν θέλουμε; θα πληρωνόμαστε χωρίς να υπάρχει εταιρεία; είναι θέματα τα οποία πρέπει να καθίσουμε, να συζητήσουμε, για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορεί όπως είπε και ο Γιώργος να έχουμε 300 γραφεία με ενοίκια κι ο καθένας μας να έχει ένα γραφείο 30 τετραγωνικά και να καθόμαστε στην ΔΕΗ. Να υπάρχουν 300, δηλαδή έχουμε τα ορυχεία, τα μισά ορυχεία είναι εδώ η Κουρίδου και κάνα - δυο, οι άλλοι είναι εκεί πέρα, ενοίκια εκεί, ενοίκια εδώ, να έλεγα ότι είχαμε και κάτι ιδιόκτητο, άντε... είναι διασκορπισμένα σε όλη την περιοχή γύρω-γύρω γραφεία για να έχουμε πολλά γραφεία επειδή έχουμε καλά συμβόλαια με τις εταιρείες, με τους παπάδες είτε με αυτούς που είχαν τα ακίνητα εδώ πέρα.

Άρα λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι βήματα θα κάνουμε από δω και πέρα έτσι; δεν μπορώ να πω ότι έχω τη λύση ότι αύριο πάμε και κάνουμε αυτό αλλά πρέπει να κάνουμε μία μεγάλη κουβέντα τι μπορούμε να κάνουμε.

Ίσως, δεν ξέρω, με αυτό το Νομοσχέδιο και με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα ΝΟΜΕ, γιατί εκεί όταν έφτιαξαν τα ΝΟΜΕ , στην Γαλλία τα έφτιαξαν για να σώσουν την Εταιρεία τους, έτσι; Δεν τα φτιάξαν τα ΝΟΜΕ για να διαλύσουν την Εταιρεία. Εκεί τα φτιάξαν και την κράτησαν, αυτό που έχουν κρατήσει μέχρι τώρα και συνεχίζει η EDF και υπάρχει και είναι μεγάλη Εταιρεία. Τα ΝΟΜΕ αυτή τη στιγμή στην χώρα, τα στήνουν για να διαλύσουν την Εμπορία, δηλαδή την ΔΕΗ. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε φίλε μου Γιώργο και να πούμε ότι κάνα - δυο να μην πω την λέξη γιατί την γράφουν, που το καλοκαίρι του '11 βγαίναμε μερικοί Ηλία και φωνάζαμε να μην στήσουν τις Εταιρείες στην Εμπορία, μήπως είχαμε ακόμη και τότε λάθος; Μήπως, έπρεπε να στήσουμε Εταιρείες Εμπορίας για να μην διαχειρίζονται τα δικά μας τα (γέλια) κατάλαβες; έτσι όπως το στήνουνε; Με προβληματίζει. Έντονα.

Μασούρας Κώστας : Λοιπόν συνάδελφοι, επειδή φτάσαμε τώρα λίγο στο κλείσιμο, κι έχουν τοποθετηθεί οι περισσότεροι συνάδελφοι, εκτός από το προεδρείο, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, ο καθένας από εμάς έχει αναδείξει από 1,2,3, θέματα, ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Εδώ τι θέλουμε; Σχεδιασμό και ένα - ένα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά φαίνεται ότι είμαστε σε ένα σχέδιο συντονισμένο ώστε η ΔΕΗ απ' όλες τις πλευρές να μην μπορεί να αμυνθεί. Το πρώτο μεγαλύτερο για μένα δεν είναι το πολυνομοσχέδιο, που θα το δούμε σε λίγο καιρό όταν το διαβάσουμε καλύτερα, όταν ενημερωθούμε καλύτερα. Είναι τα οικονομικά. Η κατάρρευση η οικονομική. Το είπε ο Κώστας προηγουμένως.

Εδώ πέρα, υπάρχει ένας σχεδιασμός και νομίζω ότι και η Ομοσπονδία δεν το έχει δει όσο θα έπρεπε. Έπρεπε δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες σίγουρα, υπάρχουν όμως και υπηρεσιακές ευθύνες και πρέπει να το σηκώσουμε. Δηλαδή πόσο έχει αποδώσει η απόφαση να πάμε σε αυτές τις ρυθμίσεις τις τελευταίες; Μαθαίνω ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό στην εμπορία. Χάνεται ένας πελάτης, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον επαναφέρουμε πίσω. Και προσπαθεί ο ένας να ρίξει το μπαλάκι στον άλλον. Εδώ πέρα είναι μία κουλτούρα. Ήμασταν μονοπώλιο, να διορθώσω δεν θυμάμαι τον Κουτσοδήμα, δεν θυμάμαι κάποιος το είπε προηγουμένως, Κώστα δεν ξέρω συγγνώμη αλλά νομίζω ότι το είπες εσύ. Ότι το τελευταίο διάστημα χάσαμε πάρα πολλούς πελάτες. Στον ενάμιση χρόνο γιατί με το τελευταίο καταφύγιό τους είχαμε ξαναπάρει. Δεν προετοιμαστήκαμε όμως γιατί μετά το μνημόνιο πέρσι το καλοκαίρι που ψηφίστηκε ότι θα πρέπει να χάσουμε υποχρεωτικά τους πελάτες. Δεν προετοιμαστήκαμε το πως, στην κουλτούρα μας, ενώ ήμασταν μονοπώλιο και είχαμε μία άλλη κουλτούρα ο πελάτης ερχόταν σε μας υποχρεωτικά, ότι εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε πλέον τον πελάτη. Αυτό όμως, θα πρέπει όταν πήγαμε και ζητήσαμε προχθές ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης ζήτησε από τον Υπουργό να αλλάξει Νόμο γιατί αυτό το ζητάνε τους τελευταίους 6- 7 μήνες, Να μην φεύγουν οι πελάτες αν δεν ξοφλήσουν στον προηγούμενο πάροχο. Νομίζετε ότι αυτό είναι σήμερα το μεγαλύτερο που μας καίει, πρόβλημα; Είναι οι διακανονισμοί, αυτές οι δόσεις. Νομίζω ότι θα ῥθει ο υπουργός και θα πει αύριο - μεθαύριο, μα εσείς μου ζητήσατε αυτό. Γιατί δεν πάμε να συζητήσουμε να δούμε τι γίνεται με τις δόσεις; μαθαίνω από τις εφορίες και τα καταστήματα ότι έχει πλακώσει όλος ο κόσμος εκεί και για 6-7 κατοστάρικα θέλει 36 δόσεις. Από πού θα τα βρει τα έσοδα; Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι συντονισμένο, κι αυτός ο συντονισμός έρχεται να κάνει και με τον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος περιμένει να πάρει κάποια χρήματα από τη ΔΕΗ, δεν μπορεί να του τα δώσει στην άθλια κατάσταση την οικονομική που είναι η ΔΕΗ, και δημιουργεί πρόβλημα και στη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και φανταστείτε ένας πελάτης που πάει και πληρώνει για να κάνει μία παροχή να μην έχουμε υλικά να του δώσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι μικρό, δηλαδή το οικονομικό κομμάτι της εταιρείας που ήδη είπαν οι συνάδελφοι τα ορυχεία, οι συνάδελφοι δεν πληρώνονται, οι εργολάβοι είναι αλληλένδετο που έχει να κάνει με την εικόνα μας απέναντι στην κοινωνία δεν τους έχουμε συμμάχους.

Είναι στοχευμένο Γιώργο όλο αυτό. Είπε ο Γιώργος μπιτζας προηγουμένως για κάποιους εργολάβους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είπε και ο Κώστας ο Βαρσάμης. Ο Γιώργος όμως είπε κάτι διαφορετικό και θα του απαντήσω. Είπε και ο Κώστας ο Βαρσάμης, τι είπε λέμε; κάθε χρόνο μπαίνει ένας στόχος τα λειτουργικά κόστη. Ποια είναι τα λειτουργικά κόστη; Οι εργολαβίες. Σήμερα με την πτώση που έχουμε στις ηλεκτροδοτήσεις και στην πτώση στην ζήτηση της ενέργειας πρέπει κι εμείς οι ίδιοι να ζητήσουμε, να προσπαθήσουμε όλοι μας να

μαζέψουμε όσο μπορούμε, τις εργολαβίες. Να μαζέψουμε τα λειτουργικά κόστη. Όλοι μας. Εμείς, εδώ, τα Συνδικάτα. Εμείς, πρέπει να πιέσουμε τους εργαζόμενους, εμάς τους ίδιους όπου υπάρχουν εργολαβίες ή παλιά καλώς ή κακώς και να μην γραφτεί στα πρακτικά κάποιοι από εμάς κάνουν των εργολάβων. Και μιλάω για εργαζόμενους στον Όμιλο, έτσι και στην Διανομή και στα Ορυχεία. Πρέπει αυτό το πράγμα οπωσδήποτε να το μαζέψουμε. Εάν θέλουμε πραγματικά η Εταιρεία να ξεβαλτώσει λίγο και να βοηθήσουμε κι εμείς, πρέπει να το μαζέψουμε αυτό που λέγεται λειτουργικό κόστος γιατί αν δεν το μαζέψουμε θα γυρίσει στο κεφάλι μας με αξιολογήσεις που θέλουν να περάσουν και που ακούγονται στους διαδρόμους όπως και να μειωθούνε και οι μισθοί μας σε σχέση με των στελεχών. Αυτά, να α κόψουμε βάρδιες, οι πιο πολύ τα γνωρίζετε αυτά, πρέπει και εμείς να κινηθούμε. Πιστεύω και πάλι πρόεδρε ότι πρέπει αυτό που το είπε και ο Αντώνης αναγνώστου, πρέπει στην κύρωση νόμο του 27 73 να σταθούμε όσο μπορούμε. Με την περιουσία μας μέσα στο Ασφαλιστικό μας.

Γιώργο! Μπίτζας! Είπε κάτι ο Γιώργος προηγουμένως που αφορά τον ΑΔΜΗΕ τέλος πάντων, ήθελε να πει ΔΕΔΔΗΕ. Είναι στην κύρια μέτρηση, που έχω δει τα δεδομένα των πελατών και εκεί πέρα υπάρχουν τρεις συνάδελφοί δικοί μας, τα δεδομένα είναι πάρα πολλά γιατί έχουμε βάλει και τις παροχές των 5,6,7 εκτός από την Μέση Τάση, τα εμπορικά δηλαδή τιμολόγια. Εκεί πέρα εμείς δεν είχαμε το προσωπικό αυτό, εξειδικευμένο προσωπικό χρειάζεται εκεί να παίρνει τα δεδομένα για να μπορεί, όχι όμως τα δεδομένα των φορτίων, τις καμπύλες φορτίου, όλα αυτά δεν τα δίνουμε σε αυτούς. Πήραμε με σύμβαση εμπιστευτικότητας δεν μπορείς να δεσμεύσεις αλλιώς απ' έξω εξειδικευμένους για να κάνουν την πιο πολύ χοντροδουλειά. Αυτό που είναι το κpow how δηλαδή, αυτό που έχει τα φορτία των πελατών το έχουν σε ασφαλιστική δικλείδα και δεν μπορούν να μπουν ιδιώτες. Σίγουρα όμως ότι πρέπει και αυτό πρέπει εκεί να βάλουμε δικούς μας, συνάδελφους. Θέλει να είναι προγραμματιστές θέλει εξειδικευμένους. Πήραμε με τις νέες προσλήψεις τώρα διανομείς αλλά τους έχει μεγάλο όγκο εργασίας, δεν μπορεί, τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι πρέπει κανονικά να βάλουμε προσωπικό δικό μου. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο ευχαριστώ πολύ.

Κώστας Θεοχάρης: λοιπόν κι εγώ δεν θα μακρηγορήσω, θα πω ότι, γιατί ακούστηκαν πολλά, είπε ο αντιπρόεδρος επειδή ακούω φωνές αγωνιστικές εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά θα πρέπει να πούμε και κάτι που δεν το είπε κανείς για το μήνυμα της προχθεσινής απεργίας. Τις 3 ημέρες. Είδαμε τα ποσοστά; Ήταν από τα πιο σοβαρά Νομοσχέδια που άγγιξε όλους εμάς και ήταν τουλάχιστον στα 25 χρόνια που συμμετέχω στα δρώμενα, ήταν η πιο εξευτελιστική απεργία. Και στη συμμετοχή, ακόμα και των συνδικαλιστών στις πλατείες τουλάχιστον εκεί στο Λεκανοπέδιο πάνω σ' εμάς η συμμετοχή ήταν

το 1/3 των συνδικαλιστών. Όλοι στη δουλειά, συνδικαλιστές στη δουλειά, προεδρείο – Σωματείο στη δουλειά, προεδρείο του Περιφερειακού στη δουλειά,..... δηλαδή επικαλούμενοι όλοι ότι εγώ θα χάσω 500€ ή είμαι που 'μια πνιγμένος τι θα κάνω; Αυτό βέβαια δεν είναι δικαιολογία. Εδώ χάνεις τα πάντα άμα χάσεις 500€ θα σωθείς; Λοιπόν, πιστεύω συνάδελφοι και με την κατάσταση αυτή που είναι οι μονάδες όλες πάνω σβηστές, που αναφερθήκαν όλοι, πρέπει να βρούμε, συμφωνώ στους αγώνες, έτσι πρέπει ν' αγωνιστούμε, να μην πούμε ότι τελειώσαμε αλλά πρέπει να βρούμε κάποιες μορφές αγώνα που να έχει ουσία. Το να λέμε απεργούμε, πάω να κλείσω τις μονάδες, ποιες τις κλειστές; Τις κλειστές μονάδες; Δεν μας αγαπάει κανείς. Κανείς! Τελευταία αυτή τα παιδιά του εργολάβου που φύγαν πάνω από τα ορυχεία που δούλευαν στην εξόρυξη του λιγνίτη, και τους σχόλασαν, στα ορυχεία τους εργολάβους κι αυτοί με την σειρά τους σχόλασαν τους οδηγούς όχι μας κυνηγούσαν, κι αυτοί μας έλεγαν συνάδελφοι εσείς τι κάνατε για εμάς; Τι κάνατε για εμάς; δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο, δηλαδή οικονομικά εξαντλημένοι εργαζόμενοι. Η Επιχειρήσεις οικονομικά εξαντλημένη, που να πάμε ακούγονται διάφορα, αυτό που είπε ο Κώστας. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω έχουμε ξεπεράσει το 6535; ακούγεται ότι το ξεπεράσαμε, ακούγεται ότι θα κοπούν 43 λεπτά στις βάρδιες, ακούγονται κάτι νυχτερινά, και πάντα αυτό που ακούγεται μετά από ένα χρονικό διάστημα γίνεται πράξη. Και εδώ σήμερα είπατε ως προεδρείο και η παρουσία η σημερινή εδώ δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Συμφωνώ γιατί; αν κάποιος κουράζονται να μας το πουν και να κάτσουν στην άκρη να 'ρθούν αυτοί που δεν κουράζονται. Λοιπόν, αυτά τώρα τα υπόλοιπα, πρέπει να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας και να ξεκινήσουμε όσο είναι το δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστώ.

Μαστρολέων: Συνάδελφοι ήμουν πολύ προσεκτικός, και θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο τον Μάστορα και με τον Μόσχο δεν τον βλέπω εδώ, όσον αφορά τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Μίλησαν για απολύσεις οι συνάδελφοι. Δεν το είπα συνειδητά γιατί αν το λέγα θα έπρεπε να ανοίξω κουβέντα για την Συλλογική Σύμβαση του '12 που μας διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας χωρίς να έχουμε δει, ή να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τον Εφαρμοστικό Νόμο για τις ρήτρες μονιμότητας κλπ, όταν κλείνει η μονάδα και χάνονται οι θέσεις εργασίας κλπ. Τέλος πάντων, αυτό έτσι για να...

Ένα δεύτερο ζήτημα, είναι άλλο πράγμα να ακούς μία πρόταση και να μην συμφωνείς και είναι άλλο πράγμα είναι άδικο, να λες ότι δεν υπάρχει πρόταση. Εμείς έχουμε πρόταση. Και συνολικά για το δρόμο ανάπτυξης της χώρας. Και για την ενέργεια. Δεν είναι στη λογική σας, δεν συμφωνείτε, θεμιτό, αλλά υπάρχει πρόταση. Και αυτή τη στιγμή δύο είναι οι προτάσεις. Δύο είναι οι προτάσεις. Μία αυτή που λέμε εμείς, και μια όλοι οι άλλοι εσείς. Για να μαστε ξεκάθαροι. Το να μην συμφωνείς είναι θεμιτό. Είναι άδικο όμως να λες ότι δεν

υπάρχει πρόταση. Δύο είναι οι προτάσεις η δική μας και μια αυτή που λέτε όλοι εσείς που είσαστε υπέρ του ανταγωνισμού, της απελευθέρωσης κλπ. Και να ρωτήσω κάτι; η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με τον υγιή ανταγωνισμό. Η Κυβέρνηση συμφωνεί με τον υγιή ανταγωνισμό. Οι επιχειρηματίες συμφωνούν. Η ΔΕΗ συμφωνεί. Εσείς, συμφωνείτε με τον υγιή ανταγωνισμό. Τι σας εμποδίζει και δεν το κάνετε υγιή τον ανταγωνισμό; για απαντήστε μου. Τι σας εμποδίζει; δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός ένας είναι ο ανταγωνισμός με συγκεκριμένους νομούς της αγοράς και έτσι λειτουργούσε και έτσι θα λειτουργεί στον αιώνα τον άπαντα. Αφήστε τώρα τα άλλα. Και μία κουβέντα για το δημοψήφισμα. Εγώ, ξέρετε τη θέση μου για το δημοψήφισμα. Ήταν ξεκάθαρη, την είχαμε βάλει. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων που ψήφισαν όχι ήξεραν τι ψήφισαν. Συνειδητά το ψήφισαν. Ήξεραν ότι το ΟΧΙ αν εφαρμοστεί σημαίνει έξω από το ευρώ, έξω από την ευρωζώνη, έξω από την ευρωπαϊκή ένωση, τώρα όποιος λέει, ότι όχι εμείς είπαμε ΟΧΙ, ΝΑΙ στην ευρωπαϊκή ένωση αλλά ΟΧΙ στα μέτρα, κοροϊδεύει τον κόσμο τότε λοιπόν. Κοροϊδεύετε τον κόσμο! Για αυτό μιλάω για κοινούς πολιτικούς απατεώνες.

Μπρουμάς: Γνωρίζετε ότι στην τελευταία απεργιακή κινητοποίηση ο Σύλλογος Μηχανικών δεν είχε βγάλει εξαιρεμένου προσωπικό; Και αν ναι, τι προτίθεται να κάνει το προεδρείο;

Καρράς: για τον Σύλλογο Μηχανικών όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ, ότι στο τελευταίο συνέδριο δεν συμμετείχε, μέσα από αυτές τις δικαιολογίες θεωρώ εγώ ότι έχει, και τις διεκδικήσεις που έχει οπότε η μη συμμετοχή του στο Συνέδριο, είναι ένα ζήτημα το πόσο νομιμοποιείται η ΓΕΝΟΠ να επιβάλλει εξαιρούμε προσωπικό στους Μηχανικούς και στο Σωματείο του. Θέλει μεγάλη κουβέντα, θεωρώ δεν είναι της ώρας.

Το δεύτερο κομμάτι, θα συμφωνήσω με τον Ηλία τον Μαστρολέων ότι πράγματι υπάρχουν δύο πολιτικές Ηλία. Όμως για να προχωρήσω στο επόμενο βήμα θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τις πλειοψηφίες. Το τι διαμορφώνουν και γενικότερα το τι θέλει αυτός ο Ελληνικός Λαός και κατ' επέκταση και σε τι πορεύεται ο καθένας. Σίγουρα υπάρχουν και είναι σεβαστές. Το κατά πόσο θα είναι καλύτερη η μία ή η άλλη αυτό θα πρέπει να δεις γενικότερα στον παγκόσμιο χάρτη που υιοθετείται η μία; που υιοθετείται η άλλη; και αν ευημερούν οι λαοί της ή δεν ευημερούν στη χώρα που ζούνε. Για να προχωρήσω στο άλλο. Δεν μπορώ να αποφύγω και να μην τοποθετηθώ πάνω στις λογικές ότι παρατήστε τις λογικές του ΙΤΟ και αυτό αφορά τον φίλο μου το Θωμά και να με παρακολουθεί λίγο, παρατήστε τις λογικές του ΙΤΟ γιατί ήρθε ένας νόμος. Το πιο εύκολο για μένα και ως παράταξη και ως γραμματέας, ήταν σε αυτό να κάνω πολιτική και να πω ναι ρε μάγκες δεν το ψήφισαμε το '10 γιατί σας είπαμε ότι δεν διασφαλίζεται τίποτα, πόρτες ανοίγει για να έρθει

το επόμενο. Μου επιτρέπετε; όχι. Διότι πρέπει να σεβαστώ τι; την πλειοψηφία πήρε μία απόφαση. Και από κει και πέρα για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι πρέπει να σεβαστώ το πρόσφατο Συνέδριο κάναμε.

Με μία συνεδριακή θέση υπέρ του ΙΤΟ, υπέρ του Ομίλου, που θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; μέσα από την παράταξή μου δέχτηκα πιέσεις να αντιδράσω. Όμως ως παράταξη εμείς, υιοθετούμε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Και μάλιστα τις κάνουμε κτήμα μας. Και δεν τις κάναμε κτήμα μας σήμερα. Τις κάναμε κτήμα μας και πριν. Γιατί πριν πάλι είχαμε ένα Νόμο, που το 66% του ΑΔΜΗΕ έφευγε, όμως εμείς επικοινωνούσαμε στον κόσμο μας και εγώ και ο πρόεδρος και όλοι και εσείς και τα Σωματεία-Μέλη μας, το ίδιο πήρε και η ΕΤΕ ως απόφαση που συμμετέχω και εγώ και ο Θωμάς και ο Μαστρολέων σε εξαιρώ όμως, εσύ, σε αυτή την απόφαση ήσουν εκτός. Εμείς προς το κομμάτι του ΙΤΟ, και σήμερα τι θα πάω να πω στους εργαζόμενους; παιδιά παρατήστε τη λογική του ΙΤΟ καταρρεύσαμε. Δεν θα το πούμε παιδιά να είμαστε σοβαροί. Ο νόμος έγινε, το νόμο τον έφτιαξε η κυβέρνηση κάτω από τις πιέσεις του κουαρτέτου, των τριϊκανών, ναι ναι ναι ναι, εμείς όμως στη λογική αυτή που βάλαμε πλειοψηφικά και μάλιστα η μία παράταξη Θωμά μου, θα με συγχωρήσεις, ξέρεις πόσο σε αγαπάω και σε εκτιμάω, ήταν και η δικιά σου που μπήκε στο ρόλο της πλειοψηφίας για να πάρει την απόφασή του ΙΤΟ, δεν θα μπορούμε ποτέ εγώ δεν θα μπω ποτέ στη λογική αφήστε τις λογικές του ΙΤΟ γιατί έγινε ένας Νόμος και μας ξεπέρασε. ΙΤΟ -Όμιλος και θέλετε να σας πω και κάτι; Γιατί λέτε ΙΤΟ και ΙΤΟ; και Όμιλος και Όμιλος, ποια η ουσία του Ομίλου; Σημαία είχαμε δημόσια ενιαία καθετοποιημένη ΔΕΗ. Μέχρι προχθές το πανό εδώ ήτανε. Έγινε Όμιλος το ενιαία. Για καθίστε ρε παιδιά τώρα θα βγούμε ευκόλως να πούμε ότι απεμπολούμε το καθετοποιημένο; η μεταφορά φεύγει. Έχουμε εξόρυξη, παραγωγή, εμπορία, διανομή αλλά μεταφορά δεν έχουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο που δεν βάλαμε γιατί θα έπρεπε να κάνουμε και μία ανάλυση του νόμου και θα αναφερθώ στον Σκουρλέτη. Θα σας λέω και τι θα πω στο επόμενο βήμα του λόγου μου. Δεν κατάλαβα, ξέρετε ότι εκτός του ότι φεύγει η μεταφορά πάει και σε άλλον φορέα αγάπη. Ο Σκουρλέτης τελευταία πρόεδρε θα σου θυμίσω, αγαπητοί όσοι ήμασταν εκεί πέρα, προεδρείο, τον ρωτήσαμε εάν θα φύγει από το Υπουργείο του. Ήταν κάθετος, αντίθετος και είπε όχι, θα παραμείνω στο υπουργείο μου. Σε άλλο φορέα χαιρέτα τον. Σπρίτζης. Χαιρέτα τον πάει σε άλλο φορέα. Και τώρα εμείς ευκόλως θα το πούμε αυτό και σε ποιο κόσμοθα βγούμε να το πούμε και μετά από την άλλη, και συμφωνώ θα πρέπει να τον πείσουμε για το επόμενο που θα σας πω.

Ο Σκουρλέτης και αυτό που λέτε η αύριο παρουσία του προέδρου και συμφωνώ με τον Λυμπέρη τον Κυριάκο είναι πολύ δύσκολη η παρουσία μας εκεί, θα είμαστε εμείς. Πριν όμως στον Σκουρλέτη και τον Λαφαζάνη όταν ήταν να πάρουν το Υπουργείο, στριμωχνόμασταν στις πόρτες. Όμως για να

βγάλουμε τις φωτογραφίες που έπρεπε να βγάλουμε, εγώ δεν πήγα. Και κάποιοι με κατηγορήσαν που δεν πήγα. Όμως έχουμε τη δυνατότητα να στριμωχτούμε στις πόρτες αλλά για άλλους λόγους αυτή τη στιγμή. Όχι για φωτογραφίες, για να καταγγείλουμε. Πολιτικές. Έχουμε τη δυνατότητα του στρατού των 2000 ανθρώπων που ανεβήκαμε κάποτε στο Υπουργείο αυτό από κάτω; να μην κοροϊδευόμαστε δεν την έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια και σε αυτό θα συμφωνήσω. Τι έχουμε όμως πραγματικά και ρεαλιστικά. Κι εσείς το είπατε όλοι, και εγώ το είπα, και ο πρόεδρος το είπε. Όλοι συμφωνήσαμε σε κάτι. Ο Όμιλος ΔΕΗ την επόμενη μέρα, πρό-βλη-μα. Μεγάλο πρόβλημα. Όλοι καταθέσαν. Δανεισμοί, ανείσπρακτα, Εμπορία, το 50% φεύγει, οι καλύτεροι πελάτες με την επιθετική πολιτική που κάνουν σήμερα οι ιδιώτες μας τους παίρνουν. Σε λίγο δεν θα έχουμε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. ΝΟΜΕ, στο κόστος της μέσης τιμής του μεταβλητού κόστους στα υδροηλεκτρικά και την λιγνιτική παραγωγή. Τι σημαίνει αυτό; 20 ευρώ κάτω από το κόστος. Ποιος θα το πληρώνει αυτό;

Η μέση τιμή φίλε Κώστα Βαρσάμη, και το ξέρεις πολύ καλά, του μεταβλητού κόστους, ξέρεις που θα είναι. Θα είναι κάτω κι από αυτό που κέρδισε ο Μυτιληναίος. Θα είναι δηλαδή πολύ περισσότερα τα χρήματα που θα βγάλουμε από το παντελόνι να χρηματοδοτήσουμε αυτό που λέγεται ΝΟΜΕ. Και κατά πόσον, λέτε λιγνίτες, το επόμενο. Λιγνίτες, κατά πόσο θα είναι το μέσο κόστος στους λιγνίτες που δεν μπαίνουν μέσα; ή θα είναι στις εισαγωγές και τα υδροηλεκτρικά; είπε πολύ χαρακτηριστικά ο φίλος μου ο Ρέλλιας, για τον μηχανισμό ευελιξίας 80 εκατομμύρια κάθε χρόνο θα βάλει πάλι το χέρι της η ΔΕΗ το παντελόνι της να πριμοδοτεί τους ιδιότητες. 80 μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος 90 εσύ, ξέρεις καλύτερα εσύ. Δεν θα διαφωνήσω. Πάμε παρακάτω. Φόρος λιγνίτη. Στις γείτονες χώρες δεν υπάρχει φόρος λιγνίτη. Ειδικό τέλος λιγνίτη. Ξεχωρίζει το φυσικό αέριο, δεν φορολογείται. Πρόβλημα κι αυτό.

Προχωράμε. Πώληση του ΑΔΜΗΕ, εδώ είναι να δούμε ποιο είναι το αντίτιμο που θα πάρουμε από τον ΑΔΜΗΕ; το εύλογο τίμημα το έβαλε ο Αντώνης Αναγνώστου στην τοποθέτησή του με κάλυψε, ποιος θα είναι το εύλογο τίμημα. Δες ΑΔΜΗΕ αυτό θα είναι το τίμημα. Το δες, έτσι όπως το λέω, δες ΑΔΜΗΕ. Ερχόμαστε τώρα συμπεράσματα και λέει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κι αυτός είναι αν θέλετε ο μεγαλύτερος προβληματισμός για να καταλήξω σε αυτά που είπατε όλοι εσείς. Λέει επιθετική πολιτική. Συμφωνώ. Δεν θα σας φάω καθόλου χρόνο. Επιθετική πολιτική πως; Λέει, ανάπτυξη στην περιφέρεια των Βαλκανίων. Πια, είμαστε στην περιφέρεια των Βαλκανίων στην Ενωμένη Ευρώπη. Ανάπτυξη στα νερά των Αλβανών. Έξω, επιθετική πολιτική προς τα έξω. Ανάπτυξη. Κρατήστε το.

Ανάπτυξη στα έσω. Να βρούμε έναν, να κάνουμε ένα κοινοπρακτικό σχήμα, Μελίτη I, Μελίτη II μαζί με τα ορυχεία της. Δύο, ανάπτυξη στην Εμπορία. Να

βρούμε κάποιον να κάνουμε μία κοινοπραξία μίας εταιρείας εμπορίας που να μην χάσουμε όλους τους καλούς πελάτες μέσα από αυτή την εταιρεία που θα έχουμε εμείς το 49 και οι άλλοι το 51 να παίρνουμε τουλάχιστον το 49 των πελατών.

Πάμε παρακάτω. Να κάνουμε επιθετική πολιτική, με τι χρήματα; Πτολεμαΐδα 5. Ναι, επιθετική πολιτική! Με τι χρήματα; πού θα τα βρούμε τα χρήματα; χρηματάκια που είναι; Διότι όλοι συζητήσαμε και συμφωνήσαμε εδώ πέρα ότι για όλα αυτά που θα συμβούν λεφτά η Επιχείρηση δεν έχει. Ο Όμιλος. Χρήματάκια δεν θα έχει, πως θα επενδύσουμε στην Αλβανία; Οι Αλβανοί δηλαδή θα μας πουν ελάτε ρε παιδιά πάρτε τα νερά μας; δεν βάζετε μία εμείς είμαστε εδώ για σας να κάνουμε... για καθίστε. Χρήματα θα υπάρχουν; όχι! Ανεύρεση χρημάτων λοιπόν. Από πού; από δάνεια; έχουμε αρκετά θεωρώ. Με κοιτάει ο Ιορδάνης. Πάρα πολλά δάνεια. Από πού; από αυτό που είπε ο φίλος μου ο Κυριάκος ή όλοι σας; μειώσεις εργαζομένων, μειώσεις μισθών, μειώσεις, μειώσεις, δηλαδή με μία μείωση των τριακοσίων εκατομμυρίων ή των διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων που φάγαμε πρόσφατα το '12 θα βρούμε αυτά τα λεφτά που θα πρέπει να κάνουμε την επιθετική πολιτική; εδώ να αναλογιστούμε.

Και να καταλήξω κάπου για να τελειώσω κιόλας. Τι λέω εγώ και τι θεωρώ ότι πρέπει να πράττω. Καταρχάς, η πολιτική της χελώνας όσο και να φαίνεται σε κάποιους ότι είναι μία πολιτική αργή, όμως είναι σταθερή θα πρέπει να προασπίσουμε αυτά που βάζω ως ερώτημα και ως συμπέρασμα. Την ευημερία και την βιωσιμότητα της Επιχείρησης με κάθε τρόπο, είτε πιέζοντας μέσα από την περιουσία, είτε πιέζοντας συνδικαλιστικά μέσα από κινητοποιήσεις. Και μέσα σε αυτό θα πρέπει να προασπίσουμε και τις εργασιακές σχέσεις. Και όχι μόνο θα σας πω το και κάτι άλλο που εδώ πέρα θα έπρεπε να δώσω το λόγο στον φίλο μου τον Ηλία θα μου πει οπ, φρένα μέχρι εδώ. Θα πρέπει να δίνουμε και μία προοπτική. Γιατί, τι πρέπει να κάνουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα; να επικοινωνήσουμε με τους εργαζόμενους. Να τους πείσουμε. Το πρώτο μεγάλο έργο φίλε Κουτσοδήμας πέφτει σε εσένα. Πρέπει να βγάλουμε τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου που τα βγάζουμε αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο σκληρά αυτή τη φορά. Ακόμη πιο σκληρά. Και όχι μόνο να μείνουμε εκεί, να πάνε και να τα επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο. Και αρχής γενομένης από τα πέριξ. Να σηματοδοτήσουμε ότι πια είμαστε υπαρκτοί, δεν είμαστε πεθαμένοι όπως είπε ο φίλος μου ο Μάστορας.

Και ερχόμαστε τώρα, και λέμε θέλετε να σας πω και κάτι; ναι θα πρέπει να πάμε σε μία πρόταση. Εξουσιοδότηση της εκτελεστικής και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Ηλία, να εξουσιοδοτηθεί η Εκτελεστική ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει στο Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για το ξεπούλημα του Ομίλου και καμιά Γενική Συνέλευση δεν θα πάρει απόφαση για

το ξεπούλημα του Ομίλου. Αυτό θα το δούμε πως. Με ποιον τρόπο και σε ποια δυναμική θα βρισκόμαστε. Εδώ είμαστε όλοι να το συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε μία τέτοια απόφαση δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε κάναμε άλλα πράγματα. Πηγαίναμε σε ξενοδοχεία και δεινόμασταν με χειροπέδες. Τώρα έχουμε μεγαλώσει όλοι και έχουμε φοβίες και δεν μπορούμε να δεθούμε με χειροπέδες γιατί φοβόμαστε μήπως δεν βρούμε το κλειδί και μείνουμε δεμένοι. Αυτή πρέπει να είναι η πολιτική λοιπόν έχω και εγώ δύο Κυριάκο από αυτές που είχα τότε τις έχω μαζί μου και άστο τώρα γιατί θα συγκινηθούμε και οι δύο. Λοιπόν, γιατί ήμουνα δεμένος με κάποιο φίλο και συνάδελφο. Αυτή την πολιτική πρέπει να έχουμε. Θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά; δεν ξέρω. Όμως αυτό πρέπει αυτή την πολιτική να προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρώ, προσπαθώντας να διασφαλίσουμε και την βιωσιμότητα της Επιχείρησης και ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε και στα κομμάτια που βάλατε γιατί πραγματικά θα έρθουν αυτά τα κομμάτια. Θα συζητηθεί πολύ έντονα και ο μισθός μας και οι θέσεις εργασίας και το Ασφαλιστικό αυτό που έχουμε περισώσει αν έχουμε περισώσει κάτι και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν, με αυτή την πολιτική να εξουσιοδοτήσουμε και την Εκτελεστική και το Προεδρείο να δει το ζήτημα το επόμενο χρονικό διάστημα, να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο πρέπει να βγούμε στην Αττική παιδιά. Ότι όπως το είπε και ο πρόεδρος θα συμφωνήσω απόλυτα, δεν αφορά μόνο τον ΑΔΜΗΕ ή τον ΔΕΔΔΗΕ, το έπαθε και άλλη δεν ξέρω αν ο πρόεδρος ή πως το είπα. Δεν αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ ή τον ΑΔΜΗΕ. Αφορά όλους, όλες τις εταιρείες, όλο τον Όμιλο. Πάμε με αυτή την πολιτική να δούμε που μπορούμε να φτάσουμε. Συνάμα έβαλε και μία αν θέλει ο Κώστας Κουτσοδήμας και συμφωνώ απόλυτα προσεγγίζουμε και τους υπόλοιπους το έχουμε ξανακάνει, δεν είναι εύκολο, και η ΕΥΔΑΠ και η ΕΘΕΛ δεν είναι εύκολο. Θα το ξανακάνουμε πάλι όμως θα ξανακάνουμε μία προσπάθεια. Να προσεγγίσουμε και την ΓΣΕΕ. Θα ξανακάνουμε κι άλλη μία προσπάθεια να προσπαθήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση έτσι; λοιπόν θέλω να κλείσω εγώ εδώ γιατί πέρασε και ο χρόνος να πάρει το λόγο ο πρόεδρος.

Αδαμίδης: Λοιπόν ολοκληρώνοντας τη διαδικασία θα προσπαθήσω και εγώ να μαζέψω όλα όσα έχουν ειπωθεί, να δώσω τις απαντήσεις οι οποίες είναι τυπικές και δεν έχουν να κάνουν με αξιολόγηση πολιτικής, σε όσα κομμάτια μπορώ. Γιατί εκείνα είναι υποκειμενικά. Καταρχήν να πω ότι αν πω κι εγώ για κάποιους ποιητές ή αυτούς που έχουν πει κατά καιρούς διάφορα πράγματα, να θυμίσω λοιπόν και εγώ στο φίλο μου τον Σάκη τον Μάστορα, την ρήση του Oscar Wilde που έλεγε το ότι σημασία δεν έχει τι πιστεύεις εσύ για σένα αλλά το τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα. Το λέω αυτό γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαμε έναν πολύ μεγάλο στρατό και αυτός ο στρατός φοβάμαι γιατί ήταν η λογική και το έχουμε πει και σε πολλές συναντήσεις με εργαζόμενους ότι μάλλον έπαθε ότι έπαθε στο Βατερλό ο Ναπολέων. Πολύ φοβάμαι ότι

επειδή κάνουμε ένα μνημόσυνο και κάνουμε αναφορά στο παρελθόν, φοβάμαι πραγματικά ότι μήπως μετά από λίγα χρόνια στο εγγύς μέλλον, στην ίδια αίθουσα ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να μας πουν τι κάνατε εκείνη την περίοδο. Και σήμερα είμαστε σε χειρότερα.

Μνημόνευσε λοιπόν ο Αντώνης ότι τότε το 2008 , με τον Αθανασόπουλο έπρεπε κάτι να κάνουμε. Δεν έχει καμία σημασία γιατί είναι ένα υποθετικό δεν ξέρουμε, εμείς τότε είχαμε άλλη άποψη. Εγώ ειδικά, ήμουν και πρόεδρος του Σπάρτακου και είχα λοιδορηθεί σε εκείνη τη διαδικασία. Προφανώς, υποθετικό είναι το σενάριο ότι μπορεί να ήταν καλύτερα, σε υποθετικές ερωτήσεις μάλλον υποθετικές απαντήσεις θα κανείς. Αλλά μην μας προκύψει στο μέλλον. Μη δηλαδή, στο μέλλον μας πουν ότι πριν από ένα μήνα επικαιροποιήσαμε το ΙΤΟ. Τώρα τι ξανακουβεντιάζετε; ο φίλος μου ο Θωμάς είπε, παιδιά ψηφίστηκε ο νόμος, να μην κουβεντιάσουμε κάτι άλλο; επί ποίου θα κουβεντιάσουμε; επί ενός ζητήματος που δεν υφίσταται; ωσάν να μην υπάρχει; ναι είναι σωστό αυτό που λέει ο γραμματέας ότι το αμφισβητήσαμε το ΙΤΟ. Μάλλον αμφισβήτησαν με τον νόμο 4237 περί πώλησης του ΑΔΜΗΕ και μικρής ΔΕΗ αλλά μην ξεχνάτε ότι τότε είχαμε έναν σύμμαχο. Είχαμε έναν σύμμαχο που ακούμπαγε στο όνομα μιας τότε αντιπολίτευσης η οποία φαινόταν ότι θα γίνει κυβέρνηση. Και μαζί με εμάς ήταν και αυτή δίπλα και ξεσηκώθηκε ο κόσμος και ήταν η αρχή του τέλους για την κυβέρνηση του Σαμαρά -Βενιζέλου. Το γεγονός ότι σήμερα δεν μπορούμε να σηκώσουμε τον κόσμο από τον καναπέ, μήπως έχει να κάνει με τα ζητήματα που θίξαμε όλοι του ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θα 'ρθει και θα βοηθήσει γι αυτό. Δηλαδή, όταν ακούω σήμερα εγώ από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν συμφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν είναι επιθετική η πολιτική στις ιδιωτικοποιήσεις, Ποιον κόσμο να σηκώσω εγώ έτσι ώστε να έρθει εκεί να το αντιμετωπίσουμε. Όταν ακούω το "ΠΟΤΑΜΙ" ότι δεν συμφωνώ και δεν ψηφίζω τα μέτρα γιατί δεν είναι επιθετικά στις ιδιωτικοποιήσεις ποιος είναι αυτός που θα έρθει δίπλα μου; μήπως σε δύο χρόνια από τώρα ή σε τρία χρόνια από τώρα εμείς, η Φώφη Γεννηματά σου θυμίζω ότι ήταν υπουργός του Αβραμόπουλου καλά εντάξει, ωραία τότε να την υιοθετήσεις εσύ τη Φώφη τη Γεννηματά. Μπορεί να σε κάνει εύκολα μέλος. Λέω λοιπόν, επειδή λοιπόν, μπαίνουμε σε μία διαδικασία γιατί αυτό είναι ένα μνημόσυνο μιας εταιρίας, κάνουμε ένα, παρελθοντολογούμε, εθελουφλούμε, δεν βλέπουμε μπροστά μας το πρόβλημα και δεν θέλουμε ενδεχομένως να το λύσουμε. Γιατί αν υπάρχει μία προοπτική, να την καταθέσουμε. Υπάρχει η άποψη εδώ της Αγωνιστικής Συνεργασίας, Έχει δίκιο λέει έχετε όλοι μία θέση και η άλλη θέση είναι δική μας. Μόνο που η πλειοψηφία δεν την ασπάζεται. Εγώ να θυμίσω ότι όταν το 1989 κατέπεσε το τείχος του Βερολίνου, μου είπε ένας χωριανός μου σε μία αντιπαράθεση, ότι ξέρεις τι έγινε; εκείνοι ήρθαν από

δω μεριά δεν πήγαν αυτοί από κει. Και πραγματικά ήταν αγράμματος ο άνθρωπος και λέω κοιτάξε πόσο σοφά μίλησε. Άρα λοιπόν και αυτό θα πρέπει να το συνηγορούμε. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι, είμαι υπέρ της σταθερής πορείας της χώρας μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή βεβαίως έχει κανόνες. Μπορεί οι κανόνες εμάς ως μία ειδική συντεχνία της Ευρώπης να μην μας ικανοποιούν, γιατί αγαπητοί φίλοι σύντροφοι και συναγωνιστές και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πράσινοι, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες και βλέπουμε τι έχουν στην ενέργειά τους. Εμείς θα σώσουμε τους εργαζόμενους; για τις θέσεις εργασίας; εγώ διαφωνώ με τον Ηλία ότι δεν είναι δεμένο συνδικαλιστικά η ιστορία που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει καμία απόλυση αφού δεν είναι για οικονομοτεχνικούς λόγους παρά μόνο για πειθαρχικά παραπτώματα. Πρέπει όμως να δούμε μία λύση για να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Μπίτζα που λέει ότι, είμαστε έτοιμοι να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα; όπουθα πονέσει, στο εσωτερικό μας.

Γιατί εμείς συνηθίζουμε και συνεχίζουμε να είμαστε οι άνθρωποι που έχουν μία άλλη πολιτική η συντριπτική πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ, από την Αγρονιστική Συνεργασία και θέλουμε να είμαστε οι εκφραστές μιας μονοπωλιακής δραστηριότητας σε ολόκληρο τον όμιλο αλλά με ιδιωτικοοικονομικά χαρακτηριστικά στους μισθούς μας, τις συντάξεις μας, με κανένα ρίσκο, και με όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά δεν παντρεύονται.

Εμείς είμαστε υπέρ μιας άποψης που λέει ότι πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένη η ιστορία, να ελέγχεται η αγορά γιατί αυτή είναι και η διαφορά με την νεοφιλελεύθερη άποψη από το κράτος. Αλλά πρέπει να απαντήσουμε στους εργαζόμενους. Γιατί αύριο θα μας λένε ότι τι κάνατε τότε που ενδεχομένως να μπορούσατε να κάνετε κάτι;

Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι προσπαθώντας έτσι να ερμηνεύσω όλες αυτές τις τοποθετήσεις μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έτσι όπως μπήκανε και να απαντήσω στα ερωτήματα. Προσέξτε! Λέμε αντιφατικά πράγματα. Η ΔΕΗ είναι μία εταιρεία που έχει το σύνολο και εκεί θα φτάσουμε στον κοινωνικό αυτοματισμό, το σύνολο του μείγματος της χώρας. Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση εδώ εύκολα, ο Μόσχος και ο Μάστορας, γιατί κατήργησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο, την ίδια ώρα που η ίδια η ΔΕΗ από αυτή την κατάργηση λόγω των μονάδων φυσικού αερίου κερδίζει 90 εκατομμύρια τον χρόνο. Και λέμε, γιατί τον κατήργησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης; αφού καταργήθηκε θα είναι φτηνός, να πούμε, το Φυσικό Αέριο και θα μπαίνει έναντι των λιγνιτών. Να γιατί είναι σύμφωνος με, ποιος είπε; κάπου εδώ το έχω σημειωμένο, ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας, ο Μόσχος είπε ότι δεν έχει γίνει ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας. Για να δούμε το σύνολο του μίγματος καυσίμου πώς μπαίνει μέσα. Κοιτάξτε πόσο αντιφατικό είναι. Κι άμα το επεκτείνουμε λίγο; εδώ είναι ένας κοινωνικός

αυτοματισμός για το μείγμα καυσίμου που θα μπαίνει μέσα. Φυσικό αέριο ή λιγνίτες; την ώρα που προσπαθούσαμε να που θα αναγκαστώ να παρελθοντολογήσω κι εγώ, όταν δίναμε την μάχη και την δίναμε με μικρές δυνάμεις που θα μπορούσαμε τότε να έχουμε μεγάλες για τη θέση των λιγνιτών στην ηλεκτροπαραγωγή, βρίζαμε τον Αδαμίδη, ότι πάει στην Ευρώπη να κάνει τι; Και μάλιστα τότε ήμασταν και σε μία διένεξη, ενδεχομένως να πούμε ξέρω γω, με την ΓΕΝΟΠ αλλά τότε κρίθηκε το ζήτημα. Όταν η κυρία Μπιρμπίλη υπέγραψε και είπε όχι άλλο κάρβουνο, τα υπέγραψε τότε. Και το υπέγραψε φίλε Μόσχο και σύντροφε μου σε βάρος της περιοχής που εκπροσωπούσα μέχρι χθες εγώ και σήμερα εσύ. Προφανώς και η ΓΕΝΟΠ είναι ταυτισμένη με το σύνολο των περιοχών της χώρας, αυτό το έκανε πάντα με λιγότερο ή περισσότερο σθένος, αλλά το στοίχημα χάθηκε τότε. Ήταν καθαρά πολιτική της κυβέρνησης. Δεν ήταν κανένα εσωπαραταξιακό. Η πολιτική της κυβέρνησης τότε, ήταν ότι θα σταματήσουμε τους λιγνίτες, και θα πάμε στην πράσινη ανάπτυξη όπου θα φέρει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη δυνατότητα των δωρεάν ρύπων όπου προσπαθούμε σήμερα να τον κάνουμε, δεν κάναμε τότε συμμαχίες με τους Πολωνούς, δεν κάναμε συμμαχίες, και το οξύμωρο είναι ότι σήμερα μας φέρνουνε και εισάγουμε λιγνιτική ενέργεια από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, από τα Σκόπια, η οποία είναι φθηνότερη απ' ότι η δική μας λιγνιτική ενέργεια.

Τι καταφέραμε να κάνουμε σε αυτό το δύσκολο πεδίο; ναι το ΑΗΣ Αμυνταίου φίλε μου, Ιορδάνη που είναι κλειστός, το ξέραμε ότι θα κλείσει από το '10. Και φέραμε τότε τους ανθρώπους και η αλήθεια είναι πικρή αλλά μόνο ο Ευρωβουλευτής του τότε Νέα Δημοκρατίας, ο Σκυλακάκης βοήθησε το σύστημα. Κανένας άλλος. Η δική μας τότε του ΠΑΣΟΚ; ναι ναι οι δικοί μας τότε, του ΠΑΣΟΚ, όταν πήγαμε και τους βρήκαμε Αρσένιδες κλπ μαςμίλαγαν για το πρόβλημα της χελώνας και της φάλαινας, και οι άλλοι μας έλεγαν τώρα τι ναι τώρα αυτά που μας λες; Εδώ η Ευρώπη θέλει πράσινη ανάπτυξη. Δεν βλέπεις τι λέει ο Αλ Γκορ; σε αυτή τη δύσκολη ιστορία αγαπητοί συνάδελφοι, φίλε Ιορδάνη, πήραμε, και δεν χρειάζεται να το λέμε, 34.000 ώρες αντί για 17.000 στον ΑΗΣ Αμυνταίου. Μέσα από μάχη, 34.000 ώρες λειτουργίας όπου σου δίνει τη δυνατότητα να επενδύσεις τώρα που η μικρή ΔΕΗ δεν υπάρχει. Να την φτιάξεις έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Όχι δεν υπάρχει. Καταργήθηκε με νόμο η μικρή ΔΕΗ. Να μπορεί να εντάσσεται στο σύστημα χωρίς να έχει προβλήματα του θείου ή των αέριων ρύπων και των υπολοίπων.

Και χρειάζεται μία συστράτευση όλων, και συμφωνώ στην πρόταση του Κώστα, νομίζω ο Θεοχάρης, ότι πρέπει να δούμε από κοινού γρήγορα δεν θυμάμαι ποιος την είπε και ας με συγχωρέσει, ότι πρέπει γρήγορα να κάνουμε μία διαδικασία για το μέλλον της ΔΕΗ. Άμεσα. Εμείς μπορούμε να

ακουμπήσουμε ξέρετε ότι συμβαίνει είπε τώρα ο Αγγελής ο Αγγελόπουλος, ξέρετε ότι λένε κάποιοι στο εσωτερικό πεδίο της ΔΕΗ; γιατί θα πρέπει να δουλεύει το ορυχείο στην Μεγαλόπολη αφού οι μονάδες δεν μπαίνουν μέσα. Τι το κάνει το στοιβάζει το κάρβουνο εκεί πέρα για να κάνει τι; τι να κάνει; γιατί να δουλεύουνε; άνθρωποι της εταιρείας, να ο κοινωνικός αυτοματισμός, γιατί θα πρέπει να δουλεύουνε και να έχουνε τιγκάρει οι αυλές επάνω αφού δεν χρειάζεται το κάρβουνο; να κάνουνε βάρδιες και να παίρνουνε λεφτά; Και όταν έρχεται και βλέπω τον φίλο μου τον Κώστα εκεί από Λαύριο, η ώρα του λογαριασμού όπου αρχίζει η ιστορία της διαδικασίας της μεταθετότητας Γιώργο για να φτιάξουμε με αυτό το σύστημα, να εξοικονομήσουμε ανθρώπους, οι ίδιοι εμείς οι συνδικαλιστές, λέμε μην τολμήσεις και τον μετακινήσεις.

Δεν είπα ότι το λες εσύ, εμείς, αυτοκριτική κάνω Γιώργο, ως Συνδικάτο λοιπόν, λέμε αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή! Να φτάνουν τα ανείσπρακτα στα δύο εφτακόσια και να είναι κλειστά τα καταστήματα και ένα διοικητικό προσωπικό να μην μπορεί να πάει από εδώ δίπλα. Όχι σε άλλη πόλη, δίπλα. Και να προσπαθούμε να πάρουμε προσωπικό με οχτάμηνες συμβάσεις αφού το εγκρίνει η ΠΥΣ με διαδικασίες απίστευτες.

Είναι απίστευτο να δίνουμε τον εργολάβο, ο Κώστας ο Μασούρας εδώ, να του λέμε πήγαινε να καταγράψεις μια ιστορία, να κάνεις να πούμε την δουλειά σου σωστά και επειδή εκείνος αμείβεται περισσότερο όταν ανακαλύψει ρευματοκλοπή πάει και δηλώνει ψέματα ότι είναι ρευματοκλοπή για να πάρει περισσότερα λεφτά απ' ότι κάνει ο καταμετρητής ο δικός μας, να καταγράψει μόνο πόσα kw έγραψε και στο τέλος δεν είναι και ρευματοκλοπή. Και ακούστε και κάτι πολύ επικίνδυνο. Πηγαίνει ο εργολάβος, γιατί παίρνει εντολή να κάνει αποκοπή, γιατί δεν πάει ο δικός μας είναι λίγοι, και ο εργολάβος πάει και παίρνει 100€ ή 50€ από τον άλλο και του λέει, πήγαινε κάνε διακανονισμό, εγώ δεν θα σε κόψω. Εκείνος δεν κάνει ούτε διακανονισμό, μένει, συνεχίζει να κάνει μετά από την ώρα που το σύστημα τον βλέπει ότι έχει αποκοπεί, αυτός συνεχίζει ρευματοκλοπή και μετά θα την πατήσει και ο καταναλωτής. Και μέσα σ' αυτό το παιχνίδι είμαστε όλοι μας. Γιατί μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες ξέρετε τι γινόταν στην Εμπορία στην Αριστείδου; Έλεγε λοιπόν κάποιος επειδή δεν του έδιναν την δυνατότητα του διακανονισμού. «Ε, και τι στενοχωριέσαι ρε μαλάκα», και δεν με ενοχλεί ας καταγραφεί στα πρακτικά, «θα σου κόψουν το ρεύμα;» πήγαινε στην ELPEDISON. Θα πας να βρεις τον τάδε, του έλεγαν και όνομα ποιον θα πάει να βρει. Και η Γενική Δ/ση Εμπορίας αγρόν ηγόραζε.

Εμείς με έναν απίστευτο προστατευτισμό, στο σύνολο των εργαζομένων, είτε είναι σωστοί, είτε δεν είναι σωστοί, καλά και όταν είναι σωστός, κανένας εργαζόμενος δεν θέλει καμία προστασία, αλλά όταν κάνει την κουτσουκέλα του, να πέσει όλο το σύστημα πάνω για να τον σώσει. Για να σώσει κάποιον που παρανόμησε. Αυταπόδεικτα. Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ξέρω ότι οι

φίλοι μου και τα παιδιά πρέπει να φύγουν και να ταξιδέψουν και όλοι οι υπόλοιποι θέλω να πω το εξής. Έχω καταγράψει αυτά που είπατε. Θα προσπαθήσουν να μας δημιουργήσουν σύντροφε και φίλε γραμματέα, και συναγωνιστή, ότι πάμε να διασπάσουμε το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Ότι οι συντεχνίες αυτές, έξω από την ΓΣΕΕ, η οποία είναι απαράδεκτη το τελευταίο χρονικό διάστημα, των 6 χρόνων, πάει και δημιουργεί τι; Μία συνένωση Ομοσπονδιών, που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Που είναι η ελίτ της κοινωνίας. Εμείς θα το κάνουμε. Ναι ναι ναι βεβαίως. Εκεί θα κατέληγα και μ' αυτό θα έκλεινα. Εμείς θα το κάνουμε αυτό. Θα πάμε λοιπόν θα προσπαθήσουμε, το κάναμε σας το είπε ο Αντώνης στο πρώτο κομμάτι που αφορά, το κομμάτι που έχει να κάνει την παροχή σε χρήμα, γιατί είναι δικό μας και τα ενενήντα εκατομμύρια και πλέον δεν πρέπει να τους τα δώσουμε, για να έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα γιατί δεν θα έχουμε πλέον μετά από λίγο καιρό την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό τον λογαριασμό σε χρήμα για οτιδήποτε, κατασκηνώσεις ακόμη – ακόμη και έξοδα κηδείας και πάει λέγοντας.

Στο πεδίο λοιπόν όπου τα συμφέροντά μας είναι κοινά γιατί εντάσσονται μέσα στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων όλες αυτές οι Εταιρείες, Ομοσπονδίες θα πρέπει να βρεθούμε με την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΠ, την ΕΛΚΟ τον ΟΑΣΑ, ΟΣΥΣ, ΣΤΑΣ, ΟΑΚΑ, ΕΛΤΑ. Πρέπει βεβαίως ναι εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μ' αυτό. Αλλά μην φάμε καμία καταγγελία από το τριτοβάθμιο όργανο να εδώ κάτι κάνουνε. Τότε δεν θα μας πείτε ότι λειτουργείτε εξωθεσμικά και έξω από το τριτοβάθμιο όργανο. Είναι απόφασή μας. Όχι ρε παιδιά εγώ το λέω εδώ γιατί περισσεύει όλη η ιστορία.

Τώρα επειδή έχει περάσει πραγματικά η ώρα κλείνω λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν και το λέω και προς τον Ηλία αλλά και προς τον Κυριάκο τον Λυμπέρη που ρώτησε, κοιτάξτε στις 19 του μήνα, τοποθετηθήκαμε στην Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για τα ζητήματα του Νομοσχεδίου για τον ΑΔΜΗΕ κλπ την ίδια μέρα Κυριάκο, δεν είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ να συγκαλεί σύσκεψη με mail για, και να συγκαλέσει μ' όποιον γουστάρει, όχι δεν το λέω ότι δεν είναι προσωπικό επειδή μου το ρώτησες το απαντάω, μπορείς να το βρεις, δεν αμφισβητείται έχει και συγκεκριμένη ημερομηνία, να συγκαλεί σύσκεψη και να αποστέλλει το mail του στην Επιτροπή Εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ, να το κάνει στο τάδε υπηρεσιακό στέλεχος, το τάδε υπηρεσιακό στέλεχος, το τάδε υπηρεσιακό στέλεχος, καλά κάνει. Δεν είναι για σένα, επειδή το έβαλε ο Ηλίας, το να αποστέλλει το mail την ημέρα που συζητιέται στην Επιτροπή Εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ που υποτίθεται ότι ήταν ένα, ρε παιδιά μια Επιτροπή η οποία στήθηκε κάποια στιγμή. Και συνεχίζει να συνομιλεί με τον Πρόεδρο της Εταιρείας, αυτό κατέκρινα εγώ. Και είναι λάθος του Προέδρου όπου συγκαλεί σύσκεψη με συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας και την Επιτροπή του ΑΔΜΗΕ. Την ώρα που η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δίνει την μάχη μέσα στην

Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για το Νομοσχέδιο. Αυτό είπα ότι είναι λάθος, αθέμιτο, αντιδεοντολογικό, (φασαρία με Μπρουμά)

Και βάζω λοιπόν το θέμα σε ψηφοφορία. Να πάμε σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες ναι ή όχι; Δια ανατάσεως των χειρών. Πάμε λοιπόν σε ψηφοφορία το θέμα και κλείνω. (..... Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ τέτοιου είδους διαδικασίες εγώ να τις αφήσω να πέσουν κάτω. λοιπόν επειδή υπάρχει μια δευτερολογία, και κλείνουμε, θα υπάρχει μία πρόταση η οποία θα πάει σε ψηφοφορία.)

Εγώ λοιπόν κλείνω, λέγοντας, ότι επειδή στο παρελθόν κάποιοι κατηγορήθηκαν ότι γιατί κάνετε και εδώ υπήρχαν προτάσεις, από πολλούς συναδέλφους, να πάμε να δούμε την διαδικασία, να φύγετε αφού ψηφίσετε, την διαδικασία συνεννόησης με τις άλλες Ομοσπονδίες. Και είπα λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε. Και ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου, μου λέει, ένα μέλος της Διοίκησης της ΓΕΝΟΠ, ότι είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα; Είσαι επικίνδυνος για το κίνημα, το οδηγείς στην διάσπαση, και δεν ντρέπεσαι που κάθετε και δίπλα σου ο γραμματέας ο οποίος είναι μέλος της ΓΣΕΕ. Εγώ δεν έβαλα ζήτημα ΓΣΕΕ, λέω λοιπόν, πρώτον , και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Και λέω λοιπόν, τους χαρακτηρισμούς για επικίνδυνους τους επιστρέφω και το ζήτημα αν θα πάμε ή δεν θα πάμε στις άλλες Ομοσπονδίες τίθεται σε ψηφοφορία.

Καρράς: ακούστε συνάδελφοι, εγώ τοποθετήθηκα, ήμουνα συγκεκριμένος, την προηγούμενη φορά στην συγκεκριμένη συγκυρία, η Ομοσπονδία είχε πάρει μία απόφαση. Πήγε καταρχάς στην ΓΣΕΕ, τοποθετήθηκε μέσα στην ΓΣΕΕ, κι εδώ είναι ο πρόεδρος ο προηγούμενος, η ΓΣΕΕ παρότι δεν υιοθέτησε εξ' ολοκλήρου την πρόταση μας, εν μέρει την υιοθέτησε, μας έδωσε και χρήματα για τις κινητοποιήσεις που είχαμε πρόεδρε Σταμάτη Ρέλλια, αν θυμάμαι καλά.

Ταυτόχρονα, δεν μας απαγόρευσε κανένας, είχαμε πάει να βρούμε και τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες σε μία κοινή Συνέντευξη Τύπου. Αυτά είναι αλληλένδετα. Εάν εμείς, σήμερα, απαξιώσουμε το όργανο που λέγεται ΓΣΕΕ, που όλοι ως παρατάξεις και ως όργανα συμμετέχουμε εκεί πέρα και ψηφίζουμε εκεί πέρα, τότε αμέσως το επόμενο βήμα είναι η Ομοσπονδία να φύγει από το τρίτοβάθμιο όργανο. Μην το βάζετε σαν έτσι το ζήτημα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, να πάμε το θέμα και στην Συνομοσπονδία, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και παράλληλα τις κατάλληλες επικοινωνίες με τις άλλες Ομοσπονδίες που βάζονται για να πάμε σε κοινές δράσεις. Αυτή είναι η δικιά μας θέση και υποχρέωση θεωρώ, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τώρα, δεν θα μπορούμε στη διαδικασία.

Αδαμίδης: Εγώ δεν, ολοκλήρωσες γραμματέα; επειδή δεν αμφισβήτησα.....

Καρράς: και ταυτόχρονα, παράλληλα θα κάνουμε και τις διαδικασίες αυτές που οφείλουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τις άλλες όπως κάναμε και στο παρελθόν. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάρει τέτοια απόφαση, τώρα τι, θα αλλάξουμε τις αποφάσεις;

Ρέλιας: Ακούστε συνάδελφοι, το να λες τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ σήμερα επικίνδυνο σε ένα λεπτό πρέπει να ανακαλέσεις αυτό το πράγμα. Η ΓΕΝΟΠ όμως δεν είναι Αλβανία να μένει έξω από τριτοβάθμιες Ομοσπονδίες. Άσχετα από τα πρόσωπα που είναι επικεφαλής. Είτε Συνομοσπονδίες, είτε Ομοσπονδίες. Θεσμικά όμως, τους ρόλους πρέπει να ανακαλέσουμε και να μην προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους ψηφοφορία. Η ΓΣΕΕ είναι τριτοβάθμιο όργανο. Έχουμε τις διαφωνίες μας, έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό όμως συνάδελφε δεν επιτρέπεται σε αυτή την αίθουσα, να λέμε τον πρόεδρο της ομοσπονδίας επικίνδυνο. Πρέπει να ανακαλεστεί και να συνεχίσουμε.

Μπρουμάς: εγώ λοιπόν, θεωρώ ότι επειδή η ΓΣΕΕ βγήκε πρόσφατα από συνέδριο, κι επειδή υπάρχουν αντιπρόσωποι από το δευτεροβάθμιο όργανο στο τριτοβάθμιο κι εκλεγμένα μέλη. Αυτή την πρωτοβουλία να την πάρει για η ΓΣΕΕ.

Αδαμίδης: Οι προτάσεις Γιώργο Μπίτζα, θα κατατεθούν και θα ψηφιστούν δεν έχει συμφωνώ. Υπάρχει ένα ζήτημα ηθικής τάξεως, εγώ ξαναλέω ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό του προέδρου, δεν επιτρέπω. Μισό λεπτό ρε παιδιά μην φεύγετε τώρα. Την πρωτοβουλία θα την πάρει για η ΓΣΕΕ λέτε. Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα;

Καρράς: Η πρόταση η δικιά μου που θα φέρει την ΓΣΕΕ προ των ευθυνών της, συμπεριλαμβάνει την ίδια πρόταση με του Α με τις πρωτοβουλίες των σωματείων Αριστείδη δεν είναι τίποτε διαφορετικό...Εμείς θα πάμε να ενημερώσουμε την ΓΣΕΕ, ακούστε λίγο και να της πούμε ότι εμείς επιδιώκουμε και κοινή συνέντευξη τύπου όπως της είπαμε και την προηγούμενη φορά, και την απόλυτη στήριξή του στο να πάμε σε μία διαδικασία με τις Ομοσπονδίες τις παρακείμενες οι οποίες βάλλονται από αυτό το νομοθέτημα, να πάμε σε κοινές δράσεις. Η ΓΣΕΕ πρόσφατα, προχτές, όποιος είχε το τηλέφωνό του και το άνοιξε είπε ότι συμμετέχω στις πρωτοβουλίες των Σωματείων που θα είναι στο Σύνταγμα. Κι εμείς συμμετείχαμε μαζί με την ΓΣΕΕ στις πρωτοβουλίες των Σωματείων, των Πρωτοβάθμιων, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, όταν η ταξικότητα μας, μας λέει να πάμε να συνεργαστούμε με άλλες Ομοσπονδίες, θεωρείται ότι η ΓΣΕΕ δεν θα συμμετέχει; Αφού συμμετείχε προχθές το έχω στο μήνυμά μου εδώ και η είπε, Η ΓΣΕΕ πρώτη βγήκε και είπε συμμετέχουμε στο Σύνταγμα θέλετε να σας διαβάσω;

Μάστορας: Προφανώς, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, του Θανάση του Μάστορα, είστε υποχρεωμένοι ως προεδρείο, και μέλος της Τριτοβάθμιας

Οργάνωσης να κοινοποιήσετε τις αποφάσεις των δράσεων στο τριτοβάθμιο, και να το καλέσετε να συμμετέχει στην κάλυψη του. Είστε υποχρεωμένοι χωρίς να σας εξουσιοδοτήσουμε σε τίποτα. Είστε υποχρεωμένοι να μεταφέρετε το σημερινό εκεί και να πείτε, εμείς είμαστε διατεθειμένοι και μάλιστα αποφασισμένοι όχι διατεθειμένοι, να προχωρήσουμε σε μία συνεργασία με αυτά. Είναι υποχρεωμένοι να το κοινοποιήσουν στο τριτοβάθμιο. Να το κοινοποιήσουν. Και από κει και μετά το τριτοβάθμιο θα πάρει τις αποφάσεις του και θα κριθεί.

Βαρσάμης: Καταρχήν, δεν μπορεί να μπαίνει εδώ μέσα συζήτηση επειδή ο πρόεδρος είχε το θέμα που είχε στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ και δεν εκλέχθηκε ή εκλέχτηκε για την παράταξή του, ότι ο πρόεδρος είναι..... Για την διάσπαση της ΓΣΕΕ έτσι; δεν μπορεί να μπαίνει αυτή η κουβέντα συνέχεια. Θεωρώ όμως ότι η Ομοσπονδία πάντα είχε μία σχέση με την ΓΣΕΕ, άσχετα που η ΓΣΕΕ έπαιρνε το δρόμο της. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχω να καταγγείλω και κάτι άλλο, πριν λίγο μου ήρθε ένα μήνυμα και μπήκα και διάβασα σ' ένα site ένα Πρωτοβάθμιο Σωματείο της Ομοσπονδία ο Λυγκιστής, σήκωσε στο site μια ανακοίνωση ότι πέρασε στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, η εθελουσία έξοδος διακοσίων στελεχών, έτσι δεν είναι Άρη; και για αυτό πήγα στον Άρη πριν και τον ρώταγα. Δηλαδή τώρα θα παίζουμε εδώ πέρα, δηλαδή τι λαγός είναι; δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι ότι να ναι. Τελειώσαμε με την ΓΣΕΕ ρε παιδί μου τελειώσαμε. Λοιπόν, για να κλείσω το άλλο τώρα.

Αδαμίδης: Καταρχήν μία διευκρίνιση. Αυτό που ενδεχομένως σηκώθηκε στο site του Σωματείου είναι μία λάθος εκτίμηση του Σωματείου, δεν πρόλαβαν, δεν είδαν, δεν διάβασαν σωστά, είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2006 όπου αναδημοσιεύθηκε εσχάτως σε κάποια site και αυτοί νόμισαν ότι είναι απόφαση του 2016. Γιατί; γιατί η απόφαση είναι του '06 και κάποιο site αναδημοσιεύοντας το έγραψε Μάιος του '16. Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία έτσι;

Πάμε λοιπόν για να κλείσουμε την ιστορία. Εγώ αποδέχομαι το ότι ο Αριστείδης ο Μπρουμάς είπε αποσύρει το χαρακτηρισμό, για την βοήθεια της διαδικασίας. Ωστόσο, με το να απευθύνει χαρακτηρισμούς είναι πολύ εύκολο, να απευθύνει ο καθένας έναν χαρακτηρισμό και ύστερα μετά από λίγο να λέει τον αποσύρω γιατί όταν βλέπει τα πράγματα ότι σφίγγουν, όταν βλέπει τα πράγματα ότι σφίγγουν μπορεί να τον αποσύρει ο καθένας. Πραγματικά σας λέω αγαπητοί συνάδελφοι, και φίλε Αντώνη, τέτοιου είδους διαδικασίες, εμείς δεν μπορεί να τις αποδεχόμαστε από όπου και αν προέρχονται. Την επόμενη φορά που θα υπάρχουν χαρακτηρισμοί τέτοιου είδους σε αυτή τη διαδικασία, με δεδομένο να πεις ότι δεν ξέρεις τι λες, λέει αυτή εδώ ήρθε να πούμε συμβιβασμένοι και εξηγούν ποιοι είναι οι συμβιβασμένοι. Αλλά το ότι είσαι έτσι είσαι αλλιώς όταν μάλιστα εγώ την πρόταση και την δική σου και του Ηλία και του γραμματέα μάζεμα να πω τι ακριβώς θα κάνουμε. Και επειδή εγώ γνώριζα ότι και άλλες

φορές που έχει επιχειρηθεί να κουβεντιάσουμε έτσι, υπάρχουν εκατέρωθεν βολές ότι προσπαθείτε να διασπάσετε, γι αυτό είπα ότι παιδιά θα κάνουμε αυτή την ιστορία.

Προφανώς φίλε Γιώργο Κατάνα δεν θα πάρουμε από κανέναν την άδεια να πάμε να κουβεντιάσουμε, με κάποιους άλλους συναδέλφους προφανώς, δεν θα πάρουμε την άδεια. Αλλά για το συγκεκριμένο ζήτημα, να υπάρχει, και δεν θέλω να το αφήσω έτσι, άλλη άποψη που είναι δικαίωμά του να την έχει ο καθένας, όταν υπάρχει θα πρέπει να καταγράφεται. Η άποψη λοιπόν είναι, ότι εγώ λέει ένα μέλος της Διοίκησης, ότι δεν συμφωνώ με τις δικές σας πρωτοβουλίες. Την πρωτοβουλία θα την πάρει η ΓΣΕΕ. Για να απορριφθεί, θα πρέπει να απορριφθεί με τις διαδικασίες. Γιατί τα πρακτικά καταγράφονται. Και επειδή εγώ δεν θέλω να αφήνω να πέφτει κάτω τίποτα, υπάρχει μία πρόταση έτσι όπως συγκεράστηκε με τις τελευταίες προσεγγίσεις και κανονικότητα και υπάρχει και η άλλη πρόταση του Μπρουμά που λέει ότι εφόσον απέσυρε τον χαρακτηρισμό συνεχίζω να σας λέω ότι δεν θα πάρετε πρωτοβουλίες θα την πάρει η ΓΣΕΕ. Αυτές είναι οι προτάσεις που πρέπει να μπουν σε ψηφοφορία. Δεν αποσύρει την πρόταση. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ, ξέρω τι θα βάλω, της πρότασης του προεδρείου; της πρότασης του προεδρείου έτσι όπως κατατέθηκε; ποιοι είναι κατά; λευκά; λέω, είναι ομόφωνη η πρόταση; ομόφωνη πρόταση! Λευκό ή κατά; κατά! ωραία! ναι, δεν πειράζει να καταγραφούν στα πρακτικά. Εντάξει.

Λήξη Συνεδρίασης.