



ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Θέματα Ημερήσιας διάταξης :

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΕΣΣΕ
- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αδαμίδης Γιώργος: ... και να προχωρήσει η διαδικασία κατάθεσής του. Να πάει σε όλες εκείνες τις αρμόδιες υπηρεσίες και να πάρει και την αιτιολογική έκθεση και τα γνωστά αυτά που γίνονται, έτσι ώστε να κατατεθεί. Εκτίμηση του Υπουργού είναι ότι μπορεί να κατατεθεί και Μεγάλη Τετάρτη, εδώ υπήρχε μία διαδικασία όπου ζητήθηκε από εμάς για να είμαστε καθαροί ότι Μεγάλη Τετάρτη δεν μπορεί να κατατεθεί Νομοσχέδιο και επειδή και αυτή απ' ότι φαίνεται ότι ίσως να μην είναι έτοιμοι, το Νομοσχέδιο τελικώς θα κατατεθεί μετά το Πάσχα. Και θα ξεκινήσει η συζήτηση του για κανονική διαδικασία Νομοσχεδίου μετά το άνοιγμα της Βουλής απ' την Κυριακή του Θωμά. Τότε θα συζητήσουν οι Επιτροπές. Στόχος τους είναι αν το Νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τον τρόπο που γίνεται η απόσχιση, ποια είναι η διαδικασία θα την κάνει η ΔΕΗ, δεν την ξέρουμε, τα γνωστά, κατά τα πρότυπα ενδεχομένως του ΑΔΜΗΕ εφόσον πραγματοποιηθούν οι δύο εταιρείες για απόσχιση και η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε Σύμβουλο να φτιάξει αυτά που έκανε κατά τα πρότυπα του ΑΔΜΗΕ. Η κίνηση λοιπόν είναι ότι προς τα τέλη Απριλίου αυτό ίσως να είναι ολοκληρωμένο, τον Μάιο να γίνει ο διαγωνισμός και κατά το τέλος του έτους, ίσως υπάρχει με βάση και τις διαδικασίες αν θα τα καταφέρουμε να έρθουν οι υποτιθέμενοι επενδυτές. Αρχές του '19. Και στο μεσοδιάστημα αυτό, αυτό δεν μας το είπε ο Υπουργός, αυτός συνεχίζει να λέει ότι το 17% θα είναι μία άλλη ιστορία, εκτίμηση δική μας είναι όμως και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι αυτό ότι μπορεί μετά τον Μάιο, Ιούνιο να έχουμε και έναρξη διαδικασιών για το 17% που υπάγεται στο ΤΑΥΠΕΔ.

Άρα, με δεδομένα αυτά, εμείς πρέπει και θα ρθούμε μετά να σχεδιάσουμε τον αγώνα, πως πρέπει να ξεκινήσουμε και να κλιμακώσουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τον αγώνα μέχρι που θα ξέρουμε πότε είναι η ψήφιση στην ολομέλεια για την κορύφωση και του δικού μας αγώνα με στόχο να αποτρέψουμε την συγκεκριμένη διαδικασία, θα πρέπει να πάμε τώρα στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, έτσι όπως είμαστε όλοι για να διαμαρτυρηθούμε να καταθέσουμε την θέση μας απέναντι στο Δ.Σ., προφανώς να τους καταστήσουμε και αυτούς υπευθύνους και σε ποινικές ευθύνες στο μέτρο που έχουνε, και να τους επισημάνουμε ότι δεν θα είναι μία εύκολη διαδικασία για την Διοίκηση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. η ολοκλήρωση αυτού του εκτρώματος, του «εθνικού εγκλήματος» όπως ειπώθηκε πολλές φορές.

Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να συνεχίσουμε το Δ.Σ. μας για να τεθούν τα θέματα της αποεπένδυσης του ξεπουλήματος, τα βήματά μας και καθώς επίσης να συζητήσουμε το θέμα της Συλλογικής Σύμβασης γιατί αυτή την ώρα υπάρχει ένα κείμενο το οποίο θα έρθει για συζήτηση, θα έρθει εδώ στο Δ.Σ. μας να διαμορφωθεί, σας λέω ότι πρόθεση των προτέρων, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, της Διοίκησης της ΔΕΗ είναι και αύριο να συνεχίσει το Δ.Σ. η ΔΕΗ για να περάσει την σύμβαση εφόσον αυτή εγκριθεί, δηλαδή εφόσον το κείμενο που διαμορφώνεται ... άρα λοιπόν πιθανών και αύριο να είμαστε εδώ για να λύσουμε και το θέμα της σύμβασης.

Μπιτζας: δεν κατάλαβα, στο συμβούλιο, επάνω, έχουν κουβέντα για την πώληση των μονάδων; Εμείς για ποιο λόγο πάμε;

Αδαμίδης: επειδή ο Υπουργός μας ενημέρωσε χθες ότι το Νομοσχέδιο είναι έτοιμο. Καρράς! Και θα κατατεθεί μετά το Πάσχα, την Κυριακή του Θωμά. Είπε πριν στον λόγο του. Οπότε, πρέπει να πάμε εμείς να καταστήσουμε σαφές στην Διοίκηση ότι δεν επιτρέπουμε.....

Αδαμίδης: στο μέτρο των ευθυνών που αναλογούν

Καρράς: γιατί αν εξελίξουμε την ενημέρωση θα σου πούμε ότι μετά από την κατάθεση του Νομοσχεδίου, θα ακολουθήσει Δ.Σ. η ΔΕΗ, Γενική Συνέλευση η ΔΕΗ και μέχρι τέλος

Απριλίου θα έχει διαχωρίσει τις δύο Εταιρείες γιατί στο ερώτημα τι πουλάμε; Πουλάμε δύο εταιρείες. Στο ερώτημα πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση, είναι τέλος Απριλίου. Και στο ερώτημα τι γίνεται μετά; Θα τα πούμε μετά.

Αδαμίδης: Δ.Σ. σήμερα Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, παρακαλώ τον γραμματέα για την ανάγνωση του καταλόγου για την απαρτία.

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΡΕΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΘΑΝΕΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Αδαμίδης: ωραία είμαστε άπαντες παρόντες να ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα την συνεδρίαση μας η οποία θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Αμέσως τώρα θα γίνει μία γενική ενημέρωση μετά και την χθεσινή πρόσκληση από τον Υπουργό για τα θέματα που μας ταλανίζουν ακριβώς ένα χρόνο τώρα, σε ότι έχει να κάνει με το ξεπούλημα των μονάδων. Αμέσως μετά, θα μπουνε δύο ζητήματα που θα φέρουνε απόφαση, θα χρειαστεί ψηφοφορία για απόφαση, όπου έχει οργανωτικά και οικονομικά. Τα οργανωτικά, υπάρχει ένα αίτημα ενός Συλλόγου, εγγραφής, νέου συλλόγου εγγραφής στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι το Υπρεσιακό Σωματείο ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θα μας τα πει ο Οργανωτικός και έτσι κι αλλιώς μετά θα χρειαστεί να διακόψουμε γιατί πιστεύω μέχρι εκείνη τη στιγμή θα έχουμε στα χέρια μας το ζήτημα που αφορά το δεύτερο θέμα, την Σ.Σ.Ε. θα έχουμε στα χέρια μας κάποια σχέδια που πρέπει να κληθούμε να τοποθετηθούμε, υπάρχουν και τα δικά μας. θα

τα χρειαζόμαστε να τα κουβεντιάσουμε φαντάζομαι ότι θα είναι αναγκαστική και η διακοπή για τα ψηφοδέλτια, τις παρατάξεις θα τα ξανασυζητήσουμε και να ξαναμαζευτούμε να συζητήσουμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε καταρχήν ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ γιατί και οι περισσότεροι έχουν και την ιδιότητα των Σωματείων τους, σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία τα εκφράζουν απόλυτα και τα εκπροσωπούν. Και να δούμε τι θα γίνει.

Πριν προχωρήσω λοιπόν στο ζήτημα θα δώσω λίγο τον λόγο στον Ηλία τον Μαστρολέων γιατί μου ζήτησε να βάλει ένα θέμα προ Ημερησίας Διάταξης, δεν είναι πολύ σημαντικό. Η έννοια του είναι σημαντική αλλά δεν θα φάει χρόνο γι αυτό και την υιοθέτησα την πρόταση που έλεγε.

Μαστρολέων: λοιπόν, συνάδελφοι φαίνεται ότι η τρομοκρατία και η εκδικητικότητα της Διοίκησης αλλά κατ' επέκταση είναι της Κυβέρνησης έχει αρχίσει. Και εκφράζεται για την συγκεκριμένη περίπτωση ως εξής. Ο σύντροφος μας ο Παύλος ο μηχανικός στην περιοχή ανατολικής Θεσ/νικης και μέλος της τοπικής επιτροπής εκεί των μηχανικών είχε κάνει τα χαρτιά του να συνταξιοδοτηθεί και μάλιστα πήρε και την άδεια απλά περιμένει την Συλλογική Σύμβαση του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να έχει ότι οφέλη μπορεί να έχει σε σχέση και με την αποζημίωση, την αποδέσμευση της αποζημίωσης από εφάπαξ κλπ. χθες λοιπόν αποκάλυπτα, του ήρθε μετάθεση ένα, ενάμισι μήνα πριν βγει στην σύνταξη για την περιοχή Κεντρικής Θεσ/νικης και μάλιστα του είπαμε ξεκάθαρα ότι εσύ είχες κάνει να φύγεις σε σύνταξη, δεν έφυγες, περιμένεις την σύνταξη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και δεν μπορούμε να σε έχουμε εδώ να κάθεται και πήγαινε εκεί. Ένα – ενάμισι μήνα πριν βγει στην σύνταξη. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι εκδικητικότητα αν θέλετε και μια όχι για τον ίδιο αλλά και για τους πίσω. Θέλουμε λοιπόν σαφή θέση εδώ από το «όργανο» την Ομοσπονδία και τις κατάλληλες παρεμβάσεις γιατί δεν έχει αξία γι αυτόν τον ίδιο. Είναι τι μηνύματα μπορεί να περάσει σε μια τέτοια κατάσταση . Αυτό.

Αδαμίδης: ωραία, λοιπόν εγώ να πω αμέσως για το συγκεκριμένο ζήτημα ότι προφανώς είναι καταδικαστέα η πράξη, θα γίνει η παρέμβαση για δύο λόγους. Πρώτον, θα μπορούσε ο συγκεκριμένος συνάδελφος να εκμεταλλευτεί το γεγονός που έχουν κάνει και στο παρελθόν κάποιοι άλλοι έτσι ώστε να παραμείνει χωρίς να πάρει την άδειά του και ενδεχομένως να αναγκάσει την Εταιρεία να του την πληρώσουν όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Παρόλα αυτά με δεδομένο ότι θα έφευγε στην σύνταξη όπως έκαναν κι άλλοι συνάδελφοι και φίλοι μου και σύντροφοί μου να πούμε που το έχουσε πράξει για να βρεθούνε ως συνταξιούχοι, προφανώς και είναι καταδικαστέα. Δεσμεύεται το προεδρείο θα μιλήσει ο γραμματέας να σταματήσει αυτή η μετακίνηση έστω για ένα μήνα γιατί ανεξάρτητα από το πότε θα έρθει η σύμβαση του ΔΕΔΔΗΕ με δεδομένο του ότι βγήκε πολύ αργότερα, μάλλον νωρίτερα θα είναι τελειωμένη η υπόθεση του συμψηφισμού.

Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο 31, μεθαύριο το Σάββατο κλείνει ακριβώς ένας χρόνος όπου άρχισαν να μπαίνουν οι σκιές στα ζητήματα των λιγνιτών. Εκεί που είχαμε μία διαδικασία από την σημερινή κυβέρνηση που κατήργησε με νόμο την μικρή ΔΕΗ και σε μία άλλη διαδικασία να τελειώσει τα θέματα του ΑΔΜΗΕ με τον τρόπο που τα τελείωσε, ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά τι συνέβη, δώσαμε τον αγώνα όσο μπορέσαμε να τον δώσουμε, αυτό που εγώ κρατάω ως «θετικό» είναι ότι σε αυτή την φάση ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο, όσο βρίσκεται, πάντα εγώ πιστεύω ότι μπορεί αυτό πολύ σύντομα και με εύκολους νόμους να αλλάξει η μετοχική σύνθεση, άλλα υποστηρίζει η Κυβέρνηση, σημασία έχει ότι ο ΑΔΜΗΕ, ένα παραγωγικό, μονοπωλιακό κομμάτι που ασκεί μονοπωλιακή δραστηριότητα έχει φύγει από την εταιρεία για πολύ, πολύ μικρό τίμημα και έχει τα προβλήματα που σήμερα η ίδια η Εταιρεία εμμέσως πλην σαφώς παραδέχθηκε από

τον πρόεδρό της πριν από λίγο που κάναμε την ομολογουμένως σοβαρή παρέμβαση μας και το σημαντικό; Μαζική παρέμβαση στο Δ.Σ. για να εκθέσουμε τις θέσεις μας.

Ήτανε 30 Μάρτη του '17 όταν μιλήσαμε με τον Σταθάκη τηλεφωνικά που πήγαινε εκτάκτως στις Βρυξέλλες γιατί τέθηκε ζήτημα για την δεύτερη αξιολόγηση, το θέμα των λιγνιτικών μονάδων. Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα σωματεία – μέλη αμέσως εντός μιας εβδομάδας με αυτή την απόφαση και μόνο πραγματοποιήσαν τουλάχιστον για τα δεδομένα της Πτολεμαϊδας το μεγαλύτερο συλλαλητήριο που έχει πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου του 2017 απέναντι στην κυβερνητική λαίλαπα με παρόντες το σύνολο της κοινωνίας, το σύνολο των σωματείων και το σύνολο των τοπικών φορέων, βγάζοντας πύρινους λόγους και αυτοί από άμβωνος, θα ήταν άμα ήμασταν στην εκκλησία από τους δεσποτάδες που έκαναν από βήματος τις εξέφρασαν. Όλοι ξέρουν τις θέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, άκουσαν τους πύρινους λόγους του Περιφερειάρχη με απειλή παραίτησης. Ακούσαμε τον δεσπότη, τον επίσκοπο εκεί της περιοχής Φλωρίνης – Πρεσπών και Εορδαίας, όλων των δημάρχων και να μην πω περισσότερο όλων των φορέων που έδωσαν δυναμικό σ' εκείνη την εκδήλωση, γιατί ψιλοαμφισβητείται και καλά κάνει εάν οι κινήσεις μας είναι τέτοιες που ανταποκρίνονται σε αυτές που κάνανε το 2014. Εγώ θεωρώ ότι είναι και λίγο μεγαλύτερες. Δηλαδή το 2014 κορυφώθηκαν οι κινητοποιήσεις μας με ένα συλλαλητήριο και αμέσως με μία απεργία αφού νωρίτερα είχαμε κάνει μία αντίστοιχη προετοιμασία. Επισκεφτήκαμε τόσο τους Μητροπολίτες τότε δεν είχαμε κοντά μας, και δεν υπήρχανε συντονιστικά όργανα, απλά καλέσαμε τους απερχόμενους γιατί θυμίζω το '14 έγιναν οι δημοτικές εκλογές τον μήνα Μάιο, και θα αναλάμβαναν τον μήνα Σεπτέμβριο του '14. Και προκαλέσαμε και καλέσαμε και τους απερχόμενους και τους επερχόμενους να είναι παρόντες στο ξεκίνημα του αγώνα. Για το νομοσχέδιο που είχε ήδη κατατεθεί μέσα σε πολύ γρήγορη διαδικασία τριών ημερών όπου κάναμε ότι ήταν να κάνουμε. Παράνομη και καταχρηστική η απεργία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αμέσως χωρίς καμία άλλη διαδικασία ανέλαβαν τα Σωματεία να «πάρουν στην πλάτη» τους την απεργία του Ομίλου ΔΕΗ όπου είχαν την δυνατότητα, οι οποίες κι αυτές βεβαίως κρίθηκαν παράνομες και καταχρηστικές. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δώσαμε την μάχη απεργήσαμε και αναγκάσαμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε επίταξη και επιστράτευση. Και εκεί ήταν ο λόγος που εμείς αναγκαστήκαμε μέσα από αυτή την διαδικασία με διαφωνίες μεταξύ μας, το αν έπρεπε να γυρίσουμε πίσω στην δουλειά μας επειδή ήμασταν επιστρατευμένοι ή δεν έπρεπε. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Ο κόσμος υπάκουσε στο χαρτί της επιστράτευσης, κατά την γνώμη μου καλά έκανε, καλά έκανε το 2014 με μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. όπου εγώ πάντα λέω ή μάλλον Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ όπου εγώ πάντα τότε, θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι έμπαιναν ζητήματα στις λίστες γιατί πολύ γρήγορα μου φαίνεται ότι ξεχνάμε για την μετακίνηση ή για την λύση σύμβασης εργαζομένων που τους θεωρούσαν πλεονάζον προσωπικό, την ονόμαζαν κάποια στιγμή κινητικότητα αλλά ήταν η γνωστή διαθεσιμότητα.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε αμέσως μετά από εκεί το καλοκαίρι με μία ήτα, θα έλεγε κανείς αλλά μέσα από την διαδικασία που σας είπα, επιστράτευσης να δούμε ποιος είναι ο επόμενος βηματισμός μας; η τότε αντιπολίτευση έτσι ακριβώς ότι έκανε ήρθε κι έγινε κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι 4 Φεβρουαρίου του 2015 ήρε την επίταξη για την επιστράτευση, άρα δεν είμαστε επιστρατευμένοι, ούτε επιταγμένοι κι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το χουμε ως όπλο. Ήρε λοιπόν αυτή την διαδικασία και δήλωσε ότι εγώ θα καταργήσω την μικρή ΔΕΗ, τον νόμο και το έναν και τον άλλο. Μετά από τρεις μήνες, τέσσερις εννοώ της «Βαρουφακιάδας» που εγώ ονομάζω, μετά από ένα ανούσιο και διχαστικό δημοψήφισμα, μετά από ένα μεγαλοπρεπές «όχι» του ελληνικού λαού που μετατράπηκε σε ένα εκκωφαντικό «ναι», είχαμε την υποχρεωτική διαπραγμάτευση και την κατάληξη σε ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο θεωρώ ότι είναι επαχθέστερο των προηγούμενων, γιατί έχει και τα άλλα δύο μέσα, η διαδικασία τον Αύγουστο του 2015 είπε

συγκεκριμένα πράγματα για την ενέργεια ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να έχει πάνω από το 50% και ότι θα δημιουργηθεί και αντίστοιχη διαδικασία σε ότι έχει να κάνει με τον ΑΔΜΗΕ. Γνωστά του ΑΔΜΗΕ, θέλω να τα τρέξουμε.

Εμείς κινητοποιηθήκαμε, ήρθε ο νόμος για την κατάργηση της μικρής ΔΕΗ αλλά δεν υπήρχε πουθενά σενάριο για ψήφιση νόμου μισής ΔΕΗ λένε οι άλλοι, δεν διαφωνώ, πρώτος εγώ το έχω πει. Επειδή μου ένα ρίμα όχι ότι ανακάλυψα την Αμερική. Έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία, έγινε το συλλαλητήριο, αμέσως πήγαμε σε ένα δεύτερο συλλαλητήριο το οποίο για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, στην Μεγαλόπολη δεν είχε την μαζικότητα του δεύτερου της Μεγαλόπολης. Γιατί, τα ζητήματα που μπαίνουν τι είναι σε αποεπένδυση όπως λέει η κυβέρνηση δεν ξέραμε ποια θα είναι αυτά. Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ μαζί με τον γραμματέα, πάντα είχανε στο μυαλό τους ότι ποιοι λιγνίτες θα παίξουνε με μία βάση, μία γνώση που έχουμε γύρω από το θέμα, προφανώς κι εσείς, είναι μία ιστορία, μία ρουλέτα όπου γυρνάει για να δούμε που θα καθίσει. Ζητήσαμε γρήγορα συνάντηση από τον δήμαρχο Μεγαλόπολης και του είπαμε δήμαρχε τα ζητήματα του υποτιθέμενου market test κλπ. δεν είναι κλειδωμένα. Έγινε συνάντηση στο γραφείο, του εξηγήσαμε ότι μπορεί η μπίλια να κάτσει Μεγαλόπολη. Γιατί είναι πολύ πιο δελεαστικό το ΔΕΑΛ στην Μεγαλόπολη απ' ότι είναι στο Αμύνταιο. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Αμύνταιο και η Καρδιά κλείνουν μετά από 17.500 ώρες. Αφού την ώρα που κουβεντιάζουμε εάν τυχόν το Αμύνταιο δουλέψει λίγο το καλοκαίρι δεν θα μπορέσει, και κλείσει φέτος τον Μάιο όπως είναι προγραμματισμένο λόγω το Αμύνταιο I και II αν δουλέψει λίγο το καλοκαίρι δεν θα μπορέσει να βγάλει τον μήνα Νοέμβριο του 2018. Τελειώνουν οι 17.500 ώρες όπου η ίδια η Κυβέρνηση το 2013 κι εδώ θα πω κάτι που συμφωνώ απόλυτα με τον γραμματέα, με απόφασή της είπε στην Commission ότι εμείς τις μονάδες I, II, III, IV, της Καρδιάς και I,II ΤΟΥ Αμυνταίου θα τις δουλέψουμε μόνο για 17.500 ώρες και μετά θα τις αποσύρουμε. Προφανώς η δική μας θέση ως συνδικάτο ήταν να παραταθούν οι ώρες λειτουργίας, και των Πρωτοβαθμίων και της ΓΕΝΟΠ. Τέσσερα χρόνια από εκείνη την ημέρα, γι αυτό λέω συμφωνώ με τον γραμματέα, τα είπαμε και χθες στον Υπουργό, δεν έγινε καμία απολύτως κίνηση έτσι ώστε να αλλάξει παρά εσχάτως, όπου μας είπε χθες ο Υπουργός ότι εμείς έχουμε δώσει άδεια για 32.000 ώρες. Εμείς ως Ελλάδα. Και μπορεί να υπάρχει ένα μπρα – ντε - φερ με την Commission κατά το τέλος του 2018 εφόσον τελειώσουν οι ώρες. Πρόθεση λοιπόν της Κυβέρνησης είναι να τα δουλέψει έστω και αν η περιβαλλοντική άδεια των μονάδων εδώ είναι μία ελληνική υπόθεση. Γιατί, ως γνωστό, στις 2 Φεβρουαρίου η Επιτροπή περιβάλλοντος είπε όχι στο αίτημα της Ελλάδος για 32.000 ώρες σ' αυτές τις μονάδες και μάλιστα μας εγκαλούσε και γιατί τις δουλέψαμε και full time, 6.000 ώρες το Αμύνταιο.

Άρα λοιπόν, είμαστε σε μία κατάσταση όπου έχουμε δύο προβλήματα. Ένα της πώλησης που είναι το πιο μεγάλο κι ένα δεύτερο του κλεισίματος έξι μονάδων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απόσυρσης των μονάδων αυτών. Επί του εγκλήματος. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένως ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με ανακοινώσεις, μου κάνει εντύπωση που δεν ήθελα να τα φέρω εγώ γιατί είναι , εδώ και 7 – 8 χρόνια από το 20101 που ξεκίνησε το θέμα της πώλησης μονάδων ακόμη επί Μπιρμπίλη – Παπακωνσταντίνου έχουμε κάνει απίστευτες ανακοινώσεις και δράσεις για το ζήτημα της μη πώλησης, απίστευτες! Εκτός κι εάν δεν τις είδαμε. Κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες με δεδομένο αγαπητοί συνάδελφοι και το τι γίνεται στην χώρα, ποια είναι η δυναμική μας, είδαμε τι έγινε στο άλλο ξεπούλημα. Δες ΑΔΜΗΕ. Έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ ότι αυτοί που συμμετείχαν στην κατάληψη και στην διαδικασία να πάμε να σταματήσουμε την Γενική Συνέλευση για τον ΑΔΜΗΕ ήταν εργαζόμενοι που ήταν στην μητρική και στον ΔΕΔΔΗΕ, πολλοί λιγότεροι ήταν οι ΑΔΜΗήτες για το σχέδιο. Γιατί κάποιοι ήταν υπέρ του συγκεκριμένου σχεδίου, για να μην

ξεχάσουμε όπως λέει και ο γραμματέας πολλές φορές και τις ανακοινώσεις τόσο της Διοίκησης σε εκείνη την ιστορία.

Τελείωσε η διαδικασία, φτάσαμε στο market test και είχαμε αγαπητοί συνάδελφοι πλέον την συγκεκριμένη, τον σχεδιασμό με την Κυβέρνηση να λέει Μεγαλόπολη III και IV, Αμύνταιο I με την άδεια II με τα αντίστοιχα Ορυχεία. Μελίτη I με την άδεια II και τα αντίστοιχα Ορυχεία. Η κινητοποίηση επίσης ήταν αστραπιαία πραγματοποιώντας άλλα δύο συλλαλητήρια και προσπαθήσαμε οι ίδιοι άνθρωποι με την ίδια ζέση εφόσον έχουμε δημιουργήσει και συντονιστικό, είπα την προηγούμενη φορά δεν είχαμε συντονιστικό αλλά οι επερχόμενοι ήτανε παρόντες. Τώρα που έγιναν τα συντονιστικά για να γίνει καλύτερα ο αγώνας, κάνουμε λοιπόν ένα συλλαλητήριο στην Μεγαλόπολη που δεν έμοιαζε καθόλου με το προηγούμενο για ευνόητους λόγους, γιατί τώρα μπήκε στο κάδρο η Μεγαλόπολη. Και το συλλαλητήριο στην Φλώρινα; Επίσης δεν έμοιαζε καθόλου με το συλλαλητήριο της Πτολεμαΐδος επίσης για ευνόητους λόγους. Γιατί το πρώτο συλλαλητήριο της Πτολεμαΐδας δεν είχε ακόμη καθαρίσει ποιες είναι οι μονάδες. Μπορεί να ήτανε ο «Άγιος Δημήτριος» μαζί με το Ορυχείο. Μπορεί να ήτανε οτιδήποτε, άρα υπήρχε η δυνατότητα της μαζικότητας. Τα λέω αυτά για να ξέρουμε που βρισκόμαστε και πόσο μετράμε και το μπόι μας, και θα πρέπει να δώσουμε και μια εξήγηση. Γιατί τον Απρίλιο του '17 το συλλαλητήριο στην Πτολεμαΐδα δεν είχε προηγούμενο, γιατί τον Δεκέμβριο του '17 το συλλαλητήριο στην Φλώρινα ήταν ένα συλλαλητήριο που μετά βίας σώθηκε η υπόστασή του. Και το αντίστοιχο στην Μεγαλόπολη, το συλλαλητήριο του Μαΐου του '17 δεν είχε καμία σχέση με το συλλαλητήριο του Δεκεμβρίου του '17; Αυτά για να ξέρουμε πως θα κινηθούμε. Και σε όλα αυτά με τις άλλες δύο Εταιρείες πλην των συνδικαλιστικών στελεχών και κάποιων συνειδητοποιημένων συναδέλφων να είναι αποστασιοποιημένοι τελείως. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος δεν θέλει να την δει μπορεί να το κάνει. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα και βλέπω και πολύ μεγάλη όρεξη από κάποιους και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Φτάσαμε λοιπόν σε μια διαδικασία όπου πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, κυρίως αυτοί οι οποίοι αντιπολιτεύονται και σήμερα δεν είναι και λίγοι αυτοί που αντιπολιτεύονται χρησιμοποίησαν και την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ λέγαμε και πριν για κάποιον χαριτολογώντας τον Ιπποφάντη στο παρελθόν τον λέγαμε Συκοφάντη. Τα τελευταία τρία χρόνια μόνο μας υποστηρίζει. Για δικούς του λόγους. Για τους λόγους του ΣΚΑΪ. Δεν μας αγάπησε ξαφνικά. Απλά από την στιγμή που εμείς, ως Συνδικάτο γενικώς, πάντα τα Συνδικάτα κάναμε μια αντιπολιτευτική πολιτική ε, βρίσκεις και εύκολα βήμα.

Έγινε η διαδικασία, πολλοί λέγανε να τώρα έρχεται γιατί δεν κινητοποιείστε; Έπρεπε με βάση όλων αυτών να είμαστε σε μία κινητοποίηση από τον Μάρτη πέρσι μέχρι σήμερα. Και δεν ξέρω τι είδους κινητοποίηση, γιατί τις άλλες όπως έχουμε συμφωνήσει κι έχω δει, τις κάναμε. Θα μπορούσαν να είναι ισχυρότερες; Να πω θα μπορούσαν. Και φυλλάδια βγήκανε, και στα διόδια στην Μεγαλόπολη πήγανε, εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι και έχουμε συνεννοηθεί, τότε επικοινωνιακά αυτό θα στείλετε; Γιατί θα μπορούσε όμως να βγει κι ένα φυλλάδιο τα Χριστούγεννα, το είχαμε έτοιμο, είπαμε να το κάνουμε, τώρα είδαμε ότι δεν είναι στην επικαιρότητα το θέμα, να το κρατήσουμε για αργότερα. Εγώ άκουσα προχθες, στην διαδικασία του Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον πατριώτη τον Καραλευθέρη να λέει ότι έπρεπε να κινητοποιηθούμε πριν γίνει η δεύτερη αξιολόγηση. Δηλαδή, πριν συμφωνηθεί το ζήτημα ότι για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση θα μπουνε μέσα η αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων. Εκτιμήθηκε και τότε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να σταματήσει την αξιολόγηση μόνος σου επειδή βάζει μόνο τους λιγνίτες. Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία σαβανοποίησης, λίγα – λίγα τα πράγματα. Και δεν ήμασταν εμείς αυτοί, εγώ δηλώνω αδυναμία όπου θα μπορούσε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να σταματήσει και να μην γίνει η δεύτερη αξιολόγηση. Αν δεν έπαιρναν αυτή την απόφαση ότι θα πάμε σε μία αποεπένδυση λιγνιτικών μονάδων.

Στόχος μας λοιπόν ήταν όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά, για να το μαζεύω και απόφαση Συνεδρίου ότι όταν η Κυβέρνηση α, πριν από αυτό, συγγνώμη, να πω κάτι πολύ σημαντικό. Στην απεργία της 14^{ης} Δεκεμβρίου νωρίτερα κάναμε Συμβούλιο, κι εμείς είπαμε το ότι πάμε με δικό μας πλαίσιο σ' αυτή την απεργία. Και ήταν και ομόφωνη απόφαση. Ηλία θυμίζω, να πάμε σε μια διαδικασία ενός ας το πούμε συλλαλητηρίου, ας το πούμε προσυγκέντρωσης και μετά να πάμε ως μπλοκ εκεί στην διαδικασία. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι μετά λύπης μου το λέω κάνοντας και μία πολύ μεγάλη υποτίθεται κινητοποίηση να φέρουμε κόσμο στην Χαλκοκονδύλη, περισσότεροι ήταν αυτοί που κατέβηκαν με λεωφορεία και ανέβηκαν από ότι ήταν οι εδώ οι «ντόπιοι». Και οι μεν απεργοί καλύτερα να μην βγάλουμε τα νούμερα στον αέρα. Γιατί κατέβαινε η μονάδα, πως το λεν το σχέδιο. Για να δούμε αν κάναμε ή δεν κάναμε. Λέω αυτοί που κατέβηκαν ή ανέβηκαν ήταν περισσότεροι από αυτούς που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα. Πριν από αυτό έγινε και μια πολύ μεγάλη συνάντηση – συλλαλητήριο – διαμαρτυρία 28 Νοέμβρη. 4-5 λεωφορεία αυτά είχαν και κόστος για την Ομοσπονδία κι επειδή θα μπορούμε και στα οικονομικά, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνονται στην ώρα τους. αλλά θα τα πούμε και στα οικονομικά αυτά. Λεωφορεία, ντουντούκες, ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα.

Πήγαν εκεί δεν ήταν οι ξεπουλημένη ΓΕΝΟΠ στην διαπραγμάτευση. Ήταν μητροπολίτης ο οποίος κούναγε την μητροπολιτική του ράβδο, ήταν ο Σκουρλέτης, ήταν ο περιφερειάρχης, ήταν οι δήμαρχοι. Ήταν όλοι. Για να δούμε τι εμείς κάνουμε. Ξεκινήσαμε, έγινε αυτή η διαδικασία και φτάσαμε στο σήμερα. Μετά το συλλαλητήριο της Μεγαλόπολης είμαστε σε μία ευθεία συνεννόηση και με τον δήμαρχο και με τις τοπικές κοινωνίες. Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο στην Τρίπολη για το ζήτημα της υποτιθέμενης ανάπτυξης της χώρας που κάνει η Κυβέρνηση σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ήταν το δεύτερο στην ουσία συνέδριο που έχει να κάνει με ενεργειακά θέματα. Γιατί πραγματοποιήθηκε κι ένα στην Κοζάνη. Εκεί βρεθήκαμε όπως βρεθήκαμε και κάτω, κι εμένα με φιλοενόχλησε το γεγονός γιατί είχαμε αποφασίσει στο συντονιστικό ότι την προηγούμενη ημέρα ότι θα είμαστε μέσα και θα πούμε τις θέσεις μας. να διαμαρτυρηθούμε. Κι εγώ αυτό έκανα. Δεν πήγα να το παίξω κολλητός του Σταθάκη ή του Τσίπρα, και μετά βγήκαμε και συγκρουστήκαμε, ξέραμε ότι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Τσίπρα. Είχαμε την εμπειρία της Κοζάνης. Αλλά παρόλα αυτά δείξαμε εκεί μία δυναμική. Περισσότερο και οι άλλες ας το πούμε συλλογικότητες που ήταν εκεί και βεβαίως αρκετοί συνάδελφοι, όχι αυτούς που περιμέναμε. Για να μαστε κι εδώ καθαροί, όχι και αυτούς που περιμέναμε. Τουλάχιστον εγώ, σε σχέση με το συλλαλητήριο και πάει λέγοντας. Και αυτό θέλω να ξαναπώ για άλλη μια φορά δεν σημαίνει ότι τα στελέχη μας στην Τρίπολη, στην Μεγαλόπολη δεν δίνουν την μάχη απλά μπορώ να πω ότι είναι και λίγο μόνοι τους. Έγινε λοιπόν και αυτή η διαδικασία και περιμέναμε τότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο. Μας είχαν πει ότι θα γίνει γύρω στις 12 Μάρτη. Επειδή το φιλοακούγαμε ότι κάτι τώρα ετοιμάζεται και ο Σύλλογος Πτυχιούχων και ο Σπάρτακος θα μπορούσαμε να κάνουμε τις εκλογές κι ευτυχώς που δεν τις κάναμε γιατί θα είχατε πέσει μέσα στις εκλογές, Απρίλιο μήνα, τέλη Απριλίου αν θα κάνετε τις εκλογές ή θα πάρετε παράταση. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει τις διαδικασίες και ετοιμαζόμαστε να δώσουμε την μάχη. Σήμερα λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη ήρθε ο χρόνος. Έχουνε έτοιμο το νομοσχέδιο, γιατί πριν από λίγο καιρό δεν ήταν έτοιμο, το νομοσχέδιο λοιπόν θα κατατεθεί την Μεγάλη Τετάρτη μας είπε ο Υπουργός, του ζητήσαμε να μην κατατεθεί Μεγάλη Τετάρτη, να πάει μετά το Πάσχα γιατί υπάρχει σε εκκρεμότητα η Σ.Σ.Ε..

Θα κατατεθεί λοιπόν μετά το Πάσχα, την βδομάδα από την δεύτερη μέρα του Πάσχα μέχρι του Θωμά και θα μπει στις Επιτροπές αμέσως μετά την Δευτέρα του Θωμά. Θα έχει διαδικασία κανονικού νομοσχεδίου, δηλαδή όχι τρεις ημέρες, θα πάει να ψηφιστεί γύρω

στα τέλη Απριλίου, μπορεί να πάρει και κάτι από τον Μάιο γιατί εξαρτάται από τα νομοσχέδια που κατατίθενται στη Βουλή έτσι; δεν είναι διαδικασία κατεπείγοντος, τρεις μέρες και τελειώσαμε θα κατατεθεί ας πούμε ξέρω γω την Δευτέρα του Θωμά που ανοίγει η Βουλή, 16 λοιπόν του μήνα ημέρα Δευτέρα και θα πάρει λοιπόν τουλάχιστον ένα δεκαήμερο έτσι ώστε να φτάσει στην ολομέλεια να ψηφιστεί. Η δική μας λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχει γίνει καμία προσυεννόηση αλλά είναι όλα προαποφασισμένα. Συνέντευξη Τύπου, διανομή φυλλαδίου κι οποιεσδήποτε άλλες δράσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις που μπορεί νωρίτερα να έχουν την μορφή των απεργιακών μέτρων για να κορυφωθούν γιατί υπάρχει μία απόφαση παιδιά, η οποία να μην παρεξηγηθούμε, η απόφασή μας είναι με την κατάθεση του νομοσχεδίου θα πρέπει να προχωρήσουμε σε επαναλαμβανόμενες 48ωρες. Αυτή την απόφαση την είχαμε πάρει με βάση την εμπειρία ότι το νομοσχέδιο πάει με την διαδικασία του κατεπείγοντος και λέγαμε όλοι θα χτυπήσουμε τρεις ημέρες απεργία ισχυρά για να τελειώσουμε. Να δούμε η θα χάσουμε ή θα το απορρίψουμε. Εγώ το βλέπω και εισαγωγικά ότι δεν μπορεί να είναι οι επαναλαμβανόμενες 48ωρες με την κατάθεση του νομοσχεδίου η οποία μπορεί να είναι Τρίτη μέρα του Πάσχα. Γιατί κάποιος μπορεί να το δει στην διαβούλευση. Την Τρίτη ημέρα του Πάσχα και να μας πει τι κάνετε, εσείς έχετε πει απόφαση για επαναλαμβανόμενες. Για να είμαστε καθαροί, εδώ ερχόμαστε και λέμε το ότι η εμπειρία μας έλεγε ότι κρατάει τρεις μέρες αλλά η κατάθεση είναι αυτή, τουλάχιστον εγώ αυτό εισηγούμαι ότι πρέπει να δούμε πότε θα είναι οι επαναλαμβανόμενες. Και λέω εκ των προτέρων ότι οι επαναλαμβανόμενες πρέπει να είναι όταν εισαχθεί στην ολομέλεια για ψήφιση γιατί κρατάει τρεις μέρες. Μια επί του συνόλου και μία επί των άρθρων. Αλλιώς, ότι πει βεβαίως το «σώμα» και θα πρέπει να ξέρουμε και το πώς μπορούμε να κρατήσουμε και αν μπορούμε να κρατήσουμε μία τέτοια ιστορία από την Τρίτη ημέρα του Πάσχα μέχρι τέλος του Πάσχα. Δηλαδή, από τις 10 -12 Μαρτίου μέχρι τέλος Απριλίου που θα ψηφιστεί.

Ολοκληρώνω λέγοντας ότι σε αυτό λοιπόν το μεσοδιάστημα αρχής γενομένης αν μπορούμε και από την Μεγάλη Βδομάδα Πέμπτη είχα πει κάποια στιγμή σε μία κουβέντα χαλαρή, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να μοιράσουμε κεριά στα διόδια. Το φυλλάδιο το έχουμε έτοιμο, λέγοντας τους ότι αυτοί η πολιτική θα οδηγήσει σημειολογικά αυτό με το κερύ έτσι τώρα μου ήρθε, ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει και να το φτιάξουμε ... ολοκληρώνω λοιπόν αυτή την διαδικασία για να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Προφανώς επί των κινητοποιήσεων για απεργία θα χρειαστεί να ψηφίσουμε εκτός αν αφήσουμε την προηγούμενη απόφαση που είναι με την κατάθεση. 48ωρες επαναλαμβανόμενες. Αυτή είναι η διαδικασία εδώ που βρισκόμαστε και μόλις ολοκληρώσουμε αυτό μαζί με τα θέματα τα οικονομικά και το γρήγορο πράγμα που θα είναι από την πλευρά του Οργανωτικού θα διακόψουμε αναγκαστικά να συζητήσουμε ο καθένας στην έδρα του τα σχέδια Σύμβασης είναι μακριά κατά την ταπεινή μου άποψη η ημέρα και η επόμενη ημέρα εδώ θα είναι. Γιατί σας λέω, σε κάποιους το έχω πει ήδη, ότι η πρόθεση του Παναγιωτάκη είναι εφόσον μπορούμε να τα βρούμε να κρατήσει και αυτός το Δ.Σ. για να περάσει την Σύμβαση αύριο.

Φλώρος: Αντώνη πριν αρχίσεις όλα τα μέλη των Δ.Σ. πήραν μέρος στην απεργία προχθές;

Καρράς: θέλω να θυμίσω στον φίλο μου τον Φλώρο, έτσι την έννοια του λαϊκιστή και του αριστερού ότι τα ωραιότερα χρόνια Έλεγε ο Φλώρος, «ρε παιδιά αυτό το όργανο έχει και πολιτικές προεκτάσεις» μίλαγε μιάμιση ώρα για την πολιτική και περιοριζόταν στα 20 λεπτά του Συνδικάτου, δεν λέω ότι το έκανες εσύ, οι αριστεροί το κάνανε.

Σήμερα είχαμε λοιπόν, και δεν μιλάμε καθόλου πολιτικά, το μόνο που ξεκινάει με πολιτική είναι ο Μαστρολέων. Εγώ λοιπόν να ξεκινήσω με πολιτική. Όπως ξεκινούσα πάντα. Αλλά

περιορίζω τον χρόνο μου σε αυτό που ανήκει στην Ομοσπονδία είναι πολιτικό όργανο αλλά πιο πολιτικό όργανο είναι η ΓΣΕΕ. Θα ξεκινήσω λοιπόν με πολιτική. Θα καταλογίσω ευθύνες στην Κυβέρνηση. Δεν μπορούμε σήμερα εδώ να μην συζητάμε για ταξικότητες, πολύ συχνά – πυκνά τα΄ ακούγαμε παλαιότερα τις ταξικότητες, από αριστερούς. Δεν μπορεί σήμερα να μην μιλάμε για την φοροεπέλαση που πρόκειται να γίνει αύριο. Δεν μπορεί να μην μιλάμε για ένα μνημόνιο με 96 σημεία που έχει πάρει απόφαση η Κυβέρνηση για το αύριο που μέσα εκεί εμπεριέχει και αποεπένδυση, ξεπούλημα 17% πλήρη ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΗ. κι αυτά που εμπεριέχει στην ενέργεια. Δεν μπορεί να μην μιλάμε όπως είπε ο πρόεδρος και πρέπει να το λέμε ότι αύριο όλα τα σπίτια θα πάνε σε τραπεζίτες, δεν θα μείνουν σε κανένα χέρι ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να μιλάμε και να μην λέμε ότι η πρόταση της Κυβέρνησης και η δέσμευση της Κυβέρνησης είναι αύριο η νέα βάση του εισοδήματος να κατέβει στις 6.000€, στις 5.000€. Ν΄ αρχίσουν να φορολογούνε και τις γιαγιάδες των συντάξεων των 500..... η ανεργία, δεν λύθηκε το θέμα της ανεργίας. Ότι κάθε σπίτι φίλε μου Βαγγέλη αιμορραγεί γιατί έχει έναν άνεργο, δύο άνεργους, παιδιά άνεργα. Δεν μπορεί να μην λέμε ότι 99 χρόνια το μέλλον των παιδιών μας. 99 χρόνια φίλε Φάνη τον δημόσιο πλούτο. Και δεν μπορεί να σταματάμε και να μην λέμε κι άλλα διότι αυτή η Κυβέρνηση, το εθνικό έγκλημα που είπε ο Τσίπρας Σαμαράς κι όπως τολμούσαμε και στο παρελθόν να λέει ο Παπανδρέου κι όλους όσους πέρασανε, Πινόκιο πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα αυτόν που μπόρεσε να κάνει το «όχι» «ναι» και το «ναι» «όχι», και στον τρενάκι κύριο Καμμένο που δήλωνε ευθαρσώς όταν ήταν αντιπολίτευση ότι θα τον βάλει στις ράγες δηλαδή στην φυλακή, να μπορεί να έχει το θάρρος μετά το ξεπούλημα που έλεγε ότι όλοι θα πάνε φυλακή έλεγε «πουλάτε! Πουλάτε! Στην φυλακή θα πάτε!» να το λέει και σήμερα. Αλλά μπερδεύτηκε κι αυτός. Άρχισε κι αυτός να λέει μεγάλα ψέματα. Και μέσα σ΄ όλα αυτά τα 96 σημεία μπαίνουν τώρα και τα δικά μας ζητήματα. το εθνικό έγκλημα λοιπόν έχει ονοματεπώνυμο, είναι η σημερινή κυβέρνηση, ο Τσίπρας κι ο Καμμένος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Αυτό να έχουμε την τόλμη να λέμε, γιατί δεν τον ακούω συχνά – πυκνά. Εγώ είχα την τόλμη να το λέω το '14 και το '13. Έλεγα και ονόματα αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να αφήνουμε την πολιτική έξω και να μένουμε μόνο στα δικά μας. Τα δικά μας θα συζητάμε. Το εθνικό έγκλημα λοιπόν που το χει ως τίτλο η ΕΤΕ/ΔΕΗ έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας κι ο συνέταιρος του ο Καμμένος.

Τώρα ερχόμαστε στο από κάτω, που λέει ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος συχνά – πυκνά. Με το πιστόλι στον κρόταφο πάω στην διάλυση λέει. Η διάλυση της ΔΕΗ κατ' επέκταση αυτό που ήθελε να το παίξει σήμερα Δαρβίνος και να μας πει ότι με το πιστόλι στον κρόταφο πρέπει να προσαρμοστούμε που στην διάλυση, κι αυτή έχει ονοματεπώνυμο και μην μου πείτε ότι δεν έχει καμία ευθύνη γιατί στους προηγούμενους τους πιστώναμε πολύ λίγο χρονικό διάστημα στις θέσεις τους. Είτε στο κομμάτι της νίκης είτε της κυβέρνησης. Μετά από έναν χρόνο βγαίναμε και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Δημιουργούσανε όρους κινήματος και αγώνες. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια. Τι θέλετε να συζητάμε; Για το ποιος θα έρθει; Θέλετε να έχετε το άλλοθι ότι θα έρθει ο Μητσοτάκης; Ή θέλετε να έχετε το άλλοθι ότι ήταν πριν ο Σαμαράς; Τέσσερα χρόνια; και τι έχουμε μπροστά μας; να τα λέμε όλα γιατί ο πρόεδρος και δικαιολογημένα θα πω πρέπει να μένει σθεναρά στην ενημέρωση και με πιο επίκαιρα αντικείμενα που έχουμε για να εστιαζόμαστε και να έχουμε ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα αλλά εμένα θα μου επιτρέψεις πρόεδρε να ανοίξω λίγο την βεντάλια και να πάω όπως λέει και ο Υπουργός, θ΄ ανοίξω την βεντάλια και θα πω κι άλλα. Λοιπόν δεν είναι μόνο η αποεπένδυση και το ξεπούλημα, το ξεπούλημα δεν περιορίζεται στην αποεπένδυση, το ότι ξεπουλάμε τους λιγνίτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε κι άλλη πρόταση και να μιλάμε και σοβαρά. Υπάρχουν κι άλλες προτάσεις που θα μπορούσαμε να πάμε και να μην είναι η ΔΕΗ

στην δεσπόζουσα θέση λιγνιτική και να απελευθερώσουμε πραγματικά την ενέργεια, τώρα δεν θα το ανοίξω αυτό, θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να καταθέσει την άποψή του. Ούτε η απελευθέρωση ανοίγει, ξεπούλημα γίνεται και πάει λέγοντας και δεν είναι και το 40% της λιγνιτικής παραγωγής. Γιατί αυτό δεν συνδυάζεται μόνο με τον Μελίτη και την Μεγαλόπολη συνδυάζεται και με το κλείσιμο των μονάδων, Αμύνταιο, Καρδιά. Και να δούμε στο τέλος του έργου τι μένει για την ΔΕΗ; τα έχουμε πει πολλές φορές. Μα είναι μόνο αυτό. Δεν θα συζητήσουμε καθόλου ότι ο πρόεδρος μας αυτός ο πρόεδρος που του αρέσει λίγο – πολύ να βάζει συνέχεια ειδικούς συμβούλους, παρασυμβούλους, έχει δικίο ο φίλος μου ο Μπίτζας που λέει έχει γεμίσει τον κόσμο με συμβούλους που ψάχνουμε να τους βρούμε και δεν μπορούμε να τους βρούμε. Που είναι ο Χρηστίδης; Που είναι το γραφείο του Χρηστίδη; Του Μελαχρινού; Του Ξανθού; Του Γερμανού; Δεν μπορώ να τους βρω. Όλο Γενικούς Συμβούλους. Όλο πολιτιστικές εκδηλώσεις κι από εκεί και πέρα έβαλε και μια εταιρεία που λέγεται Μακενζι να του φέρει κι ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή παιδιά αυτό είναι τραγικό. Να βάζεις μια εταιρεία να σου φέρει ένα αποτέλεσμα και την επόμενη μέρα να διαψεύσεις την Εταιρεία. Να βγαίνει η εταιρεία και να λέει ότι δεν έχει καμία βιωσιμότητα η ΔΕΗ μετά το ξεπούλημα των λιγνιτών και να βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος και να το διαψεύδει, τότε τι την έβαλες, αφού την αμφισβήτησες την άλλη μέρα. Γιατί λες ότι τον Ιούνιο θα έχουμε ένα business plan; Ποιο θα είναι το business plan; Ποιο θα είναι το επιχειρησιακό σχέδιο; Της πτώχευσης; Και της μη βιωσιμότητας της ΔΕΗ; Όταν εσύ ο ίδιος σαν σύμβουλος το 2007-8 της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ του Δ.Σ. τότε, ζήτηγες κάποια χρήματα για να καταθέσει και η ΓΕΝΟΠ τότε business plan, εσύ δεν ήσουν, του είπα, «- ναι εγώ ήμουν» αλλά εμείς τότε η ΓΕΝΟΠ ήτανε σε ρήξη ανταρσία την είπε ο Υπουργός, ρήξη την είπε ο Πρόεδρος. Ήτανε σε ρήξη, σε αντάρτικο και από την μέσα μεριά διεκδικούσε, τι διεκδικούσε; Τότε στον Αθανασόπουλο; Να προχωρήσει ένα business plan, ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα χε και η ΓΕΝΟΠ από την άλλη πλευρά ένα επιχειρησιακό σχέδιο; Και ταυτόχρονα έπαιρνε και μια καλή σύμβαση 12+12,5 απ' την τότε Κυβέρνηση. Και το κανε μόνο μια φορά; Όχι! Μας το είπε κι αυτό, όταν το προκάλεσε. Το κανε και το '92 με το άκουσμα τότε του γέρο-Μητσοτάκη για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ πήρε δυο κλιμάκια με 23 μέρες απεργία.

Πάμε παρακάτω, κι αφού φτάσαμε να μας λέει ο πρόεδρος, ως πρόεδρος συνδικαλιστής όμως, όχι ως πρόεδρος σημερινός της ΔΕΗ, ότι τότε με έκανε διάλογο κι όχι μόνο έκανε διάλογο κιόλας απ' τον διάλογο ερχόμαστε σήμερα ν' αναλογιστούμε ότι πρέπει να κάνουμε εμείς, και να σας πω κάτι ; τι διαφορά έχει η ιδιωτικοποίηση του ακούσματος τότε, της κυβέρνησης του '90 από το προ των πυλών γιατί και αυτό πρέπει να το βάλουμε ζήτημα, μας το πε ο πρόεδρος αλλά θα το ξαναπώ κι εγώ, το 17% που δεν θα είναι μακριά. Αν διαβάσετε τύπο, θα ναι νωρίς, κι αν βλέπετε ότι ότι υιοθετεί αυτή η Κυβέρνηση είναι οι βουλές των Ευρωπαίων εταίρων, κατ' επέκταση εργολάβων, αν είναι το 17% τι διαφορά έχει αν δοθεί το 17%; Δεν θα βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης το Υπερταμείο και τι λέει το υπερταμείο; Μήπως το υπερταμείο δεν έχει δεσμευτεί ότι θα πάρει σε σχέδια, θα δημιουργήσει έναν σχεδιασμό για την κάθε εταιρία που αυτή την επόμενη μέρα θα τον αποδεχτεί και τι είναι αυτό το στρατηγικό σχέδιο που το λέει το Υπερταμείο; δεν είναι αν μη τι άλλο ο περιορισμός ή εξορθολογισμός θα το πω, ή όπως θέλετε πέστε το, υπάρχουν πολλοί όροι, η μείωση των εξόδων των εταιριών και ποια έξοδα μπορεί να περιορίσει η ΔΕΗ σήμερα; Με ποιον τρόπο; Με απολύσεις; Με ποιον τρόπο; Γι αυτό είναι απαραίτητο να συζητήσουμε σήμερα και να εξαντλήσουμε οποιαδήποτε κουβέντα για να έχουμε και μια Συλλογική Σύμβαση αύριο. Αλλά θα ναι στον δεύτερο γύρο αυτό. είμαστε ακόμα στον α' γύρο.

Θεωρώ όλα αυτά που είπα, δεν θα πω άλλα, θα μπορούσαμε να πούμε πάλι πάρα πολλά, εγώ έχοντας στο μυαλό μου το σύνθημα της ΕΤΕ γιατί είναι το Σωματείο μου και πρέπει να «ευλογώ τα γένια μου», ότι υπάρχει ένα εθνικό έγκλημα, μια διάλυση, ένα ξεπούλημα.

Ερχόμενος η σκέψη μου στο ξεπούλημα θα πρέπει να αντιτάξω κάποια πράγματα. Και πρέπει ως Συνδικάτο πια να αλλάξουμε, αν θέλετε να βάλουμε στην διάθεσή μας και άλλους τρόπους αγώνα, με άλλους όρους κινήματος. Και αν χρειαστεί το ξέρω ότι δεν είναι το περιβάλλον το είπε ο πρόεδρος να μην τα πω κι εγώ, ότι στην πορεία που πήγαμε για την ΓΣΕΕ παρότι ήμασταν λίγοι ήταν πολλοί για μια απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ, αν δεν ήμασταν κι εμείς δεν θα ήταν κανένας, δεν θα κάτσω όμως να αναλύσω αυτά, λίγο – πολύ έτοιμοι είμαστε. Όμως, θα πρέπει εδώ να αναλογιστούμε και να πάρει ο καθένας την ευθύνη του και πρώτος – πρώτος εγώ, και ως γραμματέας και ως παράταξη. Πρέπει να πάμε με άλλο τρόπο συνάδελφοι. Πρέπει να δημιουργήσουμε άλλους τρόπους κινήματος, πρέπει να βάλουμε άλλους όρους κινήματος σε αγώνες. Πρέπει να διαμορφώσουμε κάτι διαφορετικό. Στο κομμάτι του εθνικού εγκλήματος πρέπει να αντιτάξουμε μια ομοψυχία, δεν θα πω ταξικότητα. Το ίδιο πράγμα είναι. Μια ομοψυχία και μεταξύ μας όμως. Όχι μόνο με τους γύρω μας με το περιβάλλον που έχουμε και αντιλαμβάνεστε τι λέω. Όχι μόνο με τα νερά που πουλιούνται, όχι μόνο με τον άνεμο, γιατί αυτό είναι αν θέλετε και μια δυναμική που πρέπει να δείξει η ΓΣΕΕ. Εμείς έχουμε μια ομοψυχία μεταξύ μας, δεν μπορούμε να πάμε σε καμία διαδικασία να κοντραριστούμε σε επίπεδο εργαζομένων μέσα στον Όμιλο ή εκτός Ομίλου ΔΕΗ κι εννοώ τον ΑΔΜΗΕ. Κι αυτό θα το διαμορφώσουμε εμείς. Κι από εκεί και πέρα, επειδή βλέπω ότι αυξάνεται και το άλλο κομμάτι της μη συλλογικότητας πρέπει από εδώ βγαίνοντας να διαμορφώσουμε και πλήρες το αίσθημα της συλλογικότητας. Δεν μπορεί σε μια διαδικασία μη συλλογικότητας, αν μπορούμε σε μία μη ομοψυχία και ο ΔΕΔΔΗΕ πάρει άλλο δρόμο, ο ΑΔΜΗΕ άλλο δρόμο και εδώ γύρω μας δεν πιστούμε γι αυτό και ταυτόχρονα μέσα από την μη συλλογικότητα μας το μόνο που θα καταφέρουμε είναι την επόμενη μέρα να μην έχουμε και αλληλεγγύη. Ένα είναι το ντεσού για εμένα, και θεωρώ πρώτον θα πρέπει να βγούμε με μία απόφαση από εδώ. Θεωρώ τα τέσσερα χρόνια είναι υπερ-αρκετά. Το ξέρω ότι δεν θα φτάσουμε στις κινητοποιήσεις αν θέλετε του 2008. Και το λεγα χαριτολογώντας αν ήταν άλλες κυβερνήσεις δεξιές, αριστερές, γιατί και οι άλλοι αριστεροί ήτανε, έτσι λέγανε, δεν θα χρειαζότανε πολύ για να μαζευτούνε 5.000 άτομα. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν την επόμενη με το ντεσού, ν' ανεβάσουμε το αίσθημα, με το ντεσού ότι πάμε να διαμορφώσουμε άλλους όρους κινήματος, αν χρειαστεί θα πάμε στο κομμάτι της ανταρσίας που λέει ο Υπουργός ότι θα κάνει για το κλείσιμο των μονάδων απέναντι στην τρόικα για να μην κλείσουνε, ανταρσία. Θα δουλεύουν οι μονάδες Τέλος πάντων θα πάμε με αυτούς τους όρους. Άρα, από εδώ, εμείς, έχουμε μία υποχρέωση. Ομοσπονδία, Σύλλογοι ν' ανεβάσουν το αίσθημα της ομοψυχίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. Δεν θα μπω στο κομμάτι των προτάσεων είπε ο πρόεδρος ότι έχουμε συμφωνήσει. Μπορούμε μέσα σε αυτές τις προτάσεις της επόμενης μέρας που θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση να τις εμπλουτίσουμε. Και ο πρόεδρος και εγώ θεωρώ έχουμε την υποχρέωση να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια πρόταση, αν και την έχουμε θεωρώ, Αλλά πρέπει να φτάσουμε και στο σημείο να τολμήσουμε ακόμα άρα εάν χρειάζεται από αύριο και εάν πρόκειται το Δ.Σ. της ΔΕΗ να συνεδριάσει και να πάρει απόφαση ξεπουλήματος, διάλυσης όπως το λέει, να μην συνεδριάσει ποτέ.

Θα μου πείτε ο Αδαμίδης και ο Καρράς όταν θα πάει σε αυτό το Δ.Σ. θα έχει το κόμμα που είχε ο Φωτόπουλος κι ο Μπουζούλας επί Αθανασόπουλου; Δεν θα το έχει αλλά σας λέει κάτι ο Καρράς, ο Καρράς και ο Αδαμίδης δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, έστω και μόνοι τους θα το κάνουν. Θα μου πείτε υπερβάλλω, το ξέρω ότι υπερβάλλω, πάντα το Συνδικάτο έχει υπερβολή το ξέρει και ο φίλος μου ο Φλώρος που το δίδαξε. Πάντα το Συνδικάτο πάει και σε έναν λόγο υπερβολής αν χρειάζεται να πείσεις για το καλό των εργαζομένων, για το καλό των πολιτών.

Μαστρολέων: μια μονοτονία τα ίδια είπατε εσείς αναγκαστικά τα ίδια θα πω κι εγώ, με την διαφορά ότι αυτά που θα πω εγώ έχουνε δικαιωθεί από την ζωή διότι,....., αυτά που λέτε εσείς κάθε μέρα σε αδιέξοδα ναι, εγώ ρωτάω κάτι από την αρχή, θα δώσουμε τον αγώνα να μην πουληθούν οι μονάδες. Άντε λοιπόν και καταφέρνουμε και δεν πουλιούνται οι μονάδες. Απ' την άλλη μεριά, εσείς λέτε σε όλους τους τόνους ότι είσατε μ' αυτή την πολιτική της Ε.Ε. που φέρνει την απελευθέρωση έτσι; ωραία πείτε μας τι προτείνετε στα πλαίσια αυτά; Τι να γίνει δηλαδή; Να μην πουληθούν οι μονάδες, ποια είναι η πρόταση που λέει; Με δεδομένο ότι πρέπει να προχωρήσει η απελευθέρωση; Ε πείτε μας τι είναι αυτό; τι να κάνουμε δηλαδή; Τι θα τους προτείνουμε εμείς την άλλη μέρα; Γιατί, η απελευθέρωση είναι δεδομένο με τους συσχετισμούς που υπάρχουν να προχωρήσει. Δεν προχώρησε χθες με την μικρή ΔΕΗ, ε ήρθε αυτή η Κυβέρνηση που είμαστε, ήρθε η μικρή ΔΕΗ μαζί με την σημερινή κυβέρνηση, μαζί με τον σημερινό πρωθυπουργό, με Υπουργούς, ήμασταν στις πλατείες και τα συλλαλητήρια, ήρθε η πολιτική αλλαγή καταργήθηκε ο νόμος Κι έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και φέρνει το συγκεκριμένο πράγμα. Ακριβώς επειδή υπηρετεί την ίδια πολιτική που υπηρετούσαν και οι προηγούμενοι, το έπιασαν από εκεί που το είχαν αφήσει οι άλλοι. Όχι λοιπόν αύριο ακόμη και αν αποτρέψουμε αυτό το νομοσχέδιο θα προχωρήσει η απελευθέρωση και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και η Ε.Ε. που θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική που προβάλλει και οι Κυβερνήσεις εδώ που υπηρετούν αυτή την πολιτική και τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας για να κοιμήσουνε πιο πολλά και εσείς που στηρίζετε αυτή την πολιτική και οι μέτοχοι της ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός. Γι αυτό έχετε λέτε,λέτε,λέτε ... στο δια ταύτα κουβέντα. Και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ προχθές στο γενικό συμβούλιο της ΕΤΕ είπε μία αλήθεια, για κάποιους δεν ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι δύο είναι οι γραμμές, αυτό που υποστηρίζεται όλοι εσείς, ανεξάρτητα από το πιο κόμμα ψηφίζετε, σε ποια παράταξη είσατε, αυτή την πολιτική γιατί πρέπει να είμαστε στην Ε.Ε. έτσι λέτε και δικαίωμα σας, και αυτό που λέμε εμείς που μιλάμε για αποδέσμευση από την Ε.Ε. και με έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας. Υπέρ της εργατικής τάξης και του ελληνικού λαού. Ε αυτά είναι τα δύο, δεν έχει άλλα, μην ψάχνετε να βρείτε και να διαφοροποιήσετε επιμέρους ζητήματα δευτερεύοντα και πρωτεύοντα. Και βέβαια αυτή την πολιτική την έχετε υπηρετήσει μέσα από ... ξέρουμε σε τι σώμα μιλάμε. Μέσα από τις παρατάξεις. Και σαφώς στο Συνέδριο του '10 η ΠΑΣΚΕ, ένα μέρος της ΔΑΚΕ και η ΣΑΔ ψήφισαν υπέρ του διαχωρισμού, και μην ξεχνάμε τα διλλήματα που μπαίνουν τότε, ότι αν δεν συμφωνήσουμε θα μας διώξουν από την Ε.Ε.. εντάξει, η οδηγία ήταν υποχρεωτική, έλεγε μέσα η οδηγία ότι δεν θα κάνετε έκτακτο Συνέδριο και να συμφωνήσουμε οι εργαζόμενοι, να εκβιαστούν να συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι στον διαχωρισμό; Το λεγε κι αυτό η Οδηγία; 11 μήνες πριν..... η κυβέρνηση;

Την έχετε υπηρετήσει λοιπόν αυτή την πολιτική και συνεχίζετε να την υπηρετείτε. Για εμάς οι σκιές, για το μέλλον των λιγνιτικών μονάδων δεν ήρθαν πριν ένα χρόνο. Πολύ πριν και το ξέραμε και προειδοποιούσαμε, και σας το λέγαμε. Όχι γιατί είμαστε πιο έξυπνοι, σε καμία περίπτωση, δεν είχαμε καμία επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε τι έγινε στις χώρες που προουπήρξε αυτή η πολιτική, πως εφαρμόστηκε, ποιες ήταν οι συνέπειες, ποιοι χάσανε, ποιοι κερδίσανε. Κι αυτά ήρθαμε και σας είπαμε. Δεν ήταν λοιπόν πριν ένα χρόνο. έχει περάσει από πολλά στάδια αυτή η πολιτική μέχρι να φτάσουμε σήμερα εδώ και αύριο, επειδή θα χει και συνέχεια θα φτάσουμε και στα Υδροηλεκτρικά. Ανεξάρτητα τα ψέματα που λέει γι άλλη μια φορά ο, αυτό το κυβερνητικό συνονθύλευμα τέλος πάντων που υπάρχει σήμερα. Υπάρχει μία απαξίωση πολιτική, απαξίωση του λιγνίτη σήμερα, και ρωτάω εγώ, ο κουτός, έγινε το market test και δήλωσαν ενδιαφέρον πάνω από 15 μεγάλες Εταιρείες, ελληνικές, αμερικάνικες, κινέζικες, ευρωπαϊκές. Αυτοί τώρα άραγε αφού υπάρχει αυτή η πολιτική να απαξιωθεί ο λιγνίτης και να πάει στο πυρ το εξώτερο, γιατί

ενδιαφέρονται κι έρχονται να δώσουν λεφτά, γιατί είναι φιλάνθρωποι; Θέλουν να σώσουν την Ελλάδα; Την ΔΕΗ; εμάς; ή έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους και βλέπουν κάτι που εμείς κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε; Σαφώς, και δεν είναι ούτε κουτοί, ούτε φιλάνθρωποι, και ισχύει το δεύτερο. Κι όταν τα συμφέροντά τους θα υπηρετούνται από τον λιγνίτη θα χρησιμοποιήσουν τον λιγνίτη γιατί για τα ζητήματα της ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και τις πηγές, στην περιοχή. χιλιάδες προσφυγές, κατεστραμένους ανθρώπους, χώρες ολόκληρες.

Κοιτάχτε να δείτε και αυτό και η συμμετοχή είναι απογοητευτικά, τα απογοητευτικά ποσοστά συμμετοχής στις τελευταίες απεργίες έχουν να κάνουν με την γραμμή που προβάλλεται, που ακριβώς προβάλλουν τον εφησυχασμό και την απογοήτευση. Αν κάποιος ερχόταν εδώ κα παρακολουθούσε την κουβέντα ε δεδομένο είναι παιδιά τώρα θα κάνουμε κι εμείς τώρα κάτι έτσι για την τιμή των όπλων και θα δούμε τι θα γίνει την άλλη μέρα. Υπηρετείται δηλαδή αυτή η απογοήτευση, αυτή η αποστράτευση και δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, είναι στην πορεία όλης αυτής της πορείας, πως αντιμετωπίσατε τα πράγματα, την επιλογή του μικρότερου κακού, του αναπόφευκτου, ότι καμιά φορά θα βγαίναμε και κερδισμένοι, και φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Πρέπει να προσπαθήσουμε με ότι δυνάμεις έχουμε να το αποτρέψουμε; Σαφώς! Πως όμως; Πηγαίνοντας μόνο με τα κεριά στα διόδια, να κάνουμε μνημόσυνα; Ή θα πρέπει έστω τον χρόνο που μας απομένει να τον χρησιμοποιήσουμε οργανώνοντας τους εργαζόμενους, ενημερώνοντάς τους για την πραγματικότητα, το τι θα γίνει την άλλη μέρα, η ΔΕΗ ετοιμάζει σχέδια απολύσεων αυτή τη στιγμή, για τον κόσμο που περισσεύει κυρίως στην Μεγαλόπολη. Και έστω και τώρα να προσπαθήσουμε, αν θέλετε βάζοντας την πραγματική πια κόκκινη γραμμή από την μία να αποτρέψουμε αυτά τα σχέδια και από την άλλη να ανασυγκροτηθούμε και κάποια στιγμή να περάσουμε και στην αντεπίθεση, αλλά όχι με την γραμμή και τις θέσεις που έχετε εσείς τώρα, δεν γίνονται αυτά. Μόνο με μια ξεκάθαρη θέση αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής, της πολιτικής της απελευθέρωσης, τότε βάζεις τις πραγματικές κόκκινες γραμμές, και μόνο τότε μπορεί κάποια στιγμή και βέβαια με απαραίτητη οργάνωση ανασυγκρότησης του κινήματος και τους όρους κινήματος που λέει ο γραμματέας ότι πρέπει να φτιάξουμε, έτσι πρέπει να τους φτιάξουμε για να πάμε και στην αντεπίθεση. Γιατί δεν τα θεωρούμε εμείς όλα δεδομένα. Υπάρχει ο κίνδυνος, έχει πει ο πρόεδρος ότι θα πάμε δυνατά στις απεργίες, αλλά φανταστείτε να πάμε να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες χωρίς απεργούς. Φανταστείτε τι σπέκουλα και τι προπαγάνδα θα φάμε; Γιατί αν τα αποτελέσματα είναι όπως της τελευταίας απεργίας για τις μονάδες που είναι να πουληθούνε μιλάω, δεν μιλάω ούτε για ΔΕΔΔΗΕ, ούτε για ΑΔΜΗΕ, ούτε για την Αθήνα, πάρτε τα στοιχεία για να ξέρετε. Κάτω από 1% ήτανε. Η συνολική συμμετοχή, που σημαίνει ούτε και συνδικαλιστικά στελέχη δεν ήταν απεργοί, αυτό σημαίνει.

Δεν θέλω να πω για την πολιτική της κυβέρνησης, είπε ο γραμματέας πολλά πράγματα, άλλωστε κάθε μέρα επιβεβαιώνεται, ήρθε να κάνει την πιο βρώμικη δουλειά εκ μέρους του καπιταλιστικού συστήματος, βέβαια ο γραμματέας το σταμάτησε εκεί, εγώ θα πω δεν είναι μόνη της, και την Ν.Δ. έχει μαζί, και το ΠΑΣΟΚ, ξέρω γω πως το λένε τώρα μαζί, τους λεβέντηδες, όλους αυτούς που όχι μόνο δεν είναι αντίθετοι σε αυτή την πολιτική, τους πιέζουνε ότι «δεν τα κάνετε καλά, δεν τα κάνετε γρήγορα. Πηγαίντε εσείς να έρθουμε εμείς να τελειώνουμε». Αυτή είναι η διαφορά τους. μην γελιόμαστε τώρα και κοροϊδεύουμε επαίσχυντα, τον Αύγουστο λέει θα βγούμε από τα μνημόνια. Το μνημόνιο τι είναι μια λέξη; Μία φράση; Είναι η πάνω από χίλιους νόμους πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εφαρμοστικούς νόμους, θα καταργηθούν αυτά τον Αύγουστο; Τη στιγμή που υπάρχουνε εκατοντάδες νόμοι που ακόμα δεν έχουμε δει τις συνέπιες τους ; δεν έχουν εφαρμοστεί επί της ουσίας και μας κοροϊδεύουνε; Και κάποιοι τους πιστεύουνε; Και επειδή έγινε κουβέντα

και για το δημοψήφισμα κι αυτό θέλω να το συνδέσω με το ότι μας λέτε εμείς που έχουμε αυτή την άποψη τέλος πάντων, αυτή την γραμμή, αποδέσμευση από την Ε.Ε. με ότι σημαίνει αυτό, σαν στρατηγικό στόχο, ότι έχει αποφασίσει κι ο ελληνικός λαός,τον Ιούνιο του '15 κι αυτοί που ψηφίσανε ναι ήταν πιο ξεκάθαροι, εσείς που ψηφίσατε όχι τι πιστεύατε δηλαδή; «Ψηφίσαμε όχι, θα μείνουμε στην Ε.Ε., θα φύγουν τα μνημόνια και θα είμαστε μια χαρά» αυτό πιστεύατε; Και μισθούς του '09, αυτό πιστεύατε. Αν πιστεύατε αυτό έκανε αυτό έκανε αυτό που σας λέμε για άλλη μια φορά αυταπάτη είναι η πιο ήπια έκφραση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Άμα πιστεύατε αυτό με γεια σας με χαρά σας. Εγώ γι αυτό δεν έπεσα στην παγίδα να πάω να ψηφίσω όχι, και είπαμε δίπλα στο όχι να βάλουμε αποδέσμευση από την Ε.Ε. με ότι σημαίνει αυτό. εσείς τι θέλατε δηλαδή; Μαγκές; Τσάμπα μάγκες; Και θα κλείσω ήθελα να το πω πρώτο αλλά με παρασύρατε, συνάδελφοι, μέσα σε τέτοιες διαδικασίες, το είπα και χθες στην Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ, το πρώτο πράγμα σήμερα που πρέπει να συζητάμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και αν θέλετε και να παίρνουμε και μέτρα να οργανώνουμε τα μέλη μας είναι αυτά τα ανησυχητικά φαινόμενα του ιμπεριαλιστικού πολέμου για την περιοχή μας. Βλέπετε τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, βλέπετε την προκλητικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας η οποία εκφράζεται μέσω της κυβέρνησης της Τουρκίας. Βλέπετε με το κράτος των Σκοπίων, την πρεμούρα που έχει πιάσει να τους πετάξουμε στο ΝΑΤΟ όπως – όπως και βάζουμε σαν κύριο ζήτημα το όνομα ενώ δεν είναι το όνομα το κύριο, το κύριο είναι το σύνταγμα αυτού του κράτους που πράγματι έχει αλληγορικούς όρους γι αυτό λέει αφήστε θα το συζητήσουμε μετά, ελάτε όπως – όπως να το βάλουμε στο ΝΑΤΟ για να εξυπηρετήσουν οι αμερικάνοι τα σχέδια τους απέναντι στην Κίνα, τη Ρωσία και δεν ξέρω κι εγώ ποιους άλλους.

Θα πρέπει λοιπόν το πρώτο μέλημα της εργατικής τάξης δηλαδή η εργατική τάξη έχει δείξει η ιστορία ότι πρώτα από όλα θίγεται, κατακρεουργείται και με αλλά και με τα δικαιώματα της γιατί φανταστείτε σε μια τέτοια αρνητική εξέλιξη να έρθουμε εδώ την άλλη μέρα όσοι έχουμε μείνει και να μιλάμε για μονάδες, για ΔΕΗ, για σύμβαση, θα μας πουν ρε παιδιά τι λέτε;..... άρα η πρώτη και η μόνη που θίγεται είναι η εργατική τάξη. Και αυτό θα πρέπει να είναι το μέλημά μας, η αποτροπή αυτής της εξέλιξης και βέβαια είναι βέβαιο, αυτοί πάλι αν δεν το καταφέρουνε που θα υπερασπίσουνε την εθνική ανεξαρτησία μας, της πατρίδας μας, πάλι η εργατική τάξη θα την υπερασπιστεί. Γι αυτό θέλει μεγάλη σοβαρότητα και σ' αυτό το θέμα με συγκεκριμένες δράσεις και οργάνωση. Ευχαριστώ.

Αδάμ: συνάδελφοι, εδώ και έναν χρόνο περίπου περάσαμε από την πολιτική του ότι το να πουληθεί η ΔΕΗ είναι εθνικό έγκλημα που έλεγε ο πρωθυπουργός της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας και από την πολιτική του όποιοι πουλήσουν το οτιδήποτε θα πάνε φυλακή, περάσαμε στην πολιτική ότι θα πρέπει να πουλήσουμε έτσι ώστε να ελαφρύνουμε αυτή την Επιχείρηση από το βάρος που δημιουργεί ο λιγνίτης, όπως αντιλαμβάνεστε εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα τόσο εύκολα. Το να βγαίνει ο πρόεδρος της Εταιρείας και με δηλώσεις του, να δηλώνει ότι αν πουληθούν οι λιγνιτικές μονάδες, η Εταιρεία αυτή θα μπορέσει να βγάλει από πάνω της ένα βάρος και θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα στον ανταγωνισμό

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι βάσει αυτών να αντιδράσουμε. Αντιδράσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σε όλα αυτά τα οποία αναφερθήκανε προηγουμένως. Από εδώ και πέρα δεν μας μένουν και πολλά πράγματα. Έχουμε κάνει τα συλλαλητήριά μας, έχουμε μοιράσει το φυλλάδιό μας, μένει να πάμε στους εργαζόμενους πλέον. Να ζητήσουμε από τους εργαζόμενους να απεργήσουν γιατί αυτοί είναι η δύναμη μας και βάσει αυτών να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιες μονάδες από το σύστημα. Αυτές οι

μονάδες όμως θα είναι μόνο λιγνιτικές; Το βάρος δηλαδή θα πέσει μόνο στον Βορρά και τον Νότο εκεί που πάνε να πουληθούν; Θα σας ενημερώσω ότι το τελευταίο διάστημα δεν λειτουργούν αυτές οι μονάδες. Αυτά που λειτουργούν είναι τα Υδροηλεκτρικά λόγω πολλών βροχών, πολλών νερών, υπάρχει μία εύκολη παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από τα Υδροηλεκτρικά. Οπότε πρέπει να εστιάσουμε και εκεί την προσοχή μας όταν και εφόσον πάμε να εντατικοποιήσουμε τον αγώνα μας, να δούμε τι μπορεί να γίνει και σε αυτό το σημείο.

Μανιάτης: συγγνώμη όταν κάνουμε απεργία διαχωρίζουμε ποιοι θα κάνουν και ποιοι όχι;

Αδάμ: όχι απλώς το τι θα βγει από το δίκτυο. Όταν φτάσουμε σε σημείο να απεργήσουμε (φασαρία) την ημέρα που θα πάει στη Βουλή ο Νόμος θα πρέπει έξω από την Βουλή εμείς να μοιράσουμε στους βουλευτές όλους το φυλλάδιο αυτό το οποίο έχουμε, άσχετα από τι αποτέλεσμα θα έχει. Οπότε το μόνο που μας μένει, η μόνη αντίδραση που μας μένει πλέον είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις όταν και εφόσον το αποφασίσουμε. Αυτά τα λίγα για το ζήτημα.

Έχουμε δύο –τρία ζητήματα οργανωτικά. Θα ξεκινήσω από τις συνδικαλιστικές άδειες. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι πολλοί διαφοροποιούνται σε αυτό το οποίο λένε στην γραμματεία ότι δώσανε. Με αποτέλεσμα κάποιοι να είναι ακάλυπτοι και να μην μπορούμε να τους καλύψουμε στην πορεία. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος στο να γίνει είναι κάθε 29 και 30 του μήνα ένα mail στην γραμματεία, θεωρώ ότι με mail μπορεί να γίνει από τον καθένα μας, με βάση αυτά τα οποία έχουμε πει, με τι ώρες και πως θα τις διαχειριζόμαστε από τα προηγούμενα συνέδριά μας, με την απόφαση το πώς είναι, αυτό το έχουμε, δεν είναι ανεξέλεγκτα, αυτό το έχουμε πει, θα δίνετε ένα mail στην γραμματεία το τι ώρες έχει κάνει ο καθένας έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα και να λυθεί μια κι έξω το πρόβλημα. ένα mail προς το main@genop.gr ώστε να μην ξαναέχουμε προβλήματα.

Έχουμε επίσης μία αίτηση ενός συλλόγου για εγγραφή του στην Ομοσπονδία. Είναι του Συλλόγου Εργαζόμενοι ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει το ίδιο ακριβώς που έχουμε κάνει και με τους άλλους συλλόγους διότι και στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες υπάρχουν Σωματεία τα οποία είναι στην Ομοσπονδία και μπορούν να εκπροσωπήσουν τους εργαζόμενους εκεί, ότι κάναμε με τους άλλους τους Συλλόγους θα κάνουμε και μ' αυτό. θεωρώ ότι θα πρέπει να μην γίνει δεκτή η εγγραφή του στην Ομοσπονδία αλλά είναι απόφαση του Δ.Σ. να το συζητήσουμε.

Δεν έχω κάτι άλλο α, και ένα τελευταίο, για την εφαρμογή του καταστατικού, σύμφωνα με το τελευταίο Συνέδριο ...

Ρέλιος: να μπω λίγο στα οικονομικά, τελευταίου τριμήνου του '17 γιατί δεν έχουμε περάσει, έχετε μπροστά σας τον απολογισμό, τα έσοδα ήτανε 119.623,40, τα έξοδα ήτανε 119.532,57, το υπόλοιπο του γ' τριμήνου ήταν 144.625,40 και το υπόλοιπο του δ' τριμήνου για το '18 ήταν 144.716,23. Χρειάζεται να πούμε και τον οικονομικό προϋπολογισμό χρήσης του 2018. Τα έσοδα το σύνολο θα είναι 390.100 και τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί ότι θα είναι 475.650€. όποιες απορίες έχετε κι ερωτήσεις ο κάθε συνάδελφος θα τον παρακαλέσω να έρθει στο γραφείο μου να τα δει αναλυτικά, για να μην τρώμε χρόνο εδώ στο Δ.Σ.

Αυτό που θέλω να πω εγώ συνάδελφοι είναι ότι όλες αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια κεντρικό στόχο έχουνε το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ειδικότερα εδώ στον Όμιλο ΔΕΗ, την συρρίκνωση όλων των

δραστηριοτήτων. Και πως το δικαιολογούνε συνάδελφοι; Το δικαιολογούνε ότι γίνεται για οικονομικούς λόγους και τον ανταγωνισμό. Ποιον ανταγωνισμό; Γίνονται λέει για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή αγορά με το target model. Εφαρμόζονται στην Ελλάδα με νόμο από το '18, θα εφαρμοστεί χρηματιστήριο ενέργειας. Και τι σημαίνουν όλα αυτά; Λέει για τον ανταγωνισμό. Τον ανταγωνισμό εμείς σας εργαζόμενοι τι να στηρίξουμε; Να στηρίξουμε τους ιδιώτες παραγωγούς ή πάροχους, να οικονομήσουνε 300%; Αυτός είναι ο ανταγωνισμός; Αγοράζουνε με ΝΟΜΕ από την ΔΕΗ, πουλάνε στον καταναλωτή και κερδίζουν 300%. Αυτό τον ανταγωνισμό θα βοηθήσουμε; Για ποιον ανταγωνισμό μιλάμε; Πως θα παντελονιάσουν οι πάροχοι; Για ποιον ανταγωνισμό θα μιλήσουμε όταν ξεπουλάνε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής; Όταν όχι μόνο δεν φτάνει αυτή η πολιτική επιλογή γιατί τους το επιβάλλουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και το ομολογούνε σήμερα, ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν ξεπουλάνε, το επιβάλλουν επιχειρηματικά συμφέροντα. Κι έχουν το θράσος και το λένε. Τον έλληνα που επένδυε και στάθηκε κολώνα για να γίνει αυτή η ΔΕΗ ατμομηχανή ανάπτυξης, τον ρώτησε κανένας; Ξεπουλάτε. Κι εμείς ψάχνουμε να βρούμε εδώ πέρα να λύσουμε, δεν ξέρω κι εγώ τι να λύσουμε. Πουλάει λοιπόν τα γνωστά εργοστάσια. Πουλάνε τα γνωστά ορυχεία. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Έρχονται και λέει επιβάλλουνε πάλι τα οικονομικά συμφέροντα και λένε στο Αιγαίο θα γίνει μπαλαντέζες, να συνδεθούν ποιοτικά το Αιγαίο, με επαρκές ρεύμα και ποιοτική επάρκεια ρεύματος. Και ρίχνουμε τις μπαλαντέζες. Τι άλλο γίνεται εκεί; Κλείνουν οι σταθμοί παραγωγής. Που έχει επενδύσει ο ελληνικός λαός. Χάνονται όλες αυτές οι θέσεις εργασίας, δεν αναπροσαρμόζονται, δεν αποκαθίστανται οι θέσεις εργασίας, χάνονται και δεν μιλάμε καθόλου. Παρατηρητές ούτε στο πόσα τσεπώνουνε από τις πλάτες τις δικές μας οι πάροχοι, ούτε τι μας επιβάλλουν οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές επιλογές που παίρνουνε. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση συνάδελφοι το λέμε, το πιστεύουμε και θα το κάνουμε πράξη. Να στηρίξουμε αυτή την Επιχείρηση. Αυτή την Επιχείρηση που είναι και ήταν ατμομηχανή ανάπτυξης. Δημιούργησε θέσεις εργασίας κι αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι σημαντικό και το περιβάλλον, είναι και η κλιματική αλλαγή. Το target model γιατί το κάνανε και το χρηματιστήριο, συνάδελφοι; Όχι να υποστηρίξουν την ΔΕΗ και τους εργαζόμενους, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. τι να κάνουνε; Θα το πω με πολύ απλά λόγια. 17€ πουλάει στο χρηματιστήριο η Γαλλία και η Γερμανία για το '18 την mw/h. Πόσο στοιχίζει από αύριο στην Ελλάδα; 300€/mw/h. Παντελονιάζουμε ξεδιάντροπα όλοι αυτοί οι πάροχοι που έχουν πάρει άδεια για Ηλεκτρική Ενέργεια. Να πουλάνε ηλεκτρική ενέργεια που; Στον έλληνα καταναλωτή. Μ' αυτή την κρίση. Και δεν μιλάμε σαν Συνδικάτο ρε... δεν μπορεί να οικονομάς 300%. Κανένας! Ε λέει εντάξει μωρέ δεν κόβουμε πουθενά ρεύμα. Το ρεύμα λοιπόν, αυτό το κοινωνικό αγαθό που είχαμε τόσα χρόνια, Αυτό το κοινωνικό αγαθό που το έχει άμεση ανάγκη ο έλληνας πολίτης, σ' αυτή την συστημική κρίση που βρίσκεται η χώρα μας και η οικονομία της Ελλάδας τόσα χρόνια. θα πούμε τίποτα να φτηνύνει ή θα λέμε καλά είναι μωρέ, μην ενοχλούμε τα συμφέροντα. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Ας κονομάνε 300%.

Συναντάμε όλους τους εργαζόμενους, δεν είναι μόνο αυτοί που θα χάσουν κάποια στιγμή την δουλειά τους, αν την χάσουνε, ποιοι είναι οι προβληματισμοί των εργαζομένων; Και οι προβληματισμοί και η αγωνία των εργαζομένων; Θα έχουμε δουλειά αύριο; Θα πάρουμε τον μισθό μας; και τους ενδιαφέρει και ποια είναι η σύνθεση σήμερα στην ΔΕΗ και τον Όμιλο, και στον ΑΔΜΗΕ γιατί δεν είναι Όμιλος. Κι εκεί τους ενδιαφέρει. Αλλά κυρίως τους ενδιαφέρει να έχουνε δουλειά, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να διατηρηθεί και να μην ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία και να παίρνουνε κι αυτό τον μισθό. Τουλάχιστον τώρα δεν είπαν ότι διεκδικούμε παράλογα πράγματα όπως έλεγαν πριν από τρία χρόνια και λέγαν τι είναι αυτά ; διεκδικήστε του 2009 τους μισθούς! Δεν το είπε κανένας. Όλα καλά.

Και μια και αναφερόμαστε στο παρελθόν, καλό είναι που αναφερόμαστε στο παρελθόν γιατί αυτό το ιστορικό συνδικάτο έχει και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Αλλά ας είμαστε λιγάκι όταν κρίνουμε του παρελθόντος τις μάχες, να μην τις συγκρίνουμε μ' αυτές τις μάχες που δεν έχουν δοθεί ακόμα, γιατί δεν συγκρίνονται.

Φραγκόγιαννης:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 18

Συνεδρίασε σήμερα 29/3/2018 και ώρα 9:00 η Εξελεγκτική επιτροπή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Γιώργου Γκαραβέλλα και προέβη στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου 1/10/2017 έως 31/12/2017.

Παρόντες :

Δ. Πηλιχός, Ε. Φραγκόγιαννης, Γ. Γκαραβέλλας, Ι. Τσακυράκης Μ. Βαρδούλη

Απόντες:

Τα βιβλία και τα στοιχεία απεικονίζουν την οικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης περιόδου τα οποία ο έλεγχος θεωρεί επαρκή για την πλήρη και αποτελεσματική παρακολούθηση των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ.

Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των μελών, τον ΟΑΕΔ και Τόκους Ταμειευτηρίου. Οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα και θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Μετά τον οικονομικό έλεγχο διαπιστώθηκαν:

Υπόλοιπο: 30/9/2017	144.625,40
Έσοδα: 1/10/2017 έως 31/12/2017	119,623,40
Έξοδα: 1/10/2017 έως 31/12/2017	119.532,57
Υπόλοιπο: 31/12/2017	144,716,23

Ισχύει η παρατήρηση που έκανε η Αγωνιστική Συνεργασία δια της κυρίας Βαρδούλη ότι συμφωνεί κι αυτή ως προς την νομιμότητα φορολογικών στοιχείων και τις διατάξεις του κανονισμού βιβλίων του ταμείου, η διαφορά είναι η πολιτική διαφορά που υπάρχει κι αναφέρεται ως προς την διαχείριση των ποσών γενικά.

Μπιτζας: αναμφίβολα θα έλεγα χωρίς περιστροφές, η χώρα βρίσκεται σε μία μεγάλη κρίση. Δεν αρκούσε μέχρι τώρα η κρίση των μνημονίων, δυστυχώς αυτή την στιγμή όπως φαίνεται τα πράγματα, μπορεί να μπει και σε μια δύσκολη εθνική κρίση. Και θα συμφωνήσω, νομίζω ο Ηλίας το είπε, ότι θα πρέπει και στο επίπεδο αυτό να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και να έχουμε τουλάχιστον μία συνοχή μεταξύ μας. Στα υπόλοιπα που ακούστηκαν, και δυο λόγια έτσι αν μπορούσα να πω για την λειτουργία της καθημερινότητας το έχω ξαναπεί εδώ, κοιτάξτε να δείτε, όταν μια Επιχείρηση λειτουργεί

και αυτός που την διοικεί ή αυτοί που την διοικούν δρουν ανεξέλεγκτα, δηλαδή, δεν υπάρχει ο αντίλογος, επειδή έχουμε κατηγορηθεί πολλές φορές για συνδιαχείριση, εγώ δεν θέλω να βάλω τέτοια πράγματα, αλλά όταν έρχεται να φέρει κάτι καινοτόμο, όπως είναι η αξιολόγηση, κι όταν ακούς τον ίδιο τον πρόεδρο σε συνεντεύξεις τύπου να παρουσιάζει ως εκσυγχρονιστικό στοιχείο την καινούργια αξιολόγηση και ρωτώ, η Επιχείρηση μέχρι τώρα δεν μεγαλούργησε επειδή είχε ένα άλλο σύστημα αξιολόγησης και βαθμολόγησης;

Παρόλα αυτά ενώ εμείς τους ζητάμε να μην είναι αξιολόγηση μέσα κι ενώ εχθές είχα πει ότι πρέπει να κατεβεί από η αξιολόγηση, αυτοί δώσανε εντολή, αν έχω πληροφορηθεί σωστά, σήμερα, να βαθμολογήσουν και να στείλουν που σημαίνει κι επειδή εντάξει ήμουν μέσα σε αυτό, σε αυτή την ψήφιση και είδα πόσο την πάλεψε, και την θεωρεί κτήμα δικό του αλλά είναι αντιγραφές δεξιά – αριστερά, άλλωστε άμα θες να φτιάξεις μια αξιολόγηση της αγοράς δεν την φτιάχνεις, την φτιάχνουν, αυτοί που πιστεύουν ότι θα χειραγωγήσουν τον εργαζόμενο γιατί πάνε στην εξατομίκευση και καθόλου στην συλλογική προσπάθεια.

Εάν ανοίξω μια παρένθεση, μου επιτρέψετε, ρωτήσετε έναν εργάτη του Καρέλια να μιλήσει για την επιχείρηση, για τον εργοδότη του, θα σε σφάξει. Θεωρεί ότι διοικεί κι αυτός. Έτσι ήταν η παλιά ΗΕΑΠ όσοι γνωρίσατε εδώ τους παλιούς, της Ηλεκτρικής Εταιρείας δηλαδή. Γιατί τους είχανε κάνει κοινωνούς που; Ότι η Επιχείρηση είναι δική τους. αυτοί πως θέλουν να το κάνουν; Ότι η Επιχείρηση είναι ιδιοκτησία, ποιας; Της Διοίκησης. Και λειτουργεί λοιπόν ως ιδιοκτήτης κατά το δοκούν. Έτσι λοιπόν, αυτό που είπε ο γραμματέας προσλαμβάνει συμβούλους μέχρι εκεί που του ορίζει ο νόμος, τους πήρε όλους και υπογράφει μνημόνια όσα θέλει. Κι επειδή λέει όσα θέλει, δεν ήξερα ακριβώς πόσα είναι, το διάβασα σήμερα σε ένα site, είναι ή 9 ή 10. Μνημόνια. Κι ένα που μου κίνησε την περιέργεια και το καταθέτω γιατί αφορά τους τεχνικούς είναι ένα που έκανε με την general electric. Και λέει ότι φτιάχνω μια Εταιρεία, θα πάρω το προσωπικό που περισσεύει εννοεί τους τεχνίτες και θα κάνω συνεργείο. Καλό θα πω εγώ, καλό ακούγεται. Βέβαια το ποσοστό το γνωρίζουμε ποιο είναι πάντα. 49/51. 49 εμείς. Τώρα, την General Electric γιατί θα την πάρει; Για τεχνογνωσία; για να δώσει προσφορές καλύτερες; Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Και γιατί δεν θα μπορέσει παράδειγμα μία θυγατρική της ΔΕΗ, 100% στην ΔΕΗ όπως είναι οι Ανανεώσιμες να φτιάξει ένα τέτοιο ; αυτό είναι προς συζήτηση δική σας, αν βρεθείτε δηλαδή, κάποια στιγμή.

Τι θέλω να πω μέσα σε όλα αυτά; Το πα και λίγο πιο χοντρά, πιο σκληρά μάλλον θα έλεγα στο συμβούλιο της ΕΤΕ. Ο αντίπαλος γίνεται ισχυρός όταν ο άλλος είναι μαλακός. Και δεν ασκεί καμία μα καμία, δεν λέω κριτική, παρακολούθηση της καθημερινότητας. Έχει χαθεί η καθημερινότητα σε όλους τους τομείς. Δεν παρακολουθεί κανένας. Εάν αυτή η αξιολόγηση όταν πέρασε από το Συμβούλιο, πήγαινε λοιπόν το επίσημο συνδικάτο και έλεγε ότι δεν θα περάσει αυτή εάν δεν συμφωνήσουμε. Γιατί δεν έχει περάσει το πειθαρχικό μέχρι τώρα; Στο πειθαρχικό ναι συμμετείχα εγώ με είχε αφήσει ο Φωτόπουλος τότε. Και αν θέλετε επιγραμματικά να σας πω δυο πράγματα είναι στο πειθαρχικό. Εάν βγάλουν έξω αυτό που θέλουν να φέρουν να καταργήσουν τον πρόεδρο του δευτεροβαθμίου πειθαρχικού, με τον διευθυντή, το άλλο αποτυπώνει μία κατάσταση που συνδυάζει κάποιους νόμους και σε μερικά άρθρα γίνεται πιο σκληρό ως προς τις ποινές όπου εκεί έχω κάνει παρατηρήσεις, αυξάνει τόσο να μη περάσει τόσο. Ξέρετε γιατί δεν έχει περάσει μέχρι τώρα; Γιατί δεν έχει αποφασίσει το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ. και σε φέρνουνε τώρα και σου λένε εγώ θα το περάσω, πρέπει να το αποφασίσεις.

Άρα λοιπόν, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, εξαρτάται κι απ' την δική μας στάση. Όλα αυτά που γίνονται εγώ θεωρώ

Αδαμίδης: το πειθαρχικό, και οτιδήποτε είναι στον κανονισμό, δεν μπορεί να το περάσει. Η αξιολόγηση είναι δική του διαδικασία και μπορεί να το κάνει. Για να μην τα μπερδεύουμε. Γι αυτό πέρασε η αξιολόγηση από Δ.Σ.. Αν ήταν έτσι, θα φερνε και το πειθαρχικό και το θέμα του κλιμακίου στο Δ.Σ. και θα το πέρναγε. Οι δυνατότητες του Δ.Σ. ξέρουμε ποιος είναι, τι έκανε στο σύστημα αξιολόγησης, άλλαξε τον ΕΚΦΑ δηλαδή τα μόρια. Είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δική μας υπόθεση. Αν το φέρει όπως ήθελε να το φέρει, να συμφωνήσουμε και για την εξέλιξη του κλιμακίου τότε προφανώς έπρεπε να συμφωνήσουμε γι αυτό δεν μπορεί να περάσει ούτε αυτό ούτε το πειθαρχικό. Συνέχισε! Όχι δεν σε ικανοποιεί. Τα ξέρεις αυτά, γιατί είσαι πολύ μεγάλο στέλεχος και ξέρεις αν αυτά είναι ζητήματα που μπορεί να τα φέρει ή δεν μπορεί να τα φέρει.

Μπιτζας: σκοπό δεν έχω κανέναν και μιλάω με παρρησία και καθαρότητα και αν δεν σας αρέσει λίγο η κριτική να μου πείτε πώς να την κάνω.

Αδαμίδης: λες ότι την αξιολόγηση που έφερε πέρσι κι εσύ σωστά καταψήφισες αφορά αποκλειστικά και μόνο την μοριοδότηση και τα κριτήρια από 9 σε 5. Αυτό είναι δική του υπόθεση. Μπορεί να το κάνει ότι ώρα θέλει, χωρίς να μας ρωτήσει, είναι απόφαση Δ.Σ.. η εναρμόνιση του με την εξέλιξη του κλιμακίου, αυτό που ήθελε να φέρει τώρα με δική μας υπογραφή προβλέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ. Ο κανονισμός επίσης περιλαμβάνει και το πειθαρχικό που είναι συμμετοχή και της ΓΕΝΟΠ για να κλείσει και να γίνει ο κανονισμός του 1973. Δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει το πειθαρχικό.

Μπιτζας: ωραία! Συμφωνώ. Αν εκφράστηκα λοιπόν λάθος και είναι έτσι αλλά λέω όμως ότι και στην αξιολόγηση εάν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει και αν έκαναν όλοι αυτό που έκανα εγώ μέσα εκεί δεν θα την έφερνε καθόλου ούτε θα την κουβέντιαζε, γιατί αυτή η αξιολόγηση ισοδυναμεί με απόλυση. Κι ας έρθετε μετά από χρόνια να με διαψεύσετε. Θα δούμε. Λοιπόν, στα άλλα τώρα, εγώ θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο κινούνται, το είπαν κι άλλοι, και όλα τα άλλα τα ζητήματα. η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε συμμετοχή. Εγώ συμφωνώ. Αλήθεια είναι ότι είμαστε πεσμένοι. Αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακριβώς που οδηγείται. Εγώ μπορώ να πω το εξής, ότι όλα διαμορφώνονται κι όλα δημιουργούνται. Παράδειγμα, όπου βρέθηκα κι όπου έχω βρεθεί, στους χώρους τους διοικητικούς, στους χώρους των υποστηρικτικών, εδώ στο 30, που θεωρούν στο 30, στην Πληροφορική, στην ΔΥΣ, που θεωρούν ότι αυτοί οι χώροι είναι αλώβητοι γιατί δεν τους έχει πειράξει κανένας. Ένα δίλλημα τους βάζω, ότι αυτή την στιγμή αν φύγουν τα 1500 άτομα, οι συνάδελφοι από τις μονάδες, αυτοί τι θα υποστηρίζουν αύριο ως Πληροφορική, ως προσωπικό; Και πόσοι θα περισσέψουν; Αυτά τα δίλληματα εάν τους τα κάνουμε και γίνουμε κοινωνοί μια και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές, εάν κάθε μέρα είχαν μια ενημέρωση και μια πληροφόρηση ή ένα γεγονός που λέω εγώ και μάθαινε και η κοινή γνώμη ότι κάτι συμβαίνει ενδεδειγμένα να παίρναμε κάθε μέρα και περισσότερο κόσμο.

Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν ή δεν θα γίνουν αυτά που εσείς υποστηρίζετε. Θεωρώ όμως ότι είναι λίγος ο χρόνος και δεν είμαστε και λίγο συγκεκριμένοι. Παράδειγμα, δεν θα πρέπει να γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα λέω εγώ; Δεν θα πρέπει όπως και με τον ΑΔΜΗΕ την προηγούμενη φορά που παρότι δεν υπήρχε προεδρείο η ΓΕΝΟΠ τότε και οι Σύλλογοι, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον και αυτοί που συμμετείχαν κι ανταποκριθήκανε σε μεγάλο βαθμό και τουλάχιστον είχαμε μια καλή παρουσία. Δεν θα πρέπει τα κόμματα ή οι βουλευτές να πάρουνε μία επιστολή, που θα θέτει τους κινδύνους από την αποεπένδυση; Δεν θα πρέπει να υπάρξει ακόμη και ένα ραδιοφωνικό σποτ που θα λέει το τι συμβαίνει; Δεν θα πρέπει ακόμη να υπάρχει και μια πληρωμένη διαφήμιση στις

εφημερίδες; Αυτά όλα αγαπητοί μου συνάδελφοι, δεν ξέρω αν τα προφτάσουμε όλα, γιατί πέφτει και το Πάσχα, τότε θα γυρίσουμε, τότε θα φύγουμε, είναι όλα λίγο δύσκολα και γι αυτό είπα και χθες ότι είναι ατυχία το ότι, και μακάρι να λήξει η σύμβαση σήμερα, είναι ατυχία που πέσαν και τα δύο μαζί. Για να μην πλατιάζω σε ότι αφορά τέλος πάντων εμένα, το μικρό ψηφοδέλτιο που έχω, το Σωματείο που έχω, είμαστε στην διάθεση να κάνουμε κάτι περισσότερο, ο κοινός σκοπός δεν είναι ο αντιπολιτευτικός λόγος που πολλές φορές παρεξηγείται, θεωρώ όμως ότι δεν παρακολουθούμε την καθημερινότητα. Αυτά.

Αδαμίδης: φαντάζομαι Γιώργη ότι κανένας δεν σου απαγορεύει ως μεγάλος σύλλογος, να πηγαίνεις να κάνεις αυτές τις ενημερώσεις, αν κι εγώ δεν τις βλέπω, εγώ δεν είδα καμία συγκέντρωση, καμία απολύτως συγκέντρωση.

Τσουμπλέκας: αγαπητό προεδρείο, επειδή πολύ στο λεξιλόγιό μας η αποεπένδυση, έκανα ένα ερώτημα στον κύριο Σταθάκη και είπε ότι ήτανε δική μας επιλογή και να απαντήσω στον φίλο μου τον Ηλία, που καλά κάνει και διαφωνεί, με την απελευθέρωση της αγοράς Η.Ε. στην πατρίδα μας η απελευθέρωση έχει γίνει. Η κυβέρνηση θέλει να πάει σε παραπέρα απελευθέρωση και να βάλει ιδιώτες στον λιγνίτη. Θα μπορούσε να το κάνει παραχωρώντας νέα κοιτάσματα.

Άρα ο κύριος Σταθάκης δήλωσε ότι είναι επιλογή της Κυβέρνησης να πουλήσει τις λιγνιτικές μονάδες στην Μεγαλόπολη. Άρα γι αυτό και μόνο πρέπει να είμαστε στα κάγκελα. Και όπως και όλοι καταλαβαίνετε και στο συλλαλητήριο όπως εκπροσωπώντας ο πρόεδρος, λέει δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση δεν είναι ούτε ευρωπαϊκή υποχρέωση για να το κάνουν. (κακή ηχογράφηση) σε όλους τους τόνους και σε όλες τις κατευθύνσεις. Ο λόγος που έρχεται, δεν το ξέρουμε. Τι ακριβώς θα είναι και τι περιγράφει. Και τι πουλάει, τι ξεπουλάει, και δεν ξέρω αν η Ομοσπονδία τεχνικά, τεχνοοικονομικά, να αποτυπώσουμε και εμείς αυτό το περιουσιακό στοιχείο που πάει να πουλήσει, από εγκαταστάσεις μέχρι και το κοιτάσμα. Να θυμίσω στη μικρή ΔΕΗ η προηγούμενη κυβέρνηση, έβγαине η σημερινή αντιπολίτευση και είχε βγάλει κι ένα σποτ ο κύριος Καμένος, μια αφίσα που είχε βγάλει και η ΔΑΚΕ «σε ποια φυλακή θα πάτε»; Το είχε κοστολογήσει στα 5 δις. Είναι ένα σοβαρό όπλο που μπορούμε να αναδείξουμε σαν εργαζόμενοι. Και άκουσα τον συνάδελφο τον Ηλία να λέει ότι προσωπικό περισσεύει στην Μεγαλόπολη. Που θα περισσέψει. Από πού προκύπτει; Η ΔΕΗ θα το βγάλει, άρα σήμερα η ΔΕΗ και η Διοίκηση πρέπει να πάει για απιστία; Ότι έχει πλεονάζον προσωπικό στην Μεγαλόπολη; Θέλω να πω ότι στην Μεγαλόπολη η καταβολή δώρου στους συμβασιούχους εργαζόμενους και η στάση εργασίας που έκαναν δεντο λιγνιτωρυχείο, δεν δούλευε καδοτροχός, δεν γύριζε ρόδα.

Λοιπόν, άρα και αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά, το πρόβλημα το δικό μας, για να πάμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι ο κόσμος, δεν ξέρω από πού γιατί επειδή συμμετέχω στο..... δεν πρέπει να ανοίξουμε ούτε θέσεις εργασίας, ούτε εθελούσια έξοδο, εκτός από το 15άρι που πρέπει να αποτυπωθεί και στην Συλλογική Σύμβαση και να αλλάξει και ο.....

Ο κόσμος στα ορυχεία της Μεγαλόπολης που εκεί είναι και το φλέγον ζήτημα γιατί η Φλώρινα δεν έχει αν δεν κάνω λάθος, παρα μόνο 170 εργαζόμενους και δεν έχει εργαζόμενους στα ορυχεία εκεί γιατί η ΔΕΗ ... αναρωτιέται τι θα πάθει; Οπότε αυτό το πράγμα πρέπει με δική μας ευθύνη να το σταματήσουμε.

Και κάτι να πούμε για τις απεργίες. Είπες πρόεδρε ότι η εικόνα στα συλλαλητήρια τα τότε και τα τωρινά που άλλαξε μία τέτοια φάση θα είναι θεωρώ και οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Εμείς στην Μεγαλόπολη δεν πρόκειται να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις ακόμη και αν ψηφιστεί το Νομοσχέδιο και δεν πρόκειται να παραδώσουμε μονάδες στην Μεγαλόπολη. Εμείς μέχρι να μας πατήσουνε θα είμαστε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Και

καλό είναι όταν θα γίνει ο νόμος και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε και για την ΔΕΗ γιατί πολύ φοβάμαι αγαπητέ πρόεδρε ότι σε λίγο διάστημα ετούτη εδώ την κυβέρνηση, την συγκυβέρνηση μάλλον όσο θα συζητάμε οι επιχειρήσεις να μείνουν ελληνικές, να μείνουν στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες εργαζόμενους και συνταξιούχους, ίσως φοβάμαι ότι θα πάμε μέσα με τον ρατσιστικό νόμο Σίγουρα θα ποινικοποιείται κι όποιος μιλάει για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την Ελλάδα θα χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιός ή φασίστας.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση θα ήθελα να συμφωνήσω, όντως αν είναι μόνο ν' αλλάξει ο κανονισμός για την μοριοδότηση σε αυτό θα συμφωνήσω, σε όλα τα υπόλοιπα

Αλεξανδρος Σαράντος: λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής τώρα, να υπενθυμίσω από την σύμβαση που έκανες κύριε πρόεδρε ότι ποια ήταν η δράση της ΓΕΝΟΠ την προηγούμενη περίοδο. Χωρίς να μηδενίζω τα πράγματα, εγώ καταλαβαίνω ότι έκανες μια μεγάλη προσπάθεια να περιγράψεις μερικά γεγονότα για να δικαιολογήσουμε σε έναν βαθμό την δραστηριότητά του. Είπα, λέω και το ξαναλέω δεν μηδενίζουμε. Ωστόσο, όμως πρέπει να πω ότι ήμασταν πίσω πολύ πίσω θα έλεγα από την συγκυρία και την κρισιμότητα των στιγμών. Βεβαίως έγιναν κάποια πράγματα π.χ. δύο καθοριστικά ζητήματα θα βάλω της τελευταίας περιόδου. Το γεγονός ότι δεν συνεδριάσαμε για 4 μήνες, δεν συνεδρίασε η Εκτελεστική ακόμη και στο επίπεδο των συντονιστικών, κάποια πράγματα της δραστηριότητάς μας πριν από την κατάθεση του Νομοσχεδίου έτσι όπως το είχαμε βάλει ως ορόσημο το '10 τον Μάρτη, δεν είχαμε να κάνουμε πολλά πράγματα, μπορούσαμε να κάνουμε κάποια.

Δεύτερον, θα έλεγα ότι επίσης σοβαρό ζήτημα που μας φέρνει να κουβεντιάζουμε με το ... αντί να έχει ο Παναγιωτάκης το πιστόλι στον κρόταφο, με βάση αυτή την πολιτική που υλοποιεί την μνημονιακή του ξεπουλήματος και της διάλυσης της ΔΕΗ, είμαστε εμείς με το πιστόλι στον κρόταφο για την υπογραφή της σύμβασης λίγες μέρες πριν κατατεθεί και μπει σε μία διαδικασία ψήφισης το Νομοσχέδιο. Λέω λοιπόν ότι και πρέπει να το ομολογήσουμε, θα το πω και στο επόμενο θέμα, ότι το ζήτημα ότι δεν μπορέσαμε με τις διαδικασίες ανεξάρτητα τι έκανε ο Σταθάκης, η Κυβέρνηση κι ανεξάρτητα τι έκανε ο Παναγιωτάκης την Διοίκηση της ΔΕΗ, τι κάναμε εμείς γύρω από το ζήτημα της Συλλογικής σύμβασης. Εκεί μας έβαλε τα γυαλιά, έδειξε μια επίδειξη πυγμής απέναντι στο Συνδικάτο κι αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Γι αυτό λοιπόν σήμερα καλή ήταν η συμβολική μας κίνηση αλλά δεν είναι εποχή γαρυφάλων, είναι μια εποχή λοιπόν μιας σκληρής δραστηριότητας. Σήμερα δεν έπρεπε να λέμε ότι κάναμε μια παράσταση έπρεπε να είναι μια πραγματική.

Συμφωνώ για τα συλλαλητήρια όπως είπες στην Φλώρινα. Στην Μεγαλόπολη πρέπει να πω με την συμβολή που είχαμε στην οργάνωση εκεί το '14 και το '17 τον Μάη και το '17 τον Δεκέμβρη, είχαμε μία διαρκώς αυξανόμενη μαζικότητα στα συλλαλητήριά μας. Οι 400 – 500 άνθρωποι του '14 γίνανε 700-800 τον Μάη του '17, γίνανε πάνω από 1500 και παραπάνω το διάστημα της προηγούμενης. Η μαζικότητα στις 28 του Νοέμβρη με μια διαδικασία που αν την είχαμε οργανώσει ακόμη καλύτερα θα ήταν τουλάχιστον των 300 περίπου ανθρώπων με τα πέντε λεωφορεία και πλέον στο συλλαλητήριο για την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο θα μπορούσε να υπάρχει και μία επόμενη ενδεχόμενα ή και μία πριν λίγες μέρες ή μία τις επόμενες μέρες, λέω λοιπόν έδειξε κι εκεί τα δόντια της. Το γεγονός ότι είμαστε σ' ένα διαρκή κύκλο το τελευταίο πεντάμηνο ενημερώσεων και άλλων δράσεων, όπως επίσης επειδή είπες και κάτι, πρέπει να σου πω ότι επειδή εμείς γνωρίζουμε και λίγο ακόμη και η παρουσία μας προχθές στον Τσίπρα, ήταν μεγαλειώδης η συγκέντρωσή μας. Εκτός του γεγονός ότι ήταν μία συγκέντρωση που αν εξαιρέσουμε κακό άνθρωπο εκτός Τρίπολης. Από την Τρίπολη το παρόν και δεν το έδωσαν οι υπόλοιποι πολίτες, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι άνεργοι κλπ, η

συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που είδες ήταν εργαζόμενοι από το ενεργειακό κέντρο της Μεγαλόπολης και πρέπει να σου πω μερικούς επειδή τα λέω αυτά και για την εμπειρία δηλαδή. Ήτανε συνάδελφοι μας και συναδέλφισες οι οποίοι ήρθαν και για πρώτη φορά σε συγκεντρώσεις. Ούτε το '11, ούτε το '12, ούτε το '13 σ' εκείνο τον κύκλο των μεγάλων συγκεντρώσεων, των μνημονιακών αυτά τα παιδιά οι συνάδελφοί μας δεν είχαν πατήσει. Συνυπάρχει και θέλω να πω ταυτόχρονα, και βεβαίως να αναζητεί ο κόσμος τα τυράκια αυτό που λέω εγώ μπροστά στο τι έρχεται αλλά υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος είναι σε μία διαρκή απόγνωση, σ' ένα άγχος και ανασφάλεια για την επόμενη μέρα.

Ενδεχόμενα, με μία εικόνα, χωρίς να την μεγαλοποιώ από παροδικές περιπτώσεις που έχω υπάρχει ένας κόσμος, συναδέλφοί μας που μπορεί να θέλουνε χρόνια μαζί και ένα ορισμένο θα έλεγα να το περιγράψω έτσι να ζουν και δράττουν μαζί με το ενεργειακό τους μέλλον. Τα λέω αυτά λοιπόν, για να περάσω στο επόμενο πράγμα, τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη περίοδο. Κοιτάξτε να δείτε πρώτα – πρώτα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε μόνο το 40% των λιγνιτικών μονάδων. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία που πρέπει πάνω από ενάμισι χρόνο η διαδικασία που πληρώνει η ΔΕΗ, έχουμε μια σειρά άλλα πράγματα, έχουμε το κλείσιμο των μονάδων που ακόμη και όταν η Δυτική Μακεδονία δεν είχε μπει μέσα με τις λιγνιτικές μονάδες και στην τελική φάση με τις μονάδες της Φλώρινας, οι αναταράξεις από τις πολιτικές που εφαρμόζονται γύρω από τον λιγνίτη, οι αναταράξεις είναι πολύ σοβαρές στην Δυτική Μακεδονία, θα γίνουν εξίσου σοβαρές και στην Μεγαλόπολη με το ξεπούλημά της και το πέρασμά της στους ιδιώτες, το πιθανότερο σε ιδιώτες και αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν μπορεί 50 χρόνια λειτουργίας ενός ενεργειακού κέντρου με ότι αυτό συνεπάγεται, με ότι οφέλη και κόστη και επιπτώσεις είχε για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή δεν μπορείς σήμερα κάποιος να του έχουσε βάλει ένα Χ και να βάλουν ταφόπλακα στην περιοχή. Δεν μπορεί να λένε κάποιος λοιπόν θα περάσουμε γιατί έτσι επιβάλλουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και από την Ε.Ε. προερχόμενες και από τις κυβερνήσεις και χτες και από την σημερινή, και από την μνημονιακή αντιπολίτευση σήμερα που δεν μπορεί να διατυπώσει έναν διαφορετικό λόγο ότι όλοι..... βεβαίως να είμαστε με την κλιματική αλλαγή αλλά δεν μπορεί να είμαστε από την μια μέρα στην άλλη ούτε αυτόματα, ούτε μ' ένα κουμπάκι. Η σταδιακή απεξάρτηση έτσι κι αλλιώς έχουν τα πράγματα και βεβαίως αυτά θα συνυπολογιστούν σε έναν ενεργειακό σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει όταν δεν έχουν 15 χρόνια κι έχουν ενεργειακό σχεδιασμό των ιδιωτών πρέπει να υπάρχει κι όχι τα παραμύθια επιτρέψτε μου την έκφραση που μας έλεγε το πρωί εν ίδει φιλοσοφικής κουβέντας ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Επιχείρησης ότι εμπάς η περιπτώσει καλώς προχωράμε και μάλιστα θέλουμε να επιδιώξουμε κι ένα χτύπημα ικανοποιητικό για να κλείσουμε τις τρύπες από πολιτικές που έχουν εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια σε βάρος της ΔΕΗ και το πρώτο βήμα, το πρώτο απαραίτητο βήμα βάζετε 10 χρόνια στο Νομοσχέδιο ότι θα διασφαλιστούν οι εργασιακές σχέσεις. Βάλτε 15 χρόνια το λέω χοντρά, το λέω τραβηγμένα. Το γεγονός ότι θα ξεκινήσουν από τις 1190 θέσεις που έχει σήμερα το ενεργειακό κέντρο της Μεγαλόπολης στους δυο ΑΗΣ και τα Ορυχεία βάλτε ότι θα μείνουν 100 λέω εγώ στη ΔΕΗ, 1100 θέσεις θα τις φέρουν περίπου στο 50%, αυτό θα είναι περίπου όσος μπορώ να καταλάβω, θα το δούμε και στο σχέδιο νόμου. Αυτό λοιπόν που θέλουν αν δώσουν δωράκι, το πρώτο μεγάλο δωράκι και θα είναι και το πρώτο βήμα για να μειωθεί ο κόσμος με βάση τις επιταγές και όχι το υπερταμείο, τις πολιτικές που εφαρμόζονται από την μεριά της κυβέρνησης και του Υπουργείου κι αποδέχεται και η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΗ, αυτό λοιπόν το οποίο θέλουνε να βάλουνε γιατί αν σήμερα εμείς επιμείνουμε και πούμε αντικίνητρο και πριν από όλα είναι η ασφάλιση όχι των εργασιακών σχέσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων, πριν από όλα είναι των θέσεων εργασίας, των θέσεων απασχόλησης, αυτό πρέπει να είναι λοιπόν το

μοντέλο μας για την καλύτερη διεκδίκησή μας για την Μεγαλόπολη, ακόμη και στην δική τους την λογική που επιλέγουν να ξεπουλάνε.

Άρα λοιπόν εν κατακλείδι, ολοκληρώνω και λέω ότι η σύνδεση σήμερα για το ζήτημα του ξεπουλήματος είναι σύνδεση σε σχέση με τα ΝΟΜΕ, είναι σύνδεση και πρέπει να το δούμε γιατί εάν εμείς σφυρίζουμε αδιάφοροι ότι πουλάνε όλοι τον δημόσιο πλούτο, έχουν πουλήσει όλη την δημόσια περιουσία, μέχρι προχθές παρέδωσαν και το λιμάνι της Θες/νίκης, σήμερα οι άνοιξαν τις προσφορές του ΔΕΣΠΑ, σε λίγες μέρες θα μπει και το 17%, σε λίγες μέρες θα έρθει και το 34% που είναι στο υπερταμείο αν λέμε κι εμείς κι από αυταπάτη όπως την είχαμε μια περίοδο, το 17% θα 'ρθει στο υπερταμείο και θα υπαχθεί εκεί και θα ναι ένα λιμάνι ας το πούμε για ορισμένη σιγουριά, δεν μπορεί να ισχύει και αυτό γιατί το υπερταμείο δεν είναι το ελληνικό δημόσιο που κλείνει όπως έκλεισε η ανακοίνωση της ΔΕΗ ότι το υπερταμείο υπάγεται στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάγεται, έπεσαν στο ελληνικό δημόσιο υπό τον έλεγχο και την ασφυκτική εποπτεία των δανειστών για 99 χρόνια, επιχειρήσεις μέχρι την συγκεκριμένη στόχευση. Λοιπόν, για το τι θα τις κάνουνε. Θα είναι το 50% για το χρέος και μετά θα είναι ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για την ελληνική κοινωνία, ούτε για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι την επόμενη περίοδο το μοντέλο που θα έχουμε, είναι αυτό που περιέγραψε σε μία σειρά ο Σταμάτης ο Ρέλιος. Το γεγονός όλο αυτό το πολιτικό, της συρρίκνωσης της ΔΕΗ, το επόμενο διάστημα λοιπόν, η ΔΕΗ, δεν λέω σε ορίζοντα δεκαετίας, μιλάω για τα αμέσως επόμενα χρόνια μέχρι το '20 -'22, θα είναι μια ΔΕΗ που θα είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, θα είναι ο ΑΔΜΗΕ, συρρικνωμένη, χωρίς συγκεκριμένα να παίζουν συμφέροντα και θα είναι και μια μικρή επιχείρηση εμπορική κυρίως, θα την έλεγα (μακριά από το μικρόφωνο). Αυτή θα είναι η Επιχείρηση, μία συρρικνωμένη βιομηχανική επιχείρηση, μία συρρικνωμένη μικρή εμπορική επιχείρηση, θα εισάγουμε καύσιμα και θα παράγουμε ένα ποσοστό της Η.Ε., το 10% των εισαγωγών θα γίνει 20% και 30% και θα οικονομάνε και θα είναι σε όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων, δύο - τριών πρώην κλαδικών της Ε.Ε. μετά από την διασύνδεση του ενεργειακού μοντέλου και με το χρηματιστήριο της Ενέργειας σε ζητήματα που πρέπει να τα αναδείξουμε. Και βεβαίως σε αυτό το τοπίο πρέπει να σηκώσουμε την σημαία μας και να πούμε στοπ στο ξεπούλημα.

Βεβαίως πρέπει να επαναφέρουμε μια τέτοια κίνηση να επαναφέρουμε πρόταση, αυτά θα τα πει η ΓΕΝΟΠ; βάλτε παρένθεση για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. αυτά λοιπόν την ώρα που θα προσπαθούμε να αποκρούσουμε θα έχουμε μια εναλλακτική λύση; Τι ΔΕΗ θέλουμε; Ποιος θα είναι ο ρόλος της, ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα γι αυτό το κοινωνικό αγαθό μαζί με άλλα κοινωνικά αγαθά; Σε τι καθεστώς θα είναι με βάση τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και το περιβάλλον που σήμερα διαμορφώνεται και πολύ περισσότερο το αυριανό περιβάλλον; Για δέστε τι θα πει παρακάτω να μην γραφτεί το Σωματείο των Ανανεώσιμων Πηγών για πέστε ποια θα είναι τα Σωματεία αν καταλήξουν; Η έκφραση του Συνδικαλιστικού κινήματος αν καταλήξουν λέω εγώ οι δύο θυγατρικές μετά την απόσχιση σε ιδιώτες;

Άρα έχουμε και λέμε λοιπόν ότι εκεί, γι αυτό πρέπει να τα σχεδιάσουμε μετά τις καθυστερήσεις, να σχεδιάσουμε μερικά πράγματα. Έπρεπε να έχουμε βγάλει το φυλλάδιό μας, πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω, να επιδιώξουμε με βασανιστικό τρόπο, εμείς να τρέχουμε μπροστά. Εγώ δεν έχω καμία αυταπάτη ότι μπορεί να εκτεθεί η ΓΣΕΕ, δεν έχω αυταπάτη ότι οι ηγεσίες και οι πλειοψηφίες των Ομοσπονδιών είναι προσανατολισμένες να υπερασπίσουν αυτά τα ζητήματα των μνημονιακών πολιτικών άρα είναι περιορισμένα τα όρια τους να αντιπαλέψουν ακόμη και τα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων.

Όμως έστω και την ύστατη στιγμή, βλέποντας αυτά τα πράγματα θα πρέπει να επιχειρηθεί ένας συντονισμός τουλάχιστον με εκείνες τις Ομοσπονδίες κι εκείνα τα κομμάτια των άλλων επιχειρήσεων που μπορεί είναι στην δίνη του ξεπουλήματος, της διάλυσης, της

παράδοσής τους, στα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των εργαζομένων και της χώρας. Άρα λοιπόν, πρέπει να είναι μερικά πράγματα πολύ συγκεκριμένα, αυτό που είπε ο Βαγγέλης ο Τσουμπλέκας εγώ το προσυπογράφω, την Τρίτη σας λέω εγώ το εργατικό κέντρο έχει εργατική διαφορά, για τους συμβασιούχους, για το δώρο, το προηγούμενο και το δώρο του Πάσχα. Ώριμα πράγματα είναι μετά τις τελευταίες εξελίξεις π.χ. να επανέλθουν μια σειρά πράγματα και ως ζητήματα που θα έπρεπε να έχουν μπει στο τραπέζι για την λειτουργία της ΓΕΝΟΠ ενάντια στις προηγούμενες μνημονιακές δεσμεύσεις και ήρθε τώρα, γιατί δηλαδή; Τι είμαστε εμείς; Δέστε άλλο ζήτημα που το λέμε αλλά δεν το έχουμε πάει στα χαρτιά μας. Θα το κουβεντιάσουμε προφορικά με τις Διοικήσεις, με τα στελέχη, ζητήματα πέντε χρόνων τώρα αυτό το 6535 που μας δημιουργεί του κόσμου τα προβλήματα. Άρα, θέλω να πω λοιπόν ότι μερικά πράγματα λοιπόν θα πρέπει να μπουκνούν μ' έναν τέτοιο τρόπο στο τραπέζι.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν να πω ότι πρέπει να είναι ένα αγώνας ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει αυτή την βδομάδα, αν θέλετε την άποψή μου θα πρέπει να είναι και με την συζήτηση, το ξεκίνημα στις επιτροπές να δούμε τι δραστηριότητες θα χουμε και βεβαίως κορύφωση με την συζήτησή του, εισαγωγή του στην Ολομέλεια αλλά και όταν θα κουβεντιάσετε στις Επιτροπές θα πρέπει να (φασαρία) το γεγονός ότι δεν έχουμε μόνιμα, σταθερά 365 ημέρες μια σύνδεση επικοινωνίας, δεν έχουμε ... είναι και δικό μας πρόβλημα του συνδικάτου συνεπώς πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένες τέτοιες δραστηριότητες γιατί δεν μπορεί να δοθεί μάχη, δεν θα δοθεί ούτε στην Δυτική Μακεδονία, ούτε στην Μεγαλόπολη. Θα δοθεί μάχη σε όλη την χώρα, στο κέντρο πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες κι επιπλέον πρέπει να πούμε ότι θα δοθεί μια μάχη και με την σύνδεση ότι μπορεί να μας στηρίξουν για λίγο αλλά εμείς θέλουμε κάτι διαχρονικό. Μπορούν οι εργαζόμενοι π.χ. να κάνουν πράξη αυτό που λέει ο Βαγγέλης αν δεν τους στηρίξουν όλοι;

Τα λέω όλα αυτά για να στείλω ένα μήνυμα, ότι το σύνολο των δυνάμεών σας και των δυνάμεών μας, εμείς είμαστε λίγοι αλλά εσείς έχετε πολλούς κι έχουμε υποχρέωση να τους βγάλουμε στον δρόμο.

Μιχαλάτος:... θα μιλήσουμε για το ζήτημα της πώλησης των μονάδων, και μετά θα είχαμε και το θέμα της Συλλογικής Σύμβασης που θα ερχότανε αφού ... βέβαια το Συνδικάτο έπρεπε να είναι προετοιμασμένο και να έχει πρόταση τι ΔΕΗ θέλει, σ' αυτό το δεδομένο σκηνικό που είμαστε τώρα. Ο Ηλίας έχει μία άποψη και λέει ότι εγώ είμαι έξω από την Ε.Ε. είναι μία θέση αυτή. Σ' αυτή την θέση που έχουμε όλοι εμείς τι ΔΕΗ θέλουμε. Ο Σταμάτης μίλησε για την διασύνδεση και τι θα γίνει με τους εργαζομένους εκεί. Είναι ένα ζήτημα αυτό, το πώς το προσεγγίζει ο καθένας, δηλαδή αυτός που έλεγε η τοπική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια να γίνει η διασύνδεση στα νησιά, να προχωρήσει η διασύνδεση, να έρθει η Ομοσπονδία τι να πει; Ότι επειδή έχουμε εκεί τους εργαζόμενους να μην προχωρήσει για την κοινωνία; Άρα λοιπόν τι λέμε εμείς; Ότι πάμε απέναντι στην κοινωνία και μετά λέμε ότι είμαστε μια Επιχείρηση της κοινωνίας. Είναι ζητήματα δηλαδή που κατά την εκτίμησή μου συνάδελφοι, πρέπει να τα σκεφτόμαστε και να τα βλέπουμε. Λέμε μετά για τους νόμους που έχουν ψηφιστεί όλους αυτούς τους καιρούς, για τα ΝΟΜΕ, κλπ, τα μεσοσταθμικά, από αυτούς τους νόμους που περάσανε τόσα χρόνια εμείς πως τους σταματήσαμε; Και ποιοι κάνανε αυτούς τους νόμους;

(φασαρία)

Εμείς κατεβήκαμε λοιπόν με ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχουν δυο παρατάξεις, η μία παράταξη είμαστε κι εμείς. Είμαστε μία παράταξη που συμμετέχουμε σε ένα ψηφοδέλτιο, εάν και οι σύντροφοι που είμαστε σε αυτό δεν μας θεωρούνε παράταξη κακό δικό τους.

Αδαμίδης: Αυτά είναι μιλημένα εδώ και καιρό, αυτό ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή έχει, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν να μιλάει όπως γουστάρει. Ο γραμματέας στην εισαγωγή του έκανε μία αναφορά στον Φάνη προσπαθώντας ή ενδεχομένως να τον ταυτίσει με την κυβέρνηση.

Μιχαλάτος: Άρα λοιπόν λύθηκε το ένα θέμα. Πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι πρέπει το Συνδικάτο, δεν θα πω με ομοψυχία γιατί πάντα το Συνδικάτο έχει και τις αντίθετες θέσεις του και τις απόψεις του, διαμορφώνονται, πρέπει να έχει μία κατεύθυνση για να καλύψουμε και τα δύο ζητήματα και το τι ΔΕΗ θέλουμε από εδώ και πέρα. Καταρχήν, το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό πλαίσιο θα το κρίνει ο λαός. Το τι πρόταση έχουμε γενικότερα θα το κρίνει ο λαός, όταν θα πάμε σε αυτό. Εμείς έχουμε επιμέρους ζητήματα τώρα εδώ να αντιμετωπίσουμε. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη για το ζήτημα της πώλησης των μονάδων και είμαστε απέναντι σε αυτή την διαδικασία. Στηρίζουμε τις θέσεις που υπάρχουν από την Ομοσπονδία. πρέπει να πείσουμε την κοινωνία ότι είναι κακό που θα πουληθεί η Εταιρεία, αλλά βλέπω και κάτι τώρα, βλέπω συμφέροντα που τα προηγούμενα χρόνια όταν ήταν η μικρή ΔΕΗ, ήταν τα συμφέροντα να πουληθεί η μικρή ΔΕΗ, τώρα είναι μαζί μας. και κάποιοι να στέκονται με τις κάμερες απέξω να περιμένουν και να σιγοντάρουν τον αγώνα τον δικό μας. όταν δώσαμε τον αγώνα συνάδελφοι για την μικρή ΔΕΗ την προηγούμενη φορά, τα προηγούμενα χρόνια που ήμασταν όλοι μαζί, όταν δώσαμε αυτό τον αγώνα τι θέλαμε να κάνουμε; Θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία. Και τα καταφέραμε να γυρίσουμε την κοινωνία μαζί μας, πηγαίνοντας σε διάφορους χώρους και προσπαθώντας να κλείσουμε αυτά τα ζητήματα. Αυτή την δεδομένη στιγμή πρέπει να πάμε να πείσουμε ότι αυτό που γίνεται (μακριά από το μικρόφωνο). Το πρώτο που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να μην πουληθούν οι μονάδες. Το τι συμφέροντα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ένα πρόβλημα. τα συμφέροντα αυτά θέλουν να έχουν μαζί και τους εργαζόμενους. ε δεν γίνεται αυτό. αυτό είναι το άσχημο την δεδομένη στιγμή. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να ταυτιστεί με τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Πως θα δώσουμε λοιπόν αυτό τον αγώνα; Τι συμμαχίες θα έχουμε;

Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι, πρέπει να πείσουμε τους εργαζόμενους να είναι κοντά μας στην υπογραφή της Συλλογικής σύμβασης και στον αγώνα κατά της πώλησης των μονάδων. Απαντώντας στον φίλο μου τον Αδάμ, θέλω να πω ότι θα υπάρχει απεργιακή επιτροπή η οποία θα το διαχειριστεί το ζήτημα. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να πάμε σε όλους τους εργασιακούς χώρους και να πείσουμε τους εργαζόμενους να είναι κοντά μας. πρέπει να δώσουμε μάχη τόσο για τις μονάδες όσο και για το Συνδικάτο μας γιατί η διαδρομή μέχρι την πώληση των μονάδων είναι μεγάλη και πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε την μάχη για να μην πουληθούν. Ευχαριστώ.

Μάστορας: είναι πάντα πειρασμός γι αυτόν που έχει τον λόγο να μπορεί να κάνει μια κριτική ή να σχολιάσει τους προλαλήσαντες ή να..... βρισκόμαστε λοιπόν συνάδελφοι ακριβώς στο ραντεβού με την πραγματικότητα. Όπως ο Υπουργός ο οποίος μετά την αυταπάτη της προεκλογικής περιόδου που διεκδικούσε την εξουσία, και όταν ήρθε στην εξουσία του είπαν «αυτά που ήξερες ξέχνα τα κι εδώ υπάρχουν άλλα πραγματάκια, πολλοί συνάδελφοι από εδώ μέσα οι οποίοι προφανώς και τα ξέρανε αλλά θέλανε να τα ξεχάσουν, ξαναβρέθηκαν εμπρός τους.

Έκανε μία περιγραφή πολύ λεπτομερή ο πρόεδρος στην εισήγησή του για το τι πορεία ακολουθήθηκε και πιο παλιά και μέχρι τώρα, άκουσα μία φωνή αγωνίας από τον συνάδελφο δίπλα στον πρόεδρο τον Σταμάτη τον Ρέλια για το ότι το Συνδικάτο δεν ομιλεί ή δεν κάνει κάτι, ακούω μια άλλη φωνές από τον Θωμά τον Μιχαλάτο και τις πολύ

συγκεκριμένες θέσεις του καθενός εδώ μέσα γνωρίζομαστε πλέον τόσο καλά που δεν νομίζω να υπάρχει το παραμικρό μυστικό μεταξύ μας.

Υπήρξε κάποια πρόταση την οποία να κάνουμε αποδεκτή ως σώμα για κάτι ιδιαίτερα όσον αφορά την κινητοποίησή μας και δεν το πήρα χαμπάρι γιατί εγώ νομίζω συμμετείχα σε όλες τις συνεδριάσεις της ΓΕΝΟΠ. ποιος μας στερεί το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε μια πιο επαναστατική σχεδίαση του αγώνα μας; τι μας κρατάει και κάνουμε συνέχεια το ζήτημα της αυτοκριτικής, του αυτομαστιγώματος εδώ μέσα ως μέλη αυτής της πολύ συγκεκριμένης παρέας που έχουμε την τύχη των εργαζομένων στα χέρια μας. Κάνοντας αυτοκριτική νομίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την μάχη; Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, στο Δ.Σ. ήθελε να μας ενημερώσει για την κατάσταση της Επιχείρησης. Εγώ αυτό το εξέλαβα πολύ ειρωνικά γι αυτό και βγήκα έξω. Κακώς βγήκα έξω έπρεπε να εκφράσω τα συναισθήματά μου εκείνη την στιγμή. Διότι αν αυτό δεν είναι ειρωνεία στο σύνολο του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, μέσα στην αίθουσα του Δ.Σ. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ να θέλει να μας ενημερώσει ιδιαιτέρως για την κατάσταση της Επιχείρησης είναι σαν να μας λέει κύριοι από αλλού έρχεστε. Έτσι μας είπε σήμερα ο πρόεδρος και δεν αντιδράσαμε εμείς και πρώτος και καλύτερος εγώ. Κι έκατσα σε μια καρέκλα, ο Νίκος ο Χατζάρας με κοιτούσε, δεν ξέρω αν είναι εδώ, πήγα κι έκατσα σε μια καρέκλα γιατί ντράπηκα. Και την ντροπή μου δεν την έβγαλα προς τα έξω γιατί δεν ήξερα πως θ' αντιδράσω, αν θα έκανα κακό στον πρόεδρο ή σε κάποιον άλλο.

Είμαστε σε αυτή την φάση ακριβώς που πρέπει να κατασταλάξει τι θέλει να κάνει; Ο Καρράς έκανε μια τοποθέτηση για την παράταξη της ΔΑΚΕ την οποία προφανώς την προσυπογράφω και προσθέτω, αν θέλουμε να κάνουμε πολιτική συνάδελφοι εδώ μέσα μπορούμε άνετα να χρεώνουμε ο ένας στον άλλο ότι έχει συμβεί. Έχουμε να διαχειριστούμε ένα συγκεκριμένο γεγονός, έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ καλά στημένο σύστημα. Εμείς θα αποφασίσουμε σε αυτή την αίθουσα τον τρόπο της αντίδρασής μας; θα πάμε στους εργασιακούς χώρους, να μιλήσουμε για την αγωνιστικότητα της ΓΕΝΟΠ; τα είπε ο Αδαμίδης θα τα πω κι εγώ. Γιατί μιλάτε για αγωνιστικότητα; Ποια επανάσταση θέλετε να κάνουμε με κεντρικό συλλαλητήριο εδώ στην Αθήνα; Όποιος τολμάει λοιπόν «ιδού η ρόδος ιδού και το πήδημα». Εμείς αυτοί που ήμασταν πάντα, θα είμαστε. Οι υπόλοιποι μόνο για κουβέντες είμαστε. Θέλετε να κάνουμε την διαφορά; Οι 31 που είμαστε εδώ μέσα πάμε και καθόμαστε στην αίθουσα του Δ.Σ. της ΔΕΗ, μέχρι πτώσεως, Πάσχα μέσα, να μας φέρνουν τα παιδιά να τρώμε εκεί και δεν φεύγουμε από εδώ μέχρι να πέσει η κυβέρνηση. Πάρτε μια απόφαση και να δούμε ποιος θα έχει τα κότσια, να μπει εκεί μέσα και να μην βγαίνει.

Συνεπώς, αγαπητοί φίλοι, αν έχετε πάρει απόφαση να περάσετε τις ημέρες του Πάσχα σε μία κατάσταση λίγο δύσκολη, περί αντάρτικου συζητούσαν κάποιοι προηγουμένως και η λέξη και μόνο ανατριχιάζει. Αν δεν το έχετε πάρει απόφαση, καθίστε να κουβεντιάσουμε μέχρι που μπορούμε να το φτάσουμε λεκτικά, και να πάμε να δώσουμε τον αγώνα μας, θα τα περάσουν, όπως είπατε είναι προαποφασισμένα όλα και μετά θα πάμε στους χώρους και θα πούμε αγωνιστήκαμε παιδιά δεν χάσαμε πολλά, και οι μονάδες θα έχουν φύγει. 1200 στην Μεγαλόπολη δεν θα λέγονται ΔΕΗ, 220 στην Φλώρινα δεν θα λέγονται ΔΕΗ. σε λίγο θα είμαστε στο ζήτημα του ΑΗΣ Αμυνταίου, κοινοπρακτικό σχήμα θα πάει εκεί αλλιώς δεν μπορεί να δουλέψει με τίποτα, θα κάνουμε το μπρα ντε φερ στον ΑΗΣ Καρδιάς και στο Αμύνταιο να πάρουμε τις 32.000 ώρες όπως είπε ο Υπουργός, χθες στο προεδρείο, θα τους νικήσουμε σ' αυτό το σημείο, προσέξτε να δείτε, θα μας αφήσουν να ετοιμάσουμε την μονάδα για να έρθει να την πάρει ο Ιταλός. Αν δεν μας αφήσουν να την ετοιμάσουμε μέσα στο '18 ο ΑΗΣ Αμυνταίου κλείνει. Θα κάνουν τέτοιο σφάλμα; Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν τέτοιο σφάλμα αυτοί.

Συνεπώς, ένα μπρα ντε φερ σοβαρό της Κυβέρνησης, Σταθάκης μπροστά, αρχηγός το μπαϊράκι του θα νικήσουμε τους Ευρωπαίους, δεν θα τους δώσουμε καμιά σημασία, θα την ετοιμάσουμε τη νύφη θα βάλουμε και το φλάμπουρο και θα τους την παραδώσουμε. Είπε ο Β.Τσουμπλέκας, μέχρι να μας πατήσουνε εμείς θα είμαστε εκεί. Εμείς οι υπόλοιποι που θα είμαστε; Είπε ο φίλος μου ο Γ.Μπιτζας προηγουμένως και το θεωρώ πολύ σοβαρό γι αυτό το αναφέρω, αν δεν καταλάβατε όλοι τι θα συμβεί άμα θα φύγουν 1500 συνάδελφοι της πρώτης γραμμής από το τι θα συμβεί στην Χαλκοκονδύλη 30 όπου υπάρχει ΔΕΗ τέλος πάντων, πιστεύω ότι εσείς που έχετε την ευθύνη αυτών των χώρων έχετε κάνει ένα σοβαρό λάθος και πρέπει να το διορθώσετε. Πρέπει να καταλάβετε ότι αν φύγει μία θέση από το μέτωπο, τρεις πίσω θα πρέπει να απολυθούν. Τα ξέρει κανείς; Φοβάται κανείς; Ακούει κανείς; Τον ενδιαφέρει κανέναν; Διότι αν δεν τους πείτε θα χάσετε το μεροκάματο αύριο δεν μπορείς να πας πουθενά. Τι να σε κάνω αν φύγουν από την παραγωγή τρεις μονάδες; 750 άτομα; 700 στη ΔΕΗ θα μείνουν; Θα τους στείλουνε κάπου, που; Έχετε καταλάβει που; Όπου θα πάει κι αυτός από την Μεγαλόπολη κι αυτός από την Φλώρινα. Εκεί θα πάνε κι αυτοί στην Εταιρεία που θα την αγοράσει, γιατί θα θέλουν δομές κι εδώ, αυτό δεν το έχει πει κανείς. Εμείς μπορεί να κατεβάσουμε πάλι 30 λεωφορεία, θα πληρώσουμε, θα ξεφυτρώσουμε 3 μέρες να πάμε και να ρθούμε γιατί έτσι είναι και θα ακούμε και τα σχολιανά μας εδώ πέρα αν ήρθαμε 50 ή 150. Όλα αυτά δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους μας; δεν πρέπει; Είμαστε λοιπόν στην κατάθεση του νομοσχεδίου, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε αυτή την διαδικασία; Όχι! Μία φορά έγινε παρέμβαση στα νερά, αν θυμούνται οι παλαιότεροι με τις βάρκες στα Σφυκιά και στον Αλιάκμωνα. Για να δω τώρα ποιοι ξέρετε κολύμπι; Σωσίβια δεν παρέχονται. Τότε θα ξαναμετρηθούμε εδώ και θα λέμε ποιος έκανε τον αγώνα, και τι έγινε στον αγώνα και μετά θα μοιράσουμε το αποτέλεσμα, αμ δε. Μπροστά άπαντες για να πάρουμε ίσα αποτελέσματα και να μην μακρηγορούμε. Είναι μονόδρομος η λειτουργία μας από εδώ και πέρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε όλες τις διαδικασίες για τον αγώνα μας και δεν μας περισσεύει κανένας. Να αφήσουμε τις κόντρες και να στείλουμε ένα μήνυμα ομοψυχίας. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε πρώτα την δική μας την εικόνα εδώ μέσα και να απαιτήσουμε από αυτούς που αύριο θα έχουν την ευθύνη της ψήφισης του Νομοσχεδίου αυτά που τα έχουμε πει εκατό φορές.

Να σας θυμίσω επίσης ότι την προηγούμενη φορά, το '14 με την μικρή ΔΕΗ, ξέρετε ότι δεν κυκλοφορούσε κανένας κυβερνητικός βουλευτής στους δρόμους της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας; Δεν κυκλοφορούσε γιατί φοβόταν ότι θα φάει ξύλο.

Δεν είμαστε εμείς για να λύσουμε όλα τα ζητήματα του τόπου, μπορούμε όμως να λύσουμε τα δικά μας ζητήματα. Θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στα οικονομικά εάν μου επιτρέπετε. Τα Σωματεία της ΓΕΝΟΠ που είναι σήμερα εδώ και έχουν τον λόγο, είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους; εάν δεν είναι εντάξει, εγώ σαν γραμματέας χωρίς να έχω συνεννοηθεί με τον πρόεδρο, θα συνεννοηθούμε και να είστε σίγουροι ότι θα τα βρούμε, σας δηλώνω ότι οι 2858 ψηφίσαντες του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ οι οποίοι σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πρέπει να πληρώνουν από εδώ και πέρα για τρία χρόνια γιατί τόσους στέλνουν εδώ κάτω, δεν θα πάρεις φράγκο. Και αυτά που πληρώνω σήμερα, θα δώσω μία εντολή στον Δαμάσκο να σταματήσει η χρηματοδότηση της ΓΕΝΟΠ, ξέρεις τι θα κάνω; «αυτό τον μήνα έχω μια δυσκολία θα σε πληρώσω τον άλλο». Εάν δεν είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε αυτά τότε να ξαναδούμε μία ειδική σύσκεψη για αυτό το σημείο, δεν θα προχωρήσουμε καλά. Είμαστε όλοι ίσοι; Να είμαστε ίσοι σε όλα. Όχι παραπάνω φωνή εγώ λιγότερη εσύ.

Κλείνοντας έχουμε μόνο ένα περιθώριο. Να δώσουμε την μάχη. Για να είμαστε σίγουροι πρέπει να ετοιμαστούμε τόσο καλά ούτως ώστε η μάχη να έχει νίκη και μπορεί να έχει και αποτέλεσμα άλλο. Αρκεί εμείς με την συνείδησή μας να είμαστε εντάξει ότι τα κάναμε όλα

όπως πρέπει, όταν πρέπει και το αποτέλεσμα να είστε σίγουροι ότι θα μας δικαιώσει. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.

Μανιάτης Κώστας: καταρχήν θα ξεκινήσω έτσι όπως τελείωσε ο φίλος μου ο Σάκης ο Μάστορας, καταρχήν να τα χουμε καλά με την συνειδήσή μας, εμείς, οι περισσότεροι που βρισκόμαστε εδώ τα χουμε πολύ καλά. Όταν η ΓΕΝΟΠ ήταν διαλυμένη καθίσαμε, σκύψαμε και την χτίσαμε πάλι. Κι έτσι αγωνιστήκαμε το '14 για να μην περάσει η μικρή ΔΕΗ. μπορεί να πέρασε το Νομοσχέδιο αλλά στην πράξη δεν έγινε ποτέ. Ερχόμαστε σήμερα και βάζει ο φίλος μου ο Σάκης ο Μάστορας και σωστά μπορεί να τα βάζει, πριν ακόμη περάσει το Νομοσχέδιο ακούγονται τέτοιες φωνές. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο έτσι όπως το βάζουν. Πολύ επικίνδυνο. Πρέπει αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα πράγμα, την ενότητα και να αγωνιστούμε να μην περάσει το Νομοσχέδιο. Αλλά και πάλι, αν περάσει το Νομοσχέδιο ως το τέλος του '14 πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι αλλά και τα Σωματεία – μέλη να πληρώνουν κι έτσι όπως αποφασίσαμε στο τελευταίο μας συνέδριο να αποφασίζουν ανάλογα με τα μέλη που ψηφίζουνε, ν' αρχίσουμε να το κάνουμε. Κι αν μου πουν εμένα, γιατί εγώ πληρώνω πολύ περισσότερα αυτή την στιγμή στην Ομοσπονδία έχω για 4.600 και πληρώνω για 5500. Πρέπει όμως όσα σωματεία έχουν κάνει μετά το Συνέδριο εκλογές να ξεκινήσει η διαδικασία και όχι έτσι όπως μπαίνει κι όπως τέθηκε. Άρα, θεωρώ πάνω στα οικονομικά για να καθαρίσουμε μια και καλή εδώ πέρα, τα Σωματεία που έχουμε κάνει εκλογές ...

Αδαμίδης: και όχι μόνο, και αυτά που δεν κάνανε εκλογές βλέπε η ΕΔΟΠ, βλέπε ΣΕΠ να στείλουν γράμμα να γίνεται η παρακράτηση. Το 1,62 απευθείας.

Μπίτζας: γιατί δεν σας το δίνουμε; (- όχι) – τι εννοείς;

Μανιάτης: κοιτάξτε σήμερα έχουμε να συζητήσουμε δυο σοβαρά πράγματα ... και το δεύτερο αυτό που έρχεται για την πώληση των μονάδων. Αυτό που τέθηκε και θεωρώ την ώρα που πρέπει να αγωνιστούμε και να κάνουμε κάποια πράγματα μεταξύ μας γιατί εμένα μου αφήνει άλλα πράγματα. Να είμαστε καθαροί όλοι μεταξύ μας. είτε λέγεται Μπίτζας ή ΕΔΟΠ είτε λέγεται ΕΤΕ – Μανιάτης, είτε λέγεται Μόσχος – Σπάρτακος. Και μιλάω μόνο για τους προέδρους για να μην δημιουργηθεί θέμα. Τα τρία μεγαλύτερα σωματεία της ΔΕΗ, και είχανε πάει και για την διαπραγμάτευση της Συλλογικής Σύμβασης πρέπει αυτή την στιγμή να αφήσουμε κάποια πράγματα και να ασχοληθούμε αποκλειστικά με την πώληση των μονάδων είτε είναι η Φλώρινα, είτε είναι η Μεγαλόπολη. Και ένας αγώνας δεν τελειώνει σήμερα, και δεν θα τελειώσει ούτε με την κατάργηση του Νομοσχεδίου. Πρέπει να κάνουμε μια απεργία; ΝΑΙ! όλοι να κάνουμε και να συμμετέχουμε στην απεργία. Έτσι όπως αποφασίσει η απεργιακή επιτροπή ή όπως κάνει κάθε φορά και όπως γίνονταν. Δεν είναι να βάζουμε εδώ πέρα, να μην ακούγεται άλλες φωνές ότι άντε πάμε να απεργήσω. Η αυτό που λένε το Σωματείο της Μεγαλόπολης ότι εμείς κάνουμε τον δικό μας αγώνα. Δεν υπάρχει δικός μας αγώνας, ο αγώνας είναι ένας για όλους. Από εκεί και πέρα αν κάθε Σωματείο μετά τον απεργιακό θέλει να κάνει δικές του κινήσεις έχει κάθε δικαίωμα. Για να είναι καθαρά κάποια πράγματα μεταξύ μας. για να μπορέσουμε να έχουμε και την επόμενη μέρα. Και πρέπει να αφήσουμε τα προσωπικά μας προβλήματα απέξω, ιδιαίτερα όταν έχουμε να διαχειριστούμε σοβαρά προβλήματα συναδέλφων. Δεν βρισκόμαστε εδώ για τον εαυτό μας. Πρέπει να προχωρήσουμε με ενότητα να υπάρχει απέναντι στην Ομοσπονδία να συμφωνήσουμε όλοι μαζί το να την στηρίξουμε και τα Σωματεία, γιατί αν δεν υπάρχει Ομοσπονδία δεν θα υπάρχουν και τα Σωματεία, γιατί το είπε και στην αρχή ο Μπίτζας ότι όταν ασχοληθήκαμε με τον ΑΔΜΗΕ φτάσαμε να είναι μόνο τα Σωματεία αλλά τι λέγανε οι συνάδελφοι δεν υπάρχει ΓΕΝΟΠ. αλλά την φτιάξαμε την ΓΕΝΟΠ,

αγωνιστήκαμε μην την βγάλουμε απέξω τα σωματεία τον εαυτό μας ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλο. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να μην υπάρξει καμία απόλυση. Δεν έχει σημασία να πούμε ποιοι ήταν οι καλύτεροι οι σημερινοί ή οι αυριανοί όλο το πολιτικό σύστημα είναι απέναντί μας. πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί να μην πουληθεί καμία μονάδα. Ευχαριστώ.

Αναγνώστου: κακή εγγραφή

Μπαλάσκας Νίκος: κακή εγγραφή

Τωμαδάκης Μανώλης: όσον αφορά στο θέμα που άνοιξε μετά την κουβέντα που είπε ο Σάκης με τα οικονομικά η ΔΑΚΕ είχε συγκεκριμένη θέση, το να πληρώνουν όλοι το ίδιο. Το ότι όντως έκανε αποδεκτό αυτό που είπε ο Χρίστος ο πρόεδρος είναι γεγονός. Ότι έγινε αποδεκτό στο Συνέδριο. Τώρα, είπε ο συνάδελφος ο Θωμάς που δεν είναι εδώ το τι είχε γίνει στον ΑΔΜΗΕ. Ναι, γιατί υπήρχαν πολλοί πρόθυμοι εκείνη την εποχή Θωμά. Που αυτοί οι πρόθυμοι ήταν που στέλνανε τα ραβασάκια στους υπουργούς για να μην υπογραφεί η Σ.Σ του '15, ήταν αυτοί οι πρόθυμοι που σήμερα γίνανε βοηθοί Δ/ντες, Τομεάρχες, Κλαδάρχες, Αναπληρωτές Δ/νοντες, Πρόεδροι αυτοί δεν ήταν που κρυώνανε; Ξεχάσατε, αυτοί που ανεβοκατέβαιναν την Χαλκοκονδύλη, οι κασκαντέρ ένας μόνο βρέθηκε και είναι και συγχωρεμένος, δεν είναι εν ζωή, ο Δημήτρης ο Χατζητρογγύλης, ο μόνος που ήρθε και βοήθησε να κρεμάσουμε το πανό της ΕΤΕ τότε. Κι όλοι ήταν ή στον «Γρηγόρη» εκεί ήσουν Ηλία θυμάμαι. Μου κάνει εντύπωση που δεν ακούω τι θα συμβεί σήμερα αλλά τι θα συμβεί αύριο. Δηλαδή, το σήμερα το ξεχάσαμε; Σήμερα, αυτοί που πουλάνε θα είναι αύριο; Γι αυτό μιλάμε για το αύριο; Δηλαδή, απασχολούμε το σώμα, το τι θα κάνει αύριο κάποιος που θα έρθει ο Μάστορας, ο Τωμαδάκης ή κάποιος άλλος; Για όνομα του Θεού! Σήμερα υπάρχει συγκεκριμένο θέμα. Και δεν πουλάνε γιατί το θέλει η Ευρώπη, το είπαν κι άλλοι. Πουλάει γιατί το θέλει η Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση είναι συγκεκριμένη ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Οι κοντυλοφόροι που επικοινωνούν σήμερα το υπερταμείο δεχόμαστε όλοι τηλέφωνα αλλά κανένας δεν μιλάει από τους συναδέλφους που μας ρωτάνε, ρε παιδιά τι θα γίνει για το μισθολογικό κόστος που λέει περικοπή για τις απολύσεις; Όλοι μιλάνε για την εθελουσία. Μάλιστα ένας κοντυλοφόρος από αυτούς, γιατί εγώ έτσι θα τον πω είναι και συναδέλφου σύζυγος. Είναι ψέματα; Αμείφτηκε αυτή η συνάδελφος. Άρα λοιπόν, όλα έχουν ονοματεπώνυμο είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, δεν πρέπει να την δούμε; Και προφασίζόμαστε και καλά είπε ο γραμματέας ότι πρέπει να βρούμε το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα.

Είπε ο πρόεδρος ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει από την κατάθεση για απεργιακές κινητοποιήσεις ή επαναλαμβανόμενες απεργίες που όντως έχει πάρει απόφαση η Ομοσπονδία. Γελιέται κανείς ή το πιστεύει κανείς ότι θα είναι στον δρόμο 20 μέρες με το κλίμα που έχουμε διαμορφώσει εμείς οι ίδιοι στους συναδέλφους; Όποιος το πιστεύει αυτό μακάρι να το δω κι εγώ και να μια και μαζί του αύριο.

Άρα λοιπόν, από αυτό το Συμβούλιο πρέπει να φύγουμε με θέσεις και το τι κάνουμε και όντως όπως είπε και ο Αντώνης ο Αναγνώστου όταν τα Σωματεία πήραν την πρωτοβουλία όντως και το συλλαλητήριο της Αθήνας είχε επιτυχία, όντως οι διαφορές που είχα εγώ με τον Βαρσάμη μείνανε στην άκρη, όντως είχαμε επικοινωνία με όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία παρόλο που ήτανε και ο Σπάρτακος στην Πτολεμαΐδα, συμμετείχε, άρα λοιπόν αν θέλουμε να την βρούμε την λύση, θα την βρούμε. Και μπορούμε να την βρούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα συνάδελφοι.

Άρα λοιπόν, σήμερα πρέπει να φύγουμε από εδώ μέσα με θέσεις και το τι κάνουμε αύριο. Για να το φωνάξουμε στον κόσμο να το επικοινωνήσουμε. Κι αυτό που είπε για τις υποστηρικτικές δυνάμεις, στους συναδέλφους, εδώ στην Χαλκοκονδύλη, αυτοί νόμιζαν αν δεν τους το επικοινωνήσουμε εμείς, δεν τους το δώσουμε εμείς, δεν πρόκειται να το πιστέψουν. Άρα λοιπόν είναι θέμα επικοινωνίας. Ευχαριστώ.

Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης: κάνω έναν συνειρμό που καταλήγει ότι αυτός που δεν αγαπάει τα ζώα είναι γκέϊ. Όταν κάνεις αντικομμουνισμό θα πρέπει πιο μπροστά να διαβάσεις και την φιλοσοφία αυτού που κάνεις σε σχέση με τον Γκέτελς, σε σχέση με τέτοια ζητήματα και θα σε βοηθήσουν να αναρριχηθείς ακόμη περισσότερο στις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και φυσικά. Ακούστε να δείτε παιδιά, ενότητα. Ενότητα δεν έχουμε τώρα. Το 90% μαζί πάνε, άρα αφού έχουμε ενότητα κι έχουμε αυτή την κατάληξη, πολιτικά έχουν την ευθύνη αυτοί που με την ενότητά τους μας φέρανε εδώ. Κι αυτό θα πρέπει να απολογηθείτε εσείς που με την ενότητά σας φέρατε την ΔΕΗ, τους εργαζόμενους σε αυτό το σημείο που εσείς λέτε. Γι αυτό φίλε Μάστορα θα πρέπει να απαντήσουμε. Από πού το εξαντλεί αυτό το δικαίωμα ο Παναγιωτάκης να συμπεριφέρεται έτσι στην Ομοσπονδία; δεν πρέπει να το απαντήσουμε όλοι εμείς που είμαστε μέλη Δ.Σ. της ΔΕΗ από πού παίρνει αυτό και τελικά αν πιστεύουμε εμείς ότι αυτός είναι δυνατός γιατί ξέρει ότι είσαστε στον ίδιο δρόμο μ' αυτόν; Άρα δεν έχετε αγαπητοί συνάδελφοι πολύ μεγαλύτερες επιλογές για να προτείνετε κάτι άλλο στους εργαζόμενους έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να πιστέψουν, έτσι ώστε να τους , έτσι ώστε να πάμε να δώσουμε την μάχη που λέτε ότι θα δώσουμε από καλύτερη θέση, με καλύτερες συνθήκες και να διεκδικήσουμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί για κοιτάξετε να δείτε, όπου φτάσαμε μέχρι τώρα πλειοψηφικά μαζί περπατήσατε, για να είμαστε και δίκαιοι, για να έχουμε και μια σωστή εκτίμηση. Μαζί περπατήσατε, μπορεί να κάνετε σαν εκείνες τις μυξοπαρθένες, κάνετε ψηφοδέλτια, σχηματάκια, αλλά στο τέλος βάζετε το κεφάλι στον ντορβά και μαζί συμφωνάτε για το τι πρέπει να κάνετε. Αν δεν αμφισβητήσετε την απελευθέρωση τι μπορείτε να κάνετε; Και να σταματήσουμε αυτό, θα σας πει ο Παναγιωτάκης και ο Σταθάκης, ωραία πέστε μας πρόταση για να κάνουμε την απελευθέρωση. Είναι δηλαδή ότι πρέπει να πείσουμε τους εργαζόμενους ότι προτείνουμε εμείς κάτι άλλο. Και σήμερα το Συνδικάτο κι απ' τα Συνεδριά του τώρα προσωπικά μπορεί να υπάρχουν απόψεις, τα Συνεδριά του λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση Ηλεκτρικής Ενέργειας, στα Συνεδριά του έχει αποδεχθεί τις εργασιακές σχέσεις, την αλλαγή εργασιακών σχέσεων αλλά όχι μόνο. Και σήμερα εδώ που ουσιαστικά αυτοί που μίλησαν προηγούμενα τους έχουμε αποδεχθεί γιατί αλλιώς συνάδελφοι δεν μπορούμε να πείσουμε τους εργαζόμενους δηλαδή σήμερα δεν φταίει τι θέσεις υπάρχουνε αλλά οι εργαζόμενοι δεν είναι πεπεισμένοι να παλέψουν για την ΔΕΗ και γι αυτό πολλές φορές και γυρνάνε την πλάτη τους και δεν συμμετέχουν και δεν θέλουν να ασχοληθούνε με τα ζητήματα που μας αφορούν. Εμείς πιστεύουμε, το είπε κι ο Ηλίας ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε την πρόταση αυτή που θα πρέπει ο εργαζόμενος να βρίσκει διέξοδο. Διέξοδο κι αυτό δεν μπορεί να γίνει με αυτή την λογική. Έτσι πολλές φορές όταν λέτε για κάτι άλλο. Θα πρέπει να συζητήσουμε αυτή την πολιτική έτσι ώστε να πείσουμε τον εργαζόμενο ότι υπάρχει και άλλο πράγμα πέρα από αυτό και την πολιτική της Ε.Ε. γι αυτό σας καλούμε να συσπειρωθείτε στην πολιτική που προτείνουμε εμείς για ΔΕΗ ενιαία, κοινωνικοποιημένη και να είναι προς όφελος των εργαζόμενων και του λαού έτσι ώστε ο εργαζόμενος να έχει λόγο ο ίδιος να βγει μπροστά και να διεκδικήσει, αλλιώς μιζέρια, κατήφεια, αδιέξοδο και θα λεγα και συνεργασία για να μπορέσετε να βρείτε λύση.

Το ζήτημα της Συλλογικής Σύμβασης, θα έλεγα να μην βιαστούμε.

Θεοχάρης Κώστας; κακή εγγραφή – φασαρία (περίπου 1.10...)

Καραμπίκας Φάνης: φασαρία(1.17 – 1.24) και να συμφωνήσουν σ' αυτό που είπε στην δημιουργία όρου κινήματος και για τα Συνδικάτα όρους κινήματος που θα έχουν μέσα το ταξικό πρόσημο και να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα. Και συνεχίζουν να είναι δημιουργώντας... αυτό σημαίνει γραμματέα

Βελισάρης: καταρχήν καλησπέρα συνάδελφοι, βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την κατάθεση του Νομοσχεδίου, λίγο – πολύ όλοι συμφωνούμε ότι αυτό που γίνεται εδώ και χρόνια είναι καταστροφικό για την Επιχείρηση. Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα έχουμε μπροστά μας αρκετό χρονικό διάστημα ούτως ώστε να δείξουμε και στο επίδοξο αγοραστή, ερχόμενος να αγοράσει είτε αυτό λέγεται Μεγαλόπολη είτε Μελίτη θα βρει έναν κόσμο απέναντί του κι ένα κλίμα εχθρικό. Να μην του το δώσουμε στο πιάτο. Να του δώσουμε να καταλάβει ότι εκεί που θα πάει να επενδύσει δεν θα είναι εύκολα γι αυτόν κι αυτό είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε.

Και να αναφερθώ στον Μπαλάσκα, σε αυτό που λέει για τα διόδια, εμείς το κάναμε αυτό. αυτό που εισπράξαμε, το 95% του κόσμου που πέρασε είναι μαζί μας. είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι. Το 95% του κόσμου που πέρασε με τα αυτοκίνητα και πήραν τα φυλλάδια γιατί όλοι το πήρανε ήταν μαζί μας. δηλαδή, είχαμε μεγάλη αποδοχή. Δεν ξέρω τι θα έχουμε στην Αθήνα, στην επαρχία είχαμε. Δεν θα μιλήσω για την Μεγαλόπολη, γιατί η κοινωνία και οι πολίτες έχουν σχέση αλλά στα διόδια στην Μεστάνη που πήγαμε είχε την μισή Πελοπόννησο. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος με παρόμοιες δράσεις, τι πάει να γίνει με την πώληση των μονάδων.

Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό που επιχειρεί η Κυβέρνηση και η Διοίκηση είναι εκ του πονηρού. Τα φέρανε και τα δύο μαζί για να διασπάσουν τον αγώνα μας και τον κόσμο. Αλλά το πάνε εκ του πονηρού για να μας έχουν απέναντι διχασμένους. Τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας, να είμαστε ενωμένοι και όσο για τους συναδέλφους που ακούστηκαν πολλές φωνές, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο αφελείς και ότι δεν ξέρουν τα προβλήματα που έχουμε. Απλά πρέπει να τους πείσουμε ότι πρέπει να αγωνιστούν και έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας για αυτό. όλοι μαζί ενωμένοι να προστατεύσουμε την Επιχείρησή μας καθώς επίσης και τις θέσεις εργασίας, τις δικές μας αλλά και όσων έρχονται πίσω από εμάς.

Θεωρώ για την κατάθεση του Νομοσχεδίου θα πρέπει στην συντονιστική απεργιακή επιτροπή θα πρέπει και συλλαλητήριο να κάνουμε, και απεργιακά μέτρα για να νομιμοποιηθεί με απεργία 48ωρη και με καταλήψεις και με διόδια και με αποκλείσεις κυβερνητικών κτιρίων, τα πάντα. Θεωρώ ότι θα είμαστε όλοι μαζί. Καλό μας αγώνα.

Αδάμ: θα ήθελα να πω λίγο, δύο κουβέντες πάνω σε αυτά τα ζητήματα επειδή τα έχουμε ζήσει στην Φλώρινα και είχαμε και τον κλήρο και υποθέταμε ότι θα είχαμε πολύ κόσμο. Έχουμε εμπειρία, τα είδαμε πρόσφατα και είδαμε ότι δεν ήρθαν ούτε καν οι συνάδελφοι μας. 200 άτομα εκεί πέρα δεν ήταν ούτε καν οι συνάδελφοί μας. Η ΓΕΝΟΠ κάνει τα μέγιστα αλλά τι να πάμε με το πιστόλι για πες μου εσύ; Έγινε αναφορά προηγουμένως για την Η/Ε. Ξεκινήσαμε από πάνω ήρθαμε προχθές από την Πτολεμαΐδα και οι μονάδες δεν δούλευαν. Να πάμε σε αγώνα. Εγώ, πιστεύω ότι μέχρι που θα φτάσουμε σε απεργίες δεν θα δουλεύει καμία μονάδα. Λέει ο συνάδελφος από εκεί, δουλεύουν τα υδροηλεκτρικά. Δεν δουλεύουν και τα υδροηλεκτρικά. Που καταλήγουμε; Ποιος έχει τα φωτοβολταϊκά, ποιος έχει τις ΑΠΕ; Αυτός είναι ο προβληματισμός όλων των συναδέλφων. Ποιος τις έχει;

5000Mw είναι; Ποιος τα βγάζει; Όλοι αναρωτιόμαστε, μήπως είμαστε εμείς; Δηλαδή να πούμε μερικές φορές τα πράγματα ως έχουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πλάκα κι αυτός ο χαβαλός, έτσι νομίζω. Μιλάμε για ανταγωνισμό. Εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε 2.500 – 5.000 Mw σαν ΔΕΗ; και να έχουμε το προσωπικό να μην στεναχωριέται να έχει κι ένα εισόδημα. Εξηγήστε μου λίγο για να καταλάβω.

Εγώ δουλεύω στον Άγιο Δημήτριο, να το πάμε διαφορετικά, ήμασταν με 1200MW 1000 υπάλληλοι. Τώρα έχουμε 1.600 MW με 500 υπαλλήλους. Ποιος κάνει τις υπόλοιπες δουλειές; Εξηγήστε μου. Χειρότερη μορφή ιδιωτικοποίησης από αυτή δεν υπάρχει. Να τα βάλουμε λίγο σε τάξη για να ξέρουμε τι λέμε και πως θα πείσουμε και τον υπόλοιπο τον κόσμο φέρνοντας φτηνό ρεύμα. Ο άλλος έχει ΑΠΕ και πουλάει 300€ την MW/h και καθόμαστε και κοιταζόμαστε. Να κάνουμε μία πρόταση, ο πρόεδρος περιμένει μία πρόταση εδώ πέρα για να την καταθέσει και στην κυβέρνηση και στην Διοίκηση. Να ξέρουμε τι λέμε. Εμένα η πρότασή μου, εφόσον θέλουν ανταγωνισμό, πρόεδρε, να παράγουμε κι εμείς 5000MW το μισό θέλουμε κι εμείς το 40%. Κι εμείς αυτή την πρόταση κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.

Μούντριχας: το πρόγραμμα για τις κινητοποιήσεις και για το πώς θα πάει αυτή τη στιγμή, σχετικά με την πώληση των μονάδων, πρέπει να το δούμε με πολύ λογική. Όταν αρχίζουμε όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι ότι θα πάμε σε μειώσεις φορτίων μονάδων πρέπει να σας πω παράδειγμα οι μονάδες που δουλεύουνε και δεν φτάνει το ρεύμα ούτε στα Λινοπεράματα. Να σας πω ότι στο Αλιβέρι η 450άρα τις 9-10 ημέρες είναι έξω. Εγώ πιστεύω ότι και οι μέρες που κατατίθεται το νομοσχέδιο Εγώ πιστεύω μεγαλύτερο βάρος πρέπει να ρίξουμε όσον αφορά σε εκδηλώσεις και να μεταφέρουμε το πρόβλημα όσο είναι δυνατόν στην κοινωνία με όποιο μέσω αντίστασης μπορούμε να σκεφτούμε και αποφασίσουμε. Όλη η τοπική κοινωνία θέλει να κλείσει το εργοστάσιο στα Λινοπεράματα και να πάει στην Πλαγιά το θέμα είναι πως θα το δώσουμε. Το θέμα είναι για να πετύχει η απεργία πρέπει να το πιστέψουμε οι ίδιοι. Αν δεν το πιστέψουμε οι ίδιοι από εκεί και πέρα θα ερχόμαστε εδώ, θα το παίζουμε όλοι λίγο επανάσταση ότι κάποιος άλλος ευθύνεται και το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Μπορούμε να κάνουμε κάτι και να το βγάλουμε προς τα έξω; Κι αν θα χάσουμε πιστεύω την μάχη, και θα το περάσει το Νομοσχέδιο, δεν πιστεύω ότι έχουμε χάσει τον πόλεμο γιατί και οι προηγούμενοι το περάσανε και δεν ξέρεις τι θα προκύψει αύριο.

Και μετά το άλλο θέμα το οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι θέμα καθημερινότητας και των εργαζομένων που επιτρέπουν να πάμε σε μία Συλλογική Σύμβαση κακώς έπεσε μαζί με την πώληση των μονάδων, πιστεύω ότι κανείς από εμάς δεν το ήθελε αυτό. συγκυριακά κιόλας συμβαίνουν αυτά, σε πολλές φάσεις να έχουμε δύο προβλήματα τα οποία είναι μαζεμένα. Και πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε με όσα είπαμε και χτες κι έχουμε πει κατ' επανάληψη. Και πάνω σε αυτό που λες εσύ ότι πέντε μας μείνανε δεν χρειάζεται να κάνουμε περικοπές δέκα εκατομμύρια για το οτιδήποτε.

Μόσχος: ακούγοντας εδώ σήμερα πόσο μεγάλη αγωνιστικότητα και δράση πιστεύω καμιά κυβέρνηση δεν θα τολμήσει να πουλήσει. Πρώτα πρέπει να πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι ότι πουλώντας τις μονάδες και κλείνοντας όλες τις άλλες θα χάσουμε την δουλειά μας όλοι εμείς κι όχι μόνο της περιοχής εκείνης. Εάν χαθεί μία θέση στην Μεγαλόπολη θα παρασύρει τρεις στο κέντρο ή οπουδήποτε εάν χαθούν 2.000 θέσεις στις μονάδες δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εκτός αν πιστεύει κανένας ότι θα πουληθούν οι μονάδες κι εμείς θα είμαστε στο απυρόβλητο. Με μια σειρά απαράδεκτους νόμους από το σύνολο των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια τελειώσανε την μεγαλύτερη Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Πουληθούν δεν πουληθούν οι μονάδες δυστυχώς μας πήγαν στο καναβάτσο. Δεν ξέρω αν

υπάρχει ενδιαφέρον με 13, 5 που είναι σήμερα το διοξείδιο του άνθρακα που παίζουνε παιχνίδια υπέρ του αερίου, για να μην μπούνε οι μονάδες μέσα, ή με μια σειρά στρεβλώσεις από τα ΝΟΜΕ έχουμε μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί έκαναν πάρα πολλά όχι μόνο τώρα και το '14 από πέρυσι που ανακοινώθηκε ότι θα πουληθούν μονάδες, η Ομοσπονδία και τα Σωματεία κάνανε 4 συλλαλητήρια, 6 φορές κατεβήκαμε εμείς στην Μεγαλόπολη για συσκέψεις, το σύνολο των φορέων από την Περιφέρεια σε μια σειρά από συσκέψεις, όλους τους Μητροπολίτες και όλους εδώ είναι ο γραμματέας. Δώσαμε όλοι μεγάλο αγώνα για να σώσουμε την Επιχείρηση. Ακόμα και να περάσει το Νομοσχέδιο εμείς πρέπει να καθοδηγήσουμε σωστά τους συναδέλφους που αγωνιούν και να τους καθησυχάσουμε ότι δεν τελειώνει με μία ψήφιση. Ένωμένοι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.

Φασαρία...

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ...