



ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αθήνα

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Θέματα Ημερήσιας διάταξης :

- Ενημέρωση – Τρέχουσες εξελίξεις
- Οικονομικά

Αδαμίδης: λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα! Ξεκινήσαμε λοιπόν τις διαδικασίες σήμερα Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Ομοσπονδίας σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης, γενική ενημέρωση και οικονομικά. Παρακαλώ τον γραμματέα για την ανάγνωση του καταλόγου για την απαρτία.

Καρράς Αντώνης: Αδαμίδης Γιώργος παρών, Καρράς Αντώνης – παρών, Μαστρολέων Ηλίας – παρών, Αδάμ Ελευθέριος – παρών, Ρέλιας Σταμάτης – παρών, Χατζάρας Νίκος – παρών, Αναγνώστου Αντώνης – παρών, στην θέση του Βαρσάμη του Κώστα ο Μουρατίδης ο Παύλος, Καλοφωλιάς Παναγιώτης, Αγγελόπουλος Αγγελής, Μανιάτης Κων/νος - παρών, Θεοχάρης Κώστας – παρών, Βελισσάρης Χρήστος – παρών, στην θέση του Βρέντζου του Ιωάννη συμμετέχει ο Παπαδόπουλος ο Ζαχαρίας – παρών, Θανέλας Φώτης – παρών, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης, Καραμπίκας Θεοφάνης – παρών, Κουτσοδήμας Κώστας, στην θέση του Λυμπέρη του Κυριάκου ο Σαράντος ο Αλεξανδρής, Μάστορας Θανάσης – παρών, στην θέση του Μιχαλάτου του Θωμά συμμετέχει ο Μητροδήμος ο Βασίλης –παρών, Μούντριχας Δημήτρης – παρών, Μπίτζας Γιώργος – παρών, στην θέση του Μπούκουρα του Γιώργου συμμετέχει ο Στραταντωνάκης ο Κώστας, Παλάσκας Νίκος – παρών, Παλούκας Λευτέρης, Παπανδριανός Δημήτρης, Στασινόπουλος Διονύσης, Τσουμπλέκας Βαγγέλης – παρών, Τωμαδάκης Μανώλης – παρών, Χριστοδούλου Νίκος. Ωραία!

Αδαμίδης: Ωραία! Άπαντες παρόντες! Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν μπω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο φίλος, ο σύντροφος, ο συνεργάτης χρόνια, ο Κώστας ο Κουτσοδήμας θέλει να κάνει μία δήλωση και να του δώσουμε τον λόγο.

Κουτσοδήμας Κώστας: αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητό προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, σύντροφοι, συναγωνιστές κλπ κλπ, θέλω να σας κοιτάξω όλους στα μάτια ειλικρινά και κοιτάζοντάς σας στα μάτια να σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Νιώθω βαθιά συγκινημένος και νιώθω μεγάλη ικανοποίηση και χαρά και αυτό το λέω ειλικρινά, που σας γνώρισα κι εσάς και τους προηγούμενους, που πορευτήκαμε μαζί, συνεργαστήκαμε μαζί, στεναχωρηθήκαμε μαζί αλλά αγωνιστήκαμε για την προστασία όμως των εργαζομένων και την υπεράσπιση των συμφερόντων της ΔΕΗ, σήμερα ο Όμιλος. Για μένα σήμερα δεν είναι απλά το τελευταίο Δ.Σ. είναι ο επίλογος μιας ολόκληρης συνδικαλιστικής ζωής. Είναι το τέλος της διαδρομής από ένα οδοιπορικό μέσα από τις συντεταγμένες γραμμές του Συνδικάτου μας. στο διάβα αυτής της διαδρομής ένιωσα χαρά και στεναχώρια. Στεναχώρια κυρίως για τις όποιες αποτυχίες που έχουν να κάνουν με το γκρέμισμα των κατακτήσεων που χτίστηκαν με αγώνες, με διώξεις, έχω ζήσει διώξεις, με απολύσεις, φυλακίσεις, έχω ζήσει στα κρατητήρια τα τελευταία αν θέλετε τριάντα χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με τον διαμελισμό της ΔΕΗ, την εκτίμηση τον τεμαχισμό της ΔΕΗ, την μετοχοποίηση του ΑΔΜΗΕ, το ασφαλιστικό, το οικονομικό και το συνταξιοδοτικό.

Είμαι περήφανος γιατί λειτούργησα και υπηρέτησα στους κόλπους αυτής της ιστορικής Ομοσπονδίας αλλά και το Σωματείο από το οποίο προέρχομαι. Είμαι περήφανος, γιατί υπηρέτησα δίνοντας σκληρούς αγώνες για να βελτιώνεται η θέση των εργαζομένων στους οποίους οφείλουμε όλοι την παρουσία μας. Αγώνες ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές τελευταία, στις φιλελεύθερες πολιτικές και ενάντια στην λιτότητα. Η παρουσία μου στο Συνδικάτο, ο βαθμός της προσφοράς μου, σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση αν θέλετε, ή η απόρριψη είναι υπόθεση και θέμα δικό σας και θέμα των εργαζομένων. Δεν καταχράστηκα σταγόνα της εμπιστοσύνης των εργαζομένων αλλά προπάντων όμως των προεδρείων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των μελών του Δ.Σ. αυτής της ιστορικής Ομοσπονδίας.

Δεν πρόσβαλλα, δεν υποτίμησα και δεν συκοφάντησα όχι μόνο στέλεχος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των Σωματείων αλλά προπάντων στο σύνολο των εργαζομένων. Θέλω να σας τονίσω ιδιαίτερα κι ανα θέλετε να το πάρετε κι εσείς σαν μια συμβουλή αν μου επιτρέπετε, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, το λέω για τους νεότερους, είναι μία από τις μεγαλύτερες «σχολές» στην Ελλάδα. «Σχολές» που έχει να κάνει σε συνδικαλιστικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ.

Να είστε πάντα μακριά από τις Διοικήσεις για να μην κρυώνετε και όχι πολύ κοντά για να μην καίγεστε. Αυτό πάρτε το αν θέλετε σαν συμβουλή. Είμαι σίγουρος ότι και χωρίς εμένα, με σοβαρότητα και ενότητα θα συνεχίσετε τους αγώνες στην κατεύθυνση αυτή που ανέφερα προηγούμενα. Θα είμαι συνεχώς δίπλα σας, θα στηρίζω τις όποιες αποφάσεις σας και έχει σημασία, τις όποιες αποφάσεις σας, από όποιο μετερίζι της ζωής μου. Ζητώ συγγνώμη εάν μέσα από αυτή την διαδρομή και την συνδικαλιστική αντιπαράθεση έχω πληγώσει κάποιους, έχω στεναχωρήσει κάποιους. Αλλά ξέρετε αυτό, είναι και ένα «παιχνίδι» που έχει να κάνει με το συνδικάτο. εδώ θα σταματήσω, και δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να σταματήσει και να μην αγωνίζεται, παλεύει για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ το Συνδικάτο μας, και την υπεράσπιση της ΔΕΗ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μαζεύω την «πραμάτεια» μου και φεύγω με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένος. Θ' αφήσω στο προεδρείο ένα βιβλίο, το οποίο κάποιος συνάδελφος με θέμα «Ηλεκτρισμός και χιούμορ», ως πρόεδρος της ΕΔΟΠ συμμετείχα στα οικονομικά του βιβλίου αυτού, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κι ο ΠΑΣΕΒ ο σύλλογος βάρδιας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να υπάρχει συνάδελφοι του προεδρείου, έχει σημασία και μόνο αυτή η κολώνα, αν μπορείτε να το δείτε από μακριά, τι συμβολίζει και τι προσφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ.

Αδαμίδης: πριν μπω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θέλω να πω κι εγώ και να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο και σύντροφο τον Κώστα τον Κουτσοδήμα που πορευτήκαμε πολλά χρόνια μαζί, έναν δάσκαλο του συνδικαλιστικού κινήματος, με τεράστιες εμπειρίες και πραγματικά πολλές φορές έχει δώσει αρκετές λύσεις σε κρίσιμες καταστάσεις της Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην Ομοσπονδία, είναι ένα ζήτημα το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι κατά την ταπεινή μου άποψη να το φτιάξουμε και αν το Δ.Σ. το εγκρίνει ας το, είναι κάποιοι συνάδελφοι όπως ο Βαγγέλης ο Φλώρος, ο Γιώργος ο Κάτανας, ο Κώστας ο Κουτσοδήμας και με αφορμή το συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος σε αυτό εδώ το κτίριο από ένα αρχαικό υλικό το οποίο θα πρέπει να μην καταστραφεί. Να αξιοποιηθεί, να μαζευτεί και σε μία δεύτερη φάση να εκτεθεί αυτό για γνώση των νεότερων και για θύμισες των παλαιότερων, με όλα τα στοιχεία, είπα λίγο πριν τους δεκατρείς προέδρους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ από ιδρύσεώς της και πραγματικά εκτός από πέντε –έξι δεν τους ήξερα. Θα είναι καλό για την Ομοσπονδία αυτό το υλικό που υπάρχει στα υπόγεια με έναν τρόπο να καταγραφεί.

Μπαίνω γρήγορα- γρήγορα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πραγματικά αγαπητοί συνάδελφοιτα σοβαρά πράγματα κρατάνε πολύ λίγο για την κουβέντα τους για να ξεκινήσουμε διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Άρα θα είναι πολύ σύντομη η εισήγηση μιας και είμαστε εμπειρότατα στελέχη, γνωρίζουμε τι κάνουμε και για την οικονομία του χρόνου γιατί υπάρχουν και ανειλημμένες υποχρεώσεις και από τον γραμματέα που πρέπει να είμαστε σχετικά σύντομοι. Είναι η χρονιά που λήγει η Συλλογική μας σύμβαση. Μέλημα μας λοιπόν είναι με κάθε τρόπο να υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση. Και το λέω αυτό με κάθε τρόπο γιατί ακόμη – ακόμη μία κακή Συλλογική Σύμβαση είναι πολύ καλύτερη από το να μην έχεις σύμβαση. Έχω συναδέλφους εδώ, οι οποίοι από πλευρά της Ομοσπονδίας έχουν αναλάβει μια σχετική ευθύνη και ήταν παρόντες και μαζί με το προεδρείο αλλά και μόνοι τους το τι μάχη δίνουμε για να υπογραφεί Συλ. Σύμβαση στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Μην

θεωρούμε δηλαδή ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ η υπογραφή της Συλ. Σύμβασης τα σημερινά χρόνια. Είναι 46 συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν Συλλογική Σύμβαση άρα η υπογραφή Συλ. Σύμβασης και στις τέσσερις εταιρείες είναι το πρώτο μέλημα μας. στόχος είναι αυτός να υπογραφούν πριν λήξει η Συλ. Σύμβαση δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2018. Οι γενικές γραμμές, οι τρεις –τέσσερις βασικοί άξονες για την Συλ. Συμβ., προφανώς δεν συζητάμε για καμία μισθολογική μείωση. Προφανώς θα συνεχίζει να υπάρχει μισθολογική εξέλιξη έτσι όπως την έχουμε εντοπίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και επιλέξει γιατί σας λέω από την εμπειρία μας κάποιοι συνάδελφοι καινούργιοι που μπήκανε μετά τις περικοπές αποδεικνύεται η σωστή επιλογή της Ομοσπονδίας ότι αυτοί συνεχίζουν και παίρνουν τα κλιμάκια κι επειδή αυτοί δεν είχαν περικοπές βλέπουμε μόνο αυξήσεις στον μισθό τους. Για να καταλάβετε την διαφορά μεταξύ του παλαιού που είχε τεράστιες περικοπές, αλλά και την προοπτική που εμείς δώσαμε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή έτσι όπως έχει υπογραφεί. Άρα μιλάμε για καμία μα απολύτως καμία μισθολογική μεταβολή, απεναντίας θα έχουμε την συνέχιση καταβολής των κλιμακίων, για να μην παρεξηγηθώ, κι επειδή πολλές φορές έχω ακούσει, και σ' αυτή την αίθουσα αλλά και σε άλλες συνεδριάσεις, κυρίως μεγάλων Σωματείων, βρέθηκα εγώ σε μία εκδήλωση της ΕΤΕ στην Θεσ/νίκη παραμονές των συλλογικών Συμβάσεων που προβοκάραμε το προεδρείο της ΕΤΕ ότι έχει συμφωνήσει να μπουν τα κλιμάκια. Έτσι, το θυμάστε όλοι το τι ακριβώς έχει γίνει και τι εμείς πετύχαμε. Ο δεύτερος άξονας της Σ.Σ. που πρέπει απαραίτητα να το προχωρήσουμε, και χωρίς καμία έκπτωση είναι το πρόβλημα που δημιούργησε, το σχετικό προεδρικό διάταγμα με τις επαγγελματικές άδειες που συνάδει με το άρθρο 4, έχουνε γίνει ήδη τρεις επίσημες συναντήσεις με τα Σωματεία, τα πρωτοβάθμια μέλη μας που έχουν αριθμό εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτοί κυρίως οι ηλεκτροτεχνίτες και οι μηχανοτεχνίτες είναι η μεγάλη μάζα αλλά και κάποιες άλλες κατηγορίες, κάτι οδηγοί κλπ που πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα άρα ο στόχος μας ήταν, είναι και παραμένει να συμπεριληφθεί και να κλείσει η ιστορία με το άρθρο 4.

Το επόμενο ζήτημα που αναδεικνύει ως μία νέα προοπτική και είδαμε μέσα από τις ενημερώσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ως σκέψη αυτών που είχαμε συζητήσει από τις αρχές του '14, για μία πρόσθετη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, ένα πρόγραμμα που σε γενικές γραμμές έχει κατά γενική ομολογία στον ΑΔΜΗΕ που έτρεξε ένα χρόνο και τώρα επαναλαμβάνεται λειτούργησε πάρα πολύ καλά να πάει και στις άλλες Εταιρείες, τουλάχιστον με τους τρεις προέδρους και Δ/νοντες Συμβούλους των Εταιρειών που έχουμε μιλήσει γιατί με τον κύριο Μοναχολιά δεν έχουμε κουβεντιάσει το συγκεκριμένο ζήτημα, εννοώ ΔΕΗ Ανανεώσιμες, είναι θετικοί στην κατεύθυνση του να προχωρήσουμε σ' αυτή την ιστορία άρα η πρόταση είναι να συμπεριλάβουμε μέσα στην νέα Σ.Σ. μία πρόσθετη παροχή προς τους εργαζόμενους για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη δεν θα γίνω αναλυτικός αυτή την ώρα και το τέταρτο ζήτημα που κι αυτό είναι ενέργεια μετά και την εμπειρία των υποχρεωτικών απολύσεων που προχώρησε η εταιρεία, αποχωρήσεων, τις έχει ονομάσει αλλά όταν είναι υποχρεωτικές είναι απολύσεις, τελικώς. Και αυτό το ζήτημα με το κίνητρο των 15.000€ είναι μία διαδικασία που είναι δικά μας χρήματα και δεν είναι κανένα απολύτως κίνητρο, το έχουμε αποδείξει, είμαστε στην τελευταία φάση υλοποίησης της κατάργησης αυτού του συμψηφισμού, δεν μπορεί να συμψηφίσει, το έχω πει και άλλες φορές, η ΔΕΗ κάτι που δεν είναι δικό της.

Άρα, ο στόχος είναι με την υπογραφή της Σ.Σ. γιατί με το Υπουργείο έχουμε συμφωνήσει άμα υπάρχει μία συνάντηση με τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου και με τον Πετρόπουλο τον οποίο βρήκα και τον Πετρόπουλο και την κυρία Αξιόγλου στην Έκθεση και συζητήσαμε τα ζητήματα, έτσι στο πόδι, κάτι το οποίο ως θεσμικοί φορείς τοποθετηθήκαμε μέσα στην

Επιτροπή της Βουλής να συζητηθεί το θέμα δηλαδή το κάναμε εξωθεσμικά παρότι βρεθήκαμε στην Έκθεση, μην κατηγορηθούμε έτσι; Θεσμικά το έχουμε θέσει, είναι η απεμπλοκή της μόνιμης αποζημίωσης του σήμερα με βάση την νομοθεσία κι όταν κάποιος μπορούν να έχουν άλλες απόψεις είναι 15.000€ για την ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ, εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από το ελληνικό δημόσιο, να έχουν πλήρη απεμπλοκή από το ΕΦΑΠΑΞ, δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός και αυτό θα τελειώσει. Αυτό θα πρέπει και εμείς με την σειρά μας να πάμε να το καταργήσουμε από 2-3 άρθρα του ΚΚΠ/ΔΕΗ που υπάρχει μέσα ως δέσμευση ότι σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων η τυχόν αποζημίωση συμψηφίζεται με το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα. Άρα εκεί πρέπει να τροποποιήσουμε τα άρθρα εκείνα του ΚΚΠ/ΔΕΗ και βάζουμε ένα τέτοιο ζήτημα οπότε όποιος συνάδελφος θέλει να αποχωρήσει για λόγους συνταξιοδότησης θα παίρνει τις 15.000 ανεξάρτητα από το ΕΦΑΠΑΞ.

Εάν δεν αποχωρήσει και η Εταιρεία τον απολύσει επίσης θα παίρνει τα 15.000 πάντα ανεξάρτητα από το ΕΦΑΠΑΞ. Και αμέσως απαντάται το ερώτημα που λέει, καλά γιατί να σου δώσει 15.000 εφόσον συνταξιοδοτείσαι; Ακριβώς επειδή τα δικαιούσαι γιατί αν δεν σου δώσει δεν θα φύγεις. Άρα θα αναγκαστεί να σε απολύσει που σημαίνει πάλι πρέπει να σου δώσει τα 15.000. Εάν αυτό λυθεί οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά της Εταιρείας για δήθεν κίνητρα δεν θα μιλάμε μετά για 15.000, θα πρέπει μετά τα κίνητρα, γιατί θα είναι εθελουσία, να είναι άλλα νούμερα. Το κλείνω εδώ.

Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι τέσσερις κατευθύνσεις που θα κινηθεί η Σ.Σ. με κάποια άλλα πράγματα μέσα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, να μην αναλύσω, όπως έχουμε αφήσει κάποια θέματα, θεσμικά είναι, να αυτά που μας προέκυψαν και χειριστήκαμε θα έλεγε κανείς και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρότι κάποιος από τους πολιτικούς της χώρας προσπάθησαν να θεωρήσουν ότι οι εργαζόμενοι είναι αργόσχολοι στη ΔΕΗ και δεν θέλουν να μετακινηθούν. Διαχειριστήκαμε 50, 47 να πούμε υποχρεωτικές μεταθέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σ' αυτή την φάση. Αφήσαμε κάποιες «ουρές» όπως κάποια επιδόματα ενοικίου αλλά δεν μπορούσαμε να τα παλέψουμε αυτή την ώρα και πρέπει να τα βάλουμε μέσα στην Σύμβαση, τα οποία δεν έχουν και κανένα ζήτημα σοβαρό. Αυτό είναι το περίγραμμα της έγκρισης που θα θέλαμε από το Δ.Σ. για την έναρξη της υπογραφής των διαπραγματεύσεων υπογραφής της νέας Σ.Σ.. Δύο χρηστικά, ενημερωτικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει να κάνει με την απόρριψη με 4-3 της αίτησης μας για την ακύρωση του ποσού που έχει ρυθμίσει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με την εφορία των 100.000€, των 116.000€ τα γνωστά της δηλαδή δηλαδή, ήδη είμαστε στην τρίτη χρονιά που τα εξοφλούμαι, υπήρχε ένα σοβαρό ενδεχόμενο ότι αν δεχθούμε το δικαστήριο την δική μας αίτηση θα μας επέστρεφαν πίσω και τα χρήματα τα οποία ήδη έχουμε δώσει. Αλλά αυτό πριν από δέκα μέρες, βγήκε η απόφαση η οποία απορρίφθηκε η αίτηση μας οπότε θα συνεχίσουμε και τις υπόλοιπες δόσεις, να πληρώνουμε την ρύθμιση αυτή που είχαμε κάνει στις αρχές του 2015 όπως θυμάστε. Άρα τώρα κοντεύουμε να κλείσουμε τρία χρόνια. είναι η γνωστή ιστορία με την εφορία και τα πρόστιμα που έχουμε φάει.

Και το δεύτερο ζήτημα που πρέπει επίσης να ενημερώσω είναι ότι η υπόθεση της προσφυγής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναγνώριση, αυτό που είχαμε κάνει πρόσφατα με τον κύριο Κρεμανλή για να γίνει αναγνωριστική υπόθεση της αξίωσής μας των 600 εκ. ευρώ, όπως θυμάστε, παλιά υπόθεση που θέλαμε να πληρώσουμε 12εκ. παράβολο για να συμμετέχουμε; Είχαμε πάρει μία απόφαση εφόσον άλλαξε ο νόμος να πάμε να κάνουμε την ιστορία επίσης αντί για κατά πως λέγεται να γίνει αναγνωριστική η διαδικασία. Κι εκεί δυστυχώς με 4-3 το δικαστήριο είπε το ότι η υπόθεση δεν είναι διοικητική άρα το συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι αρμόδιο, δεν μπαίνει δηλαδή στην

ουσία της υποθέσεως επειδή δεν είναι διοικητική σύμβαση, αυτό λύνουν τα δικαστήρια αυτά, και προτείνει να γυρίσει πίσω στο Πρωτοδικείο. Είχαμε ενημέρωση από το Νομικό γραφείο, το γνωστό Νομικό γραφείο του κυρίου Κρεμανλή όπου η προθεσμία λήγει στις 27 του τρέχοντος μήνα αν θα πρέπει να παραστούμε στην διαδικασία του Πρωτοδικείου. Δεν το έχουμε κουβεντιάσει γιατί τώρα το θυμήθηκα, εν τη ρύμη του λόγου μου γραμματέα, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να ξαναπάς σ' αυτή την ιστορία, να ξαναξεκινήσεις από την αρχή πρωτόδικα στην χώρα, όταν έχουμε κι αυτό είναι το θετικό την υπόθεση στο Στρασβούργο με αφορμή την πώληση του ΑΔΜΗΕ, που πήγαμε πρόσφατα όπου εκεί έχουμε μία θετική εξέλιξη. Η θετική εξέλιξη είναι με βάση την ενημέρωση που πήραμε από το Νομικό μας γραφείο ότι περάσαμε στην δεύτερη φάση. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να προσφύγεις αλλά να μην ασχοληθεί καθόλου το Δικαστήριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, με την υπόθεση σου και να μείνει εκεί στα συρτάρια όπως την έχεις καταθέσει. Το γεγονός ότι ασχολήθηκε σε μια δεύτερη φάση αυτό είναι θετικό και όπως είπε και ο γραμματέας στο επόμενο Δ.Σ., αν το κρίνουμε, μπορεί να έρθει εδώ ο νομικός να μας κάνει μία ενημέρωση, ήδη έχει στείλει στα mail των Συλλόγων ένα memo για πέντε – έξι πράγματα όπου τώρα εδώ υπάρχει και μια υποχρέωση των Συλλόγων απέναντι στο Νομικό γραφείο σε σχέση με την προσφυγή, μια δεν ξέρω πόσο θα πέσει στον καθένα να το δούμε για να το κλείσουμε.

Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που το έχουμε αντιμετωπίσει σε όλη την χώρα για την ασφαλιστική ικανότητα, αυτό που όλοι ξέρετε γιατί δεν φαίνονται ασφαλισμένοι τα μέλη μας, υπάρχει όμως ένα τεράστιο πρόβλημα στην Μυλλέρου και την Πατησίων από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού να ασχοληθεί και περαιτέρω υπάρχει κι ένα δεύτερο εγγενές πρόβλημα το οποίο δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε ανθρώπους να βοηθήσουνε αυτούς εκεί επειδή αυτοί που δημιουργούν αυτή την είσοδο των νέων πληροφοριών στο σύστημα στο web μητρώου και στην ΗΔΙΚΑ είναι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Ανήκουν δηλαδή και η Γασιά και ο Άκης ο Ζάνος και η Αρκανιώτη και όλοι ανήκουνε πλέον στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ, είναι αυτός ο οποίος έχει αυτή την αρμοδιότητα για να φαίνεται ότι αν είσαι εσύ, αν έχεις ασφαλιστική ικανότητα και επειδή το σύστημα έχει πέσει όταν η ΔΕΗ, όταν πήραμε τα στοιχεία του Ομίλου ΔΕΗ να τα ρίξουν μέσα στην ΗΔΙΚΑ δημιουργήθηκε blackout στο σύστημα λόγω του ότι πολλοί ασφαλισμένοι, εμείς, είχαμε διπλές ασφάλειες. Πολλοί σύζυγοι είτε άντρες, είτε γυναίκες ανεξάρτητα αν ο σύζυγος δούλευε στο ΙΚΑ ή οπουδήποτε αλλού και ήταν ασφαλισμένος στον κλάδο Υγείας επειδή είχαμε καλύτερο ασφαλιστικό σύστημα μέχρι που ενταχθήκαμε πλέον στον ΕΟΠΥΥ, και στο ΠΕΔΥ είχε το μέλος του ασφαλισμένο ή το παιδί του ασφαλισμένο για τον Κλάδο Υγείας στην ΔΕΗ και επειδή η ΗΔΙΚΑ χρησιμοποίησε ως βάση δεδομένων το ΙΚΑ ότι μπήκε μέσα και φαινόταν διπλοασφαλισμένο το πέταξε έξω. Έτσι πέταξε όλους εμάς έξω, με αποτέλεσμα οι άλλοι δεν είχανε τέτοιου είδους προβλήματα, εννοώ άλλοι ασφαλισμένοι γιατί δεν είχαν τις ιδιαιτερότητες που είχε το δικό μας ασφαλιστικό στην παροχή υγείας. Και στην νοσοκομειακή και στην εξωνοσοκομειακή. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα σε άλλους ασφαλισμένους. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι τεράστιο, ήδη προσπαθήσαμε, κάναμε με τον γραμματέα μία επίσκεψη στον Μπακαλέξη, ο πρόεδρος του ΕΦΚΑ, μία δεύτερη επίσκεψη στον Γενικό Δ/ντη του ΕΦΚΑ τον Μπλέκο συνεννοηθήκαμε να λύσουμε το πρόβλημα μεταφέροντας συναδέλφους για να βοηθήσουνε όλο το σύστημα εκεί, μας υποσχέθηκαν ότι ναι αυτό γίνεται αλλά μπλέξαμε στην γραφειοκρατία. Για να δώσει, όλοι οι συνάδελφοί μας που είναι αποσπασμένοι πλέον στην περιφέρεια αλλά και στην Αθήνα, στην Αθήνα δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί πάει κανείς στην Μυλλέρου, στην περιφέρεια είναι όλοι αποσπασμένοι στον ΕΟΠΥΥ και το ΠΕΔΥ. Για να δώσει ο Μπλέκος κωδικό σε κάποιον στην Μεγαλόπολη που

ήτανε στο ΠΕΚΑ ή στην Κοζάνη ή στην Θεσσαλονίκη πρέπει να τον έχει υπάλληλο δικό του, δηλαδή του ΕΦΚΑ. Μας υποσχέθηκαν ότι μπορεί να γίνει μία διάθεση για 3-4 μήνες όλων αυτών των υπαλλήλων αλλά τα γρανάζια του Δημοσίου επειδή χρειάζεται μία κοινή Υποργική απόφαση μεταξύ Πετρόπουλου και Πολάκη εάν ξεκινήσουμε μου είπανε προχθές ότι αυτό θα φάει τόσο πολύ η γραφειοκρατία έτσι ώστε να βγει ΚΥΑ που πιο γρήγορα θα τελειώσει έστω και αν πάει κανείς εκεί και βλέπει στοίβα τα βιβλιάρια. Εμείς όμως δεν θα μείνουμε έτσι. Θα προσπαθήσουμε εντός της εβδομάδος να ξανασυναντηθούμε, να δούμε ότι το ζήτημα δεν μπορεί να συνεχιστεί τέτοιες περιπτώσεις, να μόλις τώρα, λύνουμε θέμα με εισαγωγή στο Θριαγένειο για σοβαρό ζήτημα και να μην φαίνεσαι ασφαλισμένος. Αυτό είναι και το ζήτημα, το έχουμε εις γνώση, τρέχουμε την διαδικασία, θα το λύσουμε. Δεν έχω να προσθέσω περαιτέρω για τα της ενημέρωσης, σκοπίμως δεν έκανα καμία αναφορά αλλά για να μην παρεξηγηθώ, γιατί υπάρχουν και οι εκ δεξιών μου αριστεροί οι οποίοι μπορεί να κάνουν την κριτική. Έχουμε αποφασίσει. Για τα ζητήματα του ξεπουλήματος, από επένδυση που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση, των μονάδων και το κάναμε με σοφία ότι όταν θα έρθει ο χρόνος εμείς θα είμαστε παρόντες. Κόντρα σε αυτούς που ήθελαν την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Ιφιγένεια, να ξεκινήσει κινητοποιήσεις από τον μήνα Απρίλιο μετά τα συλλαλητήρια μέχρι σήμερα και να δούμε αν θα υπάρχει ενδιαφέρον για τις Λιγνιτικές μονάδες. Είχα την ευκαιρία να πω στον κύριο Τσίπρα ότι εμείς ευχόμαστε να μην πετύχει το market test για να βάλεις μέσα τα Υδροηλεκτρικά, για να δούμε μετά πόσα απίδια πιάνει ο σάκος και ιδεολογικά για το ζήτημα, γιατί τελειώς επιχειρησιακά, επιχειρηματικά μάλλον ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Σημασία έχει ότι στο πολιτικό πεδίο γίνονται αυτά, πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές. Και εμείς επί του συγκεκριμένου έχουμε απόφαση συνεδριακή, ομόφωνη ότι θα δώσουμε την μάχη μέχρι τελευταίας ρανίδος, μαζί με την κοινωνία που πιστεύω ότι θα είναι πάλι δίπλα μας. Γι αυτό δεν κάνω εκτεταμένη αναφορά σε αυτό, όπως επίσης και δεν θέλω να μπω σε αυτή την φάση επί της εισηγήσεως για τα ζητήματα του ΑΔΜΗΕ. Μόνο λέω ότι εκεί οι συνάδελφοι συνεχίζουν να διέπονται από το ίδιο εργασιακό καθεστώς με εμάς. εδώ ολοκληρώνω, γραμματέα έχεις τον λόγο.

Καρράς Αντώνης: καλημέρα κι από εμένα, το σίγουρο είναι ότι πράγματι ο πρόεδρος στην εισήγηση έχει την υποχρέωση να μπαίνει στην καθημερινότητα και την επικαιρότητα και να κάνει μια ενημέρωση γύρω από τα θέματα αυτά που τρέχουν, σε εξέλιξη αυτή την στιγμή. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει, όπως το είπε και ο ίδιος ότι έμμεσα επηρεαζόμαστε από την πολιτική. Μαζευτήκαμε Σεπτέμβρη και συνήθως λέμε καλή χρονιά. Καλή μαθητική χρονιά έχουμε, γιατί τώρα ανοίγουν τα σχολεία. Όμως ξεκινάμε κι εμείς για να γίνω και πιο σαφής, ξεκινάμε κι εμείς κάποιες δράσεις. Ξεκινάμε σήμερα να βάζουμε κάποια ζητήματα κάτω ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να μας βρουν προετοιμασμένους. Γι αυτό γίνεται και αυτό στην ΔΕΘ και κάθε φορά γνωρίζαμε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση, ο εκάστοτε πρωθυπουργός πηγαίνει ΔΕΘ και εξαγγέλλει το τι επόμενη χρονιά θα έχουμε μπροστά μας. Συνήθως, τα νομοθετήματα τελειώνουν κάπου στον Αύγουστο, στα θερινά τμήματα της Βουλής και ξαναξεκινάνε τον Σεπτέμβρη. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν να διανύσουμε ιστορικής σημασίας θα έλεγα και για τους εργαζομένους αλλά κυρίως και για εμάς στον Όμιλο ΔΕΗ και εκτενέστερα στην Ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά θα πρέπει να τα συζητάμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μην πούμε και να μην ειπωθεί εδώ ότι έχουμε μια Κυβέρνηση που μας λείπει συνήθως ψέματα. Εξαπατά τον ελληνικό λαό κι εξαπατά κι εμάς τους ίδιους. Κι όταν λέω τους «ίδιους» εννοώ τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗ, και αυτούς που έχουν παραμείνει αλλά και αυτούς που έφυγαν από τον Όμιλο ΔΕΗ και εννοώ τον ΑΔΜΗΕ. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια

καινούργια χρονιά και να μην συνεννοηθούμε, καινούργια χρονιά θα την λέω εγώ, σας εξήγησα γιατί θα την λέω... και δεν θα λέμε ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν είναι πια στον Όμιλο.

Ο ΑΔΜΗΕ δεν είναι πια στον όμιλο ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν το ξεπεράσαμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο για τον Όμιλο ΔΕΗ. Φεύγοντας ο ΑΔΜΗΕ έχουν φύγει έσοδα από τον Όμιλο ΔΕΗ. αντιλαμβάνεστε ότι την επόμενη μέρα, αυτό το βιώσιμο και βιώσιμο και βιώσιμο των Επιχειρήσεων που λέμε δεν είναι τόσο εύκολο για τον Όμιλο ΔΕΗ. Και για να γίνω λίγο πιο σαφής. Το εθνικό έγκλημα του «Πινόκιο» πρωθυπουργού κυρίου Τσίπρα γιατί πρόκειται για Πινόκιο και δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένας γι αυτό, μπορώ να πω χιλιάδες στιγμές, χιλιάδες αναφορές που έκανε είτε στον ΑΔΜΗΕ, θα θυμάται ο φίλος μου ο Παπανδριανός που πήγαινε και τι έλεγε; Τελικά τι έγινε με τον ΑΔΜΗΕ; Είτε στον φίλο μου τον Μόσχο στην Πτολεμαΐδα τι έλεγε; Στον Φάνη; Οπότε αυτός ο Πινόκιο – πρωθυπουργός η μύτη του θα έπρεπε να είχε μεγαλώσει πάρα πολύ. Λένε ψέματα! Εδώ, θα πρέπει να έχουμε ένα μότο ή θα αποφασίσουμε και θα μας αρέσουν τα όμορφα ψέματα φίλε μου Παλούκα και συνάδελφε μου αγαπημένε, ή θα πούμε και θα χαράξουμε μία νέα πολιτική, θα λέμε θέλουμε την σκληρή αλήθεια κι εμείς εδώ είμαστε να την αντιμετωπίσουμε όπως την αντιμετωπίσαμε και τα προηγούμενα χρόνια.

Κι επειδή έχω και το βιβλιάρaki εδώ του φίλου μου του Κουτσοδήμα, ν' ανοίξω και μία παρένθεση «Ηλεκτρισμός με χιούμορ» κι εγώ θα τ' αντιμετωπίσω λίγο με χιούμορ αλλά είναι σοβαρά τα ζητήματα, θα τα περνάω με χιούμορ αλλά μεταξύ αστείου και σοβαρού να ξέρετε ότι συνήθως λέγονται πράγματα που θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου γιατί είναι σοβαρά.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα όπως και το προηγούμενο είχαμε ιστορικές αλλαγές. Μια ιστορική αλλαγή όπως και να το κάνουμε, ακόμη και το ότι έφυγε ο ΑΔΜΗΕ από τον Όμιλο ΔΕΗ είναι μία αλλαγή ιστορική. Θα το λέμε για αρκετό χρονικό διάστημα και πάντοτε θα έχουμε κατά νου στο μέλλον ότι ήμασταν μια ΔΕΗ με την Μεταφορά, Διανομή, Παραγωγή, Εμπορία και πάει λέγοντας καθετοποιημένη θα την έλεγα εγώ, τώρα βέβαια βρήκαν τον τρόπο να αλλάξουν την καθετότητα μιας εταιρείας και λένε αρκεί να έχεις Παραγωγή και Εμπορία και είσαι κάθετη. Τέλος πάντων, στην σύγχρονη εποχή που ζούμε, είδα εκεί τον φίλο μου τον Διονύση τον Στασινόπουλο που εκσυγχρονισμένος πια έχει γαλιά πρεσβυωπίας με φωτάκια, ενώ εσύ έχεις μείνει πίσω, δεν έχεις φωτάκια και άναψε τα φωτάκια, εκσυγχρονίζονται τόσο γρήγορα τα πράγματα και αλλάζουνε και στην Ευρώπη οπότε φτάσαμε στο σημείο στην απάντηση που έδωσε προχθές στην ημερίδα στον φίλο μου τον Μάστορα ο εκεί που έχει ανοίξει 20 αγορές ηλεκτρενέργειας να του λέει ότι ο ηλεκτρισμός δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι ένα καταναλωτικό αγαθό και οι κυβερνήσεις και οι χώρες μπορούν να κάνουν κοινωνική πολιτική. Θα μου πείτε ρε αδελφέ τώρα, αμπελοφιλοσοφείς. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι αυτή η πολιτική χαράζει το μέλλον μας. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό φίλε μου Θεοχάρη. Θα πω γιατί. Ήρθα εδώ αυτό είναι ένα το 16 ΥΚΩ, είναι αυτό που είπε αυτός. Η κοινωνική πολιτική που κάνει το εκάστοτε κράτος για τους πολίτες. Τι είναι τα ΥΚΩ τα ξέρετε, μη διασυνδεδεμένα νησιά, πολύτεκνοι, ΚΟΚ, διάφορα άλλα κόστη της ΔΕΗ και κοινωνικές παροχές στην Ηλεκτρική Ενέργεια. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Έβγαινε ο Παναγιωτάκης τότε και τι έλεγε; Χαιρότανε και έλεγε ότι δώσαμε στο σύνολο σε φόρους 835,6 εκ.€, ενισχύσαμε το κράτος κατά 800 ως Επιχείρηση σε ΦΠΑ και σε φόρους πετρελαίων και πάει λέγοντας και από την άλλη το κράτος μας χρωστάει 735,09 εκ.€. αυτά τα 700,9 που τα έκανε 300 ο Γιώργος ίσως ξέρει καλύτερα που τα έκανε η ΡΑΕ αντιλαμβάνεστε τι ήτανε ως θηλιά κατ' επέκταση σ' εμάς, στην Επιχείρηση. Διότι αυτά τα χρήματα αυτή την στιγμή λείπουν από την Επιχείρηση. Οπότε, η κοινωνική πολιτική που έκανε η εκάστοτε κυβέρνηση μέχρι και σήμερα ουσιαστικά έβαλε βαρίδια στην Επιχείρηση

που έχουμε με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή να έχουμε μία Επιχείρηση που λογιστικά δεν αξίζει σχεδόν τίποτα.

Θα μου επιτρέψετε, επειδή βλέπω τον Παπανδριανό να κάνω μία μικρή αναφορά στον ΑΔΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ σήμερα, παρότι θεωρούμε ότι είναι σε καλύτερη τύχη διότι πράγματι τα Δίκτυα είτε μεταφοράς είτε Διανομής, και η Διανομή είναι για τον Όμιλο ΔΕΗ θα το λεγε ο Πρόεδρος το λέει σε όλες τις συγκεντρώσεις είναι αν θέλετε η μύτη του δόρατος που τα επόμενα χρόνια θα ενισχύει τον Όμιλο αλλά και η Μεταφορά, έχουνε σίγουρα κέρδη. Θεωρούν οι εργαζόμενοι είτε του ΔΕΔΔΗΕ είτε του ΑΔΜΗΕ ότι δεν τους αφορά πολύ το κομμάτι το ανταγωνιστικό που μπαίνει σκληρά στον ανταγωνισμό και θα δεχτεί πολλές πιέσεις. Όμως δεν είναι έτσι. Έχουν τον κακό τους εαυτό και σήμερα ο ΑΔΜΗΕ έχει τον κακό του εαυτό. Έχει έναν Δ/νοντα που θέλει παραδειγματίζοντας από τον άλλο Δ/νοντα του Ομίλου ΔΕΗ τον κύριο Παναγιωτάκη, δεν θα τον λέω πια συνάδελφο σας το χω πει, θα τον λέω κύριο Παναγιωτάκη παραδειγματίζοντας από αυτόν και θέλει τους πέντε Συμβούλους που πήρε άρον – άρον να τους κάνει δέκα, με μισθολογικό κόστος εις βάρος των εργαζομένων. Τους τέσσερις διερμηνείς που πλήρωσε με 300.000€ ή 250 δεν ξέρω πόσες ακριβώς που έχει κουμπώσει ίσως τα ξέρει καλύτερα, πήραν τέσσερις διερμηνείς. Και όπως και να γίνει για να κλείσω το θέμα του ΑΔΜΗΕ εκτός της σύστασης που τον έχουν κάνει τέσσερα κομμάτια και θα μου επιτρέψετε εδώ να πω στα τέσσερα κομμάτια, αν θεωρείτε εσείς τον εαυτό σας πιο διασφαλισμένο από τον Όμιλο γιατί ο Όμιλος το 17 το χει στο ΤΑΥΠΕΔ, το 34 στο Υπερταμείο και τα υπόλοιπα στους ιδιώτες και θεωρείτε ότι είσαστε και σε καλύτερη μοίρα και θα το δεχτώ αυτό, ότι το 26 είναι στο Δημόσιο, το 25 είναι στο Υπερταμείο όμως η αναφορά στο υπερταμείο λέει για μία εταιρεία holding, την αναφέρει ως holding και όποιος ψυλλιασμένος μπει σε μία διαδικασία να βρει τι είναι αυτή η holding διότι όλοι θεωρούμε ότι το Υπερταμείο δεν πουλάει, μας το είπε βέβαια ξεκάθαρα ο Τσακαλώτος ότι το Υπερταμείο μπορεί να πουλήσει, απ' την ώρα που αυτή η Εταιρεία που έχει στα σπλάχνα του δεν επιφέρει κέρδη, δεν φέρνει αποτέλεσμα την επόμενη μέρα το πουλάει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα κι εδώ θα κάνω αναφορά στον κύριο Σταθάκη που έπαψε πια να λέει ότι ο ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ θα είναι κάτω από την κατοχή του Δημοσίου αλλά λέει και το πε προχθές στην Ημερίδα και θ' αρχίσει να το λέει τώρα, από ότι αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να ζυμώσει τα 17% του ΤΑΥΠΕΔ της ΔΕΗ λέει ότι το Δημόσιο θα πρέπει να έχει μία ισχυρή συμμετοχή για να έχει τον έλεγχο. Και τι διαφέρει από τις προηγούμενες πολιτικές που λέγανε ότι θα έχουμε μία συμμετοχή τέτοια ώστε να έχουμε τον έλεγχο, το Δημόσιο να έχει τον έλεγχο των Εταιρειών; Θέλετε να σας πω κάτι; Παραμύθι! Ψέμα είναι! Τουλάχιστον να πει ότι κατανοώ, σκέφτονται το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι όπως λειτουργούν εις βάρος της ΔΕΗ για να μην πω για τα ΝΟΜΕ, γιατί πράγματι θα πω αυτό που έλεγε ο φίλος μου ο Φωτόπουλος, η ΡΑΕ ο στημένος διαιτητής και το θεσμικό πλαίσιο αυτή την στιγμή ουσιαστικά βάζει αυτούς που πουλάνε και είναι πολύ έξυπνη η ερώτηση που έκανε ο πρόεδρος μέσα στην Ημερίδα, βάζει αυτούς που είναι ακριβοί πρώτους κι αυτούς που είναι φτηνοί τελευταίους. Αυτό ρώτησε εκεί. Και του απάντησε, θα τα πει ο ίδιος στην δευτερολογία του και το ερώτημα που έκανε και τι απάντηση πήρε. Οπότε αντιλαμβάνεστε με αυτή την ιστορία ότι το επόμενο χρονικό διάστημα λογιστικά η ΔΕΗ είναι στο καναβάτσο. Τι θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα; Θα σας πω προσωπικές απόψεις θεωρώ ότι έτσι όπως καθοδηγούμασταν από τα ΝΟΜΕ, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα ΝΟΜΕ, έτσι όπως έχει καταντήσει η ΔΕΗ, η μη εισπραξιμότητα του κύριου Παναγιωτάκη, του συνάδελφου Παναγιωτάκη, και αυτός λέγοντας μας συνέχεια ψέματα, ο μικρός Πινόκιο αυτός, φτάσαμε στο σημείο η ΔΕΗ, το επόμενο χρονικό διάστημα να

διαφαίνεται τουλάχιστον από αυτούς που ασχολούνται με την ηλεκτρενέργεια ότι δεν έχει καμία τύχη. Εάν συνεχίσει κατ' αυτόν τον τρόπο.

Θα μου πείτε γραμματέα, «Ιφιγένεια» το είπε ο Πρόεδρος κι εγώ το έχω πει σε μια ανακοίνωση «Ιφιγένεια» θα θυσιαστεί ως Ιφιγένεια το επόμενο χρονικό διάστημα σε βάρος και στον βωμό των ιδιωτών παρά τις δεσμεύσεις που είχαμε. Η λογική λοιπόν του συναδέλφου Παναγιωτάκη, το να παίρνει Συμβούλους, παρασυμβούλους αφού πρώτα ο ίδιος δεν φρόντισε στα τρία χρόνια διακυβέρνησης από αυτή την Διοίκηση κι από αυτή την Κυβέρνηση, δεν φρόντισε να σταματήσει την μη εισπραξιμότητα κι από 1,5 δις, 1600 τόσο ήτανε όταν το παρέλαβε την έφτασε στα 3 δις και συνάμα έχοντας μπροστά μας κι άλλα θέματα όπως το ΝΟΜΕ θα δείτε ότι θα φτάσουμε στο σημείο αν τα ΝΟΜΕ φτάσουν στα 29€, εδώ είμαστε να παρακαλάμε τον Κοπελουζο ή να παρακαλάμε πελάτες υψηλής τάσης να προκαταβάλουν χρήματα όπως τους βάλαμε μέσα για να μπορέσουμε να δανειστούμε, να προκαταβάλουν χρήματα για τα επόμενα χρόνια και να δεσμεύουν fix τιμή για τα επόμενα χρόνια για να μπορέσει η ΔΕΗ να πάρει χρήματα από αυτούς για να μπορεί να επιβιώσει και να κάνει οποιαδήποτε επένδυση. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το επόμενο χρονικό διάστημα και θα φτάσουμε σ' αυτό το σημείο. Μην παρακαλέσουμε κιόλας, φίλε μου Σάκη κάποιον να έρθει να πάρει κάποια στιγμή το 17% στην μη βιωσιμότητα της και στο ότι δεν θα έχουμε ρευστότητα. Θεωρώ κορυφαίο ζήτημα στις αρχές του επόμενου χρόνου που θα πρέπει να κάνουμε αναδανεισμό από την Τράπεζα Επενδύσεων ένα μεγάλο κεφάλαιο και δεν ξέρω αν θα κάνουμε αναδανεισμό μην έχοντας τον ΑΔΜΗΕ και μην έχοντας μπροστά μας ν' αποδείξουμε ότι η ΔΕΗ θα εισπράξει.

Ξεπερνάω και τους λιγνίτες γιατί βλέπω ότι σας κουράζουν αυτά λίγο πολύ τα ξέρετε, να προχωρήσω στο επόμενο θέμα που έχει σχέση με την διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων. Το είπε ο πρόεδρος θα το πω κι εγώ πρέπει να κάνω αναφορά, είμαι υποχρεωμένος να κάνω, οι εργασιακές σχέσεις και οι μισθολογικές σχέσεις διασφαλίζονται με ένα πράγμα, με την Συλλογική Σύμβαση. Το κάναμε πριν τρία χρόνια, περάσαμε τρία χρόνια και το κάναμε πριν τρία χρόνια σε μια αν θέλετε ίδια κατάσταση, χειρότερη, όπως θέλετε πέστε το. Μπροστά μας έχουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις των Συλλογικών Συμβάσεων με το χρονικό που μπορεί να αναφερθεί λίγο ο Οργανωτικός, το πώς καθοδηγηθήκαμε την προηγούμενη φορά, θα πρέπει να πάρουμε ένα πράσινο φως να πάμε να συζητήσουμε με τους πρώην Δ/νοντες Συμβούλους εάν προχωρήσουμε και τότε και σε ποιο διάστημα βλέπουν αυτοί, από εκεί και πέρα να καλέσουμε τα Σωματεία μέλη, να πάρουμε και τα αιτήματά τους, πρέπει όμως να βάλουμε δυο κόκκινες γραμμές. Η πρώτη κόκκινη γραμμή είναι ούτε σεντς παρακάτω από αυτό που είμαστε σήμερα ότι βάλαμε και την προηγούμενη φορά κι εδώ να έρθουμε να δούμε στο κοινωνικό κομμάτι τι μπορούμε να πάρουμε. Έχοντας κατά νου και το άρθρο 4 να δούμε που μπορεί να έχουμε φτάσει, θα το επαναδιαπραγματευθούμε να δούμε, συν τα αιτήματα των Σωματείων μελών μας, που εγώ θα γίνω λίγο ξεκάθαρος μ' αυτό το περίγραμμα που έβαλα στο κομμάτι της κερδοφορίας της ΔΕΗ δεν θεωρώ ότι θα μας δώσει κάτι όταν τα αιτήματα έχουν οικονομικό μέγεθος από πίσω. Το κρατάτε αυτό, εδώ είμαστε, εμείς έχουμε την υποχρέωση να διεκδικήσουμε τα πάντα, να πάμε σε διεκδικήσεις αλλά με τον τρόπο που καθοδηγείται αυτή τη στιγμή η Εταιρεία δεν θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θ' αλλάξει. Τρία χρόνια έχει αποδείξει ο συνάδελφος Παναγιωτάκης ότι το μέλημά του το πρώτο είναι να παίρνει συμβούλους. Σύμβουλο για ν' αξιολογεί τα στελέχη, Σύμβουλο για να εισπράξει τα λεφτά, Σύμβουλο για νομικές – παρανομικές σύμβουλο, σύμβουλο... και αυτό εντέλει που είδα προχθές, συνάντησεν έναν σύμβουλο, δεν τον ήξερα αν τον ξέρει κανένας σας που εργάζεται ή τι συμβουλεύει τον Παναγιωτάκη να μου το πει. Λέγεται Χριστίδης. Κι ένας άλλος που τον συνάντησα και μου δωσε το χέρι του πάλι

λέγεται Μελαχρινός. Αυτό ο Μελαχρινός μου συστήθηκε ότι ήταν ο προηγούμενος των ΕΛΤΑ. Δηλαδή, τον πίεσε να μας καθοδηγήσει στο 12,5% που κάνει σήμερα ο οριζόντιες περικοπές στους εργαζομένους; Ε δεν θέλαμε ρε παιδιά τέτοια Διοίκηση. Έναν άνθρωπο που γνωρίζει σαράντα χρόνια υποτίθεται, έχει ξεκινήσει από μικρό παιδί στην ΔΕΗ.

Κλείνω εδώ με το θέμα αυτό και συνεχίζω με την συλλογική Σύμβαση οπότε αυτά πηγαίνουμε ως πρώτα στην Συλλογική Σύμβαση, θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά και θα το κλείσω, δεν θα το ανοίξω. Στις κακές πολιτικές για να ξεκαθαρίσουμε είναι κι ο ΕΦΚΑ, είναι και ο ΕΟΠΥΥ. Εμείς πήγαμε στον ΕΦΚΑ. Εμείς ως ΓΕΝΟΠ ξέρετε θα βρεθούμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια οποιαδήποτε παρέμβαση αλλά ο Μπακαλέξης μας είπε ότι ο ΕΦΚΑ, κι αν θα πάμε και στον ΕΟΠΥΥ πως λέγεται αυτός εδώ ο αλαζόνας Υφυπουργός που λέγεται Μπολάκης το ίδιο είναι μας είπε ότι, - παιδιά εγώ εδώ είμαι παλεύω. - Γιατί παλεύεις; - Δεν έχω θεσμικό πλαίσιο που να με ευνοεί. Να φτιάξω αυτό που μου ζητάνε, τον μεγάλο ΕΦΚΑ, που θα είναι ένας για όλους τους εργαζομένους. – Τι δεν έχεις; - Δεν έχω λάμπες ρε παιδιά, δεν έχω κομπιούτερ ρε παιδιά, δεν έχω καρέκλες ρε παιδιά, δεν έχω τίποτα ρε παιδιά, οπότε, θα μου πείτε είναι μεγάλο το να βάλει 16 άτομα για να βάλει μπροστά; Είναι μεγάλο. Όταν δεν υπάρχει καμία δομή, δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία για να γίνει αυτός ο γιγαντώδης ΕΦΚΑ, τι συζητάμε; Τα προβλήματα τα έμμεσα τα βλέπουμε. Τα άμεσα τα βλέπουμε. Είναι αυτό, να βάλουμε στο web μητρώο, όλα τα προστατευόμενα και είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά θα έχουμε και άλλα μεγάλα προβλήματα. Εάν θεωρείτε, είπα προχθές και μου λέει ο πρόεδρος δεν θα γίνει ποτέ γιατί θα χουμε διαφορετικές συντάξεις. Έτσι θα ναι θα χουμε διαφορετικές συντάξεις. Εάν κάποτε καταφέρουν κάνουν όμως ένα WEB που θα έχουν όλους τους εργαζομένους μέσα, με ένα κουμπί θα έχουν την δυνατότητα να βγάλουν την σύνταξη και να μην περιμένει έξι και πέντε μήνες με την προσωρινή σύνταξη. Να μπορούν να βγάλουν την σύνταξη την επόμενη μέρα του κάθε εργαζομένου. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει αυτό. και το ίδιο συμβαίνει και στον ΕΟΠΥΥ είναι η γιγαντώδης με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία αν θεωρούνε και λένε στον κόσμο ότι σήμερα τα νοσοκομεία είναι τα καλύτερα, εδώ είμαστε να πάμε όπου θέλετε να δούμε αν είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η νοσοκομειακή περίθαλψη, η καλύτερη. Μέχρι και τις γάζες τους χρειάζονται ορισμένοι να πάνε στο νοσοκομείο. Ή θέλετε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας; ποιος μπορεί να προγραμματίσει σ' ένα νοσοκομείο κάτω των δύο μηνών, μια εγχείρηση, ας είναι και σπουδαία; Οπότε είναι απαραίτητο για αυτό το είπα αυτό, είναι απαραίτητο στην Συλ.Συμβ. να πάμε στην κατεύθυνση της περαιτέρω ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής περίθαλψης. Επειδή όμως βλέπω ότι έχετε αγωνία όλοι να μιλήσετε και ξέρω ότι αν δοθεί ο λόγος σε όλους θα πάει και αργά και κάποιος θέλουν να ταξιδέψουν, εγώ θα σταματήσω εδώ έβαλα, ερέθισα λίγο έτσι και την πολιτική και στα εργασιακά θέματα αλλά και γενικότερα τα πράγματα. Σταματάω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.

Σταμάτης Ρέλλιας: Συνάδελφοι, να σας καλημερίσω κι εγώ. Θα ξεκινήσω με το τον απολογισμό του δευτέρου τριμήνου της Ομοσπονδίας. Γνωρίζετε όλοι ότι έχει μέχρι και τον Απρίλιο είχαν ψηφιστεί από το τελευταίο Συνέδριο αλλά επειδή ο χρόνος έχει τρίμηνα, το κάναμε ανά τρίμηνο. Η Εξ. Επιτροπή χθες έλεγξε τους δύο μήνες που υπολείπονταν από το τρίμηνο, κι έτσι σας ενημερώνω, μπορώ να σας μοιράσω και τα αν υπάρχει κάποιος να μοιράσει του τριμήνου. Παράλληλα που θα μοιράζει τον απολογισμό σας λέω ότι το σύνολο εσόδων ήτανε για το τρίμηνο 93.944,69, το σύνολο εξόδων λόγω και του Συνεδρίου ήταν αυξημένες οι δαπάνες 223.964,46 το υπόλοιπο στις 31/3/2017 στην τράπεζα ήταν 284.793,99. Το υπόλοιπο λοιπόν του γ' τριμήνου του 2017 δηλαδή τέλος

Ιουνίου ήταν στην τράπεζα 154.774,12. Υπάρχει το πρακτικό της Εξ. Επιτροπής αλλά επειδή δεν έχει συγκροτηθεί το διαβάζω εγώ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 15

Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 12/9/2017 και ώρα 13:00 η Εξελεγκτική επιτροπή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου Γιώργου Γκαραβέλλα και προέβη στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου 1/4/2017 έως 30/6/2017.

Παρόντες :

Δ. Πηλιχός, Ε. Φραγκόγιαννης, Γ. Γκαραβέλλας, Ι. Τσακυράκης. Μ.Βαρδούλη

Τα βιβλία και τα στοιχεία απεικονίζουν την οικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης περιόδου τα οποία ο έλεγχος θεωρεί επαρκή για την πλήρη και αποτελεσματική παρακολούθηση των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ.

Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των μελών, τον ΟΑΕΔ και Τόκους Ταμιευτηρίου. Οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα και θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Μετά τον οικονομικό έλεγχο διαπιστώθηκαν:

Υπόλοιπο: 31/3/2017	284.793,89
Έσοδα: 1/4/2017 έως 30/6/2017	93,944,69
Έξοδα: 1/4/2017 έως 30/6/2017	223,964,46
Υπόλοιπο: 30/6/2017	154,774,12

Σημ.: Ο έλεγχος της περιόδου 1/4/2017 έως 30/4/2017 έχει γίνει από την προηγούμενη Εξελεγκτική Επιτροπή και έχει εγκριθεί από το 38 Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Τα μέλη

Γ. Γκαραβέλλας Ι.Τσακυράκης Δ.Πηλιχός Μ.Βαρδούλη Ε. Φραγκόγιαννης

Οφείλω όμως να διαβάσω το υπόμνημα της Μαριάννας Βαρδούλη από την Αγωνιστική Συνεργασία η οποία, «η υπογραφή μου στο πρακτικό της Συνεδρίασης της Εξ. Επιτροπής αφορά αποκλειστικά, 1^{ov} στο νομότυπο της διαδικασίας τήρησης των οικονομικών στοιχείων της ΓΕΝΟΠ, παραδείγματος χάριν αποδείξεις εσόδων από εισφορές μελών, αποδείξεις εξόδων συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στην έκθεση με τις στοιχειώδεις παρατηρήσεις – προτάσεις της Επιτροπής προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Αντίθετα, σαν Αγωνιστική Συνεργασία διαφωνούμε στο πολιτικό σκέλος πιστεύοντας ότι τα

χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς το συμφέρον των εργαζομένων κι ενάντια στην πολιτική της απελευθέρωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας και γενικότερα των πολιτικών που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις προηγούμενες και σημερινές. Γι αυτό τον λόγο τοποθετούμαστε στο θέμα των οικονομικών με λευκή ψήφο. Για την Αγωνιστική Συνεργασία Μαριάννα Βαρδούλη.»

Αυτά συνάδελφοι για τα οικονομικά, θέλω λίγο να πω την προσωπική μου άποψη για την κατάσταση που επικρατεί στην ΔΕΗ, όσον αφορά συνάδελφοι τις καταστροφικές επιλογές των κυβερνήσεων που έχουν επιλεγεί τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις. Συνάδελφοι, έχουμε τα ΝΟΜΕ, έχουμε την εφαρμογή από το '18 του target model, έχουμε μπροστά μας ξεπούλημα Λιγνιτικών Σταθμών και Υδροηλεκτρικών, έχουμε πρόβλημα στην εισπραξιμότητα. Όλα αυτά συνάδελφοι λύνονται να δημιουργηθεί, όλες αυτές τις δεκαετίες, ανταγωνισμός.

Θέλω όμως να σταθώ λίγο στα ΝΟΜΕ συνάδελφοι. Το παίρνουν οι προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας 31€/Mwh και την πουλάνε όσο η ΔΕΗ 100€/ Mwh. Αυτή η απόσταση του κέρδους που παντελονιάζουν κάποιοι ιδιώτες παραγωγοί, αυτή την στιγμή δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι η κοινωνία αυτή, που είμαστε ένα μέρος κι εμείς δεν θα έπρεπε αυτά τα κέρδη να μειωθούν και να μειωθεί στο finale αυτό το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα, στον καταναλωτή, στον έλληνα πολίτη; Συνάδελφοι, έκανα μία ερώτηση σε αυτό. Και λέω αύριο για να δούμε και την κατάσταση στην ΔΕΗ ποια είναι, ανταγωνισμός λέει και πουλάμε λιγνιτικές μονάδες. Εφαρμόζουμε ΝΟΜΕ. Το Target Model όμως που λέει κανόνες στην Ευρωπαϊκή Αγορά σημαίνει ότι ο κάθε προμηθευτής από την 1/1/18 εάν εφαρμοστεί, θα μπορεί να εισάγει ρεύμα μέσω των διασυνδέσεων και του Διασυνοριακού Εμπορίου από τις ελληνικές διασυνδέσεις, θα μπορεί να εισάγει ρεύμα με 20€/ Mwh και να την πουλάει πάλι 110 ή 100. Φανταστείτε 300 - 400% κέρδος να παντελονιάζουν οι ιδιώτες παραγωγοί. Και τι σημαίνει αυτό συνάδελφοι; Τι σημαίνει ανταγωνισμός; Έκανα μία ερώτηση και λέω είναι δίκαιο; Είναι ηθικό; Αυτή την στιγμή, αυτή την χρονική διάρκεια που περνάει η χώρα μας αυτή την οικονομική κρίση και ο έλληνας πολίτης να μην μπορεί να μειωθεί το ρεύμα; Η απάντηση ξέρετε ποια ήτανε συνάδελφοι; Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτό που τόσα χρόνια πρεσβεύει το ΚΚΕ και της Αγωνιστικής Συνεργασίας και μας το λέει βέβαια, το ακούμε με σεβασμό αλλά ποτέ δεν το χουμε βάλει αποθηκευμένο στο πίσω μέρος του μυαλού μας ούτως ώστε κι εμείς ν' αντιδρούμε, ν' αγωνιζόμαστε, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την Επιχείρηση, αυτό το κοινωνικό αγαθό που πολλοί προσπαθούνε με τις κυβερνητικές επιλογές και υπηρετούνε τον καπιταλισμό. Καλά το λένε, δεν είμαι κουμμουνιστής συνάδελφοι και με γνωρίζετε, καλά το λένε όμως και κάποια στιγμή πρέπει να τους αναγνωρίσουμε κι αυτή την προσφορά στην αλήθεια της Αγωνιστικής Συνεργασίας.

Κλείνω λοιπόν με την συλλογική Σύμβαση. Συμφωνώ απόλυτα με το προεδρείο ήδη έχει βγει ότι πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια και η διαπραγμάτευση για την Συλλογική Σύμβαση του '18 ή του '17 δεν ξέρω αν προλάβουμε, είναι ένας άξονας τον οποίο αρκετά χρόνια τώρα τον παλεύουμε θα θελα όμως να κλείσω συνάδελφοι με τον φίλο, τον συνάδελφο, τον συνδικαλιστή τον Κώστα τον Κουτσοδήμα. Σίγουρα συνάδελφοι η συνταξιοδότηση του Κώστα του Κουτσοδήμα φέρνει ένα σημαντικό έλλειμμα στο συνδικάτο. Έλλειμμα ήθους, γνώσης, εμπειρίας, αγωνιστικής διάθεσης και δράσης. Σίγουρα συνάδελφοι το συνδικάτο, κάποιοι τον είχαν ονομάσει ότι είναι ογκόλιθος στο Συνδικάτο, κάποιοι άλλοι τον είχαν πει είδωλο, κάποιοι άλλοι τον είχαν πει δεινόσαυρο, όμως αξίζει τον κόπο κάποιες τέτοιες στιγμές να δείχνουμε με τα έργα μας τι είμαστε.

Διάλεξα λοιπόν συνάδελφοι μια ανακοίνωση την οποία την είχα υπογράψει το '15 ως πρόεδρος ο Ρέλιος και ως Γραμματέας ο Καρράς, την οποία την είχε γράψει αυτός ο συνάδελφος. Είχε γράψει συνάδελφοι,

Σας ζητάμε ΣΥΓΝΩΜΗ !!!

- Ζητάμε συγνώμη γιατί υπερασπιζόμαστε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
- Ζητάμε συγνώμη γιατί προσπαθούμε να καλύτερεύσουμε την ζωή των εργαζομένων που εκπροσωπούμε για αξιοπρεπή διαβίωση.
- Ζητάμε συγνώμη γιατί υπογράψαμε σύμβαση εργασίας που το περιεχόμενό της δεν έχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο των άλλων Ομοσπονδιών.
- Ζητάμε συγνώμη γιατί αντισταθήκαμε και αντιστεκόμαστε στην βάρβαρη πολιτική των μνημονίων και της λιτότητας.
- Ζητάμε συγνώμη γιατί αναγκάσαμε και δώσαμε την ευκαιρία σε ορισμένα από τα κυρίαρχα κρατικοδίαιτα ΜΜΕ να βάλουν σε λειτουργία τον μηχανισμό προπαγάνδας και συκοφάντησης των εργαζομένων της ΔΕΗ και της ΓΕΝΟΠ επειδή υπογράψε σύμβαση με παροχή σε είδος όπως εξ άλλου οι νόμοι και οι γραφές ορίζουν.
- Ζητάμε συγνώμη που αναγκάσαμε τα κάθε λογής αρπακτικά που φιγουράρουν στις λίστες Λαγκάρτ, Λουξεμβούργου , off shore κλπ και από εκείνους που φυγάδευσαν με εμβάσματα τα νόμιμα ή παράνομα χρήματά τους να επιτεθούν μέσα από τον άθλιο προπαγανδιστικό τους μηχανισμό, ενάντια στους εργαζόμενους και το συνδικάτο τους για ένα κουπόνι - τροφείο έως 6 €.
- Ζητάμε συγνώμη από εκείνους που κατασπάραξαν οικονομικά, ξεκοκάλισαν φορολογικά τους εργαζόμενους, που ακρωτηρίασαν ασφαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις που πρόσβαλλαν την αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού, που δημιούργησαν 1,5 εκατ ανέργους που οδήγησαν σε απόγνωση και σε θλίψη εκατομμύρια έλληνες, απ' όλους αυτούς ΣΥΓΝΩΜΗ που με αφορμή την σύμβαση της ΓΕΝΟΠ τους αναγκάσαμε να σκεφτούν (έστω φραστικά και ψεύτικα) την φτώχεια και την εξαθλίωση.
- Ζητάμε συγνώμη αλλά και χαιρόμαστε που με τις «εγκληματικές» μας πράξεις ξυπνήσαμε το εθνικό – πατριωτικό σας συναίσθημα για την δημόσια καταστροφή που προκαλεί η κακή ΓΕΝΟΠ και ότι πρέπει και επιβάλλεται για εθνικούς λόγους να αντιμετωπιστεί ως σαμποτέρ και δημόσιος κίνδυνος για την χώρα.
- Ζητάμε συγνώμη γιατί αντιστεκόμαστε στις πολιτικές – επιχειρηματικές συμφωνίες ιδιωτικοποίησης του ομίλου ΔΕΗ. Γιατί κρατήσαμε μέχρι σήμερα όρθια την ΔΕΗ αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας με την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή μας, τον ιστορικά εθνικό ρόλο και το κοινωνικό της πρόσωπο, όσο καμία άλλη ιδιωτική η δημόσια επιχείρηση της χώρας.
- Ζητάμε συγνώμη που άθελά μας αναγκάσαμε 3-4 εσωτερικές φωνές να ενωθούν με τις φωνές των ΜΜΕ ακολουθώντας διαφορετικό δρομολόγιο αλλά για τον ίδιο στόχο

σε μια προσπάθεια στοχοποίησης, συκοφάντησης, αμφισβήτησης της λειτουργίας της κακιάς ΓΕΝΟΠ.

- Ζητάμε συγγνώμη που δεν ακούσαμε την συμβουλή δύο κυβερνητικών βουλευτών ώστε να περιμένουμε την κατάργηση του Ν. 3833 & 4024 ώστε να απαιτήσουμε – αξιώσουμε μεγαλύτερες μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά στους μισθούς του 2009.

Επειδή μας χρεώνετε έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας, θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ προσφέρουν το δικό τους μερίδιο (εδώ και χρόνια) στην ανθρωπιστική κρίση και στους ανέργους με κρατήσεις στους κωδικούς 406,411,493 της μισθοδοσίας τους. Και επειδή έχουν υποστεί επί πλέον μειώσεις μισθών 700 εκατ. € κατ' έτος, είμαστε υπερήφανοι που τα χρήματά τους μετατρέπονται σε επιχειρηματικά θαλασσοδάνεια ή κόκκινα δάνεια (δηλώσεις κ. Δούκα πρ. υπουργού 21-2-2012) για να αντιμετωπισθεί η δική σας ανθρωπιστική κρίση.

Οι συλλογικές συμβάσεις εργαζομένων κύριοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είναι δημόσιο κείμενο , κοινοποιείται στην επιθεώρηση εργασίας και όχι μόνο, δεν είναι κείμενο μυστικών συζητήσεων πίσω από την πόρτα. Είναι ηθικό η ΔΕΗ να αποδίδει μέρισμα στους μετόχους και ανήθικο να χορηγεί πέντε ευρώ τροφείο στους εργαζόμενους ;

Τέλος, επειδή και χθες προσπαθήσατε να μας προσβάλλεται πολιτικά, να μας ακυρώσετε οικονομικά, να μας απομονώσετε κοινωνικά και επειδή αποτύχατε σας ζητάμε συγγνώμη γιατί η ΓΕΝΟΠ εξακολουθεί να ΥΠΑΡΧΕΙ.

Αυτός είναι ο Κώστας ο Κουτσοδήμας και οφείλει το Συνδικάτο πολλά σε αυτό τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ.

Αδάμ Λευτέρης: κι εγώ σύντομος θα είμαι αλλά θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Σταμάτης ο Ρέλιος, σε ότι αφορά τα ΝΟΜΕ και το τι ακριβώς γίνεται. Και θέλω να σας ότι η μικρή ΔΕΗ καταργήθηκε γιατί μπήκανε στην διαδικασία τα ΝΟΜΕ. Γιατί από εκεί δόθηκε ενέργεια τέτοια έτσι ώστε να ισοφαρίσει, ήτανε δηλαδή το ισοδύναμο ενόψει της μικρής ΔΕΗ.

Τι έχουμε σήμερα; Έχουμε τα ΝΟΜΕ που λειτουργούν και έχουμε και ένα νόμο ψηφισμένο στο Μνημόνιο το οποίο αναφέρεται ότι θα δώσει το 40% της Λιγνιτικής Παραγωγής στους ιδιώτες. Και ρωτώ το σώμα, ποιος ιδιώτης από αυτούς σήμερα που αγοράζουν με 32€ θα πάει να αγοράσει Λιγνιτικές Μονάδες; Κανένας. Λογικό είναι. Όταν το κόστος εκεί αγγίζει τα 50€. Γιατί να το κάνει; Οπότε θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΝΟΜΕ μην σας γελάει κανένας, όσο μπορούν και όσο είναι το ισοδύναμο αυτό και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον στο επόμενο διάστημα. Ένα κομμάτι ακόμα που συμβαίνει σήμερα και είναι πολύ δύσκολο για την εταιρεία. Είναι οι εργολαβίες συνάδελφοι μου. Φτάσαμε σε σημείο η εξόρυξη και οι δουλειές οι οποίες γίνονται στην ΔΕΗ να έχουνε περάσει το 50%. Είναι ένα φαινόμενο μίας αριστερής Κυβέρνησης να θέλει να δίνει εργολαβίες. Φαινόμενο είναι αυτό. μέχρι χθες όλοι έλεγαν ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτό.

Δύο κουβέντες σε ότι αφορά στην Συλλογική Σύμβαση και τον προγραμματισμό όσων έχουμε βάλει στο μυαλό μας έτσι όπως θα γίνει. Πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια συλλογική Σύμβαση. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Ομοσπονδία θα

συναντήσει τα Πρωτοβάθμια σωματεία και στην συνέχεια θα βγούμε πάλι για ενημερώσεις στον κόσμο έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα και από τα πρωτοβάθμια Σωματεία να έχουμε τις απόψεις τους, και να βγούμε αυτά να τα κοινοποιήσουμε όλα στον κόσμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Κλείνοντας κι εγώ θέλω να ευχηθώ στον Κώστα τον Κουτσοδήμα, σ' αυτή την ισχυρή προσωπικότητα της Ομοσπονδίας, α' αυτό τον άρτιο χαρακτήρα, πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του αν και συνταξιούχος ακόμα έχει να προσφέρει ακόμα πολλά και νομίζω ότι θα τα καταφέρει και σε αυτό το σημείο και θα είναι και πάλι μπροστά σε όλους τους αγώνες τους οποίους θα έχουμε στην πορεία.

Μαστρολέων Ηλίας: συνάδελφοι, καταρχήν να ευχηθώ εγώ προσωπικά και η παράταξή μου καλή επιτυχία σε ότι κάνει από εδώ και πέρα, στον συνάδελφο και φίλο τον Κώστα τον Κουτσοδήμα και υγεία σε αυτόν και την οικογένειά του. Στο πρόσωπο του συναδέλφου είχαμε σκληρές, θα έλεγα, πολιτικές, συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις, πάντα όμως στα πλαίσια τα ανθρώπινα κυρίως τα ηθικά. Είχαμε αναπτύξει αν θέλετε έναν κώδικα επικοινωνίας, ξέραμε τι θα πει, ξέραμε ότι θα υποστηρίξει για κάθε ζήτημα, ήξερε τι θα πούμε, ήξερε τι θα υποστηρίξουμε και έτσι αποφεύγονταν οι εντάσεις αν θέλετε που αναπόφευκτα όταν συνέβαιναν κάποια φορά μ' αυτό το πραγματικά σπάνιο χιούμορ που διαθέτει, αποκλιμακωνόταν η κατάσταση. Να ευχηθώ λοιπόν για άλλη μία φορά επιτυχία σε ότι κάνει από εδώ και πέρα και όπως είπα υγεία ε αυτόν και την οικογένειά του.

Συνάδελφοι, έχω πει κι άλλες φορές ότι πραγματικά είναι αδιανόητο σε Δ.Σ. μίας από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες της χώρας και σε κρίσιμο τομέα όπως είναι η Ενέργεια να μην ανοίγονται εισηγητικά τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα, τα οποία μας αφορούν κι εμάς. Δεν είμαστε κάτι ξέχωρο εμείς από τον υπόλοιπο εργαζόμενο λαό. Αυτά οι αποφάσεις που παίρνονται, αυτά που νομοθετούν οι κυβερνήσεις έχουν άμεση σχέση και μ' εμάς, με τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Είναι σαν να ζούμε σε έναν μικρόκοσμο, σε μία γυάλα. Φανταζόμαστε ότι θα καταστραφούνε τα πάντα δίπλα μας αλλά θα μείνει μία όαση που θα μείνουμε εμείς απάνω και θα επιζήσουμε. Δεν είναι δυνατόν. Το είδαμε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε ενόψει της Έκθεσης, την Κυβέρνηση και την Αξιωματική αντιπολίτευση, να κονταροχτυπιούνται για άλλη μια φορά για την δίκαιη ανάπτυξη. Η Κυβέρνηση κοροϊδεύοντας για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό μας είπε το αφήγημα της δίκαιης ανάπτυξης που δήθεν εκεί θα συνυπάρξουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών Ομίλων, απ' την άλλη μεριά η Ν.Δ. κατηγορήσε την Κυβέρνηση για άλλη μια φορά ότι καθυστερεί, ότι έχει παλινωδίες και όταν θα 'ρθει αυτή θα τα κάνει πιο γρήγορα τα πράγματα ενώ η αμείλικτη αλήθεια είναι ότι η όποια ανάπτυξή τους, γιατί δεν θα αφορά εμάς, αν έρθει και όποτε έρθει θα χτιστεί πάνω στα συντρίμια όλων των λαϊκών εργατικών δικαιωμάτων που έχουν κατεδαφίσει και οι προηγούμενοι και αυτοί, και μάλιστα αυτή η σημερινή Κυβέρνηση του Σύριζα κάνοντας την πιο βρώμικη δουλειά, γιατί είτε δεν μπορούσαν είτε δεν προλάβανε οι άλλοι να την κάνουν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια την στιγμή μάλιστα που έχουν ήδη ψηφιστεί μέτρα που και γι το '18 και για το '20 μιλάνε για νέες μειώσεις, συντάξεις, για το αφορολόγητο και όλα αυτά που αφορούν κι εμάς συνάδελφοι.

Και βέβαια έχουμε μπροστά μας την Τρίτη αξιολόγηση που εκεί ψηλά στην ατζέντα είναι ο νέος συνδικαλιστικός νόμος που όχι μόνο ουσιαστικά θα καταργεί το δικαίωμα στην απεργία, αλλά κυριολεκτικά τα Συνδικάτα με την μορφή που υπάρχουν σήμερα δεν θα υφίστανται. Θα γίνουν εξωραϊστικοί σύλλογοι, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, λέσχες. Και αυτό, γιατί δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει, έχει κι άλλο από πίσω. Και δεν θέλουν να βρουν την παραμικρή αντίσταση από τους εργαζόμενους, γιατί εμάς θα εξακολουθούν να

χτυπούν. Δεν θα πρεπε να είναι θέμα ο νέος Συνδικαλιστικός Νόμος εδώ για την Ομοσπονδία; Ποιους νομίζετε ότι θα αφορά άλλους; Είπε ο πρόεδρος ότι θα φέρουν, αν φέρουν το Φθινόπωρο, τώρα τον Οκτώβρη το ζήτημα για τις μονάδες, Υδροηλεκτρικά, δεν ξέρω 'γω τι άλλο θα φέρουν θα μας βρουν μπροστά τους. αν μας έχουν ξεδοντιάσει μέχρι τότε, ποιους θα βρουν μπροστά τους; και με τι συνθήκες; Αυτά συνάδελφοι, δεν τα λέμε απλά για να κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπαράθεση. Τα λέμε γιατί πραγματικά ανησυχούμε και πιστεύουμε ότι αυτή η Ομοσπονδία έχει ακόμα την δύναμη, γιατί έχει εργαζόμενους σε κάποιο επίπεδο και αυτή θα πρέπει και μπορούν να μπου μπροστά. Δεν θα μπει ο εργαζόμενος στο Super Market με τα 650€. Γι αυτό μιλάμε για κοινωνική συμμαχία με άλλους κλάδους, με άλλους εργαζόμενους που πραγματικά θα χτυπήσει αυτή την πολιτική. Έχουμε τα ζητήματα για την Ηλεκτρική Ενέργεια, αναφέρθηκε και ο γραμματέας και ο φίλος ο Σταμάτης ο Ρέλλιας για μια σειρά ζητήματα που, επιπτώσεις, τα ΝΟΜΕ, τον ΑΔΜΗΕ, τα ΝΟΜΕ γιατί έγιναν ρε συνάδελφοι; Δεν έγιναν για να υπηρετήσουν την πολιτική της απελευθέρωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας; Γι αυτό δεν έγιναν; Οι μονάδες γιατί θα πουληθούν; Δεν θα πουληθούν για να ανοίξει η αγορά από τους ιδιώτες και στον Λιγνίτη; Ο ΑΔΜΗΕ γιατί έφυγε; Δεν έφυγε γιατί έτσι επιβάλλουν οι πολιτικές απελευθέρωσης; Ε, κι εμείς τι λέμε; Είμαστε με την απελευθέρωση, είμαστε με τον ανταγωνισμό αλλά διαφωνούμε με τα ΝΟΜΕ. Διαφωνούμε να πουληθούν Λιγνιτικές και αύριο Υδροηλεκτρικές μονάδες. Ε, δεν γίνεται. Αυτό σας λέμε ότι πρέπει να αποφασίσετε. Μάλλον, έχετε αποφασίσει. Την στηρίζετε αυτή την πολιτική συνειδητά αλλά όταν έρχονται οι συνέπειες προσπαθείτε να δικαιολογηθείτε στους εργαζόμενους. Και την ξέρω την απάντηση. Θα μου πείτε αρνούμενοι αποφάσεις αν είχαμε εκλογές στα Σωματεία, στην Ομοσπονδία και αποφάσεις εντάξει.

Ξέρουμε και οι εκλογές πως έγιναν και πως γίνονται στα Σωματεία, παραδεχτήκατε ζητήματα νοθείας στο συνέδριο αλλά δεν μπορούσατε να κάνετε αλλιώς, δημιουργούνται αυτοί οι συσχετισμοί, και μια χαρά πάει το πράγμα. είναι λοιπόν όλα ανοιχτά. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ΔΕΔΔΗΕ συνάδελφοι. Στον ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έτοιμη Οδηγία απ' την Ε.Ε. που ο στόχος είναι το κομμάτιασμα και η ιδιωτικοποίηση. Ότι ισχύει δηλαδή σε άλλες χώρες που έχει προηγηθεί αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης. Δεν θα μισήσουμε για την Οδηγία της ΡΑΕ που θα υποχρεώνει τον ΔΕΔΔΗΕ, είναι και ο εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΔΕΔΔΗΕ εδώ να πληρώνει τους παρόχους για ρευματοκλοπές; Και να εισπράττει λέει παράλληλα, τι να εισπράττει; Ξέρετε τι ποσοστό από αυτούς που κάνουν ρευματοκλοπές πληρώνουν; Ούτε το 1%. Από την άλλη μεριά ο ιδιώτης θα υποχρεώνεται να πληρώνει τους παρόχους. Πως θα βγει αυτή η δουλειά; Μπορεί ο Κώστας να μας πει και περισσότερα στοιχεία. Έγινε πρόσφατα παγκόσμιο οικονομικό Forum και έβγαλε χρήσιμα θα μπορούσα να πω στοιχεία. Θα τα αγνοήσουμε; σ' ένα σημείο. Καταρχήν λέει ότι οι Εταιρείες Διανομής από εδώ και πέρα θα είναι η αιχμή του δόρατος στο νέο περιβάλλον της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε αντίθεση με το παρελθόν που ήταν η Παραγωγή. Αλλά σε τι πλαίσιο; Ακούστε λοιπόν δύο σημεία. «Μεταβάλλεται το ρυθμιστικό πλαίσιο και εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ευελιξία ώστε οι διαχειριστές Δικτύων Διανομής να μπορούν συναγωνίζονται επί ίσους όρους τις ιδιωτικές Εταιρείες που αναπόφευκτα θα μπου στις νέες τεχνολογίες των Δικτύων. Και συνεχίζει. Οι Εταιρείες Διανομής πρέπει να αποκτήσουν πελατοκεντρική φιλοσοφία και κόστη λειτουργίας που να είναι ανάλογα με αυτά του ιδιωτικού τομέα». Τι καταλαβαίνετε από αυτό; ποια είναι τα κόστη λειτουργίας αν δεν είναι ο μισθός μας; θα τα συζητήσουμε αυτά; Ή θα περιμένουμε γιατί αυτά τα οικονομικά forum μπορεί κάποιος να τα υποτιμάει αλλά είναι ένα βήμα πριν τον Νόμο, πριν την Νομοθέτηση. Μην πείτε πάλι ότι δεν ακούσαμε και δεν καταλάβαμε.

Είναι ανοιχτά λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να έχουμε με τις διαφωνίες που έχουμε, ακόμα και την ώρα που θα ρθει και θα πρέπει να αντιδράσουμε, έχουμε σχέδιο. Έχουμε την κατάλληλη οργάνωση. Για να δώσουμε αυτή την μάχη, την υπερ πάντων, ξερω γω πώς θα την πούμε. Δεν έχουμε; Και ξέρετε γιατί δεν έχουμε; Γιατί επί της ουσίας συμφωνείτε σε αυτή την πολιτική και την στηρίζετε. Γι αυτό σας λέω ότι πρέπει να αλλάξει ρότα η Ομοσπονδία. Πρέπει να συγκρουστεί με τον πραγματικό αντίπαλο που είναι αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Δεν μπορεί να πατάτε σε δυο βάρκες. Και με την απελευθέρωση και με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν βγαίνει η εξίσωση θα έχουμε κι άλλες απολύσεις μέχρι το τέλος του '19 όταν θα χει απολέσει το μισό μερίδιο η ΔΕΗ στην Παραγωγή και στην Εμπορία. Πως θα συνεχίσει να έχει 10.500 εργαζόμενους με τα ίδια δικαιώματα, με τους ίδιους μισθούς και να αγωνίζονται οι ιδιώτες με πολύ λιγότερους, πολύ κακοπληρωμένους, με ανύπαρκτες εργασιακές σχέσεις. Και να χει και κέρδη; Για λύστε μου το πρόβλημα αυτό. κι επαναλαμβάνω μην πείτε ότι δεν ακούσαμε πάλι και δεν καταλάβαμε.

Δυο κουβέντες για την Συλλογική Σύμβαση. Εμείς συμφωνούμε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την Σύμβαση. Διαφωνούμε οριζόντια και κάθετα όμως, με τους άξονες έτσι όπως τους ανέπτυξε ο πρόεδρος. Και θα προσπαθήσω να πω γιατί. Καμία μείωση. Το αυτονόητο θα πει κάποιος. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο, όταν στις δύο προηγούμενες Συμβάσεις του '12 και του '15, υπάρχει αυτόματος μηχανισμός όταν θα περάσουμε το μισθολογικό κόστος το 6535 να γίνονται μειώσεις με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Δεν είναι λοιπόν αυτονόητο. Και να σας πω και κάτι; Είχαμε μειώσεις το προηγούμενο διάστημα; Στον ΔΕΕΔΗΕ είχαμε μειώσεις; Εσείς σαν πλειοψηφία ισχυρίζεστε ότι το τροφείο ήταν αύξηση. Εμείς δεν το υποτιμάμαι το τροφείο, ξέρουμε πως το περίμενε ο κόσμος αλλά το βάζουμε στην πραγματική του διάσταση. Και δεν λέμε ότι ήταν αύξηση. Αν ήταν αύξηση δεν θα το ξαναδιαπραγματευόμασταν σ' αυτή την Συλλογική Σύμβαση. Θα το βάζαμε λοιπόν στην σωστή διάσταση το τροφείο. Ήταν αύξηση λοιπόν έτσι όπως λέτε; Στο ΔΕΔΔΗΕ από 6€ έγινε 2; Ήταν μείωση; Δεν ήταν μείωση; Αφού είχαμε αύξηση όταν μειώνεται είχαμε μείωση. Δεν γίνεται να συνεχίσαμε να χαμε αύξηση. Έτσι δεν είναι; Είχαμε αύξηση 2 και είχαμε μείωση 4. Ωραία!

Λοιπόν, παρακάτω. Για την πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση και το παραλείπετε επιμελώς να λέτε «πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση». Μιλάτε για πρόσθετη υγειονομική νοσοκομειακή ασφάλιση. Είναι ιδιωτική όμως. Θα πω μετά γι αυτό. από πού θα βγει αυτή; Διεκδικούμε τίποτα από τον εργοδότη; Θα το πληρώσει ο εργοδότης; Εμείς θα το χρηματοδοτήσουμε. Από την μείωση του τροφείου. Θα πάει το τροφείο από 6€ 4, να πάει και στον ΔΕΔΔΗΕ 4 και τα υπόλοιπα να πάνε να χρηματοδοτήσουμε, δεν διεκδικούμε λοιπόν κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, ακόμη και αυτό εμείς θα το πληρώσουμε. Εμείς θα το χρηματοδοτήσουμε με τον κίνδυνο πάντα, όλες αυτές τις παροχές σε είδος αν συμβάλλουν στην υπέρβαση του μισθολογικού κόστους να έχουμε μειώσεις.

Τώρα, για την πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση εμείς δεν λέμε άκριτα όχι επειδή θα ρθουν οι κακοί ιδιώτες, και να σας πω κάτι άμα το κάνουνε και μας το δώσουνε θα το πάρουμε κι εμείς. Όμως ανοίγει επικίνδυνους δρόμους. Πατώντας σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που είναι τα χάλια, εκεί που έχουν καταντήσει οι πολιτικές των προηγούμενων και αυτής της Κυβέρνησης, των πολιτικών απατεώνων, το ασφαλιστικό σύστημα λέμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην πεθάνουμε. Ιδιωτική Ασφάλιση. Ωραία! Η πείρα και η ζωή έχουν δείξει ότι εκεί που προϋπήρξαν αυτά τα ζητήματα μόλις ξεμπέρδεψαν τελείως με την δημόσια κοινωνική ασφάλιση ακριβοπλήρωναν και θα ακριβοπληρώνουμε κι εμείς οι έλληνες εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι στον Όμιλο αυτές τις Εταιρείες. Θα τις ακριβοπληρώνουμε.

Και επίσης αυτό που έγινε στον ΑΔΜΗΕ μην το παρουσιάζουμε και τόσο ρόδινο γιατί υπάρχουν παραδείγματα που χρειάστηκε να νοσηλευτούν συνάδελφοι και όταν τελείωσε η ιστορία τους ζήτησαν λεφτά παραπάνω. Δεν την έχω διαβάσει την σύμβαση ούτε ξέρω λεπτομέρειες. Από μαρτυρίες συναδέλφων. Μην τα παρουσιάζουμε λοιπόν όλα ρόδινα ότι θα πάμε και θα εξασφαλιστούμε και θα λύσουμε το πρόβλημα το δικό μας και των παιδιών μας και δεν σκεφτόμαστε τι ασφαλιστικό σύστημα θα αφήσουμε στην επόμενη γενιά εμείς. Συντρίμια!

Συνάδελφοι, εμείς το βάζουμε καθαρά. Είχαμε τεράστιες μειώσεις και έχουμε και θα έχουμε μισθολογικά από το '10 κι εδώ. Αυτά τα ξεχνάμε; Τα διαγράφουμε; Για εμάς δεν είναι περασμένα ξεχασμένα και βάζουμε ζήτημα ότι μέσα στην Συλλογική Σύμβαση πρέπει να μπει αναπλήρωση ενός μέρους αυτών που χουμε χάσει. Ναι με τον οποιοδήποτε τρόπο, να βρούμε έναν τρόπο. Ξέρω 'γω να πούμε το 65 να γίνει 70 ρε αδελφέ. Το ξέρουμε ότι οι συσχετισμοί δεν είναι υπέρ μας, ξέρουμε σε τι περιβάλλον ζούμε. Γι αυτό λοιπόν μιλάμε για κοινωνική συμμαχία με άλλους κλάδους, με άλλους εργαζόμενους με άλλες Ομοσπονδίες να χτυπήσουμε, με στόχο να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Θα ανοίξουμε ζητήματα ουσιαστικά και όχι το άλλοθι της Διοίκησης για τις συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας; Νεκρούς έχουμε κάθε μέρα. Θα ανοίξουμε ουσιαστικά τέτοια ζητήματα μέσα στην Σύμβαση; Γιατί αυτό που έχουμε σήμερα είναι ένα καθεστώς που δίνει άλλοθι στον εργοδότη για τους σκοτωμένους και τους σακατεμένους. Αυτό έχουμε. Θα ανοίξουμε ζητήματα για τους μισούς ακόμα εργαζόμενους που δουλεύουν στον Όμιλο με άλλες σχέσεις εργασίας; Συμβασιούχους, εργολαβικούς. Ανέφερε στις περιοδείες στην Θεσσαλονίκη κάποια παραδείγματα ο πρόεδρος. Το ίδιο Συνεργείο (1.31 – 1.33 δεν έκανε εγγραφή)

(Ρέλλιας εκτός μικροφώνου)

Μπιτζας Γιώργος: (έως 1.45 δεν έχει γίνει εγγραφή)... όλες οι παρατάξεις, συμφωνώ αλλά αν δεν μπορούμε να αντικρύσουμε την καθημερινότητα και να πούμε ότι υπάρχει και εδώ ένα Συνδικάτο το οποίο έχει λόγο, άποψη κι ότι δεν έχουν όλα τότε, ξέρω γω πολλές φορές αναρωτιέμαι τι είναι η παρουσία μας εδώ μέσα και τι προσφέρουμε. Γιατί, αποφάσισε η ΡΑΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο, τα ΝΟΜΕ από τιμή εκκίνησης 37,6 να πάνε 32,5 αν δεν κάνω λάθος στους αριθμούς. Δεν ακούστηκε τίποτα. Ποια είναι η ΡΑΕ; Εγώ, δεν είμαι κατά μιας τέτοιας μπούκας, παράδειγμα. Γιατί έτσι όπως το πάνε δεν έχει σημασία αν έκλεισε στα 41 και κάτι, η δημοπρασία, μπορεί αύριο να κλείσει στα 32,5. Έχει σημασία ότι έκλεισε αυτή την συγκεκριμένη στιγμή και είναι σημαντικό γιατί σε σχέση με το συνολικό κόστος του λιγνίτη είναι ζημιά για την ΔΕΗ. Είναι κάτω του κόστους. Αν κλείσει όμως στο 32,5 εμείς δεν έπρεπε να πούμε κάτι;

Εγώ έχω πει και πάλι μπορεί να κατεβήκαμε με ένα μικρό ψηφοδέλτιο είμαι διαθέσιμος σε θέματα ουσίας όμως που θα μπορέσουν να αντιπαλέψουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εγώ ενοχλούμαι. Μπορεί σαν άνθρωπος να είμαι λίγο υπερευαίσθητος σε κάποια πράγματα αλλά δεν μπορώ να βλέπω να αποξενώνονται ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τον κανονισμό και τις λειτουργίες της Επιχείρησης κι εμείς να σφυρίζουμε αδιάφορα. Δεν έχω τίποτα με τον Παναγιωτάκη, δεν έχω τίποτα, σας λέω ένα πράγμα όμως ότι έχει γίνει Ερντογάν. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα κι αυτό που είπαμε αγαπητέ πρόεδρε το πρωί για τα expert όποιο θέλει αυτός θα κάνει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Έχει καταργηθεί κάθε διαδικασία.

Κλείνοντας, θα πω μια κουβέντα στον Ηλία γιατί έχει να μου πει καλημέρα τέσσερις μήνες, τον αντιπρόεδρο εννοώ. Θα τον παρακαλέσω να μην πει την λέξη νοθεία

τουλάχιστον σε ότι αφορά την ΕΔΟΠ. Εγώ ξέρω, κατανοώ και το πα και στο Συνέδριο το γεγονός ότι μία πολύ μεγάλη, ιστορική παράταξη δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο που εγώ είμαι πρόεδρος για εμένα είναι έλλειμμα. Ήταν δήλωσή μου στο Συνέδριο. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι γιατί νοθεία δεν είναι. Γιατί άμα είναι νοθεία αυτό, νοθεία είναι διαχρονικά όλες οι εκλογές που γίναν μέχρι σήμερα. Γιατί αν παράδειγμα είχαν εξελιχθεί αλλιώς τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα μπαινε θέμα πουθενά. Θέλουμε ν' αλλάξουμε λοιπόν να μην υπάρχει νοθεία; Εγώ μέσα είμαι και ας αλλάξουμε από αύριο.

Παλούκας Λευτέρης: συνάδελφοι να ξεκινήσω πρώτα από όλα χαιρετώντας τον φίλο τον Κώστα τον Κουτσοδήμα, να τον ευχαριστήσω για όσα πρόσφερε στους εργαζόμενους στο Συνδικαλιστικό κίνημα και σ' εμένα προσωπικά για τις συμβουλές που μου έδωσε ως τώρα. Θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο που είπε, αυτό που είπε στον Αλέξη τον Τσίπρα. Γιατί όλοι ξέρουμε εδώ μέσα από πού ξεκινάει ο καθένας τι λέει, συμφωνώ απόλυτα πρόεδρε μαζί σου. (αναφέρεται στον έλεγχο του νερού) εγώ θα έλεγα αν φτάσει σ' αυτό το σημείο καλύτερα να φύγει η Κυβέρνηση παρά να καεί από τους πολίτες, από την κοινωνία. Κι ας έρθουν αυτοί που ξέρουν να διαχειρίζονται την φωτιά, αυτοί που μέχρι χθες δεν είχαν βάλει φωτιά ή ήξεραν και να την σβήνουν. Αλλά εμπας η περιπτώσει πολιτικά είναι όλα τα ζητήματα και ο καθένας ξέρει τι λέει, ξέρει μέχρι που το πάει και όλα αυτά γιατί τα μπορώ είναι άλλα, τα θέλω είναι άλλα. Ξέρουν όλοι ότι δεν θα βρεθεί αγοραστής και το πρόβλημα θα μεγαλώσει και θα μεγαλώσει πολύ. Πότε πιστεύω εγώ σ' αυτό που λέει ο Ηλίας, τι λέμε και τι δεν λέμε μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στην Ε.Ε., έξω από την Ε.Ε. δεν μας αυτή είναι η άποψή μου. Βέβαια σέβομαι τις απόψεις του καθενός αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Δεν συζητάμε για την Συλλογική Σύμβαση που πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος και η διαπραγμάτευση. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και σε αυτό που είπες πρόεδρε σε σχέση με τον Κώστα, τον Φλώρο και τον Κάτανα, θέλουν να γράψουν την ιστορία της ΓΕΝΟΠ, να μην ξεχάσουν να συμβουλευτούν και τον Ρίζο. Να μην ξεχάσουν να συμβουλευτούν και τον ογκόλιθο τον Ρίζο, αυτό που είπες. Γιατί όλοι τον συμβουλευτήκαμε εδώ μέσα. Κι αυτοί που γελούν. Έτσι ακριβώς είναι.

Λοιπόν αυτά είχα να πω εγώ για την Συλλογική Σύμβαση, αυτά είχα να πω πολιτικά, καλά είναι οι κυβερνήσεις να κάνουν την δουλειά που ξέρουν κι εμείς να κάνουμε την δουλειά που ξέρουμε. Αν κάνουν αυτοί που κυβερνούν την δουλειά που ξέρουν και δεν την κάνουν καλά θα έρθει η ώρα και θα πληρώσουν το τίμημα. Έτσι κι εμείς αν δεν κάνουμε καλά την δουλειά μας θα ρθει η ώρα που θα πληρώσουμε το τίμημα ή θα μας χειροκροτήσουν οι εργαζόμενοι. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και γιατί έχουμε μικρή συμμετοχή στους χώρους εργασίας και γιατί υπάρχει απαξίωση στα συνδικάτα δεν είναι τυχαίο. Ο άκρατος κομματικός συνδικαλισμός χρόνια που μας έφερε εδώ... ευχαριστώ.

Σαράντος Αλεξανδρής: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω τέσσερα ερωτήματα πρώτα από όλα πριν μιλήσω.

Το πρώτο, που βρισκόμαστε με την υπόθεση Συλλογική Σύμβαση και Κανονισμός στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες;

Δεύτερον, το πόρισμα για το Αμύνταιο, δεν είπες τίποτα, θυμάμαι το προηγούμενο Συμβούλιο που είπαμε βγήκε το πόρισμα να συνεδριάσουμε. Έχει βγει μια σουπά, ένα νερόβραστο πράγμα από όσο έχουμε δει. Τι εικόνα, τι ενημέρωση έχετε γιατί έχουμε δει μία περίληψη.

Τρίτο, στο πρόσφατο, προχθεσινό Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και που παίρνει όπου να ναι, σήμερα, αύριο παίρνει ΦΕΚ, τι μας αφορά από τις ασφαλιστικές διατάξεις.

Και τέταρτο, που βρισκόμαστε μετά την συγκρότηση των Επιτροπών και τα Εργατικά ατυχήματα με βάση τις εκκρεμότητες που έχουμε και πως γίνεται η συνέχεια από μια Υπηρεσία που εμπας η περιπτώσει σήμερα δεν έχει ρόλο και περνάει στο ΕΦΚΑ όλες αυτές τις εκκρεμότητες, οι φάκελοι, τι εικόνα έχετε κάποιουοοο λοιπόν αυτά τα τέσσερα ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά στα ζητήματα που έχουν σχέση με την σημερινή κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω την άποψη ότι επειδή είναι και το δεύτερο Δ.Σ. θέλει πιο οργανωμένη την συζήτησή μας. Δηλαδή, ενημέρωση εξελίξεις, οικονομικά νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει. Έχουμε τι κάναμε το προηγούμενο διάστημα, απολογισμό, και βεβαίως συγκεκριμένα θέματα τα οποία πρέπει να έχει η ατζέντα. Και να υπάρχει και η λειτουργία της Ε.Ε. και βεβαίως να χουμε μια καλύτερη παρουσία. Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το ζήτημα του «ψεκάστε – σκουπίστε – τελειώστε» σε σύντομες συνεδριάσεις. Κι αν αυτό το βάλω με μία καινούργια οπτική που υπάρχει και υπήρξε στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας από της προηγούμενης θητείας από το σημερινό προεδρείο κυρίως ο πρόεδρος και ο γραμματέας σε συναντήσεις και πολλά άλλα πράγματα να μην έρχονται εδώ, νομίζω ότι δεν ξεκινάμε καλά. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί και η συλλογικότητα και η δημοκρατική λειτουργία του καινούργιου Δ.Σ. και θα σας επισημάνω εδώ ότι εμπάς η περιπτώσει μην πάμε σε τρίτη θητεία που ως σχήμα, δεν θα έχουμε ούτε ένα οίκημα, ένα γραφείο και σε λίγο θα έχουν και οι συνταξιούχοι, θα έχουν και άλλοι να μπορούμε, δεν έχουμε οίκημα να μπορούμε να συνεδριάζουμε 2,3,4,5 άνθρωποι, έχετε μια περιβόητη απόφαση να ξαναδείτε ούτε οι κυβερνήσεις που Φαίνεται ότι γίνεται εμμονή να μην έχουμε έναν χώρο να λειτουργούμε.

Το δεύτερο ζήτημα κοιτάξτε να δείτε έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω αν υπήρχε ένας μαξιμαλισμός που λέγαμε να βγούμε από τον Μάρτη, από τον Απρίλη στην λογική της πώλησης γύρω από το ζήτημα των λιγνιτικών μονάδων, αυτό όμως σίγουρα το οποίο θα πρέπει να εντοπίσουμε και νομίζω ότι είναι αδύνατο σημείο της Ομοσπονδίας είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια δραστηριότητα που θα συμβάλλει στην ενημέρωση στους χώρους, που θα πρέπει να δούμε τις συναντήσεις μας με άλλους φορείς, και πρωτίστως κοινωνικούς και βεβαίως να είμαστε σε μία ετοιμότητα όσον αφορά τα δύο ενεργειακά κέντρα. Κι εγώ έχω την άποψη ότι ενδεχόμενα δεν θα βρεθεί ή δεν θα υπάρξει, δύσκολα θα βρεθεί αγοραστής όμως έχουμε δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, το Υπουργείο, έχουμε τις τοποθετήσεις τέλος του Αυγούστου του Σταθάκη που λέει ότι η ΔΕΗ πρέπει πολύ συγκεκριμένα να χειριστεί αυτό το ζήτημα, για να μην πάμε στα νερά, γιατί πρόθεση της κυβέρνησης, άλλο πρόθεση όμως κι άλλο να πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα πουληθεί ούτε ένα Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Άρα, λοιπόν όταν βρεθεί σε αυτή την διαδικασία το market test οι λιγνιτικές μονάδες σκέτες, το ζήτημα είναι ότι μπορεί να παντρέψουν με υδροηλεκτρικά εργοστάσια σε κάθε περίπτωση δηλαδή, φαίνεται ότι και με την σημερινή από την μεριά της κυβέρνησης και με τις δεσμεύσεις και τον κυρίαρχο ρόλο που έχουν οι δανειστές στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου και των αξιολογήσεων ότι θα πάμε σ' ένα ξεπούλημα ενδεχόμενα ενός μείγματος υδροηλεκτρικών και λιγνιτικών εργοστασίων.

Μαζί με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ΔΕΗ, με τα ΝΟΜΕ, με την οικονομική της κατάσταση, με το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ, ούτε μπορείς να φαντάζεσαι και να λες ότι έμεινε στον Δημόσιο χαρακτήρα, θα ξαναέχουμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο με διάφορες παραλλαγές την μείωση, την ελαχιστοποίηση και στην ουσία το άνοιγμα του δρόμου για την διάλυση της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν κατά την γνώμη μου επιβάλλεται να

βρεθούμε με την κοινωνία. Δηλαδή, θα περιμένουμε μέσα στον Σεπτέμβρη, τις επόμενες 15-20 ημέρες φαίνεται ότι κάπου θα κάτσει η μπίλια και θα οριστικοποιήσουν τις συνεννοήσεις που από χτες, σήμερα, αύριο ξεκινάνε στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων. Τι θα κάνουμε εμείς; Θα περιμένουμε πόσο θα τρέχει 10,20,30 Οκτώβρη πότε θα γίνει το market test; Ή εμείς θα είμαστε σε μια διαδικασία με τα τοπικά μας στελέχη, με τα Σωματεία μας; και το λέω αυτό γιατί μπορεί να υπάρξει μια κατεύθυνση απ' την μεριά της Ομοσπονδίας που να περάσει και στα Σωματεία, να περάσει και στους εργαζόμενους, δεν μπορεί να διαβάζουμε όλες αυτές τις ενημερώσεις χωρίς να υπάρχει μία κινητικότητα στο επίπεδο. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι σχεδιάζεται κατά την γνώμη μου, πέρα από αυτά τα δύο, τρία ζητήματα για την Συλλογική Σύμβαση να την κουβεντιάσουμε ακόμη πιο αναλυτικά, ήδη επισημαίνω ότι όπως και στην προηγούμενη, κάνει συζητήσεις η Ομοσπονδία, μόνο τα ζητήματα έρχονται εδώ τα κεντρικά, ενδεχόμενα όμως υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που χρειάζεται να τα κουβεντιάσει και στην συνέχεια να υπάρξουν συναντήσεις με τα Σωματεία για να κατατεθούν οι προτάσεις, και πρέπει να σας πω ότι σ' αυτόν τον ορίζοντα βεβαίως πρέπει να μπουν κι άλλα ζητήματα. Πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα της ιατρικής περίθαλψης δεν μπορεί να είναι υπόθεση, πέρα από τον χαρακτήρα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν μπορεί να είναι υπόθεση κυρίως μιας «επαιτείας» από την μεριά του Συνδικάτου όταν θα έλεγα ότι αποτελεί και πρέπει να αποτελεί υποχρέωση της Επιχείρησης. Και γιατί έχουμε συμβάλλει στα πάγια της με τόσα χρόνια που οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν συμβάλλει να υπάρχει αυτή η Επιχείρηση, την απεμπόληση που ιδιαίτερα με την σημερινή και με την ευθύνη τότε και σήμερα του σημερινού προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου γύρω από τα ζητήματα τα ασφαλιστικά με την οπισθοχώρηση του όταν ανέλαβε ότι, με την δέσμευση σου σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι θα δώσει λύση στο ζήτημα των πολυϊατρείων και περάσαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην διάλυσή τους και στην ένταξη τους στον ΕΟΠΥ, στην ουσία να μην υπάρχει τίποτα από την μεριά των εργαζομένων και βεβαίως για πολλά χρόνια δεν το μπερδεύω αλλά λέω για πολλά χρόνια την απουσία προληπτικού ελέγχου που ήτανε υποχρέωση της Επιχείρησης. Άρα, από αυτή την άποψη νομίζω ότι η συμβολή των εργαζομένων δεν μπορεί να υπάρχει και δεν μπορεί να είναι ένας συμψηφισμός με το τροφείο, βάζω αυτή την πλευρά πέρα από τις άλλες επιφυλάξεις που έχουμε.

Και βεβαίως, το τρίτο ζήτημα που θέλω να πω είναι ότι η σύμβαση πρέπει να γίνει υπόθεση και των εργαζομένων, να μην είναι υπόθεση κορυφής, με άλλα ζητήματα που ενδεχόμενα και επιφυλασσόμασταν να δούμε αφού τα έχουμε κουβεντιάσει και ως σχήμα, ως κίνηση και ακόμη πιο συλλογικά για αυτά τα ζητήματα.

Τρίτο θέμα που θέλω να θίξω, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ξεκινήσει απέναντι στους εργαζόμενους μια μεγάλη εκκρεμότητα που έχουμε με το άρθρο 4. Και δεν εννοώ αυτό με τους φύλακες, με τα άλλα Σωματεία που υπάρχουνε ας το πούμε κλαδικές διεκδικήσεις. Εννοώ αυτό το ζήτημα με τις επαγγελματικές άδειες. Κοιτάξτε, κάναμε μια κουβέντα στις 22 Φλεβάρη του '17, είχαμε μία στόχευση να πάμε σε μια Συμπληρωματική σύμβαση. Έγιναν οι δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής, έχουμε έναν εμπαιγμό από την μεριά της Διοίκησης και πάρτε το σοβαρά υπόψη σας, για όσους γνωρίζουν το θέμα. Δεν μπορεί σήμερα να μας λέει η κυρία Μελέτου, ο κύριος Δαμάσκος, η κυρία Αντωνιάδου ότι αναγγελία βεβαίωσης για ανθρώπους από τα Τεχνικά Λύκεια, από τις Τεχνικές σχολές που χουν εγγραφές, δεν είναι άδεια η βεβαίωση αναγγελίας. Δεν μπορεί να μην συνεχίσει ο κόσμος να πηγαίνει μέχρι το 2 κλιμάκιο και να μας λέει ότι θα μείνουν οι άνθρωποι στο 4. Δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους που έχουν πάρει το 3 ή το 2 και είναι σε «ομηρία» να τους ζητηθούν αναδρομικά λεφτά όπως ή προσπάθεια που ανακόψαμε. Δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους που σήμερα πάνε στο 3 ή ενδεχόμενα θέλουν αν πάνε από το 3 στο 2

και ανθρώπους που έχουνε να πάρουνε 6 κι 7 χρόνια κλιμάκια να γυρίζουνε πίσω τα δικαιολογητικά τους. δηλαδή, γιατί θα πρέπει αυτά να δοθούνε αν υπογράψουμε λέω εγώ, υποθετικά, μια σύμβαση τον Δεκέμβρη ή αρχές του Γενάρη του '18, κι αυτό το ζήτημα να μην το λύσουμε τώρα. Γιατί βεβαίως, την ίδια ώρα που ο κόσμος δεν έχει την μισθολογική του προαγωγή αυτός ο κόσμος μην έχοντας τα τυπικά προσόντα βρίσκεται και κάνει την δουλειά του τεχνίτη είτε είναι επιτηρητής είτε είναι χειριστής στους σταθμούς. Κι αν αυτό το βάλουμε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα σε χώρους και σε μονάδες που έχουν και ελλείψεις προσωπικού, καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα. Η ανοχή μας δεν μπορεί να υπάρχει άλλο από την μεριά της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πάρτε το σοβαρά υπόψη σας ότι πρέπει να δρομολογηθεί μια τέτοια λύση γι αυτό το ζήτημα.

Και τελευταίο θέλω να πω ότι όσον αφορά στην μεταθετότητα, βέβαια έκανες μια νύξη γύρω από τα ζητήματα που έχουν σχέση με τους ανθρώπους που πήγανε στα νησιά ή στις μονάδες, ότι κενό και να υπάρχει απ' την μεριά των συμβάσεων ή του κανονισμού, όταν σου λέει ότι στα νησιά θα καλύψω κι ενδεχόμενα λέω 'γω δέκα περιπτώσεις, επτά περιπτώσεις που είναι στην Μεγαλόπολη δεν θα τους καλύψει το επίδομα, όταν έχεις διαταράξει μ' έναν ορισμένο τρόπο ανεξάρτητα από τον βαθμό συμφωνίας, διαφωνίας, γι αυτή την μετακίνηση οικογενειακά, επαγγελματικά, κοινωνικά κάποιους ανθρώπους δεν μπορεί να σου λέει ότι εγώ θα σε καλύψω για δυο τρεις μήνες και μετά, θα σε καλύψω ένα ορισμένο διάστημα προσαρμογής το επίδομα ενοικίου κι εγώ λέω και άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, με αυτά τα ζητήματα θέλω να πω ότι η ΓΕΝΟΠ πρέπει να βρεθεί για ζητήματα που αφορούν κεντρικά της Επιχείρησης και τα επιμέρους και βεβαίως να πούμε ότι σε αυτό το τοπίο έχουμε μπροστά μας κι άλλα ζητήματα αφορούν τα εργασιακά αφορούν ζητήματα που έχουν σχέση με το ίδιο το μέλλον του Συνδικάτου. Βλέπω θα έλεγα μια αναδίπλωση από την μεριά του φίλου μου που πριν λίγο μίλησε, του Λευτέρη του Παλούκα, που εμπας η περίπτωση αυτή η κυβέρνηση που δεν είναι να έχει ζόρια, που δεν ξέρει, μοναχή της επέλεξε να κάνει την κωλοτούμπα και την μετάλλαξη της γιατί ήρθε να σώσει την κοινωνία και έγινε ίδιο εφαρμόζοντας τις μνημονιακές πολιτικές σαν να ήταν δική της απόφαση να βρεθεί στις καρέκλες. Κι από αυτή την άποψη όπως και ο φίλος μου Μιχαλάτος που λείπει και δεν λέω τίποτα επειδή λείπει, που χειροκροτούσανε τις κυβερνητικές πολιτικές, αυτές τις μνημονιακές πολιτικές που αποτελούν με όποια παραλλαγή, με όποια διαφορά έχει την συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών των τελευταίων 6,7 χρόνων, θα δοκιμαστούν, θα αποδοκιμαστούν, θα πάρουν αυτό που τους αξίζει και πρέπει να γίνει κατανοητό. Άρα το συνδικάτο πρέπει να απεμπλακεί από αυτή την διαδικασία. Κι από αυτή την έννοια λέω θα δοκιμαστούν και οι συνδικαλιστικές δυνάμεις ενδεχόμενα που στηρίζουν τέτοια πράγματα.

Μάστορας Σάκης: Λοιπόν, να ευχηθώ κι εγώ καλή χρονιά γιατί η ΓΕΝΟΠ μετά την καλοκαιρινή ραστώνη έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται επιστρέφει προς τα έδρανα των συμβουλίων και του αγώνα. Θέλω να χρησιμοποιήσω μία πολύ χαρακτηριστική γελοιογραφία η οποία υπάρχει αυτή την στιγμή στο ιντερνετ (περιγραφή γελοιογραφίας). Αυτή είναι η γελοιογραφία νομίζω ότι αν παραβιάζω θύρες να μου, ζητώ συγγνώμη, εκπροσωπεί τους πάντες μας, όσους θέλουμε να δώσουμε την επαναστατική μας και την αγωνιστική μας διάθεση, ακριβώς θα τους κάνουμε να φύγουν τον Σεπτέμβριο με τα ελικόπτερα, το ζήτημα είναι ότι τελευταία αρχίζει και μου γίνεται πολύ γνωστό ότι μάλλον εμείς ψάχνουμε να βρούμε ελικόπτερα. Ή πρέπει ν' αρχίσουμε να ψάχνουμε να βρούμε ελικόπτερα αλλιώς κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα. Αυτοί δεν φεύγουν. Ούτε με ελικόπτερα. Εμείς παραμένουμε εδώ, τι θα γίνει τώρα δεν ξέρω. Αφού λοιπόν έχω

καταθέσει την αγωνιστική μου διάθεση δια μέσω αυτής της γελοιογραφίας και την επαναστατική μου διαδικασία ας επιστρέψουμε στην πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα λοιπόν λέει το εξής. Εμπόριο πλέον το ρεύμα. Αγαθό εμπορικό. Τέλος αυτά που ξέραμε επί 53 χρόνια εγώ εδώ και τα χω ακούσει σ' αυτή την αίθουσα από πολλούς φίλους. Από αριστερά ή από το κέντρο, τέλος πάντων από οπουδήποτε προερχόμενοι περί κοινωνικού αγαθού κι εμείς πρέπει να θυσιαστούμε ούτως ώστε ο λαός πρέπει να κατέχει αυτό το κοινωνικό αγαθό. Το τερμάτισε αυτό η αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδος δια του στόματος του αριστερού Υπουργού και όλων των αριστερών στελεχών που στηρίζουν αυτή την αριστερή πολιτική. Τέλος το ρεύμα από το κοινωνικό αγαθό. Εμπόριο κύριοι. Και αν εμείς ως Συνδικάτο αυτό δεν το καταλάβαμε για να επαναπροσδιορίσουμε την σχέση μας, πώς θ' αντιμετωπίσεις κάποιον έμπορα που εμπορεύεται το εμπόριο για να μην είσαι εκτός, σύντομα θα βρεθούμε σε μια δυσάρεστη θέση να μην ξέρουμε τι υπερασπιζόμαστε. Θα χω την εντύπωση εδώ πέρα ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να αποκρυσταλλώνουμε αυτά που γίνονται από την Διοίκηση της Επιχείρησης και από την κυβέρνηση που αυτή την στιγμή έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, μάλιστα τρεις μέρες πριν στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης στο πολύ καλό αυτό Συνέδριο που έγινε όπου εκεί συμμετείχαν, εάν διαβάσετε το Δελτίο Τύπου που έχει κυκλοφορήσει, άπαντες οι ανταγωνιστές της Επιχείρησης Μυτιληναίος, Κοπελούζος, ήταν εκεί αυτοπροσώπως ο κύριος Κοπελούζος, εκεί ήταν όλοι παρόντες να συζητήσουν για την αγορά, το μεγάλο άνοιγμα αυτής της αγοράς, και όταν αυθόρμητα ρώτησα αυτόν τον κύριο Παπαγγελόπουλο αν αυτή η λέξη «εμπόριο» αντικατασταθεί από την έννοια «κοινωνικό αγαθό» όλα αυτά που μας λέτε ισχύουν; Υπάρχουν; τι λες ρε φίλε; εμπόριο και πάρτε το χαμπάρι, τελειώσαμε. Εάν εσείς δεν το καταλάβατε, οι κυβερνήσεις το κατάλαβαν, αυτός εδώ που έχει την ευθύνη της ΔΕΗ το κατάλαβε, γιατί γι αυτό κάνει αυτά που κάνει, κι εσείς ακόμη βρίσκεστε εν υπνώσει, αυτό ήταν η απάντηση η κύρια που μας έδωσε. Κι εγώ από εκείνη την ημέρα, από εκείνη την ώρα, τρόμαξα περισσότερο από ότι ήμουν τρομαγμένος. Ένας Παπαγγελόπουλος που τον πληρώνει η Επιχείρηση για να τους πει πως θα βγουν στην αγορά, αυτές τις αγορές που ανοίγουν όντας γινόμενοι έμποροι. Παπαλεξόπουλος συγγνώμη. Αυτός κάτι κάνει για την Εταιρεία, κάτι προτείνει, αυτός είναι ... ανοίγει αγορές, αυτός είναι από την Καλιφόρνια, αλλά δεν μας είπε γιατί έπαθε το μπλακ ουτ η Καλιφόρνια, δεν μπόρεσε να μας το πει.

Τέλος πάντων, τώρα έχουμε λοιπόν αυτή την διαδικασία, συνεπώς συνάδελφε μου φίλε Σταμάτη τέλος αυτή εδώ η διαδικασία και θέλω να το καταλάβουμε αμέσως, γιατί δεν έχουμε άλλα περιθώρια αντίδρασης και ο καθένας ας κάνει την αυτοκριτική του μέχρι που μπορεί να φτάσει σ' αυτή την αίθουσα, αν αντέχει να μείνει άλλο εδώ μέσα ή αν θα πρέπει να αποχωρήσει ή να αλλάξει απόψεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι πρέπει να κάνουμε.

Μεγάλη, ισχυρή, διαφορετική ΔΕΗ λέει ο Παναγιωτάκης ότι θα είναι η ΔΕΗ του μέλλοντος. Εάν βγάλει το μεγάλη και την ισχυρή γιατί δεν τα βλέπει κανείς μας, διαφορετική ναί θα είναι. Αυτό μας περνάει η Διοίκηση τώρα. Το πώς θα φτάσουμε στην μεγάλη ΔΕΗ και στην ισχυρή αναγκαζόμενοι από μία Ευρωπαϊκή Οδηγία να πουλήσουμε το 40% των μονάδων μας το οποίο θα είναι εξίσου ισχυρό με το 40% αυτό που θα κρατήσουμε εμείς, σίγουρα με την τελευταία ρήση ενός συμμάχου που έχουμε στην Περιφέρεια του Περιφερειάρχη Κοζάνης δεν λύνεται η εξίσωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. συνεπώς, του λέω του Περιφερειάρχη τι εννοείς με την δήλωση που έκανες προχθές; Ότι δεν θα γίνει τίποτα. Άρα, συνεχίζουμε τι; Την καλοκαιρινή μας ραστώνη; Ότι καλά τα λύσαμε όλα κλπ και ότι θα ρθουν κάποιοι όπως έλεγε ο φίλος μου ο Παλούκας άλλοι οι οποίοι έχουν στο πρόγραμμα τους κάτι άλλο να το κάνουν και δεν φοβούνται; Κι ετούτοι εδώ τι θα κάνουν; Έχουν ξεκινήσει από χθες τακτικές επισκέψεις πλέον απαντήσεις

περιμένουμε, παίζουν τα σενάρια Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη κλπ κλπ, κι εδώ οφείλω να πω κύριοι ότι μετά την δήλωση του Πάνου του Καμένου στην Έκθεση που έδωσε συνέντευξη προσφάτως χθες, προχθές, έχω πλέον αρχίσει να μην ανησυχώ τόσο πολύ διότι ο άνθρωπος είπε ότι κοιτάξτε να δείτε δεν είμαστε σε φάση να σας αφήσουμε τελείως μόνους εσάς στην Δυτική Μακεδονία αφού σας πήραμε τον λιγνίτη και βγάλαμε τα σωθικά της Δυτικής Μακεδονίας απ' έξω, ότι κάνουμε από εδώ και πέρα για την ενέργεια είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο σ' εσάς θα τα φέρουν. Αυτό είπε ο Πάνος Καμένος χθες. Δημόσια στην συνέντευξη του. Διαβάστε την παρακαλώ. Άρα εγώ τώρα και ως κάτοικος της Δυτικής Μακεδονίας και δη της Κοζάνης αισθάνομαι μία ευεξία διότι ναι κύριοι αυτή η περιοχή εκεί πέρα δεν θα γίνει Μαντούδι. Να μην πω Μαντούδι γιατί δεν θέλω να θυμίζω εκεί, κρανίου τόπος, έχουμε λοιπόν την προοπτική να γίνουμε Eldorado, πως; Θα φέρουν το φυσικό αέριο, άρα θα χτίσει η ΔΕΗ καινούργιες μονάδες φυσικού αερίου ή θα κλέψουμε της Μεγαλόπολης και της Κομοτηνής και θα τα φέρουμε εκεί πάνω ή θα φέρουν πετρέλαια, έτσι έχουν τα πράγματα και αυτή η πολιτική ηγεσία που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης αυτά λέει, εγώ δεν είμαι και πολύ ήσυχος συνάδελφοι. Καθόλου ήσυχος δεν είμαι. Τώρα, πως θ' αντιδράσω στην ανησυχία μου και τι θα κάνω, δεν μπορώ παρά να πω ότι πλέον δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που χαρακτηρίζεται «Πινόκιο»; Ο Πινόκιο είχε και μία διασκεδαστική επίδραση στον λαό, το έβλεπες και έλεγες διασκεδάξεις, εδώ δεν διασκεδάζουμε. Μιλάμε ότι έχουν καταργήσει τα πάντα. Έχουν περάσει όλα τα ρεκόρ, έχουν ξεφύγει από κάθε άποψη από την αριστερή θέση που ξεκινήσανε γίνανε τελείως ακροδεξιό. Κι εμείς πρέπει να βρούμε τώρα πως θα τους παίξουμε. Είναι σαν το καγκουρώ που πηδάει κι εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε που να τους βρούμε. Πως θα τους φτάσουμε λοιπόν από εδώ και πέρα σαν Ομοσπονδία ή σαν Συνδικαλιστικό κίνημα; Τι θα πούμε; Ποια είναι η άποψή μας; Θα παραμείνουμε στις θέσεις των Συνεδρίων μας κι εδώ θα ανοίξουμε κουβέντα θέλουμε δεν θέλουμε κάποια στιγμή, 50% ΔΕΗ στο Δημόσιο; Ποιο 50%, ακόμη μ' αυτό τρώμε; Κάτι άλλο θα πρέπει να κάνουμε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.

Συνεπώς, το μεγάλο, ισχυρή βεβαιώς πρόεδρε αλλά υπάρχει και μία ευθύνη σ' αυτούς που έχουν την ευθύνη της πρόθεσης να έχουν προτάσεις γι αυτά τα πράγματα κι εμείς θα κατεβάσουμε προτάσεις. Προφανώς. Δεν πειράζει, καθόλου δεν πειράζει. Τρέχουν δυο μήνες σαν χαζοί οι κυβερνόντες, χθες έλεγαν άλλα, σήμερα λένε άλλα, αύριο θα λένε άλλα, εμείς πριν δυο μήνες θα σταματήσουμε; Φαντάσου τώρα τι πάμε να κάνουμε εμείς.

Για να μην μακρηγορήσω για το ζήτημα της ΕΣΣΕ προφανώς θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, το ότι αυτή την στιγμή θα πρέπει να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ορθώσουμε αυτό το ανάχωμα το οποίο μπορούμε ακόμα ως Συνδικάτο, ναι μπορούμε να μετακινήσουμε έναν κόκκο άμμου όπως αρέσκετε να λέει ο πρόεδρος και φίλος μου, ο Γιώργος ο Αδαμίδης αν μπορούμε, ναι ναι μπορούμε. Το ζήτημα είναι να το επιλέξουμε που και πώς να το κάνουμε και να τους δώσουμε το μήνυμα ότι έχουμε σκοπό να το κάνουμε. Γιατί, όσο δεν παίρνουν αυτό το μήνυμα αυτοί θα κάνουν την διαδικασία που πρέπει να κάνουν. Κλείνω λέγοντας το εξής, φίλε Κώστα Κουτσοδήμα θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά και παραταξιακά, για τον χρόνο που διέθεσες στην διαδικασία του Συνδικάτου, και να σου υποσχεθώ, όσο περνάει από το χέρι μου ότι εμείς αυτή την κληρονομιά εύκολα δεν θα την παραδώσουμε σε κανέναν, έχοντας όντως γκρεμιστεί τα τείχη των παραταξιακών ή πολιτικών προθέσεων του καθενός. Εδώ, έχουμε όλοι έναν κοινό σκοπό. Την υπηρετήση των συναδέλφων που μας ψηφίζουν και την υπηρετήση αυτών των ανθρώπων απέναντι σε όλη την λαίλαπα. Εγώ, όσον αφορά το δικό μου προσωπικό χρέος και της παράταξής μου να είσαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε στην

πορεία που έχουν χαράξει όλοι αυτοί, όλοι εσείς οι παλιοί κι εμείς με το βάρος το δικό σας, της δικής σας κληρονομιάς θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πρόεδρε.

Νίκος Παλάσκας: να σας καλημερίσω, να σας ευχηθώ κι εγώ, μια και είναι η δεύτερη Συνεδρίαση, είχα την τύχη κι εγώ να γνωρίσω και να συζητήσω και να αγωνιστώ μαζί με τον Κώστα τον Κουτσοδήμα. Καλό κατευόδιο Κωνσταντίνε! Λογικά και νομίζω εξ ονόματος όλων, δεν χρειάζεται να χτυπάς την πόρτα για να μπεις εδώ, και οι γνώσεις σου και οι πληροφορίες και οι ιδέες σου θα είναι διαχρονικά αποδεκτές. Περνώντας, και για να μην καταχραστώ τον χρόνο γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, παίρνω την σκυτάλη από αυτό που είπε ο Σάκης ότι έχουν καταρρεύσει οι διαχωριστικές γραμμές, μνημονεύοντας για τον Κώστα τον Κουτσοδήμα, έχουν μετατεθεί οι διαχωριστικές γραμμές των παρατάξεων, αυτό διαχρονικά έτσι έπρεπε να ήταν και έτσι ήταν νομίζω, κάποιοι μας κατηγορούν για κυβερνητικό συνδικαλισμό, το ότι καταφέρνει αυτή η Ομοσπονδία να κρατήσει σε ένα επίπεδο τους εργαζόμενους σημαίνει ότι το ξεπέρανε, μένει να δείξει και στο μέλλον αν μπορεί να το ξεπεράσει περισσότερο γιατί τώρα πια εξαιρώντας την Αγωνιστική Συνεργασία μάλλον όλοι οι άλλοι λέμε τα ίδια.

Πηγαίνοντας στο ζήτημα της πώλησης, γιατί εμάς που εκπροσωπούμε την Δυτική Μακεδονία, δεν είναι ότι εσείς έχετε λιγότερη ευαισθησία, για εμάς εκεί είναι μονοκαλλιέργεια, δηλαδή αν κάποιος είναι εκλεγμένος στην Ομοσπονδία και είναι από την Θήβα δεν νομίζω ότι θα κλάψει όλη η Θήβα γιατί η ΔΕΗ θα αλλάξει χέρια, αλλά στην Δυτική Μακεδονία το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και ομιλώ για τον Νομό Κοζάνης, τον Νομό Φλώρινας όπου τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σε μία μονοκαλλιέργεια και όλα περιφέρονται και περιστρέφονται γύρω από την ΔΕΗ. Προσέξτε! Ακουστήκε προηγουμένως ότι σε αντίποδα όσο δεν απελευθερωνόταν η λιγνιτική παραγωγή μπήκαν τα ΝΟΜΕ. Είναι το ίδιο καταστροφικά. Εάν δεν αντιμετωπιστούν με μαθηματική ακρίβεια η Επιχείρηση θα μπαίνει μέσα θέλουμε, δεν θέλουμε. Οι δημοπρασίες της ενέργειας θα αυξάνονται και όσο δεν αποδίδει η ιστορία του market test θα συνεχίσουν να γίνονται, θα πωλούνται κομμάτια της ενέργειας μέσω των ΝΟΜΕ. Δεν ξέρω αν θ' ακουστεί ηλίθιο εγώ όμως θα το πω. Χαρακτηριστικά πάντα έλεγα ότι δεν υπάρχουν βλακείες ερωτήσεις, βλακείες απαντήσεις υπάρχουν. Φαντάζεστε αύριο που δεν θα ευοδωθούν τα market test, θα έχουμε ΝΟΜΕ στην ηλεκτρική παραγωγή; Σε ισοδύναμο. Δεν αποδίδουν; Η Υδροηλεκτρική Παραγωγή με 0,8 πόσο είναι το κόστος 0,9; Αυτό ήταν ένας προβληματισμός που νομίζω (εκτός μικροφώνου) εμμένω λοιπόν στο ότι το κομμάτι της κατάρρευσης της Επιχείρησης έρχεται από την δημοπρασία των ΝΟΜΕ ούτως ή άλλως όσο δεν πετυχαίνουν τα market test. Άρα λοιπόν, το είπα προηγουμένως νομίζω, ίσως δεν έγινα σαφής, σε συνέχεια του ότι οι παρατάξεις είπα πλην της Αγωνιστικής Συνεργασίας που λέει κάτι άλλο για την ενέργεια, όλοι οι άλλοι συμφωνούμε με απειροελάχιστες αποκλίσεις. Πολλές φορές ναι Ιορδάνη κι έχεις απόλυτο δίκιο.

Σχετικά με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και με το πλαίσιο που μπαίνει, εγώ και νομίζω οι περισσότεροι στην αίθουσα που δεν έχουν καμία αντίρρηση για τα ζητήματα που μπαίνουν. Εγώ ξεκινάω εν τάχει και τηλεγραφικά. Πρόσθετη ασφάλιση. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να γίνει γιατί εκεί που έχει καταντήσει η παροχή Υγείας είναι πρόβλημα, αλλά προσέξτε τι γίνεται, δεν περισσεύει κοινωνικό κεφάλαιο για, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το προσέξουμε, δεν περισσεύει κοινωνικό κεφάλαιο για να συνεχίσει να γίνεται μία πολιτική για τους ανθρώπους που δεν θα έχουν ημερομίσθιο. Δηλαδή, η κρατική υγεία θα πάει κατά διαόλου, εάν εμείς οι ισχυρότεροι οικονομικά δεν συμβάλλουμε.

Επαγγελματικές άδειες. Τα απόνερα παιδιά δεν είναι τωρινά, για όσους δεν είναι σε σταθμούς και σε ορυχεία. Σε σταθμούς κυρίως. Τα απόνερα είναι, ένα παράδειγμα και το

κλείνω, συνάδελφοι φτάσανε από επιτηρητές λέβητα να γίνουν χειριστές στροβίλου, και διαπίστωσε η Επιχείρηση ότι είχαν προσληφθεί ως τεχνικοί αυτοκινήτων, μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων. Έχουνε χάσει τα κλιμάκιά τους και έχουν βρεθεί στο χημείο για να μπορέσουν να έχουν συνέχεια στα κλιμάκια. Έχουν χάσει ένα κλιμάκιο τέλος πάντων. Το ποσοστό αναπλήρωσης, επιτρέψέ μου Γιώργο, 40% στα υπερβαρέα, επιτρέψέ μου την εμμονή ανακοίνωσε το κάποια στιγμή αν θα απαντήσεις. Αυτά ευχαριστώ πάρα πολύ.

Φάνης Καραμπίκας: καταρχήν να ευχηθώ κι εγώ στον Κώστα τον Κουτσοδήμα, καλή σύνταξη, γερός να είναι και ότι κάνει από εδώ και πέρα να έχουν επιτυχία. Εγώ, θέλω να τον δω και στην Πανηπειρωτική και να βρισκόμαστε και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας να πίνουμε κανέναν καφέ, κανα τσίπουρο, πιστεύω πως αυτό θα γίνεται. Ο Κώστας έχει ικανότητες ότι και να κάνει, όπου και να πάει θα πετύχει. Επειδή πολλά ήταν τα ερεθίσματα, από την αρχή, από τον γραμματέα και στην πορεία, για το που είμαστε, που βρισκόμαστε και πως πάμε. Που είμαστε; Ναι, εγώ θέλω να θυμίσω ξεκινώντας γραμματέας, όταν ο προηγούμενος πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον τότε πρόεδρο, τον προκάτοχό σου πρόεδρε, τον Νίκο τον Φωτόπουλο να χαιρετίσει την Αλεξάνδρεια που γνώρισε. Κι αυτή την Επιχείρηση, τεμαχίζεται, διαλύεται κι εδώ έχουμε ιδεολογική θέση. Ο σημερινός πρωθυπουργός «Πινόκιο» όπως τον είπαν κατ' εξ' ανάγκη ψεύτης μας δημιουργεί άλλα προβλήματα. Προτιμώ τον κατ' εξ' ανάγκη ψεύτη παρά τον ιδεολογικό αντίπαλο, αυτός που θα κάνει οτιδήποτε για να με διαλύσει. Γιατί τον εξ' ανάγκη μπορώ να βρω μία φόρμουλα σε κάποια φάση ή οτιδήποτε να ξεπεράσω κάποια προβλήματα και να μπορέσω να φέρω αποτελέσματα. Με τον εξ' ανάγκη ψεύτη υπογράψαμε μια Συλλογική Σύμβαση η οποία και ο γραμματέας και εσείς πρόεδρε είπε βάλαμε ένα φρένο και είχαμε και αυξήσεις στην πορεία, με τα κλιμάκια, έτσι όπως ήταν. Ένα φρένο στις μειώσεις οτιδήποτε. Και ευελπιστούμε σε μία Συλλογική Σύμβαση η οποία γραμματέα μου εσύ να την υπογράψεις να είναι καλύτερη από εκείνη ή τουλάχιστον ισοδύναμη, να μην έχουμε χάσιμο. Και δεν είχαμε χάσιμο.

Άρα, και του χρόνου σου εύχομαι επειδή τελειώνει το μεσοπρόθεσμο να υπογράψεις μία συμπληρωματική πολύ πάνω. Άρα για να λέμε τα του καίσαρος τω καίσαρι, όχι ότι δεν έχουμε προβλήματα, φυσικά και υπάρχουν, φυσικά και μπαίνουν ζητήματα, όπως είναι και η πώληση μονάδων και όλα αυτά τα οποία μπαίνουν. Αυτά και όπως εμείς οι ίδιοι το λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγουν. Το 40% της αποεπένδυσης έτσι όπως ειπώθηκε είτε θα γίνει μ' αυτή την κυβέρνηση, είτε θα πέσει η κυβέρνηση και θα ρθει τίποτ' άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγουμε. Η αποτυχία του market test όπως είπες πρόεδρε, ευχήθηκες και το ίδιο και ο Οργανωτικός γραμματέας πάνω, εύχομαι να μην πετύχει, γιατί; Για να διαχειριστούμε την πώληση Υδροηλεκτρικών; Να δώσουμε έναν αγώνα τον οποίο που θα είναι, πόσο θα μπορέσουμε να μην το αποτρέψουμε οτιδήποτε, θα ρθει ξένος να ... θα γίνει, κάτι θα γίνει, θα φύγει 40%, είτε έτσι είτε αλλιώς, άρα θα πρέπει να βάλουμε ένα πλάνο τι ακριβώς θέλουμε τι δεν θέλουμε. Το ρεύμα ειπώθηκε από τον Σάκη έπαψε να είναι αγαθό, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ μέσα όπως είμαστε κατά καιρούς, πόσο το θέλαμε να είναι αγαθό; Κάποιοι φωνάζαν, κοινωνικό αγαθό, ρεύμα, πρόσβαση προς όλοι. Κάποιοι άλλοι λέγανε, παράγουμε, πουλάμε, ο ανταγωνισμός αυτό λέει, το κράτος να πληρώσει το κόστος. Το θέλαμε και πονάμε τώρα; Εάν λήξει γιατί κι αυτό εξαγγελία είναι μια θέση του συμβούλου ήταν κι αυτός εκεί πέρα. Για εμάς ήταν και θα είναι το ρεύμα πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, είτε η επιχείρηση το κάνει είτε το κράτος που είναι ο κύριος μέτοχος θα πρέπει να δει πως θα είναι. Πρόσβαση στο ρεύμα θα πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός. Όλος. Και να πάμε τώρα στην Συλλογική Σύμβαση που είναι να υπογραφεί.

Συλλογική Σύμβαση φυσικά και όλοι μας θέλουμε να υπογραφεί, έχει μπει ένας κορμός. Πιστεύω πως δεν θα διαφωνούμε, θα συμπληρωθεί με τις διαδικασίες των πρωτοβάθμιων και τα αιτήματα που θα μπου εκεί πέρα. Πιστεύω πως θα είναι αρκετά. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν και από τους τεχνολόγους, με τα κλιμάκια τους, είναι κάποια άλλα, τα ξέρεις πρόεδρε σε πιασαν κατ' ιδίαν, υπάρχουνε αρκετά. Αυτό θα πρέπει να δούμε πως θα είναι και όσον αφορά με την ασφάλιση, είπε κάτι ο Σαράντος πριν, ναι η Επιχείρηση που ήταν, θα πρέπει να σου δώσει προσφορά, κι ας είναι από τα 2€ τα δικά μας θα πρέπει να γίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ομοσπονδία θα πρέπει να κοιτάζει εκεί πως θ' αλλάξει. Θα πρέπει η θέση αυτή που χει για κοινωνική ασφάλιση και παροχή σε όλους τους εργαζόμενους είναι υποχρέωση του κράτους και θα πρέπει το κράτος να την παρέχει. Αυτή θα είναι η θέση μας και είναι διαχρονικά. Το συμπληρωματικό ναι να δίνει κάποιες λύσεις. Υπάρχουν προβλήματα έστω κι έτσι όπως θα είναι εκεί πέρα.

Αυτό που θα πρέπει να δούμε, ειπωθήκανε πολλά ζητήματα που ειπωθήκανε, θα πρέπει να δούμε και το συμμάζεμα των εργολαβιών πρόεδρε, για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε εμείς, τι δεν μπορούμε να κάνουμε ή μάλλον τι θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε και τι δεν θέλουμε σαν Επιχείρηση. Κάποια πράγματα μπορεί να μην τα θέλουμε ή να μην μας συμφέρει να τα κάνουμε και να ρθουν εργολαβίες αλλά εκεί θέλει ένα ξεκαθάρισμα. Θέλει ένα οργανόγραμμα να δούμε τι είμαστε, τι δεν είμαστε τι μπορούμε να κάνουμε και από εκεί και πέρα να πάμε για να συμμαζευτούν κάποια πράγματα. Για να μπούμε στην εξοικονόμηση κόστων της Επιχείρησης το οποίο όντως επιβαρύνει άλλα ζητήματα και πως για να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Και φυσικά θα χουμε πάλι τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα τα έχουμε και καθημερινά και μεγαλύτερα μπορεί να δημιουργηθούν στον Όμιλο γιατί; Γιατί υπάρχει ιδεολογική αντιπαλότητα. Άλλα θέλουμε εμείς, άλλα θέλει αυτό το σύστημα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και του καπιταλισμού όπως είπε και πριν ο συνάδελφος ο Σταμάτης το οποίο έχει επιβληθεί και σε αναγκάζει να κάνεις πράγματα και διαφορετικές θέσεις να είχαν κόμματα και κυβερνήσεις όχι μόνο σε Ελλάδα οπουδήποτε, αναγκαστικά από εδώ και πέρα. Αυτό μας φέρνει σε δεοντολογική αντιπαράθεση. Αλλά τι εμείς πρέπει να δημιουργούμε και τις προϋποθέσεις ανατροπής αυτής της πολιτικής. Αλλά θα πρέπει να το θέλουμε, να έχουμε κι εμείς ιδεολογικές καταβολές και ιδεολογικές θέσεις τέτοιες οι οποίες θα είναι απέναντι σε αυτές. Όχι να τις ωραιοποιούμε. Ευχαριστώ.

Αναγνώστου Αντώνης: λοιπόν καλημέρα, φίλε Κώστα να είσαι καλά, να είσαι υγιής εσύ και η οικογένειά σου, τα ευχολόγια νομίζω περιττεύουν. Αυτό που για μένα μένει είναι αν με την συνειδησή σου είσαι εντάξει; Κι επειδή πιστεύω ότι είσαι εντάξει ήσυχος, φεύγεις από αυτή την αίθουσα αλλά επειδή το αγάπησες αυτό που έκανες πιστεύω ότι θα είσαι συνεχώς ενεργός πολίτης, και κοντά στην Ομοσπονδία. Σε ευχαριστούμε.

Για κάποιους ο συνδικαλισμός είναι ότι δεν θα πρέπει να είμαστε καθαροί και σαφείς στα θέματα που αντιμετωπίζουμε αλλά θα πρέπει να έχουμε μία ευελιξία και η ευελιξία πολλές φορές εξυπηρετεί και πολιτικές κομματικές σκοπιμότητες. Επειδή λοιπόν η παράταξη στην οποία ανήκω αλλά και εγώ προσωπικά δεν μου ταιριάζει η ευελιξία και σταθερά λέω πράγματα ανεξάρτητα ποιος είναι στην Κυβέρνηση και την αντιπολίτευση θα ήθελα λοιπόν να πω για κάποια πράγματα που ειπώθηκαν.

Πρώτον να πω στους εκπροσώπους της Αγωνιστικής συνεργασίας ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε. έχει γίνει με επιλογή και σε μεγάλη πλειοψηφία τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός δεν είναι ούτε χαζός, ούτε δεν ξέρει. Προφανώς η συμμετοχή σ' αυτή την μεγάλη ομάδα κρατών του δίνει, του παρέχει κάποια πράγματα. Όσον αφορά την ελευθερία, την δημοκρατία και την ευημερία. Χωρίς βεβαίως να εξαιρούμε ότι σε κάποια

πράγματα και μέσα σ' αυτά τα πράγματα εξ' αρχής εμείς έχουμε πει ότι είναι και ο ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός στην ηλεκτρική ενέργεια και στην χώρα με τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή η χώρα δυστυχώς αποδίδει, καταλήγει να είναι εις βάρος αυτής της Επιχείρησης και του έλληνα καταναλωτή. Γιατί ο ανταγωνισμός γενικά κατακριτέος η ηλεκτρική ενέργεια υπάρχουν επιχειρήματα κι απ' την μια μεριά κι απ' την άλλη. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες παραδείγματος χάριν και ο καταναλωτής ίσως είναι σχετικά ευχαριστημένος αλλά και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τις μεγάλες, κρατικές. Δυστυχώς, σ' αυτή την χώρα ότι καλό ισχύει στην Ε.Ε. εδώ έρχεται διαστρεβλωμένο. Και έρχεται διαστρεβλωμένο διότι εξυπηρετεί βασικά ουσιαστικά πράγματα που είναι τα συμφέροντα. Αυτό που λέμε η επιχειρηματικότητα και εδώ έχει έρθει και αποσκοπεί σε εντελώς διαφορετικά πράγματα απ' ότι γίνεται στις άλλες χώρες. Εδώ ο επιχειρηματίας δεν θέλει να επενδύσει, δεν θέλει να ρισκάρει που είναι βασική αρχή της επιχειρηματικότητας, θέλει στα σίγουρα να παίρνει λεφτά. Η προηγούμενη λοιπόν κυβέρνηση πάντα σ' αυτή την γραμμή έκανε ένα νομοσχέδιο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ και την πώληση κομματιών της ΔΕΗ κι έβαλε αν θέλετε και μια ιδεολογική ετικέτα για τον μέγα ΑΔΜΗΕ που ήταν ήδη πιστοποιημένος ότι δεν μπορεί να μετέχει σ' έναν Όμιλο που είναι ανταγωνιστής δηλαδή ότι ο ΑΔΜΗΕ, υπονοούσε ότι λειτουργεί υπέρ ενός παραγωγού και εις βάρος των άλλων, κι έτσι λοιπόν έκανε ένα σχέδιο για την πώληση του 66% και του 34% στο ελληνικό Δημόσιο. Και για την παραγωγή της ενέργειας θυμόσαστε ότι έγινε η μικρή ΔΕΗ. αυτό ήταν ένα σχέδιο πολύ πολύ συγκεκριμένο. Δεν γνωρίζω εάν η υλοποίηση αυτού του σχεδίου την οποία αντιπαλέψαμε έτσι; και εγώ προσωπικά γνωρίζετε τι έχει γίνει τουλάχιστον στο θέμα του ΑΔΜΗΕ. Δεν γνωρίζω και δεν θα πρέπει να μπορούμε βέβαια στην διαδικασία να συγκρίνω το συγκεκριμένο που στόχευε για το υπόλοιπο της ΔΕΗ, με αυτό που υπάρχει αυτή την στιγμή. Αυτή την στιγμή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετεί τα συμφέροντα πολύ καλύτερα απ' ότι τα εξυπηρετούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί; Πρώτον, στον ΑΔΜΗΕ η εταιρεία ΔΕΗ, ο Όμιλος ΔΕΗ, εισέπραξε πολύ λιγότερα χρήματα απ' ότι θα εισέπραττε με το προηγούμενο σχέδιο.

Δεύτερον, όσον αφορά στην μικρή ΔΕΗ σε σχέση με αυτό που υπάρχει τώρα. Υπάρχει πρόταση της κυβέρνησης προς την ευρωπαϊκή κοινότητα για έγκριση μια πρόταση για πώληση εργοστασίων και ορυχείων για να πάρουν την έγκριση. Αν προχωρήσει το καλύτερο σχέδιο που έχει κατατεθεί για να μην πάμε στην περίπτωση που δεν μας ικανοποιεί ο ΑΗΣ Αμυνταίου και πάμε σε άλλες καταστάσεις Άγιο, Μεγαλόπολη κλπ. εγώ, να εξετάσω την καλύτερη των περιπτώσεων. Μας έχει πει κάποιος εάν αυτή η προσπάθεια, αυτή η πρόταση θα οδηγήσει σε βιωσιμότητα την υπόλοιπη ΔΕΗ; διότι εκεί είναι το ζητούμενο κατ' εμένα. Άκουσα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα χάρηκα όταν είπε ότι εμείς είμαστε εδώ. Γιατί κόντεψα να το ξεχάσω ότι όπως αντιπαλέψαμε τότε, θα αντιπαλέψουμε και τώρα, μόνο που τώρα ο χρόνος τώρα. Θα κριθεί όταν θα πάει στην υλοποίηση. Κάποιοι εξ' ημών πιστεύουν ότι η νομοθέτηση των σχεδίων αυτών από την κυβέρνηση δεν θα έχει πολιτικό αντίκτυπο σ' αυτούς. Γιατί; Γιατί «διαπραγματευόμαστε» και την υλοποίηση της νομοθέτησης θα πάει στους επόμενους. Εμείς λοιπόν επειδή παίζεται ένα επικίνδυνο επικοινωνιακό παιχνίδι για τους εργαζόμενους και την ελληνική κοινωνία από την κυβέρνηση. Γκριζάροντας ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν έγινε και τίποτα, είναι στο ελληνικό δημόσιο, ακούστε συνάδελφοι, όταν έχεις έναν επενδυτή της τάξεως του 24% στο μετοχικό κεφάλαιο δεν επιβάλλει όρους. Όρους επιβάλλει αυτός που έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Και τώρα εδώ, έχουμε Δ/ντές Α' και Δ/ντες Β'. Έχουμε Δ/νοντα Σύμβουλο που τον διορίζει, τον ορίζει ο επενδυτής του 24%. Είναι μία ιδιαίτερη πολύ ιδιαίτερη σχέση. Αυτό σημαίνει ότι έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ο επενδυτής και η προοπτική του είναι να μην μείνει στο 24% γι αυτό και ονομάζεται

προτιμητέος επενδυτής, που σημαίνει ότι έχει και μέλλον η ιστορία. Όπως επίσης, ότι σ' αυτό που υπέγραψαν ως συνεργασία οι μέτοχοι και οι υπεύθυνοι διασφαλίζονται λέει τα τρία χρόνια λέει των εργασιακών σχέσεων. Δεν μας το χάρισε κανένας αυτό, ούτε αν θέλετε μπορεί να χρεωθεί, να πιστωθεί ως επιτυχία μας. Αυτό το επιβάλλει ο νόμος, ότι στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε μία επιχείρηση συνεχίζονται τρία χρόνια οι εργασιακές σχέσεις.

Και στο θέμα της παραγωγής και της υπόλοιπης ΔΕΗ παίζεται αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι. Εμείς λοιπόν, ως Ομοσπονδία, πιστεύοντας αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ότι θα βρεθούμε εκεί θα πρέπει στο χρονικό διάστημα αυτό να αναδείξουμε την αναξιοπιστία τους, την σοβαρότητα και την επικινδυνότητα που δημιουργείται για την επιχείρηση και για την χώρα. Να μην αφήσουμε συνειδητά όπως έχουμε ήδη αρχίσει να συζητάμε ήδη μερικοί εξ' ημών το κάναμε. Ο προηγούμενος ομιλητής – συνάδελφος μίλησε προσέξτε σαράντα δεδομένο και πάμε από μία κατώτερη βάση να συζητήσουμε και να διεκδικήσουμε. Τα υδροηλεκτρικά. Αυτό είναι λάθος. Η Διοίκηση της Επιχείρησης είπα και προηγουμένως ότι δεν έχει κανένα σχέδιο. Τι κάνει; Προωθεί την κυβερνητική επικοινωνία θέλω να πιστεύω με καλό αποτέλεσμα. Γι αυτό τα επισημαίνω όλα αυτά.

Πηγαίνοντας σε ένα άλλο θέμα πρόεδρε, Σ.Σ.Ε., δεν νομίζω ότι κανένας θα αμφισβητήσει ή θα βάλουμε θέμα ποιοι είναι οι άξονες. Για να είμαστε ρεαλιστές. Επειδή όμως πριν τρία χρόνια γέλαγες, με την εμμονή μου ότι θα πρέπει αυτοί που τότε λοιδορούσαν, βάζανε εμπόδια στην υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης, βλέπω ότι τώρα είναι πιο διαλλακτικοί. Πρέπει να 'μαστε σοβαροί αν θέλουμε να υπηρετήσουμε τον σκοπό για τον οποίο είμαστε εδώ, αν θέλουμε να υπηρετήσουμε τους συναδέλφους. Ο πρόεδρος της Εταιρείας είναι και πρόεδρος των ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία είναι θυγατρική της ΔΕΗ. στο γράμμα που έγραψε ο Δ/νων Σύμβουλος προς την Ομοσπονδία στα μέσα του Αυγούστου, το χω στην τσάντα μου αλλά αυτό που θα σας πω είναι ακριβές, ξέρετε τι λέει; Ότι η Εταιρεία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της ΔΕΗ έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει τον ΚΚΠ/ΔΕΗ ο οποίος έτσι κι αλλιώς το χαρακτηρίζει αναχρονιστικό. Άρα λοιπόν βάζει ο ίδιος ο πρόεδρος, μ' αυτόν θα πάμε να διαπραγματευτούμε έτσι; θα πάμε να διαπραγματευτούμε με τον πρόεδρο που είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος αυτής της μικρής θυγατρικής ο οποίος έχει αυτές τις απόψεις.

Και τέλος, αν προσέξει κανένας όλες τις ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, τις συνεντεύξεις του προέδρου της Εταιρείας μιλάει για ένα θέμα. Μιλάει για το θέμα της αξιολόγησης. Η άποψή μου είναι ότι η ΓΕΝΟΠ πρέπει να το συζητήσει αυτό το πράγμα και πρέπει να έχει άποψη. Όχι άποψη όμως επιφανειακή και πρόσκαιρη δηλαδή της τάξεως ότι ξέρεις τι ; αλλάζει η αξιολόγηση του μεσοκατώτερου προσωπικού βάζοντας αντι για ένα χαρακτηρισμό β,γ. όχι! Ο εργαζόμενος δεν έχει εμπιστοσύνη σ' αυτόν που θα του κάνει την αξιολόγηση. Όχι ότι δεν θέλει την αξιολόγηση. Άρα λοιπόν μία πρόταση που θα μπορούσε να περπατήσει είναι η εξής. Η αξιολόγηση να μην ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω αλλά από πάνω προς τα κάτω. Για να δούμε εκεί λοιπόν το μεσοκατώτερο προσωπικό που ζητείται να είναι ιδανικό στην συμπεριφορά και την παραγωγικότητα του να ζητήσουμε και εμείς ο manager ο πρώτος να είναι ο ιδανικός και αντάξιος αυτής της Εταιρείας της οποίας είναι επικεφαλής. Έκλεισα!

Αδαμίδης Γιώργος: απλά μια παρατήρηση, συνειδητά εγώ δεν έκανα αυτές τις εισηγήσεις και είπαμε για συγκεκριμένα πράγματα, έχετε υπόψη σας ότι οι απαντήσεις μου θα κρατήσουν πάνω από μία ώρα, έτσι είναι παιδιά γιατί άμα ανοίξουμε είπα ΝΟΜΕ όλες οι ιστορίες βρήκαμε χρόνο; Εντάξει; Να πάμε λοιπόν να το ολοκληρώσουμε γιατί είχαμε συγκεκριμένο θέμα γι αυτό κάναμε τέσσερα λεπτά πάνω προεδρείο. Γιατί αυτό το θέμα το

ξανανοίξαμε πριν από λίγο στο Συνέδριο. Και στο Συνέδριο δεν υπήρχε καμία άλλη πρόταση. Τώρα ανακαλύψαμε πράγματα ...

Ζαχαρίας Παπαδόπουλος: καλησπέρα κι από εμένα, ονομάζομαι Παπαδόπουλος Ζαχαρίας, προέρχομαι από το Βόρειο σύστημα, εργάζομαι στον Άγιο Δημήτριο στο κοντρόλ, θα ήθελα να ευχηθώ στον Κουτσοδήμα καλή σύνταξη και υγεία. Τίποτα άλλο.

Θα ήθελα να κάνω αναφορά σχετικά με τα υδροηλεκτρικά, ακούγεται αυτή η συζήτηση συνέχεια, υδροηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά... εμείς στο κοντρόλ επάνω τα ονομάζουμε φράγματα. Τα ονομάζουμε φράγματα με την προϋπόθεση ότι η κάθε μονάδα χρειάζεται 300.000 κυβικά κάθε ώρα. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα φράγματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει η λιγνιτική μονάδα. Για την μία λιγνιτική μονάδα θα μιλήσω. Επίσης, διορθώνει την ποιότητα του ρεύματος. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτά τα είπαμε και παραπέρα. Και πιο ψηλά να το έχουν υπόψη τους. εμείς τα ονομάζουμε φράγματα και όχι υδροηλεκτρικά. Οπότε, δεν συζητάμε για τα φράγματα.

Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για τους συναδέλφους οι οποίοι προβληματίζονται και με ρωτάνε συνέχεια πως είναι δυνατόν οι ιδιώτες να παράγουν ενέργεια από φωτοβολταϊκά κι εμείς σαν ΔΕΗ να μην μπορούμε. Και δεν μιλάει και κανένας. Θίγουμε κανέναν; Περιμένουμε κάποια απάντηση από το προεδρείο, να μας δώσει μια απάντηση το προεδρείο τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά; Όλη η κοινωνία ρωτάει και ξαναρωτάει. Εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε; Η ΔΕΗ; οι ανταγωνιστές θέλουν να πάρουν τους λιγνίτες, θέλουν να πάρουν τα υδροηλεκτρικά εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τα φωτοβολταϊκά;

Επίσης, για τις μονάδες που λένε θα ξεπουλήσουμε, πρώτα να τις φτιάξουμε, να τις βελτιώσουμε, να κάνουμε απολυτρώσεις, αποθειώσεις, να τις διορθώσουμε, να πάρουν παράταση 20 χρόνων και μετά συζητάμε. Ας έρθουν οι ιδιώτες να πάρουν ότι θέλουν και να ανταγωνιστούν, έτσι κι αλλιώς τους παρακαλάμε. Έχουμε 20, 30 χρόνια παρακαλάμε να ρθουν να κάνουν καμιά μονάδα να ανταγωνιστούν, να δούμε ποιοι είναι. Δεν έρχονται. Δεν νομίζω να μπλέξουν με τον λιγνίτη. Έχουν πάρει όλα τα φωτοβολταϊκά 100% στα φωτοβολταϊκά 5.000 Mw και καλά περνάνε, αυτοί, εμείς τι κάνουμε;

Επίσης, για τους συναδέλφους εδώ που αναφερθήκαν και κάναν πολιτική, θέλω να αναφερθώ ο ένας χρησιμοποίησε ελικόπτερο ή αεροπλάνο, εγώ βλέπω ότι σε 3 ώρες ήμουν στην Πάτρα από την Ιωνία οδό. Επίσης έχουμε να πούμε για τον ΟΑΣΠ, έχουμε να πούμε για τα Τέμπη, για τις Σκουριές, θέλετε να τα συζητήσουμε; Αν θέλετε να κάνουμε πολιτική; Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα ήρθαμε να λύσουμε τα ζητήματα των εργαζομένων. Έτσι νομίζω. Πρώτη φορά συμμετέχω, συγνώμη βέβαια και για τις παρατηρήσεις που κάνω αλλά θα τα δούμε. Ευχαριστώ πολύ.

Ιορδάνης Καλαϊτζόπουλος: νομίζω ότι ο Φάνης ήταν καλός στην τοποθέτησή του, προσπάθησε να μας προλάβει, τι κάνετε ρε παιδιά, γίνατε όλοι μωσαϊκό, συμφωνείτε όλοι μαζί, πως εμείς θα έχουμε λόγο ύπαρξης σαν παράταξη άμα συμφωνείτε όλοι μαζί, άρα θα πρέπει να έχουμε και καμιά αντιπαράθεση εδώ για να λέμε στον κόσμο ότι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις, θέσεις, προτάσεις και σας είπε συνέλθετε τι συμφωνείτε σ' όλα; Μου θυμίζει σαν τον προηγούμενο τον Αντώνη που μίλησε για την Ε.Ε. και λέει, μου θύμισε εκείνο το ανέκδοτο που λέει όποιος δεν αγαπάει τα ζώα είναι γκέι. Δηλαδή, επειδή ψηφίσαμε Ν.Δ. που δεν μας ρώτησε, που μας έβαλε στην Ε.Ε. και την ξαναψηφίσαμε άρα ο λαός συμφωνεί. Δεν θυμάται ότι όπου έγιναν εκλογές ο λαός τους μαύρισε καιτο πολιτικό προσωπικό καμιά 60% - 70% ο λαός ψήφισε ενάντια στην Ε.Ε.. Κι ακόμα - ακόμα και προχθές με το BREXIT στην Αγγλία άρα να μην λέμε πράγματα που δεν

έχουμε ιστορικότητα. Εδώ πρέπει να τα λέμε όλα συνάδελφοι. Απλά να συζητάμε όπου υπάρχουν εργαζόμενοι ή όπου υπάρχει εκμετάλλευση, όπου υπάρχει υπεραξία, ν' ανοίξουμε το θέμα της Βόρειας Κορέας, Λευτέρη και της Βενεζουέλας, ν' ανοίξουμε και το θέμα από τα φαναράκια που χε στη Θεσσαλονίκη τι μας κάνουνε, όλα να τα συζητήσουμε δεν είναι κακό. Λοιπόν, πρέπει να τα συζητήσουμε όλα συνάδελφοι αλλά να τα συζητήσουμε να μην πετάει ένας ξέρω δεν ξέρω, άρτσι μπούρτζι και λουλάς, σήμερα γιατί δεν πρέπει να έχουμε άποψη τι γίνεται με τα φαναράκια στην Θεσσαλονίκη; Εργαζόμενοι είμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα;

Τέλος πάντων είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε αλλά πιο πολύ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το πολιτικό προσωπικό που υπηρετούνε αυτές τις πολιτικές κι εσείς το στηρίζετε. Πάμε να υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση, σε ποια κατεύθυνση θα είναι; Στην ίδια; Τότε γιατί την καταγγέλλουμε και θέλουμε να φτιάξουμε άλλη; Θα διαχειριστούμε τα ίδια χρήματα; Δηλαδή, τι μας λέει τώρα το προεδρείο, φυσικά, μας λέει ότι εμείς θα πάμε να δώσουμε μια μάχη. Σε ποια κατεύθυνση θα είναι; Θα σας πω τώρα. Εμείς είμαστε Ομοσπονδία, δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε αυτή την πολιτική; Δεν θα πρέπει να έχουμε εμείς θέση; Θα πω για το Συνέδριο, θέση για τι ΔΕΗ θέλουμε; Εδώ, κρίνεται η διαχείριση της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και βέβαια του Δ.Σ.. μ' αυτή την έννοια συνάδελφοι, αυτό δεν λέγεται Συλλογική Σύμβαση. Αυτό λέγεται συναλλαγή, θα το πω έτσι με μία ήπια έκφραση για να έχουμε μία κατάληξη. Τι να πάμε να πούμε δηλαδή στους εργαζόμενους, όταν είναι βέβαιο πλέον ότι το έχει αποδεχθεί κι ένα κομμάτι ότι σε ενάμισι χρόνο θα κλείσει ο ΑΗΣ Αμυνταίου, ο ΑΗΣ Καρδιάς, δεν είναι ζήτημα αυτό που πρέπει να συζητηθεί, όταν πας για μια Συλλογική Σύμβαση; Για να δεις συνολικά για το τι θα πρέπει να παλέψεις; Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, δεν έχουμε αγωνίες όταν πας να μιλήσεις με το πολιτικό προσωπικό;

Δέστε τώρα γιατί δεν φεύγει ο κόσμος σε σύνταξη; Δεν είναι τα 730 που παίρνουμε έναντι; Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό που θα πρέπει να το δει ότι εδώ και ενάμισι χρόνο, έχει να βγει σε σύνταξη κανονική; Ολόκληρη; Κι όλοι παίρνουμε έναντι; Δεν παίζει ρόλο; Δεν θα πρέπει η Ομοσπονδία να τραβήξει λίγο μπροστά; Αλλά αυτό είναι το ζήτημα; όχι αγαπητοί συνάδελφοι γιατί για δέστε πολλοί από εμάς εδώ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα βγούμε σε σύνταξη. Τι περίθαλψη θα χουμε; Τι υγεία θα χουμε; Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει; Και δεν μας προβληματίζει ούτε κι αυτό να μη κοιτάξουμε ότι έχουμε ιδιοτέλεια, ο γείτονας μας, το παιδί του, το παιδί μας που δεν θα είναι ιδιωτική ασφάλιση, δεν θα έχει ιδιωτική ασφάλιση, ποιον θα περιμένει να μπει μπροστά και να τα διεκδικήσει Δημόσια, δωρεάν Υγεία; Δεν πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το πράγμα; μπες μπροστά, πάλεψε να έχεις πρόνοια, να έχεις περίθαλψη, να έχεις ασφαλιστικό σύστημα και άμα 'ρθει και το ιδιωτικό το συζητάμε μα εμείς τι λέμε; Τα ξεπουλάμε όλα, να πάμε κατευθείαν στο ιδιωτικό ρε παιδιά να βουλευτούμε σ' ένα βαθμό κι εμείς, να μπορούμε να γι αυτό εμείς λέμε ότι θα πρέπει να κάνουμε το τελευταίο πριν πω το άλλο.

Για να σας ρωτήσω ρε συνάδελφοι τώρα, πέστε υποθετικά ότι υπήρχανε Ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα και διεκδικούσανε μια άλλη πολιτική. Θα υπήρχε κυβέρνηση που θα υλοποιούσε αυτό το πρόγραμμα; Γιατί το κάνει η κυβέρνηση αυτό; γιατί βλέπει ότι οι πολιτικές παρατάξεις το τονίζω, οι πολιτικές παρατάξεις είναι μ' αυτή την πολιτική. Άρα δεν τρομοκρατείτε η κυβέρνηση και γι αυτό βέβαια δεν ανοίγει και μύτη άμα εξαιρέσουμε την προσπάθεια που κάνουμε εμείς σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Φανταστείτε να είχαμε εδώ μία συνάντηση τώρα του Αδαμίδη, του προεδρείου δεν προσωποποιώ, με άλλες δέκα Ομοσπονδίες και να είχαμε μία κατεύθυνση διεκδίκησης αγωνιστική. Ποιος θα τόλμαγε να πάρει αυτά τα μέτρα. Είναι ένα ερώτημα. Να το δοκιμάσουμε. Βέβαια να μην το κάνουμε πολύ γρήγορα. Μην τρομάξουν.

Είναι ένα ζήτημα συνάδελφοι, δέστε έγινε ένα ατύχημα στο Ορυχείο Καρδιάς, εγώ διάβαζα ανακοινώσεις που βγήκανε κλπ, δεν μπορεί να μην είμαστε απόλυτοι στην σοβαρή ευθύνη που φέρνει η επιχείρηση. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορεί να επιτρέπει να μπαίνει ο καθένας μέσα στον χώρο εργασίας χωρίς να υπάρχει το παραμικρό μέτρο για να μπορεί να μειωθεί μια κατάσταση. Εμείς είμαστε σε ειδικά και πρέπει να το επιβάλλουμε αυτό. Όχι να το ζητήσουμε. Σκοτώθηκε ο άνθρωπος, δεν είχε δίπλωμα, δεν είχε δικαίωμα να οδηγήσει, δεν ήταν καταγεγραμμένος ότι ήταν στην δουλειά. Ε, δεν είναι έτσι. Πρέπει να πάρουμε μέτρα αυτά.

Για τον Κώστα. μην νομίζεις ότι σε ξέχασα. Ο Κώστας ήτανε καλός αντίπαλος, έντιμος συνάδελφος σε όλη την διάρκεια που συνεργαστήκαμε. Του εύχομαι να πάει πολύ καλύτερα και λίγο ταξικότερα ακόμα για να μπορέσει να χτυπήσει τα ζητήματα υγείας δηλαδή, πολλοί δικοί μας που είμαστε σε ταξικές Ομοσπονδίες συνταξιοδοτικές, είμαστε πολύ καλά σχέση με το ζάχαρο και την χοληστερίνη γιατί περπατάμε.

Κώστας Θεοχάρης: λοιπόν καλησπέρα κι από εμένα, να ευχηθώ κι εγώ στον συνάδελφο τον Κώστα ότι καλύτερο, να ναι γερός, να χαρεί την σύνταξη του, να την πάρει γρήγορα και πιστεύω ότι επειδή έχει φάει το μισό και πλέον της ζωής του εδώ στο Συνδικάτο θα είναι στα πέριξ της Ομοσπονδίας οπότε θα βρισκόμαστε τακτικά. Τώρα δεν θα πω για τα ΝΟΜΕ, για το 40% γιατί πιστεύω ότι το Συνέδριο ήταν πρόσφατο, βεβαίως αν χρειαστεί ν' αλλάξει κάτι στο Συνδικάτο εργαζόμενος, κι όταν θα 'ρθει η ώρα τους θα πρέπει να κάνουμε πράξη αυτά που είπαμε.

Εγώ θα πω δυο, τρεις προτάσεις για την Σ.Σ.Ε. στο προεδρείο και θα πρέπει λίγο αυτά να τα λύσουμε και να μην βάζουμε πάντα Συμπληρωματικές Σ.Σ.Ε. η οποία δεν υπογράφηκε την τριετία που περάσαμε. Θα πρέπει αυτό που είπε κι ο Σαράντος κι έχουν υπηρετήσει την τριετία και δεν θέλουν τα κλιμάκια άρα λοιπόν τρία χρόνια ήταν καλός και τώρα δεν είναι καλός; Αυτό να λυθεί κι από ότι λένε αρκετοί ότι μπορεί να λυθεί υπάρχει τρόπος και το ξέρουμε, να το κάνουμε και μάλιστα Σαράντο είπες για δύο τριετίες, υπάρχουν συνάδελφοι που ζητάνε πίσω τρία κλιμάκια.

Λοιπόν, ένα είναι αυτό. δεύτερον πήγαμε στην Μυλλέρου και κάναμε για ένα θέμα δέκα λεπτών, τρεις ώρες.(κακή εγγραφή).

Παύλος Μουρατίδης : λοιπόν, για όσους δεν με γνωρίζουν είμαι ο Παύλος ο Μουρατίδης, είμαι ο ταμίας του Συνδικάτου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στο Συμβούλιο, πραγματικά αποτελεί τιμή για εμένα έστω κι αυτή η μοναδική φορά που συμμετέχω στο Συμβούλιο του μεγαλύτερου, του αγωνιστικότερου Συνδικάτου που υπάρχει στην χώρα μας, χωρίς να θέλω αυτό που θα πω να αποτελέσει μομφή για κανέναν, έχω την εντύπωση πρόεδρε πως η σημερινή Συνεδρίαση έχει να κάνει με την Συλλογική Σύμβαση. Αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι η προμετωπίδα των διεκδικήσεων, ο λόγος ύπαρξης ενός Συνδικάτου είναι πρώτιστα να υπογράψει Συλλογικές Συμβάσεις. Ειδικά στην σημερινή περίοδο που ζούμε όπου είναι υπό αμφισβήτηση ακόμα και η ύπαρξη των Συλλογικών Συμβάσεων, η υπογραφή λοιπόν από την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μιας σύμβασης έστω προσθέτοντας, κι επαναλαμβάνω έστω προσθέτοντας ελάχιστα σ' αυτά που υπάρχουν και μόνο ίσως με την υπογραφή της αποτελεί σοβαρό επίτευγμα κι εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο προεδρείο της ΓΕΝΟΠ ότι θα πράξει το καλύτερο, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για το τι θα περιέχει μέσα, θα τα έχετε συζητήσει μεταξύ σας κι έχουμε συμφωνήσει στο τι πρέπει να έχει μέσα.

Πολλές φορές μπορεί να διαφωνούμε ιδεολογικά με κάποια πράγματα, εγώ προσωπικά είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που ιδεολογικά διαφωνώ με την ιδιωτική

ασφάλιση. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας κάθε λεπτό σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Δυστυχώς, τα γεγονότα πολλές φορές, η ίδια η ζωή πολλές φορές μας ξεπερνά. Σήμερα εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μία παροχή στην οποία βασικό ρόλο θα παίξει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προς τους εργαζόμενους κι αυτό αφορά την πρόσθετη Υγειονομική Ασφάλιση. Επειδή ακριβώς τα γεγονότα μας προσπερνούν, η ζωή η ίδια μας προσπερνά και τα ζητήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ έντονα θα είναι μία παροχή προς τους εργαζόμενους την οποία μιλώντας με τους συναδέλφους μας στους χώρους δουλειάς σας βεβαιώνω ότι θα την δεχτούν με απόλυτη ευχαρίστηση.

Επειδή τέθηκαν πάρα πολλά πολιτικά ζητήματα, εγώ δεν θα μπω καθόλου στον πειρασμό να αναφερθώ σ' αυτά, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι το ηλεκτρικό ρεύμα συνάδελφοι ποτέ δεν ήταν αγαθό. Πάντα πουλιόταν και αγοραζόταν. Ακόμα και το σύνθημα της παράταξης της αγωνιστικής Συνεργασίας του ΚΚΕ «Ρεύμα φτηνό, ΔΕΗ για τον λαό», ρεύμα φτηνό έλεγε, δεν έλεγε δωρεάν. Πάντα εμπόρευμα ήταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όπως δυστυχώς εμπόρευμα ήταν η υγεία και όλες οι κοινωνικές εκφάνσεις που μπορεί να έχει ένας λαός. Αφήνοντας λοιπόν τα πολιτικά ζητήματα σας είπα δεν θα μπω καθόλου στον πειρασμό να αναφερθώ, μόνο αυτή την αναφορά κάνω, θέλω να σας πω ότι οι βάρβαροι έχουν φτάσει έξω από τα τείχη και οι βάρβαροι στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι πωλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τις μονάδες ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που συμφωνούν απόλυτα και μ' αυτό που είπε ο Γιώργος ο Αδαμίδης στον κύριο πρωθυπουργό, θεωρώ να μην με παρεξηγήσετε, εκ του ασφαλούς του το είπε, γιατί γνωρίζει ακριβώς καλύτερα από τον καθένα το τι επικρατεί πάνω, έτσι επιγραμματικά να σας πω για όσους δεν ξέρετε ότι εκεί μιλάμε για ένα ορυχείο, αυτά που ήταν προς πώληση εννοώ, για ένα ορυχείο το οποίο έχει πέσει, μιλάμε για έναν Σταθμό ο οποίος το '19 κλείνει, μιλάμε για έναν δεύτερο Σταθμό ο οποίος υπολειπургεί διότι δεν έχει ορυχείο να τον τροφοδοτεί και υπολειπургεί, μιλάμε για μία μονάδα στην οποία για να κάνεις δεύτερη, να κάνεις νέα μονάδα, στην Μελίτη εννοώ, πρέπει να βάλεις τουλάχιστον πάνω από 500 εκατομμύρια και μιλάμε για ένα ορυχείο της Βεύης το οποίο είναι κλειστό με δέκα κυβερνήσεις, δεν έχει ανοίξει ακόμα, για να ανοίξει θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια κι εμείς επειδή ψάχνουμε για επενδυτή και όχι για κορόιδο πέστε μου εσείς όλα αυτά ποιος θα έρθει να τα πάρει χωρίς να μπουν τα νερά όπως πολύ σοφά όλοι γνωρίζετε κι αναφέρετε.

Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα εκεί πέρα με τον ΕΦΚΑ, αναφέρθηκε ο Κώστας ο Θεοχάρης, ο πρόεδρος του Σπάρτακου ήταν από τις 6 η ώρα τα ξημερώματα εκεί πέρα, είναι ντροπή πραγματικά, είναι ντροπή, αποτελεί ντροπή και για το συνδικαλιστικό κίνημα αυτό που συμβαίνει σήμερα με τους ανασφάλιστους τους συναδέλφους, δεν θέλω να γίνω μελοδραματικός να σας πω ότι βρίσκονται έξω από τα νοσοκομεία ή έξω από τα ιατρικά κέντρα να κάνουν εξετάσεις σε κάποιες επεμβάσεις και φαίνονται σαν πεταγμένοι από το σύστημα έξω, ανασφάλιστοι. Θέλω να πω μόνο ότι αν περιμένουμε εμείς από έναν υπάλληλο ή δύο χάρις τον επαγγελματισμό του και χάρη στο φιλότιμό του να λύσει αυτά τα ζητήματα τότε άλλη δουλειά πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα άμεσα, γιατί επαναλαμβάνω είναι ντροπή και για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ αλλά και για το Συνδικαλιστικό κίνημα εξ' ολοκλήρου.

Δεν έχω ζήσει εγώ τον Κώστα τον Κουτσοδήμα πάντως μόνο ένα πράγμα θέλω να του πω είναι σύντροφος μου, έχω ακούσει πολλά, τον έχω γνωρίσει. Θέλω να του πω απλώς ότι εκεί που κατέθεσες την ψυχή σου ποτέ δεν είσαι απών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αδαμίδης: ευχαριστούμε τον Παύλο, έχουμε από ότι βλέπω εδώ σχεδόν ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις, ναι είναι ο Αγγελής, θα δώσω και τον λόγο και στους δύο προέδρους εδώ

των Σωματείων για να μπαίνουμε σιγά – σιγά έτσι στην ολοκλήρωση Κώστα θα σας αφήσω εσένα και τον Παντελή στο τέλος με δεδομένη την διαδικασία μιας και είστε και εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά συμμετέχετε στο Δ.Σ..

Αγγελόπουλος Αγγελής: (μακριά από το μικρόφωνο) ... όταν ο Κώστας μιλάγε πάντα ερχόμουν μέσα για να τον ακούσω και γιατί θεωρούσα ότι κάτι έχω να κερδίσω από τις δικές του τοποθετήσεις. Βέβαια εδώ θέλω να κάνω και μία πρόταση, επειδή τυγχάνει να είμαι αρκετά χρόνια εδώ στην Ομοσπονδία μας έχουν φύγει πολλοί συνάδελφοι ως συνταξιούχοι. Καλό είναι να κάνουμε ένα κάλεσμα αν θες και να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν όπως είπες κι εσύ πριν κάποιους προέδρους που δεν τους θυμώσουν, όπως κι εγώ έχω δει κάποιους άλλους συναδέλφους που πάλι δεν τους έχω γνωρίσει. Ήμουν άτυχος.

Για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συνάδελφε πρόεδρε και αγαπητό προεδρείο, πιστεύω ότι η Συλλογική Σύμβαση έπρεπε να έχει υπογραφεί χθες γιατί παρόλο που κάποιοι συνάδελφοι στην προηγούμενη Σ.Σ. στους χώρους δουλειάς μας φώναζαν και μεμψιμοιρούσαν ότι βιάζεστε να υπογράψετε μια Σ.Σ. η οποία τώρα δίνει αυτά ενώ έρχεται μία νέα κυβέρνηση η οποία θα μας δώσει πολύ περισσότερα. Γιατί βιάζεστε να την κλείσετε αυτή την Σ.Σ.; στην πορεία όμως αποδείχτηκε πόσο σοφό ήταν που προχώρησαν σε μια τέτοια Σ.Σ..

Για το θέμα της πρόσθετης Υγειονομικής περίθαλψης. Συνάδελφοι, αν θέλετε συνδικαλιστικά – ιδεολογικά προσωπικά είμαι αντίθετος με την ιδιωτική ασφάλιση. Όμως, πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτή την στιγμή με την Δημόσια Υγεία. Εάν όλοι μας πάμε και δούμε σε ένα νοσοκομείο τι συμβαίνει, σας μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία από δύο νοσοκομεία ένα πολύ μεγάλο που είναι ο Ευαγγελισμός κι ένα άλλο μικρότερο που είναι το Βαλκανικό νοσοκομείο. Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι εκεί δίνουν και το είναι τους για να μπορέσουν να προσφέρουν υγεία στους ασθενείς. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε την υγεία αυτή που αρμόζει στον έλληνα πολίτη. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Και στις δύσκολες εποχές αυτές που ζούμε μία πρόσθετη υγειονομική περίθαλψη στους συναδέλφους αι τις οικογένειές τους είναι αναγκαία. Γιατί δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να πάμε σε ένα ιδιωτικό ιατρικό κέντρο και να τα λύσουμε εμείς. Να τα λύσουν από μόνοι τους. αυτό νομίζω ότι σοφά το βλέπει η Ομοσπονδία να δει τι γίνεται με την πρόσθετη υγειονομική περίθαλψη.

Τα χω βάλει ανακατεμένα, θέλω καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στο προεδρείο για τα οικονομικά. Γιατί με την χρηστή διαχείριση αυτή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά βλέπω οικονομικά αποτελέσματα που έχουν πλεόνασμα. Τα τελευταία χρόνια. και αν σκεφτούμε ότι δεν υπάρχουν πλέον οι κωδικοί, δεν υπάρχουν κάτι άλλα που παίρναμε και μας πριμοδοτούσε η Ομοσπονδία ή η ΔΕΗ, η Ομοσπονδία με δικούς της πόρους και πόρους των εργαζομένων προχωρά, δεν λείπει πολύ μακριά από τους εργαζόμενους, είναι παρούσα παντού και κατορθώνει να έχει και πρόταση, να έχει και θέσεις και να είναι και κοντά στους εργαζόμενους και να έχει και ταμείο. Συγκεκριμένα σε έναν συνάδελφο που μου έλεγες ξέρεις τι, η Ομοσπονδία πάει Θεσσαλονίκη και πληρώνει, ναι αλλά πληρώνει η ΔΕΗ, η ΓΕΝΟΠ πληρώνει από τα δικά της δεν περιμένει το όπως περιμένουν κάποιοι άλλοι να τους πριμοδοτήσει ή η ΓΣΕΕ ή κάτι άλλο. Για τους σύμβουλους που παίρνουν κατά καιρούς οι Πρόεδροι των Εταιρειών μας, μου θυμίζει αυτό που βλέπω κατά καιρούς στην τηλεόραση ότι στην Ε.Ε. αποφασίζουν οι σύμβουλοι που ορίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε.. ναι, αλλά την κατεύθυνση εκεί την δίνει το Eurogroup. Μαζεύονται οι πρωθυπουργοί ή οι πρόεδροι των κυβερνήσεων και αποφασίζουν. Θα αποφασίσει κάποια στιγμή ο κύριος Παναγιωτάκης εδώ να μας πει

προς ποια κατεύθυνση θέλει να πάει αυτή την ΔΕΗ; Θα μας πει τι θέλει απ' αυτή την ΔΕΗ; Είπε ο συνάδελφος ο Παλάσκας και μου έδωσε μια ιδέα αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατορθωτό και μπορεί να γίνει, ότι πήγαμε στα ΝΟΜΕ λόγω της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στους λιγνίτες και τα νερά. Και θέλω να βάλω ένα ερώτημα εδώ και κατά πόσο μπορεί η ΔΕΗ να το ζητήσει αυτό; επειδή η ΔΕΗ δεν μπορεί να συμμετέχει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κι εκεί υπάρχει μια δεσπόζουσα θέση των ιδιωτών. Εκεί δεν θα πρέπει να υπάρξει ΝΟΜΕ; Και να δοθεί φθηνότερο ρεύμα στην ελληνική κοινωνία;

Είναι άλλο ένα θέμα και θέλω να το απευθύνω στον φίλο μου τον Σαράντο. Παλιότερα είχαμε και στα Σωματεία που ήμουν εγώ και στον ΣΟΣ και στην ΕΤΕ κάποια συνθήματα και λέγαμε ότι «ρεύμα φθηνό ΔΕΗ για τον λαό» ή είχαμε κάποια άλλα που λέγαμε ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να έρχεται όσο πιο φθηνό στον ελληνικό λαό. Με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης και τον κύριο Σταθάκη λέει ότι το ρεύμα δεν είναι πλέον κοινωνικό αγαθό, είναι ένα εμπόρευμα, δηλαδή ότι είναι το πεπόνι και το καρπούζι είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα. Και λέει ότι ο κύριος Σταθάκης παίρνει πεπόνια, καρπούζια, ρεύμα και το δίνει. Είτε σε κοινωνικό τιμολόγιο, είτε δωρεάν στους ανέργους. Αυτό εφόσον το κράτος θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική δεν θα πρέπει να το πληρώνει; Δεν θα πρέπει να πληρώνει τα καρπούζια και τα πεπόνια ή να δώσει δωρεάν; Και καλά κάνει και τα δίνει αλλά επειδή αυτό στοιχίζει και η ΔΕΗ καλείται να πληρώνει τους παρόχους αυτό το ρεύμα δεν πρέπει να το εισπράττει και η ΔΕΗ;

Ένα τελευταίο συνάδελφοι που άκουσα από κάποιον συνάδελφο και υπήρχε ένας προβληματισμός. Μέχρι χθες νόμιζα ότι κοντή μνήμη έχουν μόνο τα χρυσόψαρα στην Ελλάδα. Διαπιστώνω όμως ότι κοντή μνήμη έχουμε και εμείς εδώ. Και να ζητήσω συγγνώμη εάν κάποιοι παρεξηγούνται. Είπε κάποιος συνάδελφος ότι ο Σαμαράς ήταν ιδεολογικός μας αντίπαλος, και ο κύριος Τσίπρας είναι ο κατ' ανάγκην ψεύτης. Ξεχάσαμε ως δια μαγείας τον κύριο «λεφτά υπάρχουν» που μας έλεγε κάποτε ότι ξέρεις τι; Όχι κύριε Καραμανλή δεν μπορούμε να πάρουμε σε τρία χρόνια λιτότητα «λεφτά υπάρχουν και τα λεφτά αυτά πρέπει να τα δώσουμε στον ελληνικό λαό», δυστυχώς όμως πήγε στο Καστελόριζο και πήγαμε στο πρώτο μνημόνιο. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Θυμόμαστε μόνο τον σαμαρά και τον Βενιζέλο. Δεν θυμόμαστε ότι τα λεφτά υπάρχουν και πως φτάσαμε στο πρώτο μνημόνιο. Και πως φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Ξεχνάμε ότι και ο Σαμαράς αν πάρει με το σκεπτικό αυτού του συναδέλφου ήταν κατ' ανάγκην πρωθυπουργός τότε γιατί βρέθηκε μπροστά του ένα μνημόνιο και έπρεπε να το εφαρμόσει. Και ο Βενιζέλος έπρεπε να στηρίξει το πρώτο μνημόνιο που υπογράφηκε τότε.

Και ένα τελευταίο ρε συνάδελφοι, σέβομαι και αποδέχομαι την θέση των συναδέλφων του Ηλία γιατί έχουν μια θέση και μία άποψη ιδεολογική απ' την αρχή που έλεγε ότι εμείς είμαστε μακριά και έξω από την Ε.Ε., ένα παλιό σύνθημα που έλεγε «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο» γρήγορα ξεχάστηκε το 1981 και κατά την γνώμη μου καλά γιατί αν το 1945 είχαμε γυρίσει αλλιώς τα νούμερα ίσως και να μην λεγόμασταν Ελλάδα, να λεγόμασταν Ελλαδία. Τα πρότυπα της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και μήπως και η Ελλάδα λεγόταν Ελλαδία σήμερα και είχαμε και όλα τα προηγούμενα που είχαμε με τον υπαρκτό σοσιαλισμό τον οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα γιατί στην Ελλάδα να μην λέγαμε ότι ήμασταν σοσιαλιστές αλλά πάντα είχαμε ένα πρότυπο καπιταλισμού. Έναν δικό μας σοσιαλιστικό καπιταλισμό να εφαρμόσουμε.

Κι ένα τελευταίο συνάδελφε πρόεδρε, τελευταίο και κλείνω. Οι κινέζοι έχουν πάρει το 24% του ΑΔΜΗΕ. Θέλω αν ξέρεις να μας ενημερώσεις, να μας πεις στις αποφάσεις που παίρνουν για το τι θα γίνει στον ΑΔΜΗΕ συμμετέχουν ως 24% ή έχουν το πρώτο και το τελευταίο λόγο;

Αδαμίδης: λοιπόν έχω ολοκληρώσει. Θα μου επιτρέψουν λίγο ξαναλέω ο Κώστας να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο και συντροφό μου Μόσχο και στον Ηλία τον Στογιάννη είναι και ο νέος πρόεδρος της Ένωσης, στον Ανδριανάκη, δεν βλέπω άλλους για να πάρουν οι συνάδελφοι τον λόγο για να κλείσουμε.

Μόσχος Μόσχου: θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Κουτσοδήμα για τα όσα πρόσφερε στο Συνδικάτο και να του ευχηθώ από εδώ και πέρα τα καλύτερα.

Ως λιγνιτωρύχος θέλω να στείλω από εδώ ένα μήνυμα συμπαράστασης στους συναδέλφους μας γιατί κάνουν σχεδόν την ίδια δουλειά, μεταλλωρύχους που δίνουν έναν αγώνα προκειμένου να χουν κι αύριο μεροκάματο προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το μεταλλουργείο κι εγώ μιας κι έχουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με τα παιδιά του Συνδικάτου είμαστε μαζί τους και θα είναι και αυτοί στους δύσκολους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.

Ακούστε συνάδελφοι γιατί χύθηκε πολύ δάκρυ εδώ για το ποια κυβέρνηση είναι καλύτερη και τι κάνανε. Έναν κολοσσό που λεγόταν ΔΕΗ, την πιο κερδοφόρα επιχείρηση, το σύνολο του πολιτικού κόσμου τα τελευταία χρόνια, τον γίγαντα τον κάνανε νάνο. Και τον κάνανε νάνο γιατί ήθελαν να εξυπηρετήσουν συμφέροντα ιδιωτών. Και γίνεται δυο φορές νάνος αυτή η Επιχείρηση όταν συνειδητά πάει στον καναβάτσο τον λιγνίτη. Η ΔΕΗ τα τελευταία 60 χρόνια από το μηδέν ξεκίνησε, ηλεκτροδότησε και το τελευταίο χωριό με μοχλό τον λιγνίτη. Σήμερα, συνειδητά όπως είπα και βάζοντας μια σειρά στρεβλώσεις προσπαθούν να κάνουν ακριβό τον λιγνίτη και να τον στείλουν στο καναβάτσο. Ο λιγνίτης ήταν, είναι εθνικό καύσιμο και θα είναι εάν το θέλουν το πιο φτηνό καύσιμο εναντίον όλων των άλλων. Αλλά όπως είπα συνειδητά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση, το είπαμε πολλές φορές, κάναμε και ημερίδες όπου καταδείξαμε ότι το έγκλημα που γίνεται προκειμένου και τις συνέπειες που θα έχουν οι καταναλωτές προκειμένου να πάει στο καναβάτσο. Ακούστε συνάδελφοι, δεν θα υπάρχει επιχείρηση, δεν θα υπάρχουμε εμείς, εάν αφήσουμε να αφανιστεί ο λιγνίτης και να μην υπάρχει κανένα λιγνιτικό εργοστάσιο γιατί αυτό επιχειρείται. Ήδη έχει πέσει η παραγωγή του λιγνίτη στο 25% και μ' αυτά που σχεδιάζουν προκειμένου να κλείσουν εργοστάσια που μπορούν αν προσφέρουν πολλά όπως ο ΑΗΣ Αμυνταίου με μια απλή αποθέωση, δεν μιλάω για τον ΑΗΣ Καρδιάς που είναι προς το τέλος. Και παράλληλα με το έτσι θέλω να σχεδιάζουν να πουλήσουν λες και είναι τσιφλίκι τους τα λιγνιτικά εργοστάσια ή τα υδροηλεκτρικά που κόστισαν μια ολόκληρη περιουσία αδιαφορώντας για τις συνέπειες όπου κι αν πουληθούν, είτε στην Μεγαλόπολη, είτε στην Μακεδονία αν προχωρήσει το market test το τι θα αφήσουν πίσω.

Δηλώνουμε εδώ όπως κάναμε ότι θα ματώσουμε. Μπροστά μας έχουμε την μεγαλύτερη μάχη για όσους το πιστεύουν. Για εμάς τίποτα δεν είναι τελειωμένο. Καλά κάνουν οι δανειστές, καλά κάνουν τα μεγάλα συμφέροντα που θέλουν να αρπάξουν τα νερά στιδήποτε, στο χέρι το δικό μας είναι εάν αυτά που λέμε τα εννοούμε κι αν πραγματικά θέλουμε η Ομοσπονδία να παίξει τον ρόλο που τόσα χρόνια έπαιξε. Μπροστά μας θα έχουμε να δώσουμε την μεγαλύτερη μάχη που έδωσε ποτέ το Συνδικαλιστικό κίνημα της Ομοσπονδίας που πάντα ήτανε κερδοφόρα, όσον αφορά τις πωλήσεις των μονάδων είτε είναι λιγνιτικά είτε είναι υδροηλεκτρικά. Μπροστά μας έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη, να αποτρέψουμε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει, γιατί είναι εθνικό έγκλημα όπως είπαν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να αποτρέψουμε το έγκλημα, να συνεχίσουν οι λιγνιτικές μονάδες γιατί είναι μονάδα βάσης. Να μην ξεχνάμε το τι έγινε τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη με τις παγωνιές όπου δυστυχώς τότε δεν μπορούσαν γι αυτούς που επαινούν όχι ότι είμαστε απέναντι από τις ΑΠΕ. Όλοι γνωρίζουν το τι έγινε σε κάποιες χώρες που είχαν προβλήματα όσον αφορά για εισαγόμενα όπως είναι το φυσικό

αέριο, άρα είναι χρέος προς κάθε κατεύθυνση να πούμε ότι ο λιγνίτης πρέπει να συνεχίσει. Κι όπως είπα μπροστά μας έχουμε την μητέρα των μαχών. Κάνουμε μία σειρά από συνεδριάσεις σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας γιατί πλέον έχει σταλεί επίσημα στην Commission ποιες είναι οι μονάδες. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί που δώσανε δεσμεύσεις είτε θα πέσουνε μαχόμενοι την ημέρα του αγώνα είτε θα παραιτηθούν θα είναι μέχρι το τέλος. Και πιστεύω το Συνδικάτο θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και μπορεί είμαστε ακόμα δυνατοί να ανατρέψουμε όλα αυτά που σχεδιάζουν. Για όλα τα άλλα που ειπώθηκαν μόνο μία κουβέντα, ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που ξεκίνησε από τώρα η Ομοσπονδία, θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που θα βάλουμε κι αφού προηγηθεί διάλογος με τα Σωματεία προκειμένου μια σειρά από ενδεχόμενες αδικίες που υπάρχουν, να τα βάλουν στην Συλλογική Σύμβαση και να έχει αίσιο τέλος.

Μία κουβέντα μόνο γιατί ειπώθηκε από πολλούς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το χάλι, έχουμε συναδέλφους καρκινοπαθείς και πρέπει σήμερα, με το πέρας της Συνεδρίασης, αύριο το πρωί, τα Σωματεία με την Ομοσπονδία να βρούμε την λύση προκειμένου να διευκολύνουμε τους συναδέλφους από τα Να είστε καλά ευχαριστώ.

Ήλιος Στοιγιάννης: Να ευχηθώ κι εγώ με την σειρά μου να έχουμε μια καλή συνεργασία, να ευχηθώ καλή δύναμη στην Ομοσπονδία και βέβαια ότι έχουμε συμφωνήσει στο Συνέδριο ελπίζω να υλοποιηθεί. Εμείς στόχος μας ως Σωματείο είναι η διασφάλιση της Επιχείρησης, των εργαζομένων, εργασιακών σχέσεων και βέβαια η διασφάλιση του εθνικού μας καυσίμου που δεν είναι άλλο από τον λιγνίτη. Εδώ θα είμαστε δίπλα σας, βέβαια δεν ήμουν απ' την αρχή, στην ενημέρωση, πιστεύω μιλήσατε για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κλπ, θα κατατεθούν και οι προτάσεις οι δικές μας και θα είμαστε κοντά. Ευχαριστώ.

Μανώλης Ανδριανάκης: καλημέρα σε όλους. Καταρχήν, Ηλία συγχαρητήρια για την εκλογή σου, καλή δουλειά Ηλία, καλή δύναμη όλοι την χρειαζόμαστε και για τον Κώστα τον Κουτσοδήμα καλή πορεία από τώρα και στο εξής, δυναμική τέλεια, με τον Κώστα δεν έχουμε συνεργαστεί στον ίδιο βαθμό όπως οι περισσότεροι από εσάς άλλα είχα την τύχη για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να έχω μια συνεργασία και οφείλω να ομολογήσω ότι πάντα οι θέσεις του και η παρουσία του ήταν γόνιμη και στον διάλογο αλλά και με προτάσεις ώστε για εμάς τους νεότερους να μας προβληματίζει για το πώς μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά στα ζητήματα που συζητάμε σήμερα, προφανώς το να ξεκινήσουμε την διαδικασία της κουβέντας για την Συλλογική Σύμβαση είναι θετικό. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε, δεν είναι εύκολο, μακάρι να μπορούσαμε να το είχαμε κάνει χτες. Τουλάχιστον εγώ εκτιμώ ότι θα είναι δυσκολότερο από την προηγούμενη φορά. Και ειδικότερα αυτή την φορά έχουμε να δούμε ζητήματα τα οποία είναι ακόμα δυσκολότερα. Για την ιδιωτική ασφάλιση, εγώ ήμουν πάντα υπέρ μιας επικουρικής ασφάλειας με την έννοια του όρου. Ασφάλεια της Υγείας. Δυστυχώς, εκεί που καταντήσαμε τον Οργανισμό μας και που έχει γίνει τώρα όπως είναι πλέον είναι επιτακτική ανάγκη κι αυτό είναι αλήθεια. Επομένως θεωρώ ότι..... αλλά συμφωνώ και επίσης με κάποιον που μίλησε προηγουμένως, ότι δεν νομίζω ότι πρέπει να αισθάνομαι ως επαίτης ή ότι μου χαρίζουν δεν ξέρω τι; Διότι στην ουσία θα το χρηματοδοτήσουμε από ένα κομμάτι το οποίο ούτως ή άλλως το δικαιούμαστε. Την δικαιούμαστε αυτή την κάλυψη. Την δικαιούμαστε γιατί κατέστρεψαν τον ασφαλιστικό μας φορέα, το δικαιούμαστε γιατί μας το χρωστάνε, το δικαιούμαστε γιατί αν μη τι άλλο το έχουμε ανάγκη και δεν είναι, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι είμαστε μία Ομοσπονδία, είμαστε μία ομάδα εργαζομένων όπου καθημερινά θρηνούμε θύματα κι έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να τους

..... με το πρόβλημα το οποίο έχουμε με την ασφαλιστική κάλυψη πάρα πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς έχουν μείνει ακάλυπτοι και μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα και με την δική σας βοήθεια έχει γίνει ήδη μία προσπάθεια.

Δεν έχω να πω πολλά πράγματα όσον αφορά στην Συλλογική Σύμβαση θα κατατεθούν και οι θέσεις, έχω να πω μόνο μία παρατήρηση όσον αφορά μιας και μου δόθηκε ο λόγος για το κομμάτι του καλωδίου. Το πρότευνα πέρσι και αφορά την Κρήτη και έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι το καλώδιο και δεν αναφέρομαι στο μικρό αλλά κυρίως στο μεγάλο, ότι το καλώδιο δεν πρόκειται να πάει στην Κρήτη για να παρέχει ενέργεια αλλά για να λάβει ενέργεια. Εμείς τουλάχιστον γι αυτό είμαστε προετοιμασμένοι για δύο κατευθύνσεις το ξέρουμε εδώ και χρόνια όταν θα λάβει ενέργεια γιατί θα γεμίσει την Κρήτη με ανεμόμυλους για να μπορεί να λάβει η ελληνική ενέργεια, αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορεί να επιτευχθεί και σε ποιον βαθμό αυτό το πράγμα, γιατί σε σημεία τουλάχιστον που πρέπει να εγκαταστήσουν μύλους τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα, μιλάμε ότι έχουν πάρει άδειες για απίστευτα MW, αλλά το κυριότερο είναι εκτός από αυτό που θεωρούμε δεδομένο ότι η ύπαρξη παραγωγής της ΔΕΗ στην Κρήτη βαίνει προς κλείσιμο. Και σίγουρα η Κρήτη είναι ένα μέρος επειδή δεν εδράζονται όλα γύρω από την ΔΕΗ, κι εκεί δεν θα κλάψει πολύ κόσμος αν 700 οικογένειες, 800; Μείνουν στον δρόμο αύριο το πρωί, ή μετακινηθούν από δω κι από κει, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί γιατί δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο αυτό διασφαλίζει ένα νησί το οποίο αν μη τι άλλο προσφέρει τα μέγιστα στην ελληνική κοινωνία με την τουριστική ανάπτυξη την οποία έχει και δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο σχεδιασμός με την ήπια ενέργεια την, την φωτοβολταϊκή θα μπορεί να καλύπτει το νησί ή αν γίνεται για να διασφαλίσει και άλλους παράγοντες. Εμείς το παρακολουθούμε από κοντά και θέλουμε την συνεργασία της Ομοσπονδίας σ' αυτό, προφανώς δ4εν είμαστε, η τεχνολογία πάει μπροστά, καλώς, αλλά θέλουμε κάποια πράγματα να τα δούμε με μεγαλύτερη ανάλυση και να διασφαλίσουμε και κάποια πράγματα πάνω σ' αυτό το κομμάτι. Αυτό, δεν θέλω τίποτα περισσότερο, ευχαριστώ πολύ.

Κώστας Μασούρας: Λοιπόν, να ευχηθώ κι εγώ στον Κώστα, καλή υγεία να έχεις Κώστα, ενεργός εργαζόμενος κι ενεργός συνταξιούχος πλάι – πλάι στους κοινωνικούς αγώνες, συνεχίζουμε, αυτή είναι η μοίρα μας έτσι. Υγιής φεύγεις αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το καλοκαίρι που πάλι δοκιμαστήκαμε ως Εταιρεία, ως ΔΕΔΔΗΕ, πιστεύω ότι κάναμε τα αδύνατα και οι εργαζόμενοι, οι μόνιμοι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και οι εργαζόμενοι των εργολάβων. Παρόλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε πει πολλές φορές δηλαδή ότι δεν έχουμε καλή απόδοση από τους εργολάβους, ειδικά από συγκεκριμένους εργολάβους όπως και με την έλλειψη υλικών. Έλλειψη υλικών που δεν είναι παροδική όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια τείνει να γίνεται μόνιμη. Είχαμε πριν από δύο βδομάδες μία συνάντηση από μεγάλες Ευρωπαϊκές Εταιρείες και από την RENEI και προχθές οι εκπρόσωποι της ENEDIS για να πάμε για κοινές προμήθειες, να κάνουμε κοινές προδιαγραφές, φαίνεται ότι πλέον στην Ευρώπη βλέπουνε ότι δεν μπορούν ν' αποφύγουνε την πολύ φτηνή τιμή που έχουνε οι Ασιατικές Εταιρείες αλλά κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν μπορεί ευρωπαϊκή εταιρεία να σταθεί πλέον σε προμήθειες. Και πρέπει να βρουν την φόρμουλα αυτή όλες μαζί για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν.

Στρατηγικά έργα. Είπε προηγουμένως και ο πρόεδρος, δεν θυμάμαι και ποιος άλλος σύμβουλος εδώ, είπε ότι υπάρχει μια προοπτική ανάπτυξης στον ΔΕΔΔΗΕ. Ναι αυτή είναι η αλήθεια. Μας είπε κι ο πρόεδρος προχθές ότι θα μπορούμε μάλλον και στους σταθμούς φόρτισης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Έχουμε όμως δώδεκα στρατηγικά έργα. Με business plan από το '13 και αυτά δεν τρέχουνε καθόλου ή πάνε με πολύ- πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν φαίνεται η διάθεση να τρέξει η Επιχείρηση. Όπως και στην ΔΕΗ έχουνε

μείνει όλα πίσω πάνε χαλαρά – χαλαρά ασθμαίνοντας, το ίδιο και στον ΔΕΔΔΗΕ. Είναι σαν να περιμένουμε έναν τρίτο να έρθει να τρέξει τα έργα που είχαμε προγραμματίσει. Και μιλάω για το πιλοτικό για την χαμηλή, ένα πολύ μεγάλο έργο το γνωρίζετε όλοι, έχει γίνει μεγάλος ντόρος γιατί είναι πάνω από ένα δις, είναι κοντά στο ένα διακόσια το οποίο είναι σωστό κι έχει φρενάρει, ενώ μειοδότησε η Εταιρεία έχει φρενάρει. Γιατί; Γιατί χάσαμε τις προθεσμίες του πιλοτικού και θα πάμε απευθείας στο μεγάλο έργο. Χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα από το ποιοτικό να δούμε τι δεν πάει καλά, τι πρέπει να κάνουμε; Θα πάμε απευθείας στο μεγάλο έργο.

Και μιας που μιλήσατε πρόεδρε και γραμματέα για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης σας υπενθυμίζω ότι στον 6535 εμείς παρά το κομμένο τροφείο που είπε και ο αντιπρόεδρος στα 2€ δηλαδή, έχουμε υπέρβαση πάνω από 800.000€ στο 6535 με το 2786. Ρευματοκλοπές, να απαντήσω και στην Οδηγία που είπες, δεν ξέρω για την Οδηγία που λέει γιατί υπάρχουν ιδιωτικές Εταιρείες στην Ευρώπη, δεν είναι όπως εμείς που ακόμα είμαστε μόνη κρατική Επιχείρηση, μονοπωλιακή. Ακόμα, αυτό λέω. Υπάρχει, επομένως αυτό που μας είπε ο πρόεδρος είναι για τις ενεργειακές κοινότητες και το περιμένουμε. Είναι Οδηγία η οποία μπορεί να δώσει και σε Δήμους να φτιάχνουν πέρα από τους Σταθμούς παραγωγής, να φτιάξουν και δικά τους Δίκτυα, να κουμπώνουν πάνω στα δικά μας.

Το μεγάλο πρόβλημα για εμάς, το προεδρείο το γνωρίζει γιατί είχαμε και συνάντηση τον Ιούλιο με τον Δ/νοντα Σύμβουλο πρόεδρε, είναι ότι με τον Νόμο 4001, τον Νόμο που διαχωριστήκαμε και τις αρμοδιότητες που είχε η κάθε θυγατρική Εταιρεία, το ΑΔΜΗΕ μάζευε τις ΥΚΟ. Τώρα που μπήκανε οι μέτοχοι του 24% οι κινέζοι αυτό έφυγε από τον ΑΔΜΗΕ και μάλλον οδηγείται όχι στον ΛΑΓΗΕ αλλά στον ΔΕΔΔΗΕ. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα ρίσκο για την Εταιρεία του ΔΕΔΔΗΕ να δούμε βέβαια πως θα αποτυπωθεί στον Νόμο αυτό και λογιστικά διότι το θέμα είναι πως θα εισπράττει τα χρήματα, πως θα διασφαλίζεται η Εταιρεία από αυτά που εισπράττει θα μοιράζει; Αυτό μοιράζεται Ηλία, εκεί μοιράζονται οι πάροχοι, από αυτά τα λεφτά, από τις ρευματοκλοπές δεν παίρνουν οι πάροχοι. Από τις ρευματοκλοπές κάνουμε έναν κουμπάρά εμείς, παίρνουμε τέλη χρήσης Δικτύου εμείς και ο ΑΔΜΗΕ και τα υπόλοιπα θα δούμε που θα οδηγηθούν. Στο 70% της προσαύξησης αυτό που πλέον κάνει την ρευματοκλοπή και θα πρέπει να πούμε ότι όπως είναι σήμερα τα ΦΕΚ που έχουν βγει, δυσκολεύουνε το να πιάσουμε εμείς και να είμαστε πιο παραγωγικοί στον έλεγχο των εγκαταστάσεων των δικών μας, γιατί πρέπει να έχουμε την αστυνομία μαζί που τέλος πάντων είναι μια διαδικασία που πιστεύω ότι θα την καταλάβουν και στο Υπουργείο και θα την αλλάξουν μέχρι να βγει το τελικό εγχειρίδιο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Είναι πολλά αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ.

Παντελής Καραλευθέρης: δυο πράγματα θα πω, για όσους ξέρανε την δυνατότητα ενεργειακής επάρκειας καταρχήν και περίσσιας στην Πελοπόννησο και στην υπόλοιπη χώρα έτσι ώστε να μπορεί μέσα από μια παροχή, μεγάλη, να δίνει ρεύμα στην Κρήτη όλοι κατάλαβαν ότι όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά ότι θα γίνει η διασύνδεση της Κρήτης με δύο αγωγούς ότι η διασύνδεση αυτή δεν είχε στόχο να στείλουνε ρεύμα στην Κρήτη αλλά να πάρουν από την Κρήτη αφού βεβαίως έχει διασυνδεθεί η Κρήτη και με άλλες περιοχές της ευρύτερης Μεσογείου για να πάρουμε κι από εκεί. Είχα μιλήσει τότε σε ημερίδα στον «Σπάρτακο» που είχε γίνει στην Αθήνα, όπου με είχε τιμήσει ο «Σπάρτακος» για την προσφορά μου στο Σωματείο τότε που είχα μπει στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, και επέλεξα εκείνη την στιγμή να πω αυτό, ότι για την ΔΕΗ μας και για την ενεργειακή παραγωγή της χώρας της Ελλάδας αυτό το εγχείρημα είναι κόλαφος. Φαίνεται ότι πολύ γρήγορα θα επιβεβαιωθούν

αυτές οι ανησυχίες όσων τότε διαφωνούσαμε παρότι είχαμε δεχτεί σκληρή κριτική όπως και άλλες ανησυχίες σχετικά με το ιδιότυπο καθεστώς που ανήκουν οι θυγατρικές της ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ αν ανήκουν ή όχι στο Δημόσιο. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που ανήκει πάλι στο παρελθόν, δυστυχώς δικαιωνόμαστε πολλές φορές για πράγματα που δεν είναι θετικά και είναι συνήθως αρνητικά.

Θέλω να πω κάτι, θέλω να πιαστώ από την ανησυχία πολλών για τα εργατικά ατυχήματα. Και θέλω να απευθυνθώ επειδή σήμερα φεύγει και ο Κώστας ο Κουτσοδήμας, θα πω κάτι για αυτόν μετά, (κενό μέχρι το 3.40)

Ηλίας Μαστρολέων: Συνάδελφοι, η χειρότερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την στιγμή στους εργαζόμενους είναι να τους καθησυχάζουμε. Είτε αυτό αφορά τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ λέγοντάς τους ότι για τρία χρόνια τουλάχιστον είσαστε εξασφαλισμένοι και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Κανένας δεν είναι εξασφαλισμένος. Ο ΑΔΜΗΕ, το σχέδιο αυτό, μπορεί να διαφέρει από της προηγούμενης κυβέρνησης είναι όμως στην ίδια κατεύθυνση η ιδιωτικοποίηση με ότι σημαίνει αυτό για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ούτε για τους εργαζόμενους στην «Μητρική» ότι παρόλο που θα φύγει το μισό μερίδιο της ΔΕΗ εμείς θα εξακολουθούμε να είμαστε έτσι, ή ότι μην φοβόσαστε δεν θα πουληθούν οι μονάδες κιάμα δεν πουληθούν οι μονάδες τι θα γίνει; Αδιέξοδο έχουν αυτοί; Δεν έχουν έτοιμο το σχέδιο για μετά; Ή ακόμα – ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τον Νόμο, τι τους λείπει ή η ντροπή;

Ή για τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ ότι είσαστε μονοπώλιο και μην φοβόσαστε, είπε κάποια πράγματα ο Κώστας δεν ανήκει στην παράταξη την δική μας, θα πρέπει να μας ανησυχίσουν.

Λοιπόν, ακούσαμε και σήμερα το αφήγημα, σήμερα το 'πε ο Κώστας ο Αναγνώστου, το χετε πει κι άλλοι ότι έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός να 'μαστε Ε.Ε. και μην φωνάζετε εσείς, ποιος ελληνικός λαός αποφάσισε; «ιδού η ρόδος, ιδού και το πήδημα» αν θέλουμε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Γιατί, ακόμα και στο μαϊμού δημοψήφισμα του Τσίπρα, ο ελληνικός λαός είπε «όχι». Ο ελληνικός λαός είπε «όχι» όταν έλεγε «όχι» αυτοί που ψηφίσατε «όχι» τι εννοούσατε, να μην πάρουμε μέτρα αλλά να μείνουμε μέσα στην Ε.Ε.; αυτό; αυτό πιστεύατε;

Λοιπόν, αφήστε τα αυτά τώρα και είναι αφηγήματα που δεν πιάνουνε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν παράταξη ότι λέμε και ότι γράφουμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν λοιπόν λέμε νοθεία το εννοούμε. Σας ενοχλεί η λέξη; Πέστε το αλλιώς. Το έχετε παραδεχτεί όμως, δημόσια, σε συνέδρια και στο τελευταίο και στο προηγούμενο. Μην «ξύνεστε λοιπόν στην γκλίτσα του τσοπάνη» γιατί υπάρχουν και στοιχεία και τέλος, πραγματικά τέλος, είμαι ο τελευταίος που μπορώ να δίνω συμβουλές εδώ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η ιστορία έχει δείξει ότι ο αντικομμουνισμός απροκάλυπτος ή συγκαλυμμένος, ασυνείδητος ή συνειδητός για όλους είχε καταστροφικά αποτελέσματα είτε συμφωνεί κανείς με την κομμουνιστική θεωρεία είτε είναι στο τελείως αντίθετο στρατόπεδο. Είναι επικίνδυνα μονοπάτια αυτά και τώρα αν στον εμφύλιο είχε διαφορετική έκβαση αν θέλετε να το ανοίξουμε και να το συζητήσουμε όποτε θέλετε αλλά να ξέρετε ότι τα επιχειρήματα είναι συντριπτικά. Μία προσοχή σε αυτά τα ζητήματα δεν βλάπτει άλλωστε ο Κουτσοδήμας σαν πιο έμπειρος είπε να μην γραφτεί στα πρακτικά. Δεν πειράζει ας γραφτεί στα πρακτικά αλλά να έχουμε τον νου μας.

Καρράς Αντώνης: άντε να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Θα πρέπει να ξεκινήσω τώρα να κάνω κι εγώ μια μικρή αναφορά στον Κώστα τον Κουτσοδήμα. Όλοι κάνατε, εγώ δεν

έκανα, συνειδητά δεν έκανα αλλά πρέπει να κάνω. Λοιπόν, ο Κώστας ο Κουτσοδήμας είναι το βιβλίο που έδωσε. Τι σημαίνει αυτό; Τι λέει το βιβλιαράκι που έδωσε; «Ηλεκτρισμός με χιούμορ», αυτός είναι ο Κώστας ο Κουτσοδήμας. Θα του πω κι εγώ πως του άρεσε κι αυτού να λέει κάποιες παροιμίες, ρήσεις, για κάποια πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Τι σημαίνει ο Κώστας ο Κουτσοδήμας είναι ηλεκτρισμός. Τελευταία τον πήγε η γυναίκα του στον γιατρό, τον έβαλε να τον εξετάσει και στο τέλος της εξέτασης ρώτησε η γυναικούλα και καλά έκανε τι έχει ανεβασμένο, περίμενε ν' ακούσει από τον γιατρό ότι έχει αυξημένες χοληστερίνες, αυξημένα ζάχαρα, αυξημένα, αυξημένα, και τι της είπε ο γιατρός; Ότι έχει αυξημένες συνδικαλιστικές κwh. Αυτό ήταν ο Κουτσοδήμας. Είχε αυξημένες συνδικαλιστικές κwh. Η αρρώστια του αυτή ήταν. Ήταν γύρω από τον συνδικαλισμό. Αυτή την αρρώστια την έχουμε λίγο – πολύ όλοι, αρρωστάκια είμαστε γι αυτό και τρωγόμαστε εδώ πέρα και κάνουμε χιούμορ, πολιτική στην πολιτική, επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ο Κουτσοδήμας και μάλιστα είχε και χιούμορ Φάνη, που ίσως εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι μέχρι που φτάνει και πότε σταματά και στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε εδώ το '13 και θα αναφερθώ μετά γιατί με προκάλεσε, δεν ήθελα να αναφερθώ, ήθελα να τα ξεπεράσω όλα, αλλά θα αναφερθώ όταν έρθει η ώρα του Φάνη. Λοιπόν, στις δύσκολες στιγμές αισιοδοξία ο Κουτσοδήμας μας έδινε με χιούμορ. Τουλάχιστον, σ' εμένα προσωπικά. Και θα κρατήσω μόνο αυτό που είπε ο Κουτσοδήμας Φάνη, ότι φεύγοντας από το Συνδικάτο, αυτό που μένει είναι δυο – τρεις φίλοι. Λοιπόν, φεύγοντας εγώ από το Συνδικάτο αυτό θα μου μείνουν δυο – τρεις φίλοι, κι ένας από τους φίλους αυτούς θα είναι κι ο Κουτσοδήμας. Εύχομαι να 'ναι πολύ περισσότεροι από τον Κουτσοδήμα. Λοιπόν, σταματάω το θέμα του Κουτσοδήμα για να πάω στα άλλα.

Τώρα, ο πρόεδρος εδώ θα αρχίσει να ανησυχεί για το αν θα μιλήσω ώρα. Είχα την επιλογή να μην μιλήσω ώρα αλλά θα τα πω τώρα γιατί προκλήθηκα, ήθελα να το πω ανάποδα λίγο, να μπω στην ουσία των πραγμάτων, στο Συνδικάτο. στην Οργάνωση του Συνδικάτου που αναφέρθηκε ο Σαράντος, που λίγο – πολύ, εμάς μας ξεφεύγει σήμερα αλλά πράγματι πρέπει ν' αλλάξουν πράγματα κι εγώ κι ο πρόεδρος αυτή την τριετία, έχουμε κατά νου να μπούμε σε αυτή την διαδικασία. Το Συνδικάτο δεν ήταν όπως το γνωρίσατε τα προηγούμενα χρόνια. καμία σχέση μ' αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα αναφερθώ κι εγώ γιατί σας αρέσει και αρέσκεστε να πηγαίνετε σε πολιτικές ατάκες του παρελθόντος να αναφερθώ κι εγώ όχι κακοπροαίρετα όμως, καλοπροαίρετα αυτή την στιγμή ή θα αλλάξουμε ή θα βουλιάξουμε.

Και θέλετε να σας πω και κάτι ρε συνάδελφοι; Και όλα αυτά θα είναι ρητορικά ερωτήματα για να καταλήξω και κάπου διότι το κομμάτι έτσι όπως το πα θα το βάλω συνδικαλιστικά θα το βάλω πρώτα, θα συζητήσω γύρω απ' το Συνδικάτο το τι θέλουμε εμείς μετά θα πάω λίγο στην γιατί θα κλείσω πολιτικά, γιατί προκλήθηκα είπα και θα μπω και σ' αυτά τα δύο θέματα παρότι δεν το χα κατά νου να το κάνω.

Το συνδικάτο αυτή τη στιγμή, δεν είναι το Συνδικάτο της προηγούμενης δεκαετίας, δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Το Συνδικάτο σήμερα και συμφωνώ με τον Σαράντο, ίσως θα πρέπει να αναλογιστούν γιατί θα εμπλέξω τα Οργανωτικά είπα, να αναλογιστούμε πάρα πολύ σοβαρά αν την επόμενη φορά θα έρθουν ή για να μπούμε σε μια Ημερήσια Διάταξη που θα λέει ενημέρωση – οικονομικά-οργανωτικά- κλείσιμο να πάμε ένα – ένα και να συζητάμε τα ζητήματα κατά τέτοιο τρόπο και να τα αναλύουμε γιατί θέλει ανάλυση. Και μέσα από την ανάλυση συνήθως μαθαίνεις. Προετοιμάζεσαι για να την αντιμετωπίσεις. Και τι εννοώ. Ανάλυση σημαίνει ότι το κάθε ένα πράγμα που συμβαίνει και συζητάμε σήμερα εδώ είτε πρόκειται για την Εμπορία, είτε πρόκειται για τους λιγνίτες, για την παραγωγή και είτε πρόκειται για τον ΔΕΔΔΗΕ, είτε πρόκειται για τον ΑΔΜΗΕ, είτε πρόκειται για περαιτέρω έμμεσα πράγματα που μας

αφορούν, ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, θέλουν μια ανάλυση – ενημέρωση. Αν σήμερα θέλαμε να δημιουργήσουμε μια Επιτροπή να συζητήσουμε για την Εμπορία, σωστά τα βάζει ο Μπίτζας αλλά θα αναφερθώ μόνο σε δυο πράγματα, δεν είναι Θεοχάρη ότι πήγες εσύ και είχες το δεύτερο νούμερο εσύ στο ΕΦΚΑ και δεν εξυπηρετήθηκες. Γιατί το ΕΦΚΑ γιγαντώθηκε. Διότι το ΕΦΚΑ δεν είχε παρελθόν. Είναι ότι αυτός που πάει να κάνει μία απλή αίτηση διαδοχής διακανονισμού, ο «νοών νοειτω» αφού θέλετε να το αναλύσουμε, σας είπα θα πρέπει να μπω σε ανάλυση, που έχει το 15 νούμερο, δεν θα εξυπηρετηθεί από την Εμπορία. Θα είναι όμως άλλοι 15 γύρω που θα του πουλάνε 5€ το νουμεράκι για να πάει πιο νωρίς συν 25€ μαύρο χρήμα για να του κάνει διαδοχή ένα γραφείο απ' έξω και πάει λέγοντας.

Κι έφερα αυτό ως παράδειγμα για να δείτε που έχουμε φτάσει. Οπότε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ρωτήσω τον φίλο μου τον Καρρά, ρε φίλε, έλα εδώ, ξέρεις στην Εμπορία πως τιμολογεί αυτή την στιγμή; Το ξέρουμε εμείς; Όχι! Ξέρουμε πως τιμολογεί ο Χ πάροχος; Όχι! Εάν πάμε στα ενδότερα να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε ποιες είναι οι τιμολογήσεις, ούτε αυτό ξέρουμε. Σημαίνει λοιπόν ότι το Συνδικάτο την επόμενη μέρα θα πρέπει να τα γνωρίζει και αυτά. Γιατί όσο μπαίνουν οι πάροχοι μέσα τόσο περισσότερο τα ερωτήματα αυτά θ' αφορούν και τον έλληνα καταναλωτή, αν θέλετε και τους συναδέλφους εργαζόμενους και πάει λέγοντας.

Το αντίστοιχο έχουμε ως πρόβλημα και στην Παραγωγή. Διότι αν ρωτήσω τώρα τον Κουτσοδήμα, γιατί μου αρέσει που με κοιτάει και χαμογελάει, ξέρουμε πόσοι παραγωγοί είναι στην Ελλάδα; Στην Ευρώπη; Ξέρουμε πως τιμολογούν οι παραγωγοί αυτοί που παράγουνε κwh; Τα γνωρίζουμε; Έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση; Όχι! Έρχεται τώρα και κουμπώνει επάνω σε αυτό που θα πω κι αυτό το σοβαρό που βάλατε εργολαβίες. Το έβαλε ο Παντελής σε υψηλό επίπεδο, το είπε ο Λευτέρης, το είπαν κι άλλοι εδώ πέρα, για να ρωτήσουμε κάτι; Τι ποσοστό συμμετοχής στον εργολάβο έχουμε; Στην ΔΕΗ, στον ΔΕΔΔΗΕ, στον ΑΔΜΗΕ; Ποιο είναι το κόστος; Τι μπορούμε να υιοθετήσουμε γιατί θα έχουμε πάντα εργολάβους; Και πράγματι συμφωνώ ότι είναι αιμορραγία, και πράγματι συμφωνώ ότι θα πρέπει να εξορθολογήσουν το θέμα των εργολαβιών οι Εταιρείες έτσι ώστε να μην είναι αιμορραγία. Και πράγματι θα συμφωνήσω γιατί με κοιτάει εκεί πέρα κι ο Κώστας ο Μασούρας ότι Καλογρίτσες μέσα στις Εταιρείες δεν χωράνε και την επόμενη μέρα που θα σκάσουνε και απλήρωτους μισθωτούς θα έχουνε, γιατί έχουνε να τους πληρώσουν 8 και 9 μήνες, και ταυτόχρονα αμέσως – αμέσως θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα στο κομμάτι αυτό που υποτίθεται αυτοί φέρανε εις πέρας για την κάθε Εταιρεία. Μεγάλη κουβέντα και πολλές άλλες κουβέντες θα κάνουμε και πολλά άλλα λόγια να πούμε απάνω σε αυτό. είμαστε ώριμοι να ξεκινήσουμε αυτή την χαρτογράφηση; Ορίζουν Επιτροπές ως πρόταση ή ορίζουμε μια ομάδα εργασίας που το επόμενο Δ.Σ. θα μας έχει χαρτογραφήσει αυτά τα τρία πράγματα; Γιατί άκουσα πολύ ευκόλως, δεν ξέρω ποιος το είπε δεν θυμάμαι η ΓΕΝΟΠ να πάει να δει ποιο είναι το κομμάτι των εργολαβιών στην ΔΕΗ; να το πάει! Θα το πάμε ή περιμένετε γιατί θα πάω και στο άλλο κομμάτι του Συνδικάτου, εκτός από το Οργανωτικό κομμάτι, γιατί είπε και για γραφεία ο Σαράντος, δεν τα παραλείπουμε. Ναι πρέπει να τα βάλουμε κι αυτά. Θα πάμε και στο κομμάτι της επικοινωνίας. Η επικοινωνία δεν είναι ένα ζήτημα τώρα πολύ απλό, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο. Δεν πα να βγάξεις το καλύτερο προϊόν, αλληγορικά το λέω, μεταφορικά το λέω, δεν πα να βγάλουμε τις καλύτερες ιδέες εδώ, μπορούμε να τις επικοινωνήσουμε; Με ποιον θα τις επικοινωνήσουμε; Με τους έλληνες πολίτες και με τους εργαζόμενους, για να δούμε, πόσο εύκολο είναι αυτό να το φέρουμε εις πέρας χωρίς να στηριχτούμε και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και αν θέλεις και από άλλους παράγοντες. Είναι εύκολο; Καθόλου εύκολο! Είπε ο Αγγελής, με αυτά τα βαλάντια που έχουμε προσπαθούμε σε όλους τους

χώρους δουλειάς από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη και μερικές φορές λέει γιατί δεν βγαίνουμε διάχυτοι όλοι μαζί; Εμ, δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή. Και η προσπάθεια τρώει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από το να βρεθείς σε μία περιοχή στην άλλη την επόμενη χρονιά. Κι έχουν αλλάξει ραγδαία γιατί έχουμε τεράστιες εξελίξεις στην χώρα μας και ίσως από την μία περίοδο στην άλλη έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα.

Κι ένα θέμα που έχουμε πει καιρό στη Συλλογική Σύμβαση για να πάω τώρα λίγο εκεί για να πω δύο πράγματα για αυτό και να προχωρήσω λίγο κλείνοντας με την πολιτική που είπα κι ένα πράγμα ακόμα η Συλλογική Σύμβαση. Καλά να την επικοινωνήσουμε τα Σωματεία, όμως το έργο της ΓΕΝΟΠ θα είναι να τα επικοινωνήσει και με τον κάθε εργαζόμενο ή τα Σωματεία θα πάνε ως αρωγοί σε αυτό που θα συμφωνήσουμε να το επικοινωνήσουν με τους εργαζομένους και αυτοί θέλουν να έχουν την δική τους συμμετοχή αν θέλεις να τους έχεις δίπλα σου την επόμενη μέρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που δεν λύνονται έτσι εύκολα. Καλά είναι τα όμορφα λόγια αλλά καλύτερα είναι να λέμε σκληρές αλήθειες εδώ πέρα, γιατί αν μείνουμε στα όμορφα λόγια που εγώ προσωπικά δεν τα θέλω, όσοι τα θέλουνε καλώς ας πράξουνε, για αυτό φίλε μου Νίκο δεν λέμε, λέμε τα ίδια κάποιες στιγμές αλλά δεν συμφωνούμε, λέμε και διαφορετικά κάποιες άλλες. Λοιπόν τουλάχιστον στο κομμάτι το Συνδικαλιστικό ότι λέμε και είναι ίδιο καλά είναι να το υλοποιούμε. Γιατί στο πολιτικό κομμάτι άλλα λέγαμε κι άλλα κάναμε. Στην πορεία θα το πω στο τέλος.

Πάμε τώρα λίγο σε δύο πραγματάκια που θέλω να πω και ν' ανοίξω παρένθεση. Η Συλλογική Σύμβαση πολιτικά αν το δούμε το θέμα, εμείς τουλάχιστον ως ΔΑΚΕ, τουλάχιστον ως ΓΕΝΟΠ θεωρώ και θα μου επιτρέψετε να το πω, δεν έχουμε πλειοψηφικά την ίδια άποψη όλοι. Εμείς δεν λέμε τα κέρδη να μοιράζονται στους πολίτες και οι ζημιές να μοιράζονται στους εργαζομένους. Εμείς λέμε και προσωπικά και ως παράταξη ότι τα κέρδη θα πρέπει να πηγαίνουν προς τρεις κατευθύνσεις που έμμεσα θα προσφέρουν στην κοινωνία και στους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό; έχουμε κέρδη, πρώτον πληρώνουμε ιδιωτικούς δανεισμούς, δεύτερον κάνουμε ανάπτυξη για να προσφέρουμε καλύτερο προϊόν στον έλληνα πολίτη, στον έλληνα καταναλωτή. Και τρίτον δίνουμε χρήματα στην παραγωγική μας γραμμή που είναι οι εργαζόμενοι για να έχουμε πιο καλά αποτελέσματα. Οπότε όταν μια Εταιρεία παρουσιάζει κέρδη πρέπει να δίνει κάποιο αντίτιμο και στην παραγωγική γραμμή της. Τι ήταν αυτό που διεκδικήσαμε σε προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση με κέρδη; 129,5 κάτι τέτοιο είχαμε τότε όταν έφευγε ο Ζερβός ο Αρθούρος γιατί την πρώτη Συλλογική Σύμβαση δεν την συμφωνήσαμε. Μπορεί να την υπογράψαμε με τον Μανώλη τον Παναγιωτάκη στο τέλος κάποια κομμάτια ή με τον Λαφαζάνη στο τέλος, αλλά δεν την συμφωνήσαμε μ' αυτούς. Την συμφωνήσαμε με τους προηγούμενους. Με τις φωτιές.

Τέλος πάντων, τι πήραμε λοιπόν τότε; Διεκδικήσαμε να πάρουμε το κομμάτι που μας αναλογεί. Έχει ουσία, γιατί άκουσα ότι και η κάρτα τροφείου είτε είναι 2 ή 4 ή 6 ευρώ είναι μισθός ή δεν είναι μισθός. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μ' ακούσετε εμένα να πω ότι είναι μισθός ή δεν είναι μισθός. Εγώ θα συνεχίζω να λέω ότι η κάρτα που πήραμε του τροφείου που είναι κοινωνικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της ΔΕΗ και η άλλη κάρτα που διεκδικούμε της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει τον ίδιο χαρακτήρα. Αυτή την κάρτα την φέραμε εδώ για να μείνει αν θα είναι 2, 4 ή αύριο βγούμε εκτός μνημονίου εποχής και γίνει 14 ή αν ο εργοδότης έχει κέρδος και θέλει να δώσει κοινωνική παροχή στον εργαζομένο του όποια και να ναι αυτή, όποια και να φανταστείτε εσείς θεμιτή ή αθέμιτη που οι κοινωνικές παροχές πάντοτε είναι θεμιτές προς τους εργαζομένους μόνο αν θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο και ιδιαίτερα το κομμάτι των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων ότι ο εργοδότης δεν θα προσφέρει καμία κοινωνική παροχή στους εργαζομένους πέστε το κι αυτό να το ακούσω, δεν το χω ακούσει μέχρι και σήμερα, γιατί αυτή η κάρτα

και η άλλη κάρτα θα δίνει στους εργαζόμενους ευνότητα είτε κοινωνικές παροχές, είτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που εμείς λέγαμε τόσα χρόνια ότι θέλουμε ο εργοδότης να συμμετέχει στην ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή περίθαλψη διότι έχουμε..... και πάει λέγοντας, για να μην σας ζαλίζω. Και εντέλει αν το δούμε ευρύτερα και παγκοσμίως δείξτε μου ποιο κράτος είναι αυτό που έχει μόνο δημόσια υγεία και δεν έχει επαγγελματική ασφάλιση που ίσως στηρίζει την σύνταξη και το επικουρικό, δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση που ίσως στηρίζει τα νοσήλια και την υγεία. Ελάτε να κάτσουμε να συζητήσουμε εντέλει που υπάρχει μια διαφορετική εφαρμογή γιατί όλοι μιλάγαν για τρεις πυλώνες ασφάλισης, δεν θυμάμαι και κανένα πολιτικό κόμμα να λέει κάτι διαφορετικό, αν εξαιρέσω λίγο το κομμάτι εκεί του ΚΚΕ όλοι μιλάγαμε γι αυτό. Ποια είναι η διαφορά παρακαλώ; Ποιος έλεγε κάτι διαφορετικό;

Κι επειδή με προκάλεσε ο φίλος μου ο Τωμαδάκης, επειδή πρόσφατα είχαμε και τους Νορβηγούς, οι Νορβηγοί αριστερό συνδικάτο έχουν. Τι; Έχουν διαφορετική ασφάλιση και επαγγελματική; Έχουν και μεγάλο ταμείο και θέλουν να επενδύσουν στις υποβρύχιες και υποθαλάσσιες γραμμές μεταφοράς και έχουν επενδύσει και έχουν πάρει την υποθαλάσσια σύνδεση Γερμανίας – Αγγλίας και πάει λέγοντας. Οπότε μην έχουν μερικές φορές σε κάποια πράγματα που ουσιαστικά πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση για τέτοια ζητήματα. Θελω να κάνω τώρα, πώς να εμπλέξω την πολιτική για να κλείσω κιόλας, ακούστε λίγο, μπορεί να λέμε ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι καλός, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι καλός, και πράγματι αυτά που παρουσιάστηκαν εδώ ότι ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρουσιάζουν κέρδη και η Παραγωγή και η Εμπορία θα βρεθεί σε σκληρό ανταγωνισμό που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσουμε και πάρα πολλοί και μην με κοιτάς φίλε Ιορδάνη γιατί θα λίγο την πολιτική για την απελευθέρωση, δεν θα συζητάμε, εμείς όλοι οι υπόλοιποι, όχι αυτοί που βάλαν τις φωτιές, μαζί τις βάλουμε τις φωτιές, όλοι οι υπόλοιποι συμφωνήσαμε γι αυτή την απελευθέρωση. Δεν είναι οι από εδώ αυτοί που βάλανε τις φωτιές και οι από εκεί που είναι μαζί μας σήμερα αυτοί που δεν βάλαν τις φωτιές. Μαζί τις βάλουμε τις φωτιές, μαζί πήραμε την απόφαση της απελευθέρωσης, μαζί πήγαμε σε μία κοινή αγορά, μαζί θα δούμε και τον ανταγωνισμό που σήμερα είναι αθέμιτος αλλά σήμερα εκτός από φωτιά, εσείς βάζετε και λαδάκι. Πράγματι ο Παπαλεξόπουλος είπε ότι, αλλά ο διορισμένος πρόεδρος της ΡΑΕ βγήκε και είπε ότι ναι πράγματι κύριε Παπαλεξόπουλε κάπως έτσι είναι αλλά δεν παύει το κράτος να κάνει την κοινωνική πολιτική, δεν μίλησε για κοινωνικό αγαθό ή κοινωνικό ρεύμα.

Λοιπόν, και για να καταλήξουμε και κάπου οι πολιτικές παίζουνε ρόλο, το τι μέλλει γενέσθαι με τον ΑΔΜΗΕ, προσπάθησα να πω στην εισήγησή μου, έχει σχέση και με το εσωτερικό του, το τι μέλλει γενέσθαι με τον ΔΕΔΔΗΕ έχει σχέση και με το εσωτερικό του. Λέει ο Ηλίας κάποια πράγματα, λέμε κάποια πράγματα όλοι αλλά εντέλει θα πρέπει να κάτσουμε, να κατασταλάξουμε κι εδώ είναι το ενδιαφέρον αν θα κάνουμε ένα εθνικό σχέδιο που είπε ο Σταθάκης, για δέκα χρόνια αυτή η Κυβέρνηση που μέσα εκεί θα εμπεριέχει και το μείγμα καυσίμου και το οποίο πως θα καθοδηγεί τα επόμενα χρόνια ο ΔΕΔΔΗΕ. Γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ, παρότι εμείς διαπιστώνουμε και λέμε ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα έχουμε ένα πρόβλημα, ότι θα χρεώνεται ρευματοκλοπή και θα πέφτει στις πλάτες του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα όσο μεγαλώνουν οι πάροχοι στο κομμάτι της Εμπορίας θα πέφτει στις πλάτες μας η ρευματοκλοπή που δεν θα πιάνεται στις πλάτες του ΔΕΔΔΗΕ και όσο και να λέμε ότι η μέτρηση ή η αποκοπή που δεν θα γίνεται όταν πρέπει, πολλοί εύκολα αυτοί με μία πολιτική, με μία πολύ εύκολη πολιτική μπορούν αυτό, αμέσως να το μεταφέρουν, τις ρήτρες, έτσι λένε, σε άλλους. Μία απόφαση πολιτική χρειάζεται και κατ' επέκταση μία απόφαση διοίκησης να πει αυτό που έλεγε το 2004 κάτω, από της χαμηλής και κάτω σε εργολάβους. Και οι ποινικές μερίδες να μεταφέρονται σε αυτούς. Εάν το πει αυτό δεν κάνει

ο ΔΕΔΔΗΕ καταμέτρηση, δεν κάνει, δεν ελέγχεται, δεν κάνει ρευματοκλοπή, δεν κάνει διακοπή και πάει λέγοντας, δεν κάνει παροχές, δεν έχει κανένα πρόβλημα αν η παροχή γίνει όπως γίνεται τώρα μετά από 6 μήνες, διότι δεν έχει ούτε μετρητές, ούτε καλώδια και πάει λέγοντας. Και υπάρχει και μία άλλη πολιτική που λέει, δικαίως θα έρθει το 20 το ΛΑΓΗΕ, γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ την επόμενη ημέρα θα γίνει «τύπου» ΛΑΓΗΕ, δηλαδή αν κάνουμε έναν ΔΕΔΔΗΕ τεχνοκρατικό και από ένα σημείο και κάτω ακόμα και η μέση τάση, για να γίνει πιο κατανοητός, φύγει «μια χαρά και δυο τρομάρες» κι αν αυτή την διαχείριση την πάρουνε και οι Δήμοι γιατί καλά το λέει όπως έγινε στην Ιταλία ο ΛΑΓΗΕ τι θα χει; Θα έχει μόνο το κομμάτι του ελέγχου, της εποπτείας αν αυτοί δεν κάνουν καλά την δουλειά τους. Κλείνοντας, πολιτικά πια, θα πω ότι ναι μεν οι φωτιές αλλά αυτή την στιγμή όπως παρουσιάστηκε ο Πρωθυπουργός μετά από τρεις μέρες στις πυρκαγιές της αττικής και ο Υπουργός έβαλε λάδι στην φωτιά λέγοντας ότι οι πυροσβέστες φταίνε, εύχομαι να μην ξαναβάλει λάδι στην φωτιά και μετά από τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης, γιατί το χει πει απέξω – απέξω, αφού καταστραφούν τα πάντα και καούν τα πάντα εδώ στην χώρα μας πει ότι οι έλληνες πολίτες φταίνε. Δεν έχει λοιπόν ποιος ανάβει την πυρκαγιά, στο σήμερα θα πρέπει να βλέπουμε ποιος προσπαθεί να σβήσει την πυρκαγιά αλλά με τον λόγο της αλήθειας. Διότι αν μας δουλεύουνε ότι ρίχνουν νερό αλλά αντί αυτού ρίχνουν λάδι τότε θα βρεθούν όλοι στα αποκαϊδία συνάδελφοι και θα συνεχίζουμε να κάνουμε πολιτική, καλή είναι η πολιτική αλλά όπως καταλογίζαμε ευθύνες στην Κυβέρνηση Σαμαρά, εγώ δεν θα πάω πιο πίσω που πήγε ο άλλος, Σαμαρά – Βενιζέλου με τις κινητοποιήσεις, συμφωνώ με τον πρόεδρο ότι εμείς εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει, όταν θα έρθει η ώρα να πουληθούν οι λιγνίτες και δεν μπαίνω καθόλου σε αυτό που άκουσα από τον Φάνη, ότι ρε παιδιά αφήστε τα νερά ίσως είναι κάτι καλύτερο μόνο αν είναι θέση της παράταξής τους, θα κάνουμε αυτό που έχουμε πάρει απόφαση πρόσφατα στο Συνέδριο, αυτό που έχουμε κάνει πράξη και τέλος θεωρώ το να πηγαίνουμε να λέμε κατά πόσον υπάρχουν και την επόμενη μέρα αυτοί που θα γράφουν με το δεξί χέρι. Γιατί, κάποιος έμαθε στον σημερινό πρωθυπουργό να γράφει με το δεξί χέρι αλλά αυτός έχει μακρύ χέρι και το πήγε πάρα πολύ δεξιά. Ίσως ξέφυγε από το δεξιά.

Αδαμίδης: Λοιπόν συνάδελφοι, για να το μαζέψουμε και λίγο γιατί μπήκαν και κανα δύο ερωτήματα που προφανώς δεν είχαν χαρακτήρα αιχμής προς την Ομοσπονδία αλλά δείχνουν ένα σχετικό νόημα, για να μην πω αν ήμασταν στην γελοιογραφία που ο Σάκης είπε για την θερινή ραστώνη, εγώ θα πω ότι ούτε τον Αύγουστο φύγαμε από εδώ και είχαμε και ζητήματα τα οποία λυθήκανε μέσα στον Αύγουστο κατά την ταπεινή μου άποψη και αυτό μένει να φανεί πολύ γρήγορα. Όμως, όσο καιρό ... η διαδικασία των Συμβουλιών της Ομοσπονδίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε αυτό τον χαρακτήρα, τον καφενειακό χαρακτήρα, δεν πειράζει. Αν διαφωνούσες, θα ήσουν εδώ, θα είχες τοποθετηθεί και θα άκουγες τι λένε. Εμπάς η περιπτώσει ο καθένας έχει την δική του άποψη και γνώση ποιος είναι ο ρόλος εδώ, τι κάνουμε, να μην το ανοίξουμε αυτό παρότι σας λέω ότι αυτή την ώρα επίσης συνεχίζει να είναι σε livestreaming όλη η διαδικασία της Ομοσπονδίας. Και ο καθένας ακούσει και ξέρει τι γίνεται.

Λέω λοιπόν το εξής, είχαμε πει και την άλλη φορά ότι οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις διαδικασίες του Δ.Σ. κι ο καθένας ότι λέει εδώ καταγράφεται. Και δεν έχουμε καμία αλλά απολύτως καμία εμπλοκή, ας μου επιτραπεί η έκφραση «κόψιμο» μήπως δεν μας ακούσουν. Απεναντίας, μας ακούσουνε και η πρόκληση το επόμενο χρονικό διάστημα διότι έχω μία τεράστια εμπειρία τώρα όλα αυτά τα χρόνια και ως πρόεδρος του Σπάρτακου αλλά και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας ότι ποτέ δεν φοβηθήκαμε τους εργαζομένους. Και ξέρουμε κι έχουμε πάρει και το feedback από τους

εργαζομένους στις ενημερώσεις και αυτό το χρονικό διάστημα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και την διαδικασία διαπραγμάτευσης Συλλογικής Σύμβασης που υπογράψαμε το '15 ξεκίνησε από μια ιστορία με πολύ μεγάλη δουλειά από τα στελέχη της Ομοσπονδίας και τα Σωματεία – μέλη που ήθελαν να υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση γιατί υπήρχαν και κάποιοι που δεν ήθελαν να υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση. Ξέρω πάρα πολύ καλά λοιπόν όσο κι εσείς το τι γίνεται. Όμως εδώ ανοίξαμε θέματα συνειδητά. Ίσως, είπα και πριν θα ήταν πολύ γρήγορο Δ.Σ. αλλά επειδή μιας και ήρθαμε εδώ για να τα ξαναπούμε πάλι από την αρχή να δούμε τα ξέρουμε; Κι επειδή ο καθένας έχει και το μικρόβιο και της πολιτικής σας λέω λοιπόν ότι πάρα πολύ απελευθερωμένος νοιώθω εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί δεν με ενοχλεί τι θα κάνει το κόμμα μου την επόμενη μέρα. Γιατί εδώ εμείς προσεγγίζουμε τα ζητήματα με βάση το δικό μας, την συνδικαλιστική μας προσέγγιση, λογική με βάση το που πατάμε ενδεχομένως ιδεολογικά και κομματικά, καθαρό είναι αυτό δεν το έκρυψε ποτέ ο Ηλίας, θεωρείται ότι εγώ θέλω να μεταφέρω στην Ομοσπονδία, σε όλες τις Ομοσπονδίες, σε όλα τα Συνδικάτα την άποψη του κόμματος γιατί αυτή θεωρούμε ότι είναι σωστή για την κοινωνία. Εγώ αδιαφορώ για την άποψη του κόμματος που υπήρχε πριν γι αυτό το πολέμησα και βρέθηκα απέναντι. Γιατί, μπορεί εμείς να είμαστε στην ασφάλεια των Συλλογικών Συμβάσεων που έχουμε και είναι «εκ των ων ουκ άνευ» να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση, εγώ ξεκίνησα ότι καλύτερα να υπογραφεί μια Συλλογική Σύμβαση κι αν είναι και άσχημη, το προσέγγισε λίγο ο Παύλος ο Μουρατίδης παρά μετενέργεια και ατομικές συμβάσεις. Επίσης, γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος την Συλ. Σύμβαση που ήδη τρέχει, σας θυμίζω ότι δεν την υπογράψαμε με τον Παναγιωτάκη, την υπογράψαμε με τον Ζερβό, με μία τελείως άλλη θεώρηση στα ζητήματα. Ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης ξέρει καλύτερα από τον οποιονδήποτε από εμάς και τα συνδικαλιστικά τα τερτίπια. Κι αν αυτό δεν το αξιολογήσουμε στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, γιατί δεν είναι ο Ζερβός, δεν είναι ο Αθανασόπουλος, είναι ένας πολύ καλά δικτυωμένος σε όλο το σύστημα, γνωρίζοντας εξαιρετικά, ίσως και καλύτερα από εμένα τα θέματα που άπτονται του κανονισμού, των συλλογικών συμβάσεων και ο ίδιος είχε δηλώσει σε αυτό που πολύ σωστά είχε προσεγγίσει ο Κώστας ο Κουτσοδήμας με εντολή φαντάζομαι του προεδρείου για το «σας ζητάμε συγνώμη»; Ότι εγώ αν ήμουν δεν θα υπέγραφα τροφείο. Σε δημόσια διότι όταν ξαφνικά όλοι μα όλοι ασχολήθηκαν και ήταν αναγκαιότητα αυτής της συγκεκριμένης ανακοίνωσης Δελτίο Τύπου του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν υπήρχε ούτε ένας που δεν εναντιώθηκε στην Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, και λέω μάλλον κάναμε εξαιρετική δουλειά γιατί μας την πέσαν όλοι. Μας την έπεσε το ΠΑΣΟΚ, μας την έπεσε η ΝΔ, μην τα ξεχνάμε αυτά, μην ξεχνάμε ότι μας την έπεσαν για την Σ.Σ. αυτοί που κόπτονται σήμερα για τους εργαζομένους. Όλοι μα όλοι. Και η σημερινή κυβέρνηση δια στόματος Λαφαζάνη τότε είπε ότι «νίπτω τας χείρας μου, εμείς δεν ανακατευόμαστε σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις» άσχετα αν ο Ρέλιος μαζί με τον Καρρά τον κυνηγούσαν από πίσω για να τον βρουν κάπου στο της Βουλής και να προσπαθήσουμε να πούμε εφόσον είχε σταλεί ότι η Διοίκηση της ΔΕΗ όλο το memo της Συλ.Σύμβασης το ντραφτ αυτό κατευθείαν σε αυτή την ιστορία. Αλλά από την ώρα που τα καναλάκια γράψανε κάτι όλοι «ποίησαν την νήσσα». Μακριά από εμάς η Συλ.Σύμβαση «αυτοί είναι ρετιρέ, αυτοί είναι έτσι, και όλοι πεινάμε και αυτοί θέλανε να πάρουν και παραπάνω παρότι δύο μήνες πριν έλεγαν ότι υπογράφεται θα κάνουμε έτσι. αλλά παιδιά εγώ άκουσα προχθές τον πρωθυπουργό ο οποίος σε ερώτηση που του κάνανε οι δημοσιογράφοι είπε κάτι πολύ, εξαιρετικά απίστευτο ή για εμένα απολύτως πιστευτό. Τους είπε, «παιδιά μιλάμε για ένα άλλο κόμμα». Μου μιλάτε για ένα άλλο κόμμα. Αυτό είπε ο πρωθυπουργός στην έκθεση προχθές ή δεν το ακούσατε; Όσοι δεν το άκουσαν σας λέω

λοιπόν ότι ερωτώμενος ο πρωθυπουργός για ότι είχε υποσχεθεί πριν είπε ξεκάθαρα, χρησιμοποιήστε όποια λέξη θέλετε, θέλετε ψεύτης, ρεαλιστής λέω εγώ, έχω πει κι άλλη φορά ότι θεωρώ μεγαλύτερη πολιτική πράξη του Τσίπρα που το «όχι» το έκανε «ναι». Ναι, θεωρώ ότι ευτυχώς που επικράτησε αυτή η άποψη. Δηλαδή, τι πίστευαν όλοι αυτοί, μιας και κάνουμε και λίγο πολιτική, ότι δεν θέλουμε να υπογράψει συμφωνία; Δηλαδή, να επικρατήσει η άποψη του φίλου μου του Σαράντου και του Λαφαζάνη; Να τεθούμε εκτός; Ξεκάθαρα είναι τα ζητήματα. Λέω καλά έκανε και το έλεγε. Άρα λοιπόν, λέω, εγώ κρίση έκανα όπως κάνετε κι εσείς, θεωρώ πολιτική πράξη, σοβαρή αυτή, γιατί το άλλο θα ήταν αλλού. Όπως επίσης, θεωρώ σοβαρή πολιτική πράξη το ότι κανένας δεν είναι αλάνθαστος γιατί παιδιά το 2011 οι πλατείες από τους αγανακτισμένους δεν ήτανε οι Συριζαίοι του 2,5%. Αλλά τα Ζάπεια δημιουργούσανε αυτές τις διαδικασίες. Ναι όλοι αυτοί. Δεν με ενοχλεί καθόλου εμένα. Αλλά τι κάνανε; Να το ένα Ζάπειο, να το άλλο Ζάπειο και μετά, σωστά είπε κατά την άποψή μου και ο σαμαράς ότι «κανένας δεν είναι αλάνθαστος» γιατί προσγειώθηκε στην πραγματικότητα. Τώρα αν το πάμε προς τα πίσω θα πω το ρητό που είπε ο φίλος μου ο Νίκος ο Κουτρούτζος, Καραϊσκάκη, θα φτάσουμε στον Καραϊσκάκη. Να δούμε από πού ξεκίνησε ας πούμε η καταστροφή της χώρας.

Εμείς λοιπόν είμαστε εκπρόσωποι εργαζομένων και δεν έχουμε κανένα απολύτως τέτοιο πρόβλημα. Όμως, σοβαρά ζητήματα για την ενέργεια έχουν και ονοματεπώνυμο. Κι εκεί είναι οι διαφορές της πολιτικής. Ε, ναι εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε μέλος της Ε.Ε., καθαρό αυτό. Προφανώς σε εμάς θέλουμε να είμαστε μέλος της Ε.Ε. αλλά εάν υπάρχει απελευθέρωση υπηρεσιών εμείς στην ΔΕΗ όχι. Αυτό θέλουμε. Αυτό δεν γίνεται. Διότι, ψηφίστηκε η ιστορία, το χουμε πει χίλιες φορές στο Μάαστριχτ από όλους εκτός από τους ανθρώπους του ΚΚΕ τότε. Όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει, είναι καθαρό αυτό που λέει, όμως εγώ είμαι καθαρός. Λέω λοιπόν, το εξής, ότι και δεν θέλω να κάνω σε κανέναν μάθημα, αλλά ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι θα πάει εκεί. Θα μπορούσε να αποφασίσει να πάει αλλού. Σ' αυτή την κόντρα μεταξύ κάποιων που θεωρούν ότι είναι φασίστες και κάποιοι που είναι κομμουνιστές και γίνεται μία απίστευτη ιστορία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, έχουν γραφτεί βιβλία, ο καθένας κρατάει την ιστορία του. Αν θέλουμε να την επαναλάβουμε μπορούμε ν' αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε εδώ, μπορούμε να ξαναφέρουμε τον εμφύλιο. Εύκολο είναι, φαντάζομαι ότι άμα βάλεις και οικονομικά ζητήματα μέσα. Ας το αφήσουμε λέω εγώ αυτό το πράγμα παραπίσω γιατί δεν βοηθάει. Ωστόσο για την πολιτική στην ενέργεια που εμείς έχουμε την δική μας θέση θα πάμε να κουβεντιάσουμε και να συμφωνήσουμε. Θέλουμε να την αλλάξουμε; Να πάμε να την συμφωνήσουμε και να την αλλάξουμε. Όχι να πετάμε τουφεκιές στον αέρα. Γιατί δεν μπορεί να είναι κι έτσι και γουβέτσι. Να θέλουμε δηλαδή να μην είμαστε στο πλαφόν αλλά να είμαστε κάτω από τον έλεγχο του δημοσίου. Να θέλουμε δηλαδή να παίρνουμε, να μην ισχύει ο 4024/11 που έχει το πάσης φύσης, μισθοδοσία, απολαβές με όποιο τρόπο και αν δίνονται είναι αλλά εμάς να είναι απέξω. Και εμείς λοιπόν, εγώ δηλώνω αδυναμία αν νομίζετε ότι εσείς μπορείτε να το κάνετε, να το καταθέσουμε εδώ, αν πιστεύει κανείς ότι 31 της ΓΕΝΟΠ θα καταργήσουν τα μνημόνια ή θα τα σκίσουμε κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Θα οδηγήσουμε και τους εργαζομένους της ΔΕΗ σε ένα απίστευτο «Βατερλό» κι όπως δεν θυμούνται τον νικητή, έτσι θα θυμούνται μόνο τον ηττημένο. Οι περισσότεροι έλληνες στο Βατερλό κι εμείς στην Ευρώπη τον Ναπολέοντα θυμούνται. Αλλά ο Ναπολέων είχε χάσει. Δεν θυμούνται τον νικητή.

Έρχομαι λοιπόν να δούμε δυο –τρία ζητήματα. Ο Μανώλης λοιπόν ο Παναγιωτάκης συνάδελφε Μπίτζα ξέρει πολύ καλά την ιστορία και επειδή και με έναν άλλο ιδιαίτερο τρόπο γιατί κι αυτός χειρίστηκε Συλλογική Σύμβαση ενώ σε άλλες εποχές, ξέρει τις σημερινές εποχές παίζει ένα χοντρό ζήτημα. Ποιο είναι το χοντρό ζήτημα; Βιωσιμότητας,

ύπαρξης της Εταιρείας, και θα ήθελε με μοναδικό τρόπο να χρεώσει οποιαδήποτε αποτυχία της Εταιρείας αλλού. Δεν είναι τίποτα αυτά που ζητάμε εμείς. Να μεταθέσει δηλαδή, να λέει ότι εγώ προσπαθώ και η ΓΕΝΟΠ και τα Συνδικάτα δεν με αφήνουν. Λέω δυο – τρία πράγματα. Πρώτον, ήταν αίτημα του Συνδικαλιστικού κινήματος η αξιολόγηση να γίνεται από τον άμεσο προϊστάμενο, από τον εργοδηγό. Αυτό το πράγμα μπαίνει στην διαδικασία της αξιολόγησης. Θα βγάλει αποτελέσματα. Κανείς δεν την φοβάται την αξιολόγηση γιατί και την άλλη φορά που το συζητήσαμε στο Δ.Σ. και είπαμε το εξής, ότι κάνανε μάλιστα και λάθος προσεγγίσεις, βγάλανε και ανακοινώσεις, θεωρώντας ότι αυτό το σύστημα που πάει να περάσει είναι το περιβόητο να πούμε, η περιβόητη καμπύλη να πούμε, η οποία ισχύει σήμερα, αυτό που καταργήθηκε πριν από δύο μήνες. Ο ΕΚΦΑ ο δικός μας απολύτως βασίζεται του 1973, απολύτως βασίζεται στο στάσιμο ως 7% - 10% εξαιρετικώς και το υπόλοιπο καλώς και πολύ καλώς. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα αν δεν συμφωνήσει η ΓΕΝΟΠ στο κομμάτι της σύνδεσης του με τα κλιμάκια. Άρα, η αλλαγή ποια είναι η ουσιαστική; Είναι το ότι αντί να έχουμε δέκα κριτήρια αξιολόγησης για όλο το προσωπικό υπάρχει μία διαβάθμιση. Με την μόνη διαφορά ότι ήταν δικό μας αίτημα να προστεθεί η αξιολόγηση από τον εργοδηγό στον τεχνίτη του, γιατί τον ξέρει καλύτερα. Γιατί σε μία βάρδια των ορυχείων που έχει 120 ανθρώπους στην βάρδια νύχτα ο διευθυντής του ορυχείου που έχει 1500 άτομα δεν τον ξέρει τον χειριστή Αδαμίδη. Τον ξέρει ο Δεληγιάννης ο Παύλος που ήταν εδώ πέρα κι ο Μπιτζόλας που είναι στο ορυχείο εργοδηγός, αυτοί τον ξέρουν, κι εμείς αυτό δεν θα το αφήσουμε έτσι. εφόσον θέλεις να του δώσεις την δυνατότητα αξιολόγησης να έρθουμε εμείς να βάλουμε το ζήτημα, το πάγιο αίτημα του συνδικάτου ότι η θέση ευθύνης στην διοικητική ιεραρχία να φτάσει μέχρι το επίπεδο του αρχιτεχνίτη. Δεν θα σου κάνει αυτός την δουλειά της αξιολόγησης για να παίρνεις εσύ τα επιδόματα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν ο εργοδηγός που ήταν δικό μας αίτημα να αξιολογήσει είναι σωστό. Μεινέτε εσείς στο πλαφόν, και βγείτε πείτε έξω ότι είμαστε πλαφοναρισμένοι. Βγείτε πείτε ότι είναι πλαφοναρισμένοι οι εργοδηγοί. Σας πληροφορώ, Δημήτρη δεν είναι όλοι οι εργοδηγοί πλαφοναρισμένοι. Θα σας πω λοιπόν και ένα άλλο νούμερο για να το ξέρετε κι αυτό, στους 18.000 εργαζομένους στον Όμιλο 3.000 είναι οι πλαφοναρισμένοι. Εντάξει; 3.000 κι αυτοί οι 3.000 παίρνουν τον μεγαλύτερο μισθό που δίνει η χώρα, 4631, τον μεγαλύτερο μισθό που δίνει η χώρα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντώνη σε μια διαδικασία που ήμασταν εκεί και μάλιστα οι ημέρες που έβγαιναν τα αποτελέσματα, οι βάσεις και λέει ο Αντώνης, ένα ερώτημα κάτω στην Κρήτη, «ρε παιδιά, φαντάζεστε να ήταν η ΔΕΗ στις Πανελλήνιες;» τα μόρια της θα ήταν πάνω από την ιατρική, γιατί όλοι εκεί θα ήθελαν να πάνε.

Εγώ λοιπόν τώρα να σας πω δύο πράγματα. Έχουμε μπροστά μας να τα αντιμετωπίσουμε εφόσον θέλετε να τα πάμε έτσι. Λοιπόν, 2/2/13 συγκεκριμένη κυβέρνηση, την πολιτική της χώρας δεν την ασκεί η Διοίκηση της Εταιρείας, την ασκεί η Κυβέρνηση. Εκτός αν διαφωνούμε; 2/2/13 λοιπόν και κανείς δεν μίλησε για να μην πάω λίγο πιο πίσω που έτρεχα σαν τον τρελό μόνος μου να πούμε, μαζί με εσάς εννοώ, σαν Συνδικάτο και είχαμε απαντελώς απέναντί μας όλους, αυτούς που σήμερα κόπτονται για την εταιρεία και χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους ρύπους. Κλείνουν μονάδες είπαν εδώ τώρα, ο Μουρατίδης ο Παύλος. Το 2013, 2/12/13, με ισχύ από 1/1/14, η ελληνική πολιτεία λέει ότι εγώ, θα δουλέψω μόνο για 17.000 ώρες 1,2,3,4 Καρδιά κι 1,2 Αμύνταιο και μετά θα τις αποσύρω. Κανένας τότε, εξαφανισμένοι όλοι, πουθενά. Δεν ξέραν να πούμε, τι γίνεται ρε, δεν λένε πότε είναι 17.000 ώρες εσύ που ξέρεις Ζαχαρία και πως δουλεύει Κώστα Παλάσκα να πούμε οι σταθμοί ξέρουμε ότι 17.000 ώρες είναι στην καλύτερη περίπτωση είναι 3,5 χρόνια και λιγότερα. Που ήταν τότε όλοι αυτοί που σήμερα ξαφνικά θέλουν την ιστορία και οι δικοί μας πάνω στην περιοχή που- που; Γιατί έγινε αυτό; γιατί η κυβέρνηση το 2013 ήθελε

ν' αποσύρει μονάδες; Γιατί έχασε το στοίχημα του 2010. Με την Οδηγία περί βιομηχανικών ρύπων που δεν ασχολήθηκε κανένας. Τα χασε. Εγώ ρωτάω τώρα, δεν πετυχαίνει το market test. Και παίρνει πίσω και είναι μάγκας ο Τσίπρας και λέει εγώ κλείνω την αξιολόγηση δεν προχωράω. Άλλωστε, και του το είπα του Σταθάκη η υποχρέωσή μας ποια είναι; Και δεν είναι μαχητό. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είσαι υποχρεωμένη, εσύ η Κυβέρνηση, να δημοπρατήσεις τα ορυχεία τα καινούργια στα οποία δεν θα μπει η ΔΕΗ. Δεν λέει πούλα. Είναι επιλογή της Κυβέρνησης με ποιες περιοχές θα συγκρουστεί. Και λέει θα συγκρουστώ με την Δυτική Μακεδονία. Αυτό παιδιά απ' την απόφαση του '08, του Μαρτίου του '08 και του Αυγούστου του '09 το ξέρουμε, το χειρίστηκε η Μπιρμπίλη και τότε εμείς την είπαμε τι λες; Είπε ότι συγγνώμη γράμμα Παπακωνσταντίνου – Μπιρμπίλη εγώ το 'χω, δεν θα ανοίξω νέα ορυχεία αλλά για να πετύχω τον στόχο θα πουλήσω από αυτά που υπάρχουν. Ωραία λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει μία επιλογή της Κυβέρνησης να συγκρουστεί με την δυτική Μακεδονία και με την Αρκαδία ενδεχομένως γιατί εκεί είναι οι μονάδες οι λιγνιτικές. Πουθενά στο μνημόνιο και όπως κι αν έχουν φτιαχτεί τα μνημόνια δεν λέει ότι προχωρήστε στην πώληση μονάδων. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να πουλήσει, επειδή δεν θέλει να ανοίξει ορυχεία στην Δράμα και στην Ελασσόνα. Μπορούν να ανοίξουν ορυχεία στην Δράμα και στην Ελασσόνα; Εγώ θα σου λεγα ας πει η κυβέρνηση ναι, να ανοίξουν. Υπάρχει πιθανότητα να κάνει διαγωνισμό; Δεν θα έκανε διαγωνισμό. Άρα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα εγγενές. Πρωτίστως. Ότι οι εταιρεία αποσύρει μονάδες. Και έχουμε χίλιους ανθρώπους, εγώ να σας πω στον ΑΗΣ Αμυνταίου, ορυχείο και σταθμοί. Άσε το ότι έγινε κατολίσθηση. Ποιος θα τους απορροφήσει; Που θα πάνε; Δεν υπάρχει πώληση. Ξεχάστε την πώληση, δεν θα γίνει. Όμως, δεν μπορεί να δουλέψει ούτε μία ώρα παραπάνω. Τότε τι θα γίνει; Εμείς τι θα πούμε; Εμείς που βρισκόμαστε; Ο Κώστας συνταξιούχος, ο Δημήτρης το σκέφτεται, ο Σταμάτης το σκέφτεται, ο Αδαμίδης δεν θα είναι και πάει λέγοντας. Και τώρα το δικό μας, ποια είναι η δική μας συμμετοχή σε αυτή την ιστορία. Εμείς θα σώσουμε το ζήτημα της ανεργίας της χώρας; Έβαλε προηγουμένως ο πρόεδρος του Σπάρτακου εκεί και τα άλλα τα παιδιά από πάνω, ότι έχει τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Να σας πω έτσι ειλικρινά. Που το ξέρετε κι εσείς. Αδιαφορούν πάρα πολλοί, εκατομμύρια έλληνες γι το αν στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα θα δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως αδιαφόρησαν για το Μαντούδι και οπουδήποτε αλλού. Εσύ έχεις την λύση; Μπορείς να την προτείνεις; Όχι, εσύ θες με έναν μαγικό τρόπο, συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων, άσχετα να λήγει η άδεια τους, περιβαλλοντική και να δουλεύεις μέχρι όποτε νομίζεις. Δύσκολο το ερώτημα. Και δύσκολη η απάντηση. Για κάποιους γιατί ταυτόχρονα αν το πω εγώ αυτό θα χρεωθώ. Είχαμε μία κόντρα με τον Παντελή ως ΓΕΝΟΠ, γιατί του κάναμε ρε φίλε, θα μπορούσε, ίσως να κάνει αυτό. και η ΓΕΝΟΠ έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει, δεν δεχόμαστε, δεν υιοθετούμε τις θέσεις του εκπροσώπου των εργαζομένων περί πώλησης ΑΔΜΗΕ, ως εναλλακτική, ως παράδειγμα το έφερε. Ε; εμείς τότε θα πούμε το ότι με την μαγκιά του Μπίτσα και του Αδαμίδα ο Τσίπρας θα πάει να πει, να πούμε, ξέρω γω, τον Σόιμπλε και όλους αυτούς που δανείζουν την χώρα, εμείς σκίσαμε τα μνημόνια και από αύριο το πρωί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα φίλε Ηλία με την σύμβαση γι αυτά που χάσαμε. Κανένα! Το πρώτο άρθρο της Σύμβασης μας λέει ότι επανερχόμαστε πίσω. Άρα ποιο είναι το πρόβλημά μας; θα τα πάρουμε πίσω και μάλιστα και καλύτερα. Και λέω εγώ, δεν χρειάζεται να υπογράψω σύμβαση, θα πάω να βρω τον Παναγιωτάκη, δεν θέλουμε ούτε πρόσθετη ασφάλιση. Δεν θέλουμε τίποτα. Παράταση ότι έχουμε για ένα χρόνο, αφού 31/12/18 τελειώνουμε.

Πιστεύει κανένας στην αίθουσα όπου κι αν το είπα, μας είπαν τι λες ρε πρόεδρε πλάκα μας κάνουν 31/12/18, δεν το πιστεύει ούτε ο Φάνης. 31/12/18 ότι θα παραταθεί, ότι δεν θα

παραταθεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας; 100% δεν λέει αυτό που λέει ο Τσίπρας, θα φύγουμε απ' τα μνημόνια τον Αύγουστο. Δεν μιλάει για αυτό, η παράταση του μεσοπρόθεσμου και η εποπτεία της χώρας μας θα βρίσκεται, εγώ σας λέω μέχρι το 2850. Άρα λοιπόν, παιδιά, εμείς έχουμε ένα θέμα με την σύμβαση γι αυτό λέμε ότι πρέπει να την φτιάξουμε.

Επειδή δεν θέλω να κουράσω πραγματικά γιατί θα τα ξαναπούμε, θα μας δοθεί η ευκαιρία αλλά όμως είμαι υποχρεωμένος να κάνω δύο επισημάνσεις. Ποιες είναι οι επισημάνσεις; Άλλο το ζήτημα του πρώτου καλωδίου του μικρού γιατί κι εκεί έπρεπε τώρα να κάνουμε χαρακίρια. Διότι πήγαμε στήσαμε μία μονάδα στην Μεγαλόπολη 880mw χωρίς να μπορούμε να πάρουμε την ισχύ της, και χωρίς να έχει πάει και το φυσικό αέριο. Και τώρα έχουμε δύο μονάδες λιγνιτικές να δουλεύουνε συν την 800άρα η οποία δουλεύει στα ελάχιστα ε προφανώς, κι ευτυχώς ήταν και ο Κοπανάκης που είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε την καινούργια διασύνδεση την οποία τον κόβει τον άνθρωπο λίγο. Δηλαδή, τι λίγο εντάξει. Έτσι; πρέπει να κάνουμε την μικρή διασύνδεση της Κρήτης να στείλουμε καμιά 300αριά mw κάτω έτσι ώστε να τα γλιτώσουμε να πούμε κι από τα ΥΚΩ κι από οπουδήποτε. Στο μικρό δεν μπορούνε, να πάνε χίλια, βεβαίως μετά τα προβλήματα μπορεί να λειτουργήσουνε με το μεγάλο καλώδιο έτσι όπως υποστηρίξατε. Και θα σα πω και κάτι το οποίο συγκρούεται, όταν ο Αθανασόπουλος έκανε για πρώτη φορά το project για την διασύνδεση της Κρήτης, εμείς ως Σπάρτακος βγήκαμε απέναντι, και ξέρετε γιατί; Γιατί πιστεύαμε αυτό που είπε ο Μανώλης, ότι αυτό δεν θα γίνει για να πάει ρεύμα αλλά για να φέρει, κι επειδή έτσι όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο τα ΑΠΕ μπαίνουνε πρώτα, και τον Χειμώνα που δεν θα χρειαζόταν ισχύ η Κρήτη, γιατί εγώ δεν σου λέω ότι θα παίρνε και ρεύμα από νοτιότερα Ισραήλ κλπ, αλλά μόνο αυτά που θα βαζε η Κρήτη τι θα έκανε τον Χειμώνα; Θα έκλεινε τα λιγνιτικά γιατί θα έστελνε πάνω το ρεύμα. Γι αυτό ακριβώς εμείς λέγαμε το ότι δεν θέλουμε το project του Αθανασόπουλου για το μεγάλο καλώδιο των 1.000Mw πόσο είναι;

Το αίτημα λοιπόν που εγώ θέλω να πω και να το κλείσουμε, επειδή δεν έκανα αναφορά καμία στον ΑΔΜΗΕ. Κοιτάξτε αγαπητοί συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο εγώ διαφώνησα από την πρώτη στιγμή με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω άποψη ήταν ένας και μοναδικός. Εμάς, μας κατηγορήσαν ως ΠΑΣΚΕ το 2010 και το 2011 ότι προστρέξαμε και κάναμε τον διαχωρισμό. ΟΚ. Μόνο που τότε εμείς τον κάναμε και θεωρώ ότι κάναμε πολύ σημαντική παρέμβαση σ' αυτή την ιστορία γιατί ήταν υποχρεωτική η οδηγία. Εγώ δεν πίστευα ότι θα την σκίσουμε την οδηγία. Και τι επιλέξαμε τότε ως ΠΑΣΚΕ; Και ένα κομμάτι της ΔΑΚΕ; Της πλειοψηφίας που συμφώνησε; Το ΙΤΟ. Ότι ήταν το καλύτερο μοντέλο διαχωρισμού των εταιρειών. 4001 νόμος του 2011, με ΙΤΟ που έδινε αυτές τις δυνατότητες αυτό το υποστηρίξαμε, το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε, έχασε τις εκλογές το '12. Ήτανε κομμάτι της κυβέρνησης Σαμαρά. Πότε μπήκε για πρώτη φορά το ζήτημα ιδιοκτησιακού διαχωρισμού; Το ξεχάσαμε; Μάιος του '13 κι αμέσως μετά έφυγε και ο Κουβέλης από την κυβέρνηση και μετά την ιστορία της ΕΡΤ. Ζήτησα εγώ από το ΠΑΣΟΚ μαζί με τον Σταμάτη, πήγαμε εκεί με τους συντρόφους μας εδώ πέρα και τους λέγαμε, εσείς στη νέα διαδικασία κι ούτε εμείς νόμους για την αγορά ενέργειας ψηφίσαμε και μάλιστα μνημονιακό. Το '11 άρα δεν έχουμε κανέναν λόγο να πάμε σε κάτι άλλο. Η απόφαση των στελεχών γιατί δεν έγινε με κάποια άλλη ιστορία, όχι εμείς είπαμε μικρή ΔΕΗ, μικρή ΔΕΗ το είπε η ΝΔ δεν το είπατε εσείς. Η ΝΔ είπε μικρή ΔΕΗ. εδώ είναι η διαφορά διότι από την πρώτη στιγμή η νέα φιλελεύθερη άποψη είναι το ότι εγώ μιλάω για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και για ιδιωτικοποίηση ενώ κάποιοι άλλοι δεν το έχουν στο μυαλό τους, από τότε μέχρι σήμερα εξελίσσεται η χώρα μας κάτω από τα μνημόνια με το μαστίγιο, ότι κοίταξε, εσείς το δεχτήκατε. Βεβαίως έχει συνέχεια η χώρα κι έχει ευθύνες

και το ΠΑΣΟΚ, κι έχει ευθύνες κι ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι. Όπως έχει ευθύνες ο Τσίπρας αλλά είναι αναπόφευκτο.

Ακούστε λοιπόν τώρα για να το κλείσω κι αυτό το κομμάτι, γρήγορα ολοκληρώνω. Έρχεται η ιστορία έτσι γίνεται αυτό που γίνεται. Κι εμείς τώρα τρέχουμε και να δούμε που θα πάμε να καταλήξουμε. Πριν όμως φτάσω εκεί υπάρχει άλλη μία πολιτική απόφαση. Έφυγε ο φίλος μου ο Αντώνης ο Αναγνώστου, αμ δεν είναι έτσι τα πράγματα παιδιά. Γιατί μην νομίζετε, κι εγώ στεναχωρήθηκα που το είπε, μην νομίζετε ότι κι εμείς δεν βάλουμε το χεράκι μας. Το 2013 υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Γιατί δεν έκανε διαγωνισμό έτσι ώστε οι 60 που θα προσληφθούν θα μπουνέ στο ΚΚΠ/ΔΕΗ; γιατί δεν τον άφηναν. Άρα λοιπόν ποιος δεν τον άφηνε; Τι θέλαμε; Ατομικές συμβάσεις. Βγήκε ο διαγωνισμός το '13, την έβγαλε ο Βαχτσεβάνος κανονικότητα και δεν υπήρχε πουθενά. Αυτό που κατά τον Αναγνώστου έτσι όπως τοποθετήθηκε είναι λίγο. Είναι λίγο αυτό που περάσαμε στον Νόμο γιατί δεν το λέει σωστά, στον Νόμο για τον ΑΔΜΗΕ 76 νέες προσλήψεις. Αυτό που θέλαμε στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες χωρίς να πάμε να σκοτωνόμαστε τώρα με τον Μοναχολιά και την Κορλακά και τον Παναγιωτάκη. Ότι όσοι θα προσληφθούν εντάσσονται στον ΚΚΠ/ΔΕΗ τώρα, χθες ΦΕΚ πήρε τον Αύγουστο. Πως πήρε ΦΕΚ αυτό έτσι; διότι, επειδή θα ήταν αναπόδραστο πραγματικά Σάκη το γεγονός το ότι ο ΑΔΜΗΕ με βάση και τις κινητοποιήσεις μας φίλε Σαράντο όπου οι ίδιοι του ΑΔΜΗΕ δεν ήρθαν και μαζευτήκαμε καμιά εκατοσταριά στην πρώτη γενική συνέλευση ήτανε βέβαιο ότι θα χαθεί. Διότι ήταν υπογεγραμμένο, θα φτιάξεις άλλο σενάριο, θέλεις να καταργήσεις την πώληση του ΑΔΜΗΕ και να έχεις 66%; Θα φτιάξεις άλλο σενάριο ιδιοκτησιακού διαχωρισμού όπως είχαν φτιάξει οι προηγούμενοι. Αυτό του δώσαν του Τσίπρα. Άλλο σενάριο. Όπως και στην μικρή ΔΕΗ και θα κλείσω μ' αυτό.

Άρα λοιπόν τι έπρεπε να κάνουμε εμείς; Να μην βάλουμε μέσα στον Νόμο ότι όσο ισχύει αυτός ο Νόμος γιατί δεν αλλάζει με τίποτα άλλο ότι θα ισχύουν κι έχω εδώ και την εισηγητική έκθεση. Η εισηγητική έκθεση λέει ότι με το άρθρο 149 προβλέπεται η διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Τι κάνει; Άμα πάτε στο άρθρο 149 λέει ότι είναι σε απόλυτη ισχύ τα άρθρα του 4001 ΔΕΗ, κανονισμοί και ΚΚΠ και μισθολογίου. Αυτό που εμφανίζεται εδώ για τρία χρόνια είναι ένας αποπροσανατολισμός. Ξέρετε τι λέει το σχέδιο εδώ, η συμφωνία; Τα τρία χρόνια απαγορεύεται απόλυση, αυτή που έκανε ο Παναγιωτάκης τώρα. Γιατί είμαστε όλοι σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και μπορεί να μας απολύσει οποτεδήποτε. Στον ΑΔΜΗΕ δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό για τρία χρόνια αλλά ΚΚΠ/ΔΕΗ και Μισθολόγιο δεν μπορεί να αλλάξει. Και οι κινέζοι αγαπητοί συνάδελφοι μόνο στα πλαίσια γιατί είναι άλλο Ηλία ο κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας και άλλο είναι ο ΚΚΠ/ΔΕΗ. Αυτός μπορεί στα πλαίσια που του δίνει το δικαίωμα, το πώς λειτουργεί η Εταιρεία να πει κοιτάξε να δεις (ερωτήσεις μακριά από το μικρόφωνο).

Υπάρχουν δύο πράγματα, ένα είναι η σύμβαση μεταξύ των κινέζων και του μετόχου όπου λέει οι μέτοχοι συμφωνούν ρητά ότι απαγορεύεται ρητώς στην εταιρεία να προβεί σε απολύσεις προσωπικού για λόγους αναδιάρθρωσης τεχνικής ή αναδιοργάνωσης για χρονικό διάστημα τριών ετών. Τι κάνει τώρα; Αναδιοργανώνει και δεν μπορεί να απολύσει. Τι θα έκανε αν ήθελε να απολύσει; Θα έλεγε λοιπόν, οι ηλικίες 60 ή λιγότερο, ελεύθερες απολύσεις έχω από τον 4046/12 καταργήθηκαν τα πάντα αυτό που λέγαμε μονιμότητα, ναι μπορώ να απολύσω δέκα κατά την διαδικασία των ομαδικών απολύσεων. Ανάλογα τον αριθμό των εργαζομένων είναι το γνωστό 5% το έτος και έχεις συγκεκριμένα ακριβώς του 1920. Σ' αυτό για τρία χρόνια ο Μανούσος δεν λέει να το κάνει. Όχι επειδή δεν είναι πρόθεσή του, δεν μπορεί να το κάνει γιατί προκύπτει από την συμφωνία. Όσο ισχύει ο νόμος περί της ΔΕΣ/ΑΔΜΗΕ δηλαδή ο 4389 και δεν αλλάξει, κανένας δεν μπορεί να αλλάξει τον ΚΚΠ/ΔΕΗ που θα ισχύει και στον ΑΔΜΗΕ. Αυτή ήταν η δική μας συμμετοχή στην

διαδικασία του νόμου γιατί ξέραμε ότι ο ΑΔΜΗΕ χάνεται και λέγαμε θα το πας στο κεφάλαιο Β και θα συνεχίσουν αυτές οι ιστορίες. Και αυτό έκανε ο Σκουρλέτης. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτή είναι η αλήθεια, όπου θέλετε πάτε, πέστε το, ότι θέλετε κάντε. Σήμερα λοιπόν ο Παναγιωτάκης και ενδεχομένως ο Χατζηαργυρίου Κώστα δεν ξέρω, στην τελευταία συνάντησή μας είπε ότι το πρόγραμμα αυτό, πρόγραμμα; τις απολύσεις, τουλάχιστον σε αυτό έχουμε συμφωνήσει, στον ΔΕΔΔΗΕ θα τις ξεκινήσει Οκτώβρη μήνα, θα πει λοιπόν αν δεν φύγετε μέχρι τέλη τάδε, θα σας διώξω χωρίς καταβολή αποζημίωσης με βάση αυτά που σας είπα που θέλουμε ν' αλλάξουμε. Αυτό είναι απόλυση. Οι 19 στην μητρική απολύθηκαν. Οι τέσσερεις τελευταίοι καταγγέλλουν την σύμβαση του 30 Σεπτεμβρίου. Είναι απόλυση αυτή. Αυτή την απόλυση δεν μπορεί να την κάνει ο Μανούσος. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι η αριστερά και η δεξιά πάντα κι εκείνη την περίοδο, το είχαμε εντοπίσει από την πρώτη στιγμή, είπανε λοιπόν όταν ο Κατρούγκαλος ήθελε να κάνει νομοσχέδιο και εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την επιτροπή των σοφών, μαζί με τον Αντώνη πήγαμε και τους είδαμε σχεδόν όλους. Στην επιτροπή των σοφών.

Πήγαμε λοιπόν, όταν έγινε το πρώτο σχέδιο Κατρούγκαλου (χαλασμένο μικρόφωνο)

... ναι όμως αυτό είναι για το μακριά από εδώ, αυτό το ατύχημα, αυτό που θα συμβεί τώρα, από την σύσταση της Επιτροπής και μετά. Επειδή όμως έχουμε κι εκκρεμότητες, γιατί το βάλαμε μέσα τις εκκρεμότητες, αυτές με προτεραιότητα θα φύγουνε παρόλο που έχουμε πέντε στην Κοζάνη. Μόλις δημιουργηθεί αυτή η Επιτροπή του ΕΦΚΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΥ η Στελάκη θα έχει υπογράψει και αυτοί θα τα χαρακτηρίσουνε.

Κλείνω αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μία εξέλιξη με τις άδειες, το χουμε πει και το συνεδριάζουμε και ο Κώστας είναι εδώ, είναι άλλο το κομμάτι της εξέλιξης παρότι το έχουν συνδέσει, αλλά άλλο και το κομμάτι της επαγγελματικής μου άδειας αν μπορώ να κάνω. Είχαμε μία διαδικασία όπως στην Μεγαλόπολη, που δεν ήθελαν να κάνουνε κλπ, την γνωστή ιστορία, με την Περιφέρεια εννοώ για τις επιτροπές, εμείς πιέσαμε, έχουμε μία εξέλιξη, ο ίδιος ο Τατούλης αποδέχθηκε, έστειλε χαρτί και το κοινοποίησε και προς την ΔΕΗ και λέει ότι εντάξει άμα θέλετε βγάλτε την ΚΥΑ ας πάνε να δώσουν εξετάσεις δίπλα. Στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι η διαδικασία και γι αυτό αλλά εμείς έχουμε δεσμευτεί για το άρθρο 4 έτσι όπως το ξέρουν όλοι και όπως το είπε ο Αντώνης, όπως το λένε τα παιδιά για να κλείσει αυτή η ιστορία, και να ολοκληρώσουμε.

Αυτά είναι τα ζητήματα, πάμε λοιπόν να ψηφίσουμε τα οικονομικά.

Απολύτως και ισχύει αυτό, πριν γίνει αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες κι έχουμε ανησυχήσει, υπήρχε προκήρυξη όπου κανένας δεν έκανε την ιστορία από πάνω. Μάλιστα κάποιος από εδώ κάνανε. Λειτουργήσε η Επιτροπή προχθές γιατί αυτοί για να φύγουν, υπάρχουν τρεις συνάδελφοι οι οποίοι τους αποδέχτηκε η ΔΕΗ πίσω για οργανικές θέσεις, δεν τους έδωσε ακόμη, γιατί πρέπει να λειτουργήσει η Επιτροπή, να προτείνει η γνωστή Επιτροπή που είχαμε εκεί, να προτείνει στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ ότι συμφωνεί να φύγουνε και θα φύγουνε αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουνε πίσω. Είπα κι εγώ στην αρχή αλλά ας το ξαναπώ, θα κάνουμε μία προσπάθεια, πριν από λίγο με πήρε τηλέφωνο ο Υπερήφανος. Ο Σταμάτης ο Υπερήφανος ήτανε πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και τώρα είναι αναπληρωτής του Μπακαλέξη και λέμε πρέπει οπωσδήποτε το ζήτημα να λυθεί. Δεν πάει άλλο αυτό, θα φτάσουμε να χειροδικήσουμε μεταξύ μας εκεί κάτω. Δεν γίνεται δύο άνθρωποι να είναι εκεί πέρα. Είπε ότι σήμερα είναι οι θεσμοί εδώ, τα τεχνικά κλιμάκια είναι στον ΕΦΚΑ, δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα, αύριο το πρωί σου υπόσχομαι ότι να μιλήσουμε για να δούμε πως μπορούμε, χρειάζεται μια ΚΥΑ του μιλήσαμε, δηλαδή για να κάνουν τα κορίτσια τα δικά μας πάνω να περνάνε αυτές, να αποκεντρωθούνε της Θεσσαλονίκης, είτε στην Μεγαλόπολη όπου έχουμε, να αποκεντρωθεί αυτή η ιστορία για να κάνουμε την απογραφή

έτσι όπως είπες, χρειάζεται κωδικό κλειδάριθμο, και τον κωδικό τον έχει ο ΕΦΚΑ και λέει ο Μπακαλέξης και ο Γκλέκος, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να βοηθήσουνε αλλά διαθέστε σε εμάς δηλαδή από τον ΕΟΠΥΥ κάντε μία ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) έτσι ώστε να μου διαθέσετε για τρεις, τέσσερις μήνες αυτούς τους εργαζομένους, να τους δώσω κλειδάριθμο να μπαίνουν στο σύστημα και αντί να κατεβάζει ο Μόσχος και ο Θεοχάρης και να πάνε αξημέρωτα εκεί και να λείπουνε και κάποια χαρτιά και να λένε οι άλλοι τι; Κάνετε και μπαϊπάς; Τα ξέρετε, τα ζήσατε. Είμαστε σε μια επικοινωνία με το Υπουργείο μήπως και μας βγάλουν γρήγορα αυτή την ιστορία.

Δεν έχουμε τίποτα άλλο, για το πόρισμα, πρέπει να το ξέρει το Δ.Σ. γιατί ο πρόεδρος έχει μετακυλήσει. Παιδιά το πόρισμα έχει γίνει τώρα μία παρέμβαση εισαγγελία. Αυτό που βγήκε είναι ένα κρατικό κείμενο που δεν το καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι. Η εισαγγελέας Φλώρινας όμως ξεκίνησε μία προκαταρκτική για απόδοση ευθυνών. Τι θα βγάλει δεν ξέρω. Εγώ, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος στην Θεσσαλονίκη οι οποίοι εκ του νόμου έχουν αρμοδιότητες και προανάκρισης, όχι η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, άσχετα αν ανήκουν και οι δύο στο ΥΠΕΚΑ. Αυτοί όμως εκ την νομοθεσίας έχουν και διαδικασία να κάνουν προανακριτική αντί για τον εισαγγελέα, και πήγα λοιπόν εκεί με κάλεσαν να καταθέσω και γνωρίζω για όλη αυτή την υπόθεση. Είναι δηλαδή στην δικαιοσύνη. Δε ξέρω αν αυτό το εμπλέκουνε, αν δηλαδή περιμένουν την αυτήν, δεν νομίζω γιατί υπάρχουν δύο δεσμεύσεις. Το πόρισμα πρώτον που θα βγάλει ο Σταθάκης ο οποίος έδωσε παράταση για μερικές βδομάδες, αλλά και η ΔΕΗ τώρα, θα δούμε τον Παναγιωτάκη τις επόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει αντίστοιχη επιτροπή με την συμμετοχή των εργαζομένων για να δούμε το πώς έγινε και το τι έγινε. Έτσι; αυτή είναι η ιστορία, πάμε λοιπόν ψηφίζουμε για τα οικονομικά.

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου δεν αλλάζουν με αποφάσεις Δ.Σ.. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου είναι όταν αυτό θα έρθει έχουμε εμείς το είπε ο γραμματέας, το είπα εγώ στην πρωτολογία μου, το είπαν όλοι. Πολιτική κρίση έκανε ο Καραμπίκας. Προφανώς, όπως κάναμε και πέρυσι τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων «ελληνικός χρυσός», η πλειοψηφία γιατί ο Ηλίας ήθελε να πούμε ότι είναι μία άλλη ιστορία, είχαμε πάει και είχαμε παραβρεθεί εκεί για συμπάρσταση σ' αυτούς τους εργαζομένους, θα βγει ένα Δελτίο Τύπου.

Άρα πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία για τα οικονομικά, υπέρ των οικονομικών έτσι όπως κατατέθηκαν στην εισήγηση, κατά; Λευκά; Τρία. Και φαντάζομαι το ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την συλλογική Σύμβαση με τις παραδοχές που έχουν μπει και με τον προγραμματισμό που είπε ο Λευτέρης, δηλαδή, άμεση σύγκλιση των Σωματείων μέσα στον Οκτώβριο, θα γίνει εδώ μία διαδικασία, να καταθέσουνε τα Σωματεία εκεί και θα βάλουμε το πλαίσιο, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτό.

Τώρα, εγώ κρατάω αυτό που είπε όλοι αλλά σύμβαση θα υπογράψουμε. Εμείς επίσημα λέμε στην Διοίκηση ξεκινάμε διαπραγματεύσεις. Αυτό εννοώ. Εντάξει;

Λύεται η Συνεδρίαση.